



ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ

Τεύχος 10
Σεπτέμβρης 2000-9
Τ.Θ. 31362.
Τ.Κ. 10035
Αθήνα



EDITORIAL

Το να προσπαθεί κανείς να εξηγήσει αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μέσα από τη λογική, είναι σίγουρα μια κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση.

Καταστάσεις που έμοιαζαν να είναι αιώνιες εξαφανίζονται ως διά μαγείας, δίνοντας τη θέση τους σε άλλες, εξίσου εχθρικές και επικίνδυνες με τις πρώτες.

Δύο μήνες μετά το προηγούμενο τεύχος (χρόνο παρατεταμένων διακοπών), συνεχίζουμε την έκδοση αυτού του εντύπου, αναζητώντας στην ουσία ένα βήμα διαλόγου. Ένα βήμα που θέλουμε, μέσα από τα περιεχόμενα και την τακτικότητα του, να γίνει σημείο αναφοράς.

Πληροφορώντας και κυρίως προτείνοντας απόψεις και ιδέες για ένα όραμα — το όραμα μας —, για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής — τον τρόπο ζωής μας —, θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία ανατροπής των σχέσεων αυτής της κοινωνίας, ξέροντας ότι αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσα από τη διαμόρφωση άλλων συνειδήσεων, άλλων πρακτικών.

Δε νομίζουμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια (αν αυτή υπάρχει). Δεν είμαστε ακόμη σίγουροι ίσως, ότι ο δρόμος που επιλέξαμε είναι ο σωστότερος, ο πιο αποτελεσματικός.

Το μόνο που ξέρουμε ή καλύτερα βιώνουμε, είναι η ασφυξία που μας προκαλούν τα πράγματα γύρω μας.

Ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μας κάνει, ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε, πόσο μάλλον να δήμιουργήσουμε.

Ξέρουμε όμως ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, και σε πείσμα της ιστορίας να φέρουν μαζί τους και την ολοκληρωτική απελευθέρωση του ανθρώπου.

Κάποιες πληροφορίες και σκέψεις για γεγονότα που πέρασαν στα ψιλά ή ακόμα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μια συζήτηση με κάποια παιδιά από την Ισπανία για τι γίνεται εκεί — και όχι μόνο —, ένα νράμμα σε κάποιους κομμουνιστές «συντρόφους», η αυλή των θαυμάτων, μια άποψη για τη σχέση των αναρχικών με την επιστήμη.

Κείμενα που γράφτηκαν, μεταφράστηκα, στοιχειοθετήθηκαν, μονταρίστηκαν και τυπώθηκαν από μας, όχι χωρίς κόπο, νεύρα, γέλιο και αρκετό αγχος.

Μια δουλειά και διαδικασία, που παρόλες τις ατέλειες που έχει, είναι για μας μια πρώτη έκφραση αυτού που θέλουμε να καταφέρουμε, στο άμεσο και μακρινότερο μέλλον.

Ετοιμάζοντας ήδη το επόμενο τεύχος ένα ταξίδι σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αγγλία, κάποιες άλλες εκδηλώσεις πληροφόρησης, κλπ, ανανεώνουμε το ραντεβού για τον Οκτώβριο, πιστεύοντας ότι καλύτερο παράδειγμα της πρότασης μας για ζωή, είναι η ίδια μας η ζωή.

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ

ΟΜΙΚΡΟΣ ΛΑΚΗΣ



Η οικονομία υπάρχει σαν αιτία διαιώνισης των εκμεταλλευτικών σχεσών στη ζωή μας. Μετατρέπει τον άνθρωπο σε μονάδα μέτρησης της παραγωγικότητας και ευνούχιζε την εργασία από κάθε τι δημιουργικό. Η διαιώνιση της σαν κυριαρχη σχέση ζωής, διαυνούζει την εργασία-αλλοτρίωση-καταστολή, και το αντίθετο. Η θεμελιώση της εργασιακής ηθικής λογικής σαν «φυσική» κατάληξη της ανάγκης για συνέχιση της ζωής πάνω στη γη (δηλαδή η λογική του εργάτη και όχι τη δημιουργία σαν κινητήριου μοχλού των πάντων, και η εξίσωση του σε επίπεδα που κάθε άλλο παρά τον ανήκουν), ανέδειξε μάζι με την ανάγκη για επιβίωση, ένα φόβο για την απώλεια του «δικαιώματος» στην εργασία-εκμετάλλευση. Ο κύριος όγκος των εκμεταλλεύμενων φοβάται την απόλυτη-διακοπή από τη δουλειά και το ιδιαίτερο αντικείμενο της, αφού κάτι τέτοιο θα συνέβαιλε στη δημιουργία ακόμα δυσκολότερων για τη φυσική επιβίωση καταστάσεων, με αποτέλεσμα να υιοθετούν λογικές και πρακτικές φιλοτομαρισμού, ρουφιανιάς, δουλικότητας προς την εργοδοσία, δίνοντας συνεχείς παραπάτεις ζωής στην υπάρχουσα κατάσταση.

Κάτω από αυτό το καθεστώς (της ρουφιανιάς ή της απόλυτης), αυξά-

νονται οι απαιτήσεις των εργοδοτών, που επιβάλλοντας την τρομοκρατία τους (λόγω της παραπάνω κατάστασης), αξιώνουν και πετυχαίνουν την αιχμήση της παραγωγικότητας και την εργασιακή ειρήνη. Τα κέρδη συρέουν σωρηδόν για τους μεν, ενώ η ένταση, τα νεύρα, η κόπωση, η μίζερια και η εξαθλίωση είναι οι απολαβές των εργαζομένων για την υπεροπροσφορά τους.

Ο φόβος της εναντίωσης, η άγνοια της δύναμης τους, η συντεχνική λογική και ο φιλοτομαρισμός, είναι το αντίτυπο της απώλειας της ζωής των εργαζομένων.

Φυσικά τα παραπάνω είναι λίγο πολύ γνωστά. Όσοι έχουν εργαστεί έστω και μια φορά τα ξέρουν, τα έχουν νιώσει, τα έχουν βιώσει. Λύσεις έτοιμες δεν υπάρχουν, και η ανατροπή των υπαρχουσών καταστάσεων σήγουρα δεν είναι κάτι απλό ή εύκολο.

Παρόλα αυτά ακόμα και μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες, υπάρχει η δυνατότητα και τη περιθώρια δημιουργίας εστιών – οάσεων αν θέλει κανές – ελευθερίας. Αυτοδιευθυνόμενες κολλεκτίβες εργασίας, από ανθρώπους που αναζητούν διαφορετικές σχέσεις εργασίας, από ανθρώπους που αναζητούν διαφορετικές σχέσεις, αρνούμενοι την ύπαρξη αφεντικών και εργατών, διευθυντών και εκτελεστών. Κολλεκτίβες που βέβαια δεν άλλαζουν τη συνολική κατάσταση της κοινωνίας, αλλά που επιτέρουν τη δημιουργία, αν μη τι άλλο, ουσιαστικά καλύτερων συνθηκών εργασίας, πιο εύκολων και πραγματικά ελεύθερων, μέσα από την ιστίμη προσφορά και

διεύθυνση του εγχειρήματος από αυτούς που αναλαμβάνουν να το πραγματοποιήσουν.

Παράλληλα, τέτοιας μορφής εναλλακτικές εργασίες, συμβάλλουν στον έπιπλο πειραματισμό των ατόμων πάνω στον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της εργασίας, σε καιρούς επαναστατικής έκρηξης. Αποτελούν την καλύτερη προπαγάνδηση της δυνατότητας πραγμάτωσης των πιστών μας στην υποταγμένη κοινωνία του σήμερα, και επιτρέπουν ως ένα βαθύ μοτίβο της εξέρεσμας των φόβων και της απομόνωσης.

Φυσικά παρόμοια εγχειρήματα μπορούν να φέρουν αντίθετα αποτέλεσμα από τα ζητούμενα. Ο ανταγωνισμός, κάποιες δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, η υπερβολική αναζήτηση κέρδους σε σημείο να μετατρέπεται σε αυτοσκοπό, η λουφά κλπ, μπορούν να καταστρέψουν το εγχείρημα εν τη γενέτει του. Αυτό που μπορεί να διασφαλίσει την όλη επιτυχία, είναι το βάθος της συνείδησης που κουβαλάει ο καθένας στο κεφάλι του.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτό που έχει για μας σημασία, είναι η άμεση και από κοινού προσπάθεια πραγμάτωσης των επιθυμιών μας σε καθημερινή βάση. Είναι κατά τη γνώμη μας ο μόνος δυνατός τρόπος ξεπεράσματος των προσωπικών και συλλογικών φόβων, και η αρχή κάτι πραγματικά διαφορετικό και αληθινόν.

Γ. Μπαλής

Η Αυλή των θεαμάτων



• Η Μαριέττα Γιαννάκου Κούτσικου έκανε συνταρακτικές αποκαλύψεις σε συνέδριο στο Ισραήλ για τις σχέσεις Τρομοκρατίας-Ναρκωτικών-Οργανωμένου Εγκλήματος. Φαντάζομαι στο ακροατήριο τους πράκτορες της Mossad να κυλιούνται στο πάτωμα όσο η κ. Κούτσικου από το βήμα φωνάζονταν για το ποιοι τα πουλάνε, οι ίδιοι, το οργανωμένο έγκλημα, οι τρομοκράτες, οι άλλοι ή μήπως εμείς. Μάλλον εμείς θα είμαστε, γιατί υπάρχουν άραγε άλλοι...

• Κατά τα άλλα η Δίωξη έπιασε 22 μελή σπειρά κόκας, που κάλυπτε το 70% της εσωτερικής κατανάλωσης. Τώρα πώς γίνεται να καλύπτεις τις ανάγκες της εκλεκτής πελατείας σου με 8 κιλά αλεύρι, θα βρεθεί κάποιος να το ωρτήσει;

• Καπάκι στην Καθημερινή ολοσέλιδο αφιέρωμα για την έξαρση της χρήσης κόκας στην Ελλάδα. Ενώ η πρέξα παιδιά δεν εμφανίζει έξαρση, τι είναι άλλωστε 5 θάνατοι τη βδομάδα. Άλλα έτσι γίνεται όταν βλέπεις λίγο τους συναδέλφους, λίγο τους φίλους, λίγο τη μισή χαϊ αθηναϊκή νύχτα στο φάσιμο, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι το σπίτι γκρεμίζεται, κάνει κι ένα αφιέρωμα.

Αυτά παθαίνει μάγκες όποιος δοκιμάζει ότι πουλάει.

• Ευτυχώς που κάνουμε δουλειές στις οποίες τουλάχιστον δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις φυλακή καθ' υπόδειξη του αφεντικού. Τι είπε ο Φυντανίδης ότι «περνάει καλά στη φυλακή;» Πρέπει να είναι τελείως μαλάκας, γιατί είναι ο πρώτος που το λέει.

• Τρίβουν τα χέρια τους οι Πασόκοι με τον αντίταλο που τους έλαχε. Τόσο γογύρια με «καθαρό κούτελο» στην κοινωνία, ούτε στον ύπνο τους δεν το είχανε δει. Νομίζουν ότι επειδή είναι ηλιθίοι οι δεξιοί, εξαγνίσθηκαν για την 8ετία τους. Υπάρχουν όμως πολλά ράμπατα για τη γούνα τους, μια και ήταν χειρότεροι και από αυτούς που έχουμε τώρα από πάνω.

Οι τωρινοί απλώς δεν κρατάνε τα προσχήματα, και ότι είναι ίδιοι με τους πατερόδες τους. Ξέρετε τώρα, ταγματασφαλίτες, δοσιλογοί, κατοχικοί πρωθυπουργοί, και όλα τα συναφή επαγγέλματα. Οι πιο έξυπνοι από αυτούς έχουν κάνει μάνατζερ για να τους φτιάχνει την εικόνα.

Αν δεν πέσει μόνη της η κυβέρνηση, καλό είναι να βάλουμε όλοι λίγο το χεράκι μας, γιατί έχουμε φτάσει στην εποχή που κάποιοι ακούνε Κουρή και νομίζουν ότι κάνουν αντίσταση.

• Κάθε εκπομπή φτάνει κάποια στιγμή στο τέλος της, και ο χρόνος που παραμένει ο τελειότερος εχθρός για τον καθένα μας. Ενα ανοιχτό ραντεβού για τους επόμενους Πειραιώτες, για την Αυλή των Θεαμάτων, αλλά μην χάνετε χρόνο άσκοπα, ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ.

Μια ανίκανη τάξη βασιλεύει μόνο χάρο στην ανικανότητα των δούλων της, και τα αγάλματα δεν πέφτουν μόνο στην Ανατολική Ευρώπη...

διεύθυνση του εγχειρήματος από αυτούς που αναλαμβάνουν να το πραγματοποιήσουν.

Παράλληλα, τέτοιας μορφής εναλλακτικές εργασίες, συμβάλλουν στον έπιπλο πειραματισμό των ατόμων πάνω στον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της εργασίας, σε καιρούς επαναστατικής έκρηξης. Αποτελούν την καλύτερη προπαγάνδηση της δυνατότητας πραγμάτωσης των πιστών μας στην υποταγμένη κοινωνία του σήμερα, και επιτρέπουν ως ένα βαθύ μοτίβο της εξέρεσμας των φόβων και της απομόνωσης.

Φυσικά παρόμοια εγχειρήματα μπορούν να φέρουν αντίθετα αποτέλεσμα από τα ζητούμενα. Ο ανταγωνισμός, κάποιες δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, η υπερβολική αναζήτηση κέρδους σε σημείο να μετατρέπεται σε αυτοσκοπό, η λουφά κλπ, μπορούν να καταστρέψουν το εγχείρημα εν τη γενέτει του. Αυτό που μπορεί να διασφαλίσει την όλη επιτυχία, είναι το βάθος της συνείδησης που κουβαλάει ο καθένας στο κεφάλι του.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτό που έχει για μας σημασία, είναι η άμεση και από κοινού προσπάθεια πραγμάτωσης των επιθυμιών μας σε καθημερινή βάση. Είναι κατά τη γνώμη μας ο μόνος δυνατός τρόπος ξεπεράσματος των προσωπικών και συλλογικών φόβων, και η αρχή κάτι πραγματικά διαφορετικό και αληθινόν.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

KISMET H.C.

LOVE IS OUR STRONGEST WEAPON

Αφορμή για την πραγματοποίηση αυτού του δίσκου, ήταν μια αληγόρευση των KISMET με την Αρνητική Στάση το καλοκαίρι του '90. Η εντέρευση κοινών ιδεών από πλευράς και των δύο γκρουπ, τα οώθησε στο να βγάζουν το δίσκο. Η Αρνητική Στάση προχράφησε το '90 τα κομμάτια του δίσκου, και τα Masters Tapes στάλθηκαν, ταυτόχρονα με τους Kismet στην εταιρία κοπής που ακούει στον COPS (ειρωνεία ει.), οι οποίοι εκτός τα τινύλινοι, ανέλαβαν να τυπώσουν τα εξώφυλλα και τις επικέτες. Συνολικά βγήκαν 1570 κομμάτια, απ' τα οποία 5

PAINT IT BLACK

Αγαπητέ Μάρθιν

Ταράχτηκα απ' το τελευταίο γράμμα σου διάχυτα μελαγχολικό, με τις απαντήσεις σου προς εμένα να διακατέχονται από μια βαθειά εμπάθεια. Καταλαβαίνω ότι αισθάνεσαι μπερδεμένος και χαμένος καθώς βλέπεις την κατάρρευση των ανατολικούς ρωπαϊκών «κομμουνιστικών» κοινωνιών, στις οποίες είχες εναποθέσει τόσες πολλές ιδεατές έπιλες. Παρά τις διαφορές του πολιτικού μας προσανατολισμού, που δημιούργησαν κάποια ένταση στη σχέση μας, η υψηλή αφοσίωση στο ιδανικό σου, καθώς και η καλαίσθητη, άναρχη προσωπικότητά σου, πάντα βοηθούσαν στο ξεπέρασμα των συγκρούσεων ανάμεσα μας, και επέτρεπαν τη διατήρηση της φιλίας μας. Μοιραζόμασταν το ίδιο ιδεαλιστικό δράμα· η επιθυμία να δούμε την κοινωνία ν' αλλάζει κατεύθυνση προς εκεί που θα καθιστούσε τα άτομα ικανά να μεγαλώσουν, να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ώστε να παίρνουν αποφάσεις και να δρουν άμεσα σε ζητήματα που τα αφορούν, ενεργοποιούσε τη σχέση μας. Παρά το διαφορετικό προσανατολισμό μας, μοιραζόμασταν το δύνειρο μας κοινωνίας όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εκφραστούν άφοβα και ελεύθερα, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και προνόμια, μια κοινωνία που θα χρησιμοποιούσε ειρηνικά, λογικά μέσα για να βρει τις λύσεις στις εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις. Τελικά εσύ, δύως και εγώ, οραματιστήκαμε μια κοινωνία που τα μέλη της θα ανέτρεπαν την εξωτερική εξάρτηση, όποιο πρόσωπο και αν έπαιρνε. Όλα αυτά συγκρούονταν, πάντα το πίστευα, με τη συναισθηματική σου σύνδεση με το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Πιστεύω πως οι βασικές διαφορές στην προσέγγισή μας οφείλεται στην καλή μου τύχη, που μέσα από την συνάντηση με μια ομάδα νεαρών αναρχικών έφτασα στην αναρχική μου θέση. Αυτοί οι νεαροί έγιναν φίλοι και σύντροφοι μου, μετά τη διάλυση των ψευδαισθήσεων που είχα για το KK το 1936. Αυτοί οι νεαροί αναρχικοί φίλοι αφύπνισαν τις έντονες ελευθεριακές τάσεις μου, και βοήθησαν να βρω το δρόμο μου στη ζωή. Εντωμεταξύ, εσύ έφτασες στη ριζοσπαστική σου «κοσμοθεωρία» συνδεόμενος με ανθρώπους που αποδέχονταν εν λευκώ την πειθαρχία του KK. Το Κόμμα απέκρυψε από τους ανθρώπους της βάσης σαν και σένα, την κυριάρχησή του από το δόγμα του Ιωσήφ Στάλιν και του ρωσικού KK. Η ερμηνεία του Μαρξισμού-Λενινισμού που εκείνη την εποχή ασπάζόταν η γραφειοκρατία του κόμματος, υποβίβαζε την πλειοψηφία των μελών της βάσης του κόμματος, στο ρόλο των συκοφαντών, που άκριτα αποδέχονταν όλες τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Εγγενής στη φιλοσοφία του KK ήταν η κυνική αντίληψη πως δεν μπορούμε να εμπιστεύομαστε την πλειοψηφία των ανθρώπων προκειμένου να



λαμβάνονται λογικές αποφάσεις που τους αφούσιν. Αυτή η αντίληψη αντανακλούσε τη μαρξιστική-λενινιστική άποψη για την ανύψωση του «Κόμματος» στο ρόλο της «Πρωτοπορίας του Προλετεριάτου», και συμβάδιζε με την παράνοια του Στάλιν για τη δημιουργία ενός ισχυρού ρωσικού κομματικού μηχανισμού, που νομιμοποιούσε την κτηνώδη καταστολή οποιουδήποτε θεωρούνταν ύποπτος για αμφισβήτηση ή κριτική των αποφάσεων της ηγεσίας του κόμματος. Με τη σειρά της, αυτή η αντίληψη οδήγησε αναπόφευκτα στις «δίκες της Μόσχας», την εκτέλεση της «παλιάς φρουράς των Μπολσεβίκων» και αργότερα στη σφαγή των αναρχικών και Πουμιστών αγωνιστών στην Ιστανία. Κατέληξε επίσης στη λογική εξήγηση του συμφώνου Χίτλερ-Στάλιν, και στις υπεριαλιστικές επιθέσεις στις ανεξάρτητες χώρες που αργότερα αποτέλεσαν το Ανατολικό

Όπως ξέρεις δεν εμπιστεύομαι καμιαί κυβέρνηση, αδιάφορα με ποιό όνομα αυτοπροσδιορίζεται: Δικτατορία του Προλεταριάτου, Δημοκρατία, Θεοκρατία, Δημοκρατική, Κομμουνιστική, Σοσιαλιστική, Μασοϊκή, Χριστιανοδημοκρατική κλπ. Ιστορικά, όλες επέδειξαν ότι τελικός στόχος τους ήταν η διατήρηση του πολιτικού ελέγχου και της εξουσίας. Όλες επέμεναν ότι μόνο αυτές γνωρίζουν ποιό είναι το καλύτερο για την κοινωνία. Οι γηγέτες αυτών των οργανώσεων είχαν την ίδια λογική. Παρόλες τις διαμαρτυρίες για τις καλές τους προθέσεις, τελικά αντιρροσώπευαν μια γραφειοκρατία, της οποίας μοναδική ουσιαστική προτεραιότητα, ήταν η αυτοδιαιώνισή της. Στην πραγματικότητα, όλες οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν κυνικά ότι οι άνθρωποι που φιλοδοξούν να «οδηγήσουν», είναι στην ουσία ο πραγματικός εχθρός τους, αντιρροσώπευοντας τη μεγαλύτερη απειλή για την ηγεμονία της κυβέρνησης. Έτσι, οι κυβερνήσεις σπαταλούν το μεγαλύτερο μέρος της ενεργητικότητας και του πλούτου της κοινωνίας, προκειμένου να δημιουργήσουν στρατιωτικές οργανώσεις που

θεωρητικά την προστατεύουν από μυθολογικούς εχθρούς, αλλά στην πραγματικότητα η λειτουργία τους έγκειται στη διατήρηση του ελέγχου των πληθυσμών τους.

Σε κάποιες από τις συζητήσεις μας, θα θυμάσαι ότι επέμενα πως τα καθεστώτα στον αποκαλούμενο κομμουνιστικό κόσμο, ήταν στην πραγματικότητα μια άλλη μορφή Κρατικού Καπιταλισμού, και ότι το «Κόμμα» λειτουργούσε με τέτοιον τρόπο, ώστε οι κομματικοί γραφειοκράτες να απολαμβάνουν παρόμοια ωφέλη από την κυριαρχηση των λαών τους με τους καπιταλιστές, τους πολιτικούς και τους γραφειοκράτες της Δύσης. Μπορεί να απορρίψεις αυτούς τους ισχυρισμούς σαν «αντισυβετική» προπαγάνδα, αλλά τώρα πο τα κομμουνιστικά καθεστώτα καταρρέουν στην Ανατολική Ευρώπη, η απληστία και η φιλαργυρία των κομματικών γραφειοκρατών φαίνεται ότι ξεπερνούν κατά πολὺ αυτά που έλεγα. Είναι απόλυτα προφανές ότι στη Ρωσία, ο αγώνας για τη διατήρηση της παληάς τάξης στηρίζεται στο ότι το ρωσικό KK συσσώρευσε πλούτο και ιδιοκτησία της τάξης των 2 Δισ. ρουβλίων. Το KK στη Ρωσία έχει υπό την «ιδιοκτησία» του όλες τις εφημερίδες, όλους τους εκδοτικούς οίκους, όλα τα δημόσια κτίρια (ακόμη και εκείνα που χτίστηκαν τις μέρες πριν την επανάσταση), ολόκληρο τον τεχνικό εξοπλισμό. Το «απαράτ» ελέγχει ολόκληρη την υγιεινομική περίθαλψη, τον τουρισμό, τους οίκους ανάπτυξης. Οι κομματικοί ήγετες, οι αξιωματούχοι και οι οπαδοί τους, ζουν σε συνθήκες πλούτου και προνομίων, ενώ η πλειοψηφία του ρωσικού λαού μόλις που τα καταφέρνει, ζώντας φτωχά και καταθλιπτικά.



Δυστυχώς, εάν οι άνθρωποι αντιταλέψουν τους πολιτικούς ή αμφισβήτησουν τον έλεγχο της κοινωνίας από το κόμμα, οι «νέοι» ηγέτες στην Ανατολή, δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν βία για να τους καταστείλουν. Χρησιμοποιώντας είτε άμεσα τον στρατό όπως στην Κίνα και πιο πρόσφατα στην Αλβανία, είτε «νομιμόφρονες οπαδούς» όπως πρόσφατα με τους ανθρακωρύχους στη Ρουμανία, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τελικά ή θα αφομοιωθούν, ή θα κατασταλούν. Ακόμη και ο Γκορμπατσώφ που η Δύση χαιρετίζει σαν δημοκράτη, επισείτη τη βία, στρατιωτική ή οικονομική, στην προσπάθειά του να ελέγξει τους διαφωνούντες στις «Δημοκρατίες» που παλεύουν για την ανεξαρτησία τους. Είμαι σίγουρος ότι παρόλα τα φιλελεύθερα συνθήματά του, αυτός και οι οπαδοί του, όπως και οποιοσδήποτε άλλος «γιγέτης» δημιουργηθεί απ' αυτή την κρίση, αναπόφευκτα θα συνεχίσουν την εκμετάλλευση του ρωσικού λαού, επαγγελλόμενοι ότι γνωρίζουν αυτό που είναι το καλύτερο για τη Ρωσία. Αυτή είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν όλοι οι «μεγαλομανείς», «πιστοί οπαδοί», «φρουνταμενταλιστές» και όλοι οι γραφειοκράτες, για να νομιμοποιήσουν τις πράξεις τους.

Σέρω ότι μπορεί να σου είναι δύσκολο να αποδεχτείς και να καταλάβεις τέτοια πράγματα, αφού παρουσιάζουν μια πραγματικότητα αντίθετη από την «επαναστατική» ομηρική και γενναιότητα που επιδεικνύουν οι κομματικοί ηγέτες από την αρχή του μπολσεβίκικου καθεστώτος, όπως ο Λένιν, ο Τρότσκυ, ο Στάλιν, ο Μπρέζνιεφ, ο Γκορμπατσώφ κλπ., που δεν είναι τίποτα άλλο από συνθήματα κενά περιεχομένου. Προκειμένου ο Λένιν και η ομάδα των μπολσεβίκων που ζούσαν στην εξορία να γυρίσουν μυστικά στη Ρωσία μέσω της Ανώτατης Γερμανικής Διοίκησης όταν ξέσπασε η επανάσταση, αποδέχτηκαν τη γερμανική προσφορά για τη μεταφορά τους, δίνοντας σαν αντάλλαγμα την υπόδοχεση για ρωσική αποχώρηση από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μόλις έφτασαν στη Ρωσία, άρπαξαν με πραξικόπημα την εξουσία από την κυβέρνηση του Κερένσκι. Στο όνομα το KK υιοθέτησαν με κυνισμό τα τιλ' είλ' αγγλά σπαθώντας τους ανταρτικούς

ομό τα φιλολαϊκά συνθήματα των αναρχικών και των αριστερών σοσιαλεπαναστατών, συνθήματα που έσπρωξαν το ρώσικο λαό στην εξέγερση, και χρησιμοποίησαν την ανησυχία του ρώσικου λαού λόγω του πολέμου, σαν βατήρα για την εκτόξευσή τους στην εξουσία. Το πρώτο συσιαστικά ξήτημα που είχαν στην ατζέντα τους, ήταν να αφομοιώσουν μια επανάσταση στην οποία δεν είχαν πάρει μέρος. Κάτω από τις διαταγές του Τρότσκυ, ο νεοϊδρυμένος Κόκκινος Στρατός, σύντομα κατάφερε να φυλακίσει, να εξορίσει ή να δολοφονήσει όλους τους αριστερούς σοσιαλεπαναστάτες, σοσιαλιστές και αναρχικούς που έδωσαν την πνοή στην Επανάσταση. Μ' αυτές τους τις ενέργειες, σύντομα εξάντλησαν τον ιδεαλισμό και το πνεύμα που έριξαν το τοπικό καθεστώς. Με τη μπολσεβίκη καταστροφή των ανεξάρτητων Σοβιέτ και εργατικών συνδικά-

ο Τρόπου ενάντια στους επαναστάτες ναύτες και ριζοσπάστες συνδικαλιστές εργάτες το Πέτρογκραντ στην Κροστάνδη, το ΚΚ έσβησε όλες τις ελπίδες για μια ουσιαστική επαναστατική αλλαγή, και άρχισαν τα μακρά αντεπαναστατικά χρόνια του φόβου, της καταπίεσης κατων πολιτικών εγκλημάτων, που χαρακτηρίσαν τον έλεγχο του ΚΚ πάνω στους λαούς που συνέθεσαν τη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα, σχεδόν 75 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εξέγερσης, οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης προσπαθούν να σπάσουν τελεσίδικα της αλυσοδίδεις που τους έδεναν τα ΚΚ. Άλλα ακούμε φωνές για την εγκαθίδρυση ενός πιο ριζοσπαστικού καθεστώτος απ' αυτό που τους καταπίεσε τόσα χρόνια; Δυστυχώς όχι, και μάλιστα ακριβώς αντίθετα, ακούμε μόνο την επιθυμία για αλλαγή προς μια καπιταλιστική κοινωνία της «ελεύθερης αγοράς», παρόμοια μ' εκείνη της Δύσης, με μεγάλη έμφαση στον υλισμό. Ακόμη χειρότερα, βρισκόμαστε μπροστά στην αναγέννηση της αντιδραστικής πολιτικής που χαρακτήρισε τα προεπαναστατικά καθεστώτα στη Ρωσία και τα Βαλκάνια. Η επανεμφάνιση ενός βίαιου, αιρετικού, στενόμυαλου εθνικισμού και η ανάπτυξη του αντισημιτισμού στο πρόσφατα «απελευθερωμένο» Ανατολικό μπλοκ οδηγεί μοιραία στο συμπέρασμα, ότι παρά τις 75 χρόνια κομμουνιστικού ελέγχου, παρόλη την ηχηρή προπαγάνδα, μέσα στις κομμουνιστικές χώρες το κομμουνιστικό κόμμα είχε μικρή την ανύπαρκτη εκπαιδευτική επίδραση στον πληθυσμό.

Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι στην Ανατολική Ευρώπη τη σημασία τη αυξανόμενη διεύθυνση των μεγα-καπιταλιστικών επιχειρήσεων στις χώρες του τρίτου κόσμου, αναζητώντας πάντα φτηνότερη εργασία; Εδώ στις Ενωμένες Πολιτείες αυτή τη στροφή προκαλεί μια περαιτέρω καταστροφή της οικονομίας μας, και συμβάλλει στη δημιουργία μας σταθερής τάξης φτωχών, άνεργων ανθρώπων. Η αυξανόμενη κυριαρχική επιρροή των στρατιωτικών στην κυβέρνηση, καταλήγει στην αύξηση του κινδύνου στρατιωτικών επιδρομών των δυτικών κυβερνήσεων σε χώρες του τρίτου κόσμου. Είμασταν μάρτυρες της εισβολής των ΕΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η υποκρισία των Δυτικών γηγετών, που νομιμοποιούν τις επεμβάσεις τους στον αραβικό κόσμο στο δύναμη των Δυτικών ηθικών αξιών και τρόπου ζωής, αρκεί για να αρρωστήσει τον οποιοδήποτε. Εδώ στις Ενωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Μπούς θέλει να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού κάνοντας ακόμη πιο φτωχούς τους φτωχούς και τα μεσαία στρώματα. Οι πολιτικοί μπορούν πάντα να βρίσκουν χρήματα για να σκοτώνουν τους ανθρώπους, αλλά ποτέ δεν μπορούν να βρουν χρήματα για ν' αντιμετωπίσουν τα επειγοντα ξητήματα της υγείας και της πρόνοιας των φτωχών και των γέρων, ή της στέγης για τους άστεγους και δεν μπορούν να βρουν χρήματα για ένα χωλαίνων εκπαιδευτικό σύστημα. Έπειτα, η υπόθεση ότι θα υπάρξει μια περικοπή των στρατιωτικών δαπανών τώρα που υποχρώθησε ο Ψυχρός Πόλεμος, διαιφεύσθηκε σχεδόν αμέσως από την κρίση της Μέσης Ανατολής. Μήπως ο υλισμός τύφλωσε τους πρόσφατα απελευθερωμένους λαούς του Ανατολικού μπλοκ, και δεν μπορούν να δουν το αυξανόμενο χάσμα ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα πάμπλουτων ατόμων και την πλειοψηφία εκείνων που δύσκολα τα βγάζουν πέρα; Ποιός θα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το πιό απειλητικό απ' όλα τα φαινόμενα, που είναι ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης πάνω στα μισαλά του πληθυσμού και ιδιαίτερα στα παιδιά μας; Χρησιμοποιώντας τις πιο εκλεπτυσμένες ηλεκτρονικές τεχνικές, η νέα τάξη των διευθυντών ενισχύει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στο παρόν σύστημα, γεμίζοντας τα κεφάλια του πληθυσμού με υλιστικές επιθυμίες και ανεγκέφωναλες πατούοτικές βίαιες εικόνες.

Ο καπιταλισμός βρίσκεται στο μέσον της αλλαγής της φυσιογνωμίας του, προς μια λιγότερο συγκεντρωτική κατεύθυνση. Είμαστε μάρτυρες της εγκατάλειψης από την κάποτε υψηλά συγκεντρωτοποιημένη αυτοκινητοβιομηχανία των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής και το κλείσιμο των τεράστιων εργοστασίων που φτιάχτηκαν τις δεκαετίες του '20 και του '30. Μια άλλη απόδειξη είναι η εγκατάσταση του διεθνοποιημένου κεφαλαίου που αναζητά φτηνότερα εργατικά χέρια, στις ασιατικές χώρες και πιθανά στις πρόσφατα «απελευθερωμένες» χώρες του Ανατολικού μπλοκ (Η General Motors έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια για να φτιάξει ένα εργοστάσιο στην Ουγγαρία). Οι αποκεντρωμένες, ρυμποτοποιημένες μέθοδοι παραγωγής που ήδη χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη του κόσμου, υπόσχονται την παραπέδω εξέλιξη τους. Αυτές οι μέθοδοι σε συνδυασμό με την αναζητήση φτηνότερης εργασίας, δημιουργησαν πόλεις φαντάσματα στις κάποτε ευημερούσες πόλεις παραγωγής αυτο-

χινήτων του Μίσιγκαν και του Οχάιο.
Πρέπει να σκεφθούμε αυτές τις αλλαγές, και να δούμε εάν είναι δυνατόν να εμποτίσουμε τους ανθρώπους με τη δική μας θεώρηση μιας πιο δίκαιης, πιο ικανοποιητικής, αλλά πιθανά λιγότερο οικονομικά άφθονης μορφής κοινωνίας. Μια μορφή που θα απεικονίζει την κενότητα του υλισμού, και θα ενθαρρύνει την αναζήτηση της χαράς και της ικανοποίησης κάποιου μέσα στην κοινότητα και την εργασία του. Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του '40, ο σύντροφος μας Paul Goodman και ο αρχιτέκτονας αδελφός του Percy, υιοθέτησαν στο βιβλίο τους *Communitas* μια αποκεντρωμένη μορφή της σύγχρονης κοινωνίας, που περιλαμβάνει ένα σύστημα ασφάλισης του περιβάλλοντος, ειρηνικές κοινότητες, μεθόδους εργασίας που επιτρέπουν στον εργαζόμενο να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, εφευρετι-

σία. Το κοινοτικό τους όραμα ενθαρρύνει την παραγωγή με τα χέρια, σε συνδυασμό με μια μικρή αποκεντρωμένη βιομηχανία. Κρατά την αυτοκινητοβιομηχανία μακρινά από τις μικρές μας πόλεις, προωθώντας μέσα μεταφοράς που δεν μολύνουν. Προωθούν τη διάδοση της γεωργίας υπό τη μορφή κοινοτικών κήπων, και ευνοούν την κοινοτική συμμετοχή σε προγράμματα φτιαξίματος κονσερβών στο σπίτι. Πάνω απ' όλα, η κοινότητα μπορεί να δράσει σαν ένας ζωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός για όλους τους κατοίκους. Η ομορφιά του οράματος τους έγκειται στο ότι η κοινωνία που ονειρεύθηκαν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στον καπιταλισμό. Δυστυχώς, όπως συνέβη με τους περισσότερους οραματιστές, οι ιδέες τους δεν πάρθηκαν ποτέ σοβαρά.



Μάροιν, πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο αυτήν την εποχή, δεν είναι ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη για την ίδια τους τη ζωή, και πιθανά θα διαλέξουν να ακολουθήσουν οποιονδήποτε νέο ηγέτη τους υποσχεθεί κάποια βελτίωση της ζωής τους. Εμείς οι αναρχικοί πρέπει επίσης να αποδεχτούμε τη σκληρή πραγματικότητα, ότι η αναρχία όπως την αντιλαμβανόμαστε, δεν θα πραγματοποιηθεί ενόσω ζούμε. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε να ενεργοποιούμε την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας πάντα τους κινδύνους που απειλούν την ανθρωπότητα. Έτσι, η δουλειά μας έγκειται στη συνέχιση του αγώνα για ειρηνικές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Πρέπει να νιοθετήσουμε και δουλέψουμε για την πραγμάτωση ενός νέου κοινοτισμού, όπως και για την αποκέντρωση της εξουσίας, και να προσπαθήσουμε να αναζωογονήσουμε την πίστη στη συνεργασία παρά στον ανταγωνισμό, σαν την κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Έχουμε αφιερωθεί στον αγώνα ενάντια σ' εκείνες τις κοινωνικές εκφάνσεις που χωρίζουν τους ανθρώπους, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ο ρατοσμός, η θρησκεία, ο αντιδραστικός εθνικισμός και η συνεχιζόμενη πάλη των γυναικών και των άλλων μειονοτήτων για αποδοχή και ισότητα, πρέπει να έχουν την προτεραιότητα στον αγώνα μας.

Η ενεργητικότητά μας πρέπει να διοχετεύεται στα πραγματικά ανθρώπινα προβλήματα και όχι σε άλλα αφηρημένα. Βέβαια αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα δύων μας είναι να συνεχίσουμε να τονίζουμε τον κίνδυνο καταστροφής της ανθρώπινης κοινωνίας από την τοποθέτηση του κέρδους μπροστά από το σεβασμό για το περιβάλλον, από τις υπάρχουσες κυβερνήσεις και τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι εδώ, στο πεδίο του περιβαλλοντισμού και προς υποστήριξη των ειρηνικών λύσεων παρά του στρατιωτικού τυχοδιωκτισμού, ο αναρχισμός πλεονεκτεί σε σχέση μ' όλα τ' άλλα πολιτικά ιδανικά. Σ' αυτό το επίπεδο, ο ισχυρός πυρήνας της φιλοσοφίας μας – οι σκοποί πρέπει να συμβαδίζουν με τα μέσα – αποκτά μεγαλύτερη ισχύ και περισσότερο γόνιμα.

κτια μεγαλυτερη ισχυν και περισσοτερο νοημα.
Και κατι τελευταιο, παλιέ μου φίλε: μη λυ-
γίζεις και μην απογοητεύεσαι. Συνέχισε να
χρησιμοποιεις τη δημιουργική σου ενεργητικό-
τητα και το πνεύμα, οπετιδήποτε είναι δυνα-
τόν. Συνέχισε να προσεγγίζεις τους ανθρώπους
με τη μεγαλειώδη σου αισθηση του ανθρωπι-
σμού και του κοινοτισμού. Προσπαθώντας να
ξήσουμε τα ιδανικά μας, μπορούμε να τα κά-
νουμε πιο απτά και κατανοητά, και έτσι η ζωή
μας να είναι εξαιρετικά εγδιαφέροντα.

μας να ειν
Ο φίλο
Νεστορίου

Το ανωτέρω κείμενο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος μιας ανοιχτής επιστολής που έστειλε ο αμερικανός ελευθεριακός παιδαγωγός David Coven, σ' έναν κομμουνιστή φίλο του. Δημοσιεύθηκε στο αγγλικό αναρχικό περιοδικό Raven, τεύχος 13, Γενάρης-Μάρτης '91, με τίτλο «Γράμμα σ' έναν Παλιό Φίλο». Ο Coven είναι μια από τις ιστορικές προσωπικότητες του αμερικανικού κοινωνικού κινήματος, συνιδρυτής και ψυχή του ελευθεριακού σχολείου Walden. Η σημασία του κειμένου μπροστά στις εξελίξεις στη Ρωσία είναι προφανής, και τουλάχιστον προς το παρόν, εμείς δεν θα θέλαμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο, πέρα από το παρακάτω απόσπασμα του Joseph Conrad από το βιβλίο του «Ο Αρόδος Τζιν»:



«... Κι εξάλλο, δεν ειπώθηκε ακόμα η τελευταία λέξη – ίσως δε θα ειπωθεί ποτέ. Είναι η ζωή μας πολύ μικρή για να αρθρώσει την τελευταία κουβέντα,, ικανοποιώντας τη μοναδική ασύγαστη φιλοδοξία που υποκινεί όλα τ' αδέξια ψευλλίσματά μας. Έχω πάψει πια να περιμένω αυτές τις τελευταίες λέξεις, που κι ένα απλό ψιθυρίσμα τους αν ήταν δυνατό, θα ταραχούνούσε συθέμελα με τον ήχο του γη κι ουρανό. Δεν περισσεύει ποτέ ο καιρός για να προλάβουμε την τελευταία μας λέξη – την τελευταία λέξη του έρωτα, του πόθου, της πίστης, της μεταμέλειας, της υποταγής, της εξένευστής ψυχής...»

Για τη μετάφραση και αντιγραφή
Παναγιώτης Καλαμαρέτης

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Συνοπτική παρουσίαση της κατάκτησης των Ινδιάνων φυλών στην Αμερικάνικη Ήπειρο

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Οι κάτοικοι ανήκαν στις φυλές Τσάκι-Αρακουάν και Παταγκόν. Το 1516 ο Ισπανός Χουάν ντε Σολίς εξερευνά τη Χώρα. 17ο-18ο αιώνα, οι λευκοί αναγκάζουν τους ιθαγενείς ν' αποσυρθούν σε ορεινές περιοχές για να γλυτώσουν απ' τις μαζικές σφαγές.

ΒΟΛΙΒΙΑ: Κατοικείται από τους Οριεντέ-Ιντιως-Βάλλες-Αλεπζάνο-Τοικάτος-Τσάρκα-Μάξος. Είναι κομμάτι της αυτοκρατορίας των Ινκας. Κατακτήθηκε το 1539 από τον αξιωματικό του Πιζάρρο Πέδρο Ανδουρέθ.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (Μικρή Βενετία): 1489 - Κολόμβος. Κατοικείται από τη φυλή των Καραϊμπο.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Κατοικείται από τις φυλές των Τουπι-Γκουαρανί, Σαβάντες και Ιντιών. Εξερευνάται το 1500 από τον Πορτογάλο Καμπάλ. Η είσοδος των λευκών, αναγκάζει σε εισωτερικές μεταναστεύσεις τους Ινδιάνους, στις οποίες αποδεκτίζονται απ' τις αρρώστιες. Όσοι μπορούν καταφεύγουν στην Αμαζονία.

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ: Η χώρα κατοικείται αρχικά από Μάγια. Αργότερα συρρέουν Τολτέκοι και Αζτέκοι. Κατακτήθηκε από τον Αξιωματικό του Κορτέζ, Πέδρο ντε Αλβαρόντο (1523-1524).

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ: Όταν το 1532 κατακτάται απ' τον Πιζάρρο, κατοικείται από Κίτος-Πουρούν-χας-Χονκαβίλας-Κάνιαρς-Καριάπας-Μάντας-Κάρας.

ΗΠΑ: Εξερευνήθηκε τηματικά από τους Χερνάντο ντε Σότο (1541) και Φρανθίσκο Βάσκεθ ντε Κορονάντο (1542). Οι φυλές που κατοικούν στις ΗΠΑ είναι ενώσεις υπολειμμάτων από φυλές των Μεξικού και του Καναδά, οι οποίες υπέστησαν σφαγές, αναμεμέγμενές με τοπικές ινδιάνικες κοινότητες (Κουνγιά, Χαΐτα, Κουακιτούν, Νόντκα, Τλίγκιτ, κα.).

ΚΑΝΑΔΑΣ: Πρώτος τον επεσήμανε ο Ιταλός Τζιοβάνι Καμπότο (1497). Ο δρόμος της εξερεύνησης-κατάκτησης ανοίγει απ' τους Γάλλους: Ζακ Καρτέ και Ρομπερόβαλ, το 1541-42. Υπάρχουν δυο μεγάλες φυλές. Οι Ακάδιοι και οι Ιροχέζοι είναι ομοσπονδία φυλών (Μοχών, Ονέλντας, Ονουντάγκας, Κατιούγκας, Σενέ-κα).

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Εξερευνήθηκε από το 1510 ως το 1541. Κατοικείται από τις φυλές Κουιμπάγια και Τσίμπος.

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ: Κατακτήθηκε το 1522 από τον Ισπανό Γκρονάλεθ ντα Βίλα. Οι κάτοικοι της ήταν οι: Γκουαταύντος και Βότος.

ΜΕΞΙΚΟ: Κατοικείται από Αζτέκους-Ναχούν-Σισιμέκους και Τολτέκους. Ακόμα από τους Ταξουακάν και τους Ταξκαλτέκους που είναι εχθροί των Αζτέκων που κυριαρχούν και θα τους χρησιμοποιήσει με την άφιξή του ο Ισπανός κατακτητής Κορτέζ (1517).

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ: Κατοικείται από Ινδιάνους Μισκίτος. Κατακτήθηκε το 1521-22 από τον Γκοντάλεθ ντα βίλα.

ΟΝΔΟΥΡΑ: Το 1932 αρχίζει η Ισπανική κατάκτηση. Μέχρι το 1541 γίνεται σκληρός κλεμμος ανάμεσα στους Ισπανούς, και στους Περουβιανούς και Μισιάτους.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑ: Προσεγγίζεται το 1516 από τον Ισπανό Ντιάζ ντε Σολίς. Υποκύασται μεταστικά το 1531. Κατοικείται από τους Χιρούρους.

ΠΑΝΑΜΑΣ: Κατοικείται από την ιδιομορφία των Ινδιάνους που την αποκαλούν στην ίδια φύση στην οποία τον ονομάζουν (το ινδιάνικο ντε Μπαστίδας).

ΠΑΡΑΓΟΥΑ: Κατακτήθηκε το 1520 απ' τον Πορτογάλο Αλέχιο Γκάρδια. Οι Ινδιάνοι Γκουαρανί πολέμησαν ως το 1545. Εξερέσεις ακολούθουμενες από σφαγές γίνονται και αργότερα: (1628-1635, 1754-1756).

ΠΕΡΟΥ: Τη χώρα κατοικούν κατά κύριο λόγο οι Ινκας αλλά και οι Βιρακόχοι, Παχακούτης, Τουπάκ, Κάτακ, Γιουπάνκι και Χοάνα. Το 1531 αρχίζει η κατάκτηση (Φ. Πιζάρρο) μέχρι το 1534.

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ: «Ανακαλύπτεται» το 1502 απ' τον Κολόμβο. Κατοικείται από τους Αγράντα. Το 1518 αυτοί εξαφανίζονται οριστικά. Αντικαθίσταται με αφρικανούς δούλους!

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΑΙΛ: Καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ: «Ανακαλύπτεται» το 1502 απ' τον Κολόμβο. Κατοικείται από τους Αγράντα. Το 1518 αυτοί εξαφανίζονται οριστικά. Αντικαθίσταται με αφρικανούς δούλους!

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

ΧΙΛΙ: 1536-41 καταλαμβάνεται από τον Ισπανό Αλμάγρη. Οι φυλές Ατακάμα και Αρακουάν εκποτίζονται στα βούνα μέσα σε συνεχείς διώγμοις που βαστάνε ως το 1553.

Περίοδος των μεγάλων ανακαλύψεων: Είναι η περίοδος που οι ισπανούς από την εποχή της Αναγέννησης εκπονούν την απότομη κατάκτηση των Αμερικών. Το έργο της αναγέννησης είναι η αναγέννηση της ισπανικής πολιτισμού, η αναγέννηση της ισπανικής γλώσσας, η αναγέννηση της ισπανικής κουζίνας, η αναγέννηση της ισπανικής μουσικής, η αναγέννηση της ισπανικής ζωής και η αναγέννηση της ισπανικής πολιτισμού.

Περίοδος των μεγάλων ανακαλύψεων: Είναι η περίοδος που οι ισπανούς από την εποχή της Αναγέννησης εκπονούν την απότομη κατάκτηση των Αμερικών. Το έργο της αναγέννησης είναι η αναγέννηση της ισπανικής πολιτισμού, η αναγέννηση της ισπανικής γλώσσας, η αναγέννηση της ισπανικής κουζίνας, η αναγέννηση της ισπανικής μουσικής, η αναγέννηση της ισπανικής ζωής και η αναγέννηση της ισπανικής πολιτισμού.

Περίοδος των μεγάλων ανακαλύψεων: Είναι η περίοδος που οι ισπανούς από την εποχή της Αναγέννησης εκπονούν την απότομη κατάκτηση των Αμερικών. Το έργο της αναγέννησης είναι η αναγέννηση της ισπανικής πολιτισμού, η αναγέννηση της ισπανικής γλώσσας, η αναγέννηση της ισπανικής κουζίνας, η α

Η εκκένωση της κατάληψης της Ακομάνατου, ο Δήμος Αθηναίων και ένας πόλος αντίστασης.

Η εκκένωση της κατάληψης στέγης της Ακομάνατου και Τραύμπερ πριν από δύο μήνες και η κακοποίηση των καταληφών από τις αυτονομικές δυνάμεις κατοχής, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο κοινωνικής δράσης και αντίστασης στο σύνολο της.

Το καινούργιο βέβαια, δεν μπορεί να αναζητηθεί στην εκκένωση του κτιρίου αυτού καθ' αυτού, ούτε φυσικά στην κακοποίηση των αστεγών καταληφών. Το μικρό παρελθόν και η ιστορία των καταλήψεων είναι γεμάτη από τέτοιες στιγμές. Η Αστραπού, η Βίλλα Αμαλίας, η Χ. Τρικούπη 71, έμμεσα η Κασσιανής και η κατάληψη της Χ. Τρικούπη 170, δοκίμασαν την κρατική βία και καταστολή στο μικρό ή μεγάλο χρόνο που αυτές έζησαν και δημιούγησαν.

Το καινούργιο μάλλον πρέπει να αναζητηθεί στην επιμονή του Δήμου Αθηναίων να εκκενώσει το κτίριο της υποτιθέμενης ιδιοκτησίας του αμέσως μετά την ανακατάληψη του (πράγμα που δεν έγινε παρά με την ανακατάληψη του αυτοδιευθυνόμενου χώρου της Αχαρνών και Χεδενών), για λόγους φυσικά υποτιθέμενης αξιοποίησής του από χρόνια εγκατελελευμένου νεοκλασικού. Και λέμε υποτιθέμενης, μιας και η μόνη εργασία αναπαλαίωσής ήταν αυτή του σφραγίσματος του κτιρίου με τομεντόλιθους ή ξύλα.

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και το κόστος είναι αδιάφορο. Η αναδόμηση της περί τη δημαρχία περιοχής και η πάση θυσία πάντης της ίπαρξης της κατάληψης, αποτέλεσαν και αποτελούν επιτακτικές ανάγκες της δημαρχίας και του ένομου κράτους.

Σε μια περιοχή που η φτώχια, η εξαθλίωση και η «εγχληματικότητα», τένουν να γίνουν (αν δεν έχουν ήδη γίνει) σήμα κατατεθέν· μια κατάληψη στέγης και μάλιστα από ανθρώπους που δεν αναζητούν απλά και μόνο προστασία από το κρύο και τη βροχή, αλλά διεκδικούν συνειδητά το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής τους, κάθε άλλο «καλό» παράδειγμα θα μπορούσε να είναι για τους υπόλοιπους Έλληνες και αλλοδαπούς κατοίκους της.

Όντας μέρος του γενικώτερου σχεδίου «ευπρεπισμού» και μετατροπής του κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τα διυτικούρωπακά πρότυπα μητροπόλεων (βλέπε Ρώμη, Βερολίνο κλπ) σε ουσιαστικά νεκρή ζώνη γραφείων και πολυκαταστημάτων, η καταστολή της κατάληψης της Ακομάνατου, και πιθανόν και αυτής της Αχαρνών και Χεδενών, ήρθε απλά να προστεθεί στις επιχειρήσεις «Αρετής» ενάντια στους Πόντιους πρόσφυγες και έλληνες μικροπωλητές του Θησείου και της Αθηνάς, ήρθε να συμπληρώσει το άγριο κυνηγήτο των εξαθλιωμένων Αλβανών της Ομόνοιας. Ήρθε να επισφραγίσει τον ρόλο του δήμου σαν μηχανισμό ελέγχου και καταστολής.

Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι ο προαναφερόμενος ευπρεπισμός της πόλης, πράγμα που φαίνεται και από την ανάκλιση της μήνυσης που έγινε ενάντια στους καταληφές και τη μετέπειτα αθώωση τους. Αυτό που επιδιώκεται είναι η τρομοκράτηση αυτών που αντιστέκονται, ενώ η τρομοκρατία πρέπει να επεκτείνεται και στους υπόλοιπους κατοίκους, σε μια προσπάθεια πρόληψης παρόμοιων περιστατικών. Γι' αυτό εξάλλου η δύνη επιχείρησης έγινε στις 8 το πρωί, και όχι στις 5 τα ξημερώματα, όπως οι άλλες καταλήψεις.

Παρόλα αυτά να γίνει κατανοητό ότι ο δήμος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν επιθυμούσε τη διεύρυνση και τη συνέχιση της καταστολής πάνω στα φυσικά πρόσωπα που θα έκαναν την κατάληψη.

Το ανέβασμα της κατασταλτικής μανίας των κρατούντων διαχειριστών, έφερε παράλληλα όμως και το ποιοτικό ανέβασμα της αντίστασης και της διεκδίκησης, που επέλεξαν την άλλη μεριά της όχθης για να ζήσουν.



Η δυναμική αντίσταση κατά πρώτο λόγο των καταληφών, που οχυρώθηκαν στο σπίτι και των λίγων φίλων και συμπαραστατών που βρέθηκαν εκεί τη στιγμή της εκκένωσης, είναι πράξεις που κατά τη γνώμη μας θα σημαδοτήσουν και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την παραπέδηση των καταληφών.

Οι καταληφές εκβίασαν την κατάσταση – όσο αυτό ήταν δυνατόν να γίνει – παραμένοντας στον πεζόδρομο της Τραύμπερ αποκαλύπτοντας και δημοσιοποιώντας την πραγματικότητα της «κοινωνικής» πολιτικής του δήμου. Αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από το κτίριο, αναγκάζοντας έτσι τα MAT να ενεργοποιήσουν όλη τους την κτηνωδία μπροστά στα ματία των κατοίκων, που άντε θαμών αντέδρασαν, βρίζοντας και φωνάζοντας. Τέλος, οι σύντροφοι και φίλοι που έπεισαν προς βοήθεια, έδειξαν ότι η αλληλεγγύη είναι δυνατή και ωραία, ακόμα και στις μέρες μας.

Συμπερασματικά και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα – δηλαδή την εκκένωση του κτιρίου – αυτό που μπορούμε να δούμε και να πούμε, είναι ότι μέσα στις 4 από τις καταλήψεις στέγης, υπάρχει και αναδένεται μια συνεχής ενεργητικότητα, που έχει τη δύναμη κάτω από ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, να αποτελέσει πόλο συνεργωσης και δράσης για αυτούς που αναζητούν ένα διαφορετικό όραμα και τρόπο ζωής.

A. Αναστασίου



τηλεόρασης, υποταγμένοι στις γυαλιστερές επιφάνειες των περιοδικών μαζικής κατανάλωσης, εθισμένοι στις εξαπατίσεις των αυτοκινήτων και στις κυλιώμενες σκάλες των εμπορικών κέντρων, πισωπατάμη στη θέα του διαφορετικού.

Οι δρόμοι, οι συνοικίες, οι πόλεις, στενάζουν ανικανοποιητές. Εκδήλωνται αντίθετη στήν καταστροφή τους. Εκρήγνυνται και σπέρνουν την καταστροφή και τη φωτιά αναζητώντας τις σκιές που ζεπερνώνται το σκοτάδι, θε οικοδομήσουν τα άρωτα τείχη που θα τις προστατεύσουν.

Ποιοι είμαστε εμείς που θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο; Ποιοι είναι τα πάθη μας που απαιτούν τη δικαίωσή τους; Ποιοί διαδρόμοις πρέπει να βασίσουμε για να παραβάσουμε τις Κερκόπορτες της Ουρανίας μας; Ποιά μέλη να είναι η θέση και ο ρόλος μας σε αυτή τη διαρκή κίνηση που πριν από λίγο αναφερθήκαμε;

Η παρούσα κατάσταση είναι λίγο πολύ όπως την περιγράψαμε προηγουμένως. Σκιώδης, μελαγχολική, κενή. Ε, και λοιπόν, θε μπορούσε να μονολόγησε κάποιος. Τα πάντα πιπερεύνησαν, να καταπέζουν, να ρουφούν τη ζωή μέσα από την ίδια και ίδια μοντόνην επανάληψη της ίδιας δουλειάς, της ίδιας διασκέδασης της ίδιας περίπου αρχής και τέλους. Και τα άνεμα για ένα διαφορετικό κόσμο; Λόγια, λόγια. Διαφράξεις, λόγια που θα μένουν πάντα τέτοια. Τι κι αν είναι πολλά αλλιώς; Τι κι αν υπάρχουν στιγμές που κάτι πήγε να γίνει; Στο κάτω κάτω εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα; Κούβεντες και σκέψεις που ευύλωνα ακούνται, που ευύλωνα έρχονται στο μαύλο, που αποτελούν άλλοι ότι αυτούς που αναζητούντων απάντηση στις τελευταίες ανησυχίες τους. Είναι όμως έτοις τα πράγματα;

Όσο κι αν για μας (που θέλουμε να λεγόμαστε διαφορετικοί), στις σκέψεις αυτές αποτελούν τα άλλοι για την παραπήτηση κάποιων ανθρώπων από την ίδια τους τη ζωή, πρέπει ωστόσο να παραδεχτούμε ότι αυτές δεν απέχουν και πάρι πολύ από την πραγματικότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή έχει τις συνέπειες

Για το πρώτο «κανένα» και δεύτερο «μισό» πάρτυ

στο στέκι της N. Φιλαδέλφειας

Την Παρασκευή 5 Ιούλη ξημέρωνε η μέρα του πάρτυ. Λίγα από αυτά που έπρεπε να γίνουν είχαν γίνει, και έτσι οι λίγες ώρες που έμεναν έκαναν όλους μας να τρέχουμε να προλάβουμε. Ο καιρός βέβαια επέμενε να είναι μοντέτος και βροχερός, κάνοντας το άλσος να μοιάζει με σκηνικό περιπολικών, που σήμαιναν χαμηλή ένταση στη μουσική. Τέλος, γήρω στις 1 το βράδυ ο διοικητής ασφαλείας, απρόσκλητος στο πάρτυ μας, έκλεινε τη μουσική.

Το απόγευμα η ώρα πέραναγε γρήγορα χωρίς τη μικροφωνική να έρχεται και η βροχή να σταματάει. Λίγες αφίσες στη Δεκελείας πληροφορούσαν τον ανύπαρκτο, πρόσι το παρόν, κόσμο στον δρόμους για το πάρτυ. Δύο ώρες καθυστέρημένης μικροφωνικής αρκούσαν για να φέρουμε τον μικροφωνιά απ' το σπίτι του, καθώς η μεγάλη απόφαση κόντρα στον άσχημο καιρό είχε παρθεί: το πάρτυ θα γινόταν με ανοράκ συσκευασία και light διεκδίκηση.

Το μικροφωνική στήθηκε γρήγορα, κάνοντας τη μικροφωνική να έρχεται και η βροχή να σταματάει. Λίγες αφίσες στη Δεκελείας πληροφορούσαν τον ανύπαρκτο, πρόσι το παρόν, κόσμο στον δρόμους για το πάρτυ. Δύο ώρες καθυστέρημένης μικροφωνικής αρκούσαν για να φέρουμε τον μικροφωνιά απ' το σπίτι του, καθώς η μεγάλη απόφαση κόντρα στον άσχημο καιρό είχε παρθεί: το πάρτυ θα γινόταν με ανοράκ συσκευασία και light διεκδίκηση.

Το πρωινό του δημάρχου δεν έχει πάει χαμένο και έτσι από τη στιγμή της απειλητικής επίσκεψης μας στο δημαρχείο μέχρι το απόγευμα, είχε κόψει τη σεριζητήρα της φωνής της προστασίας που στέκει στο πάρτυ. Λίγη ώρα μετά τη σκληρή «ηλεκτρική» συνειδητοποίηση τη πράξη που είχαν μαζευτεί, ενώ στον κόσμο που ερχόταν ανακοινώναμε τη δεύτερη απόφειρα για πάρτυ που θα κάναμε, την Τετάρτη 11 Ιούλη. Έτσι, τη θέση του ιωλετού πιτούρικά με το περίστροφο στην αφίσα της Παρασκευής, έπαιρναν α



Το κείμενο που ακολουθεί, δημοσιεύτηκε στο καναδέζικο περιοδικό *Our Generation*, στο τεύχος της Άνοιξης του 1989. Ο συγγραφέας του Frank Hartison είναι από τα πιο δραστήρια μέλη του ελευθεριακού κινήματος στον Νέο Κόσμο, με πλούσια συγγραφική δουλειά. Διδάσκει Πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο St. Francis Xavier της Νέας Σκοτίας. Στα ελληνικά έχει κυκλοφορήσει ένα μικρό βιβλίο του με τίτλο «Αναρχισμός, Απαρισμός, Φιλελευθερισμός» από τις Αυτόνομες Εκδόσεις, όπου πραγματεύεται τις σχέσεις και τις διαφορές αυτών των μεγάλων ιδεολογικών και κοινωνικών θεμάτων. Επίσης κείμενο του με τίτλο το «Σύγχρονο Κράτος», υπάρχει στη συλλογή κειμένων «Εξουσία και Έργο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις για μια «Ελευθεριακή Κουλτούρα». Τη μετάφραση του παρόντος κειμένου έκανε ο Παναγιώτης Καλαμαράς.

I

Στη θαυμάσια έρευνα της για τον Ελιζέ Ρεκλύ στο τελευταίο τεύχος του *Our Generation*, η Μαίρη Φλέμινγκ μας χαρίζει μια διευσδυτική μελέτη πάνω στην αναρχική φιλοσοφία, μελέτη που επικεντρώνεται στη δημουργική σύνδεση του αναρχικού κινήματος και της επιστημονικής γνώσης. Σ' αυτή της την προσπάθεια, παραθέτει μια πρότασή μου, σύμφωνα με την οποία «ιι επιστήμες σαν τον Ρεκλύ και τον Κροπότκιν, ολοκλήρωσαν τις απόψεις που επεξέγαστηκε ο Μπακούνιν», και προειδοποιεί τον αναγνώστη ως εξής:

«Σαν απάντηση τέτοιων απόψεων, που φαίνονται να εκπιμούν τα βήματα του Ρεκλύ και τον Κροπότκιν σαν εξελίξεις, θα συνιστώσα μεγάλυτερη προσοχή. Αντί να πιστεύουμε ότι ο Μπακούνιν βρισκόταν στα πρόθυρα της υποστήριξης της επιστήμης, θα ταίριαζε περισσότερο να τον δύνει σαν άνθρωπο που διατηρούσε τις υποψίες του σχετικά μ' αυτήν, όταν όλοι γύρω του κραύγαζαν για την αρετή της. Οι απόψεις του Μπακούνιν, πολύ πέραν από το να θεωρηθούν παλαιομοδίτικες και εκτός τόπου στον επιστημονικούτομόν τους μαζί μας ... συμφωνούν παντοιοτόπως με τις ύστερες σκέψεις του 20ου αιώνα σχετικά με την άκριτη αντίληψη του προηγούμενου για την επιστήμη». (1)

Δεν έχω πρόβλημα μ' αυτήν τη δήλωση, εκτός από την υπόθεση ότι η ανάλυση μου στο «Σύγχρονο Κράτος» (2) (ή αλλού) βλέπει τον Μπακούνιν σαν τον άκριτο, ενθουσιώδη υποστηρικτή της επιστήμης, έτοιμο να συμβουλέψει και να προτείνει βελτιώσεις. Στην πραγματικότητα, η θέση μου προσπαθεί να παρουσιάσει τον Μπακούνιν σαν φρέσκη μιας εκλεπτυσμένης απόψης για την επιστήμη, παρά σαν κάποιον που απλά υιοθετεί ή απορρίπτει. Μάλιστα, στο κύριο σώμα της εργασίας μου (όπως αντιπαρατίθεται στην υποσημείωση που αναφέρεται η καθηγήτρια Φλέμινγκ) θα βρέθεται αναφορές στα ίδια ακριβώς αποσπάσματα από το βιβλίο του Μπακούνιν «Κρατισμός και Αναρχία» που και η ίδια δίνει για να υποστηρίξει τη θέση της (3). Και αυτή η θέση της σε κάποιο βαθμό είναι ίδια με τη δίκη μου. Ακόμη παραπέμπω τον αναγνώστη σε μια άλλη πρόταση από το «Κρατισμός και Αναρχία», όπου ο Μπακούνιν καταδικάζει εκείνους που «κρίνουν αυτή τη φτωχή ζωή μ' έναν τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουν σ' αυτόν την πρακτική εμφάνιση της πάντα δικής τους ημετέλους επιστήμης». Σημειώνω όμως ότι στην ίδια πρόταση δέχεται ότι η επιστήμη «έναινταν από τα απαραίτητα φαινόμενα της φυσικής και κοινωνικής ζωής» (4). Ο Μπακούνιν στην πραγματι-

κότητα έχει κάτι να πει σχετικά με τον χαρακτήρα και την εξέλιξη της επιστήμης και τον επιστημονικού λόγου.

Έτσι, ούτε η Φλέμινγκ, ούτε και εγώ, αμφιβάλλουμε για τις υποψίες του Μπακούνιν σχετικά με την επιστήμη. Όμως, δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Μπακούνιν απλά περιφερόταν γύρω από την κακόφημη επιστήμη, ότι ήταν ένας απλός και «πρωινός αντίταλος της επιστήμης» (5). Ο Μπακούνιν της έδινε και μεγάλη αξία στην επιστήμη, πηγαίνοντας από την πειραματική εξπόλισμόν, οι διευθυντές αδιαφορούν για τη μοίρα τους. Οι άνθρωποι που προσέρχονται στην πειραματική, ή ζώνα των κτημάτων. Οι εξουσιούστες επιστήμονες δεν είναι διόλου ελκυστικοί και πρέπει να αποθαρρύνεται μια διεύρυνση της εξουσίας τους.

II

Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την υπενθύμιση ότι όπως πολλοί άλλοι αναρχικοί, ο Μπακούνιν θεωρούσε την επιστήμη και την τεχνολογία (σαν την καλύτερη εμπειρική γνώση και τα πιο εκλεπτυσμένα εργαλεία) ως απελευθερωτικές δυνάμεις, τις οποίες πρέπει να προσπαθήσουμε να κατέχουμε. Η επιστήμη ήταν μια λεωφόρος, μέσα της οποίας μπορούμε να ξεπέρασουμε τα φυσικά και ψυχολογικά εμπόδια της ελευθερίας, μπροστά στα οποία το μεγαλύτερο πρόσωπο της ανθρωπότητας προσπαθήσει να εσφαλμένα, πρέπει να την πάρουν στα χέρια τους τα σωτά χέρια και αυτά τα χέρια ανήκουν στην πλειονηφία του πληθυσμού, ενός πληθυσμού διαφωτισμένου και διαφωτιζόμενου στη διαδικασία διεύθυνσης της ίδιας του της ζωής. Ο Μπακούνιν συγχρόνησε για τον κοινωνικό του στόχο σαν «την ελεύθερη ομοσπονδία των κομμούνων από τα κάτω προς τα πάνω». Αυτή διάλυση της εξουσίας που υπάρχει στην κοινωνία πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με τη διάλυση της επιστημονικής εξουσίας, σ' αυτό που μπορεί ν' αποκλήθει δημοκρατικοποίηση της γνώσης.

«Καθιερώνοντας τις γενικές σχέσεις μεταξύ των εφήμερων και των ουσιαστικών πραγμάτων, διακρίνοντας τους γενικούς νόμους που είναι έμφυτοι στην εξέλιξη των φαινομένων του φυσικού και κοινωνικού κόσμου, καθοδίζει — για να το πούμε έτσι — τα αμετάβλητα σημαντικότερα της προοδευτικής πορείας της ανθρωπότητας ... που η άγνοια ή το ξέχασμα τους, οδηγεί σε μοιραία αποτελέσματα» (8).

Επίσης η επιστήμη σύμφωνα με τον Μπακούνιν, προλέγει την ελευθερία. Αυτή η ελευθερία πρέπει να κατακτήσει σε κάθε περιοχή της εμπειρίας — στις κοινωνικές, όπως και στις φυσικές επιστήμες. Άλλα είχε και τις αμφιβολίες του. Ήταν καχύποπτος απέναντι στον θετικισμό, στην χειραγωγική κοινωνιολογία του Σαιν Σιμόν, του Κοντ, και του Μαρξ. Υπονούσε την κυβερνητική μιας νέας ελίτ επιστημόνων, μια νέα ιερωδούντια περιοδικότητα προφίλησης προφίλησης με τον ΡΟΓΟ. Μίλουσε αυστηρά για το «δογματικό σχολείο των γερμανικών κομμουνισμών», το οποίο «δεν μπρέσει ποτέ μην είναι ανίκανο, γελοίο, απάνθρωπο, σκληρό, καταπιεστικό, εκμεταλλευτικό και καταστρεπτικό» (9).

Παραπέρα, δεν ήταν μόνο η πιθανότητα μιας ελίτιστης χειραγωγής της γνώσης και των προϊόντων της, αλλά ο ίδιος ο επιστημονικός λόγος σαν μια βασική αιτία κυριαρχίας των μιαλών εκείνων που πιστεύουν σ' αυτήν, που ο Μπακούνιν θέτει υπό αμφισβήτηση. Πίστευε ότι η επιστήμη δεν έχει μια αυθύπαρκτη κατεύθυνση, ούτε αυτεκπληρωμένο σκοτό. Πρέπει να υποταχθεί στην ανθρωπότητα εκλογή: «... η επιστήμη είναι η αντίληψη της ζωής, άλλη η ίδια η ζωή ... η επιστήμη δεν δημιουργεί τίποτα απλά αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει τη δημιουργία της ζωής ... η μοναδική αποστολή της επιστήμης είναι να φωτίσει τη

ζωή και όχι να την κυβερνήσει» (10).

Ο έλεγχος της φύσης, η μεταρροπή της σε ένα υποταγμένο άθυμα στα χέρια μας, εμπειρίζει πραγματικούς κινδύνους για ίδιους τους πάκτες. Στο βαθμό που τα ανθρώπινα διάνοια συναντούνται με τους τεχνολογικούς λόγους και με εφευρετική σκέψη για να συλλάβουμε μια αναρχική κοινωνία, έτοιμη να πάρει την προστάσιμη προστασία της επιστήμης. Οι άνθρωποι που προσερχόνται στην πειραματική εξπόλισμόν, οι διευθυντές αδιαφορούν για τη μοίρα τους. Οι άνθρωποι που προσέρχονται στην πειραματική, ή ζώνα των κτημάτων. Οι εξουσιούστες επιστήμονες δεν είναι διόλου ελκυστικοί και πρέπει να αποθαρρύνεται μια διεύρυνση της εξουσίας τους.

Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψιν μας. Εάν η μεταβοληματική κοινωνία πρόσκειται να ελέγχεται από τους επιστήμονες και τους ειδικούς, τότε θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. «Όπως προειδοποίησε ο Χέρμπερτ Μαρκούτις, «οι επιστήμονες μας είναι ανίκανοι για οιδηπότε πέρα από τις πιο ανοίσιες κοινωνοτίες δύο χώρους της ειδικότητας τους» (11). Από την άλλη, οι επιστήμονες και οι τεχνολόγοι, προς το παρόν, δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Είναι υπηρέτες εκείνων που κατέχουν καιλή διεύθυνσην. Το ζήτημα είναι βέβαια, ότι δεν χρειάζομεται τεχνικές ή πολιτικές ιεραρχίες.

Ο Μπακούνιν πίστευε ότι η επιστημονική προδόση δημιουργήσει «διανοητική, και κατά σύντετα υλική σκλαβιά ... φτώχεια και νοτική καθυστέρηση ανάμεσα στους ανθρώπους» (12). Η αποφυγή αυτής της σύνδεσης της επιστημονικής προδόσης με την καταπίση, μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τον Μπακούνιν, μόνο μέντος έναν θεαματικό, αναρχικό τρόπο. Εάν δεν θέλουμε η επιστήμη να χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα, πρέπει να την πάρουν στα χέρια τους τα σωτά χέρια και αυτά τα χέρια ανήκουν στην πλειονηφία του πληθυσμού, ενός πληθυσμού διαφωτισμένου στη διαδικασία διεύθυνσης της ίδιας τους της ζωής. Ο Μπακούνιν γνώση την προσέδεσε στην επιστημονική γνώση ότι απελευθερώσεις τους στη διαδικασία στην οποία θα αποτελέσουν τους αποκόπες από τη φυσική κυριαρχία, αλλά επίσης από τα διανοητικά δεσμά των προκαταλήψεών τους. Οι σαμάνοι και οι παπάδες θα αντικατασταθούν από μια α

κράτη τεχνικό»(18). Αυτή η δυσποιτία φτάνει μέχρι και τους ντόπιους γιατρούς, εξευρωπαϊσμένους και δυτικοποιημένους, οι οποίοι μέσω της εκμάθησης της ξένης μεθόδου των φαρμάκων, έχουν αρχίσει να σκέφτονται σαν ξένοι, προσχωρώντας στο ξένο στρατόπεδο των καταπιεστών. Όσο και καλορόδειτος να είναι ο γιατρός, δύσις αφέλμεις να είναι ο δραστηριότητες τους-της με την έννοια της πρόληψης των ασθενειών, αυτός ο γιατρός, αυτός ο ξένος επιστήμονας, αυτοτασούσαζεται σαν διευθυντής και κυριάρχος.

Η επιστήμη δεν είναι, και ποτέ δεν ήταν, απλά ο μηχανισμός χειραγώησης μέσω του οποίου επεκτείνουμε τον έλεγχο μας πάνω στη φύση, στο φυσικό περιβάλλον του οποίου αποτελούμε τη μημάτιμη. Η επιστήμη πάντα περιελάμβανε την απομάκρυνση της αυθαίρεσίας και της επακόλουθης επέκτασης του ελέγχου μας πάνω σ' εκείνους τους παράγοντες που βλάπτουν τη ζωή μας. Ο έλεγχος της φύσης, σκοπός της οποίας είναι η αφέλεια των ανθρώπων δύναται μέσω της απομάκρυνσης του αυθαίρετου ή του τυχαίου, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του αντιθέτου του. Έτσι, σαν μια πρώτη κρίση, μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη για τον αναρχικό πρέπει να εξελιχθεί και να εμπλουτισθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευρυνθεί η ανθρώπινη αυτονομία στο επίπεδο της υποκειμενικότητας.

Δεν υπάρχει μιονοπάτι «φυσιολογικής» εξέλιξης για την επιστήμη και την τεχνολογία, καθοριζόμενο από τον χαρακτήρα της πληροφορησης, και άρα, αυτόματα, ωφέλιμο. Κάτιο τέτοιο είναι σίγουρα ένας μπουζούναδικος πειρασμός, αλλά τον αποδέχονται επίσης και οι «επιστημονικοί σοσιαλιστές», οι οποίοι σύμφωνα με τη μαρξιστική γραμμή, αποδέχονται πάντα τον αυταρχικό σαν κάτιον τον αναπόδευτο. Μια τυπική, σύγχρονη ερμηνεία της αξίας της «επιστημονικής διεύθυνσης της κοινωνίας», υποστηρίζει:

«Ο βασικός στόχος που αντιμετωπίζει η επιστημονική διεύθυνση της κοινωνίας, είναι να ταυτίσει τις υποκειμενικές δραστηριότητες των ανθρώπων με τους αντικειμενικούς νόμους, και να χρησιμοποιήσει τις αντικειμενικά υπάρχουσες συνθήκες για το καλύτερο δυνατό. Ο γενικός σκοπός της διεύθυνσης της σοσιαλιστικής κοινωνίας, είναι να εξασφαλίσει την ευνοϊκότερη χρησιμοποίηση των οικονομικών νόμων του σοσιαλισμού, και να οργανώσει και να κινητοποιήσει τις εργασιακές, υλικές και οικονομικές πηγές, προκειμένου να οικοδομηθεί ο κομμουνισμός»(19).

Δεν υπάρχουν πολλά εδώ που θα μπορούσαμε να τα βρούμε συμπαθητικά, αφού ο αυταρχικός χαρακτήρας των τεχνολογικού ορθολογισμού του, είναι προφανής.



IV

Για τον αναρχικό, οι κίνδυνοι που εμπεριέχει η επιστήμη, μπορούν συμβατικά να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες καταπίεσης:

1. Εργαλειακή κυριαρχία.
2. Οργανωτική κυριαρχία.
3. Ψυχολογική κυριαρχία.

Η ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ εδώ υπονοεί την άμεση κυριαρχία της τεχνικής. Είμαστε, όπως λένε, απλά νούμερο σε μια τρέπεζα μηνής. Παραπέρα, αυτό πρόκειται μειονάσια να συμβεί όταν ο έλεγχος της τεχνολογίας αφήνεται στα χέρια μιας ιδιοκτητικής ή διευθυντικής τάξης. Πέρα από τα παραμορφωμένα μωρά, την δέινη βροχή, τη μέωση του όζοντος, τα μολυσμένα ποτάμια και τα υπόλοιπα, που όλα είναι αποτέλεσματα ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, σήμερα η τεχνολογία είναι ανεπτυγμένη μόνο στο βαθμό που ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ των κυριαρχων κοινωνικά και οικονομικά ελίτ.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ δεν ανέρεται μόνο στη ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αναγκαία η ιεραρχία και ο έλεγχος των παραγωγών και του μεγαλύτερον μέρους της κοινωνίας, αλλά επίσης και στο γεγονός ότι κάποιες τεχνολογίες είναι ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ. Ακόμη προφανέστερα, η πυρηνική βιομηχανία είναι μία που η ύπαρξη της είναι αδύνατη χωρίς ιεραρχικές δομές, και συνεπώς είναι οργανωτικά ανίκανη να παίξει κάποιο ρόλο σ' ένα αναρχικό σύμπαν. Όμως είτε εγγενής είτε σχεδιασμένη, η τεχνολογική ολοκλήρωση μέσω μεγάλων παραγωγικών μονάδων, γεννά την απανθρωποίτηση, και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν αντικείμενα. Αυτό το μοντέλο καθίερωσαν οι κατιταλιστικές εταιρίες και το αντέργαφαν οι κατιστές-σοσιαλιστές. Εδώ έχουμε μια εργασία όπου χάνεται το ανθρώπινο περιέχομενο, και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εφαρμογή της ρομποτοποίησης, η οποία δίνει προτεραιότητα στην αποδοτικότητα του συστήματος (όπως αυτή μετρείται με την «αποτίμηση του κόστους») σε σχέση με τους ανθρώπους.

Τέτοιες συζητήσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία σήμερα, εποχή θεμελιακής κρίσης δύον αφορά το μέλλον του πλανήτη. Οι βάρβαροι είναι στα πράγματα για πολύ καιρό. Με την τεχνολογική και ιεραρχική νοοτροπία τους, οι

πινούς συντελεστές της. Παραπέρα, πρέπει να σημειώσουμε ότι «μέχρι πρόσφατα, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής επέτρεψαν στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα που στο παρελθόν δεν μπορούσαν. Άλλα τελευταία, η τεχνολογία άρχισε να κάνει πράγματα που συνήθιζαν να κάνουν οι ανθρώποι ... για πρώτη φορά, ο άνθρωπος στο δρόμο συνάντησε το φάντασμα στη μηχανή»(20). Αυτό το φάντασμα καθιστά μια αναγκαίας τους άνδρες και τις γυναίκες στην παραγωγή διαδικασία. Αυτό που αρχικά ήταν μια μέθοδος ικανοποίησης των ανθρώπων αναγκών, μετατρέπεται σ' ένα σύστημα παραγωγής που δεν χρειάζεται τα ανθρώπινα δύνατα. Άφού πρώτα κυριάρχησε πάνω τους, τώρα τους πετάει στα σκουπίδια. Και συμβαίνει η έσχατη ειρωνεία της ιστορίας.

Η εργαλειακή και οργανωτική κυριαρχία δύναται, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς την πολιτιστική αποδοχή των συνθηκών από την πλευρήφιά εκείνων που τις υφίστανται. Η ιεραρχία ήταν ανέκαθεν κάτιο του ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ, υποστηριζόμενη από εκείνους που βρίσκονται υπό τις διαταγές της, ακόμη και όταν στρέφεται ενάντια στα συμφέροντά τους. Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ αναφέρεται σ' εκείνη την αποδοχή των συνθηκών της τεχνολογικής απανθρωποίσης, η οποία περιλαμβάνει μια έλλειψη της ικανότητας να σκεφθούμε πέρα από την άμεση πραγματικότητα. Αυτό έχει αναγνωριστεί ευρύτερα. Ο Μαρκούζε την έχει αποκαλέσει «ευτυχισμένη συνείδηση» με μοναδιάστας κοινωνίας, και τόνιζε μια αισθητική διάσταση σαν την εναλλακτική μέθοδο σκέψης. Καταδικάζοντας αυτό που αποκαλεί «εργαλειακό λόγο», ο Χάμπερμας προσβλέπει σε μια «επικοινωνιακή ορθολογικότητα», η οποία εξισορροπεί την επιστημονική διάσταση με την ηθική και την αισθητική. Οι μαρξιστές κατηγορούν τη μπουζούνασία και ελπίζουν να την αντικαταστήσουν με μια σοσιαλιστική συνείδηση, αν και ο Μάρσαη Μπούκτον αρκετά πειστεί ότι ο Μαρξ και οι σπάδοι του μποράνται να την κυριαρχία νοοτροπίας πρέπει να συντηρείται ευρύτερα. Ο Μαρκούζε την έχει αποκαλέσει «ευτυχισμένη συνείδηση» με μοναδιάστας κοινωνίας, και τόνιζε μια ομορφιά και την οργανωτική ευαίσθηση. Ο Μάρσαη Μπούκτον, που έχει τόσα πολλά για να γίνει κάτιο τέτοιο, κεντρικό σημείο στη ριζοσπαστική σκέψη, περιγράφει ως εξής τον πολιτιστικό μετασχηματισμό προς την κοινωνική οικολογία:

«Η κοινωνική οικολογία είναι, πάνω απ' όλα, μια ΑΙΣΘΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, που περιλαμβάνει όχι μόνο μια κριτική της ιεραρχίας και της κυριαρχίας, αλλά και μια εποικοδομητική προσποτική, που προωθεί μια συμμετοχική αντίληψη του «διαφορετικού», και μια νέα εκτίμηση της διαφορετικότητας σαν μια κοινωνική και βιολογική επιθυμία. Διατυπωμένη με βασικές αρχές, οδηγείται από μια ηθική που δίνει έμφαση στην ποικιλία, χωρίς να ταξινομεί τις διαφορές μ' ένα ιεραρχικό τρόπο. Εάν θα έπειτε να ξεχωρίσων τον κανόνα για μια τέτοια ηθική, θα υποχρεωθώ να χρησιμοποιήσω δύο λέξεις που δίνουν το νόημά της: συμμετοχή και διαφορά»(24).

Είναι αναγκαίο να έχουμε ένα σύστημα αναφοράς για να κρίνουμε τον χαρακτήρα της τεχνολογίας ειδικά και γενικά, ώστε να εκτιμήσουμε πότε μπορούμε να την υιοθετήσουμε προς το συμφέρον μας. Παρά την επικαιρότητα του εφωτήματος, η πρόσφατη αντιληφτή του 20ου αιώνα ότι έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη παγκόσμια καθηκόντη με την ηγεμονία της γενικού προσανατολισμού, καθώς απαιτούνται οι ίδιοι οι άνθρωποι να ορίσουν το δρόμο τους, και πολλά πρόσωπα από την άλλη πλευρά της στην αντιληφτήση της ιεραρχίας, ότι ανέκαθεν ο αναρχισμός έτεινε στην κατανόηση αυτού του ζητήματος. Για να το βάλουμε απλά, οι αναρχικοί πάντα ασχολούνται με το κτύπημα της ιεραρχίας σ' όλες της τις μορφές, και έτοις οδηγήθηκαν στην έρευνα των αυταρχικών επιτλοκών της γνώσης, επιστημονικής ή άλλης. Ακόμη και όταν γοντεύονται από τη δυναμική των πραγμάτων, οι αναρχικοί οδηγούνται στην κατεστημένη πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών.

Εξωχοιστής σημασίας είναι η προσπάθεια να εξεφύγουμε από την αυταρχική συνείδηση που καθηκοντίζει την επιστημονική κοινότητα. Μια libido dominandi, η πόθος για κυριαρχία, είναι ένα βασικό ιστορικό



ΤΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΔΩ

Πανηγυρικά παρουσιάστηκε από όλα τα ΜΜΕ η «κατάργηση» του ρατσιστικού καθεστώτος του Απαρτχάϊντ στη Νοτιαφρικανική Ένωση στις 17 Ιούνη. Όλος ο κόσμος έσπευσε να χειροκρότησε τη ριζοσπαστική ενέργεια του προέδρου Ντε Κλερκ και να ετοιμάσει τη συγγραφή των απαραίτητων συγχωροχορτιών που θα δώσουν άφεση στις αμαρτίες των ρατσιστών, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν την άρση του υποτιθέμενου οικονομικού εμπάργκο, που από χρόνια είχε «επιβληθεί».

Η κατάργηση του Νόμου Καταχώρισης της Φυλετικής Προέλευσης (Απαρτχάϊντ), καθώς και η αναμενόμενη αναγνώριση του εκλογικού δικαιώματος των μαύρων, αποτελεί φυσικά μια νίκη για όλους αυτούς που έμπρακτα αγωνίστηκαν για την ανατροπή μιας κατάστασης που αποτελούσε το οφθαλμοφανέστερο αίσχος των κοινωνιών του σήμερα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, η επιβράβευση των χιλιάδων άγνωστων νεκρών που άφησαν την τελευταία τους πνοή πάνω στο βαθός της ελευθερίας και του δικαιώματος να παραμένει άνθρωπος ανεξάρτητης με το χρώμα που έχει το δέρμα σου. Παρόλα αυτά είναι αφέλεια να αφεθούμε να παρασυρθούμε στό λάμψεις που στην ουσία υπάρχουν μόνο για να μας τυφλώνουν.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν σήμερα στη Νότια Αφρική, όσο σημαντικές και αν είναι, για τη ζωή των εξαδιλούμενων μαύρων των παραγκουπόλεων δεν είναι αυτές που θα έβαζαν στον ελάχιστο κίνδυνο τη λευκή παντοδυναμία. Πόσο μάλλον την ίδια την έξουσία στην ουσία της. Το νέο πρόσωπο που θέλουν να παρουσιάσουν οι κρατούντες στηρίζεται στην υποτιθέμενη κοινωνική ειρήνη και στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι μάσκες όμως όσο όμορφες και αν είναι, όσο χαρισματικά και αν είναι κατασκευασμένες, δεν παύουν να είναι ΜΑΣΚΕΣ, και να κρύβουν το πραγματικό πρόσωπο των καταστάσεων.

Χρόνια και χρόνια βιωμένους και θεσμοθετημένους ρατσισμούς, δεν εξαλείφονται μέσα σε μια νίχτα, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να αλλάξουν κάποιους νόμους, για δικό τους και μόνο κέρδος (αφού έτσι και αλλιώς δεν θα άντεχαν και πολύ, κάτω από το συνεχός διογκωμένο κίνημα αυτίστασης). Οι μόνοι που πρόκειται να ευνοηθούν από αυτές τις αλλαγές, είναι αυτοί που είναι πρόθυμοι να ξεπουλήσουν και τα τελευταία ψίχουλα αξιοπρέπειας που τους έχουν απομείνει, συνεργάζομενοι με αυτούς που τόσα χρόνια τους θεωρούσαν στην καλύτερη περίπτωση ίσους με τα κατοικίδια ζωάκια τους. Οι χιλιάδες υποστισμένοι και φοβισμένοι μαύροι ιθαγενείς θα εξικολούθησουν να παραμένουν τέτοιοι. Προδομένοι για μια ακόμη φορά, από αυτούς που είχαν την αφέλεια να τους θεωρούν σωτήρες και συντρόφους τους (βλέπε Μαντέλα, Ντέσμοντ Τούντου). Θα συνεχίσουν να «ζούν» μέσα σε τρύγλες δίτλα σε σκουπίδια. Θα συνεχίσουν να πεθαίνουν κατά εκατοντάδες από αρρώστιες που για μας θεωρούνται ευτελείς και ακίνδυνες.

Και όλα αυτά φυσικά κάτω από το καθεστώς της υποτιθέμενης ιστότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Κάτω από τις ευλογίες της διεθνούς κοινότητας των «πολιτισμένων» και «ευγενών» ανθρώπων.

Ο αγώνας των καταπιεσμένων μαύρων δεν πρόκειται να σταματήσει με την «κατάργηση» των νόμων ή με το ταχυδακτιλούργημα της ψήφου, ούτε μπορεί να αποστειρωθεί με θεαματικές απατήσεις δημόσιας παράλησης συγχρέσης των ρατσιστών από τους εξαθλιωμένους και εξευτελισμένους μαύρους. Τουλάχιστον εμεις – από εδώ που είμαστε – δεν θέλαμε να δούμε έναν αγόνα τόσων χρόνων να τελειώνει με την εγκαθίδρυση κάποιων άλλων αφεντικών (ίσως μαύρων αυτή τη φορά) στο σβέρκο των καταπιεσμένων.

Απαλλαγμένοι από ενοχές του τύπου «είμαστε υπευθύνοι για την καταπίεση και εκμετάλλευση των μαύρων», προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους εκείνους που αγωνίζονται για την κατάργηση κάθε μορφής «λευκού» ή «μαύρου» ρατσισμού. Προσπαθούμε να διναμώσουμε τον αγόνα ενάντια στους ρατσιστές-εξουσιαστές, δημοσιοποιώντας ότι πληροφορίες έχουμε στα χέρια μας σχετικά με τις ελευθεριακές κινήσεις και τον αγώνα των καταπιεσμένων (λευκών και μαύρων) ενάντια στους καταπιεστές τους, σχετικά με την αρχή της ειρήνης στην καθημερινή τους ζωή τις οποίες μορφές φασισμού, και προβάλλουν ένα διαφορετικό όραμα και τρόπο ζωής να:

1) ΣΑΜΠΟΤΑΡΟΥΝ έμπρακτα τα σχέδια των απανταχού ρατσιστών-εξουσιαστών

2) Να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των μαύρων της Νότιας Αφρικής, μένοντας αλληλέγγυοι στους μαύρους ή άλλους μετανάστες που βρέκονται στη χώρα μας, δίνοντας κάθε δυνατή βοήθεια

3) Να οργανώσουν ή να πλαισιώσουν ομάδες που αγωνίζονται ενάντια στην εξάπλωση του εθνικισμού και του ρατσισμού

4) Να μποϊκοτάρουν κάθε πολιτική-πολιτιστική-οικονομική δραστηριότητα που έχει να κάνει με χώρες που υποστηρίζουν ανοιχτά τον ρατσισμό ή που απλά ανέχονται ρατσιστικές εκδηλώσεις στο έδαφος τους.

Για να επιταχύνουμε την απελεύθερωση του ανθρώπινου είδους.

Για μια κοινωνία της ελευθερίας και της ισότητας.

Γ. Μπαλής



ΚΑΥΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΒΗΡΥΤΤΟΣ

Στη Βηρυττό των σφαγών μεταξύ φανατικών και μουσουλμάνων, η τηλεόραση έπαιξε αυτονόμο Σάιν και την Κιβωτό του Νότιο, μεταφρασμένα στα αραβικά και στα γαλλικά. Ava Gardner και Peter O Toul.

Οι οδηγοί στους δρόμους συναγωνίζονταν τους αθηναίους. Φανάρια δεν υπήρχαν, αλλά σε κάθε 50 μέτρα μέσα στην πόλη υπήρχαν στρατιωτικά μπλόκα: Δρούζων, Χεζμπούλαχ, Λιβανέζικων και Συριακών δινάμεων. Πολύχρωμα τα σύμβολα και τα σήματα σε κάθε μπλόκο. Μόνο οι σφαίρες στα κτίρια και τα ερείπια υπογράμμιζαν τη μονοτονία της. Όταν δεν έβλεπες ένα χάρτινο ομοίωμα του Χομεΐνι να κρέμεται στη μέση του δρόμου – σαν αεροπανώ – έβλεπες τον καυσμό του Marlboro. Υπάρχουν πιο πολλοί στρατιώτες από πολίτες στους δρόμους. Όταν περνούσες κοντά από τζαμί, άκουγες τον μουεζίνη να σε φωνάζει. Ήταν Παρασκευή και κάθε Παρασκευή οι μουσουλμάνοι προσκυνούν στους τόπους λατρείας τους. Το πιο επιβλητικό θέαμα ήταν τα βομβαρδισμένα και κατεστραμμένα σπίτια. Πεσμένες στέγες, τετράγωνα ολόκληρα ερειπωμένα. Διαμπερείς «πληγές» από ωρές σε κάθε κτίριο. Ακόμη και σε διαμερίσματα όπου ανακάλυπτες ζωή – μπουγάδες στα μπαλκόνια ή κουβέρτες για να αεριστούν – έβλεπες δίπλα τους άλλα χωρίς πόρτες «Πώς είναι η ζωή στη Βηρυττό;»

«Πόλεμος, η ζωή εδώ είναι συνεχώς πόλεμος», μου λέει ένας νεαρός άραβας. Τον τελευταίο καιρό βέβαια τα πράγματα ησυχάσαν. Από τότε που ο γηγέτης των φανατικών παραδόθηκε.

Οι βόμβες δεν σκάνε πια τόσο συχνά. Μια, δυο φορές τη βδομάδα. Εκείνη την ημέρα, στις 10 το πρωί, έσκασε σ' έναν πολυύπναστο δρόμο του χριστιανικού τομέα, ένα αυτοκίνητο με κάμπος κιλά TNT. Απολογισμός 17 νεκροί, δεκάδες ακρωτηριασμένοι και τραυματίες. Επρόκειτο για διαμάχη μεταξύ φανατικών χριστιανών.

Οι πυροβολισμοί είναι συχνοί. Κάθε βράδυ. Ο λιβανικός και συριακός στρατός μετά τις 12 το βράδυ πυροβολεί σκυλιά. Τα σκυλιά είχαν συνηθίσει να τρώνε πτώματα κατά τις πολυνετείς μάχες. Εθισμένα στο ανθρώπινο αίμα επιτίθενται κατά των ζωτανών ανθρώπων. Μια μέρα πριν είχαν σκοτώσει και φάγε ένα ζευγάρι. Σε κάποιο σημείο της πόλης, έγραφε ο τοπικός τύπος, είχε θεαθεί ένα τεράστιο σκυλί, απ' τα τερατουργήματα του ποληθυσμούς της πρωτεύουσας έχει καταστεί ζητιάνος.

Στην πόλη που συναντάς τακτικά αφίσες που μιλάνε για τα οφανά του πολέμου. «Βοηθήστε τα», γράφουν τα αφανούσα πόλεμα. Τα οφανά, ζωντανοί μάρτυρες, βρίσκονται παντού. Πάντα κάτω από τις κολώνες που φιλοξενούν τις αφίσες, ρακένδυτα, αποστεωμένα, βρώμικα. Σαφώς δεν χαίρουν της φιλανθρωπίας ή της ελεμημοσύνης των διερχομένων. Άλλωστε ο πεληθυσμός της πρωτεύουσας έχει καταστεί ζητιάνος.

Στο αεροδόριο υποτυπώδης έλεγχος. Από ασφαλίτες, υπαλλήλους, στρατιώτες: ένα το ζητούμενο: μπαξίσι. Στους τοίχους φωτογραφίες του προσέδρου του τελευταίου 24ωρου. Αίσθημα ασφάλειας: σχεδόν κανένα υπέρταλημα ελέγχου δεν λειτουργεί, και τα κτίρια γύρω από την πόλη όπου βρίσκονται τα αεροπλάνα είναι βομβαρδισμένα, καμένα με εμφανείς τις τρύπες από πυροβολισμούς στους τοίχους που δεν έχουν πέσει.



ΤΟΥΡΚΙΑ



Ανεργία. Ανέχεια. Παραγκομάγαζα: μια λαμαρίνα στερεωμένη σε χοντρά ξύλα. Εμπόρευμα από φρούτα έως ρουχισμό.

Το πόσιμο νερό πουδράρει την ζεράκια στην πλατεία της Βασιλείου.

Ανέργεια. Ανέχεια. Παραγκομάγαζα: μια λαμαρίνα στερεωμένη σε χοντρά ξύλα. Εμπόρευμα α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η επίσκεψη του Πέντρο, του Πίκο και της Τέρι στην Ελλάδα, καθώς και η γνωριμία μας μαζί τους, έδωσε την ευκαιρία για να έχουμε μα συζήτηση μαζί τους για τη ζωή στην Ισπανία, τους τρόπους δράσης και τις επιλογές του κινήματος αμφοβήτησης αυτή τη στιγμή στην Ιβηρική χερσόνησο. Ενώ οι ερωτήσεις διαδέχονται τις απαντήσεις και η συζήτηση απομακρύνεται και επανέρχεται πάλι συμπληρώνοντας το αρχικό εφώτημα, ανακαλύπτουμε τις λογικές και τους αγώνες αυτών των ανθρώπων, που επιθυμούν να συμβάλλουν στη φιλική αλλαγή της κοινωνίας. Κομμάτια ενός σύνθετου ψηφιδωτού, συζητούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ισπανικής κοινωνίας, αγγίζοντας παράλληλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία στο σύνολο της, βάζοντας παράλληλα ζητήματα που ξεπερνούν τα όρια της απλής πραγματικότητας. Διαφορετικός τρόπος ζώης, η αντίσταση στον πόλεμο, μουσική, ναρκωτικά, ένοπλος αγώνας, μέσα ενημέρωσης, εκκλησία, κίνημα απελευθέρωσης των γυναικών, αποτελούν τον σκελετό αυτής της συζήτησης συνέντευξης που παρουσιάζουμε στην συνέχεια, εγκαινιάζοντας έτσι μια προσπάθεια να φέρουμε κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς κόσμους, εκβέτοντας τις απόψεις και πρακτικές τους.



Η Ισπανία ήταν η μόνη χώρα που η αναρχία έγινε πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου. Ποιά η σχέση των παλιού και του νευριγμούν πολέμου; Πόσο οι παλαιότεροι πρωθυπότιμοι τις νέες αντιλήψεις, που εκφράζονται από τους πιο νέους, και πάσιμες αυτή η ιστορική μνήμη βαραίνει στο νέο αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα στην Ισπανία;

Πρώτοι απ' όλα πρέπει να γίνει σαφές ότι η επανάσταση έγινε στην Καταλονία και την Ανδαλουσία και όχι σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Καταλονία που ήταν μια βιομηχανική περιοχή αναπτύχθηκε ένα έντονο αναρχικό ρεύμα λόγω των εργασιακών σχέσεων, ενώ στην Ανδαλουσία που κυριαρχούσε το αγροτικό στοιχείο, ήρθε σαν αποτέλεσμα κυρίως του αναρχικού τρόπου ζωής που είχαν υιοθετήσει οι αγρότες. Για παράδειγμα στη Σεβίλη που ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο κατά τη διάρκεια του εμφύλιου, κανές δεν πήραν νοίκια, αφού τα σπίτια ήταν ελεύθερα για όποιους τα χρειάζονταν. Ταυτόχρονα πολλοί άρχισαν να μαθαίνουν να διαβάζουν και να γράφουν. Οι άνθρωποι που δούλευαν στα χωράφια συνειδητοποίησαν ξαφνικά ότι έχουν την ιδανική ευκαιρία να αλλάξουν την ζωή τους. Όλα αυτά ώμας συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η κοινωνική κατάσταση δεν ήταν φυσιολογική και κάθε σκέψη ήταν στο μέτωπο που χρειάζονταν βοήθεια, λεφτά κλπ. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια αναρχική κοινωνία, αυτό συνέβαινε στα μετώπους, ενώ στο μέτωπο η κατάσταση ήταν διαφορετική.

Τώρα όλα αυτά δεν τα θυμάται κανές. Για μας είναι σημαντικά, αλλά μετά από σαράντα χρόνια δικτατορίας ακολούθησε η «δημοκρατία» με τις πολλές τηλεοράσεις και τις άλλες μορφές παραπληροφρήσης και προπαγάνδας. Που είχε σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην θυμούνται ότι υπήρξε μια αναρχική εμπειρία στην Ισπανία. Ακόμα και σήμερα όταν γίνεται λόγος για εμφύλιο πόλεμο, μάλιστα πολύ περισσότερο για κομμουνιστές και σοσιαλιστές, παρά για αναρχικούς.



Λες λοιπόν ότι ύπαρχει ένα νέο ξεκίνημα;

Ακόμα και η CNT το μόνο σχήμα που έχει απομείνει, είναι λίγοι και μεγάλοι, όχι μόνο στην ηλικία, αλλά και στον τρόπο που βλέπουν τα πρόγματα. Αντιλαμβάνοντας τα πράγματα από μια εργατική σκοπιά. Οι δικές μας αναρχικές ομάδες αναφέρονται στους εργάτες, αλλά και στους σεξισμό, τον θρασισμό, στο αντιπολεμικό κίνημα, στον αντιμπρατιστικό αγώνα. Τα μέλη της CNT όμως ενδιαφέρονται μόνο για το εργατικό ζητήμα, άσχετα αν συμφωνούν μαζί μας. Παρόλα αυτά οι σχέσεις μας είναι καλές, αν και πολλές φορές μας κάνουν πλάκα και μας θεωρούν τρελλούς πατέρας, αλλά παρόλα αυτά συνεργάζομαστε σε πολλά πράγματα.

Τόσα χρόνια φασισμός δημιουργήσεις ένα τρόπο σκέψης στην ισπανική κοινωνία. Πώς εκδηλώνεται ο φασισμός σήμερα στην Ισπανία και ποιά η στάση του κινήματος σε αυτούς.

Δεν είμαι σίγουρος για την ορθότητα του πρώτου σκέλους αυτής της ερώτησης. Δεν πιστεύω ότι σαράντα χρόνια φασισμού έκαναν τους ανθρώπους φασιστές, γιατί από τα χρόνια της δεκαετίας του '60 ο Φράγκο άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω και της αλλαγής της στάσης ενός από τα κύρια στηρίγματα του, της εκκλησίας. Αυτή άρχισε να γίνεται πιο φιλελεύθερη. Μετά το θάνατο του Φράγκο, η κατάσταση άλλαξε εντελώς. Υπήρχαν πολλοί που συμπλαθούσαν τον Φράγκο, αλλά δεν τολμούσαν να το πουν, γιατί άρχισε να ύπαρχε ένα πλατύ δημοκρατικό κίνημα που εκφράζεται μέσα από εφημερίδες, φαδιόφωνα, διαδηλώσεις και ένα έντονο αντιμαρτιστικό πενεύμα.

Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο Φράγκο άρχισε πίσω του ένα πνεύμα υποταγής. Μετά τον πόλεμο απαίτησαν πολλά καταναλωτικά αγαθά και δεν ενδιαφέρονται πολύ για την πολιτική.

Ποιός ο ρόλος της εκκλησίας στην ισπανική κοινωνία;

Ξέρετε η εκκλησία είναι σαν το χταπόδι, έχει πολλά πόδια και υπάρχουν πολλοί φασίστες που καλύπτονται υπό τον μαδύν του καθολικισμού. Από την άλλη η εκκλησία βοηθάει τους φτωχούς και έχει παραδοσιακές σχέσεις με το εργατικό κίνημα. Ακόμα και σήμερα η Ισπανία είναι από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που η εκκλησία της συνεργάζεται με τις ριζοσπαστικές εκκλησίες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες δέχονται την Άμεση Δράση, δηλαδή με τη λεγόμενη «Θεολογία της Απελευθέρωσης», κάτι που δεν συμβαίνει με τη γαλλική ή την ιταλική εκκλησία. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι χρηματοποιούν διπλή γλώσσα σανδύο με το θέμα για το οποίο έχουν να μιλήσουν. Έτσι τη μια μέρα λένε πως το σεξ είναι κακό, ότι δεν πρέπει να έχουν προγαμιστές σχέσεις, και την άλλη μέρα λένε ότι το κατατακτικό οικονομικό σύστημα είναι κακό γιατί δεν προάγει το πνεύμα του ανθρώπου. Έτσι οι υψηλά ιστάνεντες της εκκλησίας (αρχιεπισκόποι) από τη μια επιτίθενται στα κινήματα απελευθέρωσης των γυναικών, ομοφυλοφίλων και άλλων επαναστατικών ρευμάτων και από την άλλη επιτίθενται στον καταταλιμού και έχουν προβλήματα με τους δεξιούς πολιτικούς.

Τι ρόλο παίζουν στη σημερινή Ισπανία, οι αναρχικές, σοσιαλιστικές, φασιστικές κλπ, ιδέες;

Πολύ μικρό, γιατί οι άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την έντονη προπαγάνδα για την EOK και θέλουν να πιστεύουν ότι ανήκουν στον πρώτο κόσμο. Όλες αυτές τις ιδέες θεωρούν ότι ανήκουν στο παρελθόν. Πάντως γενικότερα εξαρτάται από τις πειριοχές. Αν δηλαδή κάποιες είναι πιο συντηρητικές και κάποιες άλλες πιο προσδευτικές. Για παράδειγμα στην Ανδαλουσία, απότομα καταγόμαστε, ο αναρχισμός έχει μια μεγάλη παράδοση, είναι κάτι σαν τρόπος ζωής. Από τον 19ο αιώνα υπάρχει το φανόνευτο της κοινωνικής ληστείας, δηλαδή άνθρωποι που έλεβαν τους πλούσιους και τα μοιράζαν στους φτωχούς, έχοντας σαν βάση και κατοικία τα βουνά. Αυτοί είχαν αναπτύξει έντονο συναίσθημα αλληλεγγύης με τους χωρικούς. Σήμερα διατηρείται μια μορφή φιλανθρωπίας απέναντι στους φτωχούς, μόνο που έχει εντελώς αντιθέτω περιεχόμενο. Γίνεται από τους έπορους που θέλουν να «σώσουν» τη ψυχή τους ή να φανούν ανώτεροι μέσα στην κοινωνία. Αυτή η κατάσταση αντικαποτερίζεται και στο θέμα των καταλήψιων στέγων, όπου ανάλογα με την περιοχή υπάρχει απόδρομη ή συμπάθεια. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι το σπίτι είναι ξένο και οι κάποιοι του δεν μπορούν να μένουν χωρίς νοίκια αδιαφορώντας για τις συνθήκες διαβίωσης της νεολαίας, ενώ άλλοι οι γείτονες αισθάνονται αλληλεγγύη, λέγοντας ότι είναι καλύτερα να έχουν τα παιδιά το σπίτι τους και να οργανώνουν τη ζωή τους, παρά να γίνουν πρεξίνα στους δρόμους.

Για τις καταλήψιες τώρα. Πόσο παλιό είναι το κίνημα που καταλήψεων, και πώς οργανώνεται η ζωή σε αυτές;

Άρχισαν στη χώρα των Βάσκων που είναι μια από τις πιο επαναστατικές περιοχές της Ισπανίας (αν μπορείς να μιλάς για Ισπανία). Ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του '80, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις μικρότερες. Μετά από αυτά στην Βαρκελώνη, στη Μαδρίτη γύρω στο 1983, ξεκίνησαν οι πρώτες βραχυχρόνιες προσπάθειες για καταλήψιες, δηλαδή μιλάμε για μια βιδωμάδη ή για τρεις ώρες. Όπως είναι φυσικό δεν μπορούμε να μιλάμε για οργάνωση εσωτερικής ζωής. Το '83-'84 είχαμε πολλούς υπόδικους από τις βίαιες εξώσεις των κατατημάτων από την αυτονομία και μόλις το '85 καταφέραμε να μείνουμε για πάντα στην ζωή της ηρωίνης που ήταν την προτεραιότητα της καταλήψης.

Το ξήτημα είναι πως αν καταλάβεις ένα σπίτι απλά για να ζήσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δώμας ξεκινήσουν κάποιες πολιτικές δραστηριότητες από αυτό, τότε είναι αναγκαία η προβολή τους. Γιατί εμείς είμαστε να αλλάξουμε την κοινωνία και όχι να μεταρρυθμίσουμε. Για να γίνεται αυτό δεν πρέπει να είσαι μειονηφθιά, άρα πρέπει να ενημερώσεις τους ανθρώπους γι' αυτό που κάνε

ρούν να βγάζουν όλη τη νύχτα. Οι ντήλερς σπρώχνουν κόκα αντί χασίς, γιατί έχουν μεγαλύτερα κέρδη αλλά και ποινές, μόνο που δεν τους κυνηγάνε.

Πέντρο: Η κόκα είναι για τους πλούσιους. Ενώ οι φτωχοί παίρνουν κρακ, αδινατώντας ν' αγοράσουν κοκαΐνη. Εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι τα πάντα είναι εν δυνάμει ναρκωτικά. Εξαρτάται από τη χρήση που κάνεις στα πράγματα.

Ας μιλήσουμε λίγο και για τον ένοπλο αγώνα στην Ισπανία, την Grapo, την ΕΤΑ κλπ.

Οι κομάντος της Grapo KANOYN MIA ME ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΘΩΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ. Τις περισσότερες φορές βάζουν βόμβες σε άδεια κτίρια και προσέχουν η ώρα να είναι η κατάλληλη. Το πρόβλημα με τέτοιους ελόρυς οργανώσεις δεν υφίσταται μόνο τα τρία τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια μεγάλη προπαγάνδα εναντίον τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη χώρα των Βάσκων το τρίτο κόμμα στη Βουλή είναι η πολιτική πτέρυγα της ΕΤΑ. Δεν είναι μια μειοψηφία δολοφόνων όπως την παρουσιάζουν. Δεν είναι πρόβλημα κάποιων παρανοϊών, αλλά μιας χώρας που δεν ανήκει στην Ισπανία, προσαρτήθηκε, και τώρα διεκδικεί την ελευθερία της. Έτσι ή αλλιώς, ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχουν νόμιμοι τρόποι για να περιφρουρηθεί η ανεξαρτησία της

της GAL, μια φασιστική, τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της αποκαλύφθηκε, και για την καταδίκη της χρειάζονταν κάποιες πληροφορίες από την κυβέρνηση. Όλοι ήξεραν ότι η κυβέρνηση έχει αντές τις πληροφορίες, αλλά δεν ήθελε να τις δώσει, γιατί πολλοί πολιτικοί και αστυνομικοί ήταν ανακατεμένοι, καθώς και στρατιωτικοί. Ποιός λοιπόν ο σκοπός που ένα κόμμα λέει πως οι Βάσκοι είναι τρομοκράτες, όταν υποστηρίζει μια άλλη τρομοκρατική οργάνωση, που επιπλέον είναι και φασιστική. Τουλάχιστον η ΕΤΑ είναι εθνικιστική και αριστερή.

Μπορείς να κριτικάρεις για πολλά την ΕΤΑ, θέλω να γίνει ξεκάθαρο. Δεν τη συμπαθώ. Μπορεί να τη συμπαθώ πολύ περισσότερο από την αστυνομία, αλλά όχι τελείως. Αυτή είναι μάλλον και η άποψη των περισσότερων ισπανών καταληφιών.



Πέντρο: Δεν συμφωνώ μ' αυτό. Φυσικά δε συμφωνώ με την αστυνομία, αλλά διαφωνώ και με τη μέθοδο της ΕΤΑ. Το να σκοτώσεις κάποιουν, ακόμη και αν είναι μπάτσος, είναι μια λύση για το τίποτα. Δεν πάμε ποτέ σκοτώνοντας ανθρώπους.

Πίκο: Όταν ακούω τέτοιες απόψεις, σκέφτομαι ότι χωρίς οργανώσεις σαν την ΕΤΑ και τη GRAPO, η αστυνομία θα ήταν ισχυρότερη και μάλλον θα έκανεν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν τώρα. Είναι πολύ δυσάρεστο που πολλοί άνθρωποι (και δεν το λέω για σένα Πέντρο) λένε κάτια σαν αυτό: «Είμαι ενάντια στο θάνατο ανθρώπων, ψηφίζω δώμας τους υποστηρικτές του πολέμου στον Περσικό».

Πέντρο: Μη μπερδεύεις την ΕΤΑ και τον πόλεμο.

Πίκο: Όπα! Δεν μ' αρέσει να σκοτώσω κάποιουν και φυσικά δεν τόχω κάνει. Αλλά είναι δίκαιο κάποιες φορές, όπως πχ με τον Μπους. Τι μπορείς να συζητήσεις με τον Μπους;

Τέρι: Ο Μπους είναι ο πρόεδρος. Το πρόβλημα είναι ότι χιλιάδες κόσμουν ψηφίζουν τον κάθε Μπους. Έτσι ακόμη και αν σκοτωθεί ο Μπους, δεν αλλάζει τίποτα.

Πίκο: Σωστά. Άλλα δεν είναι λύση και για τη Νικαράγουα, για την Παλαιστίνη, για το Πολισάριο της Σαχάρας. Γιατί υποστηρίζετε τον λαϊκό πόλεμο στη Νικαράγουα και δεν υποστηρίζετε τον λαϊκό πόλεμο στη χώρα των Βάσκων; Γιατί είναι λαϊκός πόλεμος.

Πέντρο: Γιατί δεν αναφέρεις την πολύ μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση, που χιλιάδες διαδήλωσαν «δεν θέλουμε βία»; Το Χάρον Μπατασούνα μπορεί να είναι το τρίτο κόμμα, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο για την ελευθερία.

Πίκο: Ναι, αλλά ποιός κόσμος πάει σ' αυτές τις διαδηλώσεις. Κατ' αρχήν μια διαδήλωση 100000 ανθρώπων ενάντια στην ΕΤΑ γίνεται πρωτοσέλιδο σ' όλες τις εφημερίδες, ενώ μια διαδήλωση 100000 υπέρ της, ίσως τη βρεις κάπου μέσα στις εφημερίδες. Όσοι πάνε στην πρώτη διαδήλωση έχουν δωρεάν λεωφορεία, τους παρέχεται τροφή και γενικά είναι πολύ εύκολο να πας σε μια διαδήλωση κατά της ΕΤΑ. Όσο και το να πηγαίνεις στην Εκκλησία. Γιατί είναι κάτια κοινωνικά αποδεκτό. Προσφέρουν λεωφορεία σε πολλές πόλεις για να πας στην πόλη που γίνεται η διαδήλωση.

Για να διοργανώσεις μια ισοδύναμη διαδήλωση, πρέπει να έχεις τα εισιτήρια σου και να ζέρεις αν σε αναγνωρίσει κάποιος, μπορείς να έχεις σοβαρά προβλήματα κάθε είδους, κυρίως με την αστυνομία τις επόμενες μέρες. Δεν είμαι Βάσκος, αλλά τελικά είναι πολύ εύκολο να μάλιστα για τα προβλήματα των Βάσκων παρότι ζεις πολύ μακρύτερα. Ο καθένας που δεν έχει την καθιερωμένη εμφάνιση στην Ισπανία, έχει κομψήτευτον πουλάχιστον μια νική στο τμήμα. Είσαι σ' ένα μπαρ, μπαίνουν έφηβοι με μπάσοις: «Ταυτότητες», λένε. «Έλα μαζί μας». Στη χώρα των Βάσκων έτοι είναι τα πράγματα για όλους, και συνεχώς. Όχι μόνο τώρα. Έχω ακούσει ανθρώπους που είναι ενάντια στην ΕΤΑ, να παραδεχόνται ότι από την εποχή του Φράνκο, η αστυνόμευση στη χώρα των Βάσκων είναι η πιο άγρια σ' όλη την Ισπανία.

Υπάρχει κοινωνική αποδοχή των ενεργειών της ΕΤΑ στη χώρα τους;

Πίκο: Κύριως στην επαρχία. Στα αστικά κέντρα, ίσως το 30% υποστηρίζει την ΕΤΑ.

Υποστηρίζουν τις ενέργειες ή γενικά την ΕΤΑ; Πίκο: Συνήθως και τα δύο. Μερικές φορές, όμως, λένε «το παράκαναν».

Τέρι: Υποστηρίζουν τις διελδικήσεις της αλλά όχι απόλυτα τις ενέργειες. Όταν μια βόρβα σκοτώνει ένα πεντάχρονο παιδί, δεν τους υποστηρίζουν φυστά.



Αναφέρετε ότι συμμετέχετε σε μια αντισεξιστική ομάδα. Αναγνωρίζετε πατριαρχικές δομές στις περισσότερες ένοπλες ομάδες;

Πίκο: Ναι, πατριαρχικές και μιλιταριστικές δομές. Πχ για μεγάλο διάστημα, το Μπατασούνα έλεγε πολλές μαλακίες. Για τους αρνητές στράτευσης υποστήριζε ότι είναι καλό να πηγαίνεις στο στρατό, γιατί μαθαίνεις τη χρήση των όπλων. Έκαναν κάποια λάθη, κάποια μεγάλα λάθη.

Τι σάστη κρατάνε σήμερα απέναντι στους αρνητές στράτευσης;

Πίκο: Τώρα πια τους υποστηρίζουν.

Πέντρο: Για πολιτικούς λόγους.

Αρκετά δεν είπαμε για μάχες και πολέμους; Πώς κρίνετε τις ταυρομαχίες;

Τέρι: Είναι κάτια πολύ συντηρητικό, απομεινάρι της εποχής του Φράνκο. Οι περισσότεροι νέοι τις αντιταύνουν. Αν και δεν έχω πάει ποτέ σε ταυρομαχία, έχω ότι το 80% των θεατών είναι ξένοι. Σε κάποιους, αν και δεν είναι συντηρητικοί, αρέσουν. Δεν έχω, ίσως λόγω κουλτούρας. Έγώ πάντα στηρέψω μου κατάγομα από μια χώρα που έχει κάτια τετού. Γενικά είναι ένα θέαμα για τους τουρίστες.

Κάπου εδώ τελείωσε και η συνέντευξη-συζήτηση με τους συντρόφους και τη συντρόφισσα από την Ισπανία, που είχαμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε σ' αυτό το τεύχος των Πειρατών.



ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

«Ακούω για ανθρώπους που γεννήθηκαν μέσα σε καλαμποκιές, που μεγάλωσαν με μοναδικό τους μέλημα τη σοδειά της χρονιάς, και ύστατη αξία για το πόσο κίτρινα θα γίνουν τα καλαμπόκια. Υστερη, γερασμένοι και ανήμποροι για οιδήποτε, καθισμένοι σε μια καρέκλα αναπολούν για τη δύναμη που δεν έχουν πια να μαζέψουν τη σοδειά τους. Αυτό εγώ το θεωρώ σαν τη μεγαλύτερη σπατάλη του νου και της αντίληψής.

Δον Χουάν

Το τέλος της φαντασίας πλησιάζει. Μας κυνηγάει μέσα στις άθλιες και αποξενωτικές μητροπόλεις, όπου ο λόγος, η στιγμή, η αίσθηση, «πυροβολούνταν συνεχώς από χιλιάδες μηνύματα χωρίς ίχνος καχυπογίας, ερωτηματικού, αμφιβολίας. Πλήρης ισοπέδωση της αντίληψής μας. Είμαστε παιχτικοί δέκτες έγχρωμων καναλιών και καναλιζαρισμένων μοντέλων, όπου κανείς δεν θέλει (ή δεν έχει τη διάθεση) να αμφισβητήσει.

Είμαστε γνήσια παιδιά της βιομηχανικής επανάστασης. Δεν χρησιμοποιούμε τη φαντασία σαν μορφή απελευθερώστης του ατόμου από την τυποπίσητη και την πνευματική καταπίση του δυτικού ορθολογισμού, παρά μονάχα σαν μονάδη μέτρησης, σαν ικανότητα του να ορίζω, σαν δύναμη του να καταπίξω.

Οι ρομαντικοί ήταν ίσως οι πρώτοι που μίλησαν για τα συνεπακόλουθα που γέννησε η βιομηχανική επανάσταση. Από τη μια μεριά κατέκριναν τον καπιταλισμό και την υλική εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, και από την άλλη την ρασιοναλιστική, πνευματική καταπίση ανθρώπου από άνθρωπο. Πολλά χρόνια αργότερα την αντιληπτικότητα των «ρομαντικών», όσον αφορά την πνευματική μηχανοποίηση της προσωπικότητας, ο Κ. Μαρέ θα την ονομάστε αλλοτριώση. Τανόχρονα μ' αυτήν τους την αντίληψη, και για όσα αυτή θα επέφερε, οι «ρομαντικοί» πρότειναν ένα καινούργιο μοντέλο ζωής, όπου τον πρώτο λόγο έχουν η φαντασία και η δημιουργία, εν αντιθέσει με τους λογοκράτες και μηχανικιστές της εποχής, που δήλωναν ότι η φαντασία είναι ευχάριστη, αλλά η λογική πούλι πρήση. Μια θεωρία που αποδείχτηκε στη βάση της εσταλιμένη, αφού η απεριόριστη εξάσκηση της λογικής και του υπολογισμού, επέφερε τη συστάρευση του πλούτου από τους λίγους, τη φτώχεια και την εξαθίση για τους πολλούς.

Τη ρασιοναλιστική λογική τη χρησιμοποίησαν «κάποιοι» για ν' αρπάξουν-συσταρεύσουν τον πλούτο, αναγκάζοντας τους πολλούς να δουλεύουν για χάρη τους. Να δουλεύουν μάλιστα σε εργασίες κάτω από συνθήκες πλήρους υποταγής, πράγμα που στέρουσε στον καθένα, άδικα, την πνευματική του ανάπτυξη.

Ο μπροτήτης Allen Ginsberg είκοσι χρόνια πριν, έλεγε ότι: «Οι πόρες της αντίληψης έχουν κλίσει, οι εισόδοι του συναισθήματος έχουν σφραγίστει, οι δρόμοι των αισθήσεων έχουν αποκοπεί, οι οδοί της φαντασίας έσβησαν». Και έσβησαν ακριβώς γιατί η κυριάρχη αστική κουλτούρα αρνείται σαφώς της μορφές της γνώσης και της αντίληψης που είναι έξι και πέρα απ' αυτήν. Οι καταναλωτικές κοινωνίες χρειάζονται καθεστωτικές λογικές, που έντεχνα (και ανάλογα με τις «αναγκαιότητες») τους παστάρει μέσα στο χρόνο η αστική τάξη, πάντα «προς όρελος της».

Οι κοινωνικές αντιστάσεις απέναντι στην πνευματική καταπίση του συστήματος, απέναντι στην κυριάρχη αστική κουλτούρα και γνώση, μόνο αναφορικά μπορούν να θίγουν, και αυτό γιατί τέτοια είναι η «διάθεση» αυτού του κειμένου.

Ετσι λοιπόν, για παράδειγμα στην Αμερική του «Βιετνάμ» συναντάμε ένα σημαντικό υπόγειο ρεύμα, με χαρακτηριστικούς άξονες τη μουσική rock, τους φοιτητές του SDS (1), τα μαρκιά μαλλιά, τους Weathermen, τους Μαρόνις Πάνθηρες, τους μπήτνους ποητές, τις εξεγέρσεις στα γκέτο, τα ψυχεδελικά «ναρκωτικά», το αντιτολεμικό κίνημα, τη διαφρετικότητα, απέναντι σε μια Αμερική που ζύγισε στο ρυθμό του rock 'n' roll, των drive in, και των χαζοχαρούμενων λουλουδάτων κοριτσιών, απέναντι σε μια Αμερική όπου οι αντιθέσεις της καταναλωτικής κοινωνίας είχαν φτάσει σ' ένα θριο-χρίση, που θα μπορούσε να ερμηνευθεί σαν τη δυστυχία μέσα στη χλιδή. Σαν το περίφημο εκείνο τουτάπο του λέει: «Το γεγονός ότι δεν θα πεθάνουμε από πένα δεν αποκλείει το γεγονός να πεθάνουμε από ανία». Οι ριζοσπάστες Αμερικανοί είχαν καταλάβει πολύ καλά το βρώμικο παιχνίδι που είχε σημειώσει πάνω στις συνειδήσεις του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ήστερα από τη διακήνωση του Πορτ Χιούρον (2), το SDS αντικατέστησε στην ουσία τη Νέα Αριστερά, αποκτώντας όλο και περισσότερους φίλους-οπαδούς με μοναδικό σημείο τους την άρνηση του «Αμερικάνικου τρόπου ζωής».

Επόμενο λοιπόν απέναντι στην ανερχόμενη δύναμη του κινήματος, απέναντι σ' αυτούς που συντάρεινταν τα θέμελια του καπιταλισμού μέσα στην καρδιά του «κήτους», ήταν η καταστολή. Παντού όπου υπήρξε αντίσταση στην κάθε μορφή κυριαρχίας του νου, επακολούθησε η «άγρια» αντίδραση από πλευράς του συστήματος. Με την διάδοση ναρκωτικών που προκαλούν εθισμό (ηρωίνη, μορφίνη, βαρβιτουρικά) και παράλληλη νοθεία στα λεγόμενα ψυχεδελικά «ναρκωτικά», με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι καταναλωτές τους, ψυχικά και σωματικά. Τη χρησιμοποίηση της μουσικής rock σαν εμπορικό προϊόν που καταναλώνεται μέσα από δίσκους, αντί για τη χρησιμότητά της προς μια απελευθερωτική κά-

θαρσή. Με την παρουσίαση των κοινοβίων σαν ένα είδος φολκλόρ, και όχι σαν το μέσο μιας άλλης παραγωγής μέσα στις πόλεις. Με τα γιουρούσια και τις δολοφονίες μέσα στα γκέτο, εκεί όπου η αντίσταση από πλευράς των καταπιεζόμενων είχε φτάσει στο επίπεδο της ένοπλης αντιπαρόθεσης. Με αξίες όπως ο χριστιανισμός, αλλά και ισοπέδωση όλων των ανατολικών μυστικιστικών φιλοσοφιών, με εξέλιξη του κάτι «ζόμπι», τύπου Χάρε Κρίσνα.

Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει τελειώσει, οι προτάσεις που υπήρχαν σαν απελευθερωτικό δράμα μέσα στην κοινωνία, εξακολουθούν να μας «κλείνουν το ματάκι», καλώντας μας σαγηνευτικά να παιξουμε αμέτρητες φορές το παιχνίδι προς την ελευθερία. Ένα παιχνίδι που έχει να κάνει με την άρνηση του καταναλώνων άρα υπάρχω, την εναντίωσή μας σε κάθε μορφή αυταρχισμού, στο χτύπημα του Χάρε Κρίσνα.

Το επαναλαμβάνω: διεξάγεται πολέμος. Πόλεμος χωρίς ρουκέτες και νεκρούς, χωρίς πυράλους και τραυματισμένους, ή καλύτερα μοναδικός τραυματισμένος και μάλιστα σοβαρός είναι η ίδια μας η αντίληψη.

Περπατάμε αμέριμνοι, ενώ παράλληλα θυέλλες μηνυμάτων σφυροκοπούν το μιαλό μας. Αγοράζουμε πράγματα χωρίς πραγματικά να τα χρειαζόμαστε. Ντυνόμαστε καθι υπόδειξη ρευμάτων που «όλας τυχαίως» κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αγορούμε την εξόντωση ολόκληρων λαών (με πιο πρόσφατο δείγμα αυτής της βαρβαρότητας την ισοπέδωση του Ιράκ), ενώ κάλλιστα γινόμαστε φιλάνθρωποι απέναντι σε κάποιον άρρωστο. Χορεύουμε και διασκεδάζουμε σύμφωνα με πρότυπα που έντεχνα πλασσάρονται στην αγορά της δύσης, πηγαίνουμε διακοπές και συναντάμε ακριβώς τα ίδια πράγματα εμπλουτισμένα με δέντρα και θάλασσες, εκτός βέβαια και αν πραγματικά θέλουμε ν' απεξαρτηθούμε από τον «εθισμό» της καθημερινότητας μέσα στις πόλεις, οπότε παίρνουμε τις ερημιές. Δεχόμαστε αναντίρρητα την καθημερινή οχτάωρη φίλιπα, τον αέρα που λιγοστεύει, τα πλαστικά φαγητά, την κατσούλη της ερωτικής επιθυμίας υπό τον φόβο του AIDS. Έχουμε σαν κρίτηριο για ανθρώπους το χρώμα και την ταξική τους θέση. Θεωρούμε φυσιολογικό να κυκλοφορούν κάποιοι αδίστακτοι μέσα στην πόλη, φορώντας στολές και κρατώντας όπλα, χρησιμοποιώντας παράλληλα και βίᾳ για ασήμαντους λόγους.

Αν όλα τα παραπάνω δεν συνθέτουν την εικόνα της φρίκης, και αν δεν δίνουν το παραμικρό ερέθισμα στο μιαλό του καθένα από εμάς, για μια μίνιμου αντιληπτικότητα του τι συμβαίνει γύρω μας, τότε σίγουρα η αφομοίωση των συνειδήσεων είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά σταθερότητας των εκάστοτε εξουσιών. Γιατί, τελικά, για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Μα φυσικά για όλους εμάς. Για όλους όσους απλά κοιτάζουν σαν καφικά ανθρωπάρια ή βλέπουν (αντιλαμβάνονται) τι βρώμικο και ελεινό παιχνίδι παίζεται στην πλάτη μας. Το τρίτυχο του νόμου, της θρησκείας και της εξουσίας, βρίσκεται πάντα από πάνω μας, ενώ οι επιστήμονες είναι οι κυριαρχούντα του προσωπεία, με εξουσίες που περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες (μας) με χαρακτηριστικά στρατιωτικών δικτατοριών.

Ο κοινοβουλευτισμός είναι το αντίδοτο στη «γεροντική ασθενεία» του φασισμού. Εντεχνά πλαστάρεται και παρουσιάζεται δήθεν σαν δημοκρατία και ελευθερία, τη στιγμή που πίσω απ' αυτή την ιστορία κρύβεται μια συγκεντρωτική, υποδομωτική ιδέα. Μια ιδέα που άλλοτε παρουσιάζεται σαν «νεοφιλελευθερισμός» και άλλοτε πάλι σαν «σοσιαλιστική δημοκρατία», ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος αντό της κυριαρχίας και της εξουσίας.

Σήμερα παρά ποτέ, ίδιες (που άλλοτε φάνταζαν ουτοπικές) σαν αυτές της αποκεντρωμένης κοινωνίας, της ανθρωπιστικής τεχνολογίας, της άμεσης δημοκρατίας και της ιστορρημένης κοινότητας, δεν είναι απλά και μόνο επιθυμήσεις, μα και αναγκαίες. Το ίδιο το σύστημα ζένει την