

!Destroy Christmas!



Την περίοδο που ζωντανεύει ξανά ο
θάνατος στους
δρόμους της κατανάλωσης,
ερπετάνθρωποι - εραστές της βιτρίνας
και του μοντέρνου τρόπου ζωής
προσπερνούν
βιαστικά ανθρώπινες καρδιές
αναζητώντας την ευημερία και την
αναγνώριση μέσα απ' την
κατανάλωση..





Κατ' αρχάς δεν υπάρχει κανένα γνωστό είδος ιπτάμενου ταράνδου. Αν και υπάρχουν 300.000 μη καταγεγραμμένα είδη ζωντανών οργανισμών (τα περισσότερα είναι έντομα και μικροοργανισμοί) σε

καμία περίπτωση ο ιπτάμενος τάρανδος δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά, είδος που κατά τα φανόμενα μόνον ο Αϊ-Βασύλης έχει δει. Υπάρχουν περί τα 2 δισ. παιδιά κάτω των 18 χρόνων στον κόσμο. Επειδή προφανώς ο Αϊ-Βασύλης δεν επισκέπτεται μουσουλμάνους, ινδουιστές, εβραίους και βουδιστές, ο φόρτος εργασίας του μειώνεται στο 15%, δηλαδή φτάνει στα 378 εκατ. παιδιά περίπου.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Καταγραφής Πληθυσμού σε κάθε σπίτι αναλογούν 3,5 πιτσιρίκια, πράγμα που μας δίνει 91,8 εκατ. νοικοκυριά προς επίσκεψη. Υποθέτουμε ότι κάθε νοικοκυρίο

διαθέτει τουλάχιστον ένα καλό παιδί, γεγονός που το καθιστά άξιο επίσκεψης, σύμφωνα με την παράδοση. Ο Αϊ-Βασύλης έχει 31 ώρες στη διάθεσή του να τελειώσει τη δουλειά του —λόγω της διαφοράς της ώρας και της περιστροφής της γης—αν βέβαια ταξιδεύει από την Ανατολή προς τη Δύση (πράγμα που θεωρούμε ότι κάνει, λόγω της πολύχρονης πείρας του). Αυτό σημαίνει 822,6 επισκέψεις το δευτερόλεπτο. Με όλα λόγια, για κάθε σπίτι με ένα μόνον καλό παιδί, ο Αϊ-Βασύλης έχει ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου καιρό να παρκάρει το έλκηθρο, να πηδήξει κάτω, να κατεβεί από την καμινάδα, να αφήσει τα δώρα στις κάλτσες του κάθε παιδιού, να αφήσει και άλλα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να φάει ένα κομμάτι από τη βασιλόπιτα, να σκαρφαλώσει στην καμινάδα, να ανέβει στο έλκηθρο και να αναχωρήσει για το επόμενο σπίτι.

Αν υποθέσουμε, χάριν απλότητας των υπολογισμών, ότι αυτά τα 91,8 εκατ. σπίτια απέχουν ίση απόσταση μεταξύ τους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Αϊ-Βασύλης θα πρέπει να διανύσει περίπου ένα χιλιόμετρο για κάθε σπίτι, δηλαδή θα πρέπει να κάνει συνολικά ένα ταξίδι 120 εκατ. χιλιομέτρων (χωρίς να υπολογίσουμε τις στάσεις για την τουαλέτα). Αυτό σημαίνει ότι το έλκηθρο θα πρέπει να κινείται με ταχύτητα 1.040 χλμ. το δευτερόλεπτο, δηλαδή 3.000 φορές περισσότερο από την ταχύτητα του ήχου. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης αναφέρουμε ότι το ταχύτερο όχημα που έχει κατασκευαστεί από τον άνθρωπο τρέχει με 43,84 χλμ. το δευτερόλεπτο και ένας μέσος τάρανδος τρέχει το πολύ με 24 χλμ. την ώρα. ε 43,84 χλμ. το δευτερόλεπτο και ένας μέσος τάρανδος τρέχει το πολύ με 24 χλμ. την ώρα.





Ένα άλλο αξιοσημείωτο ζήτημα είναι το φορτίο του ελκήθρου. Υποθέτοντας ότι κάθε παιδί λαμβάνει δώρο ενός κιλού, το έλκηθρο θα πρέπει να κουβαλάει 321.300 τόνους, χωρίς να υπολογίζουμε τον ίδιο τον Αϊ-Βασύλη, του οποίου το βάρος λέγεται ότι δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο (ακόμη και χωρίς να λογαριάσουμε τα 91,8 εκατ. κομμάτια βασιλόπιτας που θα πρέπει να καταναλώσει). Ένας μέσος τάρανδος μπορεί να μεταφέρει το πολύ 150 κιλά. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι αυτοί οι περίφημοι τάρανδοι μπορούν να κουβαλήσουν 10 φορές παραπάνω βάρος, και πάλι 8 ή 9 τάρανδοι δεν φτάνουν ούτε για ζήτω. Στην πραγματικότητα απαιτούνται 214.200 τάρανδοι. Αυτό αυξάνει το βάρος του συνολικού φορτίου (χωρίς να υπολογίζουμε το βάρος του ίδιου του ελκήθρου ούτε το βάρος του Αϊ-Βασύλη) σε 353.300 τόνους (τέσσερις φορές παραπάνω από το βάρος του μεγαλύτερου πλοίου που ναυπηγήθηκε ποτέ).

Τώρα, 353.300 τόνοι κινούμενοι με ταχύτητα 650 χλμ. το δευτερόλεπτο αντιμετωπίζουν μία τεράστια αντίσταση από τον αέρα, η οποία παράγει θερμότητα (όπως ένα διαστημόπλοιο όταν εισέρχεται στη γηινή ατμόσφαιρα). Στο πρώτο ζευγάρι τάρανδών θα αναπτυχθεί θερμότητα 14.4 τετρακίς εκατ. Joule σε κάθε τάρανδο.

Καταναλώνοντας τέτοιο ποσό ενέργειας, οι τάρανδοι θα εξαερωθούν ακαριαία με έναν δυνατό κρότο, αφήνοντας τους επόμενους τάρανδους εκτεθειμένους. Όλο το κοπάδι θα εξαερωθεί σε 4,26 εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Αϊ-Βασύλης θα επιταχύνεται 17.500,06 φορές περισσότερο από την επιτάχυνση της γήινης βαρύτητας. Αν ζυγίζει γύρω στα 100 κιλά (παίρνουμε την καλύτερη περίπτωση) θα γίνει χαλκομανία στην πλάτη του καθίσματος του ελκηθρου, καθώς θα δεχτεί αδρανειακή δύναμη της τάξης των 2.107.007 κιλών. Ακόμη λοιπόν και αν υπήρξε κάποτε, το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει πλέον!

..eNd CoMPulsOrY CoNSuMptiOn..



Το σκηνικό, γνώριμο. Χαράματα στο πόδι για τα «παιδικά». Τα λογότυπα των καναλιών με εορταστικά κύλαδάκια. Στο πεντάλεπτο επάνω, εισβάλλει 11-λεπτος καταγισμός διαφημίσεων, χρωμάτων και υποσχέσεων που μου διακόπτει τη θέαση των ελεεινά μεταγλωτισμένων καρτούν-ντροπή («Ε ρε Μπιμπίλα φταις άσχημα...»). Σε πόσα σπίτια αυτή τη στιγμή να ακούγονται τα εξής: «Μαμά κοίτα! Έχει και καταπέλτη! Μαμά θα μου το πάρεις? Και εγώ θα είμαι καλό παιδί θα δεις! Έλλας ρε μαμάάά?!....». Μια πρώην φανταχτερή εισαγωγή νεοσσών στο μαγικό κόσμο της κατανάλωσης και των καπιταλιστικών αγαθών. Το θέαμα δε χαρίζεται σε κανέναν. Δε κάνει διαχωρισμούς σε ηλικίες εισοδήματα και εθνικότητες.

Θα μου πεις βέβαια, και τι δηλαδή αν του πάρει το σούπερ-ντούπερ πολύ-κάστρο? Σε ηλικία που το λεγόμενο εγωιστικό γονίδιο παραμονεύει, η ακταπαυση γονική συναινεση η και προτροπή σε καταναλωτικό παροξυνόμενο είναι τόσο βαρυσήμαντη για την – πλασμένη (ή πιο σωστά επιμελώς δομημένη) για κατανάλωση - ψυχοσύνθεση ενός μικρού παιδιού που αναπόφευκτα θα οδηγήσει το γονίδιο στην ολοκληρωτική κυριαρχία. Ένας ύπουλος διαβρωτικός υψηλαναγκασμός που, δυστυχώς, καθορίζει τον μετέπειτα τρόπο σκέψης όσων εμπλέκονται σε συμβάντα σαν τα παραπάνω και οιλά αυτά για να μην κλονίστε το καμαρι μας,το «παιδί». Καταναλωτική φρενίτιδα, ετοιμασίες στολίσματος δυο μήνες πριν την καθορισμένη εβδομάδα, παραπλανητικές εκπτώσεις και η πρώτη δόση μετά θάνατον. «Εννοιες που με την κατάλληλη «παιδεία» δε θα σου φανούν παράλογες στα χρόνια της δεδομένης προρείας «σπουδές – στρατός – δουλειά – οικογένεια». Και όχι απλά θα σου φαίνεται λογική αυτή η ροή γεγονότων, αλλά αν δεν αντεπεξέλθεις ακολουθοίν όλλα: απογοήτευση, εκμηδενισμός της αυτοπεποίθησης, κατάθλιψη, δυστυχία.

Για αυτό σου λέω: MHN τού πάρεις το νέο κάστρο που σκορπάει απλόχερα και γενναιόδωρα την ευτυχία σε πανταχού επτάχρονα. Μπορεί στα 30 του να μην μπορεί να πάρει ένα αληθινό κάστρο και να δυστυχήσει το καημένο....

Ισχνά να φαίνονται κάπως τετριμένα όσα γράφονται, όμως είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Η αγορά αγαθών έπειτα από προτροπή-κοροϊδία των ιδιων που τα εμπορεύονται είναι ίσως η μεγαλύτερη χειραγώηση μαζών του αιώνα. Μα, πιάνει ακόμα και στους υπουργισμένους στην αναίσχυντη αυτή προπαγάνδα! Πόσο μάλλον όταν είσαι 7 και 8 χρονών...

Αν δεν αγοράσεις, δεν ανήκεις, ίσως και να μην υπάρχεις...

★ Destroy Christmas ★

Live 11 Δεκέμβρη



Villa Amalias

Αχαρνών κ Χεύδεν 80