

Τρομολαγνεία

Τους τελευταίους τέσσερις περίπου μήνες ολόκληρη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί την εξάρθρωση της «τρομοκρατικής» οργάνωσης 17N.

Από την ημέρα που μια βόμβα εξερράγη στα χέρια του, άγνωστου μέχρι τότε, Σάββα Ξηρού μέχρι και την ημέρα της σύλληψης του Γιάννη Σερίφη, εξελίσσεται γύρω μας ένα τρομοσενάριο. Η δοσιλογία -170- και οι σεναριολογίες είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη καθώς εκαποντάδες απόψεις ακούγονται συνεχώς στα Μ.Μ.Ε. αλλά και στα καφενεία και τις πλατείες της κάθε γειτονιάς.

Δημοσιογράφοι-κοράκια, φερέφωνα της «αντιτρομοκρατικής» υπηρεσίας και με εντολές από τους παραγωγούς των καναλιών, δημοσιοποιούν φακέλους ατόμων και οργανώσεων, παίρνοντας τον ρόλο του δικαστή κατηγορώντας όποιον βρουν μπροστά τους, καλούντες φασίστες (Βορίδης) και ρουφιάνους (Κρυστάλλης) για την «επικύρωση» των καταδικαστικών τους αποφάσεων, απενοχοποιώντας παράλληλα το βρώμικο ρόλο τους τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.

Η πολιτική αξία του γεγονότος είναι μεγάλη, έτσι τώρα κάθε πολιτική παράταξη προσπαθεί να κρατήσει μια στάση που θα της χαρίσει ψηφοφόρους στις επόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. περήφανη για το έργο της υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερη καταστολή εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων. Η Ν.Δ. βλέποντας ότι οι εκλογές πλησιάζουν βρίσκει πρόσφορο το έδαφος ώστε να εξαπολύσει σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης Σημίτη ακολουθώντας μια σταθερή αντιπολιτευτική γραμμή. Το Κ.Κ.Ε. παπαγαλίζει τις θεωρίες περί εμπλοκής των μυστικών υπηρεσιών στην οργάνωση αδυνατώντας να συλλάβει τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης. Ο Συνασπισμός μιλάει για την δημοκρατία και την αξία της ανθρώπινης ζωής, ενώ καθημερινά βιώνουμε τη διαφθορά και την εξαθλίωση- απόρροιες του «δημοκρατικού» συστήματος.

Οι μπάτσοι και η «αντιτρομοκρατική» υπηρεσία κολυμπάνε σε πελάγη ευτυχίας περιμένοντας αυξήσεις στους μισθούς τους αλλά και μια αναγνώριση για το ότι επιτύχανε την επιβολή της τάξης και την ψευδαίσθηση της κοινωνικής ευημερίας.

Η προβολή των λαϊκών αγωνιστών της 17N θα λέγαμε ότι μας θυμίζει την προβολή των παικτών του τηλεοπτικού παιχνιδιού «Big Brother». Ένας τηλεμαραθώνιος λοιπόν. Το σπίτι... οι φυλακές Κορυδαλλού, οι σεναριολογίες και οι φήμες ... αν ο Σάββας είναι παντρεμένος ή όχι με την Αλίσια, αν ο Κουφοντίνας έχει μουστάκι και γιατί το σπίτι του Γιωτόπουλου είναι ροζ και όχι άσπρο όπως συνηθίζεται στο νησί των Λειψών. Νικητές ... αυτοί που θα ρουφιανέψουν περισσότερο...ίσως να εγκαταλείψουν το κελί της φυλακής τους νωρίτερα. Καθώς με τις διατάξεις του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου η ρουφιανιά επιβραβεύεται ...

Μετά από τις 11/9 2001 υφίσταται η «κήρυξη» ενός αντιτρομοκρατικού πολέμου από τα Μ.Μ.Ε και η διάδοση ενός φόβου για επικείμενο τρομοκρατικό χτύπημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξίσωση επαναστατικών οργανώσεων, όπως η 17N, με δολοφονικές οργανώσεις φανατικών θρησκευόμενων και πληρωμένους δολοφόνους. Η αναθεώρηση του ορισμού της τρομοκρατίας δίνει στο κράτος πολλά περιθώρια για την παραπληροφόρηση και την σύγχυση του κόσμου καθώς και την σπίλωση πολιτικών χώρων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι στην υπόθεση της 17N η διαπόμπευση και η διαστρέβλωση της τακτικής ενόπλων επαναστατικών οργανώσεων από τους ρουφιάνους-δημοσιογράφους δεν έχει όρια. Ετσι σκόπιμα παραλείπεται να αναφερθεί στην κοινή γνώμη το ότι ουδέποτε υπήρξαν ως στόχοι καθημερινοί και αθώοι πολίτες αλλά αντίθετα άνθρωποι αναξιοπρεπείς που η διεφθαρμένη σταδιοδρομία τους όπλιζε τα χέρια των αγωνιστών της 17N.

Πέραν όλων των παραπάνω εμφανίζονται ξαφνικά προκηρύξεις «συντρόφων» στις εφημερίδες με πιο τρανταχτό παράδειγμα στο ''ΕΘΝΟΣ'' στις 22/8 που μας αποκαλούν «ηλίθιους» λόγω του ότι τόσα χρόνια φωνάζουμε το σύνθημα «ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΗ». Επικαλούμενοι έτσι τον όρο «αναρχικού» μας μιλάνε για την αξία της

ανθρώπινης ζωής....των αφεντικών -όλων αυτών που μας καταπιέζουν καθημερινά και μας εκμεταλλεύονται στο έπακρο-

Ως Αναρχικοί διαφοροποιούμαστε σίγουρα σε θεωρητικό επίπεδο με τους Μαρξιστολενινιστές της 17N. Η αλληλεγγύη μας για όποιον αντιστέκεται σε ότι μας καταπιέζει και μας εξουσιάζει είναι δεδομένη.

Δημοσιογραφίσκοι επικαλούνται τον όρο ''ανθρώπινη ζωή '' για τα θύματα της 17N χωρίς να δείχνουν την ίδια ευαισθησία - όταν ανακοινώνουνε στα δελτία ειδήσεων - για τις ανθρώπινες ζωές των χιλιάδων νεκρών που προέρχονται από τα εργατικά «αυγήματα» για τα οποία ευθύνεται η αδιαφορία των αφεντικών. Την ίδια ακριβώς ευαισθησία επικαλούνται και οι πολιτικάντηδες οι οποίοι είναι συνένοχοι για τα χιλιάδες θύματα που αφήνουν πίσω τους οι εξουσιαστικοί πόλεμοι.

Θα τους τιμούσε πολύ όλους αυτούς να μας ένημερώσουν πότε θα ανοίξει ο φάκελος των αληθινών τρομοκρατών πότε θα ανοίξουν οι φάκελοι όλων αυτών που με μανία σπέρνουνε πολέμους , φτώχεια, ανεργία, ναρκωτικά ,οικολογικές καταστροφές, άστεγους και απελπισμένους σε κάθε γωνιά του πλανήτη...?



« ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ »

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ Ε.Ο 17N
ΑΛΗΤΕΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ
ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ

Φλόγες Άρνησης στους Δρόμους της Μητρόπολης

