

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το βράδυ της 17-18/9/2003, η ισπανική αστυνομία συνέλαβε 6 ανθρώπους ως "υπόπτους" για την αποστολή παγεδευμένου δέματος στην ελληνική πρεσβεία της Μαδρίτης, σ' ένδειξη συμπαράστασης στους "7 της Θεσσαλονίκης".

Τ' ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΙ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΝΤΑΙ.
ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 13...

ΑΘΗΝΑ, 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2003 - τεύχος 238

Στις 21 του περασμένου Ιουνίου, αρκετές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανταποκρινόμενοι στο "επαναστατικό" κάλεσμα πολιτικών κομμάτων, οργανώσεων, συνδικάτων, φορέων, πήγαν - απ' όλο σχεδόν τον κόσμο - στην Θεσσαλονίκη για να δώσουν το "μαχητικό" τους παρόν, στα πατσατζήδικα, τα μπαράκια, τις ταβέρνες και τις παραλίες της περιοχής, "διαμαρτυρόμενοι κατά της παγκοσμιοποίησης και ιδιαίτερα κατά των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης", οι ηγέτες της οποίας συνεδρίαζαν σε πολυτελές ξενοδοχείο - μερικά μόνο χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης - υπό την προεδρία του "σοσιαλιστή" πρωθυπουργού της Ελλάδας και προεδρεύοντος της Ε. Ε., Κώστα Σημίτη...

Το ΓΕΛΟΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ - δηλαδή, από την μιά, οι φασιστικές αποφάσεις της ευρωπαϊκής εξουσίας για τον περαιτέρω περιορισμό των βασικών δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών λαών και, απ' την άλλη, των τόσων χιλιάδων ανθρώπων, που, με κάποια ψιθυριστά συνθήματα, εν μέσω χοροπηδημάτων και χαχάνων, αποδέχονταν την τραγική τους μοίρα, ...νομιμοφρόνως (!), παθητικά, νοιώθοντας μιαν ηδονή μαζοχιστική, ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΤΑΡΑΞΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ.

ΑΨΗΦΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΣΑΝ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ, ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΟ ΚΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΡΚΟ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ ενός ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΠΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΠΟΛΥ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2003
και ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΗ, ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ, ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ
ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΓΚΑΙΤΕΜΠΟΡΓΚ, ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΒΑ, Σ' ΌΛΟΝ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Απ' τις δεκάδες των συντρόφων μας, που αιχμαλωτίστηκαν στην Μάχη
της Θεσσαλονίκης, ΕΠΤΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Carlos
Martin, Simon Chapman, Σουλεϊμάν Νταϊκντούκ Κάστρο, Μιχάλης
Τσίτσας, Fernando Perez) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΥΛΩΝΑΣ (Μιχάλης Τραϊκάπης, Δημήτρης Φλιούρας).

Δεν ζητιανεύουμε από την εξουσία την απελευθέρωσή τους. Απλά,
δηλώνουμε πως, όσο συνεχίζεται το μαρτύριο των συντρόφων μας,
τόσο φουντώνει η οργή μας. Κι όταν θα έρθει η ώρα, αυτή η οργή μας
να ξεσπάσει, ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο
ΟΙΚΤΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΕΡΕΨΕΙ.

