

ΠΑΤΙ ΤΑ ΤΑΣΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΑΖ

ΚΙΩΑΡΑΣ ΔΕΝ ΦΤΥΝ ΟΥΝ ΝΟΤΕΣ

ΣΕΦ ΤΙΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ



ΚΟΙΝΟΤΟΠΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ VILLA AMALLIAS

Ως ανθρώπινα όντα τρέφουμε απεριόριστη αγάπη για τη ζωή και τη ελευθερία, θεωρώντας την δεύτερη απαραίτητο θρόνο της πρώτης. Ταυτόχρονα, αγαπάμε και την μουσική που αποτελεί κατ'εξιθήν έκφραση της ζωής και στοχεύουντας στην απελευθέρωση της από τη μουσική βιομηχανία και τα εμπόρευμα, εν τέλει, στοχεύουμε στην απελευθέρωση της ίδιας της ζωής μας.

Κάτω, λοιπόν, απ' αυτή την βάση λειτουργούμε ως ομάδα συναυλιών στο χώρο της Villa Amalias, συνερχόμενοι σε συνέλευση ανοιχτή σε όσους ενδιαφέρονται, κάθε Τετάρτη 20.30, εξαιρουμένων των ατόμων με εξουσιοδοτικές τάσεις. Διαχειρίζόμαστε το χώρο και τον χρόνο μας, αποφασίζοντας συλλογικά, υπολογίζοντας όλες τις απόψεις με τη ίδια βαρύτητα και έχοντας στο νου μας πάντα ως στόχο τη συνδιαμόρφωση, τόσο μεταξύ των υπόκειμένων που αποτελούμε την ομάδα, όσο και της ίδιας της ομάδας με τις υπόλοιπες της Villa Amalias. Άλλα πέρα από τη συναπόφαση, αυτό που επίσης θέτουμε ως στόχο είναι και η συνεκτέλεση αυτών που αποφασίζουμε, με την καταχώριση μεταξύ μας <αρμόδιοτήτων> - ευθυνών που δεν είναι μόνιμη, αλλά ανά διαστήματα αλλάζει, επιδιώκοντας έτσι την κατάργηση οποιωνδήποτε <ειδικών> και την από μέρους μας ενασχόληση με όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα από αυτά που κάθε φορά απασχολούν την ομαδά. Γιατί μία συναυλία δεν αρχίζει ώτε τελείωνε το βράδυ κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται.

Έχει αρχίσει μέρες πριν, με τη συζήτηση - προετοιμασία π.χ. της αφίσας που θα καλεί στη συναυλία, το πολιτικό περιεχομένό της, την κολλησή της και τελειώνει τις επόμενες μέρες με τον καθαρισμό του χώρου ώστε να είναι έτοιμος για το επόμενο σγχείρημα.

Αυτό τα σγχεισθήματα θέλουμε να είναι

πάντα στην πολιτική συζήτηση

γάλεων, να διατάξεις και δεν κινηγάμε θύτες και δεχθεμούστε κανενάς είδους χειρηγο. Σημειώναστε στις θίκες μας δύναμεις και στον κόσμο, φυσικά, που στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Για αυτό και στις συναυλίες μας δεν υπάρχει <είσοδος>, με την έννοια της υποχρεωτικότητας, αλλά προσωθούμε την ελεύθερη συνεισφορά για την κάλυψη των εξόδων της εκάστοτε συναυλίας (που είναι περισσότερο 'σταν πρόκειται για ξένο συγκρότημα) με ένα τρόπο, ώστε να επιμεριζονται αυτά τα έξοδα με την αυμμετοχή άλων. Το ρόλο αυτό επιτελεί το -γνωστό σε άλλους- <κουτί>, που καλύπτει έξοδα όπως η συντήρηση των μηχανημάτων του ήχου, και του λόγιστον, τα μεταφορικά έξοδα των ξένων συγκροτημάτων. Δεν επιδιώκουμε μόνο την οικονομική ενίσχυση των <απ' έξω>, δεν τους βλέπουμε ως <πελάτες> ή απλώς ως θεατές αλλά θέλουμε να τους θεωρούμε <συνδιωργανωτές> απαιτώντας τα αυτονόητα σεβασμό του χώρου, θεωρώντας τον ως δικό τους, καθώς και υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά.

Βέβαια, όλες αυτές οι επιλογές δεν είναι τυχαίες όπουτε ένα απλό βίτσιο που τυχόν έχουμε αλλά επιλογές συνειδητές, πιστές στην ιδέα της αυτοεργάνωσης και με ένα πείσμα, που μας διατρέχει, να πείσουμε ως προς το εφικτό της <ουτοπίας> και το ανεπίτρεπτο της αποστειρωμένης πραγματικότητας. Δικαιωνόμαστε μέσα απ' τη δράση μας.



Έχει αρχίσει μέρες πριν, με τη συζήτηση - προστοιμασία π.χ. της αφίσας που θα καλεί στη συναυλία, το πολιτικό περιεχομένό της, την κολλησή της και τελειώνει τις επόμενες μέρες με τον καθαρισμό του χώρου ώστε να είναι έτοιμος για τα επόμενα εγχείρημα.

Πώς τα συγειούματα θέλουμε να είναι:

Απόστολος, νικ σύτο και δεν κινηνδίεις ώστε και δεχθείστε κανενας κίνδυνος χαρηγού. Συγχρόνως στις οικείες μας συναντείς και στον κόσμο, φυσικά, πάντα στηριζόμενος σε τέτοιες προσπάθειες. Για αυτό και στις συναυλίες μας δεν υπάρχει <είσοδος>, με την έννοια της υποχρεωτικότητας, αλλά πρωθιμός την ελεύθερη συνεισφορά για την κόλυψη των εξόδων της εκάστοτε συναυλίας (που είναι περισσότερος στον πρόκειται για ξένο συγκρότημα) με ένα τρόπο, ώστε να επιμερίζονται αυτά τα έξοδα με την συμμετοχή όλων. Το ρέλο αυτό επιτελεί το -γνωστό σε όλους- <κουτί>, που καλύπτει έξοδα όπως η συντήρηση των μηχανημάτων του ήχου, και του λάχιστον, τα μεταφορικά έξοδα των ξένων συγκροτημάτων. Δεν επιδιώκουμε μόνο την οικονομική ενίσχυση των <απ' έξω>, δεν τους βλέπουμε ως <πελάτες> ή απλώς ως θεατές αλλά θέλουμε να τους θεωρούμε <συνδιοργανωτές> απαιτώντας τα αυτονόητα σεβασμό του χώρου, θεωρώντας τον ως δικό τους, καθώς και υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά.

Βέβαια, όλες αυτές οι επιλογές δεν είναι τυχαίες όποτε ένα απλό βίτσιο που τυχόν έχουμε αλλά επιλογές συνειδητές, πιστές στην ιδέα της αυτοεργάνωσης και με ένα πείσμα, που μας διατρέχει, να πείσουμε ως προς το εφικτό της <ουτοπίας> και το ανεπίτρεπτο της αποστειρωμένης πραγματικότητας. Δικαιωνόμαστε μέσα απ' τη δράση μας.



ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΩΡΕΨΩ

**ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΘΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΥΑΛΛΑ ΣΑΣ
ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΛΑΒΑΡΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΑ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΛΑΓΘΥΜΙΑ**

ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΩΡΕΨΩ

**ΓΙΑ ΠΕΘΑΜΕΝΕΣ ΑΓΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΦΟΡΩΝ ΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΘΝΕΙΡΟΥ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΕΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ**

ΕΙΜΑΙ ΠΡΩΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΗΣ ΣΘΥ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ



**...ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΌΜΟΝΟΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΠΩΤΙΖΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΛΩΝΟΜΑΣΤΕ
ΣΤΙΣ ΚΡΥΞ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ**

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

VILLA AMALLIAS