

# Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Γιουγκοσλαβία αναβάλλουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ την εισβολή στο Ιράκ. Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, πάντως, έχει αρχίσει. Η λύση είναι μία :  
**ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ**

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΗ 1999 - τεύχος 163



**12 Γενάρη 1999 :** Οι πληρωμένοι φονιάδες του διεστραμμένου κασάπη Κλίντον ολοκληρώνουν την «εκπαίδευσή» τους.

**Αρχές Απρίλη 1999 :** Θ' αποδειχθούν άραγε καλοί μαθητές ;

## 12-1-1999 : Οι «πρόβες» τελειώνουν.

# ??-4-1999 : Η «παράσταση» αρχίζει κι οι «θεατές» θα πρέπει να ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ !

Με τίτλο «Η βασική εκπαίδευση γίνεται σκληρότερη», ο Jim Garamone, της Υπηρεσίας Τύπου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έγραφε στις 11/1/99 :

«Parris Island, Νότια Καρολίνα.- Η βασική εκπαίδευση, πρέπει να γίνει σκληρότερη. Αυτή είναι η πρόκληση που απευθύνει ο υπουργός άμυνας, William S. Cohen, σ' αυτούς που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Τί σημαίνει όμως «σκληρή» ; Μήπως στον όρο περιλαμβάνεται και η φυσική και πνευματική σκληρότητα ; Μήπως εννοούνται η τεχνική και η ικανότητα δράσης, μέσα σ' ένα σκληρό περιβάλλον μάχης, που δεν συγχωρεί ατέλειες και αμέλειες ; Ως ποιό σημείο, οι νεοσύλλεκτοι αποδεικνύουν, στην διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης, την σκληρότητα, την ετοιμότητα, την αφοσίωσή τους ;

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, που έχουν καταπιαστεί με τα παραπάνω ερωτήματα, συμφωνούν, ότι η βασική εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από απλή φυσική άσκηση : είναι μια διαδρομή, κατά την οποία νεαροί πολίτες, άντρες και γυναίκες, μεταβάλλονται σε στρατιώτες, ναύτες, αεροπόρους και Πεζοναύτες (με κεφαλαίο «Π» στο πρωτότυπο). Πρόκειται για μια «τελετή ωρίμανσης»....

Η βασική εκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις κορυφώνεται με μια τελική δοκιμασία. Οι πεζοναύτες του κέντρου εκπαίδευσης του Parris Island την αποκαλούν «Σταύρωση». Οι εκπαιδευόμενοι του στρατού ξηράς στο Fort Jackson την αποκαλούν «Σφυρηλάτηση της Νίκης». Τα κέντρα των πεζοναυτών βρίσκεται στην ακτή, ενώ του στρατού ξηράς στην πευκόφυτη πλαγιά ενός λόφου. Στο σημείο αυτό δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την ομοιότητα του τοπίου της Νότιας Καρολίνας με τα δυτικά Βαλκάνια, Κι ο Garamone συνεχίζει :

«...Κάθε υπηρεσία διεξάγει την «τελετή ωρίμανσης», σύμφωνα με τη δική της αποστολή και τα δικά της έθιμα. Παρά τις διαφορές, ωστόσο, η «Σταύρωση» και η «Σφυρηλάτηση της Νίκης» έχουν ένα κοινό σημείο : είναι σκληρές. Πραγματικά σκληρές...».

Ο λοχίας Roger Summers, εκπαιδευτής του Λόχου Δέλτα (όπως ονομάζονται οι μονάδες κρούσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ), οι εκπαιδευόμενοι υφίστανται

«...σκληρές φυσικές δοκιμασίες, όπως πεζοπορίες και ασκήσεις νυκτερινής διείσδυσης στις εχθρικές γραμμές...».

Οι τέσσερις φάσεις της άσκησης περιλαμβάνουν : εξουδετέρωση εχθρικών φυλακίων, διείσδυση σε εχθρικά στρατόπεδα, διάβαση ναρκοπεδίων, πορεία κάτω από διασταυρούμενα εχθρικά πυρά, διάβαση φυσικών και τεχνητών εμποδίων (γκρεμοί, ποτάμια, σχοινένιες γέφυρες, τοίχοι κ.λπ.). Όπως είναι φυσικό, στην άσκηση περιλαμβάνεται και δράση εντός κατοικημένων περιοχών. Με άλλα λόγια, οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν στην άσκηση τις συνθήκες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σε μια πραγματικότητα, π.χ. γιουγκοσλαβική...

συνέχεια στην επόμενη σελίδα



«...Δεν τους παρέχουμε απλώς την βασική εκπαίδευση. Τους κάνουμε 'Πεζοναύτες'. Το να είσαι Πεζοναύτης σημαίνει πολύ περισσότερα από το να ξέρεις απλώς να χειρίζεσαι ένα όπλο, λέει ο λοχαγός John H. Rochford, διοικητής του Λόχου Δέλτα...».

Αφού τελειώσει η άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι συγκεντρώνονται μπροστά στο «Μνημείο της Ιβο Τζίμα» (από την ομώνυμη μάχη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί :

«... συμβαίνει μια σημαντική αλλαγή... οι εκπαιδευτές παραδίδουν σε κάθε νεοσύλλεκτο τα διακριτικά του Σώματος των Πεζοναυτών : τον αιτό, την υδρόγειο και την άγκυρα. Τους σφίγγουν το χέρι και τους αποκαλούν, για πρώτη φορά, 'Πεζοναύτες'...».

Η «Σφυρηλάτηση της Νίκης» διεξάγεται στο Fort Jackson. Πρόκειται για μια παρόμοια «τελετή ωρίμανσης», προσαρμοσμένη στις ανάγκες του στρατού ξηράς, όπως εξηγεί ο αντιστράτηγος John A. Van Alstyne, διοικητής του κέντρου εκπαίδευσης.

«...Παλιότερα η εκπαίδευση στο Jackson ολοκληρωνόταν με μια άσκηση κλασσικού τύπου. 'Εγώ έφτασα εδώ τον Ιούλιο του 1997 κι έρριξα μια ματιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φάνηκε αμέσως πως είχαμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Ως ένα σημείο, οι νεοσύλλεκτοι δοκιμάζονταν. Γινόταν μια μικρή πορεία και στη συνέχεια κατελάμβαναν μια περιοχή και οχυρώνονταν σ' αυτήν. Οι εκπαιδευτές την αποκαλούσαν 'άσκηση Dig-X'. Μ' άλλα λόγια, έκαναν πολύ περισσότερο σκάψιμο απ' ο,τιδήποτε άλλο'. Ο Van Alstyne κι οι επιτελείς του επισκέφθηκαν το Parris Island και παρακολούθησαν την Σταύρωση. Την μετέτρεψαν για να ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες. Η Σφυρηλάτηση της Νίκης αρχίζει με μια πορεία 10 χιλιομέτρων και διαρκεί 72 ώρες, μέσα σε συνθήκες τακτικού πολέμου. Ενώ οι νεοσύλλεκτοι Πεζοναύτες κουβαλούν όπλα στη διάρκεια της Σταύρωσης, οι πεζικάριοι απλώς εκπαιδεύονται. Η άσκηση τελειώνει με νυκτερινή πορεία 15 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επίθεση με εφ' όπλου λόγχη, κονταρομαχία, πέρασμα κάτω από αγκαθωτό συρματοπλέγμα, σκαρφάλωμα σε τοίχους κ.λπ...».

Φυσικά, άλλο είναι οι ασκήσεις κι άλλο είναι η πραγματικότητα.

Οι φαντάροι κι οι πεζοναύτες μπορεί να μην το έχουν ακόμη καταλάβει. Ο Κλίντον, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί κι οι στρατιωτικές τους ηγεσίες γνωρίζουν πολύ καλά την διαφορά. ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ. Τί τους νοιάζει αυτούς ; ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΘΟΥΝ... Το μόνο που τους συγκρατεί είναι ο φόβος της οργής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τα φέρετρα που θα φτάσουν στις πόλεις των χωρών τους, αν και οι αποβλακωμένοι απ' τα ΜΜΕ και τα χρηματιστήρια υπήκοοί τους είναι πολύ πιθανόν ακόμη και τότε να μην καταλάβουν τί τους συμβαίνει.

Οι ασκήσεις που έγιναν, λοιπόν, στη Νότια Καρολίνα πριν δύομιση μήνες, οι συνθήκες διεξαγωγής τους, ο καθαρά επιθετικός χαρακτήρας τους, απέβλεπαν οπωσδήποτε σε χειρσαίες επιχειρήσεις σε περιοχή εχθρική, ορεινή, δασώδη. Τα Αμερικανικά αισθάνονται πανέτοιμα να «μπουκάρουν» στην Σερβία, να «συντρίψουν» τους «κακούς» και να «απελευθερώσουν» τους καλούς, που όπως φαίνεται έχουν καταφέρει να επιβιώσουν παρά τον ανηλεή αεροπορικό βομβαρδισμό του Κοσσυφοπεδίου απ' την «Συμμαχική Δύναμη».

Την στιγμή που γράφονται ετούτες οι γραμμές, κάποιες «ειρηνευτικές» πρωτοβουλίες αρχίζουν να φαίνονται στον ορίζοντα. Όλη η ανθρωπότητα κρατάει την ανάσα της κι εύχεται να το βάλουν κάτω. Η «επιχείρηση Γιουγκοσλαβία» - όπως κι η «επιχείρηση Ιράκ» και τόσες άλλες - τους έχει κοστίσει πολύ ακριβά για να την τερματίσουν έτσι άδοξα, για χάρη του πρώτου τυχαίου Πριμακόφ... Κάποιοι θα πρέπει να πληρώσουν. Κι αυτοί, που θα πληρώσουν ακριβότερα, δεν θά ναι οι Σέρβοι και οι Κοσοβάροι κι οι Ιρακινοί κι οι Κούρδοι. Αυτοί, στο κάτω-κάτω θα πεθάνουν γρήγορα κι εύκολα, με το κεφάλι τους ψηλά, στον βαθμό που αγωνίζονται για την Ελευθερία τους. ΑΥΤΟΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠ' ΟΛΟΥΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ «ΕΙΡΗΝΗΣ» ΘΑ' ΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», «ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ» ΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΧΩΣ ΕΙΡΗΝΗ.

Οι εξελίξεις είναι τόσο πολλές και τόσο ραγδαίες, που - για μια φορά ακόμη - μας υποχρεώνουν να κυκλοφορήσουμε χωρίς τη συνηθισμένη μας ύλη. Και κάποιες άλλες προτεραιότητες δεν μας άφησαν τα απαραίτητα οικονομικά και κυρίως χρονικά περιθώρια για την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου της ύλης που έχει συσσωρευθεί. Με την ελπίδα να «μπαλλώσουμε» τα πράγματα στα επόμενα τεύχη, περιοριζόμαστε σήμερα στην δημοσίευση ενός σχολίου από την κυπριακή ΧΑΡΑΥΓΗ της 28-3-99 :

## Ραγιαδισμός πρώτου βαθμού

Τη στιγμή που τα νατοϊκά πολεμικά ξερνούν το θάνατο καταστρέφοντας μια ολόκληρη χώρα, τη στιγμή που οι κρούζ και οι τόμαχοκ στέλουν στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία εκατοντάδες αθώους πολίτες, τη στιγμή που οι επιδρομείς καταστρέφουν ολοσχερώς τους κόπους και τους μόχθους ενός ολόκληρου λαού, τη στιγμή που οι φλόγες του πολέμου δημιουργούν νέα κύματα προσφύγων, η Κύπρος - μια χώρα που η ίδια γνώρισε τη λαίλαπα του πολέμου, μια χώρα που για 25 τόσα χρόνια ζει υπο συνθήκες ημικατοχής,

ΑΡΝΕΙΤΑΙ, όπως, και στην περίπτωση

του Ιρακ, να καταδικάσει τη συμπεριφορά του ΝΑΤΟ.

Η προσπάθεια του προέδρου Κληρίδη, μέσω του κυβερνητικού του εκπροσώπου, να τηρήσει μια ουδέτερη στάση έναντι του αποτρόπαιου εγκλήματος που συντελείται στη Γιουγκοσλαβία, μάς προκαλεί αισθήματα ντροπής και αγανάκτησης. Για άλλη μια φορά οι κυβερνώντες στην προσπάθειά τους να μην... προσβάλουν τους ισχυρούς της γής κάνουν κουρέλια την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια αυτού του λαού. Είστε απαράδεκτοι κύριοι!

## ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Η Αναρχική Πρόταση / Αναρχικός Μαύρος Σταυρός Αθήνας καταγγέλλει στην ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη την χυδαία επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ενάντια στο γιουγκοσλαβικό λαό.

Θεωρούμε την αεροπορική επιδρομή κατά της Γιουγκοσλαβίας έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δράστες αυτού του εγκλήματος είναι :

- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλλ Κλίντον, η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν Ωλμπράϊτ, ο υπουργός άμυνας των ΗΠΑ, Γουίλλιαμ Κόεν, όλοι οι υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο αρχηγός του μικτού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Σέλτον κι όλοι οι στρατιωτικοί - αξιωματικοί και οπλίτες - των ΗΠΑ.
- Οι αρχηγοί όλων των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς των κυβερνήσεων, οι αρχηγοί κι όλοι οι αξιωματικοί και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων αυτών των κρατών.
- Οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης των ΗΠΑ και των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ που δεν ανέτρεψαν τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών.
- Οι μεγαλοκεφαλαιούχοι των παραπάνω κρατών, αλλά και οι αστικές τάξεις αυτών των χωρών, εφ' όσον αυτοί επωφελούνται οικονομικά από την εξόντωση των Γιουγκοσλάβων.
- Οι κυβερνήσεις και οι αστικές τάξεις όλων των χωρών των Βαλκανίων που στηρίζουν την εγκληματική αυτή ενέργεια, αποβλέποντας σε χυδαία οικονομικά κέρδη.
- Οι μικροαστικές και εργατικές τάξεις όλων των χωρών είναι συνένοχες, στον βαθμό που δεν εξεγείρονται, δεν επαναστατούν και δεν εκφράζουν έμπρακτα την διεθνιστική τους αλληλεγγύη στον λαό της Γιουγκοσλαβίας, χιτώντας με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο τις άρχουσες τάξεις και τις κυβερνήσεις των χωρών τους.

Ιδιαίτερη ευθύνη αποδίδουμε :

- Στον «Απελευθερωτικό Στρατό του Κοσσυφοπεδίου». Αυτή η τρομοκρατική οργάνωση δεν δίστασε να καλέσει τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα να καταλάβουν την περιοχή, για την απελευθέρωση της οποίας διακηρύσσει ανερυθρίαστα πως αγωνίζεται.
- Στον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και στην κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας, γιατί, με την πολιτική καταπίεσης της αλβανικής μειοψηφίας του Κοσσυφοπεδίου, που εφάρμοσε τα τελευταία 10 χρόνια, την ανάγκασε να αναζητήσει την προστασία της στον «Απελευθερωτικό Στρατό».
- Στην κυβέρνηση και την άρχουσα τάξη της Αλβανίας, γιατί καλλιέργησε την μεγαλοϊδεατική ιδεολογία, που εξέθρεψε και τον δήθεν «απελευθερωτικό» στρατό των Κοσοβάρων.
- Ακόμη πιο σημαντική θεωρούμε την ευθύνη εκείνων των ψευδεπίγραφων «ειρηνιστικών» κινήματων και οργανώσεων, που, καταγγέλλοντας τον «φασισμό και ρατσισμό των Σέρβων» και αγνοώντας τον «φασισμό και ρατσισμό» των ηγετών και των άρχουσών τάξεων των υπολοίπων εθνικών ομάδων της περιοχής (Βοσνίων, Κροατών, Σλοβένων, Μαυροβουνίων, Κοσοβάρων, Σκοπιανών κ.λπ.), καλλιέργησαν συστηματικά και συνειδητά έναν αντισερβισμό που δεν έχει τίποτε να ζητήσει από τον χιτλερικό εθνικοσοσιαλιστικό αντισημιτισμό, έναν αντισερβισμό υπαγορευμένο από τις διεστραμμένες αντιλήψεις της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης των ΗΠΑ, περί «ανωτερότητας» της βορειοαμερικανικής φυλετικής πανσπερμίας.

Αποδίδουμε τέλος ιδιαίτερες ευθύνες στην κυβέρνηση και στην άρχουσα τάξη της Ελλάδας, γιατί :

1. Κορόιδεψε με τον πιο πρόστυχο τρόπο τον γιουγκοσλαβικό λαό. Αφού επί χρόνια ολόκληρα τον αποκαλούσε «φίλο», μόλις είδε πως τα χυδαία οικονομικά της συμφέροντα βρίσκονταν στην συμπάρταξη της με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, έσπευσε ανερυθρίαστα να αποδώσει την ευθύνη των όσων τραγικών συμβαίνουν στην «σερβική αδιαλλαξία», συντασσόμενη με την «γραμμή» των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Πρόδωσε τον παραδοσιακά φίλο γιουγκοσλαβικό λαό, δίνοντας στους ΝΑΤΟϊκούς αλήτες την άδεια να περάσουν μέσα από ελληνικό έδαφος και να χρησιμοποιήσουν αεροπορικές βάσεις επί ελληνικού εδάφους.
3. Πρόδωσε κι εξευτέλισε με τον πιο ειδικό τρόπο τον ίδιο τον ελληνικό λαό, εμφανίζοντας τον στην διεθνή κοινή γνώμη σαν έναν λαό αναξιόπιστο, έναν λαό σκλάβων (στις αμερικανο-ευρωπαϊκές επιταγές), ρουφιάνων (που παραδίδουν τον καταδικωμένο Οτζαλάν στους διώκτες του), προδοτών (που δεν διστάζουν να μαχαιρώσουν πισώπλατα τους φίλους Σέρβους)... Και από την άλλη εκθέτοντας τον σαν ρατσιστικό («αντι-Τούρκο, αντι-Αλβανό, αντι-Μακεδόνα, αντι-Μουσουλμάνο»).

Η Αναρχική Πρόταση / Αναρχικός Μαύρος Σταυρός Αθήνας,  
έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών που αναλαμβάνει,

### ΚΑΛΕΙ

- όλους τους Αναρχικούς, όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους, που ζουν σ' αυτή τη χώρα,
- Να αναλάβουν δράση για το άμεσο σταμάτημα της δολοφονίας των καταπιεσμένων του Κοσσυφοπεδίου, της Γιουγκοσλαβίας, των Βαλκανικών χωρών, της Τουρκίας, του Κουρδιστάν, του Ιράκ και όλου του Κόσμου.
  - Να απαντήσουν ενεργά στις δουλοληπτικές προθέσεις του πολυεθνικού κεφαλαίου και των εθνικών αρχουσών τάξεων κι εξουσιών που το υπηρετούν κι εκτελούν δουλικά τις εντολές του.
  - Να εγκαταλείψουν την παθητική-αμυντική στάση και να περάσουν με κάθε μέσο και με όλες τις δυνάμεις τους στην ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ενάντια στο κεφάλαιο και στους υπερεθνικούς και εθνικούς φορείς και υπηρέτες του.

### ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

- Να αντικαταστήσουν την αποτυχημένη διπλωματία των κυβερνητικών και διακυβερνητικών οργάνων, με την δική τους διπλωματία της, βασισμένης στα κοινά πανανθρώπινα συμφέροντα, διεθνιστικής ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.
- Να χτυπήσουν, στις περιοχές που ζουν, όχι μόνο τους ντόπιους καταπιεστές τους, αλλά και τους μή-ντόπιους καταπιεστές ανθρώπων που ζουν σε άλλες χώρες.

### ΑΣ ΑΝΤΙΤΑΞΟΥΜΕ

### ΣΤΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ» ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΜΕΝΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

### ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΣΥΝΕΝΩΘΕΙ. ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΝΩΘΟΥΝ ΚΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΙ.

### Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ.

### ΑΣ ΤΟΝ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ. ΠΑΝΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ. ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

### Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ, ΑΣ ΓΙΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ.

### ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΠΙΑ ΔΙΣΤΑΓΜΟΙ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ.

### Η ΕΜΕΙΣ, Η ΑΥΤΟΙ...

### ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΣΤΑΖΕΙ, ΠΕΘΑΙΝΕΙ.

### Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ :

### ΕΠΙΘΕΣΗ !

ΑΘΗΝΑ, 25 ΜΑΡΤΗ 1999  
ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

**31 ΜΑΡΤΗ 1998 :**

**Η Neslihan Üslü, ο Hasan Aydoğın,  
ο Metin Andaç, ο Mehmet Ali Mandal**

αγωνιστές του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος Μειώπου (DHKP-C, πρώην Dev-Sol), συλλαμβάνονται στο Τσεσμέ της Σμύρνης από όργανα της φασιστικής συμμορίας που λυμαίνεται την Τουρκία.

**31 ΜΑΡΤΗ 1999 :**

Έναν χρόνο αργότερα, η τύχη των τεσσάρων αγωνιστών εξακολουθεί να αγνοείται... Κι η αμερικανόδουλη κυβέρνηση εξακολουθεί να μην απαντάει στα ερωτήματα των γονιών, των φίλων, των συντρόφων τους.

**ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ.**

1.000 άλλοι άνθρωποι έχουν «εξατιμισθεί» τα τελευταία χρόνια, μετά την σύλληψή τους από τα όργανα του Σουσουρλούκ. Κάθε βδομάδα, τέσσερα χρόνια τώρα, οι μαυροφορεμένες μανάδες, με τις φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια τους, στο Λύκειο του Γαλατά Σαράϊ της Κωνσταντινούπολης, στην Άγκυρα, στην Σμύρνη, στα Άδανα, αντιμετωπίζουν τις ορδές των κρατικών οργάνων, τους ξυλοδαρμούς, τις συλλήψεις, τα βασανιστήρια, τις φυλακές, χωρίς να λυγίσουν, χωρίς να σταματήσουν να φωνάζουν :

**ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ.  
ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ !**

Οι σύντροφοί τους δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν να απαιτούν απ' τους φασίστες να λογοδοτήσουν. Μέχρι στιγμής, δεκάδες αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πράκτορες της ΜΙΤ, κυβερνητικά κτίρια και γραφεία έχουν γίνει στόχος της δίκαιης αγανάκτησής τους.

Σήμερα στις 12 μ.μ., η εκπροσώπηση του DHKP-C στην Ελλάδα, θυμίζει τους αγνοούμενους αγωνιστές στον ελληνικό λαό, οργανώνοντας ειδική εκδήλωση στην πλατεία Κάνιγγος.

Χρέος, λοιπόν, όποιου διατείνεται πως είναι άνθρωπος, είναι η παρουσία του εκεί. Για να δείξει πως οι άνθρωποι μπορούν να γκρεμίσουν την τυραννία. Για να δείξει πως οι άνθρωποι μπορούν να συντρίψουν τους εθνικισμούς. Για να δείξει - και μάλιστα μέσα στις κρίσιμες παρούσες συνθήκες - πως

**Η ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  
ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ  
ΑΠ' ΤΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ  
ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ.**

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ / ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

## Αντιτρομοκρατικά, χωρίς εισαγωγικά

✳ Τί κοινό έχουν η Αθήνα, η Μπογκοτά (Κολομβία), οι Βρυξέλλες (Βέλγιο), το Κάιρο (Αίγυπτος), το Κολόμπο (Σρι Λάνκα), το Δουβλίνο (Ιρλανδία), η Χάγη (Ολλανδία), το Κίνγκστον (Τζαμάικα), η Φρανκφούρτη (Γερμανία), η Τζακάρτα (Ινδονησία), το Κουβέιτ, η Λίμα (Περου), το Λονδίνο (Βρεταννία), η Πόλη του Μεξικού (Μεξικό), το Μιλάνο (Ιταλία), η Μόσχα (Ρωσία), το Νέο Δελχί (Ινδία), η Πραιτόρια (Νότια Αφρική), το Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία), το Σάο Πάουλο (Βραζιλία), η Τύνις (Τυνησία), το Βελιγράδι (Γιουγκοσλαβία), το Καράκας (Βενεζουέλα), η Ραμπάτ (Μαρόκο), η Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία), το Σαν Σαλβαδόρ (Ελ Σαλβαδόρ) και η Πόλη της Γουατεμάλας (Γουατεμάλα) ;

Διαθέτουν «τοπικό συμβούλιο» του OSAC.

Τί είναι το OSAC ;

Είναι το Overseas Security Advisory Council (Υπερπόντιο Συμβουλευτικό Συμβούλιο), δηλαδή η υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των ΗΠΑτζήδων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Τί κάνουν τα «ντόπια συμβούλια» ;

Τα «ντόπια συμβούλια» (country councils) απαρτίζονται από τους κατά χώρα υπεύθυνους για την ασφάλεια των επισήμων αποστολών των ΗΠΑ (πρεσβειών, προξενείων, στρατιωτικών μονάδων, μορφωτικών ιδρυμάτων κ.λπ.) και από τους υπεύθυνους για την ασφάλεια των αμερικανικών εταιρειών που λειτουργούν στις χώρες αυτές. Αποστολή των «ντόπιων συμβουλίων» είναι η συλλογή πληροφοριών για τους «τρομοκράτες». Στόχος τους, η «έγκαιρη προειδοποίηση» για ενδεχόμενα «τρομοκρατικά χτυπήματα». Φυσικά, κανείς λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι τα «ντόπια συμβούλια» περιορίζονται στην συλλογή μόνο «αντιτρομοκρατικών» πληροφοριών. Όπως είναι φυσικό, οι πληροφορίες που συλλέγουν αφορούν και την πολιτικο-οικονομική κατάσταση και τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και τους απλούς πολίτες της χώρας όπου εδρεύουν. Πρόκειται, με απλά λόγια, για κατασκοπευτικά κλιμάκια που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τα κράτη, αλλά και τους λαούς, που τα «φιλοξενούν». Σύντομα, μάλιστα, θα λειτουργήσουν και 4 ακόμη νέα «συμβούλια», στη Μανίλα (Φιλιππίνες), το Σαν Χοσέ (Κοσταρική), την Τασκένδη (Ουζμπεκιστάν) και την Άλμα Άτα (Καζακιστάν). Οι πληροφορίες μας δεν περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες και ονόματα. Ξέρουμε, όμως, ότι τα «κεντρικά» του OSAC βρίσκονται σε κάποιο δωμάτιο του State Department, στην Ουάσινγκτον. Το τηλέφωνο της υπηρεσίας είναι 001-202-663-0533 και το φάξ, 001-202-663-0868.

✳ Ας δούμε, όμως, ποιοί υπηρετούν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα :

- Πρέσβυς : R. Nicholas Burns.
- Γραμματέας του Burns : Jamuna D. Broadway. Τηλ. 7202478.
- Αναπληρωτής αρχηγός αποστολής : Terry Snell (Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου φέρεται και ως επικεφαλής του σταθμού της CIA στην Ελλάδα). Τηλ. 7202379.
- Υπεύθυνος για την πολιτική : Alex Karagiannis (Προφανώς, Καραγιάννης κι Ελληνοαμερικανός). Τηλ. 7202381.
- Υπεύθυνος οικονομικού τμήματος : Donald E. Booth. Τηλ. 7202312
- Υπεύθυνος εμπορικού τμήματος : Patrick Santillo. Τηλ. 7202302.
- Πρόξενος : Betsy Anderson. Τηλ. 7202403.
- Υπεύθυνη διοικητικού : Jacquelyn O. Briggs. Τηλ. 7202248.
- Αξιωματικός ασφαλείας περιοχής : Timothy W. Burchfield, Jr. Τηλ. 7202286
- Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων (USIS = United States Information Service) : Arlene R. Jacqueline. Τηλ. 7202361.
- Υπεύθυνος διαχειρίσεις πληροφοριών : Raymond L. Norris. Τηλ. 7202347.
- Υπεύθυνος για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (DEA) : Η θέση ήταν κενή τον Ιούνιο του 1998.
- Υπεύθυνη θεμάτων ιθαγενείας/υπηκοότητας (INS) : Evangelia Klarakis (Κλαπάκη). Τηλ. 7202602.
- Ακόλουθος επί των νομικών υποθέσεων : James Shaw. Τηλ. 7202457.
- Στρατιωτικός ακόλουθος : Πλοίαρχος Ted Venarle (Μέχρι τον Ιούνιο του 1998 δεν είχε έρθει ακόμη στην Αθήνα). Τηλ. 7202753.
- Υπεύθυνος στρατιωτικής συνεργασίας : Συνταγματάρχης Joseph N. Kruppa, Jr. 7202602.
- Υπεύθυνη για θέματα γεωργίας : Elizabeth Berry (Υπηρετεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη, αλλά της έχει ανατεθεί και η Ελλάδα).
- Υπεύθυνος αεροπορικών θεμάτων : Rick Moore (Υπηρετεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη, αλλά του έχει ανατεθεί και η Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για τις πτήσεις στρατιωτικών και κυβερνητικών αεροπλάνων των ΗΠΑ από και προς την Ελλάδα).
- Αξιωματικός - Σύνδεσμος για την ασφάλεια των στρατιωτικών και πολιτικών πτήσεων : Richard J. Moore. Τηλ. 7202089.
- Υπεύθυνος φορολογικών υποθέσεων (των Αμερικανών που ζουν εδώ) : Larry J. LeGrand (Υπηρετεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη, αλλά του έχει ανατεθεί και η Ελλάδα).

Η πρεσβεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην οδό Β. Σοφίας 91, 101 60 Αθήνα. Οι Αμερικανοί που ζουν στις ΗΠΑ επικοινωνούν μαζί της ταχυδρομικά στην διεύθυνση : PSC 108, APO AE 09842-0108. Το τηλεφωνικό κέντρο της πρεσβείας είναι : 7212951. Υπάρχουν και 3 φαξ : 6456282 (της πρεσβείας), 7218660 (του εμπορικού τμήματος) και 7237332 (της USIS). Η διεύθυνση της πρεσβείας στο internet είναι : usembassy@asisathens.gr

✳ Στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει γενικό προξενείο των ΗΠΑ. Βρίσκεται στην Λεωφόρο Νίκης, 546 22 Θεσσαλονίκη. (Διεύθυνση για τις ΗΠΑ : PSC 108, Box 37, APO AE 09842-0108. Το τηλεφωνικό του κέντρο είναι : 031-242905 (και για την Αθήνα : 7202400). Φαξ : 031-242927, 242915. Ηλεκτρονική διεύθυνση cons@hol.gr

- Γενικός πρόξενος : Paul D. Stephenson.
- Πολιτικές - Διοικητικές υποθέσεις : Thomas F. Daughton.
- Οικονομικές - Εμπορικές υποθέσεις : John J. Rice.

## ΔΙΚΤΥΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ

**Δεν πολεμάμε**

**Δε συναινούμε**

Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν όλο και πιο συχνά στα Βαλκάνια. Όλο και πιο κοντά. Ο πόλεμος που κατηφορίζει σταθερά προς την περιοχή μας γίνεται όλο και περισσότερο καθημερινός μας γείτονας. Εξοικειωθήκαμε πια με τους καθημερινούς βομβαρδισμούς αμάχων στο Ιράκ.

Με τις σφαγές στο Κόσοβο, με τους βομβαρδισμούς των ΝΑΤΟϊκών στην Γιουγκοσλαβία, με τους εθνικισμούς, τις μοιρασιές εδαφών και αγορών.

Σ' αυτό το παιχνίδι θανάτου και η Ελληνική κυβέρνηση, που όπου εστία πολέμου στέλνει στρατό για να «υπερασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα». Η «φιλειρηνική» Ελληνική πολιτική της κυβέρνησης Σημίτη στέλνει παντού τους μισθοφόρους της για να επιβάλλουν την «τάξη» στο πλάι των «μεγάλων δυνάμεων», μετατρέπει τη Ελλάδα σε προγεφύρωμα των ΝΑΤΟϊκών επιθέσεων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Από την Βοσνία στην Αλβανία, και τώρα στο Κόσοβο, τα Ελληνικά τάγματα κατοχής παίρνουν την θέση τους στη νέα τάξη πραγμάτων. Εξασφαλίζουν μερίδιο λείας και ρόλο στην Ελληνική άρχουσα τάξη. Μαζί και χώρια οι μεγάλοι προαιώνιοι αντίπαλοι Ελλάδα - Τουρκία, Σημίτης - Ετσεβίτ θα στείλουν μαζί εκστρατευτικά σώματα ενάντια στους λαούς των Βαλκανίων, μαζί θα συνεχίζουν την συνεργασία τους για την οικοδόμηση μέτρων αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ξεκίνησαν ήδη με την συνεργασία στις ΝΑΤΟϊκές βαλκανικές εκστρατείες, προχώρησαν με την σύλληψη Οτσαλάν και το Κουρδικό. Με νέα ορμή η κυβέρνηση Σημίτη ετοίμασε τάγμα 800 αντρών για το Κόσοβο. Για πρώτη φορά ο Τσοχατζόπουλος στέλνει εφέδρους. Εκμεταλλεύονται την οικονομική κρίση, μετατρέπουν εφέδρους φαντάρους σε πληρωμένους δολοφόνους - μισθοφόρους με 300.000 δραχμές. Ταυτόχρονα γίνεται η μεγαλύτερη απόβαση ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και το Λιτόχωρο για να προωθηθούν στην Γιουγκοσλαβία της ΡΑΧ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑ. Στις υπηρεσίες τους η δύναμη της 24<sup>ης</sup> ταξιαρχίας και όλο το Γ' σώμα στρατού.

Έτσι ορίζουν τα «εθνικά συμφέροντα». Γιατί «εθνικά συμφέροντα» στις μέρες μας είναι τα συλλογικά συμφέροντα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικάνων. Για αυτά οι κυβερνήσεις θα στέλνουν τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στον εσωτερικό εχθρό - τους μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, αγρότες, εργάτες, οικονομικούς μετανάστες, πολιτικούς πρόσφυγες. Θα στέλνουν και τους στρατούς τους ενάντια στους γειτονικούς λαούς. Για αυτά τα «εθνικά συμφέροντα» προσπαθούν να κερδίσουν τη συναίνεση και τη στήριξη του λαού και της νεολαίας, είτε με συλλαλητήρια και Χριστοδουλικά κηρύγματα είτε με τα ΜΜΕ και τις σύγχρονες «μεγάλες ιδέες» τους, (ΟΝΕ, Ολυμπιάδα κλπ).

- ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΝΑΤΟΪΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.
- ΕΞΩ ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ.
- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ.
- ΔΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΒΑΛΚΑΝΙΟ ΔΥΝΑΣΤΗ - ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΚΦΡΑΣΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΙΔΕΩΝ.
- ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

Το κείμενο υπογράφουν φαντάροι από μονάδες του στρατού Ξηράς - Αεροπορίας - Ναυτικού:

ΚΕΠΒ, ΚΕΒΟΠ, ΚΕΔΒ, ΚΕΕΜ, ΚΕΤΘ, ΚΕΝ -ΠΑΛΑΣΚΑ, 124 ΠΒΕ, 6 ΣΠ, 9 ΣΠ, 239 ΣΠ, 411 ΣΠ, 596 ΤΟ, 100 ΛΜΕΘ, 79 ΜΕΘ, 21 ΕΜΑ, Α' ΕΑΝ, 98 ΤΕΜΕΘ, 98 ΤΤΧΕΘ, 295 ΤΕ, 543 ΤΕ, 24 ΕΜΑ, 2 ΜΚΣΕ, 128 ΣΕΤΗ, 401 ΓΣΝΑ, 111 ΠΜ, 96 ΑΔΤΕ, 561 ΜΤΠ, 311 ΕΜΑ, 129 ΠΥ, 113 ΠΜ, 508 Μ/ΚΤΠ, 29 ΣΠ, 10 ΕΜΑ, 71 ΜΕ, 3 ΜΚΣΕ, 163 Α/Κ ΜΒΠ - ΠΕΠ, 395 ΕΑΡΜΕΘ, 112 ΠΜ, 350 ΣΜΥΝ, 80 ΛΜΧΕΘ, 2 ΜΣΕΠ, Δ' ΕΑΝ, 80 ΛΣ, 7ΛΜΧ, 80 ΛΔΒ, 3ΜΣΕΠ, 558 ΤΟ, 646 Μ/Κ ΤΠ, 708 ΤΜΧ, 1 ΜΣΕΠ, 625 ΜΤΠ - ΕΚΕ, 9 ΕΜΑ, 512 ΤΠ, 4 ΚΜΣΕ, 488 ΤΔΒ, 110 Α/Κ - ΜΜΠ, 4 ΜΣΕΠ, 123 ΠΤΕ, Τ/ΓΕΣ, 6 ΕΜΑ, 98 ΤΜΧΕΘ, 1 ΜΚΣΕ, 12 ΕΜΑ, 98 ΑΔΤΕ, 221 ΤΕ, 398 ΕΑΡΜΕΘ, 98 ΤΜΧΕΘ, 16 ΕΜΑ, 180 ΜΚΒ - ΧΩΚ, 296 ΤΕ, 98 ΕΑΡΜΕΘ.