

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά θυμάτων του φασισμού (χρυσαυγίτικου ή «δημοκρατικού»). Η μνήμη των προηγουμένων φόνων, ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ.

ΑΘΗΝΑ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013 - τεύχος 383

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ;

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της άνανδρης δολοφονίας του Παύλου Φύσσα ξεκινούν απ' τον Γιώργο Ρουπακιά και φτάνουν μέχρι τον Νίκο Μιχαλολιάκο, «ακουμπώντας» κάποιους εν ενεργεία στρατιωτικούς-εκπαιδευτές των χιτλερικών ταγμάτων θανάτου.

Ερώτημα : Πέρα απ' αυτόν τον στενό κύκλο, δεν υπάρχουν άλλοι υπεύθυνοι για το έγκλημα ; Η εγκληματική δράση της «χρυσής αυγής» - εδώ και μερικές δεκαετίες - ήταν άγνωστη στις διωκτικές αρχές (αστυνομία, εισαγγελείς, δικαστές, εθνική υπηρεσία πληροφοριών) ;

Η «χρυσή αυγή» ιδρύθηκε απ' τον Ν. Μιχαλολιάκο, γνωστό βομβιστή κινηματογράφων (Ελλη, Ρεξ) από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και γνωστό υβριστή των θυμάτων της χούντας και προπηλακιστή δημοσιογράφων κατά το μνημόσυνο του εκτελεσμένου βασανιστή Μάλλιου (οι πιο ηλικιωμένοι, ίσως, τον θυμούνται - τον Μιχαλολιάκο - από τις πρωτοσέλιδες φωτογραφίες των εφημερίδων, να χαιρετάει «δι' ανατάσεως της δεξιάς» και να διαδηλώνει την αφοσίωσή του στον αδόλφο χίτλερ και τους εν Ελλάδι συνεχιστές του έργου του).

Ερώτημα : Οι συγγενείς των θυμάτων της δικτατορίας και οι δημοσιογράφοι της δεκαετίας 1975-1985 πέθαναν άραγε πριν το 1986 ; Αν όχι, γιατί δεν τον κατήγγειλαν όταν ξαναεμφανίστηκε στο προσκήνιο, ως «αρχηγός της νεολαίας του παπαδόπουλου» υπό τον σ. ζουρνατζή ; Και, ας δεχθούμε ότι οι φωνές των θυμάτων της επταετίας και των συγγενών τους «φιμώθηκαν»... Οι τότε δημοσιογράφοι, όμως ; Έχαψαν, άραγε, το παραμύθι της «εθνικής συμφιλίωσης» και αυτολογοκρίθηκαν ; Λογοκρίθηκαν από τους εργοδότες τους κι έβγαλαν τον σκασμό για να μην χάσουν το ψωμάκι τους ; Μήπως τα 'κονόμησαν για να «κάνουν την πάπια» ;

Το ΑΣΠΡΙΣΜΑ του βίου και της πολιτείας του φύρερ της «χρυσής αυγής» συμπίπτει χρονικά με την άνοδο στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ (1981).

Ερώτημα : Ως ποιό σημείο η σύμπτωση αυτή ήταν μόνο χρονική ; Υπήρξε, μήπως, και κάποια σύμπτωση συμφερόντων (π.χ. εξασθένιση της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας) ;

Το εν λόγω «ασπρισμα», πάντως, συμπίπτει και με την αύξηση της οικονομικής επιφάνειας του Ν. Μιχαλολιάκου. Η φυλλάδα που εκδίδει τυπώνεται σε χαρτί «ιλλουστρασιόν» των 100

γραμμαρίων, γεγονός που (παρά τον μικρό αριθμό αντιτύπων - γύρω στα 1.000 για όλη την χώρα) σημαίνει μηνιαία δαπάνη πάνω από 250.000 δραχμές (735 ευρώ, περίπου).

Ερώτημα : Αληθεύει η πληροφορία (αναφέρεται στο άρθρο του ιστότοπου wikipedia για την «χρυσή αυγή») ότι η, τότε, «κεντρική» υπηρεσία πληροφοριών χρηματοδοτούσε τον «φύρερ» με 120.000 δραχμές τον μήνα ; Η ΚΥΠ ελεγχόταν από τον τότε πρωθυπουργό ; Έπαιρνε επιχορήγηση από την «γενική γραμματεία τύπου και πληροφοριών» ; Ποιό ήταν το βιοποριστικό επάγγελμα του «φύρερ» και των συνεργατών του ;

Γεγονός είναι πως η «αξιωματική αντιπολίτευση» εκείνων των ετών (η Νέα Δημοκρατία), δεν μίλησε ποτέ για τις (ανεπιβεβαίωτες μέχρι σήμερα) καταγγελίες αυτές, που έβλεπαν οι αναγνώστες μερικών εντύπων (Αριστερίστικων και Αναρχικών) που τυπώνονταν σε στρατσόχαρτο.

Ερώτημα : Αν η Νέα Δημοκρατία, παρά τις βαθειές της ρίζες στον κρατικό (και παρακρατικό) μηχανισμό, αγνοούσε τα τεκταινόμενα, γιατί δεν εξέταζε σοβαρότερα τις «φήμες» που κυκλοφορούσαν, αλλά αδιαφορούσε πλήρως ; Αν, πάλι, η Ν.Δ. γνώριζε τί συνέβαινε, γιατί δεν άδραχνε την ευκαιρία να αποδείξει την αλήθεια του ονόματός της και το ψεύδος του ΠΑΣΟΚ ; Η πρεσβεία των ΗΠΑ και το τοπικό κλιμάκιο της CIA αγνοούσαν τα πάντα ; Αδιαφορούσαν ; Μήπως τα συντόνιζαν ; Με ποιούς απώτερους στόχους ;

Η στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα, για τα Μέσα Μαζικής Εξαχρείωσης, δεν ήταν παρά η αφορμή να ξανα-απασχολήσουν πολιτικολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και δεν συμμαζεύεται προκειμένου να αναλύσουν το «φαινόμενο» της «χρυσής αυγής», του φασισμού, του ναζισμού...

Ερώτημα : Ποιοί θα αναλύσουν την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ; Την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, τόσο της «χρυσής αυγής», όσο και των ΜΜΕ (που, δυστυχώς, δημιουργούν μιαν ΕΙΚΟΝΙΚΗ (virtual) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, εξ ίσου ή περισσότερο, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ; Φταίει, μάς λένε, το ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ! Φταίει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ! Φταίνε τα ΔΥΟ ΑΚΡΑ ! Φταίει ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ (που πνέει τα λοίσθια) ! Φταίει ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (που ξανασηκώνει κεφάλι) ! Φταίνε οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Εβραίοι, οι Μωαμεθανοί ! Φταίει (πώς να μην θαυμάσει κανείς την τόση ειλικρίνεια), ακόμη, και η ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ που καλλιεργούν τα ΜΜΕ !!!

Θα πρέπει να παραδεχτούμε πως όλοι τους έχουν δίκιο... Κι ακόμη πως έχουν δίκιο κι εκείνοι που λένε πως δεν φταίει τίποτε απ' όλα αυτά... Ο καθένας έχει το δικαίωμα (σε δημοκρατικό καθεστώς ζούμε) να διαλέξει την ανάλυση που τού ταιριάζει.

Κι αφού, λοιπόν, βρήκαμε τί φταίει, το πιο καυτό ΕΡΩΤΗΜΑ είναι : Τί κάνουμε, λοιπόν, για να ξαναβάλουμε το φίδι στο αυγό του ;

Μα, μάς λέει η εξουσία (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική και κυρίως ΜΜΕϊκή) η απάντηση είναι εύκολη : Κάνουμε συγκεντρώσεις, συναυλίες, πορείες - ΟΛΕΣ ΕΙΡΗΝΙΚΕΣ, ώστε να μην εξομοιωθούμε με τον βίαιο εχθρό - κι έτσι αναγκάζουμε την εξουσία να ΞΑΝΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΦΙΔΙ ΣΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ (!) ΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑΒΓΑΛΕΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.

Ε, ΛΟΙΠΟΝ, ΟΧΙ ! ΟΣΟ ΤΟ ΦΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ! ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΕΡΟ !!!

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΠΩΣ, ΑΝ ΤΟ ΦΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ», ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ Η (δήθεν δημοκρατική) ΕΞΟΥΣΙΑ (όπως την περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο).

**ΣΚΟΤΩΣΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟ ΦΙΔΙ
και μην ξεχάσετε
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΣΚΟΝΗ !!!**