

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΟΥΛΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ !



ΑΘΗΝΑ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013 - τεύχος 382

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1973 - 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2013.
40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ,
Ο BARACK OBAMA ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ RICHARD NIXON.



2013 : Οι φοιτητές διαδηλώνουν. στους δρόμους του Santiago, ενάντια στην σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της παοδείας. ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μακρόστενη χωρα η Χιλή, εκτείνεται από Βορρά πρός Νότο. στην Δυτική πλευρά της Νότιας Αμερικής. Στα βόρεια συνορεύει με το Περού και λίγο νοτιότερα με την Βολιβία, της οποίας αποκλείει (από το 1883) την έξοδο προς την θάλασσα, γεγονός που δυσκολεύει αφάνταστα την ανάπτυξη του βολιβιανού εμπορίου. Στα υπόλοιπα 9/10 των ανατολικών της ορίων συνορεύουν με την Αργεντινή, ενώ το νότιο άκρο της είναι και το άκρο της νοτιο- αμερικανικάς ηπείρου (ακρωτήριο Χορν).

Το Σαντιάγο (πρωτεύουσα) βρίσκεται στο μέσο περίπου αυτής της στενόμακρης κορδέλλας. Η κεντρική και νότια Χιλή είναι η πατρίδα των Μαπούτσε, της φυλής των Ινδιάνων που κάποτε κυριαρχούσε σ' όλο το νότιο τμήμα της ηπείρου. Σήμερα, δεν έχουν απομείνει παρά 1.400.000 μέλη της φυλής, που ζούν σε κατάσταση έσχατης ένδειας στις άγονες νότιες περιοχές και στις παραγκουπόλεις γύρω απ' την πρωτεύουσα και τ' άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Την σχετικά εύφορη γη που τούς άρπαξαν οι Ισπανοί κονκισταδόρες, την κληρονόμησαν οι βορειο-αμερικανικές κι οι δυτικο-ευρωπαϊκές εταιρίες,, οι οποίες την ξεχέρσωσαν και την απογύμνωσαν, στην προσπάθειά τους να εξορύξουν περισσότερο χαλκό.

Ο χαλκός, λοιπόν, αποτελεί την μια από τις δύο κατάρες που βαραίνουν την μακρόστενη χώρα κι οδηγούν τους κατοίκους της στην εξαθλίωση. Στην Χιλή εξορύσσεται πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής του περιζήτητου αυτού μετάλλου που τόσο συμβάλλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης. Είναι τόσο σημαντική η συμβολή του, ώστε, από τις αρχές της βιομηχανικής εποχής, οι ααπτυγμένες χώρες αποφάσισαν πως η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή για να την διαχειριστούν οι ντόπιοι, Έτσι, οι μεγάλες εταιρείες έγιναν ιδιοκτήτες του πλούτου της Χιλής, οι λευκοί ντόπιοι έγιναν καραβανάδες, μπάτσοι και πολιτικάντηδες, ενώ οι φουκαράδες μετανάστες που είχαν έρθει απ' τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη έγιναν σκλάβοι. Οι Μαπούτσε έγιναν, απλώς, άχρηστοι.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SALVADOR ALLENDE



O Salvador Allende γεννήθηκε το 1906. Ο παπούς του είχε μεταναστεύσει στην Χιλή από την Χώρα των Βάσκων. Ήταν Αναρχικός και, μάλιστα, ίδρυσε στην Χιλή το πρώτο Λαϊκό Σχολείο, για τα παιδιά της επαρχίας όπου ζούσε. Αναρχικός ήταν και ο πατέρας του Salvador.

Το πρώτο βιβλίο, που διάβασε ο μετέπειτα πρόεδρος, ήταν του Μπακούνιν και του το οποίο δώσει 'ενας

τσαγκάρης, φίλος του πατέρα του. Λίγο αργότερα, μπήκε στο Πανεπιστήμιο για να σπουδάσει ιατρική. Ο νεαρός φοιτητής δεν ακολούθησε τον Αναρχικό δρόμο του παππού και του πατέρα του. Ως γιατρός, προτίμησε άλλες, πιο ήπιες διαδρομές, χωρίς ωστόσο να ξεχάσει τις καταβολές του. Ήταν η εποχή που ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό Κόμμα



ΑΝΑΚΤΗΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΑΡΥΧΕ. Η εκλογή του Allende, έδωσε νέα δυναμική στο κίνημά τους.
Φωτογραφία, μετά την χούντα, γύρω στο 2010.

κι ο Salvador υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της νεολαίας του. Λίγο αργότερα, το 1930, ασχολήθηκε πιο ενεργά με την πολιτική. Εξελέγη επανειλημμένα βουλευτής, πρόεδρος της γερουσίας, διετέλεσε υπουργός υγείας και, το 1970, πρόεδρος της χώρας με τον συνασπισμό της Unidad Popular.

ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ;

- Εθνικοποίηση των αποθεμάτων χαλκού
ιδιαίτερα σημαντική κίνηση. Θέτουμε υπ' όψη σας ότι φέτος (2013) ο πρόδρος του Μεξικού, Piña Nieto, ανακοίνωσε την ιδιωτικοποίηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων, παραβιάζοντας το σύνταγμα.,
- Απαλλοτρίωση 300 μονοπωλιακών επιχειρήσεων (ανθρακωρυχεία, σιδηροβιονηχανίες, μεταφορές, τράπεζες) και κρατικοποίησή τους
- Απαλλοτρίωση 3.000 αναξιοποίητων «τσιφλικιών» και παράδοσή τους σε συνεταιρισμούς ακτημόνων αγροτών
- Τρεις γεναίες αυξήσεις των κατωτάτων μισθών
- Προγράμματα υγείας, παιδείας, στέγασης
- Ανάπτυξη διπλωματικών σχέσεων με σοσιαλιστικές χώρες.



Νοέμβρης 1971 : Με τον Fidel Castro, στο Santiago.

Τί είπε, λοιπόν, ο Fidel Castro στον Salvador Allende, τον Νοέμβρη του 1971 ;

Μα, τού είπε :

**Αχ, η δύναμη βγαίνει απ' τις γροθιές
κι όχι από πρόσωπα καλωσυνάτα !**

**Απ' τα στόμια βγαίνει η δύναμη
κι όχι από τα στόματα !**

Σύντροφοι, γνωστό αυτό.

**Ήταν, είναι και μένει αληθινό
κι αυτή `ναι η πολύτιμη αλήθεια
της Unidad Popular...**