

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΛΑΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ,
ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ !

ΑΘΗΝΑ, 21 ΑΠΡΙΛΗ 2013 - τεύχος 376

ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΗ ΧΡΟΝΙΑ μετά την 21/4/1967, πολλά έχουν αλλάξει σ' αυτόν τον τόπο, στην νότια άκρη της βαλκανικής χερσονήσου... ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ... Τότε, πριν την χούντα, δεν φοβόταν ο κόσμος την πείνα. Μπορεί να μην είχε δικό του σπίτι, αλλά δεν έβλεπε σε κάθε γωνιά ρακένδυτους ανθρώπους να κοιμούνται σε χαρτόκουτες. Άλλωστε, η μεταπολεμική «ανασυγκρότηση» συνεχίζόταν. Η οικοδομή παρουσίαζε άνθιση. Ο εξηλεκτρισμός της υπαίθρου προχωρούσε με γοργό βήμα, έστω κι αν οι ηλεκτρικές συσκευές δεν ήταν προσιτές σε όλα τα βαλάντια. Το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο απλωνόταν σ' όλη τη χώρα. Η MOMA άνοιγε δρόμους ακόμη και στα πιο απότομα κατσάβραχα... Θα πούνε κάποιοι : Οι εργολάβοι θησαυρίζαν. Η Siemens, η Westinghouse, ο Πίτσος, η Ιζόλα έβγαζαν τα υπερκέρδη τους και τα κατέθεταν στην Ελβετία. Τα τηλέφωνα εξυπηρετούσαν πρωτίστως τις ανάγκες των κρατικών υπηρεσιών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Το οδικό δίκτυο επέτρεπε την ταχύτερη μετακίνηση των στρατιωτικών μονάδων και μείωνε τις πιθανότητες οργάνωσης και επιβίωσης κάποιου νέου αντάρτικου. Ναι. Άλλα ο κόσμος δεν πεινούσε. ΤΟ ΒΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΉΤΑΝ ΧΑΜΗΛΩΤΕΡΟ ΑΠ' ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ. ΉΤΑΝ, ΟΜΩΣ, ΣΤΑΘΕΡΟ. Κι οι άνθρωποι ελπίζαν (βάσιμα) σ' ένα ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η ΧΟΥΝΤΑ.

Η «ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ» έφερε μεγάλες αλλαγές στις κοινωνικές δομές της χώρας. Δημιούργησε μια πολυάριθμη μεσοαστική (από εισοδηματικής πλευράς) τάξη : Δημοσίους υπαλλάλους, μικρομεσαίους εμπόρους και βιοτέχνες, υψηλόβαθμους στρατιωτικούς, μικροκτηματίες αγρότες κι επιχειρηματίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (κυρίως ασφαλιστές). Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφονται στο βιβλίο «La Grèce en Chantier» του Camile Begué. Ο Γάλλος υμνητής της χούντας παρουσιάζει την Ελλάδα σαν ένα «απέραντο εργοτάξιο», επιδιώκοντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον των Γάλλων επενδυτών. Εκείνο που αποτιώησε, βέβαια, ο Ευρωπαίος «φωστήρας» της οικονομίας (δεν ξανακούστηκε από τότε) ήταν πως η σχετική ευημερία των αριθμών δεν συνεδεύόταν από κάποια ουσιαστική βελτίωση του βιωτικού επιπέδου της εργατικής τάξης, η οποία, στα τελευταία δυο χρόνια της επταετίας, άρχισε να ασφυκτία. Η δικτατορία είχε ανάγκη τεραστίων δανείων για να μπορεί να πληρώνει τους παχυλούς μισθούς των υπαλλήλων της (καραβανάδες, μπάτσοι, μπασκίνες, χαφιέδες...). Αυτά που αρνιόντουσαν (ως ένα σημείο) να τής δώσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (ποζάροντας έτσι ως αντι-δικτατορικές), τής τα έδιναν η κυβέρνηση της Washington και κάποιοι ιδιώτες μεγαλοκαρχαρίες (Μην ξεχνάμε τον Τομ Πάπας, την Esso, την Πεσινέ κ.λπ., αλλά ούτε και τα σκάνδαλα του Μπαλόπουλου και των λοιπών εθνοσωτήρων). Ο κόσμος πάντως που, πριν την χούντα, έλπιζε στην άνοδο του βιωτικού του επιπέδου, επί χούντας ΕΛΠΙΖΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ, 46 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠ' ΤΗΝ 21/4/1967 και, άγνωστο πόσα, χρόνια πριν ξαναφορέσουν οι εθνοσωτήρες την στολή τους (ακόμη φορούν πολιτικά), Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΣ, ΒΛΕΠΕΙ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ : ΕΞΑΝΔΡΑΠΟΔΙΣΜΟΣ, ΧΟΥΝΤΑ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, ΠΟΛΕΜΟΣ...



ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ ; ΣΚΟΥΡΙΑΣΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ, γράφει ο λονδρέζικος τοίχος παραφράζοντας την κλασσική επιτάφια επιγραφή «Rest in peace» (Αναπαύου εν ειρήνη). Ό,τι κι αν ήταν αυτός που το έγραψε (ανθρακωρύχος ; καθολικός συμπαθών τον IRA ; φουκαράς που έμεινε πανί με πανί μετά την πληρωμή του «Poll Tax» ; υπερχρεωμένη και ξεσπιτωμένη νοικοκυρά ; φοιτήτρια που παράτησε στην μέση τις σπουδές της λόγω οικονομικών δυσχερειών ;...), οπωσδήποτε δεν πολυσυμπαθούσε την βαρώνη Margaret Thatcher. Και, βέβαια, δεν το έγραψε η Ελισσάβετ, η οποία άλλωστε της είχε δώσει και τον τίτλο «ευγενείας» σε αναγνώριση των τόσων προσφορών της προς το βρετανικό στέμμα : Πτώματα ανθρακωρύχων και απεργών πείνας, λίρες με το τσουβάλι απ' την κατακόρυφη αύξηση των φόρων και των τιμών, χωρίς να υπολογίσουμε κι εκείνα τα νησιά, τα Falklands (που οι Αργεντίνοι επιμένουν να τα λένε Malvinas)... Αρκετά !



Κατά τους αριθμοσοφιστές, το 3 είναι «μαγικός αριθμός». Έτσι, έχουμε και λέμε :
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ΤΡΟΪΚΑ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ,
ΤΑ ΤΡΙΑ (ΚΑΚΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ) ΜΑΣ !!!

HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS

Νικήθηκε, τελικά, στις 5 Μάρτη 2013, απ'την «επάρατο» ο Ούγο Τσάβες. Ο θάνατός του προκάλεσε ανείπωτη λύπη στους αγωνιζόμενους λαούς όλου του κόσμου και αποτέλεσε αντικείμενο αισχρής καπηλείας για τους πολιτικάντηδες όλης της υφηλίου (ιδίως τους ψευδο-σοσιαλιστές και τους ψευδοαριστερούς). Μέσα στον ορυμαγδό που εξαπέλυνσαν τα παγκόσμια (και τα ελληνικά ΜΜΕ) και εν όψει των προεδρικών εκλογών της 14/4/2013 στην Βενεζουέλα, δεν θελήσαμε να μιλήσουμε νωρίτερα.

ΣΗΜΕΡΑ, θυμίζουμε στους αναγνώστες μας, μιαν απ' τις καύτερες στιγμές του:

Ήταν το 2010, όταν ο Ούγο ζήτησε από την γαλλική κυβέρνηση να επιτρέψει στον Illich Ramírez να επιστρέψει στην Βενεζουέλα και να αποφασίσει η βενεζολάνικη δικαιοσύνη για την συνέχιση της ποινής του στην χώρα όπου γεννήθηκε.

Στην επόμενη συνάντηση του προέδρου με τους διεθνείς ανταποκριτές, στο Καράκας, η ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων τον ρώτησε (με επιθετικό ύφος) : «Μα, πώς είναι δυνατόν να υπερασπίζεστε έναν τρομοκράτη σαν το Τσακάλι ;». Ο Τσάβες την κύταξε άγρια και της απάντησε : «Ο Κάρλος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ !».

Το παραπάνω περιστατικό (καθώς και το γράμμα συμπαράστασης του Τσάβες προς τον Ραμιρες) δεν ξαναναφέρθηκε, από τότε. Ούτε και τώρα. Όσο για τα ελληνικά ΜΜΕ, αναδημοσιεύουμε αυτό που μάς φάνηκε καλύτερο (και μάλιστα από μη αριστερή εφημερίδα) :

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 **ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ**



ΚΟΡΕΑ - 38^{ος} ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ



5 Ιουλίου 1950 : Αμερικάνοι στρατιώτες αποβιβάζονται στο Πουσάν της Νότιας Κορέας. Βρισκόμαστε στην 3η εβδομάδα του πολέμου. Οι βορειοκορεατικές δυνάμεις βρίσκονται 150 περίπου χιλιόμετρα νότια της Σεούλ. Οι νοτιοκορεατικές δυνάμεις κινδυνεύουν να περικυκλωθούν και να εξουδετερωθούν. Οι Αμερικάνοι προσπαθούν απεγγνωσμένα να κερδίσουν χρόνο, μέχρι να έρθουν ενισχύσεις. Η σκηνή της αποβίβασης είναι από το κινηματγραφημένο COMBAT BULLETIN No.101 του στρατού των ΗΠΑ, που καλύπτει την περίοδο 1/7-31/8/1950. Στην ταινία αναφέρεται ο εξοπλισμός των Βορειοκορεατών από την Σοβιετική Ένωση, με «υπερσύγχρονα άρματα μάχης»... Θα χρειαστούν δυν ακόμη χρόνια μέχρι την κατάπαυση του πυρός. Έχουν περάσε 60 χρόνια απ' το 1953 κι ο πόλεμος συνεχίζεται. Σύνορο μεταξύ Βορρά-Νότου παραμένει ο 38^{ος} παράλληλος.



Το έμβλημα της Αεροπορικής Βάσης των ΗΠΑ στο Κουνσάν της Νότιας Κορέας. Οι ΗΠΑνθρωποι που υπηρετούν εκεί (2013) αυτοαποκαλούνται «Ορδή των Λύκων». Σύνθημά τους : NA ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ.



ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΙΚΑΝ
10 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠ' ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΟ ΙΠΑΚ



...χωρίς λόγια...

Το Athens Indymedia και οι Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 98fm βρίσκονται υπό καταστολή

Μήνυμα της Διαχειριστικής ομάδας του athens.indymedia.org

Από το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Απρίλη, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου, Σίμος Σιμόπουλος (σημ.του «Αναρχικού»: ο τύπος στην φωτό δεξιά), πήρε την πολιτική απόφαση της καταστολής των μέσων αντιπληροφόρησης, athens.indymedia.org και του αυτοοργανομένου ραδιόφωνου Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης 98FM. Ανέλαβε έτσι την πολιτική ευθύνη να επιβάλλει λογοκρισία και να καταστείλει την έκφραση και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αυτών που αντιστέκονται στον σύγχρονο εκφασισμό και την κοινωνική εξαθλίωση.

Αποφάσισε να δράσει αυτός (ο 2ος πρύτανης καταστολής, μετά τον Μαρκάτο πριν 18 χρόνια), αντί της κρατικής εξουσίας, και να ενδυθεί το ρόλο του φερέφωνου διευκολύνοντας έτσι τον υπουργό καταστολής Δένδια, τους μπάτσους και τους ναζιστές. Ο πρύτανης, αντιμέτωπος με τις παρεμβάσεις των αλληλέγγυων, ανάμεσά τους πάρα πολλοί φοιτητές, κυριολεκτικά κρύφτηκε, αφήνοντας με εντολή του, την αντιπρύτανη να συνεχίσει το κατασταλτικό του έργο, η οποία και τελικά αρνήθηκε. Ο Σιμόπουλος, αυτός που παρέδωσε αμαχητί την ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική γνώση, βορά στα κέρδη των εταιριών και των πολυεθνικών που λυμαίνονται το χώρο της εκπαίδευσης, αυτός ο ίδιος πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τα ψηφίσματα των φοιτητικών συλλόγων που απαιτούν την ελεύθερη πρόσβαση στην αντιπληροφόρηση μέσα από τους χώρους των σχολών τους!

Η πρυτανεία του ΕΜΠ, με ένα νομικίστικο τέχνασμα άλλαξε τον κανονισμό δικτύου απαιτώντας ονόματα για κάθε πριζάκι σύνδεσης στο internet. Τα δύο εγχειρήματα αντιπληροφόρησης αρνήθηκαν να παραδώσουν ονόματα απόμων, αντιβαίνοντας σε μια λογική νομικών αντιπροσώπων. Ο πρύτανης αγνόησε επιδεικτικά τα ψηφίσματα και τις υπογραφές των φοιτητικών συλλόγων του ΕΜΠ που κατοχύρωναν τις IP σε συμφωνία με τον νέο κανονισμό δικτύου. Την Δευτέρα 15 Απρίλη, οι δράσεις αλληλεγγύης κινήθηκαν προς μια συμβολική κατάληψη της πρυτανείας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ραδιοσταθμός 98FM εξέπεμψε για λίγο, και πριν προλάβει να ανέβει και το athens.indymedia, οι ίδιοι αυτοί κατασταλτικοί μηχανισμοί διέκοψαν την παροχή internet σε ολόκληρο το Πολυτεχνείο!

Αυτή, η δεύτερη επιχείρηση φίμωσης του Athens Indymedia και των ραδιοσταθμών αντιπληροφόρησης κατά τη διάρκεια της συμβολικής κατάληψης, αποτυπώνει ξεκάθαρα το μέγεθος της καταστολής και την καθημερινά ολοένα και πιο απροκάλυπτα επιχείρηση λογοκρισίας από την πλευρά του κράτους. Μια λογοκρισία που τροφοδοτήθηκε εδώ και χρόνια εκτός των άλλων, από τους αλαλαγμούς των ναζί βουλευτών, από μηνύσεις μεγαλοεκδοτών (Αλαφούζος), και από αίτημα προς το Πολυτεχνείο μεγαλοκαθηγητή που συνεργάζεται απροκάλυπτα με την εταιρία εξόρυξης χρυσού El Dorado, δημοσιεύοντας “μελέτες” υπέρ της λεηλασίας των φυσικών πόρων και της φύσης στις Σκουριές της Χαλκιδικής. Το Athens Indymedia γεννήθηκε από το λαϊκό παγκόσμιο κίνημα μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στην παγκοσμιοποίηση στη Γένοβα το 2001. Αποτελεί μέρος του κινήματος και βήμα έκφρασής του. Έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση της πληροφορίας «από τα κάτω», στο συντονισμό των αγώνων που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια το λαϊκό κίνημα. Παρών στις πορείες, στις διεκδικήσεις, στις καταγγελίες της αυθαιρεσίας της κρατικής εξουσίας. Έδωσε τροφή για προβληματισμό, σκέψη, ανταλλαγή απόψεων. Εξέθρεψε την κριτική σκέψη, την πολιτική ζύμωση και την άλλη άποψη, αυτή που συστηματικά αποκρύπτεται από τα κρατικά κι εμπορικά ΜΜΕ.

Το κυριότερο όλων όμως ήταν ότι ανέδειξε γεγονότα της πολιτικής ζωής που θα έμεναν θαμμένα για πάντα. Ούτε για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες των μεταναστών, ούτε για την αστυνομική αυθαιρεσία, πόσο μάλλον για την απρόκλητη αστυνομική βία και τη δολοφονία που ενίστε χρησιμοποιεί η κρατική εξουσία όπως στην περίπτωση Κορκονέα, δε θα μίλαγαν ποτέ τα καθεστωτικά μέσα της κρατικής προπαγάνδας.



Τα μέσα αυτά, στα οποία τους χαρίστηκαν οι δημόσιοι πόροι για να μπορούν να “υπνωτίζουν” μια ολόκληρη κοινωνία με την προπαγάνδα, τα ψέματα και την παραπληροφόρηση. Για να μπορούν να φτιάξουν την κοινωνία των υποτακτικών τους! Δε θα μίλαγαν ποτέ για όλα αυτά, εκείνοι που σχετίζονται και πλήττονται άμεσα από τους κοινωνικούς αγώνες (Μπόμπολας-Αλαφούζος και Σια...) Όλος αυτός ο συρφετός που όχι μόνο στηρίζει, αλλά τις περισσότερες φορές δημιουργεί, συνυπογράφει και εξασφαλίζει τυπικά και άτυπα, τις συνθήκες εξαθλίωσης των ανθρώπων χέρι-χέρι με το κράτος της ακροδεξιάς! Άλλωστε, πάγιο αίτημα της ακροδεξιάς ήταν το κλείσιμό του. Σήμερα 46 χρόνια μετά τη δικτατορία των συνταγματαρχών, μια νέα δικτατορία, αυτή των τροικανών (εγχώριων και εξωτερικών) επανέρχεται και σταδιακά εναγκαλίζεται και νιοθετεί όλα τα μέσα και τους τρόπους επιβολής της εξουσίας της, με πρώτο και κύριο τη φίμωση της άλλης άποψης, την καταστρατήγηση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της ελευθερίας του λόγου εκείνου που αρνείται να συμβιβαστεί με την διαιώνιση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και της δια βίου συνέχισης της κοινωνικής ανισότητας.

Η φίμωση των μέσων αντιπληροφόρησης, η φυλάκιση των αγωνιστών που υπερασπίζονται τον τόπο τους, στις Σκουριές (Χαλκιδική) ενάντια στα αδηφάγα συμφέροντα της εταιρείας χρυσού μας δείχνουν ξεκάθαρα ποια είναι η πολιτική και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να διατηρείται στην εξουσία. Έτσι, εύκολα τα δολοφονικά μνημόνια (4.000 αυτοκτονίες μέχρι σήμερα, περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων, ανεργία στο 30% περίπου με τους νέους άνεργους να φτάνουν το 60%, απόλυτη διάλυση του συστήματος υγείας και εκπαίδευσης και παράδοση των πανεπιστημίων στις πολυεθνικές) που θα εντείνουν την εξαθλίωση της κοινωνίας θα ονομάζονται “μεταρρυθμίσεις”, εύκολα και χωρίς αντίλογο, οι τοπικοί αγώνες ενάντια στην λεηλασία της φύσης, της γης και της ζωής γενικότερα θα ονομάζονται “τρομοκρατία”, ενώ η ίδια αυτή καταστροφή της ζωής και της φύσης θα αποκαλείται “ανάπτυξη”! Εύκολα θα επιβάλλουν τον επικοινωνιακό σκοταδισμό για να διατηρήσουν μια ολόκληρη κοινωνία σε ύπνωση, μέχρι να την εξολοθρεύσουν και να την λεηλατήσουν πλήρως! Αυτό είναι το έμβλημά τους και όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε ότι ζούμε σε καθεστώς απροκάλυπτης δικτατορίας, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέρουμε να τους ανακόψουμε. Η ελευθερία του λόγου είναι αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου που μόνο σε φασιστικά-ολοκληρωτικά καθεστώτα καταστέλλεται. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν όμως είναι ότι στην εποχή της τεχνολογίας η πληροφορία δεν περιορίζεται, η ζωή μας δεν ελέγχεται ακόμα και αν επίμονα γίνεται προσπάθεια να κατασταλεί.

ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ ΠΟΛΛΑ INDY MEDIA θα γεννηθούν και θα νικήσουν!!!

Το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω! Όσο και να το θέλουν και να το προσπαθούν δε θα επιτρέψουμε το '67 να επιστρέψει!



Όσο για τον «Αναρχικό» εκφράζει την αλληλεγγύη του στο Athens Indymedia και προειδοποιεί το ανθρωποειδές δεξιά στην φωτό να μην χαίρεται και πολύ που ο ρουφιάνο-πρύτανης Σιμόπουλος λογόκρινες ένα μέσο αντιπληρόφορησης γιατί θες αργά θες γρήγορα θα θερίσει τους καρπούς των εγκλημάτων του που -ειδικά ως υπουργός Καταστολής του Πολίτη- είναι πολλά και ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΑ. Αρα και η ανταμοιβή του παίζει να'ναι ανάλογη (π.χ. Χίλαρι Κλίντον).

Ο Αναρχικός δεν είναι όργανο καμμιάς συγκεκριμένης Αναρχικής ομάδας. Όσοι συμμετέχουν στην έκδοσή του αγωνίζονται για μιαν ελεύθερη, αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, απαλλαγμένη από κάθε μορφής εξουσία και εμπορικούς - κερδοσκοπικούς "νόμους". Στα παραπάνω πλαίσια δεν απαιτείται η καταβολή κανενός είδους αντιτίμου για την απόκτηση του τεύχους. Οικονομική και κάθε άλλη ενίσχυση (συνεργασίες, υποδείξεις, ειδήσεις) είναι ευπρόσδεκτη από όσους συμφωνούν με τις παραπάνω αρχές μας. Η αναπαραγωγή όλης ή μέρους της ύλης, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και αποτελεί επιδίωξή μας. Η αξιοπρέπεια - και μόνο - επιβάλλει την αναφορά της πηγής των αναδημοσιευμάτων.

Συναντήσεις συζητήσεις για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα στην Ιταλία



Parteciperanno alcuni compagni dell'Assemblea del caso di "Lotta Rivoluzionaria", organismo che ha portato avanti la solidarietà agli imputati al processo, che si è concluso in primo grado il 3 aprile scorso con la seguente sentenza:
Nikos Maziotis, Pola Roupa e Kostas Gournas condannati a 50 anni di carcere.
Christoforos Kortesis, Vaggelis Stathopoulos condannati a 7 anni di carcere.
Marie Beracha, Kostas Katsenos, Sarantos Nikitopoulos assolti per insufficienza di prove.

MILANO - 17 aprile ore 21 - Libreria Calusca, via Conchetta 18
Organizzato da compagne/i per la costruzione del Soccorso Rosso in Italia

BOLOGNA - 18 aprile ore 19:30 aperitivo/cena - ore 21 dibattito
Circolo Iqbal Masih, via dei Lapidari 13/L

PADOVA - 19 aprile ore 18:30 dibattito - a seguire aperitivo/cena
InfoSpazio Chinatown, via Varese 10, Piazzetta Toselli
Organizzato da compagne/i per la costruzione del Soccorso Rosso in Italia

TRIESTE - 20 aprile ore 17:30 - Libreria In Der Tat, via Diaz 22
Organizzato dal Circolo Pedro

TRENTO - 21 aprile ore 17:30 - spazio anarchico El Tavan,
via Cervara 53



διοργάνωση Σύλλογος Πέντρο. TPENTO - 21 Απρίλη, στις 19.30: Αναρχικός χώρος Ελ Ταβάν (El Tavan), οδός Τσερβάρα 53

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ! ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ!

Ο σύντροφος Κώστας Γουρνάς, μέλος του Επαναστατικού Αγώνα και οι αναρχικοί Βαγγέλης Σταθόπουλος και Χριστόφορος Κορτέσης βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Για επικοινωνία με τους συντρόφους η διεύθυνση είναι:

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Π.Γ.Φ.Κ.(Παράρτημα Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού)

ΣΤ" ΠΤΕΡΥΓΑ

Σολωμού 3-5

T.K. 181 10 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΌΠΛΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Αλληλέγγυοι-Αλληλέγγυες

<http://ipothesi-ea.espivblogs.net/>

Συναντήσεις - Δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τη δίκη της υπόθεσης της αναρχικής οργάνωσης "Επαναστατικός Αγώνας" και στην κατάσταση των αγώνων και της καταστολής στην Ελλάδα. Θα λάβουν μέρος σύντροφοι από την Συνέλευση για την υπόθεση του "Επαναστατικού Αγώνα", η οποία προώθησε την αλληλεγγύη στους κατηγορούμενους της δίκης που έκλεισε σε πρώτο βαθμό στις 3 του Απρίλη 2013 με την ακόλουθη απόφαση:

Οι Νίκος Μαζιώτης, Πόλα Ρούπα και Κώστας Γουρνάς καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια φυλάκιση.

Οι Χριστόφορος Κορτέσης, Βαγγέλης Σταθόπουλος καταδικάστηκαν σε 7 χρόνια φυλάκιση.

Οι Μαρί Μπεραχά, Κώστας Κάτσενος, Σαράντος Νικητόπουλος αθωώθηκαν λόγω ανεπαρκών στοιχείων.

ΜΙΛΑΝΟ - 17 Απρίλη, στις 21.00:
Βιβλιοθήκη Καλούσκα, οδός Κονκέτα 18 (Libreria Calusca, Conghetta 18)

Διοργάνωση: συντρόφοι/-ισσες για τη δημιουργία της Κόκκινης Βοήθειας στην Ιταλία. ΜΠΙΟΛΟΝΙΑ - 18 Απρίλη, στις 19.30: απεριτίφ/δείπνος. Στις 21.00:

Συζήτηση, Σύλλογος Iqbal Masih, οδός των Λαπιντάρι 13L. ΠΙΑΝΤΟΒΑ - 19 Απρίλη, στις 18.30: Συζήτηση - θα ακολουθήσει απεριτίφ/δείπνος

Ινφοσπάτσιο Τσάνιατάουν, οδός Βαρέζε 10, Πιατσέτα Τοζέλι. Διοργάνωση: συντρόφοι/-ισσες για την δημιουργία της Κόκκινης Βοήθειας στην Ιταλία.

ΤΕΡΓΙΕΣΤΗ - 20 Απρίλη, στις 19.30:
Βιβλιοθήκη In Der Tat, οδός Ντιάζ 22,

Βιβλιοθήκη Ελ Ταβάν (El Tavan), οδός