

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ

Προς όσους αγωνίζονται για την ανατροπή του δικτάτορα Άσαντ :

Η ΜΕΤΑ-ΑΣΑΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
ΘΑ ΜΟΙΑΖΕΙ Μ' ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΤΟΥ ΙΡΑΚ ή ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ;

Έχετε ελάχιστο χρόνο για ν' απαντήσετε.

ΑΘΗΝΑ 31 ΜΑΡΤΗ 2012 - τεύχος 363

Μπήκε, λοιπόν, η Άνοιξη... Κάποτε, αυτή η εποχή σήμαινε το άνοιγμα... Το άνοιγμα του ουρανού, που γινόταν γαλανός καθώς υποχωρούσε η συννεφιά του Χειμώνα. Το άνοιγμα των λουλουδιών. Το άνοιγμα των καρδιών και των μυαλών των ανθρώπων, για να φυσήξει το αεράκι της ανανέωσης των ιδεών...

Εδώ και μερικά χρόνια, ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι έννοιες έχουν διαστραφεί. Οι λέξεις δεν εκφράζουν τίποτε. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την ποιητική διάθεση των ημερών με ειρωνεία, με κυνισμό, με υποψία, με εχθρότητα.

«Πάει... Λαλήσανε!», θα σπεύσουν να αποφανθούν κάποιοι αναγνώστες μας. Μερικοί θα κοιτάξουν το δελτίο με απέχθεια και θα βιαστούν να το πετάξουν στα σκουπίδια, μην τούς λερώσει! Οι πιο κοντινοί και φιλικοί, ίσως, ρωτήσουν: «Πώς αισθάνεστε; Μήπως έχετε πυρετό; Πώς το πάθατε;».

Το πάθαμε την 21 Μάρτη, Πρώτη Μέρα της Άνοιξης. Ήταν βλέπετε - συν τοις άλλοις - και η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης...

Ομολογούμε ότι δεν πήγαμε στην σχετική εκδήλωση, στην πλατεία Συντάγματος, αντι-μετωπίζοντάς την κι εμείς με δυσπιστία (όχι, ίσως, άδικα). Το βράδυ, ωστόσο, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις που μετέδιδαν τα μέσα ενημέρωσης (όχι, εξα-πάτησης κι εξαχρείωσης), πέσαμε (ως συνήθως) στο Κανάλι 8 της Βενεζουέλας, γνωστότερο ως Venezolana de Television.

Δύο ήταν οι σχετικές εκπομπές. Στην πρώτη, την «Toda Venezuela», ο παρουσιαστής έπαιρνε συνέντευξη απ' τον αρμόδιο για τους υδάτινους πόρους υφυπουργό Ortiz (εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας του Νερού, στις 22 Μάρτη). Κάποια στιγμή, ο παρουσιαστής λέει: «Σήμερα είναι και η Ημέρα της Ποίησης... Εσείς, ποιόν ποιητή αγαπάτε;». Χωρίς να διστάσει, ο Ortiz απαντάει: «Τον Κωνσταντίνο Καβάφη».



Η δεύτερη εκπομπή ήταν το «Dossier» του Walter Martinez. Εδώ τα πράγματα ήταν, βέβαια, πιο αναλυτικά, αφού η παρουσίαση ξεκινούσε με την ορκωμοσία του Φ. Σαχινίδη ως υπουργού οικονομικών (στην ζεστή ακόμη απ' τον πωπό - αυτό θα πει ευφημισμός !!! - του χοντροσοσιαληστή πλασιέ της νεοφιλελεύθερης ξενηστικομάρας των λαών) θέση του Βενιζέλου. Δεν θα μακρηγορήσουμε. Θα περιοριστούμε να πούμε ότι επί 20 περίπου λεπτά ο Walter παρουσίασε σκηνές από την κινητοποίηση των ποιητών και των άλλων καλλιτεχνών, λέγοντας πως «οι Έλληνες κάτι ξέρουν από ποίηση» και πως στα χέρια τους η κουλτούρα μπορεί - και πρέπει - να γίνει κι αυτή όπλο κοινωνικών αγώνων. Από αυτήν την εκπομπή είναι παρμένη η εικόνα της πρώτης σελίδας.

Με αφορμή, πάντως, τις βενεζολάνικες αναφορές στην ελληνική ποίηση, πρέπει να πούμε ότι στην διάδοση της στην Λατινική Αμερική συνέβαλαν κατά πολύ οι μελέτες, οι μεταφράσεις και τα μαθήματα του αειμνήστου Φωτίου K. Μαλέρον (Fotio Maleros K., καθηγητής νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Santiago της Χιλής), ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και δυο ακόμη παράγοντες που μάς έχουν κάνει συμπαθείς στους λαούς της Κεντροτικής/Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής : 1) Την εχθρότητα των Ινδιάνων προς τον βίαια επιβεβλημένο καθολικισμό των conquistadores - που εκφράζεται με την υιοθέτηση τόσο πολλών αρχαιοελληνικών βαφτιστικών ονομάτων - και 2) Την χρονική σύμπτωση των λατινοαμερικανικών Επαναστάσεων εναντίον των ευρωπαϊκών μοναρχιών με την δική μας Επανάσταση του 1821. Όσο κι αν πασχίζουν οι ντόπιοι τοποτηρητές των συμφερόντων των «μεγάλων», ο ελληνικός λαός δεν θα πρέπει να ξεχάσει ΠΟΤΕ ότι οι πρώτοι, ποτ αναγνώρισαν την ανεξαρτησία του, ήταν οι ΑΪΤΙΝΟΙ !

Πολύ λιγότερο ασχολήθηκαν με το θέμα τα ελληνικά ΜΜΕ και, φυσικά, καθόλου τα αμερικάνικα και τα αμερικανοειδή ευρωπαϊκά. Εν πάση περιπτώσει, αξίζει να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις των ποιητών κ.λπ. της Ελλάδας αναφέρθηκαν σε κάποια άλλα ΜΜΕ, που δεν τα περιμέναμε, όπως στην αγγλόφωνη έκδοση της Κινεζικής Λαϊκής Ημερησίας (China Daily) και στο BerNaMa (Berita National Malaysia - Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Μαλαισίας).

Να, λοιπόν, πότε και πώς το πάθαμε, αγαπητοί εχθροί και φίλοι αναγνώστες.

Γι' αυτό και μάς πονάει τόσο το κλείσιμο. Το κλείσιμο της καρδιάς και του μυαλού. Γιατί, 9 χρόνια τώρα οι Ιρακινοί κι 11 χρόνια τώρα οι Αφγανοί αντιστέκονται στο κλείσιμο αυτό...

Το δικό μας μυαλό και την δική μας καρδιά. δυστυχώς, τα κέρδισε η Federal Reserve Bank κι η Τρόικα. Και τέσσερεις μέρες αργότερα, στις 25 του Μάρτη, οι Παπαδήμοι κι οι Παπανδρέηδες κι οι Σαμαράδες κι οι Καρατζαφερέοι ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ, για λογαριασμό των ΗΠΑΤΖήδων και Τροϊκανών αφεντάδων, ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ, ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΠΕΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.

ΚΙ ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ, Μ' ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΦΙΛΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΟΥΝ. ΙΣΩΣ, ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΑΣΑΝ ΠΩΣ «Η ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ ΠΥΡΩΜΑ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ!». ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΒΙΑ...

**Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΤΗΣ (ΙΘΑΓΕΝΟΥΣ ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ).**

Λιβύη - Συρία

Πιστεύουμε πως είναι πια καιρός να μαθευτεί η αλήθεια για όσα έγιναν πέρυσι και - κτρίως - για τα όσα ετοιμάζονται να γίνουν στην Λιβύη. Δεν περιμένουμε, βέβαια, να μάς την πουν οι ΗΠΑνθρωποι, οι Ευρω-ενωσίτες, το NATO, ο ΟΗΕ και τα ελεγχόμενα απ' αυτούς έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ. μέσα μαζικής εξαπάτησης.

Περιμένουμε, εν τούτοις, να μάς πουν την αλήθεια τα αυτοαποκαλούμενα «αριστερά», «προοδευτικά», «εργατικά», «κομμουνιστικά» κόμματα...

Να πουν την αλήθεια και να εξηγήσουν την εμμονή τους στην αναπαραγωγή της λυσσαλέας αντι-κανταφικής προπαγάνδας, με την οποία δηλητηρίασαν (και, όσο σωπαίνουν, εξακολουθούν να δηλητηριάζουν) τον ελληνικό λαό και την εργατική τάξη.

Ο λόγος γίνεται ιδιαίτερα για τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ-ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ έχει κι αυτό ακέραιο το μερίδιο της ευθύνης του.

Τα ερωτήματα είναι σαφή :

- Γιατί, επί μήνες ολόκληρους, πριν τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς, μιλούσαν για «σφαγές αμάχων πολιτών απ' τις κυβερνητικές δυνάμεις του Καντάφι», δημιουργώντας έτσι το κατάλληλο κλίμα για να δεχθεί ο λαός την επικείμενη εισβολή χωρίς να αντιδράσει ;
- Γιατί χαρακτήριζαν «αντι-καθεστωτικούς» τους πράκτορες της CIA ;
- Γιατί ο 902 κι ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο», η ΑΥΓΗ κι ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ μετέδιδαν τις «ειδήσεις» του REUTERS και του ASSOCIATED, χωρίς να τις σχολιάζουν και χωρίς να αναφέρουν την πηγή αυτών των «ειδήσεων» ;
- Γιατί αποσιωπούσαν τις ειδήσεις που μετέδιδαν τα αντι-δυτικά ή ουδέτερα ΜΜΕ, π.χ. η NEA KINA, το ITAP-TΑΣΣ, το NOBOΣΤΙ, η κουβανική PRENSA LATINA...;
- Έπαιζαν άραγε κάποιο δικό τους παιχνίδι ή έπαιζαν το παιχνίδι του διεθνούς καπιταλισμού ;

Η αισχρή και κτηνώδης δολοφονία του Μουμάρ Καντάφι ανέκοψε κάπως την φόρα της «αριστεράς».

Τώρα, όμως, ξαναρχίζουν τα ίδια και χειρότερα (το ΚΚΕ κάπως πιο δειλά). Είναι η ώρα της ανακάλυψης «ομαδικών τάφων και κέντρων βασανιστηρίων», της δημοσίευσης «εκθέσεων του ΟΗΕ και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα», της αποσιώπησης της καλλιέργειας αποσχιστικών τάσεων και της εντεινόμενης αντίστασης του λιβυκού λαού ενάντια στους «νεο»-αποικιοκράτες και στους γκάνγκστερς.

Είναι, στην ουσία, η ώρα της εφαρμογής του ίδιου σχεδίου στην Συρία. →

Ο Αναρχικός δεν είναι όργανο καμμιάς συγκεκριμένης Αναρχικής ομάδας. Όσοι συμμετέχουν στην έκδοσή του αγωνίζονται για μιαν ελεύθερη, αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, απαλλαγμένη από κάθε μορφής εξουσία και εμπορικούς - κερδοσκοπικούς "νόμους". Στα παραπάνω πλαίσια δεν απαιτείται η καταβολή κανενός είδους αντιτίμου για την απόκτηση του τεύχους. Οικονομική και κάθε άλλη ενίσχυση (συνεργασίες, υποδείξεις, ειδήσεις) είναι ευπρόσδεκτη από όσους συμφωνούν με τις παραπάνω αρχές μας. Η αναπαραγωγή όλης ή μέρους της ύλης, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και αποτελεί επιδίωξή μας. Η αξιοπρέπεια - και μόνο - επιβάλλει την αναφορά της πηγής των αναδημοσιευμάτων.

→ Φτάνει λοιπόν !!! Ο λαός και η εργάτες σ' αυτήν την χώρα ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ !!!

Η οικονομική κρίση θα συνεχίσει να οξύνεται και το διεθνές κεφάλαιο σύντομα θα προχωρήσει απ' την σφαγή των μισθών και των συντάξεων, ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΗΡΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΟΥΣ.

Η Συρία θα είναι το επόμενο επεισόδιο αυτής της επιχείρησης. ΚΑΙ ΤΑ «ΑΡΙΣΤΕΡΑ» ΚΟΜΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΗΣΕΙ...



29 Μάρτη 2012 : Αγκυρα. Η τουρκική αστυνομία καταστέλλει (άλλος ευφημισμός !) την κινητοποίηση χιλιάδων ανθρώπων που διαμαρτύρονται για την εσωτερική, αλλά και την εξωτερική πολιτική του Ερντογάν. ΟΧΙ ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΠΑΣΟΚΟΣ !!!



DIA DE BALANC

Destrosses per 565mil euros,
un centenar de ferits, 74 detinguts

1

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, 29/3/2012



DIA DE BALANC

Destrosses per 565mil euros,
un centenar de ferits, 74 detinguts

1

**OXI !
Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ.**

**ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΟΥΣ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥΣ,
ΤΟΥΣ ΤΑΓΜΑΤΑΛΗΤΕΣ,
ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΤΩΝ NAZI
ΤΟΥΣ ΛΥΝΤΣΑΡΑΝΕ !!!**