

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Γι' αυτόν που δεν έχει τσακιστή πεντάρα,
τίποτε δεν είναι ακριβό !

Πανάρχαιη (κορεάτικη)
και πάντα επίκαιρη ΑΛΗΘΕΙΑ.

ΑΘΗΝΑ, 29 ΦΛΕΒΑΡΗ 2012 - τεύχος 362

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η ΥΦΕΣΗ ή Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ...

Έτσι, λοιπόν, οι τραπεζίτες-τοκογλύφοι, οι επιχειρηματίες, οι μεγαλέμποροι και, βέβαια, οι πολιτικάντηδες και τα όργανά τους δεν κάνουν άλλο από το να συζητούν και να αναζητούν (π.χ. στην Ουάσιγτον, στις Βρυξέλλες, στην σύνοδο της G20 στο Μεξικό) τρόπους χειρισμού αυτών των 2 ταχυτήτων της οικονομίας τους, ανάλογα με τα αναμενόμενα κέρδη.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟΝ ΛΑΟ
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ;

Ε, ΟΧΙ !!!

ΑΥΤΟ, ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (που δεν θέλει ούτε να τού τις μειώνουν, ούτε να τού τις αυξάνουν) :

ΝΑ ΦΑΕΙ. ΝΑ ΠΙΕΙ. Ν' ΑΝΑΣΑΝΕΙ ΚΑΘΑΡΟΝ ΑΕΡΑ. ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ. ΝΑ ΝΤΥΘΕΙ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΗΣ. Ν' ΑΓΑΠΗΣΕΙ. ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ. ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙ.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΟΝ,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΥΦΕΣΗ κι Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ.**

**Η ΜΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ**

ΕΙΝΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ !!!

(και ξέρει πολύ καλά ο κόσμος πως τις ανάγκες του, μόνο ο ίδιος μπορεί να τις ικανοποιήσει)...

27 Φλεβάρη 1989 - 27 Φλεβάρη 2012 23 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «CARACAZO»

Όλα άρχισαν το πρωί εκείνης της Δευτέρας, σ' ένα φτωχό προάστειο, του Caracas. Μια γυναίκα μπήκε στο λεωφορείο που πήγαινε στο κέντρο του Caracas, πρωτεύουσας της Βενεζουέλας. Αρνήθηκε να πληρώσει το εισιτήριο, η τιμή του οποίου είχε σκαρφαλώσει στα ύψη, χάρη στην νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης του προέδρου Carlos Andrés Pérez, που είχε πουλήσει την χώρα του στις ΗΠΑ και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μια χούφτα δανεικά διολλάρια. Ο οδηγός την έσπρωξε βίαια για να την κατεβάσει. Αυτό ήταν το τέλος του λεωφορείου και η αρχή της μεγαλύτερης Εξέγερσης στην Λατινο-αμερικανική δημοκρατία. Οι επιβάτες έστειλαν τον οδηγό στο νοσοκομείο και το μέσο μαζικής μεταφοράς στις φλάγες.



Οι επιβάτες, ωστόσο, δεν καλμάρησαν. Σ' αυτό τους βοήθησαν κι εκατοντάδες περαστικοί που βρίσκονταν εκεί. Ινδιάνοι, Νέγροι, Λευκοί, «πολίτες τρίτης και τέταρτης κατηγορίας»

Ο Αναρχικός δεν είναι όργανο καμμιάς συγκεκριμένης Αναρχικής ομάδας. Όσοι συμμετέχουν στην έκδοσή του αγωνίζονται για μιαν ελεύθερη, αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία, απαλλαγμένη από κάθε μορφής εξουσία και εμπορικούς - κερδοσκοπικούς "νόμους". Στα παραπάνω πλαίσια δεν απαιτείται η καταβολή κανενός είδους αντιτίμου για την απόκτηση του τεύχους. Οικονομική και κάθε άλλη ενίσχυση (συνεργασίες, υποδείξεις, ειδήσεις) είναι ευπρόσδεκτη από όσους συμφωνούν με τις παραπάνω αρχές μας. Η αναπαραγωγή όλης ή μέρους της ύλης, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και αποτελεί επιδίωξή μας. Η αξιοπρέπεια - και μόνο - επιβάλλει την αναφορά της πηγής των αναδημοσιευμάτων.

· Ξεκίνησαν μιαν οργισμένη πορεία προς το κέντρο της πόλης.

Στα λίγα λεπτά, που χρειάστηκαν για να φτάσουν, είχαν γίνει χιλιάδες.

Οι λιγοστοί μπάτσοι κι οι ακόμη λιγότεροι νομοταγείς οπαδοί του προέδρου, φρονίμως ποιούντες, έσπευσαν να κρυφτούν.

Έμειναν μόνο κάποιοι γενναίοι μαγαζάτορες που κατέβασαν τα ρολά και τρύπωσαν βιαστικά στα κελλάρια τους.

Χαζή απόφαση. Οι σιδεριές των μεγάλων σούπερ-μάρκετ εξόργισαν ακόμη περισσότερο τον Λαό που είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην φτώχεια, στην γύμνια, στην πείνα του.

Όρμησαν, λοιπόν, της γης οι κολασμένοι, έσπασαν σίτες, πόρτες, βιτρίνες κι άρχισαν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

Κρέατα, ψαρικά, ζυμαρικά...

Αλλαντικά, τυριά, κονσέρβες...

Ποτά και αναψυκτικά...

Παπούτσια, ρούχα...

Ηλεκτρικές συσκευές, τηλεοράσεις, ανεμιστήρες, θερμάστρες...

Πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, πλαστικές λεκάνες, κουβάδες...

Το πανηγύρι κράτησε ως αργά το απόγευμα.

Καθώς ο ήλιος άρχισε να γέρνει, έφτασαν οι ειδικές μονάδες της εθνοφρουράς, πλαισιωμένες από ομάδες στελεχών της Acción Democrática (Δημοκρατική Δράση, κυβερνών ακροδεξιό/αμερικανόφιλο κίμμα) κι άλλων φασιστικών ομάδων, αλλά και υπαλλήλων ιδιωτικών υπηρεσιών «ασφαλείας».

Μετά την λαική γιορτή, η σφαγή...



**ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ,
28 & 29 ΦΛΕΒΑΡΗ 1989,
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ.,
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 3.000 !**

**ΣΗΜΕΡΑ, 23 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ CARACAZO
ΟΙ ΒΕΝΕΖΟΛΑΝΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ...
ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...**

**ΚΑΙ Μ' ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
(στις Atenaw)
ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ
(που τότε είχαν συμμετάσχει στην Εξέγερση)
ΜΠΛΟΥΝ ΓΙΑ «ΑΤΕΝΑΖΟ»**

(π.χ. o Walter Martínez, στις 13/2/2012, στην Venezolana de Televisión)