

ΑΡΓΥΡΗ ΤΣΑΚΑΛΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ



ΑΘΑΝΑΣΙΑ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΣΙΤΗ, ΤΖΑΒΕΛΑ 19, ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΗΛΕΦ. 36 13-920, ΑΘΗΝΑ 1990

ΑΘΑΝΑΖΙΑ

ΘΕΛΩ ΖΩΗ

ΟΧΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ!



ΝΟΥΝ-
ΟΥΝΤ
ΑΙΣΥ-
ΝΕΡΓΑ-
ΤΕΣ:

ΓΙΑΤΡΟΙ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMMORTAL.

Γράψτε ή τηλεφωνείστε στον ΑΡΓΥΡΗ: ΤΖΑΒΕΛΑ 17Α, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ.

ΤΗΛ: 3614543

ΑΡΓΥΡΗ Δ. ΤΣΑΚΑΛΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ

1

Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α

POSSE NON MORTE

- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
- ΕΦΙΚΤΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
- Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ
- ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ
- ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
(Μελέτη στηριγμένη σε επιστημονικά δεδομένα και λογικά επιχειρήματα).

-Η καταπολέμηση των αιτίων που προκαλούν το θάνατο του σώματος, καταργεί αυτόματα και τον ίδιο το θάνατο.

-Η κατάργηση των αιτίων καταργεί και τ'αποτελέσματα.

-Η αθανασία είναι σήμερα μια επιστημονική πιθανότητα. Αύριο θα είναι η πραγματικότητα.

-Τα αίτια θανάτου είναι αντιστρεπτά. Μπορούν να εξουδετερωθούν.

-Είναι ευκολότερο (και φθινότερο) να μάθουμε να ξανανιώνουμε τα κύτταρα και τα όργανα του σώματος από το να φτιάχνουμε διαστημόπλοια, σκεπτόμενες βόμβες και ανθυγιεινά καλλυντικά.

-ΣΗΜΕΡΑ το τόλμημα του Ικάρου είναι ρουτίνα. Όλοι μπορούν να πετάξουν. ΑΥΡΙΟ και ο παναθρώπινος πόθος για μακροβίωση και αθανασία θα είναι συνηθισμένο γεγονός.

-Ξεκινάμε, γεμάτοι ελπίδες και σιγουριά για το "posse non morte"!!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΣΙΤΗ, ΤΖΑΒΕΛΑ 17, ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΗΛΕΦ. 36 13-920. ΑΘΗΝΑ 1990

ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝ

Στη Λίζα, Ηλέκτρα, Ερνέστο, Γιώργο, δόκτορα Αντρέα Ηλ., Δημήτρη Γ. Λυγερή, Ηλία Σηφακάκη, Μαρία Κόντη, τη Φρόσω Ακάκου, τους αγαπητούς μαθητές και μαθήτρίες του 26ου Γυμν. Αθήνας (Μαράσλειο) από το 1980-1990, τους συνάδελφους και συναδέλφισσες στο σχολείο και το σωματείο ΕΛΜΕ, σ' όλους τους φίλους και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες στη ζωή, και στους φίλτατους άγνωστους αναγνώστες και αναγνώστριές μου.

ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΗ 1990

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΝΙΚΑΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΗΛΙΑΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ

COPYRIGHT (c): ΑΡΓΥΡΗΣ Δ. ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Αργ. Τσακαλία, 1988
2. Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, Hubert Reeves, Ράππα
3. Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ Fritjof Capra, Ωρόρα.
4. ΤΟ ΕΠΟΣ ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ, Εκδ. Καστανιώτη.
5. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, Τζων Γκρίμπιν, Ωρόρα
6. ΓΕΝΕΣΙΣ, Τζων Γκρίμπιν, Ωρόρα.
7. ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, Αρ. Τσακαλία
8. ΣΥΜΠΑΝ, Καρλ Σαγκάν-Ι. Σκλόφσκι, Ωρόρα
9. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΖΕΝΤ-ΑΒΕΣΤΑ, ΒΕΔΕΣ, ΘΙΒΕΤΙΑΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΔΙΣΤΩΝ, ΘΕΟΓΟΝΙΑ, ΚΑΙ-ΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΚΟΡΑΝΙ κ.λ.

ΣΗΜ: Υπάρχει φτώχεια βιβλιογραφίας, γιατί μέχρι σήμερα δε γράφτηκαν σχετικά βιβλία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	σελ. 2
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	σελ. 4

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (Εισαγωγικά)

ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ένα όραμα χιλιάδων γενεών	σελ. . . 5
ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ: Σουμερίων, βαβυλωνίων, αιγυπτίων, Ινδουιστών, Ζοροαστριστών, Εβραίων, Ελλήνων, Ινδιάνων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων, Μ. Ιεχωβά, Βουδιστών, Γνωστικών, Πνευματιστών	σελ. 4-13

ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ Σελ.....	13
ΑΛΧΥΜΙΣΤΕΣ-ΜΑΓΟΙ Σελ.....	15
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΕ.....	15
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ.....	15
ΛΑΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ.....	16
ΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΕΧΘΕΙΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΠΟΘΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ σ.....	17
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΝΔΟΜΥΧΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ Σελ.....	17
ΕΝΣΤΙΚΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Σελ.....	19

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ Σελ.....	22
ΑΙΤΙΑ ΓΗΡΑΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Σελ.....	23
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σελ.....	23
Η ΖΩΗ Σελ.....	25
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Σελ.....	28
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΒΙΨΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Σελ.....	30
ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ.λ... 30	
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΣ Σελ.....	34
ΠΩΣ ΘΑ ΖΟΥΝΕ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ Σελ.....	36

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ P. IMMORTAL	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σελ.....	39
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Σελ.....	39
ΧΩΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ.....	40
ΟΙ ΥΠΕΡΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΕΣ Σελ.....	40
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ΚΑΚΑ ΧΕΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ σ.....	40
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ σ.....	41
Α.Ο ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ(Η/Ε ERN).....	41
Β. " ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ(Η/Ε GIOR).....	42
Γ. " ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ(Η/Ε LIZA).....	42
Δ.Η ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΒΙΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΤΡΙΑ ΙΛΑ.....	42
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ IMMORTAL Σελ.....	44
Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Σελ.....	46
ΠΡΟΕΞΑΓΓΕΛΙΑ νέων βιβλίων σχετικά με το το θέμα.....	48

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

- Μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει το θάνατο;
- Ξεπερνά η αθανασία τα όρια του εφικτού;
- Είναι ο θάνατος ακατανίκητος;
- Τι είναι θάνατος;

Κι ακόμα:

- Αν οι άνθρωποι αποκτήσουν την αθανασία,
- Τι θα τρώνε;
- Πού θα κατοικήσουν τόσο πολλοί;
- Τους χωράει η Γη;
- Με τι θ'ασχολούνται ζώντας εκατομμύρια χρόνια;
- Δε θα πληττουν;

Επίσης,

- θα μπορούν να μην πεθαίνουν ή δε θα μπορούν να πεθάνουν;

- θα γερνάνε ή θ'αποκτήσουν αιώνια νεότητα;

Σ'αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα θα σας δώσει επιστημονικές και φιλοσοφικές απαντήσεις αυτό το βιβλίο.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΓΕΝΕΩΝ!!!

Η κατανίκηση του θανάτου είναι ένα δράμα χιλιάδων γενεών επί εκατοντάδες αιώνες. Η προέκταση της ζωής, η μακροβιότητα και αθανασία, πέρα από τα στενά όρια των 100-120 χρόνων είναι καθολική ελπίδα όλων των ανθρώπων όλων των εποχών.

Κάθε λαός, κάθε θρησκεία ή φιλοσοφία, είχε ένα δικό του τρόπο να εκφράσει την ελπίδα ή πίστη αυτή σε όλα τα μέρη της Γης. Μόνο που τοποθετούσαν τη ζωή σε άλλους φανταστικούς κόσμους και παράδεισους.

Πριν προχωρήσουμε στο επιστημονικό άγλυγμα του προβλήματος, θα δούμε πώς το προσέγγισαν οι διάφορες θρησκείες, φιλοσοφίες μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις των λαών:

1. ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ

Στο περίφημο έπος του Γκιλγκαμές περιγράφεται ένας κατακλυσμός όμοιος με τη διήγηση της Γένεσης των Εβραίων.

5

Όταν ο Ουτναπιστίμ(ο Νώε των Σουμερίων) έκανε θυσία, μαζεύτηκαν οι θεοί και τον έ-

Όταν ο Ουτναπιστίμ (ο Νώε των Σουμερίων) έκανε θυσία, μαζεύτηκαν οι θεοί και τον έκαναν αθάνατο κι αυτόν και τη γυναίκα του.

Ο Γκιλγκαμές, επιδιώκοντας την αθανασία, φτάνει μετά από τρομερές περιπέτειες στη χώρα του Ουτναπιστίμ και ζητά να μάθει το μυστικό της αθανασίας.

Ο Ουτναπιστίμ του λέει ότι το μυστικό βρίσκεται σ'ένα δέντρο της ζωής που φύεται στα βάθη της θάλασσας. Ο Γκιλγκαμές κατορθώνει να κόψει αρκετά κλαριά από το φυτό της ζωής και επιστρέφει στην πατρίδα του.

Στο δρόμο ακούμπησε τα φυτά σε μια πηγή για να πλυθεί και να πιει νερό. Ένα φίδι, όμως (δράκοντας) τ'άρπαξε και έφυγε στη θάλασσα. Έτσι χάθηκε το φυτό της ζωής και το προνόμιο της αθανασίας που σκόπευε ο Γκιλγκαμές να το μεταδώσει σε όλους τους κατοίκους της πατρίδας του.

2. ΑΣΣΥΡΟΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ

Είχαν παρόμοιες αντιλήψεις με τους Σουμέριους, πιστεύοντας πως οι άνθρωποι ζούνε μετά θάνατο στον Άδη, όχι όμως όπως στη Γη αλλά κάπως με χειρότερες συνθήκες.

3. ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ

Ταρίχευαν τους νεκρούς, πιστεύοντας πως μετακινούνται με "διαστημόπλοιο" σ'άλλους κόσμους με τη βοήθεια τελετών και καθαρμών.

4. ΖΟΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΣ

Δέχεται τη μεταθανάτια ζωή της "ψυχής" όπως και οι άλλες αυτοκρατορικές θρησκείες των Σουμερίων, Αιγυπτίων, Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων κ.λ.

Κηρύσσει την πάλη μεταξύ του θεού της ζωής και του φωτός ενάντια στο θεό (σατανά) του θανάτου και του σκοταδιού.

Η Γη βρισκόταν στα χέρια του θεού του κακού, Αριμάν. Ο Αχουραμασδά όμως, θεός της ζωής, έστειλε τον αγγελό του στην παρθένα

Δουγδώ (DUGDO) και της είπε πως θα γεννήσει υιό, Σωτήρα του Κόσμου.

Έτσι γεννήθηκε ο θεάνθρωπος Ζαρατούστρα, για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από τη δουλεία του σατανικού Θεού Αριμάν.

Στο τέλος θα νικήσει η ζωή το θάνατο και όλοι οι καλοί θα ζήσουν αιώνια στη βασιλεία του Αχουραμασδά και του Υιού του Ζαρατούστρα ή Ζοροάστρη.

Οι θρησκευτικές ιδέες του Ζοροαστρισμού μοιάζουνε μέχρι ταύτισης με τις Χριστιανικές σε σημείο που ο χριστιανός συγγραφέας-απολογητής Ιουστίνος, το 2ο μ.χ. αιώνα γράφει ότι "οι δαίμονες τα δίδαξαν αυτά για να μπερδέψουν τους χριστιανούς" 4 αιώνες πριν.

5. ΕΒΡΑΙΟΙ

Η θρησκεία των Εβραίων που έχει δανειστεί αρκετά στοιχεία από τους Σουμέριους και άλλους λαούς, αποτέλεσε τη βάση του Χριστιανισμού, του Μουσουλμανισμού και άλλων νεότερων θρησκειών.

Γράφει στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο.

αυτοί που 'ρθαν απ' τον ουρανό. Ας φτιαξουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη μορφή μας και με τη δυνατότητα να μας μοιάσει. Και έφτιαξαν τον άνθρωπο σύμφωνα με τη μορφή τους, αρσενικούς και θηλυκούς... Και είπαν: Να τρώτε τα λαχανικά και τους καρπούς της Γης" (φαίνεται πως ήταν αρχικά φυτοφάγοι).

Σύμφωνα με τη διήγηση, οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να εξομοιωθούν με τους κατασκευαστές τους και να γίνουν αθάνατοι, μετά από πολύχρονη εξελικτική διαδικασία. Αυτό φαίνεται και από το εδ. 22 του Γ κεφ.:

"Και είπαν αυτοί που ήρθαν απ' τον ουρανό, να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Μπορεί να γνωρίζει το καλό και το κακό. Τώρα υπάρχει φόβος ν' απλώσει το χέρι του, να πάρει από το φυτό της ζωής, να το φάει και να

ζήσει για πάντα". Για το φόβο μη γίνει ο άνθρωπος αθάνατος τοποθέτησαν φρουρά γύρω από το δέντρο της ζωής και στην είσοδο του κήπου και πέταξαν έξω από το περιβόλι τους ανθρώπους (Γένεση κεφάλαιο Γ, Εδάφιο 24).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΚΡΟΒΙΩΝ

Στο πέμπτο κεφάλαιο της Γένεσης υπάρχει ένας παράξενος κατάλογος μακρόβιων. Αδαμ 930, Σεθ 912, Ενώχ 905, Μαλελεήλ 895, Ιαρέδ 962, Ενώχ 365 (στο 365ο χρόνο του αναλήφτηκε και έγινε αθάνατος), Μαθουσάλα 969, Λάμεχ 753, Νώε 950.

Παρόμοια με του Ενώχ είναι και η διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για τον Ελιγιάχ (προφήτη 'Ηλία), που "αναλήφτηκε" στους ουρανούς με ένα όχημα από φωτιά και συνεχίζει να ζει.

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, επίσης αναφέρει ότι "είδε" μια πεδιάδα γεμάτη ανθρώπινους σκελετούς που σιγά-σιγά πήραν σάρκα, νεύρα, ζωή και ξανάζησαν.

Γενικά οι Εβραίοι πίστευαν πως τα νεκρά σώματα θα ξαναζήσουν, γι' αυτό και δεν ξεθάβουν μέχρι σήμερα τους νεκρούς.

Η ίδια αυτή πίστη φαίνεται και στα Ευαγγέλια που αναφέρει ότι μετά τη Σταύρωση "και το σεισμό" πολλά σώματα νεκρών αναστήθηκαν κυκλοφορώντας στην Ιερουσαλήμ.

Στη Γεν. κεφ. 6, εδ. 2-4, εξηγεί γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να είναι μακρόβιοι:

"Και είπαν αυτοί που ήρθαν απ' τον ουρανό στο Νώε: Οι μέρες των ανθρώπων θα είναι μόνο 120 χρόνια, γιατί οι κόρες τους έκαναν έρωτα με τα παιδιά των θεών και γεννούσαν τους γίγαντες"

Επίσης στη Γένεση αναφέρεται ο Μελχισεδέκ, βασιλιάς της Σάλεμ (ειρήνης) και αρχιερέας, φίλος του Αβραάμ που ήταν αθάνατος "δεν είχε τέλος ημερών" και η γενεαλογία του χα-

νόταν στα βάθη του παρελθόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λέξη "ELLOHIM" στο εβραϊκό πρωτότυπο μεταφράζεται "αυτοί που ήρθαν" από τον ουρανό" και όχι "ο θεός" όπως γράφει η ελληνική μετάφραση του τρίτου π.χ.αιώνα. Το "ELLOHIM" είναι πληθυντικός.

Εδώ στηρίζει ο Ντένικεν και άλλοι εξωγη-
νολόγοι τον ισχυρισμό ότι δήθεν ο άνθρω-
πος είναι έργο εξωγήινων και οι θεοί των
αρχαίων ήταν...αστροναύτες!

6.ΕΛΛΗΝΕΣ

Οι ψυχές μετά την ταφή του σώματος μετα-
φέρονται από τους νεκροπομπούς στον Άδη, ό-
που "επιβίωσαν" μέσα σε άθλιες και σκοτει-
νές συνθήκες, στο κράτος του Πλούτωνα.

Οι δίκαιοι όμως πήγαιναν στα Ηλύσια Πεδία
και περνούσαν θαυμάσια, (Ο παράδεισος των
αρχαίων Ελλήνων)

Μερικοί όμως θεάνθρωποι, όπως ο Ηρακλής,
γιος του θεού Δία και της θνητής Αλκμήνης,
έγιναν αθάνατοι, άλλοι μεταμορφώθηκαν σε α-
στερισμούς όπως ο Ωρίωνας, η Αντιόπη κ.λ.

Η θρησκεία των Ελλήνων ήταν φυσική. Δεν
πίστευαν σε ψυχή. Οι θεοί, οι τιτάνες, οι γί-
γαντες, οι νύφες και οι νεράιδες, οι άνθρω-
ποι, τα ζώα και τα φυτά προήλθαν από την ύ-
λη. Ήταν παιδιά της Γαίας "Γη Μητήρ" που έ-
κανε άλλα παιδιά της θνητά και άλλα αθάνα-
τα. Η φυλή των αθανάτων ήταν αδέρφια με
την ανθρώπινη και μπορούσαν να ερωτευονται
και να γεννούν παιδιά-θεάνθρωπους ή ακόμα
να μετατρέπουν τους θνητους σε αθάνατους.

Το ότι θεωρούσαν υλικό τον άνθρωπο φαί-
νεται και από τη διήγηση της θεογονίας
του Ησιόδου "Πήρε ο θεός Ηφαιστος από τη γη
χώμα και νερό και έφτιαξε τον άνθρωπο".

Τα ίδια πίστευαν οι Σουμέριοι: "Πήρε ο
θεός Ενλίλ λάσπη απ' τον Ευφράτη και έφτιαξε
τον άνθρωπο". Και οι Εβραίοι: "Έφτιαξαν

οι ELLOHIM τον άνθρωπο παίρνοντας χρωμα από τη γη".

Η αρχική αντίληψη των αρχαίων λαών ήταν ότι ο άνθρωπος είναι μόνο από ύλη. Οι δεισιδαιμονίες για μια αορατή "κούκλα-ψυχή" που κατοικεί μέσα στο σώμα είναι φαντασιώσεις των ιερατείων και των "φιλοσόφων", όπως ο Πλάτωνας και μπήκαν πολύ αργότερα. Νομίζω ότι έκαναν τρομερό κακό στην ανθρωπότητα, γιατί πιστεύοντας ότι μόνο η "ψυχή" επιβιώνει περιφρόνησαν το σώμα και μέχρι σήμερα ούτε οι επιστήμονες δε σκέφτηκαν να έρευνήσουν τις δυνατότητες αθανασίας του σώματος. Αυτή η σχιζοφρενική κακοδοξία επηρέασε:

-Την κοινωνία. Πιστεύοντας σε άλλες, άυλες ζωές, υποτάσσονταν πρόθυμα στην εξουσία, πολεμούσαν για το βασιλέα και σκοτώνονταν χιλιάδες χρόνια για να πάνε οι χριστιανοί στον παράδεισο με τις ψαλμωδίες και οι μουσουλμάνοι με τα πιλάφια και τα ουρί. Ακόμα και ο εβραϊορωμαίος αστυνομικός Απόστολος Παύλος γράφει στην Επιστολή προς Κορινθίους ότι "η καταστροφή της σάρκας σώζει την ψυχή" (Α Κορινθίους κεφ. 5 εδάφ. 6).

-Την ηθική. Ο έρωτας και οι ηδονές θεωρήθηκαν αμαρτία ή ντροπή. Επιτρέψανε το γάμο μόνο για να γεννιούνται νέοι υπήκοοι, πολεμιστές, δούλοι ή εργάτες και υπηρέτες της άρχουσας τάξης. Η ερωτική συνουσία αλυσοδέθηκε με νόμους, κανόνες, απαγορεύσεις, επίγειες και μεταθανάτιες ποινές για να "κοιτάνε οι άνθρωποι τη δουλειά τους", να παράγουν και αναπαράγουν για τη διαίωνιση του είδους και του καταπιεστικού ιεραρχικού συστήματος κάποιας ολιγαρχίας.

Πολλοί εκκλησιαστικοί κανόνες, γραμμένοι από άγαμους, ανέραστους μισογύνηδες, απαγόρευαν τον αυτοερωτισμό και τον έρωτα στα

ανύπαντρα ζευγάρια ενώ ευλογούσαν τους πολέμους, παραβιάζοντας το "ου φονεύσεις".

Τιμωρούσαν τις γυναίκες που είχαν την περιόδό τους, αφόριζαν τη φυσική ονείρωξη των ανδρών, αστυνόμειαν τη σκέψη, θεωρούσαν αμαρτία την ερωτική επιθυμία και δεν τους ένοιαζε το δουλεμπόριο, η τρομερή κοινωνική αδικία, η εκμετάλλευση, η αποκιοκρατία, η νομοθετημένη μέχρι σήμερα πορνεία κ.λ.

Έτσι πέρασαν στους λαούς μια ανήθικη, θανατόλαγνη και αντίζωση "ηθική", ενάντια στην ίδια τη φύση που ισχυρίζονταν πως τη δημιούργησε ο θεός τους από το μηδέν!

Να γιατί οι λαοί στρέψανε της ελπίδες ζωής σε άλλους κόσμους και τό 'ριξαν στη θρησκεία. Να γιατί περίμεναν και περιμένουν μέχρι σήμερα να τους σώσουν οι θεοί, οι ήρωες, οι αρχηγοί και οι φωτισμένες μειοψηφίες. Να γιατί περίμεναν, περιμένουν και παραμένουν αλυσοδομένοι και σκλάβοι των θεών, των αρχηγών, των μειοψηφιών, των προλήψεων, των φρούδων μεταφυσικών ελπίδων και του θανάτου. Αυτό είναι το πιο τραγικό λάθος της ιστορίας. Λάθος που μπορούμε ακόμα να διορθώσουμε συνειδητοποιώντας τη δύναμη, τις δυνατότητές μας και αποκτώντας αυτογνωσία ότι είμαστε παιδιά της Μητέρας Φύσης από νερό, αέρα, χώμα και ενέργεια, ότι χρησιμοποιώντας τη διάνοιά μας μπορούμε να απελευθερωθούμε από κάθε μορφή δουλείας και να ζήσουμε για πάντα λέπτεροι.

7. ΙΝΔΙΑΝΟΙ

Οι Ινδιάνοι της Αμερικής είχαν πιο ανθρώπινες θρησκευτικές αντιλήψεις και ζούσαν με δικαιοσύνη και ισότητα. Οι ερωτικές τους σχέσεις ήταν φυσικές και απλές. Μετά θάνατον, πίστευαν ότι πηγαίνουν σε όμορφα λιβάδια γεμάτα καρπούς και πλούσιο κυνήγι.

Οι "καλοί" χριστιανοί ευρωπαίοι τους εξο-

λόθρευσαν κι έκλεψαν τη γη τους.

8. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Πιστεύουν ότι μετά το θάνατο του σώματος, η ψυχή παραμένει αθάνατη. Οι δίκαιοι πάνε στον Παράδεισο και μένουν εκεί αιώνια οι άδικοι πάνε στην κόλαση όπου υποφέρουν τρομακτικά βασανιστήρια χωρίς τέλος.

Παρατηρώντας, όμως τη ζωή του χριστιανικού και μουσουλμανικού ιερατείου, βλέπουμε ότι αυτά που διδάσκει η θρησκεία προσπαθούν να τα επιβάλλουν στο λαό, ενώ οι ίδιοι κολυμπούν στον πλούτο και τη χλιδή. Φαίνεται πως μας λένε να περιμένουμε τη μέλλουσα ζωή κοιτώντας τον ουρανό για να μη βλέπουμε τις αδικίες και ασωτείες τους. Κρατούνε για πάρτη τους την επίγεια ζωή και υποσχονται στους πεινασμένους και αδικημένους την επουράνια. Είναι σίγουροι πως κανένας δεν γυρίζει πίσω να διαμαρτυρηθεί, όταν τον παραχώσουν με πολλές ευχές και ψαλμωδίες καλοπληρωμένες. Έτσι από λειτουργοί του θεού που λένε πως πιστεύουν, γίνονται μαυραγορίτες κίβδηλων μεταφυσικών ελπίδων.

Οι εξαιρέσεις—αν υπάρχουν—δεν καταργούν τον κανόνα. Τα ίδια ισχύουν για τα ιερατεία όλων των θρησκειών.

9. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Πιστεύουν στην αναδημιουργία ή ανάσταση των σωμάτων μόνο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο θεός, λένε, κρατάει στη μνήμη του το σχήμα κάθε ανθρώπου και τον ξαναφτιάχνει όπως ήταν πριν πεθάνει, αλλά σε νεαρή ηλικία.

Οι άδικοι, άπιστοι και όσοι δεν ήταν μαρτυρες του Ιεχωβά, καταδικάζονται στην αιώνια εκμηδένιση και ανυπαρξία.

10. ΙΝΔΟΥΙΣΤΕΣ

Πιστεύουν στη συνεχή μέτεμψύχωση ή μετενάρκωση σαν αμοιβή, ανάλογη με τις πράξεις τους.

11. ΒΟΥΔΙΣΤΕΣ

Αυτοί δεν πιστεύουν σε θεούς και άλλους κόσμους. Ελπίζουν πως με διάφορες ασκήσεις μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο νιρβάνα, κι από κει στον τέλειο φωτισμό και την αθανασία, να γίνει δηλαδή Βούδας (Φωτισμένος). Στηρίζεται στην ανθρώπινη αυτενέργεια.

Γράφει η Αγία Γραφή των Βουδιστών.

- "Ουρανοί, κολάσεις και κόσμοι... δεν είναι παρά φαινόμενα"

- "Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν όντα, όπως θεοί, δαίμονες ή πνεύματα... όλα είναι φαινόμενα".

- "Όλα τα φαινόμενα είναι παροδικά, απατηλά, μη-πραγματικά και ανύπαρκτα εκτός από τον ανθρώπινο νου που τα παρατηρεί".

- "Η μετά θάνατον ύπαρξη είναι μια συνέχεια κάτω από αλλαγμένες συνθήκες της φαινομενικής ύπαρξης του ανθρώπινου κόσμου".

- "Η φύση της υπάρξεως μεταξύ θανάτου και ξαναγέννησης σ' αυτόν ή σε οποιοδήποτε κόσμο, καθορίζεται από τις προηγούμενες πράξεις".

- "Η Νιρβάνα υπάρχει πέρα από παραδείσους, ουρανούς, κολάσεις και κόσμους".

- "Οποιοσδήποτε θρησκευτικές εφαρμογές και αν τηρούσε κανείς- είτε λίγο είτε πολύ- τις στιγμές του θανάτου εμφανίζονται διάφορες παραπλανητικές οπτασίες."

Οι βουδιστές και Ινδουιστές πρόσφεραν πλούσιες ελπίδες στους φτωχούς και εξαθλιωμένους οπαδούς για να υποτάσσονται αγόγγυστα στους βασιλιάδες και τα ιερατεία.

Το να θεωρούν αυτή τη ζωή μάταιη, να μη θέλουν ν' απαλλαγούν από την κοινωνική τους αθλιότητα βόλευε θαυμάσια την εξουσία, τις πλούσιες κάστες και τα ιερατεία τους.

Και έρχονται εδώ οι διάφοροι καλοθρεμμένοι βαθύπλοτοι γκουρού να μας φωτίσουν να

αρνηθούμε τη ζωή για να μετενσαρκωθούμε σε άλλους καλύτερους κόσμους ή να μπούμε στο νιρβάνα!

Και βρίσκουν ή αγοράζουν οπαδούς, τους κάνουν πειθήνια όργανα, τους κουρεύουν και τους ρίχνουν στους δρόμους να ψέλνουν το "χάρε Κρίσνα"; την ίδια στιγμή που η εξουσία ξεζουμίζει, η πλουτοκρατία εκμεταλλεύεται, η ρύπανση σκοτώνει τη ζωή, οι επιστήμονες πουλιούνται σαν ποδοσφαιριστές και σκυλιά ράτσας, οι πολιτικοί κλέβουν, οι αρχηγοί ευημερούν και οι οπαδοί ψωμολυσσούν!

12. ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ

Οι Γνωστικοί πίστευαν ότι η ψυχή προϋπήρχε της γέννησης. Αμάρτησε στα ουράνια που βρισκόταν και τιμωρήθηκε να κλειστεί στο γήινο σώμα που είναι η φυλακή και ο τάφος της.

Ενας ανώτερος θεός μπορεί να τη διδάξει να θυμηθεί την καταγωγή της και να επιστρέψει στα ουράνια, αφού αρνηθεί την ύλη, τη σάρκα και την ιστορία. Ήταν μια θρησκεία που θεωρούσε τον κόσμο έργο κακών θεών και το σώμα ό,τι πιο κακό μπορούσε να υπάρξει. Θρησκεία θανατόλαγων πεσσιμιστών.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΕΣ

Οι συγχρόνοι πνευματιστές πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει το υλικό σώμα, το αστρικό σώμα και το πνεύμα. Τα δυο τελευταία επιβιώνουν μετά το σωματικό θάνατο και μπορούν να επικοινωνούν με τους ζωντανούς, όταν υπάρχει κατάλληλο ενδιάμεσο (μέντιουμ).

ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ

--Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ πίστευε όπως και οι γνωστικοί αργότερα, ότι το σώμα είναι φυλακή της ψυχής. Η ψυχή των δικαίων επιστρέφει στον "ιδεατό κόσμο" στους ουρανούς, ενώ των αμαρτωλών πηγαίνει και βασανίζεται εκατομμύρια χρόνια.

Μόνο όταν αποφασίσει η "είμαρμένη" (τύχη) μπορεί να μετενσαρκωθεί και ν' αρχίσει πάλι απ' την αρχή.

Δεν γνωρίζουμε αν οι Γνωστικοί αντιγράψανε τον Πλάτωνα ή Πλάτωνας και Γνωστικοί άντλησαν τις θεωρίες τους από κάποια ανατολική θρησκεία.

--Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ επίσης πίστευε στη μεταθανάτια ζωή και περίμενε μετά την εκτέλεση-αυτοκτονία του, να πάει στα Ηλύσια Πεδία.

--Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ πρέσβευε περίπου τα ίδια.

Όλοι οι μετέπειτα ιδεαλιστές φιλόσοφοι στηρίζονται πάνω σ' αυτούς, με μερικές μόνο τροποποιήσεις και προσθαφαιρέσεις.

--Οι Επίκουριοι δεν πίστευαν σε άλλη ζωή.

Απέριπταν θεούς, δαίμονες, παράδεισους, κολάσεις, ψυχές, θεϊκές τιμωρίες, αμοιβές κ. λ.

Με τα μέσα και τη σκέψη της εποχής τους ήταν αδύνατο να συλλάβουν την αθανασία του σώματος. Δίδασκαν όμως να μη φοβόμαστε το θάνατο και τα μελλούμενα πιθανά κακά που μπορεί να μας βρουν. Ελεγε ο Σοφός Επίκουρος: "Όταν έχω ψωμί και νερό μαζί με τους φίλους και τις φίλες μου, κάτω από τα δέντρα της όχθης του ποταμού είμαι ανώτερος από το Δία. Τη χαρά τη βρίσκουμε και με τα λίγα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αγωνιζόμαστε για καλύτερες συνθήκες".

Η απόρριψη της μεταφυσικής γενικά και της παραδοχής του δισύνθετου ανθρώπου (σώμα-ψυχή) εκφράζεται καθαρά σ' ένα επιτύμβιο επικούρειο: "ήμην, ουκ ειμί, ου λυπούμαι ου μελει με", δηλαδή "υπήρξα, δεν υπάρχω, δεν λυπαμαι, δε με νοιάζει".

Αυτές οι αντιλήψεις έκαναν τους επικούρειους να επιδιώκουν τις ηδονές, να καλλιεργούν τη φιλία και αδελφοσύνη και να ζούνε κοινοβιακή ζωή.

Οι επικούρειοι διώχτηκαν για τις ιδέες τους, τα βιβλία του Επίκουρου κήκαν μα για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε πως οι ιδέες δεν καίγονται, καίνε.

ΑΛΧΥΜΙΣΤΕΣ-ΜΑΓΟΙ

Είναι γνωστές οι προσπάθειες των αλχυμιστών για την κατασκευή του "ελιξίριου νεότητας", ένα είδος ματζουνιού που διατηρεί τον άνθρωπο νέο για πάντα.

Ανάλογες είναι και οι προσπάθειες των μάγων του Μεσαίωνα για να ανακαλύψουν το φάρμακο της μακροζωίας και αθανασίας.

Ο μύθος του Φου-Ματσού που ανανεώνεται με κάποιο μίγμα που κατασκευάζει από πολύτιμους λίθους, είναι εκφραστικός του πόθου για μακροβίωση.

Παρά την πρόοδο της γνώσης ακόμα και σήμερα οι μάγοι και μάγισσες, οι χαρτορίχτρες, καφετζούδες, έχουν τόσους πολλούς οπαδούς-πελάτες, που ζούνε πλουσιοπάροχα.

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΕΝΤΕ

Στην Ικαρία κυκλοφορεί ο θρύλος του Κουτεντέ. Οι καλοκάγαθοι άνθρωποι γίνονται αθάνατοι κι αγέραστοι. Κυκλοφορούν άβρατοι ανάμεσα στους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν και είναι πολύ διακριτικοί. Δεν κάνουν ποτέ κακό σε κανένα. Δεν είναι φαντάσματα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Η φιλολογία της επιστημονικής φαντασίας είναι γεμάτη από διηγήσεις μακρόβιων και άλλων που έγιναν αθάνατοι.

Ο Βολταίρος αναφέρει στο βιβλίο του για το Μικρομέγα που ήρθε από το διάστημα στη Γη για να κάνει τη διατριβή του. Ήταν νεαρός φοιτητής 15.000 χρονών.

Στα γνωστά βιβλία και κινηματογραφικά έργα του συγγραφέα και αστροβιολόγου Κ. Σελγκάν, "2.001" και "2.010" αναφέρεται ένας αστροναύτης που έγινε αθάνατος, ταξιδεύοντας

στο διάστημα και γύρισε για να ευεργετήσει την ανθρωπότητα, μετατρέποντας τον πλανήτη Δία σε καινούριο ήλιο.

ΛΑΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Οι λαοί, πατημένοι κάτω από τις μπότες τυράννων, βασιλιάδων και άλλων εξουσιαστών, εξασπατημένοι από τους "φιλόσοφους" όπως ο Πλάτωνας, Σωκράτης, Αριστοτέλης κ.λ., προδομένοι από τους στρατευμένους στην υπηρεσία των κατεστημένων επιστήμονες, στερημένοι από την ελεύθερη μόρφωση, κατηχημένοι από ιερείς και καλογήρους όλων των θρησκειών, για θεούς εκδικητικούς και βασανιστές, έπεσαν σε απαισιόδοξες θεωρήσεις και δεισιδαιμονίες για το θάνατο.

Παράλληλα όμως δεν έπαψαν να αντιμάχονται το θάνατο με ρίμες, ποιήματα, τραγούδια μαγείες και μαγγανείες.

-Ο θάνατος παρομοιάζεται με ένα σκελετωμένο μαυροφόρο τέρας που κρατάει το δρεπάνι και θερίζει. Τον λένε Χάρος ή Χάροντα.

-Θεωρούν το θάνατο σαν το μεγαλύτερο κακό και κλαίνει απαρηγόρητα, όταν πεθαίνει συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο.

-Στις γιορτές και τα πανηγύρια είναι γνωστή η κραυγή: "Να πεθαν' ο χάρος!"

-Μερικοί χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ή Χάρος σφάζει τον άνθρωπο, παίρνει την ψυχή, τη ζυγίζει, όπως ο μανάβης τα ζαρζαβατικά κι αν υπερिσχύσουν τα "καλά" τη μεταφέρει στον παράδεισο, αν όχι, την παραδίδει στους δαίμονες που την ριχνουν στα καζάνια της κολάσεως.

Αυτή η κακοδοξία είναι παρμένη από την Αρχαία Περσική θρησκεία.

Άλλοι πάλι πιστεύουν πως, όταν τρώνε το κρέας του Χριστού και ρουφούνε το αίμα του, θα ζήσουν αιώνια. Κι αυτό είναι παρμένο από τη θρησκεία του Μίθρα που είναι παρακλάδι

του Ζοροαστρισμού των Περσών.

Γνωστοί είναι και οι θρύλοι για νεκροζώ-
ντανους θρυκόλακες, ζόμπι και φαντάσματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μέσα από τις θρησκευτικές και φιλοσοφί-
κές δοξασίες, τους μύθους και τους θρύλους,
τις λαϊκές παραδόσεις και τη σχετική φιλο-
λογία, φαίνεται ξεκάθαρα ο πόθος του ανθρώ-
που για συνέχιση της ζωής, για μακροβιότητα
και αθανασία. Οι άνθρωποι απεχθάνονται το
θάνατο θεωρώντας τον ως το μεγαλύτερο κακό
κάνοντας ό,τι μπορέσουν για να τον αποφύ-
γουν. Η ελπίδα για αθανασία είναι έμμεσα ή
άμεσα πανανθρώπινος πόθος, καθολική πίστη,
όραμα χιλιάδων γενεών, όλων των εποχών.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΧΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΘΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ

Από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα ο
ποθος για υγεία, ζωή, μακροβιότητα, αθανασία
και η απέχθεια προς το θάνατο εκφράστηκε α-
πό όλους τους λαούς:

1. ΜΕ ΕΥΧΕΣ, όπως "γεία" (υγεία), "γεία χαρά"
"γείασου", "χρόνια πολλά", "πολύχρονος, πολυ-
νη", "χρόνια Μαθουσάλα", "ποτέ να μη γερά-
σεις", "να πεθάν'ο χάρος" κ.ά.
2. ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ όταν κάποιος αρρωστήσει και
αγώνα να τον κάνουν καλά με γιατρούς, για-
τρικά, ματζούνια, καταπλάσματα, εντριβές, τε-
χνιτές αναπνοές, μαλάξεις και ένα σωρό άλ-
λες μεθόδους.
3. Όταν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κίνδυνο θα-
νάτου βάζει όλες τις δυνάμεις του να τον α-
ποφύγει όσο χρονώ και να είναι. Μάλιστα ό-
σοι έζησαν περισσότερα χρόνια και πλησιάζ-
ζουν τα 100 φροντίζουν ακόμα περισσότερο
την υγεία τους και φοβούνται πιο πολύ το
θάνατο.

4. ΤΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Σε κάθε κύτταρό μας είναι γραμμένο το

ένστικτο της ζωής που διακλαδίζεται σε 3 εκφράσεις που κι αυτές τις λένε ένστικτα.

α) Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης

β) Το ερωτικό ένστικτο ή ένστικτο της χαράς

γ) Το ένστικτο της ελευθερίας.

Η μη ικανοποίηση του ενστίκτου της ζωής και στις τρεις του εκφράσεις δημιουργεί νευρικά βραχυκυκλώματα, συμπλέγματα (κόμπλεξ) και απωθημένα, ολέθρια για την υγεία και τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα

α) Η μη ικανοποίηση του ενστίκτου αυτοσυντήρησης δημιουργεί ανασφάλεια, τάση συσσώρευσης αγαθών και χρημάτων, μανία ιδιόκτησης και αποταμίευσης. Συνέπεια των παραπάνω είναι η φιλαργυρία, η εκμετάλλευση των άλλων, η αδικία, οι επιδρομές, οι πόλεμοι κ.λ.

β) Η μη ικανοποίηση της ερωτικής έκφρασης του ενστίκτου της ζωής προκαλεί απωθημένα, κόμπλεξ, νευρώσεις, επιθετικότητα ή παραίτηση και υποταγή μέχρι γλυψίματος, άσκοπη βία, στροφή σε υποκατάστατα όπως θρησκομανία, δεισιδαιμονία, λατρεία αρχηγών, οπαδοποίηση, προκαλεί ανωμαλίες όπως σαδισμό, μαζοχισμό, νεκροφιλία, κοπρολαγνία, βιασμούς κ.λ.

γ) Η στέρηση της ελευθερίας και η απουσία αγώνα για την απόκτησή της, μαραζώνει και ευνουχίζει τον άνθρωπο μετατρέποντάς τον σε καχεχτικό φυτό.

Φυτέψτε μια ελιά κάτω από μια άλλη βαθύσκια ελιά. Η αποκάτω θα μαραζώσει και ή θα ξεραθεί ή θα μείνει για πάντα αδύνατη καχεχτική και χωρίς καρπούς. Αφού το δέντρο δε ζει κάτω από άλλα δέντρα-χωρίς δηλαδή ελευθερία-πώς μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος που είναι ανώτατη μορφή ζωής λόγω της αναπτυγμένης νοημοσύνης του;

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ο ΕΡΩΤΑΣ και η ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ είναι τα κύρια ιδανικά της ζωής για τα ο-

ποία αξίζει να αγωνίζεται ο άνθρωπος συνέχεια μέχρι να τ'αποκτήσει και να τ'απολαμβάνει για πάντα.

Ενας άνθρωπος για να είναι νορμάλ πρέπει να έχει ή τουλάχιστο ν'αγωνίζεται ν'αποκτήσει τα τρία αυτά μεγάλα ιδανικά.

5. Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΜΥΧΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

Κατά βάθος κανένας σε καμιά ηλικία δεν πιστεύει πως θα πεθάνει. Ολοι ελπίζουν ότι θα ζήσουν ακόμα. Ούτε οι αρρώστιες ούτε η μεγάλη ηλικία δεν αφαιρούν την προσδοκία της ζωής. Οι κουβέντες μερικών ότι δήθεν θέλουν να πεθάνουν είναι ανοησίες και ψευτοπαληκαρισμοί. Κανένας δεν τις πιστεύει. Τις λέει απλά για να του λένε "μη φοβάσαι, έχεις ζωή μπροστά σου, θα ζήσεις ακόμα πολλά χρόνια" κ. τ. τ.

Ολοι προσπαθούν να ζήσουν όσο μπορούν περισσότερο. Η τάση αυτή είναι μέσα στο ένστικτο της ζωής και έτσι καθορίζεται και ο σκοπός του ανθρώπου:

Σκοπός κάθε ανθρώπου είναι να ζήσει όσο πιο πολύ μπορεί και ν'απολαμβάνει τ'αγαθά του κόσμου πάντα με τους άλλους και ποτέ σε βάρος άλλων.

6. ΕΝΣΤΙΚΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Από το ΣΚΟΠΟ πηγάζει και η ΗΘΙΚΗ που βασίζεται στο ένστικτο της ζωής.

Οι άνθρωποι, επιδιώκοντας συλλογικά πάντα-ατομιστικά είναι φύσει αδύνατη-η ικανοποίηση του ένστικτου της ζωής (ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΡΩΤΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) α υ τ ο ρ ρ υ θ μ ί ζ ο ν τ α ι. Επιδιώκουν την αυτοπραγμάτωση της ζωής τους πάντα με τους άλλους και ποτέ σε βάρος των άλλων.

Η μελλοντική κοινωνία, κτισμένη πάνω στις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και ισότητας, εμποτισμένη με την ενστικτική ή φυσική ηθική θ'αποτελείται από ελεύθε-

ρες ενώσεις ελεύθερων ανθρώπων.

Τα αίτια που προκαλούν σήμερα εγκλήματα, νευρώσεις, θάνατο, πολέμους, αρπακτικότητας, μανία αποταμίευσης και συσσώρευσης, ανασφάλεια και ανωμαλίες θα εξαφανιστούν για να σβήσουν ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα.

Θα ισχύσει και δώ ο χρυσός κανόνας: Όταν καταργούνται τα αίτια εξαφανίζονται και τα αποτελέσματα.

Ο κόσμος δεν ήταν πάντα σ'αυτά τα χάλια και δε θα είναι πάντα σ'αυτά τα χάλια. Δεν ήταν από πάντα έτσι και δε θα 'ναι πάντα έτσι.

Εκατομμύρια χρόνια έζησαν οι άνθρωποι με την ενστικτική φυσική ηθική και μόνο τους τελευταίους εκατό αιώνες επιβλήθηκε η ψευτοηθική των αυτοκρατόρων, της εξουσίας και των ιερέων.

Το δηλητηριασμένο από τις απογορεύσεις και πρεπολογίες των "ηθικολόγων" στρώμα του εγκεφάλου θα καθαριστεί. Το τσιμεντένιο χώρισμα του υπερεγώ και του υποσυνείδητου που μας απομονώνει από τα ένστικτα της ζωής (ασυνείδητο) θα σπάσει. Ο άνθρωπος απαλλαγμένος από τις δηλητηριώδεις σκουριές των 100 τελευταίων αιώνων του καθολικού σαπιοπολιτισμού θα βαδίσει τον επικό δρόμο της απελευθέρωσης από κάθε αναγκαιότητα κι απ'τον ίδιο το θάνατο.

Η ορμή για μακροβιότητα και αθανασία είναι η συνισταμένη των τριών εκφράσεων του ενστίκτου της ζωής. Αυτή η ορμή θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ανοδικά ύψη που ούτε να τα φανταστούμε μπορούμε σήμερα που ζούμε μέσα στη σκοτεινή ομίχλη του γερασμένου και ετοιμόρροπου σαπιοπολιτισμού.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Είναι το σταμάτημα όλων των βιολογικών λειτουργιών του σώματος και η αρχή της αποσύνθεσής του. Αυτό ισχύει σήμερα. Με τα προγράμματα μακροβίωσης και αθανασίας, το σώμα μας θα ζήσει όσα εκατομμύρια χρόνια θέλουμε και θ'απολαμβάνει τη ζωή, τον έρωτα και την ελευθερία μέσα σε μια παγκόσμια αδελφότητα-κοινωνία απελευθερωμένων, αγαπημένων και συντροφιασμένων ανθρώπων. Οι σημερινές μάστιγες της ανθρωπότητας θα εξαφανιστούν μαζί μ'αυτούς που τις προκαλούν. Αν η κοινωνία που οραματιζόμαστε είναι πιο όμορφη από τη σημερινή, τι μας εμποδίζει ν'αγωνιστούμε γι'αυτή. Υπάρχει ομορφότερος αγώνας; **ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ** δεν υπάρχει θάνατος.

Κανένας ποτέ δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι πέθανε. Αποκτούμε παραστάσεις, μνήμες, γνώσεις όσο λειτουργεί ο εγκέφαλος μας. Όταν σταματήσει να λειτουργεί δεν αποκτά πια καμιά γνώση ούτε το ότι πέθανε. Κανείς δε μαθαίνει ότι πέθανε. Οι άλλοι τα λένε.

Αντικειμενικά οι άνθρωποι μαθαίνουν για το θάνατο βλέποντας άλλους να πεθαίνουν.

Κανένας δεν βιώνει ποτέ το θάνατο, γιατί δεν μπορεί να βιώσει τίποτε, όταν δεν ζει!

" Όταν επέλθει ο θάνατος εμείς δεν υπάρχουμε για να τον συναντήσουμε. Δεν συναντιόμαστε ποτέ, άρα δεν τον φοβόμαστε!", έλεγε ο σοφός Επίκουρος.

Ο θάνατος είναι μια κατάσταση, μια συρροή κακών συγκυριών και παραλείψεων. Προέρχεται από τη μη σωστή αντιμετώπιση πολλών φυσικών φαινομένων.

Είναι αποτέλεσμα, όχι αίτιο.

Στην επιστήμη, όμως, ισχύει η απαράβατη αρχή: **ΟΤΑΝ Κ Α Τ Α Ρ Γ Ο Υ Ν Τ Α Ι Τ Α Α Ι Τ Ι Α ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α**

Όταν αντιμετωπίσουμε νικηφόρα τα αίτια που προκαλούν θάνατο, αποπλίζεται ο θάνατος.

Όλα τα αποτελέσματα των φυσικών φαινομένων, (αίτια θανάτου), είναι αντιστρεπτά.

Η βαρύτητα π.χ. είναι μια πανίσχυρη δύναμη που θεωρούνταν ακατανίκητη.

Σήμερα με τ'αερόστατα, τ'αλεξιπτωτα, τ'αεροπλάνα και τα διαστημόπλοια, αντιμετωπίζεται θαυμάσια και το πέταγμα θεωρείται σαν κάτι το φυσικό.

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων ήταν αδύνατες πριν 40 χρόνια. Σήμερα γίνονται και αύριο ίσως θα μπορούν να τοποθετούνται ακόμα και τεχνητά όργανα και να λειτουργούν θαυμάσια.

Η αντιβίωση πριν το 1946 θεωρούνταν άπιαστο όνειρο. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν από μολύνσεις μικροβίων και ιών. Σήμερα αμέτρητες ασθένειες έγιναν τελείως ακίνδυνες. Ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε κατά 40 χρόνια από τη 10ετία του 50 μέχρι σήμερα.

Τα περισσότερα φυσικά φαινόμενα σήμερα αντιμετωπίζονται από τον άνθρωπο. Αδάμαστε επί αιώνες φυσικές δυνάμεις, σήμερα τιθασούνται και τον εξυπηρετούν. **Τίποτα δεν είναι ακατανίκητο.**

Το ότι ο θάνατος εξακολουθεί να αποσυνθέτει τα ανθρώπινα σώματα, δεν σημαίνει πως είναι και παντοδύναμος. Απλά οι επιστήμονες δεν ασχολήθηκαν με την καταπολέμησή του.

Βρήκαν τρόπους να διατηρούν τα τρόφιμα όσο χρόνο θέλουν και δεν προσπάθησαν να ανακαλύψουν τρόπους διατήρησης της ζωής.

Όταν αντιμετωπιστούν τα αίτια που σταματούν τη ζωή, τότε ο τρομερός "Χάροντας" θα πάψει να είναι φόβητρο και θα... γραφτεί στους καταλόγους των ανέργων!

Άλλωστε αυτό που λένε "θάνατο" είναι η ολική νέκρωση όλων των κυττάρων. Στην πραγματικότητα τα κύτταρά μας πεθαίνουν και ξανα-

γεννιούνται κατά εκατομμύρια καθημερινά, χωρίς να το πολυπαίρνουμε είδηση.

ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ

1. Γεννήσεις νέων ανθρώπων από μη υγιείς γονείς.
2. Απροσεξία, κακή διατροφή, κόπωση, χρήση δηλητηριωδών ουσιών, άγχη, φοβίες και άλλα νευροπροβλήματα στην περίοδο της εγκυμοσύνης.
3. Κακός τρόπος γέννησης μέσα σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα.
4. Κακή διατροφή των βρεφών.
5. Δημιουργία νευροπροβλημάτων στα παιδιά από άγνοια γονιών, δασκάλων, κοινωνίας.
6. Άγχη και ανασφάλειες μέσα στο καταπιεστικό περιβάλλον που μεγαλώνουν.
7. Κακή διατροφή παιδιών και μεγάλων.
8. Αφύσικη και αντιφυσική ζωή.
9. Ελλείψη προληπτικής ιατρικής.
10. Άγνοια των φυσικών πρώτων υλών που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός.

Η συρροή των παραπάνω παραγόντων και άλλων που πρέπει να ερευνηθούν, να προκαλεί τη γήρανση των κυττάρων, τις βλάβες ζωτικών, τις βλάβες των ζωτικών οργάνων και το θάνατο.

Πέστε μου τώρα, ποιο από τα παραπάνω αίτια είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί; Και αν όλα είναι αντιμετωπίσιμα, τότε και το αποτέλεσμα αυτών των αιτιών, ο θάνατος, μπορεί να καταنيκηθεί, όταν ολόκληρη η επιστήμη και η υψηλή τεχνολογία στραφούν στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των αιτιών που σταματούν τη ζωή και φέρνουν το θάνατο.

Με τα προγράμματα που προτείνουμε ο θάνατος θα πάψει να υπάρχει και αντικειμενικά. Η ζωή τελικά θα νικήσει.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Χοντρικά, αποτελείται από όργανα που με τη λειτουργία και αρμονική συνεργασία τους

παράγουν και διατηρούν το θαυμαστό φαινόμενο της ΖΩΗΣ.

Το σώμα αποτελείται από μυς, νεύρα, οστά, μυελό, αίμα, δέρμα κ.λ.

Το σύνολο των κυττάρων του οργανισμού ξεπερνά τα 33 τρισεκατομμύρια. Κάθε κύτταρο αποτελείται από εκατομμύρια μόρια, κάθε μόριο από αμέτρητα άτομα και κάθε άτομο από καθορισμένο αριθμό πρωτονίων, ηλεκτρονίων, νετρονίων που συνδέονται μεταξύ τους με τη λεγόμενη πυρηνική δύναμη.

Τα άτομα του οργανισμού όπως και της άβυσσας ύλης είναι τα ίδια (έχουν τα ίδια στοιχειώδη σωματίδια).

Ένα κύτταρο περιέχει ένα τρισεκατομμύριο άτομα. Ολόκληρο το σώμα μας έχει 33 εφτάκις εκατομμύρια (33.0009000.000.000.000.000.000) άτομα. Γράφεται και 33 στην 24η

Ολο αυτό το αμέτρητο πλήθος ατόμων ανήκει σε 25-28 στοιχεία.

Αναλυτικότερα το σώμα περιέχει

H (Υδρογόνο)....	63,0	%
O (οξυγόνο).....	25,0	%
C (Ανθρακα).....	9,5	%
N (Αζωτο).....	1,4	%
Ca (Ασβέστιο).....	0,31	%
P (Φώσφορο).....	0,22	%
K (Κάλιο).....	0,06	%
S (Θείο).....	0,05	%
Na (Νάτριο).....	0,03	%
Cl (Χλώριο).....	0,03	%
Mg (Μαγνήσιο).....	0,01	%
Χαλκός, σίδηρος κ.λ.	0,39	%
Σύνολο	100,00	

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το 97 % του σώματός μας αποτελείται από υδρογόνο, οξυγόνο και άνθρακα, που είναι και τα αφθονότερα στοιχεία στον πλανήτη Γη.

Αυτά τα ίχνη, οι απειροελάχιστες ποσότητες

τες στοιχείων είναι και άφθονα και δεν κοστίζουν τίποτε. Ήταν δύσκολο οι "επιστήμονες" που έφτιαξαν διαστημόπλοια και σκεφτόμενες βόμβες να καταγράψουν:

-Τι χρειάζεται ο οργανισμός;

-Σε ποιο φυτό ή ποιο είδος τροφής μπορεί να τα βρει;

-Ποιες ακριβώς απειροελάχιστες ποσότητες ιχνοστοιχείων χρειάζεται κάθε ανθρώπινο σώμα ανάλογα με τον όγκο του και πού μπορεί να τα βρει.

Είναι τόσο απλά τα πράγματα που δυσκολευόμαστε να βρούμε για ποιο λόγο δεν τα σκέφτηκαν και δεν τα έκαναν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό τους κατηγορώ ευθέως σα νευροπαθείς θανατολάτρες μαζοχιστές.

Να γιατί υποστηρίζω πως ολόκληρο το παγκόσμιο κατεστημένο μαζί με τις επιστήμες και την κουλτούρα του, υπηρετεί το θάνατο και αντιμάχεται τη ζωή. Αυτό το σύστημα δεν παίρνει αλλαγή. Η μόνη αλλαγή του ειν' η καταστροφή του.

Η ΖΩΗ

Τι είναι ζωή; Πώς η άβια ύλη έγινε οργανική; Πώς οι οργανικές ουσίες μέσα στην αρχέγονη "σούπα" εξελίχτηκαν σε ζωντανούς οργανισμούς με τη σημερινή θαυμαστή τους ποικιλομορφία;

Το σύνολο των βιολογικών και νευρικών λειτουργιών του οργανισμού, η ικανότητά του να αυτορρυθμίζεται, να αυτοεπισκευάζεται και να παράγει "αντίγραφα" του εαυτού του, αποτελεί το θαυμαστό φαινόμενο της ζωής.

Υπήρξε μια εποχή πριν 4-5 δισ. χρόνια που όλα τα στοιχεία που αποτελούν σήμερα τα δομικά υλικά όλων των έμβιων όντων βρισκόταν χωριστά. Δεν υπήρχαν οργανικές ουσίες όπως σάκχαρα, αλκοόλες, λιπίδια, αμυνοξέα, πρωτεΐνες κ.λ. Η ατμόσφαιρα ήταν πλημμυρι-

σμένη από διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία, άζωτο, μεθάνιο και υδρατμούς. Στην επιφάνεια της Γης έπεφταν κατακλυσμαίαιες βροχές που διέλυαν τα άλατα και άλλα στοιχεία μέσα στους απέραντους ωκεανούς, τις λίμνες και τα αχανή έλη. Κάθε δευτερόλεπτο δημιουργούνται τρισεκατομμύρια ηλεκτρικές κενώσεις στην ατμόσφαιρα και οι κεραυνοί αυλακώνουν τα σκότεινά χάρη. Πανίσχυροι άνεμοι σηκώνουν τεράστια κύματα και τα πλήθη των υφαιστίων μαζί με σεισμούς και κατολισθήσεις κάνουν τη Γη να βράζει και να χοροπηδά.

Αυτά που ονομάσαμε "δομικά υλικά" της ζωής βρίσκονται διαλυμένα στα νερά σχηματίζοντας τη λεγόμενη αρχέγονη σούπα. Ολόκληρη η επιφάνεια της Γης, οι θάλασσες και η ατμόσφαιρα έχουν μεταβληθεί σ'ένα πελώριο χημείο.

Μέσα σ'αυτό το όργια χημικών συνθέσεων και αποσυνθέσεων, το ανακάτεμα της σούπας εκατομμύρια χρόνια, το βομβαρδισμό από υπεριώδεις και κοσμικές ακτινοβολίες, τους τρομερούς κρότους των βροντών και ενώ τα μουγκρητά των κεραυνών, των ανέμων και των πελώριων κυμάτων φτάνουν στα διαστημικά χάρη, αυτή τη στιγμή στα σπλάγχνα της Μητέρας Γης κυοφορείται η ζωή με τη δημιουργία των πρώτων οργανικών ουσιών.

Από τότε επί 4 δισεκατομμύρια χρόνια η φύση δημιουργεί κάθε στιγμή ζωή από άβια ύλη και πρέπει να την αφήσουμε ήσυχη να δημιουργεί και να μην την καταστρέφουμε με το λεγόμενο πολιτισμό, την "πρόοδο" και τις καταστροφικές εφευρέσεις.

Στη 10ετία του 50 δυο επιστημονες τοποθέτησαν ποσότητα αερίων όμοιων με την πρωτόγονη ατμόσφαιρα και νερό μέσα μια ερμητικά κλεισμένη και αποστειρωμένη φιάλη. Με ηλεκτρόδια στεραιωμένα στο εσωτερικό

της φιάλης άρχισαν να βομβαρδίζουν το περι-
εχόμενο με αδιάκοπες ηλεκτρικές κενώσεις.

Μετά από μερικές μέρες το νερό θολώνει,
κιτρινίζει και τέλος γίνεται καταστανοκί-
τρινο. Αναλύοντας μετά τό υγρό είδαν με έκ-
πληξη πως είχαν σχηματιστεί οργανικές ουσί-
ες ζάχαρα, αλκοόλες, λίπη και αμινοξέα!

Το πείραμα των χημικών Miler και Urey
επαναλήφτηκε από το 1954 πολλές φορές και
πάντοτε έδειχνε τα ίδια αποτελέσματα.
Αν μπορούσε να συνεχίζεται εκατοντάδες χρό-
νια σίγουρα θα δημιουργούσε νέα ζωή. Αλλά
η ζωή υπάρχει. Δεν χρειάζεται να ξαναδημιου-
ουργηθεί. Καλύτερα να κοιτάξουμε να τη
διατηρήσουμε από τους ζωοκτόνους εχθρούς
της.

Μετά τη δημιουργία της μέσα στην πρωτό-
γονη σούπα η ΖΩΗ εξελίχτηκε για να φτάσει
στο ποιοτικό άλμα του ανθρώπου και το θαύ-
της διάνοιας πριν 100-150 εκατομ. χρόνια.

Έτσι έγινε η ζωή και το θαύμα του ανθρώ-
πινου οργανισμού, που δεν είναι μια απλή μη-
χανή.

Μοιάζει με μηχανή εσωτερικής καύσης. Εί-
σάγει καύσιμα (τροφές), τα καίει, παράγει ε-
νέργεια, κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμό, απορο-
φά αέρα, εξάγει "καυσαέρια", καίει υδρογονά-
θρακες, χρειάζεται λάδια στις κλειδώσεις, έ-
χει φίλτρα, ηλεκτρικά κυκλώματα (τα νεύρα),
σασί (σκελετός), βαλβίδες, αντλίες, σωληνώσεις
φώτα κ. λ. Επίσης οι λειτουργίες του εγκέφα-
λου μοιάζουν με κομπιούτερ.

Έχει όμως και τεράστιες διαφορές:

Είναι αυτόνομος, αυτορρυθμιζόμενος, αυ-
τοεπισκευαζόμενος, αυτοεξελισσόμενος, φτιά-
χνει αντίγραφα του εαυτού του, θέτει ο ίδι-
ος σκοπούς, σκέφτεται και αποφασίζει, αγωνί-
ζεται για ιδανικά, παράγει τη σκέψη που εί-
ναι η ανώτερη ποιοτική εξέλιξη της ύληνέρ-

γείας και προπάντων έχει α ι σ θ ή μ α -
τ α και φ α ν τ α σ ί α. Καμιά μηχανή δεν
έχει αυτά τα προσόντα.

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ

Α. ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

1. Αποφυγή ναρκωτικών παραισθησιογόνων, καφέ,
αλκοούλ, τσιγάρων, ακτινοβολιών, άγχους, στενα-
χώριας, αγωνίας, κατάθλιψης, ανησυχίας, κούρα-
σης, πάχους, φαρμάκων, συγκινήσεων κ. λ.

2. Υγιεινή διατροφή, καθαρός αέρας, χαρά, ηρε-
μία, εκδρομές, διασκεδάσεις, ζωή στην υπαίθρο,
αισιοδοξία, καθαριότητα, χαλάρωση.

3. Φιλία, αγάπη, έρωτας και ελευθερία μεταξύ
υποψήφιων γεννητόρων. Απόλυτη καθαριότητα
πριν τη συνουσία. Η ένωση για αναπαραγωγή
να είναι ιεροτελεστία, με συνθήκες απόλυτης
γαλήνης, ηρεμίας, ανάπαυσης, χωρίς σκοτούρες
και περισπασμούς. Το ερωτικό αγκάλιασμα να
καταλήξει οπωσδήποτε σε οργασμό.

4. Από τη στιγμή της σύλληψης καμιά βαριά ή
αγχώδης εργασία για τη μητέρα.

5. Κατάλληλες ασκήσεις, κολύμπι και ομαλή α-
ναπνοή ως τη στιγμή του τοκετού.

6. Αυστηρή τήρηση των 5 παραπάνω παραγράφων.

Β. ΓΕΝΝΗΣΗ

1. Ν' αποφεύγεται η βίαιη εξαγωγή του βρέ-
φους με εμβριουλκούς και άλλα μέσα. Η ταλαι-
πωρία τη στιγμή της γέννας δημιουργεί στον
άνθρωπο παιδικά τραύματα και φοβίες που
διαταράσσουν το νευρικό σύστημα και προκα-
λούν διαταραγμένο ύπνο γεμάτο επιάλτες,
που θα το τυραννούν σ' όλη του τη ζωή.

2. Η γέννα είναι κάτι το εντελώς φυσικό και
αν έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες ασκήσεις
και οι σωστές αναπνοές γίνεται τελείως α-
νώδινα και ήρεμα.

3. Ο τοκετός μέσα στο νερό, που είναι το φυ-
σικό περιβάλλον του εμβρύου, φέρνει άριστα
αποτελέσματα.

4. Το περιβάλλον του τοκετού, κατά προτίμηση μια θερμαινόμενη πισίνα να είναι καθαρό, ζεστό, στη θερμοκρασία της μήτρας, μακριά φυσικά από το βρώμικο αέρα των πόλεων. Μια απαλή μουσική θα συνοδεύει τον τοκετό και τις πρώτες στιγμές της ζωής του βρέφους.

5. Κανένας μελαγχολικός, απαισιόδοξος, νευρωτικός τύπος να μη βρίσκεται κοντά στην ιεραυτή στιγμή. Ομοίως θρησκόληπτα, προληπτικά ή άρρωστα γενικά άτομα.

6. Γενικά το περιβάλλον θα πρέπει να είναι αντάξιο του υποψήφιου θάνατου νεογέννητου.

Γ. ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1. Θηλασμός μόνο με μητρικό γάλα και συμπλήρωμα, αν χρειάζεται, με ΦΥΣΙΚΕΣ τροφές. ΟΧΙ διατηρημένα σε κονσέρβες, αφυδατωμένα γάλατα και άλλες σκόνες και τροφές σε βαζάκια και φιάλες. ΟΧΙ φάρμακα και χημικές ουσίες.

2. Ποτέ φασκίες, τυλίγματα και μπεμπιλίνα. Θα μεγαλώνει γυμνό, τις περισσότερες ώρες μέσα στην πισίνα. Είναι απαραίτητο για τη φυσική ανάπτυξη του ΕΡΩΤΙΣΜΟΥ του να έρχεται σ' επαφή με το σώμα της μητέρας και το δικό του χωρίς τα μονωτικά μπεμπιλίνα και άλλα περιτυλίγματα.

3. Η μητέρα και όλο το ανθρώπινο περιβάλλον του πρέπει να είναι ήρεμα, υπομονετικά και νορμάλ άτομα. Η παραμικρή δυσφορία, ύψωση της φωνής, καυγάδες και διαπληκτισμοί προκαλούν σοβαρές καταστροφές στο νευρικό σύστημα του παιδιού.

4. Το κοινωνικό του περιβάλλον πρέπει να είναι άτομα με πλήρη ικανοποίηση του ερωτικού τους ενστίκτου και προπάντων η μητέρα.

5. Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του η μητέρα δεν πρέπει να δουλεύει ούτε να εργάζεται μακριά από το σπίτι. Αν χρειαστεί ν' αφήσει το παιδί σε άλλο άτομο, πρέπει να έχει

όλα τα παραπάνω προσόντα.

6. Το παιδί, όπως και κάθε νορμάλ άνθρωπος έχει τρεις βασικές ΦΥΣΙΚΕΣ ανάγκες. Αυτοσυντήρηση, ελευθερία και έρωτα.

Τα πρώτα χρόνια το ερωτικό του ένστικτο ικανοποιείται με την επαφή στο σώμα της μητέρας και το δικό του, τα παιχνίδια και τα χάδια.

Το ένστικτο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ικανοποιείται με την απουσία απαγορεύσεων και προπολογιών. Δεν χρειάζεται δασκαλέματα και ηθικολογίες. Να αφήνεται εντελώς ελεύθερο να αναπτύσσει την φυσική ενστικτική ηθική.

Δ. ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ

Για τη μετανηπιακή ζωή θα γράψουμε ξεχωριστό βιβλίο, γιατί ξεπερνά τη χωρητικότητα αυτού εδώ.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Ο Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΒΙΩΣΗ ΚΑΙ Α Θ Α Ν Α Σ Ι Α

Για την υγιή αναπαραγωγή του ανθρώπου και το μεγάλωμά του μέσα σε φυσικό και υγιεινό περιβάλλον είπαμε αρκετά, και θα πούμε ακόμα περισσότερα και λεπτομερειακά στο επόμενο μας βιβλίο που θα κυκλοφορήσει σύντομα με όλα τα νεότερα δεδομένα.

Καιρός ν' ασχοληθούμε με το πρόβλημα του τι μπορεί να προσφέρει η επιστήμη και η υψηλή τεχνολογία στο μεγαλόπνοο πρόγραμμα μακροβίωσης και αθανασίας.

1. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κ. λ.

Οι επιστήμες αυτές είναι υπεύθυνες για την εφεύρεση και κατασκευή ατομικών όπλων, αντιδραστήρων σχάσης με την αποδόμηση της ύλης, βλαβερών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, βακτηριακών και χημικών όπλων, οζοντοκτόνων οξειδίων, ρυπαντών, τερατουπόλεων που μοιάζουν με θαλάμους αερίων, σπίτια κλουβιά, κυ-

κλοφοριακό χάος, μηχανές που καταστρέφουν τη φύση και ανατρέπουν την οικολογική ισορροπία.

Εθεσαν σε θανάσιμο κίνδυνο ολόκληρο τον πλανήτη Γη που είναι η ζεστή και φιλόξενη φωλιά της ζωής. Η συνέχιση της ανεξέλεκτης πορείας και "πρόδου" των επιστημών και "εφευρέσεων" θα μπορούσε να μετατρέψει τον όμορφο πλανήτη μας σε μια μακάβρια ακατοίκητη νεκρή έρημο ή ακόμα και να τον ανατινάξει μεταβάλλοντάς τον σε κομμάτια άβιας ύλης και κρύα διαστημική σκόνη.

"Πρόοδος" στη γλώσσα τους σημαίνει εκμηδένιση της ζωής, στη δική μας γλώσσα.

Οι ίδιες επιστήμες μπορούν με τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ, να πάψουν να εκτελούν τις διαταγές των εγκληματικών καραβανάδων στρατοκρατών και των σαδομαζοχιστικών βρυκολάκων που εξουσιάζουν-με την ανοχή του 99% των υποψήφιων θυμάτων τους-τον κόσμο.

Ξεκινάμε τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ με βασική αρχή για όλες τις επιστήμες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες γενικά:

Όλα για τον άνθρωπο και τη ζωή σε αρμονία με τη Μητέρα Φύση.

Η μοριακή επιδιόρθωση και ανάπλαση των κυττάρων, η κατασκευή λεπτών μηχανημάτων που ανασυνθέτουν, αντί ν' αποδομούν, την οργανική ύλη με την εφαρμογή της εξίσωσης: $M = E : C^2$, είναι μερικά από τα πολλά και θαυμάσια που μπορούν να φτιάξουν οι επιστήμες με τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ.

Ακόμα, μπορούν με τη βοήθεια υπερκομπιούτερς και ειδικών επιταχυντών σωματιδίων, να κατασκευάσουν οργανικά μακρομόρια για σύνθεση υγιών και αγέραστων σωματικών οργάνων και του ίδιου του ανθρώπινου σώματος με βάση, βέβαια αυτό που έχουμε και χωρίς να παραβιαστεί ή καταστραφεί η προσωπικότη-

τα και ατομικότητα κανενός.

Τα δισεκατομμύρια των εμβρύων που εξο-
ντώνονται καθημερινά με τις αμβλώσεις, θα
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση της αναδη-
μιουργίας και αέναης ανανέωσης των ανθρωπί-
νων οργανισμών, αντί να καίγονται στους κλι-
βάτους των νοσοκομείων. Έτσι θα σταματήσει
το μακάβριο φαινόμενο των εκτρώσεων και θα
δημιουργείται ζωή από ζωή.

Η α θ α ν α σ ί α σήμερα είναι μέσα
στα όρια του επικτού και αύριο θα είναι έ-
να συνηθισμένο γεγονός με την εφαρμογή του
προγράμματος ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ.

Αν σας φαίνονται αδύνατα αυτά, δεν πειρά-
ζει. Ψάξτε μόνο μήπως είστε απαισιόδοξοι
συντηρητικοί ή κολλημένοι στα παλιά ή στα
σημερινά και αθεράπευτοι κομφορμιστές.

--Αν έλεγε κάποιος πριν 50 χρόνια ότι θα
γίνει μεταμόσχευση καρδιάς θα χαμογελούσαν
με ειρωνεία και οίκτο ο γιατρουδάκος του
χωριού, ο βλαχοδήμαρχος και ο "σοφός" γραμμα-
τοδάσκαλος. ΕΓΙΝΑΝ ΟΜΩΣ και σήμερα θεωρού-
νται συνηθισμένα φαινόμενα.

--Στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν είπαν
στον πρύτανη της φυσικής του Πανεπιστημίου
των Παρισίων ότι θα κατασκευστεί τρένο
που θα πηγαίνει με 35 χιλιόμετρα γέλασε
και είπε με σιγουριά και ύφος δογματικό:
"κανένα όχημα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα
28 χλμ. την ώρα. θα διαλυθεί μόλις τα ξεπερά-
σει". Σήμερα τα υπερηχητικά αεροπλάνα κινού-
νται με 1260 χιλμ. την ώρα και τα διαστημό-
πλοια ξεπερνούν τα 8.000 χιλμ. το δευτερόλ.

Ο "σοφός" πρύτανης διαψεύστηκε εντελώς!
-Ο Λαβουαζιέ, όταν του είπαν ότι έπεσε αε-
ρόλιθος (μετεωρίτης) στη Γη, γέλασε και είπε:
"Είναι ψέμα, γιατί απλούστατα στον ουρανό
δεν υπάρχουν λίθοι. Αν υπήρχαν θα είχαν πέ-
σει από την αρχή". Η Διαστημική απόδειξε ό-

τι στον ουρανό" (διάστημα) υπάρχουν τρισεκατομμύρια τόνοι πέτρες. Διάψευση έ;

-Πριν ανακαλυφτούν τα αντιβιοτικά το 1946, εκατομμύρια άνθρωποι πέθαιναν καθημερινά από λοιμώξεις. Η σύφυλη, η ελονοσία, ηφυματίωση και πολλές άλλες αρρώστιες ήταν 100% θανατηφόρες, όπως σήμερα το AIDS.

--Η πτήση μηχανών βαρύτερων του αέρα εθεωρείτο αδύνατη και αντίθετη με τους φυσικούς νόμους. Σήμερα τόνοι ολόκληροι μεταφέρονται με αεροπλάνα και διαστημόπλοια.

Αφού, λοιπόν, αυτά που κάποτε θεωρούνταν αδύνατα, σήμερα είναι συνηθισμένα φαινόμενα κι αυτά που σήμερα νομίζονται αδύνατα, αύριο θα αποτελούν ρουτίνα.

Οι επιστήμες λοιπόν μπορούν να πραγματοποιήσουν το θαύμα της αθανασίας. Το ότι μέχρι σήμερα δεν έκαναν τίποτα σημαίνει πως δεν θέλουν. Στα επιστημονικά κατεστημένα κυριαρχεί ο καριερισμός, η τύφλωση, η δουλοπρέπεια, ο αριβισμός, η στράτευση. Είναι μισοθόφοροι του θανάτου, εχθροί της ζωής, χωρίς φαντασία και δημιουργικότητα.

-Η βιολογία θα μπορούσε να έχει πει στο λαό τι ακριβώς χρειάζεται το κάθε όργανο.

-Η διαιτολογία τι τροφές και σε ποιες ακριβώς ποσότητες και πού βρίσκονται.

-Η αρχιτεκτονική και οι συγγενείς επιστήμες θα μπορούσαν να καθορίσουν την υγιεινή κατοικία και να αρνηθούν να κατασκευάζουν τερατουπόλεις.

-Η ιατρική θα μπορούσε να μιλήσει με απλά λόγια για την πρόληψη των ασθενειών και ο κάθε άνθρωπος να μαθαίνει από μικρός τα αίτιά τους και τρόπο αποφυγής τους.

-Η πληροφορική και η υψηλή τεχνολογία θα μπορούσαν να έχουν κάνει θαύματα στον τομέα τους για τη ζωή.

Τέλος όλες μαζί οι επιστήμες θα μπορού-

σαν να έχουν ήδη κάνει αθάνατο τον άνθρωπο αν ήθελαν. Δεν θέλησαν όμως για τους λόγους που είπαμε παραπάνω.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΣ

Ο θάνατος δεν είναι φυσικός νόμος, ούτε καν φυσικό φαινόμενο. Είναι μια γενικευμένη αμέλεια του "πολιτισμού" που πήρε δρόμο αντίθετο από τη ζωή. Όταν η επιστήμη έφτασε να μπορεί να νικήσει το θάνατο, προτίμησε να φτιάχνει σύνεργα θανάτου, ζωοκαταστρεπτικές εφευρέσεις και ανθρωποπαγίδες.

-Η πίστη σε αδάμαστους φυσικούς νόμους, πεπρωμένα, τύχες και μοίρες είναι μια, ακόμα σκουριά του παρελθόντος.

-Η ΖΩΗ είναι το πιο θαυμαστό φυσικό φαινόμενο. Η αρχικά άβια (ανόργανη) υλενέργεια, εξελίχτηκε σε ζωή χωρίς καμιά "βοήθεια". Ήταν αποτέλεσμα συμπτώσεων στον ίδιο πλανήτη νερού, άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου και ιδα-νικής απόστασης από τον ήλιο.

-Η ποιοτική ανέλιξη της οργανικής υλενέργειας στο ύψος της ανθρώπινης διάνοιας, είναι ένα ακόμα θαυμαστό φυσικό φαινόμενο.

-Η χρησιμοποίηση της διάνοιας, της λογικής και της φαντασίας για να φτάσουμε στην αθανασία είναι το επόμενο ανελικτικό άλμα που μόλις συντελεστεί θα είναι ένα ακόμα φυσικό φαινόμενο.

-Η τέλεια κοινωνία μακρόβιων και αθάνατων ανθρώπων που θα φτάσουν στα "πέρατα" του σύμπαντος, θα είναι, πιθανόν, το επόμενο ποιοτικό άλμα της οργανωμένης και σκεπτόμενης αθάνατης υλενέργειας.

Ο πόθος του ανθρώπου να πετάξει, νικώντας το φυσικό φαινόμενο της βαρύτητας είχε αχνα-αχνά εκφραστεί χιλιάδες χρόνια με μύθους και θρύλους, όπως του Ετάνα-Γκιλγκαμές, του Ικάρου κ.λ., οδήγησε στην εφεύρεση πτητικών μηχανών (αερόστατα, αεροπλάνα, ανεμοπλά-

να, αλεξιπτωτα και διαστημόπλοια), έτσι ακριβώς θα συμβεί και με τον πόθο της αθανασίας.

Ο άνθρωπος που νίκησε τη βαρύτητα και πέταξε στον αέρα, περπάτησε στα κενά χάλι του διαστήματος, κατέβηκε στα βάθη των ωκεανών νικώντας την τρομακτική πίεση των υγρών, (πανίσχυρο φυσ. φαινόμενο), που κατόρθωσε να μεταμοσχεύει καρδιές, νεφρά, μάτια και άλλα όργανα, θα νικήσει τελικά το θάνατο.

Θα μετατρέψει το "δυνάμει σε ενεργεία" και το πιθανό σε πραγματικότητα χειροπιαστή και συνηθισμένη, με το μεγάλο πνοο πρόγραμμα "ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ".

Όσο γρηγορότερα αρχίσουμε τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της σκέψης, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κουλτούρας προς τη ζωή, τόσο πιο γρήγορα ο πανανθρώπινος πόθος θα γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα.

Η αθανασία είναι το επόμενο βήμα της εξέλιξης της υλενέργειας, όχι η φθορά, η σήψη και ο θάνατος.

Αυτό θα 'πρεπε να είναι το μεγάλο ανθρώπινο ιδανικό όχι οι πόλεμοι, οι σφαγές, οι καταστροφές της φύσης, η εκμετάλλευση και ο εξουσιασμός ανθρώπου από άνθρωπο, ο πλούτος και η συσσώρευση του στα χέρια λίγων ασυνείδητων παλιανθρώπων.

Με ένα μικρό, ελάχιστο μέρος αυτού του άχρηστου συσσωρευμένου πλούτου που μετατρέπεται σε όπλα και ζωοκαταστροφικές παγίδες θα μπορούσαμε ΣΗΜΕΡΑ, αυτή τη στιγμή να πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμα της ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ.

Εμείς που σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ ξεκινάμε χωρίς τη βοήθειά τους. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες, καινούριους δρόμους με νέα ιδανικά και βαδίζουμε στην πραγμάτωση της επικής αναίμα-

κτης μάχης να συντρίψουμε το θάνατο, ν'απελευθερωθεί ο άνθρωπος απ'την τυραννία του.

Όπως το αεροπλάνο χρησιμοποιεί φυσικά φαινόμενα για να πάει κόντρα στο φυσικό φαινόμενο της βαρύτητας, έτσι και ο άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει όλα τα φυσικά φαινόμενα, τη διάνοιά του, την υψηλή τεχνολογία, τα υλικά που του προσφέρει η Μητέρα Φύση και την αδάμαστη θέληση για να πάει κόντρα στο θάνατο και να το νικήσει.

Η ΖΩΗ θα νικήσει το θάνατο, γιατί είναι ισχυρότερή του.

Οι άνθρωποι θα μπορούν να μην πεθαίνουν!

ΠΩΣ ΘΑ ΖΟΥΝΕ, ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΝΕ, ΜΕ ΤΙ Θ'ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ;

Ευλόγα τα ερωτήματα με τα σημερινά δεδομένα. Αν σκεφτόμαστε την ΑΘΑΝΑΣΙΑ όλων των ανθρώπων με τη συνέχιση της παγκόσμιας αθλιότητας η σκέψη μας φτάνει σε αδιέξοδο.

Αλλάζοντας όμως τις κοινωνικές συνθήκες η Γη μπορεί να ζήσει όσους μπορεί να γεννήσει. Υπάρχουν κι άλλοι ακατοίκητοι πλανήτες. Θα γράψουμε γι αυτούς αργότερα.

I. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σήμερα, με τη σπατάλη, τη χλιδή και τον πλούτο στα χέρια λίγων από τη μια κι από την άλλη με τη λιτότητα, τη μιζέρια του 95% του πληθυσμού, το πρόβλημα δεν έχει λύση.

Σύμφωνα με τις στατιστικές της UNESCO, κάθε λεπτό πεθαίνουν από πείνα 72 άτομα στον κόσμο και κάθε λεπτό επίσης ξοδεύονται 150.000.000. δολάρια για στρατούς και εξοπλισμούς!

Το ένα τρίτο του πληθυσμού της Γης πεινάει και υποσιτίζεται και την ίδια στιγμή θάβονται στις χωματερές εκατομμύρια τόνοι γεωργικά προϊόντα και πετιούνται στα σκουπίδια δισεκατομμύρια κιλό "περισσευόμενες" τροφές.

Η οικολογική ισορροπία και τα δάση-πνεύμονες της ανθρωπότητας, καταστρέφονται για τη λεγόμενη "ανάπτυξη" και ολόκληρη η Γη και το γύρω διάστημα ρυπαίνεται με ραδιενέργεια, τοξικές ουσίες, λύματα, χημ. λιπάσματα, φυτοφάρμακα και οζοντοκτόνα αέρια.

Να γιατί υποστηρίζω πως ο κόσμος εξουσιάζεται από θανατόφιλους και πλανητοκτόνους βρυκόλακες. Μόνο το 0,0014 % αν διέθεταν από τα έξοδα των εξοπλισμών δεν θα πέθαιναν από πείνα 72 άτομα το λεπτό, 4.320 την ώρα ή 103.368 ΤΟ 24ωρο! Και μιλάνε για ιδανικά, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, ανθρωπισμό, δημοκρατία, οι δολοφόνοι των λαών!

Δυνατότητες διατροφής:

Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα η Γη μπορεί να θρέψει άνετα διπλάσιο και τριπλάσιο πληθυσμό.

Σκεφτήτε όμως, να καλλιεργηθεί ολόκληρη η Γη με φυσικό και ορθολογικό τρόπο! Μπορεί να παράγει 100 φορές περισσότερα υγιεινά τρόφιμα και να θρέψει όχι πέντε δισεκατομμύρια που έχει σήμερα αλλά 500!

Με τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ της τεχνολογίας και της επιστήμης θα εφευρεθούν νέες μέθοδοι παραγωγής που ούτε να τις φανταστούμε μπορούμε σήμερα, και μάλιστα σε απόλυτη αρμονία με τη Μητέρα φύση.

Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η μελλοντική διατροφή αλλά η ανατροπή των θανατόφιλων βρυκόλακων που φρενάρουν και εμποδίζουν τη ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ.

Τα επίχειρήματα των απαισιόδοξων και καταστροφολόγων είναι λογικοφανή. Χωρίς να το καταλαβαίνουν όμως γίνονται απολογητές και προσφέρουν άλλοθι στα θανατόφιλα κατεστημένα. Γίνονται εκούσια ή ακούσια συνεργοί στο μεγάλο έγκλημα χωρίς να έχουν να προτείνουν τίποτα.

Το δικό μας πρόβλημα μα και ο αγώνας μας είναι η ανατροπή αυτών των εχθρικών προς τη ζωή μειοψηφιών για ν'ανοίξει ο δρόμος προς τον καινούριο πολιτισμό.

2. ΣΤΕΓΑΣΗ

Ενας τρόπος θα ήταν να δημιουργηθούν μικρές κωμοπόλεις πλημμυρισμένες στο πράσινο και πλωτά στη θάλασσα χωριά ή ακόμα, μελλοντικά, γιατί όχι εναέριοι και διαστημικοί οικισμοί;

Όπου υπάρχει απόφαση υπάρχει και λύση.

3. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΤΤΟΥΝ

Είναι πρόβλημα να ζει κανείς εκατομμύρια χρόνια; Λέτε να μην έχει τι να κάνει; Λέτε να πλήξει;

Θα του προτείνω μερικές λύσεις, αν και νομίζω πως ο καθένας θα μπορεί να τα βρει μόνος του.

Με τον αυτοματισμό και την ισομερή κατανομή της εργασίας οι εργάσιμες ώρες θα περιοριστούν στο ελάχιστο. Μπορεί να αντιστοιχεί στον κάθε άνθρωπό ένας μήνας εργασίας το χρόνο αρχικά κι αργότερα μια μέρα το χρόνο για να φτάσει σε μια ώρα στα 10 εκατομμύρια χρόνια!

Στον απέραντο ελεύθερο χρόνο του θα ταξιδεύει μέχρι τα βάθη του διαστήματος, θα ερωτεύεται, θα παίζει, θα αναπτύσσει τη διάνοιά του και θα απολαμβάνει την ηδονή των όλο και νεότερων γνώσεων που θ' αποκτά, απελευθερωμένος από τη σημερινή μιζέρια της ρουτίνας, της καθημερινότητας και της κοινοτυπίας.

Αν κάποιος πλήξει απ'όλ'αυτά θα μπορεί να τον "κοιμίζουν" για μερικά εκατομμύρια χρόνια και εντωμεταξύ θα 'χουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα ν'ασχοληθεί.

Τα βασικά προβλήματα τώρα δεν είναι τι θα κάνουμε μόλις γίνουμε αθάνατοι αλλά το

ΠΩΣ θα φτάσουμε αυτό το ιδανικό, ΠΩΣ θ'ανατρέψουμε τα αντίζωα κατεστημένα, ΠΩΣ θα κτίσουμε τον καινούριο πολιτισμό. Εκεί να στρέψουμε τα ερωτήματα και τις δραστηριότητές μας και τα άλλα ας τ'αφήσουμε για αργότερα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για το ξεκίνημα του προγράμματος χρειάζονται αυτή τη στιγμή, με τις σημερινές τιμές μόνο 950 δισεκατομμύρια δραχμές.

Βέβαια, αυτά χρειάζονται για όλο το πρόγραμμα μακροβιότητας και αθανασίας. Μόνο για ένα πρόγραμμα υγείας-μακροβίωσης, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με 50 εκατομμύρια δραχμές τώρα.

θα χρησιμοποιηθούν για:

1. Την κατασκευή μηχανημάτων υψηλής ακριβείας και αποδοτικότητας.
2. Ερευνες ομάδων επιστημόνων και συντήρησή τους.
3. Την παραγωγή ειδικών προγραμμάτων "software" που θα τροφοδοτηθούν οι υπερκομπιούτερς του προγράμματος.
4. Εγκαταστάσεις μηχανημάτων, ερευνητών και χειριστών.
5. Πειράματα.
6. Κυκλοφορία ενημερωτικού περιοδικού σχετικά με όλ'αυτά τα θέματα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Λεπτεπίλεπτα ιατρικά εργαλεία μικροχειρουργικής και κυτταροχειρουργικής.
2. Τεράστιας χωρητικότητας μνήμης ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι που θα αποθηκεύουν τις γνώσεις, θα τις επεξεργάζονται και θα βοηθήσουν τους επιστήμονες στην πραγματοποίηση του μεγάλου προγράμματος.

Για τους κομπιούτερς θα αναφερθούμε παρακάτω με περισσότερες λεπτομέρειες.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΕΡΕΥΝΑΣ

θα δημιουργηθεί "χωριό" στην ύπαιθρο για να παραμένουν τα μέλη του προγράμματος "αθανασία" και όσοι βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίησή του.

Εκεί θα εφαρμοστούν όλοι οι κανόνες υγιεινής σύλληψης, γέννησης, διατροφής για τα παιδιά που θα γεννιούνται και ανάλογο πρόγραμμα για τους μεγάλους

ΟΙ ΥΠΕΡΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ

1. Η ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΚΗ ΣΕ ΚΑΚΑ ΧΕΡΙΑ

Οι κομπιούτερς και η πληροφορική σήμερα βρίσκονται σε κακά χέρια. Χρησιμοποιούνται:

-Από στρατοκράτες για να ρυθμίζουν τους θανατηφόρους πυραύλους με τις πυρηνικές κεφαλές

-Για να κατευθύνουν τα διαστημικά όπλα που είναι εγκαταστημένα σε δορυφόρους-φονιάδες

-Για κατασκοπευτικούς σκοπούς

-Για φακελλώματα των πολιτών και ιδιαίτερα όσων αμφισβητούν και πολεμούν το άθλιο σύστημα

-Για τον αυτοματισμό της εργασίας που αυξάνει τα κέρδη των εργοδοτών και τις στρατιές των ανέργων.

θα μπορούσαν να απολύσουν το 80 % των εργαζόμενων, αλλά σκοντάφτουν στο πρόβλημα της κατανάλωσης. Ποιος θ' αγοράζει τα προϊόντα που παράγουν όταν το 75% του λαού είναι άνεργοι; Πώς θα αντιμετωπίσουν τις απέραντες στρατιές των πεινασμένων ανέργων; Επεσαν σε ένα φαυλό κύκλο: Από τη μια θέλουν να τα κάνουν όλα αυτόματα κι απ' την άλλη φοβούνται μια επαναστατική έκρηξη των εξαθλιωμένων λαών.

Αν ο αυτοματισμός ήταν στα χέρια των εργαζόμενων-σε μια άλλη κοινωνία-θα μειώνονταν συνεχώς τα ωράρια και οι άνθρωποι θα ζούσαν με άφθονο ελεύθερο χρόνο και ταυτό-

χρονα με δίκαιη κατανομή των αγαθών. Τότε όμως θα είχαν καιρό να σκεφτούν πώς ν'ανατρέψουν τους τυράννους τους.

Βέβαια υπάρχει και η χρήση των κομπιούτερς και της πληροφορικής στην ιατρική, αλλά και κει είναι στα χέρια των λίγων που εμπορεύονται την υγεία και τη ζωή πλουτίζοντας σε βάρος των άλλων.

2. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

Αν η υψηλή τεχνολογία, κομπιούτερς, πληροφορική κ.λ. χρησιμοποιηθούν για τη ζωή-αυτό που λέμε ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ-θα βρεθούμε μπροστά σε τόσο ευχάριστες εκπλήξεις που ούτε να τις φανταστούμε δεν μπορούμε.

Παρακάτω δίνουμε μια ιδέα για του τι μπορεί να γίνει σήμερα και πώς θα μπορούσαμε ν'αρχίσουμε από τώρα να χρησιμοποιούμε τους κομπιούτερς για το πρόγραμμα "αθανασία".

A. Ο ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Η/Ε ΕΡΝ)

Μέσα στα δισεκατομμύρια κυκλώματα και κυψελίδες μνήμης θα καταγραφούν με σχολαστική λεπτομέρεια, ακρίβεια και ανάλυση:

- I. Η δομή και λεπτή υφή του ανθρώπινου οργανισμού, αναλυτικά για το κάθε όργανο.
- II. Η δομή κάθε ομοειδούς ομάδας κυττάρων με ακριβείς λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τα συστατικά του, τις ανάγκες, τον πολλαπλασιασμό, την ανανέωση από τις τρίχες της κεφαλής μέχρι τα νύχια των ποδιών.
- III. Η δομή των μακρομορίων, τα στοιχεία και οι συνδέσεις τους και οι "πρώτες ύλες" που χρειάζονται για τη σύνθεσή τους.
- IV. Τα χημικά στοιχεία, τα άτομα οι πυρήνες και ο αριθμός των στοιχειωδών σωματιδίων κάθε ατόμου που χρησιμοποιεί ο οργανισμός.
- V. Η λειτουργία κάθε οργάνου χωριστά, η συνεργασία μεταξύ τους και γενικά η λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

VI. Τα νευρικά κυκλώματα και ο εγκέφαλος και ο τρόπος ομαλής συντήρησης και λειτουργίας του.

VII. Η μορφή και η ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται κάθε κύτταρο χωριστά και ολόκληρος ο οργανισμός.

ΙΙΧ. Η ακριβής ποσότητα και ποιότητα πρώτων υλών (τροφής, νερού, αέρα) αναλυτικά για κάθε κύτταρο, κάθε όργανο και για ολόκληρο τον οργανισμό ανάλογα με τον όγκο του.

ΙΧ. Πού, σε ποια φυτική ή ζωική τροφή βρίσκονται τα χρειαζούμενα υλικά, για να μπορεί εύκολα να τα βρίσκει ο κάθε άνθρωπος.

Χ. Οι υγιεινές ύλες που χρειάζεται ο άνθρωπος για ένδυση, υπόδηση, κατοικία, χώρους εργασίας διαμονής, ψυχαγωγίας κ. λ.

Σήμερα χρησιμοποιούνται βλαβερές ύλες όπως πλαστικά ρούχα, αμίαντοι, ελενίτ, μόλυβδοσωλήνες για ύδρευση, έπιπλα που ακτινοβολούν ραδόνιο, χημικά απορρυπαντικά και βλαβερά σαπούνια, δηλητηριώδη καλλυντικά κ. λ.

Επίσης ακούγονται σε ήχους που καταστρέφουν το νευρικό σύστημα και την ακοή "τραγούδια" σε κέντρα που είναι γεμάτα κατάθλιψη, μελαγχολία και απαισιοδοξία.

Β. Ο ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ (Η/Ε GIOR)

Θα ξέρει όλες τις ασθένειες που γνώρισε η ανθρωπότητα και τα αίτια που τις προκαλούν, όλα τα βλαβερά μικρόβια και ιούς, τα συμπτώματα, τον τρόπο καταπολέμησης και θεραπείας των ασθενών.

Γ. ΗΛ/ΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Η/Ε LIZA)

Θα δίνει πληροφορίες στον κάθε ενδιαφερόμενο, όχι μόνο τι υγιεινές τροφές χρειάζεται κάθε οργανισμός μα και τις σωστές αναλογίες και συνδυασμούς καθώς και πού μπορεί να τις βρίσκει.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΙΩΤΡΙΑ (ILA)

Θα είναι το θαύμα των θαυμάτων της αν-

θρώπινης διάνοιας. Το πρώτο μεγάλο βήμα προς την α θ α ν α σ ί α.

Οι προηγούμενοι ERN, GIOR, LIZA των παραγράφων Α, Β, Γ είναι για την πραγμάτωση της σταθερής υγείας και μακροβιότητας, ο ILA είναι η ηλεκτρονική υπερδιάνοια των αιώνιων ων και αθάνατων της Νέας Κοινωνίας.

΄Διαθέτει δισεκατομμύρια μικροτσιπς αναρίθμητες κυψελίδες ατέρμονης μνήμης, ποικίλες συλλογές λεπτεπίλεπτων εργαλείων που κανένα ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να χειριστεί, λέιζερ για κυτταροχειρουργική, κυκλοτρόνια υψηλής επιτάχυνσης, όργανα που θα εκτελούν τις εργασίες που κάνουν:

Η καρδιά, οι πνεύμονες, τα νεφρά, το συκώτι, το πάγκρεας, η μήτρα, οι αδένες, τα γάγκλια, ο εγκέφαλος και τα άλλα ανθρώπινα όργανα.

Αυτά θα χρησιμεύουν για να διατηρούν τη ζωή όσο χρόνο θα διαρκεί η επιχείρηση ανανέωσης ή αναβίωσης του ανθρώπου.

Με λεπτότατες εγχειρήσεις κι άλλες επεμβάσεις πάνω σε κύτταρα θα επισκευάζονται και ανανεώνονται ένα-ένα τα τμήματα του οργανισμού και ο άνθρωπος θα ξαναβγαίνει από το εργαστήριο αυτό της ζωής εντελώς υγιής, ανανεωμένος, ακμαίος και δυνατός.

Ο Αϊνστάιν με την εξίσωση $E=Mc^2$ βοήθησε τα νεκρόφιλα γεράκια να αποδομήσουν την ύλη και να φτιάξουν τα φρικτά ατομικά όπλα που σήμερα θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή μα και την ίδια τη φωλιά της, τη Γη και ολόκληρο το σύμπαν.

Η ILA με την εξίσωση $M=E:c^2$ θα μπορεί να αναδομεί το άτομο, να συνθέτει μακρομόρια για να τα χρησιμοποιεί για επισκευή των κυττάρων.

Η ILA θα καταργήσει το θάνατο.

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός της ILA θα γίνει επαγωγικά. Ξεκινώντας από τη

συλλογή και καταγραφή σε μικρότερους κομ-
πιούτερς των απαραίτητων πληροφοριών και
γνώσεων θα προχωρήσουμε στον προγραμματι-
σμό των Η/Ε ERN, GIOR, LIZA κ.λ.

Οι τρεις αυτοί υπερκομπιούτερς θα συνδέ-
θούν τελικά με την ILA, θα ανταλλάσσουν πλη-
ροφορίες και θα αλληλοσυμπληρώνονται.

Τότε το πρόγραμμα της Αθανασίας θα 'ναι
χειροπιαστή πραγματικότητα!

Πότε θα γίνουν αυτά;

1ο. Όσο περισσότεροι και περισσότερο εργά-
ζονται για το πρόγραμμα τόσο γρηγορότερα
θα γίνουν όλα.

2ο. Όσο γρηγορότερα συγκεντρωθούν τα οικο-
νομικά τόσο ευκολότερα και γρηγορότερα θα
ολοκληρώσουμε τα προγράμματα.

3ο. Εμείς που το ξεκινάμε, έχουμε θέληση,
διάθεση και θα εργαστούμε σκληρά και με
πίσημα.

Με 10 χρόνια εντατικής εργασίας θα
κατορθωθούν τα πρώτα όμορφα αποτελέσματα
για την μακροβιότητα των ενδιαφερόμενων.

Υπολογίζουμε σε 50 χρόνια να αρχίσει
η εφαρμογή του προγράμματος "αθανασία"
(κωδικό όνομα IMMORTAL). Εννοούμε την πλήρη
λειτουργία της Η/Ε ILA και των αδελφών της
Η/Ε ERN ΚΑΙ GIOR.

**ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑ-
ΛΗ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "IMMORTAL"**

Για ν' αρχίσει η ανάπτυξη του προγράμμα-
τος "IMMORTAL" υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:
α) Ν' αρχίσουμε τώρα αμέσως με ομάδες συνει-
δητοποιημένων επιστημόνων και άλλων ανθρώ-
πων που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν.

Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει ν' αρχίσει
σκληρή εργασία για το μεγάλο πρόγραμμα με
ταυτόχρονη συγκέντρωση των απαραίτητων
χρημάτων για την έναρξη και το προχώρημα
του προγράμματος, την κατασκευή και αγορά

μηχάνημάτων και εγκαταστάσεων.

Ετσι θ' αρχίσουν και θα προχωρήσουν οι έρευνες και τα πειράματα για έχουμε σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα.
β) Αρνήση όλων των επιστημόνων του κόσμου να στρατευονται και να πουλιούνται στους θανατόφιλους βρυκόλακες που εξουσιάζουν τη ΓΗ και παράγουν έφευρέσεις ανθρωποκαταστρεπτικές.

Όλοι μαζί οι επιστήμονες θα μπορούσαν πολύ σύντομα να προχωρήσουν τις έρευνες για τη διατήρηση της ζωής, τη μακροβιότητα και αθανασία των ανθρώπων.

γ) Ανατροπή όλων των θανατόφιλων βρυκολάκων και των κατεστημένων και ξεκίνημα όλης της ανθρωπότητας για τη μεγάλη εποποιία της αθανασίας με όλα τα μέσα.

Από τις 3 περιπτώσεις, η μόνη εφικτή, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτόμαστε και ν'αγωνιζόμαστε για την τρίτη (γ) περίπτωση.

Η περίπτωση β δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες και παραμένει σαν απλή σκέψη. Για την α περίπτωση χρειάζεται αμέσως:

--Αυτοχρηματοδότηση, με τη δημιουργία αυτοοργανωμένων ομάδων μακροβιτών με πρωτοβουλία των αναγνωστών αυτού του βιβλίου και των άλλων εντύπων που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά.

--Συντονισμός όλων των αυτοοργανωμένων ομάδων και ατόμων για τη δημιουργία, το συντομότερο, κέντρου ερευνών.

--Για την έναρξη του προγράμματος θα γίνει πανελλαδικό ή και παγκόσμιο συνέδριο που θα βάλει τις βάσεις λειτουργίας, θα κάνει τον καταμερισμό των διάφορων εργασιών και θα αξιοποιήσει τους συγκεντρωμένους πόρους για τη ροή του προγράμματος IMMORTAL.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Ξεκινάμε!

Λίγοι μα αποφασισμένοι στην αρχή.

Πολλοί και δυνατοί αργότερα.

Ξεκινάμε για τη μεγάλη εποποιία,

οι λίγοι

που δεν σκυβουν,

δεν υποτάσσονται,

δεν λυγίζουν,

δεν κολώνουν,

δεν αφομοιώνονται,,

αρνούνται να πεθάνουν,

λατρεύουν τη ζωή,

θέλουν να ζήσουν για πάντα.

Εγκαταλείπουμε με αηδία τα βαλτόνερα του σαπισοπολιτισμού, τη ρουτίνα της βαρετής καθημερινότητας, τα καλούπια του κομφορμισμού.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για το μεγάλο έπος, του πιο μεγαλόπνου αγώνα της ιστορίας

Όποιος δεν έχει αγώνα θα'χει αγωνία.

Την αγωνία να βαδίζει σκυφτός προς το θάνατο και την εκμηδένιση, γυρίζοντας ξεδιάντροπα τα οπίσθιά του στη ζωή που τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες.

Ο αγώνας είναι δύσκολος, μακροχρόνιος, ανηφορικός, πολύπλευρος μα ω ρ α ί ο ς. Πέστε μας με τι άλλο καλύτερο ν'ασχοληθούμε;

Ενας αγώνας στολισμένος με τα πιο υψηλά ιδανικά της απελευθέρωσης από την τυραννία του θανάτου και της ανυπαρξίας, του αιώνιου έρωτά, της αγέραστης νιότης με έπαθλο την: α θ α ν α σ ί α !

Ξεκινάμε αποφασισμένοι,

να δώσουμε σάρκα και ζωή στα οράματα χιλιάδων γενεών, ν'αλλάξουμε τη ροή της ιστορίας των 100 τελευταίων καθοδικών αιώνων μιζέ-ριας, να στρέψουμε την επιστήμη προς τη ζωή ν'αντιστρέψουμε την κατηφορική πορεία του ανθρώπου προς την άβυσσο της αυτοκαταστρο-

φής που τον σέρνουν οι εξουσίες.

Ξεκινάμε τώρα μ' ασυγκράτητη ορμή μα και με ήρεμη αποφασιστικότητα.

Ξέρουμε τι θέλουμε,

θέλουμε αυτό που ξέρουμε,

μπορούμε αυτό που ξέρουμε και θέλουμε!

ποιος μπορεί να μας σταματήσει; Κανείς.

Ξεκινάμε,

τώρα που ο σαπισοπολιτισμός καταρρέει μέσα στα αβυσαλέα αδιέξοδά του μαζί με την ψευτοκουλτούρα του, τις κοσμοθεωρίες και αβιοθεωρίες του και τη χαοτική αφιλοσοφία του.

Ξεκινάμε για τις απάτητες κορφές,

τώρα που σάπισαν τα κατεστημένα της Δύσης και σωριάστηκαν συντρίμια τα καθεστώτα της Ανατολής, δικαιώνοντας για μια ακόμα φορά τα δικά μας οράματα για ένα άλλο πολιτισμό της ζωής, της ελευθερίας, του έρωτα και της χαράς που είναι σαφέστατα πιο όμορφος από το σημερινό.

Ξεκινάμε να φτιάξουμε τον καινούριο κόσμο χωρίς ανταγωνισμούς και πολέμους, χωρίς στρατούς και σύνορα, χωρίς εκμεταλλευτές, εξουσιαστές και καταπιεστές, χωρίς ρύπανση και θανατηφόρες ακτινοβολίες, χωρίς άγχη, απωθημένα και νευρώσεις, χωρίς ιεραρχία και τυραννία.

Ξεκινάμε για τη νέα κοινωνία των ελευθερών ενώσεων απελευθερωμένων και χαρούμενων ανθρώπων. Την κοινωνία του έρωτα, της ελευθερίας, της πανανθρώπινης αδελφότητας, της οικολογικής ισορροπίας, της υγείας, της μακροβιότητας και α θ α ν α σ ί α ς:

Ξεκινάμε,

ανοίγοντας τους καινούριους δρόμους ανάμεσα στα ναυάγια και τα ερείπια του παλιού κόσμου που γκρεμίζεται και σιγοσβήνει:

-- Τίποτα δε γίνεται, αν δεν αρχίσει!

Γι' αυτό εμείς αρχίζουμε. ΤΩΡΑ.

--Τίποτα δεν ξεκινά, αν κάποιος δεν το ξεκινήσουν.

Γι' αυτό το ξεκινάμε εμείς ΤΩΡΑ.

--Τίποτα δε γίνεται σε μια μέρα, μα και τίποτα δε γίνεται, αν δεν αρχίσει μια συγκεκριμένη μέρα.

Γι' αυτό και μεις ξεκινάμε αυτή τη μέρα, που θα είναι η αρχή μιας νέας χρονολογίας, μιας νέας εποχής.

--Ο κόσμος δεν ήταν πάντα έτσι και δεν θα τον αφήσουμε να 'ναι πάντα έτσι.

--Η αναβολή οδηγεί στη χώρα του ποτέ.

Οι "αρχιχασάπηδες" της ιστορίας (Αλέξανδρος, Ατίλας, Ναπολέον, Χίτλερ, Ι. Εξέταση, κογκισταδόροι, αποικιοκράτες και άλλοι, μπορούσαν με τους μακάβριους στρατούς τους να σκοτώσουν χιλιάδες ανθρώπους. Δεν μπορούσαν όμως να καταστέψουν ολόκληρη την ανθρωπότητα, τη ζωή και τη Γη.

Οι σημερινοί έχουν και τα μέσα και την αφρόσύνη να κάνουν αυτό το υπερέγκλημα!

Να γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος και δε μένει πια άλλος χρόνος.

Πρέπει να ξεκινήσουμε ΤΩΡΑ.

Να προ-λα-βου-με!

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

1ο. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ (Διήγημα κοινωνικής και επιστημονικής φαντασίας.

2ο. ΥΓΕΙΑ-ΜΑΚΡΟΒΙΩΣΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ (Πρακτικοί τρόποι για απόκτηση σιδερένιας υγείας, κατάλληλη διατροφή, νευρική ισορροπία κ.λ. για όλες τις ηλικίες. θα είναι συμπλήρωμα αυτού του βιβλίου. θα αναφερθούν όλα τα νεότερα σχετικά με τα προγράμματα ΜΑΚΡΟΒΙΩΣΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ (IMMORTAL) ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ.

Να το αναζητήσετε τον Οχτώβρη, από τις εκδόσεις ΘΕΡΣΙΤΗ (ΝΤΑΙΖΗ. ΑΛΕΞΑΝΡΑΚΗ. ΤΖΑΒΕΛΑ 19, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΤΗΛ: 36 13 920.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΡΣΙΤΗ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Ο εκδοτικός οίκος "ΘΕΡΣΙΤΗΣ" εκδίδει με καλές τιμές βιβλία, κυρίως νέων συγγραφέων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 19, πάροδος Εμμ. Μπενάκη,
ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 36 13 920. ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ:

1. ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΣΤΩΝ, ΑΡΓ. ΤΣΑΚΑΛΙΑ, σελι-
δες 104, έκδ. 1986. (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ).
2. ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, του ίδιου.
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΜΑΡΤΗΣ 1987, ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1987, ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ
ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
3. ΟΡΙΣΤΗΚΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, 1987
ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ.
4. ΜΑΥΡΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ,
1988..... ΔΡΧ. 100
5. Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Α, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΦΟΥΖΑ
-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 1987..... ΔΡΧ. 200
6. ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΓ. ΤΣΑΚΑΛΙΑ, ΣΕΛ. 96,
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ, 1988..... ΔΡΧ. 300
7. ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΑΡΓ. ΤΣΑΚΑΛΙΑ με τη
συνεργασία μαθητών-μαθητριών Γ τάξης
26ου Γυμνασίου Μαρασλείου..... Δρχ. 100
8. ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ, του ίδιου με τη
βοήθεια των μαθητών-μαθητριών του ίδιου
σχολείου, 1990..... ΔΡΧ. 300
9. Η ΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Χ.Χ. ΣΕΡΙΦΗ, 1990..... ΔΡΧ. 100
10. ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΡΓΥΡΗ ΤΣΑΚΑΛΙΑ, 1990, ΔΡΧ. 500



Με γέννησαν, χωρίς να με ρωτήσουν, ζω χωρίς να ρωτώ κανένα.

Υποστηρίζω ότι ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας το μυαλό του: Σκέψη, θέληση, συναισθημα, φαντασία και την επιστήμη, ΜΠΟΡΕΙ να φτάσει στο τομα στη μακροβιότητα και αθανασία.

Απλά μέχρι σήμερα δεν έφαξαν το θέμα οι "αρμόδιοι" επιστήμονες γιατί ήταν απασχολημένοι με την κατασκευή πυρηνικών όπλων, ανθρωποπαγίδων και διαστημοπλοίων.

Αφού βρήκαν τρόπους να διατηρούν τα τρόφιμα δεν θα κατορθώσουν να διατηρήσουν τη ζωή; Κι αν δεν το θελήσουν, το θέλουμε και θα το κάνουμε εμείς!

Τα αίτια που πεθαίνουν οι άνθρωποι δεν είναι ακατανίκητα. Όπως ο άνθρωπος νίκησε το φυσικό φαινόμενο της βαρύτητας, πέταξε στον αέρα, ανέβηκε και περπάτησε στα κενά χαμηλού διαστήματος, έτσι θα νικήσει και το θάνατο για να ζήσει για πάντα λέπτερος και χαρούμενος.

Όταν διαβάσετε αυτό το βιβλίο, θα βεβαιωθείτε πως η μεγάλη αυτή μέρα δεν βρίσκεται πολύ μακριά!

Θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε.

Αργύρης