

NEOI ΔΡΟΜΟΙ

ΠΟΙΟΣ είμαστε. Σκοπός. Θεμελιακές αρχές. Οργανωτική δομή Συνολιστών ΒΒασικές αρχές. Νέος τρόπος ζωής:

--Ανήκουμε στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Προσπαθώντας να δόσουμε μια συνολική απάντηση-πρόταση-λύση για τα προσωπικά, κοινωνικά και γενικά προβλήματα ονομάσαμε την προσπάθειά μας ΣΥΝΟΛΙΣΜΟΣ.

ΙΔΕΑΚΟΙΟΣ: Αγωνιζόμαστε για μια αντιεραρχική, αντιεξουσιαστική κοινωνία απελευθερωμένων και ευχαριστημένων ανθρώπων.

2. Θεωρούμε αντίθετη με το Σύνολισμό και εχθρική ενάντια στον άνθρωπο η θέση ιδεολογία, κοσμοθεωρία, θρησκεία κ.λ. που δέχεται η θέτη Ιεραρχική οργάνωση της κοινωνίας, εξουσιασμό. και ειμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ηθελητή ηγεσίας, κεντρικής επιτροπής, αρχηγού, γενικού γραμματέα και γενικά διευθυντών και διευθυνόμενων, αρχόντων και αρχόμενων, ανώτερων και κατώτερων, (π.χ. Καπιταλισμός, Μαρξισμός, Σοσιαλισμός, Φασισμός κ.λ.).

3. Παραδεχόμαστε σα φίλους και συναγωνιστές, αποφεύγοντας ηθελητή μαζί τους, δλους τους αντιεξουσιαστές του ίδιου, αναρχικούς, αμφισβήτησης, ακομμάτιστους, ανεξάρτητους είτε σαν άτομα είτε σαν πυρήνες, ομάδες, ενώσεις, ομοσπονδίες κ.λ. που αρνούνται την Ιεραρχική δομή της κοινωνίας, αγωνίζονται να την αλλάξουν και οραματίζονται ένα καινούριο ίδισμο χωρίς εξουσιασμό, κατιπέρεση και ειμετάλλευση. Όλους αυτούς, διαφορές και ιδιαιτερότητες οιαν παρουσιάζουν, οπωσδήποτε οιαν ονομάζονται, τους θεωρούμε συγγενείς και συναγωνιστές.

4. Ήνδιαφερόμαστε μέ το τί θα κάνουμε εμείς στην καθημερινή ζωή και δράση και δχτι με το τί κάνουν ή δεν κάνουν οι άλλοι συγγενείς. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλουμε να κάνουμε που δεν μας μένει καθόλου χρόνος ν' ασχολούμαστε με τους άλλους. Επιδιώκουμε τη συνεργασία, την προσέγγιση, τη φιλία μαζί τους γιατί οι επιλογές δράσης και οργάνωσης είναι δική τους υπόθεση.

5. Οργανωτική Δομή Συνολιστών: Χρυσός κανόνας: Οποιαδήποτε οργανωτική έκφραση πρέπει να αντικατοπτρίζει και να είναι σύμφωνη με το οραμα της κοινωνίας που θέλουμε να κτίσουμε. Να κατοχυρώνει την ελευθερία, την αυτοτέλεια και ιδιαιτερότητα ηθελητού ή συνόλου και ταυτόχρονα να βοηθάει το συντονισμό της δράσης για την επιτευξη των στόχων και του σκοπού. Σαν βασικές αρχές θεωρούμε αυτή τη στιγμή: α) Την αντιεραρχική αυτοοργάνωση σε πυρήνες και ομάδες και β) Το συντονισμό και την ομοσπονδοποίηση των αυτοοργανωμένων ομάδων.

6. Κοινά σημεία δλων των ατόμων, ομάδων και πυρήνων είναι μόνο δύο:
α) Ο Κοινός ΣΟΠΟΣ του επαναστατικού κινήματος όπως ορίστηκε στην αρχή.
β) Ο κοινός εχθρός όπως περιγράφεται στο Νο 2.

Τα δυό κοινά σημεία είναι μια ιστορική ανάγκη για το ξεπέρασμα της πολυδιάσπασης δλου του αντιεξουσιαστικού χώρου και το άνοιγμα του δρόμου για τον κανονικό ιδρυτικό ιδρυτικό. Η σχολαστική αναζήτηση διαφορών, συμφωνιών στις λεπτομέρειες, δήθεν απόλυτης ιδεολογικής καθαρότητας, ταύτισης, μαντρώματος σε ομάδες ετερόνλητων ατόμων, αντιπαραθέσεων και ατέλειωτων συζητήσεων και καυγάδων για το ποιός έχει δίκιο κ.λ. είναι μαζωχιστική σπατάλη χρόνου και δυνάμεων και φυσικά χαρά και αγαλλίαση των εχθρών της ανθρωπότητας οπουδήποτε χρώματος και σπρατοπέδου.

7. Βασικές Αρχές των "Νέων Δρόμων":

- α) Άλληλεγγύη, συνεργασία, αλληλοβοήθεια, κοινοχρησία δλων με δλους.
β) Απόλυτη συνέπεια λόγου και πράξης.
γ) Ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
δ) Απόλυτη κατοχύρωση της ελευθερία του ατόμου σε δλα τα επίπεδα. (Έκφραση, γνώμη, μη επέμβαση στη ζωή του, κοινή αντιμετώπιση των προσωπικών προβλημάτων, σιγουριά για το αύριο, οικονομική κατοχύρωση, κάλυψη του ατόμου από το σύνολο σε δλες τις ανάγκες και δυσκολίες της ζωής του, διαφωνία και αντίθεση με την "πλειοφηφία" κ.λ.).
ε) Ελεύθερος έρωτας απελευθερωμένων ισότιμων φίλων (δχι στον ανταγωνισμό, τη φαλοκρατία και το φεμινισμό, τα μόνιμα μονογαμικά ζευγαρώματα, το γάμο, την οικογένεια, την αποκλειστική ιδιοκτησία και χρήση του ή της συντρόφου, τη ζήλια, κ.λ.).
ζ) Ελεύθερη συμμετοχή σε κοινοχρησιακές ομάδες, κομμούνες, κοινόβια, παραγωγικές και λοιπές μονάδες, πάντα σύμφωνα με το όραμα της μελλοντικής απελευθερωμένης κοινωνίας που οραματίζόμαστε και παλέβουμε να κτιστεί. Σημείωση: Όσα δεν μπορούν να γίνουν αμέσως, σήμερα, σε μεγάλους ψευγραφείους χώρους ή σε πλανητικό επίπεδο το πραγματοποιούμε μέσα στις ομάδες -στο μέτρο του δυνατού-. Αυτά είναι τα έμβρυα του καινούργιου ιδρυμού και αυτό απαιτεί η συνέπεια προς το Σκοπό και τους στόχους μας. Για να γίνει ηδίτι πρέπει ν' αρχίσει. Δεν γίνονται όλα σε μια μέρα μα και δεν γίνονται ποτέ αν δεν αρχίσουν μια συγκεκριμένη μέρα. Αρχίζουμε καθημερινά εκεί σταματήσαμε χτές. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική των συνολιοτών.

- 7.0. Συνολισμός απορρίπτει χωρίς λύπηση και δισταγμό, διαβρώνει, ξεθεμελιώνει και καταστρέφει με ιάθε τρόπο δλους τους καταπιεστικούς θεσμούς -στύλους- των κατεστημένων, που εφεύραν οι εξουσιαστές της ανθρωπότητας για να αναπάγουν και διαιωνίζουν την καταπίεση και εκμετάλλευση. π.χ:
--Την ιδιοκτησία ιάθε μορφής. Στη θέση της βάζουν την κοινοχρησία.
--Το γάμο, την οικογένεια και τις συγγένειες. Δεχόμαστε μόνο τη φιλία

τον ελεύθερο έρωτα, την αλληλεγγύη και αλληλουποστήριξη μέσα στις κοινοχρησιακές ομάδες. Είμαστε όλοι ένα.

--Τα ιδήματα και όλες τις ιεραρχικές οργανώσεις. Εφαρμόζουμε την ελεύθερη αυτοοργάνωση, το συντονισμό και ομοσπονδοποίηση, σύμφωνα με τις αρχές μας.

--Την ιρατική, θρησκευτική, φιλοσοφική και εθνική φευτοθεική, τα ταμπού, τις απαγορεύσεις και τις πρεπολογίες. Δεχόμαστε σαν ανώτατα θεατικά τον έρωτα, την ελεύθερία και την αυτοσυντήρηση με ελεύθερη παραγωγική εργασία. Αυτά είναι και τα μόνα σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση.

--Τις πατρίδες, τα σύνορα, τους τοπικούς, τον εθνικισμό, το ρατσισμό, τους στρατούς, τα ανθρωποτόνα όπλα, τα κράτη, τις αυτοκρατορίες (συνασπισμοί, συμμαχίες), την εκμετάλλευση και τον εξουσιασμό ανθρώπου από άνθρωπο και λαού από λαο. Δεχόμαστε μια πανανθρώπινη πλανητική κοινωνία χωρίς τις παραπάνω βλακείς και διαιρέσεις. Στην κοινωνία αυτή που οραματίζουμε όλα τα άτομα θα βοηθιούνται να εκτελέσουν το σκοπό του ανθρώπου χωρίς εμπόδια: Σκοπός του ανθρώπου είναι να ζήσει δύο πιο πολύ μπορεί και να απολαύσει όλα τα αγαθά του διορφου πλανήτη μας πάντα με τους άλλους και ποτέ σε βάρος άλλων.

--Κάθε μορφή θρησκείας, πίστης σε θεούς, δαίμονες, μούρες, τύχες, εξώκοσμες ή μαγικές δυνάμεις. Η ανθρώποτητα μπορεί μόνη της να φτάσει στα όφιστα συαλοπάτια της ελεύθερίας και τού έρωτα χωρίς τη βοήθεια θεών, αγίων, παπάδων και σωμάτων.

--Απορρίπτουμε με αιδία κάθε μορφή ανταγωνισμού για την απόκτηση και αποταμίευση αγαθών και χρήματος σε βάρος των άλλων, την άμιλλα, τη μισθοτή σκλαβιά, τη φιλοπρωτεία και τον πρωταθλητισμό, το ηυνηγητό θέσεων, αξιωμάτων, διακρίσεων, βραβείων, επαίνων ι.λ.ο άνθρωπος πρέπει να μοιράζεται όλα τα αγαθά του ιδίου με τους άλλους και ποτέ σε βάρος ή χωρίς τους άλλους.

--Δε γινόμαστε οπαδοί, θαυμαστές και λάτρες ποδοσφαιρικών ομάδων, μουσικών συγκροτημάτων, "αστεριών" του ηινηματογράφου και του τραγουδιού, ούτε ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους σε ιαλλιτέχνες και τεχνίτες. "Όλες οι εργασίες και τέχνες που παράγουν αγαθά χρήσιμα για την αυτοσυντήρηση, την ευκολία και την ευχαρίστηση των ανθρώπων είναι ιαλές." Όλοι δύοι ασχολούνται μ' αυτά είναι ιαλλιτέχνες π.χ.ο γεωργός, ο φαράς, ο οδοκαθαριστής, ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής, ο σιδεράς, ο παπούτσις, ο ηθοποιός, ο ράφτης. ι.λ.

--Δεν συμμετέχουμε σε έθιμα και τελετές παλαιοοισμού τύπου, αποφεύγουμε τα στοιχήματα, τη χαρτοπαικία με λεφτά, τα ναριωτικά, τον αλκοολισμό και όλες τις συνήθειες που φθείρουν την υγεία, περιορίζουν την ελεύθερία και τη δράση και δημιουργούν εξαρτημένα ανθρωπάκια ανέναντα για την απόλαυση, τον έρωτα και τη χαρά των ξγάνα για τον καινούργιο ιδίου.

9. Κατενούργιος τρόπος ζωής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι συνολιστές-στριες δημιουργούν κατενούριο τρόπο ζωής και βιοπρακτικής. Η ζωή και η δράση τους είναι ένα φωτεινό παράδειγμα που διακηρύσσει ιάθε στιγμή τις αρχές και το Σηνοπδ. Ευκολότερα οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα ξεκινήσουν για τον κατενούριο ίδισμο βλέποντας πώς ζούμε και τι ήδη ουμε παρά ακούγοντας τα επιχειρήματά μας. Ο ίδισμος βαρέθηκε πια τα λόγια και σιχάθηκε δλους τους φαρισαίους.

Η απέραντη φιλία και αλληλεγγύη μεταξύ μας όμορφος τρόπος φυχαγωγίας, η αισιόδοξη αντιμετώπιση της ζωής και των προβλημάτων της, ο καθημερινός αγώνας για την κατενούρια κοινωνία χωρίς ανυπομονησία και άγχος, η αγάπη μας στη μητέρα φύση, η εξαφάνιση της ανασφάλειας και αβεβαίότητας για το μέλλον αφού δύο στηρίζουν το ίδιθε άτομο σε ίδιθε περίπτωση οικονομικής και άλλης δυσκολίας, η κοινοχρησία και άτιδηποτε άλλο ομορφαίνει τη ζωή είναι ένα μέρος της πρακτικής μας. Ζούμε τη μελλοντική κοινωνία από τώρα στο μέτρο του δυνατού, γιατί δε βλέπουμε καμιά άλλη καλύτερη μορφή ζωής. Αρχίζουμε από τώρα γιατί τίποτα δε γίνεται αν δεν αρχίσει.

Η επόμενη μάζωξη που μπορεί να τροποποιηθεί, βελτιώσει, αναπτύξει και διορθώσει τα παραπάνω θα γίνει το Δεκέμβρη του 1987. Οι παραπάνω αποφάσεις δεσμεύουν μόνο αυτούς που τις πήραν.

Κατενούριος Δρόμος