

«Δεν μπαίνουν στο κεφάλι καινούριες ιδέες,
αν δεν πεταχθούν έξω οι παλιές.»

Δρχ.
20

Τεύχος
5

Νέοι Δρόμοι



- Το πρόβλημα "Εκπαίδευση"
- Καταγγελία
- ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- Αυτοοργάνωση
- Φαινόμενο "Βία"
- Η χρεοκοπία του Ιεραρχικού
"Σοσιαλισμού"

Το πρόβλημα "Εκπαίδευση" (Μιά άλλη άποψη)

"Εμποδίστε την αναπαραγωγή του τεράτος και σύντομα θα το δείτε νεκρό."

Οποιαδήποτε εμπλοκή στη λειτουργεία της μηχανής αναπαραγωγής της αρχουσας ιδεολογίας που λέγεται "εκπαίδευση" κάθε βαθμίδας είναι μιά επαναστατική πράξη. Δεν είναι επανάσταση, είναι επαναστατική πράξη.

Μικρές ή μεγάλες αντιστάσεις και αντιδράσεις στο βιασμό των παιδιών, στον πνευματικό εκμαυλισμό και τη σκοταδιστική αποπλάνησή τους είναι μικρές ή μεγάλες επαναστατικές πράξεις.

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα ίδια τα παιδιά αντιστέκονται απεγνωσμένα στη σχολική καταπίεση. Σε ολοκληρό τον κόσμο τα παιδιά, στην συντριπτική τους πλειοφηφία, δεν αγαπούν το σχολείο. Το θεωρούν καταπιεστικό και τυρρανικό θεσμό. Διαισθητικά καταλαβαίνουν πως είναι τόπος βιασμού της προσωπικότητας, εργαλείο αφομοίωσης και ένταξης στο καταστημένο, δργανό εκπαίδευσης με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν.

Απόδειξη της συνειδητής ή αυθόρυμης και ασυνειδητής αντιστασης είναι πως σε δλα τασχολεία του κόσμου υπάρχει πρόβλημα πειθαρχίας, θεσπίζονται εξοντωτικές ποινές, επιβάλλονται εξουθενωτικά ωράρια εργασίας και δουλειές στο σπίτι, ενώ τα παιδιά εξεγείρονται και αντιδρούν με κάθε τρόπο. Σ' δλο τον κόσμο τα παιδιά χαίρονται και ξεφωνίζουν με ενθουσιασμό όταν πληροφορηθούν ότι αύριο δεν εχει μάθημα, όταν τούς πούνε για εκδρομή, όταν κερδίζουν χρόνο χανοντας "μαθήματα". Μερικά αντιδρούν με τρόπο που μάς φαίνεται παράλογος, μουτζουρώνοντας τα θρανία, τους τοίχους, τίς τουαλέτες. Άλλα τρώνε τα γραφικά εργαλεία, αλλα σπάζουν τά έπιπλα και καταστρέφουν ότι μπορέσουν, αλλα γράφουν συνθήματα χωρίς φαίνομενικό νόημα, "αισχρολογιές", "ύβρεις", κ.λ. Ακόμη και η καζούρα στούς δασκάλους οι αταξίες στην "τάξη", το σκασιαρχείο η κοπάνα, οι "αδικαιολόγητες" απουσίες είναι περίτρανες αποδειξεις ότι τα παιδιά αντιστέκονται, δυσκολεύοντας το έργο της καταστολής και αφομοίωσης.

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Μια άλλη, πιο προχωρημένη και οργανωμένη μορφή αντίστασης είναι οι καταλήψεις των σχολείων από μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές. Βέβαια δεν φέρ-

νουν τα επιθυμητά αποτελέσματα γιατί είναι μόνο επαναστατικές πράξεις, δεν είναι η επανάσταση, αλλα τι άλλο φανερώνουν παρά την αρρώστεια του συστήματος και την καθολική αντίσταση στο σκοτεινό αφομοιωτικό έργο του κατεστημένου. Μπλοκάρουν τη λειτουργεία της μηχανής, βοηθούν στη συνειδητοποίηση, καλλιεργούν την ανάγκη της αυθορμητης εξεγερσης και της ελεύθερης αυτοοργάνωσης και συντονισμού για πιο προχωρημένες μορφές πάλης.

Μη βιαστείτε λοιπόν να μουρμουρίσετε το απαισιόδοξο : "έ, και. Τι έγινε; "... Σας απαντάμε πως το μάτι είναι πάντα καλύτερο από το τέποτα. Ο λίγος εξεγερσιακός αέρας είναι πολύ καλύτερος από την απόλυτη άπνοια και σιγή νεκροταφείου που επιδιώκει το κατεστημένο.

ΑΠΟΧΕΣ

Τα ίδια ισχύουν και γιά τις απόχες των μαθητών, σπουδαστών ή φοιτητών. Απόδειξη πως το σύστημα σοφίζεται δλο και καινούριους τρόπους καταστολής και σαμποταρίσματος των αγωνων των νέων. Μειώνει τα όρια απουσιών, απειλεί με χάσιμο της χρονιάς, (εξαρτάται αν είναι χάσιμο ή κέρδισμα), φτάνει στο σημείο να ζητά "δηλώσεις μετάνοιας" και "αποκύρηξης", πετώντας τον φευτοδημοκρατικό μανδύα και φορώντας τη μάρη φασιστική κουκούλα. Να, λοιπόν ακόμα ένα κέρδος από την αντίσταση αυτή. Εεσκεπάζουν τον φευτοδημοκρατικό σύστημα και ανοίγουν τα μάτια των μαθητών, βοηθώντας στη συνειδητοποίηση πως τα κατεστημένα δεν διερθνούνται, ανατρέποντας.

ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Πέρα από τα φτωχά "αιτήματα" και την έλλειψη ακατήσεων, πέρα από οποιαδήποτε σκοπιμότητα και κομματική εκμετάλλευση, όλες οι απεργίες μπλοκάρουν την "εκπαίδευτική μηχανή", οδηγούν στην αντιπαράθεση η τη σύγκρουση ανάμεσα στους δασκάλους και την "ηγεσία" και αναταράζουν λίγο τα βαλτωμένα νερά.

Καταγγελία

Με οργή και αγανάκτηση καταγγέλλουμε σ' ολόκληρο τον κλάδο και το λαδ τη θρασύτατη απόπειρα επέμβασης, στα εσωτερικά του κλάδου, του μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, που έτρεξε να βοηθησει τον κ. Τρίτση με την προτροπή να σταματήσουμε τον αποφασισμένο από τη συντριπτική πλειοφηφία του κλάδου μας αγώνα. Δικαίωμα του ΚΚΕ και της κ. Παπαρήγα να λέει δια ότι θέλει, αλλά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αγνοούν δημοκρατικά παρμένες αποφάσεις με σοφίσματα και τερτίκια που θα τα ζήλευε και ο πιο δόλιος πολιτικά κάντης.

Βέβαια η κ. Παπαρήγα πήρε την πρεπούμενη απάντηση από τα ίδια τα μέλη και στελέχη του κόμματος της μέσα στο MAX του Πολυτεχνείου. Επώνυμοι συνδικαλιστές της ΔΕΕ, αρνήθηκαν να πειθαρχήσουν και απέκρουσαν την απόπειρα επέμβασης στα εσωτερικά του συνδικαλισμού μας από εξωλαδικά κέντρα. Είναι προς τιμή τους αν σταθούν μέχρι τέλους ορθιοί.

Ετσι θα προχωρήσουμε ενωμένοι και ομδφωνα στην χορύφωση του αγώνα και θα αγνοήσουμε τους αυτοκλητούς υποστηρικτές του Τρίτση και της Κυβερνησης.

Η αντισυνδικαλιστική και αντιλαϊκή στάση της κ. Παπαρήγα πήρε ένα ηχηρό χαστούκι μέσα στο MAX από τους ίδιους τους "συντρόφους" της και θα πάρει άλλο ένα από την πραγματοκίηση της Μεγάλης ΑΠΕΡΓΙΑΣ από ολόκληρο τον κλάδο.

(δίπλα δίνεται σε φωτοτυπία η θρασύτατη δήλωση, όπως δημοσιεύτηκε ρετουσαρισμένη από το όργανο του ΚΚΕ)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Μ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σαν απάντηση
στις δηλώσεις της Α.Παπαρήγα μελους τοι
ΕΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην συνέλευση
καθηγητών που έγινε στην αίθουσα MAX
του ΕΜΠ και μέρος της δημοσιεύτηκε στο
Ριζοσπάστη της 23-3-88. Θέμα της συνέλευσης η Πανελλαδική απεργία που προετοίμαζε η ΟΛΜΕ κάνω στις Εξετάσεις.



ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Τετάρτη 23 Μάρτη 1988

Ποδοί βρίσκονται σήμερα αυτά τα τιμήματα του μετώπου παιδείας επιτρέπει την καθοδο των καθηγητών σε απεργία στις εξετάσεις. Νομίζω ότι

Ερείς το ξεκαθαρίζομε: Όπως έχουν σήμερα τα πραγματα. Λέμε όχι στην απεργία σις εξετάσεις. Άλλο λόγιο το τι θα κάνουν οι κομμοινιστές σε περίπτωση ότι τα μαζικά όργανά των καθηγητών καταλήξουν σε μια τέτια απόφαση. Οι κομμοινιστές θα πρωτοστατήσουν στην υποποίηση της

→ υπήρχε. Ρώ γε αγνοεί;
Σίνα η απ. 3 ως οργ. 2.

Δεν τελειώνουν στις εξετάσεις οι αγώνες

ΟΛΟΙ στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΕΥ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ,
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
- ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΡΑ
- ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ

Συνάδελφοι - Συναδέλφισσες

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σήμερα ο αγώνας των εκπαιδευτικών. Μπροστά μας προβάλλει άμεσα:

Είτε η προοπτική κλιμάκωση των αγώνων μας, που αυτό σημαίνει συγκεκριμένα τώρα **ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ** και σταθερή εμμονή σε κάθε περίπτωση στους στους αγωνιστικούς στόχους μας, είτε η «προοπτική» εγκατάλειψης και χαντακώματος του αγώνα μας, που αυτό σημαίνει η αντιαπεργιακή θέση την οποία ορισμένοι προκλητικότατα προβάλλουν ανοιχτά ή με τεχνάσματα δουλεύουν για την επιβολή της. Η υπονομευτική θέση εκφρασμένη με τη μια ή την άλλη μορφή, οφείλουμε ξεκάθαρα να πούμε, πως μόνο τη σύγχιση και την ηττοπάθεια μπορεί να σπείρει στον εκπαιδευτικό κόσμο και μόνο στην υπονόμευση και στον εκφυλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί να συμβάλλει.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίξει με τον αγώνα μας και σε κανέναν δεν πρέπει να επιτρέψουμε να το κάνει.

Οι εκπαιδευτικοί έχουμε φωνή. Αυτή η φωνή, όπως ακούστηκε δυνατή την τελευταία περίοδο ταράζοντας τον ύπνο εκείνων που μας θέλουν άβουλα και πειθείνια όργανα της πολιτικής τους, μπορεί και πρέπει να ακουστεί τώρα ακόμα δυνατότερη. Το εκπαιδευτικό τέλμα που συντηρεί, διαιωνίζει και αναπαράγει η κυβερνητική πολιτική και η υποτιθέμενη αναβάθμιση, δεν θα αφεθούμε να μας παρασύρει στο βυθό του. Τους αγώνες που ήδη πραγματοποιήσαμε δεν θα τους αφήσουμε στη μέση.

Οι αποφάσεις που πήραμε και οι οποίες σφράγισαν τις μέχρι σήμερα κινητοποιήσεις μας, είναι σαφείς και διαγράφουν το μέγεθος της αγωνίας μας μπροστά στη μισθολογική μας εξαθλίωση, στην περιθωριοποίησή μας και την υποβάθμιση της εκπαίδευσης.

«Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, προχωρούμε σε α-

περγία στις σχολικές και γενικές εξετάσεις» (Απόφαση Οργανωτική II). Αυτή την απόφαση που υιοθετήθηκε από την ΟΛΜΕ, κάτω από τη μαζική πίεση και κάτω από την απαίτηση των εκπαιδευτικών να δοθεί συγκεκριμένη προοπτική κλιμάκωσης στους αγώνες τους, καλούμαστε τώρα με τη μαζική προσέλευσή μας στις Γενικές Συνελεύσεις, να την επαναβεβαιώσουμε και —με ενθουσιασμό, σταθερότητα και αγωνιστική συνέπεια— να την πραγματοποιήσουμε καταγγέλοντας και απομονώνοντας κάθε άλλη πρόταση, η οποία αποβλέπει σε «αγώνα για την τιμή των όπλων», με τελική κατάληξη τη διάσπαση και υπονόμευσή μας.

Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαιωνίζοντας τα μόνιμα χαρακτηριστικά του σχολείου, δηλαδή τους ταξικούς φραγμούς, την εντατικοποίηση, την ιδεολογική πειθάρχηση των μαθητών και την καθημερινή μίζερια, η κυβέρνηση σήμερα προκρίνει νέα μέτρα:

- Προσπαθεί ν' αυξήσει ακόμα περισσότερο το σχολικό έτος, με ταυτόχρονη συκοφάντηση των δήθεν αντιπαραγωγικών εκπαιδευτικών. Προχωρώντας στο 2000, η κυβέρνηση αυξάνει τον απόλυτο χρόνο εργασίας για τους εκπαιδευτικούς.
- Εφαρμόζει τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, προχωράει σε νέες διώξεις εκπαιδευτικών, εντείνοντας τον αυταρχισμό και τον φόβο στο χώρο του σχολείου, διαιωνίζοντας έτσι τον χωρισμό των πολιτών σε δυό κατηγορίες.
- Αποβλέπει στο να καταργήσει την επετηρίδα, προσπαθώντας να ρουσφετολογήσει, εγώ με την εισαγωγική επιμόρφωση και τις εξετάσεις για τον διορισμό στα σχολεία, επιχειρεί να ελέγξει τους αδιόριστους - άνεργους εκπαιδευτικούς.
- Με το πρόσχημα της «αναβάθμισης», επιχειρεί να βάλει μπροστά τους μηχανισμούς για την επιμόρφωση - αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Τα παραπάνω συνδέονται με τις προσπάθειες για μεγαλύτερο έλεγχο του εκπαιδευτικού σώματος, που θα καταλήγουν έως και στην άρση της

ΕΠΙΠΡΟΣΗ ΠΡΩΤΑ
ΓΙΑ ΤΕ

ΣΕΙΣ

Σ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

μονιμότητας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι για τα παραπάνω έχει κινητοποιηθεί όλος ο γραφειοκρατικός μηχανισμός του ΥΠΕΠΘ (σχολικοί σύμβουλοι κ.λπ.).

- Καθήλωσε για δύο χρόνια τους μισθούς μας σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, μείωσε σοβαρά την αγοραστική μας δύναμη, ενώ ταυτόχρονα έδωσε παροχές στο στρατιωτικό και δικαστικό κατεστημένο.
- Με αιφνιδιαστικές αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα και στον τρόπο βαθμολόγησης, δημιουργεί αναστατώσεις σε μαθητές - γονείς - εκπαιδευτικούς, ενώ δεν αλλάζει σε τίποτα τη δομή της εκπαίδευσης (στείρα απομνημόνευση των γνώσεων, βαθμοθηρία, ανταγωνισμός, αυταρχισμός, απολυτήρια που οδηγούν στην ανεργία, αύξηση ύλης για τις Γενικές Εξετάσεις στη μέση της χρονιάς κ.λπ.).

ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δοκιμάσαμε ως τα σήμερα αρκετές μορφές πάλης και συναντήσαμε την απάθεια και την αδιαφορία της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας.

Η απόφασή μας για απεργία στις εξετάσεις, αποτελεί κλιμάκωση του αγώνα και είναι ώριμος καρπός της συσσωρευμένης αγανάκτησής μας, απέναντι στο ΥΠΕΠΘ και την κυβέρνηση. Μας οδηγεί —από τις 3ωρες στάσεις και τις 24ωρες απεργίες— σε μια γενική και δυναμική αντιπαράθεση με την εκπαιδευτική κυβερνητική πολιτική. Επίσης εκφράζει και την αντίθεσή μας μ' αυτούς που έχουν μετατρέψει την εκπαιδευτική διαδικασία σ' ένα υποκατάστατο των εξετάσεων, δηλ. του μαθητικού ελέγχου και της κοινωνικής απόρριψης. Οι εξετάσεις είναι η δύναμη και η αδυναμία τους.

Και οι γονείς; Αυτό το επιχείρημα, που ορισμένοι το ανάγουν σε μοναδικό τους όπλο για την υπονόμευση της απεργίας, δεν ισχύει. Οι γονείς ανήκουν σε όλο το φάσμα των κοινωνικών στρωμάτων, αγωνίζονται σαν εργαζόμενοι ενάντια στην εισοδηματική πολιτική, δεν είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία, αποτελούν μόνο ένα ενδεικτικό στοιχείο για το σχεδιασμό της κινητοποίησης και της πάλης μας.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε ΤΩΡΑ όλη την περισυνή και φετινή εμπειρία των κινητοποιήσεων:

- Να πάρουμε όλοι μέρος στις γενικές συνελεύσεις και να εκφράσουμε, με τον πλέον ενωτικό και δυναμικό τρόπο, την απόφασή μας να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
- Να μην επιτρέψουμε σε καμιά ηγεσία να εξαργυρώσει τους αγώνες μας και να μας «πουλήσει» σε πρώτη ευκαιρία.
- Να ξαναδώσουμε στο σώμα των εκπαιδευτικών τη χαμένη του αξιοπρέπεια, μπλοκάροντας τις εξεταστικές διαδικασίες, αμφισβήτώντας —ταυτόχρονα— το ρόλο μας, σαν εξεταστή και κριτή.
- Να προσπεράσουμε με επιτυχία όλα τα σενάρια για αλλαγή του Τρίτη ή τις οικονομικές ψεύτοπαροχές μέσα από την ΑΔΕΔΥ.
- Να ξεπεράσουμε όλα τα υπονομευτικά σχέδια που στήθηκαν σε κομματικά γραφεία και να διατρανώσουμε, ότι —σ' αυτή τη φάση— η απόφασή μας είναι μία και μόνη, ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (με ανοιχτή ημερομηνία για τυχόν αναβολές τους, με απόφαση από ΚΑΛΠΕΣ). Σε περίπτωση που η ΟΛΜΕ αρνηθεί να καθοδηγήσει τον απεργιακό αγώνα, να συντονιστούν οι ΕΛΜΕ που αποφάσισαν απεργία μεταξύ τους.
- ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ με αποφασιστική αρμοδιότητα (κατά σχολείο, ΕΛΜΕ και εξεταστικό κέντρο, καθώς και απεργιακή Επιτροπή δίπλα στην ΟΛΜΕ).
- ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ κατά ΕΛΜΕ.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

- Πραγματικές αυξήσεις που ν' ανταποκρίνονται στο κόστος της ζωής. 20.000 δρχ. και 30.000 διαακτική ΤΩΡΑ.
- Πολιτικά δικαιώματα - κατάργηση του κώδικα - όχι στους πολίτες των δύο κατηγοριών.
- Κανένα Προεδρικό Διάταγμα να μην περάσει. Οχι στην αύξηση του διδακτικού έτους.
- Να απαιτήσουμε να καταβληθούν τα χρήματα των ημέρων της απεργίας.

ΟΒΟΥΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Λύση η αυτοοργάνωση

Ο Τσάρος Πάντων των Ελλήνων Α. Παπανδρέου, "έδωσε επιτέλους την έγκρισή" του, μέσω του Υπουργού Εργασίας γιά να "ενωθεί" η εργατική τάξη της Ελλάδας, το οποίο, θα είναι βέβαια, πάντα κάτω απ' την ηγεσία των Σταχανοβιστών εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ.

Οι σε, εργατοπατέρες της Αριστεράς μη μεγαλη τους χαρά δέχονται να βάλθουν το χεράκι τους γιά να ενισχύσουν αυτή την "ενωτική" πρωτοβουλία - "... το να χέρι νίβετ το άλλο και τα δυό τον κ... του Πασοκ και των βιομηχάνων" - με το αζημείωτο πάντα βέβαια.

Οι εργαζόμενοι όμως έχουν νιώσει στην πλατη τους την φιλεργατική πολιτική της Κυβέρνησης, και έχουν δει πολλές φορές τα κόμματα της Αριστεράς να τους πουλάνε για ένα μερίδιο εξουσίας.

Αυτοί που εμπιστεύονται ακόμα τα κομματοδουλα και τους εργατοπατέρες ολοένα και λιγοστεύουν.

Η λύση πιά βρίσκεται στην ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ.

-Γιατί η αυτοοργάνωση δεν φτιάχνει επαγγελματίες συνδικαλιστές.
-Γιατί η αυτοοργάνωση προωθεί την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, τη δραστηριοποίηση και τη μαχητικότητα.

-Γιατί η αυτοοργάνωση είναι το σπέρμα μιας νέας κοινωνίας που θα γκρεμίσει την άρχουσα τάξη απ' το θρόνο της. Μιας κοινωνίας όπου ο καθένας θα πάρει τη ζωή του στα χέρια του και ο ίδιος θα ρυθμίζει τις υποθέσεις του σε συνεργασία με τους συνανθρώπους του.

Γιατί οι άνθρωποι κι ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι και δεν χρειάζονται κηδεμόνες.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τίποτα από τα παραπάνω, μονάχο του, δεν μπορεί να φέρει οριστικά αποτελέσματα. Κανένας κλάδος, καμία ομάδα ή στρώμα εργαζομένων δεν μπορεί μονάχο του να κάνει επανάσταση. Ομως:

Μικρές, μικρές επαναστατικές πράξεις, μικρές, μικρές τσεκουρίες, μικρές, μικρές αντιστάσεις κι εξεγέρσεις μπορεί κάποια στιγμή να μεταβληθούν σε μια μεγάλη εξέγερση ακόμα κι επανάσταση, όπως οι μικρές σταγόνες στην κορυφή των βουνών φτιαχνούν τα ρυάκια για να σχηματίσουν ποταμάκια που θα ενωθούν όλα μαζί στην πορεία τους για να σχηματίσουντο μεγάλο ποτάμι.

Η μεγάλη εξέγερση των λαών ενάντια στους καταπλεστές κι εκμεταλλευτές τους, η επανάσταση για τη ζωή δεν θα ρθει ουρανοκατεβατή ούτε θα ξεσπάσει μετά από διαταγή κάποιας γερασμένης καθοδήγησης, κάποιου φευτοεπαναστατικού κομματος.

Θα πραγματοποιηθεί με την ελεύθερη αυτοοργάνωση ελευθέρων ανθρώπων όλων των ηλικιών και χώρων δουλειάς κι ανεργίας, με τη συνάντηση όλων των αυτοοργανωμένων ομάδων, δπως τα ρυάκια σχηματίζουν τα ποτάμια, με τον ελεύθερο συντονισμό δράσης για τον κοινό σκοπό, τη δημιουργία κοινωνίας απελευθερωμένων κι ευχαριστημένων ανθρώπων.

Οσοι περιμένουν την επανάσταση από εξουσιαστικά κι εραρχικά κόμματα κι οργανώσεις, βρίσκονται σε λάθος δρόμο και ουσιαστικά ευνοούν την επιβίωση του κατεστημένου. Οσοι ταμπουρώνονται μέσα στον ατομικισμό και τον κλειστοκαρουκισμό τους γίνονται οι ακούσιοι αναστολείς που δίνουν ακούσια πίστωση χρόνου στο σύστημα.

Η εποχή των "φωτισμένων πρωτοπορειών", των εραρχικών "επαναστατικών οργανώσεων", της καθοδήγησης και του μανιπουλαρίσματος, των κλειστών κυκλωμάτων και του "επαναστατικού μονοπάλειου" πέρασε ανεπίστρεπτα. Ήρθε η ώρα της ελεύθερης αυτοοργάνωσης και του συντονισμού για την τελική νίκη.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

**ΤΙ ΕΙΠΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΑΙΧ**

Του Μισέλ Καρτιέ, έκδ. Γλάρος.
Μια δύση γίνεται αντικείμενη καὶ πληρέστερη παρουσίαση των απόψεων του θηραλέου γιατρού, συγγραφέα καὶ αγωνιστή Βίλχεμ Ράιχ. "Ο Ράιχ-λέει

ο Έριχ Θρόμ-είναι μια προφητική απελευθερωτική δύναμη. Αγγιέτε τις ρίζες του κοινωνικού προβλήματος". Μι γι' αυτό κυνηγήθηκε από όλα τα κατεστημένα (Ιατρικό, Ψυχιατρικό, Καπιταλιστικό, Μαρξιστικό, Χιτλερικό κ.λ.). Παραθέτουμε απόσπασμα από προκήρυξή του που βρέθηκε στη Ημέρα το 67: "Επιθυμούμε τη σεξουαλική πραγμάτωση χωρίς να λαβαίνουμε κάθε φορά υπόψη τους ισχύοντες νόμους καὶ τα ηθικά προστάγματα. Θέλουμε να απελευθερωθούμε από κάθε αίσθημα ενοχής καὶ να ζήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες τους πόθους μας. Δε θέλουμε σχέσεις με πόρνες για τ' αγόρια ούτε εγκράτεια για τα κορίτσια... Δε ζητάμε να μας δόσουν αυτό που είναι δικαιώματα μας, αγωνιζόμαστε να το κατακτήσουμε..."

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΧΑΟΣ: "Έκδ. "ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ"

Μια συνοπτική ανάλυση του σεξ. χάους στη κοινωνία του ανταγωνισμού, της ειμετάλλεσης καὶ εμπορευματοποίησης των πάντων. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΕΡΩΤΑΣ, ΗΔΟΝΗ, ΟΡΓΑΣΜΟΣ, ΑΓΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ). Συνέχεια του πρώτου έκδ. "ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ".

Μερικά περιεχόμενα: "Ενστικτα". Ενστικτική ήθικη, Τί σημαίνει απελευθερωμένο άτομο, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΑΓΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ, Αντιρήσεις, Ο έρωτας από τα βρέφη μέχρι τις προχωρημένες ηλικίες, σωστές ερωτικές στάσεις, Ο απόλυτο σέγουρος τρόπος προφύλαξης των πολλαπλών σχέσεων από το ΕΙΤΖ κ.λ. κ.λ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από σελ. 8

Ο χρεωκοπημένος Δυτικός Καπιταλισμός απλώνει το χέρι στον κρατικοποιημένο Ανατολικό Καπιταλισμό για να σώσει οένας τον άλλο. Είναι δύο χρεωκοπημένες αντιλαϊκές αυτοκρατορίες που σίγουρα θα έχουν την τύχη των προηγούμενων αυτοκρατοριών που ρήμαζαν τη Γη τα τελευταία 7.000 χρόνια.

Η λύση του ανθρώπινου δράματος θα βρεθεί μόνο όταν πάψουν οι λαοί να προσμένουν τη σωτηρία τους από επουράνιους κι επίγειους Θεούς.

Τα κόμματα και οι οργανώσεις που πρόσκεινται στη Δυτική ή την Ανατολική αυτοκρατορία είναι πρακτορεία των απανθρωπιστικών αυτοκρατοριών. Ήσσο πιο γρήγορα τα εγκαταλείψουν οι λαοί τοσο πιο γρήγορα θα βρούν το δρόμο τους. Μας σπρώχνουν να διαφωνούμε για ανυπαρκτες διαφορές για να μας τρώνε το φαΐ μας και να μας πατάνε στο λαιμό διαιτωνίζοντας την εξουσία τους. Τα δέντρα δεν ευδοκιμούν κάτω από άλλα δέντρα, ούτε οι άνθρωποι κάτω από άλλους ανθρώπους.

Όταν γκρεμίσουμε τα ιεραρχικά κατεστημένα δεν θα υπάρχουν πια οι "από πάνω κι οι από κάτω" αλλά όλοι θα βαδίζουν δίπλα δίπλα στο δρόμο της προδόου, της ελευθερίας, της επάρκειας σε αρμονία με τη φύση που τόσο βάναυσα καταστρέφει ο ιεραρχικός "πολιτισμός" Ανατολής και Δύσης.

Η χρεωκοπία του ιεραρχικού "σοιαλισμού" ανοίγει το δρόμο στην ελεύθερη αυτοοργάνωση ελευθέρων ανθρώπων.

Ο Κόσμος ανήκει στο σύνολο των κατοίκων του. Όποιαδήποτε επανάσταση δεν μπορεί παρά ναέχει σα σκοπό να καθιερώσει την κοινή χρήση όλων των αγαθών από όλους τους ανθρώπους.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος ούτε άλλος χρόνος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΥΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΧΗΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΜΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΜΑΤΩΣΕΙ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΑΤΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΛΑΙΣΗΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ
ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΣΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΑΖΕ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
ΣΤΟΝ ΣΧΕΙΜΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ

ΤΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΝΟΧΣ ΜΟΥ
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΓΑΝΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΛΙΣΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΔΙΣΒΗΤΙΣΗΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΣΠΑΣΣΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΑΡΧΙΖΩ ΣΤΑ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΝΑ ΔΙΑΦΡΙΝΩ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΜΙΧΛΗ
ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΤΑΝ
ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΕΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ.

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΡΗΣ

Το φαινόμενο "Βία"

(συνεχεια από το τεύχος
Νο 4, σελ 9)

Το αστικό Σύνταγμα λέει ότι κατοχυρώνει το δικαίωμα εργασίας, ζωής, ελευθερίας λόγου, τονα μαζευονται και να συνετερίζονται ελεύθερα οι πολίτες, το οικογενειακό άσυλο, το απόρρητο των επιστολών/τηλεφωνημάτων/τηλεγραφημάτων, την ίδιωτη ζωή του καθενας κ.λ. Το τελευταίο του άρθρο μιλάει για "λαϊκή επαναστατική βία"-- "...οι Έλληνες υποχρεούνται να αντιδράσουν με κάθε μέσο ενάντια σε όποιον επιχειρήσει να παραβιάσει το Σύνταγμα" Αρθ120

Σήμερα το Σύνταγμα έχει παραβιαστεί με τον πιο αναιδέστατο τρόπο από τους ίδιους τους αρμόδιους για την περιφρούρησή του.

Να μερικά παραδείγματα :

1. Το δικαίωμα στην εργασία παραβιάζεται με τις στρατειές των ανέργων από τη μιά και τις ορδές των παρασίτων, διπλοθεσιτών κ.λ. απ' την άλλη.

2. Το δικαίωμα στη ζωή καταστραγείται με την ομαδική δηλητηρίαση από τις τσιμινιέρες ήων καπιταλιστών. Κολυμπούμε σε νέφη δηλητηριώδων αερίων που εξαπολύονται καθημερινά. Κανένας εισαγγελέας δεν διατάσσει τη σύλληφη των δηλητηριαστών φονιάδων, γιατί έτσι θα μειωθούν τα κέρδη της άρχουσας τάξης.

3. Με τους "χοριούς" παραβιάζεται το απόρρητο των τηλεφωνημάτων.

4. Το "συνέρχεσθαι" καταστρατηγείται με τις απαγορεύσεις των συγκεντρώσεων με αποφάσεις του ίδιου του κράτους που πρέπει να τις περιφρουρεί.

5. Η ελευθερία του "θρησκεύειν" καταστρατηγείται με το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικων στα σχολεία (προσηλυτισμός).

6. Η ελευθερία του λόγου εμποδίζεται με το φράξιμο όλων των προσβάσεων στα μέσα μαζικής "Ενημέρωσης" σ' εκείνους που έχουν διαφορετική άποψη για τη ζωή και την κοινωνία.

7. Ο λάός "φηφίζει" αλλά ο αρχηγός αποφασίζει ποιοί θα τον "αντιπροσωπεύσουν" στη "βουλή" με τη λίστα ή με την εγκριση του καταλόγου των υποφήφιων.

8. Τα βασανηστήρια και το ξύλο απαγορεύονται αλλα πραγματοποιούνται μεσα στους δρόμους καθημε-

ρινά ακριβώς από τα όργανα που θα έπρεπε να προστατεύουν τους πολίτες απ' αυτά.

9. Η κλοπή απαγορεύεται και οι εργοδότες κλέβουν ξεδιάντροπα τους εργαζόμενους όπως οι κομπλιναδόροι κλέβουν το δημόσιο πλούτο.

Επειδή, λοιπόν, το Σύνταγμα είναι ένα απλό χαρτί που το παραβιάζει ο κάθε ένας που διαθέτει δύναμη κι εξουσία,

Επειδή έχαναν το λάθος να προτρέπουν σε λαϊκή βία ενάντια σε όποιον το παραβιάζει,

Κάθε αντίσταση, κάθε πράξη ενάντια στην κρατική βία, ενάντια στους καταπιεστές, τους εκμέταλλευτές, τους δηλητηριαστές, κάθε επαναστατική εξέγερση με "οποιδήποτε μέσο" δεν είναι μόνο νομιμη αλλά και υποχρεωτική. Η βία ενάντια στους βιαστές δεν είναι απλά δικαίωμα, είναι καθήκον του κάθε πολίτη.

Οταν οι "αρμόδιοι" δεν κάνουν το καθήκον τους, τότε ο ίδιος ο λαός γινεται αυτόματα αρμόδιος να προστατεύσει τη ζωή, την ελευθερία και το μόχθο του.

Οποιος δεν εξεγερεται, όποιος δεν αντιστέκεται με κάθε μέσο ενάντια στο βιασμό του, όποιος νομίζει πως το να υπομένει μαζωχιστικά το θάνατό του είναι νομιμότητα, ας το μάθει μιά για πάντα. Εκτός από μαζωχας είναι και... παράνομος. Ε, σύ, βολεμένε, αφομοιωμένε παραβιάζεις το Σύνταγμα που "φήφισες" και μια μέρα θα τιμωρηθείς. Είσαι παράνομος.

Σημ : Δεν απευθύνομαι στους "συνειδητοποιημένους επαναστάτες". Απευθύνομαι στο σύνολο του αφομοιωμένου λαού που κανένας δεν του λέει την αλήθεια.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

