

# Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

## ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ!

Μόνο φρίκη και οργή μπορεί να προκαλέσει η ύπουλη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε η συνδικαλίστρια **Κωνσταντίνα Κούνεβα** το βράδυ της 22ης Δεκέμβρη έξω από το σπίτι της. **Φρίκη** γιατί οι δύο πληρωμένοι δολοφόνοι που την ακινητοποίησαν την έλουσαν με βιτριόλι με αποτέλεσμα να υποστεί τρομακτικές ζημιές στην όραση, στο πρόσωπο αλλά και σε εσωτερικά όργανα!!! **Οργή** γιατί το έγκλημα αυτό είχε σαν στόχο μια εργάτρια που αγωνίζεται με δύναμη, χωρίς φόβο και αναστολές ενάντια στην αδικία, την εκμετάλλευση και την καταπίεση που ζούσε καθημερινά η ίδια και οι συναδέλφισσές της. Γιατί η Κωνσταντίνα Κούνεβα δεν είναι μια τυχαία εργαζόμενη. Ως γραμματέας της *Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών* χρειάστηκε πάμπολλες φορές να έρθει σε κόντρα με την εργοδοσία του κλάδου, με τις άθλιες συνθήκες δουλειάς, με τον εργασιακό μεσαίωνα, με το σύγχρονο δουλεμπόριο που βαφτίζεται «ενοικίαση εργαζόμενων», με την καταπίεση, με την κατάφορη καταπάτηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων, με την καθημερινή ξεδιάντροπη κλοπή.

**Έχει εξοργίσει πολλούς από διάφορους άνθρωπους η Κωνσταντίνα.** Τους έχει εξοργίσει το γεγονός ότι μια μετανάστρια, μια γυναίκα, μια καθαρίστρια τολμούσε να γιψώνει τη φωνή της, να διεκδικεί, να αγωνίζεται. Τους έχει εξοργίσει, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό που η Κωνσταντίνα φωνάζει ανοιχτά είναι αυτό που σκέφτονται και οι χλιαρές εργαζόμενες και εργαζόμενοι του κλάδου. Και αυτό τους φοβίζει. Γιατί ξέρουν ότι οι «ωραίες» δουλειές που έχουν στήσει θα τιναχτούν στον αέρα όταν ξεσηκωθούν οι εργαζόμενοι, όταν διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά τους ανήκουν. Και φρόντισαν να κλείσουν το στόμα της Κωνσταντίνας με το φρικιαστικό αυτό τρόπο.

**ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΚΑΛΑ! Γιατί η Κωνσταντίνα δεν είναι μόνη της! Γιατί ο αγώνας και η δράση της δεν αποτελούν μόνο δική της υπόθεση!** Αποτελούν υπόθεση όλων των εργαζόμενων που αγωνίζονται ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, ενάντια στην καταστρατήγηση των εργατικών δικαιωμάτων, ενάντια στο μοντέλο του εργαζόμενου-δούλου που θέλουν να επιβάλουν το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του!

**Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!** Στο κλίμα φόβου και υποταγής που θέλουν να επιβάλουν θα μας βρουν αντιμέτωπους. Η προσπάθειά τους να κάμψουν τις προσπάθειες οργάνωσης των εργατικών αγώνων θα πέσει στο κενό. Και το κύμα συμπαράστασης στην Κωνσταντίνα και τον αγώνα του σωματείου της είναι μια πρώτη απόδειξη, ένα πρώτο δείγμα της αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους.

**ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ!** Όχι μόνο αυτοί που επιτέθηκαν στην Κωνσταντίνα, αλλά και αυτοί που όπλισαν τα δολοφονικά χέρια τους. Αυτοί που για χρόνια και με διάφορες μεθόδους τρομοκρατούν τους εργαζόμενους του κλάδου, οι σύγχρονοι δουλεμπόροι που αξιοποιούν το «πράσινο φως» που τους ανάβει η αντεργατική πολιτική της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, της αφαίρεσης δικαιωμάτων, της επιβολής εργασιακού μεσαίωνα.

**ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ** της έρευνας προς άλλες κατευθύνσεις. Γιατί, πέρα από ψέματα, αποτελούν και ανοιχτή προσβολή προς τον αγώνα και το ήθος της Κωνσταντίνας.

**Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε εργατική συλλογικότητα, κάθε σωματείο να καταγγείλει τη δολοφονική αυτή επίθεση και να εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη του.** Να καταδικάσει το κλίμα τρομοκρατίας που θέλουν να επιβάλουν. Να καταδικάσει τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στον κλάδο, αλλά και την αντεργατική πολιτική που προωθεί αυτές τις απάνθρωπες μορφές εκμετάλλευσης και που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους «αετονύχηδες» να θησαυρίζουν σε βάρος της ζωής των εργαζομένων.

**ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΓΩΝΑΣ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ!**

**ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ!**

**Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ!**

**ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ**

«Ενας ελεύθερος κόσμος» του Κεν Λόουτς

**ΚΥΡΙΑΚΗ 25/1, 7:00 μ.μ. στο στέκι της Ταξικής Πορείας, Σολωμού 12 - 3<sup>ος</sup> όροφος, Εξάρχεια**

# Ταξική Πορεία