

## **ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ**

Ξεχειλήσαμε από οργή και αγανάκτηση , βλέποντας την εικόνα της εμπόλεμης

Βαγδάτης να προβάλεται στην «ειρηνική» Σωληνουργία Κορίνθου . Όχι δεν υπάρχει πόλεμος μόνο στη Βαγδάτη . Υπάρχει οκαθημερινός πόλεμος των ανθρώπων για το μεροκάματο από τη μία και των αφεντικών για τα κέρδη από την άλλη .

Όχι δεν είναι δυστύχημα , είναι προμελετημένο έγκλημα . Δεν είναι το πρώτο για να

είναι τυχαίο , δε θα είναι το τελευταίο για να το αφήσουμε να περάσει έτσι . Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι κιάθε χρόνο δολοφονούνται στα κάτεργα της μισθωτής σκλαβιάς , για να μπορούν τα αφεντικά να διαπραγματεύνονται τις μετοχές τους και οι πολιτικοί προΐσταμενοι να κομπάζουν για την ισχυρή οικονομία , τη δύνατη Ελλάδα , την Ο.Ν.Ε. .

Όχι οι υπεύθυνοι δε βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο . Μην τους πιστεύετε ... για τα μέτρα που θα πάρουν ... για τους υπεύθυνους που θα τιμωρηθούν ... Μην τους πιστεύετε ... Τα ίδια στη Δ.Ε.Η. , τα ίδια στη Μότορ Όιλ , τα ίδια κάθε μέρα στα γιαπιά , στις βιοτεχνίες , στους δρόμους , υπάρχει πολύ αίμα πίσω από τη βιτρίνα και πάνω στις ψηλές καρέκλες . Η δουλειά δεν είναι πια δικαίωμα , είναι εκβιασμός . Το νοίκι , οι δόσεις που τρέχουν , ένα καλό ρούχο , είναι εφιάλτες που στοιχειώνουν τα όνειρα μας .

Η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας μέσα από τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο ίδιο το καθεστώς εργασίας , στις συλλογικές συμβάσεις , στη σταθερότητα της εργασίας , στο ασφαλιστικό , σκοπεύονταν να φέρουν κέρδη στα αφεντικά , αβεβαιότητα , φόβο και αίμα στους εργάτες .

Οι περιώνυμοι συνδικαλιστές , γκρίζες φιγούρες μετά από κάθε ομαδική ή ατομική δολοφονία , έχουν συμπράξει αμετάκλητα με τα αφεντικά και είναι το ίδιο υπεύθυνοι . Είναι το μακρύ χέρι του κεφαλαίου στους χώρους των εργατών . Μακριά από αυτούς ... Εργαζόμενε γνωρίζεις τις αιτίες , ξέρεις τις λύσεις :

### **KAMIA EIPHNI ME TA AFENTIKA**

**Αντιεξουσιαστική Κίνηση Salonika 2003**