

**να μην αφήσουμε
το άσπρο να εξορίσει τ'άλλα χρώματα**



**δευτερο
πειραματιο**

να μην αφήσουμε το άσπρο να εξορίσει τ'άλλα χρώματα

Ἐκδίδεται ἀπὸ φοιτητὲς τῆς ἰατρικῆς Θεσσαλονίκης. Γι' αὐτὸ τὸ τεύχος συνεργάστηκαν ὁ Χρῖστος, ἡ Μαρία, ὁ Βαγγέλης, ὁ Γιώργος, ἡ Ἀγάπη, ὁ Κώστας καὶ ἡ Γεωργία.

Ἑπεύθυνοι: Γιώργος Βασιλάκος Γ.Κ.Μακεδονομάχου 22

καὶ Μαρία Βαρελᾶ Πετροπουλακηδῶν 8

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Σ' αὐτὲς τὶς διεθύνσεις μπορεῖται νὰ στέλνετε τὰ γράμματά σας μ' ὅποιο ὕλικό μποροῦσε νὰ βοηθήσει τὴ βελτίωση τοῦ περιχομένου καὶ τῆς μορφῆς τοῦ περιοδικοῦ.

Για να μην βγει αυτό το τεύχος ερραίστηκαν
βυτοσιόμενα, καθοδηγούμενοι από διεθνή κέντρα, οι
δαιμόνες του τυπογραφείου, της αεφάχτου καθώς
και γνωστός-άγνωστος παρακρατικός.

Αφού τροχοπέδησαν την έκδοση του περιοδικού
πού εΐτανε προγραμματισμένη για τό Μαΐη, παρεμβαλ-
ώντας βειρά ορθογραφικών, καλλιγραφικών και συντα-
ξογραφικών λαθών, προχώρησαν στο διάλο-κλειδί
της συνωμοσίας: τό βραδυ πριν την έκτύπωση
παραβίασαν με αντικλειδί τό μπασούλο που κρύβαμε
τις μεμβράνες και τά χαρτονομίσματα και κλε-
ψανε τό κύριο άρθρο του τεύχους.

Ήτοι κακάχημο και υπερώριμο σα
μωρό, τό τεύχος αυτό περιεχει πληθος λαθών,
παραλείψεων και ανενικαιρων-ηλικιωμένων άρθρων
(π.χ. «μετεκλογικό»).

Οι έχθροι του λαού τρέβουν τά
χέρια τους, ή καλοκουρδισμένη μηχανή τους
δουλεύει ρολοί.



ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Α. Προϊστορία

Τά πρώτα χρόνια τής μεταπολίτευσης, οι φοιτητές αποτελούσαν τό πιό δημοφιλές στρώμα τής Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τό Πολυτεχνεῖο καί ὁ μῦθος του, ἔγινε ἡ αἰτία ἀποδοθοῦν στόν φοιτητή χαρισματικές ιδιότητες, νά ταυτιστεῖ μέ τό πρόσωπο τοῦ λαϊκοῦ ἀγωνιστή, ἕνα εἶδος Ρομπέν τῶν Δασῶν στό πλευρό τοῦ κάθε καταπιεσμένου. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά οἱ Φοιτητές προσαρμόστηκαν μέ εὐκολία στό πρότυπο αὐτό, πού τούς πρότεινε ἡ Κοινὴ γνώμη καί προπαγάνδιζε ἡ Ἄριστερά. Τό Πανεπιστήμιο μετατράπηκε σέ κέντρο πολιτικῶν ἐξορμήσεων, ἐνῶ ἡ ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία σέ πλήρη ἀποδιοργάνωση, ἦταν ἀνίκανη νά ἐπιβάλλει κάποιο ρυθμό μέσα στίς σχολές.

Ἡ ἐπιβίωση τῆς Ἄριστερᾶς καί ἡ συγκρότηση τῆς ἀνατέθηκε στά χέρια τῶν φοιτητῶν. Τό ΝΑΤΟ, οἱ Ἀμερικάνοι, ἡ Τουρκικὴ εἰσβολὴ στήν Κύπρο καταδικάστηκαν ἀποφασιστικά στούς Πανεπιστημιακοὺς χώρους, ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θεσμοὶ παρέμειναν ἄθικτοι ἐκτός ἀπό ἕνα θολό αἴτημα γιά τόν ἐκδημοκρατισμό τους. Ἡ ἐπιστήμη θεωρήθηκε ἐξ' ὀρισμοῦ οὐδέτερη καί ἡ ὑπόθεση τῆς ἐκπαίδευσης ὑπερκομματικό θέμα (!). Τό αἴτημα του ἐκσυγχρονισμοῦ ὑπῆρξε ἡ μόνη ἀναφορά τοῦ Φοιτητικοῦ κινήματος στό Πανεπιστήμιο, ἔμπνευση τῆς Ἄριστερᾶς καί ἀπωθημένους πόθος τοῦ Κεφάλαιου.

Ἡ λογική του «εὐκόλο πτυχίου» ποτέ φυσικά δέν ἐκφράστηκε σάν σύνθημα, ἀλλὰ καθόριζε τίς ἐλάχιστες φοιτητικὲς παρεμβάσεις στήν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία. Λογικό ἐπακόλουθο ἦταν ἡ ἐνσωμάτωση τῆς γενιάς του Πολυτεχνείου (ἀφοῦ πῆρε πτυχίο) καί ἡ περιθωριοποίηση τῆς μερίδας ἐκείνης πού ἀντιστάθηκε μέ ὀποιοδήποτε τρόπο σ' αὐτήν τήν ἐνσωμάτωση.

Τό μεταπολιτευτικό φοιτητικό κίνημα ἀνίκανο νά συγκροτηθεῖ σέ μιά βάση κριτικῆς καί ἀμφισβήτησης τῶν κατεστημένων σχέσεων μέσ' τὰ Πανεπιστήμια ἀνοῖξε τόν δρόμο γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τους, καί καταδίκασε τόν ἑαυτό του σέ ἐκφυλισμό. Αὐτοπεριορίστηκε σέ μιά ἀντιπολιτευτικὴ δρᾶση - ἐνίσχυση τοῦ κοινοβουλευτικοῦ παιχνιδιοῦ τῶν «δημοκρατῶν βουλευτῶν».

Ὁ φοιτητῆς δέν πολιτικοποιήθηκε βιώνοντας τήν δική του πραγματικότητα, ἀλλὰ ἐξ' αἰτίας τῶν ἐνοχῶν πού ἐνιωθε ἀπέναντι στήν ἐργατικὴ τάξη. Ἀνίκανος νά κριτικάρει τήν δική του κατάσταση, παρέμεινε ἀθεράπευτα μικροαστός στίς ἐπιλογές του.

Σημερινό ὑπόλειμα ἐκείνου τοῦ κινήματος, τό σύγχρονο «φ.κ» στηριγμένο σέ μιά συνδικαλιστικὴ ἀντίληψη ὅπου οἱ ὅποιες πολιτικὲς κορῶνες ἀποτελοῦν ἀπόηχους μιᾶς ἐποχῆς πού ἔχει παρέλθει ἀνεπιστρεπτή. (Χαρακτηριστικό παράδειγμα οἱ ἀξιοθρήνητες καταλήψεις γιά τό ΝΑΤΟ).

Τώρα πού ὁ μῦθος του ἀγωνιστῆ φοιτητῆ τῆς μεταπολίτευσης ἔχει ὑποστῆ ἀνεπανόρθωτη φθορά - ἀντίστοιχη μέ ἐκείνη τοῦ μῦθου του Πολυτεχνεῖου - καί πού ὁ ἐκσυγχρονισμός ἔχει ἐπιφέρει ἀδιόρατες ἀλλὰ ὥστόσο καθοριστικὲς ἀλλαγές στό χώρο τοῦ Πανεπιστημίου ἀρχίζουν νά διακρίνονται καθαρά τὰ κοινωνικά χαρακτηριστικά τοῦ φοιτητῆ. (Χαρακτηριστικά πού εἶχαν παραγνωριστεῖ, ἐξαιτίας τῆς ὑπερτροφικῆς παραφιλολογίας πού ἀφοροῦσε τήν πολιτικοποίηση του καί πού καθορίζονται ἀπό τόν ρόλο πού του ἐπιφυλάσει γιά τόν μέλλον του τό σύστημα).

Τό μοντέλο του φοιτητή - έπιστήμονα έρχεται πάλι στην έπικαιρότητα μέσα από τους λαβυρίνθους των Πανελληνίων εξετάσεων ενώ ή Άριστερά έγκαθιδρύοντας την παντοκρατορία του συνδικαλισμού έχει ήδη έτοιμάσει τό θεωρητικό υπόβαθρο για την ύποδοχή του.

Τώρα πού τό πρότυπο του τεχνοκράτη φοιτητή πού προβάλλει τό σύστημα συναντίεται με αυτό του «έπιστήμονα στό πλευρό του λαού», είναι όρος ύπαρξης για ένα αυτόνομο φοιτητικό κίνημα νά διαχωριστεί από τις δύο αυτές λογικές (πού ούσιαστικά ταυτίζονται) για νά μπορέσει νά συγκροτηθεί.

Ή καθημερινή ζωή παραμένει για μās ό γόρδιος δεσμός για την οικοδόμηση όποιουδήποτε κοινωνικού κινήματος.

Ή άμφισβήτηση των δογμάτων πού διέπουν την φοιτητική ζωή και την καθορίζουν σάν τέτοια και ή άνατροπή τους μέσα από μιά συνεχή κριτική και πρακτική, νά ό όρος για την δημιουργία ενός κινήματος άνατρεπτικού μέσα στα Πανεπιστήμια.

Β. Τά Άνώτατα Έκπαιδευτικά Ίδρύματα παραμένουν Ίδρύματα.

Σέ μιά κοινωνία πού ό διαχωρισμός άνάμεσα σέ διευθύνοντες και διευθυνόμενους την χαρακτηρίζει, ό φοιτητής είναι ό μόνος πού έχει κάθε δικαίωμα νά έλπίζει σέ μιά διευθυντική θέση.

Άποτελεϊ τό μέλλον του συστήματος, έπιφορτισμένος καθώς είναι με τό καθήκον της άναπαραγωγής του. Έξαιτίας αυτού του ιδιαίτερου προορισμού του, άντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη φροντίδα από τό κράτος και ή διαπαιδαγώγηση του είναι μελετημένη με έπιμέλεια.

Σέ όλη την διάρκεια της Πανεπιστημιακής του ζωής, άπολαμβάνει μιά έπίφαση έλευθεριότητας προσεκτικά όριοθετημένης. Στην προσπάθεια της ιδεολογικής χειραγώγησης του φοιτητή, άποφεύγεται κάθε βίαιη παρέμβαση στην θέληση του ενώ τό σύστημα καταφεύγει για τό σκοπό αυτό σέ μιά άδιόρατη όσο και φθοροποιό επέμβαση πού στιγματίζει όλα τά επίπεδα της καθημερινής του ζωής. Οί φοιτητές άπομωνόνται από την κοινωνική πραγματικότητα, **έγκλωβίζονται οικειοθελώς** μέσα στους χώρους των σχολών. Οί άντιθέσεις του κόσμου εισδύουν μέσα στό Πανεπιστήμιο μετά από πολλαπλές άντανακλάσεις σέ παραμορφωτικά κάτοπτρα και παραμένουν δυσνόητες για τόν φοιτητή. Ή έξουσία του παρέχει γενναιόδωρα τά μέσα για νά καλύπτει τις άνάγκες του, μέσα στους χώρους των ΑΕΙ με άποτέλεσμα την δημιουργία μιάς φοιτητικής παρακοινωνίας, αντίγραφο - με τις άναγκαίες παραμορφώσεις - της κοινωνίας.

Τά φοιτητικά προνόμια μαζί με τόν εκπαιδευτικό μηχανισμό συγκροτούν αυτή την παρακοινωνία και την άποκλείουν. Δωρεάν σίτιση, φοιτητικές έστίες, συνοικίες, άναγνωστήρια, εισητήρια: όλα τά επίπεδα της καθημερινής ζωής νά καθορίζονται από την φοιτητική ιδιότητα. Καί παράλληλα νά όργανώνουν μιά καχυποψία εκ μέρους του ύπόλοιπου πληθυσμού πού στηρίζεται στό φθόνο για την ιδιαίτερη μεταχείριση πού έχουν οι φοιτητές. Καχυποψία πού ενισχύει την άπομόνωσή τους. Τό πολιτικό Άσυλο -ήμινόμιμο ώστε νά μήν περιορίζει την έμβέλεια της έξουσίας - περιχακάρώνει άκόμα και για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς τόν Πανεπιστημιακό χώρο, περιορίζοντας έτσι την ένταση και την άμεσότητα των όποιων συγκρούσεων των φοιτητών με τόν κράτος.

Γιά όσους θά βιαστούν νά μās κατηγορήσουν ότι παραγνωρίζουμε την παρέμβαση του φοιτητικού κινήματος πού κατοχύρωσε αυτές τις κατακτήσεις - προνόμια, έχουμε νά πούμε: Άναγνωρίζουμε ότι ή έξουσία έχει τις άντιφάσεις της. Πολύ περισσότερο τό έλληνικό κράτος πού ενώ προχωρά ραγδαία στον έκσυγχρονισμό του φέρνει τά στιγμιαία μιάς ύπανάπτκτης κοινωνίας. Με την έννοια αυτή οι πάλαι ποτέ

κατακτήσεις του φοιτητικού κινήματος άφομοιώθηκαν και εντάχθηκαν στην λογική του συστήματος. Η διάθεση που δείχνει ή κυρβένηση κατά καιρούς να περιορίσει τα φοιτητικά προνόμια σπληρίζεται στό φόβο της (δχι άδικαιολόγητο) μήπως χάσει τόν έλεγχο τής καταστάσης. Ο πλήρης έξευρωπαϊσμός του Έλληνικού Πανεπιστήμιου - έφόσον όλοκληρωθεί - θα έξαλειψει και αυτούς τούς τελευταίους δισταγμούς τής έξουσίας. Άλλωστε οι παραχωρήσεις αυτές είναι πάντα έλεγχομένες.

Μιλήσαμε προηγούμενα γιά όριοθετημένη έλευθερία που χαρακτηρίζει τήν ζωή μέσα στό Πανεπιστήμιο. Ο φοιτητής αφήνεται στην ψευδαίσθηση ότι έλέγχει τόν χώρο του. Έχει και δέν έχει. Είναι τόσο οικείος μέ τό περιβάλλον του όσο και ξένος μ' αυτό. Ρυθμίζει τήν διάθεση του χρόνου του «έλευθερα» στό μέτρο που δέν τόν καθορίζουν οι εκπαιδευτικοί μηχανισμοί (έξετάσεις, έργαστήρια κ.λ.π).

Παραμένει τό φοβερό παιδί του συστήματος που οι όποιες του παρεκτροπές δικαιολογούνται και γίνονται άνεκτές σάν στιγμιαίες έκρήξεις κάποιας έφηβικής κρίσης.

Τό πτυχίο είναι τό κέντρο γύρω από τό όποίο περιστρέφεται ή εκπαιδευτική διαδικασία και συγχρόνως τό αδύνατο σημείο του φοιτητικού κινήματος. Αποτελεί τήν πηγή τής μελλοντικής ευδαιμονίας του φοιτητή και παράλληλα τήν συνθήκη αυτοπερισμού του. Γι αυτό οι πιό σφοδροί άγώνες καθώς και οι πιό άθλιες ήττες τών φοιτητών σχετίζονται μέ τά έξεταστικά (έφόσον οι έξετάσεις είναι τά μόνα μέσα πρόσβασης στό πτυχίο). Γαλουχημένοι στό πνεύμα τής κοινωνικής ανέλιξης οι φοιτητές είναι διατεθειμένοι να ριψοκινδυνέψουν τά πάντα, έκτός από αυτό που τούς έξασφαλίζει τήν μέλλουσα επαγγελματική τους άποκατάσταση: Τό πτυχίο.

Μέ τήν έννοια αυτή ή δράση τους περιορίζεται σέ άνώδυνα πλαίσια και ή άμφισβήτησή τους παραμένει ρηχή. Ο συνδικαλισμός είναι ή μόνη μορφή πολιτικής δραστηριότητας που τούς άρμόζει μιάς και δέν θίγει τήν επαγγελματική τους προοπτική, αντίθετα διαπραγματεύεται τους όρους τής άποκατάστασης τους μέ τό σύστημα.

Ο συνδικαλισμός, ή συμπυκνωμένη έκφραση τής άνικανότητας τών φοιτητών να άρνηθούν τόν ρόλο που τούς έπιφυλάσσει ή έξουσία.

Ο μόνος άμεσος δεσμός του φοιτητή μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα είναι ή οικογένεια. Έξαρτημένος οικονομικά από τούς πόρους της είναι άναγκασμένος να κινείται μέσα στα πλαίσια τών πατρικών έπιταγών. Η οικογένεια τόν συνδέει μέ τήν κοινωνία μέ έναν μονόπλευρο τρόπο: Υποβάλλοντας τόν διαρκώς στην ιδέα τής άναγκαιότητας να ύποταγει στους θεσμούς της.



Γ. Ἐλεύθερος χρόνος τοῦ φοιτητή: χίλιοι καὶ ἓνας τρόποι γιὰ νά σκοτώσετε τὴν ὥρα σας.

Ἡ ζωὴ τοῦ φοιτητῆ ἀκόμα καὶ γεωγραφικά περιορίζεται μέσα στους χώρους τῶν Σχολῶν. Χώρους πού ἀπό ἐσωτερικὴ παρόρμηση, ἐπισκέπτεται τουλάχιστον μιὰ φορά τὴν ἡμέρα. Οἱ ἀνάγκες τῆς διασκέδασης, τῆς ἐπικοινωνίας, τοῦ ἔρωτα, τῆς δημιουργίας «καλύπτονται», ἐκεῖ, μὲ τὸν πιὸ χυδαῖο τρόπο, ἀφοῦ ἀποδυναμωθοῦν, ἀπ' ὅτι τὸ ἀνατρεπτικὸ καὶ αὐθεντικὸ περιέχουν. Τὰ ὑποκατάστατα παρέχονται πλουσιοπάροχα, στὰ πλαίσια μιᾶς ὑπερκομματικῆς ὅσο καὶ ὑποκριτικῆς προσπάθειας νά δημιουργηθεῖ «ὁ ὀλοκληρωμένος Ἀκαδημαϊκὸς πολίτης». Ὁ ἐλεύθερος φοιτητικὸς χρόνος παραμένει οὐσιαστικὰ ἀνελεύθερος ἐφόσον καθορίζεται ἀφ' ἑνὸς ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, ἀφ' ἑτέρου ἀναλώνεται ἐκβιαστικὰ μέσα στὰ πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς φοιτητικῆς παρακοινωνίας.

Οἱ φοιτητὲς ὑπόδουλοι τῆς κοινωνικῆς τους ἀπομόνωσης καὶ μιᾶς ἀντίληψης πού τοὺς θεωρεῖ σάν τὸν πιὸ προηγμένο πολιτιστικὰ στρώμα τῆς κοινωνίας συγκρότησαν καὶ ἀναπαράγουν καθημερινὰ ἓνα ἰδιόμορφο σύνολο πολιτιστικῶν ἀξιών, προτύπων καὶ συμπεριφορῶν, θλιβερὴ ἐπανάληψη μιᾶς νεκρῆς κουλτούρας.

Ἡ ζωὴ τους καθορίζεται ἀπὸ τὴν φοιτητικὴ ιδιότητα τους. Εἶναι φοιτητὲς στὴν διασκέδαση, στὶς διακοπὲς στὴν δουλειά. Ἀδυνατόντας νά ξεφύγουν ἀπ' αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸ ἀποδέχτηκαν, προσάρμοσαν σ' αὐτὸ τὶς ἀνάγκες τους. Ἔτσι ὅτιδήποτε κάνουν ἔχει τὸν χαρακτῆρα τοῦ προσωρινοῦ. Διαιρεῖ ὅσο καὶ ἡ Γανειπιστημιακὴ τους θητεία.

Διασκεδάζουν σὲ φοιτητικὰ στεκία, συναναστρέφονται μόνο φοιτητὲς, μετέχουν σὲ φοιτητικὲς παραστάσεις, ντύνονται σάν φοιτητὲς. Ἀποθέωση τῆς γελοίας αὐτῆς κατάστασης ἢ φοιτητικὴ διάλεκτος, ἓνα κράμα ἀργκό καὶ διανοουμενιστικῶν ἐννοιῶν, τῆς ὁποίας ἢ ἐκλεπτυσμένη ἐκδοχὴ χρησιμοποιεῖται στὶς Γενικὲς Συνελεύσεις.

Ἀφοῦ τὴν ἐνδοξη ἐποχὴ τῆς μεταπολίτευσης ξεπούλησαν τὴν λαϊκὴ παράδοση στὰ φεστιβάλ καὶ ἔγιναν τὰ φολκλόρ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, στοὺς σημερινούς ἀγονοὺς καιροὺς ἐντρυφοῦν στὰ μυστικὰ τῆς Δυτικῆς κουλτούρας.

Μουσικὲς καὶ ποιητικὲς βραδυές, κινηματογράφος, πολιτικὲς συζητήσεις, pub, καὶ ... χοροὶ. Ὑπάρχει πάντα μιὰ ἔτοιμη λύση γιὰ νά περάσεις τὴν βραδυὰ σου. Ὅπου ἢ διάθεση γιὰ ἐπικοινωνία δολοφονεῖται μέσα ἀπὸ συζητήσεις γιὰ τὴν ποίηση τοῦ Χρονᾶ (ἀλήθεια ποιὸς εἶναι αὐτός;) στοὺς βουβούς διαλόγους στὶς pub, στὶς συζητήσεις στὴν ὀργάνωση βάσης, καθὼς ὅλοι ξέρουν τὸ πρόβλημα ἀλλὰ κανεὶς δὲν μιλάει γι' αὐτὸ. Ἡ ὥρα σκοτώνεται σὲ ἀτέλειωτες παρτίδες τάβλι καὶ πρέφας μεταξύ φίλων πού ἔχουν σιχαθεῖ ὁ ἓνας τὸν ἄλλον καὶ ἔχουν πει ὅσα μπορούσαν νά ποῦν.

Καὶ παράλληλα στοὺς ἀντίστοιχους χώρους, τὰ ἀντίστοιχα πρότυπα συμπεριφορᾶς. Τὸ ἄμεσο γίνεται ἔμμεσο, ὁ διάλογος φραστικὴ γαργάρα, ἢ διασκέδαση μαρτύριο. Οἱ διαχωρισμοὶ καὶ οἰτατίσεις στὴν βάση του ἂν εἴστε ὑπὲρ τῶν θεσμικῶν ἢ διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν, τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεαλισμοῦ ἢ τοῦ ὑπερρεαλισμοῦ, τῆς μπύρας ἢ τῆς κόκα-κόλας.

Οἱ σεξουαλικὲς σχέσεις ἀνάπειρες καὶ μπλοκαρισμένες μέσα σ' ἓνα συμπερτὸ πρότυπων καὶ λύσεων, μονογαμικῶν, πολυγαμικῶν, παράλληλων καὶ τεμνόμενων, μὲ τὸ παραδοσιακὸ φοιτητικὸ ζευγάρι νά δεσπάζει ὅλων τῶν ἐπιλογῶν.

Οἱ κυριαρχεῖς σχέσεις ἀναπαράγονται μὲ ἄλλες μορφές ἐφόσον πάντα ὑπάρχει μιὰ μάζα παθητικῶν θεατῶν σ' ὄλες αὐτές τὶς ἐκδηλώσεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη κάποιος ἡγέτης πού ὑπόδύονται πότε τοὺς συνδικαλιστές καὶ πότε τοὺς ἐπίγοντες γύρω ἀπ' τὰ ζητήματα τῆς τέχνης, ἢ τῆς πολιτικῆς.

Ἡ ἀνυπαρξία μιᾶς ὁποιασδήποτε αὐτόνομης δημιουργίας ἀναγκάζει τοὺς φοιτητὲς νὰ ἀναμασοῦν κάθε τύπου καλλιτεχνικὸ ἀπόβλητο σὲ μιά προσπάθεια νὰ καλύψουν «ἐποικοδομητικά» τὸν κενὸ τους χρόνον.

Ἀναπόφευκτα κάθε τέτοιου τύπου προσπάθεια παραπαίει μέσα στὴν πλήξη καὶ τὴν ἀνία, ἀναπαράγει τὰ ἴδια ἀδιέξοδα.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία νὰ συμβιώνει μέσα στὸν ἴδιο χῶρον μαζί μ' αὐτὴν τὴν πολύχρωμη δραστηριότητα τῶν φοιτητῶν πού ἀνυπάζονται στὴν σκέψη πῶς ζοῦν «διαφορετικά» πέρα ἀπὸ τὶς ἐπιλογές τοῦ συστήματος. Ἡ συμβίωση αὐτὴ ἀποδεικνύει ἀπλά, πῶς ἡ δραστηριότητα αὐτὴ παραμένει ἀνώδυνη καὶ ἀνίκανη νὰ ἐκτρέψει τὶς κατεστημένες σχέσεις. Πιθανὰ νὰ εἶναι καὶ ἐπιθυμητὴ, ἐφόσον διοχετεύει κάθε δημιουργικὴ διάθεση σὲ ἀκίνδυνα κανάλια.

Ἡ διείσδυση τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ στὰ Πανεπιστήμια ἤδη ἔχει φέρει ἀρκετὲς ἀλλαγές στὶς καθιερωμένες φοιτητικὲς ἐνασχολήσεις. Ὁ ἐλεύθερος χρόνος τῶν φοιτητῶν ἔχει ἤδη ὑποστῆ περικοπές καὶ ἀπειλεῖται μόνιμα ἀπὸ τοῦ μαμπούλα τῆς ἐντατικοποίησης.

Τὸ κράτος ἐπιδιώκοντας νὰ δημιουργήσῃ ἓνα Δυτικοῦ τύπου Πανεπιστήμιο, φροντίζει γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ἀνάλογου τύπου φοιτητῆ. Οἱ Πανελλήνιες ἐξετάσεις τὸν προετοιμάζουν. Ἡ κουλτούρα τῆς disco καὶ τῶν ἠλεκτρονικῶν οἱ «πολιτιστικὲς του ἀξίες» καὶ ἡ λατρεία τῆς ἐπιστήμης ὑπέρτατος νόμος στὴν ὑπηρεσία τοῦ ὁποίου θὰ ἐντάξῃ τὴν ζωὴ του.

Τὰ μέχρι τώρα προϊόντα τοῦ φοιτητικοῦ προβληματισμοῦ παραμένουν ἀνεπαρκῆ καὶ οἱ προσπάθειες ἐρασιτεχνικὲς καὶ ἀνίκανες νὰ ἀντιπαρατεθοῦν συνολικὰ στὴν εἰσβολὴ τῆς αὐτοματοποιημένης κουλτούρας.

Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερη περιθωριοποίηση ὅλων τῶν κινήσεων πού βάζουν ὀρισμένα σπέρματα ἀμφισβήτησης.



Δ. Συμπερασματικά.

8

Ο «χώρος», με την ευρύτητα ή την στενότητα που δίνει κανείς στην έννοια - δέσμιος ενός παρελθόντος - δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα συνδικαλιστικά πλαίσια δράσης. Η παρέμβαση του, άποσπασματική και άολοκληρήωτη περιορίστηκε σέ μιά άριστερή κριτική τών παρατάξεων. Η περίοδος τών καταλήξεων γιά τόν 815 άποκάλυψε καί τό όρια τής αύτοϋ τού τύπου παρέμβαςης. Οί φοιητες ήταν διατεθημένοι νά άκολουθήσουν τόν «χώρο» έφόσον έκπροσωπούσε μέ τόν πιό άταλάντευτο τρόπο τά συμφέροντα τους:

Νά μή χαθεϊ ή τρίτη περίοδος, νά μήν χαθεϊ ή δυνατότητα γιά εύκολο πτυχίο. Οί μετέπειτα πολιτικές καί ύπαρξιακές άναζητήσεις τού χώρου δεν τούς άφορούσαν καί ούτε θά μπορούσαν νά τούς άφορουν. Έτσι ή άύτονομία κέρδισε τήν κεντρική πολιτική μάχη καί έχασε τίς αίδιμαχίες τής καθημερινότητας άψημαχίες έφόσον δεν μπόρεσε νά προβάλλει καμμιά όλοκληρωμένη κριτική σέ αύτό τό έπίπεδο. Η συγκρότηση μιάς τέτοιας κριτικής είναι καί ό όρος ύπαρξης του μέσα στά Πανεπιστήμια.



ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΝ ΕΖΑΙΡΕΤΙΚΩΣ

Ὀρισμένα ἄτομα τῇ λήψει πτυχίου Ἰατρικῆς ἀνέρχονται -κατὰ τὴν ὑποκειμενικὴν αὐτῶν κρίσιν- μίαν βαθμίδα ὑψηλότερον εἰς τὴν κοινωνικὴν κλίμακα. Βεβαίως αἱ οικονομικαὶ τῶν ἀποδοχῶν δέν ξεπερνοῦν αὐτάς τῶν γ' βοηθῶν λοστρόμων σέ φαλαινοθηρικὰ μέσου βεληγεκοῦς. Ἐπίσης αἱ νοσοκόμαι ἐξακολουθοῦν νά τούς ἀντιμετωπίζουσι μέ τόν ἴδιον ἀδιάφορον (καί κατὰ συνέπειαν ψυχροφθόρον) τρόπον ὡς καί ὅτε ἦσαν φοιτηταί. Συχνάκις οἱ νοσοκομειακοὶ κλητῆρες τούς περιφρονοῦσι, τό δέ αὐτοκίνητόν τῶν (δῶρο τοῦ πλεόντος εἰς ὠκεανούς εὐτυχίας πατρός) ὡς ἐπὶ τό πλείστον ἰαπωνικῆς προσλεύσεως, εἶναι, ἐξοργιστικῶς, χαμηλοῦ κυβισμοῦ.

Διά ὄρισμένους ἐκ τῶν ὄρισμένων ἢ κατὰστασις εἶναι πλέον θολά. Διότι συνηθίσαντες νά ἔχουσι μίαν θέσιν ἀξιοπρεπῆ εἰς τό Δ.Σ. τῆς Ἰατρικῆς σχολῆς, ἢ (ἐάν ἀφομοιώνουν εὐκόλως) εἰς τό γραφεῖον σχολῆς τῆς οἰασδήποτε ἐπαναστατικῆς ὀργανώσεως, ἢ (ἐάν ἀφομοιώνουν καί φίλεργοι ἅμα καί κοινωνικοὶ) εἰς τὴν ἐπιτροπὴν τοῦ ἐκαστοτε ἔτους (δίχως νά ἀποκλείεται βεβαίως ἡ πολυθεσία ἄνευ ἀποδοχῶν) συνηθίσαντες λέγω εἰς τί ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ἀναγκάζονται νά εἰσέλθουν εἰς τόν ἀπροσδιόριστον χώρον τῶν νοσοκομειακῶν ἰατρῶν, ὅπου ἡ κατάληψις τοιαύτης θέσεως ἀπαιτεῖ νέας, κοπιαστικὰς (λαμβάνομένης ὑπ' ὄψιν βεβαίως καί τῆς προκεχωρη-

μένης ἡλικίας) προσπαθείας. Βεβαίως ὑπάρχει ἡ λύσις τῆς ἀτομικῆς προόδου καί μορφώσεως ἀλλά ὡς ἔλεγον καί οἱ ἀρχαῖοι Δαναοί*: «ἔξις δευτέρα φύσις». Οὕτω ὄρισμένοι ἐκ τῶν ὄρισμένων ὄρισμένων, θά ἀνωλοθοῦν εἰς νέους ἀγῶνας ἄνευ δυστυχῶς οὐδεμίας βοηθείας ἀπό τυχόν συγγενεῖς καί φίλους πού θά παρεπιδημοῦν στόν ἴδιον πολιτικόν χώρον. Ἡ δέ ἔλλειψις βοηθείας δέν θά ἐπέλθει κατόπιν ὑστεροβοῦλου σκέψεως ἀλλά θά εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἀπαισίου δόγματος: «τό κόμμα δέν εἶναι νοσοκομεῖο, καί ὅποιος θέλει θέσει νά κάτσει νά δουλέψῃ».

Εὐλόγον ἐστί ὅτι οἱ ἕτεροι εὐρισκόμενοι ἐκ τῶν ὡς ἀνω οἰτινες θά ἐπιλέξουν

τὴν λαμπράν ὁδόν τοῦ ἐπιστημονικοῦ τῶν θριάμβου θά δύνανται νά ἐκμεταλλευσθῶσιν εἰς τό ἔπακρον ἀπάσας τὰς πολιτικάς καί κοινωνικάς καί συγγενικάς τῶν (κυρίως) γνωριμίας. Καί ὅλα αὐτά πρὸς ἐφαρμογὴν τοῦ κοινωνικοῦ (ἀναπόφευκτου) δόγματος: «τό νοσοκομεῖο δέν εἶναι κόμμα, καί ὅποιος ἔχει γνωριμίες ἔχει καί θέσει».

Ἐτεροι μὴ καθωρισμένοι ἐκ τῶν ὄρισμένων (ἀνεξάρητοι διὰ νά συνεννοουμέθα) δέν γνωρίζωμεν τί θά πράξουν. Βεβαίως οὔτε καί οἱ ἴδιοι, ὡς ἐπὶ τό πλείστον, τό γνωρίζουσι. Καί αὐτό εἶναι τό ἐπικίνδυνον. Ἄν καί ἐν γένει μετὰ μίαν μικρὰν περιόδον σχιζοφρενικοῦ παραληρήματος

τά άτομα αυτά δέν μᾶς πολυαπασχολοῦσι. Απορροφῶνται εἰς τὰς ΡΑΒ καί τὰ λοιπά χαμαιτυπεῖα μηδέ τῶν κρατικῶν καί ιδιωτικῶν νοσοκομείων ἐξαιρουμένων.

Μία ἄλλη κατηγορία, οὐδόλως στερούμενη ἐνδιαφέροντος, εἶναι τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἀφαιρέσεως τῶν ὠρισμένων ἐκ τῶν ὠλομαθεῖς νέοι, οἵτινες λαμβάνουν τὸ ἱστορικόν εἰς τὸν ἐνικόν καί πλένονν κατά τακτά χρονικά διαστήματα τὴν μπλούζιν των, ἐπιστήμονες ἤδη, ἡραθωνισμένοι, συζευγμένοι, καθὼς καί ἡραθωνισμένοι, ἱπανδρευμένοι καί λογοδοσμένοι. Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτὴν προκόπτουν ταχέως, δημιουργοῦν οἰκίας ἐντὸς τῶν προδιαγραφῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος, νά ἀναπτύσσουν τὸν ἐσωτερικόν τουρισμόν ὠφελούντες οὕτω τὴν Ἐθνικὴν μας οἰκονομίαν. Πολλάκις, διὰ ἐφαρμογῆς τοῦ μύθου τοῦ σαλιγκάρου δυνατὸν νά φθάσωσιν εἰς τὰ ἀνώτατα ἐπισημονικά ἀξιώματα, συνομιλοῦντες μετὰ τῶν συζύγων τῶν αὐθεντιῶν ἢ κατοπιν συνομιλίας τῶν αὐθεντιῶν μετὰ τῶν ἰδικῶν τῶν συζύγων ἢ ἀμφοτέρων τῶν ὡς ἄνω πρὸς ἐφαρμογὴν θεβαίως τῆς παναρχαίας ἀνθρωπιστικῆς ἀξίας τῆς ἀμοιβαιότητος. Ἡ προαναφερθεῖσα ἀρχή (ἢ τῆς ἀμοιβαιότητος) δυνατὸν νά ὀδηγήσῃ εἰς πλεον πολυπλοκα σχήματα. Ἄλλ' ἐν πάσει περιπτώσει τὸ κοινωνικόν σένοιον δέν κινδυνεύει ἐκ τῶν σχημάτων αὐτῶν διότι οὕτω καί πρὸς ὅσον ἐπιτυγχάνεται, καί αὐξάνονται τὰ ἐνοίκια καί ἡ ζήτησις τῶν ὀλιγοδικωμάτων διαμερισμάτων (ὀδηγοῦσα εἰς οἰκοδομικὴν ἀνθησίαν) καί τέλος τὰ ἀφροδίσια νοσήματα δέν παρουσιάζουσιν, ὡς ὠφείλον, ἰδαιτέρως ἐξάπλωσιν.

Τέλος, ὑπάρχει μία κατηγορία (ἀπροσδιόριστος καί μὴ δυναμένη νά ἐξηγηθη) εἰς τὴν ὁποίαν οἱ ἀνήκοντες δέν σχετίζονται μὲ παρατάξεις, δέν εἶναι ὁμως ἀνεξάρτητοι, δέν εἶναι φίλεργοι, δέν πολιτολογοῦν, δέν ἔχουν γνωριμίας, δέν εἶναι συζευγμένοι - αἱ, ἡραθωνισμένοι - αἱ κ.λ. π., δέν ἔχουν ἀναπτυγμένην ἐντὸς τῶν τῆν ἀρχῆν τῆς ἀμοιβαιότητος, οὐδέποτε ἐσυνδικαλίσθησαν, δέν ἔχουν οἰκονομικὴν ἄ-

Πιστεῖω κίριε ταγματάρχα, ὅτι αὐτοί οἱ τελευταῖοι, οἱ ἀτελεισμένοι ἄς τοὺς ὀνομάσωμεν, συνιστοῦν τεράστιον κίνδυνον διὰ τὴν φιλήσυχον κοινωνίαν τοῦ Κάλιου καί εἰσηγοῦμαι τὴν παρακολούθησιν αὐτῶν ἅμα τῇ λήψει τοῦ πτυχίου των (ἀκαδ. ἔτους 1880 - 1881).

Μετά τιμῆς

Ὁ εἰσηγητὴς Σπουδαστικοῦ
Ἀσφαλείας τῆς Σαρδηνίας

* ἀρχαῖοι Δαναοὶ εἶναι πλεονασμός, καθ' ὅσον οἱ Δαναοὶ ἦσαν ὄντως ἀρχαῖοι. Πλέον ὀρθόν θά ἦτο τὸ ἀρχαῖοι Ἕλληνες.



Τὸ κείμενο αὐτο εἶναι ἀναδημοσιευθὲν ἀπὸ τὸ περιόδικον Ἔπερον τῆς Ἰατρικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐλευθερίου τοῦ Βο

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ

“Όταν έχει γραφτεί ό,τι μπορεί να γραφτεί στον πίνακα μαζί με τις έδρες και τ' άκυρα, καταλαβαίνεις πώς κάπου έδώ είναι και τό δικό σου τέλος. “Ένα τέλος περιεργα σεμνό και πένθιμο αντίστροφα ανάλογο με την ένταση και τό μεγαλείο όλου του εκλογικού τζετζελέ με τίς άγριες φωνές των ανθρώπων πού σέ καλούν για μία άκόμη φορά ν' άποφασίσεις τό βλακώδες κι όδυμηρό δίλημα:

«Φοιτητή μέ ποιούς είσαι; μ' έμάς ή μ' αυτούς»

Κι έσύ μέ κανένα δέν είσαι. Ούτε μέ τόν ίδιο τόν έαυτόν σου. Κι αυτό είναι τό δράμα σου. ‘Η δίκη ή καταδίκη κι ή καθημερινή έκτέλεσή σου...

Κι άλλοίμονο σ' αυτόν πού πασχίζει να φανερώσει όλο του τό άδιέξοδο σ' ένα χώρο και σ' ένα χρόνο πού αυτά είναι άπλά όδοντόκρεμες...

Ποιά άδιέξοδα και φούμαρα να κάτσεις να πεις όταν όλο αυτό τό έτερόκλητο συμπεθεριό θά σέ κολήσει στον τοίχο άμα τ' άποφασίσει κρατώντας λυσάρι μ' έτοιμες άπαντήσεις άπίθανα τελειώτερο από εκείνο των γυμνασιακών μας χρόνων.

‘Εξ' άλλου μήν έρχεσαι διάβολε τραβά σπιτάκι σου κι άς τους να σκίζουν τά ρούχα τους, να νομίζουν πώς κάνουνε κάτι άνώτερο.

“Όμως πώς να τό πεις; Νά οι εκλογές είναι μία διαδικασία και άντικειμενικά είσαι μέσα θέλεις δέ θέλεις...Μπορεί να τή συχαίνεσαι όπως ό λεπρός τό κορμί του, να τήν πολεμάς όπως ό ρασιστής τον ‘Εβραίο... όμως δέν μπορείς να ξεφύγεις σ' ακολουθεί όπως ό ίσκιος σου στό κατάλιο.

‘Ακόμη κι αυτοί πού στις 2 ‘Απρίλη μούντζωσαν μ' όλα τά χέρια τήν άνάσταση του πολιτικαντισμού ξέρουνε πώς άπλά τό πρωταπριλιάτικο ψέμα τους είχε διάρκεια άκόμη μία μέρα κι έξω άπ' αυτά τίποτα...

«Η μοίρα πιάνει τόν άνθρωπο άπ' τήν κούνια του» Χωμένος μέχρι τά γόνατα σ' αυτή τή λασπουριά, αυτόνομος όπως πάντα, θά γυρίσεις ράκος στό σπίτι μέ μόνη τήν μοναξιά σου άχώριστο σύντροφο. “Ίσως πράγματι να φταιει πού πήρες «λάθος δρόμο» πού έχασες τήν περιήγημη «έπαφή με τήν πραγματικότητα». “Ίσως εκείνοι πού ξεφωνίζουν συνθήματα και βγάζουμε μαζί τους συκώτια και άντερα να είναι άληθινά πιό άνθρωποι και πιό εύτυχείς.

Δέν μπορεί να νάναι κι έτσι... “Όσοι άρνιούνται τό προσωπικό χάρι του συνδικαλιστικού δέν μπορεί παρά να χουν πολιτικά σφάλμα και ανθρώπινα άδικο. Τελικά τί παριστάνουνε σημένοι σαν κολώνες μ' εκείνα τά άθλια αυτοκόλλητα μπροστά στήν είσοδο; Σέ ποιό αισθητήριο - αίσθηση - αισθητική άπευθύνονται; ‘Από πού ξεφυτρώσανε όλες αυτές οι άγνωστες φάτσες; Ποιόνε γυρεύουνε και γιατί;

Καταλαβαίνεις

- δέν γίνεται άλλοιώς

είσαι τρελλός.

Τά βράδια στήν Ν. ‘Υόρκη
μήν αυτοχτονήσεις ηηδώντας
άπ' το ‘Εμπάιρ Σίλλυ Μπίλτινγκ.

Είναι παράνομο

‘Εσύ μόνος τόφτιαξες

ν' άνεβαίνεις, να κάθεσαι, να συζητάς

Δέν έχεις καιρό για προβληματισμούς

πρέπει να συνεχίσεις τ' άνέβασμα

Μήν ηηδός. ‘Απαγορεύεται.

‘Απόσπασμα από ποίημα του Μάρκου Χιόνου



ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ» ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΙΚΟΥ

Είναι πασίγνωστη ή προσπάθεια της έξουσίας να περιθωριοποιήσει όρισμένες κοινωνικές ομάδες με ειδικά χαρακτηριστικά (άναφορικά μ' ένα κυρίαρχο πρότυπο που όπωσδήποτε εξυπηρετεί τα συμφέροντά της) ιατροκοπιώντας (δηλαδή παθολογικοποιώντας) τὰ συγκεκριμένα αυτά ειδικά χαρακτηριστικά. Οί άνθρωποι μ' ένα διαφορετικό τύπο έπικοινωνίας (ή προσπάθειας έπικοινωνίας) μέ τό περιβάλλον (έσωτερικό κι έξωτερικό), όπως και εκείνοι μ' ένα διαφορετικό τύπο βίωσης της σεξουαλικής επαφής, έχουν από καιρό... μελετηθεί δέοντως από τήν Ιατρική έπιστήμη.

Ή μοίρα του σπαστικού άπ' αυτή τήν άποψη είναι άσφαλώς χειρότερη στό μέτρο πού υπάρχει πράγματι μιά σωματική δυσλειτουργία. Είτε άφορά τήν κίνηση είτε άφορά τό λόγο, είτε άφορα τήν άκοή, ή ότιδήποτε άλλο, και τούς συνηθισμένους γιά αυτήν τήν κατάσταση συνδιασμούς της ή δυσλειτουργία είναι έμφανής, σαφής και έπόμενα δέν τίθεται καν θέμα άμφισβήτησης τής δυσλειτουργίας ή άκόμα περισσότερο καταγγελίας τής ιατρικής πράξης. Ή συμπτωματολογία του σπαστικού είναι «σπαστικός»; Ή άγνοια πάνω σ' αυτό τό θέμα δέν έχει όμοιο της τόσο στόν κόσμο όσο και στούς ίδιους τούς σπαστικούς (τήν ίδια άγνοια νοιώθουμε κι έμεις πού γράφουμε αυτές τις άράδες - άλλωστε άποτελούν μονάχα έρέθισμα και τίποτα παραπάνω και γιά μäs τούς ίδιους: έρέθισμα γιά νά ψάξουμε, νά έμβαθύνουμε και νά γνωστοποιήσουμε τό πρόβλημα).

Ή απλά και μέ μεγάλο κίνδυνο νά έχουμε λάθος, μπορούμε να θεωρήσουμε σπαστικούς τούς άνθρωπους μ' έγκεφαλικές παραλύσεις πού μπορούν νά είναι άποτέλεσμα βλαβερών επιδράσεων κατά τήν διάρκεια της έγκυμοσύνης, του τοκετού αλλά και τής μετέπειτα ζωής. Πρέπει νά σημειωθεί πώς όταν λέμε έγκεφαλική παράλυση δέν έννοούμε όποιαδήποτε νοητική στέρση (έκτός από βαριές περιπτώσεις πού παραιτείται κάποια πνευματική καθυστέρηση). Ή έγκεφαλική παράλυση άφορά βλάβες κινητικών και αισθητικών νευρικών κυττάρων (πολλές φορές και αισθητήριων όργάνων) χωρίς νά έχει καμιά σχέση μέ τις ένδοεγκεφαλικές νευρικές συνδέσεις έτσι ώστε ή αντίληψη ή μνήμη, ό συσχετισμός παραστάσεων κ.λ.π. είναι έντελώς φυσιολογικά. Επίσης δέν υπάρχει κάποια διαταραχή πού νά σχετίζεται μέ τή λειτουργία τών έγκεφαλικών κέντρων.

Τό κεντρικό σημείο της διαφορετικότητας του σπαστικού (γιατί υπάρχουνε πολλά σημεία διαφορετικότητας) δέν έγκειται όπως στην περίπτωση του «ψυχασθενούς» σέ μιά ειδική σχέση μέ τό περιβάλλον ή όπως στην περίπτωση του «διστραμένου» σέ μιά ειδική σεξουαλική συμπεριφορά. Βρίσκεται σ' ένα άκόμα πιό πρωταρχικό (πρωτόγονο) επίπεδο και γι' αυτό πιό δραματικό: τήν ίδια τήν έξωτερική εμφάνιση (παρουσία) στό σύνολό της.

Ο σπαστικός ξεχωρίζει από μακριά. Ή όμιλία του, τό περπάτημά του, οι αντιδράσεις του, είναι άτελείς, άκανόνιστες και πολλές φορές άναποτελεσματικές γιά τόν επιδιωκόμενο σκοπό. Δέν μπορεί νά μιλήσει όπως όλοι οι άνθρωποι, νά τραγουδήσει, νά τρέξει, άκόμα πολλές φορές νά φάει ή νά ντυθεί: «είσαι ένας ξοφλημένος άνθρωπος», είπε στό μικρό σπαστικό ό ταξιτζής πού τόν πήγαινε σπίτι του κάποιο βράδυ...

Ξοφλημένοι άνθρωποι... Χαμένοι και χαμένοι σε απομονωμένα δωμάτια στα πιο διαφορετικά σημεία της πόλης, οι σπαστικοί σήμερα αριθμούν πάνω από χίλιοι στην ολοκληρωτή Θεσσαλονίκη. Ήλαχιστοι άντεχουν την κοροϊδία που φτάνει την προσβολή, τη φιλανθρωπία που φτάνει τη λύπη και κυκλοφορούν ανάμεσα μας... Ήλαχιστοι γνωρίζονται μεταξύ του κι ακόμα πιο λίγοι μπορούν στην άραία χρονικά διαστήματα να βρίσκονται μεταξύ τους και να συζητούν.

Τελευταία μία ομάδα σπαστικών και των γονιών τους πήρανε την πρωτοβουλία μιας κίνησης που αποσκοπεί αρχικά στην κοινωνικοποίηση του προβλήματος και τελικά την κοινωνικοποίηση των ίδιων των σπαστικών. Γνωρίζοντας καλά πως το κύριο ζήτημα είναι η αντιμετώπισή τους από την κοινωνία, ή σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους, προσπαθούν να ενημερώσουν τον κόσμο για το πρόβλημα.

Κορύφωση της προσπάθειας τους για αυτήν την περίοδο αποτέλεσε η «έβδομάδα σπαστικού» που έγινε στο πάρκο παραλίας από τις 1-6 Ιουνίου.

Από τη μεριά μας υποσχόμαστε να επανέλθουμε με ένα πιο ολοκληρωμένο άρθρο που θα εξετάζει το ζήτημα από ιατρική άποψη (ή διαταραχή, ή πρόγνωση της, ή πρόληψή της, ή θεραπεία της) από νομική και επαγγελματική άποψη, και τέλος από κοινωνική που κατά τη γνώμη μας είναι καθοριστική τόσο για την νομική εξέλιξη και την επαγγελματική αποκατάσταση, όσο και για την ίδια την εξέλιξη της συγκεκριμένης διαταραχής.

Ο μικρός 'Αλέξανδρος θύμα γραφειοκρατίας.

Ο άρρωστος μικρός 'Αλέξανδρος Μοσχονάς δεν θα γίνει καλά γιατί έτσι θέλει η 'Ελληνική γραφειοκρατία.....

Τρία δόκιμα χρόνια ταλαιπωρείται στους διαδρόμους του Ύπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών & του Ι.Κ.Α., ο πατέρας του ιδιώτης μοσχονάς εργάτης σε εργοστάσιο υφασμάτων & πατέρας τεσσάρων άκομη παιδιών, αλλά τρία δόκιμα χρόνια οι άρμοδιοι του κλείνουν την πόρτα. του ζητούν κάθε τόσο & άλλα "πιστοποιητικά".

Ο 'Αλέξανδρος είναι κωφάλαλος, & πάσχει από σπάνια ψυχοπάθεια, που μόνο στο εξωτερικό μπορεί να θεραπευτεί. Ο 'Αλέξανδρος άρρώστησε άμεσα μετά τη γέννησή του & για τη θεραπεία του χρειάζονται κάποια χρήματα, που βέβαια ο πατέρας του δεν τα έχει.

Με τη βοήθεια άγγελιών στις εφημερίδες συγκέντρωσε ένα ποσό & πήγε τον 'Αλέξανδρο στο Λονδίνο, όπου τον εξέτασαν δύο διάσημοι καθηγητές. Οι δύο Βρετανοί γιατροί συνέστησαν μια άγωγή χωρίς καθόλου ψυχοφάρμακα για ένα χρονικό διάστημα & μετά θα ξανάγει τον μικρό 'Αλέξανδρο χειρουργική επέμ-

βαση. Ἡ θεραπεία χρειαζόταν ἄρκετο καιρό & τὰ χρήματα δὲν ἔφταναν γιὰ νὰ γίνει στὸ Λονδίνο & ἔτσι ὁ πατέρας & τὸ παιδί ἐπέστρεψαν στὴν Ἀθήνα. Ἀπελπισμένος ἀπὸ τὴν κατάσταση τοῦ γιοῦ του ὁ ἰωῦργος Μοσχονᾶς γύρισε στὴν Ἀθήνα & κατάφερε νὰ τὸν βάλει στὸ ΜΙΚΜΑ πεντέλης γιὰ νὰ ἀκολουθήσει τὴν θεραπεία πού εἶχαν συστήσει οἱ ξένοι εἰδικοί. Ὅμως ὅπως καταγγέλει ἐκεῖ τοῦ δίνουν ψυχοφάρμακα πού ἐπιδεινώνουν τὴν κατάστασή του. ταυτόχρονα ἀρχίζει ἕναν ἄλλο μαραθῶνιο γιὰ νὰ βρεῖ τὰ χρήματα πού χρειαζόνται γιὰ νὰ ξαναπάει στὸ Λονδίνο, ὁ Ἀλέξανδρος, γιὰ τὴν ἐπέμβαση αὐτὴ τὴν φορά.

Ἀπευθύνθηκε σὲ πολλὰ ὑπουργεῖα ὁ πατέρας τοῦ Ἀλέξανδρου ἀλλὰ παντοῦ συνάντησε ἀδιαφορία. Ἀκόμη & στὸ Νοσοκομεῖο Παιδῶν. Καὶ ὁ μαραθῶνιος συνεχίζεται μέχρι σήμερα ἀπὸ τὸ 1976.

Ὁ μικρὸς Ἀλέξανδρος χειροτερεύει μέρα μὲ τὴν μέρα. Λίγες μέρες πρὶν πῆγε γιὰ τελευταία φορά στὸ ὑπουργεῖο Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν, γιὰ νὰ μάθει τί ἔγινε μὲ μιὰ αἴτηση πού εἶχε ὑποβάλει & ζήτηγε 50.000 δραχμές γιὰ νὰ πᾶει τὸ παιδί του στὸ ἐξωτερικό. τοῦ ἀπάντησαν πολὺ ἀπλά, ὅτι ἡ αἴτηση "ἀπερίφθη". καὶ ἡσυχοὶ πῆγαν τὸ μεσημέρι σπῆτι τους γιὰ νὰ φᾶνε μὲ τὰ παιδία τους. καὶ ὁ γιατρός πού εἶναι προϋστάμενός τους ἀρνήθηκε νὰ δεχτεῖ τὸν πατέρα τοῦ μικροῦ Ἀλέξανδρου, πού "νοσηλεύεται" στὸ ΜΙΚΜΑ πεντέλης, χειροτερεύοντας ἀπὸ τὰ ψυχοφάρμακα πού τοῦ δίνουν.....

Σ. Σταν.

(Προκύριεση πού μοιράστηκε στὴν Ἰατρική Θεσσαλονίκης πέρσι.)



Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ

Τό νά προσπαθεῖς νά ἀνιχνεύσεις στοιχεῖα γιά τόν γιατρό, τόν ἄρρωστο καί γενικότερα τήν ἱατρική πράξη, ὅπως αὐτά καταγράφονται στή λογοτεχνία, τόν κινηματογράφο, ἀλλά καί κάθε μορφή ἐντεχνῆς ἔκφρασης, εἶναι ἐγχείρημα δύσκολο, ἐπικύνδυνο καί ἴσως ἄσκοπο.

Δύσκολο, γιατί τό πεδίο ἐρευνας εἶναι τεράστιο, πολυδιάστατο, ἀντιφατικό καί πολλές φορές αὐτοαναϊρούμενο, χωρίς βέβαια νά ὑπολογίσουμε τήν ὑποκειμενική ἀνεπάρκεια αὐτοῦ, πού ἀποτολμᾷ μιά τέτοια ἐνέργεια. Ἐπικύνδυνο, γιά τήν ἴδια τήν καλλιτεχνική δημιουργία, ἀπό τήν στιγμή, πού, ἐνώ ἡ ὀπτική τοῦ δημιουργοῦ δέν κεντρώνεται ἀποκλειστικά στό ἐπίμαχο γιά μᾶς θέμα, μπορούμε αὐθαίρετα νά μετατοπίσουμε τήν ἐστία τῆς σέ πεδία, πού ἀφ' ἑνός προδίδουν τό ἔργο, ἀφ' ἑτέρου, μποροῦν νά ὀδηγήσουν σέ λανθασμένες ἐκτιμήσεις. Καί ἄσκοπο τελικά, γιατί ἀναλογικά, μιά τέτοιου εἴδους ἀντιμετώπιση τοῦ καλλιτεχνικοῦ ἰδιώματος, θά μπορούσε νά ὀδηγήσει σ' ἕνα παραλήρημα τῆς μορφῆς, ὁ γεωλόγος ψάχνει γιά ἀναφορές στά πετρώματα μέσα στή λογοτεχνία, ὁ πολιτικός μηχανικός γιά τήν στατική ἐπάρκεια τῶν κτιρίων, ὅπως αὐτή περνᾷ μέσα ἀπό τόν κινηματογράφο καί σέ μιά σειρά ἀπό παρόμοιες τραγελαφικές καταστάσεις.

Λογικό τότε μετὰ ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἀναστολές, νά ἀναρωτηθεῖ κανεῖς, ποιό τό νόημα αὐτῆς τῆς δουλειᾶς, ξέχωρα ἀπ' ὅσα γενικόλογα σημειώσαμε στήν ἀρχή. Ἐχοντας ὅμως δεδομένη τήν αὐξημένη ἐπιδεκτικότητα τοῦ πραγματικοῦ δημιουργοῦ σέ ἐρεθίσματα, πού πιθανόν νά ἀφήνουνε τούς πολλούς ἀδιάφορους ἢ καί ἀνυποψιαστούς γι' αὐτό πού καθημερινά μᾶς πολιορκεῖ, θά λέγαμε, ὅτι, ἡ ματιά του ἔχει τήν διαφάνεια καί τήν διαύγεια, ἀλλά ταυτόχρονα καί τήν ἀφαιρετική ικανότητα, στοιχεῖα ἀπαραίτητα, γιά μιά καινούργια καί σωστή ἐπανατοποθέτηση τοῦ θέματος γιατρός - ἄρρωστος, ἀσθένεια - θεραπεία. Παράλληλα θά μπορούσε νά διαπιστωθεῖ ἡ ἐνδεχόμενη διάσταση ἀνάμεσα στήν γενικά καί πλατιά καθιερωμένη εἰκόνα, πού ἔχει τό κοινωνικό σύνολο γιά τόν γιατρό καί σ' αὐτήν τῶν δημιουργῶν. Σχετικά μέ τήν παραπάνω διάσταση, αὐτή ἀφορᾷ - στίς περιπτώσεις βέβαια, πού ἡ ἀρρώστια ἀποτελεῖ τό ἀποκλειστικό θέμα ἀναφορᾶς τοῦ καλλιτέχνη - ἀπό τήν μιά μεριά τήν ἰδιαιτέρη καί προσωπική του προσέγγιση καί ἀπό τήν ἄλλη τήν ἐπιστημονική. Καί σάν τελευταῖο θέμα τοῦ ἐνδιαφέροντός μας, θά μπορούσε νά ἀναφερθεῖ ἡ καλλιτεχνική δημιουργία τῶν γιατρῶν - στίς ἐλάχιστες περιπτώσεις, πού ὑπάρχει - καί στόν βαθμό, πού θίγει ἢ ἀδιαφορεῖ, ἐπηρεάζεται ἢ μένει ἄκαμπτη, ἀπ' αὐτήν καθ' αὐτήν τήν ἰδιότητά τους ὡς γιατρῶν.

Προχωρώντας στό καθ' αὐτό θέμα τῆς δουλειᾶς μας, σ' ἕνα πρῶτο χρόνο, ἀντικείμενο τῆς πραγματεύσεώς μας θά εἶναι τό σινεμά καί πῶς μέσα σ' αὐτό ἐμπλέκεται τό θέμα ἱατρική - ἀσθένεια - γιατρός, καί ἱατρική πράξη, ἀφήνοντας γιά ἕναν δεύτερο χρόνο τόν ἀντίστοιχο ρόλο τῆς λογοτεχνίας. Καί σχετικά μέ τόν τρόπο, πού θά διαρθρωθεῖ τό παρακάτω κείμενο, δειγματοληπτικά ἀναφερόμενοι σέ ὀρισμένες ταινίες, θά προσπαθήσουμε, σέ διάφορο βαθμό κάθε φορά, νά διαπιστώσουμε τά ὅσα στόν πρόλογο ἐπισημίσαμε. Θά ἦταν δέ σκόπιμο νά διευκρινήσουμε, ὅτι, ἂν οἱ πλείστες ἀπό τίς ἀναφορές μας τυχαίνει τό θέμα, πού πραγματεύονται νά εἶναι οἱ ψυχικές «παθήσεις», αὐτό γίνεται γιά καθαρά τεχνικούς λόγους, ἀπό τήν στιγμή, πού αὐτές ἀποτελοῦν πιό εὐκόλο θέμα προσέγγισης καί θεώρησης καθῶς ἀμβλύνεται ἡ

ανάγκη για ειδικότερη τριβή στο θέμα (π.χ. αντίκειμενικές δυσκολίες έμποδίζουν έναν σκηνοθέτη να μιλήσει για τό έλκος στομάχου, παρά για τήν άγχώδη νεύρωση ή τήν διάσταση τής προσωπικότητας.)

Πρίν ν' αναλύσουμε τήν ταινία του Μπόμπ Φόζη «ALL THAT JAZ» στον βαθμό βέβαια πού μās άφορά, θά πρέπει νά επισημάνουμε, ότι στην τέχνη αυτόματα καταργείται κάθε μανδύας άνθρωπισμού, μέ τόν όποϊον, ή ιατρική θέλει νά περιβάλλει τίς πράξεις της, ένώ τά περί κοινωνικής προσφοράς της άμφισβητούνται και άποδυναμώνονται, καθώς αύτή προβάλλει σάν άπόλυτα έξωγενής παράγοντας, μέ έπίσης άπόλυτα άποσπασματική σχέση μέ το αντίκειμενό της. Στην ταινία λοιπόν, πού αναφέραμε έχουμε τήν καταγραφή τής διαδρομής του κεντρικού ήρωα τής ταινίας, πού περνώντας τή ζωή του μέ έξοντωντικό και ιλλιγγιώδη ρυθμό στη «SHOW BUSINESS», φτάνει σέ μιά βαριά κατάσταση μετά από όξύ έμφραγμα. Από τό σημείο αυτόκαι μετά, άρχίζει νά ύφαινεται ό ρόλος τής ιατρικής και ή σχέση του πρωταγωνιστή μ' αύτήν. Τό πρώτο σημείο αναφοράς μας είναι ή σεκάνς, όπου ή χειρουργική έπεμβαση δίνεται ώμότατα και μέ έμφανή έμμονή μέ σκοπό νά καταδείξει μέ τραχύτητα, τήν βίαια έπέμβαση τής ιατρικής στό άνθρώπινο σώμα. Και αύτά έχοντας δεδομένα τήν συνειδητή πορεία πρός τόν «θάνατο», πού κάνει ό πρωταγωνιστής, καθώς βλέπουμε νά υπερασπίζεται άνυποχώρητα τήν ιδιαιτεροτητα και τήν αυτοτέλεια τής ζωής, πού ζει. Αποτέλεσμα όλης αύτής τής στάσης του είναι και ή μετέπειτα «άπέθειά του» στην άγωγή, πού του συνιστούν οι γιατροί. Σ' αυτό άκριβώς τό σημείο είναι άποκαλυπτικός ό τρόπος έπέμβασης τών γιατρών στην περίπτωση του. Έτσι έχουμε τήν ψυχρή έπισημονικοποίηση τής συγκεκριμένης στάσης του άλλα και κατ' έπέκταση όλης τής φιλοσοφίας τής ζωής του, καθώς σέ ιατρικό συμβούλιο αναλύεται μέ ψυχρό και όρθολογιστικό τρόπο, ή άπροθυμία του νά «συνεργαστεί» μέ τούς γιατρούς του, τήν στιγμή, πού μέ έντελώς εϊρωνικό τρόπο βλέπουμε τόν διπλά «άσθενή» νά περιφέρεται στα ύπόγεια του νοσοκομείου και νά έπαναβιώνει - έπικυρώνει - σ' ένα φανταστικό έπίπεδο τίς μέχρι τότε βιωμένες έμπειρίες του. Τελικά παρακολουθούμε τόν θεαματοποιημένο θάνατό του, χωρίς νά μās άπομένει καμμιά θλίψη γι αυτό και παράλληλα συνειδητοποιούμε τόν μόνο παρείσακτο στην συνειδητή πορεία του... τούς γιατρούς. Όσο γιά τήν έξοδο τής ταινίας, εκεί βλέπουμε τούς τρόπους, πού κατορθώνουν τά άτομα χρησιμοποιώντας σάν λειτουργικό ροϋχο τό σώμα τους, μέσα από τήν έξοικείωσή τους μέ αυτό «νά διασκεδάσουν» στην κυριολεξία τόν θάνατο, τοποθετώντας τον, σ' ένα φυσιολογικό και άπόλυτο έπίπεδο.

Μία δεύτερη ταινία για την οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε είναι το «Κουρδιστό πορτοκάλι» του Στάνλεϋ Κιούμπρικ. Εκεί βλέπουμε καθαρά τον ρόλο της «έξελιγμένης» παραδοσιακής ψυχιατρικής, σέ ότι άφορά την καταστολή και την επαναφορά στο «φυσιολογικό», της διαταραγμένης «έγκληματικής προσωπικότητας». Παρά τις φανταστικές και πιθανόν έπιστημονικοφανείς μεθόδους πού εμπνεύστηκε ο Κιούμπρικ, καταδειχεται ξεκάθαρα ή άπροκάλυπτη και φασιστική επέμβαση της έπιστήμης, μέ σκοπό την διαμόρφωση μιās «ύγιους» και κοινωνικά άποδεκτής εστιάσουμε την προσοχή μας στό σημείο, όπου έπιχειρείται ή άλωση της μόνης άκέραιας και «φυσιολογικής» πτυχής της προσωπικότητας του «έγκληματία», πού είναι ή λατρεία του για τον Μπετόβεν, καθώς μ' έναν τρόπο δημιουργίας έξαρτημένου άντανακλαστικού, συνδέεται αύτή μέ την ώμή και φασιστική βία (ή σεκάνς της παρέλασης των Ναζί υπό τούς ήχους της Έννάτης), έτσι ώστε να προκληθεί μία διπλή απέχθεια τόσο για την μουσική όσο και για την βία.

Σάν τελευταίο θέμα στην άναφορά μας στον κινηματογράφο θα δοϋμε τον ρόλο του όσον άφορά την πραγματεία του θέματος τρέλλα, όπως πραγματοποιείται, μέσα από όρισμένες συγκεκριμένες ταινίες.

Όπως είπαμε και στην άρχή, ή τρέλλα, άσχετα μέ όποιαδήποτε θεώρησή της, έχει ξεφύγει πλέον από τά όρια της καθαρά έπιστημονικής πραγμάτευσής της, είτε πρόκειται γι αύτή καθαυτή την όντότητα, πού όρίζουμε σάν τρέλλα, είτε πρόκειται για αύτή καθαυτή την όντότητα, πού όρίζουμε σάν τρέλλα, είτε πρόκειται για την θεραπεία της. Σέ όλη αύτήν την προσπάθεια μας σέ μεγάλο βαθμό άντλήσαμε, έπιχειρήματα, στοιχεία και γνώσεις από τό άρθρο του Δ. Άγραφιώτη «Γύρω από την τρέλλα στον σύγχρονο κινηματογράφο» (περιοδικό σύγχρονος κινηματογράφος, τεϋχος 9-10, 1976). Άρχίζοντας, μπορούμε να έξετάσουμε και να προβληματιστούμε πάνω στην στάση, πού μπορεί να έχει ό κινηματογράφος σάν έργαλειό καλλιτεχνικής, διανοητικής και ιδεολογικής έκφρασης, σέ ότι άφορά την άρθρωση ενός λόγου, πάνω στό θέμα τρέλλα.

«Ό κινηματογράφος θέλει να μιλήσει για την τρέλλα; Νά δώσει μία άλλη εικόνα της; Νά έπιβάλλει μία νέα προβληματική; Νά τονίσει όρισμένες πτυχές της τρέλλας, όπως αυτές επαναλαμβάνονται στην κοινωνική αντίληψη της; Ό κινηματογράφος σάν μέσο άναπαράστασης, πρέπει να ξεκινήσει από ένα υλικό πρωτογενές - άσυλο ψυχοθεραπείας - ή να χρησιμοποιήσει έναν μύθο; Μπορεί να έρευνήσει τούς μηχανισμούς της τρέλλας; Ό θα μείνει ύποχρεωτικά στό φαινόμενο χωρίς να μπει στην οϋσία; Μπορεί να δώσει μερικές συσχετίσεις καταστρέφοντες όμως την υλικότητα της τρέλλας; Πρέπει ό κινηματογράφος να κριθεί απο την δύναμη, που βάζει τό πρόβλημα ή από μία αισθητική άναζήτηση; Στην «φωλιά του κούκου» παρουσιάζεται τό ψυχιατρείο, καταγράφονται οι λειτουργίες του, άπεικονίζεται ή καθημερινότητα της θεραπείας. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι της ψυχοθεραπείας, ή απομόνωση, τό ήλεκτροσόκ, άποκαλύπτεται ό ρόλος του ψυχιατρείου, ή τελετουργία μιās συμβατικής ψυχοθεραπείας, μιās καταπιεστικής άτμόσφαιρας στό άσυλο, ή αύθαιρεσία των «ειδικών», ή διαίρεση της έργασίας. Χαρακτηριστικό έπίσης σημείο της ταινίας είναι ή άποκάλυψη της σεξουαλικής καταπίεσης στό άσυλο, όπου οι άσθενείς παίρνουν την μορφήν των άνθρώπων κάποιου γκέττο, στους όποιους ή μόνη σεξουαλική δυνατότητα, πού τούς παραχωρείται είναι αύτή της «συνδιαλλαγής» μέ πόρνες. Έτσι ύπάρχει ένας τύπος έπίσημα άνοιχτής σεξουαλικής περιθωριοποίησής τους. Παρ' όλα αυτά ενώ ή καταγραφή - σκιαγράφηση - της άτμόσφαιρας του ψυχιατρείου, είναι ειλικρινής, έντιμη και εύστοχη, άποδυναμώνεται σ' ένα άλλο επίπεδο, από την άνυπαρξία κοινωνικής και πολιτικής προοπτικής.

Γιά μιá άλλη ταινία, «Ή όλοι ή κανένας» τών Μπελλάκιου, Άγκόστι, Πετράλια και Ρούλι, θεωρούμε σκόπιμο νά παραθέσουμε αύτούσιο τό σχετικό σημείωμα του Δ. Άγραφιώτη. «Ή ταινία (ούσιαστικά δείχνει τά άποτελέσματα του πιό προχωρημένου, του πιό φιλόδοξου πειράματος στην άντιμετώπιση - θεωρητική και πρακτική - της τρέλλας. Οι Ήταλοί (άντι) ψυχιατροί με την βοήθεια τών άρχών της Πάρμας, δείξαν, ότι μπορεί νά υπάρξει μιá θεραπεία της τρέλλας που ξεκινά από την ύποθεση, ότι ή τρέλλα, πρέπει νά τοποθετηθεί στο κέντρο ενός διαλόγου τών κοινωνικών ομάδων και όχι στα όρια ενός άσύλου. Ή ταινία δέν είναι παρά μιá σειρά από συνεντεύξεις «άρρώστων», που συμμετείχαν στο δεκαπεντάχρονο αύτό πείραμα. Οι «άρρωστοι» διηγούνται στιγμές από την ζωή τους, την έμπειρία τους πριν και στην διάρκεια της έρευνητικής προσπάθειας, συζητούν και κρίνουν τούς γιατρούς και τούς συντρόφους τους, που ή κλασική ψυχιατρική άποκαλεί διανοητικά καθυστερημένους, χρόνεια ψυχοπαθείς και που έχουν ύποστει τίς μεθόδους του παραδοσιακού ψυχιατρείου - άσύλου (άπομόνωση, σεξουαλική καταπίεση, βία, έπιθετικότητα, φαρμακοθεραπείες...), διηγούνται τον τρόπο που έζησαν τό πείραμα της νέας ψυχιατρικής (την αυτοδιαχείριση του ψυχιατρείου, από τούς γιατρούς και μέρος τών άρρώστων, τον περιορισμό της χημειοθεραπείας, την δημιουργία αυτόνομων ομάδων, την κατάργηση της άπομόνωσης, την νέα διαμόρφωση τών χώρων του άσύλου, την κατάργηση τών ήλεκτροσόκ, την κατάργηση του όμοιόμορφου ντυσίματος, την έπιστροφή στους άρρώστους τών ρούχων τους και τών προσωπικών τους αντικειμένων, τό δικαίωμα της έξόδου, την άνεύρεση έργασίας, την έκπαίδευση, τό δικαίωμα της άμοιβής για την δουλειά που γίνεται στο ψυχιατρείο, την προσπάθεια όλοκλήρωσης στην κοινωνική ζωή σε συνεργασία με την σοσιαλοκομμουνιστική δημοτική άρχή - οι δημοτικές άρχές διέθεσαν διαμερίσματα και οι έπιτροπές γειτονιάς άνέλαβαν νά βοηθήσουν σ' αύτήν την προσαρμογή με την άποστολή τών άρρώστων στα έργοστάσια, όπου τά συνδικάτα πήραν την πρωτοβουλία νά τούς μάθουν ένα επάγγελμα, νά δημιουργήσουν σχέσεις με τό περιβάλλον του)... Ή ταινία με τον χαρακτήρα του ντοкуμανταίρ, με την άναφορά της σε μιá συγκεκριμένη κατάσταση, μάς δίνει μιá πολύδιάστατη θεώρηση της τρέλλας... Ή ταινία κατορθώνει τελικά νά δείξει πώς ή τρέλλα σαν κοινωνικό πρόβλημα άπαιτεί συλλογικές διαδικασίες για τό ξεπέρασμά της. Οι κοινωνικές ομάδες που θέλουν νά φέρουν έναν νέο τρόπο ζωής πρέπει νά δούνε τό πρόβλημα της τρέλλας μέσα από την



σύγκρουση και την ούτοπία μιας νέας ολότητας. Ή αν η ταινία «Ή όλοι ή κανένας» είναι όριακή, αυτό όφείλεται στην προσπάθεια - ίσως μία φαντασίωση - να δειχτεί ό πολιτικός - πολιτιστικός χαρακτήρας της τρέλλας στην βιομηχανική κοινωνία.

Κλείνοντας την αναφορά μας στο κινηματογράφο, μπορούμε να αναφερθούμε σύντομα στην ταινία του Ρομάν Πολάνσκι «Ή Αποστροφή». Έδώ θά μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ένα άντιεγχειρίδιο παθογένειας και κλινικής παρουσίασης της σχιζοφρένειας. Ή ταινία καταντά τελικά εφιάλης την στιγμή, πού τρομοκρατημένος ό θεατής, μπορεί να συνειδητοποιήσει και να επαναβιώσει τις άπóλυτα καθημερινές και συνθισμένες καταστάσεις, πού μπορούν άνυπομιάστα να όδηγησουν στη παράνοια, όταν είναι δοσμένη ή έντονη σεξουαλική καταπίεση, πού διαποτίζει τό είναι μας, πράγμα καθόλου σπάνιο γιά τόν σύγχρονο άνθρωπο.

Στόν επίλογο αυτού του πρώτου σημειώματος πρέπει να κάνουμε όρισμένες διευκρινήσεις, πού πιθανόν είναι άπαραίτητες γιά την σωστή τοποθέτηση και κριτική θεώρηση όλης αυτής της δουλειάς. Πρώτο, ή χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων ταινιών, δέν κατοχυρώνει ούτε καταξιώνει άπαραίτητα την αισθητική, καλλιτεχνική και ιδεολογική «όρθοδοξία»τους.

Δεύτερο, ή ψυχανάλυση και οι προεκτάσεις της - όπως αυτές καταγράφονται στόν κινηματογράφο άποκλείστηκαν έντελώς από την ματιά μας, γιά τόν μοναδικό λόγο, ότι μπορούν να άποτελέσουν άποκλειστικό θέμα θεώρησης μιας πολύ μεγαλύτερης μελέτης, ή όποια πός τό παρόν δέν μας ενδιαφέρει. Τρίτο, δέν έγινε αναφορά σε προβλήματα προσωπικότητας και ταυτότητας, παρ' όλο πού ύπάρχει ένα εύρύ φάσμα ταινιών, πού άσχολούνται με αυτά. Και αυτό έγινε γιati, πρακτικά δέν θεωρούνται σαν μία κλινική όντότητα και έτσι δέν μπορούν να άποτελέσουν άντικείμενο αυτής της δουλειάς, παρά τό ενδιαφέρον τους.

Και τέλος, δέν άσχοληθήκαμε με τόν ρόλο του κυρίαρχου κινηματογράφου και την σχέση του με την ιατρική, άπ' όπου βγαίνει τό γνωστό κλασικό πρότυπο του γιατρού και της ιατρικής, γιά τόν λόγο ότι, άφ' ενός δέ παρουσιάζεται πρόβλημα άνάγνωσης τους και άφ' έτέρου γιati θά ήταν περιττό 'μιά επί πλέον παραπομπή στόν κινηματογράφο γιά να καταδειχτούν πράγματα, τόσο άπροκάλυπτα άπλά και αυτονόητα.

Αυτά πός τό παρόν και θά επανέλθουμε όριμότεροι.



Μέ τη δυσκολία πού υπάρχει νά δώσεις μερικές σκέψεις πρὸς τὰ ἔξω, μιά πού αὐτὸ δὲν ὑπάρχει ὅταν γίνονται γιὰ τὸν ἑαυτὸν σου, μιά ὅταν μπαίνουν τὰ πράγματα σὲ ἓνα κανάλι προβολῆς, ἀρχίζω μὲ ἀφορμὴ μιά στατιστικὴ πού ἐγίνε στα Ἑλληνικά ψυχιατρεία καὶ πού δημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ Ἰδιοδρόμιο No 60.

	1971		1972	
	Ἀγόρια	Κορίτσια	Ἀγόρια	Κορίτσια
Σχιζοφρένια.	15506	17149	15266	16755
Καταπιεστικές ψυχώσεις.	7331	16623	7200	16206
Εἰδικές ψυχώσεις.	3014	6632	2727	6429
Ψυχονευρώσεις.	7821	16038	7998	16089
Ἀλκοολισμός.	5169	1384	5736	1607
Ἀντιδράσεις ἀπὸ ναρκωτικά.	1035	567		555
Νέες διαγνώσεις.	1780	2424	2565	3433
Ἄλλες ψυχώσεις.	4821	7335	4902	7552

Προτὸν μποῦμε στὸ περιεχόμενον τοῦ πίνακα ὑπάρχουν ἀρχικά μερικές προϋποθέσεις (αἰτίες) γιὰ τίς διαφοροποιήσεις, πού εἶναι ἀρκετὰ σημαντικές, μεταξύ ἀγοριῶν - κοριτσιῶν, σὲ ὅλες τίς ψυχιατρικές περιπτώσεις πού ἐμφανίζονται σήμερα.

Οἱ στατιστικές φυσικά αὐτές εἶναι ἓνα μικρὸ δείγμα μιάς παγκόσμια κατάστασης, στήν ὁποία οἱ ψυχιατρικές ἀσθένειες φτάνουν νά καλύπτουν τὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ ὀρισμένων κρατῶν (στὶς ΗΓΑ τὸ 99% τοῦ πληθυσμοῦ ἔχει τουλάχιστον ἓναν ἰδιωτικὸ ψυχολόγο - ψυχίατρο), τὰ ὁποία ἔχουν τὸ πλεόν ἐκσυγχρονισμένον οἰκονομικὸ - τεχνολογικὸ σύστημα. Οἱ πῶ ἀνεπτυγμένους τεχνολογικά κοινωνίες, σάν φορεῖς παράλληλα καὶ πῶ προχωρημένων κοινωνικά ἀνελεύθερων σχέσεων, πλειοψηφοῦν ὡς πρὸς τοὺς ψυχιατρικά ἀσθενεῖς μὲ ἀποτέλεσμα ἡ ἐξουσιαστικὴ τεχνοκρατικὴ ἀνάπτυξη νά ὀδηγεῖ σὲ συνολικοποίηση τῆς ψυχιατρικῆς ἀσθένειας.

2

Οἱ αἰτίες γιὰ τίς διαφοροποιήσεις πού ὑπάρχουν μεταξύ τῶν δύο φύλων ἔχουν σάν σκοπὸ τὴ διατήρηση τῆς κρατικῆς οἰκονομίας πού περνάει μέσα ἀπὸ τὴν ἱεραρχία, καταστολή, θεσμούς, γραφειοκρατία, σχέσεις κλπ. καὶ σάν τέτοιες (προϋποθέσεις) γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ, εἶναι ἡ ὑπαρξη τῶν ρόλων μεταξύ ἀνδρα - γυναῖκα, οἱ ὁποῖοι ὑπάρχουν πρὶν ἀπὸ μᾶς μὲ σκοπὸ νά γίνουμε οἱ μεταφορεῖς γιὰ τοὺς μετὰ ἀπὸ μᾶς, ἔτσι ὡστε νά διατηρηθῇ ἡ ἰσχύουσα κοινωνικὴ συνθήκη μεταξύ ἐξουσιαστῶν - ἐξουσιαζομένων.

Οι ρόλοι φυσικά αυτοί που διαφέρουν κατά φύλο διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα με τό κοινωνικό στρώμα, τό χρόνο, τίς εθνολογικές διαφορές κλπ. και **πάντοτε έσκουγχρονίζονται σάν άντανάκλαση τών νέων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων που έχει ανάγκη νά κάνει τό κάθε κράτος.**

3.

Οι ρόλοι ξεκινώντας από όρισμένα πρότυπα τεινουν συνεχώς νά έπαυξάνονται χωρίς νά υπάρχει περίπτωση νά άντιστρέφονται πλήρως μεταξύ τών φύλων και χωρίς νά υπάρχει περίπτωση οί νέοι ρόλοι νά καταργούν τούς παλιούς (άν και πολλές φορές είναι άνταγωνιστικοί), μιά που βασική άρχή του σύγχρονου κράτους είναι ή συνύπαρξη όλων τών ρόλων και ή συνύπαρξη αυτού, του άνθρώπου και τής φύσης του (ικανοποίηση τών άνθρωπίνων ανάγκων και ένστίκτων).

Αυτό είναι τό ίδανικό κάθε κράτους, και αυτός είναι ό επιδιωκόμενος σκοπός που προσπαθεί νά πετύχει ή σύγχρονη κοινωνία, όχι τόσο με τή καταστολή όσο με τή συνύπαρξη πραγμάτων και σχέσεων που είναι άδύνατο νά συνυπάρξουν παρά μόνο σάν διαστρεβλώσεις ή ψευτοσυνυπάρξεις. **Ότι τό κράτος δέν μπορεί νά καταστείλει διά τής βίας τό καταστέλει με τήν άφομοίωσή του (συνύπαρξη).**

4.

Τά βασικά έξιδανίκευση πρότυπα μεταξύ τών φύλων είναι.

Γυναίκα σάν πρότυπο θηλυκότητας: παθητική, άδύναμη, συναισθηματική, παράλογη που ένδιαφέρεται για τήν έμφανισή της (' Η γυναίκα σάν σύμβολο τής φύσης)

Άντρας σάν πρότυπο: Δραστήριος, ικανός νά συναγωνίζεται (άνταγωνίζεται), ικανός νά αναλύει και ένήλικος (έμπειρος, μετρημένος στίς κινήσεις του και τά λόγια του) - (' Άντρας σάν σύμβολο τής Λογικής - Κράτους)

Μέ δεδομένους τούς σταθερούς αυτούς ρόλους και μέ μιά κοινωνία ιεραρχιμένη, ή πορεία και ή ανάπτυξη ενός άντρα και μιάς γυναίκας καθορίζονται από μιά κουλτούρα και μιά γλώσσα που είναι άνδρική, δηλαδή κυρίαρχη και λογική.

Άρα κάθε πρωτοβουλία (κίνηση) είτε γυναικεία είτε άνδρική, κρίνεται μέσ' τά πλαίσια ενός παιγνιδιού που καθορίζει, ό Άντρας - κράτος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, ότι ή άντρική έπιθετικότητα που είναι καθημερινή θεωρείται κάτι τό φυσικό, ένω ή γυναικεία έπιθετικότητα όταν εκφράζεται έξω από τό γνωστό περιβάλλον της, δηλαδή κοινωνικά, θεωρείται παράλογη («αυτή είναι ύστερική») είναι μιά φράση που χαρακτηρίζει τήν έπιθετικότητα τής γυναίκας).

Μέ δεδομένο αυτό (ύπογράμμιση) ή θηλυκότητα σάν στοιχείο αισθησιακό (φύση) έχει περισσότερο συγγένεια με τήν τρέλλα, μιά που ή τρέλλα είναι ή αντίθεση μεταξύ τής αίσθησης (φύσης) και του όρθολογισμού, μεταξύ του ζωτικού στοιχείου του άνθρώπου και τής κρατικής κοινωνίας που είναι δεδομένη, κυριαρχική και ζωτικά νεκρή.

- Σάν ζωτικό· στοιχείο έννοϋμε τίς φυσικές λειτουργίες του άνθρώπου, τή φαντασία του, τήν αίσθησή του, τό μυαλό του, τό σώμα του, τά αισθηματά του, τή πηγαία δημιουργία του τό άσυμβίβαστο, τή κοινωνικότητά του κλπ.

- Όλα αυτά έχουν σάν άποτέλεσμα στά κορίτσια σέ συσχετισμό με τούς ρόλους, νά έμφανίζονται τάσεις έσωστρέφειας και κλεισίματος στόν έαυτό τους, μέ έπακόλουθο ή έκφρασή τους (ένάν δέν βρίσκει ύποκάστατη διεξοδό) στρεφόμενη μέσα τους νά λειτουργεί καταστροφικά με άποτέλεσμα τίς ψυχικές και διανοητικές άσθενειες, τό άγχος, τή μοναξιά, τήν κούραση, τήν άνώμαλη σεξουαλική λειτουργία, τήν καθυστέρηση περιόδου κλπ.

Στά άγόρια σέ συσχετισμό πάντα μέ τούς ρόλους έμφανίζονται σωματικές άσθένειες, κύρια όμως έμφανίζεται ή έγκληματική συμπεριφορά, ή καταστροφικότητα και ή βία.

Αυτά σάν άποτέλεσμα τής εκφρασής τους πού είναι κυριαρχική, άνταγωνιστική και ιδιοκτητική. Έπομένως μέ βάση τά άρχικά πρότυπα, βλέπουμε παράλληλα σάν άντανάκλαση τους και τό είδος τής άσθένειας.

- α) Γυναίκα παθητική, άδύναμη κλπ συνεπάγεται ψυχοδιανοητικές άσθένειες.
- β) Άντρας δραστήριος, άνταγωνιστικός κλπ συνεπάγεται έγκληματικός, βίαιος κλπ.

5

Παρατηρώντας ξανά τόν πίνακα βλέπουμε.

1) ότι οι άντρες ύπερισχύουν στις περιπτώσεις του Άλκοολισμού και τών Ναρκοτικών πού είναι οι κύριες αίτιες τών έγκληματικών πράξεων.

2) ότι οι σχιζοφρένειες, οι καταπιεστικές ψυχώσεις και οι ειδικές ψυχώσεις πού είναι οι άρχικές κλασσικές μορφές ψυχασθένειας έλαττώνονται χρονικά ένώ πολλαπλασιάζονται οι νέες μορφές ψυχώσεων και νέες διαγνώσεις ψυχασθένειας.

3) Οι νέες μορφές ψυχασθένειας είναι αυτές πού αύξάνονται περισσότερο και στά δύο φύλα.

Η περίπτωση αυτή είναι και ή πίο σημαντική, γιατί έχει σχέση μέ τήν ύπαρξη νέων ρόλων, τό όποιο σημαίνει ή προϋποθέτει νέες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, σάν άντανάκλαση του κρατικού έκσυγχρονισμού.

Και οι νέες φυσικά σχέσεις, κύρια οι κοινωνικές σάν αίτία τής ψυχασθένειας, περιέχουν όλα τά συστατικά στοιχεία τής κρατικής κοινωνίας (ιδιοκτησία, άνταλλαγή, ιεραρχία) δι' αυτό κάθε κοινωνική φιλελευθεροποίηση σημαίνει ταυτόχρονα πίο έκσυγχρονισμένη και έκλεπτισμένη καταπίεση. Η φιλελευθεροποίηση αυτή περνάει και έπιβεβαιώνεται μέσα από τό θέαμα και από τό θέαμα, που δέν είναι μέσ' τις σχέσεις κρατικό προνόμιο, αλλά άτομικός ρόλος. Τά έγκλήματα και οι βεντέτες πού κυριαρχούν σέ κάθε συντηρητική σχέση έχουν άντικατασταθή από τά ψυχοτρόπα και τά χάπια στις σημερινές φιλελεύθερες σχέσεις. Τό θέαμα ήταν τό άναγκαίο μέσο γιά νά μεταβη ή παλιά κοινωνία και οι σχέσεις τής, στή νέα φιλελεύθερη κοινωνία μέ τις νέες σχέσεις τής, πού άυτοεπιβεβαιώνονται και άυτοεπιβεβαιώνουν τό θέαμα.

6

Πιάνοντας τή τρίτη παρατήρηση σάν άφορμή, βλέπουμε σήμερα ότι ή κοινωνία προκειμένου νά έκσυγχρονισθή γιά νά έπιβιώσει, έχει προχωρήσει πέρα από τούς άρχικά έξιδικευμένους ρόλους σέ μία πρόσθεση ρόλων ούτως ώστε ή γυναίκα - πρότυπο, πρέπει σήμερα νά είναι έπιπλέον μορφωμένη, δραστήρια και νά άσχολείται έν μέρος μέ τά κοινά, σάν άποτέλεσμα τής οικονομικής κοινωνίας πού έκσυγχρονίζεται και πού θέλει τή γυναίκα στα γραφεία, στις έπιχειρήσεις και στο στρατό. Έτσι ή μικρή Χιονάτη τών παλιών χρόνων συναγωνίζεται και συνυπάρχει μέ τή νεαρή βιομήχανο. Τό παλιό πρότυπο έρχεται νά άντιπαρτεθη και νά συνυπάρξει μέ τό καινούργιο, μέ άποτέλεσμα ή τήν άυτοεξόντωση ή τή βίαη συνύπαρξη του, πού και τά δύο συνεπάγονται ψυχιατρική άσθένεια. Μόνο πού ή **συνύπαρξη** τών δύο προτύπων **όδηγει σέ μία προσαρμογή** στην έκσυγχρονιζόμενη κοινωνία μέ άποτέλεσμα ή σχιζοφρένεια αυτή νά είναι νόμιμη και άποδεκτή κοινωνικά: ένώ ή **άυτοεξόντωση** τών προτύπων - ανθρώπων, **σημαίνει άρνηση** τής κοινωνίας αυτής, άρα ή μή προσαρμογή όδηγει στο ψυχιατρείο ή στή φυλακή, μέ άποτέλεσμα τό στίγμα τής τρέλλας νά άποτελεί ένα μέτρο ύγείας μέσα σέ μία κοινωνία άποδεκτά ψυχασθενών.

7.

Τό ἐξιδακτικὸ πρῶτο τυπο τοῦ ἀντρα ἔχει διευρυνθεῖ μὲ τόν ἀντρα φιλελεύθερο καί πιό συμβιβαστικό, πού συμμετέχει πλέον καί στίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ (νοικοκυριό κλπ.)

Ἐτσι ὁ ἀντρας ἀφήνει πλέον στή γυναίκα του κάποια ἐλευθερία, τὴν δὲ ὡστε νά μὴ παραβιασθῇ ἡ δική του κυριαρχία, πού εἶναι τελικά ἡ κυριαρχία τοῦ φαλλοῦ (Μόνο μὴ πηδηχτεῖς μὲ ἄλλον). Ἡ σημασία τοῦ φαλλοῦ φυσικά, μέσα σέ μιά ἐκσυγχρονιζόμενη κοινωνία βρίσκεται ἀρκετά κρυμμένη πίσω ἀπὸ συνεχῶς νέους μηχανισμούς (μορφές) ἐλέγχου, ἀμυνας καί ἐξάρτησης τοῦ ἄλλου, οὕτως ὡστε ἡ φιλελευθεροποίηση τῶν σχέσεων νά ταυτίζεται μὲ μιά λιγότερη φαλλική κυριαρχία καί ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση μὲ μιά ἀντιδιοκτητική σχέση. Φυσικά ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση σάν κάτι πού καταχτήθηκε (στό βαθμό πού δέν μπόρεσε νά κατασταλεῖ) δέν ἀπετέλεσε παρά τὴν ἐλεγχόμενη τούρτα τοῦ Παυλῶφ δπου ὁδήγησε σέ μιά νομιμοποιημένη παραχώρηση τοῦ κράτους πού ἀφομοίωσε ὅτι δέν μπόρεσε νά καταστείλει, πού ἐνοποίησε τόν ἀνθρωπο μὲ τὴν σεξουαλική φύση του, **γιά νά τοῦ ἐλέγξει καί νά τοῦ ἐκτονώσει τὴν ἀντιθεσμική διαμαρτυρία του.**

8.

Οἱ νέοι ρόλοι στὸν ἀντρα εἶναι κύρια ἔμμεσοι ὡς πρὸς τὴν παραγωγή, δηλαδή βοηθᾶνε στό νά ἀνταποκριθοῦν καλύτερα ἡ γυναίκα καί τὰ παιδιά του στή παραγωγή, στό ἐμπόριο, στό χαμαλικὶ καί σ' ὅλη τὴ βρωμιά. **Τόν ἀναγκάζει γιά νά ἐπιβιώσει τὸ σύστημα οἰκονομικά μὲ τὴν ὑπαρξη κοινωνικά φιλελεύθερων σχέσεων, πού δέν ἔχουν φυσικά καμμία σχέση μὲ τὴν πραγματική ἐλευθερία τῆς ἀτομικότητας, τῆς δημιουργίας, τῆς παιδικότητας, τῆς μὴ ἱεραρχίας - ἰδιοκτησίας - ἀνταλλαγῆς.**

Τὸ σύστημα σήμερα μπορεῖ νά ἀφομοιώσει καί νά μᾶς δώσει τὰ πάντα, ἀφοῦ μᾶς ἔχει διαχωρήσει καί νεκρώσει τίς ἐπιθυμίες μας, τὴν κοινωνικότητά μας καί τίς φυσικές λειτουργίες μας



Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ

«Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ.
ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΛΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ
ΣΠΙΤΙ. ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ: ΟΥΤΕ ΠΑΛΤΑ, ΟΥΤΕ ΣΠΙΤΙ...»

Κάποιες σκέψεις για ένα (ή πολλά) θέματα ή παραλλαγή πάνω σε γνωστή έμπορική καραμέλλα.

α) Η ΦΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Ο άνθρωπος της εποχής μας - χαρακτηριστικό στις μέρες μας - είναι ο άνθρωπος της ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ που δεν είναι τίποτ' άλλο από τον άνθρωπο του λειψού, του άκρωτριάσμενου. Σέρνεται σ' ένα κόσμο από ισόσημα πράγματα. Αν οι προσπάθειές μας για ένιχωση του βιώματος για μεγάλωμα του χωρόχρονου της αύθεντικότητας δεν χάνονταν μέσ στην σύγχυση, δεν κομματιάζονταν στην απομόνωση **δεν** εμπλεκε σε κάποιους διαχωρισμούς από την κοινωνική πραγματικότητα και από την «πρακτική» σαν τέτοια, ποιός ξέρει αν ο χρόνος του θανάτου δεν θά ΕΣΠΑΖΕ;

Μία επανάσταση θά εξαφάνιζε όλες τις κάθε είδους καταπιέσεις και θά επανακτούσε τη θέληση για ζωή σαν μία ανατρεπτική δύναμη ικανή, να αντίστρατευθεί την επικρατούσα επιθετικότητα που έχει διαμορφώσει τό φυσικό - κοινωνικό κόσμο. Η ικανότητα του να είσαι αποδεκτικός, παθητικός είναι προϋπόθεση έλευθερίας: είναι η ικανότητα να βλέπεις τά πράγματα μέ τό δικό τους δικαίωμα, να δοκιμάσεις τή χαρά που περικλείεται σ' αυτά, τήν έρωτική ενέργεια της φύσης - μία ενέργεια που πρέπει ν' άπελευθερωθεί. Η φύση περιμένει τήν επανάσταση. Αυτή η αποδεκτικότητα είναι η ίδια τό έδαφος της δημιουργίας: αντίτιθεται όχι στην δημιουργική παραγωγικότητα αλλά στην καταστροφική παραγωγικότητα που έχει άποβεί τό πιο χαρακτηριστικό της κυριαρχίας του άρσενικού. Έφ' όσον η «άρσενική άρχή» έχει γίνει η κυρίαρχη διανοητική και φυσική δύναμη μία έλεύθερη κοινωνία θά ήταν η όριστική άρνηση αυτής. **Ένα βιολογικό γεγονός μετασηματίζεται σε ήθική και πολιτισμική άξια.** Έτσι ένισχύεται και δικαιολογείται η κοινωνική καταπίεση της γυναίκας. Διακινδυνεύει μάλλον η επικράτηση του έρωτα πάνω στην επιθετικότητα σε άντρες και γυναίκες. Σ' ένα πολιτισμό που κυριαρχείται από τ' άρσενικό, η αντίδραση στην προσπάθειά του να ισορροπήσει τις δύο αυτές τάσεις και πάντα υπό τό βλέμμα και μέ τήν άπλοχεριά της άρχουσας ιδεολογίας, είναι να έχουμε τον έκθηλυσμό του άρσενικού (και τελευταία τόν έξαρρениσμό της γυναίκας). Αυτό έκφράζει μία άποφασιστική άλλαγή στη δομή τών ένστίκτων: δηλ. αδυνάτισμα της άρχέγονης επιθετικότητάς του που μέ συνδυασμό βιολογικών - κοινωνικών παραγόντων έχει διακυβερνήσει τήν πατριαρχική κουλτούρα.

Σ' αυτό τό μετασηματισμό τό Άπελευθερωτικό Κίνημα Γυναικών γίνεται ριζοσπαστική δύναμη στό βαθμό που υπερβαίνει όλόκληρη τήν κλίμακα τών επιθετικών πράξεων και άναγκών τήν όλη κοινωνική όργάνωση και διαίρεση λειτουργιών. Τό κράτος δεν φοβάται τήν γυναίκα όταν ζητάει συμμετοχή στην έξουσία αλλά όταν ένσαρκώνει μία βαθειά άρνητικότητα άπέραντι στό σύστημα ισοδυναμιών και έξορθολογισμού που άκριβώς συντρίβει τις διαφορετικότητες και τήν έτερογένεια: ούτε τήν φοβάται όταν άναμετρίεται μέ τόν άνδρα και άναγνωρίζεται «ίση» του στό καθωρισμένο πεδίο που δαιωνίζει τήν έξουσία αλλά όταν άρνείται αυτή τήν άναμετρηση

γιατί δεν δέχεται τούς ίδιους κανόνες, τὰ ίδια μέτρα (θεσπισμένα άλλωστε από τήν έξουσία).

Μιά γυναίκα αποδεικνύεται επικίνδυνη όταν διεκδικεί τήν κυριότητα του σώματός της λυτρώνοντας τό από τίς δυσεπούλωτες έγχαράξεις τής άρσ. έξουσίας και όχι όταν υποτάσει τό σώμα της στίς βιομηχανίες και στούς στρατώνες. Γιατί ή Έξουσία έχει τήν πλαστικότητα πού τής έπιτρέπει νά μετατρέπει τό διαφορετικό σέ όμοιο ώστε νά άπονεύρώνει τήν διαφορά. Ή έξουσία μπορεί νά παραχωρήσει τμήματά της χωρίς όμως αυτό νά σημαίνει ότι τά δίνει έπειδή τό θέλει - τά παραχωρεί μετά από διεκδικήσεις, άγώνες (κι αυτά στόν κανόνα του παιγνιδιού) πού όμως δεν τήν άμφισβητούν καιρία γιατί τήν διεκδικούν και δεν τήν καταλύουν. **Ή έξουσία όταν διεκδικείται άσκειται σ' όλη τήν δόξα και δεν καταστρέφεται.**

β) Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Ή ιστορία του σώματός της είναι ή ιστορία τών διαφόρων μορφών τής καταστολής του, τής λογοκρισίας, του έξορθολογισμού, τής έμπορίας του από τήν ιδιοκτησία και τήν έξουσία.

Ή σημερινή εικόνα τής γυναίκας σάν σεξουαλικό αντικείμενο είναι υποβιβασμός τής άστικής ήθικής (πράγμα πού δηλώνει τήν ύψηλή στάθμη τής καπιταλιστικής ανάπτυξης όπου ή ίδια είχε καθιερώσει). Τόσο τό θηλυκό σώμα όσο και τό άρσενικό μέ επικράτηση του πρώτου γίνονται έμπορεύματα (διάφορα περιοδικά play boy) μέ ύψηλή ανταλλακτική άξία. Ή σωματική εικόνα προάγει τίς πωλήσεις (πλαστική όμορφιά...) Όλα αυτά συμβάλουν στό νά παίρνει τό σώμα της τήν εικόνα του αποκλειστικά υπό τό βλέμμα του άνδρός, νά τό περισφίγγει μέ δανεικές άξίες.



“Όλα αυτά συνέβαλαν στην διαμόρφωση του χαρακτήρα της. Και λέμε ότι συνέβαλον γιατί διάφορες έρευνες ψυχαναλυτών (Φρόυντ, Ραίχ) όδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι βασικά κατά κύριο λόγο οι καταστάσεις που δημιουργήθηκαν από τις βασικές παιδικές συγκρούσεις **μετασηματίστηκαν** σε αντιδράσεις σχετιζόμενες με τό χαρακτήρα και έπομένως ή κατανόησή τους είναι δυνατή με τήν ανάλυση του χαρακτήρα. Τελικά με τήν συστηματική ανάλυση του χαρακτήρα έφτασαν στην καίρια παιδική σύγκρουση τό Οιδιπόδειο σύμπλεγμα. **Δηλαδή τό πρόβλημα πού τίθεται και για τά δύο φύλα είναι τό άν κατέχουν ή όχι τό φαλλό.**” Έτσι έξασφαλίζεται ένα ένιαίο θεμέλιο στό σύμπλεγμα του εύνουχιισμού πού καθορίζει και τή διαφορά στην όργάνωση και τή λύση του Οιδιπόδειου. Στο άγόρι ή φαντασιωτική άπειλή του εύνουχιισμού από τόν πατέρα δημιουργεί τήν άγωνία πού έπιφέρει τήν έξοδο από αυτό (ό Ραίχ θεωρεί ότι μπορεί νά ξαναδημιουργηθεί υπό άλλες μορφές). Τό κοριτσάκι, ή διαπίστωση του εύνουχιισμού τό άποσυνδέει από τή μητέρα και τό στρέφει στον Πατέρα πού μπορεί νά του παράσχει τόν φάλλο και από εκεί θεωρείται ότι άρχίζει γι’ αυτό τό οιδιπόδειο.

“Η καθυστέρηση τής άναμενόμενης ικανοποίησης, ή συνεχιζόμενη άρνηση του ποθητού προσώπου θ’ αναγκάσει τό άγόρακι ή κοριτσάκι νά έγκαταλείψει τήν άπελπισμένη του κλίση (άν και για τό κορίτσι δέν έχει έξιχνιαστεί πλήρως).” Έτσι θεωρείται από τήν ψυχανάλυση ότι καταστρέφεται τό Οιδιπόδειο. “Έκείνο πού θεωρούν οι ψυχαναλυτές ότι σημαδεύει τήν γυναίκα και τήν χαρακτηρίζει για όλη τής τή ζωή είναι τό αίσθημα τής έκτομής και ή έπιθυμία τής νά τό έξαλειψη άποκτώντας τό άνδρικό μέλος (γεγονός πού άφ’ ενός μέν δίνει λαβή στό σύστημα νά τό έκμεταλευτεί και νά άντικαταστήσει όσο μπορεί τήν έλλειψη με διάφορα ύποκατάστατα: έπιθετικότητα, άφ’ έτέρου γεγονός πού δέν γίνεται δεκτό από τό Άπελευθ. Κίνημα γυναικών πού δέν τό δέχονται, αλλά τό δέχονται σάν έπινόηση του Καπιταλισμού).

Μέ άφetterία τήν άνατομία τής άυτοορίζεται σάν ύπαρξη άνολοκλήρωτη και έλλειμματική δηλ. άνολοκλήρωτος άνδρας.

Θεωρεί τό σεξουαλικό τής όργανο σάν ούλή ή σάν άνδρικό μέλος πού άτρόφηση σεξουαλική τήν άνολοκλήρωσή τής και άναζητά τήν συμπληρωματικότητα σε διάφορα ύποκατάστατα: τεκνοποιία, όμοφυλοφιλία, διανοητικά έπαγγέλματα κ.α. Τόν φάλλο φαντασίωση τής έξουσίας ή γυναίκα δέν θά τόν άποκτήσει ποτέ **γιατί ό φαλλός ούτε από τόν άνδρα κατέχεται αλλά κατέχει τόν άνδρα.**

“Όπως τό χρήμα είναι ισοδύναμο έμπορευμάτων έτσι και ό φαλλός είναι τό κέντρο ενός κώδικα σεξουαλικότητας πού ίσοπεδώνει τις μοναδικότητες σε άνάγκες.

Τό πρόβλημα για τήν γυναίκα σ’ άναζήτηση του έαυτού τής είναι νά αυτοκαθορισθεί και νά κερδίσει τή δικιά τής άυτοέκφραση.

Αυτή τήν διαφορετικότητά τής δέν θά τή ζει πλέον σάν μειονεξία ή μοναξιά αλλά σάν παρουσία άυτούσια πού θά μπορεί νά τήν έπιβάλλει σάν ισότιμη όμως όχι με τήν ύπαγωγή τής σ’ ένα σύστημα σχέσεων όπου τό κάθε πράμα έχει μία τιμή αλλά με τήν συνείδηση τής θηλυκότητάς τής και όχι τήν άρνησή τής (περιπτώσεις άνδρικής φωνής, βρισιές, άξύριστα πόδια).

“Αν για νά προσφέρει τό σώμα τής χρειάζεται νά τό άκυρώσει σ’ εκείνα τά σημεία πού δέν έλκύουν τόν άρσενικό πόθο τότε προσφέροντάς το τό άρνεϊται. Τό άρνεϊται άποστρεφόμενη τό αίμα τής περιόδου σάν βρωμιά, τήν άντιερωτική καμπύλη τής έγκυμοσύνης.

“Έκείνο πού χρειάζεται είναι νά συμπλωθεί μαζί του και νά τό παραδώσει στην χαρά τής σεξουαλικότητας και στην άπόλαυση και χαρά τής ζωής.

Για την Ιατρική στον καπιταλισμό

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.

Οί κριτικές που αναπτύσσονται τόν τελευταίο καιρό γύρω από την «άστική ιατρική» και διαφαίνονται μέσα σε διάφορα έντυπα (περιοδικά κλπ) ή μέσα σε όρισμένες πολιτικές πρακτικές (π.χ. κατάληψη Ίατρικής Θεσ/νίκης) αναδεικνύουν αρκετά προβλήματα πολιτικού χαρακτήρα.

Ή «άμφισβήτηση» στο περιεχόμενο, στους θεσμούς και στα ιδεολογικά σχήματα της καπιταλιστικής πραγματικότητας, αποτελεί ταυτόχρονα ένα ξεπέραςμα της θεωρίας και της πολιτικής παραδοσιακής άριστερας.

Ήπ' την άλλη βάζει αρκετά προβλήματα και γι' αυτήν την νέα πολιτική θεωρία και πρακτική που πάει να γεννηθεί.

Στόν τομέα της Ίατρικής ή κριτική της «άστικής ιατρικής» μάς αναγκάζει να ξεκαθαρίσουμε μερικά βασικά σημεία γύρω άπ' τό φαινόμενο ζωή και την κατάσταση υγεία ή άρρώστια. Παράλληλα μάς έξωθει να έπιχειρήσουμε μιά διαφορετική προσέγγιση του προβλήματος «Ίατρική και περίθαλψη», που θά πρέπει (άν θέλει να ξεφύγει άπ' τόν άκαδημαϊσμό) να μεταφερθεί τελικά και να μετουσιωθεί σε πολιτικό λόγο και πολιτικά συμπεράσματα.

Μέσα σ' αυτές τις αναγκαιότητες προσπαθεί να κινηθεί αυτό τό άρθρο. Γιαυτό και κάπως αύθαίρετα ξεκινάει άπό μερικές βασικές σκέψεις για την ζωή, την υγεία και την άρρώστια (έκτεταμένες δυστυχώς) για να περάσει σε μιά κριτική της ιατρικής στόν καπιταλισμό και να έπιχειρήσει στό τέλος κάποια πολιτικά συμπεράσματα.

Η ΖΩΗ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γιά να μιλήσουμε για την υγεία και την άρρώστια είναι κατ' άρχήν άπαραίτητο να σχηματίσουμε μιά γενική αντίληψη για τό φαινόμενο της ζωής. Τό «Τί είναι ζωή» είναι ένα πανάρχαιο έρώτημα, που στις διάφορες ιστορικές φάσεις του δόθηκαν διάφορες άπαντήσεις.

Ή βιταλιστική αντίληψη, για μιά θεϊκή ζωική δύναμη, μετά τις σύγχρονες προόδους της έπιστήμης, φαίνεται σαν ή πιο αδύναμη να πείσει για τό φαινόμενο της ζωής.

Κάπως διαφορετικά είναι τά πράγματα με την μηχανιστική έκδοχή. Έδώ τό ζωντανό όν γίνεται αντίληπτό σαν μιά στατική και άμετάβλητη ύλική δομή μέσα στόν χώρο. Ή έκδοχή αυτή είναι ιδιαίτερα ριζομένη σήμερα και άποτελεί την μεθοδολογική και ουσιαστική βάση ανάπτυξης τών έπιστημών, της ζωής.

Ή διαλεκτική άποψη αντίλαμβάνεται την ζωή σαν μιά άνώτερης μορφής έξελικτική κίνηση της ύλης με άνοδική πορεία. Δέν διαβλέπει κανέναν τελεολογικής φύσεως σκοπό στή ζωή και αντίλαμβάνεται την άνοδική έξελικτική πορεία σαν τό άποτέλεσμα τών μηχανισμών φυσικής έπιλογής που ύπάρχουν σύμφυτοι με τόν ύλικό κόσμο και τή φύση.

Έκείνο που έχει πρακτικότερη σημασία (πέρα άπ' τις φιλοσοφικές άπαντήσεις) είναι να δούμε τό «πώς έκδηλώνεται ή ζωή». Θά έκθέσουμε την άποψη μας άρχίζοντας άπό δύο βασί-

κές διαπιστώσεις.

1η διαπίστωση: Ἡ ζωὴ δὲν παρουσιάζεται ὡς κάτι τὸ διάχυτο μέσα στὴν φύση, οὔτε εἶναι ιδιότητα ὄλων τῶν ὑλικῶν σωμάτων. Προϋποθέτει τὴν ὑπαρξὴ μιᾶς δομῆς, μιᾶς ὀργάνωσης, ἑνός μ' ἄλλα λόγια ὀργανισμοῦ.

2η διαπίστωση: Δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ καμμιά μορφή ζωῆς «ἐν κενῷ». Ἀκόμη καὶ οἱ ἀπλούστερες μορφές ζωῆς ὅπως οἱ ἰοί, ἐκδηλώνουν τὶς ζωικὲς τους, λειτουργίες μέσα σ' ἕνα περιβάλλον. Δὲν μπορεῖ νὰ υπάρξει λοιπὸν ζωὴ «αὐτοδύναμη» παρὰ μόνον ζωντανός ὀργανισμός μέσα σ' ἕνα περιβάλλον. Ἡ ζωὴ ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ὀργανικὴ λειτουργικὴ ἐνότητα βιολογικῆς δομῆς καὶ περιβάλλοντος. Μὲ τὴν τελευταία αὐτὴ πρόταση συναρμολογῶνται οἱ δύο διαπιστώσεις μας.

Ἀναλυτικότερα:

Τὸ πρῶτο: ὅτι γιὰ νὰ υπάρξει ζωὴ προϋποτίθεται ἡ ὑπαρξὴ ἑνός ὀργανισμοῦ, μιᾶς βιολογικῆς δομῆς. Ἡ λέξις ἔχει χρησιμοποιηθεῖ καὶ σ' ἄλλους τομεῖς (φιλοσοφία, μαθηματικά) καὶ μ' αὐτὴν ἐννοοῦμε: "Ἐνα σύνολο σχημάτων ἢ μετασχηματισμῶν ποῦ α) ἀποτελεῖ μιὰ ὀργανικὴ ἐνότητα (δηλ. δὲν εἶναι μιὰ ἀπλὴ παράθεση στοιχείων ἀλλὰ μιὰ ἐνότητα, ἢ ὁποῖα ὑπόκειται σὲ νόμους ποῦ προσδιορίζουν τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὰ στοιχεῖα) β) ἐμπεριέχει τὴν δυνατότητα μιᾶς σειρᾶς μετασχηματισμῶν γ) ἐμπεριέχει τὴν δυνατότητα αὐτο-σορρόπησης.

Οἱ γνώσεις ποῦ ἔχομε γιὰ τοὺς ζωντανούς ὀργανισμούς μας βεβαιώνουν πῶς ὄντως αὐτοὶ ἀποτελοῦν «βιολογικὲς δομές». Ἔτσι ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός ἀποτελεῖ ὄντως ἕνα ὀργανικὸ σύνολο ὑλικῶν σχέσεων, ποῦ μπορεῖ νὰ ὑποστῇ διάφορους μετασχηματισμούς, ἕνα σύνολο ποῦ τελικὰ αὐτοσορροπεῖται μὲ βάση ὀρισμένους μηχανισμούς ποῦ τείνουν νὰ τὸ διατηρῶσιν ἀναλλοίωτο (καὶ μάλιστα ἢ πρωταρχικὴ ἀναλλοίωτος ἐδράζεται στὸ

γενετικὸ ὑλικὸ τῶν κυττάρων).

Ἡ εἰκόνα βέβαια γιὰ τὴν ζωὴ δὲν ὀλοκληρώνεται μόνον μὲ τὸν ὀργανισμό: ἐντούτοις ὅμως μποροῦμε νὰ ἐπιχειρήσουμε ἕνα σχόλιο. Εἶναι σημαντικό τὸ ὅτι ἀναγνωρίζουμε στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμό τὴν δυνατότητα μετασχηματισμῶν. Μετασχηματισμός δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ μιὰ ὑλικὴ διεργασία, ἀπὸ μιὰ κίνηση μέσα στὸν χῶρο καὶ τὸν χρόνο. Καὶ κατ' ἀνάγκη, τὶς σχέσεις ποῦ ὑπάρχουν μέσα στὸν ὀργανισμό πρέπει νὰ τοὺς δοῦμε ὄχι μόνον μέσα στὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ στὸν χρόνο: δηλαδὴ νὰ τὶς ἀναγνωρίσουμε ἕνα δυναμικὸ χαρακτήρα. Ἐπιπλέον γεννιέται ἕνα ἐρώτημα: πῶς εἶναι δυνατόν νὰ προκύψει ἕνας μετασχηματισμός σ' ἕνα σύνολο ποῦ κατὰ τὰ ἄλλα τείνει νὰ διατηρηθεῖ ἰσορροπο καὶ ἀναλλοίωτο; Εἶναι προφανές ὅτι δύο πράγματα μπο-

ροῦν νὰ συμβαίνουν α) ἢ αἰτία τοῦ μετασχηματισμοῦ νὰ εἶναι ἐξωγενῆς δηλ. περιβαλλοντικῆς. Ἄν συμβαίνει αὐτό, τότε ἀναγνωρίζοντας στὸν ὀργανισμό τὴν δυνατότητα μετασχηματισμῶν, ἀναγνωρίζουμε ταυτόχρονα τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιδρά, τὸ περιβάλλον πάνω σ' αὐτόν. Ἄν' τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἰκανότητα τοῦ ὀργανισμοῦ νὰ τείνει πρὸς τὴν ἰσορροπία σημαίνει τὴν ἀντιδρασί του πάνω στὴν δράση τοῦ περιβάλλοντος. Ὄδηγοῦμαστε λοιπὸν στὴν σκέψη ὅτι ἡ βιολογικὴ δομὴ ἐμπεριέχει τὶς προϋποθέσεις νὰ ἀποκαταστήσει μιὰ δυναμικὴ ἰσορροπία μὲ τὸ περιβάλλον. β) Τὸ δεύτερο ποῦ μπορεῖ νὰ συμβαίνει, εἶναι τὸ ἐνδεχόμενο ἢ αἰτία τοῦ μετασχηματισμοῦ νὰ εἶναι ἐνδογενῆς. Πῶς ὅμως μπορεῖ ἕνας ὀργανισμός νὰ παράγει αἰτία γιὰ τὸν μετασχηματισμὸ του τὴν στιγμή ποῦ ὁ ἴδιος ἀντιδρά σε κάθε μετασχηματισμό; Ἄν συμβαίνει αὐτό τότε θὰ πρέπει νὰ σχηματίσουμε μιὰ εἰκόνα δυναμικοῦ χαρακτήρα γιὰ τὸ ἔσωτερικὸ τοῦ ὀργανισμοῦ, καὶ ἐπιπλέον θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τὴν περίπτωση ὃ ὀργανισμός νὰ περικλείει ἀντιφάσεις ποῦ νὰ μποροῦν νὰ προκα-

λοῦν ἓνα μετασχηματισμό... φαίνεται παράλογο ἀλλὰ παρόλα αὐτά, σήμερα γνωρίζουμε ὅτι εἶναι δυνατόν ὁ ὄργανισμός νά περικλείει τέτοιες ἀντιφάσεις πού νά γεννοῦν κάποιους μετασχηματισμούς, τήν ἴδια στιγμή πού ὁ ὄργανισμός θά προσπαθεῖ νά ἰσορροπηθεῖ ἀπέναντι σ' αὐτούς μετασχηματισμούς!. Αὐτό ὁμως κάτω ἀπό ὀρισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες ἢ μέσα σέ μιά ὀρισμένη κατάσταση τοῦ ὄργανισμοῦ. (παράδειγμα οἱ κληρονομικές ἀρρώστειες)

Ἄς κοιτάξουμε τώρα τήν ἴδια τήν οὐσία τῆς βιολογικῆς ὀργάνωσης, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο εἶναι «δομημένη ἢ βιολογική δομή». Καί ἄς ἀναφερθοῦμε στόν ἄνθρωπο. Ξέρουμε ὅτι ἡ λειτουργία τοῦ πεπτικοῦ εἶναι ἡ πέψη τῶν οὐσιῶν πού προσλαμβάνει ἀπ' τό περιβάλλον, τοῦ ἀναπνευστικοῦ ἢ πρόσληψη Ὁξυγόνου ἀπ' τό περιβάλλον, τοῦ κυκλοφορικοῦ ἢ μεταφορά τῶν οὐσιῶν αὐτῶν τοῦ νευρικοῦ ἢ ἐναρμόνιση τοῦ ὄργανισμοῦ μέ τό περιβάλλον κλπ. Σέ ὑποκυτταρικό ἐπίπεδο οἱ ὀξειδώσεις γίνονται μέ ὀξυγόνο γιατί τό περιβάλλον αὐτό, τό ὑλικό προσφέρει καί γιατί ὁ ὄργανισμός εἶναι φτιαγμένος νά λειτουργεῖ μ' αὐτό τό ὑλικό κλπ.

Γενικά εἶναι εὐκόλο νά διαπιστώσουμε ὅτι ὅλες οἱ ὑπο-δομές τοῦ ὄργανισμοῦ εἶναι φτιαγμένες σέ σχέση μέ τό περιβάλλον καί δέν εἶναι δυνατόν νά νοηθοῦν ἔξω ἀπ' τό περιβάλλον αὐτό. Ὅλες οἱ λειτουργικῆς ιδιότητες τοῦ ὄργανισμοῦ ἔχουν πάντα ἓνα κοινό σημεῖο. Ὅτι ἄμεσα ἢ ἔμμεσα (ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο ὀργάνωσης στό ὁποῖο ἐκδηλώνονται) **ἀποτελοῦν ἓναν ἰδιαιτ' κάθε φορά τρόπο τοῦ ὄργανισμοῦ νά «διαλλέγεται» μέ τήν φύση.** Οἱ λειτουργικῆς λοιπὸν ιδιότητες τοῦ ὄργανισμοῦ ἀποτελοῦν «σχέσεις» μέ τό περιβάλλον· συνεπῶς δέν μποροῦν νά ὑπάρξουν ἔξω ἀπ' αὐτό.

Ἄλλ' ἡ διαλλεκτικὴ σχέση μέ τό περιβάλλον δέν χαρακτηρίζει μόνο τίς



Kurze

ὑπο-δομές (δηλ. τίς ἐπιμέρους λειτουργικῆς μονάδες) καί τόν ὄργανισμό σάν σύνολο. Ἐπί παραδειγματι ἡ ἐργασία σάν λειτουργία τοῦ ὄργανισμοῦ συνολικά, μπορεῖ νά νοηθεῖ μόνο σάν ἄρρηκτη ἐνότητα μέ τό ἀντικείμενο τῆς ἐργασίας. Δηλαδή καί οἱ ὑψηλότερες ἐξελικτικῆς ιδιότητες τοῦ ὄργανισμοῦ (τοῦ ἀνθρώπινου ἐν προκειμένῳ) μποροῦν νά νοηθοῦν μόνο σάν σχέσεις μέ τό περιβάλλον.

Ἔτσι καταλήγουμε σέ μιά ἀντίληψη γιά τόν ζωντανό ὄργανισμό (πού ἰσχύει καί γιά τόν ἄνθρωπο) ὅτι ζωντανός ὄργανισμός ὀφείλει τήν ὑπαρξή του στήν φύση, τῆς ὁποίας εἶναι κομμάτι ἀναπόσπαστο καί συμπληρωματικό. Ὅτι ἀποτελεῖ ἀπλά μιά ἀνώτερη μορφῆς ὀργάνωση τῆς ὕλης καί ὅτι διατηρεῖ τήν συνοχή του μέ τήν ὑπόλοιπη φύση μέσα ἀπό διαφορετικούς δρόμους.

Ξέρουμε ἐπιπλέον ὅτι σέ κάθε ὄργανισμό βρίσκεται πάντα σέ κίνηση μιά διαδικασία διαρκοῦς ἀποδόμησης καί ἀναδόμησης τοῦ ὄργανισμοῦ, μιά κίνηση συνεχούς ἀνανέωσης τῶν «ὕλικῶν κατασκευῆς του». Ἔτσι πραγματοποιεῖται μιά διαρκῆς ροή ὕλης μέ διπλῆ κατεύθυνση ἀνάμεσα στόν ὄργανισμό

καί τό περιβάλλον. Ἡ ιδιότητα αὐτή, πού εἶναι έντελῶς ἀναπόσπαστη ἀπ' τή ζωή, μᾶς ἀποκαλύπτει μιᾶ ἄλλη ὄψη τῆς δυναμικῆς ἰσορροπίας ἀνάμεσα στόν ὀργανισμό καί τό περιβάλλον, μιᾶ ἀδιάσπαστη ένότητα ἀνάμεσα στή ζωή καί τήν φύση.

Πρὶν ἐξετάσουμε τό περιβάλλον, σάν προϋπόθεση γιά τήν ἐκδήλωση τῆς ζωῆς, πρέπει νά δοῦμε κάτι ἀκόμη σημαντικό γιά τή ζωή. Ἡ ὑπαρξη ὀργάνωσης στή ζωή ἔχει σημασία γιά νά κατανοήσουμε τίς ιδιότητες τῆς ζωῆς στίς διάφορες ἐκδηλώσεις της. Οἱ ιδιότητες τοῦ ὀργανισμοῦ δέν ἀποτελοῦν τό ἄθροισμα τῶν ιδιοτήτων τῶν τμημάτων του. Οἱ ἐσωτερικές σχέσεις τῆς δομῆς μετά τήν «σύνθεση», τήν «ὀργάνωση» ἔχουν σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐμφάνιση νέων ιδιοτήτων. Οἱ νέες αὐτές ιδιότητες πού χαρακτηρίζουν τόν ὀργανισμό, μπορεῖ βέβαια νά ἐξηγούνται μέ τίς ιδιότητες τῶν στοιχείων του, ἀλλά οἱ ιδιότητες τῶν στοιχείων δέν προδιαγράφουν τίς ιδιότητες τοῦ ὀργανισμοῦ. Ὁ καθορισμός τῶν νέων ιδιοτήτων γίνεται ἀπ' **τίς σχέσεις** ἀνάμεσα στά στοιχεία τοῦ ὀργανισμοῦ. Νέες ιδιότητες σημαίνει νέες πρωτόγνωρες νομοτέλειες. Μποροῦμε λοιπόν νά μιλάμε γιά βιολογικές νομοτέλειες, ἐννοώντας τίς νομοτέλειες πού ὀφείλουν τήν ὑπαρξή τους στήν ὑπαρξη τῶν βιολογικῶν δομῶν (τῆς ζωῆς).

Αὐτές οἱ νέες-ἀνώτερες ἀπ' τίς φυσικές καί χημικές νομοτέλειες χαρακτηρίζουν ὀλόκληρη τήν βιολογική δομή ἀπ' τήν ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἐμφανίστηκαν. (Αὐτό εἶναι κάτι σημαντικό ὅπως θά δοῦμε, γιατί ἂν τό ἀγνοήσουμε θά ὀδηγηθοῦμε σέ μή λειτουργικούς δρόμους γιά τήν θεραπεία καί τήν πρόληψη).

Ἄς ἐρθομε τώρα στήν δεύτερη διαπίστωση πού κάναμε στήν ἀρχή τοῦ κεφαλαίου: Πῶς γιά νά ὑπάρχει ζωή πρέπει νά ὑπάρχει ἓνα περιβάλλον καί πῶς ἐν κενῶ δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ

ζωή. Μέ τήν εὐκαιρία θά ἐξετάσουμε παρακάτω καί τίς σχέσεις πού χαρακτηρίζουν τήν ένότητα τῶν δυῶ διαπιστώσεων. Τίς σχέσεις ὀργανισμοῦ - περιβάλλοντος.

Ἄν φέρομε στό μυαλό μας ὅλα τὰ γνωστά ἐπίπεδα ὀργάνωσης τῆς ζωῆς, ἀπ' τοὺς ἰούς ὡς τὰ ἀνώτερα θηλαστικά καί τόν ἄνθρωπο, θά διαπιστώσουμε αὐτό: Ὅτι ἡ ἐξέταση τῆς ζωῆς ἀπ' τήν ἐπιστήμη μᾶς ἔκανε γνωστό, ὅτι κανένα ἀπ' τὰ ζωντανά ὄντα δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρὶς ἓνα περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο νά λειτουργεῖ. Ἀκόμη καί στοὺς ἰούς γιά νά ἐκδηλωθοῦν οἱ ζωτικές τους ιδιότητες, ἀπαιτεῖται ἓνα εἰδικό βιολογικό περιβάλλον (ἓνα κύτταρο). Κάθε ζωντανός ὀργανισμός - καί ὁ ἄνθρωπος - βρίσκεται σέ μιᾶ ἀδιάκοπη ἀνταλλαγὴ ἐνέργειας καί οὐσιῶν μέ τό περιβάλλον, ἀνταλλαγὴ πού εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά ὑπάρξει ζωή. Κάθε ὀργανισμός εἶναι κατάλληλος - δηλ. προσαρμοσμένος - νά ἐπιτελεῖ αὐτή τήν ἀνταλλαγὴ μέσα σ' ἓνα συγκεκριμένο περιβάλλον (ὁ ἰός μέσα σ' ἓνα κύτταρο, τό φυτό σέ περιβάλλον ἡλίου, ἀτμόσφαιρας καί κατάλληλου ἐδάφους κλπ.)

Ἡ ἀλληλεξάρτηση αὐτὴ δέν ἔχει μόνο φυσικό καί χημικό χαρακτήρα. Ἡ ὑπαρξη μέσα στό ἴδιο φυσικό περιβάλλον διαφορετικῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν δημιουργεῖ σχέσεις ἀλληλεξάρτησης ἀνάμεσά τους. Ἔτσι δημιουργεῖται μιᾶ ἀλληλεπίδραση βιολογικῆς φύσεως ἀνάμεσα στόν ὀργανισμό καί τό περιβάλλον (τό ὁποῖο περιλαμβάνει μέσα του καί ζωντανούς ὀργανισμούς). Παραδείγματα ὑπάρχουν ἀπειρα (ἡ διατροφή τῶν ζῶων, οἱ ἀρρώστιες ἀπό ἄλλα ἐμβια ὄντα, παρασιτισμός, ἀλληλεξάρτηση στίς βιολογικές πυραμίδες κλπ.)

Φυσικά πρέπει τέλος νά ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἄλλοτε σέ ἄλλο βαθμό καί μιᾶ ἄλλη μορφή ἀλληλεξάρτησης - ἐξ ἴσου σημαντικῆ - ἡ αἰσθητηριακῆ (δηλ. μέ-

σου τών αισθήσεων) πού στόν άνθρωπο γίνεται αισθητηριακή-ψυχική.

Έτσι όταν μιλάμε γιά τό περιβάλλον ενός οργανισμού έννοοῦμε τό σύνολο τών ὑλικῶν παραγόντων (φυσικῶν, χημικῶν, βιολογικῶν καί αισθητηριακῶν) πού δροῦν πάνω στόν οργανισμό αὐτό καί πού παράλληλα δέχονται τήν δράση του.

Μέσα στίς πολυποικίλλες καί πολυεπίπεδες ἀλληλεπιδράσεις μπορούμε νά ξεχωρίσουμε ὀρισμένες γενικοῦ τύπου σχέσεις ἀνάμεσα στόν οργανισμό καί τό περιβάλλον.

Κατ' ἀρχήν μπορούμε νά διαπιστώσουμε μιά **λειτουργική ἀντίφαση** ἀνάμεσα στήν βιολογική δομή καί τό περιβάλλον τῆς. Τό περιβάλλον πού δρᾷ ἀδιάκοπα πάνω στόν οργανισμό τείνει νά τόν τροποποιήσει. Ἄπ' τήν ἄλλη μεριά ὁ οργανισμός, πού ὅπως εἶπαμε τείνει νά διατηρηθεῖ ἀναλλοίωτος καί ἀμετάβλητος μέ τούς μηχανισμούς πού διαθέτει, ἀρνεῖται τήν τροποποιητική δράση τοῦ περιβάλλοντος. Παρ' ὅλη ὅμως τήν ἀντίθεση του σ' αὐτή τήν δράση (πού εἶναι ἡ πηγή καθε ἀλλαγῆς), ὁ οργανισμός δέν μπορεῖ νά ὑπαρξει χωρίς αὐτήν. Ἡ πρώτη εἰκόνα λοιπόν πού χαρακτηρίζει τήν σχέση οργανισμοῦ-περιβάλλοντος εἶναι ἡ **ἐνότητα δύο ἀντιθέτων** (λειτουργικῶν

στήν προκειμένη περίπτωση). Ἡ ἐξέλιξη καί ἡ ἄρνησή τῆς ἢ ἀμετατροπία. Ἡ διαλεκτική εἰκόνα τῆς ἀντίφασης.

Ἡ ἄρνηση ὅμως τοῦ οργανισμοῦ νά ἀνταποκριθεῖ στό κέλευσμα τῆς φύσης γιά ἐξέλιξη, δέν εἶναι ἰκανή νά ἐπιφέρει τήν ἀδράνεια καί τήν στασιμότητα. Οἱ διάφοροι μετασχηματισμοί πού ἐπιβάλλονται ἀπ' τό περιβάλλον πάνω στόν οργανισμό, ἂν καί τείνουν νά ἰσοροπηθοῦν, ἀθροίζονται καί κάποτε φτάνουν σ' ἕνα ὄριο ὅπου πλέον, ἡ ἄθροιση αὐτή συνεπάγεται τήν τροποποίηση τών χαρακτηριστικῶν σχέσεων πού ἀπαρτίζουν τήν βιολογική δομή μέ ἀποτέλεσμα τό πέρασμα σέ μιά διαφορετική κατάσταση. Ἡ διαδικασία **περάσματος ἀπ' τό ποσοτικό στό ποιοτικό**, μέσα στήν ἐξελικτική πορεία, συυφαινεται μέ τούς μηχανισμούς φυσικῆς ἐπιλογῆς, ἔτσι πού τελικά ἄλλοι χαρακτήρες νά εὐνοοῦνται καί ἄλλοι ὄχι. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο πραγματοποιεῖται καί ἡ ἀνοδική ἐξελικτική πορεία τῆς ζωῆς.

Τό πέρασμα στό ποιοτικά διαφορετικό ἀποτελεῖ ἕνα νέο βῆμα στήν πορεία τῆς ἐξέλιξης καί τό νέο αὐτό βῆμα εἶναι ἀπόρροια μιάς **διπλῆς ἄρνησης**. Ἡ ἄρνηση, τῆς ἄρνησης τοῦ οργανισμοῦ γιά ἐξέλιξη, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ἴδια τήν ἐξέλιξη σ' ἕνα διαφορετι-



κό επίπεδο.

Αλλά αν και οι διαλεκτικοί νόμοι μπορούν να μας δώσουν μία εικόνα της κίνησης της ζωής μέσα στο εύρο φάσμα του χρόνου, δεν θα μας ικανοποιούσαν καθόλου αν δεν μπορούσαν να περιγράψουν και τις σχέσεις μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Ξέρουμε όμως ότι η δομή και η λειτουργία του οργανισμού είναι έπιβεβαίωση των διαλεκτικών νόμων. Η αρχή της αντίφασης πραγματώνεται σ' όλα τα επίπεδα. Ανταγωνιστικά συστήματα ουσιών, λειτουργιών και όργανων χαρακτηρίζουν ολόκληρο τον οργανισμό (άναβολισμός-καταβολισμός, συμπαθητικό-παρασυμπαθητικό, θερμορύθμιση, ισοζύγιο ουσιών κλπ.). Η μετάβαση απ' τό ποσοτικό στο ποιοτικό είναι τό κλειδί των λειτουργιών του οργανισμού: Η άθροιση μιάς διαβιαστικής ουσίας μόλις οδηγήσει σ' ένα βαλβιδικό όριο έχει σάν αποτέλεσμα την άγωγή του έρεθίσματος. Η αύξηση μιάς ουσίας στον οργανισμό πέρα από όρισμένα όρια, έχει σάν αποτέλεσμα την έναρξη διαδικασιών άποδόμησης ή άποβολής της ουσίας και αντίστροφα.

Η υπέρισχυση του άναβολισμού σέ σχέση μέ τον καταβολισμό έχει σάν αποτέλεσμα την αύξηση του οργανισμού. Κατά την ίδια έννοια και η έκάστοτε έσωτερική ισορροπία πού διαμορφώνεται είναι άποτέλεσμα διπλής άρνησης άνάμεσα στά δυό σκέλη της άντιστοιχης αντίφασης.

Αν και συνολικά η ζωή καθορίζεται απ' τις βιολογικές νομοτέλειες, έν τούτοις, για τον άνθρωπο τά πράγματα είναι διαφορετικά. Μέ την άνάπτυξη της κοινωνικότητας στον άνθρωπο και την δημιουργία κοινωνικών ομάδων και κοινωνικής όργάνωσης, δημιουργούνται νέες νομοτέλειες, πού δίνουν νέες διαστάσεις στην έννοια της ζωής για τον άνθρωπο. Οι κοινωνικές λειτουργίες γίνονται άναπόσπαστα κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, έτσι πού μπορούμε να πούμε πως η ζωή στον

άνθρωπο **έχει καθοριστεί και κοινωνικά**. Πώς είναι ταυτόχρονα μία βιολογική και κοινωνική λειτουργία, άρρηκτα δεμένες, κάτι πού μπορούμε εύκολα να τό άντιληφθούμε αν θυμηθούμε μερικές απ' τις άνώτερες λειτουργίες του ανθρώπου (πνευματικές και ψυχικές λειτουργίες, ή γνωστική λειτουργία, ή όμιλία κλπ.), λειτουργίες και ιδιότητες πού άναδεικνύονται μέσα άπό την άνάπτυξη της κοινωνικότητας στον άνθρωπο, και δεν μπορούν να ύπάρξουν έξω απ' την κοινωνική ζωή.

Η διαπίστωση αυτή θα μας είναι άργότερα άπαραίτητη.

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ

Αν οι πιά πάνω σκέψεις διαγράφουν τούς βασικούς όρους για την έμφάνιση της ζωής, τότε οι δυό έννοιες ύγεια και άρρώστια (πού θα μας άπασχολήσουν έδώ) πρέπει να άναζητηθούν και να έξετασθούν μέσα απ' τό πιά πάνω γενικό πλαίσιο. Γιατί άποτελούν άπλώς διαφορετικές καταστάσεις της ζωής και συνεπώς δεν μπορούμε να τις έξετάσουμε παρά μόνο μέσα στο ίδιο πλαίσιο πού έξετάζουμε και την ζωή.

Την ύγεια θα μπορούσαμε να την όρίσουμε κατ' άρχήν σάν την κατάσταση εκείνη πού παρέχει στον άνθρωπο την δυνατότητα να έπιτελει **πλήρως και μέ τρόπο δημιουργικό** τις έργασιακές και κοινωνικές του δραστηριότητες καθώς και όλες τις ψυχικές του λειτουργίες.

Γνωρίζοντας τόσο άπό την έπιστήμη όσο και άπό την πείρα πόσο στενά είναι δεμένες οι ψυχικές, κοινωνικές και έργασιακές δραστηριότητες του άτόμου, πρέπει να θεωρήσουμε την ύγεια σάν μία κατάσταση **ένότητας** των τριών αυτών λειτουργιών (όχι μία άπλή παράθεση μή συνδεομένων καταστάσεων, αλλά μία άρρηκτη ένότητα).

Φυσικά για να ύπάρχει ή δυνατότητα να έπιτελεσθούν οι λειτουργίες αυτές,

προϋποτίθεται πώς ο οργανισμός θα επιτελεί όμαλά όλες τις βιολογικές του λειτουργίες και διεργασίες. Αυτό έχει την εξής συνέπεια: Αφού μέσα στα πλαίσια της όμαλότητας αναγνωρίζουμε στον οργανισμό την δυνατότητα μετασχηματισμών, θα πρέπει και τώρα να αναγνωρίσουμε στην υγεία ένα **δυναμικό χαρακτήρα**. Δηλαδή η υγεία δεν είναι μία στατική κατάσταση στην οποία μπορούμε να ορίσουμε για κάθε λειτουργία του ανθρώπου μία σπάντα τιμή και κάθε έκτροπή απ' αυτή την τιμή να αποτελεί παθολογική κατάσταση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην υγιή κατάσταση υπάρχει ένα εύρος εντάσεων των διαφόρων λειτουργιών. Έξ' άλλου δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά στο βαθμό που ο άνθρωπος οργανισμός περιλαμβάνει πάντα ζεύγη αντίθετων λειτουργιών (π.χ. αναβολισμός-καταβολισμός) και όπου κάθε στιγμή διαμορφώνεται μία όρισμένη ισορροπία ανάμεσα σ' αυτές τις λειτουργίες. Ο δυναμικός χαρακτήρας της υγείας δεν είναι μόνο υπόθεση έσωτερικών ισορροπιών.

- Αφ' ενός γιατί όπως είπαμε ήδη, οι εκάστοτε έσωτερικές ισορροπίες διαμορφώνονται σέ σχέση με τις ισορροπίες μεταξύ οργανισμού και περιβάλλοντος.

- Αφ' έτέρου γιατί υπάρχει άρρηκτη αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με τό περιβάλλον του, με την έννοια ότι: για να έκδηλωθούν οι όποιοιδήποτε λειτουργικοί χαρακτήρες του ανθρώπου, πρέπει οι περιβαλλοντικές συνθήκες **νά έγγυώνται ή νά έπιτρέπουν** την έκδήλωση των λειτουργιών αυτών. Για παράδειγμα: διά να έκδηλωθεί ή ικανότητα του οργανισμού να συνθέτει μία πρωτεΐνη πρέπει τό περιβάλλον να παρέχει τις πρώτες ύλες για την σύνθεση αυτή.

Έτσι καταλήγουμε να δούμε την κατάσταση της υγείας σάν **σχέση** του ανθρώπου με τό περιβάλλον, και μάλιστα θα μπορούσαμε να την αποδε-



χτούμε σάν ισορροπη σχέση. Αν συνοψίσουμε τώρα, μπορούμε να πούμε ότι **υγεία είναι ή κατάσταση εκείνη ισορροπίας του ανθρώπου με τό περιβάλλον του, πού διασφαλίζει την δυνατότητα στον άνθρωπο να έκδηλώνει με τρόπο δυναμικό τις διάφορες λειτουργίες πού προαναφέραμε, λειτουργίες πού είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους**.

Γιά να ολοκληρώσουμε την έννοια της υγείας πρέπει τέλος να αναφερθούμε και σέ κάτι ακόμη. Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος οργανισμός έχει και όρισμένους άμυντικούς μηχανισμούς άπέναντι στις βλαπτικές επίδράσεις του περιβάλλοντος. Έτσι στην κατάσταση της υγείας πρέπει να συμπεριλάβουμε και την όμαλή λειτουργία των μηχανισμών αυτών.

(Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα πού ή άποψη πού έκφράσαμε δεν τό καλύπτει. Στις κληρονομικές άρρώστιες πού ξεκινάνε άπό τό γονιδιακό υπόστρωμα, ξέρουμε ότι αν έκδηλωθεί τό άνάλογο «λειτουργικό χαρακτηριστικό» δεν έχουμε κατάσταση υγείας

Το πρόβλημα αυτό θα τό ξαναδοῦμε παρακάτω στήν έννοια τής «άρρώστιας» όπου και θα τό εξετάσουμε).

Μέ τόν ἴδιο τρόπο θα ἐπιχειρήσουμε νά εξετάσουμε και τήν «άρρώστια».

Ἄν γιά ὁποιοδήποτε λόγο παραβλαβεί ἡ ικανότητα τοῦ ὀργανισμοῦ νά ἐπιτελεῖ τίς λειτουργίες του μέ τρόπο πλήρη και δημιουργικό τότε μιλάμε γιά παθολογική κατάσταση γιά μιá πάθηση.

Ἐπειδή ἀνάμεσα στις διαφορετικές λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ ὑπάχει ἐνότητα σ' ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο και ἂν ἐπέλθει ἡ βλάβη στόν ὀργανισμό, ὁποιοδήποτε ἀπ' τίς λειτουργίες του κι' ἂν θίξει στόν μεγαλύτερο βαθμό, εἶναι γνωστό ὅτι οἱ συνέπειες εἶναι εὐρύτερες. Δέν γνωρίζουμε πάθηση πού νά μή βάζει κάποια ἐμπόδια στις κοινωνικές, ψυχικές και ἐργασιακές δραστηριότητες τοῦ ἀτόμου. Μ' ἄλλα λόγια ἡ ἀρρώστια εἶναι μιá γενική κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ πού δημιουργεῖ και μιá νέα κατάσταση στις σχέσεις του μέ τό περιβάλλον.

Γιά λόγους συνενόησης θα μάς χρειαστοῦν τρεῖς έννοιες:

Ἡ αἰτιότητα: πού ἀναφέρεται στό γεγονός ὅτι ἓνα εἰδικό νοσογόνο αἴτιο δημιουργεῖ ἀλλοιώσεις πού τίς βρίσκουμε κάθε φορά πού δρᾷ αὐτό τό αἴτιο και πού ἀποτελοῦν τά βασικά χαρακτηριστικά τής ἀρρώστιας πού δημιουργεῖ π.χ. τό μυκοβακτηρίδιο τής φυμάτιωσης δημιουργεῖ σχεδόν πάντα τίς χαρακτηριστικές ἀλλοιώσεις τής φυμάτιωσης.

Ἡ νοσογέννηση: πού περιλαμβάνει ὅλη τήν πορεία ἐμφάνισης τής ἀρρώστιας, ὅλους δηλαδή τοὺς παράγοντες (σωματικούς και ἐξωσωματικούς) πού σχετίζονται μέ τήν ἐμφάνιση τής ἀρρώστιας.

Ἡ παθογέννηση: μ' αὐτήν έννοια ὡμε τήν ἐξέλιξη τής ἀρρώστιας, δηλ. τήν ἐξέλιξη ὅλων τῶν βλαπτικῶν ἐξεργασίων πού γίνονται μέσα στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό.

Ἄς ξεκινήσουμε πάλι ἀπ' τήν στενή ἀλληλεξάρτηση ἀνθρώπου και περιβάλλοντος, ὅπως τήν διαγράψαμε.

Ἄν ἓνα αἴτιο ἐξωτερικό μπορεῖ νά προκαλέσει τήν κίνηση βλαπτικῶν ἐξεργασίων στόν ὀργανισμό, εἶναι παθογόνο.

Ἄν ἓνα τέτοιο παθογόνο αἴτιο δράσει πάνω στόν ἀνθρώπο, τότε ὁ ὀργανισμός τοῦ ἀνθρώπου τείνει νά ἀντιδράσει πρὸς διάφορες κατευθύνσεις. Εἶτε κινητοποιεῖται γιά νά τροποποιήσει τά χαρακτηριστικά τοῦ αἰτίου, εἶτε κινητοποιεῖ ἀντισταθμιστικούς μηχανισμούς πού δροῦν ἀντισταθμιστικά πρὸς τά ἀποτελέσματα τής δράσης τοῦ παθογόνου παράγοντα, εἶτε κινητοποιεῖ μηχανισμούς πού στοχεύουν στήν γενική ἐνίσχυση τοῦ ὀργανισμοῦ. Εἶναι πιθανόν οἱ μηχανισμοί αὐτοί νά δράσουν ἀποτελεσματικά και ἔτσι ὁ ὀργανισμός νά μήν ὑποστει τίς συνέπειες τής ἀρρώστιας. Εἶναι δυνατόν ὅμως, ἐξ αἰτίας τής σχετικής ὑπεροχῆς τοῦ παθογόνου παράγοντα ἀπέναντι στις δυνατότητες τοῦ ὀργανισμοῦ, οἱ ἀμυντικοί μετασχηματισμοί τοῦ ὀργανισμοῦ νά μήν ἐπαρκέσουν και νά ἀρχίσει ἡ διαδικασία τής παθογέννησης ὅπου καταστρέφονται δομές ἡ ἰσορροπίες τοῦ ὀργανισμοῦ.

Ἄν μπορούσαμε νά ὀρίσουμε γιά κάθε ἓνα ἀπό τά ἐξωτερικά αἴτια και γιά τίς εἰδικές συνθήκες δράσης του, λαμβάνοντας ὑπόψη και τήν κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπό λειτουργική και ἀμυντική πλευράς, μιá «βλαπτική μονάδα» (πράγμα πού εἶναι περισσότερο εὐκόλο νιά ὀρισμένα εἶδη αἰτίων ὅπως δυνάμεις, ἀκτινοβολίες, χημικές ουσίες κ.λ.π) τότε θα μπορούσαμε νά καθορίσουμε γιά τήν κάθε περίπτωση μιá «οὐδό», μιá βαλβίδα, μέχρι τήν ὁποία ἡ δράση τοῦ αἰτίου θα μπορούσε νά ἦταν ἀνεκτή ἀπ' τόν ὀργανισμό. Τό ξεπέρασμα ὅμως αὐτῆς τής βαλβίδας ὀδηγεῖ σέ μετασχηματισμούς μή ἀνεκτοῦς ἀπ' τήν βιολογική δομή τοῦ ὀργανισμοῦ, μέ

αποτέλεσμα τήν εμφάνιση μιᾶς νέας κατάστασης, (σέ ἀλλοίωση ἰσοροπιῶν) τῆς ἀρρώστιας, μέ σαφῆ τήν ποιοτική διαφορά. Ἐμφανίζεται δηλ. ἡ ἀρρώστια σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἀρνησης τῶν ἐσωτερικῶν νόμων πού διέπουν τόν ὄργανισμό. Ἔτσι καταλήγουμε νά δοῦμε τήν ἀρρώστια σάν μιᾶ μὴ ἀνεκτὴ ἐπίδραση τοῦ περιβάλλοντος πάνω στὸν ὄργανισμό, πού ἀλλοιώνει τήν ἐσωτερική ἰσοροπία τοῦ ὄργανισμοῦ καί τήν ἰσοροπία του μέ τὸ περιβάλλον.

Ἡ πρόταση αὐτὴ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική. Ἡ συνέπειά της εἶναι πὼς ἡ ἀρρώστια δέν ἀποτελεῖ μιᾶ αὐτὴπαρκτη ὄντοτητα, ἀλλὰ προσδιορίζεται σάν σχέση τοῦ ὄργανισμοῦ μέ τὸ περιβάλλον του καί μάλιστα σάν καταστροφή τῆς ἰσοροπίας πού χαρακτηρίζει τήν σχέση αὐτὴ ὑπὸ «ὕγιεις» συνθήκες. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τονίσουμε καί πάλι πὼς ἡ τήν εμφάνιση τῆς ἀρρώστιας δέν εἶναι ἀρκετὴ ἀπλά καί μόνο ἡ ὑπαρξη τοῦ παθογόνου παράγοντα. Γιά νά ἀρχίσει ἡ εμφάνιση τῶν παθολογικῶν ἀλλοιώσεων ἀπαιτοῦνται πολλές προϋποθέσεις τόσο ἀπ' τήν μεριά τοῦ ὄργανισμοῦ ὅσο καί ἐξω ἀπ' αὐτόν. Ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ καί ἐμπειρικὰ:

α) ἀπαιτεῖται ἡ συνύπαρξη τοῦ νοσογόνου παράγοντα στὸν ἴδιο χῶρο πού ὑπάρχει καί τὸ άτομο. π.χ. ἡ ἐλονοσία πού μάλιστα κατά καιροὺς διάφορες ἀνθρώπινες κοινότητες ξεκινοῦσε ἀπ' τήν συνύπαρξη ἀνθρώπων καί μολυσματικῶν ἐστιῶν (ἐλη). Ἡ ἐξάλειψη τῶν ἐστιῶν αὐτῶν ὠδήγησε στὴν σχεδὸν ὀλοκληρωτικὴ ἐξάλειψη τῆς ἐλονοσίας.

β) Πρέπει τὸ παθογόνον αἶτιον νά δράσει στὸν ὄργανισμό κατὰ ἓνα ὀρισμένο τρόπο π.χ. τὸ μυκοβακτηρίδιο τῆς φυματίωσης ἂν βρισκεται πάνω στὸ δέρμα δέν ἔχει συνέπειες γιά τήν ὑγεία. Τὸ ἀντίθετο ἰσχύει: ὅταν βρίσκεται στὴν ἀναπνευστικὴ ὁδὸ. Ἄν πρόκειται γιά μηχανικὸ ἐρέθισμα τότε γιά νά προκληθεῖ βλάβη πρέπει τὸ αἶτιον νά ἔχει ὀρισμένη ἢ ἐνταση ἢ ὀρισμένη διάρ-

κεια δράσης κλπ.

γ) Πρέπει ὁ ὄργανισμὸς νά μὴ μπορεῖ μέ τοὺς ἀμυντικούς του μηχανισμοὺς νά ἀνταπεξέλθει στὴν παθογόνον δράση, κάτι πού εἶναι συνάρτηση τῆς γενικώτερης κατάστασης τοῦ ὄργανισμοῦ. Γιά νά γίνει πιὸ κατανοητό: Πρῶτα-πρῶτα ξέρομε ὅτι κάθε μόλυνση δέν προκαλεῖ λοιμωξή. Δηλ. μιᾶ παθογόνος δράση ἐνδεχομένως νά μπορεῖ νά ἰσοροπηθεῖ ἀπ' τὸν ὄργανισμό. Ἔπειτα, ἂν ἐπανεέλθουμε καί πάλι στό παράδειγμα τῆς φυματίωσης, εἶναι γνωστὸ ὅτι μετὰ τήν ἀποπιτάνωση τῆς πρωτοπαθοῦς ἐστίας καί τήν θεραπεία, εἶναι δυνατόν μετὰ ἀπὸ ἄλλοτε ἄλλο χρονικὸ διάστημα, νά ἐμφανιστεῖ δευτεροπαθῶς φυματίωση, μετὰ ἀπὸ ὑπερκόπωση, ὑποσιτισμό, ἀσχημες συνθηκῆς διαβίωσης, ἄλλες ἀσθένειες καί γενικώτερα ἐπὶ ἀδυναμίας τοῦ ὄργανισμοῦ καί διατάραξης τῆς ἰσοροπίας του. Ἔτσι ξανοίγεται ἓνα καινούργιο κεφάλαιο ἀπὸ παράγοντες πού σχετίζονται μέ τήν ἰσοροπία ἢ τήν ἀδυναμία τοῦ ὄργανισμοῦ. Τέτοιοι παράγοντες μπορεῖ νά εἶναι: ἡ νευρικὴ καί ὁρμονικὴ λειτουργικότητα τοῦ ὄργανισμοῦ, πού καθορίζεται ἀπὸ κοινωνικὲς συνθηκῆς, ἡ λειτουργικότητα τῶν ἀμυντικῶν του μηχανισμῶν πού καθορίζεται ἀπὸ διάφορους ἄλλους παράγοντες (ποιότητα ζωῆς, συνθηκῆς διαβίωσης, διατροφῆς, κοινωνικὰ προβλήματα κ.ἄ.) κλπ.

Ἔτσι ἡ ἀρρώστια (νόσος) ἐμφανίζεται σάν τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ὀλόκληρης ἀλυσίδας προϋποθέσεων καί ἀλληλεξαρτήσεων, τήν ὅποια ἐντελῶς αὐθαίρετα μποροῦμε νά ὀνομάσουμε νοσογέννηση. Εἶναι δὲ φανερό ὅτι σ' ὀποιοδὴποτε ἀπ' αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα καί ἂν παρέμβουμε, εἶναι δυνατόν νά πετύχουμε εἴτε τήν πρόληψη εἴτε τὴν ἀποθεραπεία ἀπ' τήν ἀρρώστια.

Ἐφ' ὅσον καθορίσαμε τήν ἔννοια τῆς ἀρρώστιας σάν διατάραξη τῆς ἰσορροπίας σχέσης τοῦ ὄργανισμοῦ μέ τὸ περιβάλλον, θά χρειαστεῖ μιᾶ ἰδιαί-

τερη ανάκρορά στο κοινωνικό περιβάλλον.

Μέσα από την εξέλιξη ο άνθρωπος ανάδεικνύεται σε κοινωνικό όν και αναπτύσσει την κοινωνική οργάνωση, που χαρακτηρίζεται από καινούργιες σχέσεις και καινούργιες νομοτέλειες. Η δράση του ανθρώπου γίνεται πλέον κυρίαρχα κοινωνική. Η έννοια της ζωής και της υγείας αλλάζουν συμπεριλαμβάνοντας τώρα απαραίτητα και την κοινωνική δραστηριότητα του ανθρώπου. Οι κοινωνικές σχέσεις δημιουργούν στον άνθρωπο νέα χαρακτηριστικά (όμιλία, πείρα, ψυχισμός κλπ.) και γενικότερα σηματοδοτούν την ζωή του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό που να είναι αδύνατο να τα φανταστούμε αυτά τα δυο ξεχωριστά. Παράλληλα δημιουργείται ένα διαφορετικής ύψους περιβάλλον (ως προς το άτομο) που είναι το κοινωνικό, το οποίο διαπλέκεται με το φυσικό περιβάλλον σε μία στενή αλληλεξάρτηση.

Μ' αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δυο νέοι κύκλοι σχέσεων:

α) Σχέσεις μεταξύ ατόμου και των άμεσων χαρακτηριστικών του κοινωνικού περιβάλλοντος και β) σχέσεις ανάμεσα στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Οι νέες αυτές σχέσεις δημιουργούν νέες ιδιότητες και νέες ισορροπίες. Η ικανότητα του ανθρώπου να εκδηλώνει πλήρως και με τρόπο δημιουργικό τις καινούργιες αυτές ιδιότητες που πηγάζουν από την ανάδειξη του σε κοινωνικό όν, είναι απαραίτητος όρος για να μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπινη υγεία.

α) Μέ την έννοια που αντιμετωπίζουμε (σάν ισόρροπη σχέση οργανισμού-περιβάλλοντος) πρέπει να αναγνωρίσουμε στις κοινωνικές σχέσεις δυο χαρακτηριστικά. Αφ' ενός μία ποιότητα σχέσεων μέσα στην κοινωνική δομή τέτοια, που να προασπίζει την ομαλή εκδήλωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου και αφ' ετέρου την δυνατό-

τητα να υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, που να θέουν σε κίνηση παθογόνες για τον άνθρωπο νομοτέλειες.

Έννοώ πώς οι κοινωνικές σχέσεις είναι δυνατόν να αποτελούν αυτές καθ' αυτές νοσογόνους παράγοντες, με την ίδια ακριβώς έννοια που μπορεί να είναι νοσογόνος παράγοντας ένα μικρόβιο, ή οποιοδήποτε άλλο νοσογόνο αίτιο. Κατά ένα διαφορετικό τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι εσωτερικές σχέσεις και δομές του κοινωνικού περιβάλλοντος, παράγον και καθορίζουν τον χαρακτήρα των ποικίλων έρεθισμάτων (φυσικών, χημικών, αισθητηριακών, ψυχικών κλπ.) τα όποια έρεθίσματα δρούν πάνω στον άνθρωπο. Οι κάθε είδους σχέσεις που υπάρχουν μέσα στον κοινωνικό σχηματισμό στον οποίο ζούμε (οικονομικές σχέσεις, σχέσεις παραγωγής, σχέσεις έξιουσας, ιδεολογίας κλπ.) δημιουργούν καταστάσεις και έρεθίσματα τέτοια που μπορούν να είναι παθογόνα. Τό άγχος, ή καταπίεση, οι ρυθμοί παραγωγής, τα ωράρια εργασίας, ο ίδιος ο τρόπος της εργασίας, ο θόρυβος, ή μόλυνση, χημικές ουσίες, ακτινοβολίες και εκατομμύρια άλλες καταστάσεις, που είναι αποτέλεσμα της κατά όρισμένο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης, μπορούν(!) να αποτελούν αίτια παθογενετικών εξεργασιών.

β) Για τις σχέσεις ανάμεσα στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μ' όλο που τα χαρακτηριστικά μιάς ανθρώπινης κοινότητας καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό απ' το φυσικό περιβάλλον (πλουτοπαραγωγικές πηγές, κλιματολογικές συνθήκες, θάλασσα κλπ) έν τούτοις εδώ μās ενδιαφέρει περισσότερο η δράση του κοινωνικού περιβάλλοντος πάνω στο φυσικό. Η δράση αυτή έχει σάν αποτέλεσμα την **τροποποίηση του φυσικού περιβάλλοντος** προς διάφορες κατευθύνσεις, κάτι που τελικά μεταφράζεται σε **τροποποίηση της ισορροπίας μεταξύ αν-**

θρώπου και φυσικού περιβάλλοντος. Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τής κοινωνικής δράσης πάνω στο φυσικό περιβάλλον, καθορίζονται από τίσ κοινωνικές σχέσεις και συνεπώς και ή ισορροπία ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος εξαρτάται επίσης άπ' τίσ κοινωνικές σχέσεις.

Έτσι ή μόλυνση του περιβάλλοντος, ή καταστροφή τών οικολογικών κοινοτήτων, ή αντίκασταση του πρσίσιου άπ' τό γκρο-μπετόν κλπ., πού είναι άποτελέσματα οικονομικών σχέσεων, μπορούν νά δημιουργήσουν νοσογόνες αιτιότητες ή νά παίξουν σημαντικό ρόλο σέ άλλες διαδικασίες νοσογένεσης. Μέ τόν ίδιο άκριβώς τρόπο είναι δυνατόν ή κοινωνική δράση πάνω στο περιβάλλον νά παρέχει έγγυήσεις ύγείας, νά αναστέλλει όρισμένες παθογόνες νομοτέλειες, νά διασφαλίζει τήν έκπλήρωση τών συνθηκών ύγείας γιά τόν άνθρωπο, υπό τόν όρο οι κοινωνικές σχέσεις νά έξυπηρετούν τίσ κοινωνικές ανάγκες.

Κράοτι βιαστικές οι πίο πάνω παρατηρήσεις μās δείχνουν τήν κοινωνική διάσταση του προβλήματος «ύγεία».

Τό σχήμα πού έχουμε δώσει μέχρι τώρα γιά τήν εμφάνιση μιάς άρρώστιας, σπηρίζεται σέ μιά βασική προϋπόθεση: ότι τό άρχικό παθογόνο αίτιο βρίσκεται έξω άπ' τόν οργανισμό. Μέ τήν προϋπόθεση αύτή διαπιστώνουμε ότι τό φαινόμενο τής άρρώστιας σέ άδρές γραμμές ύπόκειται στίς γενικές διαλεκτικές άρχές και άκόμη ότι μέ τήν προϋπόθεση αύτή στέκεται ό όρισμός πού δώσαμε γιά τήν άρρώστια. Τό έρώτημα πού πρέπει νά έξετάσουμε τώρα είναι: κατά πόσον ό όρισμός τής άρρώστιας και οι διαλεκτικές άρχές ισχύουν στις περιπτώσεις πού τό αίτιο είναι ένδογενές. π.χ. σέ μιά μεσογειακή άναμία ή σέ όποαδήποτε άλλη άρρώστια όφειλεται στά γονίδια. Οι έπιφυλάξεις μας βέβαια είναι τόσο μεγάλες όσο μεγάλα είναι και τά κενά στίς γνώσεις μας γιά τήν λειτουργικότητα τών γονιδίων.

Πάντως ύπάρχουν δεδομένα τά όποία, κι άν άκόμη δέν έπιβεβαιώνουν τίσ πίο πάνω σκέψεις, τουλάχιστον δέν τίσ άποκλείουν.

Άν έξετάσουμε τόν συγκεκριμένο γονιδιακό χαρακτήρα (τόν άσυμβίβαστο μέ τήν ζωή) μέσα σ' ένα εύρύ χρονικό φάσμα, τίποτε δέν μās άποκλείει νά ύποθέσουμε ότι είναι τό άποτέλεσμα μιάς μετάλλαξης πού έχει συμβεί κάποτε· και σάν μετάλλαξη είναι τό άποτέλεσμα δράσης του περιβάλλοντος πάνω στον οργανισμό. Άντίθετα σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι ό αριθμός τών μεταλλάξεων πού συμβαίνουν είναι πολύ μεγαλύτερος άπό ότι παλιότερα ύποθέταμε. Η τροποποίηση αύτή του γονιδίου έγκλείεται σάν μιά αντίφαση μέσα στην βιολογική δομή και κάποτε μπορεί νά εκδηλωθεί.

Γιά νά εκδηλωθεί ένας παθογόνος γονιδιακός χαρακτήρας άπαιτείται μιά ενεργοποίηση και μιά ρύθμιση τής δράσης του. Έχει σημασία λοιπόν νά γνωρίζουμε τόν μηχανισμό ενεργοποίησης και ρύθμισης τής δράσης ενός γονιδίου. Τά λίγα έπιστημονικά δεδομένα, μās λένε ότι οι διαδικασίες ενεργοποίησης και ρύθμισης ξεκινάνε άπό ένα



περιβαλλοντικό έρέθισμα, πράγμα πού σημαίνει ότι ή άλληλεξάρτηση του οργανισμού μέ τό περιβάλλον ισχύει και στό γονιδιακό επίπεδο. Δηλαδή ένα όρισμένο περιβάλλον μπορεί νά επιτρέψει, νά επιβάλλει ή νά αποκλείσει τήν εκδήλωση ενός γονιδιακού χαρακτήρα.

Μέ τόν ίδιο τρόπο μπορούμε νά αναρωτηθούμε αν τό λειτουργικό αποτέλεσμα τής ενεργοποίησης ενός ύποπτου γονιδίου είναι παθογόνο από μόνο του ή μήπως είναι παθογόνο μέσα σέ όρισμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. (Ξέρουμε ότι ή δρεπανοκυτταρική αίμια πού εμφανίζεται σέ πολύ μεγάλο ποσοστό στους μαύρους τής Αφρικής, τούς προφυλάσει απ' τήν έλονοσία πού μαστίζει τις περιοχές αυτές και έπομένως δέν είναι εύκολο γιά εκείνες τις περιβαλλοντικές συνθήκες νά θεωρηθεί παθογόνος κατάσταση.)

Έν πάσει περιπτώσει ή ένότητα οργανισμού-περιβάλλοντος φαίνεται πώς είναι γενική και έκτείνεται σέ όλα τά επίπεδα. Η άρρώστια (άκόμη κι όταν είναι γονιδιακής ύπαιτιότητας) δέν παύει νά είναι διατάραξη τής ισορροπίας οργανισμού-περιβάλλοντος, δέν παύει νά καθορίζεται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ανεξάρτητα λοιπόν από τήν αιτιότητα (άν είναι περιβαλλοντική ή γονιδιακή) ή νοσογένεση είναι πάντα μία διαδικασία πού κρύβει μέσα της τις περιβαλλοντικές συνθήκες, πού θά επιτρέψουν ή θά άποτρέψουν τήν διατάραξη τής ύγείας.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Θέλοντας νά εξετάσουμε τήν ιατρική στόν καπιταλισμό πρέπει άφ' ενός νά περιγράψουμε τό πώς άντιπαρατίθεται στήν διαλεκτική εικόνα γιά τήν ζωή και τήν ύγεια (όπως τήν περιγρά-

ψαμε μέχρι εδώ) και άφ' έτέρου νά αναζητήσουμε τούς λόγους πού οδηγούν σέ μία τέτοιου είδους συγκρότηση τής ιατρικής στόν καπιταλισμό.

Τό πρόβλημα τής ύγείας άπασχολεί τόν άνθρωπο απ' τά πρώτα του κιόλας βήματα στήν ιστορία του. Στήν άρχέγονη κοινωνία βλέπουμε τήν τήν συσχέτιση τής θεραπείας μέ κάποιες άλλες μαγικές και τελετουργικές δραστηριότητες και τήν πραγμάτωση αυτής τής συσχέτισης στό πρόσωπο του μάγου-γιατρού. Στήν φεουδαρχική κοινωνία, ή άπόκτηση όρισμένων βασικών γνώσεων γύρω από τήν άνατομία και φυσιολογία του ανθρώπου, οδηγεί στήν άποκόλληση τής ιατρικής από τις υπόλοιπες τελετουργικές δραστηριότητες και τήν άνάθεση της σέ όρισμένους ανθρώπους πού κατέχουν τις γνώσεις αυτές (γιατροί-μαίες).

Η προοδευτική αύξανόμενη άποκτηση παρόμοιων γνώσεων άρχίζει και δημιουργεί μία κρίση στις βιταλιστικές θεωρίες γιά τήν ζωή και τόν άνθρωπο. Παράλληλα λοιπόν και μέ τό προχώρημα τής γνώσης και των άλλων έπιστημών, άναπτύσσεται ιστορικά (μέσα στήν έξελικτική πορεία τής φιλοσοφίας) μία νέα φιλοσοφία γιά τήν ζωή πού φαίνεται νά συμβαδίζει μέ τό μηχανικό επίπεδο γνώσεων τής εποχής αυτής. Η νέα αυτή φιλοσοφική θεώρηση άπορρίπτει τούς μέχρι τότε μυστικιστικούς μανδύες γιά τις βιολογικές-όργανικές λειτουργίες και επιδιώκει τούς πρώτους παραλληλισμούς στό λειτουργικό αλλά και στό άνατομικό επίπεδο μεταξύ μιάς μηχανής και ενός ζωντανού οργανισμού. Τό βασικό αυτό μοντέλλο παραλληλισμού άποτελεί γιά μία σημαντική χρονική περίοδο τήν βάση άνάπτυξης τής γνώσης των όργανικών λειτουργιών, δημιουργώντας ταυτόχρονα και μία φιλοσοφία γιά τήν ζωή, τήν μηχανιστική φιλοσοφία.

Η φιλοσοφία αυτή εμφανίζεται λοιπόν κατ' άρχήν σάν μία ιστορική άναγ-

καιότητα μέσα στις νέες κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, και παράλληλα με την ανάπτυξη του καπιταλισμού.

Έτσι μπορούμε να δούμε τελικά πώς στοιχειοθετείται ή αντίληψη της ιατρικής στον καπιταλισμό για την ζωή και τον άνθρωπο, και πώς τοποθετείται αυτή (ή άστική ιατρική) πάνω στα ζητήματα που είδαμε στα δυό προηγούμενα μέρη αυτού του κειμένου.

– Κατ' αρχήν για την ύπαρξη της ζωής. Αυτό που αποκλειστικά επισημαίνει ή κυρίαρχη φιλοσοφία της άστικής ιατρικής είναι ότι: για να υπάρχει ζωή πρέπει να υπάρχει ένας «ζωντανός» οργανισμός.

Η ζωή έκλαμβάνεται σαν αυτόδυναμη κατάσταση, αυστηρά αυτοκαθοριζόμενη (μέ βάση τα πανίσχυρα γονίδια) και σε καμιά περίπτωση **σάν σχέση** του ζωντανού οργανισμού-περιβάλλοντος. Τό περιβάλλον που «συμπωματικά» υπάρχει είναι «μάλλον χρήσιμο» αν και συχνά «έχθρικό»: επ' ουδενί όμως δέν πρόκειται να νοηθεί πώς ή ζωή είναι ακριβώς αυτή ή οργανική ένότητα της βιολογικής δομής (ζωντανού οργανισμού) μέ τό περιβάλλον. Τό περιβάλλον μπορεί να είναι «έχθρικό», «φιλικό» ή «αδιάφορο» (όπως περίπου σε μία μηχανή). Περιθώρια για αναζήτηση ούσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στον οργανισμό και τό περιβάλλον δέν υπάρχουν.

Μ' αυτό τόν τρόπο όρίζεται ταυτόχρονα και ή μεθοδολογική βάση της έρευνας: Τό «ζών όν» έρευνάται και έξετάζεται «καθ' έαυτό», μόνο του, όχι ταυτόχρονα μέ τό περιβάλλον του.

– Παρόμοια, τό πνεύμα που χαρακτηρίζει την αντίληψη για τόν ίδιο ζωντανό οργανισμό δέν υπολίπεται καθόλου άπ' τό προηγούμενο.

Έκτός άπό την άπώλεια της ένότητας του οργανισμού μέ τό περιβάλλον, ή μηχανιστική εικόνα τη ζωής χαρακτηρίζεται και άπό την **άπουσία της αντίληψης για λειτουργική και όρ-**

γανική ένότητα αυτού του ίδιου του οργανισμού. (Κάτι που σημαίνει πώς στην αντιμετώπιση του οργανισμού και των προβλημάτων της ύγείας του θάπρεπε να συνίπολογίσουμε και αυτό τόν παράγοντα)

Παρά την δυνατότητα φυσιολογικών μετασχηματισμών του οργανισμού, ή όποια είναι τόσο όφθαλμοφανής ώστε να είναι άδύνατο να άμφισβητηθεί, ύπάρχει ή τάση να όρίσουμε για κάθε λειτουργία μία «τιμή ύγείας» κάποιου ύποθετικού «πρότυπου ανθρώπου». Η δυναμική ίσορροπία του οργανισμού που στηρίζεται πάνω σε άδιάκοπους μετασχηματισμούς τών έπιμέρους ίσορροπιών του, ύποκαθίσταται άπό ένα άθροισμα τιμών τών διαφόρων λειτουργιών. Τό μοντέλο του «πρότυπου ανθρώπου» άποτελεί την έπιστημονική σύλληψη που θά στηρίξει μία στατική αντίληψη για την ζωή, μία αντίληψη τύπου μηχανής. (Η μηχανή είναι στατική και χρονικά άμετάβλητη μέσα στον χρόνο και συνεχίζει να μάς δίνει τά ίδια άποτελέσματα όσο διατηρούμε τούς όρους ύπαρξής της). Έτσι πίσω άπό την αναζήτηση της «σωστής» ή «ύγιους» τιμής της άλφα λειτουργίας, ύποκρίπτονται οι παράγοντες του «έπιστημονικού λάθους» που ξεκινάνε:

άπό τό γεγονός ότι τό «άθροισμα» τών έπιμέρους λειτουργιών δέν μάς δίνει σαν σύνολο τόν οργανισμό (γιατί όπως είπαμε οι σχέσεις και ή συνάρθρωση τών έπιμέρους τμημάτων και τμηματικών λειτουργιών δημιουργεί νέες ίσορροπίες, νέες ιδιότητες, νέες λειτουργικές μορφές).

άπό τό γεγονός της μεταβλητότητας (δυναμικότητας) του οργανισμού που μάς δίνει ένα τεράστιο φάσμα φυσιολογικών διακυμάνσεων τών τιμών τών διαφόρων λειτουργιών.

άπό τό γεγονός ότι και ή συνθηέστερη (έπικρατέστερη) τιμή μίας λειτουργίας, δέν μπορεί να θεωρηθεί σαν πρότυπη, γιατί κι' αυτή είναι περιβαλλοντικά καθορισμένη. Καί μάλιστα, δε-

δομένου ότι αρκετές λειτουργίες είναι σέ σημαντικό βαθμό κοινωνικά καθορισμένες, τίποτα δέν μᾶς ἀποκλείει νά ἐξετάσουμε μήπως κι αὐτές οἱ τιμές εἶναι παθολογικές (καί σ' αὐτή τήν περίπτωση κάθε ἄλλο παρά πρότυπες). Ἡ «πρότυπη τιμή» θεωρεῖ σάν δεδομένη καί μὴ ἀνατρέψιμη τήν ὁποιαδήποτε βλαπτική ἐπίδραση κοινωνικῶν παραγόντων πάνω στόν ἄνθρωπο· ἡ ἀκριβέστερα ἀποσιωπᾷ τό γεγονός αὐτό, βρίσκοντας κάλυμα πίσω ἀπό τά τελευταῖα ὄρια προσαρμοστικότητας τοῦ ἀνθρώπου πού δέν ἐπέτρεψαν (έν μέρει μόνο) τήν μαζική ἐξαθλίωση τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας, τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Μέ τήν ἴδια ἔννοια καί ἡ μεθοδολογία τῆς ἱατρικῆς ἔρευνας στηρίζεται στήν ἴδια ἀρχή: στόν κατεμαχισμό τοῦ ἀνθρώπου σέ ὄργανα καί ὀργανίδια, μέ ἀνώτερη συνέπεια νά ἀναπτύσσεται ἡ ἱατρική χωρισμένη σέ κλάδους πού καθένας τους ἐξετάζει ἓνα μικρό τμήμα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Παρ' ὅτι εἶναι ὄντως πρόβλημα τό ἂν θά μπορούσαμε νά ἀπορριψοῦμε συνολικά τήν «εἰδικότητα», ἐν τούτοις σίγουρα δέν μπορούμε νά τήν ἀποδεχοῦμε σάν μεθολογική βάση ἀνάπτυξης τῆς ἱατρικῆς γνώσης. Γιατί τελικά διαπιστώνουμε ὅτι (καί στό ἐπίπεδο τῆς μεθολογίας) ἡ «ἐνότητα» ἔχει ὑποκατασταθεῖ ἀπό τήν «εἰδικότητα».*

- Στό ἐπίπεδο τοῦ τί εἶναι ὑγεία καί τί ἀρρώστια, ἡ ἀποψη πού συγκροτεῖται ἀπό τήν ὅλη πορεία καί πρακτική τῆς ἱατρικῆς στόν καπιταλισμό εἶναι ἐξίσου

χαρακτηριστική, καί ἀπορρέει ἀπό τήν γενικώτερη ἀντίληψη γιά τήν ζωή.

Τό μοντέλλο τοῦ παραλληλισμοῦ μεταξὺ μηχανῆς-ἀνθρώπου ἐμφανίζεται σέ σημαντικό ἢ καί κυρίαρχο βαθμό στήν ἀντίληψη γιά τήν ὑγεία. Ἐπιπλέον οἱ οικονομικές σχέσεις πού καθορίζουν τήν ἱατρική (καί πού θά ἐξετάσουμε παρακάτω) συμμετέχουν κι αὐτές στήν διαμόρφωση τῆς ἔννοιας «ὑγεία» καί ἀναδεικνύουν σάν ὄρισμό τῆς ὑγείας τόν ἐξῆς περιπῶ: "Ὅτι ὑγεία εἶναι ἡ κατάσταση διατήρησης τῶν μηχανικῶν ἰκανοτήτων τοῦ ὀργανισμοῦ, καί παράλληλα ἡ πλήρης «προσαρμογή» του στό κοινωνικό περιβάλλον ἀπό διανοητικῆς, ψυχικῆς καί ἰδεολογικῆς πλευρᾶς. Ἀντίστοιχα σάν ἀρρώστια ὀρίζεται ἡ κατάσταση ἀπώλειας τῶν μηχανικῶν ἰδιοτήτων («ἡ ἀδυναμία νά προσφέρει ἐργασία») ἢ ἡ ἔλλειψη προσαρμογῆς του στήν κοινωνία.

Τό περιβάλλον λοιπόν καί ἡ κοινωνία εἶναι δεδομένα. Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά εἶναι ὑγιής ἢ ἀρρωστος χωρίς αὐτό νά σημαίνει τίποτα γιά τό περιβάλλον του.

πρῶτο σημεῖο λοιπόν: Ἡ ὑγεία καί ἡ ἀρρώστια εἶναι καταστάσεις πού χαρακτηρίζουν τόν ὀργανισμό κι ὄχι τήν σχέση του μέ τό περιβάλλον. Οἱ αἰτίες τους λοιπόν μποροῦν νά ἀναζητηθοῦν ὅπουδῆποτε ἄλλου ἀλλά ὄχι στό φυσικό καί κοινωνικό περιβάλλον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ὑγεία αὐτοδύναμη κατάσταση καί τό περιβάλλον (ἡ κοινωνία) ἄμοιρο κάθε εὐθύνης.

Σέ μιά κοινωνία πού χαρακτηρίζεται

*Δέν πρέπει σέ καμμιά περίπτωση νά δοῦμε τήν εἰδικότητα σάν συνέπεια τοῦ μεγάλου ὄγκου γνώσεων, γιά τόν λόγο ὅτι οἱ γνώσεις αὐτές εἶναι ἤδη ἀπό τήν γένεσή τους κομματιαστές καί «ἐξειδικευμένες», γιατί τέτοια εἶναι ἡ διαδικασία παραγωγῆς τους. Γιά νά γίνει πιό κατανοητό: Θά μπορούσε νά ὑπάρχει ὁ ἴδιος ὄγκος γνώσεων πού θά ἀφοροῦσε ὁμως τόν ἄνθρωπο σάν

λειτουργική ἐνότητα μέσα σ' ἓνα περιβάλλον. Αὐτό ὁμως θά προϋπέθετα μιά διαφορετική ἀντίληψη γιά τήν ζωή. Ἄρα δηλ δέν εἶναι οἱ πιό πολλές γνώσεις ἢ αἰτία τῆς «εἰδικότητας» ἀλλά ἡ ἀντίληψη πού βλέπει τόν ἄνθρωπο σάν ἓνα ἄθροισμα ἐξαρτημάτων καί πού ἐνυπάρχει (ἡ ἀντίληψη αὐτή) στόν τομέα τῆς ἔρευνας καί ὀδηγεῖ στήν παραγωγή τέτοιων γνώσεων.

ἀπ' τὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ τὸν ἀνταγωνισμό, ἢ διατήρηση τῆς ἰκανότητος πρὸς ἐργασία (τῶν μηχανικῶν ἰκανότητων καὶ τῶν λειτουργιῶν τοῦ λογικοῦ) δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ εἶναι ὁ μοναδικὸς στόχος τῆς ἰατρικῆς καὶ τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ἓνα κριτήριον ὑγείας. Ἡ ἀνάγκη νὰ συντηρηθεῖ τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ καὶ νὰ ἐπιστρέφει τὸ ταχύτερον εἰς τὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ὁδηγεῖ εἰς βασικὰς ἐπιλογὰς τῆς ἰατρικῆς. Ἡ συντήρηση τῆς ἰκανότητος πρὸς ἐργασία κυριαρχεῖ ἀπέναντι εἰς τὴν ὑπόλοιπες λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπου (ψυχικὰς, συναισθηματικὰς, δημιουργικότητα, κοινωνικότητα κλπ.), ὅπως ἐπίσης κυριαρχεῖ καὶ ἀπέναντι εἰς τὴν ἀνάγκη γιὰ συνολικὴ ἰσορροπία (ἀνατομικὴ καὶ φυσιολογικὴ) τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀντίληψη τῆς ἐνότητος ὅλων αὐτῶν τῶν λειτουργιῶν δὲν χαρακτηρίζει τὴν ἀστικὴν ἰατρικὴν. Ἡ συντήρηση τῆς ἐργασιακῆς ἰκανότητος πληρῶνεται μὲ ἀντίτιμον τὴν καταστροφὴν τῆς συνολικῆς ἰσορροπίας καὶ τὴν

καταστολὴν τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπινων λειτουργιῶν (λειτουργίες ποῦ εἶναι ἀδιάφορες ἀπὸ οικονομικῆς πλευρᾶς).

Δεύτερον σημεῖον συνεπῶς: Μέσα εἰς μιὰ εἰκόνα ἀποσύνδεσης τῶν ὀπίσθων ἀνθρώπινων λειτουργιῶν, ὑπερτονίζεται (ἢ καὶ ἀπομονώνεται) εἰς τὸν ὅρισμόν τῆς ὑγείας ἢ ἰκανότητα πρὸς ἐργασία· οἱ μηχανικὰς καὶ λογικὰς ἰκανότητες τοῦ ἀνθρώπου (καὶ μάλιστα ὄχι ἀπαραίτητα καὶ τὰ δύο μαζὶ). Τὸ τίμημα εἶναι ἡ καταστολὴ ἄλλων λειτουργιῶν καὶ ἡ διασάλευσις τῆς γενικῆς ἰσορροπίας (πράγματα ποῦ καὶ τὰ δύο μαζὶ ὁδηγοῦν εἰς τὴν ἐξαθλίωσιν τῆς ζωῆς).

Ἡ ἐνταξίς τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ μέσα εἰς τὴν ἀγορὰ ἐργασίας πέρα ἀπὸ τὴν ἰκανότητα πρὸς ἐργασία προϋποθέτει καὶ κάτι ἄκομμι: τὴν ἐξασφάλισιν τῶν ὑποκειμενικῶν ὄρων τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ὥστε νὰ «προσαρμοστῆι μέσα εἰς τὴν κοινωνία».

Ὁ ὅρισμός τῆς Παγκόσμιας ὀργάνωσις Ἑγείας γιὰ τὸν ὑγιᾶ ἀνθρώπου



πλήν τῶν ἄλλων ἀναφέρει πῶς ὁ ὑγιής ἄνθρωπος «...εἶναι προσαρμοσμένος ἀπό ψυχικῆς καί ἡθικῆς (!!!) πλευρᾶς στήν κοινωνία πού ζεῖ».

Μάλιστα σέ μιά διευκρίνιση τοῦ βιβλίου τοῦ Κ. Ρούκα «Δημόσια Ἵγυεινή καί προληπτική ἰατρική» ἀναφέρεται πῶς ὁ τευτμπούσμός εἶναι μὴ ὑγιής κατάσταση (!).

Ἐν πάσει περιπτώσει μετὰ ἀπ' αὐτά ἡ ἰατρική ἐπιφορτίζεται καί μέ ἓνα ἀκόμη καθήκον : τήν διαφύλαξη τῆς προσαρμοστικότητας στή συγκεκριμένη κοινωνική δομή ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἰατρικοποίηση τοῦ «διαφορετικοῦ» (τήν ἀναγόρευση σέ ἀρρώστια κάθε κατάστασης ὅπου δέν εἶναι εὐκόλη ἡ προσαρμογή στίς συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες).

Εἶναι **τό τρίτο σημεῖο** πού μποροῦμε νά ἐπισημάνουμε.

Ἡ ἀδυναμία τῆς μηχανιστικῆς ἰατρικῆς νά δεῖ τόν ἄνθρωπο σέ μιά δυναμική ἰσορροπία μέ τό περιβάλλον του, τήν ὀδηγεῖ στό νά ἀποδέχεται τήν ἀρρώστια σάν μιά ξεχωριστή ὄντοτητα πού ἐγκαθίστανται στόν ὄργανισμό καί τόν βλάπτει. Μ' αὐτό τόν τρόπο παρακάμπτεται τό πρόβλημα κατά πόσον ἡ ἀρρώστια εἶναι μιά διατάραξη τῆς σχέσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον του.

Ἡ ἰατρική ὑπάρχει ἀπ' τήν στιγμή πού ὑπάρξει βλάβη στόν ὄργανισμό. Ὁλόκληρη ἐκείνη ἡ διαδικασία καί οἱ ὅποιοι παράγοντες ἐπιδρῶν σ' αὐτήν πού ὀνομάσαμε προηγουμένως νοσογέννηση, πού εἶναι ἐκείνη ἀκριβῶς ἡ διαδικασία πού ὀδηγεῖ **τελικά** στήν ὀργανική βλάβη, εἶναι γιά τήν ἰατρική ἓνα ἄγνωστο ξένο σῶμα.

Τό πρόβλημα τῆς υἰεἰας ἐντοπίζεται μόνο στόν ὄργανισμό, ἐνῶ ἡ ἐρευνα τῶν διαδικασιῶν τῆς νοσογέννησης θά ὀδηγοῦσε σέ μιά ἰατρική κοινωνικῶν διαδικασιῶν πού θά ἐξασφάλιζαν τήν ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου μέ τό περιβάλλον του.

Ξέρουμε καλά σήμερα ὅτι οἱ συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις μποροῦν

νά εἶναι παθογόνες αὐτές καθ' ἑαυτές.

Ὅπως ἐπίσης ξέρουμε ὅτι αὐτές οἱ ἴδιες κοινωνικές σχέσεις μποροῦν νά ὀδηγήσουν στήν καταστροφή τῆς ἰσορροπίας τοῦ ὄργανισμοῦ μέ τό φυσικό περιβάλλον, μέσα ἀπό τήν καταστροφή αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ περιβάλλοντος. Παρόλα αὐτά ἡ ἀστική ἰατρική ἐπινοώντας τό μοντέλλο τῆς «συμπωματικῆς θεραπείας», καθόρισε τά ὄρια τῆς πάνω στά ὄρια τοῦ ὄργανισμοῦ καί μόνον αὐτοῦ.

Σάν ἀποτέλεσμα τῆς ἀντίληψης ὅτι ὁ ὄργανισμός εἶναι κάτι ξεκομμένο ἀπ' τό περιβάλλον του, ὀδηγήθηκε στό νά ἐξετάζει τήν ἀρρώστια καί νά ἀναζητεῖ τήν θεραπεία τῆς ἐξω ἀπό τίς κοινωνικές σχέσεις, μέ ἀπώτερη συνέπεια νά χάσει ἀπό τήν ὀπτική τῆς ὀλόκληρο ἐκεῖνο τόν κύκλο ἀλληλεπιδράσεων πού ξεκινάει ἀπ' τό φυσικό καί κύρια ἀπ' τό κοινωνικό περιβάλλον, ὅπως καί τό σύνολο ἐκεῖνο ἀπό τίς περιβαλλοντικές συνθήκες πού ὑπεισέρχονται στήν διαδικασία ἐμφάνισης μιᾶς ἀρρώστιας καί πού τελικά ὑπαγορεύουν καί καθορίζουν τόν χαρακτήρα τῆς.

Ἡ συγκρότηση τέτοιου εἴδους ἀντιλήψεων γιά τά βασικά προβλήματα τῆς ἰατρικῆς στόν καπιταλισμό, σίγουρα δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἀποκλειστικά καί μόνο σάν ἄμεση συνέπεια τῆς ἐξέλιξης τῶν φιλοσοφικῶν ἰδεῶν.

Οἱ οικονομικές σχέσεις πού ἐμφανίζονται παράλληλα μέ τήν ἐξέλιξη αὐτή (καί συγκεκριμένα οἱ καπιταλιστικές σχέσεις) παίζουν ἓναν ἄμεσα καθοριστικό ρόλο στήν ἐξέλιξη τῆς ἰατρικῆς. Ἀπό τότε πού ἡ ἀνθρώπινη γνώση ἀρχίζει καί ἐγγίζει τά πρῶτα στοιχεῖα ἀνατομίας καί φυσιολογίας τοῦ ἀνθρώπου καί οἱ γνώσεις αὐτές γίνονται κτήμα ἀποκλειστικά ὀρισμένων ἀνθρώπων, ἐμφανίζεται ἱστορικά ἡ πρώτη δυνατότητα ἐμπορικῆς ἐκμετάλευσης αὐτῶν τῶν γνώσεων· δηλαδή ἡ διάθεση τῶν στοιχειωδῶν αὐτῶν γνώσεων ἐπὶ πληρωμῆ. Ἡ δυνατότητα αὐτή στόν καπι-

ταλισμό βρίσκει την ουσιαστική της πραγμάτωση. Τό κεφάλαιο έχοντας την ανάγκη να δημιουργεί νέους χώρους επενδύσεων (άφ' ενός για την άπορροφή της πλεονάζουσας υπεραξίας άφ' ετέρου για την δημιουργία νέων αγορών και κάρπωσης νέας υπεραξίας) εισβάλλει και καταλαμβάνει και τόν τομέα παροχής υγείας και περίθαλψης. Η κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων εκφράζεται με την εμπορευματοποίηση της υγείας και της ιατρικής. Εκφράζεται δηλαδή με τό γεγονός **οτι ή εμπορευματική ιδιότητα είναι τό βασικό χαρακτηριστικό κάθε ιατρικής πράξης** με συνέπεια νά αναπτύσσεται όλόκληρο τό σύστημα τής περίθαλψης και τής ιατρικής πάνω σέ εμπορευματικά πρότυπα. Όλοι οι τομείς και οι οργανισμοί πού σχετίζονται με τήν υγεία είναι είτε άμεσα κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είτε έξυπηρετούν τέτοιες επιχειρήσεις (μέσα από τήν παρέμβαση του κράτους σάν συνολικού καπιταλιστή). (Φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες ιατρικών ειδών, εργαλείων και μηχανημάτων, νοσηλευτικά συγκροτήματα, έλεγχώμενα ή κρατικά έρευνητικά κέντρα κλπ).

Έκείνο πού έδώ μās ενδιαφέρει δέν αυτές οι ίδιες οι οικονομικές λειτουργίες, αλλά τό κατά πόσο και με πού τρόπο οι λειτουργίες αυτές έπηρεάζουν τήν ίδια τήν ιατρική γνώση και τήν κατευθύνουν σέ μιά τέτοια κατεύθυνση σάν αυτή πού πού σκολιάσαμε.

Υπό τήν κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων, ή παραγωγή τής ιατρικής γνώσης κατευθύνεται είτε άμεσα (μέσω των έρευνητικών κέντρων των βιομηχανικών) είτε έμμεσα (μέσω των κρατικών έρευνητικών κέντρων) πρός τήν έξυπνέρτηση των συμφερόντων των περί τήν υγεία βιομηχανιών. Η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών έπιτυγχάνεται με τό νά κατευθύνεται ή ιατρική έρευνα πρός τήν κατεύθυνση τής **παραγωγής μόνο εμπορευματοποιήσιμων ιατρικών γνώσεων**.

Όποια έρευνα σχετίζεται με τήν διάγνωση, τήν συντήρηση, τήν θεραπεία, τήν πρόληψη πρέπει νά δίνει τέτοιες και μόνο τέτοιες λύσεις, πού νά μπορούν νά είναι εμπορευματοποιήσιμες. Αντίθετα κάθε γνώσει πού ΔΕΝ μπορεί νά γίνει εμπορεύμα αποκλείεται ουσιαστικά άπ' τις πρώτες ήδη στιγμές τής εμφάνισης της (π.χ. μορφές θεραπείας πού νά στηρίζονται ένδεχομένως στήν κινητοποίηση των ιδίων των δυνάμεων του οργανισμού δέν πρόκειται νά παραχθούν, στόν βαθμό πού δέν μπορούν νά γίνουν εμπορεύμα).

Σάν εμπορεύμα ή παρεχόμενη περίθαλψη και υγεία άκολουθει τόν νόμο τής ζήτησης - προσφοράς. Δηλαδή στήν προκειμένη περίπτωση τό είδος τής προσφερόμενης περίθαλψης **καθορίζεται** άπό τό είδος τής ζητούμενης. Σέ μιά καπιταλιστική κοινωνία πού στηρίζεται πάνω στήν έκμετάλλευση τής έργατικής δύναμης τό κεφάλαιο έχει ανάγκη άπό τήν κανονική λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. Ό εργάτης σάν εξάρτημα των μηχανών γιά νά εκπληρώσει τις ανάγκες του κεφάλαιου γιά όμαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων έχει ανάγκη «συντήρησης». Η «συντήρηση» του «άνθρώπινου παράγοντα» αναφέρεται στή διατήρηση τής ικανότητάς του πρός εργασία. Ό καπιταλιστής έχει ανάγκη άπό μιά έπιστήμη, άπό μιά ιατρική πού νά εκπληρώνει αυτούς τούς δρους και μάλιστα άν είναι δυνατόν με τό μικρότερο κόστος και στό έλάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Η ζήτηση καθορίζει και τήν προσφορά: Η ιατρική όφείλει νά αναπτυχθεί πρός αυτήν άκριβώς τήν κατεύθυνση.

Δηλαδή παράγει μορφές θεραπείας πού «θεραπεύουν» εκείνες άκριβώς τις διαταραχές πού σχετίζονται με τήν μείωση τής ικανότητας πρός εργασία, άνεξάρτητα άπό τό άν αυτό μπορεί νά σημαίνει μιά γενικότερη διαταραχή τής ισοροπίας του ανθρώπινου οργανι-

σμού. Και μάλιστα μιά θεραπεία μέ τέτοιες χρονικές προδιαγραφές πού θά διαταράξουν στό ελάχιστο τή λειτουργία τής παραγωγικής μονάδας ή τής ύπηρεσίας, ενώ άπ' τήν άλλη μεριά είναι αδιάφορο άν εκβιάζουν τούς βιολογικούς ρυθμούς, άν καταστρέφουν τόν βιολογικό χρόνο τής άποθεραπείας, άν διαταράσσουν μ' έναν επιπλέον τρόπο τήν γενική όργανική ίσοροπία.

Έδώ ή σύγκριση μηχανής ανθρώπου παύει νά είναι ένας άπλός παραλληλισμός. Μέσα στό πλαίσιο τών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής συμπεριλαμβάνεται, αναπόσπαστα πιά, ή αντίληψη ότι ό άνθρωπος παράγοντας άποτελεί άπλώς μιά ειδική μορφή μηχανής (μιά ζωντανή μηχανή) ένα άπλό έξάρτημα τών παραγωγικών μέσων. Κατά συνέπεια ή μηχανιστική αντίληψη του ανθρώπου είναι όρος ύπαρξης τών καπιταλιστικών σχέσεων.

Ή ιατρική λοιπόν στην προσπάθειά της νά ανταποκριθεί σ' αυτές τις απαιτήσεις κατευθύνεται πρός αυτή άκριβώς τήν κατεύθυνση: **Νά επαναφέρει τόν άρρωστο τό ταχύτερο δυνατόν στην εργασία του, σέ κατάσταση πού νά μπορεί νά επιτελέσει αυτή τήν εργασία** (καί αυτό σάν κυρίαρχο κριτήριο ύγείας).

Θά ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό άν είχαμε στό χέρι μας (γιά δημοσίευση) μιά έπιστολή ιατρικών κύκλων από τήν Γερμανία πρός τις έλληνικές όρθοπεδικές κλινικές, όπου αναφέρεται ότι κριτήριο γιά τήν έπιλογή τής Α καί όχι τής Β συγκεκριμένης θεραπείας ήταν τό γεγονός ότι μέ τήν Α θεραπεία οι άσθενείς επέστρεφαν στην εργασία τους κατά μέσον όρο 10 μέρες νωρίτερα (!) Άναφορά στην έπιλογή αυτή έγινε από βοηθό τής έδρας «παιδοχειρουργικής καί όρθοπεδικής» Θεσ/νίκης σέ μάθημα πρός τούς φοιτητές.

Ένα επιπλέον στοιχείο πού καθορίζει τήν πορεία τής ιατρικής καί ξεκινάει από τις καπιταλιστικές σχέ-

σεις πού ισχύουν σ' αυτήν είναι ή τάση γιά «συσσώρευση».

Ή βιομηχανία περιθάλψης σάν κερδοσκοπική καπιταλιστική έπιχείρηση υπόκειται καί αυτή στην διαρκή τάση του κεφάλαιου γιά συσσώρευση. Ή ύπεραξία πού έχει ήδη καρπωθεί, πρέπει νά επενδυθεί κάπου άλλου γιά νά μήν οδηγήσει σέ οικονομική καταστροφή.

Ή ύπεραξία π.χ. άπ' τήν έκμετάλευση τών βασικών ιατρικών εργαλείων πρέπει άπαραίτητα νά επενδυθεί σ' ένα καινούργιο τομέα: π.χ. σέ μιά βιομηχανία παραγωγής νέων μηχανημάτων πού γιά νά μπορούν νά άπορροφηθούν άπ' τήν αγορά πρέπει νά θεωρούνται «καλύτερα» τό «καλύτερο» συνήθως σημαίνει πολυπλοκότερο καί άρα άκριβέστερο. Ή νέα ύπεραξία πρέπει νά άκολουθήσει τήν ίδια πορεία κ.ο.κ

Τελικά πίσω από όλα αυτά διαφαίνεται μιά συνεχής τάση έξάρτησης τής ιατρικής πράξης από μηχανές πολυπλοκότερες πού κατ' ανάγκη ύπάρχει σέ όρισμένα κέντρα. Ή σημερινή κατάσταση όπου όλο καί περισσότερο ή διάγνωση καί ή θεραπεία εξαρτάται από κεντρικότερους όργανισμούς (εργαστήρια ειδικά τμήματα κλπ.) είναι άκριβώς άπόρροια αυτής τής τάσης του κεφαλαίου γιά συσσώρευση. Παράλληλα μέσα άπ' αυτή τή διαδικασία έπιτυγχάνεται συνεχώς ή μεγαλύτερη βιομηχανοποίηση τής περιθάλψης πού όλοένα καί περισσότερο, άφαιρεί από τόν «έλεύθερο γιατρό» τήν δυνατότητα νά άσκήσει τήν ιατρική μόνος του καί τόν τοποθετεί μέ ένα τέτοιο έπιστημονικό πειθαναγκασμό μέσα στό κύκλωμα τής βιομηχανίας τής ύγείας.

Έτσι καί τό ύγειονομικό δυναμικό έντάσσεται μέσα στην συνολικότερη **πορεία βιομηχανοποίησης τής ύγείας.**

Σάν καπιταλιστική λειτουργία ή παροχή περιθάλψης υπόκειται στους γενικώτερους όρους διαφύλαξης καί αναπαραγωγής τών κοινωνικών όρων

λειτουργίας του συστήματος. Πέρα από την «συντήρηση της εργατικής δύναμης» τό παραπάνω γεγονός έχει και ευρύτερες συνέπειες στην εξέλιξη της ιατρικής γνώσης

Αν οι σχέσεις παραγωγής ή οι σχέσεις εξουσίας του συγκεκριμένου κοινωνικού συστήματος καταστρέφουν την ανθρώπινη ισορροπία δημιουργώντας ένα σύνολο από ψυχοσωματικές διαταραχές είναι προφανές ότι σε καμιά περίπτωση ή κατευθυνόμενη καπιταλιστική ιατρική δέν θά αναζητούσε την θεραπεία τους στην ανατροπή των κοινωνικών όρων απ' τις όποιες πηγάζουν αυτές*. Μέσα απ

*Βλέπε και πρώτο τεύχος του περιοδικού «ή ύστερια στις αλυσίδες μονταρισματος»

Συμπερασματικά μπορούμε νά πουμε ότι ή εξέλιξη της ιατρικής έχει έναν άμεσα ιστορικό χαρακτήρα μέ την έννοια ότι έμφανίζεται σάν άμεση συνέπεια του ενιαίου συστήματος οικονομικών και φιλοσοφικών σχέσεων μιάς δεδομένης ιστορικής περιόδου.

αυτή την διαστρεβλώση ό καπιταλισμός επιδιώκει μ' έναν άκόμη τρόπο την νομιμοποίησή του άπέναντι στά μάτια των μαζών.

Ανεξάρτητα πάντως άπ' αυτό, γίνεται καθαρό πώς ή καπιταλιστική ιατρική όφείλει νά μήν εξετάσει ποτέ της τόν άνθρωπο σάν σχέση μέ τό κοινωνικό του περιβάλλον και τούτο σάν μιά αναγκαιότητα του ίδιου του συστήματος.



ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

Ι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Μέσα σ' αυτό τό ένιαίο πλαίσιο οικονομικών καί φιλοσοφικών σχέσεων πού προδιαγράψαμε, τό όποιο καθορίζει τό είδος τής ιατρικής γνώσης πού παράγεται καί παρέχεται, είναι σκόπιμο νά δούμε τήν στάση τής παραδοσιακής άριστερας.

Η πολιτική τής παραδοσιακής άριστερας γιά τήν ύγεια στοιχειοθετείται σέ δυό επίπεδα:

α) 'Αφ' ενός πρόκειται γιά όρισμένες γενικές διακυρήξεις πού άναγνωρίζουν:

- δικαίωμα περιθαλψη έξίσου γιά όλο τόν λαό.

- τήν αναγκαιότητα νά μεριμνά άποκλειστικά ή πολιτεία γιά τήν περίθαλψη.

- τήν ανάγκη νά μήν είναι ή περίθαλψη άντικείμενο έκμετάλευσης του λαού.

β) 'Αφ' έτέρου μιά ειδικότερη πολιτική άνάλυση πού έχει νά κάνει μέ τόν άριθμό καί τό επίπεδο τών γιατρών, μέ τήν κατανομή τους γεωγραφικά καί κατά ειδικότητες, μέ τόν άριθμό, τήν κατανομή καί τήν ποιότητα τών κλινών καί τών νοσοκομείων, μέ τά ποσοστά άσφαλισμένων ή ήμισφαλισμένων, μέ τό νομικό πρόσωπο τών κλινικών (δημόσια, ιδιωτικά, ιδιωτικού δικαίου) κλπ

Λογική άπόρροια τών αναλύσεων αυτών είναι νά άναδεικνύονται σάν κύριοι άξονες τής πολιτικής τής άριστερας.

- ή κρατικοποίηση του συστήματος περιθαλψης

- ή δημόσια άσφάλιση όλου του λαού
- ή αύξηση κλινών, έξοπλισμού καί νοσοκομείων

- ή βελτίωση καί όρθολογιστική κατανομή του νοσηλευτικού δυναμικού.

Μέσα άπ' αυτά τά αιτήματα έμεινε άνέγγιχτο τό ζήτημα τής ούσίας τής ιατρικής γνώσης καί του ιστορικού τής προσδιορισμού (δηλ. κατά πόσον αύτή ή γνώση είναι προσδιορισμένη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά καί ιδεολογικά, άρα καί ταξικά).

Η ιατρική σάν έπιστήμη θεωρήθηκε «άντικειμενική» καί σάν άντικειμενική ή «μόνη δυνατή». Δέν άμφισβητήθηκε ποτέ ότι αύτή καθ' αύτή ή γνώση κατευθύνεται, ότι ή «άμεροληψία» της, ή άντικειμενικότητα καί ή μοναδικότητά της είναι πράγματα έπίπλαστα, ιδεολογικά έπικαλύματα του ταξικού της προσδιορισμού. Κατά μείζονα λόγο δέν άναλύθηκε καί ούτε βέβαια άμφισβητήθηκε ό έμπορευματικός τρόπος άνάπτυξης τής ιατρικής (μέ βάση δηλ. τόν στόχο: παραγωγή άνταλλακτικής αξίας), όπως επίσης καί ή ιδεολογία πού προβάλλεται μέσω αυτής τής έπιστήμης έτσι όπως ιστορικά διαμορφώθηκε.

Η άδυναμία τής άριστερας νά υιοθετήσει τήν ιδέα πώς ή άρρώστεια καί ή ύγεια είναι φαινόμενα στα όποια ύπεισέρχονται κοινωνικές διαδικασίες πού τά κατευθύνουν σέ σημαντικότερο βαθμό, ή άδυναμία νά δεϊ από ένα πρίσμα διαλεκτικό τήν ένότητα του άτομου μέ τό περιβάλλον καί κατά συνέπεια νά δεϊ τήν δυνατότητα νά είναι παθογόνες αυτές καθ' αυτές οι κοινωνικές σχέσεις, τήν όδήγησε στήν μοναδική της πολιτική έπιλογή γιά τήν ύγεια: τήν αύξηση καί βελτίωση τής ύλικοτεχνικής ύποδομής. "Ετσι άνευ όρων ύποτάχτηκε (χωρίς ούτε καν νά τό ύποψιάζεται) στό καπιταλιστικό μοντέλλο τών όρων ύπαρξης ύγείας καί περιθαλψης: (ή ιδέα τής μιās καί άμερόληπτης έπιστήμης, ή έμπορευματι-

της ζωής).

Ἡ ἀποδοχή τῶν ὄρων αὐτῶν εἶχε καί ἀντίστοιχες συνέπειες στήν πολιτική τῆς ἀριστερᾶς σ' ἓναν ἐπιπλέον τομέα, στόν τομέα τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου παραγωγῆς καί παροχῆς περίθαλψης (ἐρευνητικά κέντρα, ἰατρικές σχολές, νοσοκομεῖα, ἀσφαλιστικά ταμεῖα ὀργανισμοί κλπ.)

Ἡ ἀποδοχή ἀπό τήν ἀριστερά τῶν ὄρων ὑπαρξῆς τῆς ἀστικῆς ἰατρικῆς μπορούσε νάχει (καί αὐτό ἐγίνε) τήν ἐξῆς συνέπεια: Τήν ἀποδοχή τῶν θεσμῶν πού διέπουν τήν παραγωγή τῆς γνώσης, τήν διδασκαλία τῆς καί τόν τρόπο τῆς χρήσης τῆς, σάν τούς μοναδικούς δυνατούς· κατά συνέπεια καί ὁ ἀγῶνας τῆς ἀριστερᾶς στόν τομέα αὐτό δέν μπορούσε νά στοχεύσει πουθενά ἄλλοῦ παρά στόν ἐκσυγχρονισμό καί στήν ἀποδοτικώτερη λειτουργία τῶν θεσμῶν αὐτῶν μέσω κρατικοποιήσεων, αὐξηση οἰκονομικῶν κλπ.

II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ.

A. Ἡ κριτική τῆς ἀστικῆς ἰατρικῆς μᾶς ἀναγκάζει νά ἀντιμετωπίσουμε τό ζήτημα τῆς ὑγείας πάνω σέ μιά βάση ταξικά προσδιορισμένη καί ἐνταγμένη σέ μιά διαφορετική προοπτική. Ἡ σύγχρονη ἰατρική στόν καπιταλισμό εἶναι γεγονός ὅτι μπορεί νά διευρύνει τά ὅριά της: στήν ἀνάγκη νά βρεῖ διέξοδο στήν ὀφθαλμοφανή ἐσωτερική ἐνότητα τοῦ ὀργανισμοῦ, υἱοθετεῖ πρότυπα τῆς κυβερνητικῆς μέ σκοπό νά ἀποδώσει τήν ἐσωτερική ἀλληλεξάρτηση. Πέρα ὅμως ἀπ' αὐτά τά περιθώρια εὐελιξίας, οἱ δυνατότητες τῆς μπορούν νά φτάσουν ὡς ἓνα ὀριακό σημεῖο: ὡς ἐκεῖ πού ἀπαιτοῦνται κοινωνικές ἀνατροπές· ὡς ἐκεῖ πού γίνεται πιά καθαρό ὅτι ὁ ἄνθρωπος λειτουργεῖ μέσα σ' ἓνα περιβάλλον φυσικό καί κοινωνικό καί δέν μπορεί νά νοηθεῖ ἐξω ἀπ'



αυτὸς ὡς ἐκεῖ πού ἡ πραγμάτωση τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας ἐρχεται σέ ἀντίθεση με τὸν ἐμπορευματικὸ χαρακτῆρα τοῦ συστήματος περιθάλψης.

Β. Ἡ πολιτικὴ τῆς ἀριστερᾶς γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν περιθάλψη (πέρα ἀπὸ τίς τεχνοκρατικὲς διεξόδους τῆς) δὲν μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ σέ μιά συνολικὴ στρατηγικὴ ἂν δὲν ἀντιμετωπῶσι τὴν ὑγεία μέσα ἀπὸ τὸ πρῖσμα **τῆς πραγματικῆς κοινωνικῆς ἀξίας τῆς ἱατρικῆς πράξης**. Κάθε πολιτικὴ πράξη ἢ πρότασις ὀφείλει νὰ ἀποσκοπεῖ στὴν ἀνατροπὴ σὰν θεμέλιου λίθου τῆς ἱατρικῆς στὸν καπιταλισμὸ, **τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας** τῆς ἱατρικῆς πράξης, στὴν ἀνατροπὴ τοῦ ἐμπορευματικοῦ χαρακτῆρα τῆς ἱατρικῆς. Οἱ ὅποιες ἐκφράσεις τῆς πολιτικῆς τῆς ἀριστερᾶς ὀφείλουν νὰ στοχεύουν στὴν ἀνάπτυξη μιᾶς ἱατρικῆς πού θὰ ἀνταποκρίνεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὶς πραγματικὲς ἀνάγκες πού θὰ στηρίζεται τελικὰ σέ μιά «κοινωνικὴ ἀξία χρήσης». Ἡ ἄλλως: στὸ πρότυπο τῆς καπιταλιστικῆς ὀφείλει νὰ ἀντιπαρεταθεῖ ἡ προοπτικὴ μιᾶς κοινωνικῆς ἱατρικῆς. Ταυτόχρονα δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ μιά τέτοιου εἴδους προοπτικὴ ἂν δὲν καθορίζεται ἀπὸ μιά διαφορετικὴ φιλοσοφικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία, **πού θὰ πηγάζει ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν κοινωνικὸ χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς προοπτικῆς**. Καὶ σὰν τέτοια εἶναι ἡ διαλεκτικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνθρώπου σέ λειτουργικὴ ἐνότητα μετὰ τὸ περιβάλλον του. Ἡ τέτοια τοποθέτηση τοῦ ζητήματος μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ σέ μιά στρατηγικὴ ἀνατροπῆς τῶν καπιταλιστικῶν σχέσεων, σέ μιά συνολικὴ κομμουνιστικὴ στρατηγικὴ.

Γ. Μιά τέτοια βάση στὸ πρόβλημα τῆς ἱατρικῆς καὶ τῆς ὑγείας ὀδηγεῖ κατ' ἀνάγκη στὴν ἐπέκτασι καὶ στὴν ἀνάπτυξη κινήματος τόσο μέσα στὸ ἴδιο τὸ περιεχόμενον τῆς ἱατρικῆς ὅσο καὶ στοὺς θεσμοὺς πού στηρίζουν καὶ ἀναπαράγουν τὴν ἀστικὴ ἱατρικὴ.

Ἡ πολιτικὴ ὑγείας εἶναι γιὰ τὴν ἀριστερὰ ὑπόθεσι κινήματος ἐνὸς κινήματος πού θὰ στοχεύει ἀδιάκοπα στὴν ἀνατροπὴ ὄλων τῶν ὀρων καὶ τῶν θεσμῶν πού ἐξυπηρετοῦν τὴν μηχανιστικὴ-ἐμπορευματικὴ ἱατρικὴ, καὶ παράλληλα θὰ δημιουργεῖ ὅρους ἀνάπτυξης μιᾶς διαλεκτικῆς-κοινωνικῆς ἱατρικῆς καὶ ὑγείας.

Τόσο ὁ τομέας τῆς παραγωγῆς τῆς ἱατρικῆς γνώσης, ὅσο καὶ ὁ τομέας τῆς διδασκαλίας τῆς καὶ ὁ τομέας τῶν στόχων καὶ τῶν τρόπων τῆς κοινωνικῆς τῆς χρήσης, ὀφείλουν νὰ γίνουν ἀντικείμενα παρέμβασης τοῦ κινήματος. Ὁ χώρος ἀνάπτυξης ἐνὸς τέτοιου κινήματος εἶναι πολὺ εὐρύς. Πέρα ἀπὸ τίς κοινωνικὲς ὁμάδες πού σχετίζονται ἀμεσα μετὰ τὴν ὑγεία (γιατροί, νοσοκόμοι, φοιτητὲς κλπ.) ὑπάρχει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν λαϊκῶν στρωμάτων πού σέ τελευταία ἀνάλυσι τὸ πρόβλημα τῆς ὑγείας εἶναι δικό τους πρόβλημα καὶ τῶν συνθηκῶν ὑπαρξῆς τους.

Δ. Ἡ μέχρι τώρα κριτικὴ τῆς ἀστικῆς ἱατρικῆς ἀναδεικνύει ἤδη ὀρισμένους βασικοὺς ἀξονες παρέμβασης, ἀρκετὰ συγκεκριμένους. Μ' ὄλους τοὺς κινδύνους πού κρύβει μιά πρώτη προσπάθεια μεταφορᾶς τῆς κριτικῆς αὐτῆς στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδο, ἐν τούτοις εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπιχειρήσουμε κάτι τέτοιο ἔστω καὶ μετὰ τρόπο σκιαγραφικό.

– Εἶναι καθαρὸ πὼς δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἀνθρώπινη ὑγεία καὶ ἰσορροπία χωρὶς τὴν ἐγγύτησι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Οἱ ὅποιες διαταρᾶξεις τῆς οικολογικῆς (περιβαλλοντικῆς) ἰσορροπίας ἀντικαθρεφτίζονται πάνω στὸν ἀνθρώπο. Γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς καταστροφικῆς αὐτῆς πορείας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀνάπτυξη **οἰκολογικῶν κινήματων** πού θὰ ἀντιμετωπίζουν τὸ ζήτημα τῆς ἰσορροπίας τοῦ περιβάλλοντος μέσα ἀπ' τὸ πρῖσμα **τῶν παραγωγικῶν σχέσεων** πού δημιουργοῦν

τό πρόβλημα. Ἡ κοινωνική πάλη γιά τό οικογενετικό, πρέπει νά θεωρεῖται σάν ἓνα κομμάτι τῆς πάλης γιά τήν ἀνατροπή τῶν καπιταλιστικῶν σχέσεων πού καπιλεύονται καί καταστρέφουν τό φυσικό περιβάλλον.

– Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄν κοινωνικό. Ἡ κοινωνικότητά του δέν εἶναι ἀκαδημαϊκό ζήτημα ἀλλά συστατικό στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Οἱ κοινωνικές σχέσεις βιώνονται ἀπ' τόν ἄνθρωπο καί μέ βιολογικό τρόπο. Συχνά μάλιστα ὀδυνηρό. Ἡ πάλη ἐνάντια σ' ὄλους ἐκείνους τούς θεσμούς καί τίς σχέσεις πού φθίνουν τήν ἀνθρώπινη υἱεῖα εἶναι ὑπόθεση κινήματος. Τέτοιες σχέσεις μποροῦν νά εἶναι ἡ κοινωνική καταπίεση, ἡ ἐπαγγελματική ἀβεβαιότητα, ἡ συνθήκες δουλειᾶς, οἱ ρυθμοί παραγωγῆς, κλπ.

Ἡ ἀνάπτυξη κινήματων σ' ὄλους ἐκείνους τούς χώρους ὅπου γίνεται φανερό ὅτι οἱ κοινωνικές σχέσεις καταστρέφουν τήν ἀνθρώπινη υἱεῖα, πρέπει νά εἶναι συστατικό στοιχεῖο τῆς πολιτικῆς τῆς ἀριστερᾶς.

– Εἰδικώτερο θέμα εἶναι ἡ ἀνάπτυξη κινήματων γιά τήν ἀνατροπή τῶν ὄρων ἐκείνων πού δημιουργοῦν τίς **νεπαγγελματικές ἀρρώστειες**. Τόσο αὐτό τό τελευταῖο ὅσο καί τά προηγούμενα πρέπει νά προσεγγίζονται μέσω τῶν σχέσεων παραγωγῆς, γιατί αὐτές τελικά καθορίζουν ἂν τό ἐπίκεντρο τῆς ἐργασιακῆς δραστηριότητας εἶναι τό κέρδος ἢ ὁ ἄνθρωπος.

– Οἱ συνθήκες διαβίωσης, ἀπό τήν ποιότητα διατροφῆς μέχρι τούς ὄρους κατοικίας, εἶναι θέματα μέ ἓναν ἄμεσα πολιτικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα εἶναι κι' ἓνα ἀπό τά σημεῖα πού συναρθρώνουν μιά διαφορετική πολιτική γιά τήν υἱεῖα.

– Ὁ ρόλος τῶν σχολῶν νοσοκόμων, παραϊατρικῶν καί ιατρικῶν σχολῶν δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά ἀναπαράγουν τούς ὄρους λειτουργίας τῆς ἔτσι διαμορφωμένης ιατρικῆς καί περίθαλψης. Νά παράγουν καί νά καταθέτουν τό

ἀπαραίτητο δυναμικό πού θά ἀποσπᾶ τήν ἀρρώστια ἀπό τίς κοινωνικές συνθήκες καί θά τήν ἀπομονώνει στό λευκό κελί κάποιου νοσοκομείου. Ἡ ἀνάπτυξη ἑνός κινήματος πού θά στοχεύει στό σπάσιμο τῶν στεγανῶν μεταξύ αὐτῶν τῶν βαθμίδων καί παράλληλα στό ἀνοίγμα αὐτῶν τῶν σχολῶν χωρίς κριτήρια σ' ὄλα τά κοινωνικά στρώματα (στό κάτω-κάτω ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νά γνωρίζει καί νά κατευθύνει τά σχετικά μέ τήν ζωὴ καί τήν υἱεῖα του), θά εἶναι ἀκριβῶς τό κίνημα πού θά στρέφεται ἐνάντια καί θά ἀποδυναμώνει τούς ὄρους τῆς ἐμπορευματικῆς λειτουργίας τῆς ιατρικῆς στόν καπιταλισμό καί παράλληλα θά δημιουργεῖ τούς ὄρους γιά ἓνα κίνημα κοινωνικῆς ιατρικῆς. Μέσα στό ἴδιο πλαίσιο μποροῦν νά ἀναπτυχθοῦν ἀγῶνες γιά νά μεταφερθεῖ ἡ ἐκπαίδευση μέσα στήν ἴδια τήν κοινωνική πραγματικότητα (π.χ. μελέτες σέ συνοικίες ἢ ἐργοστάσια) καί ταυτόχρονα γιά νά ἀποκτήσει καί ἡ ἔρευνα ἓναν ἔμεσα κοινωνικό χαρακτήρα.

Μιά τέτοιου εἴδους παρέμβαση δέν εἶναι ἄλλο παρά παρέμβαση στό ἴδιο τό περιεχόμενο καί στούς θεσμούς τῆς ιατρικῆς.





Οι φυσικοί λένε ότι τό άσπρο είναι ή σύνθεση όλων τών χρωμάτων και πώς τό μαύρο είναι ή ολοκληρωτική άπουσία κάθε χρώματος. Είναι τό μεγαλύτερο ψέμα πού έχει άκουστεί ποτέ!

Οί ζωγράφοι λένε ότι τό άσπρο είναι «άσθενικό» ότι δέν «πιάνει» σέ κανένα άλλο χρώμα.

Μεγάλη μά πήν άλήθεια ή άγνοιά τους!

Εμείς ξέρουμε καλά τί είναι τό άσπρο. Είναι ή επιβλητική άνυπαρξία κάθε χρώματος· και τό μαύρο είναι ή συνειδητοποίηση του άσπρου.

Ξέρουμε καλά ότι τό άσπρο μπορεί νά καλύπτει κάθε χρώμα· κι όχι μόνο κάθε χρώμα μά και τό φώς και τό ήχο· και πήν κίνηση

Τό άσπρο είναι τό χρώμα τής φυλακής μας.

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ζούμε τό τέλος μιās κοινωνικής οργάνωσης πού αποσκόπησε τό μέγιστο κέρδος γιά τή συσσώρευση τού κεφαλαίου καί τήν συσσώρευση τού κεφαλαίου γιά τό μέγιστο κέρδος μέ έσχατο ποθούμενο καί δικαιολογητή τήν εξαφάνιση τού κόσμου τής ύλικης στέρησης. Πράγματι άνέκαθεν ή πρώτη κουβέντα τής έξουσίας (όποιασδήποτε καί όπουδήποτε) είτανε ένα παραδεισιο μέλλον κι ή τελευταία τής ένα μίζερο παρόν. Τό μέλλον σάν ποθούμενο καί τό παρόν σάν δικαιολογητή του. Πρέπει νά συσσωρεύσουμε γιά νά άπολαύσουμε (στό μέλλον), άλλα γιά νά στερηθούμε (στό παρόν). Καί νά πού ή σύγχρονη έξουσία έπιχειρεί ένα salto mortale άνατρέποντας τήν παραπάνω συνθήκη πού τή διατήρησε από καταβολής τής. Μέσα σέ λίγα χρόνια διαλύει τήν έσωτερική συνοχή τής καί τήν έξωτερική επέμβαση τής καί συνεπώς διαλύει κατά τό μάλλον ή ήττον τό παραδοσιακό τής σχήμα. Είναι φανερό πώς μία νέα κοινωνική οργάνωση ξετιλύγεται μέ έπικέντρο τό αντίθετο τής ύλικής στέρησης: τήν κατανάλωση¹.

Αυτή ή μεταβολή έγινε δυνατή γιατί ή διεύρυνση τού κεφαλαίου έπιτεύχθηκε χωρίς τήν άποτελεσματική επέμβαση τού άντικαπιταλιστικού κινήματος (γιά διάφορους λόγους). Όντας σέ ψηλά επίπεδα ή συσσώρευση τού κεφαλαίου καί ή παραγωγικότητα, ό καπιταλισμός δέ θεωρεί πιά σά σωστή μεθοδολογία τήν έλλատωση τού εργατικού μισθού στό ελάχιστο («ίσα -ίσα γιά τήν συντήρηση τής ζωής τής εργατικής τάξης» Μάρξ) άλλα τήν (σχεδόν) δίχως περιορισμό κατανάλωση. Κατανάλωση έμπορευμάτων, έμπορευμάτων πού μπορεί νά έχουν τή μορφή άντικειμένων, ιδεών, έρωτικών συντρόφων. Μία νέα κοινωνική οργάνωση, λοιπόν : Πρέπει νά καταναλώσουμε γιά νά άπολαύσουμε καί νά άπολαύσουμε (ό,τι καταναλώνουμε) γιά νά (ξανά) καταναλώσουμε.

Ίσως είναι χρήσιμο νά γίνει μία συντομότητα ιστορική αναδρομή σχετικά μέ τήν... «τοπογραφική» έντόπιση τής έξουσίας στις δυό μορφές κοινωνικής οργάνωσης πού παρατηρούνται μέχρι σήμερα.

Στήν παλιότερη κοινωνική οργάνωση έχουμε δυό είδη τοποθετήσεων τής: αρχικά είτανε κάπου πάνω άπ' τά σύννεφα καί προσδιορίζονταν στό πρόσωπο άνθρώπου πού μέ τήν πρακτική τους γινόντουσαν θεοί (ό Χριστός, άς πούμε) κι ύστερα, μέ τήν άνοδο τού καπιταλισμού, κατεβαίνοντας τή σκάλα τού έμπειρισμού στήθηκε άνάμεσα τους.

• για νά συσσωρεύσουμε πρέπει νά . . .

(¹ Η νέα κοινωνική οργάνωση είναι φανερό πώς διαμορφώνεται μονάχα στις άναπτυγμένες κοινωνίες καί μάλιστα συνυπάρχει μέ τήν παλιότερη πού χωρίς νά εξαφανιστεί, ύποχώρησε... Είναι επίσης φανερό πώς στήν κάθε μία κοινωνική οργάνωση άντιστοιχούν άλλοι τύποι ιδεολογίας. Τυπικά παραδείγματα ιδεολογιών τής παλιάς κοινωνικής οργάνωσης είναι ή θρησκεία καί ό έθνικισμός. Τυπικά παραδείγματα ιδεολογιών τής νέας κοινωνικής οργάνωσης είναι τά «θεάματα» (τηλεόραση κινηματογράφος κ.λ.π) καί τό ποδόσφαιρο πού θά έξετάσουμε παρακάτω)

Στήν νέα κοινωνική οργάνωση ή έξουσία τείνει νά συγκεντρώνεται στό ίδιο τό είναι τοῦ ἀνθρώπου καί κατόπιν νά ἐκπορευέται ἀπ' αὐτό. Καθ' ἕνα τήν ἐσωτερικεύει καί αὐτοκατευθύνεται σ' ἕτεροκαθοριζόμενους σκοπούς²

Ἡδη ἡ ὠμή βία καί καταπίεση ἐκλείπουν ἀπό τίς ἀνεπτυγμένες τεχνολογικά κοινωνίες στό μέτρο πού ἔχει ἐνσωματωθεῖ στό σύστημα αξιῶν τῶν ἀνθρώπων τό σύστημα αξιῶν τοῦ συστήματος: στό μέτρο πού οἱ ἴδιοι οἱ ἀνθρώποι (κάτι πρωτοφανές) ὑποδείχνουν τρόπους γιά τήν οργάνωση τοῦ πόνου τους καί τοῦ ξεχάσματος του, γιά τήν ἐκμετάλευση καί τή δικαιολόγησή της, γιά τήν παραίτησή τους μέσα στήν ἀγχώδη ψευδο-ἐνεργητικότητα τους.

Ὅπως εἶναι γνωστό αὐτή ἡ προοπτική τῆς ἐξουσίας ἐξυπηρετεῖται κατά κύριο λόγο ἀπό τήν ἰδεολογία καί τό μηχανισμό δράσης τῆς ἰδεολογίας.

Ὁ νέος μηχανισμός δράσης τῆς ἰδεολογίας τῆς νέας κοινωνικῆς οργάνωσης καί τό ποδόσφαιρό.

Ὁ πράκτορας τῶν σοβιετικῶν κάθισε μέ τό φίλο του στήν ἐξέδρα, ἐνῶ οἱ ὁμάδες ἔβγαιναν στό τεραῖν.

«Ἐρχομαι κάθε δεύτερη Κυριακή» εἶπε. «Ὅταν ἡ μπάλα τινάζεται στό κενό νοιώθω ἕνα κομμάτι αὐτοῦ του κτήνους πού ξεσκιζεται καί ματώνει μέ τήν αἴσθησι πώς ἀνυψώθηκε στό ἐπίπεδο τοῦ Θεοῦ»

ἀπό ταινία κατασκοπείας πού προβλήθηκε στήν τηλεόραση τό Μάη τοῦ 75.

Σάν ἰδεολογία μπορούμε νά ὀρίσουμε ἕνα σύνολο ἀντιλήψεων πού ἔχουν στόχο τήν παγίωση καί διαίωσιση τῆς κυριαρχῆς τάξης. Στήν ἰδεολογία περιλαμβάνονται ὄχι μόνο οἱ ἀντιλήψεις αὐτές ἀλλά καί οἱ ἀντίστοιχες διαδικασίες μέ τίς ὁποῖες οἱ συγκεκριμένες ἀντιλήψεις ἐπιδρῶν καί διαμορφώνουν τή συνείδηση ἢ τό ἀσυνείδητο (ὁ μηχανισμός τῆς ἰδεολογίας)

Στήν ἀνάγκη αὐτή τοῦ καπιταλισμοῦ πού ἀναφέραμε προηγούμενα ἔπρεπε ν' ἀνταποκριθεῖ ἡ ἰδεολογία, δηλαδή στήν ἀνάγκη τόσο δικιολόγησις ὅσο καί δημιουργίας τῆς νέου τύπου οργάνωσης τῶν ἀνθρώπων.

Καί γιά νά ἀνταποκριθεῖ πρέπει ἐκτός ἀπό τίς ἀντιλήψεις πού θά προβάλλει νά ἔχει ἕναν κατάλληλο μηχανισμό δράσης. Ἐτσι ὁ κλασσικός μηχανισμός δράσης τῆς ἰδεολογίας, στό μέτρο πού ἀπευθυνόνταν στή συνείδηση τῶν μαζῶν, ἔχασε ὅλη τήν ἀποτελεσματικότητά του μετά τά συντριπτικά χτυπήματα πού δέχτηκε στό ὑδροκέφαλο κρανίο του ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημῶν, τῶν ἐπικοινωνιῶν καί τῆς πληροφόρησης τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων καί βέβαια ἀπό τήν ἐπίδραση τοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος.

Ἐτσι, καί παράλληλα μέ τήν ἀλλαγὴ πλεύσης του καπιταλισμοῦ περνᾶμε σέ μία νέα ποιότητα ἰδεολογίας, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τοὺς στόχους (ἀναφέρθηκαν πρῖν,

(²Τό ποῖο καθορίζουν αὐτοὺς τοὺς σκοπούς θά ἀπαιτοῦσε μακροσκελή ἀνάλυση καί θά ἀλλοίωνε τό ὅλο κείμενο).

(³ Τό ποδόσφαιρο εἶναι ἕνα γεγονός κοινωνικό, οικονομικό, πολλές φορές πολιτικό καί πάντα ἰδεολογικό. Ἐδῶ ἐξετάζουμε τό ποδόσφαιρο ἀποκλειστικά ὡς ἰδεολογικό γεγονός).

(⁴ Στήν σημερινή περίοδο ἡ ἰδεολογία δέν εἶναι ἀπλᾶ καί μόνο «ἀντανάκλαση» τῶν σχέσεων παραγωγῆς, ἀλλά πολλές φορές αἰτία μεταβολῆς του).

κατανάλωση, αδιάκοπη παραγωγή κλπ.) όσο και όσον αφορά το μηχανισμό δράσης. **Η ιδεολογία σήμερα άποσκοπεῖ τὴν ἐπέμβαση στὸ ἀσυνείδητο τῶν ἀνθρώπων καὶ ὄχι κύρια στὴ συνείδηση: ἀποσκοπεῖ κύρια νὰ ὑπνωτίσει καὶ νὰ κατευθύνει ἀπευθυνόμενη στὴ συγκινησιακὴ πλευρὰ τοῦ ἀτόμου καὶ ὄχι νὰ πείσει ἀπευθυνόμενη στὴν κριτικὴ σκέψη του.** Αὐτὸ βέβαια (ἡ ἐπίδραση στὸ ἀσυνείδητο) γινόταν ἀνέκαθεν: ὅμως εἶναι τώρα πού με διάφορες μορφές διεκδικεῖ τὴν ἀποκλειστικότητα, βασισμένη στὰ ἔξω ἀπὸ κάθε ἀμφισβήτηση ἀποτελέσματά της. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐπιστήμης «ἐπίδρασης» στὸ ἀσυνείδητο ὑπόσχεται θαύματα⁹.

Σ' αὐτὴ τὴν προοπτικὴ θὰ τοποθετηθεῖ καὶ τὸ ποδόσφαιρο σὰν μέθοδος ὑποβολῆς ὄχι μόνον πρότυπης συμπεριφορᾶς ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν συνιστωσῶν πού παράγουν μιά φαινομενικὰ ἀνεξάρτητη συμπεριφορὰ. Πιὸ ἀπλῶς ἡ **διαδικασία τοῦ ποδοσφαίρου** (αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ παιχνίδι, οἱ δηλώσεις τῶν παικτῶν καὶ τῶν παραγόντων, ἡ ἀθλητικὴ φιλολογία κ.λ.π.) **ὄχι μόνον προβάλλει ἀπ' εὐθείας θελημένες συμπεριφορές** (π.χ. ὁ Δομάζος κάνει τὴν προσευχὴ του πρὶν τὸν ἀγῶνα.) **ἀλλὰ, καὶ κύρια αὐτὸ, ἀλλοιώνει τὸν ἴδιο τὸν χαρακτήρα του, ἐπιδρᾷ στὰ ἴδια τὰ ἐνστικτὰ του,** (ἂν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ ποῦμε), ὁπότε ἡ παρατηρούμενη αὐτοκίνηση τοῦ ἀτόμου, παρ' ὅτι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀποδείξει, ἔχει διαμορφωθεῖ σὲ μιά τέτοια πορεία.



(⁹Πολλοὺς θὰ παραξενέψει ἡ σπουδαιότητα πού ἀποδίδουμε στὴν ἐπέμβαση στὸ ἀσυνείδητο. Δύο παραδείγματα ἴσως νὰ πείσουν πῶς ὁ καπιταλισμὸς ἀποδίνει μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ ἐμᾶς. Σὲ σούπερ μάρκετ τῶν Η.Π.Α. τοποθετήθηκαν συσκευές ἐκπομπῆς ἐντολῶν με ὑπερήχους πού ἂν καὶ δὲν γίνονται ἀντιληπτές στὴ συνείδηση, ἀγγίζουν τὸ ἀσυνείδητο. Ἐπίσης βρισκεται σὲ «πειραματισμὸ» ἡ παρεμβολὴ εἰκόνων στὰ προγράμματα τῆς τηλεόρασης με τέτοια ταχύτητα ὥστε νὰ μὴ γίνονται συνειδητές. Ἔτσι, ἂν καὶ ἔχει ὑποστῆ βομβαρδισμὸ ἐντολῶν ὁ ἀγοραστής καὶ ὁ θεατὴς δὲν ἔχει καμιά ἀντίληψη τους: δὲν θυμάται, δὲν ἀκουσε, δὲν εἶδε...)

Δύο λόγια για την κοινωνικοποίηση του ατόμου.

Σύμφωνα με τον Φρόυντ ή κατάσταση του οιδιποδειού συμπλέγματος ξεπερνιέται από το παιδί με την απόδοση στον πατέρα του όλων εκείνων των ιδιοτήτων που θάθελε (τό παιδί) νάχε (ο πατέρας): γίνεται καλός, δίκαιος, ήθικος, αληθής κ.λ.π. κι έτσι έχοντας αυτόν σαν πρότυπο, τό παιδί κοινωνικοποιείται.

Αυτός ό τύπος κοινωνικοποίησης πού τόν κυρίαρχο ρόλο έχει ή οικογένεια, παρουσιάζει πολλά μειονεκτήματα αναφορικά με τό νέο προσανατολισμό του καπιταλισμού. Τά πρότυπα είναι μάλλον σεμνά καί στατικά καί οι αλλαγές (πού τόσο έχει ανάγκη ή νέα κοινωνική οργάνωση) θά ήταν υπερβολικά άργες. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ό Φρόυντ, άν ό πατέρας δέν είτανε υπερβολικά άκαμπος καί ή μητέρα είτανε άρκετά στοργική θά παράγονταν προσωπικότητες αυτόνομες, αυτοσυνειδητες καί ιδιαίτερα κριτικές. Θά μπορούσε νά πεί κανείς πώς τό επαναστατικό κίνημα θά έπιτάχυνε αυτή τή διαδικασία με την επίδραση στους γονείς – μέλη του.

Η νέα κοινωνική οργάνωση έχει ανάγκη από ανθρώπους πού νά παράγουν άδιάκοπα καί νά καταναλώνουν τό ίδιο. Χρειάζεται, λοιπόν, άφ' ενός ή μεγίστη έντατικοποίηση στην παραγωγική διαδικασία καί άφ' έτέρου ή κατάργηση τής κριτικής τους ώστε νά καταναλώνουν ό,τιδήποτε. Χρειάζεται δηλαδή έκτός από νόμους, νόρμες εργασίας, διαφήμιση άχρήστων ειδών κ.λ.π. πρώτα καί κύρια ή ύπαρξη ανθρώπων με τέτοια δόμηση πού νά αποβλέπουν την μεγίστη άποδοτικότητα – έπίδοση (ποσότητα) σαν κριτήριο τής ποιότητας τής ζωής τους.

Σ' αυτή άκριβώς τή δόμηση άποσκοπεί ή έξουσία προβάλλοντας διάφορα πρότυπα άνεξάρτητα από τούς γονείς. Δέν είναι ό πατέρας τό είδωλο πού τεινει ό σύγχρονος άνθρωπος αλλά διάφοροι άστέρες, διάφόρων μεγεθών μέσα από διάφορα κανάλια πού διαθέτει τό κράτος. Ένα από αυτά τά είδωλα καί μάλιστα από τά πιό σημαντικά, είναι ό πιό ικανός παίχτης του παιχνιδιού πού παίζουμε.

τό ποδόσφαιρο στην «ύπηρεσία» τής έξουσίας

Τό ποδόσφαιρο καί γενικά τά σπόρ με την μπάλα έχουν σαν καθοδηγητήριο στόχο την έπίτευξη τερμάτων. Όσα περισσότερα μιά ομάδα πετύχει τόσο καλύτερη θεωρείται. Έδώ παρατηρούμε τή βασική τάση του καπιταλισμού: όσο πιό μεγάλη έπίδοση με όσο πιό μικρή ζημία. Σ' αυτή την πραγματικότητα ύποτάσσονται τόσο ή φαντασία, ή πρωτοβουλία κι ή άυτενέργεια του παίκτη, όσο καί τό ιδιαίτερο γούστο τής στιγμής του φιλάθλου. Άκόμα περισσότερο από μιά έποχή κι ύστερα (παράλληλα με την άλλαγή του καπιταλισμού) τό ποδόσφαιρο έξελίχτηκε σ' ένα άυστηρά καθωρισμένο σύστημα άντιδράσεων πού ή προσωπική εύχαρίστηση του άγωνιζόμενου έκτοπίστηκε όριστικά(ύπάρχει πλήθος άποδείξεων γι' αυτό – άλλωστε κι οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές λένε κάνω δουλιά καί όχι παιχνίδι οι δέ φιλάθλοι άπαιτούν άπ' αυτούς νάναι καλοί στη δουλιά τους).

Γιά τό μέσο φιλάθλο είναι σχεδόν άδιάφορο άν ή ομάδα έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα στην άνάπτυξη του παιχνιδιού της, άν τά μέσα πού χρησιμοποιεί τόσο στην διαδικασία του άγώνα, όσο κι έξω άπ' αυτή άνταποκρίνονται σε ένα κάποιο πλαίσιο – ιδανικό. Η έπίδοση είναι ή έσχάτη δικαιολόγηση πώς ή ομάδα είναι «καλή» άσχετα άν οι συμμετέχοντες μεταβλήθηκαν σ' έργαζομένους πού έκτελούν κινήσεις με σκοπό την παραγωγή έμπορεύματος (γκόλ).

Με τόν τρόπο αυτό τό κοινωνικό σύστημα μέσω του ποδοσφαίρου έσωτερικεύει στό θεατή – φιλάθλο – παίχτη την αντίληψη πώς ή ουσία όποιουδήποτε πράγματος είναι τελικά ή έπίδοση. Ποιά σημασία μπορεί νάχει ό ύποκειμενισμός καί ή άυτόνομια όταν «καταστρέφει» την έπίδοση, την άποδοτικότητα καί την κατανάλωση.

Άλλη σημαντική λειτουργία του ποδοσφαίρου είναι η μετάθεση της κοινωνικής σύγκρουσης από το ταξικό στο «παιγνιακό», άθωο και ειρηνικό επίπεδο. Για τον φιλαθλο σαφώς η διάκριση όπαδός Όλυμπιακού – όπαδός Παναθηναϊκού για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνικής του πρακτικής είναι σπουδαιότερη και πιά καθοριστική από τη διάκριση άστος – προλετάριος ή πλούσιος – φτωχός. Πολλές φορές μάλιστα η διάκριση ή η ένωση πάνω σ' αθλητικά θέματα σημαδεύει την ταξική διάκριση ή ένωση⁶

Αυτή η μετάθεση της σύγκρουσης σχετίζεται άμεσα με τον κεντρικό στόχο του ποδοσφαίρου: Τήν επίδοση, «Στόν βαθμό πού τά σπόρ κοινωνικοποιούν τήν επίδοση σάν ένα θεσμικό μέσο υπεράνω ταξικών ανταγωνισμών και συμφερόντων και μ' αυτό τον τρόπο δημιουργούν μίαν ουδέτερη συναίνεση, βάζουν σ' έφαρμογή τό μοντέλο της φαινομενικής άστικής δημοκρατίας, δηλαδή τή σύνδεση της φαινομενικής ισότητας με τήν πραγματική κοινωνική άνισότητα» λέει ο Ου. Πρόκοπ. Πράγματι αυτό πού «έννοει» τό ποδόσφαιρο είναι τό έξής: στήν άρχή όλοι είναι ίσοι, έντεκα στή μία όμάδα, έντεκα και στήν άλλη, ένας «δίκαιος κριτής» ό διαιτητής, κι ό,τι γίνεται στή συνέχεια εξαρτάται από τίς καλές προσπάθειες τών ποδοσφαιριστών.

Τό ποδόσφαιρο είναι ένας άγώνας τών ίσων.

Τό ίδιο και ή κοινωνία.

Όλα εξαρτώνται από τίς προσπάθειες τών ανθρώπων, όλα κρίνονται, τά καλά δικαιώνονται και τά κακά τιμωρούνται. Έχουμε έδώ σ' όλο τό μεγαλείο της τήν άστική, Καντιανή άποψη της κοινωνικής κίνησης μέσα από τήν κίνηση του ποδοσφαιρικού άγώνα. «Οί άξιοι και οι καλοί νικούν».



(⁶Τελευταία «οί γαλάζιοι» (όργανωμένοι φιλαθλοι Όρακλή) δημιούργησαν « τμήμα επαγγελματικής άλληλοβοηθείας». Έτσι πιθανόν, οι μικροί, άνήλικοι φίλοι του Όρακλή πού γυρεύουν δουλιά «ν' άποκατασταθούν» επαγγελματικά καλύτερα κάτω από τήν έξουσία ενός «γαλάζιου» διεθυντή. Τέλος πάντων, ένας χώρος δουλιάς με φωτογραφίες της όμάδος, μ' έλεύθερες άθλητικές συζητήσεις (κι όχι πολιτικές, βέβαια) καθώς και μ' ένα «δικό μας» προϊστάμενο είναι κάτι... Ποιοί μιλούν για έκσχρονισμό.)

Πέρα από αυτές τις σηματοδοτήσεις του ποδοσφαίρου στο άσυνειδητο (έπιδοση σαν τό μέγιστο αγαθό, μετάθεση τής κοινωνικής σύγκρουσης) υπάρχει κάτι ακόμα. Τό ποδόσφαιρο μοιάζει (στη σημερινή εποχή πάντα αναφερόμαστε) έκπληκτικά μέ τήν παραγωγική διαδικασία.

Ό ποδοσφαιριστής πουλάει τήν εργατική του δύναμη, πού σ' αυτή τήν περίπτωση είναι σύνθετη (ειδικευμένη) σ' ένα σωματείο πού στήν ούσία είναι μιά μετοχική εταιρία. Αύτή χρησιμοποιεί έπι όρισμένα χρόνια άποσκοπώντας τό κέρδος ,πού σίγουρα είναι εύθέως ανάλογο μέ τήν άποδοση του συγκεκριμένου παίχτη (καί κατ' επέχταση τής ομάδας) καί τόν πληρώνει μέ βασικό μισθό καί πριμ. Υπεύθυνος τής ποδοσφαιρικής μηχανής στή διάρκεια τής άγωνιστικής περιόδου είναι ό προπονητής, ό όποίος καί έπιβάλλει διάφορα συστήματα πού οί παίχτες πρέπει νά άκολουθοϋν πιστά. Σωστός παίχτης είναι ό προσαρμοσμένος παίχτης στις άπαιτήσεις ενός προκατασκευασμένου συστήματος. Έτσι τό ποδόσφαιρο ύπονοεί-ύποβάλλει πώς είτε τό θέλουμε είτε όχι κάθε δραστηριότητα είναι ανταλλάξιμη, προσδιοριζόμενη καί έξουσιαζόμενη. Σέ ποιό πεδίο κοινωνικής πραχτικής νά νοηθεί έλευθερη δραστηριότητα, όταν σ' αυτό πού θεωρείται παιχνίδι τά πάντα κατευθύνονται από τούς νόμους τής άγοράς; (Καί θά πρέπει νά κατευθύνονται άν θέλουμε νά πετύχουμε τό... ποθητό άποτέλεσμα). Τελειώνοντας αύτή τήν ένότητα είναι χρήσιμο ν' αναφεροϋμε σέ μιά δήλωση του καθηγητή ψυχολογίας κ. Σαρρή σέ κάποια όλιγόλεπτη έκπομπή του ραδιοφώνου. «Τό ποδόσφαιρο είναι άφ' ενός ένας μηχανισμός άμιλας καί άφ' έτέρου ένας μηχανισμός προσαρμογής του άτόμου στή σημερινή κοινωνία τών μαζών», είπε έπι λέξει. Τι άραγε έννοϋν μέ τήν «άμιλα» καί τήν «προσαρμογή» οί καθηγητές μας;

Τό ποδόσφαιρο στήν «ύπηρεσία» του ανθρώπου

Μιά άνάλυση για νά είναι σφαιρική (άν καί όχι ύποχρεωτικά πλήρης) θά πρέπει νά έξετάζει καί τήν άλλη πλευρά τής διαλεχτικής αντίθεσης πού χαρακτηρίζει τά κοινωνικά φαινόμενα όπως τό ποδόσφαιρο. Πράγματι καί μόνο ή ιδιαίτερη έλξη πού άσκει τό ποδόσφαιρο στο σύγχρονο άνθρωπο (καί κύρια στον άνδρα)-καί πού σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί ν' άποδοθεί σ' αυτό πού λέμε «πλύση έγκεφάλου»- είναι μιά σημαντική ένδειξη πώς ύπάρχει κάποιο συστατικό πού ικανοποιεί κάποια πλευρά του χαρακτήρα (μέ τήν ψυχαναλυτική έννοια) τών μαζών.

Άν είτανε άληθινά τά όσα ισχυριστήκαμε προηγούμενα τότε τό ποδόσφαιρο θά έπρεπε όχι νά έλκει αλλά νά άπωθεί έντονα. Παρόμοιες άπόπειρες του κράτους π.χ. στο έπίπεδο τής έκπαίδευσης, συνάντησαν τήν έντονη αντίδραση τών ενδιαφερομένων πού έκδηλώθηκε μέ διάφορους τρόπους από τήν άρνηση νά δεχτοϋνε αύτήν τήν επέμβαση μέχρι τήν καταστροφή της (ή, σέ περίπτωση πού ήταν άδύνατο, μέ τήν άδιάφορη συμμετοχή τους ή ακόμα τήν καταναγκαστική συμμετοχή τους μέ άποτέλεσμα τήν νεύρωση καί τό άγχος).

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σέ μιά έξώφθαλμη αντίφαση. Στή μιά περίπτωση έχουμε άνθρωπους (καί μάλιστα τούς ίδιους άκριβώς ανθρώπους) πού στο πεδίο τής εκπαίδευσης -μιά καί αναφερόμαστε- έξεγείρονται ένάντια στους στόχους-ιδανικά πού γυρεύει νά τούς έπιβάλλει τό σύστημα μέσα από διάφορα κανάλια καί πού τώρα όχι μόνο δέν έξεγείρονται ένάντια στή νέα μορφή έπιβολής-ύποβολής, αλλά καί τήν

έπιζητοῦν μέ πάθος. Τό γεγονός ὅτι οἱ μάζες εἶναι «ἀπροσανατόλιστες ἐπειδὴ εἶναι ἀπληροφόριτες⁷» δέν θά πρέπει νά ικανοποιεῖ ὅσους πιστεύουν στό «ἔνστικτο» τους, πού σέ κάθε ἄλλη περίπτωση τίς ὀδηγεῖ σέ μιά βασικά σωστή ἐπιλογή.

Τό νά ἀποδώσουμε αὐτή τή τάση τῶν ἀνθρώπων σέ λόγους ἀναγκαστικά οὐδέτε-
ρους, ὅπως εἶναι ἡ ἐπιζήτηση διασκέδασης ἢ ἀσκήσης τοῦ σώματος (γιά ὅσους καί
παίζουν) δέν μᾶς βοηθάει νά ἐρμηνεύσουμε τό συγκεκριμένο τρόπο διασκέδασης ἢ
ἀθλησης.

Πιό σοβαρή εἶναι ἡ ἀποψη πώς τό ποδόσφαιρο εἶναι ἓνα μέσο διωχέτευσης μιᾶς
σωρευμένης ἐπιθετικότητας. Πραγματι ἡ ἴδια ἡ κίνηση τοῦ ποδοσφαίρου, ἡ ἀντίπαλη
ὀμάδα καί οἱ φίλαθλοι τῆς, ὁ χωρισμός ἀνάμεσα στούς φιλάλθους τῆς ἴδιας ὀμάδας...
ὁ διαιτητής (καί ὄλη ἡ ...οἰκογένειά του) προσφέρονται γιά τήν ἐκτόνωση τῆς
ἐπιθετικότητας. Ὡμως, σπόρ μέ μεγαλύτερη πλειονεκτικότητα ὡς πρός τό δοσμέ-
νο σκοπό εἶναι ἐλάχιστα δημοφιλῆ.

Ἐπίσης σοβαρή εἶναι ἡ ἀποψη πώς τό σύγχρονο ἀπομονωμένο, ἀλλοτριωμένο κι
ἀνίσχυρο ἄτομο ἐπιζητεῖ ἔντονα τήν ὅποια ἔνωση πάνω σ' ὅποιοδήποτε (ἔστω καί
ἀντικειμενικά ἀντιανθρώπινο) σκοπό, πού θά τοῦ προσφέρει ἀφ' ἑνός συντροφιά κι
ἀφ' ἑτέρου τήν αἴσθηση πώς εἶναι μέρος ἑνός συνόλου πού ἀγωνίζεται γιά ἓνα
σκοπό (καί πού εἶναι ὄχι ξένος, ἀλλά τοῦ συγκεκριμένου ἀτόμου). Ὡποσδήποτε καί
πάλι δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἡ καθήλωση μιᾶς σειρᾶς ἀνθρώπων σ' ἓνα καί μοναδικό
σκοπό-τό ποδόσφαιρο-μέσω αὐτῆς τῆς ἀντίληψης.

Ἄν καί μεμονωμένες αὐτές οἱ ἐξηγήσεις δέν μποροῦν νά προσφέρουν μιά
ικανοποιητική ἐξήγηση, ἓνας κατάλληλος συνδιασμός τους εἶναι βεβαίω πώς προ-
σφέρει καλύτερες προοπτικές⁸

(⁷ ἡ πληροφόριση μάλιστα ἀναφέρεται στήν συνείδηση, ἐκεῖ ἄλλωστε γίνονται οἱ συσχετισμοί τῶν
ἀντιληπτῶν πληροφοριῶν. Στό βαθμό πού τό ποδόσφαιρο ἀναφέρεται στήν συγκινησιακή σφαῖρα τοῦ ἀτομοῦ κι
ὄχι στη συνείδηση, ἡ ἴδια ἡ πληροφόριση κι ἡ πολεμική ἐνάντια στό ποδόσφαιρο θά ἔχουν μικρή σημασία...).

(⁸ Οἱ δύο τελευταῖες ἐκδόχες καθώς κι ἐκεῖνη πού διαβάσαμε στό περιοδικό Ρήξη πρόσφατα (κι ἐξηγεῖ τό
«καταναλωσιμὸ» τοῦ ποδοσφαίρου μέσω τῆς ταύτισης μέ τόν ποδοσφαιριστῆ πού ὑποτιθεταί πώς «δημιουργεῖ»
τήν ὥρα τοῦ ἀγῶνα καί τῆς εὐχαρίστησης πού αἰσθάνεται ὁ φίλαθλος ἀπό τό «πολύχρωμο» καί τῆ
«φαντασμαγορία» τοῦ πληθους- ἐκδοχῆ ἀποριπέτα γιά μᾶς) θά μπορούσαν ν' ἀναληθοῦν πάρα πολύ ἀπό
διάφορες σκοπιές. Ὡμως, θέλωμε κύρια νά σταθοῦμε στήν ψυχαναλυτικὴ προσέγγιση τοῦ ποδοσφαίρου γιά
τήν πρωτοτυπία, τῆ συνοχῆ κ.λ.π. πού παρουσιάζει).

Ἡ ψυχαναλυτική προσέγγιση

Ἡ ψυχαναλυτική προσέγγιση πού διαβάσαμε στό βιβλίο του Cernhard Vinnai «Τό ποδόσφαιρο σάν ἰδεολογία» παρουσιάζει ἕνα σημαντικότερο γιά μᾶς πλεονέκτημα. Εἶναι συνεκτική μέ τά ὅσα γράφουμε προηγούμενα γιά τό νέο προσανατολισμό τοῦ καπιταλισμοῦ τήν ἀνάγκη γιά νέα πρότυπα καί τόν ὑποβιβασμό της οἰκογένειας ὅσον ἀφορᾶ τό ρόλο της στήν κοινωνικοποίηση τοῦ παιδιοῦ.

Ἐπαναλαμβάνοντας μέ δύο λόγια ὅσα εἶχαμε πει παραπάνω, λέμε πώς τό κοινωνικό σύστημα γιά νά περάσει σ' ἕνα νέο επίπεδο ἀναφορᾶς ἀνατρέπει τήν παραδοσιακή μορφή κοινωνικοποίησης του ἀτόμου. Τό παιδί σήμερα, μέσω τῆς σχετικῆς ἐλευθερίας πού διαθέτει καί τῶν μέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση κλπ.) πού ἐλέγχει τό κράτος ἀνακαλύπτει πώς ὁ πατέρας δέν μπορεί ν' ἀποτελέσει πρότυπο γιά τό ἴδιο. Δέν μπορεί νά ταυτιστεῖ μαζί του, γιατί ξέρει καλά πώς ὁ πατέρας του ἀπέχει πολύ ἀπό τοῦ νά εἶναι δίκαιος, ἠθικός κλπ., πράγματα δηλαδή πού θά ἔπρεπε νά τοῦ ἀπέδιδε γιά νά δημιουργήσει τό ὑπερεγώ του.

Ἔτσι λοιπόν τό παιδί εἶναι ἀνίκανο νά ξεπεράσει τό Οἰδιπόδειο σύμπλεγμα, πού σημαίνει ὅτι ἡ πρώτη σεξουαλική ἔλξη πρός τή μητέρα παραμένει. Ὁ ποδοσφαιρικός ἀγώνας, σύμφωνα μέ τήν ψυχαναλυτική ἐξήγηση συμβολίζει ἀκριβῶς τήν κατάσταση τοῦ Οἰδιποδείου συμπλέγματος. Τό τέρμα εἶναι τά γυναικεία γεννητικά ὄργανα στά ὁποῖα θέλουμε νά εἰσχωρήσουμε ἢ νά τά ὑπερασπίσουμε ἀπό τήν ἀντίπαλη ὁμάδα, πού ἐδῶ συμβολίζει τόν πατέρα. Σύμφωνα μέ τόν Ἔρικσον «τό οἰδιπόδειο σύμπλεγμα χαρακτηρίζεται στά ἀγόρια μέ τό «διεισδυτικό τρόπο». Αὐτό περιλαμβάνει ἕνα πλούτο παρόμοιων πράξεων καί φαντασιῶν». Παράδειγμα εἶναι ἡ διεισδυση στά σώματα τῶν ἄλλων μέ σωματική ἐπίθεση, ἡ διεισδυση στό χώρο μ' ἐνεργητική κίνηση ἢ διεισδυση στή συνείδηση τοῦ ἄλλου μέ ἐπιθετικό λόγο (ἡ παιδική ἡλικία καί ἡ κοινωνία). Τό ποδόσφαιρο περιέχει αὐτά τά στοιχεῖα. Ξεπέρασμα τοῦ ἀντιπάλου, σωματική σύγκρουση, εἰσβολή στήν ἀντίπαλη περιοχή, ἐπιθετική ποδοσφαιρική φρασεολογία κι ἐν τέλει ἡ ἐπίτευξη τέρματος κι ἡ ἐκτόνωση μιᾶς σωρευμένης ἐνέργειας.

Ἐνα ἐξαιρετικά ἀνεξήγητο σημεῖο στήν ποδοσφαιρική διαδικασία, τό γεγονός τῆς ἀπώλειας βεβαίων τερμάτων ἀπό πλεονεκτικότερη θέση (μπροστά στήν κενή ἔστια, μέ μόνο ἀντίπαλο τόν τερματοφύλακα κλπ.) ἐρμηνεύεται μέ τήν ἀνάγνωση του στήν τελική διεισδυση κατά τήν σεξουαλική πράξη (αιμομικτική σεξουαλική πράξη). Πράγματι ἀκριβῶς αὐτή τή στιγμή εἶναι πού ὁ φόβος εἰνουχισμοῦ ἀπό τόν πατέρα μεγιστοποιεῖται. Οἱ σχετικές δηλώσεις τῶν ποδοσφαιριστῶν - πώς αἰσθάνονται ἕνα «ἀνεξήγητο ἀγχος» σ' αὐτές τίς περιπτώσεις - ἐνισχύουν τήν ἄποψη πού ἀναφέραμε.

Κί ἕνα τελευταῖο στοιχεῖο. Σέ μιᾶ προηγούμενη σημείωση εἶπαμε πώς τό ποδόσφαιρο στό βαθμό πού ἀναφέρεται στή συγκινησιακή πλευρά τοῦ ἀτόμου κι ὄχι στή συνείδηση (στό παράλογο κι ὄχι τό λογικό στοιχεῖο τοῦ ψυχισμοῦ) ἐλάχιστα μπορεί νά χάσει τήν ἐπιρῶ του στό σύγχρονο ἄνθρωπο μέ τήν πολεμική καί τήν πληροφορία.



Ἡ ψυχαναλυτική προσέγγιση ἔρχεται νά ὑπογραμίσει τήν ἴδια ἀποψη, προσφέ-
 ρτας τή σημαντική παρατήρηση πώς ἀνθρωποὶ πού ἔχουν μιά σεξουαλική σχέση πού
 τοὺς ικανοποιεῖ σέ μεγάλο βαθμό (ἄρα ἔχουν ἀποκολληθεῖ ἀπό τή μητέρα σά
 ἀντικείμενο σεξουαλικῆς ἡδονῆς - ἔχουν ξεπεράσει το οἰδιπόδειο σύμπλεγμα) εἶναι
 ἐλάχιστοι φίλαθλοι. Μᾶς λείπουν ὁμως ὅλα ἐκεῖνα τὰ κλινικά δεδομένα πού χρησιμο-
 ποιοῦν οἱ ψυχαναλυτές γιά νά στηρίζουν αὐτή τους τήν ἀποψη.

Κλείνουμε μέ μιά διευκρίνιση: τό ὅτι παραδεχτήκαμε τή συνοχή καί τήν ἐρμηνευτι-
 κή ικανότητα τῆς ψυχαναλυτικῆς προσέγγισης δέ σημαίνει πώς ἀποδεχόμεστε πώς
 ἐξηγεῖ τὰ πάντα, οὔτε πώς οἱ προηγούμενες ἐρμηνεῖες πού ἀναφέραμε (ἡ ὄσες
 παραλήψαμε νά ἀναφέρουμε) εἶναι κατά κάποιο τρόπο περιτές. Εἶναι μιά ἀγνωστη,
 ἐνδιαφέρουσα καί κλινικά τεκμηριωμένη ἐρμηνεία πού μπορεῖ νά συμβάλει στήν
 κατανόηση τοῦ πολύπλευρου καί πολύπλοκου ποδοσφαιρικοῦ φαινομένου.

ἀντί γιά συμπέρασμα

Συνήθως οἱ ἀναλύσεις τοῦ εἴδους ὀλοκληρώνονται μέ κάποιο συμπέρασμα -
 συμπέρασμα πού πολλές φορές περιέχει μιά πρόταση μιά διέξοδο ἢ μιά ἐναλλακτική
 στάση. Ἡ θέληση νά ἐφαρμοστεῖ ἀπό μέρους μας αὐτή ἡ συνήθεια γι' αὐτό ἐδῶ τό
 κείμενο δέν μπορεῖ νά ἀντιστρατευτεῖ τήν συναίσθηση τῆς ἀνεπάρκειας τοῦ ἰδίου
 τοῦ κειμένου καί τό βεβιασμένο τοῦ προτεινομένου.

Γι' αὐτό θά ἀρκεστοῦμε παραφράζοντας τόν Καστοριάδη: ἡ μελλοντική κοινωνία
 θά βρεῖ ἐκεῖνα τὰ παιχνίδια πού θά ἀντιστοιχοῦν καί θά προωθοῦν τὰ ἰδανικά τῆς.

Ἔτσι ἀφήνουμε τήν μοῖρα τοῦ ποδοσφαίρου καί τήν ἰσχὺ τῶν ὄσων παρατηρήσαμε
 νά ἐπαληθευτοῦν ἢ νά διαγευστοῦν στήν πορεία γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς ἄλλης
 κοινωνικῆς ὀργάνωσης.

Βιβλιογραφία.

Gerhard Vinnai: Τό ποδόσφαιρο σάν ἰδεολογία

Michel Field καί Jean - Marie Brohm : Νεολαία καί Ἐπανάσταση

Raoul Vaneigem: ἡ ἐπανάσταση τῆς καθημερινῆς ζωῆς.

ΛΑΕ ΤΟΥ Π. Α. Ο. Κ. Η ΑΠΟΧΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΖΕΤΑΙ

**Ἡ συγκινητικὴ σου συμπαράσταση τὴν
 προηγούμενη Κυριακὴ μᾶς ἔδωσε τὴν
 δύναμη νὰ συνεχίσουμε.**

**ΕΜΠΡΟΣ γιὰ τὴν τελικὴ νίκη
 ΕΜΠΡΟΣ γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ΠΑΟΚ**

Ὁ ΠΑΟΚ ἀνήκει στό λαό του

Ζήτω ὁ Π.Α.Ο.Κ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



SECRET

περιεχόμενα

Μερικές σκέψεις για την φοιτητική ζωή

Μετεκλογικό

Για την «άντικειμενική» περιθωριοποίηση του σπαστικού

Ο κινηματογράφος και η ιατρική

Ατιτλο

Η παράσταση τελείωσε

Για την ιατρική στον καπιταλισμό

Τό ποδόσφαιρο στην νέα κοινωνική οργάνωση