

ΔΟΜΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 80 ΚΑΙ ΧΕΥΔΕΝ



VILLA &
AMALIAS

ΑΜΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩ;

- ΗΛΙΑΣ;

Hκατάληψη στέγησε στη διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Χέρεν (villa Amalias) μετάρι 15 χρόνια περίπου. Λεπούργωντας όλα αυτά τα χρόνια ως ανοιχτός χώρος αντηληφτροφόρους, έκφρασες και επικοινωνίας σε (σχεδόν) καθημερινή βάση, έχοντας φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα (ουζυπίσεις, μουσικές, θεατρικές, εικαστικές, κλπ) κι έχοντας δεχτεί χιλιάδες επισκεπτών απ' όλες τις εθνικότητες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον τρόπο που έχει συμβάλει στον καθημερινό πόλεμο ενάντια στην κοινωνία της εκμετάλλευσης, του ρατσισμού, του φέμιατος (και δεν είναι όλοι οι φεύτες δημοσιογράφοι και πολιτικοί), της εξατομίκευσης, της ύπνωσης των συνειδήσεων, της εμπορευματοοικονόμησης των πάντων, του «οκάσε και δούλευε». Έχοντας δεχτεί 4 εκκενώσεις στο ιστορικό της και δεκάδεμνη συνεχώς παρενοχλήσεις από το κράτος (με λένε Ε.Δ.Α.Σ) και το παρακράτος (με λένε «ακροδεξιό») θέλουμε να πιστεύουμε ότι για κάποιους είναι επικίνδυνη. Άλλωστε, αν δεν ήταν, δε θα είχε και λόγο να υιοφρέται.

Παρ' όλα αυτά, το έντυπο που κρατάς μάλλον ουμπιτωματικά ουμπίπει με τα «γενέθλια» της κατάληψης. Στόχος μας δεν είναι καθόλου να «ευλογήσουμε τα γένια μας» βγάζοντας επετειακούς διθυράμβους, ούτε να ζαλίσουμε τον αναγνώστη με λειπομερείς ιστορικές αναδρομές (για όποιον θέλει να μάθει, εδώ είραστε).

Στόχος μας είναι να δώσουμε στον καθένα που έρχεται στην villa να καταλάβει, όσο το δυνατό πω να καθαρά, πού «χωράει» και τι μπορεί να κάνει μαζί μας. Γι αυτό, με αυτό το έντυπο, χωρίς τεχνικές εξωφραιμού αλλά αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες και τις ανηφάσεις μας (εντάξει, δεν θα αυτομαστιγωθούμε κιόλας), προσπαθούμε να «συστήθουμε», να δείξουμε τι είραστε και τι δεν είμαστε, τι άποψη (έστω και περιληπτικά) έχουμε για διάφορα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, με ποιά πράγματα και πώς ασχολούμαστε, καθώς και πώς λειτουργούν οι χώροι που στεγάζονται (στέκι - βιβλιοπωλείο) και οι ομάδες (ουναυλιών, θεατρική) σε όλα τα επίπεδα (τρόπος οργάνωσης, χρηματοδότησης, κτλ.).

Σκοπός, δηλαδή, του εντύπου είναι να προσωθήσει την επικοινωνία και την κοινή δράση με όλα αύτα και ομάδες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν κάποια πράγματα που γίνονται στην κατάληψη εσες ενδιαφέρουν ή αν με κάπι διαφωνείς, θα έρθεις να τα συζητήσουμε.

Τέλος, να πούμε ότι η μηροσούρα αυτή είναι προιόν ουλλογικής δουλειάς. Όλα τα κείμενα έχουν συζητηθεί, γραφτεί και διορθωθεί από τη συνέλευση της villa.

Η villa δεν είναι μαγαζί, γι αυτό και δεν φάνε για πελάτες. Είναι κοινωνικοπολιτικός χώρος και ενδιαφέρεται για ανθρώπους που «ψάχνονται» και που βλέπουν την καθημερινότητα κριτικά, για ανθρώπους που, αγαπώντας την ελευθερία, βλέπουν εχθρικά το «κυρίαρχο» και επιθυμούν να αντισταθούν σ' αυτό.

VILLA KAI ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Villa δεν είναι κάτι σταθερό και ομοιογενές. Η συνεχής αλλαγή στη σύνθεση των κατοίκων της, καθώς και των ανθρώπων που λειτουργούν σ' αυτή, την έχουν αλλάξει επανελειμένα στο πέρασμα των χρόνων. Αν κάποιος επιχειρούσε να αναλύσει σε βάθος τις αλλαγές αυτές, τα πάρ, πότε και γιατί 15 χρόνων ιστορίας με τόσους ανθρώπους αναμηγμένους θα έπρεπε να γράφει βιβλίο σε όγκο εγκυκλοπαίδειας, κάτι που προς το παρόν, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που θα επιχειρήσουμε είναι μιά μικρή ιστορική αναδρομή, μιά περιληπτική -επομένως και αφαιρετική- αναφορά σε εποχές και καταστάσεις που καθόρισαν την κατάληψη. Έχουμε και λέμε λοιπόν:

Η πρώτη κατάληψη με το όνομα Αμαλίας (το '89) έγινε από μια παρέα «αναρχονάνκ». Στόχος τους ήταν να ζήσουν ουλλογικά και «να εξαπλώσουν το πανκ στην Ελλάδα». Αυτές ήταν και οι μόνες αρχικές τους «συμφωνίες» εκτός από την απόφαση τους να μνη μπάρχουν/χρησιμοποιούνται ναρκωτικά στην κατάληψη.

Οι εν λόγω «πανκ των Εξαρχείων» δεν ήταν ιδιαίτερα «πολιτικοί». Είχαν όμως όρεξη να «κάνουν πράγματα». Έτσι, στην πορεία, πολλοί απ' αυτούς και εξαιμάς

1) του ίδιου του εγχειρήματος που από μόνο του ήταν (και είναι) πολιτικό και έβαζε (και βάζει) καθημερινά ζητήματα που απαιτούν απαντήσεις και 2) της γνωριμίας και συνεργασίας τους με τον ευρύτερο αντεξουσιαστικό χώρο (αρχικά με το χώρο των καταληφεων στέγης που ους αρχές του '90 ήταν 5 στην Αθήνα), άρχισαν να διαμορφώνουν άποψη, να συμμετέχουν σε οράδες και συλλογικότητες και να δρουν πολιτικά στην πόλη. Τη θέση του «**να κάνουμε συναυλίες**» μάρε το όραμα για μια «**ανοιχτή κατάληψη**», κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα. Παράλληλα η σύνθεση των καταληφτών άλλαζε προς το πόλιτικό.

Ήταν κάπου το '92 που οι Villaώτες αναφωτήθηκαν για πρώτη φορά αν θέλουν να είναι πολιτική ομάδα «**maximum συμφωνιών**». Η αιώνινη ήταν αργυρική. Η τότε συγέλευση της κατάληψης έκρινε ότι αν στη Villa με την τότε σύνθεση της επέρεγε να γίνει **οράδα με αριγάως πολιτικά χαρακτηριστικά θα έμαιε κορώνα** – γράμματα που εσωτερική της επιβίωση. Μην ξεχάμε ότι η Villa – εκτός από πολλά άλλα – είναι κατάληψη στέγης. Το να αποφασίζουν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν την κατάληψη ως μέσο **κάλυψης** κάποιων αναγκών (στεγαστικόν, επικοινωνίας, κλπ.) ομαδίνει από μόνο του πολλά υπόγεια. Δε ομαδίνει καθόλου όρος την ταυτότητα σε επίπεδο πολιτικού λόγου. Συμφωνήθηκε λοιπόν, οποιοσδήποτε **πολιτικός λόγος** βγαίνει από την κατάληψη, να **βγαίνει σε πρωτοβουλιακό επίπεδο**. (Αυτό πάντως, δε θα πρέπει να συγχέεται με έλλειψη πολιτικών συμφωνιών. Οι Villaώτες πάντα είχαν συλλογική άποψη για τα πράγματα που κάνουν, όπως δηλαδή το ίδιο το εγχείριμα της κατάληψης στέγης, η λειτουργία του στεκιού και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Επίσης, από πολύ νωρίς, υπήρχαν «**minimum συμφωνίες**»: η κατάληψη πάντα στεκόταν ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας και ιεραρχίας, σε κάθε είδους ρατσισμό και φασισμό, στην αλλοτρίωση και εμπορευματοποίηση της κοινωνίας και προσθούσε πιν αυτοργάνωση της καθημερινής ζωής στην πράξη. Από νωρίς, η Villa είχε αποφασίσει ότι κανείς (**κατάληψίας** ή μη) δε θα πληρώνεται για τη δουλειά του μέσα στην κατάληψη, άλλα κάθε εργασία θα είναι εθελοντική. Ακόμη, από το '92, παρί με πολλές άλλες ομάδες της Αθήνας, η Villa αποφάσισε **να μην** έχει καμμία δοσοληφία με τα ΜΜΕ (για όλα αυτά βλ. επόμενες ενότητες)).

Σιγά – σιγά, κι αυτό άρχισε να αλλάζει. Η Villa είχε πα αρκετούς φίλους. Το «**σιίπι**» άρχισε να διαχωρίζεται από το «**στέκι**». Λεν χρειαζόταν πια οι 10-15 καταληφτές να βρίσκονται παντού και να αποφασίζουν για όλα. **Η συνέλευση των κατοίκων καθόριζε τα της κατάληψης στέγης, ενώ για τον «**ανοιχτό χώρο**» υπήρχε ένα ευρύτερο ανοιχτό**

«**μάζεμα**» όπου συμμετείχε όποιος ενδιαφέρεται. Το μάζεμα αυτό καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας του στεκιού, του βιβλιοπωλείου, των διαφόρων εκδηλώσεων και ήταν υπεύθυνο για πν όποια πολιτική δράση «**προς τα έξω**». Το σχήμα αυτό λειτουργούσε για κάπια κρόνια, αλλά, για να φτάσουμε και στο τώρα, άρχισε κι αυτό να μην καλύπτει.

Λόγος: Η συνέπεια, ή μάλλον, η ασυνέπεια. Το «**ανοιχτό**» της υπόθεσης, έδινε δικαιώματα στον καθένα χωρίς να έχει απαιτήσεις. Μηπούσε να έρχεται κάποιος όποιες πίθελε, να μένει για 2-3 συνημένεις και μετά να εξαφανίζεται για μίνες χωρίς να χρειάζεται καν να δώσει εξηγήσεις.

Μηπούσαν κάποιοι να ειπρεάσουν το αποτέλεσμα μιας ουζήτησης χωρίς να συμμετέχουν σε τίποια απ' όσα κάνει η Villa. Το αποτέλεσμα ήταν ένα συνεχές ιπογύριομα: θέματα που ουζιπιούνται για καιρό χωρίς να μπορεί να παρθεί κάποια απόφαση, θέματα που σταρατούσαν να ουζητιούνται γιατί κάποιος «έφαγε καινούργιο φλας», αναποτελεσματικότητα και κωλυσιεργία όσον αφορά τη δράση.

Η Villa είναι ένας **zωντανός** οργανισμός αλλά και ένα δύσκολο εγχείρημα. Χρειάζεται δίνιλα της ανθρώπους που πιστεύουν σ' αυτό που κάνουν. Χρειάζεται κόρο με όρεξη και διάθεση να σιαταλπίσει εργατώρες. Χρειάζεται ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να «φάνε τα μουστάκια τους» προκειμένου να βγει κάτι με ουσία και δυναμισμό από εδώ. Τελικά, χρειάζεται κόρο και διαδικασίες τέτοιες που θα πάνε μπαν κατάσταση μπροστά. Έτοι μοιάζουμε στο

ΦΕΤΟΣ: *Η Villa αποφάσισε να δει τα πράγματα από την αρχή. Γνωρίζοντας τα **προβλήματα** της, θεώρησε σκόπιμο να κάνει τις **ουζητήσεις** της «**κλειστούς**», βασιορέντ περίπτωση σε ένα περνά αιώνα που ενδιαφέρονται πραγματικά για το εγχείρημα. Η συνέλευση αυτή, ποσ γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα πάρνει ευθύνη για οιδήποτε ουζιβάνει στον «**ανοιχτό χώρο**» της κατάληψης, καθώς και για οποιαδήποτε «**προς τα έξω**» δράση. Στόχος της είναι ο επαναπροσδιορισμός των πραγμάτων που ήδη κάνει η κατάληψη από **«μπεντυκή βάσην**», η επεζεργασία θεμάτων που περιβάλλονται, η ενδυνάμωση όθων των «**μετάπων**» που έχει κατά καιρούς ανοίξει η κατάληψη και το άνοιγμα καινούργων. Όπως όρες οι ομάδες που δεν έχουν χορηγούς, η συνέλευση της Villa είναι αυτοχρηματοδοτούμενη, οιπρίζεται δηλαδή αποκλειστικά και μόνο στις τακτικές και έκτικες εισφορές των μεθών της.*

Χωρίς για είμαστε σε θέση να δίνουμε υποοχέσεις **και γνωρίζοντας** ότι για να εξετάσουμε τόσα ζητήματα σχεδόν από την αρχή, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος «**ποδιακής εσωτερέφερες**», προσπαθούμε για μια πιο δυναμική και αποτελεσματική, ουσιαστικά «**ανοιχτό** στην κοινωνία, κατάληψη. Η συνέχεια,... οιν πράζη.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις εμπειρίες και τη γνώση που έχει αποκτηθεί είτε σε συλλογικό είτε σε ατομικό επίπεδο και πάντα σε συνάρτηση με την κοινωνική απεύθυνση που θέλουμε να έχουμε και τον τρόπο που επιλέγουμε να την πραγματοποιούμε, καθορίσαμε τρία δομικά στοιχεία της κατάληψης, τρείς απαράβατους πυλώνες αρχών. Την πάγια αντιεραρχική-αντιεξουσιαστική λογική, την στάση της απέναντι στα μη και την αντιεμπορευματική πρακτική της σε σχέση με ότι ασχολείται ή την ενδιαφέρει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Ιεραρχία σημαίνει να σκαρφαλώνεις πατώντας πτώματα. Ιεραρχία σημαίνει να σκαρφαλώνει ο άλλος πατώντας το πτώμα σου.

Βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ιδεολογίας και των πράξεών μας είναι η αντιεξουσία, η αντιεραρχία και η ισοτιμία. Η V.A. δεν θα είχε «γεννηθεί» ή δεν θα ήταν αυτή που είναι, αν οι σχέσεις των ατόμων που λειτουργούσαν και λειτουργούν σ' αυτή, δεν ήταν αντιεραρχικές. Η V.A. δεν μπορεί να έχει σχέσεις δράσης με άτομα ή συλλογικότητες που λειτουργούν ιεραρχικά.

Σε όλη μας τη ζωή, η εξουσία μας μαθαίνει να σκεφτόμαστε και να πράττουμε με βάση μια ιεραρχική οργάνωση. Από την πατριαρχική οικογένεια μέχρι το χώρο εργασίας, ο πατέρας, ο άντρας, ο παπάς, ο καθηγητής, ο λοχαγός, ο διευθυντής, το αφεντικό, διατάζουν και εμείς πρέπει να εκτελούμε. Πρέπει να υπακούμε στις εντολές τους χωρίς κριτική, χωρίς δικαίωμα άρνησης. Μας εκπαιδεύουν να δεχόμαστε ότι η ιεραρχική πυραμίδα επικρατεί πάντα και παντού και ότι αυτός ο τρόπος οργάνωσης είναι ο μόνος λογικός και αποτελεσματικός για τη ζωή της κοινωνίας. Οποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα εμφανίζεται (πολιτική, πολιτισμός, συνδικαλισμός), είναι οργανωμένη με βάση την ιεραρχία.

Η παγκοσμιοποίηση, ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας, ο κατακερματισμός, η εξειδίκευση της εργασίας και η παθητικότητα κάνουν την πυραμίδα πιο ψηλή, πιο ομιχλώδη. Οι ιεραρχικές σχέσεις έχουν επεκταθεί σε όλους τους τομείς της ζωής μας αλλά και του μυαλού μας. Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς από που προέρχονται οι αποφάσεις και οι εντολές που καθορίζουν τη ζωή μας. Η κατασκευή των υπηκόων

στη σύγχρονη εποχή είναι πολυεπίπεδη και σ' ένα μεγάλο περιβάλλοντα χώρο (όπως ο πολιτικός, οικονομικός, κοινωνικός, πολιτιστικός), λειτουργεί δίνοντας εντολές: αξίες-εντολές, ιδεολογίες-εντολές, αγαθά-εντολές, συμπεριφορές-εντολές. Στην πραγματικότητα, η ιεραρχική οργάνωση διαιρεί την κοινωνία στο στρώμα που κατέχει την εξουσία και τα προνόμια, και σ' αυτό που δεν κατέχει τίποτα. Διαιρεί τους δούλους σε ανώτερους δούλους και κατώτερους δούλους. Είναι η εγγύηση και το μέσο για την αναπαραγωγή του συστήματος και τη διατήρηση της εξουσίας.

Από τα βασικότερα επιχειρήματα της υποστήριξης της ιεραρχίας, είναι ότι κάποιος πρέπει να αποφασίζει και να διευθύνει γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνεται απ' όλους, αλλά μόνο απ' αυτούς που γνωρίζουν πιο πολλά για το αντικείμενο, απ' αυτούς που είναι ειδικευμένοι και αρμόδιοι. Έτσι έχουμε τους πολιτικούς αντιπροσώπους, τους διευθυντές, τους δικαστές κ.ά. οι οποίοι αποφασίζουν για τις ζωές μας με μοναδικό κριτήριο την παραγωγικότητα, τα συμφέροντα και το κέρδος των αφεντικών. Οι ειδικοί βέβαια μπορούν και πάρονται τις αποφάσεις τους και το σύστημα φαίνεται να λειτουργεί χάρη στις πληροφορίες και τις γνώσεις που παίρνουν από τη βάση της κοινωνίας. Όμως η γνώση δεν κυκλοφορεί αλλά παραμένει σε μια μικρή και κλειστή ομάδα ανθρώπων.

Ο ιεραρχικός μηχανισμός είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός. Οι ανώτεροι επιβλέπουν, ελέγχουν αλλά και καταστέλουν άμεσα ή έμμεσα αυτούς που διαφωνούν ή αρνούνται να εκτελέσουν τις διαταγές. Μην ξεχνάμε ότι το κράτος –η ανώτατη διεύθυνση εργασίας– αναδύθηκε από το υπόβαθρο των ιεραρχικών σχέσεων. Το ιεραρχικό σύστημα βασίζεται στον ανταγωνισμό των ατόμων και στον πόλεμο όλων ενάντια σ' όλους, τη χρησιμοποίηση

όλων των μέσων για το ανέβασμα των σκαλιών. Όσο πιο ψηλά τόσο πιο λυσσαλέος ο ανταγωνισμός. Η συλλογική προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων εμποδίζεται και ο ατομισμός γίνεται βασικός οδηγός επιβίωσης. Από την άλλη η ατομικότητα και δημιουργικότητα του καθενός εκμηδενίζονται κάτω από τις αρχές και τα δόγματα των ανωτέρων που δεν πρέπει να παραβιαστούν.

Όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται γιατί ο άνθρωπος είναι εξουσιαστικός και ανταγωνιστικός από τη φύση του. Οι ανωτέροι κερδίζουν πιο πολλά από τους υφιστάμενούς τους, υπάρχει δηλαδή ιεραρχία εισοδήματος. **Όσο πιο ψηλά τόσο πιο πολλά.** Η θέση που κατέχουν είναι αμετακίνητη και αναπαράγεται οικογενειακώς. Τα παιδιά των πλουσίων θα είναι πλούσια, των πολιτικών θα γίνουν πολιτικοί, των στελεχών έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν στελέχη. Η ιεραρχική δομή είναι μια παράλογη οργάνωση της κοινωνίας που μας επιβάλλει να δουλεύουμε σαν τα γρανάζια μιας μηχανής για την κορυφή της πυραμίδας και το κέρδος της, την ανισότητα, τη διαίρεση της βάσης, τη διατήρηση των σχέσεων προσταγής-υποταγής.

Γινόμαστε ψηφοφόροι, καταναλωτές, θεατές, παθητικά ρομποτάκια στην υπηρεσία της άρχουσας τάξης, που με τη βοήθεια των γραφειοκρατών και τεχνοκρατών κυριαρχεί στις ιδέες, αξεις και συμπεριφορές. Η εξάρτηση των αισθήσεων του σώματος και του πνεύματος από τις εντολές των κέντρων εξουσίας, διαμέσου των νόμων και των θεσμών, των μηχανισμών καταστολής και ελέγχου, διαμορφώνει έναν αφύσικο, υπόδουλο άνθρωπο. Για μια σκλαβωμένη κοινωνία η ιεραρχία είναι δομικό στοιχείο. Για μια απελευθερωμένη κοινωνία το αντίδοτο είναι οι αμεσοδημοκρατικές μορφές οργάνωσης, η αυτοοργάνωση και η αυτοδιεύθυνση μέσα από συνελεύσεις συλλογικοτήτων και ατόμων χωρίς ειδικούς και προνόμια. Η ιστορική εμπειρία από τις εξεγέρσεις του μεσαίωνα, την παρισινή κομμούνα, την Ισπανία του '36 μέχρι και τον Μάη του '68, δείχνει ότι μόνο όταν αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι, όταν υπάρχει πολυμορφία και αυτοδιαμόρφωση, όταν αρχίζουμε να καταστρέφουμε όλες τις ιεραρχίες και τις εξουσιαστικές σχέσεις της ζωής μας, και μόνο όταν μπορούμε να αυτοδιευθύνουμε την κοινότητά μας ή το χώρο δουλειάς μας, μόνο τότε μπορούμε να φτάσουμε σε μια κοινωνία που θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες μας.

Η V.A. είναι μια αυτοδιαχειρίζόμενη συλλογικότητα που λειτουργεί μέσω συνελεύσεων. Μέσα από τη ζύμωση και τη διαπάλη θέσεων και απόψεων σε μια κοινότητα όπου το ατομικό συμπορεύεται με το συλλογικό, μέσα από την προσπάθεια για μεταφορά γνώσης χωρίς αντίτυπο. Ειδικοί δεν υπάρχουν που να πάρουν



αποφάσεις, όλοι αποφασίζουν για όλα, μέσα από τη συζήτηση και την αυτοδιαμόρφωση, μακριά από πλειοψηφίες, ανατάσεις χεριών και επιβολής γνωμών. Οι γνώμες όλων είναι ίσες χωρίς προνόμια για κανέναν. Όμως επειδή δεν υπάρχουν απελευθερωμένες οάσεις μέσα σε μια σκλαβωμένη κοινωνία, θα πρέπει να πούμε ότι αρκετές φορές στα αυτοδιευθυνόμενα εγχειρήματα οι αποφάσεις παίρνονται με δυσκολίες, εντάσεις, κόπο και μπορεί να εμφανιστούν τάσεις για γραφειοκρατία ή για αυτό που λέγεται «άτυπη ιεραρχία». Με την άτυπη ιεραρχία εννοούμε πατερναλιστικές ή αρχηγικές συμπεριφορές που μπορεί να γίνονται ανεκτές λόγω παλαιότητας σε ένα χώρο, ηλικίας, πειθούς, κατάρτισης, εμπειρίας κτλ. Άν γίνουν δεκτές από τους υπόλοιπους, οι ρόλοι παγιώνονται και οι σχέσεις παύουν να είναι ιστόμες. Η άρνηση για κάθε είδους προνόμια, η αποβολή κάθε ματαιόδοξης ή αρχηγικής συμπεριφοράς, η αμετακίνητη θέση για συλλογικές αποφάσεις χωρίς καμία εξαίρεση, η σύγκρουση με γνώμες που υποθάλπιουν την ιεραρχία απ' όλους και απ' τον καθένα ξεχωριστά, μπορούν να κάνουν αδύνατη την εμφάνιση της «άτυπης ιεραρχίας».

«Η ιεραρχία, η κυριαρχία και ο σεξισμός δεν εξαφανίζονται με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, με μια επαναστατική ηγεσία, με ένα εργατικό κράτος και με μια σχεδιασμένη οικονομία. Εκείνο που πρέπει να δημιουργήσουμε για να αντικαταστήσουμε την αστική κοινωνία, δεν είναι μόνο η αταξική κοινωνία... αλλά και η μη καταπεστική ουτοπία που οραματίστηκε ο αναρχισμός». Μάρραιη Μπούκτσιν

-Η εικόνα του Clifford Harper είναι δανειομένη από την έκδοση “ο άγνωστος μηποτάκης” των “πειραιών της ημιοερήνου” -2/92

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ANTIEMΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΔΗΜΑ

HVilla Amalias είναι μια κατάληψη στέγνης και ένας χώρος αυτοοργάνωμένης συλλογικής, κοινωνικής, πολιτικής έκφρασης και δράσης. Το εγχείρημα συνεχίζει να λειτουργεί με το ίδιο πνεύμα της πρώτης μέρας: "Δεν πληρώνουμε κερατιά!!!"*. Και αυτό δεν είναι απλά ένα σύνθημα αλλά η ξεκάθαρη άρνηση και απάντηση στην εμπορευματοποίηση των αναγκών μας για στέγνη και ελεύθερη έκφραση.

Η κατάληψη του συγκεκριμένου χώρου είναι μια πράξη απαλλοτρίωσης όσων μας κλέβουν και μας στερούν. Μια επίμονη διεκδίκηση της χρήσης του - και όχι της ιδιοκτησίας του - για την κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών μας. Προφανώς υπεύθυνοι για ότι μας ώθησε σ' αυτήν την ενέργεια είναι όλοι εκείνοι, που με το επιβαλλόμενο σύστημα "αξιών" τους θέλουν ένα κόσμο όπου το μόνο που θα κινείται ελεύθερα είναι το χρήμα και τα όπλα που το υπερασπίζουν. Αυτό είναι και μια αρχή: Να μην παραχωρούμε τα "δικαιώματά μας και να παίρνουμε πίσω ό,τι μας κλέβουν. Η Villa λοιπόν είναι εχθρική και αντιπαραγωγική στον κόσμο όπως τον ορίζει η καπιταλιστική οικονομία. Γιατί δείχνει στην πράξη ότι υιώρχει λύση στο πρόβλημα της στέγνης, για να μην αποτελούμε πελατεία των εμπόρων της, που μέσω των υπέρογκων ενοικίων, των όρων κατοίκησης και την απειλή των εξόσεων εκμεταλλεύονται και εκβιάζουν τις ανθρώπινες ανάγκες για λογαριασμό των κερδοσκοπικών τους επιδιώξεων.

Η συγκατοίκηση σε μια κατάληψη, ελαχιστοποιεί το κόστος της επιβίωσης κερδίζοντας χρόνο δράσης για την αυτοοργάνωση των zwής
Έτσι και στο ριπήμα της έκφρασης δεν προσκυνάμε κανέναν. Αρνούμαστε τις πελατειακές σχέσεις και τους μεσάζοντες. Οι έμποροι των τεχνών μπορούν να μας παρουσιάζουν μια κατάσταση μη ανατρέψιμη σε ότι αφορά το πώς, το γιατί και το που δημιουργείς. Μπορούν να μας βεβαιώνουν ότι η έκφραση της τέχνης σε όποια τις μορφή είναι ένα είδος πολυτελείας φυλακισμένο στα μαγαζιά του θεάματος όπου για να μπεις πληρώνεις με χρήματα

ως θεατής και με την ελευθερία και την αξιοπρέπεια σου ως καλλιτέχνης.

Σ' αυτά αινιάταρε ότι η συλλογικότητα, η αλληλοβούθεια, η ανιδιοτέλεια, η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να εκφραστούν ελαχιστοποιεί το κόστος για να οργανώνουν μόνοι τους ό,τι θέλουν: από συναυλίες και προβολές ταινιών μέχρι θεατρικά και εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, κόμικ. Και αυτό αφορά όλα τα στάδια της δημιουργίας: Τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τις κατασκευές, τις πρόβες, τις παραγωγές, τις εκδόσεις, τις αφίσες και τη συντήρηση του χώρου.

Να δίνει ο καθένας από λίγο για να μην είναι αναγκασμένοι οι λίγοι να δίνουν τα πάντα.

Επειδή το να δηλώνει κάποιος "αντιεμπορευματικός" ζώντας στη σύγχρονη κοινωνία είναι ίσως μεγάλη κουβέντα (αφού διεκδικεί μια καθαρότητα που δεν μας αναλογεί σε σχέση με τον τρόπο zwής μας - δε μένουμε σε σπιλιές, αγοράζουμε ρούχα, καπνίζουμε, πηγαίνουμε σε μπαρ) και σίγουρα δεν είναι "πολιτικά ορθή". Αν το τραβήγουμε απ' τα μαλλιά, ακόμα και να χαρίζεις κάτι (π.χ.... χαριοτικό παζάρι στη Villa), ακόμα και να μοιράζεις προκρήτεις, ουσιαστικά διακινήσις εμπορεύματα αφού όλα αυτά είναι προϊόντα εργασίας που προϋποθέτουν πρώτες ύλες κ.τ.λ. Θα θέλαμε λοιπόν να ορίσουμε τον τρόπο χρήσης της λέξης στο έντυπο που κρατάς: Χρησιμοποιούμε λοιπόν τον όρο

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΕΓΚΛΩΒΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΑΖΙΑ



ΚΑΝΕΣ δεν θα μας στερήσει ούτο που μας αντέκουν

η εικόνα με
δημιουργική τη πάθη μας
είναι η πρώτη μαρτυρία τέχνης
που αποκαλύπτεται
και αυτή
δεν είναι επιστρεψόμενη



“αντιεμπορευματικός” για να δηλώσουμε το συνδυασμό της έλλειψης κάθε ιδιωτικού κέρδους από μέρους μας και της διάθεσής μας να λειπουργούμε όσο το δυνατό αντιεμπορευματικά με όι αντιφάσεις πι καθημερινή πρακτική συνεπάγεται. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να επαναπροσδιορίσουμε στο βαθμό που μπορούμε, τις ανθρώπινες σχέσεις μας μακριά από οποιαδήποτε έννοια εμπορευματοποίησης.

Στο στέκι δεν έχουμε ούτε καφετζή, ούτε μπάρμαν αλλά ένα κουτί που αφήνουμε σε όλους τη δυνατότητα να προσφέρουν για ότι παίρνουν αυτόβουλα και έτοι να γίνονται μέρος της κουλτούρας που μας θέλει να ξέρουμε πως, πι εμπιστούμενη ανάμεσα μας και ο σεβασμός σε ένα εγχείρημα από το οποίο δεν πληρώνεται κανένας- απλά συντηρείται ο χώρος-, ανατρέπει τις πελατειακές σχέσεις και ανοίγει το δρόμο της ισοτιμίας και της αυτοοργάνωσης.

Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι το καφενείο που λειπουργεί στην κατάληψη όπως και η οικονομική ενίσχυση που ζητάμε από τον κόμη της εκδηλώσεις μας είναι ένα οικονομικό ηάρε δώσε.

Ακόμα κι αν στο καφενείο λειπουργούμε βάση μια λογικής σεβασμού και εμπιστοσύνης- εκ των προτέρων- στο καθένα μας.

Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο πως όλες οι δραστηριότητες μας ζητάνε και οικονομική στήριξη αλλά δεν αποσκοπούν στο κέρδος. Κέρδος εδώ δεν υπάρχει για κανέναν. Υπάρχει μόνο πι και υλική συνεισφορά στις ανάγκες ενός χώρου (οικοδομικά, υποδομή εκδηλώσεων) που δεν ανίκει σε κανέναν, αλλά σε όλους εκείνους που πιστεύουν πως η ύπαρξη εγχειρημάτων σαν κι αυτό δυναμώνει την επιθυμία για ένα κόμο απελευθερωμένων ανθρώπων χωρίς ιδιοκτησίες, αφεντικά, πατρίδες και θεούς.

*το νόημα της συγκεκριμένης φράσης δεν αφορά αποκλειστικά τους καταλήψιες αλλά αντικατοπτρίζει μια αντίληψη που θέλει τους ανθρώπους να ζουν με τα αναγκαία για την κάλυψη των όποιων αναγκών τους, χωρίς να τους χαρακτηρίζει π έννοια καταναλωτής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΜΕ

«Εκεί όπου κυριαρχεί το συγκεντρωμένο θεαματικό κυριαρχεί επίσης και η αστυνομία»
Γκυ Ντεμπόρ

Μιλώντας για τα μη με αναγνωρίσαμε όλοι τη δυοκολία που έγκειται στο να καταφέρει κανείς να εκφέρει μια ολοκληρωμένη και συνεκτική άποψη για ένα θέμα που αν μη τι άλλο μπορεί να καυχιέται για την πολυεπίπεδη δραστηρότητα και τη διευρυμένη παρεμβατικότητα που αυτό διατηρεί στο κοινωνικοπολιτικό γήγενεσθαι. Παρ' όλα αυτά, στην προσπάθειά μας να συνθέσουμε τις μέχρι τώρα οκόρινες σκέψεις μας και μέσα από την ειπατική ανάγκη να παρακάρφουμε τις όποιες θεωρητικές αγκυλώσεις μπορεί να προκύψουν μέσα από μια τέτοια ουζή ποση, καταλήξαμε σε κάποιες βασικές παραπήσεις πάνω στο θέμα των μη. Να σημειώσουμε ότι ασχολούμαστε

με αυτά τα μέσα ενημέρωσης, που προάγουν τον πολιτισμό της εξουσίας, αναπαράγουν τη συστημική προπαγάνδα σε ένα πλέγμα σχέσεων ιεραρχίας και με κοινωνική συνέπεια όσα ήταν εξ αρχής στόχος τους. Τη διαστρέβλωση, παραποίηση και διαλογή των γεγονότων προς οφέλος της κυριαρχίας. Είτε αυτά είναι ένυπα, είτε πομποί (ραδιοιπλεοπικά) ή άλλα (διαδίκτυο).

Οι λόγοι που θεωρούμε το ρόλο των μη και τη στάση μας απέναντι τους θεμελιακά για ένα ανοικτό χώρο αλλά και για οποιαδήποτε ουλλογικότητα, ενισχύονται και με το γεγονός ότι από τη σημερί που οι όποιες επαφές με τα μήντια και τους ανθρώπους τους κόπικαν από τη μεριά μας, οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν (πιο πολύ παρά ποτέ).

Οι μαζικοί πομποί της εξουσιαστικής προπαγάνδας έκτοτε, πιο λυσσασμένα αλλά και πιο εξελιγμένα από ποτέ συκοφαντούν, διαμορφώνουν εχθρικό κλίμα σε όλους όσους αντιτέκονται, στηρίζουν ό,τι στηρίζει το σύστημα των αξιών τους, που προφανώς πλέον δε μας κωράει πουθενά.

Τις προηγούμενες δεκαετίες διάφοροι οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τα μημε σαν την «έτερη εξουσία». Αυτό που βλέπουμε σήμερα όμως είναι ότι αυτή η διαβολεμένη τέταρτη εξουσία, όλη και περισσότερο τείνει να υποκαταστήσει τις υπόλοιπες τρεις, αναλαμπάνοντας το θεάρεστο έργο να δικάζει, να συμβάλει ουσιαστικά στην θέσπιση των νόμων και να βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την τήρησή τους. Αυτό που μπορούμε να ουμπεράνουμε δηλαδή δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι τα μημε στην εποχή της αυτόματης κωδικοποίησης των εννοιών, είναι ο τόπος εκείνος στον οποίο βρίσκουν χώρο και μπολάζονται όλων των ειδών οι εξουσίες που κάθονται στο οβέρκο μας. Σε αυτό το αξεδιάλεκτο μπλέχιμο εξουσιών (πάντα με την ίδια συνισταμένη βέβαια) τα μέσα κλείνουν όλες τις τρύπες, και μπαίνουν μπροστάρηπτες των ελληνορθόδοξων, μικροδιοκτιστικών ή ποιών άλλων ιδεωδών κάνοντάς τα να φαίνονται αυτονόητα. Καταδικάζουν και αθωώνουν κατά το συμφέρων τους, αντικαθιστούν σαν πειθήνιο τοσανόσκυλο το ρόλο του φύλακα. Νομιθέτης, δικαστής και μπάτος δηλαδή, σε οικονομική ουσκευασία. Live και έγχρωμα.

- «**Συγγάρω με άλλα με ειδοποιούν όυ στην άλλη άκρη της γραμμής μας έχουμε τον ίδιο τον λεωφορειοπειρατή.**

Κύριε υπουργέ θα επανέλθω ...

Δομικό θεωρούμε το ρόλο των μημε ως ένα συνολικό **μπλανιορό μεσολάθψοντας** αυτού που ονομάζουμε κοινωνική κίνηση. Ο εν λόγω μπλανιορός επιδιώκει τη συνεχή παρουσία του μέσα στις όποιες σχέσεις και δράσεις αναπτύσσουν τα κοινωνικά υποκείμενα με σκοπό να είναι σε θέση ανά πάσο σιγμή να τις (από)νοιματοδοίσει σύμφωνα μάτια με τις επιταγές της κυριαρχητικής. Η δύναμή του να αυτοπαρουσιάζεται ως αναγκαίος και παντοδύναμος προκύπτει από αυτήν ακριβώς την ικανότητά του να είναι διαρκώς

παρών σε οιδήποτε αναφέρεται σε κοινωνική κίνηση. Διαρκώς παρών πολύπλευρα και καταλυτικά. Καλύπτοντας και υποκαθιστώντας όλων των ειδών τις σχέσεις και τις ανάγκες. Η ανάγκη της έκφρασης, της επικοινωνίας, η ερωτική ακόμα και η ανάγκη της συμμετοχής αντικαθίστανται από την αιματή παρακολούθηση. Τη δράση την έχουν αναλάβει άλλοι. Μπορεί να κοιμάσαι μακάρια. Μόνος σου.

Τα μημε διαμορφώνουν συνειδήσεις. Μέσα από τη διαδικασία κατασκευής της περίφημης πλέον «κοινής γνώμης» και αναπαράγοντας την διαρκώς κατά το δοκούν, δεν αφίπνουν κανένα περιθώριο κοινωνικά νομιμοποιημένης στάσης έξω από αυτήν. Και όποιες από αυτές τις στάσεις λεπιουργούν έξω και ενάντια τους, όταν βρίσκονται στα χέρια τους φροντίζουν έντεχνα να τις αφοριούσουν και όχι να τις καταστρέψουν, κάνοντάς τις, έτσι, ανώδυνες και ακίνδυνες. Πράξεις αντίστασης, όταν αντιμετωπίζονται με χάδι συμπάθειας, εκφυλίζονται και εσωτερικεύονται στον μύλο των μήντια. Η εξέδρα για ακιβιστές στην ορκωμοσία του μπούς που προβλέφθηκε από τους ιδίους τους διοργανωτές, είναι ένα χαρακτηριστικό όσο και τραγελαφικό παράδειγμα.

Με την ψευδεπίφαση της επιλογής (10 κανάλια, 30 ρ/σταθμοί, 20 εφημερίδες κλπ), καλύπτουν το target group κατά ειδικότητα και άρα αποτελεσματικότερα. Η κοινή συνειδήση που δημιουργείται έτσι είναι εύκολα χειραγωγήσιμη αφού παρά την πληθώρα των επιλογών, στην πράξη το κόσκινο των μέσων μετατρέπεται συνεχώς σε «καλό αγωγό» εκφοράς της συστηματικής λογικής περί της ορθής τάξης πραγμάτων και «κακό αγωγό» για όπι ακουμπάει θεορούς ή διαφορφωμένα στερεότυπα. Ποιο μέσο δεν συντείνει στο στερεότυπο του μετανάστη-εν δυνάμει κακοποιού; -μη βιαστείτε να απαντήσετε-. Ποιο εναντιώνεται ακόμα και στα ποιο light εθνικά ιδεώδη (στην εθνική ομάδα as πούμε); Προτιμούν αντίθετα να ελέγχουν τεχνητώς, αφήνοντας τους κανόνες να λειτουργούν κανονικότατα και τονίζοντας εξαιρέσεις που αιτώς τους επιβεβαιώνουν.

Πιάνοντας όλες τις εκφάνσεις της βιο-πολιτικής, στη συνείδηση που προαναφέραμε συντρούν ένα ολόκληρο οικοδόμημα πολιτισμού που περιλαμβάνει χαρακτήρες, συμπεριφορές και πρότυπα. Όλο και περισσότερο ο γύρος κόσμου δείχνει να μοιάζει με τα μοντέλα των διαφημίσεων στα περιοδικά και να μιλάει όπως μιλάνε οι πάσσοι φύσεως «ειδικοί» στα πλειπαράθυρα.

Ο έλεγχος της γλώσσας είναι καθοριστικός και η δύναμή του να ονοματίζει κανένα τα πράγμα είναι κάτι που τα μημε διεκδικούν για λογαριασμό της κυριαρχίας. Είναι άξιο απορίας π.χ πώς οι στρατοί κατοκής έχουν γίνει ειρηνευτικές πιοστολές σε μηδέν χρόνο στις συνειδήσεις του

κόσμου και πως ο επικίνδυνος πάνκτης της δεκαετίας του '80 με την αποτρόπαια κόρμωση έχει γίνει πλέον πανέμορφος άγγλος ποδοσφαιριστής και το σημ ή του πρότυπο για χιλιάδες παιδιά καλών οικογενειών.

As μη ξεχνάμε τέλος ότι αυτοί που ωθούν σε υπερβολή της κατανάλωσης τον ανυποψίαστο θεατρικό ακροατή-αναγνώστη, είναι οι ίδιοι που καρπώνονται πολλαπλώς την υπεραξία του μέσου σε χρήμα. Ετοι και αλλιώς, τα οικονομικά συμφέροντα είναι η βασικότερη



παράμετρος για διάφορα χέρια που πλέονται το ίδιο πρόσωπο. Με τον δέκτη να υποστηρίζει εκτός όλων των άλλων και σαν καταναλωτής-μικρομέτοχος. Και κερατάς δηλαδή, και δαρμένος και να πληρώνει το λογαριασμό.

H οιάση μας απέναντι στα μη μαραμένει σταθερά ενάντια. Στα πρόσωπά μας, δεν θα βρουν σύμμαχους ή συνεργάτες. Σιώχος μας παραμένει το υπόγειο δίκινον της ιδέας και της πληροφορίας, σε απειρόθερους χώρους και στους

δρόμους της πόλης. Σε ανίση τον ιομέα θα προσπαθήσουμε να ουντείνουμε όπως μπορύμε, κανίβαλοι της ειδόποτης όμως δεν θα γίνουμε ποτέ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η villa amalias είναι μία κατάληψη στέγης και παράλληλα ένας ανοιχτός χώρος συνεύρεσης, έκφρασης και δράσης. Η αυτοοργάνωση και η αυτοδιαχείρηση, αποτελεί για μας βασικό δομικό στοιχείο ενός συνολικότερου κοινωνικού προτάγματος ανταγωνιστικού και επιθετικού προς το κυρίαρχο. Είναι η μόνη μορφή οργάνωσης που κινείται προς την άρνηση της παθητικότητας και σπάει στην πράξη τη λογική της εξουσίας και της ιεραρχίας. Το γεγονός ότι οι καταληψίες δε χρησιμοποιήσαν το κτίριο απλά και μόνο για να καλύψουν τις στεγαστικές και προσωπικές τους ανάγκες, αλλά προχώρησαν και στη δημιουργία ενός κοινωνικού χώρου, φανερώνει μιά διάθεση επέκτασης της αυτοοργανωμένης δράσης σε συνολικότερο φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας.

Έτσι η κατάληψη λειτούργησε σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο η κατάληψη στέγης αποτέλεσε μια προσπάθεια εφαρμογής ενός ονείρου αυτοοργανωμένης ζωής, ισότιμης συμβίωσης, συντροφικότητας, αλληλεγγύης και από κοινού αντιμετώπισης των υπαρκτών καθημερινών προβλημάτων ενός τέτοιου εγχειρήματος. Βασική παράμετρος είναι η συλλογική συμμετοχή στη συντήρηση και επισκευή ενός κτιρίου που διαφορετικά θα κατέρεε. Με την διαμόρφωση ανοιχτού χώρου (καφενείο, χώρος συζήτησεων, βιβλιοθήκη, αίθουσα συναυλιών-προβολών-θεατρικών κ.α.), η κατάληψη αποτέλεσε ένα χώρο επικοινωνίας όπου οι άνθρωποι μπορούν να δρουν και να εκφράζονται ανιδιοτελώς και επιχειρούν να ορίσουν τον ελεύθερό τους χρόνο. Στο δεύτερο επίπεδο μια προσπάθεια δημιουργίας ελεύθερου χώρου που αντιστέκεται στο κυρίαρχο, παρεμβαίνει και συμμετεχει σε κοινωνικές-κινηματικές δράσεις και προτάσει την αυτοόργανωση απέναντι στην ειδίκευση, τη μεσολάβηση, την ιεραρχία και την εκμετάλλευση, με σκοπό τη συλλογική και ατομική αυτονομία.

Σ' ένα κόσμο που κυριαρχεί η εκμετάλλευση και η καταπίεση, αναπόφευκτη συνέπεια είναι η ιδιώτευση και εξατομίκευση που καλλιεργούν την αντίληψη ότι τα κοινωνικά ζητήματα διαφεύγουν από το πεδίο δράσης του ανθρώπου και η συλλογική δράση δε μπορεί να καθορίσει την πορεία των πραγμάτων στη κλίμακα της κοινωνίας;

Απέναντι στη πραγματικότητα αυτή, η αυτοοργάνωση και η αυτοδιαχείρηση δεν επιλύουν τα προβλήματα των ανθρώπων χωρίς αυτούς. Καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη της αυτόνομης δράσης (πέρα από κόμματα, συνδικάτα και λογικές αντιπροσώπευσης-διαμεσολάβησης) και τη διάχυσή της σε όλες τις όψεις της κοινωνικής ζωής.

Τέλος η αυτοοργάνωση παρέχει δυνατότητες και όχι εγγυήσεις. Γιατί μοναδική εγγύηση παραμένουν οι άνθρωποι και το πάθος για την ελευθερία και τον αυτοκαθορισμό τους.

ΑΤΤΟ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

15 χρόνια ύπαρξης στο μάτι του κυκλώναστο κέντρο μιας άχαρης και αφιλόξενης πόλης που λέγεται Αθήνα και που δεν έχει να προσφέρει τίποτα άλλο παρά άγχος ,μιζέρια,θλίψη και ανικανοηότες ανάγκες. Αυτά αντιμετώπιζαν κάποιοι πολλά χρόνια πριν και συγκεκριμένα στις αρχές του '90. Υπήρχε έντονα η ανάγκη για έκφραση,δημιουργία,αυτο-ργάνωση, βελτίωση της καθημερινότητας .Έτσι, δημιουργήθηκε το μικρό κορίτσι που λέγεται Villa Amalias με τα πολλά όνειρα, τις πολλές φαντασίεσις και τον απίστευτο τοαμπουκά.

Μεγάλο και ωυκό κορμάτι στην ιστορία της εν λόγω κατάληψης είναι οι μουσικές εκδηλώσεις “συναυλίες “που η Villa αυτοργάνωνε. Αιών αυτό το κορμάτι πέρασε πολύς κόσμος, άλλοτε ως συμμέτοχος και άλλοτε ως θεατής.Σε όποια από τις δύο πλευρές κι αν βρίσκονταν κανείς, μπορούσε να αποκομίσει πολλά. Μερικά από αυτά ήταν ηθική ίκα νοποίηση,χαρά,διαφορετική αντίληψη για την έννοια της λέξης πολιτισμός, επικοινωνία, συλλογική δουλειά, εξωτερίκευση συναίσθημάτων, διασκέδαση-ψυχαγωγία.

Όλη αυτή η προσπάθεια αντιμετώπισε και πολλά προβλήματα από τον κόσμο που βρισκόταν εκτός Villa και εκτός χώρου γενικότερα (κοινωνική κατακραυγή, αιολένωση, αντιμετώπιση μπάτσων, φασιστών, λαϊκών, νταβάδων, τελειωμένων που μπορεί να έβρισκαν εύκολη λεία τον κόσμο που μαζεύονταν στις συναυλίες ,ο καθένας για τους δικούς του λόγους).

Μετά το διαχωρισμό που έγινε το '92 σε σχέση με τις μη πάντεση που επιλέγουν να παίζουν σε μαγαζιά και τη δημιουργία από ανθρώπους της Villa μιας DIY σκηνής,η κατάληψη είχε να αντιμετωπίσει·και· άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα:το γεγονότο ότι το επίγειο παράδεισό της “ο οποίος μετατρεπόταν σε μια αγωναλή προσγείωση στην πραγματικότητα.

Ο κόσμος της Villa αντιμετώπισε εχθρική συμπεριφορά τόσο από φιλικά προσκείμενους

ανθρώπους και συλλογικότητες όσο και από ανθρώπους που συμμετείχαν στην προσπάθεια να γίνονται συναυλίες στο συγκεκριμένο χώρο.

Η Villa κατηγορήθηκε για τη στάση αυτή όπως και χαρακτηρίστηκε πολλές φορές ως ένα απλό συναυλιαδικό,διασκεδαστήριο,φινό μαγαζάκι με live μουσική.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν κάποιοι να απέχουν,γιατί η φάση γινόταν αρκετά κλειστή και κάποιοι να αποχωρήσουν πλήρως,γιατί ίσως όλη αυτή η κατάσταση να γινόταν εμπόδιο στα μελλοντικά τους σχέδια.

Υπήρξαν και κάποιοι,όμως ,που συνέχισαν μαζί με κάποιους άλλους που ήρθαν, να τραβούν τον ίδιο δύσκολο και με πολλά εμπόδια δρόμο που ονομάζεται αυτοργανωμένη ζωή και έκφραση. Ο δρόμος αυτός δεν ήταν ποτέ παράλληλος ήταν πάντα κάθετος και αντίθετο στην εμπορευματοποίηση της μουσικής ,στα μαγαζιά, στους νταβάδες –ηρτιέρπεδες ,στα face control, στη δόξα, στο χρήμα, στους

“μεσάζοντες “,στους εκμεταλλευτές .

Ενα χαρακτηριστικό στοιχείο των συναυλιών που αυτοργανώνει η Villa όλα αυτά τα χρόνια είναι το άχαρο και απδιαστικό για μερικούς ,άλλα αγαπημένο και ωηρό για άλλους άκουσμα της PUNK μουσικής .Αυτά τα γαμημένα 3 ακόρτα με τα βιασιοπαγήμένα τύμπανα που θεωρούνται κακοποίηση της μουσικής και ξεφυλισμός της .Τα αυτά μας όμως τα έχουμε για να ακούμε και τις φωνές γύρω μας .Ανθρώπους να φωνάζουν, να ουρλιάζουν χρησιμοποιώντας στόχιο πολιτικό, στόχιο κοινωνικό που αναφέρεται σε όλα εκείνα που μολύνουν, δηλητηριάζουν και δολοφονούν πιν καθημερινότητά μας (εξουσία, μηάσοι, φασίστες ,δικαστές ,φυλακές ,σχολείο, ναρκωτικά, σεξισμός ,οικογένεια, δουλειά, θρησκεία) και που έχει γραφεί από τους ίδιους μέσω προσωπικών βιωμάτων ή αγαπητούς.

Η μουσική είναι απλά μια επένδυση όλων αυτών των προβλημάτων. Όλο αυτό είναι τη κουλτούρα μιας μερίδας ανθρώπων που δεν αντιλαμβάνονται



το PUNK ως πρέζα, αλκοόλ, βία και μαγκιά, αλλά ως πάθος, μυαλό, ψυχή, δύναμη και αντίσταση, στοιχεία που αποτελούν τον χιλιετιώμενό και κοινότυπο πλέον “τρόπο ζωής” ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ!!

Έτσι λοιπόν ν Villa επιδίωξε και κατάφερε να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους προβληματισμούς κάνοντας συναυλίες με μιάντες από Αθήνα και από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Καστοριά, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Κέρκυρα, Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργο) όπως και με μιάντες αιώνιο εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική), τόσο μέσα στο χώρο της Villa Amalias όσο και σε εξωτερικούς χώρους (Πεδίο του Άρεως, Λόφος του Στρέφη, πλατεία Εξαρχείων, πλατεία Αγ.Αναργύρων, Μιαρουσιάδικο Αιγαλέω, σχολεία). Ο κόσμος που συμμετείχε από το '90 έως σήμερα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, τόσο αιώνιο Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό είχε άμεση σχέση με καταλήψεις και συλλογικότητες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί π έκδοση ενός εντύπου με τον τίτλο “Ράδιο R-Villa” το 2003 που ήταν ιδέα και δημιουργία ανθρώπων της τότε ομάδας συναυλιών καθώς και η έναρξη μιας DIY Hip Hop οκνής που βρήκε σαν χώρο έκφρασης τη Villa Amalias .

Μέσω όλης αυτής της ερμηνείας μάθαμε να οεβόμαστε τον εαυτό μας κι αυτό που κάνουμε όπως οεβόμαστε και τον καθένα γύρω μας, καθώς και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας .Κι όπως όλες οι φάσεις έτσι και η ομάδα συναυλιών της Villa είχε τα πάνω και τα κάτω της .Κάιοτε γινόμασταν πολλοί, κάποτε μέναμε μόνοι. Έτσι όμως φάσαμε στο σήμερα.

Το 2004-2005 η ομάδα συναυλιών της Villa Amalias αιτοείτε αιώνια δυναμικό αριθμητικά ουνόλο απόμων. Οι απόψεις πολλές, η διάθεση μεγάλη, τα βήματα μικρά και σιαθερά, τα μυαλά

ανοιχτά, η επίγνωση και η συνείδηση υπαρκτή και το PUNK ακόμα ζωντανό. Αυτό χωρίς να ομαινεί ότι η ομάδα συναυλιών και γενικότερα η DIY έκφραση της τέχνης αποκλείει άλλα είδη μουσικής ή άλλους τρόπους έκφρασης. Προχωράμε λοιπόν κάνοντας τις επιλογές μας, σεβόμενοι πάντα τις επιλογές και τις αισθάσεις κάποιων που δεν είναι πια μαζί μας, αλλά τους νιώθουμε δίπλα μας με μόνο σκοπό να εξωτερικεύουμε την ανάγκη μας για έκφραση και να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας .

Η λέξη “κανόνας ” είναι άγνωστη στο δικό μας λεξιλόγιο –έχουμε απλά επιλέξει το παιχνίδι ενάντια στην χυδαιοτητα που λέγεται ‘μουσική βιομηχανία’, με ο.νι αυτή συνεπάγεται, να το παιζουμε με τους δικούς μας όρους και στους δικούς μας χώρους!

Ένα ευχαριστώ σε όσους οκέφτηκαν, βοήθησαν, έτρεξαν, συμμετείχαν στη δημιουργία της DIY οκνής .Σε όσους κοίταξαν πιώ τους φεύγοντας για να αφίσουν αυτή την προσπάθεια σε “καλά χέρια”, σε αυτούς που κάνουν από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο (πχοληψία, επικοινωνία με μιάντες, καθηριούρησης του χώρου, αφισοκόλλησης, περιφρούρησης του χώρου εν ώρα συναυλιών κλπ), σε αυτούς που απλά έρχονται να δουν και να διασκεδάσουν, ακόμα και σ' αυτούς που κριτικάρουν, γιατί μέσω της κριτικής καλύτερης κακής την φάνουμε περισσότερο και γινόμαστε καλύτεροι.

Μετά λοιπόν από 15 χρόνια το κορυφαίκι αυτό μεγάλωσε αρκετά, ιραγματοποίησε κάποια από τα ονειρα που είχε και έκανε καινούργια. Με τη διαφορά ότι η Villa Amalias ονειρεύεται όταν είναι ζώνη.

Τέλος ,η ομάδα συναυλιών είναι ένα από τα τετραγωνάκια της οκακιέρας που λέγεται Villa Amalias. μόνο που τα άτομα που την απαρτίζουν δεν είναι πονιά κανενός!

ΠΡΟΒΑΔΙΚΟ

Ο χώρος της κατάληψης όσον αφορά την μουσική της ενασχόληση δεν ξεκινάει και καταλήγει μόνο στη διεκπεραίωση DIY μουσικών εκδηλώσεων. Το “μεγάλο σπίτι”, όπως λέει και ένα παλιό ωραίο κομμάτι, διαθέτει και αυτοοργανωμένο studio ή αλλιώς προβαδικό όπως συνηθίζουμε να λέμε στη δική μας ορολογία. Το studio είναι ανοιχτό (5μμ-12μμ)σε όσους ανθρώπους θέλουν αυτοοργανωμένα να εκφράσουν ή ακόμα και να εμπλουτίσουν τις μουσικές τους ανησυχίες Εδώ, όπως είναι επόμενο, δεν υπάρχουν οι δαπανηρές χρεώσεις ανά ώρα στον καθένα που θέλει να παίζει μουσική, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα επαγγελματικά studio της μεγαλούπολης .Το μόνο οικονομικό κόστος γι' αυτό το εγχείρημα είναι ένα ελάχιστο μηνιαίο χρηματικό ποσό που αναλογεί στο κάθε άτομο που σχετίζεται με το χώρο έτσι ώστε να καλύπτονται φθορές στα μηχανήματα και να μπορεί να σγορασθεί κάτι για τον εξπλοιασμό είτε συμπληρώνοντας είτε αντικαθιστώντας .Όλα τα άλλα που χρειάζονται έτσι ώστε το studio να είναι βιώσιμο ,να παραμένει ζωντανό και να συνεχίζει δυναμικά είναι απλά πραγματάκια, όπως σεβασμός στο χώρο και τα μηχανήματα, καθαρισμός του χώρου κλπ. Όλα αυτά γίνονται πολύ απλά απ' όλους εμάς ,γιατί εδώ, φυσικά, δεν υπάρχει ο μικροεπιχειρηματίας που θα τα φροντίσει και θα τα αναπληρώσει όλα για τους πελάτες .Εδώ, όπως σε κάθε εγχείρημα που θεωρεί τον εαυτό του αυτόνομο, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που τα μοιράζεται όλα ίσα και συλλογικά.

ΔΙΣΚΟΠΩΛΕΙΟ

Το δισκοπωλείο ή αλλιώς distro εδώ και κάμποσο καιρό βρίσκεται στο χώρο του βιβλιοπωλείου και συνυπάρχει παρί μ' αυτό. Είναι μια μικρή γωνία όπου υπάρχουν βέβαια δίσκοι, cd, έντυπο υλικό (fanzines) με παρουσιάσεις DIY σχημάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενημέρωση για την ελληνική και παγκόσμια DIY μουσική σκηνή και όχι μόνο.

Το μικρό αυτό κομμάτι όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες και τα υπόλοιπα μέρη της κατάληψης κινείται φυσικά αντιεμπορικά. Τα πράγματα δίδονται σε υψηλή κόστους και μερικά από αυτά δεν περιλαμβάνουν καν αντίτυπο.

Πέρα απ' αυτή τη συνοπική αναφορά – περιγραφή, ο άλλο μπορεί να είναι αυτό το distro; Μήπως έχει και κάποια άλλη στάση; Μήπως έχει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά; Σαφώς και έχει.

Αυτή η μικρή γωνία, όπως είπαμε και παραπάνω, δε λειτουργεί σαν κάπι το εναλλακτικό όπου ο καθένας θα μπορεί να πάρει κάτι σε πιο φθυντή υψηλή σε σχέση με άλλου ή να βρει κάτι που δε βρίσκεται σε εμπορικά διοικάδικα τύπου Metropolis. Το δισκοπωλείο δε διαθέτει υλικό που φλερτάρει με πολυεθνικές ή έχει να κάνει σε ουδίποτε με το γνωστό κερδοφόρο πλέγμα εκμετάλλευσης ονόματι μουσική βιομηχανία. Το υλικό του distro αποτελείται μόνο από αυτοργανωμένες κυκλοφορίες – προσπάθειες μουσικών σχημάτων, ανθρώπων από Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης αυτός ο “πάγκος” δεν προσφέρεται για κυκλοφορίες συγκροτημάτων που θεωρούν τους εαυτούς τους εγκαθιδρυμένους ή επιδόξους star του DIY (υπάρχουν και αυτοί) και είναι παντελώς κλειστή η πόρτα σε μιάντες που μέσω του σύχου τους και της στάσης τους φανερώνουν πράγματα όπως σεξισμός, πατριωτικές αποκλίσεις, κρυφοφασιστικές τάσεις κλπ. Όποιος/α δεν έχει πρόβλημα ή αρέσκεται σε τέτοιου είδους καταστάσεις, τότε το δισκοπωλείο της Villas δεν είναι το κατάλληλο μέρος “αγοράς” για εκείνον/η. Το δισκοπωλείο έχει επι το πλείστον μπάντες που ενδιαφέρονται, ευαισθητοποιούνται σε πολιτικοκοινωνικά ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και που εν τέλει έχουν να προσφέρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που προσφέρει το καθεστώς της σημερινής αλλοτριωμένης μουσικής.

METAMORPHOSIS

Πρόκειται για μια 3διάστατη εγκατάσταση που κατασκευάζεται στο υπόγειο, δίπλα στο χαριστικό παζάρι και κάτω από την ουναυλιακό χώρο. Θέμα του εγχειρήματος είναι η μεταμόρφωση που δύναται να υποστεί ένας χώρος μέσα από την διαδικασία της κατάληψης, (με αναφορές κυρίως στην κατάληψη στέγνη). Τα εκφραστικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ποικίλα. Προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάρτιο, με σκοπό στην ουνέχεια να βρει κάποια συμμετοχική διέξοδο.

ΧΑΡΙΣΤΙΚΟ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

(ρούχων, βιβλίων, παπουτσιών, κόμικς, δίσκων, αντικειμένων...)

Κατά νου έχουμε τη διαμόρφωση ενός χώρου όπου η απόκτηση αγαθών θα γίνεται με τη δική μας συμμετοχή, μακριά από την καθημερινότητα της κατανάλωσης, χωρίς καμία διαμεσολάβηση, πέρα από κάθε αίσθημα ιδιοτέλειας. Χαρίζοντας κάποιος πράγματα περιπτά και ξεχασμένα για τον ίδιο, δίνει αξία σε αυτά, καθώς τα παίρνει κάποιος που τα έχει πραγματικά ανάγκη. Η ενεργή συμμετοχή όλων μας (είτε παίρνοντας, είτε δίνοντας), μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας: Ένα τόπο διαμόρφωσης τέτοιων σχέσεων και σκέψεων, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από τις πλαστές ανάγκες που σε όλους μας έχει δημιουργήσει η κοινωνία της υπερκατανάλωσης και να απελευθερωθούμε από τα ιδιοκτησιακά μας συμπλέγματα.

Ας δημιουργήσουμε τη δική μας «παράδοση».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Ο χώρος του βιβλιοπωλείου ήταν από τις πρώτες λειτουργίες της κατάληψης. Πέρα από την διάδοση των ανατρεπτικών ιδεών μέσω των εντύπων που διακινούνται, στήριξε και στηρίζει και την διακίνηση αντιεμπορικών μουσικών εκφράσεων. Έχουμε επιλέξει από αυτή τη χρονιά το βιβλιοπωλείο να μην διακινεί βιβλία που προσέρχονται από εκδοτικούς οίκους που στοχεύουν στο ιδιωτικό κέρδος, θέλοντας να έχει έναν στοιχειώδη αντιεμπορικό χαρακτήρα. Κύριος στόχος του είναι να αποτελέσει ένα ακόμα ανταγωνιστικό σημείο διακίνησης ιδεών και αντιπληροφόρησης. Ταυτόχρονα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη που έχει στηριχτεί όλα αυτά τα χρόνια στις δωρεές συντρόφων ή φίλων, καθώς και στις απαλλοτριωτικές εκφράσεις σε εμπορικά βιβλιοπωλεία.

Η Θεατρική ομάδα BUFFONATA λειπουργεί τα τελευταία χρόνια στο καπίτειφρένο κάριο Λαρνάκα και Χένδεν (Villa Amalias). Αριστοριονούται στο συγκεκριμένο χώρο συνειδητά καθώς υποστηρίζει το εγχειρητικό των καταύπικων και των επειθεριακών χώρων.

Με το θέατρο ως εργαλείο και μέσο, προσπαθούμε να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα που βρίσκεται ύψων μας αλλά και μέσα μας. Κι αυτό πυροβεί να γίνεται μέσα από το δυναμικό καθέρφιτ που μας προσφέρουν οι άλλοι με το βλέμμα τους. Ακόμη να ανακατύψουμε και να εξερευνήσουμε τις διαφορετικές προσωπικότητες από μέσα μας.

Χωρίς επιφερεματικές ζογκές και την αναγνώριση ειδικών και αυθεντιών σ' αυτό που κάνουμε, η δουλειά μας είναι αυτεραρμητή και ο προβληματός για το ύφος και τη δυναμική ενός έργου θα βγει μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Πράγμα που σημαίνει ότι παραπρητής και υποδυόμενος ένα ρόλο, πρέπει να βάλουν το «εγώ» τους σε δεύτερη μοίρα. Διαδικασία που πολλές φορές έχει μεγαλύτερη αξία και από το ίδιο το έργο.

Για μας, θέατρο μπορούν να κάνουν όλοι και δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώσει πθοποιός για να συμμετέχει. Πάνω απ' όλα μετράει η διάθεση για επικοινωνία, δημιουργία και αλληλεπίδραση. Άλλωστε το θέατρο είναι κειροπιαστό και έμπρακτο. Ό,τι μαθαίνεις, το μαθαίνεις πράττοντας σε αρμονική σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Βιώνοντας στην εποχή μας

την αποθέωση των αποκομιδών και των εξιδικεύσεων, ενέργειας συγκρότησης δημιουργικότητας, σαν το Θέατρο «του οντον» ανάγκη ται και έπονηρησης οι αντίδοτοι. Σε μια πλέον μονούρη και ανέρη πραγματικότητα και ένα πράκτη περιορισμό των ευθεριών, η Θεατρική ομάδα αποκομιδεί πράξη κανινεύει την ανάγκη για επειθεριακή εκφραση και επικοινωνία. Λεν ενοιεργιζόμαστε με συγκεκριμένη τεχνική υποκριτικής ούτε πιοδεκόριστος είναι είδος Θέατρο.

Το ομαδικό για μας βρίσκεται στην ουσία και τη δύναμη ενός κειμένου απ' όπου κι αν προέρχεται από την αρχαιότητα και πολιτική ματιά για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Προθετός μας να υπερεπιδύουμε το βάθος του κειμένου, όχι με ριττοτεχνική αριθμούπα αλλά με καττηνεκτική επίκρινεα. Λνεάρτητα από τα αιολικά αποτελέσματα και την επιθυμητή επικυρία μας παράστασης, θέατρο δεν είναι μόνο η καλλιτεχνική μορφή αλλά ένας τρόπος ύπαρξης δράσης-αντίδρασης.

*BUFFONATA πάντα μια γιορτή των Μεσαίων, διάρκειας 8 ή 10 ημερών που γιούνται τον Δεκέμβριο και συνέχειε την παράδοση από το καρναβάλι των Ρωμαίων. Σ' αυτή τη γιορτή, το θέατρο πάντα η ομιλόσα δραματοποιημένη εφημερίδα των ήλων. Όθιοι συμμετείχαν και μασκαρέσονταν εγκενίς, έψηροι, αυτοκάρατορες, τοκοζήφοροι, τραπεζίτες και συγκεντρώνονταν στην πλατεία όπου οργανωνόταν ένα είδος πομπής αρκετά βίαιας εναντίον των αριστοκρατών, των πλουσίων και των αφεντάδων της εποχής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Το μάθημα ισπανικών που πραγματοποιείται εδώ και 3 χρόνια στη villa amalias δεν ξεκίνησε -ομολογούμε- από μία βιωμένη και διαμορφωμένη αντίληψη περί της αξίας και της αναγκαιότητας «δομών αυτομόρφωσης»... Ξεκίνησε από την όρεξη κάποιων να μάθουν ισπανικά και κάποιων να είναι ενεργοί μέσα σε ένα χώρο που τους... «ενέπνευσε» και που «διψάει» για δράση. Η διαλεκτική αυτή σχέση ανάμεσα στη δράση -που για να αναπτυχθεί χρειάζεται χώρο, που για να αναπτυχθεί χρειάζεται δράση κ.ο.κ.- σημαίνει, τελικά, ότι δρώντας σε ένα χώρο στου οποίους τις δυνατότητες πιστεύεις, αντλείς τη διπλή ικανοποίηση της ανάπτυξης τόσο της δράσης σου όσο και του ίδιου του χώρου. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η διαμόρφωση ενός αχρησιμοπόιητου χώρου της villa για «τάξη» ισπανικών, αποτέλεσε αξεδιάλυτο τμήμα της δραστηριότητας αυτής.

Ένα μάθημα σε ένα χώρο όπως η villa αποτελεί ένα διαφορετικό τρόπο βίωσης της γνώσης: όχι σαν εμπόρευμα, σαν «επενδύση», σαν αυτοσκοπό, σαν «εφόδιο» στο πεδίο της μάχης για επαγγελματική αποκατάσταση, μα σαν μοίρασμα, αφορμή για συνάντηση, σαν «βίτσιο» και σαν οικειοποίηση ενός ακόμη εργαλείου για επικοινωνία, δημιουργία,

«ακόνισμα του μυαλού», χρήσιμα όλα στα πολλά πεδία των πολλών μαχών που έχει να δίνει καθημερινά ο καθένας από εμάς που «κλωτσάμε» στο γερασμένο τούτο κόσμο...

Τα παραπάνω αυτομάτως σημαίνουν κι ένα διαφορετικό τρόπο μετάδοσης της γνώσης... όπου «δάσκαλος» είναι κάποιος -οποιοςδήποτε- που μπορεί να σου πει κάτι που δεν ξέρεις, για αυτό και οι ρόλοι γίνονται τόσο ρευστοί που τελικά, παύουν να υπάρχουν.

Ο απολογισμός του όλου εγχειρήματος σίγουρα δε μπορεί να βασιστεί σε λογικές αποδοτικότητας, αν και μπαίνει ένα ζήτημα σχετικά με το πόσο ... «εγγενές» είναι το «λίγο χάος» που περιβάλλει τέτοιου είδους εγχειρήματα και πού βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην αυτοκαθορισμό και την έλλειψη σεβασμού, στην απλή ασυνέπεια και την πλήρη αδιαφορία, στο «θέλω να» και «πρέπει να»... Τέτοιου είδους εγχειρήματα, όταν αυτοί που τα πλαισιώνουν περάσουν αυτά τα όρια, απλά... πεθαίνουν και καλά κάνουν αφού έχουν πια χάσει το νόημά τους (που συχνά έχει να κάνει περισσότερο με τα «μέσα», παρά με το «σκοπό»).

Άλλωστε το κάνουμε (και) για να γουστάρουμε, έτσι δεν είναι;

ΤΟ ΣΤΕΚΙ

που μας αικανολούν ανάγονται σε ζητήματα
στο υπόβαθρο σ' αυτές αποδεικνύμαστε λιγότερο
ειδικό από ότι σε αυτά τα ζητήματα του «κοινωνικού
ανταγωνισμού».

-Γιατί, τελικά, ίσως η ίδια η ύπαρξη των
αυτοδιαχειριζόμενων χώρων δεν είναι τίποτα
παραπάνω από μια - καθημερινή μεν, φεγγιά-
ματιά στην ουτοπία.

-Γιατί, μπορεί, όπως ειπώθηκε και παραπάνω,
να μην υπάρχουν τεχνητοί παράδεισοι στην
ισοπεδωτική μεγάπολη και ίσως να μη μπορούμε
να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά μπορούμε να
προσπαθήσουμε καθημερινά να διαμορφώσουμε
τις σχέσεις μας με οδηγό τον κόσμο που
φανταζόμαστε.

Αυτό είναι και το ζητούμενο για τη Villa. Το πώς
στο αυτό το χώρο θα σπάζουν οι ρόλοι «δράστη» -
«θεατή». Ή αν καθένας θα διαλέγει το οόλο που θέλει
να πάρει.

Το με ποιες διαδικασίες ο επισκέπτης θα
συμμετέχει στα πάντα, από το καθάρισμα μέχρι
την περιφρούρηση του χώρου. Και, τελικά, το
πώς θα δράσουμε συλλογικά στην πόλη μέσα
από τη γνωριμία, την ουσιαστική επικοινωνία
και τη δημιουργία σχέσεων αλληλοβοήθειας κι
εμπιστοσύνης.

Η προθεσή μας, ανοίγοντας ένα στέκι, είναι
όχι μόνο να στεγάσουμε τις δικές μας ανάγκες
για έκφραση και επικοινωνία, αλλά και να
προωθήσουμε μέσα σε αυτό το χώρο, έναν
διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης, αντιθετικό
από τη σύγχρονη καταναλωτική και ελεγχόμενη
δραστηριοποίηση του ανθρώπου της μητρόπολης.
Γνωρίζουμε ότι κι εμείς είμαστε παιδιά της
εποχής της εξατομίκευσης, και είναι συχνά δύσκολο
να είμαστε όσο ανοιχτοί και επικοινωνιακοί θα
θέλαμε. Συνειδητοποιώντας και συζητώντας τις
αντιφάσεις μας, συνεχίζουμε αυτό το εγχείρημα,
πιστεύοντας ότι τέτοιοι χώροι, εν δυνάμει,
αποτελούν ενίστε πυρήνες αντίστασης και δράσης
ενάντια στην καταναλωτική κοινωνία και τον
ολοκληρωτισμό της εποχής μας. Ένας χώρος
όπου οι ανθρώποι συνευρίσκονται και συζητούν
για ουσιαστικά ζητήματα της κοινωνίας και του
απόμου, και όχι για το ποιο είναι το τελευταίο
μοντέλο κινητού ή αυτοκινήτου, είναι ήδη ένα
πρώτο βήμα. Αυτό βέβαια δεν μας αρκεί. Η
επιθυμία μας, γενικότερα, είναι να δημιουργούμε
πόλους αντίστασης στην κυριαρχη τάξη πραγμάτων,
χώρους όπου μπορούν να παραχθούν ιδέες και
προτάσεις, με σκοπό τη ρήξη και την καταστροφή
του υπάρχοντος καθεστώτος εκμετάλλευσης, και τη
δημιουργία μιας ελεύθερης κοινωνίας.

Η ιστορία του στεκιού-καφενείου της Villa είναι
μια ιστορία καθημερινότητας αρκετών ανθρώπων.
Είναι μια ιστορία πολύμορφη, ρευστή (από όυ
διαμορφώνεται συνεχώς), που αγνοείται όλων των
ειδών τα πάθη και τις αδύναμίες των ανθρώπων
που συμμετέχουν. Σαν τέτοιας μετατρέπεται
δύσκολο να αναλυθεί, ακόμα και να περιγραφεί. Θε
προσπαθήσουμε ωστόσο να περιγράψουμε τα γενικά
χαρακτηριστικά του.

Το στέκι έχει λειτουργήσει σαν καθημερινής της
κατάληψης αλλά και του «χώρου γενικότερα.
Τα «πάνω» και τα «κάτω» του διατηρούνται
ασύνδετα με το «χώρο» αυτού. Οι διαδικασίες είναι
οι αλλαγές του μέσα στα 15 χρόνια λειτουργίας
του. Φτιαγμένο από «πάνω» και «κάτω» της
του '90, κληρονόμησε την «αστρομάυρη»,
"no future" αισθητική των «μπαμπάδων» του:
τεράστιες νεκροκεφαλές- πρόβαλλαν σε κάθε
τοίχο (ζωγραφιστές, μην τρελαθούμε), ενώ το
κασετόφωνο έπαιζε στο διαπασών ήχους των
Dead Kennedys και των Discharge... Η θέληση
για «άνοιγμα» προς την κοινωνία (ή τουλάχιστον
προς ένα υγιές κομμάτι της) και η ανάγκη να
προαχθεί μέσα από το στέκι μια ανατρεπτική
κουλτούρα (που, βέβαια, έχει να κάνει περισσότερο
με κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες, λογικές και
πρακτικές και λιγότερο με μουσικά ή εμφανισιακά
γούστα), άρχισαν να αλλάζουν και το αισθητικό
μέρος της υπόθεσης: οι τοίχοι ζωγραφίστηκαν με
πολύχρωμα graffiti και σχέδια και το διατηρώνταν
άρχισε να παίζει μουσική για όσο το δυνατό
περισσότερα αυτιά, σε ένταση που να μην ενοχλεί
την επικοινωνία.

Όσο για την ανατρεπτική κουλτούρα που λέγαμε,
εδώ χωράει πολύ κουβέντα.
Το στέκι της Villa λειτουργεί για χρόνια ως
χώρος αντιτηροφόρησης, επικοινωνίας,
αυτοοργανωμένης έκφρασης και δημιουργίας.
Έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδηλώσεις και
συζητήσεις διαφόρων συλλογικοτήτων κι έχει
δεχτεί χιλιάδες επισκέπτες. Κι ούμως, ακόμα και
στις καλύτερες περιόδους του, άφηνε πάντα τους
καταληψίες ανικανοποίητους.

-Γιατί, στα εγχειρήματα της καθημερινότητας
(όπως τα αυτοδιαχειριζόμενα στέκια), έρχεται
κανείς αποδείξει στην πράξη τη συνέπεια των ιδεών
που ευαγγελίζεται. Το πόσο «συλλογικά» λειτουργεί¹
κάποιος π.χ., δε μπορεί να φανεί σε μια αφίσα. Στην
καθημερινή πρακτική όμως σίγουρα θα φανεί, αργά
ή γρήγορα...

-Γιατί, τελικά, όλα τα κοινωνικοπολιτικά

«Πλέω προς εσένα, προς εσένα, φάλαινα, που όλα τα καταστρέφεις, αλλά δεν κατακτάς τίποτα' ως το τέλος θα παλεύω μαζί σου' μέσα από την καρδιά της κόλασης θα σε καρφώνω από μίσος, πάνω σου θα αφήσω την τελευταία μου πνοή. Βούλιαξε όλες τις κάσες και όλες τις νεκροφόρες στην ίδια λιμνούλα σου! κι αφού καμιά από δάντες δεν μπορεί να τινά δικιά μου, θα σέρνομαι λοιπόν ξοπίσω σου και θα γίνομαι κορμάια, όσο θα σε κυνηγάω, αν και δερένος πάνω σου, καταραμένη φάλαινα!

Ετοιμάστε την τελευταία σας μέρα!

«μόριπο νυκ» Χ.Μέλβιλ.

Δεμένοι πάνω στο σύγχρονο κήτος, αυτό το αξεδιάλεχτο σύμπλεγμα μαύρης αρχιτεκτονικής, απρόσωπων σχέσεων, δοσμένου πολιτισμού, πλαστών εικόνων, χρήματος, κι άλλου χρήματος, κανόνων κι άλλων κανόνων, ζώντας δηλαδή με τον τρόπο που χωρίς επιλογή ζεις σε μία μητρόπολη, οι αντιφάσεις και οι αδυναμίες είναι «εκ της γεννήσεως». Το αέναο κυνήγι της ζωής έναντι της επιβίωσης, έχει δύσβατα εμπόδια. Πειραματίζομενοι ταυτόχρονα σε ένα εγχείρημα που με μεγαλεπήβολους στόχους προσπαθεί να διαμορφώσει κοινωνικούς νεωτερισμούς με πολιτικούς όρους, τα πράγματα είναι πολύ φυσικό να έχουν μεγάλες δυσκολίες και να γίνονται πολλές φορές μαντάρα. Χωρίς διάθεση για δικαιολογίες δε νομίζουμε ότι είναι εύκολο να απελευθερώσεις και πολύ περισσότερο να διατηρήσεις στην καρδιά της Αθήνας **ένα χώρο που προσπαθεί ταυτόχρονα να:**

α) συνθέσει όρους διαβίωσης και συν-λειτουργίας σε ένα πλέγμα σχέσεων που διαμορφώνεται από την αρχή. Ούτε ιεραρχίες, ούτε εξουσίες, ούτε αρχηγοί, ούτε άντρες-γυναίκες, ούτε παλιοί και πιταρίκια, κ.ο.κ. Και με τα «ούτε» ξεμπερδεύεις εύκολα, στα «αλλά» είναι η δυσκολία. Οι νέες σχέσεις που πρέπει να διαμορφωθούν σε μια κατάληψη, δοκιμάζονται κάθε λεπτό. Ταυτόχρονα κάποιοι φεύγουν, κάποιοι άλλοι έρχονται, αλλά η σύνθεση είναι πάντα πολυπληθής, και το πλέγμα που λέγαμε πάντα πολυδιάστατο. Αυτή η ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων είναι που δίνει ανά καιρούς διαφορετικά χαρακτηριστικά στο εγχείρημα, άλλες φορές το ανεβάζει, άλλες όχι, άλλες το πηγαίνει κάπου, άλλες το αφήνει να αδρανεί. Να σας πούμε την αλήθεια δεν το βλέπουμε για κακό. Η συγκεκριμένη κατάληψη αναγνωρίζει την έλλειψη ενεργητικότητας που ανά καιρούς έδειξε. Αυτό από μόνο του είναι κάτι. Η (εκούσια) μη λειτουργία μιας κεντρικής πολιτικής ομάδας το εξηγεί. (Οι πολύχρονες και βαθιές συντροφικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει το δικαιολογεί).

β) δημιουργήσει τρόπους λειτουργίας και να διαπραγματευτεί θέματα χωρίς ουσιαστικά ιστορικό προηγούμενο. Η κατάληψη της Αχαρνών ανήκει στην «φουρνιά» των καταλήψεων των αρχών του 90. Μία πρακτική που ενώ στις χώρες του εξωτερικού είχε μεγάλη απήχηση, στην ελλάδα δεν παρατηρήθηκε τέτοιο

τύπου εφαρμογή(ανταπόκριση). Παλαιότεροι κατειλημμένοι χώροι (Βαλτετσίου εξάρχεια, Βίλα Στέλλα Νέο Ηράκλειο) είχαν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελούνταν από διαφορετικούς ανθρώπους από αυτές που σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε για το 89-90 «καταλήψεις των εξαρχείων». Σε αυτές βάζουμε τη Βίλα, την Κεραμεικού, τη Λ.Καραγιάννη, τη Φυλής και Φερών, τη (νέα) Ασκληπειού, την Χαριλάου Τρικούπη. Οι συνθήκες που βίωναν ήταν πρωτόγνωρες, και η εμπειρία περιορισμένη. Σε αυτό προσθέστε και την έντονη πολιτική χροιά και εύκολα θα καταλάβετε ότι η φράση «εσωτερικός κανονισμός» δεν ήταν και η πιο δημοφιλής.

Στηριζόμενα τα «σπίτια» στις δικές τους λοιπόν δυνάμεις και λογικές πηγαίνουν ψάχνοντας.

γ) έχει μια πολυεπίπεδη λειτουργία. Με βασική παράμετρο την έκφραση, υπάρχει το περιβόλτο συναυλιαδικού, το στέκι, ομάδες που λειτουργούν για θεατρικά, προβολές, εν πάσῃ περιπτώσει πράγματα που πρέπει να οργανωθούν, να συμφωνηθούν, να περιφρουρηθούν μέσα από συνελεύσεις και διαδικασίες κινηματικές. Αυτά γίνονται ταυτόχρονα, υπάρχουν δηλαδή ομάδες που συναποφασίζουν για ένα χώρο που τον διαχειρίζονται όλοι.

Ο χώρος εξάλλου δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους ανθρώπους της κατάληψης. Σαν «απελεύθερος» χώρος στο κέντρο της Αθήνας δεν θα είχε καμία πολιτική-κινηματική αξία αν δεν μπορούσε να φιλοξενήσει κουβέντες, ομαδοποιήσεις, εκδηλώσεις από ανθρώπους του ίδιου χώρου, που σέβονται την κατάληψη. Μόνιμη παράμετρος παρά την αυξομείωση των εντάσεων ανάλογα με τα γεγονότα είναι η αυτοπειρφρούρηση. Είτε από οποιουσδήποτε εξωτερικούς κινδύνους (μπάτσοι, παρακρατικοί, λιώματα κ.λ.π.) είτε από τις δικές μας αβλεψίες ή λάθος εκτιμήσεις. Η αυτοπειρφρούρηση δεν είναι μανία, είναι απαραίτητο μέτρο.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι προφανές το δύσκολο του εγχειρήματος. Επόμενο είναι σε τέτοιου είδους πολυσχιδή σχήματα να υπάρχουν αδυναμίες αλλά και αντιφάσεις. Τίποτα από αυτά δεν περνάει «αέρα» και η καλόπιστη κριτική είναι απειρώνας προτιμότερη από την κολακεία. Δεν μπορούν να προβλέπονται όλα, δεν μπορεί να ξεπερνούνται όλα, δεν μπορεί να είναι όλοι ευχαριστημένοι.

Ο αναμάρτητος ας βάλει καμιά πέτρα για την στέγη.

ΕΝΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΣΤΙ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΠΙΤΙ...

Όλοι μας μοιραζόμαστε το δραμα του μεγάλου σπιτιού. Είναι παντού γύρω μας, μέσα μας, στα δνειρά μας, ένα μέρος δικό μας δύος οι επιθυμίες πραγματοποιούνται, δύος ζούμε και αγαπάμε μαζί, δύος οι διαφορετικές εκφράσεις του εαυτού μας ενώνονται για ένα σκοπό.

Είναι ένα δνειρό που αρχίζει από την παιδική ηλικία, στα παιχνίδια και τη φαντασία μας, το μεγάλο σπίτι δύος λειτουργούμε δύοι σαν ένας, αλληλοεξαρτώμενοι αλλά αυτόνομοι. Ένα μέρος δύος μπορούμε να αλλάξουμε τους άδλους μας, να γίνουμε οποιοιδήποτε θέλουμε να είμαστε. Είναι ένα δνειρό, το οποίο δύος δύλα πράγματα από την παιδική μας ηλικία, πεθαίνει καθώς μεγαλώνουμε, καθώς η κοινωνία μας σπρώχνει στην απομόνωση. Φιλιώνουμε τις επιθυμίες μας για να γίνουμε καινωνικά αποδεκτοί και αποτραβίδυμαστε σε μικρά σκοτεινά κουτιά ψάχνοντας για μια ψεύτικη ασφάλεια στην απομόνωση. Κλειδωνύμαστε ο ένας από τον δύλο, και τρέμουμε δταν χτυπεί η πόρτα. Φοβόμαστε να ανοιχτούμε στον ίδιο μας την εαυτό, πόσο μάλλον να ανοιχτούμε στους δύλους.

Είμαστε μια αιώδη νέων εργαζομένων και φοιτητών που εδώ και τρεις μήνες (25-10-89) καταλάβαμε το για 8 χρόνια εγκατελειμένο κτίριο της οδού Αμαλίας 56, ένα από τα πολλά ακατοίκητα κτίρια του υπόστειου ιδρύματος. Αυτό το σπίτι μας δίνει τις προοπτικές να καλύψουμε το στεγαστικό μας δικαίωμα που στην αθήνα του 1990 έχει γίνει ευπόριο και μένο εκμετάλλευσης από τους οικονομικά ισχυρούς και μόνο. Πιστεύουμε δτι η κατοικία είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός. Κανείς δεν μπορεί να κρίνει αν σου αξίζει ή δεν να νοικιάσεις ένα σπίτι κρίνοντάς σε από την εξωτερική σου εμφάνιση, τον τρόπο ζωής σου, την έθνικότητά σου, την οικονομική σου επιφάνεια κλπ. Όμως οι ιδιοκτήτες έχουν ανάγκει τους εαυτούς τους σε ρυθμιστές της ζωής μας (από)φασίσαντας πόσα παιδιά πρέπει να έχει ο νοικάρως τους, πόσα ζώα, αν θα είναι φοιτητής ήδη, ρυθμίζοντας ακόμα και τις σχέσεις μας.

Σαν απόντηση σε δύο αυτά και στην απομόνωση που πρωθεί η ζωή στα διαμέρισματα, αποφασίσαμε να ζούμε συλλογικά, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και να δώσουμε μια υγιή διέξοδο στις πολιτιστικές ανάγκες, τόσο τις δικές μας δύο και μιας ολόκληρης γεολαΐας, μακριά από τα ναρκωτικά, μακριά από τις υποτιθέμενες "διασκεδάσεις" (υπαρ, καφενεία, ηλεκτρονικά), μακριά από τα άσκιατα υποκατάστατα που μας δίνουν.

12 Γενάρη 1990
Οι Καταληψίες της Λ. Αμαλίας 56