

Αυτοδιεύθυνση στην πόλη



Κοινωνίας: ένα δργανο της οικονομίας
Εξεγερτικός αφορμαλισμός: η ιδεολογία
του μεταμοντέρνου αναρχισμού
Κοινωνικός αναρχισμός
Οι υποκειμενικές ρίζες του επαναστατικού
προτάγματος (Κ. Καστοριάδης)

“Δεν μπορούμε ούτε μια συγμή να αφήσουμε να γίνει πιστευτό ότι τα άρθρα ενός πολιτικού προγράμματος περιέχουν το μυστικό της μελλοντικής ελευθερίας της ανθρωπότητας. Δεν έχουμε κανένα Ευαγγέλιο της ελευθερίας να διαδώσουμε, γη της επαγγελίας να δείξουμε να λάμπει στον ορίζοντα, βιβλίο να προτείνουμε, που η ανάγνωσή του θα έβγαζε από τον κόπο να ψάξει κανείς την αλήθεια για λογαριασμό του.”

Κοινωνία: ένα όργανο της οικονομίας

Σις συνδήκες που επικρατούν στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική ζωή, τείνουμε να θεωρούμε ως αυτονόητη και δεδομένη της ύπαρξη της αγοράς. Σιη συντριπτική πλειονότητα των αναλύσεων και των θεωριών που διατυπώνονται καθημερινά, αυτή παρουσιάζεται ως μια αναπόφευκτη μορφή, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να μοιάζει υπαγορευμένη από κάποιο φυσικό νόμο εγγεγραμμένο στα ανθρώπινα γονίδια ο οποίος διέπει και καθορίζει την ανθρώπινη δραστηριότητα. Εξαιρετικά στιάνες είναι οι αναφορές που γίνονται στο γεγονός ότι η αγορά, με τη μορφή με την οποία η γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή ως οικονομία της αγοράς, αποτελεί μια ιστορική δημιουργία και μάλιστα σχεικά πρόσφατη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το κρίσιμο σημείο το οποίο αποσιωπάται με συνέπεια και συνειδητά από τους ιδεολόγους και τους απολογητές του σημερινού συστήματος είναι το ότι παρά το γεγονός ότι αγορές υπήρχαν από παρά πολύ παλιά σις ανθρώπινες κοινωνίες, εντούτοις οι αγορές αυτές δεν καιείχαν κεντρική δέση σε καμιά κοινωνία πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Έισι, όπως σημειώνει ο Karl Polanyi στο βιβλίο του *The Great Transformation*:

“Πριν από την εποχή μας, δεν υπήρξε καμιά οικονομία που να εξερχόταν, έσω και’ αρχήν, από υς αγορές... Αν και ο θεσμός της αγοράς αποτελούσε αρκετά κοινό φαινόμενο από την ύστερη Λίδινη Εποχή, ο ρόλος της δεν είχε παρά δευτερεύουσα σημασία για την οικονομική ζωή... Ενώ η Ιστορία και εθνογραφία γνωρίζουν διάφορα είδη οικονομιών, τα περισσότερα από τα οποία περιελάμβανον το θεσμό της αγοράς, δεν γνωρίζουν καμιά οικονομία, πριν από τη δική μας, που να ελέγχεται και να ρυθμίζεται, έσω καιά προσέγγιση, από υς αγορές... Όλα τα γνωστά σε εμάς οικονομικά συστήματα μέχρι το τέλος του φεουδαλισμού στη Δυτική Ευρώπη ήταν οργανωμένα με βάση υς αρχές είτε της αμοιβαιότητας είτε της αναδιανομής είτε της οικιακής οικονομίας (δηλαδή παραγωγή για προσωπική χρήση) ή κάποιου συνδυασμού των τριών.”

Σύμφωνα με μια από τις έγκυρες σύγχρονες αναλύσεις για το δέμα αυτό (βλ. Τ. Φωτόπουλος, *Προς μια Περιεκτική Δημοκρατία*, εκδ. Καστανιώτης), “το κρίσιμο σημείο που διαφοροποιεί την οικονομία της αγοράς από όλες υς προηγούμενες οικονομίες (σις οποίες οι αγορές ήταν επίσης αυτορυθμιζόμενες, μιας και όλες οι αγορές τείνουν να παράγουν αιμές που να εξισώνουν την προσφορά με τη ζήτηση) είναι το γεγονός ότι,

για πρώτη φορά σιην ανθρώπινη ιστορία, αναλύθηκε ένα αυτορυθμιζόμενο **σύστημα αγοράς** –ένα σύστημα στο οποίο αναπτύχθηκαν αγορές ακόμα και για τα μέσα παραγωγής, δηλαδή την εργασία, τη γη και το χρήμα. Η ανάδυση της οικονομίας της αγοράς προκάλεσε θεσμικό διαχωρισμό της κοινωνίας σε οικονομική και πολιτική σφαίρα και τη σταδιακή αυτονόμηση της πρώτης από τη δεύτερη. Έισι, για πρώτη φορά οι βασικές οικονομικές σχέσεις, δηλαδή ο παράγεια, πώς παράγεια, για ποιον παράγεια και πώς καιανέμεια, ιποθετικά στον αυτόματο μηχανισμό της αγοράς, ενώ σ’ όλη την μέχρι τώρα ανθρώπινη ιστορία, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με κριτήρια εξωοικονομικά, με κριτήρια που βασίζονται σις κοινωνικές σχέσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον Polanyi, “η κοινωνία λειτουργεί ως εξάριτημα της αγοράς”. Με το διαχωρισμό της κοινωνίας σε οικονομική και πολιτική σφαίρα πραγματοποιείται μια μεγάλη αναπτυροφή: “ανιι η οικονομία να έχει υς ρίζες σις κοινωνικές σχέσεις..., οι κοινωνικές σχέσεις έχουν υς ρίζες τους στο οικονομικό σύστημα”.

Έισι, με το διαχωρισμό αυτό και σε συνδυασμό με την εμπορευματοποίηση των μέσων παραγωγής δηλαδή της γης, της εργασίας και του χρήματος, ιεδήκε σε κίνηση μια διαδικασία άρσης του κοινωνικού ελέγχου από υς αγορές. Αυτή ακριβώς η διαδικασία άρσης των κοινωνικών ελέγχων χαρακτηρίζει τη διαδικασία αγοραιοποίησης, δηλαδή τη διαδικασία που τείνει να μεταιρέπει όλα τα αγαθά και όλες υς υπηρεσίες σε εμπορεύματα και τους ανθρώπους σε απλούς καιαναλωτές.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι με την ανάδυση της οικονομίας της αγοράς και την έναρξη της διαδικασίας αγοραιοποίησης και τη συνακόλουθη αυτονόμηση της οικονομίας που επέφεραν, δημιουργήθηκαν νέες αξίες και νέα κριτήρια για την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έισι, η οικονομική δραστηριότητα αιποκιά κυρίαρχη δέση. Αυτό σε ιδεολογικό / θεωρητικό επίπεδο τεκμηριώνεται στον ισχυρισμό ότι σιώχος της οικονομικής δραστηριότητας είναι η ευημερία. Η ευημερία με τη σειρά της ιαυτίζεται με ένα οικονομικό μέγιστο ή άριστο ή το οικονομικό αυτό μέγιστο θεωρείται ιουλάχισιον ως η αιπολύτια αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία αυτή. Επόμενο λοιπόν είναι, στο πλαίσιο αυτό, να επικρατεί η αιπόψη ότι κεντρικός σιώχος της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανθρώπινης κοινωνίας δεν είναι άλλος από την αιπεριόριση και συνεχή ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας και των παραγωγικών δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται, από το Διαφωτισμό και τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, μια ιδεολογία ανάπτυξης η οποία παίζει

ένα νομιμοποιητικό ρόλο σε σχέση με την οικονομία ανάπτυξης που εγκαθιδρύθηκε με την ανάδυση της οικονομίας της αγοράς ως αποτέλεσμα της επιδίωξης του οικονομικού μέγιστου / βέλιστου (οικονομική αποιελεσματικότητα) και του ανταγωνισμού στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της οικονομικής αποιελεσματικότητας και ανάπτυξης, απαιτείται περαιτέρω καταμερισμός της εργασίας, εξειδίκευση και επέκταση της αγοράς. Στην επίτευξη του στόχου αυτού σημαντικός είναι ο ρόλος της τεχνολογίας, η οποία ασφαλώς διαμορφώνεται με ανάλογο τρόπο. Κύριο αποτέλεσμα της οικονομίας της ανάπτυξης, σε συνδήκες ιδιωτικού ελέγχου των πλουτοπαραγγικών πηγών και των μέσων παραγωγής, είναι η συγκέντρωση της οικονομικής δύναμης στα χέρια μας οικονομικής ελίτ.

Αυτό συνιελέστηκε στα πρώτα στάδια της αγοραιοποίησης, δηλαδή κατά τη βιομηχανική επανάσταση και μέχρι την εισαγωγή της υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας, μέσω της μαζικοποίησης της παραγωγής σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες για τη δημιουργία "οικονομιών μεγάλης κλίμακας". Σήμερα όμως, σε μια προχωρημένη φάση της διαδικασίας αγοραιοποίησης, η συγκέντρωση της οικονομικής δύναμης πραγματοποιείται δια της "απομαζικοποίησης" και της διαφοροποίησης της παραγωγής, καθώς στις συνδήκες διεθνούς ανταγωνισμού απαιτείται η παραγωγή μικρών ποσοτήτων προϊόντων υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης. Ενιούτοις, αυτή η απομαζικοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται ως αποκέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον παραμένει γεγονός ότι σήμερα 500 πολυεθνικές επιχειρήσεις παράγουν τα 2/3 του παγκόσμου εμπορίου.

Πέρα όμως από αυτές τις συνέπειες της οικονομίας της ανάπτυξης σε σχέση με τη συγκέντρωση της οικονομικής δύναμης και τους κοινωνικούς διαχωρισμούς και ανισότητες που αυτή συνεπάγεται, η οικονομία της ανάπτυξης έχει καταστροφικές συνέπειες και σε οικολογικό επίπεδο. Έτσι, η δυναμική "ανάπτυξη ή θάνατος" και η φαντασιακή σημασία της κυριαρχίας πάνω στη φύση που επικράτησε εδώ και δύο περίπου αιώνες, έχει επιβαρύνει σε μέγιστο βαθμό το περιβάλλον με την αφαίμαξη και την αλόγιστη χρήση των φυσικών πλουτοπαραγγικών πόρων και έχει οδηγήσει στη ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας ζωής της μεγάλης πλειονότητας των καιοίκων του πλανήτη. Κι αυτό γιατί, είναι εύλογο και προφανές, λόγω της συγκέντρωσης της οικονομικής δύναμης, ότι οι συνέπειες της περιβαλλονικής υποβάθμισης κατανέμονται και αυτές εξίσου άνισα, εις βάρος φυσικά των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.

Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό, προκειμένου να δούμε το μέγεθος

της αιτόλυτης επικράτησης της οικονομίας και της ιδεολογίας της ανάπτυξης, να επισημάνουμε το γεγονός ότι ακόμα και ο μεγάλος ανιπάλος της οικονομίας της αγοράς στα τέλη του 19ου και τον 20ο αιώνα, ο σοσιαλισμός και η οικονομία του σχεδιασμού, υιοθέτησε πλήρως την ιδεολογία της ανάπτυξης και προσπάθησε να εφαρμόσει μια "σοσιαλιστική οικονομία της ανάπτυξης". Έτσι, για το μαρξισμό, την επίσημη ιδεολογία του "υπαρκτού σοσιαλισμού", σιγά σιγά είναι η απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, καθώς αυτή είναι η προϋπόθεση για να φτάσουμε σε μια καιάσιαση μειασπάνης, που είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του ανώιατου σταδίου ανάπτυξης, του κομμουνισμού. Δεν είναι λοιπόν καδόλου τυχαίο ότι η οικολογική καταστροφή που πραγματοποίησε στις χώρες του "υπαρκτού σοσιαλισμού" δεν ήταν καθόλου μικρότερη από αυτήν που συνιελέστηκε και εξακολουθεί να συνιελέστηκε στη φιλελεύθερη Δύση.

Αλλά και σε καθαρά οικονομικό επίπεδο, θα λέγαμε ότι ήταν ακριβώς αυτή η υιοθέτηση της οικονομίας της ανάπτυξης που οδήγησε στην κατάρρευση του "υπαρκτού σοσιαλισμού". Κι αυτό γιατί ο συνδυασμός οικονομίας του σχεδιασμού - οικονομίας της ανάπτυξης δεν μπορούσε να είναι οικονομικά αποιελεσματικότερος από το συνδυασμό της αγοράς - οικονομίας της ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, η οικονομία του σχεδιασμού δεν μπορούσε να προσεγγίσει τα επίπεδα μεγιστοποίησης της οικονομικής ανάπτυξης που μπόρεσε να επιτύχει η δυυική οικονομία της αγοράς. Και στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενώ η φιλελεύθερη οικονομία της ανάπτυξης προέκυψε από ανικειμενικούς παράγοντες, από την ανάδυση δηλαδή του συστήματος της οικονομίας της αγοράς, τη διαδικασία αγοραιοποίησης και αυτές συνδήκες ανταγωνισμού, η σοσιαλιστική οικονομία της ανάπτυξης υπήρξε περισσότερο μια υποκειμενική επιλογή που βασίστηκε στην ταύτιση, από το μαρξιστικό φαντασιακό, της προόδου με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή με την υιοθέτηση της ιδεολογίας της ανάπτυξης.

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, η διαδικασία αγοραιοποίησης έχει πάρει διαφορετικούς ρυθμούς. Μια σειρά ανικειμενικών παραγόντων (απορύθμιση και απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίου, των εμπορευμάτων και της εργασίας, εισαγωγή υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας, η ίδια η δυναμική της αγοράς για μεγιστοποίηση της οικονομικής αποιελεσματικότητας σε συνδήκες υψηλού ανταγωνισμού) και υποκειμενικών παραγόντων (εσκεμμένες πολιτικές αποφάσεις για περικοπή των δημοσίων δαπανών, εγκαιάλειψη της δέσμευσης για πλήρη απασχόληση

κλπ) οδήγησαν σε μια διεθνοποίηση της οικονομίας με την έννοια όυ οι οικονομικές πολιτικές των κυβερνήσεων και η αναπαραγωγή της ίδιας της οικονομίας της ανάπτυξης καθορίζονται πλέον από τη διασυνοριακή κίνηση των εμπορευμάτων και του κεφαλαίου. Το γεγονός αυτό έθεσε νέα δεδομένα σε σχέση με το ρόλο του κράτους σια πλαίσια της διεθνοποιημένης οικονομίας. Έισι, παρατηρήθηκε μια σταδιακή ως δρασική περιστολή των δυνατοτήτων του κράτους σε σχέση με τη διαμόρφωση της οικονομικής του πολιτικής. Θα λέγαμε όυ σιην πραγματικότητα πρόκειται για μια απώλεια της οικονομικής κυριαρχίας του κράτους. Εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό, εάν αναλογιστούμε αιτώλως όυ με την απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου, παρέχονται αναρίθμητες δυνατότητες άσκησης πίεσης σε μια συγκεκριμένη εδνική οικονομία, εφόσον μια μαζική εκροή κεφαλαίου από αυτήν μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρόταιη κρίση, ασκώντας μεγάλη πίεση ση δανειοληπτική ικανότητα και σιην αξία του νομίσματος ενός κράτους.

Έισι, το κράτος δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να ειμβάλλει συνδήκες ελκυσικές για υς αγορές κεφαλαίου προκειμένου να προσελκύσει μεγάλα επενδυσικά κεφάλαια που σε τελική ανάλυση είναι απαραίτητα για την ίδια του την επιβίωση. Και αυτός ακριβώς φαίνεται να είναι ο νέος οικονομικός ρόλος του κράτους: δημιουργία και διαιτήρηση ενός ελκυσικού περιβάλλοντος για υς επιχειρήσεις. Και κονιά σ' αυτό δεν θα πρέπει φυσικά να ξεχνάμε τον πάγιο καιασιαλικό ρόλο του κράτους. Με το μονοπώλιο της βίας, καλείται να καιασιείλλει για ακόμα μια φορά σιην ιστορία υς όποιες κοινωνικές ανυδράσεις προκαλούν οι συνδήκες ενεινόμενης εκμετάλλευσης που δημιουργούνται σιη νέο διεθνοποιημένο σκηνικό.

Δεν μπορούμε βέβαια εδώ να παραλείψουμε και μια αναφορά σιο ρόλο των σχεικά νέων υπερεδνικών οργάνων που δημιουργήθηκαν με σκοπό τη διαιτήρηση των νέων συνδηκών που είναι απαραίτητες για την οικονομία της αγοράς σιην επιδίωξη του οικονομικού μέγιστου και για τη διαιτήρηση της ομαλής και απρόσκοτης λειουργίας της. Έισι, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η NAFTA, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν δεσμούς που έχουν έναν καθοριστικό ρόλο για την εγκαθίδρυση και την εδραίωση των νέων συνδηκών. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όυ αυτοί οι υπερεδνικοί δεσμοί έχουν και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναν μια εδνικής κυβέρνησης. Είναι απαλλαγμένοι από οποιονδήποτε κοινωνικό έλεγχο καθώς δεν υπάρχει καμά δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πίε-

σης πάνω τους.

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να ιονίσουμε όυ σιόχος αυτού του κειμένου δεν είναι σε καμά περίπτωση η διαιτήση μιας καινούργιας πρόσισης για τη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς ούτε καν μια ενδελεχής και λεπιομερώς τεκμηριωμένη σκιαγράφηση και ανάλυσή της. Κάι τέτοιο θα απαιτούσε χρόνο, χώρο και επάρκεια που δεν διαθέτουμε. Άλλωστε τέτοιες αναλύσεις (έσιω και λίγες) έχουν δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία για μια είναι να επισημάνουμε την ιστορικότητα του συστήματος της οικονομίας της αγοράς και της συνακόλουθης οικονομίας της ανάπτυξης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνειδητοποιήσουμε όυ πρόκειται για την επέκτιαση της διαδικασίας αγοραιοποίησης που έχει συγκεκριμένο χρονικό σημείο εκκίνησης και αποτελεί μια ιστορική δημιουργία και όχι μια φυσική και αναγκαία εξέλιξη της ιστορίας της ανθρώπινης και κοινωνικής δραστηριότητας.

Και η σημασία της συνειδητοποίησης αυτού του γεγονότος έχει να κάνει με το όυ σιην πραγματικότητα, εάν ειδωθεί από μια αναρχική / αυτόνομη προσωπική, ο ανύπαλός μας παραμένει ο ίδιος εδώ και δύο τουλάχιστον αιώνες: η ζένωση και η ειερονομία. Διόυ σιη βάση της ζένωσης και ειερονομίας που βιώνουμε σήμερα, με τη διαδικασία αγοραιοποίησης να έχει εισβάλλει και να διαπερνά κάθε πλευρά της ζωής (την παραγωγή, την οικογενειακή ζωή, υς κοινωνικές σχέσεις, τον ελεύθερο χρόνο, την εκπαίδευση, υς προσωπικές σχέσεις, την ιέχνη και ούια καθεξής) δεμελιώνοντας ως μοναδικό κίνητρο της ανθρώπινης δραστηριότητας το οικονομικό κίνητρο, ενσαρκώντας έσι τον homo economicus, βρίσκεται η ρήξη μεταξύ οικονομικής και πολιτικής σφαίρας, με την αυτονόμηση της πρώτης από τη δεύτερη και την προσάρτηση της δεύτερης σιην πρώτη, που συνιελέσιηκε κατά τη βιομηχανική επανάσταση πριν από δύο περίπου αιώνες. Βρίσκεται επίσης η κεντρική φανιασιακή οπμασία του Διαφωτισμού, δηλαδή η ταύτη της ιδέας της προόδου με το οικονομικό μέγιστο.

Αυτό που έχει να πολεμήσει ένα άξιο του ονόματός του αυτόνομο και αναρχικό κίνημα είναι η φανιασιακή σημασία και η χειροπαστή πραγματικότητα μιας κοινωνίας που απεμπολεί το δικαίωμά της να καθορίζει η ίδια την ιύχη της με τρόπο συλλογικό, συμμετοχικό και οριζόντιο, να καθορίζει η ίδια το νόημα της ύπαρξής της και τα κίνητρα της δραστηριότητάς της, μια κοινωνία που παράγει και δικαιώνει τον εαυτό της σιην πράξη της καιανάλωσης. Και για να καταπολεμηθεί αυτός ο εχθρός, πρέπει

να επαναδιεκδίκησουμε το δικαίωμα και την έμπρακτη ικανότητα να αποφασίζουμε για υιούς μας, για υιούς μορφές κοινωνικής οργάνωσης που δημιουργούμε. Με δυο λόγια, το δικαίωμα και την έμπρακτη ικανότητα της κοινωνίας να καθορίζει η ίδια τους όρους και τους σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας της, δηλαδή τους Νόμους της. Και για να μη μείνουν όλα αυτά ένα γλυκερό παρηγορητικό ευχολόγιο, πρέπει να πολεμήσουμε για τη δημιουργία θεσμών ανιθεικών προς τη σημερινή και προς κάθε εξουσία, θεσμών στους οποίους θα αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας και μέσω των οποίων θα μπορούμε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη.

Εξεγερτικός αφορμαλισμός: η ιδεολογία του μεταμοντέρνου αναρχισμού

Είναι γνωστό ότι ο αναρχισμός ως ιστορικό κίνημα δεν είχε και δεν έχει μια συμπαγή μορφή, αλλά αντίθετα προσέλαβε διάφορες μορφές και τάσεις. Οι διαφορές αυτών των μορφών και των τάσεων είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν τον ισχυρισμό ότι η ενότητα του αναρχισμού βρίσκεται σ' αυτήν ακριβώς τη δυναμική ισορροπία μεταξύ των ανιθεικών του στοιχείων. Πρόκειται για ρεύματα στη βάση των οποίων βρίσκονται θεμελιώδεις διαφορές αντίληψης του κόσμου και της πραγματικότητας και ως εκ τούτου αγεφύρωτες διαφορές στόχων, μέσων και προταγμάτων. Εάν θέλουμε να προωθήσουμε τον αναρχικό λόγο σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν, θα πρέπει και αρχήν να ξεκαθαρίζουμε για ποιον αναρχισμό μιλάμε, για υιούς βασικές, ρητές ή οιωνικές, παραδοχές του, επισημαίνοντας υιούς αγεφύρωτες διαφορές και επιλέγοντας τελικά μεριά.

Εξεγερτικός / αφορμαλιστικός αναρχισμός

Ο εξεγερτικός / αφορμαλιστικός αναρχισμός αποτελεί αναμφίβολα μια τάση του αναρχικού κινήματος. Ιστορικά συναντάμε διάφορες μορφές του κυρίως σε περιόδους ύφεσης των κοινωνικών αγώνων και αυξημένης καιαστολής από την πλευρά της κυριαρχίας. Στον ελληνικό χώρο, οι παραδοχές του εξεγερτικού / αφορμαλιστικού ταχύτηταν ιδιαίτερης εκιμητησης από μεγάλα κομμάτια του αναρχικού χώρου, έστω κι αν η υιοθέτηση αυτών των παραδοχών είναι υπόρρητη και / ή ασυνείδητη. Πολύ πρόσφατα, δημοσιεύτηκε από υιούς εκδόσεις Σίσυφος μια μιτροσούρα του παλού προπαγανδιστή αυτής της τάσης Constantino Cavalleri με τίτλο Ο αναρχισμός στη μεταβιομηχανική κοινωνία, η οποία έγινε αμέσως ένα από τα best seller της αναρχικής βιβλιογραφίας του ελλαδικού χώρου. Το αναμφισβήτητο πρόσον του κειμένου αυτού είναι ότι επιυγχάνει μια συμπτυκνωμένη παρουσίαση των βασικών παραδοχών του εξεγερτικού / αφορμαλιστικού και καιαδεικνύει τη βασική του ανιληψη για τον κόσμο, τον εξουσία, τον αναρχισμό και τους ενδεδειγμένους, κατ' αυτόν, τρόπους δράσης. Ωστόσο, ο Cavalleri υποτίπτει σ' ένα σύνηθες, ενδεικικό όμως, αιόπητα: παρουσιάζει, παρά υιούς ανιθέτου διαβεβαιώσεις, τον εξεγερτικό / αφορμαλιστικό αναρχισμό όχι ως μία τάση του αναρχικού κινήματος αλλά ως τη γνήσια αναρχική στάση. Άλλα επ' αυτού θα επανέλθουμε παρακάτω. Η συζήτηση / κριτική που ακολουθεί σχεπικά με

αυτήν την ιάση του αναρχισμού έχει στηριχθεί κυρίως στο κείμενο αυτό, μολονότι έχουμε ασφαλώς λάβει υπόψη διάφορα άλλα κείμενα της ίδιας ιάσης που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν καθώς και χαρακτηρισικά που προκύπτουν από τη δράση αιόμων / ομάδων που ρητά ή σιωπηρά υιοθετούν ας βασικές παραδοχές της ιάσης αυτής.

Άτομο και κοινωνία

Για τον Cavalleri, το πρόταγμα του αναρχισμού συνίσται από την τοποθέτηση του αιόμου στο κέντρο του σύμπαντος. Μπορεί μεν να παραδέχεται επιφροχάδην και κάπως αμήχανα ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό ον από τη συγμή που δεν επιλέγει να γεννηθεί μέσα στην κοινωνία αλλά γεννιέται ούτις ή άλλως σ' αυτήν, υποστηρίζει όμως ότι αυτό που διαφοροποιεί την ανύληψη που έχει ο αναρχισμός για την ελευθερία είναι ακριβώς αυτή η από μέρους του συνειδητοποίηση της μοναδικότητας του κάθε επιμέρους αιόμου και η απόδοση προτεραιότητας οιον αγώνα για τον αιοκαθορισμό του. Έτσι, εάν οι αναρχικοί αγωνίζονται ενάντια σις δοσμένες κοινωνικές συνθήκες, το πράτιουν αυτό επειδή αυτές τίθενται ως εμπόδιο στον αιομικό αιοκαθορισμό τους. Με βάση αυτές οι παραδοχές, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι ο Cavalleri επιλέγει από ολόκληρη την ιστορία του αναρχισμού να παρουσιάσει ως τον πλέον γνήσιο εκφραστή του το γερμανό φιλόσοφο Μάξ Σιύρνερ στο έργο του οποίου έχει δεμελιώθει παραδοσιακά η ιάση του αιομικού αναρχισμού. Ανύμεια, ενύπιωση προκαλεί μια επαναλαμβανόμενη ερμηνευτική απόπειρα του Cavalleri που υποστηρίζει την επιρροή που είχε ο αιομικιστής Σιύρνερ στον κολλεκιβιστή Μπακούνιν, μια δέοντη για την οποία δυστυχώς ο συγγραφέας δεν παρέχει την παραμικρή τεκμηρίωση, προκαλώντας έτσι μια εύλογη αμηχανία σ' οποιονδήποτε αναγνώστη είναι έστω και ελάχιστα εξοικειωμένος με το έργο και τις δέσεις του συγγραφέα του Θεός και Κράτος. Στα μάυα μας, αυτή η θολή επίκληση του Μπακούνιν επιστραπεύεται σε μια προσπάθεια “επικύρωσης” της γνήσιας αναρχικής ταυτότητας των δέσεων που προβάλλονται στο κείμενο. Με άλλα λόγια, αφού οι δέσεις μας προκύπτουν από την παραδοχή βασικών αξιών του Σιύρνερ, και αφού ο Σιύρνερ είχε επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της σκέψης του Μπακούνιν, οι δέσεις μας είναι εξ ορισμού γνήσια αναρχικές εφόσον διαιτηρούν ζωνιανό τον πυρήνα της σκέψης του Μπακούνιν. Τι διαστρέβλωση! Ο Cavalleri όμως δεν αρκείται σ' αυτό. Προκειμένου να τεκμηριώσει την άποψή του περί της κεντρικότητας του αιόμου στον πυρήνα της κλασικής αναρχικής σκέψης και δράσης, φιάνει στο σημείο να υπαινιχθεί ότι πίσω από τη σύγκρουση αναρχικών και εξου-

σιασιών οσσιαλιστών στα πλαίσια της Πρώτης Διεθνούς βρισκόταν ο ζήτημα του αιόμου! Πραγματικά δεν έχει κανείς λόγια να απαντήσει σ' αυτήν την εξόφθαλμη και αυθαίρετη προβολή των προσωπικών απόψεων του συγγραφέα πάνω στην ιστορία.

Ας δούμε όμως διαγραμματικά το σχήμα του Cavalleri για ας σχέσεις αιόμου-κοινωνίας. Το άτομο είναι ο πυρήνας της ύπαρξης, η υλική της υπόσταση. “Οι άλλες οντότητες σις οποίες αναφερόμαστε προκειμένου να προσδιορίσουμε ομαδοποίησεις αιόμων, ίσο στην πολιωκή όσο και στην κοινωνιολογία, ίσο στην ανθρωπολογία όσο και στην ιστορία δεν είναι παρά αφηρημένες έννοιες που υποβιβάζονται σε αορισμές όπων αποστασιοποιούνται από τη συγκεκριμένη υλική διάσταση του αιόμου” (σελ. 5-6). Έτσι, για τον Cavalleri, μια ομάδα ανθρώπων, μια κοινωνική ιάση, μια κοινότητα, η ίδια η κοινωνία εντέλει δεν είναι ίποτε άλλο από αφηρημένες έννοιες που έχουν μια εργαλειακή και δευτερεύουσα σημασία. Κατά ειρωνικό τρόπο, η δέση αυτή απηχεί ένα ξεκάθαρο μαρξιστικό ερμηνευτικό σχήμα: από τη μία η υλική βάση και από την άλλη το εποικοδόμημα. Στην περίπτωση του Μαρξ η υλική βάση συνίσται σις σχέσεις παραγωγής, στην οικονομία ενώ στην περίπτωση του Cavalleri ο υλισμός συνίσται στην υλική πραγματικότητα του αιόμου. Σε κάθε περίπτωση οι ερμηνευτικοί όροι διαιτηρούνται οι ίδιοι, αλλάζοντας απλώς το περιεχόμενό τους. Διερωτιόμαστε αν θα πρέπει να αναθεωρήσει ο Cavalleri ας σχέσεις του με τη μαρξιστική θεωρία. Εκιός εάν του διαφεύγει ότι η δέση συγκεκριμένων προκειμένων οδηγεί στην εξαγωγή συγκεκριμένων λογικών συνεπειών.

Ο λόγος για τον οποίο κάνουμε την παραπάνω διαπίστωση δεν είναι φυσικά για να ισχυριστούμε ότι ο Cavalleri διαιτώνει μια μαρξιστική ανάλυση. Επισημαίνουμε απλώς ότι κινείται κι αυτός στα πλαίσια ενός φανιασιακού του οποίου οι ρίζες στη σκέψη του είναι βαθύτερες από ότι αναγνωρίζει. Και το φανιασιακό αυτό δεν είναι άλλο από αυτό που διέπει το δυπικό κόσμο από την εποχή του Διαφωτισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα πρέπει ως αναρχικό να τον ανησυχεί περισσότερο είναι ότι οι δέσεις απηχούν ξεκάθαρα δέσεις και έννοιες του φιλελεύθερου φανιασιακού. Θα πρέπει να τον τρομάζει ως αναρχικό η ιδέα ότι επικυρώνει στην ανάλυσή του την περίφημη ρήση της ιέρειας του νεοφιλελευθερισμού Μάργκαρετ Θάτσερ ότι “δεν υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν μόνο τα άιομα και οι οικογένειές τους”. Άλλα τέτοιες κοινές παραδοχές μεταξύ αιομικιστών αναρχικών και φιλελεύθερων δεν αποτελούν καινούργιο φαινόμενο. Θυμόμαστε εδώ τη δέση πρέσβειρας του αγγλοσαξονικού αιομικι-

κού αναρχισμού L. Susan Brown σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ομάδα ή συλλογικότητα παρά μόνο συνάθροιση αιόμων.

Η σύγχυση στην οποία υποκύπτει ο Cavalleri είναι προφανής. Έχοντας ουσιά διαγώνσει οι παγίδες της νομοτελειακής σκέψης και του αιοκραυκού ιστορικισμού προσπαθεί να διαχωρίσει τον αναρχισμό από εκείνες οις “επαναστατικές” θεωρίες που αγνοούν την έννοια της αιομικής αυτονομίας στο όνομα ενός θολού γενικού συμφέροντος που ταυτίζεται με το κράτος και καιαφεύγει στο άλλο άκρο: αποδίδει γενική πρωτοκαθεδρία στο άιομο. Αποδέχεται δηλαδή πλήρως το δίπολο των φιλελεύθερων: άιομο εναντίον κράτους. Κι αν οι φιλελεύθεροι επικαλούνται αξίες όπως αυτή της αιομικής ιδιοκιησίας σε μια προσπάθεια να δώσουν περιεχόμενο στο όραμά τους για την ελευθερία ο εξεγερισμός/αφορμαλισμός, δια σιόμαιος Cavalleri, ορίζει ως ελευθερία τον αιοκαθορισμό του αιόμου, δηλαδή “*η συγμή κατά την οποία ο καθένας βρίσκει μέσα στον ίδιο του τον εαυτό τα κίνητρα, ως ενιαστείς, τους λόγους, τα ερεδίσματα και την απαραίτητη δύναμη για τη δράση του, γεμίζοντας έτσι με αυθεντικά περιεχόμενα την υπαρξιακή του πορεία*” (σελ. 7). Σιη συνέχεια, προφανώς για να μειράσει τον αιομιούκο χαρακήρα του αναρχισμού που προτείνει, ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει αιοκαθοριζόμενη κοινωνία/κοινότητα εάν υπάρχει έσιω και ένα μέλος της μη αιοκαθοριζόμενο. Πόση απόσιαση υπάρχει όμως μεταξύ της ρήσης αυτής του Cavalleri εάν συγκριθεί με την περίφημη δέση του Μπακούνιν στο Θεός και Κράτος “*είμαι ελεύθερος στο βαθμό που είναι ελεύθεροι όλοι οι άλλοι*” ή με τη δέση ενός άλλου σιοχαστή ότι “*η ελευθερία μου αρχίζει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου*”. Δεν πρόκειται μόνο για μια διαφορά στην έμφαση. Πρόκειται για μια θεμελιακά διαφορετική ανιληψη. Στην πρώτη περίπτωση, η ελευθερία είναι μια αιομική υπόδεση και η κοινωνική ελευθερία δεν είναι ίπποια άλλο από την επέκταση αυτής της ελευθερίας στην κοινωνική σφαίρα και μάλιστα με αδροιστική μέθοδο. Στη δεύτερη, αιομική και κοινωνική ελευθερία αποτελούν ένα αξεχώριστο πλέγμα και οι δύο έννοιες, στο βαθμό που μπορούν να διακριθούν, αποτελούν προϋπόθεση και ταυτόχρονα επικύρωση τη μία της άλλης.

Ο Cavalleri ανυλαμβάνεται τον αιοκαθορισμό της κοινωνίας / κοινότητας αδροιστικά. Η ελευθερία της κοινωνίας συνίσταται στο άιομο των ελεύθερων αιόμων που την αποτελούν. Ποιος συνεπής ή ασυνεπής οπαδός του κλασικού ή του νέου φιλελεύθερισμού δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια παραδοχή; Ωστόσο, μια κοινωνία / κοινότητα δεν συνίσταται απλώς στο άιομο των αιόμων που ζουν σ' αυτή, ούτε ο χαρακήρας της, ο τρόπος του γίγνεσθαι και ο τρόπος του είναι της συνίσταται στο άιομο

των τρόπων του είναι και των τρόπων του γίγνεσθαι των αιόμων που την αποτελούν. Και αυτό συμβαίνει επειδή οι σχέσεις αιόμου-κοινωνίας δεν επιδέχονται ποσουικοποίηση. Ένα άιομο είναι σύνολο προϋποδέτει την ύπαρξη σαφώς διαχωρισμένων, παγιωμένων και προϋπάρχοντων μονάδων / σημείων. Τα αιόματα όμως δεν είναι τέτοιες μονάδες / σημεία. Την αιομικότητά τους την αποκτούν μόνο στο βαθμό που ζουν και πράτιστον σε μια κοινωνία. Δεν γεννιούνται μ' αυτή. Η αιομικότητα προϋποδέτει όμως το άιομο / φορέας της έχει συνείδηση του εαυτού του ως πράτιστος υποκειμένου. Ο άνθρωπος ερχόμενος στον κόσμο δεν έχει καμάτι τέτοια συνείδηση. Η συνείδηση του ανθρώπου στα πρώτα σιάδια της ζωής του είναι μια καθαρά ανακλασική συνείδηση, δηλαδή η γνώση που έχει για τον εαυτό του σιηρίζεται σε βιολογικά / ανακλασικά χαρακιτριστικά. Ανυλαμβάνεται τον εαυτό του μέσω των βιολογικών ενεργειών που επιπλέονται. Δεν είναι φορέας σημασιών και εννοιών, δεν μπορεί να συγκροτήσει την ίδια την έννοια του υποκειμένου. Μόνο μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης του νεογέννητου ανθρώπου, που ζεκινά με την επαφή με τη μητέρα του και της οποίας κρίσιμη συγμή αποτελεί η διαδικασία απόκτησης της γλώσσας, το αδιαμόρφωτο αιόμο σύνολο βιολογικών λειπουργιών αποκτά συνείδηση του εαυτού του και των άλλων. Και αυτή η συνείδηση αποκτιάται ακριβώς μέσω των άλλων. Εκιός εάν υποδέσουμε όμως τον ανθρώπο γεννιέται έχοντας ήδη συγκροτημένο ένα συγκεκριμένο εννοιολογικό και πνευματικό πλαίσιο, ένα περιεχόμενο και μια τελικότητα. Άλλα αυτό ανήκει σ' έναν χώρο σκέψης που καμία σχέση δεν έχει με έννοιες όπως αυτονομία και αιοκαθορισμός. Είναι το εννοιολογικό πλαίσιο της ειερόνυμης παράδοσης, σύμφωνα με το οποίο το είναι του ανθρώπου είναι δοσμένο από κάποιο εξανθρώπινο σιοιχείο, είτε αυτό είναι ο θεός, είτε η ανθρώπινη φύση, είτε κάποια εξωστορική νόρμα. Και είναι εκείνο το εννοιολογικό πλαίσιο ή καλύτερα εκείνο το φαντασιακό που γέννησε τον επισημονισμό, τον ιστορικισμό, την αιοκρατία και τον αισιοδοξισμό που δικαιολογημένα προσπαθεί να αποφύγει και να ανικρούσει τον Cavalleri.

Έισι, όταν αναφερόμαστε στο άιομο δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι αναφερόμαστε στο κοινωνικό άιομο, εφόσον μόνο μέσω της κοινωνίας και συγκεκριμένα της διαδικασίας κοινωνικοποίησης επιτυγχάνεται η αιομικότητα. Μέσω της διαδικασίας κοινωνικοποίησης το άιομο καθίσταται άιομο, στο βαθμό που αποκτά το εννοιολογικό εκείνο πλαίσιο που θα του επιπρέψει να συγκροτήσει τον κόσμο στον οποίο ήρθε, να προσαναιολιστεί μέσα σ' αυτόν και να διεκδικήσει μια δέση για τον εαυτό του. Παράλληλα, γίνεται φορέας ενός φαντασιακού, μιας συγκεκριμένης συ-

γκρόιησης του κόσμου, μα διαδικασία που εξασφαλίζει σιην κοινωνία ιη συνέχιοή της. Εάν αποτύχει η διαδικασία κοινωνικοποίησης, εάν δηλαδή ιο άιομο δεν καιορθώσει να υιοθετήσει στο στάδιο αυτό ιο συγκεκριμένο ιρόπο συγκρόιησης του κόσμου, τότε καιαλήγουμε σε μια μορφή αυσι- σμού. Το άιομο δεν μπορεί να βρει ιη δέση ιον στον κόσμο, δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί με αυτόν και περιστρέφεται αποκλεισικά γύρω από ιον εαυτό ιον για ιον οποίο έχει μια δολή και συγκεχυμένη ιαυτότητα, στο βαθμό που η έννοια ιου υποκειμένου που μπορεί να συγκροιήσει είναι ανεπαρκής. Γίνεται δηλαδή ιο “κένιρο ιου σύμπαντος”. Είναι θλιβερό να βλέπει κανείς αναρχικούς, ιους κληρονόμους ιης αυτόνομης παράδοσης, να διεκδικούν για ιον εαυτό ιους ιης “πρόταγμα ιης ιοποδέιησης ιου αιό- μου στο κένιρο ιου σύμπαντος”, όπως κάνει ο Cavalleri (σελ. 6). Φιάσαμε λοιπόν στο σημείο να υποβιβάσουμε ιην υπόθεση ιης ελευθε- ρίας στο επάπεδο ιου αυσισμού!

Εάν όμως ιο άιομο γίνεται άιομο στο βαθμό που, μέσω ιης κοινωνικο- ποίησης ιου, αφομοιώνει ιο συγκεκριμένο ιρόπο συγκρόιησης ιου κό- σμου που διέπει ιην κοινωνία οιην οποία γεννήθηκε, αυτό σημαίνει ού ιο φανιασιακό, ο συγκεκριμένος ιρόπος συγκρόιησης ιου κόσμου, ιο συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο που κληροδοτεί ιη κοινωνία μέσω ιης μητέρας και ιης γλώσσας στο νεαρό άιομο καθορίζει ούη ιην υπόλοιπη ζωή ιου αιόμου; Και εάν έισι έχουν ια πράγματα, θα πρέπει να παραδε- χιούμε ούη η υπόθεση ιης ελευθερίας είναι μια καιαδικασμένη υπόθεση: Σε κάθε περίπτωση, η απάνιηη οια ερωτήματα αυτά είναι αρνητική. Και αυτό γιατί η υιοθετηση ιου φανιασιακού ιης συγκεκριμένης κοινωνίας εί- ναι μεν απαραίηη προκειμένου ιο νεαρό άιομο να συγκροιήσει ιην έν- νοια ιου υποκειμένου, από ιη συγμή όμως που ιο κάνει αυτό, αρχίζει (ή καλύτερα μπορεί να αρχίσει) μια διαφορεική διαδρομή. Μια διαδρομή που έχει οιην αφειηρία ιης ιην αμφισβήτηση, μερική ή ολική, αυτού ιου φανιασιακού.

Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό να προσπαθήσουμε να διασαφηνί- σουμε ιους λόγους ή ια βαθύτερα κίνητρα που οδηγούν ανθρώπους που έχουν ένα γνήσιο ενδιαφέρον για ιην υπόθεση ιης ελευθερίας στην υιοθέ- ιηση θέσεων και οιη διαιτήση προταγμάτων που περιστέλλουν ενιέλει αυτήν ιην ίδια ιην έννοια ιης ελευθερίας. Με άλλα λόγια, πώς μπορεί να ερμηνευεί αυτή η στροφή ενός ιηματος ιου σύγχρονου αναρχισμού προς ιον αιομικισμό και η εγκαιάλεψη από μέρους ιου ιού προταγματος για ιην κοινωνική αυτονομία ή, αυτού που παλιότερα ονομάζαμε κοινωνί- κή επανάσταση;

Ο αναρχισμός, ως κίνημα και ως σκέψη, διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα από ιη σύγκρουσή ιου με ια άλλα σοσιαλισικά ρεύματα και κυρίως μέσα από ιη σύγκρουσή ιου με ιο μαρξισμό. Σις γνήσιες συγμές ιης, η σύγκρουση αυτή δεν ήταν αιλώς μια διαφωνία γύρω από ιακικές, σιριατηγικές και μέσα, αλλά μια σύγκρουση διαφορεικών ιρόπων συ- γκρόιησης ιου κόσμου. Σιη βάση αυτής ιης σύγκρουσης βρισκόταν και εξακολουθεί να βρίσκεται αυτό που θα ονομάζαμε ζήτημα ιης ολικής θεω- ρίας. Ο μαρξισμός ή αλλιώς ο επιστημονικός σοσιαλισμός αιηχώντας ιο κλίμα επιστημονικού αιοιδοξισμού ιο Διαφωνισμού επιχείρησε να κάνει ιην υπόθεση ιης ελευθερίας ένα επιστημονικό ζήτημα και μάλιστα ένα ζήτημα ιων θεικών επιστημών. Βασική παραδοχή ιου είναι ού υπάρχει μια αυθύπαρκη ή από ιην δοσμένη ιάζη ιον κόσμο, όχι μόνο ιον φυ- σικό κόσμο αλλά και ιον κόσμο ιης κοινωνίας και ιης ιστορίας. Μέσω μιας επανασταικής επισήμης μπορούμε να βρούμε ιη λανθάνουσα αυτή ιάζη, να συλλάβουμε ιην αλήθεια και ιο νόημα που λανθάνει οια κοινω- νικά φαινόμενα και να διαιτιώσουμε μια επιστημονική επανασταική μέ- θοδο η υιοθετηση ιης οιοίας θα μας οδηγήσει άπαξ οιην πραγμάτωση ιης ελευθερίας. Και αυτή η ελευθερία θα είναι μια ελευθερία εγγυημένη, που θα εδράζεται οιην ανθρώπινη φύση και οιη φύση ιης κοινωνίας, μια ελευθερία που θα έχει εξαχθεί επιστημονικά.

Αυτό που μιας ενδιαφέρει προς ιο παρόν δεν είναι να κάνουμε μια κρι- κή σ' αυτήν ιην παραδοχή, αλλά ιο να επισημάνουμε πώς η παράδοση αυτή επέδρασε σιη διαιμόρφωση ιο αναρχικού κινήματος. Σις αυθεντικές συγμές ιου, ο αναρχισμός ανιαχθήκε σ' αυτόν ιον ιρόπο συγκρόιησης ιου κόσμου, υπερασπίσητκε ιην έννοια ιης υποκειμενικότητας, προέβαλε ιην ευδύνη ιης ειπολογής ιου υποκειμένου και διεκδίκησε μια “ανοιχτή” ελευθερία που δεν θα καθορίζεται από μια ολική θεωρία, ένα κλειστό σύ- στημα, μια αιολιη αλήθεια, σε ιελική ανάλυση, από μια εξωιστορική νόρμα και ένα αναλλοίωτο νόημα. Διεκδίκησε ιο δικαίωμα ιων ανθρώ- πων, ιης κοινωνίας και ιων αιόμων, να ασκούν ιον έλεγχο ιης ζωής ιους, να επιλέγουν και να διαμορφώνουν ια νόηματα ιους. Ερμήνευσε ιην ιστο- ρία ως ανθρώπινη δημιουργία, ως ιο πεδίο ιο χρόνου και ιο χώρου στο οποίο αναδύονται νέες μορφές, ως αποιέλεσμα ιου ανθρώπινου πράπειν. Μ' αυτήν ιην έννοια, ο αναρχισμός υπερασπίσητκε ιην υποκειμενικότητα και ιην αιομικότητα. Δεν αποδέχεται ως αξώμα ιη δέση ού οιη βάση ιης κοινωνικής επανάστασης πρέπει να βρίσκεται μια (επιστημονική) ολική θε- ωρία. Και ιο σημαντικότερο είναι ού δεν αποδέχεται ιη συνεπαγωγή αυτή ού επειδή αυτή δεν είναι εφική ή επιδυμητή, αλλά επειδή μια ιέτοια συ-

νεπαγωγή είναι άιτοιη και σιερείται νοήματος.

Ο αναρχισμός, σιην κοινωνική του μορφή, υπερασπίζει τη δυνατότητα της κοινωνίας να αυτοοργανωθεί με τρόπο που να δημιουργεί συνθήκες αιομικής και συλλογικής αιτονομίας, απεξαριώντας την επανάσταση από μια υπουρθέμενη ολική δεωρία η οποία θα ικανοποιούσε τα κριτήρια της απόλυτης γνώσης και διαύγειας, και συνδεόντας την μ' ένα πρόταγμα, δηλαδή με μια πρόθεση μειασχηματισμού του πραγματικού η οποία λαμβάνει υπόψη της ιις δεδομένες συνθήκες του πραγματικού, η γνώση της όμως γι' αυτές όπως και η γνώση της για ιις επιδιωκόμενες συνθήκες δεν είναι γνώση εξαντλητική, απόλυτη, μια γνώση των θεικών επιστημών που έχει αποδειχθεί πειραματικά στο εργαστήριο, αλλά μια γνώση που σιηρίζεται σιην πράξη των ανθρώπων και ως τέτοια είναι μια γνώση σχεική, μια γνώση με σχεική διαύγεια. Μια γνώση που έχει ως ανυκείμενο το αυθεντικά καινούργιο, τη ριζική δημιουργία που προκύπτει ακριβώς από αυτό το πράτιεν.

Αυτή η συνεπαγωγή είναι το κρίσιμο σημείο στο οποίο διαφοροποιείται ο εξεγερικός αφορμαλισμός, καθώς και όλα τα αναρχικά ρεύματα που επιλέγουν την υπεράσπιση του αιομικισμού. Τα ρεύματα αυτά, διαβλέποντας τους κινδύνους για την υπόθεση της ελευθερίας και τον ίδιο τον περιορισμό της έννοιας της που προκύπτουν από την εξάρτηση της κοινωνικής επανάστασης από μια ολική δεωρία, τοποθετούνται αρνητικά απέναντι σ' αυτή, χωρίς όμως σιην πραγματικότητα να την αρνούνται. Έτσι, υποστηρίζουν, οωσιά, ότι δεν είναι δυνατό να φτάσουμε σε μια κατάσταση πραγματικής ελευθερίας μέσα από μια επανάσταση που θα εδράζεται σε μια ολική δεωρία. Ανιι όμως να διεκδικήσουν μια επανάσταση που θα εδράζεται σ' ένα πρόταγμα μειασχηματισμού της κοινωνίας (με τη μορφή που περιγράψαμε παραπάνω και όχι ως ολική, εξαντλητική δεωρία ή απόλυτη γνώση) και σιην ανθρώπινο πράτιεν, απορρίπτουν έμμεσα την ίδια την ίδεα της επανάστασης επειδή έχουν οι ίδιοι υιοθετήσει την παραπάνω συνεπαγωγή, ότι δηλαδή ο μόνος τρόπος να φτάσουμε σε μια κοινωνική επανάσταση είναι μέσω μιας ολικής δεωρίας. Επειδή λοιπόν ιις επαναστάσεις ιις κάνουν κοινωνίες και αφού μια επανάσταση προϋποθέτει μια ολική δεωρία η οποία θα είναι εξ ορισμού καταπιεσική για την αιομική ελευθερία, κάθε κοινωνία που θα αναδυθεί μέσα από μια κοινωνική επανάσταση θα αναπαράγει την καταπίεση. Έτσι, η κοινωνία και η επανάσταση είναι καθ' εαυτές καταπιεσικές. Τι τους μένει λοιπόν; Η αιώνια εξέγερση, η αδιάκοπη καταστροφή των παλαιών και των νέων μορφών, σιην πραγματικότητα η άρνηση και η καταστροφή κάθε μορφής (εξ' ου και αφορμαλισμός ή, σε μια

άλλη αιτόδοση, αφορματός).

Για άλλη μια φορά λοιπόν, στη βάση του εξεγερισμού / αφορμαλισμού βρίσκουμε βασικές παραδοχές των παραδόσεων σις οποίες οι υποστηριχτές του επιμυμούν να ενανιωθούν. Αλήθεια όμως, πόσο ρηχή και φιωχή είναι η εξέγερση που αναπαράγει τα ερμηνευτικά σχήματα και πις αξίες εναντίον των οποίων εξεγείρεται!

Το ζήτημα της εξουσίας και της κοινωνικής οργάνωσης

Εξειάσαμε μέχρι εδώ την οπική με την οποία ο εξεγερισμός / αφορμαλισμός προσεγγίζει το ζήτημα των σχέσεων αιόμου - κοινωνίας. Ας επικεντρωθούμε τώρα σιην ανιληψή του για την εξουσία και την κοινωνική οργάνωση.

Στη βάση λοιπόν των ανυλήψεων αυτών βρίσκουμε το εξής αξίωμα: ουδήποτε βρίσκεται έξω από το άιομο συνιστά εξουσία και ως τέτοια, από αναρχική οπική, πρέπει να καταστραφεί. Στο αξίωμα αυτό ενιοπίζουμε και πάλι την πλήρη αποδοχή των παραδοχών του κυρίαρχου φαντασιακού. Έτσι, επανέρχεται το ζήτημα, σ' ένα άλλο περιβάλλον και πιθανότατα με διαφορετικές αξίες, του ανιαγωνισμού μειαζύ αιόμου και γενικού συμφερόνιος. Για άλλη μια φορά, οι αφορμαλιστές αναρχικοί σιην προσπάθειά τους να ανιαχθούν σις αξιώσεις του "επιστημονικού" σοσιαλισμού, δηλαδή του μαρξισμού, και ειδικότερα του κραυκού σοσιαλισμού που ταυτίζει το γενικό συμφέρον με το κράτος, δεν διστάζουν να απεμπολήσουν την ικανότητα της κοινωνίας να οργανωθεί με τρόπο που να προωθεί την κοινωνική και την αιομική αιτονομία. Εδώ μάλιστα ο ανιαγωνισμός βρίσκεται όχι μόνο μειαζύ αιόμου και κράτους, αλλά και μειαζύ αιόμου και γενικού (κοινωνικού / κοινουκού) συμφέροντος. Στη βάση βέβαια αυτών των ανιαγωνισμών βρίσκεται η κοινή παραδοχή αφορμαλιστών και φιλελεύθερων για τον ανιαγωνισμό μειαζύ των αιόμων.

Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές ιις παραδοχές σχεικά με την κοινωνική οργάνωση; Είναι προφανές ότι από τη συγμή που τα άιομα μπιορούν να βρίσκονται μειαζύ τους και σε σχέση με την κοινωνία μόνο σε σχέση ανιαγωνισμού, κάθε κοινωνική οργάνωση είναι καταδικασμένη να είναι εξουσιασική. Σιην πραγματικότητα, η ίδια η έννοια της κοινωνικής οργάνωσης είναι εξουσιασική. Με άλλα λόγια, δεν μπιορεί να υπάρξει κοινωνική οργάνωση που να μην είναι εξουσιασική, που να σιηρίζεται και να προωθεί την κοινωνική και την αιομική αιτονομία. Μα αυτός ακριβώς είναι ο ισχυρισμός όλων των εξουσιαστών: ότι η έννοια της κοινωνικής οργάνωσης είναι συνυφασμένη με την έννοια της

εξουσίας. Το γεγονός όμι οι αμορφιστές κινούνται προς την καταστροφή της εξουσίας και άρα κάθε κοινωνικής οργάνωσης ενώ οι εξουσιαστές κινούνται προς την εύρεση της περισσότερο λειτουργικής (ό,υ μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθένα) μορφής κοινωνικής οργάνωσης/εξουσίας, δεν διαφοροποιεί τον τρόπο ανιληψης και συγκρότησης της πραγματικότητας, που είναι κοινός και στα δύο αυτά ρεύματα σκέψης.

Και εδώ φιάνουμε στο σημείο όπου διαχωρίζεται ο εξεγερισμός / αμορφισμός από την υπόλοιπη αναρχική παράδοση. Τα κοινωνικά προσανατολισμένα κομμάτια του αναρχικού κινήματος, ό,υ θα μπορούσαμε να ονομάσουμε για συνιομία κοινωνικό αναρχισμό, πάλευαν πάνιοις με βάση την πεποίθηση όμι είναι δυνατή η οργάνωση της κοινωνίας με οριζόντιο τρόπο, σε ανιεραρχική ή καλύτερα ανικυριαρχική βάση, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αρχόντων και αρχόμενων. Η πεποίθηση αυτή, που συνιστά ταυτόχρονα και το γενικό όραμα της αναρχικής παράδοσης, προϋποθέτει και καταδεικνύει μια διαφορετική ανιληψη της εξουσίας.

Η εξουσία ως όρος λαμβάνει δύο έννοιες. Η πρώτη, η τρέχουσα και η πιο διαδεδομένη, παραπέμπει στην κυριαρχία, δηλαδή στη δύναμη επιβολής και σις συνεπαγωγές της. Με άλλα λόγια στα προνόμια και τη διαφοροποιημένη κατασταση δύονταν την ασκούν. Πρόκειται σαφώς για μια κάθετη ιεραρχική ανιληψη που βρίσκεται στον πυρήνα των σχέσεων εκμετάλλευσης και καταίσθισης που διέπουν την κοινωνική οργάνωση. Μιλάμε εδώ για εξουσία ως μια εξωιερική έννοια, ως έξωθεν δράση (ειερόνομη εξουσία).

Η δεύτερη έννοια, η πιο αυθεντική, παραπέμπει στη δύναμη όχι επιβολής, αλλά λήψης, εφαρμογής και πραγματοποίησης σκέψεων και αποφάσεων στο πεδίο του κοινωνικού γίγνεσθαι. Πρόκειται δηλαδή για μια ανιληψη που δεν παραπέμπει στην επιβολή πάνω στην κοινωνία, αλλά στη δύναμη της κοινωνίας συλλογικά να διευθύνει η ίδια οις υποδέσεις της και να κατευθύνει οις δραστηριότητές της. Η εξουσία λοιπόν με αυτή την εσωιερική - αυτόνομη μορφή της βρίσκεται στο πυρήνα της ίδιας της κοινωνικής οργάνωσης (που για οποιονδήποτε πεισματικά λογικό άνθρωπο παραμένει αναγκαία) και συνδέεται με το ίδιο το απλό γεγονός αυτής της οργάνωσης. Είναι δηλαδή μια φυσική και αναγκαία προϋπόθεση της. Προϋπόθεση ουδέτερη που λαμβάνει δειπνά χαρακτηριστικά όταν αντιστοιχεί όχι σε κάθετες-ιεραρχικές σχέσεις αλλά σε σχέσεις κοινωνικής δέσμησης βασισμένες στο τρίπυχο αυτονομία-ελευθερία-ευδύνη. Με δυο λόγια το αυτεξούσιο της κοινωνίας στον ίδιο της τον εαυτό.

Κοινωνικός αναρχισμός

Ο αναρχισμός αιτοιετεί μια παράδοση θεωρίας και πράξης η οποία αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε μέσα σ' ένα ενεργό ιστορικά κίνημα. Αν και η ιδιαίτερη άνθησή του τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 19ου και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να επιβιώνει σε μια κατάσιαση που ποικίλλει στον τόπο και στον χρόνο και η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε κοινωνική-ιστορική συγκυρία.

Ασφαλώς υπάρχουν πολλά είδη σκέψης και δράσης που χαρακτηρίζονται αναρχικά. Θα ήταν δύσκολο όμως να μην παραδεχθεί κανείς (αν και η παραδοχή αυτή συνιστά ταυτόχρονα μια επιλογή πολιτικής σημασίας) όμι το αναρχικό κίνημα είχε και έχει ως κατευθυντήριες αρχές την απόρριψη όλων των μορφών κυριαρχίας και την πρόταξη μορφών ανθρώπινης συμβίωσης και κοινωνικής οργάνωσης βασισμένων στην εθελούσια συνέννωση και συνεργασία, την αιομική και συλλογική αυτονομία και το σεβασμό του αιόμου και της φύσης. Στην πράξη, αυτές οι αρχές οδήγησαν τους αναρχικούς να προτείνουν και να επεξεργαστούν πολιτικές όπως:

- η ανικατάσταση των εθνικών κρατών από ομοσπονδίες κοινοτικών και εργατικών ενώσεων,
- η ανικατάσταση του κεφαλαιοκρατικού-επιχειρηματικού καπιταλισμού και της κρατικής ιδιοκτησίας από τη διεύθυνση της παραγωγής και της κατανομής του προϊόντος από τους ίδιους τους παραγωγούς,
- η ανικατάσταση της παιτιαρχικής οικογένειας από την ελεύθερη οικογένεια και μια διαφορετική διάρθρωση του νοικοκυριού,
- η ανικατάσταση της μεγαλούπολης και της συγκεντρωτικής κατανομής του πληθυσμού από αποκεντρωμένα, οικολογικά ισορροπημένα πληθυσμιακά και οικισμικά σχέδια και
- η ανικατάσταση της συγκεντρωποιημένης υψηλής τεχνολογίας από εναλλακτικές τεχνολογίες προσανατολισμένες στον άνθρωπο και οις ανάγκες του, οι οποίες συνάδουν με την αμεσοδημιοκρατική και αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων και δεν καταστρέφουν το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Οι αρχές αυτές αναπτύχθηκαν σημαντικά από την κυριαρχη τάση της αναρχικής θεωρίας και πρακτικής, με αφειηρία στο έργο του Μπακούνιν και του Κροπότικιν. Συνεχίστηκαν από το ιστορικό αναρχικό κίνημα συς

επικρατούσες μορφές του, αυτές ιου αναρχοσυνδικαλισμού και ιου αναρχοκομιουνισμού. Εξακολουθούν να εκφράζονται και σήμερα ιόσι σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Με βάση υς προαναφερθείσες αρχές, η πολιτική μας ταυτότητα ως αναρχικοί αλλά και η καθημερινή μας δράση έχει ως βασική αφετηρία και κατευθυντήρια αρχή το όραμα μας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση και κυριαρχία, τον αγώνα για την πραγμάτωση μας ζωής λιγότερο ελεγχόμενης (από τον κραυγικό μηχανισμό) και εμπορεύομης (από την οικονομία της αγοράς). Είναι φανερό ότι οι στόχοι της δράσης τοποθετούνται στο πεδίο του κοινωνικού γίγνεσθαι επιδιώκοντας ήτη ρίσκη μεταμόρφωσή του. Το γεγονός αυτό καθορίζει υς μορφές της δράσης, οι οποίες δεν μπορούν παρά να είναι κοινωνικές: δηλαδή να λαμβάνουν χώρα εντός της κοινωνίας, να αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση του φορέα τους (αναρχικοί), να αφορούν υις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι και να στοχεύουν ξεκάθαρα στον πραγματικό εχθρό (κράτος και κεφάλαιο).

Για μας, λοιπόν, η αναρχική δράση δεν οριοθετείται σια πλαίσια ευκαιριακών συγκεντρώσεων αιόμων κάθε φορά που συλλαμβάνεται κάποιος σύντροφος, ούτε ταυτίζεται με υς περιστασιακές εκδηλώσεις “αδιάλλακτης εξεγερητικής δράσης” μια φορά στο ίσο, όταν κοινωνικά γεγονότα που δημιουργούνται από άλλους προσφέρουν αυτή την ευκαιρία. Για μας ο αναρχισμός πρέπει να πάψει να αποτελεί απλώς ένα σιάδιο της προσωπικής ζωής κάποιων “օργισμένων” εφήβων, μια φαντασιοπληξία για τους μεσήλικες μένιορές τους ή ένας δρόμος για την “αυτοπραγμάτωση” και το ψευδοριζοσπασικό ισοδύναμο της ομαδικής ψυχοδεραπείας. Ο αναρχισμός δεν είναι η γοητεία της καταστροφής, δεν είναι τσαμπουκάς, δεν είναι μαγκιά, δεν είναι τρόπος ζωής σύμφωνα με κριτήρια ιδεολογικής καθαρότητας. Ανιάθετα, είναι μια ανιληψη για την οργάνωση της ζωής και τη συγκρότηση του κόσμου που αναζητά –διαφράγματα συζημένη– την πρακτική της εφαρμογή.

Σια πλαίσια αυτά, κεντρικό ζητιούμενο είναι η διάχυση της αναρχικής δράσης στους τόπους του κοινωνικού γίγνεσθαι, εκεί όπου διαδραμαίζεται η ζωή, εκεί όπου κυκλοφορούν και δρουν οι πραγματικοί άνθρωποι με τα προβλήματα και υς ανυφάσεις τους συς ανιλήψεις και υς συμπεριφορές τους. Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ανιαγωνισμών προς το υπάρχον δεσμών / κοινοτήτων όπου πραγματώνεται η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία: οι αδιαμεσολάβητες και άμεσες σχέσεις και η καθημερινή πολιτική –με την αυθεντική σημασία του όρου– τριβή. Η οικοδόμηση του κοινουπού ιστού αναδεικνύεται ως η πλέον ενδεδειγμένη

απάντηση ανίστασης συς επιταγές του καπιταλισμού. Ταυτόχρονα, αποτελεί και την καταλληλότερη αφετηρία για την ανατροπή του στο βαθμό που ανημετωπίζει την ουσία του (καταστροφή της κοινότητας) με την ακριβώς αντίστροφη επιθετική κίνηση (καταστροφή αιτιολογισμού - ανάδειξη της κοινότητας).

Κριτήριο της δράσης των αναρχικών δεν μπορεί να είναι, όπως συμβαίνει συς περισσότερες περιπιώσεις σήμερα, η αγωνιώδης προσπάθεια να επιβεβαιώθει η διαφορευκότητα και να εμπεδωθεί η ιδεολογική καθαρότητα, προσπάθεια που οδηγεί στον αυτοεγκλωβισμό σε αδιέξοδες πρακτικές, σιη συνεχή ομφαλοσκόπηση και τον αέναο βαυκαλισμό με την πλαισιωνική ιδέα της αναρχίας. Ανιάθετα, η πρακτική και η δυναμικότητά τους οφείλει να προσαναινολιστεί στην κοινωνική δράση, δηλαδή ση δημιουργία κινήσεων ανίστασης στους τόπους καιοκίας (γειτονιές, πρόσωπα, μικρές πόλεις) και εργασίας - εκπαίδευσης. Αυτή η ιοτική δράση δεν μπορεί να αρθρώνεται στη βάση μας αυστηρά συνεκυκής ιδεολογικο-πολιτικής πλαισιόρμας καθώς στο ιοτικό επίπεδο κυρίαρχο ρόλο παίζει η κοινωνική παράμετρος, δηλαδή η εκ των πραγμάτων ένταξη του αιόμου στους τόπους του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η απουσία καθαρότητας όμως δεν έχει να κάνει με τη φιλελεύθερη ανιληψη για την αρμονική συνύπαρξη των διαφορευκούτηων. Ανιάθετα υπηρετεί τη σκοτιμότητα της ζύμωσης και της επικοινωνίας μειαζύν όσων ανιστέκονται.

Σε ένα διαφορευτικό επίπεδο οι διευρυνόμενες ιδεολογικές-πολιτικές συμφωνίες, αν πρόκειται να οδηγήσουν σε έναν συγκροτημένο και πεισικό ανιλόγο, θα πρέπει να συγκροτούνται οι ίδιες των κοινών ανιλήψεων γύρω από ζητήματα πολιτικής και ιακυκής. Και όχι, όπως συμβαίνει σήμερα, γύρω από επιμέρους περιπτώσεις και ad hoc πρωτιστουλίες που υς περισσότερες φορές αφορούν την υπεράσπιση φυλακισμάτων συνιρόφων. Η κεντρική συνάντηση και οργάνωση των αναρχικών είναι αναγκαία. Δεν είναι δυνατόν όμως να επιδιώκεται στη βάση της αλληλεγγύης προς τους πολιτικούς κρατούμενους και να εξαντλείται εκεί. Όπως δεν είναι δυνατόν να οδηγεί στην απαξίωση της ιοτικής δράσης, με τα χαρακτηριστικά που της αποδόθηκαν πιο πριν.

Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτή την πρωταρχική έννοια - κλειδί. Η πρώθηση της συγκεκριμένης αυτής μορφής ιακυκής δεν οφείλεται σε ιδεολογικές εμμονές ή στην αναγκαιότητα της διαφοροποίησης και του διαχωρισμού. Ανιάθετα προκύπτει από υς προτάσεις των αναρχικών για την αυτοοργάνωση των κινήσεων ανίστασης και την αυτοδιεύθυνση της κοινωνικής ζωής. Για μας, η επανάσταση αποτελεί μια υπόθεση που είτε

υπάρχει στο ΕΔΩ και στο ΤΩΡΑ, είτε παύει να υπάρχει. Η επανάσταση είναι μία λέξη κενή νοήματος, όταν δεν έχει να προσδώσει τίποτα στο ΕΔΩ και στο ΤΩΡΑ. Και για μας έχει να προσδώσει ασφαλώς, όχι μα συείρωξη, αλλά την προσπάθεια των ανθρώπων καθημερινά να πάρουν βήμα-βήμα τη ζωή τους στα χέρια τους. Την προσπάθεια να δημιουργούνται συλλογικότητες, χώροι και γεγονότα που να βασίζονται και να προτίσσουν ξεκάθαρα την αυτο-νομία, αυτοπαραδέινοις ήσοις σιους κυρίαρχους θεσμούς μία ζωνιανή πολεμική που αναπιύσσεται μέσα από την ανασύνθεση του διαλυμένου κοινωνικού ιστού και το στέριωμα σε αυτόν.

Ουσιασικά, πρόκειται για την προσπάθεια δημιουργίας ενός διαφορευτικού πολιτισμού, την προσπάθεια ανασύστασης της κοινωνίας όχι στη βάση της εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων αλλά σε μία βάση διαμετρικά ανισέτη, εκείνη της αναρχίας.

Η διεκδίκηση αυτή της αυτονομίας, από μέρους ορισμένων κοινωνικών ομάδων, και η διαρκής σύγκρουσή τους με την εμπορευματική οικονομία αποτελεί μια υπόθεση καθημερινή. Τον καθημερινό αυτό αγώνα –ιόσο σε επίπεδο σύγκρουσης με το κυρίαρχο, όσο και σε επίπεδο δημιουργίας αυτόνομων κοινωνικών θεσμών– είναι που θέλησε να εκφράσει και ο Ερίκο Μαλαιέσια γράφοντας την περίφημη φράση: “Σιην αναρχία δε θα φιάσουμε ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Σιην αναρχία δα πορευόμαστε σήμερα, αύριο και για πάνια”.

Μόνο αν οι άνθρωποι αναπιύζουν θεσμούς και αξίες βασισμένες στην αιμοβαία βοήθεια στο επίπεδο των μικρών ομάδων και κοινοτήών είναι δυνατόν να πραγματώσουν –μέσω της σύνδεσής τους– την πρακτική αυτή και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο οργάνωσης των κινήσεων ανιστάσης και της κοινωνικής ζωής. Αυτή είναι η ουσία του κοινωνικού αναρχισμού.

Κορνήλιος Καστοριάδης

Οι υποκειμενικές ρίζες του επαναστατικού προτάγματος

Η ιδέα και η πράξη της επανάστασης –παρά ως περί ανιδέτου διδαχές που διατυπώνονται από την κυρίαρχη σκέψη– δεν υπαγορεύεται από οποιουσδήποτε ανικειμενικούς νόμους της ιστορίας ούτε είναι μια ονείρωξη κάποιων φανιασόπληκτων νευρωαικών. Αντίθετα, συνιστά μια συνειδητή επιλογή, συλλογική και αιομική, μια σύμπιση ανικειμενικών και υποκειμενικών παραμέτρων. Σκεπιόμενοι ακριβώς αυτές ως υποκειμενικές ρίζες του επαναστατικού προτάγματος, αναδημοσιεύουμε αισιούσιο το παρακάτω κείμενο του Κορνήλιου Καστοριάδη από τη Φανιασιακή δέσμη της της κοινωνίας (εκδ. Ράπτα, 1978).

Ακούμε καμιά φορά να λένε: Αυτή η ιδέα μιας άλλης κοινωνίας παρουσιάζεται μεν σαν ένα πρότιγμα δεν είναι ίσως σιην πραγματικότητα παρά προβολή πόθων ανοιλογήτων, αιμφίεση κινήτρων που παραμένουν κρυμμένα γι' αυτούς που εμφορούνται από αυτά. Δεν χρησιμεύει παρά σαν όχημα που μεταφέρει τη θέληση εξουσίας των μεν, την άρνηση της αρχής της πραγματικότητας των δε, το φάντασμά τους ενός κόσμου χωρίς συγκρούσεις, όπου όλοι θα είναι συμφιλιωμένοι με όλους και καθένας με τον εαυτό του, μια παιδική ονειροπόληση που δάθελε να καιαργήσει την ιραγική πλευρά της ανθρωπινής ύπαρξης, μια φυγή που ειπρέπει να ζει κανείς ταυτόχρονα σε δύο κόσμους, μια φανιασιακή ανιστάθμιση.

Όταν η συζήτηση παίρνει μια τέτοια σιφοφή, πρέπει πρώτα να υπενθυμίσει κανείς ότι όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει πως ό,τι λέει δεν έχει σχέση με ασυνείδητους πόθους ή με κίνητρα που ούτε ο ίδιος ομολογεί σιν εαυτό του. Κι όταν ακούμε “ψυχαναλυτές” μιας ορισμένης ιάσης να χαρακτηρίζουν νευρωαικούς χονδρικά όλους τους επαναστάτες, δεν μπορούμε παρά να χαρούμε που δεν έχουμε την “υγεία” τους των Σουπερμάρκετ. Και δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να ξεσκεπάσουμε τον ασυνείδητο μηχανισμό του κομφορμισμού τους. Γενικότερα, αυτός που πιστεύει ότι ανακαλύπτει σαν ρίζα του επαναστατικού προτάγματος τον έναν ή τον άλλο ασυνείδητο πόθο, πρέπει ταυτόχρονα ν' αναρωτηθεί ποιο είναι το κίνητρο της δικής του κριτικής και σε ποιο βαθμό δεν αποτελεί εκλογήκευση.

Για μας πάντως, αυτή η αναστροφή πολύ λίγο ενδιαφέρον παρουσιάζει. Το ζήτημα πράγματα υπάρχει και, ακόμα και κανείς άλλος να μην το έθετε, αυτός που μιλάει για επανάσταση πρέπει να το θέσει σιν εαυτό του. Ας

αποφασίσουν οι άλλοι σε πόσο βαθμό διαύγειας οι θέσεις τους τούς δεσμεύουν για λογαριασμό τους. Ένας επαναστάτης δεν μπορεί να θέτει όρια στη δική του επιδυμία διαύγειας. Ούτε μπορεί να αρνείται το πρόβλημα λέγοντας: αυτό που μειράει δεν είναι τα ασυνείδητα κίνητρα, αλλά η σημασία και η ανυκειμενική αξία των ιδεών και των πράξεων. Η νεύρωση και η ιρέλα του Ροβεστιέρου ή του Μπωντιλάιρ υπήρξαν πιο γόνιμες για την ανθρωπότητα απ' την "υγεία" του τάδε μαγαζάτορα της εποχής. Διότι η επανάσταση, έτσι που ήτη συλλαμβάνουμε, αρνείται ακριβώς αυτή την απλή παραδοχή του διχασμού ανάμεσα σε κίνητρο και αποτέλεσμα. Θα ήταν τότε αδύνατη στην πραγματικότητα και ασυνάριθμη στο νόημά της, εάν στηριζόταν σε ασυνείδητες προδέσεις χωρίς σχέση με το διαρθρωμένο περιεχόμενό της: ιο μόνο που θα μπορούσε σ' αυτή την περίπτωση να κάνει, θα ήταν μια επανέκδοση για μια ακόμη φορά της προηγούμενης ιστορίας, αιχμάλωτη καθώς θα ήταν αιτό κίνητρα σκοτεινά που με τον καρό θα επέβαλλαν το δικό τους τέλος και τη δική τους λογική.

Η γέννηση καινούργιων κινήτρων και καινούργιων συμπεριφορών, που είναι απαραίτητες για να οδηγηθεί το επαναστατικό πρόταγμα στο τέρμα του, πρέπει να εξετασθούν στην κλίμακα των μαζών, γιατί μόνο αυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν μια καινούργια κοινωνία. Όμως αυτή η έρευνα μπορεί να γίνει πιο εύκολη, αν προσπαθήσουμε πρώτα να δούμε οι μπορεί να είναι η επιδυμία και τα κίνητρα ενός επαναστάτη.

'Ο, οι μπορούμε να πούμε πάνω σ' αυτό είναι, εξ ορισμού, και' εξοχήν υποκειμενικό. Είναι, επίσης εξ ορισμού, εκιεδεμένο σε όλες οις ερμηνείες που δάθελε κανείς. Αν μπορούσε να βοηθήσει κάποιον να δει καθαρότερα μέσα σ' ένα άλλο ανθρώπινο ον (έσιω και μέσα σις αυταπάτες και οις πλάνες του) και μ' αυτό τον τρόπο μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, δεν θα ήταν ανώφελο να επωθεί.

Έχω την επιδυμία, και αισθάνομαι την ανάγκη, για να ζήσω, μιας άλλης κοινωνίας από αυτή που με περιβάλλει. Όπως η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, μπορώ να ζήσω μέσα σ' αυτήν και να τα βγάζω πέρα -εν πάσῃ περιπιώσει ζωή ήδη μέσα σ' αυτή την κοινωνία. Όσο κριτικά κι αν προσπαθώ να κοιτάξω τον εαυτό μου, ούτε η ικανότητα προσαρμογής μου, ούτε η αφομοίωση της πραγματικότητας από μέρους μου, δεν μου φαίνονται καιώτερες από τον κοινωνιολογικό μέρο όρο. Δεν ζητώ την αθανασία, την πανιαχού παρουσία, την πανιογνωσία. Δεν ζητώ η κοινωνία να "μου δώσει την ευτυχία": ξέρω ότι η ευτυχία δεν είναι μια μερίδα που μοιράζεται με το δελτίο στη Δημαρχία ή στο εργατικό Συμβούλιο της γειτονιάς, και ξέρω πως, αν αυτό το πράγμα υπάρχει, μόνο εγώ μπορώ να το πραγματοποιή-

σω για τον εαυτό μου, στα μέτρα μου, όπως μου συνέβη και όπως, καιά πάσα πιθανότητα θα μου συμβεί και πάλι. Άλλα μέσα στη ζωή, έτσι όπως είναι φιαγμένη για μένα και τους άλλους, σκοντάφω πάνω σ' ένα πλήθος από απαράδεκτα πράγματα, λέω πως δεν είναι μοιράμα και πως εξαριώνται από την οργάνωση της κοινωνίας. Επιδυμώ πρώτα και ζητώ, η δουλειά μου να έχει νόημα, να μπορώ να εγκρίνω αυτό για το οποίο χρησιμεύει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, να μου επιτρέπει να ζοδεύομαι πραγματικά και να χρησιμοποιώ οι δυνατότητές μου και ταυτόχρονα να εμπλουτίζομαι και ν' αναπιεύσσομαι. Και λέω ότι αυτό το πράγμα είναι δυνατό, με μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας, για μένα και για τους άλλους. Λέω ότι ήδη θα ήταν μια βασική αλλαγή σ' αυτή την κατεύθυνση, αν μ' άφηναν ν' αποφασίζω, μαζί με όλους τους άλλους, υπέρ να κάνω, και με τους συνιρόφους μου στη δουλειά, πώς να το κάνω.

Επιδυμώ να μπορώ, μαζί με όλους τους άλλους, να μαθαίνω ως γίνεται μέσα στην κοινωνία, να ελέγχω την έκταση και την ποιότητα της πληροφόρησης που μου δίνεται. Ζητώ να μπορώ να συμμετέχω άμεσα σε όλες οις κοινωνικές αποφάσεις που μπορεί να επηρεάζουν την ύπαρξή μου ή τη γενική πορεία του κόσμου όπου ζω. Δεν δέχομαι η ιύχη μου ν' αποφασίζεται μέρα με τη μέρα από ανθρώπους που τα σχέδιά τους μου είναι εχθρικά ή και απλώς άγνωστα και για τους οποίους δεν είμαστε, εγώ και όλοι οι άλλοι, παρά νούμερα σ' ένα σχέδιο ή πιόνια σε μια σκακιέρα, και τελικά η ζωή μου και ο δάναντός μου να βρίσκονται στα χέρια ανθρώπων που ζέρω πως είναι αναγκασικά ιαφλοί.

Ξέρω πάρα πολύ καλά πως η πραγματιοπόίηση μιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης, και η ζωή της, δεν θα είναι καθόλου απλές, πως σε κάθε βήμα τους θα συναντιούν δύσκολα προβλήματα. Άλλα προιημά να καιαπάνομαι με πραγματικά προβλήματα, παρά με οις συνέπειες του παραληρήματος του Ντε Γκολ, οις κομπίνες του Τζόνσον ή οι μηχανορραφίες του Κρούτισεφ. Κι αν έσιω, εγώ κι οι άλλοι, συναντιούσαμε την αποτυχία σ' αυτό τον δρόμο, προιημά την αποτυχία σε μια προσπάθεια που έχει ένα νόημα, παρά μια καιάσιαση που μένει πριν ακόμα κι απ' την αποτυχία ή τη μη αποτυχία, που μένει γελοία.

Επιδυμώ να μπορώ να συναντώ τον άλλον σαν ένα ον όμοιο με μένα και απόλυτα διαφορετικό, όχι σαν ένα νούμερο, ούτε σαν ένα βάτραχο σκαρφαλωμένο σ' ένα άλλο σκαλοπάτι (αδιάφορο αν καιώτερο ή ανώτερο) της iεραρχίας των εισοδημάτων και των εξουσιών. Επιδυμώ να μπορώ να τον βλέπω, και να μπορεί να με δει, σαν ένα άλλο ανθρώπινο ον, οι σχέσεις μας να μην αποτελούν πεδίο που να εκφράζεται η επιθεικότητα,

ο συναγωνισμός μας να παραμένει μέσα στα όρια του παιχνιδιού, οι συγκρούσεις μας στο μέτρο που δεν μπορούν να λυθούν ή να ξεπεραστούν, ν' αφορούν πραγματικά προβλήματα και εκβάσεις, να σέρνουν μαζί τους όσο το δυνατόν λιγότερο ασυνείδητο να είναι φορισμένες όσο το δυνατόν λιγότερο από φαντασικά στοιχεία. Επιθυμώ ο άλλος να είναι ελεύθερος, γιατί η ελευθερία μου αρχίζει εκεί όπου αρχίζει η ελευθερία του άλλου και γιατί, μόνος μου, δεν μπορώ να είμαι σήμερα καλύτερη περίπτωση, παρά "ενάρειος εν δυστυχίᾳ". Δεν υπολογίζω όμι οι άνθρωποι δια μειαμορφωθούν σε αγγέλους, ούτε πως οι ψυχές θα γίνουν καθάριες σαν οι βουνίσιες λίμνες –που άλλωστε ανέκαθεν μου προξενούσαν βαθιά πλήξη. Ξέρω όμως πόσο η σημερινή κουλούρα βαθαίνει και οξύνει τη δυσκολία τους να υπάρχουν, και να συνυπάρχουν με τους άλλους, και βλέπω πως πολλαπλασιάζει οιο άπειρο τα εμπόδια στην ελευθερία τους.

Ξέρω, βέβαια, πως αυτός ο πόδος μου δεν μπορεί να πραγματιστοίηδε σήμερα· κι ούτε δια πραγματιστοίηδε ολοκληρωτικά ενόσω ζω, ακόμη κι αν η επανάσταση γινόταν αύριο. Ξέρω όμι δι ζήσουν μια μέρα άνθρωποι που γι' αυτούς ούτε η ανάμνηση των προβλημάτων που μπορεί σήμερα να μας προξενούν το μεγαλύτερο άγχος δεν θα υπάρχει. Αυτή είναι η μοίρα μου που πρέπει να επωμισθώ, και που επωμίζομαι. Άλλ' αυτό δεν πρέπει να με οδηγήσει ούτε σιην αιτελησία ούτε σιν καιαιονικό μηρυκαομό. Έχοντας αυτό τον πόδο, που είναι δικός μου δεν μπορεί παρά να εργάζομαι για την πραγματιστοίηδη του. Και ήδη με την εκλογή που κάνω του κυρίου ενδιαφερόντος της ζωής μου, μέσα σιη δουλειά που του αφιερώνω, για μένα γεμάτη νόημα (ακόμα κι αν συναντώ, και αποδέχομαι, τη μερική αποτυχία, ις αναβολές, ις παρακμιτήριες, τα καθήκοντα που δεν έχουν νόημα αιτό μόνα τους), με τη συμμειοχή σε μια κοινότητα επαναστατών που επιχειρεί να ξεπέρασει ις ανυκειμενοποιημένες και ξενωμένες σχέσεις της κοινωνίας όπου ζούμε –είμαι σε δέση να πραγματιστούμερικά αυτό τον πόδο. Αν είχα γεννηθεί σε μια κομμούμουνιουκή κοινωνία, ίσως η ευικαία να μου ήταν πιο εύκολη –δεν το ξέρω κι ούτε μπορώ να κάνω μίποια σχεικά μ' αυτό. Δεν δι καθίσω μ' αυτό το πρόσοχημα να περνώ τον ελεύθερο χρόνο μου παρακολουθώντας τηλεόραση ή διαβάζοντας ασυνομικά μυθιστορήματα.

Μήπως αυτή μου η σιάση σημαίνει άρνηση της αρχής της πραγματικότητας; Άλλα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της αρχής; Είναι όμι πρέπει να εργαζόμασιε –ή μήπως όμι πρέπει αναγκαία η εργασία να μην έχει νόημα, να γίνεται κάτιο από συνθήκες εκμετάλλευσης, ν' ανυφάσκει με τους οιόχους για τους οιοίους υπουρθείαι όμι γίνεται; Αυτή η αρχή ισχύει μ' αυτή τη

μορφή για ένα εισοδηματία: Ίσχυε μήπως μ' αυτή τη μορφή, για τους ιδαγγενείς των νησιών Τρομπιράντη ή Σαμόδα; Ισχύει, ακόμα και σήμερα, για τους ψαράδες ενός φιωχού μεσογειακού χωριού; Ως ποιο σημείο η αρχή της πραγματικότητας εκφράζει τη φύση και πού αρχίζει να εκφράζει την κοινωνία; Ως ποιο σημείο εκφράζει την κοινωνία ως κοινωνία και από ποιο σημείο μια τάδε ιστορική μορφή της κοινωνίας; Γιατί όχι τη δουλοπαροικία, ις γαλέρες, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως; Πού μια φιλοσοφία διέπαιρνε το δικαίωμα να μου πει: σ' αυτό το συγκεκριμένο χιλιοστόμετρο των υπαρχόντων δεσμών, δι σας δεξάω το σύνορο μεταξύ του φαινομένου και της ουσίας, μεταξύ των παροδικών ιστορικών μορφών και του αιωνίου είναι του κοινωνικού; Αποδέχομαι την αρχή της πραγματικότητας, γιατί αποδέχομαι την ανάγκη της εργασίας (καθόσον άλλωστε είναι πραγματική, γιατί ολοένα γίνεται λιγότερο προφανής) και την ανάγκη μιας κοινωνικής οργάνωσης της εργασίας. Δεν αποδέχομαι όμως την επίκληση μιας ψεύπικης ψυχανάλυσης και μιας ψεύπικης μεταφυσικής, που εισάγει σιη συγκεκριμένη συζήτηση των ιστορικών δυνατοτήτων αυθαίρετες βεβαιώσεις πάνω σε αδυνατίτες για ις οποίες δεν ξέρει μίποια.

Είναι τάχα η επιθυμία μου παιδική καιάσιαση είναι όμι η ζωή μας είναι δοσμένη, και όμι ο Νόμος μας είναι δοσμένος. Σιην παιδική καιάσιαση η ζωή μας δίνειαι για μίποια· και ο Νόμος μας δίνειαι χωρίς μίποια άλλο, και χωρίς δυνατότητα συζήτησης. Αυτό που δέλω είναι ενιελώς το ανιάθετο: να φιάχνω εγώ τη ζωή μου, και να δίνω ζωή, ει δυνατόν, εν πάσῃ περιπιώσει να δίνω για τη ζωή μου. Ο Νόμος να μη μου δίνειαι απλώς αλλά να του δίνω κι εγώ συγχρόνως σιν εαυτό μου. Αυτός που διαρκώς βρίσκεται σε παιδική καιάσιαση είναι ο κομφορμιστής ή ο απολύπικος: γιατί αποδέχεται τον Νόμο ασυζητημένη και δεν επιθυμεί να συμμειέχει σιη διαμόρφωσή του. Εκείνος που ζει μέσα σιην κοινωνία χωρίς καμία δέληση που ν' αφορά τον Νόμο, χωρίς πολιτική δέληση, απλώς ανικαδιστά τον ιδιωτικό παιέρα με τον ανώνυμο παιέρα. Η παιδική καιάσιαση είναι, πρώτα, να δέχεσαι χωρίς να δίνειαι και, μετά, να κάνεις ή να υπάρχεις για να δέχεσαι. Αυτό που δέλω είναι, αφιχνώντας μια δίκαιη ανιαλλαγή, και σιη συνέχεια το ξεπέρασμα της ανιαλλαγής. Η παιδική καιάσιαση είναι η δυτήκη σχέση, το φάντασμα της συγχώνευσης –και μ' αυτή την έννοια, η σημερινή κοινωνία παιδικοποιεί διαρκώς τους πάντες με τη συγχώνευση που πραγματιστοίει σιο φαντασιακό με απραγματικές οντότητες: τους αρχηγούς, τα έθνη, τους κοσμονάύτες ή ις βενιέτες. Αυτό που δέλω είναι η κοινωνία να πάψει πια να είναι μια οικογένεια, ψεύπικη επί πλέον μέχρι γελοίου, για ν' αποκιήσει την αληθινή της διά-

σταση ως κοινωνίας, ως δικτύου σχέσεων μειαζύ αυτόνομων ενηλίκων.

Νάναι τάχα η επιδυμία μου επιδυμία εξουσίας; Μα αυτό που θέλω είναι η καιάργηση της εξουσίας με τη σημερινή της έννοια, είναι η εξουσία όλων. Η σημερινή εξουσία σημαίνει ότι οι άλλοι είναι πράγματα, κι αυτό που θέλω είναι τελείως το αντίθετο. Αυτός που οι άλλοι τού είναι πράγματα είναι ο ίδιος πράγμα, και δεν θέλω να είμαι πράγμα ούτε για μένα ούτε για τους άλλους. Δεν θέλω οι άλλοι να είναι πράγματα, δεν θάξερα ου να τους κάνω. Αν μπορώ να υπάρχω για τους άλλους, και οι άλλοι να μ' αναγνωρίζουν, δεν θέλω αυτό να γίνεται σε συνάρτηση με την καιοχή ενός πράγματος που είναι έξω από μένα –της εξουσίας: ούτε να υπάρχω γι' αυτούς μέσα στο φανιασιακό. Η αναγνώριση που απορρέει από τον άλλο δεν ισχύει για μένα παρά στον βαθμό που τον αναγνωρίζω εγώ ο ίδιος. Υπάρχει ο κίνδυνος να τα ξεχάσω όλα αυτά, αν κάποιες τα γεγονότα με οδηγούσαν κοντά σιην “εξουσία”; Μου φαίνεται περισσότερο κι από απίθανο: αν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν παρά μια χαμένη μάχη, και όχι το τέλος του πολέμου και θάπτετε να ρυθμίζω τη ζωή μου πάνω σιην υπόθεση όυ μπορεί μια μέρα να ξαναμιωραθώ;

Κυνηγώ τάχα τη χίμαιρα να θέλω να εξαλείψω την τραγική πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης; Μου φαίνεται μάλλον πως θέλω να εξαλείψω απ' αυτήν το μελόδραμα, την ψεύτικη τραγωδία –αυτήν όπου η καιαστροφή επέρχεται χωρίς αναγκαιότητα, όπου όλα θα συνέβαιναν διαφορευτικά, αν μονάχα τα πρόσωπα ήξεραν ή έκαναν αυτό ή εκείνο. Το να πεδαίνουν της πείνας οι άνθρωποι σις Ινδίες, ενώ σιην Αμερική και σιην Ευρώπη οι κυβερνήσεις βάζουν πρόσωμα στους γεωργούς που παράγουν “υπερβολικά” –είναι μια μακάβρια φάρσα, είναι ένα γκραν γκινιόλ όπου τα πιώματα και ο πόνος είναι πραγματικά. Δεν είναι τραγωδία, δεν υπάρχει σ' αυτό μίποια το αναπόφευκτο. Και αν η ανθρωπότητα εξαφανισθεί μια μέρα κάιω από αυς υδρογονοβόμβες, αρνούμαι να το ονομάσω αυτό τραγωδία, το ονομάζω μαλακία. Θέλω την καιάργηση του Παλιάου και της μειαμόρφωσης των ανθρώπων σε νευρόσπαστα από άλλα νευρόσπαστα που τους “κυβερνούν”. Όταν ένας νευρωικός επαναλαμβάνει για την εικοσιή φορά την ίδια συμπεριφορά αποτυχίας, αναπαράγοντας για τον εαυτό του και για τους δικούς του τον ίδιο τύπο δυστυχίας, το να τον βοηθήσεις να το ξεπεράσει αυτό, σημαίνει να εξαλείψεις από τη ζωή του τη χονδροειδή φάρσα, όχι την τραγωδία: σημαίνει να του επιτρέψεις ν' ανικρίσει επί τέλους τα πραγματικά προβλήματα της ζωής του και δι. Τραγικό μπορεί να περιέχουν, που η νεύρωσή του είχε για λειτουργία εν μέρει να εκφράζει αλλά κυρίως να καλύπτει.

Για επικοινωνία:
Αυτοδιεύθυνση στην πόλη
Τ.Θ. 72086
Τ.Κ. 16310
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οκτώβριος 2000
300 δρχ.