

# ΣΤΟ ΦΑΛΙΜέΝΤΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΜΑΡΤΗΣ 1994

ΤΙΜΗ: Δρχ 100



Γεννήθηκα στο βιβλέφαρο του κεραυνού ο βίνω κυλώντας στα νερά ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς σαλτάροντας με τις ιστικιές του λιβανιού πήρα το δρόμο της οποράς κοιμήθηκα στο προσκεφάλι του οπαθιού είχα τον ύπνο του λαγού αγνάτενα την πυρκαγιά της θεμωνιάς αμίλητος στην ώρα της συγκομιδής πήρα τα γάρι ζητιανιάς ανιάμωσα το χάρο της ξερολιθιάς το άλογο στ' αλώνι να ψυχομαχεί πήρα τα γάρι ζητιανιάς

**ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΝΙΚΟ ΚΟΕΜΤΖΗ**

**ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ**

**ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:  
ΑΝΑΡΧΙΑ 'Η ΘΑΝΑΤΟΣ;**

## EDITORIAL

Να μαστε πάλι εδώ.

Ποιοι;

Εγώ, ο εκδότης (και καλά...) και αυτοί που βοήθησαν με διαφορετικούς τρόπους ώστε το Φαλιμέντο νούμερο τρία να είναι σήμερα πραγματικότητα. Το περιοδικό δια εμού τους ευχαριστεί. Μετά τις δύο πρώτες απόπειρες που "άδων το φως", το Φαλιμέντο επιστρέφει με διαφορετικό - ας πούμε - ύφος, με λυπημένη διάθεση και χαρακτήρα αποχαιρετισμού. Το τέταρτο τεύχος θα καθυστερήσει αρκετά, εξαιτίας μιας ψυχοδρουφήχτρας πατρίδας...

Πρέπει να γίνει σαφέστατο ότι το Φαλιμέντο είναι μια εκδοτική ΑΠΟΠΕΙΡΑ, και μόνο ως τέτοια θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε εσείς καλοί αναγνώστες...

ΜΠΙΟΡΕΙ να γίνει καλύτερο. (υπάρχουν ιδέες για αυτό) μπορεί χειρότερο, μπορεί να σωπάσει αν δεν έχει κάτι να πει, (δύσκολο) ή αν αυτοεκφυλιστεί (καθόλου δύσκολο).

Καλή ανάγνωση και εις το επανιδειν...



Ωραία. Εστω και για λίγο τα ανθρωπάκια, εντόπισαν εχθρό.

**ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΕΧΘΡΟ!**

**ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΕΧΘΡΟ!**

Διότι πλέον τα αφεντικά που μιας κλέβουν την ζωή είναι μια καθημερινότητα στην οποία έχουμε εθιστεί...

Του κράτους ο τρόλιος δεν είναι σοκαριστικός, μιας παρέχεται σε μικρές ελεγχόμενες δόσεις μιέρα-μέρα.

Τα καθάριμα οι δημιοσιογράφοι έχουνε βέβαια στα χέρια τους τα εργαλεία για να ανασύρουντες στην επιφάνεια βαθειά ριζωμένα ένοπτικα. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΡΑΤΑ.

Η δημοκρατία μας, και τα όποια ανθρώπινα δικαιώματα είναι καλά, αλλά μην τα ξορίζουμε και πολύ σε δύσκολες περιπτώσεις, γιατί τότε αποκτούν μια κάποια ελαστικότητα.

**ΣΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΛΕΣ ΗΛΙΘΙΟΙ!**

**ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΙ!**



# Το Τμήμα βάφτηκε κόκκινο

**ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για  
τη δολοφονία του  
Γιάκα**

**Σ**τα κόκκινα βάφτηκε το έβδομο αστυνομικό τμήμα Μοσχάτου χθες βράδυ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του Θοδωρή Γιάκα από τον αρχιφύλακα Βαγγέλη Λαγογιάννη, στις 10 Ιανουαρίου στο Μοσχάτο.

«Η αστυνομία δολοφονεί και η δικαιοσύνη χειροκροτεί», έγραψε το πανό των μελών της «Πρωτοβουλίας ενάντια στις δολοφονίες της εξουσίας».

Ήταν περίπου 100 άτομα που συγκεντρώθηκαν στις 7.30 μ.μ. έξω από τον σταθμό του ηλεκτρικού στο Μοσχάτο και πορεύτηκαν μέχρι το αστυνομικό τμήμα το οποίο «βομβάρδισαν» με αυγά γεμάτα με κόκκινη μπογιά.

«Δικαιοσύνη για τον Θοδωρή», και «όταν οι μπάτσοι σκοτώσουν τα παιδιά σας τότε θα βγείτε από τα κλουβιά σας», ήταν τα συνθήματα που φώναζαν.

Σε προκηρύξεις που μοίραζαν στο δρόμο εξηγούσαν: «Μπουγελώνουμε το 7ο αστυνομικό τμήμα Μοσχάτου εκφράζοντας την οργή μας για την εν ψυχρώ δολοφονία του Θοδωρή Γιάκα από τον αρχιφύλακα Λαγογιάννη. Είναι μια πράξη αλληλεγγύης σε όλα



Στα κόκκινα το αστυνομικό τμήμα Μοσχάτου σε ένδειξη οργής για τη δολοφονία του Θ. Γιάκα από αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα

τα θύματα της αιστυνομικής θηριωδίας. Γνωρίζουμε πως η ζωή μας βρίσκεται καθημερινά στο στόχαστρο των δολοφόνων της εξουσίας.

Υπερασπίζομαστε το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθεροι στην πόλη όλες τις ώρες χωρίς τον

κίνδυνο να είμαστε η τινέχεια στο μακρύ κατάλογο των θυμάτων της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Να τιμωρηθεί ο δολοφόνος αστυνομικός Λαγογιάννης. Να αφοπλιστεί η αστυνομία».



## NAPXIKH ΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Για τον αγώνα της μνήμης ενάντια στη λήθη που είναι αγώνας των ανθρώπων ενάντια στο κράτος και κάθε μορφής εξουσία ενάντια στη διαστρέβλωση και την προσπάθεια εξάλειψης των κοινωνικών αγώνων



# Ο ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΟ

RONALD CRAIGH

Ο ατομικισμός και ο αναρχισμός δεν πλέκει το εγκώμιο των εγωιστικών παθών. Προσφέρει αληθινά ένα πρόγραμμα κοινωνίας.

Ο ναρκισσισμός χρειάζεται, ο πολίτης-καταναλωτής κινείται σ'ένα σύμπαν υπολειμμάτων: οι μαρξισμοί είναι στο στάδιο της αποσύνθεσης, ενώ ο φιλελευθερισμός δεν είναι πάρα απλό διακοσμητικό στοιχείο. Το σκηνικό της νεωτερότητας ξεθωριάζει. Σ'αυτό το μπαλέτο για εκτοπλάσια, μερικοί θα ήθελαν να δουν τα αναθιμάτα του ατομικιστικού αναρχισμού.

Μια τέτοια διαβεβαίωση, Εύκολη και δημιαγωγική, μάλλον συσκοτίζει παρά διευκρινίζει τα δεδομένα. Στο τέλος του λογαριασμού, η παρακμή των κρατών -Των οποίων το σχέδιο, της ενωμένης ευρώπης αντιπροσωπεύει τη νέα μορφή επιβίωσης- προμηνύει ίσως το τέλος μιας ορισμένης ηθικής υποκρισίας. Γιατί, πράγματι, τι άλλο είναι η έννοια κράτος δικαίου εκτός από εισεβής πόθος, αφού είναι δεδομένο ότι το κράτος, αν υποτεθεί ότι διέπεται από το νόμο, είναι το ίδιο δημιουργός και δικαιοπής του ίδιου αυτού δικαίου; Άλλα και η έννοια της νομιμότητας δεν είναι κι αυτή επίσης αμφισβητήσιμη; Τα κράτη διεκδικούν στο όνομα της το δικαίωμα να διεισδύουν στις ατομικές συνειδήσεις για να αποκαταστήσουν τα διατάγματα τους στο προσωπικό άδιτο του πολίτη. Εδώ, θέλοιν να επιβάλοιν πηγή προσευχή στα δημόσια σχολεία ή να εξαναγκάσουν τους ειρηνιστές στη στρατιωτική υπηρεσία, αλλού, καταδικάζοντας σε θάνατο τους αμφισβητίες διανοούμενους. Ακόμα και σημ δημιουργατία, δεν είναι απεχθές το γεγονός ότι κάθε πολίτης είναι καταρχήν υποχρεωμένος να αρνηθεί τη δική του κοίση και να υποταχθεί σε μια ξένη γνώμη χωρίς μάλιστα να έχει τη δικαιολογία ενός εξωτερικού καταναγκασμού.

Τα ερωτήματα αυτά μας ξαναφέρνουν μαρτυρικά στη μεγάλη αναρχική παράδοση η οποία, διεκρίνοντας το κράτος από την κοινωνία, προτείνει έναν ατομικισμό που βρίσκεται στον αντίποδα των ιδιαίτερα διαδεδομένων στη χώρα μας στερεοτύπων μορφών ατομικισμού. Γιατί είναι αλήθεια ότι οι Γάλλοι βλέπουν τον εαυτό τους ως ένα λαϊκή κοινφορμιστικό, πράγμα για το οποίο και λυπούνται. Ο ατομικισμός, αντικείμενο λύπησης για τους διανοούμενους και καταφρόνησης για την αριστερά, σημαίνει στα μάτια τους απειθαρχία κι άραι κοινωνική αταξία. Ο ατομικιστής θα ήταν στο πνεύμα αυτό ένα θηρίο εγκαταλειμμένο στον εαυτό του, στα εγωιστικά πάθη του, εκείνος στον οποίο αποδίδονται κατ' εξοχήν όλες οι καταγραφιένες ασθένειες από την ψυχανάλυση: είναι ένας παρανοϊκός, ένας υπερδικός, ένας νάρκισσος. Είναι διασκεδαστικό ν' ακούει καινείς απέτες τις κοινωνικές από το σόδια των φιλελευθέρων ορθολογιστών μας, των οποίων το πρότυπο είναι

ακριβώς ο ίδιος οεconomius που κρίνει ωφελιμιστικά και φροντίζει με επιμέλεια τα συμφέροντα του. Αντιτασσόμενος σ' αυτό ο αναρχικός, απαντά ότι η διατάραξη αυτής της προσωπικότητας δεν μπορεί να αναχθεί εξ' ολοκλήρου στην ψυχολογική διάσταση του πράγματος. Στη Γαλλία, επί παραδείγματι, ο <<αστικός εγωισμός>> είναι ιστορικά και κοινωνιολογικά προϊόν του κράτους, γιατί τίποτα στη Μητροπολιτική Γαλλία δε γίνεται χωρίς την αστική τάξη. Ακόμα και το φυσικό ένστικτο που μας προτέρεπε να βοηθήσουμε έναν πληγωμένο που κείτεται στον δρόμο καταστέλλεται: πρέπει προηγουμένως να καλέσουμε την αστυνομία για την εξαρίβωση.

Στις πατριαρχικές κοινωνίες μας, τον πόλο του πατέρα τον κράτα το κράτος πρόνοια. Οπως γράφει ο Μαξ Στιρνερ, ο έρωτας <<είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή - και η τελευταία του κράτους>>. Αντικείμενο τόσου φροντίδων, το άτομο αλίνεται στο καβούρι του όπου και αναπτύσσει έναν απέραντο ναρκισσισμό, μια άμιροφη υποκειμενικότητα που ταιτίζεται με το καθετί και με τίποτα. Πήρε τέλους το πνεύμα πνευματικής και κοινωνικής αγωνιστικότητας.

Εσβησαν οι μεγάλες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, οι τόσο οικίες για τους Γάλλους. Είμαστε στην πέψη της επιτάχυνσης της ιστορίας, αναλαμβάνουμε το έργο να πενθήσουμε το τέλος αυτού του αιώνα που, έλλειψη καλύτερου, ορίζεται ως μεταμοντέρνο.

Γιατί τα κράτη, ιδρυτές του πολιτισμού, τον καταδικάζουν σε θάνατο με τη θεαματική συλλογική αυτοκτονία τους. Αν οι σύγχρονοι μας δεν πιστεύουν πλέον στην πρόσδοδο, στη νεότερη εποχή, αν βλέπουν τα μείζονα σύμβολα της να εκφιλούνται - τη μεγάλη βιομηχανία, την πόλη - αν είναι ανήμποροι θεατές της εξάλειψης της διάκρισης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, αν το ιδεώδες ενός ενσωματωμένου εγώ τους φαίνεται πλέον απλή αυταπάτη, είναι γιατί η μετανευτερότητα (postmodernité) δεν εξαντλείται σ' ένα απλό φαινόμενο συλλογικής υποκειμενικότητας: άρχισε αυτή με τη Χιροσίμα.

Η νεωτερότητα μεταμορφώθηκε σε καρκίνο. Η πόλη δίνει τη θέση της στην μεγαλόπολη, τα κράτη γίνονται οι ίδιοι νεκροθάψτες τους. Αφού έθρεψαν στους κόλπους τους τις πολυεθνικές, παιζάρεφαν με τον πυρηνικό κίνδυνο, προώθησαν την καταναλωτική κοινωνία, οργανώνονταν τώρα την πηλεματική εισβολή, κι άραι την υπαγωγή των ηθών στα μέσα μαζικής ενημερώσεως (mediatisation) η οποία περιάγει σε αχρησία αυτή την ίδια την ιδέα του έθνους.

Όλως παραδόξως, και παρά τις διεκδικήσεις τους, οι πιο ατομικιστές από τους αναρχικούς δεν εξίσωσαν ποτέ από κάθε τι άλλο την ελεύθερια αλλά ένα είδος κοινωνικής ατομικότητας ή, όπως σημειώνει ο

Μπενζαμιν P. Τακερ, <<τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθέρια που θα συμβιβαζόταν με την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό>>. Ήσαν όλοι πάρα πολύ εχθρική απέναντι στην κοινωνική αδικία και κατά συνέπειαν πολλοί προσήλωμένοι στην κοινωνία τους για να αναδιπλωθούν σ' ένα στείρο εγωισμό ή για να υποφέρουν την τυφλή αταξία του καπιταλισμού ή των λεγόμενων οικονομικών δυνάμεων.

Οσα και να πούμε για το πόσο ο ατομικιστικός αναρχισμός αποτελεί ένα πρόγραμμα κοινωνίας θα είναι λίγα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους φυσιολάτρες (*naturiens*) του περασμένου αιώνα. Καταγγέλλουν τις <<πόλεις-κολάσεις>> και γενικότερα όλους τους <<εκπολιτιστές μεγάλης και μικρής κλάσης>>. Στα τέλη αυτά του 19ου αιώνα, τότε που οι ευρωπαϊκοί ιμπεριαλισμοί οργιάζουν, διαπιστώνουν ότι ο άγριος δεν <<εκπολίτιζεται>> παρά χάρη στη βία της οποίας είναι θύμα. Αντιτάσσουν τη φύση στον πολιτισμό, χωρίς δύναμη να εξιμούν τον <<αγαθό άγριο>> (<<bon sauvage>>) του άλλοτε ούτε την <<επιστροφή στον πρωτογονισμό>>. Μερικές δεκαετίες πριν από το Φρουντ, ταυτίζουν τον πολιτισμό και την πρόδοδο με την αυτοκαταπίεση του ατόμου - και συνάγουν απ' αυτό τα συμπεράσματα τους. Εναν αιώνα αργότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άλλος αναρχικός ο οικολόγος Μαρρεϋ Μπουκτσιν, καταδικάζει τον καρκίνο που ακούει στο όνομα πόλη, της οποίας το Λος Άντζελες μου φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει το κατ' εξοχήν μοντέλο: οι χώροι στάθμευσης των αυτοκίνητων, τα πρατήρια βενζίνης και οι λωρίδες κυκλοφορίας εξουδετερώνουν το ανθρώπινο βλέμμα, ευνούχιζουν κάθε επιθυμία περιπλάνησης, αποκλείουν τη συνάντηση των ανθρώπων, η οικία δεν είναι παρά η επέκταση του γκαράζ και ο άνθρωπος παραδότημα του αυτοκινήτου. Κι έχουμε τον Μπουκτσιν που προσθέτει: <<Η ακεραιότητα του ατομικού εγώ εξαρτάται από την ικανότητα του να ενώνει σ' ένα όλον που το χαρακτηρίζει συνοχή και δημιουργικότητα τις διάφορες πλευρές της ανθρώπινης ζωής - την εργασία και το παιχνίδι, τη λογική και το συναίσθημα, το διανοητικό και το αισθητικό, το ιδιωτικό και το κοινωνικό. Η ενοποιητική αυτή διαδικασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αυστηρά ιδιωτική και προσωπική δραστηριότητα, πράγματι, για το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων, η δινατότητα να εξασφαλίσουν τη συνοχή του εγώ τους εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από το ποσό η ίδια η κοινωνία είναι υπαρξιακά ολοκληρωμένη στην καθημερινή της ζωή. Το σύνολο, το χωρίο, η κοινότητα του μεσαίωνα, ήσαν σύνολα προσωπικά αναγνωρίσιμα, στους κόλπους των οποίων το άτομο ικανοποιούσε όλες τις πτυχές της ζωής... Χωρισμένο από το σοι, από το χωρίο ή από την κοινότητα, το άτομο μαρράζωνε. Πράγμα που δε σημαίνει ότι το εγώ του ήταν <<υποταγμένο>> στο συλλογικό σώμα, αλλά πως το εγώ του ήταν αυτό το ίδιο ένα σύνολο, μια ολότητα συγκεκριμενοποιημένη σ' έναν ιδιώτη, γιατί κάθε άτομο ενσωμάτωνε τη ζωή του σύνολου στην

ενόπτητα του και στην πολύπλευρη δομή του. Σε αντίθεση με τις ολοκληρωτικές κοινωνίες που υποτάσσουν το άτομο σ' έναν ευρύτερο κοινωνικό μηχανισμό και σε σκοπούς υπεραπομικούς, το σοι, το χωρίο και η κοινότητα - και κατ' εξοχήν η πόλη-έθρεφαν την ακεραιότητα του εγώ αποκρυπτώνοντας σε ατομικά δεδομένα την πληθώρα των κοινωνικών αντικειμενικών τους σκοπών και τις δυνατότητες τους. Στην αποσύνθεση του δυναστικού συγκεντρωτισμού των ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, των κρατών και των εκκλησιών του Κατεσπιμένου, στην αντικατάσταση τους από τις πολιεθνικές γραφειοκρατίες και τις μεγαλοπόλεις, οι αναρχική αντιτάσσουν αποκεντρωμένες κοινωνίες, σε πλήρη αρμονία με το οικολογικό τους περιβάλλον, όπου υποκαθιστούν τον έλεγχο των ομοτύμων. Αντικαθιστούν το κράτος με μια κυβερνητική ελευθέρων ενώσεων. Οπως έγραψε ο Μπενζαμιν P. Τακερ, <<αν ένα άτομο έχει δικαίωμα σε κάτι, αυτό δεν είναι άλλο από τα δικαιώματα που δημιουργεί το ίδιο για τον εαυτό του με μια ελεύθερη σύμβαση. Ο αναρχικός ατομικισμός προτείνει σε κάθε άνθρωπο να αναπτύξει όλες τις πλευρές της προσωπικότητας του, ακόμα και εκείνη της φιλαντίας. Αρνείται όλες τις μιορφές κυριαρχίας: των πλουσίων πάνω στους φτωχούς, του κεφαλαίου πάνω στην εργασία, του εμπορεύματος πάνω στης διαπρωτοπικές σχέσεις, των ανδρών πάνω στις γυναίκες, των γονέων πάνω στα παιδιά, των μέσων ενημερώσεως πάνω στις μάζες, των διανοούμενων πάνω στους μαθητές τους, των πόλεων πάνω στην ίπαιθρο, των ανεπτυγμένων χωρών πάνω στις άλλες, των πλειοψηφιών πάνω στις μειοψηφίες. Εναί αλλο συστατικό στοιχείο του ατομικισμού είναι ασφαλώς η χρήση της λογικής. Η μεταμοντέρνα κοινωνία αντικατέστησε τον κριτικό λόγο με μία ορθολογιστικότητα καθαρά λειτουργική (*instrumentale*). Η ειφυΐα δεν επιτίθεται πλέον στους μεγάλους άνδρες και στα μεγάλα προβλήματα έχει, αντίθετα, θέσει σ' εφαρμογή τα πιο γιγαντιαία προγράμματα καθυπόταξης της φύσης που γνώρισε ποτέ η ιστορία. Η αναρχική παραδοση, την οποία απασχόλησε επί μακρόν το θέμα των σχέσεων λογικής-ψυχικότητας, και κατόπιν των ψυχοσεξουαλικών και συμβολικών πλευρών, θήγει τώρα το θέμα της κριτικής του σχίσματος που εγκανιάστηκε από τους Ελληνες μεταξύ <<Τυφλής φύσης>> και <<φυτισμένου από τον ορθό λόγο ανθρώπου>>. Η διχοτομική ενατένιση μιας απάνθρωπης φύσης κι ενός αφύσικου ανθρώπου έφερε στον κόσμο αυτό το μηχανιστικό σύμπαν κι αυτήν τη λειτουργική ορθολογιστικότητα που αποδοκιμάζουμε.

Μια μέγιστη ελευθέρια προϋποθέτει νέους τύπους ρύθμισης των κοινωνικών συγκρούσεων. Η αναρχική παραδοση αποφεύγει τον απλοϊσμό, υποβάλλοντας σ' επανεξέταση τις έννοιες όπως: <<κυριαρχία>>, <<νομιμότητα>>, <<κυβερνητική>>, <<πολίτικη κοινωνία>>, <<συναίνεση>>, <<ομοφωνία>>,

<<κοινωνικός έλεγχος>>, <<δημόσια ωφέλεια>>, <<օρθολογιστικότητα>>. Οι αναρχικοί δε συνέχεαν ποτέ, επί παραδείγματι, ελευθερία και ελευθεριότητα. Οι περισσότεροι δέχονταν ωστόσο την ιδέα της κυβέρνησης χωρίς κράτος. Ποτέ δεν έθεσαν ως προϋπόθεση την απολυτή απουσία καταναγκασμού: η φύση και η κοινωνία επιβάλλοιν πάντοτε όρια στην επιθυμία μας. Δεν μπορούμε κατά βούληση να γίνουμε αόρατοι ή αθάνατοι, και κάθε ανθρώπινη εκλογή, ακόμα κι όταν γίνεται στη βάση ομοφωνίας, θα υπόκειται πάντοτε σε καταναγκασμούς. Η ελευθερία δε θεμελιώνεται λοιπόν ούτε στην απουσία προσκομιάτων ούτε αποκλειστικά στη συναίνεση. Να φιλαρχούμε από τις πανάκειες. Η προσφυγή, επί παραδείγματι, στη συναίνεση δεν έχει τίποτα να κάνει με τον αριθμό εκείνων που αποφασίζουν. Το κίνημα της δεκαετίας του '60 για την ελευθερία του λόγου στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, ακόλουθησε κάποτε αυτή τη διαδικασία μέσα σε συνελεύσεις που αριθμούσαν πέντε περίπου χιλιάδες άτομα. Άλλωστε, η τεχνική αυτή προϋποθέτει ότι όλος ο κόσμος αποδέχεται ότι κανείς δεν είναι αποκλειστικός κάτοχος της αλήθειας, ότι κάθε ανθρώπος κατέχει ένα μέρος της και ότι όλοι επομένως είναι ίσοι. Πρέπει ακόμα η λήψη αποφάσεων να προϋποθέτει μια σύλλογική ενέργεια, η ομάδα να επιθυμεί να εργαστεί συλλογικά, να πιστεύει στην ίπταρξη λύσης και τα μέλη της να είναι σε θέση να επιμείνουν μέχρις ότου τα καταφέρουν να βρουν τη λύση αυτή. Η συναντεική απόφαση θέτει υπό αιφνιδιά ορισμένες μορφές διαλογισμού. Πρέπει ν' αποκλειστεί, επί παραδείγματι, κάθε επιχειρηματολογία που προτείνει μια εναλλακτική λύση της οποίας οι οροί είναι ασυμβίβαστοι. Ο αναρχικός δεν ικανοποιείται από το απόφθεγμα σύμφωνα με το οποίο η ελευθερία του καθενός σταμάτα εκεί ποι αρχίζει η ελευθερία του αλλοι. Υπερασπιστής, λόγω αρχών, κάθε μειονότητας, προκηρύσσει το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να λέγει <<όχι>>, πάντοτε και χωρίς παραχωρήσεις. Τη δυνατότητα ν' αρνείται κάθε συνεργασία και ν' αποσύρεται από την ομάδα. Αν μια τέτοια αρχή είχε γίνει αποδέκτη νωρίτερα, θα μιας είχε γλυτώσει από τα ολοκαυτώματα.

Είχαν λοιπόν δίκιο οι οπαδοί της επιστροφής στη φύση (naturiens) του 19ου αιώνα: Μήπως θα έπρεπε να προτιμήσουμε στη θέση της αυτοκρατορικού τύπου τεχνοκρατικής κατάκτησης από το πολιτισμό της <<φύσης>>, την αιμοιβαία εξημέρωση των ανθρωπίνων όντων και των κόσμων τους, των συνειδήσεων και της πραγματικότητας; Χωρίς αιφνιδιά: ο ατομικισμός θα είναι κοσμολογικός ή δε θα είναι τίποτα.

"Το κείμενο του RONALD GHAIKH, -ο αναρχικός και το μεταμοντέρνο-αναδημοσιεύεται από το βιβλίο: ΑΤΟΜΙΚΙΣΜΟΣ, Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, συλλογικό έργο γάλλων πανεπιστιμιακών. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις: ΡΟΞΣ.

Σημείωση: Όσα κείμενα δημοσιεύονται στο Φαλιμέντο και δεν υπογράφονται από την έκδοση δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις της."



# ΠΡΩΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(από την έκδοση)

Καμία δυναμική αντιπαράθεση δεν υπάρχει (και ούτε θα μπορούσε να υπάρξει) μεταξύ κράτους-κοινωνίας. Οι "έξουσιαστές" δεν επιβάλλουν με τη βία τη θέληση τους στο κοινωνικό σύνολο. ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ υπάρχει στο μέτρο που παραπρείται και κάποια αντίσταση σε αυτή. Κράτος και κοινωνία δε βρίσκονται σε καμιά διαλεκτική αντίθεση, γιατί και τα δύο αποτελούν όψεις του ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ. Στοιχεία του ενός ενυπάρχουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στο άλλο. Υπουργοί-βοιλευτές, ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι κλπ δείχνουν μία συντροφικότητα ξηλευτού επιπέδου μεταξύ τους, όταν κάποιος από τη φάρα τους κατηγορείται για ένα οικονομικό σκάνδαλο π.χ. Και δεν υπάρχει τίποτα ποιο φυσικό από μια και οι σχέσεις τους διαμορφώνονται κατά βάση μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο. Το ίδιο φυσικό θα ήταν και να αλληλοκατηγορούνται, εάν αυτό πρόσταζε το συμφέρον τους. Στην κοινωνία ποιο δύσκολο είναι να βρεθούν χώροι όπου δεν αναπτύσσονται εξουσιαστικές σχέσεις (συνειδητά και ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ) παρά να μη βρεθούν.

Το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο και εκπίπτει σε πολλούς παράγοντες, που αξιζει πάντως να ερευνηθούν σε ένα άλλο τεύχος. Αυτό που γενικά παραπλέσ σε διάφορα κείμενα είναι η ηθελημένη παραγνώριση του αδιαμφισβίτητου γεγονότος ότι η κοινωνία -η υπάρχουσα δυναμική της- διαθέτει όλη την ΥΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ να αλλάξει την πραγματικότητα της.

Περνάει η άποψη γενικά και αρχιστα ότι μια ομάδα καταταλιστών, κρατάει στα χέρια της το μέλλον της κοινωνίας, και συστηματικά το υπονομεύει προς δικέλος της. Και βέβαιως από μία οπτική γωνία είναι ακριβώς έτσι. Μόνο που αυτή τη δυνατότητα την παρέχει οικειοθέλως η κοινωνία. Η καλύτερα εφόσον κράτος και κοινωνία ουσιαστικά ταυτίζονται, η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται αλλά απλώς υπάρχει, και θα συνεχίζει να υπάρχει εφόσον δεν απεγκλωβίζεται το ΔΡΩΝ ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΟ ΑΤΟΜΟ από τη συλλογική παθογένεια του δυτικού πολιτισμού.

Εάν η κοινωνική συνειδητότητα είχε αναπτύξει μια πραγματιστική και φιλοσοφική αντιλιψη προς την κατεύθυνση του τέλους του κρατικού εξαναγκασμού και της αναγκαιότητας της αναρχικής δράσης ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΧΕ ΗΛΗ ΓΙΝΕΙ. Και δεν υπάρχει άλλοθι πάνω σε αυτό η κατοχή των μέσων προπαγάνδας και διαμόρφωσης συμπεριφοράς από τους κεφαλαιοκράτες-μεγαλοαστούς. Και έχοντας υπόψιν τα παραπάνω θα έλεγα ότι απλά είναι πολύ δύσκολο, ώστε αδύνατο ο "ένας σιαμαίος να δολοφονήσει τον άλλο.

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:**

(Αλίγιθεια υπό ποιες προυποθέσεις συμβαίνει αυτός ο πόλεμος;)

## ΒΙΑΙΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Ας πάρουμε το παράδειγμα των απεργών της ΕΑΣ. Όλοι θυμόμαστε τις βίαιες εκδηλώσεις των απεργών απέναντι στους ένστολους δολοφόνους που έστελνε το κράτος στις κινητοποιήσεις τους. Με το παράδειγμα της ΕΑΣ έχουμε όλα τα βασικά συστατικά που συνθέτουν ένα κοινωνικό μέτωπο κόντρα στις αποφάσεις τις φιλελεύθερης εξουσίας. (όπως και στις μιαθητικές κινητοποιήσεις το 90-91)

Αυτά τότε...ΤΩΡΑ: Οι μέθοδοι και οι διαπραγματεύσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους συνδικαλιστές της ΕΑΣ με τη "σοσιαλιστική" εξουσία και κυρίως το γεγονός ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποδέχονται πλήρως αυτήν την εξευτελιστική για αυτούς πορεία είναι ενδεικτικό.

(1. Απαγόρευση πορείας πι νύχτα των εκλογών προς τα αμιάντοστάσια, για να μην αμιαρωθεί η πράσινη νίκη του λαού... 2. Ανοχή στα καραγκιοζίλικια των νοικοκυριών. Με τα παιδιά τους στα χέρια, με ελληνικές σημαίες, μακεδονικά εμβλήματα-μέχρι και το δικέφαλο αετό του βιζαντίου είχαν κρεμάσει και βέβαια όχι γιατί ήταν... ΑΕΚτζήδες-οι ροιφιάνοι των ΣΕΠ αγκαλιά με τους βασιλοχουντικούς βοιλευτές της ΝΔ δε βρίκαν την παραμικρή αντίσταση από τους εργάτες της ΕΑΣ, παρά μόνο από τα ΜΑΤ, οποίος παραλογισμός...)

Αυτό δεν είναι κοινωνικός πόλεμος, και ούτε θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει κάτι παρόμοιο. Το μιαθητικό κίνημα, παρόλες τις εκλάμψεις του που πιθανόν να έχει και στο μέλλον, οι διαμορφωμένες τάσεις συμπεριφοράς και επιλογών που υπάρχουν σε αυτό απέχουν άρδην από τη οιζική αμφισβίτηση της παιδευτικότητας που ζούμε σήμερα είναι δυσνόητη για μερικούς. Προκαλεί εντύπωση και έκπληξη πως η νεολαία που κρατήσει τις καταλήψεις με τόση αξιοπρέπεια, τρέχει σήμερα στα εθνικιστικά συλλαλητήρια αγκαλιά με μοναρχοφασίστες και παπαθεμελίδες. Κι ούτως δε θα έπρεπε. Έχει γίνει παρανόηση ως προς τη διαλεκτική αντίθεση που συχνά παραπρείται στο "κοινωνικό γήγενεσθαι".

Κράτος και κοινωνία δεν είναι οι δύο πόλοι-αναχώματα που αντιμένονται εις το διηγεκές. Είναι το ίδιο σώμα. Το σώμα του εγκλήματος. Και εάν αυτή η αμφισβίτηση δύσκολη και περίπλοκη σχέση δεν ξανά-διερευνηθεί (να χτιπηθεί και να καταστραφεί) τα δύο σιαμαία θα εμποδίζουν ΤΗΝ ΑΙΓΑΙΟΘΑΡΧΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΥΠΑΡΧΕΝ να βρει το δρόμο της. (ποιος και αν είναι αυτός)

## ΒΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ

Τί άλλο εκτός από μία αιθρόμητη- αιτομική συμπεριφορά οδηγεί τον άνθρωπο να συγκρούεται με κάθε ενταρτία (πορείες- διαδηλώσεις- πολιτικά

μηνημόσυνα κλπ) με τα πιστά σκυλιά της κάθε εξουσίας: ΜΑΤ και "παραπρέχαμενοι":

Τί άλλο παρά η θέληση για την εφήμερη-στιγμιαία καταστροφή της καθυστρέπει πραγματικότητας; Τί άλλο παρά οΑΝΗΜΕΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΣΜΟΣ που δε λογαριάζει αν οι συνθήκες ωρίμασαν, αν αναπτύχθηκαν οι παραγωγικές δυνάμεις για να αποκτήσει συνείδηση κοινωνική ο εργάτης, και να κρεμάσει το μαζικό κίνημα τα αφεντικά του στην πλατεία συντάγματος. Μήπως η κοινωνική ανατροπή εδώ και τώρα; δε νομίζω... Μήπως για να κερδίσει πόντους ο αναρχικός χώρος με τη δυναμική του παρουσία στα μάτια των μικροαστών; δε νομίζω, και πολύ περισσότερο με δεδομένο το κλίμα για τους "γνωστούς-άγνωστους που λειλατούν εις βάρος του κοινωνική..." Το σπέρμα της αντίστασης και της ανυπακοίς που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, και που αποτελεί κατά την προσωπική μου άποψη, κατεξοχήν δείγμα υγείας, αντρώνεται με τη θεσμοθετημένη και μη-απδία γύρω μας, και με την πρώτη ευκαιρία αυτό εκδηλώνεται. Ακριβώς αυτή είναι η στιγμή που θα πρέπει να "περιστοιχηθεί" και να "προστατευθεί" αυτό από κάθε καταστολή. Να "προστατευθεί" και να "καλλιεργηθεί" αν είναι δυνατόν, αλλά σε καμία περίπτωση να μη χειραγωγηθεί από το όραμα της κοινωνικής αλλαγής, από μία ανώτερη ουτοπία. Η Αλήθεια, η κοινωνική απελευθέρωση, η "επαναστατική" ηθική και ιδανικά, ο οργανωτικισμός: Αυτά είναι τα ψέματα που καπελώνουν την ΑΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ.

## ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Πόσο ρεαλιστική είναι σήμερα η αντιεξουσία:

Υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι η εξουσία είναι η πηγή κάθε κακού. Το πρωταρχικό κακό που θα πρέπει να εξωραΐστει από παντού. (και πουθενά θα πρόσθετα εγώ)

Φέροντας στο μικρό τη φυσικότητα της εξουσίας, είναι αληθινά πολύ περίεργο να δηλώνεις πολέμιος της. Η φυσικότητα μπορεί να γίνει κατανοητή μέσα στο πεδίο του:

- 1.ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
- 2.ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
- 3.ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ
- 4.ΦΑΙΝΕΤΑΙ (ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΤΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ)

Με αυτό το σχηματικό τρόπο, που ορίζεται η φυσικότητα γίνεται εύκολα αντίληπτό ότι τίποτα δεν είναι αφύσικο. (Ούτε ακόμη το κενό, το μηδέν, το μη-είναι). Στην προέκταση των παραπάνω θα συμφωνούσαμε στην παραδοχή ανυπαρξίας μιας πρωταρχικής (πρώτης) ΗΘΙΚΗΣ. (Χωρίς να αρνούμαστε τη φυσική χρησιμότητα της ηθικής ως

κατασκευασμένης έννοιας, προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών (βλέπε: καρατόμηση των ενοτίκων που οδηγούν στην ατομική απελευθέρωση) Και πάνω στον ίδιο συλλογισμό παραδεχόμαστε απερίφραστα ότι η εξουσία είναι σαφέστατα φυσική, και για αυτό, μας δίνει το περιβάλλον που αναπτύσσεται ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ, ένα κατάλογο παραδειγμάτων χωρίς τέλος. Η εξουσία δρα για την ανάπτυξη της ίδιας της ζωής. (Είναι το καταλληλότερο σημείο αυτό για να ξεκαθαρίσω ότι σε όλα τα παραπάνω, και σε όλα αυτά που θα επακολουθήσουν υπαρχει ένας ορισμένος βαθμός -ο αναγκαίος ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...) Και άρνηση σε αυτό θα σήμαινε άρνηση της τροφικής αλυσίδας παραδειγμάτος χάριν.

Και επανέρχομαι και πάλι στο κατά πόσο είναι περίεργο (και αφύσικο) να είναι κανείς αντιεξουσιαστής.

A) Με δεδομένα κατάρχην τα προηγούμενα, (ΤΟ ΠΩΣ μπορεί να γίνει κατανοητή η φυσικότητα) πως θα ήταν δυνατό να είναι η εξουσία φυσική, KAI NA MHN EINAI H ANTIEΞΟΥΣΙΑ; Η αντιεξουσία (άρνηση-καταστροφή της εξουσίας) ΥΠΑΡΧΕΙ EINAI ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΖΩΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ και αυτό δεν αμφισβιτείται. Συνειδητή είτε ασυνειδητή. "λογική" είτε "παράλογη" ΥΠΑΡΧΕΙ, και η λειτουργικότητα της έγκειται ακριβώς στην ανάπτυξη της ίδιας της ζωής. Και παραπείται βέβαια μόνο σε σχέση με την εξουσία (όπως βέβαια και η εξουσία σε σχέση με την αντιεξουσία)

B) Υπαρχει ένα τεράστιο ζήτημα στο επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων. Καταρχήν δεν πραγματεύομαι το πρόβλημα του αυτεξούσιου και κυρίως την έλλειψη του, που δημιουργεί την ανάγκη να παρέχουμε βοήθεια σε συνάνθρωπους μας που τη χρειάζονται. (διαφόρων ειδών αναπηρίες, πολύ μικρά παιδιά-υπερήλικες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοπροστατεύονται.) Το πώς η βοήθεια αυτή μπορεί να συνδυαστεί με είδος άσκησης εξουσίας, είναι πρόβλημα που δεν ανοίγω.

Μπορούμε να πούμε πως ένα βασικό συστατικό της εξουσίας -και στις ανθρώπινες σχέσεις βέβαια- είναι να ΑΥΤΟΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ, μέσα από ένα απέριμονο- συνεχής υποβιβασμό του αντικειμένου που βρίσκεται σε σχέση με αυτό. Και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο στην ανθρώπινη συμβίωση. Για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα πράγματα θα πρέπει να αποδεχτούμε ένα αξιώμα. (δε γίνεται διαφορετικά)

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΛΙΑΠΡΩΣΟΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΖΕΙ.

(Παραπορήστε το εξής εντυπωσιακό: Βάλτε στο προηγούμενο αξιώμα τη λέξη αντιεξουσία, στο

σημείο που βρίσκεται η λεξη εξουσία. Θα δείτε και πάλι ότι το νόημα παραμένει αναλλοίωτο [αντιστρόφως αναλλοίωτο], αν σκεφτούμε π.χ. ότι 'όταν η αντιεξουσία εκφράζεται με το να αντιστέκομαι στην βία του μπάτσου προσβάλω...τις όποιες επιδιώξεις του...και την απομική του υπόσταση έμμεσα. Αυτά τα γράφω: α) για να τονίσω τη σημασία του αξιώματος, β) δύσο κι αν φαίνεται αναντίστοιχο να δηλώσω πήν απέχθεια μου στον δογματισμό και τα τσιτάτα, γ) να θυμίσω και πάλι την αξία του σχετικισμού σαν φιλοσοφική άποψη, μα και την ανάγκη θέσπισης ενός ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ, γιατί δίχως αυτό θα αναγκαστούμε να τριγυρνάμε όλοι παρέα με ένα νευρολόγο... Κλείνοντας την παρένθεση θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θεωρώ προσωπικά ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ πήν αντίσταση και το κυνήγι κάθε μπάτσου απ τις γειτονιές, τις πόλεις, και τα μητράλ άλων των ανθρώπων, ως τον τελικό αφ ανισιμό τους...)

Ετοι από τον παραπάνω ορισμό εκπίπτονταν οι συμπαθείς μαζοχιστές, και έχοντας υπόψιν τη σημερινή πραγματικότητα που μας περιβάλλει (διυτυχώς) αναγνωρίζουμε πήν πρωταρχική ανάγκη για την ΟΛΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ, έμπρακτη αντίσταση κάθε ανθρώπου απέναντι σε οτιδήποτε τον αναγκάζει. Ανυπακοή σε θεσμούς και κοινωνικούς ρόλους. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ η απάντηση στην ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ και τον ΠΕΙΘΑΝΑΙΚΑΣΜΟ.

Επανέρχομαι σε προηγούμενη διαπίστωση ότι αρριβώς η κοινωνία διαθέτει την ΥΔΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ για να διαμορφώσει κατά πως εκείνη επιθυμεί πήν πραγματικότητα της. Συνεχίζω βεβαίως να θεωρώ κράτος και κοινωνία ένα -εκ των πραγμάτων- ΕΝΙΑΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ. Η διάθεση της υλικής δύναμης εκ μέρους των παραγωγικών οικαδών, ως φορέα διαπήρησης του υπάρχοντος οικονομικού πολιτικού συστήματος, ή ανατροπής του, λογικά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Υπάρχει ο μύθος της εξουσιαστικής επιβολής μας χούφτας καπιταλιστών, (οι οποίοι παρουσιάζονται σαν εξωπραγματικές-τερατόδης υπάρχεις, που έπεσαν από άλλο πλανήτη για να καταδινευτείσουν την αγαθή ανθρωπότητα...) επί και υπεράνω της κοινωνίας.

Οι καπιταλιστές εξουσιάζουν πράγματι, αλλά όχι υπεράνω μας ΛΙΑΜΕΣΟΥ της κοινωνίας. Για παράδειγμα: Μια βιομηχανία παραγωγής οπλικών συστημάτων ελέγχεται (ως προς τους τίτλους ιδιοκτησίας, μεριδια κερδών κλπ.) από δυο-τρεις ιδιώτες οι οποίοι επιβάλλουν το "Μεσαίωνα" στις εργασιακές σχέσεις και τα λοιπά "δικαιώματα" των εργαζομένων. Εξουσιάζουν βέβαια, χωρίς ούτως να έχουν την ικανότητα να επιβάλλουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΗΙ ΟΤΕ. (Οι εργαζόμενοι χειρίζονται τα μέσα και τα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ παρεγγύης. Και άντε να πείσεις απεργοσπάστες και μπάτσους να δικλύσουν μια απεργία γνωρίζοντας αυτό ότι οι εργάτες τους σημιάδεινται. ΜΕ ΤΑ TANKΣ! Κι αν στείλεις στο από έχουμε ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ). Οι όροι ΕΙΒΟΛΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΗΟΛΕΜΟΣ είναι καιρός να εξεταστούν προσεχτικά. Και κάτε από

μία άλλη βάση, ίσως εκείνης που αναγνωρίζει ως μοναδική αναγκαιότητα την ατομική χειραφέτηση και την οριστική καταστροφή, εκ βάθρων, δύον του αστικού πολιτισμού.

Α) Δε γίνεται υποτίμηση του ρόλου των μέσων προπαγάνδας ως μέσα επιβολής. Μόνο που η εικόνα δεν μπορεί να πείσει ένα άδειο στοιχείο διά στοιχείο, μία τσέπη να τη γεμίσει πεντοχλιαριά ως διά μαργείας, δεν μπορεί να πείσει (αν και βεβαίως θα το ήθελε) ότι τον Καλτεζά δεν τον έφεγε ένας πληρωμένος δολοφόνος του κράτους κλπ. Μπορεί να κάνει άλλα εξίσου ίσως, ΦΡΙΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Μα το 1984 (κακά τα ψέματα) δεν εγκαταστάθηκε ακόμη ολοκληρωτικά, έτσι σε πεινασμένος και ο καταπιεσμένος έχουν φωνή και κραυγάζουν την αλήθεια τους παντού. Το γιατί δεν ακούγονται έχει ήδη ειπωθεί.

Β) Οσο "λάθος" κάνονται οι κομιουνιστές όταν ορίζουν το επαναστατικό υποκείμενο με ένα σωρό αντικειμενικά χαρακτηριστικά άλλο τόσο "λάθος" κάνονται όλοι -μαζί και οι κομιουνιστές- όταν ικανοποιούν τις επαναστατικές τους ορεξεις, περιμένοντας να ωριμάσουν οι συνθήκες, και να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δινάμεις. ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΛΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΚΑΙ Η ΘΕΛΗΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΆΛΛΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Ν ΤΟΥΣ.



## ΑΠΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Το άτομο που δε σηκώνει τα λάβαρα για την κοινωνική απελευθέρωση άλλά για την ολότλευρη ικανοποίηση όλων των αναγκών-επιθυμιών του (υλικών και πνευματικών) σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι δρα ξεκομψένα από το υπόλοιπο σύνολο των ανθρώπων. Δεν είναι ερημίτης ή ένας γραφικός δον κιχώτης της εποχής του, που ξιφομαχεί με φαντάσματα, αγνοώντας το οπιδήποτε συμβαίνει γύρω του, τρέφοντας αυταπάτες και προσπαθώντας να χτίσει (επαναστατικά) κάστρα στην άμμο.

Ξεκαθαρίζω βέβαια ότι αναφέρομαι στην ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ατομική δράση, καθώς είναι παραπάνω από βέβαιο, ότι η ατομική δράση μπορεί θεωρητικά και πρακτικά να έχει λειτουργία και σκοπούς εξουσιαστικούς, δημοκρατικούς ή οπιδήποτε άλλο.

Αυτονόητο είναι ακόμη ότι η αντιεξουσιαστική ατομική δράση δεν μπορεί να θεωρητικοποιηθεί, να μπει σε ένα καλύπτι απ' όπου θα αντλούνται καθολικά συμπεράσματα. Κατεξοχήν δεν μπορεί να συμβεί κάπι τέτοιο καθώς όσες αντιεξουσιαστικές ατομικές δράσεις υπάρχουν ή μπορούν να υπάρξουν, άλλες τόσες είναι και οι εκδοχές τους στην πράξη άλλα και στην θεωρητική σύλληψη και αφετηρία τους.

1) Οπως προανάφερα καθίκον (δίκαιο, αντικειμενική πραγματικότητα, ίδιανικό κλπ.) δεν υπάρχει για τον "ατομικισμό" πέρα από το προσωπικό του όφελος όπως κι αν το αντίλαμβάνεται. Η αντιεξουσιαστική δράση (με την υπενθύμιση ότι γίνεται καταγραφή προσωπικών απόψεων και μόνο, χωρίς ίχνος ειναγγελισμού) φτάνει τελικά να αναγνωρίσει την ανάγκη της **ΒΙΑΙΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ** και την ολοκληρωτική καταστροφή του υπάρχοντος πολιτισμού, ακριβώς γιατί πίσω από την καλοστημένη βιτρίνα του αιτός ο θεωρητικός πολιτισμός κρύβει τους μηχανισμούς απορρόφησης-ομογενοποίησης του ελεύθερου ατόμου. Ουσιαστικά και πάλι επιστρέφεις στην εξυπηρέτηση του προσωπικού συμφέροντος. Ο ατομικισμός αποφεύγει συνειδητά να πέσει στην παγίδα μιας συγκεκριμένης-καθολικής πρότασης διακυβέρνησης-διαχείρισης της ανθρώπινης κοινωνίας (ενός "μοντέλου"-σύστημα αναφοράς). Γνωρίζει άλλωστε ότι δε θα έχει καμιά χρησιμότητα κάπι τέτοιο εάν σε αυτό που προτείνει υπάρχει έσπο και η υποψία ότι θα λειτουργήσει ενάντια στα συμφέροντα του. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Ο ατομικισμός δεν μπορεί να νοηθεί σαν ένας θιασώπης του χάους από την άποψη ότι προερχείται από της "νόμιμη της ζούγκλας" την επικράτηση δηλαδή του δίνιου του φυσικά ισχυροτέρου, γιατί απλούστεται στο μέτρο που γνωρίζει ότι δεν είναι ο ισχυρότερος των ανθρώπων καταλαβαίνει ότι κάπι τέτοιο δεν ξεπιλρετεί την ατομική του θέληση.

Αντίθετα ανακοινώνει την πεποίθηση του ότι αυτό που επιθυμεί είναι Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. Μία ένωση που ασφαλώς δε θα έχει κανέναν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα μέλη της, άλλα θα εξυπηρετεί απλώς τους σκοπούς αυτών. Έως ότου οι σκοποί αυτοί δεν αλλάξουν, κάπι που είναι τελείως φυσιολογικό. Μέσα από την έννοια της συλλογικότητας αυτες οι ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ασφαλώς προϋποθέτουν και διαφοράσσουν τον πλουραλισμό. Τον πλουραλισμό των απόψεων, των επιθυμιών, των πρακτικών κλπ. Οι ελεύθερες ενώσεις μπορούν να ειδωθούν κάπω από διαφορετική οπτική γωνία, ακόμα και ως κοινωνικό σύστημα. Αυτό είναι κάπι που ουδόλως ενδιαφέρει τον ατομικιστή έχοντας εκείνος επίγνωση του ΘΕΛΩ και ΠΡΑΤΤΩ, έτοιμος να ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ το οπιδήποτε για το δικό του κέρδος.

2. Η ΒΙΑΙΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΡΩΝ καλλιέργειας της ατομικής προσωπικότητας. Αυτό είναι σαφέστατο για το συγγραφέα του κειμένου με τις εξής δύο επισημάνσεις:

α) ατομικιστής σύγουρα δεν ενδιαφέρεται για την ωρίμανση των κοινωνικών συνθηκών. (επίσης απορρίπτει τις δημοκρατικές αντιλήψεις, ότι η επανάσταση "γεννάει" δίκαιο απ την στιγμή που εκφράζει την πλειοψηφία ή ότι η επανάσταση θα φέρει στην επιφάνεια της ιστορίας μια συγκεκριμένη τάξη ανθρώπων με οικονομικούς δεσμούς.)

Από την άλλη όμως στέκεται κριτικά και προς τις αιμαγώς αιτονομιστικές τάσεις. Το να θέλει την επανάσταση (έστω και περιορισμένη) ΕΔΩ ΚΛΙ ΤΩΡΑ είναι σαν να αρνείται την ΥΛΙΚΗ ΛΥΝΑΜΗ που διαθέτει προς χοήση για τον σκοπό του. Κάπι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του, αφού η ΥΛΙΚΗ ΛΥΝΑΜΗ της "αντίδρασης" έχει τη δινατότητα να τον πετσοκόψει, αιτόν και όσους συμφωνούν μαζί του. (και το "πετσόκωμα" δεν είναι απαραίτητο να εριηγευτεί με δυναμική καταστολή). Η "αντίδραση" μπορεί να μεθοδεύσει με χιλιούς δύο διαφορετικούς τρόπους την επιτυχία της.) Λάρη που στιγμή που θα διαθέτει προς χοήσην του την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤ ΛΥΤΟΝ ΥΛΙΚΗ ΛΥΝΑΜΗ που χρειάζεται, είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει (θεωρητικά) το βίβλια για την προσωπική του ειτυχία. χωρίς να ενδιαφέρεται αν αυτό εκφράζει την πλειοψηφία ή αν ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος για κάπι τέτοιο κατ άλλους.

β) Μίλωντας για **ΒΙΑΙΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ** παίρνων τις αποστάσεις μου από τις θεωρίες για ΗΠΟΣΩΗΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (αιτοκαλλιέργεια επαναστατική). Οποιος μιλάει για προσωπική επανάσταση (πως θα σύσσεις τον κόσμο εάν δε σύσσεις τον εαυτό σου;) ζεπτεί προς τη γελοιότητα γιατί νομίζει ότι κρατάει στα χέρια του "τα μέτρα της επανάστασης" που είναι ανάγκη να εκπληρωθούν. Ρέπει προς την κρυψό επλεκτισμό συνεπικουρούμενο από ΤΗΝ ΛΗΛΘΕΙΑ

και την ΑΙΣΧΡΗ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΡΩΝΕΙΑ ενάντια σε όποιον καταπιεσμένο εξεγείρεται με οποιοδήποτε τρόπο. Έχει καλλιεργηθεί ένα τέτοιο κλίμα και ειδικά σε αυτό που θα έλεγα ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ...

Παραδείγματα:

1."Κακοί οι μπάτσοι αλλά όλοι κρύβοιμε ένα μπάτσο μέσα μας, όπως και ο μπάτσος κρύβει έναν άνθρωπο μέσα του..." Η πρόταση είναι σωστή, μα ο ατομικιστής στέκεται ένα βήμα ποιο πέρα και συντρέχει αν μπορεί στην αντίσταση ενάντια στην αστυνομική καταστολή, έχοντας κατανοήσει πλήρως την εριμηνεία και τη διάσταση της αντιεξουσιαστικής δράσης.

2."Βαρέθηκα να σας ακούω να μιλάτε για επανάσταση" Και πάλι η πρόταση εκ πρώτης όψεως είναι σωστή άλλωστε: ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΛΩ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ...

Άλλα και πάλι ο ατομικιστής ανακοινώνει ότι όλα είναι ζήτημα ατομικής εριμηνείας. Κι αν αυτό που προωθεί τα συμφέροντα του είναι η επανάσταση, δε δίνει φάγκο εάν ένα μάτσο λελέδες ΚΛΙΚόπλικτοι και ΜΑΧόπλικτοι το θεωρούν γραφικό. Εάν όλοι αυτοί οι ψωμιένοι χάσουν κανένα βράδυ το δρόμο για τη Μερσέντες ή την επόμενη επτομετή της Μαλβίνας Κάραλη να φάξουν να μας βρουν θα τους περιμένουμε!

3."Κάτσε όλοι αυτοί που το παίζουν επαναστάτες με τα λεφτά του μπαμπά τους, να μεγαλώσουν και να αντιμετωπίσουν την αλιθινή ζωή και τότε τα ξαναλέμε"

Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η χιδαίστητα και η ψευτιά έχει μεταπιοδψιθεί σε μια κραπούσα προκατάληψη με μυθικές πλέον δικιστάσεις. Ο συμβιβασμός και η άλλοτροψη βασικούνται ούτε λέγο ούτε πολύ ως ψυσική διαδικασία με μιατζούνι το περίφημο "χάσμα των γενεών".

Εγώ τουλάχιστον αυτό το θέμα δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω παρά σαν ανεγνώριση της ανάγκης της γενιάς των σαφαντάρηδων πχ. (γενιά του πολυτεχνείου) να ταμπούρωθεί πίσω από το σημερινό εκφυλισμό της (βλέπε Λαϊώτη-Ανδρουλάκη) εξωραιίζοντας με κοινωνιολογικούς αρχηγούς αφ υψηλού τους ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΓΡΑΒΑΤΩΝ...

4. Με βάση τα προιγούμενα λοιπόν ο ατομικιστής αναλύοντας τη θέση του μέσα στο σύνολο,

γνωρίζοντας τις ατομικές ανάγκες του, και διεκδικώντας συνεχώς μορφές για να αναπτύξει την προσπάθεια του για να τις κατακτήσει ΕΝΑΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΗΟΥ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΙΙΕΡΙΤΡΟΙΗΣ Η ΚΑΤΕΞΑΚΟΔΟΥΘΗΣΗ ΝΑ ΤΕΜΝΗΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΛΙΚΟ ΤΟΥ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΕΙΣ και τονιζώ και πάλι τη σύνδεση

Αντιεξουσιαστικής-ατομικής δράσης, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ που εξαρχεῖται με έναν τρόπο εξαιρετό και γνήσιο το δρόμο που αναλαμβάνει το άπομο ώστε να αποκτήσει τη ΧΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗΤΑ ΤΟΥ.



πάντα βέβαια οι εποχές ήταν δίσκο-  
-λες. Αλλά η καθεμιά της σύγουρα  
είχε και κάποια γνωρίσματα που την  
χαρακτήριζαν. Με βάση το ίδιο σκε-  
-πτικό και παρατηρώντας τις πολι-  
βαυικές εκφάνσεις του σύγχρονου  
αυτικού πολιτισμού οτην δύο η του  
εικοστού αιώνα, μπορούμε να αναφερ-  
-θούμε στα εξής: α. η μεγάλη οικονο-  
-μική κρίση που σαρώνει τις δυτικές  
(και ανατολικές) κοινωνίες, παρασέρ-  
-νει τις όποιες κατακτήσεις των  
κινημάτων που κερδίζηκαν μέσα στα  
πλαίσια της νυμιμότητας και του  
ρεφορμισμού, και που για αυτό ήταν  
επίπλαστες. Η σημερινή διαχείρηση  
της οικονομικής ολιγαρχίας μαζεύει  
τα ψίχουλα του "κοινωνικού κράτους"  
και δημιουργεί σήμερα τους όρους  
πάνω στους οποίους θα υπηρεί η αυ-  
-ριανή ολοκληρωτική κυριαρχία της.  
Β. Οι αλλαγές που σημειώθηκαν στα  
δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού  
των μεγάλων κρατών, αρχίζουν οι γά-  
-σιγά να διαμορφώνουν το νέο παγκό-  
-σμιο οικηνικό.

Η νέα τάξη έχει κάνει ήδη τα πρώτα  
της βήματα, το διε μερικά σημεία  
του πλανήτη αντιμετωπίζει προβλή-  
-ματα είναι επί του παρόντος άσχε-  
-το. Οι περιφερειακές συγκρούσεις  
και αιματοχυσίες αντικαθιστούν τον  
ψυχρό πόλεμο.

Ο φόβος των λαών και η υποταγή τους  
υπονομεύεται αμείωτος. Μαράληλα με  
έλα αυτά αναβιώνουν ξεχασμένοι  
επνικισμοί και επανέρχονται στην  
επιφάνεια της ιστορίας ως κακόγου-  
-στη φάρος αλλά και με την συνήθηση  
καταστρεπτική τους δυναμική.

Γ. τα μέσα μαζικής "ενημέρωσης"  
υπονομεύεται με εντονότερους βιασμούς  
να καλλιεργούν την απάνεια και τον  
εξυοηχασμό τον υπότο έχουν αναγά-  
-γει σε μόδα (με το πονηρό πλασά-  
-ριομά των αποκίτικοι μοντέλους  
υμπεριφοράς) με στόχο τον ολοκληρω-  
-τικό εξανδραποδισμό, στους όποιους  
φαίνεται ότι δεν τα πάνε κανόλου  
άυχημα, παρόλου που αντιμετωπίζουν  
ορισμένες δισκολίες.

Τα Μ.Μ.Δ. έχουν μετατραπεί ως το  
πλέον οημαντικό οημέρο αναφοράς  
του σύγχρονου πολιτισμού, και  
αιματεί σκορπούν δηλητήριο.

Αν και αυτή η πρυχειρύτατη ανάλυση  
ιεραιτίας του περιορισμένου λάρου,  
δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στα  
σοβαρά είναι πιστανώς αρκετή για να  
εξαχνούν τα πρώτα βασικά υμπερά-

-οματα για μια οιεζοδική υπερή-  
-τη, και ανεύρεση σημείων επαφής  
για αποτελεοματικής μορφής δράση  
και "επιστεικής αντίστασης" σε  
αυτό τον πολιτισμό που παράγει  
την δυστυχία.

--Επίθεση με κάθε μέσο υπόν  
εθνικισμό, σε κάνε εκφραση του,  
και πρώτα στον ελληνικό<sup>1</sup>  
ευνικισμό και μεγαλούδεατισμό<sup>2</sup>  
που αναπτύσσεται γρήγορα και  
μας απειλεί όλους.

--Διάδοση της εναλλάκτικής  
ενημέρωσης και αντιεξουσιαστι-  
-κής οικέψης και πρακτικής με  
στόχο την ανοιχτή επαφή με  
κάθε καταπιευμένο.

--Πάλη για την επανάσταση, με  
όλες τις δυνάμεις,  
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

(Ε.Ε.Ε.)

# ΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΤΑΓΜΑΤΑ ΞΥΠΟΛΗΤΑ ΣΚΑΡΦΑΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ



«Αν είσαι αιτομικιστής, κάθε ένωση δεν μπορεί να είσαι χιλιάδενα παρά η τελευταία λύση εξηγείψει καλύτερς, αφού όταν ευτελώνεσαι χάνεις έστω και λίγο απ' την ανεξαρτησία σου. Η τελευταία λύση, χιλιάδενα ευχεκεκριμένο χρονικό διάστημα, με ευχεκεκριμένα άτομα, χιλιάδενα ευχεκεκριμένο έργο, χωρίς την οποία το έργο που δε θα ενδιαφέρει δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.»

— ERNEST ARMAND —



«Αν εμείς θέλουμε να εξευθερώσουμε τον κόσμο από τις πάμπολχες μορφές δουλειας, το θέλουμε χιλιάρη μας, όχι χιλιάρη του, χιλιάδενες είμαστε απελευθερώτες, ούτε εξ επαγγέλματος, ούτε "από αγάπη". Θέλουμε απλώς να τον αποβάθουμε από τους άλλους και να τον ιδιοποιήσουμε· να πάψει να είσαι δούλος του Θεού (Εκκρηκία) και του νόμου (Κράτος) και να γίνει κάπι ίδικό μας. (Ιδιοκτησία μας)»

— MAX STIRNER —



«Αν επιθυμούμε να διατηρήσουμε την όποια σοβαρότητα μας, αναγκαστικά θα ξειναρίσουμε: Α. Η αιτομικότητα βασίζει στην ολοκλήρωση μέσα από την αυτοευνέδην της ξεινάρπης τομής κεταζύ αυτής και του κοινωνικού διυρόλου, που κλαίει τις "καλύτερες προδέσεις" δεν παύεινα είναι η φυλακή του αιόμου. Β. Απόσυρση από τον κόσμο, είναι παραίτηση από το πρόβηγμα. Στην καρύτερη περίπτωση μαρομαντική ψευδαισθηση κατάκτησης της εξευθερίας πέρα και έξω από το περιβάλλον. Γ. Η εξεύθερη συνεργασία με αγωγιστές και ομάδες χιλιά την δύνη του θεαματικού πολιτισμού και του κρατικού καταγαγκαθμού επιδιώκεται πάντα με οδηγό την εξεύθερη δούληνη, και κατακτιέται μέσα από την δράση. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο δημιουργικό μπορεί να αποδεχτεί το άτομο που έχει δυνατήν της μοραδιώσητας του και που μάχεται υπέρ αυτης.»

— ΑΝΩΝΥΜΟΣ —

ΟΣ ΣΥΝΗΘΟΣ ΜΕ  
ΤΟΥΣ "ΆΛΛΟΥΣ",  
ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥΝ  
ΚΑΙ ΣΩΡΙΑΖΟΥΝ  
ΤΗΝ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ",

ΤΟ

ΝΤΑΒΑΤΖΙΛΙΚΙ  
ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗ  
ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.  
Ή ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
Ή ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΚΟΝΗ !

