

ΠΙΡΑΝΧΑΣ

Αρ. φύλλου 2 - Απρίλιος '95

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Άτιμη τιμή... 150 δρχ.

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ

WOW! C



Miá

πρωτοβουλία

των μαθητών

και όλων των

ενδιαφερόμενων

για την

ελευθερία

του λόγου

χωρίς φραγμούς

ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πολύς λόγος (για το τίποτα τελικά) έγινε στα ΜΜΕ λίγο μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις του '94. Αναλώθηκαν πολλές τηλεοπτικές ώρες και χύθηκε πολύ μελάνι για να βρεθεί τι είναι αυτό που κάνει τους κάθε λογής "αλήτες", "πιτσιρικάδες", "νέους με όνειρα", "ανυπόταχτους ονειροπόλους" (τα σχόλια για τους χαρακτηρισμούς τους, δικά σας) να εξεγείρονται κάθε χρόνο. Κλήθηκαν "ειδικοί" να δώσουν απαντήσεις, "λειτουργοί της εκπαίδευσης" (όπως αρέσκονται να αυτοαποκαλούνται) η "πολιτεία" (υπουργοί, πολιτικοί), γονείς και μαθητές και δημοσιογράφοι οι οποίοι συντόνιζαν και σκηνοθετούσαν την κωμωδία.

Κατά τη διάρκεια του έργου που παρακολούθησαμε στον τηλεοπτικό "μπερντέ" αναλώθηκαν τα αίτια της κρίσης επιφανειακά. Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, οι λίγες διδακτικές αιθουσές, το πρόγραμμα των μαθημάτων, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και τέλος, το ύψος των δαπανών για την παιδεία, συζητήθηκαν κατά κόρον. Κοινός τόπος ήταν τα αίτια της κρίσης και οι λύσεις που προτέθηκαν απ' όλες τις μεριές. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία ήταν η πανάκεια! Όλος ο προβληματισμός ήταν γύρω από το χρήμα και τη διανομή του. Πρόγυμτι, τι δικαίωση!

Κανείς απ' αυτούς τους "άμεσα ενδιαφερόμενους" δεν έστρεψε τον προβληματισμό του ως προς την ουσία της εκπαίδευσης.

Ποιος είναι ο στόχος της;

Κανένας δεν ανέφερε τη σύνδεση του σχολείου με την εκπαιδευτική διαδικασία, της οποίας είναι προθάλασμος με τη μια ή την άλλη μορφή: εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ ή την ειδίκευση των μαθητών στις τελευταίες τάξεις του λυκείου.

Όλοι οι παραπάνω που κόπονται για τη στείρα γνώση που δίνεται στα εκπαιδευτικά κλουβιά ας μας πουν πως μπορεί να μην υπάρχει αποστήμαση σ' ένα σχολείο - πρυθύλαυμα της παραγωγικής διαδικασίας, πως θα καλλιεργούνται οι δεξιότητες του κάθε στόμου δ' ταν η εκπαίδευση έχει καθαρά τεχνική κατεύθυνση, χωρίς να αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητα.

Ο στόχος ενός εκπαιδευτικού συστήματος, είναι η πνευματική καλλιέργεια, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, η ομαδοκεντρική διδασκαλία, χωρίς αυθεντίες και βαθμολόγηση. Η στείρα αποστήμαση δίνει τη θέση της στην κριτική και την εθελοντική μαθηση, χωρίς καταναγκασμούς. Η περίοδος "φοίτημης" (το μάζεμα των γνώσεων) ίνως και

να είναι και μια ζωή ολόκληρη, κατά το αρχαίο "γηράσκω αεί διδασκόμενος".

Για να υπάρχουν οι προϋποθέσεις μιας τέτοιας εκπαίδευσης πρέπει να ανατραπούν ορισμένοι κοινωνικοί όροι. Η κατάργηση των ταξικών και κοινωνικών διαφορών θα επιφέρει τέτοιες διαφοροποιήσεις από τη σημερινή κατά-

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε τεστ παρθενιάς θα υποβάλλονται οι μαθήτριες στα Τούρκικα γυμνάσια και λύκεια, στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπήρξε τέτοια επαφή, η μαθήτρια θα αποβάλλεται απ' το σχολείο.

Αυτά προβλέπει ο νέος πειθαρχικός κανονισμός των Τούρκικων σχολείων. Επίσης, η εξέταση και η απειλή θα αφορούν όχι μόνο τις μαθήτριες αλλά και τους μαθητές. Πρόκειται για το νέο κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αποβάλλονται για μια οειδή αιώνα μαραυιώματα, μειαζύ ιων ομοίων είναι και η υεξουαλική επαφή. Αυτό θα διαπιστώνεται είτε με την ομολογία του μαθητή είτε με την καιωνική των ρυσφών μαμητών (μαρτύρων). Στην περίπτωση αυτή, ο διευθυντής του σχολείου θα υποβάλλει το μαθητή σε τεστ για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παράτιωμα.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει έρθει σε ετεροφυλοφρίλακή ή ομοιοφύλοφριλική σεξουαλική στέση, θα κλείνει η πόρτα ότι μόνο του σχολείου τους αλλά και της «εκπαίδευσης», καθώς κανένα σχολείο δεν θα κάνει δεκτό το μαθητή.

Ως προς τη διαδικασία, ο μαθητής (ρουσφιάνος) του σχολείου θα μπορεί να παραπέμπει τους υπόποτους μαθητές για εξέταση στην ιαυροδικαστική υπηρεσία. Σε περιστατικό που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια, ο διευθυντής λυκείου είχε εξαναγκάσει τις μαθήτριες του σχολείου να κάνουν τεστ παρθενιάς. Το αποτέλεσμα ήταν μπα από τις μαθήτριες να αιτοκονήσει. Δεν πειράζει όμως, αφού ο θεός δ' ανοίξει την αγκαλιά του και θα υποδεχτεί τα «αμαρτωλά» παιδιά που δ' αιτοκονήσουν.

Μπορεί όλα αυτά να πείτε πως φαντάζουν μακρινά από εμάς. Τότε, όμως, ξεχνάτε το 90 - 91 που πήγαν να μας βάλουν πις ποδιές γιατί δεν είναι «σχολεία αυτά στα οποία οι μαθητές πηγαίνουν με μακριά μαλλιά και διαφορετικά ρούχα. Και οι μαθήτριες με κοντές φούστες! Θα πέσει η οργή του θεού και θα μας κάψει! Σχολεία είναι αυτά! Σχολεία είναι αυτά στα οποία οι μαθητές ντύνονται ομοιόμορφα (ποδιές κτλ.), έχουν κοντά μαλλιά και είναι υπάκουοι στους καθηγητές. Αυτά θέλουν να μιας επιβάλλουν οι εδώ κρατούτες και η θρησκεία. Την ομοιομορφία, τη υποταγή και τη ρουσφιανά. Να τι σκοπεύουν να βάλουν στο μπαλό κάθε νέου - κάνοντάς τον να κάσει κάθε επαφή με το συνάνθρωπό του - πην ανυπαρξία αλληλεγγύης και τον ατομικισμό.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντισταθμίσμε σε όλους αυτούς που μιας καταπέλζουν μένα στα σχολεία, να αποπνάζουμε τις θρησκευτικές προκαταλήψεις, να αντιταχούμε στον κρατικό βιούρδουλα που εμφανίζεται με τη μορφή των καθηγητών. Η ποινικοποίηση της ζωής μας μέσα στο σχολείο είναι ο σκοπός του κράτους που μιας το δείνει συνέκεια. Γιατί, στη φύση του κράτους, βρίσκουμε την τρομοκρατία, όμως οι καρδιές των νέων ποθούν πην ελευθερία χωρίς ημίμετρα και δύσεις. Αποπνάζετε τους μόνους τριμικράτες και τη θρησκεία που τους στηρίζει

σταση. έτσι ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη για τέτοια τεχνική εκπαίδευση. Καταργώντας τους κοινωνικούς όρους και την ανάγκη για υπερπαραγωγή, η εκπαίδευση θα εκπληρώνει επιτέλους τους πραγματικούς της στόχους, την πνευματική καλλιέργεια.

ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΆΛΛΑ . .

Μας κατηγόρησαν οι διάφοροι λακέδες της εξουσίας [κόμματα, οργανώσεις, αγανακτισμένοι πολίτες, διευθυντές, μπάτσοι, εισαγγελεῖς, μέσα μαζικής εξαπάτησης (M.M.E.)], ότι σε καιρό καταλήψεων παιζαμε χαρτιά μέσα στις αιθουσες. Όμως εμείς γνωρίζουμε ότι αυτοί παιζουν με πολύ σοβαρότερα πράγματα όπως είναι οι ζωές μας.

Μας κατηγόρησαν όλοι αυτοί οι εκπορνευτές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ότι οι φετεινές καταλήψεις είχαν γίνει στέκια εξωσχολικών. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι οι εξουσιαστές εκτελούν τις εντολές διάφορων διεθνών κέντρων (NATO, ΟΗΕ, ΕΟΚ), γλείφοντάς τους, περιμένοντας να τους πετάξουν κανένα κόκκαλο τ. αφεντικά τους.

Μας κατηγόρησαν όλα αυτά τα κατακάθια της γερασμένης κοινωνίας, ότι μέσα **θα ρίξω τα μαλλιά μου πίσω, θα φορέσω το πρόσωπο ανάποδα και θα βγω στους δρόμους και τις πλατείες. Θα έρθουν οι "ειδικοί αστυνομικοί" να μου σπάσουν τα πλευρά γιατί βάζω οργή και φωτιά στα παιδιά. Θα έρθουν οι φωτισμένοι να μου αλλάξουν τα φώτα γιατί είμαι πιο φωτισμένος από αυτούς. Θα έρθουν να μου πουν πως κέρδισα κι όμως ξέρω πως μου λένε ψέμματα.**

Μας κατηγόρησαν και ποινικοποίησαν μαθητές πολλές φορές για καταστροφές που έγιναν σε κατειλημμένα σχολεία, ακριβώς επειδή αυτοί έκαψαν την Πρυτανεία το '91, σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους στο κτίριο Κ. Μαρούση που πήρε φωτιά από τα δακρυγόνα τους, επειδή αυτοί καταστρέφουν καθημερινά κάθε οικολογική ισορροπία στον πλανήτη, γιατί ως γνωστό αυτοί σκοτώνουν καθημερινά με τους πολέμους το ανθρώπινο γένος για να μοιράσουν τα συμφέροντά τους, φτιάχνοντας σύνορα χαραγμένα στα κορμιά των ανθρώπων, γνωρίζοντας ότι αυτοί σκοτώνουν καθημερινά τους ανθρώπους στους χώρους της μισθωτής σκλαβιάς, των

σχολικών κελιών, στους απάνθρωπους χώρους των φυλακών και των ψυχιατρείων.

Μας κατηγόρησαν ότι εμείς σαν μαθητές δεν είμασταν καλά πληροφορημένοι για τις προθέσεις του υπουργείου, επειδή αυτοί ξέρουν πόσο καλά είμαστε πληροφορημένοι για τους σκοπούς που θέλουν να περάσουν και επειδή γνωρίζουν ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν γραβατωμένο συμβουλάτορα εκπρόσωπο της έννομης τάξης για να μας εξαπατήσει πληροφορώντας μας σωστά.

Μας κατηγόρησαν τέλος ότι είμασταν μια χούφτα που κρατούσαμε τα σχολεία κλειστά, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί αποτελούν μια χούφτα που τρώνε, πίνουν και οργιάζουν από την καταπίεση και την εκμετάλλευση των υπόλοιπων ανθρώπων. Και ενώ δύο μήνες μετά το σταμάτημα των καταλήψεων το κράτος και οι ρουφιάνοι του συνεχίζουν τον αγώνα τους για πλήρη τρομοκράτηση και καταστολή των μαθητών καλώντας τους να δώσουν καταθέσεις σε αστυνομικά τμήματα προσπαθώντας να αναγκάσουν τους μαθητές να παιξουν το ρόλο του χαφιέ προδιδοντας τους πρωταριούς μαθητές (ΤΕΣ - ΤΕΛ Ευόσμου - Ευκλειδη).

Οι καταλήψεις μπορεί να σταμάτησαν χωρίς την επιτυχία που θα ήθελαν οι μαθητές, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγώνας για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση και εκμετάλλευση είναι αγώνας μακρόχρονος, αδιάλλακτος και τρομερά δύσκολος.

ΑΛΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ υπουργοί, χειραγωγοί, μπάτσοι, φασίστες, δικαστές, διευθυντές, φιλήσυχοι πολίτες, ρουφιάνοι, πάσης φύσεως εξουσιαστές, θα μας βρίσκετε πάντα μπροστά.

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΟΥΣ

'Αντε και του χρόνου . .

Πάλι εδώ είμαστε . .

ΠΡΟΤΥΠΑ

Παντού διακρίνουμε το ψέμα Αυτό μας καταδυναστεύει. Μέχρι πρότινος κι εγώ νόμιζα πως ήμουν αληθινός, αλλά τώρα κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν σωστά πρότυπα και ότι για να είσαι αληθινός πρέπει να έχεις μια δική σου ιωνιότητα. Η ωμότητα είναι η ψηλεόταρα. Γιατί η πρότυπη μης πηλεόταρας είναι φανερά Ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα. Εγώ, είχα κάποια πρότυπα που τρόμαζαν τα άλλα παιδιά, αυτό μου άρεσε και, εππλέον, ένοιωθα πως ήμουν διαφορετικός και 'ψαγγένος'. Προσπαθούσα να ταυτιστώ όλο και περισσότερο με την καινούρια μου ιδιότητα χωρίς να το νοιώθω μέσα μου. Ήξερα ότι όλα αυτά τα έκανα για τους άλλους, για να με δουν και να πουν 'αυτός είναι άτοπο' αλλά το έκρυβα καλά μέσα μου, δεν το παραδεχόμουν. Σιγά, σιγά κατάλαβα ότι το ψέμα είχε ως επακόλουθο την εσωστρέφεια και την εσωτερική δυστυχία. Ζητάς από τους άλλους να μη σου επιβάλλουν κάτι που δε θέλεις, να σε αντιμετωπίζουν σαν ολοκληρωμένο άτομο, ενώ εσύ επιβάλλεις στον ίδιο σου τον εαυτό να πράξει κάτι που δε θέλει. Τη μουσική που άκουγα, την ακούω ακόμη, αυτό σημαίνει ότι δεν πίεσα τον εαυτό μου να την ακούσω. Σέβομαι τα μηνύματα που θέλει να περάσει ο κάθε στιχουργός και μάλιστα μπορείς να βρεις κοινά σημεία με αυτά του στιχουργού. Άλλα δεν πρέπει να προσαρρόζουμε πι ζωή όπως είναι ένας τραγουδιστής. Ούτε να ντυνόμαστε όπως ντύνεται αυτός. Το βρίσκω διανοητικά απίθανο ενώ έχεις καθαρά ρούχα να φοράς τα βρώμικα για να συμπληρώσεις το LOOK. Όλοι οι έφηβοι αποκτούν κάποια πρότυπα, αυτά τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν πι σκέψη τους και την απόκλιση των ζητούμενων ιδεών, αλλά μπορεί και να είναι ολέθρια. Ο, π ακούμε, ό, π διαβάζουμε, πρέπει πρώτα να το κρίνουμε, να σχηματίζουμε τη δικιά μας γνώμη, να είμαστε αυτόνομοι και να μη μας κατηγορήσει τότε κανείς ότι είμαστε ψεύτικοι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σερ Μουρ Τόμας (1478 - 1535)

Αγγλος πολιτικός και ανθρωπιστής, μορφή πρώτου μεγέθους στην αυλή του Ερρίκου Η', υπήρξε από το 1529 καγκελάριος του βασιλείου.

Ο Μουρ οφείλει τη φήμη του στο βιβλίο του «το συγγραμμάτιο για το άριστο πολίτευμα και για τη νέα νήσο ουτοπία» (1516) το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως το πρώτο εκείνης της σπουδαίας νεώτερης πολιτικής γραμματείας η οποία πρόκειται αργότερα να ονομαστεί «ουτοπιστική». Και στην οποία μπορούν να συγκαταλεγτούν η «Πολιτεία του Ήλιου» του Καυπανέλλα, η «Νέα Ατλαντίδα» του Βύρωνος, η «Ωκεανία» του Χάρριγκτον.

Σ' ένα πρώτο βιβλίο, ο Μουρ δίνει μια ρεαλιστική παρουσίαση των πολιτικών και προπαντός των κοινωνικών συνθηκών της Αγγλίας που φτώχυνε από τον πόλεμο και εξαθλιώθηκε από τους ευγενείς. Στο 2ο βιβλίο ο Μουρ προτείνει το σχέδιο ενός ιδανικού κράτους, περιγράφοντας τους κανονισμούς ενός κράτους θεμελιωμένου πάνω στην κοινή ιδιοκτησία, σε μια φανταστική νήσο την ουτοπία. Εκεί κανένας δεν είναι ιδιοκτήτης, όλοι εργάζονται (6 ώρες), το μεγαλύτερο μέρος στους αγρούς, ενώ ελάχιστοι απαλλάσσονται από τη χειρωνακτική εργασία για να ασχοληθούν με σπουδές: οι άρχοντες εκλέγονται δημοκρατικά. Η θρησκεία βασίζεται στην πίστη μας θεότητας απροσδιόριστης, αιώνιας, άπειρης που ο καθένας την αντιλαμβάνεται όπως θέλει και είναι ελεύθερος να τη λατρεύει κατά το δικό του τρόπο.

Επειδή εναντιώθηκε στο βασιλιά, ο σερ Τόμας Μουρ φυλακίστηκε στον Πύργο του Λονδίνου, καταδικάστηκε σε θάνατο και αποκεφαλίστηκε το 1535.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Το 1ο ΤΕΛ το οικού οιεγάλεια στην οδό Μοναστηρίου 24, κάθε άλλο παρά με σχολείο μοιάζει. Στεγάζεται σ' ένα πολύ παλιό οκταόροφο κτίριο και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά.

Το κτίριο βρίσκεται σε άμλια κατάσταση. Η σεισμολογική υπηρεσία κατά την περίοδο του μεγάλου σεισμού έχει δώσει στο κτίριο κόκκινη κάρτα. Σπήν ουσία οι μαθητές του λυκείου δεν κάνουν μάθημα αλλά παίζουν με τη ζωή τους μένοντας κάθε μέρα σ' αυτό το κτίριο. Ένα άλλο πρόβλημα του κτηρίου είναι με τα ασανσέρ. Το κτίριο διαθέτει τρία ασανσέρ από τα οποία μόνο το ένα δουλεύει και αυτό μόνο για τους καθηγητές. Εποι, εφείς οι μαθητές αναγκαζύμασιε να ανεβαίνουμε αιώνις τις σκάλες για να μπούμε στις τάξεις μας και μερικοί από εμάς μέχρι και τον 7ο όροφο. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αυλάκι κι ερείς σαν αυλή χρησιμοποιούμε τον 4ο όροφο και φυσικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αδλητικές δραστηριότητες ειδικά τις ώρες πις γυμναστικής. Εποι, ακόμα και στα διαλείμματα μένουμε μέσα στους τοίχους αυτού του κτηρίου χωρίς να μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό.

Το νερό της βρύσης είναι ακατάλληλο για τη χρήση και ο λυκειάρχης απαγορεύει το κυλικείο να πουλήσει εμφιαλωμένα νερά. Εποι, αναγκαστικά πίνουμε νερό από τις βρύσες.

Φυσικά, όπως και τα άλλα σχολεία και αυτό το σχολείο λειτουργεί το ίδιο αυταρχικά και φασιστικά. Αρκετοί καθηγητές, και ο λυκειάρχης, αποδεικνύουν ότι είναι πο αμόρφωτοι από τους μαθητές. Το να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας είναι δύσκολο και το ίδιο συμβαίνει και στη διδασκαλία του μαθήματος. Υπάρχουν μόνο απαγορευτικοί κανόνες που καταπατούν την ελευθερία λόγου και σκέψης του κάθε μαθητή και της δράσης τους στο σχολικό περιβάλλον χωρίς κανένα δημιοκρατικό κριτήριο.

Όλα αυτά τα λέω υπεύθυνα, αφού είμαι μαθητής 3 χρόνια σ' αυτό το λύκειο και μιαρώ να πω ότι το 1ο ΤΕΛ είναι φωτεινό παράνειγμα μη συμβατιστικών τεχνικών λυκείων.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Διώξεις μαθητών που φυλακίζονται, καταστολή απεργιακών κινητοποιήσεων, φυλακίσεις νέων ανθρώπων που αγωνιζόμενοι δε ζητάν τίποτα άλλο από το να κερδίσουμε μια ανθρώπινη ζωή, καταστρέφοντας αυτά τα κλουβιά που μας έχουν βάλει μέσα, όλα αυτά στο όνομα φυσικά της δημοκρατίας και του «γενικού συνδόλου».

Γέμισαν τα αναμορφωτήρια από δεκάδες μαθητές που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους απροσάρμοστοι γιατί πήραν μέρος σε μαθητικές κινητοποιήσεις. Πιο πρόσφατο περιστατικό είναι αυτό της 14χρονης Γωγώς που τη βάλαν μέσα γιατί [όπως λένε] προκάλεσε φθορές στο σχολείο. Την απόφαση αυτή φυσικά την έβγαλαν αυτοί που προκαλούν φθορές κάθε μέρα στην ίδια μας τη ζωή. Όλοι αυτοί που ζουν ή θα ζουν μελλοντικά από τα δικά μας χέρια, όλοι αυτοί που μας επιβάλλουν τη μισθωτή εργασία και τα σχολικά κλουβιά που μας ετοιμάζουν όσο καλύτερα μπορούν για μηχανήματα [χωρίς ασφάλιση, τετράωρο, μειωμένες αποδοχές και παθητικότητα] προς συμφέρον των αφεντικών και του συστήματος.

Όμως, η μαθήτρια αυτή, δεν έπεσε τυχαία σε μια τόσο βαριά ποινή (δυο χρόνια αναμορφωτήριο). Σήμερα μας γίνεται όλους μια ενορχηστρωμένη επίθεση από αυτούς που νοιάζονται δήθεν για το καλό μας (πολιτικοί, διευθυντές, καθηγητές) με απώτερο σκοπό την παθητικοποίηση που επιτυγχάνουν με τη μοιρολατρεία και, κυρίως, μέ την τρομοκρατία.

Πως γίνεται αυτό; Μα φυσικά με όλες αυτές τις ποινές. Ποιες είναι αυτές; Φυλακίσεις μαθητών αγωνιστών, αποβολές με αστείες προφάσεις (τσιγάρο, μαλλιά κλπ), προβολή από τα ΜΜΕ της «τρομοκρατίας» από «εμπρηστές» αναρχικούς [η ονομαζόμενη τρομολαγνεία] που το μόνο που θέλουν είναι να σκοτώνονται - όπως μας λεν - οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτό το τελευταίο όμως είναι το πιο αστείο απ' όλα. Αφού όλοι αυτοί είναι που μας τρομοκρατούν καθημερινά, χτυπώντας τους συνταξιούχους, μαθητές, φοιτητές, εργάτες και σύντομα τους αγρότες και όλους αυτούς που θα εξεγερθούν ενάντια σε όλους αυτούς που κλέβουν το ψωμί μας, μας στερούν την αληθινή μόρφωση και πάνω απ' όλα την ελευθερία μας.

Φτάνει πια. Αντισταθείτε σε όλα αυτά τα υποκείμενα που καπηλεύονται τη ζωή μας. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας. Αυτοοργανώστε λοιπόν τις ανάγκες σας. Γιατί, η ελευθερία είναι ένα τέρας, που για να μεγαλώσει πρέπει να τρφεί με αίμα. Το αίμα όλων αυτών που μας την αρνούνται. Γιατί, η βία μας γεννάει την αγάπη. Κατηγορείστε λοιπόν τους νέους που συνελήφθησαν για το μοναδικό τους έγκλημα: την άρνησή τους στην κοινωνική υποκρισία που παρέχει μόνιμο και απαραβίαστο άσυλο στην καθημερινή ταξική βία που ασκείται επάνω στους αδύνατους. Φτύστε τους πάσης φύσεως φασίστες, μπάτσους και κάθε είδους ήπιους ή απροκάλυπτους απολογητές της κρατικής τρομοκρατίας.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ



ΦΕΝΝΕΣΙΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ

Ανθρωπος: Γέννεσις, Ζωή, Θάνατος. Τι συμβαίνει όμως σε αυτό το χρονικό διάστημα; Πώς επεμβαίνει το κράτος και κάθε μορφή εξουσίας στη ζωή ΣΟΥ;

ΒΑΠΤΙΣΜΑ: Με το που γεννιέσαι λοιπόν, σε παίρνουν οι "καλοί", "νομοταγείς" και "αγαπητοί" σου γονείς (για τον τελευταίο χαρακτηρισμό, αποδεικνύεται στη διάρκεια της ζωής σου) σε πηγαίνουν στην εκκλησία, σε πετάνε μέσα σε μια κολυμβύθρα, έρχεται ο "θεοσεβούμενος" παπάς και σε βαφτίζει με το όνομα που έχει ήδη διαλεχτεί για σένα από το νονό. (Αυτός βέβαια είναι ένας θεσμός του κράτους που δήθεν προβλέπει αργότερα τυχόν μπερδέματα με την ονομασία στο σχολείο). Δεν θα ήταν καλύτερα να σε αφήσουν πρώτα να μεγαλώσεις και μετά ΕΣΥ να αποφασίσεις τι όνομα θα δώσεις στον εαυτό σου κι αν θέλεις να βαπτισθείς στη εκκλησία; (Αυτονομία - Αντίδραση). Εδώ βλέπουμε ακόμα και στη βρεφική ηλικία ότι ασκείται μια εξουσία πάνω σου υπουργείδητα.

ΣΧΟΛΕΙΟ: Οι γονείς σου λένε: να πας παιδί μου στο σχολείο να μάθεις γράμματα, να μορφωθείς, να πάρεις ένα πτυχίο (κωλόχαρτο) για να πιάσεις μια καλή δουλειά. Δεν βλέπουν όμως ότι στο σχολείο αρχίζει ο κρατικός μηχανισμός να επεμβαίνει στα προσωπικά σου πιστεύω και διαμορφώνεταις την προσωπικότητά σου σε γεμίζει με ψεύτικες ιδέες για τη ζωή. Γιατί, εκεί σε γεμίζουν το κεφάλι με ότι θέλουν αυτοί να μάθεις, ότι τους συμφέρει, με τα "εκπαιδευτικά" βιβλία τους (ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία και ότι άλλο συμφεροντολογικό βιβλίο έχει

σχέση με τη χώρα τους). Σε όλα τα μαθήματα εθνικής ιστορίας μαθαίνει το παιδί πως ο στρατός της χώρας στον οποίο έχετε γεννηθεί ήταν νικηφόρος κι ότι ο εχθρός ήταν κακός και απάνθρωπος. Όλοι πχ ξέρουμε για τις σφαγές που έκανε ο Κεμαλικός στρατός το 1922 στη Σμύρνη, κανένας μας όμως δεν ξέρει για τις σφαγές που έκανε ο Ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Με λίγα λόγια τα μαθαίνουν τα παιδιά πως να είναι εθνικιστές και να μεγαλώνουν μαθαίνοντας πως να μισούν τους "εχθρούς" της χώρας στην οποία έτυχε να γεννηθούν (ουδεν σχόλιο).

Το σχολείο παίζει κι άλλο ρόλο στη ζωή μας. Παίζει το ρόλο της κονωνίας σε μικρογραφία. οπως μας θέλουν στην κοινωνία κάποιοι εξουσιαστές υποταγμένους σ' αυτούς έτσι και στα σχολεία (φυλακές) θέλουν τους μαθητές (κρατούμενους) να είναι υπήκοοι τους κάποια αρχίδια εξουσιαστές (υπουργός παιδείας, καθηγητές, λυκειάρχες και άλλοι σκατοφασίστες). Με την τρομικρατία τους (ποινολόγια, αποβολές, αλλαγή περιβάλλοντος, χαμήλωμα βαθμών) προσπαθούν να πετύχουν ακριβώς τι προσφέρει το σχολείο: ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ.

ΣΤΡΑΤΟΣ: Το αποκορύφωμα της υποδούλωσης και της εκπόρνευσης της ψυχής. Πηγαίνεις εκεί, σε κάνουν ότι θέλουν κάποιοι σκατόγεροι κρατιστές - πορωμένοι φασίστες και εσύ είσαι αναγκασμένος να τους υπακούσεις (καψόνια πειθαρχεία κτλ). Έχουν την πλήρη εξουσία πάνω σου. Έχεις γίνει ήδη ένας διούλος του κράτους, ένα πιόνι, μια μαριονέτα - ρομπότ. Από τη στιγμή που έχεις

καταταγεί και αφού σε έχουν δασκαλέψει (καθηγητές, ΜΜΕ, κράτος, γονείς - για τους γονείς υπάρχουν και εξαιρέσεις, ανάλογα τι κλίμα επικρατεί στην οικογένεια) μια είναι η πατρίδα, μάθε πως να πολεμάς, είσαι αναγκασμένος να πηγαίνεις σύμφωνα με το νόμο στην Ελλάδα, κάθε άτομο αρσενικού φύλου μετά το 18ο έτος της ζωής του υποχρεούται να υπηρετήσει την ακεραιότητα της πατρίδας του (γιατί άμα δεν παρουσιαστείς, θεωρείσαι λιποτάκτης, πράγμα που σημαίνει φυλάκιση, χρηματικά πρόστιμα, προδοσία της πατρίδας και άλλες τέτοιες μαλακίες). Φυσικά όλη αυτή η εικασία έχει καταντήσει ανέκδοτο και ακόμα και οι περισσότεροι στρατιωτικοί καριέρας γελάνε μαζί τους.

Μπορώ να πω σήμερι ότι ξέρουν όλοι τι ρόλο παίζει ο στρατός. Τον ίδιο ακριβώς ρόλο που παίζει και το σχολείο και η δουλειά. Το ρόλο δηλαδή της καταστολής του ανθρώπου πνεύματος και τη μετατροπή του ατόμου σε ηπήκοο. (Ο ρόλος που παίζει η δουλειά είναι και η κούραση του ανθρώπινου πνεύματος, εκτός από τα παραπάνω).

ΔΟΥΛΕΙΑ: ⇨ "ΔΟΥΛΙΑ" ΕΣΥ ΓΑΜΙΕΣΑΙ ΚΑΙ ΞΕΣΚΙΖΕΣΑΙ για τα αφεντικά και μπροστά στα λεφτά που βγάζεις με τον ιδρώτα σου εσύ γι' αυτούς αυτοί σου πετάνε ένα ξεροκόμματο που δε σου φτάνει ούτε για την καθημερινή σου επιβίωση κι από πάνω σου λένε να τους πεις κι ευχαριστώ ή άμα δε σ' αρέσει, σήκω και φύγε. Τότε ΕΣΥ δεν τολμάς να σηκώσεις κεφάλι στ' αφεντικά γιατί έτσι σε έχουν μάθει το κράτος και οι μηχανισμοί του. Να σε έχουν κοιμισμένο. Να

κοιμάσαι και αυτοί να εξουσιάζουν τη ζωή σου, χωρίς να μπορείς να σηκώσεις κεφάλι, ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΣΑΙ. Έτσι σε έχουν μάθει. Κάποιοι θέλουν να σε έχουν αποχαυνωμένο για να μπορούν να περνάνε στο κεφάλι σου ότι θέλουν αυτοί. Πχ ότι έτσι είναι ο τάδε θεσμός της κοινωνίας και τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να είναι κι άλλες τέτοιες μαλακίες. Μετά, βγαίνουν οι πολιτικάντηδες και σου πετάνε το ΠΑΤΡΙΣ (στα τόσα λίγα που δίνεις εσύ, αυτή σου προσφέρει τόσα πολλά!!!) - ΘΡΗΣΚΕΙΑ (ο θεός θα σου λύσει όλα τα προβλήματα που έχεις, θα σου δώσει να φας, θα σου δώσει να ντυθείς, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να φιλάς τις εικόνες, να προσκυνάς,

να αφήνεις και κανένα μπακίρι - μην είσαι τσιγγούνης - και όταν πεθάνεις θα πας στον παράδεισο) - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (να φτιάξεις μια οικογένεια μέσα στην κοινωνία και τα πλαίσια της που ήδη έχουν δημιουργηθεί για σένα από τα γνωστά μεγαλο-αρχίδια: Παπανδρέου - Μητσοτάκης - Καραμανλής και ΣΙΑ).

Γενικά, όλη σου η ζωή είναι το σχολείο, μετά ο στρατός, φυσικά πάντα να πιστεύεις στον καλοκάγαθο θεούλη, μετά να πιάσεις δουλειά, να φτιάξεις οικογένεια, να κάνεις παιδιάν να γεράσεις περιμένοντας τη σύνταξή σου και στο τέλος να πεθάνεις (μετά ακολουθεί η άλλη γενιά και πάει λέγοντας). Ουσιαστικά να μην

κάνεις τίποτα, να μένεις άπραγος. Να τρως αυτά που σου προσφέρουν και να κάνεις αυτό που θέλουν κάποιοι ΜΕΓΑΛΟΙ, χωρίς πολλά λόγια και Αντίθραση - Αντίσταση. Επιτέλους, κάνε αυτό που σου αρέσει και όχι αυτό που αρέσει στους άλλους ή αυτό που θα ήθελαν να έκανες. Ξύπνα από τον αιώνιο λήθαργό σου. Επαναστάτησε με κάθε μέσο και όλα και ρίξε κάθε είδους εξουσία που ΓΑΜΑΕΙ την ΨΥΧΗ ΣΟΥ. Κάνε κάτι κι εσύ, σε λίγο θα είναι αργά, η δική σου σιωπή σε σπρώχνει στα σκατά. Γιατί, η σιωπή σημαίνει συνενοχή.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ» ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Τον τελευταίο καιρό ακούμε να γίνεται μεγάλος ντόρος για το αν τα ναρκωτικά θα πρέπει να είναι ελεύθερα ή όχι. Ο καδένας λέει ό,π. τους κατέβει χωρίς να εμβαδίνει στο νόημα ή δεν δέλει να εμβαδίνει. Έτσι, οι περιοστεροί μας λένε ότι τα ναρκωτικά θα πρέπει να διακινούνται ελεύθερα, γιατί πώρα πλουτίζουν οι έμποροι και πεδάνουν οι νέοι από υπερβολική δόση. Ήμως δε μας δεν ποιοι θα πλουτίζουν όταν θα είναι ελεύθερα. Μα φυσικά το κράτος. Αφού το κέρδος δεν θα είναι μικρό και χάρη στην ελευθερία με την οποία θα διακινούνται θα ανεβαίνει και ο ψήρος. Όσο για τους θανάτους, αυτοί μάλλον θα πληρώνουν παρά θα μειωθούν αφού όλοι και πο πολλοί νέοι θα ελέγχονται αφού θα τους είναι εύκολο να αρχινάν και, όπως είναι γνωστό, δύσκολα να σταματάν. Αυτά είναι τα γελούδια επικειρήματά τους που μόνο γέλιο μας προξενούν όταν τ' ακούμε όλοι μας, όπως κρύβουν τον τελικό σκοπό αυτής της κοινωνίας για τους νέους την πλήρη υποικία τους και εξάρτησή τους από τα ναρκωτικά.

Σχεφτείς κι εσείς, πόνοι θα δοκιμάσετε άμα σας δίναν την ευκαιρία να τα παίρνετε τόσο εύκολα; Πόνοι απ' όλους αυτούς που σήμερα αγωνίζονται ενάντια στο σύστημα δεν θα βρίσκαν την ευκαιρία για να είναι συνέχεια μαστούργες;

Φυσικά, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να δείτε κάπια αντίστοιχο που όλοι παραδέχονται ότι είναι μια εξάρτηση. Το ποτό (και το τογχάρο) κάπια το οποίο σήμερα κυριαρχεί και καταστρέφει πολλούς από τους νέους, πλουτίζοντας ταυτόχρονα το κεφαλαιό που μας τα προμηθεύει. Το κράτος, δίνει την ελευθερία που αυτό δέλει και μας καταστρέφει ολοκληρωτικά. Γιατί, ποτέ μας δεν πρέπει να ξετνάμε πως οικούς των ναρκωτικών δεν είναι άλλος από το μιαλό. Ανθρώπος χωρίς μιαλό, είναι ζώο και η διαφορά του ανθρώπου από τη ζωή είναι πως ο άνθρωπος μπορεί να οκέφεται και να ανιδράσει.

Το κράτος, που μόνο του σκοπό έχει την υιοδουύλωση του λαού στους διάφορους μεγαλοστούς και εξουσιαστές, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μας δίνει ελευθερία σε ότι εγκλωβίζει την αντίδρασή μας. Γι' αυτό, αναδράντε στους εμπόρους. Σπάστε τα άνεια τους κεφάλια που το μόνο που σκέφτονται είναι το χρήμα, αδιαφορίας για τις ζωές καιν ανθρώπων. Βοηθήστε τους ναρκομανείς να τα σταματήσουν. Όχι οια κλονιά της απομερατίας, αλλά δίνοντάς τους αράπι. Αναδράντε στο ραισιμό που μας επιβάλλουν τα κραπικά οικουλήματα απέναντι σ' αυτούς τους συνανθρώπους μας. Γιατί μόνο όταν κόβεται το δέντρο από τη ρίζα πεθαίνει. Και αυτή δεν είναι άλλη από το κράτος.



Δεν αγωνιζόμαστε για να πάρουμε τη θέση των σημερινών εκμεταλλευτών και καταπιεστών, ούτε και αγωνιζόμαστε για το θρίαμβο μιας αφηρημένης ιδέας.

Εμείς, θέλουμε να είναι ευτυχισμένοι όλοι, χωρίς εξαίρεση, οι άνθρωποι. Θέλουμε κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος ν' αναπτυχθεί και να ζήσει όσο το δυνατό πιο ευτυχισμένος. Και πιστεύουμε ότι αυτήν την ευτυχία δεν μπορεί να την χαρίσει στους ανθρώπους κανένας άνθρωπος και κανένα κόμμα· πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει με τις δικές τους προσπάθειες να βρουν τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ευτυχία και να τις κατακτήσουν. Πιστεύουμε ότι μόνο η πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μπορεί να βάλει τέλος στις συγκρούσεις, στην καταπίεση και την εκμετάλλευση.