

Εχουμε όνομα και διένθυνση...

Το κείμενο αυτό αποτελεί μια πρώτη κατάθεση θέσεων και προθέσεων όσον αφορά την συνέλευση της κατάληψης η οποία είναι η μόνη κοινώς αποδεκτή διαδικασία που έχει την ευθύνη των όσων συμβαίνουν στη villa και από τη villa προς τα έξω.

Προς το παρόν μας δεσμένει μια μίνιμουμ συμφωνία βάσης **κόντρα στην ιεραρχία ενάντια στην εμπορευματοποίηση** και μιας **εχθρικής διάθεσης απέναντι στα μμε και το ρόλο τους**. Αυτή η συμφωνία μας θέλει **αντιεξουσιαστές** για την απελευθερωμένη δημιουργική έκφραση, που συμμετέχουμε σ' ένα **εγχείρημα-πειραματισμό αυτοοργάνωσης** του δικού μας πολιτισμού που είναι εχθρικός προς τον κυρίαρχο. Αυτή η συμφωνία μας δεσμένει σε μια προσπάθεια να **αρθρώσουμε το δικό μας λόγο** έξω και ενάντια στα μμε που φλυαρούν αδιάκοπα για λογαριασμό της εξουσίας και του χρήματος παραπληροφορώντας την ασυνείδητη μαζα που οι ίδιοι δημιούργησαν με πλύση εγκεφάλου και ονομάζουν κοινή γνώμη.

Σκοπός μας είναι να ανοίγουμε **κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά** ζητήματα μέχρι το σημείο που μπορούμε να τα υπερασπιστούμε και γι αυτό να τα κοινωνικοποιήσουμε. Κρατάμε για λογαριασμό μας την επιθυμία να ανεβάζουμε εμείς τον πήχη ολοένα και ψηλότερα

Η ύπαρξη μας ως συνέλευση της κατάληψης είναι συνειδητή επιλογή του καθένα- μιας που συμμετέχουμε. Γνωρίζουμε πως η δραστηριοποιηση μας περιορίζεται από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι μια ενεργεια εκτός των πλαισίων του νόμου, όπως τον όρισαν οι καθε λογής νταβατζήδες της ζωής μας.

Ο περιορισμός όμως αυτός, αφορά μια σειρά από πράγματα και καταστάσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του χώρου και εντέλει την ύπαρξή του. Μια σειρά από κακούς χειρισμούς, όπου προκύπτουν προβλήματα, που μπορούν να αποτελέσουν πάτημα για τις αρχές. Ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά και όλοι μαζι λειτουργούμε εν γνώσει αυτών των ευθυνών και αυτό αποτελεί το πρίσμα μέσα από το οποίο αγωνιζόμαστε. Και εδώ εξηγούμαστε: Βασικό στοιχείο αυτού του αγώνα είναι και η υπεράσπιση του χώρου πολιτικά και στην πράξη σε κάθε περίπτωση καταστολής ή επίθεσης από το κράτος και τα τσιράκια του ή από το παρακράτος και τα δικά του. Επίσης σαν συνέλευση που εκφράζει τη villa είμαστε στη διάθεση κάθε κινηματικής δραστηριότητας που απειλείται για να συνδιαμορφώσουμε τις αντιστάσεις μας και να πράξουμε με αλληλεγγύη. Ψάχνουμε ακόμα τους όρους συνέργασίας μας με άτομα και όμάδες όχι μόνο όταν η εξουσία δείχνει τα δόντια της. Εκείνους που δεν ανεχόμαστε είναι εκείνοι που δεν μας σέβονται και δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα μας και τις ευθύνες μας (βαποράκια και η πελατεία τους, ρουφιάνοι, “περίεργοι”, ψευτοτσαμπουκάδες, αποδεδειγμένα αναξιόπιστοι) και με τον τρόπο τους εκθέτουν το χώρο στις ορέξεις των κακών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πέρα όμως απ τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς υπάρχει και η διάθεση. Και εδώ υπάρχει αρκετή για να διευρύνουμε τα πεδία εκείνα που θα μας ξανακάνουν να συζητάμε συλλογικά ό,τι μας αφορά, να μιλάμε ενάντια στη φωνή των αφεντικών, να δρούμε από κοινού αυτοοργανωμένα σε όλα τα επιπεδά της καθημερινότητας, μέσα στην οποία βρίσκουν πραγμάτωση ή όχι οι επιθυμίες για **απελευθέρωση** του **ατόμου** και της **κοινωνίας**.

Εχουμε πολλά ονόματα και αυτοδιεύθυνση!

*Θα επανέλθουμε αναλυτικότερα

Γενική Συνέλευση της κατάληψης Villa Amalias