

ΔΙΚΗ VILLA AMALIAS Νο 3

Στον κυκεώνα των πληροφοριών που διαμορφώνουν την σύγχρονη πραγματικότητα, περίοπτη θεση εχουν ειδήσεις που αφορούν τη μεταμόρφωση της πόλης σε μια σύγχρονη καπιταλιστική μητρόπολη. Η διαδικασία αυτή προχωράει ταχύτατα, κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της επιτυχους διοργάνωσης των επόμενων ολυμπιακών αγώνων. Οι όποιες αντιρρήσεις εκφράστηκαν από κατοίκους της πόλης και κυβερνητικούς λογιστές, αντιμετώπισαν την πλήρη απομόνωση από τα Μ.Μ.Ε. Αυτά άλλωστε ήταν, που με εθνικιστικά παραμυθάκια του στυλ, "αναβίωση των αγώνων στη γενέτειρά τους", κατασκεύασαν μια τρομακτική ομοφωνία της τάξης του 98%. Πάνω σ' αυτή την πηχτή βλακεία έχουν στηθεί τα σχέδια μιας πόλης, που πρέπει να γίνει λειτουργικότερη για το κυνήγι του κέρδους και εχθρική σε κάθε μη οικονομική δραστηριότητα. Οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004, λειτουργούν σαν προθεσμία μέσα στην οποία όλα πρέπει να είναι έτοιμα με κάθε κόστος. Τότε τα αφεντικά μας περιμένουν κόσμο και ως γνωστόν ο έλληνας όταν γιορτάζει δεν υπολογίζει το λογαριασμό. Ειδικά όταν πληρώνουν οι υπόλοιποι.

Οι καλεσμένοι βλέπετε, είναι απαιτητικοί. Ερχονται κάθε τόσο, ελέγχουν, κατασδιάζουν, υποδεικνύουν, μετά βγαίνουν στα κάναλια και εμείς τους κοιτάμε σαν το δάσκαλο που μας έπιασε αδιάβαστους. Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι και ποια η δύναμή τους δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά απ' ότι φαίνεται δεν τα βάζει κανείς εύκολα με τους highlander. Μια αριστοκρατική ελίτ αποτελούμενη από γαλαζοαίματους, μονάρχες και μεγαλοαστούς, που κατέχουν τα δικαιώματα των ολυμπιακών αγώνων. Κάθε τέσσερα χρόνια μαζεύονται και αποφασίζουν ποια πόλη θα διοργανώσει το ακριβό τους πάρτυ. Το περίεργο είναι ότι ποτέ δεν ξεμένουν από πόλεις πρόθυμες να ξοδευτούν για χάρη τους. Και στην αθήνα φυσικά δεν ήρθαν ακάλεστοι. Τους κάλεσαν οι ιθαγενείς μεγαλοαστοί και κάποιοι πρώην αυλικοί. Κατα σύμπτωση είναι αυτοί που κατέχουν τη χώρα. Συνεπώς όσο κι αν γκρινιάζουν οι λογιστές, το πάρτυ θα γίνει. Όπως όλοι οι γεόπλουτοι θέλουν να πιάσουν κολλητιλήκια με την ελίτ. Να συζητάνε τα δικά τους. Μοναρχίες, παλάτια, πετρέλαια, τέτοια πράγματα.

Με την ευκαιρία θα οργανώσουν την πόλη ανάλογα με την αισθητική τους. Θα δημιουργήσουν κάποιες ζώνες όπου θα νοιώθουν άνετα. Με συντριβάνια, ένοπλους φρουρούς, κάμερες. Όπως και στις επαύλεις τους. Σε αυτές τις περιοχές πρέπει να νοιώθουμε σα να είμαστε σε δεξιώση της γιαννασδασκαλακηγγελλοπουλου με σαγιονάρες.

Ειδικοί αντιτρομοκρατικοί νόμοι, εκπαιδευμένοι μπάτσοι, συστηματικές παρακολουθήσεις, μια κάμερα κι ένα αυτόματο σε κάθε γωνία. Αυτή είναι η άποψη που έχουν οι μεγαλοαστοί για την πόλη και όλα αυτά θα συνεχιστούν και θα εξελίσσονται μετά τους αγώνες. Σε μια τέτοιου μεγέθους επίθεση θα περίμενε κανείς κάποια αντίδραση. Όταν όμως έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν μια τόσο μεγάλη ομοψυχία, ας μην παραξενευτεί κανείς αν ξανανοίξει η μακρόνησος. Κάτι τέτοια ποσοστά είδαν οι δικτάτορες της Δ.Ο.Ε., συγκινήθηκαν και δέχτηκαν την πρόσκληση.

Μένει στους λίγους που αντιλαμβάνονται με την πλάτη στον τοίχο την πραγματικότητα, να αντιδράσουν και να μουν εμπόδιο στα σχέδιά τους. Στα πλαίσια της ανακαίνισης, κάποιοι υπεύθυνοι θυμήθηκαν τη villa amalias. Σκέψιμον ότι θα είναι κακό να υπάρχει στην πόλη μια γωνία που δε θα δακρίζει από συγκίνηση στις προσπάθειες των αθλητών.

Μέσα στην επιθετική έπαρση που τους επιτρέπει η σημερινή κοινωνική αφασία, στριμώχνουν τη γάτα στη γωνία. Η γάτα οφείλει, σύμφωνα με την κινέζικη παροιμία να μαζέψει τις δυνάμεις της και να τους βγάλει τα μάτια...

ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΞΙΚΟΙ, ΟΧΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Την Τετάρτη 6/12 η villa amalias δικάζεται στην ευελπίδων με την κατηγορία της καταπάτησης δημοσίου κτημάτος.

