

ΕΞΙΛΙΞΑ ΔΗΜΑ

ΤΕΥΧΟΣ 11
ΙΟΥΝΙΟΣ '97

Το Τελος Του Πολιτισμου,

'Η

Ο Πολιτισμος Του Τελους ?



ερω γένο μας, Δημήτρη

"Μία φορά την ημέρα στην τουαλέτα" Σκάνδαλο στη Nike

Μία πολύ ενδιαφέρουσα μορφή εκμετάλευσης εμφανίστηκε στο Βιετναμ σε συνεργάτριες εταιρείες που έχουν κλείσει συμβόλαιο με την μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών, τη Nike.

Ο Thuyen Nguyen, ιδρυτής μιας οργάνωσης για την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, εξέτασε από κοντά τις συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα με τον Nguyen, εργάζονται συνολικά 35.000 βιετναμέζοι σε πέντε εργοστάσια από τα οποίους οι 909 είναι γυναίκες. Πληρώνονται για την εργασία τους την ημέρα μόνο 700 δρχ. Όπως φαίνεται είναι πολλά για τα αφεντικά της Nike, που θέλουν μεγαλύτερα κέρδη από τις πωλήσεις των ειδών τους. Ο Nguyen ενημέρωσε ότι σε ένα από τα εργοστάσια, μπορούν μία φορά μόνο την ημέρα οι εργάτες να χρησιμοποιούν την τουαλέτα. "Για να μην υπάρχει συνωστισμός", μπορούν μόνο δύο φορές την ημέρα να πιούν κάτι.



Κατά την περίοδο που τα Nike αθλητικά παπούτσια πωλούνται στις Η.Π.Α. σε τιμές μέχρι και 45.000 δρχ., το κόστος παραγωγής τους είναι (μικτά) μόνο 450 δρχ.

Επίσης το 1993 είχε βρεθεί η Nike κάτω από την πίεση διεθνών συνδικάτων και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τότε είχε γίνει γνωστό ότι εργάτριες στην Ινδονησία, έπαιρναν για την παραγωγή ενός ζευγαριού παπουτσιών της εταιρείας, λιγότερο από 100 δρχ., κατά την περίοδο που στην Ευρώπη ένα τέτοιο ζευγάρι κόστιζε 9.000 δρχ. (κέρδος για τον έμπορο, 7.000 δρχ.) Στην κατηγορία της μη τήρησης των διεθνών standard μισθολόγιων, η εταιρεία αυτή αντέδρασε μια αύξηση του ύψους του μισού από ότι θα έπρεπε (και με αύξηση της διαφήμισης...)

Φυσικά η Nike απέρριψε όλες τις κατηγορίες εναντίον της με το πρόσχημα ότι δεν είναι υπεύθυνη για την κατάσταση που επικρατεί στις contact firms¹. Αν όμως κάποτε, γίνονται γνωστές συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι πρόθυμη να βοηθήσει...

Τι καλά που υπαρχουν εργοστάσια με τα οποία γίνονται συμβόλαια και έτσι μπορούμε κάθε σκάνδαλο για εργατικές συνθήκες να το ρίξουμε εκεί! Και τι πλεονέκτημα γι' αυτά τα εργοστάσια να είναι πολύ-πολύ μακριά ώστε να μπορούν να αποφεύγονται να γίνονται γνωστές τέτοιου είδους περιπτώσεις...

"*Directe Aktion*", Απρίλιος 97

μετάφραση από γερμανικά: Αλεξία

¹ εταιρείες που ελέγχονται μόνο στο βαθμό της παράδοσης του τελικού προϊόντος

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ







Erich Mühsam (1878 -1934) Ένας Πολυγραφότατος Αναρχικός

Γεννήθηκε στο Βερολίνο, γιός εβραίου φαρμακοποιού. Η οικογένεια του μετακόμισε στο Lübeck όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια.

Πολύ νωρίς άρχισε να τίνει προς τις σοσιαλιστικές ιδέες. Στα 16 του κατηγορήθηκε για τις ιδέες του και εκδιώχθηκε από το Ανώτερο Σχολείο (μια τάξη μετά το λύκειο, πριν το πανεπιστήμιο).

Πάλι στο Βερολίνο, αποφασίζει να γίνει ένας ελεύθερος συγγραφέας. Από το 1902 έως το 1903 συμμετέχει στην έκδοση του εβδομαδιαίου εντύπου „*O Phantasticus Diabolus*“ (Der Arme Teufel) στο οποίο δημοσιεύει άρθρα και μετά την αποχώρηση του από τη συντακτική ομάδα. Πέρνει μέρος και σε ένα άλλο έντυπο, την „*Kouwania*“, αρχικό όργανο της mutualistishen σχολής, στην οποία γνώρισε τέσσερις ποιτές, μεταξύ των οποίων και τον Gustav Landauer. Άργότερα ο Mühsam γίνεται συνεργάτης στην „*Apollonia*“ στην οποία γνωρίζει τον Martin Andersen Nexø. Άκομα αρθογραφεί στο περιοδικό „*O Agapitós Aúgouストος*“ (der Liebe Augustin) το οποίο εκδίδεται στη Βιέννη και στη „*Neolaia (jugend)*“, στο Μόναχο.

Μόνος του, πλέον, εκδίδει το „*Keirr*“ μια έκδοση που θα συνεχιστεί μέχρι τον α' παγκόσμιο πόλεμο. Αποφασίσει ο ίδιος την διακοπή του, υποστηρίζοντας ότι „δεν μπορούσε να πει αυτό που είχε στην καρδιά του“. Ο Landauer τον φέρνει ακόμα πιο κοντά στις σοσιαλιστικές ιδέες.

Τον γενάρη του 1918 συμμετέχει στις μεγάλες απεργίες των εργατών των όπλων στο Μόναχο, οπου και συλλαμβάνεται. Τον απελευθερώνουν λίγες μέρες μετά την „*Münchner Republik*“¹. Μετά την αμνοτία που του δίνεται (την ίδια χρονιά που πέρνει αμνοτία και ο A. Hitler), επιστρέφει στο Βερολίνο.

Κατά την διάρκεια της φυλάκισης του, χάνει επαφή με τα γεγονότα και γι' αυτό το λόγο έχει περισσότερη εμπιστοσύνη από άλλους αναρχικούς στην ρωσική κυβέρνηση. Ο Rudolf Grossman τον αποκαλεί -άδικα- μπολσεβίκο.

Ο Mühsam είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στα πρώτα χρόνια της ρωσικής επανάστασης (όπως άλλωστε και άλλοι αναρχικοί που είχαν ενταχθεί τότε στο Κ.Κ.) Άφιερώνει ένα ποίημα του στον Λένιν, μετά την ανάγνωση του „*Kράτος Και Επανάσταση*“ του τελευταίου.

Μετά την παραμονή του στη φυλακή, έγραψε στην μπροσσούρα „*Από τον Eisner στον Levine*“ ότι „δεν είχα την υποχρέωση το 1920 να γνωρίζω τι θα γινόταν στη Ρωσία το 1929“. Το 1926 εκδίδει το μυνιαίο έντυπο „*Fanał*“ με πολλές δυσκολίες έως το 1931. Το έντυπο περιέχει θέματα επικαιρότητας, τέχνης και λογοτεχνίας καθώς και συζητήσεις γύρω από τον αναρχισμό.

Όταν ξεσπά ο φασισμός, το 1933, συλλαμβάνεται και πεθαίνει στα κάτεργα του Oranienburg το 1934. Οι φασίστες υποστηρίζουν ότι κρεμάστηκε μόνος του.

μετάφραση από γερμανικά: Αλεξία

¹ δυναμική κίνηση για την δημιουργία μιας ελέυθερης κοινωνίας (Μόναχο 1919)

Περού, τέλη 96. Φτώχεια, πείνα, εξαθλίωση, νέες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και Ιάπωνας πρόεδρος. Κάτι (?) δεν πάει καλά εδώ, όπως και στις περισσότερες (άν όχι όλες) χώρες της Ν. Αμερικής. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι τόλμουσαν να πάρουν τα όπλα στα χέρια.

Μετά το Φωτεινό Μονοπάτι, που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί τους κυβερνητικούς στρατιώτες, ένα δεύτερο αντάρτικο κίνημα (με αληθινά επαναστατική - λαϊκή διάθεση αυτή τη φορά) αποφάσισε πως έφθασε η στιγμή να πολεμήσει τη φωτιά με φωτιά.



Ο πρόεδρος
του Περού
Αλμπέρτο
Φουτζιμόρι
προσπερνά
σδιάφορα
διπλα από το
άψυχο -και
διάτρητο από
σφαιρες-
σώμα του
ηγέτη των
ανταρτών,
Νέστορ
Σέρπα
(ανάσκελα)
και ενός
άλλου
συντρόφου
του

Στις 17/12/96, δεκατέσσερις αντάρτες Τουπάκ Αμάρου, επιχείρησαν και πέτυχαν την κατάλυψη της κατοικίας (μεγάρου) του ιάπωνα πρεσβευτή στη Λίμα κατά τη διάρκεια ειδικής δεξιώσης, όπου μεταφιεσμένοι σε γκαρσόνια, συλλαμβάνουν 500 ομήρους: αξιωματούχους, πρεσβευτές, πρόξενους και πολλούς άλλους τέτοιους καραγκιόζηδες με τις οικογένειες τους, καθώς και τον έλληνα πρόξενο (ξέρετε, αυτόν με την τζάμπα μερσεντές, τις φοροαπαλλαγές και το χοντρό τσέκι κάθε μήνα για το τίποτα). Η όλη επιχείρηση έγινε χωρίς να ανοίξει ρουθούνι και όλα τα βλέμματα της κοινής - και μη - γνώμης στράφηκαν αμέσως στο Περού. Δυστυχώς όμως τα βλέμματα κοίταζαν την επιφάνεια και καρφώθηκαν εκεί, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. "14 αντάρτες κρατούν 500 ομήρους" λέγανε τα κανάλια, οι εφημερίδες, τα ράδια και τα λοιπά M.M.Επικάλυψης. "Θέλουν να ελευθερωθούν οι φυλακισμένοι σύντροφοι τόύς" και ως εκεί. Λίγοι ξέρουν τις συνθήκες στο Περού, όπου ο θάνατος από πείνα είναι καθημερινό φαινόμενο, όπου οι άνθρωποι εξαθλιώνονται από την παρατεταμένη ανυδρία (και την απόλυτα ελεγχόμενη "δημοκρατία") δεν γνωρίζουν αν θα ζουν μέχρι το βράδυ, όπου ο στρατός ελέγχει τα πάντα και όσοι αντιφρονούντες κλείνονται σε φυλακές φρούρια. Άλλα η αναφορά και μόνο στο γεγονός ότι το Περού (με τις ευλογίες της διεθνούς κοινότητας) έχει ιάπωνα πρωθυπουργό, τα λέει όλα.

Από τις 17/2 λοιπόν, αρχίζει η κατάληψη, αρχίζει να τρέχει και ο 1δρώτας του Φουτζιμόρι που βλέπει 14 αντάρτες και αντάρτισσες να τον ρεζιλεύουν διεθνώς ελέγχοντας ένα ολόκληρο μέγαρο γεμάτο "δικούς του" ανθρώπους και την αξιοπρέπεια του (ποιά???) να χάνεται μπροστά στα μάτια των ανωτέρων του (εξ' Ιαπωνίας και υπόλοιπης υδρογείου). Η κατάληψη συνεχίστηκε για τέσσερις και πλέον μήνες, με 72 ομήρους να έχουν παραμείνει εντός μεγάρου και τότε δόθηκε η "λύση" με εντολή Φουτζιμόρι: 140 καταδρομείς, εκπαιδευμένοι από αμερικανούς, κάνουν έφοδο από υπόγεια σύραγγα σε ανύποπτη στιγμή και ενώ οι αντάρτες έπαιζαν ποδόσφαιρο. Οκτώ σκοτώθηκαν από την έκρηξη κατά την έφοδο, δύο από ανταλλαγή πυρών με τα κομμάτια και τέσσερις - μεταξύ των οποίων και οι δύο κοπέλες - εκτελέστηκαν εν ψυχρώ στο δωμάτιο που κρύφτηκαν για να γλυτώσουν από τους επίλεκτους επαγγελματίες δολοφόνους. Κάθε ένας από αυτούς, έριχνε και από μία σφαίρα σε κάθε (άψυχο πια) σώμα - εντολή που θα σιγούρευε την επιτυχία του μακελειού. Έν ψυχρώ δολοφονία 14 ανθρώπων που ουσιαστικά δεν πείραξαν(?) κανέναν παρά έκαναν πολλούς να τρέμουν σκεπτόμενοι τι μπορεί να κάνει μια μικρή ομάδα ανθρώπων που μπαίνει σφήνα στο σύστημα τους και προσπαθεί να το καταστρέψει ή τουλάχιστον όπως έγινε εδώ - να αποδείξει πόσο σάπιο και τελικά εγκληματικό είναι.



Λόγω της μικρής ηλικίας των περισσοτέρων ανταρτών, γράφτηκε σε εφημερίδα ότι ο Βίκτωρ Σέρπα και οι σύντροφοι - συντρόφισσες του, "έφυγαν πριν ζήσουν." Ισχύει, όμως όχι λόγω της ηλικίας. Το να ζεις, εμπεριέχει πολύ ομαντικότερα πράγματα από το να αναπνέεις απλώς, χωρίς τα οποία, είσαι νεκρός ακόμα κι αν κυκλοφορείς ανάμεσα μας. Κι αυτό προσπάθησαν 14 άνθρωποι στη Λίμα να καταφέρουν: να ζήσουν πραγματικά. Άλλα ως γνωστόν αυτό δεν επιτρέπεται.

Έτσι λοιπόν, η "τάξη" επανήλθε, οι όμηροι πήγαν σπίτια τους, οι ιάπωνας πρεσβευτής καθαρίζει ακόμα τις λίμνες του αίματος από τα κορμιά των ανταρτών στο μέγαρο του, οι απανταχού αρχηγοί μπορούν πλέον να κοιμούνται ήσυχοι ξέροντας ότι Αμερική = Λύση Προβλημάτων με Τρομοκράτες. Όμως εκπρόσωποι των Τουπάκ Αμάρου προειδοποιούν: Τίποτα δεν τελείωσε. Αίμα για το Αίμα.

1.

Η δυνατότητα που προσέφερε η παγκοσμιοποίηση της οικονομία στα διάφορα πολιτισμικά ρεύματα να έρθουν σε επαφή με το "ευρύ" κοινό, δεν ήταν παρά η άλλη πλευρά του νομίσματος που στην όψη του έθετε σαφείς περιορισμούς στην δημιουργικότητα του ανθρώπου. Το αντίτιμο που έπρεπε να πληρώσει η ανθρωπότητα προκειμένου οι διάφορες τάσεις που επικρατούσαν σε αυτήν, να δημοσιοποιηθούν στο "οικουμενικό χωρίο" του Μαρσέλ Μακ Λουάν ήταν (n), με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η ρύθμιση του περιεχομένου της ανθρώπινης δημιουργίας.

2.

Ιστορικά, ο πολιτισμός δεν διαχωρίσθηκε από την υπόλοιπη κοινωνική πραγματικότητα, παρά για την ευκολία της ιστορικής καταγραφής (άσχετα αν αυτή η τελευταία ήταν ελάχιστα αντικείμενη). Ο διαχωρισμός αυτός ήταν πριόν της εμπορευματοποίησης της κοινωνίας η οποία μέσα σε όλα, κατάτμισε και το πνέυμα από την υπόλοιπη ζωή, δανειζόμενη το παραδοσιακό ορθόδοξο χριστιανικό μοντέλο (κάτι που υιοθέτησε απόλυτα και ο "ορθόδοξος" Μαρξ) για να εξυπηρετήσει ακριβώς αυτήν, την εμπορευματικότητα της.



Μέχρι την αστική επανάσταση, φορείς των πολιτισμών που τους δημιούργησε, ήταν οι "ιμπεριαλιστικοί εργάτες"; στρατός και έμποροι. Οι κουλτούρες ταξίδευαν από κράτος σε κράτος¹, ήτε μέσω των εμπορικών συναλλαγών, ήτε με δυναμικές επεμβάσεις.

¹ εννοώντας κάθε πολιτισμικό σχηματισμό

εμπορεύσιμη και βέβαια δεν ήταν διαχωρισμένη σε κοινωνικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, η λαϊκή κουλτούρα ήταν ατύπως θεσμικά κοινή. Ολόκληροι γωγραφικοί χώροι μπορεί να ήταν διαμερισμένοι αλλά π.χ. ένα τραγούδι μπορούσε εύκολα να υιοθετηθεί από όλους τους κατοίκους της. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να συμβαίνει. Το πέρασμα στην "δίκτακτορία της οικονομίας" δεν απαγόρευσε ποτέ με σαφήνεια την διακίνηση της κούλτουρας. Απλά επέτρεψε την διακίνηση των στοιχείων εκείνων που δεν της αντιτίθενταν: εκείνων δηλαδή που την προπαγάδιζαν και εκείνων που μπορούσε να εμπορευτεί. Ταυτόχρονα έθεσε την προ - καπιταλιστική κουλτούρα (όρο που εκείνη δημιούργησε) σε μνημειακή βάση. Η εμφάνιση του καπιταλισμού ήταν δηλαδή το τέλος της κουλτούρας από την στιγμή που την διαχώρισε ως ξεχωριστό στοιχείο μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα.

Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η δημιουργία εξαφανίστηκε. Παρά την απουσία καταγραφής της (αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός της εμπορευματοποίησης του πνεύματος) η δημιουργία συνεχίζεται. Ωστόσο παρουσιάζεται ενσωματωμένη στο υπάρχον σύστημα θεσμών και κανόνων.

3.

Η υποκουλτούρα είναι το τμήμα εκείνο της κουλτούρα που αναφέρεται σε κομμάτια της αγοράς που δεν ενστερνίζονται εντελώς την επίσημη κρατική (ή άλλη θεσμική) άποψη για τα πράγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρόκειται για ομάδες η αντιλήψεις επαναστατικού περιεχομένου. Μια υποκουλτούρα μπορεί κάλιστα να υιοθετεί αυταρχικότερες θέσεις (ή θέσεις μη αναφοράς) απέναντι στην επίσημη κρατιστική αντίληψη. Αυτό που ουσιαστικά ενώνει τις υποκουλτούρες είναι η διαφοροποίηση τους από την κουλτούρα των θεσμών. Άλλα και ως τέτοιες, παρουσιάζονται αντανακλαστικά στην συνολική κουλτούρα μέσα από την δημοσιοποίηση τους, ακριβώς όπως οι μη κρατικές - εμπορικές ιδέες και θέσεις παρουσιάζονται κατεγραμμένες (σκιαγραφημένες καλύτερα) ως αντίθετες. Η πραγματική δημιουργία δεν παρουσιάζεται πουθενά.

4.

To underground ως έννοια, πρωτοεμφανίστηκε (που αλλού) στις Η.Π.Α. την δεκαετία του '60 ως έκφραση, αρχικά των hippies και αργότερα των θλιβερών απομειναριών τους, αναφερόμενη σε εκδόσεις, μουσική και άλλα είδη έκφρασης που ιστορικά αποδείχτηκαν ακίνδυνα για το σύστημα και χαρακτηρίστηκαν ως



"τρέλλα", συνώνυμες της εφηβικής ηλικίας (άσχετα αν οι παιδοψυχολογικές θεωρίες αγνοήθηκαν εντελώς).

Η εμφάνιση του underground κινήματος και της ανάλογης κουλτούρας, σε πρώτη φάση αιφνιδίασε την υπερ - συντηρητική κοινωνία των Η.Π.Α. (εποχή ψυχρού... έως παγωμένου πολέμου), που εκείνου τον καιρό έσερνε χωρίς καμμιά διπλωματική κάλυψη περίπου μια ντουζίνα πολέμους στον κόσμο. Αργότερα το κίνημα εξαφανίσθηκε ή ενσωματώθηκε όπως και οι (οι περισσότεροι) φορείς του που σήμερα αποτελούν αξιότιμα μέλη των επιχ/σεων στη Silicon Valley.

Ουσιαστικά σήμερα, ως underground χαρακτηρίζονται σωρηδόν μουσικές, βιβλία, ταινίες (και άλλα πολλά), "τρελλαμένων (και καλά) καλλιτεχνών" που τα βάζουν με όλους και όλα και τα καταφέρνουν. Η πραγματικότητα βέβαια βρωμάει περισσότερο από τα χαλασμένα αυγά που αποτελούν έργο underground καλλιτέχνη. Η πραγματικότητα απαρτίζεται από βιομηχανίες τέχνης (κι όχι βιομηχανικής τέχνης και καλλιτέχνες με ανάλογη αισθητική αντίληψη για τη ζωή, που "δημιουργούν" σε συνεργασία με τους stylists experts, production managers, commercial advisors και βέβαια τους merchandisers τους. Το πνευματικό προϊόν, με όλη τη θρασύτητα που χρησιμοποιήται ή έννοια αυτή ως καθολικά αποδεκτή, σχεδιάζεται από την αρχή για να ικανοποιήσει συγκεκριμένα target groups³ και φυσικά ορίζεται ανάλογα με την ηθική και ιδεολογική άποψη αυτών, αν και τις περισσότερες φορές προτιμόνται τα "έργα" εκείνα που δεν παίρνουν θέση με σαφήνεια, για να μεγαλώσει περισσότερο το φάσμα του τμήματος της κοινωνίας στο οποίο αναφέρονται.

5.

Το underground τελικά δεν μπορεί παρά να είναι από τα πιο "επιφανειακά" εφευρήματα του δυτικού πολιτισμού. Η κουλτούρα ως υπόλλειμα της ανθρώπινης πνευματικότητας οφείλει να εξαφανιστεί.

B. X.



² μέθοδος εκτύπωσης τυχαίων σχηματισμών σε μεγάλες επιφάνειες - απεριόριστη δυνατότητα δημιουργίας προτότυπων έργων (βλ. "Βορειοδυτικό Πέρασμα" - Γ.Ι.Μπαμπάσακης)

³ κοινωνικές ομάδες στις οποίες στοχεύει μια εταιρεία να πουλήσει τα προϊόντα της

Ποιός είναι χριστιανός και ποιός δεν είναι; Φυσικά παπάνιστη σε αυτό το ερώτημα δεν βρίσκεται στο πίσω μέρος της (αστυνομικής...) μας ταυτόπιτας πάνω από τη λέξη

"Θρήσκευμα". Η ερώτηση ουσιαστικά έχει ως εξής: ποιός είναι εικονικά χριστιανός ή ποιός φοβάται την κοινωνική κατακραυγή και δηλώνει ως τέτοιος.

Αυτήν παρατήρηση δεν είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Για να καταλάβει κανείς για ποιό πράγμα μιλάμε, αρκεί να πάει στο κέντρο

οποιασδήποτε (ελληνικής) πόλης ενώρα αιχμής έτσι ώστε να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και να προσπαθήσει να καταγράψει τις αντιδράσεις των χριστιανών οδηγών, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει

ότι όσοι δεν οδηγούν δεν παρουσιάζουν τις ίδιες αντιδράσεις.

Για όσους δεν καταλάβανε, μιλάμε για τον δημοφιλέστατο και συνήθη τρόπο που έχουν επιλέξει οι χριστιανοί να δείχνουν την αγάπη τους στον Κύριο τους: *τα γαμωσταυρίδια*. Επίσης είναι γνωστά ως "χριστοπαναγίες", "καντήλια" ή "βλασφημίες". Πρόκειται για εκφράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά απόλα τα είδη χριστιανών (παθιασμένων με τον Ιησού και μη). **Η διαδικασία** έχει ως εξής: ξεκινάνε με την λέξη "γαμώ" και στη συνέχεια ακολουθεί κάποιος από τους πρωταγωνιστές (starring) της αγίας γραφής. Πολλές φορές βέβαια γίνεται και αναφορά σε διάφορα μέρη του σώματος των πρωταγωνιστών για να δοθεί έμφαση από τον ομιλητή.



Πρόκειται για ένα φαινόμενο που το συναντάμε παντού και πάντοτε: σε συζητήσεις ζευγαριών, φίλων, συγγενών κ.λ.π. Το συναντάμε επίσης -όσο απίστευτο κι αν ακούγεται στην ίδια κλίμακα και κατά τη διάρκεια μεγάλων χριστιανικών γιορτών (χριστούγεννα, πάσχα).

Αρκεί λοιπόν αυτό και μόνο για να καταλάβει κανείς τον βαθμό της υποκρισίας που χαρακτηρίζει τους εικονικά χριστιανούς. Τους χριστιανούς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους να πηγαίνουν στην εκκλησία, να υποτεύουν και κατά τη διάρκεια ενός καυγά με τον γείτονα έχουν αναφερθεί με τον ευλαβέστατο αυτό τρόπο που προαναλύσαμε στα "θεία πνέυματα" αμέτρητες φορές (αυτό, πάντως, εμάς δεν μας πειράζει καθόλου!).

για επικοινωνία:

**Τ.Θ. 3028
Τ.Κ. 26 222
(Ταχυδ. Γούναρη)
Πάτρα**



Στο Όνομα Του Πολίτεμου
Οι Απανταχού Αυτοκράτορες
Ταιζούν Το Μισοπεθαμένο Τούς Προτεκτοράτο
Με Σαβούρα Που Ονομάζονται "Ποιοτίτα" και "Τεχνή"

ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΤΥΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΝΕΚΡΗ ΕΦΗΒΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ
ΤΗΝ ΣΕ ΝΗΜΑ ΚΡΕΜΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥΣ

ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΛΙΓΟΥΣ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ ΠΥΡΗΝΕΣ ΖΩΗΣ:
ΤΗ VILLA ΒΑΡΒΑΡΑ



ΟΣΟ ΘΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΩΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ
Η VILLA ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ