

Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ο αγώνας ενάντια στην "παγκοσμοποίηση"
είναι - πρώτα και κύρια - αγώνας ενάντια στην ΗΠΑ
και σε κάθε σύμμαχό τους.

ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΟΥΛΟΥ 2001 · τεύχος 200

08:14', πρωί της
6ης Αυγούστου 1945
Μνή το ξεχνάμε !
Ιδιαίτερα
στις μέρες μας...

Από την Χιροσίμα και
το Ναγκασάκι, απ'
την Κορέα και το
Βιετνάμ, από τον
Λίβανο, απ' την
Βαγδάτη κι απ' το
Βελιγράδι...
περάσανε οι ΗΠΑ,
στον δρόμο για την
παγκόσμια
αυτοκρατορία τους...



- Θα θυμόμασταν πως τα Σώματα Ασφαλείας φυτεύτηκαν σ' αυτήν την χώρα και ποτίστηκαν και καλλιεργήθηκαν από Βαυαρούς και Βρεταννούς και - μετά τον Β' Πόλεμο, αποκλειστικά - από ΗΠΑτζήδες.
- Θα θυμόμασταν πως οι ΗΠΑτζήδες είναι εκείνοι που μεταπολεμικά έστησαν - στα πρότυπα της δικής τους Central Intelligence Agency - την "δική μας" - στην ουσία ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ - Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.
- Αν δεν είχαμε "ωρίμασει" τόσο, ίσως θα καταλαβαίναμε πως η μετονομασία της, από "Κεντρική" σε "Εθνική", δεν έκρυψε τίποτε το εθνικιστικό, αλλά αντίθετα έκρυψε τα πάμπολλα "παγκοσμιοποιητικά" κι "εκσυγχρονιστικά οράματα", όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Μάπως, ο μακαρίτης Καραμανλής, ήταν ειδικρινής, όταν ""πάγωνε - το 1974 - τις σχέσεις με το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ" ; Ήταν άραγε ειδικρινέστερος ο μακαρίτης Παπανδρέου, όταν κατάγγελλε το "ίδιο συνδικάτο" της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ, για να δέσει αργότερα χειροπόδαρα την χώρα στο άρμα τους ;
- Αν δεν είχε προχωρήσει τόσο η "ωρίμανσή" μας, θα παίρναμε χαμπάρι τους (περισσότερο "κραγμένους", παρά "μυστικούς") πράκτορες των υπηρεσιών των ΗΠΑ, που κάθε τόσο καταθέτουν ως μάρτυρες σε βάρος των δικαζομένων στα "ελληνικά" δικαστήρια "τρομοκρατών". Θα παίρναμε χαμπάρι τους (κάπως "μυστικότερους", ομολογουμένως) πράκτορες των υπηρεσιών της Ιταλίας, που είχαν γεμίσει την Αθήνα, όταν εξεταζόταν η έκδοση του Folini κι όταν δικαζόταν ο Χουσεΐν ως "βομβιστής του Achille Lauro".
- Θα διαβάζαμε πολύ προσεκτικότερα την Συνθήκη του Schengen.
- Θα μελετούσαμε βαθύτερα τα πήγαιν'-έλα του FBI και της Scotland Yard.
- Θα είχαμε, έστω, ακούσει για κάποια "λίστα" με ονόματα "διεθνών τρομοκρατών" που "δόθηκε" στους ΗΠΑτζήδες. Το "δόθηκε" δεν έχει νόημα, βέβαια. Οι ΗΠΑτζήδες παίρνουν και μόνοι τους ό, πι χρειάζονται.

Φυσικά, ό,τι ισχύει για την Ελλάδα, την Ελληνική Αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ισχύει - ίδια κι απαράλλακτα - και για την Ιταλία, τους Carabinieri και την Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (S.I.S.D.E. = Υπηρεσία Πληροφοριών και Δημοκρατικής Ασφαλείας).

Έτσι, λοιπόν, ρωτάμε - χωρίς να περιμένουμε απάντηση, αλλά "για να τ' ακούει η 'ώριμη' νύφη" :

Γιατί να χρεωθούν οι Έλληνες πολίτες τα έξιδα (μετάβασης, διαμονής κ.λπ.) των Ελλήνων Αστυνομικών στην Γένοβα;

Μάπως το FBI δεν είχε δώσει την "λίστα" (ονομάτων, φωτογραφιών, ευαισθήτων στοιχείων) στις αρχές της Ιταλίας ;

Κι αφού οι Έλληνες φορολογούμενοι κατέβαλαν τα λεφτουδάκια (αυτά και άλλα, απείρως περισσότερα) τους "αχρεωστήτως", γιατί, επί τέλους δεν απαιτούν την επιστροφή τους ;

Φοβούνται, άραγε, ή το... ΦΧΑΡΙΣΤΙΟΥΝΤΑΙ ;



6/8/1945
ΧΙΡΟΣΙΜΑ

9/8/1945 >
ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ



ΜΑΡΤΗΣ
1999 >
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ



< 1991
ΒΑΓΔΑΤΗ



ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ
ΘΑ
ΞΑΝΑ-
ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ;