

# Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η Δικτατορία γράφει τους ανθρώπους εκεί που δεν πιάνει...

Η Δημοκρατία τους θέλει για συνενόχους της...

ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - τεύχος 367

38 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τότε που... Η ΕΞΟΥΣΙΑ Σ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ (στο νότιο άκρο της Χερσονήσου του Αίμου, άλλως Βαλκανικής Χερσονήσου) ΕΒΓΑΛΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΙ ΕΒΑΛΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΗΣ. Το φαινόμενο (κάθε άλλο παρά σπάνιο) ονομάστηκε αρχικά ΑΛΛΑΓΗ. Πολύ σύντομα, ωστόσο, παρατηρήθηκαν κάποια «παρα-φαινόμενα» τα οποία άδειασαν τον όρο απ' το περιεχόμενο που πολλοί ήθελαν - και κάποιοι αγωνίστηκαν - να τού προσδώσουν.

Ποιός ξεχνάει, φερ' ειπείν, την παραμονή ενός διορισμένου απ' την χούντα στρατηγού (του Φ. Γκιζίκη) στην θέση του Προέδρου της (πολιτικής πλέον) Δημοκρατίας ; Ποιός ξεχνάει την καταστροφή των «αρχείων της ΕΣΑ» ; Ποιός ξεχνάει την κάλυψη που παρείχε ο αλήστον μνήμης Ευάγγελος Αβέρωφ σ' εκείνους που ο ίδιος είχε κατηγορήσει ως «σταγονίδια», για να τους επαναφέρει αργότερα απ' το προσωρινό «ψυγείο της διαθεσιμότητας ή και της καθαιρεσης» στην ενεργό υπηρεσία και μάλιστα σε θέσεις-κλειδιά (περίπτωση «πραξικοπήματος της πυτζάμας», Φλεβάρης 1975) ; Ποιός ξεχνάει την Πρωτομαγιά του 1976 και το «ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» (;;;) ΠΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ (βλ. σε παλιότερο τεύχος μας αναφορά στον ρόλο του παρακράτους και του Στέφα) ; Ποιός ξεχνάει την ατιμωρησία των δολοφόνων της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΒΙΚΑ ; Ποιός ξεχνάει την στυγερή δολοφονία του ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΡΩΝΗ (11 Ιουλίου 1978) ; Ποιός ξεχνάει την βίαιη καταστολή της απεργίας στην National Can του Κασνακίδη και των κινητοποιήσεων των οικοδόμων ; Ποιός ξεχνάει τις «άυρες» της αστυνομίας που μετέτρεψαν το 1975-76 σε Νοέμβρη του 1973 ;... ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΆΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΕΣ ΤΑ ΕΝΣΤΟΛΑ ΚΑΙ ΜΗ- ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ, ΆΛΛΩΣΤΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΜΑΣ.

Ας μην μακρυγορούμε, λοιπόν.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, που διαδέχθηκε την ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ, συνέχισε να υπηρετεί την ΙΔΙΑ (και ΑΠΑΡΑΛΛΑΧΤΗ) ΕΞΟΥΣΙΑ.

Η ΕΞΟΥΣΙΑ, ΛΟΙΠΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (όπως και σ' όλες τις χώρες του αυτο-αποκαλούμενου «πρώτου» κόσμου, αλλά και σε αρκετές των υπολοίπων κόσμων) δεν «νομιμοποιείται» στηριζόμενη στις ελπίδες και στα όνειρα των λαού της.

«Νομιμοποιείται», στηριζόμενη στην Ιστορία. Δηλαδή, στηριζόμενη στο ιστορικό (εν πολλοίς, κληρονομικό) δικαίωμα των φορέων της να γράφει τον Λαό στα παλιά της τα παπούτσια.

Έτσι, λοιπόν, ο όρος ΑΛΛΑΓΗ (επικίνδυνος, αφού υπονοεί την ΑΝΑΤΡΟΠΗ) αντικαταστάθηκε με τον (ακίνδυνο) όρο ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. Η «ΑΛΛΑΓΗ», έτσι, πέρασε (ως όρος) στο ΥΠΟΣΧΕΣΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ που, φυσικά, δεν έχουν καμμιά διάθεση να ανατρέψουν την **καθεστηκυία** (μετοχή παρακειμένου, που εκφράζει κάτι που άρχισε στο ιστορικό παρελθόν και συνεχίζεται μέχρι τώρα) **τάξη**.

Όσο για το περιεχόμενο του όρου ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, επιτρέψτε μας να αντιγράψουμε απ' το Wikipedia :

«...Σήμερα στην Ελλάδα συνηθίζουμε με τον όρο *Μεταπολίτευση* να εννοούμε την περίοδο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας μετά την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών όπου το πολίτευμα άλλαξε από Δικτατορία σε Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Σημειωτέον ότι μεταπολίτευση έγινε και εντός της Χούντας, όπου με χονντικό "δημοψήφισμα" το πολίτευμα άλλαξε από Βασιλευόμενη κοινοβουλευτική Δημοκρατία σε Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία...».

Πέρα από κάποιες ψιλές ανακρίβειες, η παραπάνω παράγραφος του άρθρου για την Μεταπολίτευση του «Βικιπαίντεια» εξηγεί με σαφήνεια το γιατί ο όρος είναι ακίνδυνος για την εξουσία. Ο όρος σημαίνει απλώς μια «ιστορική περίοδο» μερικών μηνών, απ' τις 23/7/1974 μέχρι τις 8/12 του ίδιου χρόνου, όταν το δημοκρατικό δημοψήφισμα επικύρωσε το χονντικό που έστειλε τον βασιλιά στον αγύριστο (όπου είχε πάει μόνος του απ' τις 13/12/1967).



24/7/1974 : Ο Καραμανλής ορκίζεται ως πρωθυπουργός της δημοκρατίας, υπό την επιτήρηση του προέδρου της δικτατορίας στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη.

Μια από τις πρώτες ενέργειες-δηλώσεις του Καραμανλή - ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΧNAME - ήταν το να ΣΥΓΧΑΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ» του, που οδήγησε στην «ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Το πόσο «ομαλή» ήταν αυτή η «μετάβαση» - δηλ. η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ - μπορεί κανείς να το καταλάβει πανεύκολα, αρκεί να θυμηθεί την ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (πριν 8 μήνες και μια βδομάδα), την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠ' ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (25/11/1973), το ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (15/7/1974, πριν 9 μέρες) και την - πριν 4 μόλις μέρες ! - ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ...

Τις ίδιες μέρες, η ηγεσία των στρατιωτικών μονάδων της βόρειας Ελλάδας απειλεί ότι, αν η χούντα δεν παραιτηθεί από μόνη της, θα κατέβει στην Αθήνα και θα την παραιτήσει διά των όπλων...

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ.

ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.

ΤΟ 1977, Η ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΣΟ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ». ΑΠ' ΤΟ 1985 (ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΤΕΖΑ) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ, ΑΠ' ΤΟ 1980 (ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΜΗ).

ΟΙ ΑΥΡΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΉΔΗ ΑΠ' ΤΟ 1975 : ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ





ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΒΑΓΕΝΑ...



ΠΡΩΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (23/7/1975)...

ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ...

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΒΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΗ ΙΣΙΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ...

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕ...

ΣΥΝΤΟΜΑ, ΠΑΝΤΩΣ, ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ Ο ΛΑΟΣ  
ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΜΟΛΟΤΩΦ.

**ΑΠ' ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1975 - ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1976. Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ  
ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΟΛΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΟΤΙ, ΣΤΙΣ 23-24  
ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1974 ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΟΡΑ...**



(Είναι η εποχή που ο Μιχαλολιάκος δεν έχει καρφώσει ακόμη τον Καλέντζη και συμφωνούν στο ιταλικό φασιστικό μοντέλλο της Ordine Nuovo.



Όσο για τον Αβέρωφ, αυτός συμπαθούσε πάντα τις τακτικές του FBI..

**ΦΕΤΟΣ, ΠΑΝΤΩΣ,  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
(ναι, ο Παπούλιας)  
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  
(φρονίμως πτοιών)  
ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΔΕΞΙΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΠΕΤΕΙΟ.**

**«ΦΡΟΝΙΜΩΣ»,  
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ :**

- 1. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ, ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ  
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ (ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΣΤΩ  
ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ)  
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΘΑ ΤΟΝ ΓΙΑΟΥΡΤΩΝΑΝ.**
- 2. ΟΙ ΤΡΟΪΚΑΝΟΙ ΘΑ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΣΠΑΤΑΛΗ.**
- 3. Ο ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ (ο χασάπης της Γιουγκοσλαβίας)  
ΘΑ ΚΡΕΜΑΓΕ ΜΟΥΤΡΑ, ΑΦΟΥ ΟΙ  
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  
ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.**
- 4. Η ΧΙΛΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ (η εξολοθρεύτρια των Σύρων)  
ΘΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕ ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΑΛ-  
ΚΑΪΝΤΑ.**
- 5. Η ΜΕΡΚΕΛ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΞΑΝΑΛΕΓΕ ΓΚΟΥΤΕΝ ΤΑΓΚ.**
- 6. Ο ΓΑΠ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΕΓΡΑΦΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ  
ΔΙΕΘΝΗ...**