



# ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΗΔΕΝ





Ο κινηματογράφος δεν είναι το έργο Δισεκατομμυρίων.

Ο κινηματογράφος δεν είναι έργο Αστέρων.

Ο κινηματογράφος δεν είναι το θέαμα των πολυεθνικών.

Ο κινηματογράφος δεν είναι εγγραφή Βιντεοταλνίας.

Ο κινηματογράφος δεν είναι έργο της θυμορρηγής ψωτογραφίας, του τέλειου πλαισίου, της καθαρής και κατά συνθήκην ηχητικής μπάντας, της πλούτιας σκηνογραφίας.

Ο κινηματογράφος δεν υπάρχει χωρίς φίλμ. Άλλα φίλμ υπάρχει μόνιμα από την απόφαση βαθιά μέσα από τα σπλάχνα εκείνου που το κάνει και οχι από την ηλιθια απαφασιστικότητα των Προγραμματιστών, Χειριστών της κουλτούρας. Περιγγώγων της ψωλής. Στελεχών επιχειρήσεων λειτουργών διαιρόρων, Τραπεζιτών, Γραφειοκρατών, Βοηθητικών.

Ο κινηματογράφος είναι τα δικά μας φίλμ.

Ο κινηματογράφος είναι η άρνηση του τεχνικισμού και του σημειολογισμού.

Ο κινηματογράφος είναι ο τόπος που Εσύ και Εγώ γνωριζόμαστε, "Εγώ" και άλλοι αγκαλιαζόμαστε.

Ο κινηματογράφος είναι δλα τα έργα που δεν έγιναν αλλά θεάθηκαν εκστατικά μέσα στην έκρηξη της Υπαρξης.

Ο κινηματογράφος είναι η απελευθερωτική προσήλωση του Περιθώριου στην αναζήτηση του ατομικού του Κόσμου.

Ο κινηματογράφος είναι ο χώρος της Κατάρας και της Μέθης.

Ο κινηματογράφος είναι η αιώνια αναλογία του είναι.

Ο κινηματογράφος είναι η Κοινωνία που αναπαράγεται κάτω από μια μοναδική συνθήκη: να αφήσει να διαφανεί το είναι, ο Χρόνος (Κόσμος) πίσω από τις ιλευρές του λογισμού.

Ο κινηματογράφος είναι το ίχνελο συνάντησης-σύγκροισης μεταξύ του πραγματικού και του αδιανότου, του φανταστικού και του αδύνατου.

Ο κινηματογράφος είναι αυτή η Υπόσχεση-Απειλή: η επιστροφή του λασύλληπτου, η τόλμη του Απρόβλεπτου.

Ο κινηματογράφος δεν είναι οι ταλινίες που παίζονται στην τηλεόραση.

Ο κινηματογράφος δεν είναι τα δασκαλέματα των ειδικών.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΡΝΕΣ - ΤΣΙΡΙΑΚΟ ΤΙΖΟ

(Μάιος 1987)



## ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΙΙ

(Εισαγωγικό σημείωμα)

«Για μένα ο κόσμος είναι γεμάτος σιωπηλές φωνές. Μήπως αυτό σημαίνει ότι είμαι οραματιστής ή απλώς ότι έχω ψευδαισθήσεις;»

R. Musil.

Το ψέμα είναι ο καλύτερος τρόπος, για να απελπίσεις το χρόνο. Έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε την ομορφιά, γιατί δεν πάφαμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Αυτή είναι η δύναμή μας και αυτή είναι και η αδυναμία μας. Μπορούμε να στερηθούμε τα πάντα - αλλά θα μας φτάνει να κοιτάμε για λίγο τον ουρανό, τη θάλασσα ή το χαμόγελο μιας γυναίκας. Αυτό δεν είναι εστετισμός - ξεπεσμένος ρομαντισμός ή κουλτούρα του σαλονιού, είναι η ίδια μας η ζωή: τα βήματα που κάναμε, οι δρόμοι που περπατήσαμε, οι πόλεις που δεν πήγαμε, οι φίλοι που μας ξέχασαν. Η καλύτερη ταινία είναι η ίδια μας η ύπαρξη: με τα ναυάγια και τις τρικυμίες της. Το καλύτερο βιβλίο είναι τα λόγια που δε βγαίνουν και πρέπει να ειπωθούν. Αυτή είναι η εικόνα μας και μια αντανάκλασή της είναι αυτή η προσπάθεια, που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια. Ελπίζουμε τουλάχιστον αν δεν είναι τόσο απαραίτητη για εσάς, όσο για εμάς, τουλάχιστον να ομορφαίνει λίγο και αυτόν το χειμώνα.

Κι η Άνοιξη που επιθυμούμε όλοι μας, θα έρθει.





## ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ<sup>1</sup> (Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ, Τ. Λόουζυ, 1963)

Όταν κοιτάς μαζί με την κάμερα, (και αιντό συμβαίνει όλο και πιο σπάνια) το πιθανότερο είναι, πως - μετά το τέλος της ταινίας, θα τρέμεις. Πάνω στο εκπληκτικό σενάριο του Πίντερ (στο βιβλίο του P. Μώγκαν), ο Λόουζυ εικονογραφεί με μια σπάνια δύναμη και ένταση την παρακμή ενός Άγγλου αστού (T. Φόξ) και την τυραννική επιβολή του υπηρέτη του (N. Μπόγκαρτ) πάνω σ' αυτόν. Ο Genet στις «Δούλες» δείχνει και 'κεινος μια παρόμοια καταστροφή. Άλλά η φάρσα που στήνει ο υπηρέτης του Λόουζυ δεν είναι γκροτέσκα (σαν τα έργα του Ιονέσκο) δεν έχει ειρωνεία - και καταλήγει στον πόνο. Το εξοργιστικό είναι πως δεν είναι ούτε παράλογη - γιατί οι ήρωές της είναι τρομερά αληθινοί. Εκμηδενίζουν ο ένας τον άλλον. Χωρίς λόγο, κανένας δεν περιμένει τίποτε, μόνο αναμένει: ο αφέντης την ερωμένη (όπως και ο υπηρέτης του) αλλά για διαφορετικούς λόγους, ο πρώτος από αγάπη (που ίσως να προέρχεται από την τρομερή μοναξιά του) ο δεύτερος από μία ε-

κβιαστική - εκδικητική μανία υπερίσχυσης, συναισθηματικής στον αφέντη του. Ο φακός του Λόουζυ τοποθετείται στα πιο παράξενα σημεία: παίζει με τους καθρέπτες, με τις σκάλες, πότε μέσα από αντικείμενα, πότε δείχνοντας τους δύο πρωταγωνιστές τον έναν μπροστά από τον άλλον (σε κοντινό πλάνο ο ένας και στο βάθος ο άλλος) πότε με μακρινά τράβελινγκ (ο Φος και ο Μπόγκαρτ στις σεκάνς - με τις γυναίκες τους, στο δάσος και αντίστοιχα στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παίζει από την αρχή, σαν τη γάτα με το ποντίκι με τους θεατές του.

Οι ήρωές του φεύγουν από το κάδρο ή στέκονται μισοφωτισμένοι από την υποβλητική ασπρόμαυρη φωτογραφία του Σλοκόμπι και καθηλωμένοι συνεχίζουν τις κινήσεις τους. Οι ερωτικές επαφές δίνονται ολοφάνερα ψυχρά στυλιζαρισμένες - κακοποιημένες από τους σκοπούς που εξυπηρετούν. Σα χορογραφίες απόγνωσης, προσποίησης - χωρίς την παραμικρή τρυφερότητα. Οι μοναχικοί ήχοι της μουσικής του Ντάνγκουωρθ συνοδεύουν τις αναπνοές των σωμάτων που όσο μένουν το ένα κοντά στο άλλο, διατηρούν την αποξένωσή τους. Και αυτό τους οδηγεί στην καταστροφή. Η τελευταία σκηνή υποδηλώνει μία νίκη: νίκη σαν συντριβή - αφού ο Λόουζυ δείχνει μόνο ηττημένους και κανένα νικητή.

Η πεσμιστική δημιουργία του Λόουζυ χρωστά την επιτυχία της και στις εξαιρετικές ερμηνείες των πρωτα-



γωνιστών της (Μπόγκαρτ και Φοξ είναι αξέχαστοι). Για όσους αναρωτιούνται (όπως κι εγώ) γιατί ο υπηρέτης στήνει αυτή την φάρσα, που καταστρέφει έναν άνθρωπο και δεν προσφέρει τίποτε στον ίδιο, η απάντηση είναι τόσο εύκολη, όσο και σύνθετη.

Κρύβεται στο χαώδες σύμπαν των ανθρώπινων σχέσεων και τα κίνητρά τους, τα τόσο σκοτεινά που οδηγούν είτε στο σκοτάδι (όπως σ' αυτή την ταινία) είτε στο φως (όπως σε άλλες).

Γ.Ψ.

## ΛΟΣ ΟΛΒΙΝΤΑΝΤΟΣ (Α. Μπουνιούέλ, 1950)

Με αφορμή μια ιστορία (που έγραψε μαζί με τον Αλκορίζα) ο Μπουνιούέλ δείχνει τον μικρόκοσμο μιας παρέας μικρών παιδιών. Οι ήρωές του φθάνουν στις πιο σκληρές πράξεις όχι εξαιτίας της κοινωνικής τους θέσης αλλά από την ίδια την φύση τους. Οι παράλογες πράξεις βίας των παιδιών αυτών, φθάνουν σε μία απόλυτη νοσηρή σκληρότητα (η επίθεση στον τυφλό, η ληστεία του ανάπτηρου, το έγκλημα). Η ειρωνεία του Μπουνιούέλ (η παρεμβολή της σκηνής του κόκορα μετά την επίθεση στον τυφλό), η σκόπιμη γύμνια του φυσικού χώρου, (νεογερμένα ή κατεστραμμένα σπίτια) τα παιχνίδια του περιφήμου οπερατέρ του, Φιγκερό-α, που ο ίδιος ο Μπουνιούέλ τον οδήγησε στην απλότητα των λήψεων των πλάνων. Ο Μπουνιούέλ δεν μπορεί να πει τίποτε για

την πραγματική φύση του ανθρώπου - ξέρει ότι είναι άβυσσος, δεν χάνεται μέσα της. Δείχνει - και η επιθυμία του να προχωρήσει, είναι φοβερή: παρακολουθεί ασταμάτητα τις σκέψεις, τις κινήσεις και τις πράξεις των ηρώων του. Η μισανθρωπία των παιδιών αυτών (που θυμίζει και μεγάλους βέβαια), η καταστροφή τους, τα όνειρά τους, το κυνηγητό για να γλιτώσουν - τα τρομώδη παραληρήματά τους μπροστά στο θάνατο. Η ιδιαίτερη αδυναμία τους στο σώμα (ο φετιχισμός του Μπουνιούέλ, φαίνεται και εδώ: όταν δείχνει τα γυμνά πόδια των γυναικών και εκτός πεδίου αυτών που τα βλέπει) δείχνοντας τον πόθο τους.

Η ελευθερία του Μπουνιούέλ - πηγάζει από τα πάθη του - το όνειρό του ήταν αυτή η αγάπη για τη ζωή. Η πολύ δυνατή τελευταία σκηνή με τους ήρωες στα σκουπίδια, μας το θυμίζει.

Γ. Ψ.



## ΤΟ ΛΩΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ, Ταρκόφσκι, 1974)

Στον Βαγγέλη που μου αποκάλυψε:  
το θαύμα του Ταρκόφσκι.

Σ' ένα δοκίμιο του (Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΔ, 1976) ο Ελύτης χρησιμοποιεί (για να εξηγήσει, γενικότερα τις αισθητικές απόψεις του για την ποίηση) μια φράση του M. Heidegger: «Το τελευταίο βήμα και το πιο δύσκολο, κάθε ερμηνεία, είναι να εξαφανίζεται μαζί με όλα τα διαφωτιστικά της στοιχεία, μπροστά στην παρουσία, την καθαρή, του ίδιου ποιήματος... Στην δική του, μόνο δομή. Τότε στηριγμένο το ποίημα, ρίχνει φως άπλετο και στα άλλα ποιήματα. Αυτός είναι ο λόγος...που ξαναδιαβάζοντας ένα ποίημα...πιστεύουμε, ότι έτσι το 'χαμε νιώσει απ' αρχής. Είναι καλό, να το πιστεύουμε αυτό». Θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση για να πλησιάσουμε τον Ταρκόφσκι και την ταινία του «Καθρέφτης» (1974). Όλες τις ταινίες του Ταρκόφσκι, θα πρέπει να τις βλέπουμε σαν αυτονόητους κρίκους της ίδιας αλυσίδας (παρόλο που η καθεμία συγκροτεί μια αυθύπαρκτη ύπαρξη). Ο «Καθρέφτης» έχει αυτές τις αρετές που χρησιμεύουν στον θεατή

- για να εισαχθεί, στο Σύμπαν του Ταρκόφσκι. Λεν πρέπει να τον δούμε καθόλου εγκεφαλικά, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται αμέσως. Λεν θα νιώσουμε έτσι τίποτε. Το παν είναι να αφεθείς, να παραμερίσεις κάθε ερμηνεία που λέει και ο Heidegger και να δεις (αυτό επιθυμούσε και ο ίδιος ο Ταρκόφσκι για κάθε ταινία του). Ο Ταρκόφσκι σε αντίθεση με τον Μπέργκμαν που λέει και δείχνει -δείχνει μόνο. Ακόμη και όταν μιλάνε οι ήρωες του, αυτό γίνεται για να στηρίζει τις εικόνες του και όχι να τις δικαιολογήσει. Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή και σε πολλά ποιήματα ή και σε ζωγραφικούς πίνακες. Το θαύμα του Ταρκόφσκι είναι ότι κατόρθωσε με τις πιο απλές σκηνές στον Καθρέφτη (τι





πιο φυσικό και πιο απλό από ένα δάκρυ ή τη βροχή ή τα όνειρα;) να δείξει τα πάντα, λέγοντας τα πάντα. Ξεκινώντας με μια παραβολή, δείχνει ένα δυσλεκτικό παιδί να απελευθερώνει το σώμα του, σπάζοντας τον λόγο μέσα του ενώνοντας δηλαδή μέσα στην ψυχή του την νοσταλγία για τα παιδικά του χρόνια, την μητέρα του και τη γη καθώς και την πραγματικότητα του (η οικογένεια του η τωρινή). Αυτοί είναι και οι υπόγειοι σύνδεσμοι του Ταρκόφσκι με την χώρα του. Ο Ταρκόφσκι προσεύχεται, για την επιστροφή στην παιδική ηλικία, μελαγχολικά και απεγνωσμένα, όπως όταν ονειρεύεται, θυμίζοντας μας τον Ντοστογιέφσκι που τόνιζε ότι «η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο» («Αδελφοί Καραμαζώφ», 1880). Οι ήρωές του αναπνέουν αυτή τη βαθιά ανέφικτη επιθυμία, αυτού που πάντοτε ήθελαν και ποτέ δεν είχαν. Αυτό υποδηλώνει η μητέρα του στο φράκτη (μια σκηνή που θυμίζει έντονα τον Proust). Αυτό που τους έσωζε πάντα - ήταν η πίστη. Παρόλη τη διαφάνεια και το θεϊκό φως, που διαπερνά όλες τις δημιουργίες του - ο Ταρκόφσκι αποφεύγει να πει ανοιχτά ναι στην ύπαρξη του Θεού, αλλά λέει ναι στην πίστη. Πιστεύει στην παιδική ηλικία, παρόλο που ξέρει ότι δεν θα ξανάρθει. Πιστεύει στις γυναικες, παρόλο που τον ο-

διηγούν στην απελπισία. Πιστεύει στην μητέρα του - παρόλο που τους χωρίζουν τόσα πολλά. Πιστεύει στην ομορφιά. Είτε μέσω της ποίησης των εικόνων του, είτε των ποιημάτων του πατέρα του, είτε των φράσεων των αγαπημένων συγγραφέων («όποιος έχει ζήσει ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, έχει κερδίσει μία ολόκληρη ζωή», «Αδελφοί Καραμαζώφ», 1880, Ντοστογιέφσκι). Ο Ταρκόφσκι πόνεσε όσο λίγοι στην ζωή τους. Αυτή η αφομοίωση του πόνου, της συντριβής, φαίνεται στο μοναχικό του ημερολόγιο (ακούμε off τα λόγια του) από αυτήν την διαδρομή στην παιδική ηλικία που υπονοεί την ερώτηση: Γιατί όλοι μας θέλουμε να γίνουμε παιδιά; Μα για να είμαστε αθώοι, τρυφεροί γιατί κάθε πράξη μας (όπως δείχνει σ' ένα όνειρο) ακόμη και η πιο ασήμαντη (ένα παιχνίδι) ή η πιο σημαντική (ένα ερωτικό βλέμμα) παίρνει μία ιδιαίτερη αξία. Μία ανθρώπινη αξία, καθώς οι πράξεις αυτές είναι απελευθερωμένες από τη σκέψη. Ο Ταρκόφσκι γνώριζε πως η γνώση οδηγεί στον πόνο. Οι ταινίες του έγιναν για να μην απελπιστεί πιο βαθιά, καθώς η γνώση ήταν το μόνο όπλο στα ερωτήματα που μας έδειχνε. Θέλησε να επιστρέψει στην παιδική ηλικία από μια διαυγή αθωότητα που του επέτρεπε να βλέπει με τα μάτια παιδιού, όνειρα και όχι την πραγματικότητα που τον βασάνιζε. Ια τον ίδιο λόγο που ο Ελύτης αισθάνθηκε την ανάγκη να φτιάξει κολάζ ή τον Τρυφφώ να σκινοθετήσει τον εαυτό του, στην «Αμερικάνικη Νύχτα»



(1973). Η όταν παρατάμε ένα κυρό βιβλίο για να περπατήσουμε ή όταν κλείνουμε (χωρίς να ξέρουμε γιατί) τα μάτια σε μια φωτεινή νύχτα. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να φθάσεις να λες αυτό που θέλεις να πεις, και ο Ταρκόφσκι με τον «Καθρέφτη» διαλέγει τον πιο απλό και τον πιο επώδυνο. Ο «Καθρέφτης» διαθέτει μερικές σκηνές άφθαστης εικαστικής τελειότητας και σπάνιας ποιότητας (οι ντοκυμανταιρίστικες, τα επίκαιρα, τα βλέμματα των ηρώων -πότε απελπισίας ή πόθου - η βροχή, η φωτιά στον αχυρώνα, το αερόστατο, τα όνειρα, η ανύψωση της γυναίκας). Και η δύναμη του αναβλύζει από τις συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών του (εξαιρετική η Γερέχοβα, ο Ντανιλτσεβ και στις

μικρές αλλά υποβλητικές εμφανίσεις τους ο Σολονίτουν και η Λ. Ταρκόφσκαγια) την ονειρική φωτογραφία του Γ. Ρεμπέργκ και την έξοχη μουσική του Αρτεμίεφ. Ο «Καθρέφτης» είναι μία ταινία αρμονίας, διαφάνειας που δονείται μυστικά από το φως της ανάμνησης στο όνειρο του ανεκπλήρωτου, τη βαθιά μελαγχολία της απώλειας, της αιθωρότητας. Και έχοντας ένα μεγαλειώδες φινάλε (στην ερώτηση του άντρα της «αγόρι ή κορίτσι;» η μητέρα του Ταρκόφσκι, βλέπει σαν όραμα το μελλοντικό της παιδί και τον εαυτό της γερασμένο χέρι-χέρι) που ταιριάζει απόλυτα στη ψυχική καθαρότητα του Μπέργκμαν, που παρατηρεί για τον Ταρκόφσκι (στην «Μαγική Κάμερα»): «ότι όταν ο κινηματογράφος δεν είναι ντοκουμέντο, είναι όνειρο...».

Γ.Ψ.

## ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΕΖΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Αν κάποιος σας ρωτούσε πριν από μερικά χρόνια τι είναι λεικό, παχύ, τριχωτό και είναι από τη N. Ζηλανδία, θα απαντούσατε, ένα αρνάκι. Σήμερα όμως οι γνώστες θα απαντούσαν τον Peter Jackson. Ο πιο διάσημος άντρας σκηνοθέτης αυτήν την στιγμή σε όλο τον πλανήτη προερχόμενος από την άγνωστη αυτή χώρα της Ωκεανίας, έκεινός είναι τώρα την μεγάλη του καριέ-

ρα, με την βοήθεια των αμερικανικών στούντιο. Ο κινηματογράφος για τον Jackson ξεκινάει αρκετά χρόνια πίσω. Αρχίζει όταν ο φανατικός οπαδός του σπλάτερ και της κωμωδίας περνάει στην σκηνοθεσία στα 1988 με την πιο εξωφρενική κωμωδία-τρόμου, ως τότε, το «Bad Taste» (ακυκλοφόρητο στη χώρα μας). Ο Jackson έγραψε το σενάριο, σκηνοθέτησε, μοντάρισε, έκανε την παραγωγή, τα εφφέ και πρόλαβε να παιξει και δυο ρόλους στην ταινία του. Η ιστορία αναφέρεται στην προσπάθεια μιας ομάδας εξωγήινων από τον πλανήτη Nailic ποδ να βρουν ανθρώπινα μυαλά, που είναι η



βασική λιχουδιά μιας αλυσίδας fast-food που έχουν δημιουργήσει στο γαλαξία τους με το όνομα "Grumb's crunchy delights". Στην αντεπίθεση περνά μια ομάδα υπερασπιστών που πολεμούν τους εξωγήινους για να τους εξόλοθρεύσουν και να σταματήσουν την απειλή, με πολλές φορές τραγικά αποτελέσματα. Η ταινία είναι κράμα του Evil dead h' toy reanimator με τις ταινίες του Μπάστερ Κήτον (φανατικός θαυμαστής του ο Jackson), και των Monty Python. Βέβαια η φτηνή παραγωγή, το γύρισμα της ταινίας στα 16mm, εμπόδισε την εμπορική επιτυχία της, βρήκε όμως το κοινό της όταν κυκλοφόρησε στο βίντεο. Μην χάσετε τη σκηνή όπου ένας από τους ήρωες γίνεται στόχος τρομαγμένων γλάρων. Τότε θα καταλάβετε και το ιδιότυπο χιούμορ της ταινίας.

Μετά το «Bad Taste», όπου ο Jackson έγινε γνωστός στην Αμερική και στην Αγγλία και λιγότερο στην χώρα του, στα 1990 μαζί με τον Daniel Mulheron γράφουν μια κωμωδία φανταστικού με τίτλο «Meet the seebles» και ήρωες κούκλες. Η πιο ανατρεπτική ιδέα σίγουρα των δημιουργών είναι να βάλουν σαν ήρωες χαρακτήρες όπως έναν σεξουαλικά άρρωστο λαγό, έναν πολεμόχαρη ρινόκερο 200 κιλών φορτωμένο με ένα πολυβόλο, έναν μανιοκαταθλιπτικό ελέφα-

ντα, μια σαδομαζοχίστρια αγελάδα και άλλους διάφορους χαρακτήρες ζώων που πλαισιώνουν τη δράση της ταινίας.

Συγκεκριμένα στη σκηνή της ρωσικής ρουλέτας, δανεισμένη από τον «Ελαφοκυνηγό», ο Jackson βάζει όλη του την φαντασία.

Λυστυχώς η ταινία δεν συνάντησε την ανταπόκριση που της άξιζε, ίσως γιατί οι ταινίες με κούκλες θεωρούνται για το παιδικό κοινό, κάτι που δεν ισχύει βέβαια για το συγκεκριμένο έργο.

Ερχόμαστε λοιπόν στα 1992 όπου ο Jackson γυρίζει κάτι που ονομάστηκε ο Κολοσσός της Ρόδου για το σπλάτερ ή σαν την απόλυτη ταινία που πρέπει να αποφεύγει κανείς που έχει έλκος, καρδιά κ.τ.λ το «Brandied» (κυκλοφορεί στη χώρα μας σε βιντεοκασέτα), είναι κάτι που ίσως δεν έχει ξαναϋπάρξει σ' αυτό το μέγεθος. Το αίμα που ρέει είναι τόσο πολύ που προκαλεί γέλιο (η τελευταία σκηνή χρειάστηκε περίπου 300 γαλόνια αίμα), οι χαρακτήρες είναι τόσο αστείοι που ξεκαρδίζεσαι και όταν πια έχει τελειώσει η ταινία τότε καταβαίνεις ότι έχεις δει το πιο αστείο έργο του φανταστικού.

Η ιστορία είναι απλή. Ένας ήσυχος νέος που ζει με τη μάνα του σε ένα παλιό αρχοντικό σπίτι, ερωτεύεται μια νεαρή Ισπανίδα, κόρη του μπακάλη της γειτονιάς του. Η μητέρα του στην προσπάθεια της να τον σταματήσει, δαγκώνεται από ένα είδος τρωκτικού που ονομάζεται «δαίμονας της

συνιμάτρας» και μεταμορφώνεται σιγά-σιγά σε νεκροϊώντανη. Το ίδιο συμβαίνει και σε δάφφορους άλλους αιθώνις πολίτες της περιοχής, ως την κορύφωση της αιματηρής εξολόθρευσης των ζόμπι από τους ήρωες. Οι σκηνές της μάχης των ζόμπι με τον παπά και της ύπαρξης του μωρού-τέρατος, μιας θυμίζουν την παράδοση του σκηνοθέτη στην κωμωδία.

Τα εκπληκτικά εφφέ του Bob McCann στην βοηθούν στην πραγμάτωση της ιστορίας, όπως και η μουσική του Peter Dasent, συνεργατών και στα μελλοντικά σχέδια του Jackson. Η ταινία προβλήθηκε στις Κάννες, κερδίζει το βραβείο του Αβοριάζ, το βραβείο φανταστικού κινηματογράφου του Μοντρέαλ κ.α. Όταν προβάλλεται στην N. Ζηλανδία γίνεται αμέσως επιτυχία και επιτέλους ο Jackson καταξιώνεται έστω στη χώρα του.

Η συνέχεια είναι ακόμη καλύτερη. Σκηνοθετεί την καλύτερη ταινία που γυρίστηκε στην N. Ζηλανδία το «Heavenly Creatures» (προβλήθηκε στην Ελλάδα σαν «Ουράνια Πλάσματα»). Ο Jackson περνάει από το χώρο του φανταστικού στο χώρο των πραγματικών ιστοριών, ένα γεγονός που συγκλόνισε την κοινωνία της N. Ζηλανδίας στη δεκαετία του 1950. Λιγο νεαρά κορίτσια διαπράττοντιν ένα φόνο

που δεν έχει προηγούμενο, εκτός ίσως από μια παρόμοια περίπτωση στο Σικάγο του 1920. Η σχέση μεταξύ των δυο κοριτσιών, οι φαντασιώσεις τους, τα οικογενειακά τους προβλήματα και οι εφιβλικές τους ανησυχίες μαζί με το συντηρητικό κοινωνικό τους περίγυρο, είναι στοιχεία που συνθέτουν το έργο του Jackson. Η ταινία γίνεται επιτυχία όπου κι αν προβάλλεται, παίρνει σπουδαίες κριτικές και προτείνεται για Όσκαρ σεναρίου και ο ίδιος ο Jackson γίνεται δεκτός με πολλές προτάσεις από το Χόλλυγουντ.

Όμως η συνέχεια είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.. Συνεργάζεται με τους ίδιους σχεδόν, με τις προηγούμενες ταινίες του ανθρώπους, για να γυρίσει την καινούργια του ταινία, στο Ουέλινγκτον της N. Ζηλανδίας, με πρωταγωνιστές τους αμερικανούς Michael J. Fox και τον γνωστό από τα «Re-animator», «Jeffrey Combs», «The frighteners».

Η ταινία προβλήθηκε στο πρόσφατο φεστιβάλ Βενετίας, αφήνοντας καλές εντυπώσεις. Είναι μια παραγωγή του Robert Zemeckis και της Universal και είναι μια μαύρη κωμωδία φαντασμάτων με πολλά σπέσιαλ εφφέ. Η ταινία κυκλοφορεί σε βιντεοκασέτα.

Βέβαια ο Jackson δεν ξεχνάει κάτι που θέλει από πολύ καιρό να σκηνοθετήσει, το «Blubberheads», την ταινία που πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να είναι το επόμενό του έργο, μετά το ριμέικ του «King-Kong» που έχει ήδη αρχίσει να γυρίζει.



Έτσι λοιπόν ελπίζω να καταλάβατε ότι εκτός από αρνάκια  
η ακτινίδια, η Ν. Ζηλανδία πα-

ράγει και κινηματογράφο με κύριο  
εκφραστή έναν, τον Peter Jackson.

Νίκος Τ.

· Έμφαξη με τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας 1994



Η Αλονσή Ιστορία Ένος Εικανιματού Που Συγκαονεί Ένα Οακλαντό Έργο

## PROASTRA

Το τηλέφωνο χτύπαγε όλο το βράδυ. Το σήκωσα και ήταν η καλύτερη μου φίλη. Είχα κάτι μέρες να την δω και ευχαρίστως θα έκανα άλλες τόσες ν' αποφίγω την φάτσα της. Κι όμως! Κάποτε την αγαπούσα σαν τρελός. Βέβαια μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να «αγαπάει» αυτό το βόδι! Η φωνή της μου φάνηκε σαν κρώξιμο βατράχου, έκλεισα τ' αυτιά μου με τις παλάμες. Δε γαμιέται! Ήγια στον ζωολογικό κήπο, να επισκεφτώ την αγαπημένη μου Μαϊμού. Μου 'κανε φανταστικά τσαλαμάκια - όταν έβγαλα μια μπανάνα. Και ξαφνικά άκουσα μια κραυγή - που μου έκοψε το αίμα. Κοίταξα δίπλα μου και είδα ένα αγοράκι να σικώνει την φούστα μιας γριούλας και κοίταζε με απόλυτη ευχαρίστηση την πολυκαρισμένη κιλότα της. Τρώγοντας τη μπανάνα μου, σκέφτηκα την μάνα μου. Ήταν σίγουρα πιο όμορφη, από αυτή την παλιόγρια. Άλλοι θα το έλεγαν οιδιπόδειο, εγώ το λέω: «Στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος». Και στην προκειμένη περίπτωση αν εγώ είμαι ο μονόφθαλμος, τυφλοί είναι οι υπόλοιποι. Ζω δηλαδή σ' έναν κόσμο τυφλών και υπάκουων κουταβιών, που ψάχνουν για ειδίκηση. Έπειτα έφυγα από το ζωολογικό κήπο και ξαναπήγα σπίτι μου. Είχα κλειδωθεί απ' έξω. Απογοητευμένος χτυπάω το κουδούνι της γειτόνισσας, που λείπει. Σπάω την πόρτα της. Τελικά κοιμόταν με ωτοασπίδες. Ήγια στο ψυγείο της και έτσι για εκδίκηση, έφαγα ότι βρήκα μέσα. Έχεσα κιόλας όλη την τουαλέτα της. Ακόμα και μετά τις βροντερές κλανιές μου, δεν είχε ξυπνήσει. Αποφασίζω να γδυθώ και να σταθώ δίπλα της. Το λαπαδιασμένο μου κορμί, δίπλα σ' αυτό το «πτώμα» φαινόταν να σφύζει από ζωή. Άρχισα να την χαϊδεύω στο ροζιασμένο κώλο της. Έτσι σιγά - σιγά και ηδονικά. Άλλα γρήγορα άρχισα να σιχαίνομαι τον εαυτό μου. Μαμά!!! Την φωνάζω από τον καθρέφτη της ξένης τουαλέτας, παρατηρώντας προσεκτικά το σκαμμένο από τον φόβο πρόσωπο μου. Λεν ξέρω γιατί, αλλά άρχισα να ξυρίζομαι. Κόπηκα και δύο - τρεις φορές στην ελιά μου. Έφυγα από 'κει με τη σκέψη, ότι μάλλον η γριά ήταν πεθαμένη. Ισως μάλιστα βρίσκαν από τα σκατά μου το DNA μου και με κατηγορούσαν για φόνο. Άλλα δεν νομίζω η Ελληνική εγκληματολογική υπηρεσία να ξέρει τι σημαίνει DNA. Έφτασα μετά από πολλές ώρες στην δουλειά μου. Το αφεντικό με είχε απολύσει. Δεν είχα όρεξη να σκεφτώ την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Ούτε χρόνο. Βιαζόμουν να εκτελέσω την αποστολή που μου ανάθεσαν τ' ανώτερα κλιμάκια. Ήγια να ηρεμήσω στην Πλάκα. Καθώς έπινα την μπύρα, διάβασα μια εφημερίδα. Η γριά πράγματι είχε πεθάνει. Τώρα θα 'πρεπε να αρχίσω δουλειά: Ν' ανοίξω τη βαλίτσα μου και να δέσω τα κομμάτια του μάγκνουμ μου και να πάρω το τραίνο για την επόμενη πόλη. Για την επόμενη γριά, σ' ένα επόμενο μοναχικό δωμά-



τιο. Μεσ' το τραίνο, όμως, ξαφνικά μου ἤρθε μια τρομερά αποκρουνστική μυρωδιά από ζώ. Ίσως να υπήρχε καμιά μαϊμού εδώ πέρα και δεν είχα ούτε μπανάνα για δείγμα. Άρχισα να φάχων επίμονα. Το περίεργο είναι ότι κανείς δεν έδειχνε ενοχλημένος από την βρώμα που συνεχώς και περισσότερο με έπνιγε. Λες και ζόύσα στον πλανήτη των πιθήκων. Τελικά το ξέχασα και την στιγμή που το τραίνο έμπαινε στην καινούργια μου πόλη - ξύπνησα. Όλοι είχαν απομακρυνθεί από γύρω μου. Προσπαθούσα να καταλάβω, όταν συνειδητοποίησα ότι η βρώμα είχε αφετηρία εμένα. Τα πόδια μου μύριζαν μαϊμουδίλια. Μήπως είχα αρχίσει να σαπίζω; Ήήγα σε ένα φτηνό ξενοδοχείο και τα 'πλυνα, με ένα ισχυρό απολυμαντικό. Άρχισα να χαμογελώ, ευτυχισμένος. Ξαφνικά ένας θόρυβος ακούστηκε από την κουζίνα και μόλις άνοιξα την πόρτα βρέθηκα μπροστά σ'ένα απίστευτο θέαμα. Η καμαριέρα είχε βρει το μάγκυνουμ και προσπαθούσε να πετύχει το μπουκάλι με την μουστάρδα, που είχε τοποθετήσει πάνω στο ψυγείο. Άσε που δεν ήξερε σημάδι και μου ξόδευε τις σφαίρες για το τίποτε. Μια σφαίρα μάλιστα πέτυχε τον Εσταυρωμένο, που βρισκόταν κρεμασμένος πίσω μου. Αν και δεν φημίζομαι για τα Χριστιανικά ιδεώδη μου, την αφόπλισα οργισμένος. Άρχισε να ουρλιάζει λες και ήμουν εγώ αυτός που την ξαφνιασε: «Βγάλε τον σκασμό τσουλά», «Βρωμάς σαν ζώο!». Μετά δε θυμάμαι πως, βρέθηκα στο τραίνο, καταζητούμενος πλέον για δύο δολοφονίες. Τι να λεγε η μαμά. Μάλλον θα ήταν υπερήφανη. «Κοίτα να διακριθείς», μου λεγε συνέχεια. Έκανα μια προσευχή και κοψήθηκα αποκαμφωμένος. Ξανά κάτι στην παλιά μου πόλη. Βημάτιζα σαν υπνωτισμένος, βλέποντας την φάσου μου, στα δελτία ειδήσεων. Ήμουν καταζητούμενος για τρομοκρατία και έτσι όλοι κρύβανε φοβισμένοι τις μαϊμούδες τους. Εγώ τις είχα σκοτώσει; Αν διηλαδίθ αυτοκτονούσα θα μου πρόσθεταν τρίτη δολοφονία; Η αυτοκτονία είναι για τους αδύναμους. Και μένα η μόνη μου αδυναμία ήταν οι μύκητες στα πόδια μου, που γι' άλλη μια φορά έγιναν αιτία να με κοιτάει όλος ο κόσμος και να απομακρύνεται φοβισμένος. Κάποια στιγμή κιόλας άρχισα να κυνηγάω ένα μύκητα που είχε ξεφύγει από την αντίληψη μου και είχε σκαρφαλώσει στην χύτρα ταχύτητας. Το φαγητό μύριζε σαν τα πόδια μου. Ήταν ερωτική στιγμή εκείνη που συνειδητοποίησα ότι θα μόλυνα τον κόσμο με την αγαπημένη μυρωδιά της μαμάς. Εγώ είχα μεταφέρει τον Οιδιπόδειο ίό, στον καταραμένο πλανήτη των πιθήκων και αποφάσισα να φάσω ως το τέλος αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι το τέλος ήρθε σε μένα. Σε μια τσέπη του παντελονιού ανακάλυψα το κλειδί του σπιτιού μου. Μιας και δεν είχα τι να κάνω - ξεκίνησα προς τα εκεί. Εκδίκηση. Ήταν το μόνο που σκεφτόμουν. Γι' αυτόν. Ήταν το άλλο μου μισό, η υπόλοιπη ύπαρξη, σαρκική και πνευματική. Μισός άνθρωπος, μισό ζώο. Είχε το ίδιο επίθετο με μένα και μισούσε τις μαϊμούδες. Αδιλφός; Μπορεί και ξάδελφος. Αλίμονο σε τι παγίδα έχω πέσει; σε τι ιστό αρά-



χνης; Η προγματικότητα γύρω μου έχει αλλοιωθεί. Από μένα; Από τους άλλους; Ήγώ είμαι ο δολοφόνος ή ο δολοφόνος γίνεται εγώ; Ίσως να μην έγιναν ποτέ όλα αυτά. Όνειρο είναι; Ό,τι και να 'χει γίνει, βρίσκομαι σε ένα κελί και παρακαλάω αυτή τη σκατόφατσα με τα κλειδιά να μου φέρει μια μπανάνα. Άλλα τα σκατόφαγά του δε θα τα αγγίξω ακόμα και πίπα να μου πάρει. Κοιτώ από το παράθυρο του κελιού μου και συμπεραίνω ευτυχισμένος ότι βρίσκομαι σε ζωολογικό κήπο ενώ απ' έξω στέκονται, οι δύο γριές, η καμαριέρα, η φίλη μου από το τηλέφωνο και πίσω από την ομάδα η γριά μητέρα μου. Εδώ πέρα - δεν βαριέσαι, δεν είναι και άσχημα. Δε σκέφτομαι ούτε την απόδραση, ούτε τίποτε. Κάθομαι και κοιτάζω τα πουλιά να πετάνε και κλαίω από ευτυχία. Η μετεμψύχωση που κορόιδευα τελικά λειτούργησε. Λγκαλιάζω το μικρό μου μιαΐουδάκι που κλαίει από την πείνα, του προσφέρω το στήθος μου να θηλάσει και αναστενάζω από ευτυχία. Το πλήθιος έξω από το κλουβί χειροκροτάει. Υπάρχει Θεός.

Λυτή ήταν η ιστορία του μικρού μου αδελφού που μυρίζει πανέμορφα και γρυλίζει ευτυχισμένο μια προσευχή για την μητέρα Γη.

*Π. Α., Α. Ψ. και Γ. Ψ.*



## Σημειώσεις μετά τους «Δώδεκα πιθήκους»

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο συγγραφέας γράφει τις καλύτερες σελίδες του δε μοιάζει με το χρόνο του συνθέτη. Διαφορετικός είναι και του ζωγράφου. Σ' άλλους ωκεανούς τους ανεβάζουν άλλα κύματα. Σ' άλλα βράχια τους πετάνε και σ' άλλες ηπείρους. Γι' αυτό ένας καλλιτέχνης είναι φρονιμότερο να περιορίζεται προς μια κατεύθυνση. Ο σκηνοθέτης όμως όχι. Ηρέπει να νιώσει τον ζωγράφο, τον συγγραφέα, τον χορογράφο, τον μουσικό.

Η δουλειά του σκηνοθέτη συνίσταται στην ρεαλιστικοποίηση του κειμένου. Η καλύτερα στην ανακάλυψη και την παρουσίαση του ειδικού ρεαλισμού ενός κειμένου. Ο όρος ρεαλισμός θα έπρεπε να ήταν αδόκιμος για τον κινηματογράφο. Η γλώσσα του σινεμά είναι μια γλώσσα εικόνων. Το σινεμά είναι η τέχνη της απεικόνισης της πραγματικότητας. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει το θέατρο είναι η πραγματοποίηση ενός ποιητικού κόσμου. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει το σινεμά είναι η ποίηση ενός πραγματικού κόσμου.

Για παράδειγμα, ο κόσμος του «Εξορκιστή» έξω από τη λογοτεχνική και την κινηματογραφική του έκφανση είναι ένας ποιητικός κόσμος. Μόλις ενδυθεί τη μορφή του λογοτεχνικού ή κινηματογραφικού κόσμου τότε το αποτέλεσμα το ίδιο ως έργο ολοκληρωμένο, καθίσταται ποιητικό. Τότε η ποιότητα του ποιητικού έργου πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τη δύναμη της πραγματικότητας του ποιητικού κόσμου του «Εξορκιστή». Ιδιαίτερα στον κινηματογράφο, η ποιότητα πρέπει να κριθεί σύμφωνα με τους όρους της επιτυχούς μετάδοσης ενός οράματος.

Ας σκεφτούμε τώρα τον «Εξορκιστή» στο θέατρο. Κάτι δε πάει καλά. Ακόμα κι αν εξασφαλίζαμε τις ερμηνείες που έχει αποσπάσει η ταινία από τους ηθοποιούς, ακόμη κι αν με ταχυδακτυλουργίες εξασφαλίζαμε εξίσου πειστικά εφφέ, αυτό που στη ταινία μοιάζει αποτρόπαιο ή γοητευτικό, στο θέατρο θα γινόταν απλώς αποτρόπαιο ή γοητευτικό. Γιατί όπως σημειώσαμε στο θέατρο πραγματοποιείται ένας ποιητικός κόσμος. Ο ποιητικός κόσμος του «Εξορκιστή» θα παρέμενε ποιητικός κατά τη διάρκεια της παράστασης. Εφόσον, όμως, πραγματοποιήτο θα γινόταν αμέσως και αναπόδραστα παραισθησιογόνος με συνέπειες όχι και τόσο καλλιτεχνικές. Ευτυχώς (;) μια τέτοια παράσταση θα βυθιζόταν στη γελοιότητα. Πάντως μια τέτοια παράσταση είναι αντιδεοντολογική, αλλά όχι αδύνατη.

Εκεί που θέλω να επιμείνω είναι πως άλλο πράγμα είναι η πραγματοποίηση ενός ποιητικού κόσμου και άλλο η ποίηση ενός πραγματικού κόσμου. Η πραγματικότητα είναι σίγουρα ότι πιο πολύπλοκο μπορεί να φανταστεί κανείς.

και κατ' αυτή την έννοια το σινεμά έχει άπειρα περισσότερες δυνατότητες, ιδίως όσο η πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Από την άλλη πλευρά, το θέατρο γίνεται όλο και πιο δύσκολη υπόθεση, διότι για να αναγνωστεί μια πραγματικότητα ως πραγματική θα πρέπει να αγγίξει το φιλοσοφικής τάξης αίσθημα της πραγματικότητας που ενυπάρχει στο θεατή. Με άλλα λόγια, το σινεμά μπορεί να προσφέρει μια τόσο υψηλής ποιότητας καλλιτεχνική εμπειρία που να γίνεται ανθρώπινη. Διαφορετικά το θέατρο μπορεί να προσφέρει μια τόσο δυνατή ανθρώπινη εμπειρία που να γίνεται καλλιτεχνική. Εξ' ου και η διαπαιδαγωγική λειτουργία του θεάτρου. Για την εποχή μας το μεγάλο σινεμά είναι φορέας ελπίδας. Το θέατρο φορέας σημασίας. Το σινεμά δίνει αξία στον άνθρωπο μέσω της τέχνης. Το θέατρο δίνει αξία στην τέχνη μέσω του ανθρώπου. Το σινεμά κάνει την τέχνη αξια για τον άνθρωπο. Το θέατρο κάνει τον άνθρωπο αξιο για την τέχνη. Με άλλα λόγια δεν κρύβονται οι αριστοκρατικές ρίζες του θεάτρου που όπως γνωρίζουμε κρατάει από τη θρησκεία. Επίσης δε κρύβεται ο δημιοκρατικός χαρακτήρας του κινηματογράφου.

Με άλλα λόγια: Προτιμώ να πηγαίνω σινεμά γιατί περνάω πολύ συχνά καταπληκτικά ενώ στο θέατρο συνήθως βαριέμαι και εκνευρίζομαι. Δεν αλλάζω ούτε με δέκα κινηματογραφικά αριστουργήματα μια πραγματικά αρκετά καλή θεατρική παράσταση.

Μια μεγάλη παράσταση είναι ένα γεγονός. Μια μεγάλη ταινία ένα δώρο. Το γεγονός πρέπει να το ζήσεις αλλιώς θα χάσεις ένα μέρος της συνέχειας της πραγματικότητας. Το δώρο μπορείς να το ανοίξεις και λίγο αργότερα. Στο γεγονός οι σημασίες έρχονται για να μείνουν, να συγκατοικήσουν μαζί μας. Στο δώρο σημασία πάνω απ' όλα έχει η κίνηση. Ένα γεγονός παράγει σημασίες από μόνο του δίχως να τις έχει προγεγραμμένες. Η σημασία του δώρου έγκειται στην ίδια του τη φύση.

Για να καταλήξω, θα πρότεινα το χαρακτηρισμό του σύμπαντος ως κινηματογραφικού και της ανθρώπινης πραγματικότητας ως θεατρικής. Αυτές πιστεύω ότι είναι οι σωστές βάσεις για την έρευνα της ερμηνευτικής προσπάθειας των τεχνών του κινηματογράφου και του θεάτρου. Κι όταν μιλάω για ερμηνευτικές προσπάθειες εννοώ Λιτήματα Νομιμότητας.

**Πιώργος Σ.**

**bizarre** /bi`zə(r)/



## WOMEN OF INSANE WOMEN

(1971) / AKA: LAS MELANCOLICAS / EXORCISM'S DAUGHTER / WOMEN OF DOOM)

LAS MELANCOLICAS (HOUSE OF INSANE WOMEN EXORCISM'S DAUGHTER  
WOMEN OF DOOM)  
1971 - o - Rafael Morena Alba.  
natives: Amalia Gade, Francisco Rabal, Espartaco Santoni Batista  
Asquerino.

τ  
ο Ρ  
ρο, ρυ  
τε λο  
που εγινε  
με"). Η ε των  
ο δεν πολ.

Η λατορία της Εργαζεται με δύο αλληλεξέλεγκτη συνέπειες στην οποία το πρώτο σταθμό είναι η απόσπαση των βρυκοδάκτυλων. Στη συνέπεια αυτής της απόσπασης, που διασταθμίζεται στην παραγγελία της γυναίκας, η γυναίκα παραχωρεί στον γιατρό την πληροφορία για την παραγγελία της. Ο γιατρός παραχωρεί στη γυναίκα την πληροφορία για την παραγγελία της.

Μετά αρχικά οπαντα «και ενδιαφέρομα σαμανή ταύτια» τρόδουν από το Rafael Moreno Alba έχων οντοθέτη ποντίκη. Επειδή γεράσειν είναι τρόμος. Ήδη φωνεύειν καρπούζηντες στον εγκυπότερφο του τρόμου, διότι κατα βαθος έκεινα μεταλλικά αλιμητά για τη φωτιστική σαμανή πραγματοθέτην. Γοργώνται το 1971 στα αρχέα υπόρετη εγκύων πολετικής λογοκρούσας από τον ιωνιανό πλάτονα της απόδοσας τη 1974 όπου και μηνύθηκε αφού πλαστορίστηκε ουν ταύτια με δέρμα της γυναικείας φύλων επωνεμώντας την πρέσβιτρη με ανθρώπινα ατομά εξόρκισαν (έτοντας Βρεφές) ασύρματο του *Exorcist* 1973! Βεβαίως ταύτια δεν ήταν αυτεί το ένα ποτέ.

οιφρενών γυναϊκών του 19ού  
εκατοντάδων που  
διέσπασαν το έδρανα.  
οντως και τα αδιάτοπα και  
ψευδεύθερος γιατρός<sup>1</sup>  
ιδεί με μεταρρυθμίσεις  
· δίνει η ψηφωση· και  
αδερφών και να είναι  
τα στην Tantia (Gade).  
αρχέριστα κουλές και τα  
οφές από περόπλου της  
η οποία έχει περιέλθει.  
· ήταν μορφής  
του εξηρυζομένου και του  
πειρασμένου από έργα του  
της που τον κατηγόρουν  
ρημέσες. Στο τέλος  
ένων έτσι οδήγησε μετα-  
ριγνώσα τους κατοίκους  
του ποντικού, με την  
αδύτωτη το «λίπα»

ογετ οαν μια Εμμενη  
τιμφυλτου ποδερου που  
ηι της Tantia . Ο Alba  
ταντιο που επεισθεται  
οτεκη ταξη της εποχης

LAS MELANCOLICAS (HOUSE OF INSANE WOMEN - EXORCISM'S DAUGHTER - WOMEN OF DOOM)

1971 - ορ: Rafael Martena Alba.

παλλουν: Amalia Gade, Francisco Rabal, Espartaco Santoni, Maria Asquerino.

Μετά αρχετό οικάντια και ενδιαιφέρουσα τσανατική ταίνια "τρόμου" από το Rafael Martena Alba έναν σκηνοθέτη που δεν έχει γυρίσει κανένα άργο τρόμου. Μόνο φαννομεγικά παραπέμπει στον ενηματογράφο του τρόμου, διότι βάθος είναι μια πολιτική αλληγορία για τη φασιστική τσανατική πραγματικότητα. Γύριστηκε το 1971 όταν ακόμα υπήρχε καθεστώς πολιτικής λογοκριασίας στην Ισπανία αλλά παλτήτηκε στις αιθουσες το 1974 όπου και αγνοήθηκε αφού πλαστράστηκε σαν ταίνια με θέμα τις γυναικείες φυλακές (γυναικείης φρίσον) με αναφορά στον εξόρκισμό (έτσι βρέθηκε στο αιθόπηχο του "Exorcist"-1973). Βεβαίως η ταίνια δεν είναι ουτε το γνωρίζει ουτε το άλλο.

Η δράση τοποθετείται σ'ένα δύσυλο σχιζοφρενικά γυναικών τον 190 οποίου όπου ένας "δικτάτορας" με στρατιωτική στολή (νοσταλγίδα του ρόλου του στον εμφυλίο πόλεμο), διοικεί το Ιδρυμα, και οριεταχεύει τοντας τους ασθενείς, ικανοποιώντας τα σαδιστικά και αιθαναλικά του Ανατίκτα. Ένας νέος φιλελεύθερος γιατρός αναδημάνει υπηρεσία στο δύσυλο και προσπαθεί με μεταρρυθμιστικές μεθόδους και με νέες μορφές θεραπείας (όπως η ύπνωση) να την επιτελεγενήσει με τη θετική πλευρά των ασθενών και να τις διεγράψει. Οι προσπάθειές του επικεντρώνονται στην Tania (Gade), μία νέα κοπέλα που τρομοκρατείται από τις ακέφαλες κούκλες και τα κρέκκυα παιουστά. Μετά από μερικές ανδρομέδες στο παρελθόν της ανακαλύπτει ότι η κατάσταση του σοκ στην οποία έχει περιέλθει, αφείγεται στο δέτι όταν ήταν κοριτσάκι, ήταν μάρτυρας του υποτιθέμενου δαιμονισμού της μητέρας της, του εξόρκισμού και του θιάστατου της. Όμως ο γιατρός έχει να αντιμετωπίσει στο έργο του τους μεγαλοδοστήρες της πόλης και την κεκλησία που τους κατηγορούν για μαρτυρία μαργεία και σεξουαλικές απρέπειες. Στο τέλος αποφασίζεται από το Ιδρυμα, αφού προηγουμένως έχει οδηγήσει μια πομπή από ασθενείς μέσα στην πόλη, κατηγορώντας τους κατοίκους για υποκριτισμό. Εν τω μεταξύ ο "δικτάτορας" του δύσυλου, με τη στολή του γεμάτη παράστιμα, συνεχίζει σαδιστικά το κλίμα τρομοκρατίας.

**bizarre /bi'za(r)/ adj grotesque; odd.**

Η σευδιζαρισμένη αυτή ταίνια λειτουργεί σαν μια έμμεση πολιτική αναφορά για την κατάληξη του εμφυλίου πολέμου που καταδεικνύεται μέσα από την τραυματική μνήμη της Tania. Ο Alba πλάθει μια σκοτεινή, πικρή και μελαγχολική ταίνια που επιτίθεται στην πουριτανική υποκριτική ηθική και στην αστική τάξη της εποχής

**movie /muvi/ n (colloq) 1 motion picture: I'm a  
~ addict. 2 the ~s, the cinema; the cinema  
industry: How often do you go to the ~s?**

του Φράνκο. Οι τρόφιμοι στο άσυλο αποδεικνύονται πως ανθρώπινα πλάσματα από τους διεφθαρμένους αστους (διελκητής ασυλού, πυριθούλειο αστικό για την εποικία του εδρικιτού, εκελματικός παραγοντας). Ήσσα ο'αυτό το κλέμα αποταλμούσε τα μεσητώνα μάταια στο γιατρός θα προσπαθούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά και να θεραπευσει τους ασθενεῖς. Κανένας δεν πρόκειται να τους αποδεχτεί ως "διαφορετικά" άτομα μιας σύνθετης κοινωνίας. Αυτό γίνεται φυσερό μόνο στη σκηνή που ο γιατρός θγάτει περίπτωτο υπόληπτην Ταΐα. Οι τρελοί πάντοτε προκαλουσαν αμπηκάντα και φόβο στους "ψυστολογικους", εξαιτίας της συμπεριφοράς τους και του εναλλακτικού τρόπου σκέψης τους.

Στην τανύλια υπάρχουν σκηνές βίας και ερωτειού. Με τη διαφορά δύο δεν χρησιμοποιούνται δίως από περιουστέρες women ή ρείσοντες. για να προκαλέσουν σοκ και να εκανονοποιήσουν τα υδονοφλεπτά αισθήματα του θεατή αλλά για να αναδειχουν την εξαδέλφωση και τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο άσυλο. Και αυτό ο Alba το πετυχαίνει με μοναδικό τρόπο : με πολλά συντομία γέρο πλαν των τροφίμων, που κόβουν την ανάσα, γρήγορες λήψεις από περιέργες γνωστές, με αδιάκοπες κενήσεις της μηχανής στο χέρι μέσα στα κελλά και με υποκειμενικά κάδρα που δίνουν μια ανυσηχητική διάσταση στην τανύλια, καθορίζοντας επακριβώς την απόδημη της πνευματικής αστάθειας, της παράνοιας και της συγχυσίας που επικρατεί και μεταφέροντας τέλεια αυτό το αγχωτικό και ενοχλητικό κλίμα της ψυχιατρικής κλινικής.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι σκηνές με τα ογειρικά flashbacks, με πλάνα να επαναλαμβάνονται με διασολνε (οθόμιο του ενδιαφέροντος μέσα στο άλλο), η αναφορά στον Βινούελ στην σκηνή με τις κομιπάνες και η εξαιρετική σκηνή του μιαειδαροπόδειου σε αργή κίνηση (που παραπέμπει στο "Zero de conduite" (Διαγώνη μηδέν) του Jean Vigo) που συνάμα απονήνεται έναν ανθρωπισμό και μια βαθειά ευαισθησία.

Ο Alba δεν κάνει μια κοσμήρη τανύλια τρόμου αλλά τονίζει τις γεγονότικές συνήθεις του ασυλού μόνο και μόνο για να μιας κάνει να αισθονθουμεί κάποια συμπόνοια γι'αυτά τα διωτικά μόλιμα τα οποία δεν θωσκεται με νότα ανθρωπιάς στον εφιαλτικό κόσμο της κλινικής που παρουσιάζει. Η τανύλια απηκεί τις φιλελευθέρες τάσεις του αντεψυχιατρικού κλινήματος του τέλους της δεκαετίας του 60.

Βεβαίως υπάρχουν αυτοί οι έργο αρνητικά ομηρεία δίως περιοδιματική σχέση αγάπης που αναπτυσσεται μεταξύ του γιατρού και της Ταΐα, που είναι δραματουργικά αδύνατη, αλλά και ένα μοτρόραμα μεταξύ της πολιτικής αλληγορίας και τονιωντας κριτικής, των βασανιστηρίων και της εισοροπίας της ψυχωσίας της Ταΐα και της συνεργείας των αυτιών με την αναδρομή στο παρελθόν (σκηνή Αλορκούμου της μητέρας). Θα ήταν καλυτερά αν όλο αυτό δένονταν μ'ένα πιο συνεκτικό μενόριο. Συνάμα πάσχει από την σχεδόν αλορλιμωτική "κατάρα" των σοπανικών τανύων τρόμου : τις μέτρες ερμηνείες και τους μονοδιάστατους και ατελείς χαρακτήρες (ένα πρόβλημα τοθαρά σεναριολακό). Παρόλα αυτά η τανύλια είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, με μια ακοτεινή ατμόσφαιρα και με σκηνές στελλεριακής φωντασίας που σήγουρα είναι μοναδική στο είδος της τα οποίες κανείς να την ανακαλύψει.

Α.Σ.

## ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ

Κατά τον Ντοστογιέφσκι: «ο χρόνος δεν υπάρχει όταν ο άνθρωπος φτάσει την εινυχία», ο χρόνος δεν κρύβεται πουθενά, γιατί ο χρόνος δεν είναι αντικείμενο ή μια ιδέα, απλά θα σήσει στο μιαλό.

Κάποιος άλλος, μπορεί να πει ότι είναι μια αφηρημένη φυσική έννοια, που εκφράζει τη διάρκεια των γεγονότων και τη διαδοχή τους. Ηλήρης ορισμός είναι αδύνατον να δοθεί, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, είναι διηλαδή ο χρόνος μια αξιωματική έννοια της φυσικής, αναπόσπαστα συνδεδεμένη με οποιαδήποτε γεγονός, που συμβαίνει οπουδήποτε. Ο άνθρωπος προσπαθώντας να συνδέσει την ύπαρξή του άμεσα με το χρόνο, δημιουργεί μια πλαστική, αλλά πρακτική μέθοδο για την καταμέτρησή του. Καθόρισε ένα φυσικό φαινόμενο, ημέρα και νύχτα, για να μπορέσει να ενταχθεί ο ίδιος μέσα σ' αυτόν. Ο χρόνος αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τη διάρκεια των γεγονότων, [απόλυτος κατά τον Νεύτωνα - όχι απόλυτος, αλλά ως τέταρτη συντεταγμένη κατά τον Αϊνστάιν και μη διακριτός από το χώρο (χωροχρόνος)] και των ζωντανών οργανισμών - κύριος και αφέντης, εξ' ορισμού ατέρμων, βρίσκει τη δική του «φυλακή» στον ελάχιστο χώρο 24 x 36 μόλις χιλιοστών. Λπό την άλλη τι είναι η φωτογραφία; Είναι απλά η δυνατότητα να γράψεις με το φως ή είναι απλά εικόνες μιας καθημερινής ή φανταστικής ιστορίας;

Ο Σοπενάουερ λέει ότι: «η φωτογραφία προσφέρει την πιο πλήρη ικανοποίηση στην περιέργειά μας». Ο Μπρεσσόν υποστηρίζει ότι: «αρχίζει να αρπάζει στα όρια μιας φωτογραφίας όλη την ουσία μιας κατάστασης που εξελίσσεται μπροστά του».

Πιο απλά, κατά άλλους η φωτογραφία είναι η μόνη γλώσσα, που γίνεται κατανοητή σε όλα τα μέρη του κόσμου, γεφυρώνει τα έθνη και τις κουλτούρες, συνδέει την οικογένεια του ανθρώπου. Άλλα πέρα απ' αυτό, αυτόνομα μια φωτογραφία έχει μια ψυχοεγκεφαλική πλευρά. Κατά κύριο λόγο κρατάμε φωτογραφίες είτε από ματαιοδοξία, είτε από συναισθηματικούς λόγους, μπορεί ακόμα και από μίσος, για λόγους εκδίκησης. Κατά τον Γκάουεν: «η φωτογραφία είναι ένα εργαλείο για να ασχολείται με πράγματα, τα οποία ο καθένας ξέρει, αλλά δεν προσέχει». Οι φωτογραφίες έχουν την πρόθεση να αναπαραστήσουν κάτι που δε βλέπουμε.

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, παραθέτουμε και την άποψη της Sontag, μέσα από το βιβλίο της «Περί φωτογραφίας»:

Η φωτογραφία υπονοεί, όλα όσα ξέρουμε γύρω από τον κόσμο. Αυτό όμως είναι το αντίθετο της κατανόησης, που ξεκινάει από την άρνηση της αποδοχής του κόσμου. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα από μια φωτογραφία. Η ερμηνεία της πραγματικότητας από τη φωτο-

γραφική μηχανή, πάντα πρέπει να κρύβει περισσότερα από όσα φανερώνει. Η λειτουργία αυτή συμβαίνει μέσα στο χρόνο και πρέπει να εξηγηθεί μέσα στο χρόνο. Μόνο αυτό το οποίο αφηγείται, μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε».

Αυτό γιατί φωτογραφία να καλλιτεχνική της υπό-ερμηνεία του χρόνου, εξαρτώμενη από ο χρόνος βρήκε το που θα του επέτρεπε

Πρώτη φορά Τεχνών, ο άνθρωπος ποτυπώσει το χρόνο, και να επιστρέψει στιγμή, σ' αυτόν, του «πραγματικού τον είδε και τον μπορούσε πια να τον νια ολόκληρα υπό αρνητικών.

Εδώ καλείται ο καλλιτέχνης από ένα που το συγκροτεί μια ζωντανών γεγονότων, πετάει ό, τι δεν του χρειάζεται, αφήνοντας μονάχα, όσα θα γίνουν στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εικόνας.

Βέβαια το ερώτημα είναι με ποια μορφή, αποτυπώνει ο φωτογράφος / φωτογραφία, το χρόνο στο φιλμ. Στην απάντηση του ερωτήματος αυτού, είναι χρέος μας να πούμε ότι μας έδωσε ουσιαστική βοήθεια ο Αντρέι Ταρκόφσκι, μέσα από το βιβλίο του, «Σμιλεύοντας το χρόνο». Με ποια μορφή λοιπόν αποτυπώνει η φωτογραφία το χρόνο στο φιλμ; Με μορφή που μπορούμε να την ονομάσουμε πραγματική. Και πραγματικό μπορεί να είναι ένα γεγονός ή κάπιος που κινείται ή και οποιαδήποτε υλικό αντικείμενο, όπου το αντικείμενο μπορεί να παρουσιαστεί ακίνητο και αναλλοίωτο, όσο αυτή η ακινησία είναι πραγματική στην αληθινή πορεία του χρόνου.

Στην προσπάθεια να προσεγγίσουμε το χρόνο μέσα από τις εικόνες, καταλάβαμε, ότι ο χρόνος είναι κάτι αόριστο που δεν ορίζεται με τις εικόνες. Η εικόνα, φωτογραφία ορίζεται σαν μια ελάχιστη στιγμή της ζωής μας που κλάπη-



Πίσω από τον Σταθμό Saint-Lazare,  
Παρίσι, 1932, H. C. Bresson

μπορεί η στηρίζει την στασι σε μέρει στην άρα είναι έμμεσα αυτόν, από την άλλη «εργαλείο» εκείνο να «αποτυπωθεί». στην ιστορία των βρήκε τρόπο να αναπαράγει ανά πάσα χρονική Απόκτησε μια μήτρα χρόνου» και αφού κατέγραψε, διατηρήσει, για χρότην μορφή

φωτογράφος - «κοιμάτι χρόνου», συμπαγής δέσμη να κόβει και να

κε, φυλακίστηκε σε λίγο πλαστικό και μετά τοποθετήθηκε σε ένα κομμάτι χαρτί.

Η στιγμή αυτή του χρόνου, που ακίνητη πια εκτίθεται στον καθένα μας, είναι ένα στιγμαίο πάγωμα του χρόνου. Η φωτογραφία παίρνει το ρόλο μιας μηχανής του χρόνου, που οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις, σε γυρίζει στο παρελθόν και σου δίνει το δικαίωμα να ξαναδείς στιγμές του χρόνου που έχουν πλέον εξαπατήσει. Μπορεί ταυτόχρονα, ίσως, να σε μεταφέρει στο μέλλον, παραμορφώνοντας εικόνες του παρελθόντος, δίνοντάς τους τη ψευδαίσθηση του μελλοντικού.

Η φωτογραφία είναι ερωτευμένη με το χρόνο. Τον έχει ανάγκη, είναι ο λόγος ύπαρξής της, είναι ο πιο σταθερός υποστηρικτής της και ταυτόχρονα η αιτία της γέννησης και του θανάτου της. Η φωτογραφία θα γεννηθεί, κλέβοντας κάποια στιγμή το χρόνο και μετά ο ίδιος θα τη θανατώσει, αλλοιώνοντας την υλική της υπόσταση.

Φτάνοντας στον επίλογο, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σχέση φωτογραφίας - χρόνου, αποσκοπεί στο να αγγίξει την πιο εγκεφαλική διεργασία του ανθρώπου, που είναι η μνήμη. Εκεί βρίσκεται ο χρόνος τον χώρο, που θα μπορέσει να κινηθεί και εκεί ακριβώς μπορεί να οριστεί και να αναπαραχθεί από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός. Όλοι κρατάμε φωτογραφίες από μιαταιριδοξία, γιατί μαζί τους ανοίγουμε ένα μακάβριο διάλογο με το πιο ενάλιωτο σημείο του εγκέφαλου μας, τη μνήμη. Χρειαζόμαστε τις φωτογραφίες σαν τροφή, έστω και πλαστή, αρκεί να ερεθίζει το μυαλό μας. Το γράψιμο ενός ήλιου που δεν μπορεί να πει ψέματα, είναι μια σφραγίδα επιβεβαίωσης της καθημερινής μας αναπονής.

Η φωτογραφία, τέλος, είναι το αντικείμενο που μπορεί να μιλά για το χαμό, την καταστροφή, την αιώνια απουσία και τη στιγμαία παρουσία, είναι αυτή που μπορεί να μιλά για το θάνατο του χρόνου και των μορφών, χωρίς αυτό δήμως να κατοχυρώνεται στη μνήμη μας σαν αληθινό γεγονός.



*Αγγελική Φ. - Ιουλία Α.*

## ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Πολύ κατρό πριν γεννηθεί τη Αστροπούλα η γη ήταν ένα τεράστιο θερμοκήπιο. Εκανε τόση ζέστη που ακόμη και ο ηλιος δυσκολεύεται να στελλει τις ακτίνες του για να φωτίσει τους πλανήτες. Μια ακτίνα κατάφερε τελικά μετά από μεγάλο ταξίδι να φτάσει πάνω στη γη. Τότε έγινε κάτι που κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει. Το χώμα και οι πέτρες μεταμορφώθηκαν σε νερό και δέντρα. Πολλά μικρά δεντράκια ξεπετάχτηκαν μέσα από τις ρωγμές που άνοιγαν οι ακτίνες του ήλιου καθώς έπεφταν με ταχύτητα πάνω στη γη.

Το καμένο το-φεγγάρι ήταν τόσο κοντά στον ήλιο που κόπτεις να καει από τη ζέστη. Οταν ο ήλιος είδε πόσο υπέφερε, την λυπή-θηκε και αποφάσισε να το στελλει κοντά στη γη, για να μην είναι μόνη της. Ετσι τις νύχτες δταν ο ήλιος είχε πια κουραστει από την πρωινή του εργασία και πήγανε να κοιμηθει, το φεγγάρι ήταν ο αχώριστος σύντροφος της γης. Κάθε βράδυ μιλούσαν οι δυο τους και έλεγαν για τα θαύμασα έργα του ήλιου και έλπιζαν κάποια μέρα να μπορέσουν κι αυτοι να γίνουν τόσο μεγάλοι και δυνατοι όσο αυτός. Ο κατρός περνούσε, ο ήλιος και το φεγγάρι έπαιζαν κρυψτούλι κάθε μέρα και νύχτα για να δισακεδάσουν την που ήταν πολύ στεναχωρημένη, γιατί ένιωθε τόσο μόνη. Το φεγγάρι προσπαθούσε να την καρηγορήσει. Κάθε νύχτα της διηγήταν παλιές ιστορίες και παραμύθια που είχε ακούσει από τον ήλιο δταν έμενε κοντά του. Ουως η γη είχε βαρεθει πια ν' ακούει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια παραμύθια. Ηθελε κάτι καλιούργιο, μια νέα ιστορία που θα έπαιζε αυτή η ίδια. Ήταν ποαγματικά απαργόρητη. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι νόημα είχαν όλες αυτές οι ιστορίες για μαχρινούς πλανήτες τη στιγμή που ένιωθε τέτοια μελαγχολία.

Το φεγγάρι δεν άντεχε άλλο να τη βλέπει τόσο στεναχωρημένη.. Ετσι ένα πρωι μόλις ξύπνησε ο ήλιος, τον παρακάλεσε με όλη του πυχνή να βοηθήσει τη καμένη τη γη να γίνει καλλ. Ο ήλιος ήταν τόσο πονόδυχος που ήταν αδύνατο ν' αρνηθει. Ετσι αποφάσισε να διδάξει στη γη και το φεγγάρι το παχνιδι της ζωής. Ήταν πιο συγαρπαστικό παχνιδι που ήξερε, άλλα και το πιο επικενδυνό. γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να το διδάξει σε όλους τους πλανήτες. Φυθόταν οτι ήταν πολύ μικροί και αδύνατοι για ν' αντέξουν ένα τόσο εξουθενωτικό παχνιδι. Ουως η γη δεν ήταν σαν τους άλλους. Ο ήλιος κατάλαβε οτι το μόνο που της έλειπε πια ήταν σα μαστικό των παχνιδιου της ζωής.

Το παχνιδι αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο. Επρεπε να περάσουν χρόνια και χρόνια για να μάθουν να τα πάιζουν τέλεια.

Κάποια νύχτα που ο ήλιος έπεσε να κοιμηθει εξουθενωμένος να τονιπθει, την ώρα που το φεγγάρι διηγήταν στη γη ένα από τα παραμύθια της κάτι πολύ παράξενο συνέβει. Χωρίς να καταλάβουν πως, τίχαν βρεθει τόσο κοντά στο καυτά άλλη ωραία μεχρι τότε. Θα έλεγες οτι ακουμπούσαν μεταξύ τους. Ήταν τόσο παράξενη αυτή η σέλη που η σύληνη σώπασε. Εκείνη ακοιθώσει τη στιγμή η γη παρατήρησε ένα αστέρι να πέντει. Αμέσως ακοιλούθησε άλλο ένα. Κι αυτό έιχε παρέα πολλά ακόμη αστέρια. Όλα μαζί έστησαν ένα έωφενο ανηγύρι, χορεύοντας σε πολύπλοκους σχηματισμούς. Ήταν τόση η αρά τους που για μια στιγμή κατάσεραν να κάνουν τη νύχτα πιεστα. Ο χορός τους δεν χράτησε για πολύ ώιας. Η γη και το φεγγάρι κινητοι και αμιλητοι κυττουσαν ο ένας τον άλλον σα να γνωρίζονταν για πρώτη φορά. Τώρα ήξεραν γιατί το παχνιδι της ζωής μενε μαστικό τόσο κατρό.

E.B.

**ΗΤΑΝ ΤΡΕΙΣ, ΕΦΥΓΕ Ο ΕΝΑΣ, ΕΜΕΙΝΑΝ ΔΥΟ. ΗΤΑΝ ΔΥΟ, ΕΦΥΓΕ Ο ΕΝΑΣ,  
ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΚΑΝΕΝΑΣ. ΓΙΑΤΙ; Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΗΤΑΝ ΧΑΜΕΝΟ ΚΟΡΜΙ.**

Αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ ζεστό. Τις τελευταίες τρεις μέρες τις είχε περάσει στην μπανιέρα, είχε κυριολεκτικά μουλιάσει. Φορούσε το καινούργιο 501 Levi's και γέμιζε την μπανιέρα με κρύο νερό, μπαίνοντας κάθε μέρα την ίδια ώρα μέσα. Εκείνο το απόγευμα σκέφτηκε να περάσει από το ζωολογικό κήπο να δει το φίλο της. Το είχε αμελήσει αρκετά. Κάθε φορά το σκεφτόταν πολύ να πάει: αυτές οι πάπιες είναι όλες ίδιες και για να καταλάβει ποιος ήταν ο Μάριος, έπρεπε να κάνει την ίδια διαδικασία, τελικά βαρέθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Ο δρόμος ήταν άδειος. Μέτραγε τις μαύρες κολλημένες τσίχλες ώσπου, άρχισε να κατουριέται ΤΡΟΜΕΡΑ, δεν του χεί ξανατύχει κάτι τέτοιο, έτσι άρχισε να κατουράει πάνω στις μαύρες κολλημένες τσίχλες. Όταν τελείωσε συνέχισε τη διαδρομή και φτάνοντας στην είσοδο του ζωολογικού κήπου, άκουσε το Μάριο να φωνάζει. Στον κήπο επικρατούσε πανικός! Είχε δραπετεύσει ο Ζήσης (το λιοντάρι) και τη στιγμή που έφτασε είχε στριμώξει το Μάριο σε μια γωνιά, αυτός με απόλυτη ψυχραίμια του πρόσφερε ένα κουλούρι. Ο Ζήσης του απάντησε: «Φέρσου επιτέλους σα γνήσια πάπια! Άσε τις ανθρώπινες γαλιφίες! Σίχαμα του κήπου!». Ο Μάριος τότε του απάντησε θηγμένος: «Είσαι τρομερά κομπλεξικός και δεν έχεις πολιτική σκέψη! Για να επηρεάσεις τα πράγματα και να φτάσεις το στόχο σου πρέπει να είσαι θετικός! Να γνωρίζεις τον αντίπαλο για να τον αντιμετωπίσεις!». «Ωραία λοιπόν!» είπε και άνοιξε το πελώριο στόμα του και έκανε μια χαριά το πουλερικό. Τότε εκείνη άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο ζωολογικό κήπο μέχρι που σκόντωψε πάνω στην Αρετή την μικρή μαϊμού την star του κήπου. Τότε πλακώσανε οι «ειδικές δυνάμεις» και πάσανε το Ζήση, τον βάλιανε σε μια κλούβα αφού του έκαναν μια ένεση να! Τότε συνέβη το εξής: τα μισά ζώα άρχισαν να την κυνηγάνε, κάποια πουλιά την τραβιολογούσαν και τα υπόλοιπα τα κυνηγούσαν για να τη σώσουν. ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ! Ξαφνικά ακούγεται ένα ΜΠΙΟΥΜ, έσκασε ατομική βόμβα ισχύος 100.000.000 μεγατόνων και εξολοθρεύτηκε κάθε είδος ζωής πάνω στη γη (ανθρώπινο, ζωικό, φυτικό).

Μόλις που μπορούσε να ανοίξει τα μάτια της Με μεγάλη προσπάθεια άρχισε να βλέπει προς τα πάνω. Το ταβάνι - το γνωστό ταβάνι - ήταν ακόμη εκεί. Της είχαν δώσει πάλι να πιει πολύ. Είχε χάσει - προφανώς - το μεσημεριανό και ήταν μόνη στο κελί.

Ένα κομμάτι κρέας ωμό - καλυμμένο από τις μαύρες μύγες - ήταν δίπλα στην ουρά της.

Ξανάκλεισε τα μάτια της και πήρε εκείνη τη στιγμή την απόφαση να γίνει χορτοφάγος. Έτσι κι αλλιώς το κρέας είχε μολυνθεί - μεταλλαχτεί σε ανόργανο φυτικό προϊόν εξαιτίας της πυρηνικής καταστροφής ή μήπως όχι. Αυτός ο κόσμος σίγουρα δεν είχε ούτε χώρο για μια ύαινα, δεν είχε ούτε χρόνο να ακούσει το ουρλιαχτό της, δεν είχε έστω το στοιχειώδες «επίπεδο», να καταλάβει πόσο πόνο μπορεί να χωρέσει ένα κλουβί. Ήταν αργά και δεν είχαν ακόμα ακούσει την έκριξη. Ίσως να υπήρχε και συνέχεια.

A.A, K και A.Ψ.

## Seven

Άραγε θα γελάσω κοροϊδευτικά στη θέα ενός πολύ χοντρού ανθρώπου; Άραγε θα γελάσω αν βρουν τον Λινκουρέζο δολοφονημένο; Άραγε θα σιχαθώ έναν άνθρωπο που δεν κάνει απολύτως τίποτα; Μήπως θα ζηλέψω ένα πολύ όμορφο πρόσωπο; Θα κατηγορήσω μια πόρνη που έχει AIDS;

Σίγουρα αν πω πως είμαι ένα λογικό άτομο με κάποιες ευαισθησίες, θα σας έλεγα πολύ άνετα πως ναι, θα το έκανα. Με βγάζει όμως αυτό από τις ευθύνες μου; Από την άλλη λέω συνέχεια πως είμαι αντικομφορμιστικό άτομο τότε γιατί δέχομαι να κάνω τις ίδιες επιπλήξεις που θα έκανε και όλος ο κόσμος;

Σιχαίνομαι την ιδέα πως είμαι άλλος ένας Τζο Ντο (Άγνωστος) σ' αυτή την πόλη. Αυτή η πόλη που ζω έχει τρία εκατομμύρια Τζο Ντο. Με ποιό δικαίωμα μπορώ να κατηγορήσω κάποιον τότε, όταν αυτός σιχαίνεται όλα τα παραπάνω; Πόσες φορές έχω σκεφτεί σαν ένας άλλος «Ταξιτζής», να καθαρίσω την βρωμιά που ζω και αναπνέω. Να πάρω και 'γω ένα πιστόλι και ν' αρχίσω να καθαρίζω νταβατζήδες και ψωριάρηδες γέρους. Να σκοτώσω αυτούς που ζουν μέσα στην ψευτιά και το χειρότερο να γίνονται μέρος αυτής της ψευτιάς. Ξέρω όμως πολύ καλά πως αυτές οι σκέψεις είναι εύκολες. Είναι εύκολες και παραπλανητικές, γιατί κάτι μου λέει ότι αυτές τις σκέψεις τις κάνουν όλοι. Και οι ψεύτικοι αστοί και οι ψωριάρηδες γέροι. Για μία άλλη φορά ο αντικομφορμισμός μου πληγώνεται. Και το χειρότερο είναι ότι αν κάποιος απ' αυτούς τα τρία εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν τις ίδιες σκέψεις αποφασίσει για τους δικούς του ιδιαίτερους λόγους είτε γιατί τρελάθηκε ή επειδή δεν αντέχει άλλο ή επειδή είδε τον Χριστό να του μιλάει στον ύπνο του αποφασίσει να σκοτώσει μερικούς που τους θεωρεί βρώμικους τότε όλοι σαν τα κοράκια θα καρφωθούμε στο γναλί της τηλεόρασης που θα τον δείχνουν δεμένο και θα τον βαφτίσουμε όλοι με μία φωνή: «Γέρας». Και θα τον θεωρήσουμε ότι ο τύπος αποτελεί ένα παζλ βρωμιάς αυτής της πόλης. Περίεργο: βρώμικοι άνθρωποι όπου ο καθένας αποτελεί κομμάτι σκουριάς, προσπαθούν να καθαρίσουν την βρωμιά που τους περικλείει.

Κάποιος θα ρωτήσει βέβαια μα πως είναι δυνατόν να συμπεριφερθούν όλοι σαν και αυτό το τέρας; Μα σε ποια πόλη δημιουργούνται διαφόρων ειδών τέρατα. Η μοναξιά είναι το πιο κύριο. Κλείνεσαι στον εαυτό σου και αποφεύγεις την σκουριά. Γίνεσαι εργασιομανής, τηλεορασάκιας, καλός πολίτης, νευρωτικός, ψυχάκιας, περιθωριακός, ένας άνθρωπος που τελικά το μόνο που κάνεις είναι να καταπλεύσεις τους γύρω σου για να κερδίσεις πόντους σ' ένα παι-

χνίδι στημένο και βρώμικο. Μαθαίνουμε από μικροί ποιούς να βρίζουμε και για ποιο λόγο και όταν ωριμάσεις και μπεις σε μια κατηγορία ανθρώπων θα αντιπαλεύεσαι με μια άλλη κατηγορία. Αν πάρω τον εαυτό μου, πώς μπορώ ν' απαντήσω στο ερώτημα γιατί μισείς τους μπάτσους, τους γέρους, τους φλώρους, τους έμπορους ναρκωτικών; Γιατί θα ήθελες να τους καθάριζες; Μήπως είναι κατηγορίες ανθρώπων από την απέναντι όχθη; Και πως αποφασίζεις εσύ σε ποια όχθη του ποταμού να σταθείς; Το μόνο που μπορώ ν' απαντήσω είναι αν σκεφθώ λίγο τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μου σιχαίνονται τα ίδια πράγματα, τότε εκτός του ότι μέσα σε μια σελίδα ο αντικομφορμισμός μου έχει χτυπηθεί τρεις φορές είναι και το ότι υποψιάζομαι ότι και το παιχνίδι είναι πολύ βρώμικο.

Γιατί κάνουμε Θεό τον Κοεμπτζή που καθάρισε μερικούς μπάτσους και όχι μια μάνα που στραγγάλισε το παιδί της ή έναν που πετσόκωφε από ερωτική αντιζηλία την ερωμένη του; Μήπως και οι τρεις αυτοί άνθρωποι, το ίδιο πράγμα δεν καταφέρανε; Μήπως και οι τρεις δεν ταράξανε τα βαλτωμένα νερά της κοινωνίας που ζούνε; Μήπως και οι τρεις δεν καταφέρανε να καθαρίσουν την δική τους προσωπική βρωμιά, με τον δικό τους τρόπο; Τότε γιατί χαρακτηρίζουμε «τέρας» έναν άνθρωπο που έκοψε σε τεύχη έναν συνάνθρωπό του;

Αν συμφωνήσω ότι κάθε πόλη έχει τις δικές της ιστορίες καθημερινής τρέλας, τότε δε θα έπρεπε να με τρομάζει το γεγονός ότι με μερικές απ' αυτές δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, βγαίνουν στο φως. Και έχω αυτή τη γαμημένη υποψία ότι μας βγάζουν στο φως, αυτές που σε κάνουν να μπεις πιο βαθιά στην κρυψώνα σου, αυτές που σε κάνουν να φοβηθείς πιο πολύ, αυτές που τέλος πάντων λες «γαμώ την κοινωνία μου!» «πως μπόρεσε!» Και ξαφνικά νομίζεις ότι οι τέσσερις τοίχοι που σε περικλείουν σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια, ότι έχω απ' αυτούς υπάρχει αδιαφορία και βρωμιά, αλλά δεν μπορούν να σε ακουμπήσουν και έτσι εύκολα χωρίς να το καταλάβεις γίνεσαι μέρος αυτής της αδιαφορίας, γίνεσαι μέλος αυτής της πόλης. Καλώς ήλθες!

«Σήμερα για να σε καταλάβει ένας άνθρωπος πρέπει να του ανοίξεις το κεφάλι μ' ένα σφυρί».

«Αν φωνάξεις «βοήθεια!» δεν πρόκειται να εμφανιστεί κανείς. Αν φωνάξεις «φωτιά!» θα τρέξουν όλοι».

Είναι δυο σημεία που κράτησα από την ταινία «Seven». Δυό σημεία όπου λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, και είναι απόλυτα λογικά. Μόνο που το πρώτο το λέει το τέρας, ενώ το δεύτερο ένα φιλήσυχος αστυνόμος που θα βγει στην σύνταξη και είναι η φιλοσοφία της ζωής του, αυτό που έμαθε μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας και αυτογνωσίας.



Αυτός ο άνθρωπος είναι χειρότερος από το τέρας. Διάλεξε την μοναξιά γιατί φοβάται τον κόσμο, ασχολείται μόνο με την δουλειά του γιατί φοβάται ν' ασχοληθεί με τις δουλειές των άλλων. Προσπαθεί να βρει τον κόσμο που του ανήκει, μέσα από τα βιβλία, χωρίς να έχει κατακτήσει ούτε μια σπιθαμή από τον κόσμο που ζει. Θέλει να φύγει από την πόλη αλλά έχει γεράσει κοντά της, σκουριάζοντας μαζί της. Και μένει μόνος, χωρίς οικογένεια γιατί λέει τον ενοχλεί η αδιαφορία, περικλείει μέσα στους νεώτερους, εύκολο να πάρεις μην τα χρειαστείς την σίγουρη θέση έχει διαλέξει το τη μοναξιά. Και δέχτηκε να βγάλει γιατί δεν θέλει να μεγαλώνει σ' έναν Αφαίρεσε μια ζωή καθαρή. Είναι ένα λόγια μετάνοιας, συναδέλφου του. λόγια αλλά οι μόνος χωρίς να αναπόσπαστο κόσμου, του που απεχθάνεται.

Και η συναδέλφου του



μία λέξη που τον της. Λέει σοφά λόγια ότι δήθεν είναι πιο ναρκωτικά παρά να καθόλου, αλλά από ενός ανθρώπου που δικό του ναρκωτικό: το χειρότερο δεν στον κόσμο ένα παιδί το βλέπει να βρώμικο κόσμο. για να την κρατήσει Τέρας. Τι και αν λέει στη γυναίκα του Σημασία δεν έχουν τα πράξεις. Γέρασε ξέρει ότι αποτελεί κομμάτι αυτού του βρώμικου κόσμου

γυναίκα του αποτελεί

αναπόσπαστο μέλος των γυναικών της πόλης. Αντίθετα από τον γέρο, φοβάται την μοναξιά και το σκοτάδι. Γι αυτό παντρεύτηκε νωρίς μ' έναν άντρα που την έκανε να γελάει. Σ' ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η γέννηση ενός παιδιού δεν πήγε πρώτα στον άντρα της γιατί φοβόταν την αντίδρασή του, που μάλλον η ίδια δεν ήθελε να το κρατήσει αλλά δεν έχει σημασία: και το αντίθετο να ήθελε πάλι την ίδια αντίδραση θα είχε. Μία γυναίκα που φοβάται την αδιαφορία, το σκοτάδι, τα όπλα και βαθιά μέσα της τον άντρα της, που σιχαίνεται και αυτήν την πόλη δεν είναι τέρας, αλλά δημιουργεί τέρατα. Είναι από τις γυναίκες που θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν υγή, να σπουδάσουν, να κάνουν οικογένειες και το κυριότερο να μείνουν καθαρά. Τρελαίνονται με τη σκέψη ότι τα βλαστάρια τους θα τους τα φάει η πόλη.

Ο άντρας της παίρνει μια θέση την οποία παίρνουν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Χωρίζει τον κόσμο σε καλούς και κακούς και ο ρόλος του είναι να είναι διώκτης του κακού όπου το συναντάει. Λεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίσει ότι οι έννοιες του καλού και του κακού αντιστρέφονται εύκολα. Και γι αυτό σε όλη αυτή την υπόθεση καταδίωξης και φονικών αυτό που τον κάνει να καταρρεύσει, είναι η δήλωση του ιδιοκτήτη του μπαρ: «Ετσι είναι ο κόσμος». Η λογική του σπάει και γίνεται θρύψαλα, οι παρωπίδες φεύγουν, αυτός ο άνθρωπος που νόμιζε ότι η μπόχα βγαίνει μόνο από ένα στόμιο υπονόμου, ανακαλύπτει ότι ο υπόνομος έχει και άλλα στόμια. Άλλα είναι αργά. Γιατί έγινε θύμα του Τζο Ντο. Κι είναι εύκολο θύμα, γιατί είναι λογικός και έτσι ο παραλογισμός του Τζο εύκολα επικράτησε. Είναι ένα συμβατό άτομο, με συμβατές συμπεριφορές, ο οποίος δεν μπορεί να χωνέψει την συμπεριφορά ενός ανθρώπου που ξέρει πολύ καλά τις έννοιες του καλού και του κακού, που ξέρει από που πιγγάζει η διαφθορά. Ένα λογικό τέρας εύκολα κατατροπώνεται από ένα παράλογο τέρας.

Ο συνδετικός κρίκος αυτών των τριών ανθρώπων είναι ο Τζο Ντο. Ο χειρότερος εφιάλτης τους, αυτός που συμβολίζει την βρωμιά που σιχαίνονται, την αμαρτία που αποφεύγουν την εικόνα μιας κοινωνίας που τρώει τα παιδιά τους, το παράλογο, το οποίο δεν θέλουν να εισχωρήσει στον δικό τους λογικό και προβλέψιμο κόσμο τους.

Άλλα δεν ξέρουν ότι ο Τζο Ντο είναι ένα δικό τους γαμηλένο δημιούργημα. Είναι ένα δημιούργημα όλων των ανθρώπων της πόλης. Είναι ο τιμωρός του άλλου τους εαυτού. Οι κρυφές τους σκέψεις δημιούργησαν αυτό το πλάσμα. Η σιχαμάρα τους για την βρωμιά και η αδιαφορία τους για τον άνθρωπο, δημιούργησαν αυτόν τον έκπτωτο άγγελο που τον περίμεναν με κρυφή λαχτάρα ν' αρχίσει να εξολοθρεύει πουτάνες, τερατουργήματα, αρρώστιες, λεφτάδες, ευτυχισμένα μωρά, να καθαρίσει τον κόσμο από τις δικές του αμαρτίες. Ο Τζο Ντο είναι ο Χριστός που περίμεναν, η Λευτέρα τους Παρουσία, ο οποίος θα εξαφάνιζε αυτό το λεξιλόγιο, αυτές τις λέξεις: Αδηφαγία, Απληστία, Οκνηρότητα, Ζηλοφθονία, Οργή, Φίλαυτία, Λαγνεία. Ο Τζο Ντο θα ήταν αυτός που θα νίκαγε τον Σατανά. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι της πόλης, όταν προσέχουνται τα βράδια, σ' αυτόν είναι αφιερωμένα τα «Πάτερ Υμών», αυτός είναι η σωτηρία τους.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να καταστρέψουν έννοιες που ομορφίνουν την ζωή, να καθαρίσουν μια πόλη που είναι πιο όμορφη μέσα στα σκατά της, κάπου υποσυνείδητα, όλοι το ξέρουμε αλλά όλα αυτά θέλουμε να τα αποβάλουμε, για να πορευτούμε όλοι σε μια νέα γη της Επαγγελίας. Ω! πόσο οικτρά γελιόμαστε. Και πόσο θα ήταν πιο όμορφος αυτός ο κόσμος χωρίς αγγέλους, αν μαθαίναμε μόνο να τρώμε τα σκατά που κάνουμε. Αυτή την πόλη

εμείς την δημιουργήσαμε, αυτόν τον κόσμο εμείς τον δημιουργήσαμε με όλα του τα λάθη. Ας μην ζητάμε να καθαρίσει αυτός ο κόσμος, γιατί γινόμαστε ψεύτες.

Πρωταγωνιστής της ταινίας δεν είναι οι τρεις χαρακτήρες που εύκολα ταυτιζόμαστε, ούτε ο Τζο Ντο, ο κρυφός μας πόθος. Είναι η πόλη. Η πόλη που είναι αδηφάγος γιατί αποτελείται από αδηφάγα όντα. Μας σιχαίνεται γιατί την σιχαίνομαστε. Άλλα αυτή είναι τουλάχιστον ειλικρινής. Δεν φεύγει από την θέση της. Ενώ εμείς την βρίζουμε και λέμε όλοι ότι «θα φύγουμε» αλλά μένουμε εδώ, να σαπίζουμε μαζί της. Ακόμα και οι τελευταίες σκηνές της ταινίας, που διαδραματίζονται εκτός πόλης γίνονται κάτω από τους ηλεκτρικούς πυλώνες, όπου στα σύρματα περνάει ρεύμα για να φωτίσει την πόλη και να ζεστάνει τα σπιτικά. Κι ‘κει στο έρημο λιβάδι η πόλη είναι παρούσα, όπως ήταν σε όλο το κλειστοφοβικό μέρος της ταινίας, όπου η βροχή, η σκοτεινιά, ο θόρυβος, νόμιζες λες και ήταν δημιουργήματά της. Άλλα και κάτω από το ζεστό ήλιο, την ήρεμη και γαλήνια τοποθεσία στην οποία θα παιχτεί η τελευταία λέξη του δράματος, η πόλη στέκεται σαν τους πυλώνες, εφιαλτική πάνω από τους πρωταγωνιστές, να κοιτάζει ευχαριστημένη αυτό που προκάλεσε.

Ένα πράγμα που κατάλαβα μόλις είδα την ταινία είναι ότι δεν πρέπει να γυρίσω την πλάτη μου στην βρωμιά, να μην την σιχαίνομαι και όσο μπορώ να γίνω μέρος της, να την γνωρίσω τόσο για να μπορώ να την σέβομαι. Υπάρχει ζωή στα σκατά, υπάρχει ομορφιά, αυτά με δημιούργησαν, δεν μπορώ να τα καταστρέψω. Πρέπει να μάθω να ζω μαζί τους, για να μπορέσω να έχω την υπομονή να συμπεριφέρομαι σαν άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες μου και τη βρώμα μου. Προτιμώ να συναντήσω τον Σατανά παρά έναν Χριστό που θα μου χαμογελάει φιλικά, ενώ το άσπρο ράσο του είναι βουτηγμένο στο αίμα. Πρέπει να μάθω ν' αγαπώ την αμαρτία ως τα βάθη της ψυχής μου. Και όπως το μόνο σωστό που λέει ο γέρος αστυνομικός στο τέλος της ταινίας, όταν τον ρωτάνε αν θα φύγει από ‘δω, αυτός απαντάει: «Οχι, θα είμαι εδώ τριγύρω». «Θα είμαι εδώ τριγύρω».

*Πάνος Λ.*



## ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

«Στο Crash χρησιμοποίησα το αυτοκίνητο όχι μόνο ως ερωτική εικόνα αλλά ως μία ολοκληρωτική μεταφορά για τη ζωή του ανθρώπου στη σημερινή κοινωνία. Είναι το πρώτο πορνογράφημα που βασίζεται στη τεχνολογία. Από μία άποψη, η πορνογραφία είναι η πιο πολιτική μορφή μυθοπλασίας, αφού έχει να κάνει με το τρόπο που εκμεταλλευόμαστε ο ένας τον άλλον με επείγοντα και ανελέητο τρόπο.»

*Τζ. Γκ. Μπάλλαρντ*

Αυτοκίνητο, σεξ, σύγκρουση, βία, αυτές είναι οι τέσσερις λέξεις όπου αποτελούν το βιβλίο του Μπάλλαρντ και την ταινία του Κρόνεμπεργκ. Δεν είναι ούτε μία ιστορία που πρέπει να ειπωθεί, ούτε ένα φιλοσοφικό δοκίμιο που πρέπει να προβληματίσει. Είναι αυτές οι τέσσερις λέξεις, τόσο κοινές στο σύγχρονο κόσμο, όπου προσπάθησαν δύο άνθρωποι να τους δώσουν κάποια σημασία, κάποια βαρύτητα, να καταλάβουν εν τέλει, τι είναι αυτό που τις κάνει τόσο σημαντικές, (Ποιός σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς μία από αυτές;) και που η μία συμπληρώνει την άλλη.

Η γοητεία που ασκούν στους ήρωες τα αυτοκίνητα και οι αυτοκινητόδρομοι είναι πολύ μεγαλύτερη από τη γοητεία που μπορεί ν' ασκήσει ένας συνάνθρωπός τους. Η τεχνολογία έχει εισχωρήσει τόσο βίαια στη ζωή τους, που τους έχει αποστειρώσει από συναντήσεις, τους έχει κάνει ζόμπι. Ξεχάστε τα ναρκωτικά και τις ψυχεδελικές ουσίες, τώρα υπάρχει η τεχνολογία που δίνει κάποιο νόημα στη ζωή τους, που δίνει κάποιο νόημα στο σεξ τους, που τους κάνει να ξεφύγουν από την καθημερινή μιζέρια και ρουτίνα. Πίσω από το τιμόνι γίνονται άλλοι άνθρωποι, γεμάτοι ζωή, γεμάτοι αισθήσεις, γεμάτοι ερωτισμό, γεμάτοι καύλα. Όταν η ζωή του στην πόλη, στο σπίτι στη δουλειά, δεν τους τα παρέχει, έρχεται η τεχνολογία (όχι μόνο μέσω του αυτοκινήτου) να τους τα δώσει πλουσιοπάροχα. Μέχρι και αμφισεξουαλικούς τους κάνει, δεν κάνει διακρίσεις. Φανταστείτε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μόνο μ' ένα προϊόν της, το αυτοκίνητο, φανταστείτε να βάλουμε και τ' άλλα ή να μιλήσουμε με τους κώδικες της κυβερνητικής και του Internet.

Όχι όμως χωρίς αντίτιμο.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα παράξενο κόσμο. Έναν διφορούμενο κόσμο. Έναν θαυμαστό καινούριο κόσμο, όπου η λογική και το παράλογο έχουν χάσει τη σημασία τους. Το χρήμα και η ταξική διαφορά όμως παραμένουν, και μάλιστα σήμερα έχουν μεγαλύτερη σημασία, αφού η τεχνολογία χρειάζεται χρήμα για να χρησιμοποιηθεί και να ευχαριστηθείς τα προϊόντα της, δημιουρ-

γώντας ανθρώπους που την χαίρονται και ανθρώπους που την ζηλεύουν γιατί δεν την έχουν.

Τεχνολογία, σεξ, πορνογραφία, να τι ενδιαφέρει τον σύγχρονο άνθρωπο, αυτά είναι που του γεμίζουν την ζωή, αυτά είναι που θέλει ν' αποκτήσει, πληρώνοντας όμως το αντίτιμο: το συναίσθημα.

Το συναίσθημα πρέπει να εκλείψει. Είναι περιττό. Ηρέπει να σκοτωθεί. Για να μπορέσουμε να χαρούμε όλα αυτά χωρίς καμία ηθική, για να μπορέσουμε να χαρούμε τον Παράδεισο εμείς οι εκλεκτοί, έναν παράδεισο που δεν μας τον πρόσφεραν ούτε οι θρησκείες ούτε οι κοινωνικές επαναστάσεις. Τώρα όμως είναι δικός μας. Αυτόν τον τεχνολογικό παράδεισο τον δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, εκεί θα χαρούμε το σεξ και τις διαστροφές μας, εκεί θα γνωρίσουμε το σώμα μας και την σάρκα μας, αφού τόσους αιώνες προσπάθησαν να μας τα καταπνίξουν, δημιουργώντας μας συνέχεια ηθικές αμφιβολίες και συναισθηματικές μπούρδες όπως αγάπη, φιλία, συντροφικότητα. Σ' αυτόν τον Παράδεισο διαλέγουμε και το θάνατό μας. Και μάλιστα τον τρόπο που θα τον ευχαριστηθούμε πιο πολύ.

Αραγε είναι αυτός ο σωστός δρόμος; Μήπως η γλώσσα που μιλάμε και σκεφτόμαστε έχει κοπεί; Μήπως στεκόμαστε βούβοι σαν ζωντανοί - νεκροί όπως οι ήρωες που δημιούργησε ο Ballard - όπως λέει και ο ίδιος, η τεχνολογία και η πορνογραφία χρησιμοποιούν κάτι που ο άνθρωπος το έχει γνωρίσει από τότε που εμφανίστηκε στον πλανήτη, την εξουσία. Εξουσία που ασκεί μέσα από τα μαζικά προϊόντα της, όπως το αυτοκίνητο, η τηλεόραση, το κομπιούτερ, μέσους από την διαφήμιση, ακόμα και η πολιτική έχει γίνει κλάδος της τεχνολογίας (τεχνοκράτες) μια εξουσία που καταργεί την εμπειρία.

Το «Crash» και ως βιβλίο και ως ταινία χρησιμοποιεί ακραίες καταστάσεις για να μας δείξει μερικά πολύ συνηθισμένα πράγματα. Ο Ballard και ο Cronenberg είναι πουρίτανοί, δύο άνθρωποι που φοιβούνται το αύριο, δύο, από τους τελευταίους ρομαντικούς καλλιτέχνες που ξέρουν ότι η σημερινή τεχνολογία δεν δίνει πλουσιοπάροχα στους ανθρώπους την διαστροφή, αλλά, που ακόμα και αυτή την χρησιμοποιεί και την χαλιναγωγεί. Είμαστε πολύ μακριά και απομακρυνόμαστε ολοένα από τον κόσμο του Nte Σάντ και των σουρεαλιστών. Τα ένστικτα δεν ελευθερώνονται αφού και αν υποθέσουμε ότι κάθε μορφή εξουσίας έχει καταργηθεί, στον θαυμαστό καινούριο κόσμο, υπάρχει μια μορφή εξουσίας που είναι ακόμα χειρότερη. Το «Crash» λειτουργεί ως ασπίδα. Γοητεύεται από την πορνογραφία, αλλά ταυτόχρονα την αναιρεί, προτιμά την ηθική (όσο κι αν ακούγεται άσχημο) από τον κτηνώδη ερωτισμό, προτιμά τις παλιές αξίες από το σύγχρονο τεχνολογικό τοπίο.

Το 1970 που κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα, στην Αμερική το πολτοποιήσανε αφού φοβήθηκαν το περιεχόμενο και με την ένδειξη «ο συγγραφέας είναι

ψυχιατρικά ανίατος. Να μην εκδοθεί.» Κυκλοφόρησε κανονικά το 1974 στην Γαλλία μόνο. Το θεωρήσανε προσβλητικό, πορνογραφικό παιδί αρρωστημένης ψυχής, όλα αυτά όμως που είναι η επιφάνεια του μυθιστορήματος, χωρίς καν να ενδιαφερθούν για αυτή την αρρωστημένη ψυχή. Ο Ballard ανήκει στην γενιά των συγγραφέων που για πνευματικό τους πατέρα έχει τον W. S. Burroughs, τον Kafka, και τον Borges, μια γενιά προβληματική όπως αυτός ο Philip Dick, ο Norman Spinrad για ν' αναφέρω τους πιο γνωστούς, που εκτός του ότι τους μειώσανε μόνο και μόνο γιατί γράφανε επιστημονική φαντασία, είδος παραλογοτεχνίας, αλλά τους ξεκαθαρίσανε μια και καλή θεωρώντας τους καταραμένους και ναρκομανείς, όπως και πολλούς άλλους πριν απ' αυτούς. Άλλα αγαπηθήκαν και αγκαλιάστηκαν από ένα αντικομφορμιστικό κοινό και αυτό το κοινό είναι που τους ανέδειξε σήμερα σαν συγγραφείς πρώτης κλάσης. Αυτή η γενιά είχε ένα πάνω-κάτω το ίδιο φιλοσοφικό υπόβαθρο. Φόβος για το αύριο κι αυτό όχι υποθετικά και κυρίως φόβος για την εξουσία και του τι μορφή θα πάρει στα χρόνια που έρχονται. Είχαν μια εφιαλτική αγωνία ότι η αυτιανή εξουσία θα είναι αχτύπητη γιατί θα είναι απροσδιόριστη, μια εξουσία που θα χτυπήσει τις αξίες και τα ήθη του σύγχρονου ατόμου, όποιες αξίες και ήθη, τουλάχιστον αυτές, καλώς ή κακώς, τις δημιουργήσει ο ίδιος. Η αποξένωση και η απομόνωση θα γίνουν κυριαρχα μοτίβα πάνω σ' αυτή την κοινωνία. Και είναι εκπληκτικό γιατί ο Ballard και οι όμοιοι του, χρησιμοποίησαν μια γλώσσα που υιοθετούσε τη γλώσσα της επιστήμης και της τεχνολογίας, για να τη χτυπήσουν από τα έσω. Ο χρόνος, η νοσταλγία, η φαντασία, το όνειρο, ο έρωτας, η φιλία, είναι οι μοναδικές αξίες που στήριξαν, γιατί ξέρουν πως αν συνεχίσουμε να τους δίνουμε ζωή, ο θάνατος του συναισθήματος, θ' αργήσει η εξουσία της τεχνολογίας έχει πολύ λίγη δύναμη, όποια μορφή και αν έχει. Άλλα αυτές οι αξίες σιγά-σιγά χάνονται, το ξέρουν, το ξέρουμε, γιατί ισως αυτή είναι η φυσική ροή των πραγμάτων.

Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι αυτός ο συναισθηματικός θάνατος δε γοητεύει τον Μπάροους ή τον Μπάλαρντ. Τους γοητεύει, γιατί τους γοητεύει η αφαίρεση των πραγμάτων και το παιχνίδι των διαστροφών. Άλλα είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι για να καταλάβουν ότι αυτά γίνονται με λάθος τρόπο και με λάθος τακτική. Δεν αφήνει ο άνθρωπος τα ζωάδη ένστικτά του, αλλά η τεχνολογία του τα επιβάλλει. Και κάθε μορφή εξουσίας, έστω και αν αυτή η εξουσία βγει προς όφελος του, πρέπει να χτυπηθεί. Αν η τεχνολογία κυριαρχήσει (κάτι βέβαιο), αν γεμίσουμε τεχνοκράτες και ανθρώπους χωρίς αισθήματα, ρέπλικες, χωρίς ηθική, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι είχαν το θάρρος της γνώμης τους - να μας υποδείξουν τουλάχιστον πως αυτά μπορούν να βγουν προς όφελός μας.

Και ο Κρόνεμπεργκ είχε το θάρρος να μην κρύψει τίποτα από το βιβλίο, να μην το κάνει light, και να δώσει ένα φιλμ, σοκαριστικό αλλά βαθιά ανθρώπινο. Ο πιο χαρισματικός σκηνοθέτης του καιρού μας, ένας από τους ελάχιστους δημιουργούς, ένας άνθρωπος που ασχολείται με πράγματα που οι άλλοι δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται, ένα απολύτως υγιές μυαλό που δεν λειτουργεί με τους κώδικες των περισσοτέρων συνάδελφων του. Κινηματογραφεί κλαστικά τα πιο ακραία πράγματα, δεν γίνεται ποτέ ανήθικος στις εικόνες του, ενώ λέει τα πιο ανήθικα πράγματα, λειτουργεί περισσότερο σαν επιστήμονας παρά σαν κινηματογραφιστής. Ψυχρός και γι' αυτό βαθιά ανθρώπινος, έχει φτιάξει έναν δικό του κόσμο, ένα δικό του σύμπαν, που πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να μπεις, αλλά που μας αφορά όλους. Βρίσκεται μονίμως πάνω σ' ένα τεντωμένο σκοινί αφού η πραγματικότητα και η φαντασία δεν υφίστανται στον κόσμο του, ούτε τα καλύπτει ένα πέλλο μυστηρίου. Είναι καθαρός και ξάστερος. Ξεχάστε το νοσηρό στυλιζάρισμα του Ντέιβιντ Λύντς ή την γκροτέσκο βία του Ταραντίνο. Αυτά είναι μόνο θέμα εικόνας και αισθητικής. Τον Κρόνεμπεργκ δεν τον ενδιαφέρει η εικόνα και η αισθητική αλλά αυτό που θα πει. Τα φιλμ του είναι οι πιο ανησυχητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων, φιλμ μ' ένα νοσηρό μεγαλείο και με μια βία συναισθηματική και σωματική, που πολλές φορές γίνεται αφόρητη. Ο θάνατος και η βία στον φιλμικό του κόσμο είναι δύο πράγματα απολύτως σοβαρά και όχι δύο θέματα για στυλιζάρισμα. Είναι ένας ανατόμος του σύγχρονου ανθρώπου και κυρίως ένας ανατόμος του ίδιου του ανθρώπινου σώματος. Αυτός είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής του, σ' όλες τις ταινίες του, το ανθρώπινο σώμα, και όλες οι αλλαγές και οι μεταλλάξεις που μπορούν να του συμβούν.





Το ανθρώπινο σώμα στον Κρόνεμπεργκ γίνεται ο φορέας όλων των καλών ή των κακών αποτελεσμάτων, που δημιουργεί το σύγχρονο τεχνολογικό τοπίο. Το μυαλό δεν φαίνεται να τον ενδιαφέρει, ξέρει ίσως, ότι λίγο-πολύ έχουμε αναλύσει τον εγκέφαλο, παραβλέποντας το σώμα, ενώ πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο εγκέφαλος χωρίς το σώμα είναι ένα τίποτα. Αυτό που τον γοητεύει είναι τι γίνεται όταν το σώμα παίρνει τον πρώτο ρόλο, υπακούει στους δικούς του κανόνες, φτιάχνεται και δομείται όπως αυτό γουστάρει και κυρίως, όταν χρησιμοποιεί το σεξ όχι για λόγους ικανοποίησης αλλά για λόγους που το απελευθερώνει από τον εγκέφαλο και δημιουργεί ένα δικό του σύστημα αξιών. Στις πρώτες του ταινίες, ο ίδιος ή τα παράσιτα που μεταδίδανε το ένα ανθρώπινο σώμα στο άλλο, μέσω κυρίως της επαφής με το σεξ, δημιουργήσανε έναν κόσμο βάρβαρο, λυσσασμένο για έρωτα, που εδώ αντί για τα ζόμπι του Ρομέρο, που διψούσαν για αίμα και σάρκα, υπήρχαν άνθρωποι καυλωμένοι που περιφερόντουσαν σ' έξαλλη κατάσταση και που διψούσαν για σπέρμα. Ένας κόσμος δύο φορές πιο εφιαλτικός, αλλά που ο Κρόνεμπεργκ δεν τον καταδικάζει, απεναντίας τον γοητεύει αυτή η απελευθέρωση του σώματος και των σεξουαλικών ένστικτων.

Στο «*Videodrome*» δημιουργεί ένα σύμπαν όπου ο άνθρωπος και το βίντεο γίνονται ένα. Είναι η ταινία που είναι πιο κοντά στο «*Crash*» όπου τον ρόλο του βίντεο παίρνει το αυτοκίνητο. Στην «*Μύγα*», δύο σώματα, από δύο διαφορετικά όντα, γίνονται ένα, συγχωνεύονται. Στους «*Διχασμένους*» υπάρχει από την αρχή, ένα σώμα, ένα μυαλό, που αποτελείται όμως από δύο διαφορετικούς ανθρώπους, όπου ο ένας συμπληρώνει τις σκέψεις και λειτουργίες του άλλου. Ο έρωτας μιας γυναίκας, θα καταστρέψει αυτήν την απίστευτη, ανήθικη αλλά και τόσο όμορφη σύζευξη. Στη «*Μαντάμ Μπατερφλάϊ*», το ανδρικό και γυναικείο κορμί βρίσκονται ταυτόχρονα και αρμονικά κάτω από τον ίδιο εγκέφαλο, αλλά που η ηθική αμφιβολία, για την φύση αυτού του υπέροχου τερατουργήματος, τελικά θα το καταστρέψει. Στο «*Γυμνό Γεύμα*», εκεί είναι όπου το σώμα κάνει ότι θέλει. Σε μία ζώνη πέρα από τον υπαρκτό κόσμο, το σώμα είναι ο κυρίαρχος αφέντης. Μεταμορφώνεται όπως θέλει, παίρνει όποια μορφή θέλει, διαλέγει όποιο φύλο θέλει.

Αυτή η συμπεριφορά του ανθρώπινου σώματος είναι που γοητεύει τον Κρόνεμπεργκ και τον στεναχωρεί ιδιαίτερα όταν κάποιο τρίτο πρόσωπο, έξωθεν, που τις περισσότερες φορές συμβολίζει ηθικές αξίες, όπως ο έρωτας ή η επιστημονική περιέργεια, που κατά κάποια βάση αποδέχεται το γεγονός, αλλά που οι αμφιβολίες που του έχει μεταδώσει η κοινωνία που ζει ή η θρησκεία που πιστεύει, δεν τον αφήνει να θαυμάσει ένα γεγονός που καταρρίπτει τις αξίες αυτού του υπαρκτού κόσμου.



Ο Κρόνεμπεργκ οδήγησε τον φανταστικό κινηματογράφο σε επίπεδα ελιτιστικά, σε ιδιαίτερα δύσκολες και περίεργες σφαίρες διανόησης, γι' αυτό και σήμερα στέκεται σχεδόν μόνος του. Μοναχικός, αλλοπρόσαλλος, ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος και ρομαντικός άνθρωπος, έχει την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία, να σκέφτεται διαφορετικά από πολλούς συνανθρώπους του, και ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή όχι μαζί του, είναι από τους ελάχιστους σήμερα κινηματογραφιστές που έχει φτιάξει ένα δικό του σύμπαν, προσωπικό και κάπως κλειστό, εκεί που οι περισσότεροι φτιάχνουν ένα σύμπαν στα γούστα του κοινού, που ούτε καν να σε ενοχλήσουν δεν μπορούν.

Το «Crash» δεν είναι ούτε η καλύτερη, ούτε η χειρότερη ταινία του. Δεν έχει καλές και κακές ταινίες. Ισως έχει φίλμ πιο καλά γυρισμένα και άλλα πιο πρόχειρα, αλλά οι ιδέες που επεξεργάζεται είναι ίδιες, τα θέματα που τον γοητεύουν είναι ίδια, με κάθε καινούρια ταινία πάει σιγά-σιγά, ένα σκαλί παραπάνω. Συνεχίζει τον προσωπικό του δρόμο χωρίς να τον ενδιαφέρει τι γίνεται τριγύρω του. Και γι' άλλη μια φορά το φιλμικό του σοκ, αυτός ο περιέργος τρόμος που σου μεταδίδει, αυτό το σφυροκόπιμα νεύρων και αυτή η φαινομενικά λάθος βαρβαρότητα των ανθρώπινων καταστάσεων είναι και σ' αυτή την ταινία, παρόντα. Ο ερωτισμός του «Crash» δεν είναι για να μεταδώσει στον θεατή στύση, είναι έτσι κινηματογραφημένος που να σε κάνει να μουδιάζεις, αυτό που προσπαθεί να σου μεταδώσει, είναι η παράλογη στύση των ηρώων του, ένας σεξουαλικός οργασμός που πηγάζει από μη συναισθηματισμούς αλλά ταυτίζεται μ' ένα τεχνολογικό προϊόν, που ενώνεται με την ιδέα του θανάτου, ενός τεχνολογικού θανάτου, από ήρωες που είναι ναρκωμένοι και απαθείς και ενώ στην αρχή τα βλέπεις με κάποια σιχαμάρα ή και με κάποια αποστασιοποίηση, μετά αρχίζεις να γελάς νευρικά για το παράλογο των καταστάσεων και στο τέλος μένεις μουδιασμένος συνειδητοποιώντας ίσως ότι αυτό το φίλμ αφορά εσένα, ότι αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν γύρω σου, ότι αυτές οι ακραίες καταστάσεις είναι ίσως συνηθισμένες καταστάσεις, που αν δεν πάρουν ακραία μορφή, μπορεί να περάσουν και απαρατίτηρτες ακόμα. Και αν στο κάτω - κάτω δεν μπορείς να τα πιστέψεις αυτά που διαδραματίζονται ή να ταυτιστείς, τουλάχιστον ας αφήσουμε ανθρώπους σαν τον Μπάλλαρντ και τον Κρόνεμπεργκ να παίζουν λίγο τους προφήτες, εκτός του ότι μας τέλειωσαν οι τελευταίοι - είναι και πιο ενδιαφέροντες. Όσο για την σκηνοθεσία, αυτή είναι ακριβής. Είχα πολύ καιρό να δω τέτοια αφαιρετική σκηνοθεσία, με πλάνα που δεν αλλάζανε χώρους, που ήταν οι ίδιοι, όπου ανθρώπινα σώματα και αυτοκίνητα, όπου ανθρώπινες γραμμές συγχωνεύονταν με τις γραμμές των αυτοκινήτων, σ' ένα τέλειο χορό σεξ και βίας, όπου δεν ήξερες ποιος είναι ο πρωταγωνιστής τελικά του έργου αφού ελάχιστες ήταν οι σκηνές όπου τα ανθρώπινα όντα ή-

ταν μόνα τους. Αυτοκινητόδρομοι, υπόγεια γκαράζ, νοσοκομείο, νεκροταφεία αυτοκινήτων, αυτοί είναι όλοι κι όλοι οι χώροι που κινηματογράφησε ο Κρόνεμπεργκ, μ' ένα τελείως κλινικό ύφος, χωρίς να καθορίζει βέβαια που διαδραματιζόντουσαν όλα αυτά, αφού θα μπορούσαν να γίνουν σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη του πλανήτη. Υπήρχαν σκηνές που ήθελες πραγματικά να γελάσεις, όταν τα ερωτικά ερεθίσματα των ηρώων πήγαζαν από τελείως αρρωστημένες πηγές, αλλά και 'κει ακόμα μάλλον ουρλιαχτό θα σου 'βγαινε, παρά γέλιο. Το χιούμορ της ταινίας, στηκώνει πολύ συζήτηση. Αυτό που άλλαξε λίγο ο Κρόνεμπεργκ στην αισθητική πλευρά, είναι ότι χρησιμοποιήσε πολύ την αισθητική της διαφήμισης, κάτι που δεν έχει κάνει στα προηγούμενα φίλμ του, γιατί δεν χρειαζότανε, αλλά που εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και για να κλείσω, θέλω να τελειώσω με την τελευταία σκηνή:

Είναι στην κυριολεξία αυτό που λέμε, ο έρωτάς μας έγινε συντρίμμια. Αυτή τη φορά ας κάνουμε έρωτα. Την επόμενη φορά ας κάνουμε έρωτα με λίγη δόση θανάτου - θαυμαστός καινούριος κόσμος.

*Πάνος Λ.*

## ANTONIONI

Με τις ταινίες του Αντονιόνι, έχω μια σχέση αγάπης - μίσους. Πολλοί σκηνοθέτες έχουν εικονογραφήσει τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου, τη ζόμπι - συμπεριφορά τους, έννοιες που φαντάζουν πια φτωχές και βαρετές από τις τόσες ταινίες που έχω δει, αλλά με τον Ιταλό σκηνοθέτη νιώθω πάντα ότι βλέπω την πηγή τους και την αληθινή τους διάσταση. Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει, αλλά κυρίως είναι ο σεβασμός που τον διακατέχει και στους ήρωές του αλλά και προς τους θεατές του. Δε σε βιάζει συναισθηματικά, δεν είναι ανήθικος, δε σε κάνει κουρέλι. Το μόνο που θέλει είναι να βλέπεις τη χαλαρή ροή των ταινιών του και να σ' αφήνει ελεύθερο στις κρίσεις σου και στις σκέψεις σου. Είναι ένας ευγενικός σκηνοθέτης, που έχει πει τα πιο σκληρά πράγματα. Σε σφάζει με το γάντι.

*Π.Λ.*



## **DEAD MAN**

Δε ξέρω αν το "Dead Man" είναι σπουδαία ταινία. Δε μ' απασχολεί, όπως δε μ' απασχολούσε αν ο Τζάρμους είναι ένας καλός σκηνοθέτης ή απλά ένας στυλίστας. Τις αγαπώ τις ταινίες του. Με όλη τη σημασία της λέξης «αγαπώ». Τις νιώθω, ίσως επειδή ο κόσμος του, ταιριάζει πολύ με τον κόσμο μου. Ποτέ δεν έχω ταυτίσθει τόσο με κινηματογραφικούς ήρωες, να νιώθω κάθε κίνησή τους, κάθε σκέψη τους. Λατρεύω αυτό το αποβλακωμένο ύφος των ηρώων του, το cool υφάκι τους, που κρύβει μια έντονη νευρικότητα για κάτι που δεν μπορούν να το προδιορίσουν, την ανοργανωσία τους, τις προτάσεις που δε μπορούν να ολοκληρώσουν, όχι γιατί είναι χαζοί, αλλά γιατί βαριούνται να μιλάνε, τις άσχετες ατάκες, τη μαγκιά που επιδεικνύουν, αλλά κατά βάθος μπορεί να τους κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, το ότι δε μπορούν να μιλήσουν ερωτικά ή να φερθούν ερωτικά σε μια γυναίκα, το ότι λατρεύουν μικροπράγματα μέχρις εσχάτων: παπούτσια, δίσκους 45 στροφών, τσιγάρα, κασετοφωνάκια, αλλά κυρίως λατρεύω την τεμπελιά τους. Μια τεμπελιά που τους κάνει να θεωρούν ότι όλες οι πόλεις

είναι ίδιες, όλοι οι δρόμοι πάνε στο ίδιο σημείο, όλα τα σπίτια είναι απλά κουτιά. Σ'ένα πράγμα πιστεύουν: στη φιλία και ότι ποτέ δε θέλουν να είναι μόνοι. Πόσο θα ήθελα να παίξω σε ταινία του Τζάρμους! Είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που λατρεύω, που δε φαντασιώνομαι ότι είμαι εγώ πίσω από την κάμερα, αλλά ότι με σκηνοθετεί ο ίδιος.

Δε γνωρίζω αν το "Dead Man" είναι σπουδαία ταινία. Σίγουρα, όμως, είναι όμορφη ταινία. Με την πιο όμορφη υπόθεση: Πώς γίνεται να πεθαίνεις όσο πιο ευτυχισμένος γίνεται; Μα, με το να βιώσεις τον ίδιο σου το θάνατο ως μια εμπειρία, ως ένα ταξίδι στο άγνωστο. Με την πιο όμορφη φωτογραφία. Είναι από τις λίγες ταινίες που έχω δει όπου η φωτογραφία (Robby Miller) δεν συμβαδίζει με την ταινία, κάπου δηλαδή λειτουργεί ως ξεχωριστή οντότητα. Πολλοί θα πουν ότι αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά εγώ το βρήκα ιδιαίτερο γοητευτικό. Με τις πιο όμορφες ερμηνείες: Ξέρετε ερμηνείες, που δεν είναι για Όσκαρ, ούτε έχουν θεατρικούς μονόλογους. Ζήτημα είναι αν λένε μια φράση, που να μην είναι γελοία. Και τέλος με την πιο όμορφη μουσική: Που σε αντίθεση με τη φωτογραφία, οι ηλεκτρικές νότες του Νιλ Γιάνγκ, είναι χαραγμένες πάνω στο σελλυλόιντ. Μελαδικά αντί - μελαδικό, όπως κινηματογραφικά αντί - κινηματογραφικό είναι το φιλμ. Το μόνο ξεχωριστό στοιχείο της ταινίας, από τις προηγούμενες του Τζάρμους είναι ότι είναι επηρεασμένο από το σινεμά του Κουροσάβα και του Μίζογκούτσι, δηλαδή με μια έντονη μυστικιστική εξ' Ανατολών διάθεση, που πήγε ο αθεόφιθος και την τοποθέτησε στην Άγρια Δύση. Αυτό κι αν είναι εκκεντρικό αστείο. Πάντως η ταινία δεν προσφέρεται για κριτικούς, για σχολαστικούς σινεφίλ και διανοούμενάκιδες και κυρίως για το σύγχρονο κοινό, που ψάχνει γρήγορες και εξυπνακίστικες ταινίες. Είναι αργή του κερατά, δε λέει τίποτα, δε δείχνει τίποτα, δε σχολιάζει τίποτα, δε βγάζει συμπεράσματα, έχει μια γαμημένη αταραξία, εκνευριστική μουσική (αντί - Μπρέγκοβιτς) και ερμηνείες για γέλια. Το μόνο που θέλει σαν ταινία, είναι απλώς να βρει ορισμένους τύπους που δε ξέχασαν τι θα πει όνειρο, που δε ξέχασαν τι θα πει χιούμορ, που δε ξέχασαν να ψυχεδελίζονται, που δε ξέχασαν πάνω απ' όλα σ' οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους να κάνουν ένα ταξιδάκι, έστω και νεκροί.

## Ο ΉΧΟΣ ΣΤΑ 24 ΚΛΡΕ

### *I SHOT ANDY WARHOL*

Τα περισσότερα soundtrack που απευθύνονται στους νέους αποτελούνται κυρίως από συλλογές τραγουδιών. Εδώ έχουμε να εξετάσουμε μια τέτοια περίπτωση, μόνο που τα τραγούδια συμβαδίζουν αρμονικά με το κλίμα της ταινίας. Τα περισσότερα ανήκουν στην δεκαετία του '60 ή του '70, όπως τα τραγούδια των Love, των MC 5, των Lovin' Spoonful, αλλά και πιο καινούργια, των REM και των Pavement. Ο John Cale έχει γράψει το βασικό θέμα της ταινίας, ενώ ορισμένα τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο δεν ακούγονται κατά τη διάρκεια της ταινίας αλλά έχουν επηρεαστεί από αυτή. Συνήθως αυτό είναι μια δικαιολογία για κάποια τραγούδια να περιλαμβάνονται στα soundtrack για να γίνει ο δίσκος πιο εμπορικός. Θυμηθείτε την περίπτωση των δύο soundtrack του «Μίσουν». Πάντως είναι μια καλή αγορά που απευθύνεται στους φίλους της rock μουσικής.

### *LAST MAN STANDING*

Εδώ έχουμε τη συνέχεια μιας χρόνιας συνεργασίας μεταξύ ενός σκηνοθέτη (Walter Hill) και ενός συνθέτη (Ry Cooder). Συνεργάζονται για περίπου 15 χρόνια και είναι φυσικό όταν βλέπεις την ταινία, η μουσική να είναι αρμονικά δεμένη μαζί της. Σα σύνθετης είναι μια αλλαγή στο γνωστό στυλ του Cooder, δίνοντας έμφαση στα ορχηστικά μέρη με όργανα, όπως φλάουτο από μπαμπού ή πολλά κρουιστά και λιγότερο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές του, στις κιθάρες. Για τους φίλους των ταινιών του Hill και της μουσικής του Cooder είναι μια ευκαιρία για να τους απολαύσουν μια ακόμα φορά.

### *O.S.T. CRUMB*

Όταν άκουσα για πρώτη φορά αυτό το soundtrack, μου προκάλεσε ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς θα μπορούσε η μουσική πανδαισία του δίσκου να μεταφέρθει αρμονικά και στην οθόνη. Η απορία μου λύθηκε όταν είδα την ταινία πριν λίγο καιρό. Οι ιστορίες του Crumb δοσμένες από τον Terry Zwigoff μαζί με τη συγκεκριμένη



μουσική, είναι ένα θέαμα μοναδικό. Δείτε την ταινία και μετά αγοράστε το soundtrack. Τίποτε άλλο.

### O.S.T. *BLOOD FOR DRACULA-FLESH FOR FRANKENSTEIN*

Μουσική για δυο ταινίες του Antony M. Dawson, σε ιδέες του Paul Morrissey και παραγωγή Andy Warhol με μουσική του Claudio Gizzi. Ο δίσκος είναι συλλεκτικό απόκτημα για τους φίλους του φανταστικού και για τους οπαδούς του Andy Warhol. Η μουσική επιτρέασμένη από το κλίμα της ταινίας, είναι συνήθης για ταινία τρόμου αλλά το soundtrack έχει ενδιαφέρον για ιστορικούς λόγους. Όσοι λοιπόν το ανακαλύψετε, είναι μια καλή αγορά για τη συλλογή σας.

Nikos T.





## 4,444 45 ΣΤΡΟΦΕΣ

Όταν οι ιδεολογίες έχουν πεθάνει, όταν ο ατομικισμός έγινε κυρί-  
αρχη αντίληψη, όταν τα πάντα έχουν γίνει συμβατά, ε, τότε δίσκοι  
σαν των Zounds, λειτουργούν ως βάλσαμο. Το «Curse of Zounds»  
δεν είναι ένα υπέροχο μουσειακό είδος, όπως γράφωνται τα περισσό-  
τερα μουσικά περιοδικά. Αυτά τα τραγούδια τα έχουμε περισσότε-  
ρη ανάγκη σήμερα, παρά τότε που γραφτήκανε. Λε χρειάζεται να  
είσαι παρελθοντολάγνος με το πανκ, ούτε να είσαι αναρχικός, για  
να τ' αγαπήσεις. Αρκεί να έχεις μέσα σου ακόμα, την ουτοπία για  
έναν καλύτερο κόσμο. Και να πω κάτι πιο προσωπικό: Βαρέθηκα  
πια να ακούω τον προσωπικό πόνο του καθένα και νιώθω όμορφα  
όταν ακούω δίσκους που έχουν μια πιο κοινωνική αντίληψη, μια  
καθαρή πολιτική σκέψη, όπως είχαν κάποτε τα τραγούδια. Κάποτε  
είχα διαβάσει τη δήλωση: «ότι όταν το ροκ γέμισε διανοούμενους  
και πονεμένες ψυχές, χάλασε η συνταγή, έχασε τη λαϊκότητά του  
και αυτή την έστω ψευτική εφηβική επαναστατικότητα». Την είχα  
χλευάσει αυτή τη δήλωση, διότι παλιά πίστευα ότι και διανοούμε-  
νος είμαι (αν μπορείς να το πεις αυτό, επειδή διάβασα μερικά βι-  
βλία παραπάνω) και πονεμένη ψυχή είμαι. Σήμερα το κοιτάζω από  
διαφορετικό πρίσμα και συμπεραίνω ότι πιο πονεμένες ψυχέρες  
είναι αυτές, που θέλουν να δουν τον κόσμο, να συναντηθούν μ'  
αυτόν, να δουν το φως και όχι τις σκιές σε ανήλιαγα δωμάτια.

Τώρα τελευταία ακούω συνέχεια δίσκους των Saints. Και μου έρ-  
χεται μια αμυδρή απορία, τί είναι αυτό που κάνει μερικά συγκρο-  
τήματα να μην μπορείς να τα ξεχάσεις; Τί είναι αυτό όπου η απλό-  
τητα του γκρουπ αυτού, στους στίχους, στη μουσική, σε τραγούδια  
γενικότερα που νομίζεις ότι γράφτηκαν βιαστικά, συναντά χωρίς  
να το βιάζει το μεγαλείο. Πάντα είχα την εντύπωση όποτε το πανκ  
γινόταν εκκεντρικό και προσωπικό, χωρίς όμως ποτέ, και το ση-  
μειώνω, να χάνει και τη λαϊκή του απήχηση είναι κάτι παραπάνω  
από όμορφο. Μαζί με τους Saints, μου έρχονται στο νου και οι  
Birthday Party, οι Gun Club και οι Husker Du. Πέρα από τα τόσα  
θεωρητικά κείμενα που έχω συναντήσει γι' αυτούς, του στυλ ότι το  
πανκ συναντάει τη σόουλ, το πανκ συναντάει την avant-garde, το  
πανκ συναντάει το μπλουζ, το πανκ συναντάει το χαρντ ροκ, αντί-



στοιχα υπάρχει κάτι εκνευριστικό σ' αυτά τα γκρουπ, ότι όποτε τα πρωτοακούσεις, αποκλείεται να τα ξεχάσεις, είτε σ' αρέσουν είτε όχι. Σήμερα μπορεί να είναι ξεχασμένα, αφού τα έχουν αποβάλει από παντού, από το ραδιόφωνο, από τα rock club, τα στερούν από ένα νεαρό ακροατήριο, που σίγουρα αν τ' άκουγε θα πετούσε πολλούς δίσκους εμπορικού και γλυκανάλατου θορύβου. Τον θόρυβο πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος μελωδός για να τον χρησιμοποιήσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα γκρουπ που προανέφερα, έχουν μερικές πολύ μεγάλες μορφές όπου και σήμερα δημιουργούν σε διαφορετικούς δρόμους και φυσικά μεγαλουργούν.

Όταν σε μικρό χρονικό διάστημα σου έρχονται οι Yo La Tengo και ο Bevis Front, σε μια περίοδο ξηρασίας και μαλακίας, ε! παίρνεις τα πάνω σου, ρε πούστη μου, νιώθεις ότι αυτή η κωλομουσική έχει ακόμα λόγο ύπαρξης.

## ΣΡΕΞ ΔΙΛΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ . . .

Φέτος το Σεπτέμβριο θα έρθουνε οι Rolling Stones. Προσοχή κύριοι διοργανωτές, μη ξεφύγετε απ' τα συνηθισμένα και χάστετε κανένα εισιτήριο, λιγούρια! Δεν είμαι διατεθειμένος να γεράσω μαζί σας.





## ΜΙΚΡΟ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

«Αυτός που το πρόσωπό του δεν αναδίδει φως,  
ποτέ δεν θα γίνει αστέρι».

W. Blake.

Τα κείμενα που προηγήθηκαν (είτε προσανατολισμένα στο σινεμά, είτε στη μουσική, είτε στη φωτογραφία, είτε τα ανεξάρτητα δηγήματα) αποδεικνύουν, σ' όσους πίστεψαν ό,τι «θα μεγαλώναμε», «θα ωριμάζαμε», ακριβώς το αντίθετο. Και ευτυχώς! Θέε μου, πολὺ δύσκολο να κρύβεσαι και σχεδόν ακατόρθωτο να μιλάς, χωρίς να χάνεις την ουσία. Δε θα πρέπει να σκοτώνεται ποτέ η νέότητα, για χάρη της ουσίας. Αν ακούσουμε τους ψιθύρους των πραγμάτων, μέσα στη σιωπή της νύχτας, τότε θα καταλάβουμε ότι μια προσευχή ή ένα όνειρο, είναι πολυτιμότερα απ' όλα αυτά που μας προσπερνούν τις ώρες της ημέρας. Κάθε ξημέρωμα πεθαίνουμε και γεννιόμαστε μέσα από τις αδυναμίες ή τα πάθη μας, όπως όταν ανακαλύπτουμε παλιές ξεθωριασμένες φωτογραφίες. Χρόνος, είναι να φτιάχνεις κάθε στιγμή ένα κόσμο διαφορετικό και τα λόγια σου να μπορούν να συνθέτουν μια μουσική παράξενη. Δεν κυνηγάμε την τελειότητα και σαφώς δε μας ακουμπά μια εφήμερη παρουσία. Ας μην ξεχνάμε ότι όνειρο, είναι και το να κοιτάς τη δύση του ηλίου και θαύμα μπορεί να είναι και το να ξεκινάς την ημέρα σου, βλέποντας την πόλη να ξυπνάει και 'συ να τη φιλάς, μέσα από το τζάμι του δωματίου σου.

Τέλος, ευχαριστούμε εξαιρετικά για τη ψυχική στήριξη τον Γιάννη Γορανίτη, τον Γιώργο Μάρκου, τον Χρήστο Καρρά, τους Δήμητρα Π. - Σταύρο Π, πολλούς γνωστούς που μας εμφύγωσαν και το Fractal. Ζητούμε συγνώμη που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, λόγω ατυχών συγκυριών, του υπεύθυνου επικοινωνίας. Υποσχόμαστε να πραγματοποιηθεί στο μέλλον και υπενθυμίζουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία, ιδέα, πρόταση, παρατήρηση.

## Διαγωγή Μηδέν φεβρουάριος 98

**Εκδοτική ομάδα:** Βαγγέλης, Γιώργος, Ιουλία, Πάνος, Σοφία.

Art Director: Anuitonc X.

**ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:** Αγγελική Φ, Αφροδίτη Α, Αφροδίτη Ψ, Γώργος Σ, Κώστας, Λάμπρος Σ, Νίκος Τ και Χρήστος Κ. (σκίτσα).

**Εξώφυλλο: Γιώργος Β και Ιωνία Λ (Επιμέλεια-επεξεργασία εικόνων)**

**Οπισθόφυλλο:** Ιωνία Λ (επιψέλεια, φωτογραφία, επεξεργασία εικόνας)

**Διεύθυνση επικοινωνίας:** Γιώργος Ψούχλος, Μακρυνίτσας 9, Τ.Κ. 115 22 Αμπελόκηποι,

Αθήνα και Πάνος Ιωνία Λαδογιάννη, Αρμοδίου 9-11, Αγ. Δημήτριος 173 43, Αθήνα.



ΔPX.400