

Η Ανταρκτική στους πιγκουίνους

αυτές έχουν αυξηθεί κατά πολύ.

Η Ανταρκτική, η άγνωστη έκτη ήπειρος, είναι μια παγωμένη έρημος 13.000.000 km², νότια του 60ου παραλήρου. Μια έρημος οπου διαρέεται από ανέμους των 300 km/h με ιδιαίτερη ενέργεια ή οισυρέμα, με οροσερές όπου το χώρι μετοκινούμενο από τον άνεμο δεν καθεται, από βράχους, τους πυνατάκς που είναι σαν νησιά πάνω στην ασημένη θάλασσα. Σ' αυτό το εκθρικό περιβάλλον η ζωή είναι σπάνια. Σ' αυτό το εκθρικό περιβάλλον η ζωή είναι σπάνια. Σ' αυτό το εκθρικό περιβάλλον η ζωή είναι σπάνια. Σ' αυτό το εκθρικό περιβάλλον η ζωή είναι σπάνια.

Ηδη η εκμετάλλευση που γίνεται μέχρι τώρα έχει αρχίσει να είναι καταστροφική. Π.χ. με το φάρεμα των Krill (μικρό θάλασσιο είδος σαν γαρίδα που αποτελεί το βασικό τροφής των περισσότερων ειδών της Ανταρκτικής) από Ρώσικα, Ιαπωνέζικα, Πολωνικά, Αμερικανικά καράβια οπου η υπερεκμετάλλευση έχει σημειώσει επιπτώσεις στις φώκιες, τα ψάρια, τα πουλιά και τις φάλαινες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα φαλανθηθρικά που αναπαράγονται και κλωστών στην προνομιακές ζώνες στα όρια του εδάφους, από τους παγωμένους βράχους που επικλέουν και από τη θάλασσα.

Διεθνής συμφωνία

Το 1959 υπογράφεται η συμφωνία για την Ανταρκτική που έκανε το Χώρο αυτό ένα επιπλέον νικό εργαστήρι. Γίνονται μελέτες για τα πουλιά, τα περιγυμοπόδα και τις υπέροχες ανιστάσεις και ικανότητες που αναπτύσσονται. Ακούμι έρευνες σχετικές με τη μετεωρολογία, τους πάνους από αποκλινούσατα παραδίπτη πληροφορίες στον ελεύχο της μεταρρύθμισης του κλιματού, και τις παραγενέσες και χημικές μολύνσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το DDT που βρέθηκε στα αυγά των πουλιών και στο χιονί της Ανταρκτικής, που δείχνει ακριβώς τη χρησιμότητα αυτών των έρευνών στη συνέπεια της ανθρωποτητού

που παρακολούθησε της οικολογικής κρίσης και της αλληλεπίδρασης των διαφόρων φαινομένων. Η συνθήκη που υπογράφηκε τότε, αποστρατιωτικοποιεί την Ανταρκτική, που σημαίνει όχι ότι οι στρατιωτικοί λειπουν, αλλά ότι είναι διπλοί. Επίσης με τη συνθήκη κηρύσσεται αποπρηγκοποποιηθεί ζώνη.

Εν τούτοις, η Ανταρκτική δεν ξεφύγει εντελώς από τους διεθνείς κανόνες που θα υπορρουσαν θεωρητικά να επιβάλλουν την αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων. Η επιμελητεία της απομικής ενέργειας (C.E.A.) έχει ήδη προγειωθεί στην επιστημονική επιρροή της συνθήκης, να χρησιμοποιήσουν οι απλές από πάνω της Ανταρκτικής για την αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων, πρόσοπο που ευτυχώς δεν έχει γίνει αποδεκτή μέχρι σήμερα.

Την αρχική συμφωνία έχουν υπογράψει 12 χώρες - Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότια Αφρική, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Σοβ. Ένωση- αλλά μέρι σήμερα



Η καρπάνια

Το 1989 η συνθήκη για την Ανταρκτική θα ξανασυγχρηθεί και είστε θα συμφωνηθεί η παράταση και επέκταση της είτε θα απορριφθεί η αρχική ή καλύτερα συνεχιστεί η εκμετάλλευση της Ανταρκτικής κανένα περιόδο πα.

Διάφορες διεθνες οικολογικές οργανώσεις, με πρώτη και εδώ την Greenpeace, έχουν ξεκινήσει καμπάνια για τη σωτηρία της Ανταρκτικής ενημερώνοντας την κοινή γνώμη. Ήδη στη Γαλλία έχουν κυκλοφορήσει 50.000 οχτικές κάρτες, γίνονται διάφορες άλλες ενέργειες, μια από τις οποίες είναι ένα κείμενο διακριτής που κυκλοφορεί για τη συγκέντρωση υπογραφών σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Το κείμενο αυτό, που διαβάσεται στο τέλος της σελίδας, μπορεί να το βρείτε στις οικολογικές οιδιότητες που υπάρχουν στις διάφορες πόλεις ή ακόμη μπορεί να ας το απεικουσεί κι ερεις, ιδιαίτερα προκειται για αυλανή υπογραφών.

Οικοποστική ερημητερία



Η διακήρυξη της Ανταρκτικής

1. Οι θέσεις αυτής της διακήρυξης θα εφαρμόζονται νότια από τον 60ο παραλήρη περιλαμβάνοντας όλους πους ακενούς και της πεπέρους.

2. Η Ανταρκτική θα χρησιμοποιείται μόνο για εργαλικής ακοπούς. Όλα τα στρατιωτικής φύσης μέρη οπως η ίδια στη στρατιωτικών βάσεων, η πραγματοποίηση αποπλιστικών ασκήσεων, οι δοκιμές και η αποθήκευση οποιουδήποτε είδους όπλων θ' απαγορεύεται.

3. Εκευθερία της επιπλονικής έρευνας και συνεργασία στην Ανταρκτική, όπως φαρμακοποτηκή κατά τη δάρκεια του «φειδωνούς χρόνου».

4. Αποκρεύται η λεπτουργία οποαδήποτε μονάδας πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικές δοκιμές ή η διάθεση εκεί ραδιενέργειας προκειται για αυλανή υπογραφών απόλητων.

5. Όλες οι ανθρώπινες ενέργειες στην Ανταρκτική, β' Καμία ενέργεια να μην βλαπτεί το βιότοπο κανενα πουλιού και θηλαστικού που ζει στην Ανταρκτική. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων εναπόκειται στη δικαιοδοσία του «φραγετού προστασίας Περιβάλλοντος της Ανταρκτικής».

6. Εξερευνητική εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων δεν επιτρέπεται.

7. Κάθε επεισόδιο στους θαλάσσους πάροις που μπορεί να γίνεται μόνο σταν υπάρχει ζεκάθηρη τεκμηρίωση ότι το επιπέδο των αλευμάτων δεν έχει καμία μακροχρόνια επίπτωση στη βιωσιμότητα του πηθυμαρού όπων των εδών της Ανταρκτικής.

8. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

9. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

10. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

11. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

12. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

13. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

14. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

15. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

16. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

17. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

18. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

19. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

20. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

21. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

22. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

23. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

24. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

25. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

26. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

27. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

28. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

29. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

30. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

31. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

32. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

33. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

34. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

35. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

36. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση.

37. Επιπλέον στην Ανταρκτική δεν έχει ουδέποτε ανθρώπινη κατοίκηση

ΟΙΚΟΠΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Περιοδικό για την πρώθηση της Οικολογίας, της αυτοδιαχείρισης και των εναλλακτικών λύσεων

Τεύχος 19 ΓΕΝΑΡΗΣ-ΦΛΕΒΑΡΗΣ 1986



ΑΛΟΥΜΙΝΑ: Η οικονομία εκδικείται

Αναβάλλεται προς το παρόν η εγκατάσταση της πολυδιαφημισμένης μονάδας αλουμίνιας στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Τα προβλήματα που προέκυψαν στη μελλοντική απορρόφηση ενός μέρους της παραγωγής από τη Βουλγαρία και το τρόπος πληρωμής, πάγωσαν για λίγους μήνες την επένδυση. Είναι ίσως οξύμωρο, αλλά πάντως αληθινό πώς το τι τελικά θα γίνει ή δεν θα γίνει εδώ, εξαρτάται από το αν η γειτονική μας χώρα διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια για παραγωγή αλουμινίου από την αλουμίνια που θα αγοράζει και αν θα έχει επαρκή αποθέματα συναλλάγματος για να μας πληρώνει. Και απ' ότι φαίνεται δεν διαθέτει και τα δύο.

Τα κριτήρια εξακολουθούν να μην είναι το τι μας συμφέρει σαν χώρα, ούτε το πώς συνδέεται η υπό δημιουργία βιομηχανία με τη δομή της εθνικής οικονομίας αφενός και της τοπικής οικονομίας στη Φωκίδα αφετέρου. Οι παράμετροι που έθεσαν οι οικολογικές οργανώσεις, οι σύλλογοι περιβαλλοντούς αλλά και η επιτροπή κατοίκων του χωριού δεν ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη: Η υποβάθμιση και η μεταφορά μιας ιστορικής κοινότητας, η καταστροφή των αρχαιοτήτων επιτόπου, η βάναυση προσβολή του ευρύτερου Δελφικού τοπίου, οι επιδράσεις στο αγροτικό εισόδημα (ελαιώνας Άρμφισσας) και στο τουριστικό ρεύμα που είναι ακραίο στην περιοχή δεν συνιστούν ζητήματα σάξια προς συζήτηση.

'Ισως γι' αυτό η Υπουργός Πολιτισμού που ζητάει να μας επιστραφούν τα Ελγίνεια, δεν ασχολήθηκε σοβαρά με την υποβάθμιση του Δελφικού τοπίου και το αυθαίρετο διάταγμα του Σεπτεμβρίου που περιορίζει τα όρια των προστατευόμενων χώρων, έτσι ώστε ο τόπος του εργοστάσιου να είναι μόλις, αλλά πάντοις έξω από το «Δελφικό τοπίο».

Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τη ρύπανση της Βαριάς αυτής μονάδας: Αφού το φουγάρι θα ληφθεί πρόνοια να μην φαίνεται από τους Δελφούς... δεν θα ρυπαίνει, ούτε θα επιδρά αρνητικά στην υγεία των κατοίκων, τις καλλιέργειες, την κτηνοτροφία, κ.λπ. 'Ισως γι' αυτό η «Ελληνική Αλουμίνια Α.Ε.» (Θυγατρική της ΕΤΒΑ) δεν έχει μπει στον κόπο μέχρι στιγμής να εκπονήσει περιβαλλοντική μελέτη και να ορίσει τι είδους συστήματα αντιρρύπανσης θα εγκαταστήσει.

Κι εδώ αρκέστηκε να δηλώσει σιβυλλικά: «Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η εγκατάσταση μιας βιομηχανικής μονάδας και μάλιστα του μεγέθους ενός εργοστασίου αλουμίνιας (600.000 τόνων ετησίως) θα αλλάξει τόσο το κοινωνικο-οικονομικό δύσος και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής» και «Η όχληση που προκαλεί είναι ανάλογη αυτής που προκαλείται από τις συνηθισμένες βιομηχανικές δραστηριότη-

Είναι αλήθεια ότι και με τα κριτήρια του ίδιου του πενταετού προγράμματος (1983-87) οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης η επένδυση δεν στέκει:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ...

Η επένδυση είναι της τάξης των 600 εκατ. δολ. και γίνεται ως γνωστό με Ελληνο-Σοβιετική



τες μεγάλης κλίμακος».

Βέβαιως υπάρχει και η πιθανότητα να κάνουμε λάθος: Η περιβαλλοντική μελέτη έχει γίνει, αλλά δεν δημοσιοποιείται για ευνόηση λόγους.

Το ζητήμα όμως για μας δεν είναι απλώς και μόνο οι «περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Η κριτική μας έχει να κάνει και με την οικονομική πλευρά του ζητήματος.

συνεργασία. Η ΕΣΣΔ θα διαθέσει το μηχανολογικό εξοπλισμό με 12ετή πιστωση, ενώ δεσμεύεται να απορροφά το 2/3 της παραγωγής για μια 10ετία. Η τιμή πώλησης καθορίζεται με βάση της τιμής της διεθνούς αγοράς (οι οποίες ελέγχονται ολιγοπωλιακά από έξι εταιρίες) και όχι το κόστος παραγωγής: Ο χρόνος απόσβεσης της μονάδας είναι έτοις άγνωστος (ίσως 15 χρόνια) και πάντως πολύ μεγαλύτερος της δεκαετίας. Αν λάβουμε

υπόψη, ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα για την απορρόφηση του 1/3 της παραγωγής από τη Βουλγαρία, στο μέλλον αναμένεται είτε να ψάχνουμε αγοραστές, είτε να ξεπουλάμε -και μάλιστα σε επεξεργασμένο- τον Ελληνικό βωξίτη.

Από την άλλη πλευρά, παρά την «προσφορά» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να μας δανείσει, η εξέύρεση του ποσού για την επένδυση σε συνάλλαγμα βαρύνει αποκλειστικά την Ελληνική πλευρά σε περίοδο, που η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν το επιτρέπει.

Σε σχέση με την εγκατάσταση εργοστασίου επεξεργασίας βωξίτη στο Ν. Φωκίδας καταρχή υπάρχει μια συμπληρωματικότητα προς την τοπική οικονομία. Μεγάλος αριθμός εργάζομενων απασχολείται στα μεταλλεία βωξίτη Παρνασσού, ο οποίος εξάγεται σήμερα ανεπέργαστος. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια μονάδα άσχετη με τους φυσικούς πόρους της περιοχής, όπως π.χ. συμβαίνει με το διαλυτήριο πλοίων στην Κεραμωτή Καβάλας. ΟΜΩΣ ο αξιοποίηση ενός φυσικού πόρου (βωξίτη) δεν μπορεί να επιτραπεί να καταστρέψει ολούς τους υπόλοιπους φυσικούς πόρους και τον ίδιο μέσα σε λίγα χρόνια: Με τους ρυθμούς εξόρυξης που προβλέπεται να ενταθούν, θα εξαντληθούν τα οικονομικά εκμεταλλεύσιμα Ελληνικά κοιτάσματα βωξίτη σε 22 χρόνια.

Αφήνοντας κατά μέρος το τι θα σημάνει αυτό για τον Παρνασσό, τον οποίο ήδη οι ιδιωτικές εξορυκτικές εταιρίες έχουν μετατρέψει επιφανειακά και υπόγεια σε κρανιού τόπο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μονάδα αλουμίνιας θα έχουν μειώσει τότε τα εισοδήματα από τη γεωργοκτηνοτροφία και τουρισμό. (Δεν αναφέρομετα παθόλον στο τι θα συμβεί αν η μονάδα επεκταθεί για παραγωγή αλουμινίου, όπως έχει ήδη δηλωθεί). Ενώ λοιπόν αυτοί οι τομείς θα υποχωρούν, άρα θα μειώνονται οι θέσεις εργασίας σ' αυτούς, σε όφελος μιας μονόπλευρης μονοβιομηχανικής και εξορυκτικής «ανάπτυξης», μπορεί κανείς να υπολογίσει πόσοι άνεργοι θα δημιουργηθούν όταν κι αυτή η «ανάπτυξη» υποχωρήσει; (Αν βέβαια η διεθνής οικονομική συγκυρία, από την οποία εξαρτάται πάλια τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης, δεν καθορίσει εξαρχής αρνητικά αυτή την «ανάπτυξη»).

συνέχεια στη σελ. 15

Περιεχόμενα

■ Αλουμίνια, η οικονομία εκδικείται	Σελ.
■ 1984+2: Οι Έλληνες αποκριπτογραφούνται	1
■ Οικολογικός Καζαμίας	1
■ Σκουπίδια: Ποιά σκουπίδια!	2
■ «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι» συνέντευξη με τον Rudolf Bahro	3
■ Οι Πράσινοι για τα Γερμανικά συνδικάτα	4, 5
■ «Ψυχασθενείς» και διπλώματα	5
■ Αμιαντος; Όχι ευχαριστώ!	6
■ Ο λογαριασμός της ΔΕΗ, όπλο κατά της ρύπανσης	6
■ Για τις ήπιες μορφές ενέργειας	7
■ Συνάντηση βιοκαλλιεργητών	7
■ Αφιέρωμα στη βία από την Οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης, σελίδες 8-9-10-11	8
— Βία πολιτική και βία κοινωνική	
— Η βία δεν είναι μονόδορος	
— Εναλλακτικές μορφές δράσεις	
— Βία και αναρχισμός	
— Ένα παράδειγμα δυναμικής μη βίαιης δράσης	
■ Ράμπο... και τα μυαλά στα κάγκελα	12
■ Η συμφωνία του Νέου Κόσμου	12
■ Με τη δική μας ταυτότητα (για το γυναικείο χώρο)	13
■ ... πρέπει να μάθουμε να σκοτώνουμε	14
■ Βιβλιοπαρούσιαση	14
■ Διάλογος με τους αναγνώστες	15
■ Η Ανταρκτική ανήκει στους πιγκουΐνους	16

1984+2: Οι Έλληνες αποκριπτογραφούνται

Ο λόγος για το σχέδιο νόμου που αφορά τις «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθηέρωση νέου τύπου ταυτότητας κι άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, έχει γίνει καταρχή αποδεκτό και θ' ακολουθήσει σύντομα και η ψήφισή του κατ' αρθρο.

Το σημαντικότερο στοιχείο, του νέου αυτού νομοσχέδιου, είναι τα 7 πρώτα άρθρα του, τα σχετικά με την έκδοση νέων ταυτοτήτων και η καθιέρωση του 13ψηφου Ενιαίου Κώδικα Αριθμού Μητρώου (EKAM).

Με πρόσχημα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών από το κράτος και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ώστε η παροχή υπηρεσιών ν' ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, ο αριθμός αυτός θα συγκεντρώνει όλες της πληροφορίες που μας αφορούν, από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας.

Πληροφορίες που τώρα διασκορπισμένες στα καταγγεια διαφόρων μυστικών και φανέρων υπηρεσιών, είναι χωρίς καμιά σημασία, αποκούντων τώρα την πρέπουσα χρησιμότητ

Προς αναγνώστες

Και όμως δεν απογοητευτήκαμε!!! Παρά τα απαισιόδοξα των «Συντακτικών» του περασμένου τεύχους, οι διεργασίες για μια νέα, ανανεωμένη Οικολογική Εφημερίδα συνεχίστηκαν και θα αποδώσουν καρπούς στο τεύχος Μαρτίου.

Υποσχόμαστε, για το μέλλον, μια Οικολογική Εφημερίδα που θα ξεπεράσει τις αδυναμίες του παρελθόντος, που θα βρίσκεται περισσότερο «μέσα στα πράγματα», που θα είναι πιο ευαίσθητη στα σκιρτήματα της κοινωνίας. Μια Οικολογική Εφημερίδα με περισσότερα θέματα, πιο ευκολοδιάβαστα κείμενα, ευρήματα και έρευνες σε βάθος. Με σταθερές στήλες για την οικονομία και την πολιτική μέσα από το οικολογικό πρίσμα, για το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα και διεθνώς, για τη ρύπανση και την ποιότητα ζωής, για την κατανάλωση και την τεχνολογία, για τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια, τα νέα κοινωνικά κινήματα, τις εξελίξεις στο χώρο της θεωρίας, τα πολιτιστικά γεγονότα που μας ενδιαφέρουν, και ακόμα ειδικά αφιερώματα σε θέματα «καυτά». Με περισσότερες φωτογραφίες και σκίτσα, σωστότερη δομή της υλης.

Μια νέα, διευρυμένη συντακτική ομάδα προετοιμάζει ήδη το τεύχος Μαρτίου. Και έχετε τα μάτια σας ανοιχτά!!! Τίποτα δεν αποκλείει να μας ξαναδείτε και τον Απρίλιο.

Οικονομικός απολογισμός τεύχους 17

Έσοδα	Έξοδα
Πωλήσεις 53.000	Χαρτί 28.000
Συνδρομές·	Στοιχειοθεσία 20.500
ενισχύσεις 24.000	Φωτογράφιση 12.500
	Εκτύπωση 15.000
77.000	Βιβλιοδεσία 10.000
Ζημιά 23.000	Υλικά, άλλα έξοδα 4.000
	Ενοικίο 2 μηνών 10.000
	100.000
	100.000

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Αθήνα: Ισαύρων 10 - Δαφνομήλη 114-71
τηλ. 36.41.268 - 28.25.989
Θεσσαλονίκη: Π. Μελά 19, τηλ. 231.008

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
«Οικολογική Πρωτοβουλία»

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σπύρος Ψύχας

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ
«Τεχνόγραμμα», Σολωμού 33, τηλ. 36.08.543
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Γ. Κώτσου Θεμιστοκλέους 37

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Γ. Φερέτος, Ζωδ. Πηγής 39

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φαΐη Νιάρχου
Δημήτρης Παντελίδης
Νίκος Πράσινος
Σπύρος Σγούρος
Σπύρος Ψύχας

Για τις σελίδες της
Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης
σύνταξη, παρουσίαση και μοντάζ από την Κίνηση

ΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΚΑΤ' ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Στα πρακτορεία τύπου και κεντρικά βιβλιοπωλεία
της επαρχίας

Στα βιβλιοπωλεία και κεντρικά περιπτέρα στην
Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε στέκια, συλλόγους, ομάδες στην Ελλάδα
και το εξωτερικό

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εσωτερικού: για 6 τεύχη 400 δρχ.
Εξωτερικού: για 6 τεύχη 600 δρχ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 1.000 δρχ.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων
με ή χωρίς αναφορά της πηγής



Οικολογικός Καζαμίας 1986

Χρησιμοποιώντας σαν βάση αστρονομικές παρατηρήσεις του οικοσυστήματος του Γαλαξία καθώς και στοιχεία Αστροφυσικής, Θερμοδυναμικής, Ορυκτολογίας, Βουδισμού, Μπηχεβιρισμού, Διαλεκτικού υλισμού, βελονισμού, απόκρυφων επιστημών και παραδοσιακών Βαβυλωνιακών συνταγών μαγειρικής με φυσικά αγνά υλικά, ο Κινέζος Οικο-ωροσκόπος και μέλος της Πρωτοβουλίας για μια ΠΡΕΝΚΙΜ (Πράσινη Εναλλακτική Κίνηση Μέντιουμ) Γιαν Σχίζι μιλάει για το μέλλον των ζωδίων στη νέα Επαναστατική σαιζόν 1986.



ΚΡΙΟΣ 21/3-20/4

Το 1986 θα κυλήσει στα σιγούρα μέσα σε συνθήκες άνεσης, πρεμίας και ευεξίας για όλους τους Κριούς που είναι κάτοικοι τους λεκανοπέδιου Αττικής. Το μόνο που ιώσα προκαλέσει κάποιες δυσκολίες είναι η προμήθεια επαρκών ποσοτήτων εμφιαλωμένου αέρα, η συντήρηση ιδιωτικών ελικοπτέρων για τις μετακινήσεις εντός του «δακτυλίου» και η επιλογή της σωστής ψυχοθεραπευτής αγωγής με τη σχετική χονδρική προαγορά ψυχοφαρμάκων και άλλων υποθέτων. Όσοι Κριοί διαμένουν εκτός Αττικής, από οπέσιουν -ιδιαιτέρα στην περίοδο προ των Δημοτικών εκλογών του Ιουνίου- τις προσβολές από οξείες ή χρονίες Καραμπελίπιδες που οφείλονται σε μια γενική ευαισθησία τους απέναντι στο νοσογόνο παράγοντα CARAMBELITICUS ARISTERICISTICUS.

Τυχέρος σας χρώμα: Κόκκινο-μαύρο με κίτρινη διαγώνια ρίγη, σωβρακάκια λαχανί με μπλε κάλτες και παπούτσια ποδοσφαιρίου TIGER.

Τυχέρος σας τραγουδιστής: O Nicolas Epi-telus-Diasimos.

ΤΑΥΡΟΣ 21/4-20/5

Για τους ταύρους «Φρηκ» παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι δραστηριότητες της Γραμματείας της Νέας Γενιάς που από αυτές αναφέρονται σε δημιουργικές ασχολίες νέων όπως λ.χ. τα προγράμματα Οικολογικής Ανάπτυξης Σειροπόληκτων περιοχών από οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι Ταύροι που δεν είναι «Φρηκ» μπορεί μέσα στο 1986 να ανακαλύψουν τον εαυτό τους μέσα σε σχήματα όπως η «Οικολογική Ομάδα Κατεδαφιστική Αντιπολευση», ενώ όσοι ενδιαφέρονται ειδικά για τον Επιστημονικό Αναρχισμό μπορεί να εμπλακούν στη νέα Επαναστατική οργάνωση «Αναρχικοί κομάντος εναντίον θερινών συναυλιών» που πρόκειται να αναδυθεί εντός του 1986. Προσχή το Μάρτιο, μια μεγάλη επιδημία παραγοντίτιδας πρόκειται να ενσκύψει ανάμεσα σε γκρούπες, γκρουπουσκουλα και γκρουπουσκουλοποθείς, πράγμα που θα επηρεάσει τα μέλη αυτού του ζωαδίου. Οι Δεξιοί Ταύροι από πρόσχουν, το περιβάλλον δεν είναι υαλοπλείο.

Τυχέρη σας ομάδα: Πράσινα Πουλιά Εξαρχείων.

Τυχέρη σας κλαδική: Κλαδική Προσδευτικών ανδρών σωμάτων ασφαλείας κατόχων μαύρης ζώνης καράτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ 21/5-22/6

Η νέα χρονιά σας δίνει τη δυνατότητα να συμβάλετε ακόμη περισσότερο στην υπόθεση της Ειρήνης με την υπεράσπιση της εγκατάστασης των Εναλλακτικών βαλιστικών διηπερωτικών πυραύλων τύπου Λένιν σε όλες τις φιλεργικές και προδευτικές χώρες. Κατά βάθος είστε φαλλοκράτες, γι' αυτό προβλέπεται να ταχθείτε υπέρ του Γάμα Παπανδρέου στη διάρκεια του με τον προβούτον στην παρακούθηση θησαυρού στην Ειρήνη, σε ζητήματα όπως η συνταξιοδότηση, η επιστημονική σειροπόληση, η εξωτερική πολιτική για την εξολόθρευση μιγών και άλλων ιπταμένων εντόμων κλειστού χώρου.

Τυχέρος σας συγκρότημα Rok: Τα παιδιά της Πάτρας.



ΚΑΡΚΙΝΟΣ 23/6-22/7

Το 1986 ευνοεί γενικά τους Καρκίνους του αυταρχισμού, του κρατισμού, της γραφειοκρατίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της συγκεντρωτικής πολεοδομίας και των «σκληρών» τεχνολογιών. Οι υπόλοιποι

Καρκίνοι καλούνται όπως αναμένουν τη σειρά τους για το 1987. Και οι μεν και οι δε πάντως θα διακριθούν για το ευρύ τους πνεύμα καθώς και για μια τάση προσέγγισης με τις προσδευτικές χωροταξικές τάσεις του τέως Υπουργείου Χαντακώματος Ονειροπαρμένων Πασοκτήδων (ΥΧΟΠ). Οι Άνεργοι Καρκίνοι έχουν αρκετές πιθανότητες να κερδίσουν κάποια ευχάριστη και δημιουργική δουλειά γραφείου μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για την εξολόθρευση μιγών και άλλων ιπταμένων εντόμων κλειστού χώρου.

Τυχέρος σας συγκρότημα Rok: Τα παιδιά της Πάτρας.

Τυχέρη σας παμπ: Ουδεμία.



ΛΕΩΝ 23/7-22/8

Οι Λεόντες θα εκδηλώσουν γενικά πολύ ριζοσπαστικές τάσεις μέσα στο 1986 κατά τη διάρκεια του οποίου προβλέπεται να προβούν στην παρακούθηση θησαυρού στην Ειρήνη συλλόγων στην επιστρώση των ρειθρών Βαρειοδυτικής Θεσσαλίας. Για το 1986 οι Λεόντες προβλέπεται να έχουν -κατά τα πρότυπα της εκτροπής του Αχελώου- τολμηρούς αναπτυξιακούς ορματισμούς και να πρωθήσουν με

Σαν σκουπίδια χαρακτηρίζουμε εκείνα τα στερεά απόβλητα που δεν επιδέχονται καμιά χρήση αλλά αντίθετα είναι απομεινάρια μιας ορισμένου τύπου χρήσης. Η επαναχρησιμοποίησή τους γίγανται αλλού σκόπο απ' αυτόν που σύνθεσή τους από τη φύση, είναι δειγμάτων μιας κοινωνίας κατά βάση γεωργοκτηνοτροφικής, αυτάρκους κατά περιοχή, που ζει παράλληλα με τους ρυθμούς αυτορρύθμισης της φύσης.

Αντίθετα, στη σημερινή βιομηχανική κοινωνία, της κατανάλωσης και κατασπατάλησης των πρώτων υλών, της αποξένωσης από τη φύση και τους ρυθμούς της, η ύπαρξη όλο και μεγαλύτερων ποσοτήτων σκουπιδιών αποτελεί το δείκτη ευημερίας της.

Και βέβαια, παγκόσμια καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να επουλωθεί αυτό το τραύμα του σύγχρονου πολιτισμού, χωρίς όμως να θεραπεύεται μόνιμα, μιας και οι αιτίες που το προκαλούν συνεχώς αυξάνονται.

Στο παρακάτω άρθρο γίνεται μια αναφορά στις αιτίες του προβλήματος και μια προσπάθεια στην Ελλάδα για να βρεθεί λύση.

Μια απ' αυτές τις προσπάθειες είναι και το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σε 10 Δήμους της Αττικής και για το οποίο μιλάει ο Γιάννης Φραντζής, υπεύθυνος από τη μεριά του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για το πρόγραμμα.

Τέλος, μπαίνει ένας πρόβλημασμός για το τι μπορεί να γίνει «πέρα από την ανακύκλωση» σε μια προσπάθεια -ας πούμε-

Πως δημιουργούνται

Σε όλες τις προβιομηχανικές κοινωνίες ο τελικός αποδέκτης των υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας και των άλλων λειτουργιών υπήρξε το περιβάλλον.

Η σύνδεση που υπήρχε μεταξύ των δραστηριοτήτων, σε μια γεωργοκτηνοτροφική κοινωνία, και η αλληλεξάρτηση τους δεν άφηνε άχρηστα περισσεύματα. Η ικανότητα της φύσης -έδαφος, θάλασσα- για αυτοκαθαρισμό συμπλήρωνε τον κύκλο της διάθεσης των υπολειμμάτων μιας και ο κύκλος της ζωής δεν βρισκόταν πολύ μακριά από το βιολογικό κύκλο της φύσης.

Με την εμφάνιση της βιομηχανίας συντελέστηκαν αλλαγές τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Η μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και η απομάκρυνση από τη γεωργία έκανε ανεφάρμοστη τη βιολογική ανακύκλωση των τεράστιων πια ποσοτήτων σκουπιδιών επειδή ο τελικός αποδέκτης τους, το έδαφος, ξεπέρασε το όριο χωρητικότητάς του και ανέτρεψε την ικανότητα αυτοκαθαρισμού του.

Η πλήρης διάσταση μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης εισάγει σιγά-σιγά τη συσκευασία σαν απαραίτηγη για τη διατήρηση αλλά και για τη μεταφορά των προϊόντων.

Εκείνοι όμως που έχει τεράστια σημασία είναι η αλλαγή στην ποιότητα της σύστασης των προϊόντων έτσι ώστε πολλά υλικά ή να είναι τοξικά ή να μην μπορούν να αποκοδομηθούν και να αφοιμοιωθούν από τη φύση (π.χ. πλαστικά) καθώς και η κατασκευή από τη βιομηχανία προϊόντων που διαρκούν λιγότερο δεν επισκευάζονται με αποτέλεσμα να πετιούνται σαν άχρηστα -και να ευνούνται βέβαια τα κέρδη των επιχειρήσεων. Κι ας μην ξεχνάμε το πλήρως των τοξικών ουσιών, των αποβλήτων της βιομηχανίας, των πυρηνικών αποβλήτων που δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το θάψιμο.



Από την άλλη μεριά ο σύγχρονος τρόπος ζωής -που είναι απομακρυσμένος από τη φύση και τις λειτουργίες της- ευνοεί τα προϊόντα μιας χρήσης και ο καταναλωτισμός που πρωθείται με τη διαφύμωση και τα κοινωνικά πρότυπα, είναι από τους λόγους που δεν έχει προχωρήσει ένας ριζοσπαστικός προβληματισμός πάνω στο θέμα «σκουπίδια» εκτός απ' αυτόν της εξεύρεσης τρόπων διάθεσής τους.

Ti va τα κάνουμε;

Αρχικά η λύση που δινόταν από τους ειδικούς ήταν αυτή της υγιεινομοικής ταφής αλλά σήμερα μετά από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εξέύρεση χώρων αλλά και εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της εξάντλησης των πρώτων υλών έχουν στοφαίες σε μεθόδους ενεργειακής αξιοποίησης των σκουπιδιών, με καύση, παραγγή βιοαέριου, ανακύκλωση κάποιων υλικών, παραγωγή λιπάσματος (humus) κ.λπ. μεθόδων που άλλες χρησιμοποιούνται ευρέως όπως η καύση (βλ. «καύση - η χειρότερη εναλλακτική λύση») κι άλλες βρισκούνται σε πειραματικό στάδιο.



Το Πρόγραμμα ANAKΥΚΛΩΣΗΣ

Από τον περασμένο Σεπτέμβρη άρχισε να εφαρμόζεται με συνεργασία του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής του Π.Ε.Ρ.Π.Α. και υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. ένα πειραματικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χρήσιμων υλικών: χαρτιού-μέταλλου-γυαλιού, σε 10 Δήμους της Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο από τη μεριά του Συνδέσμου για το πρόγραμμα, Γιάννη Φραντζή, που μας είπε:

«Το πρόγραμμα συζητιόταν από το 1981, το πειραματικό του στάδιο είναι δημητριακής διάρκειας και θα τελειώσει το Φλεβάρη.

Εφαρμόζεται σε 10 Δήμους της Αττικής: Αθήνας, Πειραιά, Ζωγράφου, Νικαίας, Ν. Σμύρνης, Κηφισίας, Ν. Ηρακλείου, Γλυφάδας, Η-

λιούπολης και Π. Ψυχικού που επιλέχτηκαν ενδεικτικά ως προς την έκταση, την κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού και τις τοπικές ιδιομορφίες και όπου σε ορισμένα σημεία έχουν τοποθετηθεί ειδικά δοχεία για τη συλλογή ξεχωριστά γυαλιού, χαρτιού και μετάλλων. Το πρόγραμμα έγινε σε μια προσπάθεια «διαλογής» των σκουπιδιών «στην πηγή», δηλαδή εκεί οι πρωτεμφανίζονται, στο σπίτι, με στόχο τη μελέτη της εφαρμογής της ανακύκλωσης πλατιά. Από έρευνες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες έχει αποδειχθεί ότι από τα 350 κιλά σκουπίδια που παράγει κάθε άνθρωπος το χρόνο το 20% είναι χαρτί, το 4% μέταλλο και το 2,5% γυαλί. Στόχος μας είναι όταν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα πλατιά να ανακυκλώνονται συνολικά 40-50 κιλά κάτοικο (το αντιστοιχό ποσό στο εξωτερικό είναι 70 κιλά).

Γιατί βέβαια τα χαρτιά, τα γυαλιά και τα μέταλλα δεν είναι υλικά άχρηστα, αλλά με την κατάλληλη επεξεργασία παράγονται νέα προϊόντα για χρήση, εξοικονομώντας μεγάλη ποσότητα ενέργειας π.χ. για το γυαλί χρειάζεται 35% λιγότερη ενέργεια όταν παράγεται από ανακύκλωση και για το χαρτί 30%. Επιπλέον εξοικονομούνται χώροι ταφής, δηλαδή οι χωματερές θα κρατούν περισσότερο.

Τα υλικά που θα μαζεύονται μ' αυτό το τρόπο θα αποθηκεύονται σε ειδικούς χώρους στο Σχιστό και τα Ν. Λιόσια μέχρις ότου υπάρξει ικανή ποσότητα που θα μπορεί να απορροφηθεί από τις βιομηχανίες. Έχουν ήδη αρχίσει επαφές με διάφορες επιχειρήσεις όπως το «Ελληνικό Σκραπ», «Αθηναρίτης», «Αθηναϊκή Χαρτοποίη», «Λαδόπουλος», κ.λπ.



Η επιτυχία του προγράμματος έχαρτάται βασικά από τη συμμετοχή του κόσμου, και γι' αυτό το σκοπό έχει βγει ένα φυλλάδιο ενημέρωσης που μένουν γύρω από τα σημεία τοποθέτησης των κάδων και μοιράζεται από ειδικά περίπτερα του Δήμου. Επίσης, έχουν γίνει εκδηλώσεις ενημέρωσης των Δημότων στους διάφορους Δήμους.

Σκουπίδια;

Ποιά σκουπίδια!

Μερικές παρατηρήσεις

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε όμως και δεδομένων των προτεραιοτήτων που δίνονται σε έργα «αναπτυξιακά» και όχι σε πρόγραμμα που έχουν να κάνουν με μια οικολογική οπτική της διαχείρισης των φυσικών πόρων, με ποια κριτήρια θα κριθεί η επιτυχία ή όχι του πειραματικού σταδίου, και πώς θα επιχορηγηθεί το επόμενο στάδιο;

Ενώ σ' όλες τις χώρες της Ευρώπης, η ανακύκλωση από χρόνια εφαρμόζεται με επιτυχία και μάλιστα με ακόμα ιιεγαλύτερο διαχωρισμό



σμό των υλικών «πράσινο-άσπρο πουρό γυαλί, ξεχωριστά τα διάφορα μέταλλα», στην Ελλάδα ξεκινάει σε πειραματικό στάδιο, μήπως γιατί χρειάζεται εκτός από τον κόσμο να πειστούν και οι αρμόδιοι;

Γιατί βέβαια τα χαρτιά, τα γυαλιά και τα μέταλλα δεν είναι υλικά άχρηστα, αλλά με την κατάλληλη επεξεργασία παράγονται νέα προϊόντα για χρήση, εξοικονομώντας μεγάλη ποσότητα ενέργειας π.χ. για το γυαλί χρειάζεται 35% λιγότερη ενέργεια όταν παράγεται από ανακύκλωση και για το χαρτί 30%. Επιπλέον εξοικονομούνται χώροι ταφής, δηλαδή οι χωματερές θα κρατούν περισσότερο.

Γιατί εφεύρεται με τον περιορισμό των άσκοπων συσκευασιών (π.χ. στην Ιταλία από το 1986 απαγορεύεται η χρήση των πλαστικών σακκούλων) στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο έντονη η στροφή στα προϊόντα μιας χρήσης και τις άσκοπες συσκευασίες.

Πώς συμβιβάζεται μια τέτοια πολιτική με το προτεινόμενο πρόγραμμα ανακύκλωσης;

Είναι φανερό, παρόλη την καλή θέληση των



«Είμαστε όλοι υπεύθυνοι!»

Ο Rudolf Bahro μιλάει για τον Τρίτο Κόσμο, τον «εξοντωτισμό», το Γυναικείο Κίνημα, το Μαρξισμό

Για τον Τρίτο Κόσμο

Ερ.: Είπες προηγουμένως ότι ο Μάρξ έκανε λάθος συμπερινόντας ότι τα προβλήματα της ανθρωπότητας θα λυνόντουσαν με την επανάσταση της εργατικής τάξης στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Είπες ακόμα ότι είχαν δίκιο αυτοί που έλεγαν ότι από πολύ νωρίς ότι οι εργατικές τάξεις είναι ιμπεριαλιστές. Όμως νομίζω ότι αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα: το ένα ότι δεν είναι επαναστάτες και το άλλο ότι είναι ιμπεριαλιστές. Έχουν ίως κέρδη από τον ιμπεριαλισμό, αλλά το αν, με οποιαδήποτε πολιτική έννοια, είναι ιμπεριαλιστές είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα.

R.B.: Αυτό εξαρτάται από το πως αντιλαμβάνεται κανές τον ιμπεριαλισμό. Βέβαια δεν είναι ιμπεριαλιστές σύμφωνα με τον ορισμό του Λένιν. Αλλά για μένα ο ρόλος τους σαν φιλοαποικιοκράτες τους καθιστά τόσο ιμπεριαλιστές όσα και μη-επαναστάτες.

Υπήρχε μια εποχή όπου η παγκόσμια αγορά δεν ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα σ' όλο τον κόσμο, όταν μπορούσε να δοθεί προσοχή στις εσωτερικές αντιφάσεις της ίδιας της Ευρώπης. Γι' αυτό ήταν δυνατή και η Παρισινή Κομμούνα. Παρόλα αυτά η απλή πραγματικότητα είναι τώρα, χωρίς να πρόκειται για ηθική κριτική, το ό,τι οι εργάτες στη μπρόπολη έχουν γίνει οι σύντροφοί τους οι συνταξιδιώτες του κεφαλαίου. Το σοσιαλιστικό κίνητρο της ρωσικής επανάστασης ήταν μια αυταπάτη. Ήθελε να είναι μια συνεισφορά στην προλεταριακή επανάσταση στο κέντρο, αλλά η Οκτωβριανή επανάσταση δεν εξελίχθηκε σ' αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν καθόλου τα θεμέλια γι' αυτή την αυταπάτη - πριν απ' όλα το προλεταριάτο και η αστική τάξη υπήρχαν επίσης και στη Ρωσία. Ούτε προτείνω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα προλεταριάτου-μπουρζουσίας στον κόσμο σήμερα. Επιχειρηματολόγων ότι πήραμε την εικόνα μας για τη διαμάχη μεταξύ ημερομίσθιου-εργασίας και κεφαλαίου και τη φουσκώσαμε σε μια εικόνα ολόκληρου του κόσμου. Πολλοί άνθρωποι της Αριστεράς και επίσης στους Πράσινους, βλέπουν τη διαμάχη Ανατολής-Δύσης σαν έκφραση της διαμάχης μεταξύ ημερομίσθιου-εργασίας και κεφαλαίου. Όταν οι Τροτσικότες μιλούν για την κατάσταση του εργάτη, π.χ., παρουσιάζουν τη διαμάχη μεταξύ μισθωτής εργασίας και κεφαλαίου σαν την αντίφαση-άξονα της ιστορίας την οποία η Ρωσία απλά αναπαράγει στο επίπεδο του κράτους. Αυτή η συνολική ιδέα είναι ίσως η λανθασμένη μέχρι βάθους, όπως ήταν η πιστή του Μάρξ ότι η Προλεταριακή επανάσταση στην Αγγλία θα ήταν η σωτηρία της Ινδίας. Ο παράγοντας της πάλης των τάξεων σίγουρα υπάρχει αλλά δεν είναι ο κύριος. Η πίεση που υπήρχε στο Μεγάλο Πέτρο να εκμοντερίσει τη Ρωσία είναι η μυστική αλήθεια της Οκτωβριανής επανάστασης. Στα 1917 το σύνολο του πολιτισμού και της κουλτούρας της Ρωσίας βρισκόταν κάτω από απειλή, και η παλιά ελιτή είχε αποδειχθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει την πρόκληση. Ο λαός δεν είχε άλλη εκλογή παρά να επαναστατήσει. Η Ρωσική επανάσταση ήταν μια αλλαγή των ελιτ και το ίδιο συνέβηκε στην Κίνα. Αυτές ήταν αντιποικιακές επαναστάσεις στο βαθμό που το κύριο ζήτημα ήταν η μητρόπολη και η περιφέρεια. Η αληθινή σημασία της διαμάχης Ανατολής-Δύσης δεν αποκαλύπτεται στα δια-Γερμανικά σύνορα, αλλά αποκαλύφθηκε πολύ καθαρά όταν ο Αντρόπωφ ήταν εδώ στη Γερμανία και είπε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του Σπήγκελ σχετικά με το Αφγανιστάν, ότι οι Αμερικανοί δεν ήταν προετοιμασμένοι να αφήσουν να τους σπρώχνουν εδώ και εκεί στη Νικαράγουα. Ή αληθινή διαμάχη, θα μπορούσαμε σχεδόν να πούμε, είναι μαύροι-άσπροι.

Ερ.: Παρόλο που το Αφγανιστάν και η Νικαράγουα θεωρούνται οι «πίσω κήποι» των μεγάλων δυνάμεων, είναι γεγονός ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν να υποστηρίξουν μια πολύ αντιδραστική ταξική δομή και κοινωνία στον «πίσω κήπο» τους. Οι Ρώσοι έχουν κάνει πολλά λάθη στο Αφγανιστάν αλλά τουλάχιστον προσπαθούν να μεταμορφώσουν αυτή τη φεουδαρχική κοινωνία. Ακόμα κι αν και οι δύο είναι κηπουροί, κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα στους κήπους τους.

R.B.: Θεωρώ εξίσου κακή τη Ρωσική εισβολή στο Αφγανιστάν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Η βαρβαρότητα της εκβιομηχανοποίησης και η πολιτική του εκμοντερισμού καταστρέφουν την πολιτιστική ταυτότητα των περισσότερων λαών του Τρίτου Κόσμου. Μ' αυτή την έννοια οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν είναι απλά τα όργανα της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό που πάντα ήθελε η ελιτή της Καμπούλ ήταν να εγκαθιδρύσει μια κουλτούρα της Μερσεντές στην πρωτεύουσά της. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που παίρνουν από τη Δύση και η Μόσχα είναι ο πράκτορας γι' αυτό στη Σοβιετική Ασία.

Ερ.: Στην περίπτωση μιας χώρας όπου η πλειοψηφία του κόσμου δεν διαθέτει ιατρική περιθαλψη, όπου το ένα τέταρτο των παιδιών πεθαίνουν στον πρώτο χρόνο της ζωής τους, όπου ο αναλφαβητισμός είναι ενενήντα τοις εκατό και ούτω καθ' εξής, δεν είναι η δουλειά μας να υπερασπίσουμε την έθνικη παράδοση. Η ανάπτυξη για το Αφγανιστάν σημαίνει υγεία, εκπαίδευση, απελευθέρωση των γυναικών. Είναι ένα άλλο ζήτημα ότι αν θα έπρεπε να το κάνουν οι Ρώσοι. Αλλά δεν έχω αμφιβολίες ότι αυτό το έιδος της ανάπτυξης είναι θετικό: όταν ανεύθυνος ρομποτισμός να υπερασπίζομε στην άλλη παράδοση της φτώχειας, της προκαταλήψης, και του οπισθοδρομισμού.

R.B.: Δεν το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο



Ερ.: Θέλει το ένα τέταρτο των παιδιών του Αφγανιστάν να πεθαίνουν στον πρώτο χρόνο της ζωής του; Αυτή είναι η έθνικη παράδοση που θέλεις να υπερασπίσεις;

R.B.: Όχι. Το ζήτημα δεν είναι να υπερασπίσει κανένα μια τέτοια παράδοση, αλλά το ό,τι η λύση στο πρόβλημα του λαού του Αφγανιστάν πάιρνει τη μορφή μιας ξένης επιβολής. Το σύνολο της προηγούμενης ανάπτυξης της χώρας προϋπόθετε έναν ορισμένο διεθνή αστερισμό. Στην πραγματικότητα η φτώχεια του Τρίτου Κόσμου είναι συνέπεια της καπιταλιστικής βιομηχανίκης ανάπτυξης. Η ισορροπία σ' αυτές τις κοινωνίες έχει καταστραφεί από μια ιστορική διαδικασία που ξεκίνα από την Ευρώπη, της οποίας ένα από τα όργανα στην Ασία είναι η Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι θέμα ενοχής αλλά θέμα της ιστορικής εξάπλωσης της βιομηχανίκης μονοκαλλιέργειας σ' όλο τον κόσμο. Και είναι λάθος να νομίζεις κανένας ότι η πρόκληση που αντιμετωπίσει την πρόκληση, η θητοπιστήτη στην Κίνα. Αυτές ήταν οι αποδειχθείσεις στην προηγούμενη εποχή της Ευρώπης. Αλλά για την τωρινή περιφέρεια δεν υπάρχει παραπέρα περιφέρεια για εκμετάλλευση, δεν υπάρχει πρόγραμμά σας είναι εναντίον αυτής της τακτικής. Δεν είναι αυτό μη δημοκρατικό στο ό,τι καταδίκαιει τις φτώχωτες χώρες.

Ο Rudolf Bahro γεννήθηκε στην Αν. Γερμανία κι αργότερα πέρασε στη δύση. Έγινε βουλευτής των «Πράσινων» στη Δ. Γερμανία, απ' όπου παραιτήθηκε πρόσφατα διαφωνώντας με την, κατά τη γνώμη του, «δεξιά στροφή» του κόμματος (συνεργασία με τους Σοσιαλδημοκράτες).

Το βιβλίο του «η Εναλλακτική λύση» δημοιούργησε μεγάλο θόρυβο (αιτία της φυγής του από την Αν. Γερμανία) και το περιοδικό New Left Review πήρε από τον Bahro τρεις συνεντεύξεις για τις απώντες που εκφράζει σ' αυτό το βιβλίο. Αυτές οι συνεντεύξεις εκδόθηκαν σ' ένα άλλο βιβλίο, με τίτλο From Red to Green (από το Κόκκινο στο Πράσινο). Το New Left Review είναι θεωρητικό περιοδικό της Βρετανικής Αριστεράς.

Οι απώντες του Bahro έχουν πραγματικά μια «συνολικότητα» κι ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, μια κι εκφράζουν τη ρήξη του με την παραδοσιακή αριστερά στην οποία ανήκε παλιότερα. Έτσι κρίναμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε ένα μέρος αυτής της συνεντεύξης, παρά την αποσπασματικότητά της.

Ερ.: Δεν είμαι πεισμένος ότι είναι αδύνατο τα τεσσεράκια δισεκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο να φτάσουν το βιοτικό επίπεδο της Δ. Γερμανίας. Το αν αυτό είναι επιθυμητό ή όχι αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι αδύνατο.

R.B.: Είναι δυνατό για μια ιστορική στιγμή, αλλά μετά δέκα δισεκατομμύρια ανθρώπων θα εξαρτώνται από αυτό. Θα γίνουν μέρος του βιομηχανικού μέλους και θα είναι ανίκανοι να γυρίσουν πάσι. Πιστεύω ότι η ανθρώπινη ανάπτυξη άρχισε να πάρει λάθος δρόμο με την Αγγλική βιομηχανική επανάσταση.

Ερ.: Με ποιά έννοια;

R.B.: Με τον «εξοντωτισμό» που είναι ριζωμένος στην εκβιομηχανοποίηση.

Ο «εξοντωτισμός της εκβιομηχανοποίησης»

Ερ.: Η έννοια του «εξοντωτισμού» που έχεις αναπτύξει στην εργασία σου είναι πολύ πλοκή και φαίνεται να έχει τέσσερις διαφορετικές σημασίες. Η πρώτη που προτάθηκε αρχικά από τον Ε.Π. Τόμσον και άλλους, αφορά τον αγώνα των ε

Οι Πράσινοι για τα γερμανικά συνδικάτα



Οι Πράσινοι συμμετέχουν στην Εβδομάδα Δράσης των συνδικάτων και θα συζητήσουν με αυτή την ευκαιρία πολιτικές διαφορές και συμφωνίες με τη συνδικαλιστική πολιτική. Από τη μερία τους τα συνδικάτα καλούν για συμμετοχή σε διαδηλώσεις και υποστρίζουν ιδιαίτερα το πιού συνασπισμούς με πρωτοβουλίες ανέργων και άλλων ομάδων που πλήγονται από τη μείωση των κοινωνικών παροχών, αλλά και με εναλλακτικούς και κριτικούς συνδικαλιστές.

Οι Πράσινοι θα μιλήσουν κυρίως: Για το λεγόμενο πρόγραμμα απασχόλησης με το οποίο η ρύθμιση του χρόνου εργασίας επιτρέπει ένα ευλύτιστο σύστημα πρόσληψης-απόλυσης για τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

Για την κοινωνική εκμετάλλευση σ' όλους του τομείς, όπως ο διαχωρισμός των ανέργων σ' αυτούς που αποκλειστικά προσφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα και σ' αυτούς που συνεισφέρουν από κοινού με άλλο μέλος και που βέβαια τοποθετεί τις γυναικες στους ανέργους της δεύτερης κατηγορίας.

R.B.: Αυτό αφορά την αρχαιότερη κοινωνική διαμάχη (μαζί με τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφορετικών γενεών) και το πιο βαθύ επίπεδο κοινωνικής μεταμόρφωσης. Το κίνημα των γυναικών αντανακλά πολύ καλά την πολικότητα για την οποία μιλήσαμε. Υπάρχει μια πολύ αντι-επιθετική και μαχητική πολιτική στρατηγική που να και τελείως κατανοητή, φαίνεται να είναι αντι-παραγωγική. Άλλα η κύρια συνεισφορά την οποία μπορεί να κάνει το κίνημα των γυναικών βρίσκεται στον άλλο πόλο, δηλαδή, στην ειρηνική διάλυση αυτής της πρώτης αποκρυστάλλωσης της δομής-εξουσίας.

Ο φεμινισμός με μια ορισμένη έννοια, είναι η τελική συνέπεια της χειραφέτησης των αστών. Αυτό το στοιχείο που χρονολογείται από τη Γαλλική Επανάσταση, έχει δικαιωθεί αλλά βρίσκεται ακόμα μέσα στη λογική του πολιτισμού που πρέπει να ξεπεραστεί. Στον άλλο πόλο όμως είναι διαφορετικά. Εάν η ίδια της κοινοϊστορικής αποστολής του προλεταριάτου δεν είναι στην πραγματικότητα αληθινή, τότε είναι συνολικά δυνατό να έχουν οι γυναικες κάτι σαν γενική αποστολή σ' αυτή την κατεύθυνση.

R.B.: Βλέπω τον εξοντωτισμό σαν ένα πολυδιάστατο φαινόμενο. Τα τρία πράγματα που ανέφερες είναι μόνο εμφάνιση και δεν εξηγούν τίποτα από μόνα τους. Πίσω από αυτά βλέπω το βιομηχανικό σύστημα με την τεχνοδομή του και την επιστήμη του; πίσω από αυτά, τον πρωθυπουργικό μηχανισμό του καπιταλισμού, πίσω από αυτό την Ευρωπαϊκή κοινωνία, και πίσω από αυτή τους γενικότερους ανθρωπολογικούς παράγοντες. Στη στρατηγική της καμπάνιας μας πρέπει να ξεκινήσουμε και από τους δύο δύο πόλους. Χρειαζόμαστε μια αμυντική στρατηγική που να ασχολείται περισσότερο με τα επιφανειακά φαινόμενα του εξοντωτισμού, παρά με τα μεσαία επίπεδα όπως ο καπιταλισμός. Αυτή η πολιτική στρατηγική πρέπει να κερδίσει για μας χώρο και χρόνο. Άλλα συγχρόνως πρέπει να ξεκινήσουμε στον άλλο πόλο με μια κριτική των ανθρώπινων αναγκών, της ανθρώπινης φύσης. Εδώ θα υιοθετούσα τις απόψεις του Βίλχελμ Ράιχ για τη δομή του χαρακτήρα μας και τη δομή των γνώσεων μας σαν ανταγωνιστικές και προσανατολισμένες στη διαμάχη. Στα δικά μου μάτια παραδειγματικές προσωπικότητες σαν το Χριστό και το Βούδα αναζήτησαν τον καινούριο άνθρωπο όχι κοιτώντας προς τα μπροστινά, αλλά κοιτώντας προς τα πίσω ή προς τα μέσα - αφαιρέσαν με άλλα λόγια από τους εαυτούς τους τις συνθήκες που του επέβαλε η κοινωνία από τη γέννησή τους. Εμείς πρέπει να βρούμε ένα τρόπο για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να ξεπεράσουν αυτά που ξεπέρασαν ο Χριστός και ο Βούδας.

Το Γυναικείο Κίνημα

Ερ.: Ένα μέρος αυτής της μεταμόρφωσης πρέπει να ασχοληθεί με την πατριαρχία, την ανισότητα ανδρών και γυναικών. Το κίνημα των γυναικών έχει θέση και στους δύο πόλους της στρατηγικής σας, μαχόμενο τη βόμβα και τη βαθιά δομή της ανθρώπινης κύριαρχιας. Μιλούσες για την πατριαρχία σαν ένα υπόστρωμα ηλικίας δέκα χιλιάδων ετών. Ποιές νομίζεις ότι είναι οι πιθανότερες μιας μεταμόρφωσης της πατριαρχίας; Και ποιός είναι ο ρόλος της χειραφέτησης των γυναικών στην προοπτική σου;

Για το Μαρξισμό

Ερ.: Πώς έχουν αλλάξει οι αντιλήψεις σου για το Μαρξ από την εποχή της «Εναλλακτικής λύσης»; (σημ. προηγούμενο βιβλίο του Μπαρο). Δεν φαίνεσαι πια σαν μαρξιστής κατά καμία αναγνωρίσιμη έννοια.

R.B.: Αν το εξετάσουμε με σημείο αναφοράς την πρωστική ταυτότητα, είναι τελείως διαφορετικό να είσαι μαρξιστής στη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη. Στην Ανατολική Ευρώπη είναι σαν να είσαι Χριστιανός το Μεσαίωνα: ο Μαρξισμός είναι το διανοητικό σύμπαν με το οποίο σχετίζεται το ο.τιδηπότε άλλο. Όταν είδα, π.χ., ότι ορισμένα μέρη του Φρόουντ δεν ήταν συμβατά με το Μαρξισμό, η συμπερι-

Για την εξασφάλιση πόρων ζωής στους άνεργους, τους συνταξιούχους και σ' αυτούς που έχουν ανάγκη από κοινωνική βοήθεια σ' ένα επίπεδο που κάνει δυνατή τη συμμετοχή σε μια πολιτισμένη ζωή. Ενάντια στο μοντέλο της βαθμιαίας πτώσης στη φτώχεια.

Ιδιαίτερη υποστήριξη για τις απαιτήσεις των πρωτοβουλιών ανέργων.

Οι Πράσινοι δεν υποστηρίζουν κανένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, είτε προτείνεται από τους Χριστιανοδημοκράτες είτε από τους Σοσιαλδημοκράτες γιατί το καλύτερο που μπορεί να συμβεί θα είναι η ισχυροποίηση της θέσης της δυτικογερμανικής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά.

Ακόμα και ο «σοσιαλδημοκρατικός εκσυγχρονισμός» περνάει μαζί με την εγκατάσταση φίλτρων, μεθόδους ορθολογισμού της παραγωγής, απομικές τεχνικές, εγκατάλειψη της επαρχίας, έρευνα γονιδίων, σύγχρονο συμβατικό εξοπλισμό, κ.λπ.

Σκοπός μας είναι μια συνολικά διαφορετική δομή οικονομίας που δινει προσοχή στην υγεία και τη χειραφέτημένη ανάπτυξη των ανθρώπων, που διατηρεί τις φυσικές βάσεις της ζωής, που δεν ζει από την εκμετάλλευση του Τρίτου Κόσμου.

Δεν θέλουμε εργασία με κάθε αντίτιμο. Υποστηρίζουμε την απασχόληση που πρωθεί μια αλλαγή της βιομηχανίας, με την έννοια της αποδημητρίας της, μια εξυγίανση των βαρών που πλήγησαν το οικοσύστημα.

Εμείς υποστηρίζουμε μια οικονομία που υπηρετεί τη διατήρηση της περιφέρειας, υποστηρίζουμε τα σχέδια αυτοδιοίκησης, εναλλακτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, κοινωνικές υπηρεσίες.

Μείωση του αραρίου και θέσπιση ενός νόμου για το ωράριο (δες πρόταση της ομάδας της Ομοσπονδιακής βουλής).

Προγράμματα ενάντια στην ανεργία των νέων με προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Προώθηση των αιτημάτων των γυναικών ενάντια στην υποπληρωμή, την άνιση μεταχείριση πέρα από τη δουλειά, ενάντια στην κοινωνική επιλογή των απολύτων.

Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και άνεργους και απαιτούμε τη νομική εξίσωσή τους.

Θέλουμε μια πραγματική συμμετοχή των εργαζόμενων στις αποφάσεις που πρέπει να επεκταθεί και στις αποφάσεις για επενδύσεις, στον τρόπο της τεχνικής, στην έναρξη και λήξη της εργασίας, στη σχέση με τα υλικά, τα προϊόντα, την εκπαίδευση.

Οι Πράσινοι θα εναντιώθουν στη δεξιά στροφή της κυβέρνησης της Βόννης, χωρίς ταυτόχρονα να συμπαρίστανται στην κοινωνική εκμετάλλευση και τη βιομηχανική πολιτική εκσυγχρονισμού που πρωθεύουν οι Σοσιαλδημοκράτες.

Καθ' όσον υπάρχει συμφωνία με τους σκοπούς μας, χαιρετίζουμε τη συνέργασία με τους συνδικαλιστές και μερονωμένα συνδικάτα...



φορά μου ήταν να το θεωρήσαν απλά σαν θέμα μιας υποκειμενικής περιορισμένης δυνατότητας του Μαρξ, η οποία δεν άλλαζε τη δυναμικότητα της μαρξιστικής αντιλήψης να ενσωματώσει ο.τιδηπότε ήταν σωστό στο Φρόουντ. Ο μαρξισμός δεν αποτελεί μια ξεχωριστή θέση εκεί πέρα: αυτό που είναι ξεχωριστό είναι να είσαι αιρετικός Μαρξιστής, ο Λούθηρος εναντίον του Πάπα. Δημιουργείται μια ιδιαίτερη ταυτότητα στην Ανατολή που στην πραγματικότητα είναι μειοφιλική μη αντιθετική προσκόλληση. Είναι αλήθεια ότι ο μαρξισμός είναι μια πολύ ειδική ιδεολογία έων δηλαδή θεωρούμε ότι οι συμπεριλαμβάνει την κεντρικότητα του προλεταριάτου, την ποστή ότι η λύση στο πρόβλημα του κοσμού πρέπει να βρεθεί διάσιμη στης ταξικής πάλης στα πλουσιότερα έθνη, την αντίληψη ότι οι εσωτερικές αισθητικές των τάξεων ποιο κεντρικός από την αντίφαση μεταξύ κουλτούρας και πολιτισμού. Με την έκταση που αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την ιδεολ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

(και όχι μόνο)



Σώμα πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών

Την πρόταση αυτή απευθύνεται η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. προς όλους τους περιβαλλοντικούς, οικολογικούς αλλά και κάθε είδους κοινωνικούς φορείς, αποσκοπώντας στη συγκρότηση ενός πλατιού σχήματος που θα μπορεί να κινητοποιεί περισσότερες κοινωνικές δυνάμεις για το πρόβλημα των πυρκαγιών.

Η πρόταση έχει ήδη τεθεί στη ΣΕΟΠΠ (Συντονιστική Επιτροπή Οργανώσεων Προστασίας Περιβάλλοντος) και σε ορισμένες επιστημονικές οργανώσεις και έχει γίνει καταρχή ανεπιφύλακτα αποδεκτή.

Για την οργανωτική και πρακτική προετοιμασία έγινε ήδη μια ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπους της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., της ΣΕΟΠΠ και του συλλόγου «Φίλοι του δάσους» της Βαρυμπόμπης που ήταν η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια πάνω στο θέμα και επισημάνθηκαν οι βασικότερες δυσκολίες.

Μια εξαιρετική λοιπόν, πρωτοβουλία, αν αναλογιστούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος, που τα τελευταία χρόνια παίρνει διαστάσεις εθνικής καταστροφής.

Σύντομα λοιπόν, εφόσον συμπληρωθεί ένας σοβαρός αριθμός από ενδιαφερόμενους φορείς θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για την οργανωτική και πρακτική αποκριστάλλωση της πρότασης.

Πληροφορίες: Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., Κρέμου 149-151 Καλλιθέα, τηλ. 95.83.355 - 95.82.584.

Μια συζήτηση για την οικονομία...

Για το χαρακτήρα της οικονομικής κρίσης, τα στοιχεία που τη συνθέτουν, τα μέτρα που πάρθηκαν και τις προοπτικές τους, μίλησε στο στέκι της Ε.Κ.Ο., «Ουράνιο Τόξο» (Ισαύρων 10, τηλ. 36.41.268) στις 18 του Δεκέμβρη, ο Περικλής Ροδάκης, γνωστός αγωνιστής της αριστεράς, παλιότερα στο ΚΚΕ, την ΕΔΑ και τώρα ανένταχτος.

Η συζήτηση που απευθυνόταν κατά κύριο λόγο σ' ένα στενό κύκλο ατόμων, από διάφορες οικολογικές κινήσεις στην Αθήνα, έγινε για να ξεκινήσει αν είναι δυνατό, ένας διάλογος στον οικολογικό χώρο, γύρω από την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, της οικονομίας γενικότερα, και σ' ανιχνεύει μια προσπάθεια και οικολογικής απάντησης στη σημερινή κρίση. Κι αυτό, γιατί από την εμφάνιση των οικολογικών κινήσεων στην Ελλάδα, κυρίως μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, το 1981, λίγος ήταν ο προβληματισμός με το θέμα, πλην βέβαια ελάχιστων εξαιρέσεων κάποιων κυρίων θεωρητικών ενασχολήσεων που σίγουρα δεν είναι αρκετές.

Ο Περικλής Ροδάκης κάνοντας μια ιστορική ανασκόπηση στην Ελληνική Οικονομία, μετά το πόλεμο μέχρι σήμερα, με σημαντικές εκτιμήσεις για το ρόλο του ξένου κεφαλαίου στη μεταπολεμική ανάπτυξη, για τις προβληματικές, τον τουρισμό, κ.λ.π. κατάφερε να δώσει πολύτιμα στοιχεία, αναγκαία για τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής οικολογικής άποψης για την οικονομία.

Πρόγραμμα όμως αρκετά δύσκολο, τουλάχιστο σήμερα, όπως φάντηκε και στη συζήτηση που ακολούθησε, μιας και το μοντέλο της βιομηχανικής κοινωνίας παραμένει ισχυρότερο και ιερότερο, όσο ποτε άλλοτε. Η επιλογή ενός άλλου τύπου ανάπτυξης, ένας προβληματισμός που ήταν αρκετά έντονος πριν αλλά και μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι ανήκουν οριστικά στο παρελθόν.

Η επικράτηση μιας ρεαλιστικής πραγματικής άποψης στο σύνολο της κοινωνίας, με προφανή τον κίνδυνο απώθησης για το μακρινό μέλλον, ενός κινήματος για την ποιότητα της ζωής κάνει σήμερα απαραίτητη μια συνέχιση της συζήτησης...

Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού όπλο κατά της ρύπανσης

Όσο η ΔΕΗ θα λειτουργεί σταθμούς παραγωγής ενέργειας με ρυπογόνες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όσο θα προγραμματίζει κι άλλους που θα λειτουργούν με όχι ήπιες μορφές ενέργειας. Όσο στο πρόγραμμά της θα περιλαμβάνει και σχέδια για τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής ενέργειας.

Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και απ' το οποίο εξαρτόμαστε από της δραστηριότητες των τεχνοκρατών της ΔΕΗ και τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Και για να προστατευθούμε πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στη ΔΕΗ. Γι' αυτό προτείνουμε τρεις τρόπους εξάσκησης.

1. ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο καταναλωτής στέλνει στη ΔΕΗ εξώδικη κλήση-δήλωση και δεν έχαφλει το λογαριασμό του μέχρι να λάβει απάντηση. Για να στείλει όμως ο καταναλωτής εξώδικο, θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμος.

Από τη στιγμή που θα πάρει την απάντηση-δήλωση, έρχεται σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ για τον προσδιορισμό του ποσού της κατανάλωσης του και για την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης ή για τη σταδιακή εξόφληση.

2. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Με προσοχή παραβιάζουμε τη μολυβδένια ασφάλεια της ΔΕΗ που βρίσκεται έξω από το μετρητή, με τέτοιο τρόπο ώστε στη συνέχεια να την ξαναποθετήσουμε χωρίς να φαίνεται η παραβίαση. (Για να γίνει αυτό το τελευταίο της κάνουμε δύο τρυπούλες με καρφάκι, περνάμε το σύρμα και την ξανασφίγγουμε με μια πένσα).

Ανοίγουμε το καπάκι του μετρητή και σφ-

νώνουμε ένα σφουγγαράκι ανάμεσα στο δίσκο και στο σημείο στήριξής του. Αυτό μπορεί να γίνει τελείως ακίνδυνα γιατί τα σημεία εκείνα δεν έχουν ρεύμα. Αποφύγετε να βάλετε χαρτάκι γιατί μπορεί να ξεφύγει ο δίσκος από τη θέση του και να έχουμε βλάβη.

Η δουλειά αυτή θα γίνει αμέσως μετά τη μέτρηση από τον υπάλληλο της ΔΕΗ και θ' αφαιρέσουμε το σφουγγαράκι πέντε με δέκα μέρες πριν ξαναεμφανιστεί ο υπάλληλος. Θα τοποθετήσουμε το καπάκι και την ασφάλεια κανονικά και θα περιμένουμε χρονογελαστοί την επόμενη μέτρηση.

Έτσι ο μετρητής μας δείχνει περίπου 50% της κατανάλωσης.

3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μ' αυτή τη μέθοδο μπορούμε να «εξοικονομήσουμε» ρεύμα χωρίς ν' ανοίξουμε το καπάκι. Θέλει όμως υπομονή και προσεκτική παρατήρηση του μετρητή.

Ανοίξτε αρκετές ηλεκτρικές συσκευές και φώτα, ώστε να βλέπετε το δίσκο να γυρνάει σχετικά γρήγορα. Τοποθετήστε σε έναν ιαχυρό μαγνήτη πάνω στο καπάκι -κόντρα στο δίσκο- και μετακινήστε τον υπομονετικό. Παρατηρήστε σε μερικά σημεία μείωση του ρυθμού περιστροφής. Κλείστε με τανία το μαγνήτη κι αφαιρέστε τον λίγες μέρες πριν έρθει ο υπάλληλος της ΔΕΗ για τη μέτρηση.

Σε λίγους τύπους μετρητών είναι δυνατό να μη λειτουργήσει αυτή η μέθοδος.

Για μια ανθρώπινη τεχνολογία
ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ

Οικολογία και ποιότητα της ζωής

Μ' αυτό το θέμα έγινε συζήτηση στις αρχές Δεκέμβρη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καματερού, ανάμεσα στα μέλη και φίλους του Κέντρου και μέλη της Ε.Κ.Ο.

Υπήρξαν πολλά ενδιαφέροντα σημεία σ' αυτή την κουβέντα και πρώτα-πρώτα τα θέματα που πιάστηκαν, που δεν περιορίστηκαν σε κάποιες γενικόλογες περιβαλλοντικές επισημάνσεις, αλλά μπήκαν γρήγορα στην ουσία, στην καρδιά του προβλήματος.

Έτσι θίχτηκαν το ζήτημα της τεχνολογίας, του κρατισμού και του εναλλακτικού κινήματος, της ανάπτυξης και της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Βέβαια κι εδώ δεν καταρθώσαμε ν' αποφύγουμε την «παράδοση» ας πούμε, να θεωρούνται οι οικολόγοι σαν κάποιοι ακόμη κάτοχοι της αλήθειας, που προσπαθούν να μυήσουν και κάποιους σ' αυτή, παρόλη την προσπάθεια της ιδιαίτερης, της χειραφέτησης, της ιδιαίτερης κοινωνίας και

όχι η πολιτική οργανωτική συγκρότηση οποιουδήποτε φορέα.

Άλλωστε το θέμα αυτό, φαίνεται ότι σιγά-σιγά αναδεικνύεται σε ειδοποιό διαφορά στις υπό εκκόλαψη τάσεις του κινήματος, όπως τουλάχιστον αυτό αχνοφάνηκε στην οικολογική Συνάντηση της Χαλκιδικής, το καλοκαίρι που πέρασε.

Με την ευκαιρία αναφέρουμε ότι το Πολιτιστικό Κέντρο Καματερού περνάει τον τρίτο χρόνο της ζωής του σε μια περιοχή, την άλλη Αθήνα, με έντονα προβλήματα υποβάθμισης, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής και με σύνθετη πληθυσμού που δεν ευνοεί παρόμοιες προστάθειες.

Με πολιτική ανεξαρτησία από τα διάφορα κόμματα, έχουν διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις όλο αυτό το διάστημα, δίνοντας ένα συγκεκριμένο και θετικό έργο στην περιοχή τους.

Πληροφορίες: Πολιτιστικό

2ο Εθνικό Συνέδριο για τις ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στις 6-8 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το «2ο Εθνικό Συνέδριο για τις ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», οργανωμένο από το «Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής» του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. (Το 1ο έγινε πριν 3 χρόνια). Έγιναν εισηγήσεις για όλες τις κατηγορίες ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμική, υδραυλική, ενέργεια κυράτων, βιομάζα) και σχετικών θεμάτων (εξοικονόμιση ενέργειας, αξιοποίηση απορριμμάτων και νομικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά ενέργειακά προβλήματα). Το συνέδριο παρακολούθησαν 150-200 άτομα κι έγιναν αρκετές γόνιμες συζητήσεις.

Οι εισηγήσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία σε περιεχόμενο και ποιότητα. Υπήρχαν εισηγήσεις: 1) επάνω στη θεωρητική έρευνα ενός εξειδικευμένου θέματος που αφορούσε ένα περιορισμένο κοινό ειδικών, 2) εισηγήσεις εισαγωγικής στην ένα τομέα π.χ. «τι είναι τα μικρά υδρολεκτρικά έργα» για τον πολύ κόσμο, 3) εισηγήσεις για νέες εφαρμογές που κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν, 4) εισηγήσεις για νέες εφαρμογές που δεν έχουν κατασκευαστεί και δεν έχουν δοκιμαστεί αλλά βρίσκονται στο συρτάρι του εφευρέτη τους, τέλος, 5) υπήρχαν και οι αναπόφευκτες σε Ελληνικά συνέδρια εισηγήσεις Πανεπιστημιακών ή επίδοξων Πανεπιστημιακών που ενώ δεν έχουν αξιόλογο ερευνητικό έργο είναι υποχρεωμένον να κάνουν έναν αριθμό δημοσιεύσεων ανά έτος για να μην χάσουν τη δουλειά του οι άνθρωποι (ελπίζοντας να μην γίνουν αντιληπτοί).

Ας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις (τα πρακτικά κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία).

A. Παθητικό ηλιακό σύστημα για θέρμανση θερμοκηπίων. Αποτελείται από πλαστικές διαφανείς σακούλες γεμάτες με νερό που απλώνονται στο έδαφος ανάμεσα στις γραμμές των φυτών.

B. Μικρούδρολεκτρική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο χωρίο Σέλλα Ευρυτανίας.

G. Συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των αναμογεννητριών του αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας (αιολικού πάρκου) της Κύθου.

Το συνέδριο έδειξε πως υπάρχει μια άνθηση ενδιαφέροντος και προσπαθειών για την ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να γίνεται στη θέρμανση χώρων με ηλιακή ενέργεια και στην ηλεκτροπαραγωγή με αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα.

1. Θέρμανση χώρων με ηλιακή ενέργεια (Ηλιακή παθητική αρχιτεκτονική). Δεν απαιτεί πολυδύναμα ερευνητικά προγράμματα και υψηλή τεχνολογία. Ο προσανατολισμός της προσώπης του σπιτιού προς το νότο και η αύξηση της επιφάνειας των παραθύρων είναι φτηνά αλλά σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Πιο συιστατικές λύσεις (τοίχοι TROMBE, κ.ά.) θα ακολουθήσουν όταν γίνεται πλατύτερα αποδεκτή η αντίληψη πως συμφέρουν οικονομικά λόγω της μείωσης κατανάλωσης καυσίμων θέρμανσης, παρά το αρχικό τους κόστος.

2. Ηλεκτροπαραγωγή με αναμογεννητρίες και φωτοβολταϊκά κύτταρα. Με τον καινούριο νόμο (N. 1559/85) νομιμοποιήθηκε η παραγωγή ηλεκτρισμού από ιδιώτες, κοινότητες, κ.λπ. Ένα κύριο πρόβλημα στην παραγωγή ηλεκτρισμού είναι η αποθήκευση του ώστε να χρησιμο-



ποιηθεί όταν χρειάζεται. Αυτό μπορεί να γίνει βασικά με δύο τρόπους: α) αποθήκευση σε μπαταρίες, β) αποθήκευση στο θερμό δίκτυο (της ΔΕΗ). Επειδή οι μπαταρίες είναι πανάκτιες κανονικά χρησιμοποιούνται μόνο εκεί όπου δεν φτάνει το δίκτυο της ΔΕΗ. Ο νέος νόμος όμως δεν λέει τίποτα για τη σύνδεση του ιδιώτη παραγωγού με τη ΔΕΗ. Ο ιδιώτης θα πουλάει το ρεύμα στη ΔΕΗ στη μιατί την από την αγοράζει από τη ΔΕΗ; Στο ένα δέκατο; Στο ένα εκατοστό; Προς τα παρόν αυτό αποφασίζεται από τη ΔΕΗ μετά από «συνεκτίμηση παραγόντων ανάλογα με την περίπτωση». Η διασφάνηση αυτού του σημείου θα αποφασίσει αν θα υπάρχει στην Ελλάδα διάδοση της ιδιωτικής ηλεκτροπαραγωγής ή όχι. Εάν όχι, η μόνη ιδιωτική ηλεκτροπαραγωγή θα γίνεται εκεί που δεν φτάνει και δεν προβλέπεται να φτάσει το δίκτυο της ΔΕΗ ή για πειραματικούς σκοπούς από μερακλήδες και οικολόγους.

Εάν λοιπόν, γίνεται εφικτή η μαζική διάδοση της ιδιωτικής ηλεκτροπαραγωγής, φαίνεται πως θα είναι από ανεμογεννητρίες και φωτοβολταϊκά κύτταρα. Κι αυτό γιατί: 1. Η αιολική και η φωτοβολταϊκή τεχνολογία είναι εφικτή σε μικρή κλιμακα (σπίτι μιας οικόγενειας) σε αντίθεση με π.χ. τη γεωθερμική τεχνολογία, 2. έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες και πρόοδος σε αυτές στην Ελλάδα σε αντίθεση με π.χ. τα μικρά υδρολεκτρικά έργα. «Όλα τα Πολυτεχνεία της χώρας ασχολούνται με αιολική ή/και φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ η ΔΕΗ λειτουργεί μια αιολική μονάδα (έχει 3 άλλες υπό κατασκευή) και 2 φωτοβολταϊκές (άλλες 3 υπό κατασκευή). Επίσης υπάρχει μια ιδιωτική εταιρία κατασκευής

ανεμογεννητριών. Η διαφορά προοπτικής ανάπτυξης των αιολικών από τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι πως τα δεύτερα είναι τελείως έξω από το τεχνολογικό επίπεδο της Ελλάδας. Η παραγωγή φωτοβολταϊκών κυττάρων από φέτες πυριτιού γίνεται μόνο στην Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, δηλαδή ούτε καν στις βιομηχανικές ανεπτυγμένες χώρες της ΕΟΚ. Έτσι (και τονιστήκει αυτό στο συνέδριο) δεν πυρούμε να φανταστούμε Ελληνική βιομηχανία κατασκευής φωτοβολταϊκών ενώ γίνεται ήδη (έστω εμβρυακά) κατασκευή ανεμογεννητριών.

Εδώ φτάνουμε σ' ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία που προκύπτουν από το συνέδριο, την επιρροή της ΕΟΚ στην ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας στην Ελλάδα. Είναι χαρα-

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

(και όχι μόνο)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΠΡΩΤΑΣΗ

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

Για το ξεκίνημα μιας καμπάνιας για το κυκλοφοριακό, το «νέφος», και την αναβάθμιση της ζωής στις μεγάλες Ελληνικές πόλεις.

Αγαπητοί φίλοι,

Τα τελευταία χρόνια έχουμε όλοι ζήσει τις έντονες διαμαρτυρίες και τους προβληματισμούς σχετικά με την κατάσταση των μεγάλων Ελληνικών πόλεων. Κινητοποιήσεις, δημοσιεύματα σ' εφημερίδες, συναυλίες ενάντια στο νέφος, αρθρογραφία σε περιοδικά, υπομνήματα και μελέτες, έκαναν έντονη την παρουσία τους στη δημόσια ζωή του τόπου. Όμως οι πέσεις αυτές δεν μπόρεσαν να υποχρέωσουν την πολιτική εξουσία στη λήψη θετικών αποφάσεων και μάλιστα στην κλίμακα που χρειάζονταν, κυρίως γιατί δεν συγκεντρώνονταν πάνω στη διεκδίκηση συγκεκριμένων μέτρων και στον παραμερισμό συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτικών συμφερόντων.

Κατά τη γνώμη μας τα προβλήματα των πόλεων δεν μπορούν να λυθούν μέσα από τις «Φαενές» ιδέες εξειδικευμένων τεχνοκρατών και οι οσοδήποτε επεξεργασμένες προτάσεις δεν μπορούν να έχουν υλική δύναμη παρά μόνο στο μέτρο που θα εκφράζουν την παρουσία ενός ισχυρού κοινωνικού κινήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει το ξεκίνημα ενός ανοικτού διαλόγου με στόχο το σχηματισμό επιπρόποντων παρέμβασης για τα προβλήματα της πόλης, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συγκυριακές ψηφοθηρικές και προεκλογικές «έξαρσεις».

Η μικρή εισήγηση μας δεν αποβλέπει στο ξεκίνημα ενός ακαδημαϊκού διαλόγου ανάμεσα σε ομάδες έρευνας. Πρόθεσή μας είναι η διαμόρφωση κατευθύνσεων πάλης και διεκδίκησης συγκεκριμένων μέτρων. Εννοείται ότι οι θέσεις μας δεν είναι τελεσίδικες αλλά υποβάλλονται στον έλεγχο και την κριτική άλλων ομάδων και ατόμων, με τελικό σκοπό το σχηματισμό πιο άρτιων και ολοκληρωμένων απόμεων.

Περιμένουμε τη δική σας πρωτοβουλία για την επικοινωνία και τη ρύθμιση της κοινής μας στάσης.

Αναπαύσεως 7 - Αθήνας 11636



την Ελλάδα, που πειραματίζομαστε και παράγουμε με τους κανόνες της οικολογικής γεωργίας. Στα πλαίσια μας βρίσκονται αρκετοί επιστήμονες και φοιτητές, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Βιολόγοι, Γιατροί, Οικονομολόγοι, Καθηγητές, κ.λπ. Η μέχρι τώρα δραστηριότητα μας περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δύο σεμιναρίων, τριών συναντήσεων, έκδοση εφημερίδας, τώρα κυκλοφορεί το 2ο τεύχος, έκδοση μικρού εγχειριδίου για βιοκαλλιέργειες και διακίνηση μεταξύ μας μερικών προϊόντων που παράγουμε.

Το τριήμερο σεμινάριο και τη συνάντηση που πρέπει να πούμε δύο λόγω για την κίνηση των βιοκαλλιέργειών στη χώρα μας.

Να κατανοούμε και ν' απαντάμε στην πρόκληση της συγκυρίας – όχι να την ξορκίζουμε

Ο θασιλιάς είναι γυρνάς. Το ΠΑΣΟΚ τρίζει τα δόντια του σ' αυτούς που αμφισθήτούν την παντοδυναμία του, που αμφιβάλλουν για το κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί ή όχι τις υποθέσεις του κράτους. Και το κράτος οφείλει να είναι ισχυρό. Να μην ανέχεται παρεκκλίσεις. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει λοιπόν να χτυπήσει. **Θύματα του οι «παρεκκλίνοντες»** από την χαραγμένη πολιτική του: Νεολαίοι, άνεργοι, απεργοί (όλοι γενικά οι «αντιπαραγωγικοί» τύποι που βάλθηκαν να ξετινάξουν στον αέρα την εθνική μας οικονομία). Το κράτος λοιπόν εξοπλίζεται (κι άλλο): Ξεχύνει στο δρόμο τις δυνάμεις καταστολής. MAT, ΜΕΑ, ΔΕΑ, «αγαντικισμένους» επενίτες, ΠΑΣΟΚΤζήδες, νοικουράιοις. Το μονοπάλιο της κρατικής βίας μετατρέπεται σε ελεύθερη γράφρα βίας από πλευράς όλων εκείνων των νομιμοφόρων στοιχείων που πιστεύουν στα «ιδανικά» της κοινωνίας μας, δηλ. στο τομάρι τους, στο βόλειο τους. Κανείς δε θα αναζητήσει ενόχους από την πλευρά τους. Το σκηνικό είναι τέλεια στημένο. Το ΠΑΣΟΚ είναι η Αλλαγή, το καλό μας δηλαδή. Οι απεργοί στην καλύτερη περίπτωση στρέφονται εναντίον του δικού τους καλού, του εαυτού τους. Η νεολαία, αχ αυτή η νεολαία. Μαυλό δε βάζει. Ποιος νοιάζεται για μακρυμάλληδες πιταρικόδες, «τσαντάκηδες», «χασικλήδες», «τεμπέληδες». Ο ρατσισμός απέναντι στην νεολαία καλά κρατεί. Ποιός θα νοιαστεί λοιπόν για τον κάθε 15χρονο που χύνει το αίμα του σ' ένα γκέτο σαν τη Εξάρχεια;

Υπάρχουν βέβαια κι αυτοί που νοιάζονται. Είναι αυτοί κι αυτές που θεωρούν τον εαυτό τους το επόμενο πιθανό θύμα αυτής της πολιτικής. Και αντιδρούν. Κάποτε, βίαια. Αρκετοί συμφωνούν πως η βία θα είναι πια αναπόσπαστο στοιχείο κάθε νεολαίαστικής ενέργειας. Η κοινωνία καταδίκει. Ο αντρέας ζητά δηλώσεις νομιμοφρούσυντης απ' όλους. Καταδίκαστε τη βία (των άλλων εννοείται για τη δικιά μας νομιμοποιούμενή βία, ε αυτή πια είναι δικαιολογημένη και αναγκαία).

Κι εμείς; Τι στάση κρατάμε εμείς; Και τι ρόλο μπορεί να παιξεί ένα κείμενο σαν το «Η βία δεν είναι μονόδρομος»;

Δεν πρόκειται βέβαια να καταδίκασουμε απλά τη βία της εξεγερμένης νεολαίας (των «λυσσασμένων» λένε κάποιοι) όσο κι αν εμείς οι ίδιοι διαλέγουμε άλλους τρόπους αντίστασης. Δεν θέλουμε να «νομιμοποιήσουμε» στα μάτια κανενός την κρατική καταστολή. Αν επιδώκει κάτιο αυτό το κείμενο, σίγουρα δεν είναι να «συνετίσει» (πόσο αστεία ακούγεται άλλωστε) κάποιους «θερμόδαιμους» που ξεπούν – κατ' εθισμόν και κατ' έθιμον πα – σε βιτρίνες. Δεν είναι αυτοί μόνο οι αποδεκτές του κειμένου. Είναι και όλοι (όλες) εκείνοι που ορματίζονται μιαν αντιεξουσιαστική και αντιεραρχική κοινωνία, που αγανακτούν, που θέλουν να (αντι)δράσουν αποτελεσματικά στην κρατική βία και καταστολή, αλλά **κατανοούν** παράλληλα, πως αν κινείται κανείς μόνο από ένα συναισθηματικό και μιαν αφηρημένη διάθεση για έντονη σύγκρουση, όχι μόνο δεν οδηγεί την κοινωνία στην εξέγερση, όχι μόνο δεν πάει ούτε και ένα θήμα έστω κοντύτερα στα αντιεξουσιαστικά όνειρά του, αλλά καταδίκασει ταυτόχρονα έναν ολόκληρο χώρο στην απομόνωση και το πισυρύματα.

Σ' έναν τέτοιο προβληματισμό θέλουμε να συμβάλλουμε και τολμούμε να πούμε πράγματα που και δε λέγονται ευκόλα και λίγο σκληρά είναι: όπως ακριβώς και η αλήθεια – τουλάχιστον η δικιά μας.

Η βία δεν είναι μονόδρομος

ή σε άλλη εκδοχή

ασκώντας βία, ασκείς εξουσία

Τα επεισόδια με αφορμή το θάνατο του Μιχ. Καλτέζα τέλειωσαν. Ο νεκρός θάφτηκε κάτω από μερικές δεκάδες βιτρίνες. Έχει αρχίσει προς το παρόν η επισημη φιλολογία γύρω από τη βία και την τρομοκρατία, την οποία θα εισπράξουμε (κι όχι μόνο εμείς φυσικά, αλλά όλη η κοινωνία) στο κοντινό μελλον σαν πολιτική και κοινωνική καταστολή. Από τη μεριά μας τώρα, καιρός είναι να ξεκινήσει η ουζήτηση γύρω από τις σχέσεις μας με τη βία, μα που πολλοί προβληματίζονται κι έχουν βαρεθεί να σέρνονται πισω από άτομα και καταστάσεις που ανακυκλώνονται κι δεν οδηγούν πουθενά.

Κανείς τώρα δεν μιλάει για τον Καλτέζα. Κάποιοι «φρόντισαν» (όπως γίνεται σε μονιμή βάση) να μεταστρέψουν τη θετική καταρχήν στασης ή αντίδρασης του κόσμου. Από όως και πέρα το μοιράσιο είναι γνωστό. Το κίνημα εκτέρπεται από τον αρχικό του στόχο και μπαίνει σε καθηκοντά συμπαραστασής στους συλληφθέντες, απελευθέρωσή τους, και νούργιες συγκεντρώσεις με πιθανές νέες συλληφεις και ούτω καθ' εξης.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημά μας που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.

Υπάρχουν κάποια άτομα, ομάδες ή ευκαιριακές ομαδοποιήσεις στον αντιεξουσιαστικό χώρο που δρουν κυρίως επετειακά και αποσπασματικά, που δεν εννοούν πολιτική εκδήλωση χωρίς βία και καταστροφή και συμπεριφέρονται σα να υλοποιούν -παράλογα κι άθελά τους βέβαια- κάποιο κυβερνητικό σχέδιο. Οι οικοδόμουμεν συνεπεστάτα τον τύπο του αναρχικού φαντομά και καταστροφέα, αυτον δηλαδή που προβαλλεται επιστόμη.

Για αυτούς οι βίαιες ενέργειες είναι «από χέρι» επαναστατικές κι αντιστοιχα οι ήπιες μορφές δράσης είναι επίσης «από χέρι» ρεφορμιστικές κι αντιδραστικές. Στις συγκεντρώσεις που αποφασίζεται μια εκδήλωση ή ενέργεια, οι ομάδες που θελουν να θεωρούνται επαναστατικές νιώθουν την ανάγκη να προτείνουν το πο «αριστερό» μέσο πάλαι. Αν οι άλλοι λεν πορεία, εμείς κατάληψη, αν οι άλλοι λεν καταληψη, εμείς οδοφράγματα. Η συναγωνίζονται ποιός θα πλειοδότησε σε βίαιες προτάσεις για να διαφοροποιηθεί επί το επαναστατικότερον από τους άλλους. Η νιώθει την ανάγκη να αμυνθεί όταν τον «κατηγορούν» για συναντεστικές διαδικασίες («είπαμε εμείς ότι πρέπει να πεισούμε τον κόσμο»). Δηλαδή, υπάρχει μαι ταύτιση ιδεολογίας και μέσους ή αλλιώς **ιδεολογικοποίηση του μέσου** που συμπυκνώνεται στη φράση «είσαι αναρχικός» («ή επαναστάτης γενικά»). Άρα είσαι υπέρ της βίας. Έτοις εξηγείται και το φαινόμενο της συναισθηματικής ταυτισης με τη «17 Νοεμβρη» και γενικά με τις αριστεριστικές ομάδες ένοπλης πάλης, μόνο και μόνο επειδή ασκούν βία. (Εξ ου και το σύνθημα «Τιμή-τιμή στο Χρηστό Τουστουσούβη» που φωνάζεται κυρίως από αναρχικούς). Τα ίδια αυτά άτομα ή ομάδες δεν τα πάνε καθόλου καλά με τους αριστεριστές που τους θεωρούν «τρισάθλιους», «ρεφορμιστές» κ.λπ.

Αυτη η θεοποίηση της βίας δεν πάει μόνη της. Ακολουθείται από **ανάλογη γλώσσα και ύφος** και αρκετά άτομα (χωρίς να τους καταλογίζουμε κακή προθεση) συμπεριφέρονται σαν να κατέχουν την αλήθεια «εξ αποκαλύψεως». Δεν χάνουν την ευκαιρία να δηλώνουν «είμαι αναρχικός» και να ασκούν κυριολεκτικά «ιδεολογική τρομοκρατία» του στηλ «είστε πρόβατα». «εσύ

ηλιθίες φοιτητάκο», «ξυπνήστε ρε»! Την εικόνα συμπληρώνει ο γλωσσικός «εξτρεμισμός» των προκρυπούσου, οι γκραν-γκινιόλι πουγραφές, κ.λπ. Όλα αυτά βέβαια φανερώνουν έλλειψη πειστικού λόγου και γενικότερη ανεπαρκεία.

Η βία των μειοψηφών -άρα μειονεκτούντων στα μέσα και στην αποτελεσματικότητα- στρέφεται πάντα εναντίον τους γιατί **νομιμοποιείται**, στα μάτια του κόσμου, τη βία από τη μεριά του κράτους **εναντίον τους**. Οι μειοψηφίες δηλαδή δεν έχουν σερνόνται πισω από άτομα και καταστάσεις που ανακυκλώνονται κι δεν οδηγούν πουθενά.

Πιστεύουμε ότι η επαναστατικότητα και αποτελεσματικότητα μιας ενεργειας δεν μετριέται με το πόσες βιτρίνες κατέβηκαν, πόσα πυροπλημένα αυτοκίνητα υπάρχουν ή ποιάς εκτάσης καταστροφές έγιναν, αλλά με το πόσες και σε τι ποιότητα **συνειδήσεις ευαισθητοποιήθηκαν**, πόσος κόσμος συμμερίζεται αυτά που λέμε και υπερασπίζεται αυτο που υπερασπίζομετε κι εμείς. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η αλλαγή δεν θα γίνει από κάποιες αποφασισμένες και «στρατιωτικά» αρτίες ομάδες αλλά από πλατύτερα



στρώματα του πληθυσμού κι όχι βέβαια με μια λογική της «εξ εφόδου» κατάληψης ή καταστροφής της εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι **μας ενδιαφέρεται πρώτα να πεισούμε τους άλλους**. Αντιθέτα, τα συγκριμένα επεισόδια στην Αθήνα κι αλλού, όχι μόνο δεν έπεισαν, αλλά πέτυχαν τη μεταστροφή της κοινής γνώμης από θεατή των επεισοδίων (όπως γινόταν ίσως παλιότερα) σε κατακρήτη των γεγονότων και βέβαια τη συντριπτικοποίηση της.

Δεν είναι μόνο τα μέσα που χρησιμοποιείς και που προδιαγράφουν το κοινωνικό μοντέλο στο οποίο στοχεύεις, αλλά και οι αξιες, οι αρχές, η δομή και οι εσωτερικές σχέσεις των ομάδων. Τα άτομα και οι ομάδες που μιλάνε για την «άλλη» κοινωνία πρέπει να έχουν «εν σπέρματι» οι ίδιες τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το χαρακτήρα του νέου ανθρώπου.

Όταν στις εσωτερικές σχέσεις δεν υπάρχει συντροφικότητα, αλληλεγγύη, διάλο

μπροστά στο αδιέξοδο της τρομοκρατίας (κρατικής και «αντικρατικής»)

Bία πολιτική και βία κοινωνική

Επαναλαμβάνοντας για λογαριασμό μου τη δήλωση ότι «μιλώ εξ ονόματός μου και δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα της κρατικής και των προτάσεων» (Κ. Καστοριάδης), νομιμοποιούμαι να υποστηρίζω ότι «η κοινωνία είναι το προϊόν των αρετών μας και το κράτος, των ελληταράτων μας» (Τόμας Παιην) και να αποφαινομαι υπέρ «της ελευθερίας της κοινωνίας και της ανελευθερίας του κράτους» (Κ. Μαρξ), καταδικάζοντας κάθε μορφή πολιτικής βίας που οδηγεί στην ελευθερία του κράτους και την ανελευθερία της κοινωνίας...

Η τρομοκρατική βία σαν σταθερό χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των ιστορικών κοινωνιών, μπορεί να προσεγγιστεί ερμηνευτικά από τρεις κυρίως -πολιτικά και κοινωνιολογικά ενδιαφέρουσες- απόψεις: Από αποψη περιγραφική (με βάση τις τυπικές της εκδηλώσεις), από αποψη λειτουργική (με βάση τις δεδομένες σχέσεις της με το σύστημα στα πλαίσια του οποίου εκδηλώνεται) και τέλος από αποψη κοινωνικο-πολιτική (με βάση τα στοιχεία που συνθέτουν την αιτιολόγηση, την πραγματωση, τους στοχους και τα κοινωνικο-πολιτικά της αποτελέσματα).

1. ΑΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, η τρομοκρατική βία διακρίνεται -συμφωνα με τις τυπικές της εκδηλώσεις- απομική και μαζική.

Η απομική τρομοκρατική βία ασκείται κατά κανόνα από διάφορες ετερο- ή αυτο-διορισμένες «πρωτοπορίες» (αντιδραστικές ή «επαναστατικές») εκφράζεται με μεμονωμένες πράξεις βίας εναντίον υλικών ουμάδων της αμφισβητούμενης τάξης πραγμάτων ή εναντίον ατόμων που είναι φορείς ορισμένων κοινωνικο-πολιτικών λειτουργιών του υφιστάμενου σύστηματος¹ ή σύμβολα και εκφραστές της αμφισβήτησης του² και αποσκοπεί στον «εκβιασμό» μιας ιστορικής πορείας, το ρυθμό της οποίας θεωρεί ότι μπορεί να «επιταχύνεται» ή να επιβραδύνει με τη δράση της η αυτόκλητη ένοπλη «πρωτοπορία».

Έτοιμη, μέσα από μια έντονα ιδεολογική παραμόρφωση της πραγματικότητας και τηρώντας όλους τους κανόνες της «κοινωνίκης ψυχιατρικής», η ένοπλη «πρωτοπορία» λειτουργεί με ψυχιατρός με αυξημένες κοινωνικο-πολιτικές αρμοδιότητες και αποφαίνεται αξιωματικά ότι οι «μάζες» δεν έχουν συνείδηση της κατάστασής τους. Και με βάση αυτή την αυθαιρετή διαγνώση, «νομιμοποιείται» στη συνείδηση της ένοπλης «πρωτοπορίας» το δικαίωμά της να υποκαθιστά τις «μάζες» στο ιστορικό πεδίο και να δρά (αυτο-εξουσιοδοτούμενη) στ' ονόμα τους. Με αλλα λογια, η ένοπλη «πρωτοπορία» ξεκινώντας από την ίδια θεωρητική αφετηρία με τις διάφορες κομματικές «πρωτοπορίες» (οι εργαζόμενοι «δεν μπορούν να αναπτύξουν άλλη συνείδηση πλην της συνδικαλιστικής») και επιλέγοντας διαφορετικά μέσα απ' αυτές (η «κριτική των οπλών» στη θέση του κομματικού αγώνα), επιτείνουν την παθητικοποίηση των «μάζων» υποστηρίζοντας ότι πυροδοτούν την ενεργοποίηση τους, με την ίδια ακριβώς αφελή ή υποκριτική λογική που επιτρέπει στον ψυχιατρό να χορηγεί στους «ασθενείς» του καταστατικά φάρμακα, βεβαιώνοντας ότι μ' αυτό τον τρόπο προκαλεί την κινητοποίηση τους. Σαν αποτέλεσμα, η αυτο-οργάνωση των εκμεταλλευμένων κοινωνικών στρωμάτων σαν κυνηγτήρια δύναμη των κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων, εκμηδενίζεται και αντικαθίσταται από την οργάνωση μιας αυτόκλητης ένοπλης μειονόφυιας και η πολιτική δράση αντικαθίσταται από το «κατορθώμα», την «ηρωική πράξη» ή

τη συμβολική χειρονομία, επιτεινούντας ακόμη περισσότερο την παθητικοποίηση των κοινωνικών στρωμάτων που υποτίθεται ότι επιθυμεί να ενεργοποιήσει. Κι αυτό βεβαια, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση όχι της ανατροπής αλλά της ισχυροποίησης του δήθεν αμφισβητούμενου πλέγματος των υφιστάμενων εξουσιαστικών σχέσεων.

Στη βάση των ποικιλών εκδηλώσεων της απομικής τρομοκρατικής βίας (ανεξάρτητα από το αν εκπορεύονται από την κρατική εξουσία ή τις διαφορες «πρωτοπορίες» που της εναντίον έχουν αποφασίσει), υπάρχει πάντα η απελπιστικά παιδαριώδης αποψη ότι η καταστροφή ενός υλικού συμβόλου ή η δολοφονία ενός ανθρώπου ισδυναμεί με την εξόντωση των ιδεών που εκφράζει. Για τα μέλη των ένοπλων «πρωτοποριών», η ιστορική κίνηση ακολουθεί λανθασμένο δρόμο και το πιστόλι ή η βόμβα αναλαμβάνουν να την καθοδήγησουν στη «σωστή» πορεία. Κι αυτή ακριβώς η αντίληψη για τη «σωστή» πορεία είναι που διαφοροποιεί επιφανειακά τη δεξιά από την αριστερή τρομοκρατία: Η δεξιά τρομοκρατική βία συνιστά μια (ε-

μων ή ομάδων, ενώ σ' ότι αφορά τους γενικότερους στόχους τους στρέφονται εναντίον ολόκληρων κοινωνικών στρωμάτων, τάξεων ή πληθυσμών. Οι δίκες πολιτικής σκοπιμότητας αποτελούν θεμελιώδες δομικό στοιχείο όλων των εξουσιαστικών «πολιτισμών της ομολογίας» και σηματοδοτούν τόσο την απώτερη όσο και την πρόσφατη ιστορική τους πορεία από την Ιερή Εξέταση μεχρι το Ναζισμό και το Μπολσεβικισμό (σ' όλες τις γνωστές παραλλαγές του).

2. ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ, η τρομοκρατική βία εμφανίζεται ή σαν ένα σύστημα ή σαν ένα αντι-σύστημα μέσα στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος των εξουσιαστικών σχέσεων.

Σαν ένα σύστημα μέσα στο σύστημα, η τρομοκρατική βία ταυτίζεται με την κρατική τρομοκρατία και λειτουργεί παντού στην κατεύθυνση της διαρκούς αναπαραγωγής και της ενδυνάμωσης του υπάρχοντος συστήματος.

Σαν ένα αντι-σύστημα μέσα στο σύστημα, η τρομοκρατική βία δρα προκαλώντας ή μια αντίδραση του πληπτόμενου συστήματος με απο-



τελέσμα την εξαλειψη της απειλής μέσω της αυταρχοποίησης και της ενδυνάμωσης του (όπως στην περιπτώση της Ιταλίας και της Δ. Γερμανίας στη δεκαετία του 1970), ή την ανατροπή του συστήματος και την αντικατάστασή του από το αντι-σύστημα που επιβαίλει μια πιο ολοκληρωτική κυριαρχία πάνω στο κοινωνικό σώμα (όπως στην περίπτωση διαφόρων «εθνικο-απελευθερωτικών» κινημάτων).

Αν πάρουμε υπόψη τη στρατιωτική οργάνωση, τη στρατιωτική πειθαρχία και το στρατιωτικό συγκεντρωτισμό που χαρακτηρίζει αναγκαία και υποχρεωτικά οποιαδήποτε ένοπλη (και κατά συνέπεια, παράνομη) «πρωτοπορία, κι αν δεχτούμε την ιστορική πειθεβαιωμένη αρχή ότι καθε ιεραρχία στης οποίας αποτελείται από την απορρίπτη της συνείδησης τους νομιμοποιείται να δρα αντί γι' αυτές και σ' όνομα τους), επιλέγουν τα ίδια μέσα (πιστόλι ή βόμβα), έχουν τον ίδιο στόχο («διόρθωση» της λανθασμένης πορείας) και καταλήγουν στα ίδια κοινωνικο-πολιτικά αποτελέσματα (αυτορχοποίηση των υφιστάμενων συστήματος).

Η μαζική τρομοκρατική βία ασκείται κατά κανόνα από την κρατική εξουσία εκφράζεται με μαζικές πράξεις βίας εναντίον υλικών ομάδων, στρωμάτων, τάξεων ή ολόκληρων πληθυσμών (μαζικές διώσεις, μαζικές δολοφονίες, στρατόπεδα συγκεντρωσης και εξόντωσης) και αποσκοπεί στη διατήρηση της καταστατικής κοινωνικο-πολιτικής πορείας (οι εργαζόμενοι «δεν μπορούν να αναπτύξουν άλλη συνείδηση πλην της συνδικαλιστικής») και επιλέγοντας διαφορετικά μέσα απ' αυτές (η «κριτική των οπλών» στη θέση του κομματικού αγώνα), επιτείνουν την παθητικοποίηση των «μάζων» υποστηρίζοντας ότι πυροδοτούν την ενεργοποίηση τους, με την ίδια ακριβώς αφελή ή υποκριτική λογική που επιτρέπει στον ψυχιατρό να χορηγεί στους «ασθενείς» του καταστατικά φάρμακα, βεβαιώνοντας ότι μ' αυτό τον τρόπο προκαλεί την κινητοποίηση τους. Σαν αποτέλεσμα, η αυτο-οργάνωση των εκμεταλλευμένων κοινωνικών στρωμάτων σαν κυνηγτήρια δύναμη των κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων, εκμηδενίζεται και αντικαθίσταται από την οργάνωση μιας αυτόκλητης ένοπλης μειονόφυιας και η πολιτική δράση αντικαθίσταται από το «κατορθώμα», την «ηρωική πράξη» ή

την εξαλειψη της απειλής μέσω της αυταρχοποίησης και της ενδυνάμωσης της ομάδα που στοχεύει στην κατάτηση της εξουσίας, εμπεριέχει σε μικρογραφία στη δομή της, το πρόπλασμα του οργανωτικού μοντέλου που επιβαίλει στην κοινωνία αφού κατατήσει την εξουσία, οδηγούμαστε αβιαστα στο συνέπεια, αποσκοπεύοντας στην αποτέλεσμα της διαρκείας της αρχής του αλληλοκαθορισμού των σκοπών και των μεσών, έχει σαν οργανωτικό της μοντέλο την οριζόντια συνεργατική διασυνδέση που εκφράζεται με καθε συαστικά αμεσο-δημοκρατικό/επαναστατικό πρότυπο (εργατικά συμβούλια, σοβιετ, κ.λπ.) και η εφαρμογή της κατατείνει πάντοτε στην πειθαρχία της εξουσίας τους στην περιπτώση της αρχής της ομάδας που επιβαίλει στην ανατροπή της καταστατικής κοινωνίας⁴. Τα μέσα στης είναι αντικειμενικό χαρακτήρα, έχει απόδρημη, έχει σαν αντι-σύστημα της με εξελισσόμενη κοινωνική συγκρούση ή αντιπαράθεση και δεν συνοδεύεται από μια ορισμένη στρατηγική πρόθεση. Τα μέσα της είναι εναρμονισμένα με το σκοπό, σ' εφαρμογή της

Με τέτοια στρατιωτική αντιπαράθεση δύο φαινομενικά αντιτίθεμενων αλλά ουσιαστικά ταυτόσημων εξουσιαστικών λογικών.

α. Επιταχύνει τη (σύμφυτη με την εξέλιξη του ώψιμου καπιταλισμού) «σύγκλιση των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο πολιτικό πεδίο» και τη συνακολούθη βαθμιαία εξάλειψη του ουσιαστικά αντιπολιτευτικού λόγου το κενό του οποίου εμφανίζεται οτικαλυπτει ο τρομοκρατικός λόγος στα πλαίσια ενός φαύλου κύκλου σύγκλισης τρομοκρατίας, επίτασης της σύγκλισης, ενδυνάμωσης της τρομοκρατίας, κ.λπ.).

β. Αποσταθεροποιει τα κοινωνικά κινήματα που προκύπτουν από την αμφισβήτηση των υφιστάμενων θεσμών, περιθωριοποιώντας τα και μετατρέποντας τα σε παθητικούς θεατές μιας σύγκρουσης που διεξάγεται και στ' όνομά τους.

γ. Σταθεροποιει την ενότητα του μπλοκ των δυνάμεων που συμμετέχουν στη νομή της εξουσίας.

δ. Ενισχύει και επιταχύνει τη δραστική τροποποίηση των σχέσεων κράτους και πολιτη, προς ωφελος του κράτους και σε βάρος του πολίτη, αποτελώντας την έσχατη αιτιολόγηση μιας διαδικασίας μέσα από την οποία.⁶

1. Το αίτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού αντικαθίσταται από το αίτημα της τάξης και της ασφάλειας.

2. Οι θεαροί γίνονται αυταρχικότεροι (για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος).

3. Οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας διευρύνονται εφιαλτικά.

4. Επιβάλλεται ένα προληπτικό ποινικό δίκαιο με διοικητικό χαρακτήρα που βασίζεται στην υποψία. Η αυστηρή ποινική νομιμότητα υποβαθμίζεται και θεσμοποιείται η αποδεικτική αξία της υποψίας (που μπορεί να εφαρμοστεί -και εφαρμόζεται- νομιμοφανες εναντίον καθε κοινωνικής δραστηριότητας που αντιτίθεται στα συμφέροντα της εξουσίας).

5. Τα ανθρώπινα -κοινωνικά και πολιτικά- δικαιώματα περιορίζονται διαρκώς.

Με άλλα λόγια, η πολιτική αυτονομείται και η κοινωνία ετερονομείται σε όλο και πιο μεγάλο βαθμό, μέσα από ένα δρόμο που αναγκαία οδηγεί στην καθολική ελευθερία του κράτους που είναι συναρτημένη με την καθολική ανελευθερία της κοινωνίας (πράγμα που συνιστά την ουσία του υπαρκτού «γραφειοκρατικού καπιταλισμού»).

Η πολιτική τρομοκρατική βία επικαλούμενη σαν θεωρητική αιτιολόγηση της τη δήθεν αδυναμία των εκμεταλλεύμενων κοινωνικών στρωμάτων να αναπτύξουν μια ολική συνειδηση και υποκαθιστώντας τη δράση αυτών των στρωμάτων με τη δράση καθε αυτόκλητης ενοπλής «πρωτοπορίας» που αυτο-προβάλλεται σαν φορέας της ολικής συνειδησης, αντικαθιστά την κοινωνική σύγκρουση με τη στρατιωτική αντιπαράθεση, και την εξέγερση (και την επανάσταση) με το πραξικόπημα, παιζοντας το παιχνίδι των αντεστραμένων αληθειών που επιβάλλεται και διευθυνεται από την εξουσία (προς ωφελος της οποίας λειτουργει) και περιθωριοποιώντας όλο και πιο πολύ την κοινωνία (πράγμα που σημαίνει αδρανοποιώντας όλο και πιο πολύ την κοινωνία, δεδομένου ότι «το περιθώριο δεν είναι ποτέ επαναστατικό»).

Απεναντι στο αδιέξοδο του φαύλου κύκλου που ασταμάτητα αναπαράγεται γύρω από το διπόλο που συγκροτείται από την τρομοκρατική βία του κράτους και των διαφόρων ένοπλων «πρωτοποριών» και περιθωριοποιώντας όλο και πιο πολύ την κοινωνία, δεδομένου ότι «το περιθώριο δεν είναι ποτέ επαναστατικό».

Απεναντι στο αδιέξοδο του φαύλου κύκλου που ασταμάτητα αναπαράγεται γύρω από το διπόλο που συγκροτείται από την τρομοκρατική βία του κράτους και των διαφόρων ένοπλων «πρωτοποριών» και περιθωριοποιώντας όλο και πιο πολύ την κοινωνία, δεδομένου ότι «το περιθώριο δεν είναι ποτέ επαναστατικό».

εκμεταλλεύμενοι, όπως π.χ. οι απεργίες, οι καταλήψεις σπιτιών και χώρων δουλειάς, οι παρεμποδίσεις της κυκλοφορίας, τα σιτ-ιν, οι πειραματισμοί για νέες μορφές οργάνωσης που προσδιορίζουν ένα νέο περιεχόμενο στο χώρα της μορφωσης, του έρωτα, της δουλειάς, της υγείας, κ.λπ.).

Αν η ελευθερία του ατόμου αποτελεί θεμελιώδη βιολογική ανάγκη (και αποτελεί) και αν η ελευθερία της κοινωνίας είναι η μόνη βασική και δυνατή προϋπόθεση για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, η διεξόδος από το υφιστάμενο εξουσιαστικό αδιέξοδο δεν μπορεί να αναζητηθεί πουθενά αλλού εκτός από την ελευθερία της κοινωνίας που είναι συναρτημένη με την ανελευθερία του κράτους.

Με βάση αυτό τον προβληματισμό, κάθε ριζοσπαστική διεκδίκηση της ελευθερίας της κοινωνίας (και της συνεπαγόμενης ανελευθερίας του κράτους) έχει σαν βασική προϋπόθεση της αφενός την απεριφράση της καταγγελίας όλων των θεσμών και των τρόπων δράσης που έχουν τις ρίζες τους στο γιακωβίνικο/λεβινιστικό ολοκληρωτικό πρότυπο, και αφετέρου την υπεράσπιση και τη διαρκή διεύρυνση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που συνδέονται ιστορικά με το κράτος δικαιου και τη συνεχή αποκριτικοποίηση της ατομικής και κοινωνικής ζωής, πράγμα που διασφαλίζει τη διαρκή περιορισμό της ελευθερίας του κράτους και τη συνεχή επέκταση της κοινωνίας.



Αν κάτι σημάδεψε έντονα το δίμηνο που μας πέρασε, αυτό ήταν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η καθιερωμένη νεκρική πομπή, ο τόπος φραστικής αντιπαράθεσης των κομματικών μπλοκ, ο βωμός όπου το «νόημα του Πολυτεχνείου», κόβεται και ράβεται ανάλογα με τις κυριαρχες και κομματικές ιδεολογίες, διατράχτηκε για μια ακόμα φορά από κάποιους «ανόσιους» (ανούσιους) «ταραχίες».

Η πορεία προς το «1984»

Ο αστυφύλακας Αθανάσιος Μελιστας «έχασε την ψυχαριμία του», και πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού το Μιχάλη Καλτέζα. Αυτό σαν γεγονός δεν είναι καθόλου μοναδικό. Τα αστυνομικά πυρά χρησιμοποιούνται συχνότατα κι όχι μόνο όταν υποτίθεται ότι κινδυνεύει ο «φρύδος της τάξης» ή όταν ο αγνώστος καμιάζι δεν πειθεται να υποστει τον αστυνομικό έλεγχο, αλλά και σε περιπτώσεις απόλοι και τυπικού ελέγχου ταυτοτήτων (δες θάνατο της Κ. Μπουλ⁷). Τα γενόταν αυτά περνούν, στην πλειοψηφία τους, στα ψηλά των εφημερίδων, αποτελόντας γεγονότα με εκμεταλλεύσιμα από τον Τύπο. Άλλωστε, επικρατεί μια σιωπή συνενοχή. Ποιά/ός βέβαια θα διαμαρτυρηθεί όταν προστατεύεται η «έννομη τάξη», η «δημόσια ασφάλεια», η «ιδιοκτησία». Αν οι συνέπειες αυτής της προστασίας φτάνουν κάποτε σε ακραίο σημείο, δεν μένει παρά μέρος ενός θέαματος και δεν έχει άλλη συνέπεια (σε όλα τα γεγονότα που έχουν γίνει στην Αθήνα) παρά την προσωπική εκτόνωση - απόλυτα κατανοητή, αλλά ουσιαστικά υπεκφύγη μπροστά στην αναγκαιότητα ανάληψης κάποιων άλλων ευθυνών για την ανατροπή του συστήματος. Ότι η πολεμική εξάρτηση, το τελετουργικό της μάχης, οι κραυγές και το βρισιδί, η όλη «αντρική» εμφάνιση, δεν έχουν τη ρίζα τους σε μια αντι-εξουσιαστική πολιτική.

Είναι, ο φόνος του Μιχάλη Καλτέζα δεν αποτελεί παρά μια συνέχεια σε μια σειρά αστυνομικών βιασιτήτων που πείθουν ότι οι ολοένα και περισσότερο εδραιώνται το δικαίωμα της κρατικής εξουσίας να αποφίνεται -μέσω των σωμάτων ασφαλείας που τη διαφυλάττουν- μέχρι και για τη ζωή ή το θάνατο των πολιτών. Όχι βέβαια των οποιονδήποτε πολιτών, αλλά κυρίως αυτών που θεωρούνται ότι παρεκλίνουν από το μονοπάτι της πλήρους υποταγής. Με ανάλογο τρόπο η δικαστική εξουσία προσαρμόζεται στους καιρούς, και μείνει το βάρος των κατηγοριών εναντίον του αστυφύλακα, προδικάζοντας το απότελεσμα της δίκης.

Φυσικά οι πυροβολισμοί δεν αποτελούν παρά το ορατό τμήμα του παγόβουνου. Οι κάθε λογής «επιχειρήσεις-αρετή», η μονιμη παρούσια αστυνομικών σε «επίφοβα» σημεία της Αθήνας (τι αληθεια περιμένουν οι κλούβες στην Ομόνοια; Μάλλον να είναι εμφανείς σε όσες ους περνούν από το πιο πολυάσχυνατο μέρος της πόλης), η φοβερή βιασιότητα εναντίον των ουληφθέντων, το φακέλλωμα όλων με το νέο τύπο ταυτότητας, η με πολεμικές μεθόδους εισβολή στις σχολές, η κινητοποίηση των ΜΑΤ σε κάθε απεργία, δεν φανερώνουν παρά μια πορεία προς μια περισσότερο αυταρχική και αστυνομικορατούμενη κοινωνία.

Το αίτημα να αφοπλιστεί η αστυνομία (οι άγγιοι αστυνομικοί επιζούν χωρίς όπλα στο Μπρίξτον και στο Λιβερπούλ, δεν βλέπω γιατί δεν θα τα κατάφερουν και οι αστυνομικοί πολιτικής προσωπούς) προσπαθεί να αποφέρει την ιδιοτήτα της ζωής, δεν καλύπτει την ιδιαίτερη την ατυνομοτητή της τρομοκρατικής βίας των δημοκρατιών σημερινής, από την οποία προσπαθεί να απομετρηθεί με το «αστικό κράτος», για να επιβάλλει το -προλεταριακό κράτος- αργότερα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ησαν» τη χώρα. Διαστυχώς, η 17 Νοέμβρη αποφάσισε να πάρει πιο ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή, λες και δεν ήταν ήδη αρκετό το ότι έχει αναλάβει πριν από μας, για μας, αντί για μας, ως νέος «Ζορρό», να τιμωρήσει τ

ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ



Υπάρχει μια σκόπιμη (;) ταύτιση του όρου «αναρχικός» με τη χρήση βίας. Δε νοείται να επικαλείται κάποιος την αναρχία και να αρνείται τη βία. Υπάρχει μάλιστα η φευδής εντύπωση πως όλη η αναρχική παράδοση είναι γεμάτη από βία.

Αναφέρουμε μόνο μια χαρακτηριστική περίπτωση που ανατρέπει αυτό το μήδο. Την περίπτωση της Έμμα Γκόλντραν, της πιο γνωστής ίσως γυναικας αναρχικής, η οποία, για όσες και όσους δε γνωρίζουν ήταν από τις κυριότερες μορφές της μη θιασικής κουλτούρας που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και ήταν παθιασμένη υπερασπίστρια των αντιρρητών συνειδητήσης.

Λέει λοιπόν η Έμμα: «Πιστεύω πως ο Αναρχισμός είναι η μόνη φιλοσοφία της ειρήνης, η μοναδική κοινωνική θεωρία που βάζει την ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Ξέρω πως μερικοί αναρχικοί έκαναν πράξεις βίας, αλλά οδηγήθηκαν σ' αυτές από τις τρομερές οικονομικές ανισότητες και τις μεγάλες πολιτικές αδικίες και όχι απ' τον Αναρχισμό».

Για το πόσο η μη βία τη δράση μπορεί να είναι αποτελεσματική και «εξτρεμιστική», ας αναλογιστούμε μόνο πως η Έμμα θεωρούνταν στην εποχή της «η πιο επικίνδυνη γυναίκα στον κόσμο».

(Και μια και αναφέραμε την «Κόκκινη Έμμα», ας προβληματίσουμε λίγο και για το φαλλοκρατικό χαρακτήρα της βίας. Να είναι άραγε τυχαίο ότι το γυναικείο κίνημα πρόκρινε τις μη βίαιες μορφές δράσης;)

Βέβαια ο αναρχισμός μετά το θάνατο του Μπακούνιν (1876) οδηγήθηκε στην υιοθέτηση ενός προγράμματος προσφυγής στην τρομοκρατία υλοποιώντας την έκκληση του συνεδρίου της Βέρνης «για μια προπαγάνδα με τα γεγονότα».

Ο Κροπότκιν δήλωνε το 1880: «Η δι-



Φρικιαστικές εικόνες επαναστατικής βίας: μια αναρχική κολλεκτίβα στις αρχές του αιώνα, κοντά στις Βρυξέλλες.

αρκής εξέγερση με το λόγο, τα γραπτά, τη γροθιά, το τουφέκι, το δυναμίτη... για μας είναι εντάξει ότι η βρίσκεται έξω από τη νομφότητα».

Αυτές ήταν λέξεις που οδηγούσαν κατευθείαν στις ατομικές απόπειρες, που έγιναν, πραγματικά όπλο τυπικού πολλών αναρχικών. Όμως, το αδιέξοδο δεν άργησε να φανεί και ν' αναπτυχθούν γύρω απ' τη βία οι μεγαλύτερες αντιθέσεις στο εσωτερικό του αναρχικού κινήματος.

Ο ίδιος ο Κροπότκιν, δέκα χρόνια μετά, διαβεβαίων πως «πρέπει να εί-

μαστε με το λαό, που δε ζητά πια τη μεμονωμένη πράξη, αλλά ανθρώπους της δράσης μέσα στον τάξις του» και έπαιρνε θέση ενάντια στην «ψευδο-αθηνηση» ότι μπορεί κανείς να νικήσει τους συνασπισμούς των εκμεταλλευτών με λίγα κιλά εκρηκτικό».

Είναι πραγματικά πλούσια και η παράδοση και η πρακτική του αναρχικού κινήματος. Και μόνο οι ανεγκέφαλοι την ταυτίζουν με τη βία. Σ' αυτούς αφιερώνουμε και τις διπλανές φωτογραφίες.

συνέχεια από τη σελ. 11

Βία στη βία της εξουσίας;

Πιστεύουμε ότι η λογική της βίας κάποιων αναρχικών και κάποιων «επαναστατικών» οργανώσεων είναι αντίθετη με το δρόμο που οδηγεί στο να ξεπεραστεί η «θεαματοποίηση» και «κεντρικοποίηση» κάποιων θεμάτων, στο δρόμο που βάζει κάποιες άλλες προτετατόητες που έχουν σχέση με τις προσπάθειες αλλαγής και συνειδητοποίησης στον τρόπο που ζούμε, σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε. Η λογική της βίας εμπίπτει στην ίδια λογική που αναγορεύει κάποιες πολιτικές επιλογές ως τα πρωτεύοντα θέματα της κοινωνίας, με τα οποία ασχολούνται οι «ειδικοί» για να λύσουν, ένων ταυτόχρονα «θάβει» τα υπόλοιπα θέματα -μια και θα λύσουν μετά τη μεγάλη κομμουνιστική/αναρχική επανάσταση. Οι σχέσεις και οι δομές εξουσίας μέσα στις ομάδες και οργανώσεις, οι τρόποι παρέμβασης μέσα στην κοινωνία, οι δυνατότητες αλλαγής του τρόπου ζωής, οι σχέσεις με τα άλλα άτομα και το περιβάλλον, ο βαθμός εσωτερικούς της κυριαρχησιδεολογίας, και χίλια άλλα πράγματα, αποκτούν περιθωριακή σημασία όταν το θέμα της βίας αντιπαράθεσης τίθεται στον κυριαρχού ρόλο. Ήσως είναι και πιο βολικό έτσι. Η αυτοαπαραγωγή έχει τους κανόνες της.

Τέλος, χωρίς να ρίχνουμε στους θιασώτες της βίας όλο το φταιξίμο για την ένταση της αυτονομοκρατίας που ακολουθεί τις κάθε είδους «μονομαχίες» -το κράτος κινείται και ανεξάρτητα από αυτές- δεν μπορούμε να

μην θεωρήσουμε ότι το «παιχνίδι» τους έχει πολύ περισσότερα θύματα απ' ότι υπολογίζουν.

Δημήτρης Παντελίδης

Απάντηση στον Γιάννη Σχιζά

Ο Γ.Σ. αρέσκεται -ως γνωστόν - στην - με πάλι ευκολία, έμφαση και υπερβολή - απονομή χαρακτηρισμών, τίτλων αξίας ή απαξίας και ευσήμων εναλλακτικότητας προς τους πάντες - σπουργί - εις το οποίον επιδίδεται φιλάθωρος χώρος μας.

Εν προκειμένων:

- Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης κακώς αναμνήνεται με τα σχόλιά μου.

- Τα 4 σημεία διατυπώθηκαν αυτολεξεί από τον ίδιο, ως ανακεφαλαίωση, στη συνάντηση του Αρμενιστή.

- Οι συνεχείς επιθέσεις προς όλους και ο στόμφος σδικούν και τον ίδιο και τα γραφόμενά του - πολύ περισσότερο, είναι κρίμαν' αποτελούν άλλοθι για την προβολή απόνων, μια και τόση άνεση φιλοξενίας τους διαθέτει.

- Πριν κολλήσει οριστικά στη γλίτζα της αυτοκαταστροφής, ας προσπαθήσει να καταλάβει ποιοι - πέρα απ' τον κύκλο της ομάδας του - θα μπορούσαν να είναι φίλοι του και ποιοι εχθροί του.

Μιχ. Α. Τρεμ.

Υ.Γ.: Με την ευκαρία: στο κείμενο προς τη «Νέα Οικολογία», που συνυπογράφουμε με το Γ.Σ., συνυπευθυνότητα αποδέχομαι μόνο ως προς τα σημεία κριτής: οι χαρακτηρισμοί δικοί του - η αφελής άγνοια ΟΛΗ δική μου.

Το αφιέρωμα στη βία, επιμελήθηκε η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης



RAMBO και τα μυαλά στα κάγκελα

Η ομάδα των ενόπλων βετεράνων του Βιετνάμ διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και απότομα σφόρτο τιμής στον ήρωα της, τον ένα και μοναδικό, τον RAMBO. Αξύριστοι και ταλαιπωρημένοι, ματωμένοι, με γάζες και επιδέσμους, αλλά με την καρδιά να πάλλει κάτω από την τιμήν της στολή του αμερικανού στρατιώτη, εκράγουνται στην προκρύπαφους και παντού μοιράζουν τις προκρύψεις τους, που άρχιζαν με τη φράση του Ρόναλντ Ρέγκαν «Την επόμενη φορά ξέρω τι θα κάνω» και έγραφαν τα παρακάτω:

που έπαιζαν την άρτια αφιχθείσα ταινία «RAMBO No 2, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ», εισέθαλαν σε εστιατόρια, καφενεία, παμπς, φαστφουντάδικα κλπ, ακινητοποιώντας τους θαμώνες με τα υπερσύγχρονα (πλην... πλαστικά) όπλα τους, μπουκάρουν σε γραφεία εφημερίδων, «τρομοκράτωντας» τους δημοσιογράφους και παντού μοιράζουν τις προκρύψεις τους, που άρχιζαν με τη φράση του Ρόναλντ Ρέγκαν «Την επόμενη φορά ξέρω τι θα κάνω» και έγραφαν τα παρακάτω:

είναι. Γιατί αυτόν τον τόσο δημοφιλή ως «άνδρα» αναμεσα στους νεούς -αμερικανακία και μη- επιχειρούν να μας τον περάσουν ως το πρότυπο ήρωα.

Ο Rambo είναι το πρότυπο του «άντρα», οπως τον θελεί η ανδροκρατούμενη κοινωνία που ζούμε: σκληρός, αλύγιστος, μυώδης, βιαιός, τολμηρός, χωρίς ευαισθησίες και χωρίς ενδοιασμούς.

Ο Rambo είναι το πρότυπο του στρατιώτη, του μαχητή. Για την

«πατρίδα» του είναι ικανός να ματοκύλησει χωριά ολόκληρα, είναι εποιημός να σκοτώσει, να σφαξει, να ρημάξει.

Ο Rambo είναι ο εκδικητής-Zoppό, που θέλει να ξεπλύνει τη ντροπή και την απορία των συμπατριώτων του αμερικανών για την ήττα στο Βιετνάμ.

Η ταινία μας καλεί να ταυτιστούμε με τον ήρωα, να ασπαστούμε δηλαδή τα ιδανικά του μιλιταρισμού και της φαλλοκρατίας, να αποδεχτούμε τη βία, τη δύναμη των όπλων και την φρίκη του πολέμου, κι ακόμα να δεχτούμε την παραπομήση της ιστορίας.

Το καιρό που ο αμερικανικός στρατός έκανε εναντίον του πλειστοτερού πληθυσμού του Βιετνάμ, ο κύριος Συλλογεύτης Σταλλόνες που υποδύεται στην ταινία το βετεράνο του Βιετνάμ, γυρίζει στις ΗΠΑ πορνοταινίες. Και αν τη ταινία θέλει να μας παρουσιάσει τους βετεράνους αυτούς να ιώσουν πικρία για μια άδικη ήττα και να ζητούν εκδίκηση, η πραγματικότητα είναι τελειώς διαφορετική:

Εξήντα χιλιάδες

«... με τη δική μας ταυτότητα» (για το γυναικείο «χώρο»)

Ο γυναικείος «χώρος» είναι δύσκολο να οριστεί, γιατί δεν έχει εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο το κυριαρχούμενό μας «το προσωπικό είναι πολιτικό» έχει περάσει ευρύτερα.

Υπάρχουν γυναίκες που δεν συμμετέχουν σαν ακτιβίστριες, κι όμως νιώθουν ότι ενηκουν. Τα τελευταία χρόνια η προσωπική τους ζωή άλλαξε μέσα από μια αλλαγή της δικής τους στάσης ζωής. Υπάρχουν άλλες που ήρθαν σε σύγκρουση με τον ίδιο τους τον εαυτό κι αποσύρθηκαν, οι οργανώσεις (κυρίως εξαρτημένες κομματικά) συρρικνώθηκαν και το γυναικείο κίνημα παρουσιάζει σήμερα μια χαλαρή οργανωτική δομή, ενώ είναι «πανταχού παρών» στο περιθώριο της αμφιβήτησης.

Οι γυναίκες που πίστεψαν ότι πολιτική δεν είναι μια στενή κομματική έννοια, αλλά η ίδια η καθημερινότητα (είτε αυτές «πήγαν στα σπίτια τους» είτε εντάχθηκαν σε μικρές ομάδες), έβαλαν στόχο να υπάρχουν και άνοιξαν και το δρόμο σε μια καινούργια γενιά νεότερων γυναικών που χωρίς να έχουν τα αίσθημα ότι «εντάσσονται» στο γυναικείο κίνημα, ωριμάσαν μέσα στις απολαβές της ζύμωσης των τελευταίων επτά χρόνων. Έτσι η ίδια η προσωπική μας ζωή είναι η πιο σημαντική πολιτική μας δράση όταν συνεδρητοποιούμε τις μας συμβαίνει.

Μέσα στη γενική ιδεολογική θολούρα που μας προμήθευε η συχνά αντιφατική σοσιαλιστική ομπρέλλα, όπου οι εξαγγελίες προλαβαίνουν τις κινητοποίησεις αλλά και μένουν για καιρό εξαγγελίες, όπου οι πιο πρωθημένες πιέσεις, ασφυρηλατούνται ανελέτη σε «μέτρα» και συχνά κατακερματίζονται*, εμέις υπάρχουμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε. Πόσες και ποιες; Δεν μπορούμε να οριοθετηθούμε ακόμα

Δεν φοβόμαστε όμως να δούμε ότι στα πολιτικά κόμματα οι ανθρώπινες σχέσεις είναι η τελευταία προτεραιότητα, ενώ σ' εμάς, στο δικό μας κίνημα, η πρώτη.

Έτσι ασχολείται ο πολιτικός χώρος με τη μετάβαση της εξουσίας από δω εκεί, ενώ το μεγάλο πρόβλημα είναι η ίδια η εξουσία που επιλέγει τα παιδιά της και τα τρώει, έτσι που και ο χτεσινός αγνός αγωνιστής γίνεται ο σημερινός σιχαμερός υποτρούνιος, κι όλοι κάνουμε τα, τα, τα, χωρίς να ωφανούμε τα αίτια.

Η διαδικασία για να φτάσουμε σ' έναν πιο ελεύθερο άνθρωπο απαιτεί η κάθε πολιτική πράξη να ενέχει τη συνειδητοποίησή μας.

Αυτό προϋποθέτει ανθρώπινες σχέσεις που να στηρίζουν την πολιτική μας. Προϋποθέτει η προσωπική μας ζωή να θεωρείται πολιτική πράξη, ο έρωτας να θεωρείται πολιτική πράξη, η φίλια να θεωρείται πολιτικό ζήτημα που ψυχαγωγία το ίδιο, όλα δηλαδή αυτά που μας διαμορφώνουν και μας στηρίζουν. Η εξουσία είναι άμεση και πιεστική απ' όλες τις πλευρές της ζωής μας κι εμείς συνήθως δεν τη βλέπουμε γιατί φοβόμαστε.

Η δρόμοι αυτοί χαράκτηκαν από τις αρχές της πορείας του γυναικείου κίνηματος κι ενέπνευσαν κι άλλα κίνηματα που σήμερα μιλάνε για ποιότητα ζωής κι ανθρώπινες σχέσεις.

Το να επιτίθεται κανείς μέσα στη Βικτωριανή π.χ. εποχή σε θεσμούς όπως η οικογένεια, η εκκλησία και το κράτος ξεκενάζοντας την υποκρισία και την παρακμή δεν ήταν μικρή υπόθεση.



Όταν γινόταν αυτό οι γυναίκες δεν λειτουργούσαν πολιτικά γύρω από στρογγυλά τραπέζια και θεωρίες, γιατί κανένας δεν τις άκουγε είται κι αλλοιώς.

Οι μάχες δινόταν μέσα στο σπίτι τους με τους πατεράδες, τα αδέλφια τους και τους άντρες τους για το ίδιο τους το δικαίωμα ύπαρξης, την αξιοπρέπεια και την αυτοδιάθεσή τους. Αυτό απειλώντας βωμούς κι εστίες κι ανέτρεπε όλες τις ασφάλειες, ψεύτικες κι αληθινές που παρέχει η οικογένεια, όπως και σήμερα. Αμφισβητήθηκε τότε όπως και τώρα η αγάπη και η



προστασία στο αδύνατο λεγόμενο φύλο. Αμφισβητήθηκαν επιβεβλημένοι ρόλοι στα άμεσα κοντινά μας πρόσωπα. Αυτού του ειδώς η πολιτική δεν είχε ασκηθεί πουθενά αλλού. Οι γυναίκες αγωνίζονταν έτσι κι αγωνίζονται έτσι κι αυτό κωδικοποιείται στο σλόγκαν: Το προσωπικό είναι πολιτικό.

Ένα μεγάλο εμπόδιο σ' αυτό τον αγώνα είναι το γεγονός ότι η ιστορία της ειρήνης δεν γράφεται και μόνο οι μεγάλοι πολεμόχροι φιγουράρουν στις μνήμες του παρελθόντος της ανθρωπότητας. Έτσι η συμβολή του μισού ανθρώπου πληθυσμού στην εξέλιξη του ειδούς παραμένει αόρατη εκτός από πρόκειται για γυναίκες που συμμετείχαν σε δολοπλοκίες, φονους και διεκδίκηση εξουσίας παραδοσιακά ανδρικής.

Οι γιάτρισσες μνημονεύουνται σαν μάγισσες που καιγόνταν και οι ιστορικές φυσιογνωμίες σαν άγιες ή τρελές ή πόρνες, πάντως όχι «φυσιολογικές» (με την έννοια που φυσιολογικού των πατριαρχικών δομών). Βλέπε Ζαν ντ' Άρκ.

Από την άλλη η επιστήμη κάνει ότι το πορεία για να στηρίξει την καταπίεση των γυναικών** Η επιστήμη που παρήγαγε τη κοινωνία μας από τον 17ο αιώνα δεν είναι μόνο σύμφωνη με την καπιταλιστική ιδεολογία αλλά και με την πατριαρχική. Ενώ η ιστορία ταμπλώνει κάθε μας αγύνω σαν ρομαντισμό ή υστερία, κάτι ενάντια στη φύση, η «επιστήμη» ερχόταν συνεπικουρώνει δικαιώσεις αυτά τα συμμεράσματα: Όταν ζητούσαμε διαφορετικές σεξουαλικές σχέσεις και δεν μας έφτανε πια να κλείνουμε τα μάτια και να ανοίγουμε τα πόδια για την πατρίδα και την οικογένεια οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι ο άνδρας είναι «φύση» κυριαρχός και μας παρέπεμπαν στα χαρέμια που έχουν μερικά από τα ανώτερα θηλαστικά. Η αλήθεια βέβαια, είναι ότι ο αρσενικός λέοντας δεν παιζει για το «χαρέμι» του παρά μόνο το ρόλο του επιβήτορα γιατί η θηλυκιά είναι αυτή που φροντίζει για τη διατροφή της δική της και των μικρών και δεν του δίνει και καμιά σημασία στην οργάνωση της κοινωνίκης της ζωής εκτός από αυτή του επιβήτορα στην «εποχή της».

Σε μερικά Ελληνικά χωριά όπου η όλη εξέλιξη της κοινωνίας είναι στα χέρια των γυναικών οι άνδρες καταφέγγουν στα καφενεία για να βαριούνται αντάμα και οι γυναίκες μιλούν γι' αυτούς σαν να μην έχουν αξία. Σίγουρα δεν χαρακτηρίζουν ποδειγματικές τέτοιου είδους ανθρώπινες σχέσεις κι αύτες μπορεί να αποδείξουν τίποτα το «φυσιολογικό» παρά σε ανεγκέφαλους κι όμως διαδίδονται από σοβαρά περιοδικά και κοινωνιολογικές σχολές**. Οι επιστήμονες ανέλυσαν επίσης τον όγκο του εγκεφάλου μας για να αποδείξουν την πνευματική μας «κατωτότητα»

Η εναλλακτική συνάντηση έφερε σε στρογγυλό τραπέζια ανθρώπους που ανησυχούν και που τολμούν ο καθένας για τους δικούς του λόγους να μην απορροφώνται από κομματικές «στεγάσεις». Οι σημειώσεις που είχα εποιήσαμε για το τεράστιο θέμα που θα συζητήσατον είναι σαφώς ελειπεῖς διότι ακριβώς στόχευαν να είναι μόνο σημειώσεις για μια ζωντανή κουβέντα, που ποτέ δεν έγινε δυστυχώς. Στις πολλές συζητήσεις που προηγήθηκαν ανάμεσα σε γυναίκες από διάφορους φορείς και ομάδες υπήρχε μεγάλο πλούτος προβληματισμού και ελάχιστα συμπεράσματα, καθώς οι γυναίκες που συμμετείχαν έκφραζαν μια βαθιά αμφισβήτηση, που δεν βιαζόμασταν να την πελεκήσουμε σε «γραμμή». Το κείμενο που ακολουθεί αφορά το πως βλέπω αυτά τα λίγα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν κι αφήνουν αναπάντητο το ερώτημα: Πόσες και ποιές ακριβώς είμαστε;

Το όραμά μας αυτό απλώνεται κι αγκαλιάζει κι επηρεάζεται κι επηρεάζει. Όπως κάποτε αγωνιστήκαμε για την απελευθερώση των μαύρων πρώτες-πρώτες και η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη σ' αυτό το θέμα αρνήθηκε την είσοδό στις γυναίκες, έτσι και τώρα η συμμετοχή μας και η δράση μας όπου μπορεί να περιθωριοποιηθεί υποτιμάται, μα εμείς το έχουμε καταλάβει κι οργανώνουμε ξεχωριστούς χώρους ακόμα και στο εργατικό κίνημα (τομέας γυναικών υπάρχει στα Συνδικάτα της Ευρώπης και σε πολλά εθνικά Συνδικάτα) και στο Ειρηνιστικό κίνημα και στα απελευθερωτικά κίνηματα (όπως η οργάνωση «Γκαμπρέλα» στις Φιλιππίνες όπου χιλιάδες γυναίκες κινητοποιούνται για να απελευθερωθεί η χώρα τους από την αποικιοκρατία κι οργανώνυνται αυτόνομα).

Εξάλλου, αυτή η άρνηση τότε να δεχτούν τις γυναίκες, στο συνέδριο για την κατάργηση της δουλίας, έγινε αφορμή για την πρώτη Αμερικανική συνάντηση για τα δικαιώματα της γυναικας στο Σενέκα Φωλς από τις δύο αγωνιστριες Elizabeth Stanton και Lucretia Mott. Αυτή τη στιγμή οι ακτιβιστριες στο χώρο του γυναικείου κινήματος είμαστε αποφασισμένες να μην «πηγαίνουμε στη διαδήλωση και γυρίζοντας στο σπίτι να ανεχόμαστε το φασισμό του πατέρα μας ή οποιουδήποτε» όπως είπε μια νεαρή γυναίκα σε μια από τις συναντήσεις μας, ούτε το φασισμό του δάσκαλου, του γιατρού, της εφημερίδας, κ.λπ. Δηλαδή να εμποδίσουμε την αλλοτρίωση των γυναικών επεμβαίνοντας σε όλους τους χώρους άμεσα (κι όχι απλώς διεκδικητικά εκλιπαρώντας ή απειλώντας για τις αλλαγές των νόμων και τη φτωχική διεύρυνση των στενών μας περιθωρίων).

Να μην απορροφώνται οι δυνάμεις μας σε ευρύτερους αγώνες χωρίς να αναγνωρίζεται η

«... πρέπει να μάθουμε να σκοτώνουμε»

O δήμος της Αντίς Αμπέμπα, στην Αιθιοπία ανακοινώνει ότι οι πωλητές και οι αγοραστές χριστουγεννιάτικων δέντρων θα διώκονται. Η αποφαση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια μιας προσπάθειας περιορισμού της λειψυδρίας και της καταστροφής των δασών. Πολύ σωστά όλα αυτά, όμως ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι μπορούν για να αγοράζονται δέντρα νόμιμα από κρατικά ελεγχόμενα κέντρα. Γιατί άραγε να μην χρησιμοποιούνται αυτά για αναδασώσεις;

Tα Σοβιετικά εργοστάσια τροφών θα αρχίσουν να προσθέτουν περίπου 7.000 τόνους βιταμίνες στις τροφές που παράγουν για να «ξεικονομήσουν στη χώρα 1.5 δις ρούβλια που σπαταλούνται σε επιδόματα ασθενείας και σε απώλειες από απουσίες των εργατών από τη δουλειά τους». Αυτό αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό ότι υφίσταται έλλειψη βιταμίνης C κατά 50-70% και βιταμίνης A κατά 20-70% στους Σοβιετικούς πολίτες, αποτέλεσμα των μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης των τροφών και της στροφής προς την κατανάλωση αυτού του είδους φαγητών. Για να ελεγχθεί αν «συμφέρει» η προσθήκη βιταμίνων, έγιναν πειράματα σε μεγάλα εργοστάσια, και διαπιστώθηκε ότι «έται μειώθηκαν οι απουσίες κατά 7% και τα κρυολογήματα κατά 25%».

Μια οικολογική οργάνωση της Νορβηγίας, που υποστηρίζει ότι τα Νορβηγικά δάση πλήρωνται από τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τη γειτονική Βρετανία, θέλει τώρα να μην στέλνεται, πλέον, ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο Λονδίνο κάθε χρόνο.

Πράγματι, είναι παράδοση πια, κάθε Χριστούγεννα το δημοτικό συμβούλιο του Όσλο να στέλνει ένα πελώριο χριστουγεννιάτικο δέντρο, στο δήμο του Λονδίνου, που στήνεται στην πλατεία Τράφαλγκαρ.

Η Νορβηγική οικολογική οργάνωση, «Φύση και νεολαία», δήλωσε ότι θέλει να διακόψει αυτή την παράδοση, που άρχισε ως σημείο φίλιας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θέλει δε να αποδώσει σε αυτή την ενέργεια τη σημασία ότι δεν είναι σωστό η γειτονική Βρετανία να καταστρέψει τα δέντρα της Νορβηγίας, με όξινη βροχή, ή αερομεταφερόμενα βιομηχανικά κατά λοιπά.

Ακόμη στη Βρετανία οι «Φίλοι της Γης» έχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες κάρτες που γράφουν «we love your country but not your pollution» προσπαθώντας να ενημερώσουν και ευαισθητοποίησουν τον κόσμο.

Δεκάδες πουλιά αυτοκτονούν τις νυχτερινές ώρες πέφτοντας πάνω σε σπίτια στην πόλη Ζαμπλιάκ του Μαυροβουνίου, φέρνοντας στο μυαλό σκηνές από την περίφημη ταινία φρίκης του 'Αλφρεντ Χίτσοκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Βετσέρνες Νόβοστι», τα πουλιά πέφτουν πάνω σε παράθυρα όπου κυριολεκτικά συντρίβονται και στη συνέχεια πέφτουν κάτω στους δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τις αυτοκτονίες των πουλιών στην πόλη αυτή που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 μέτρων, το μεγαλύτερο στο Μαυροβούνιο και σε ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία.

Ο λόγος αυτής της ασυνήθιστης συμπεριφοράς των πουλιών παραμένει ανεξήγητος όπως ακριβώς και η αιτία που οδήγησε τον περασμένο χειμώνα τα πουλιά να επιτίθενται εναντίον ανθρώπων στα πάρκα του Σεράγιεβο, στην Κεντρική Γιουγκοσλαβία. Οι επιστήμονες αναφέρονται σε ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες που επιδρούν πάνω στο νευρικό σύστημα των πουλιών.

Η διεθνής οικολογική οργάνωση Green Peace, εκτός από τις «αντιδράσεις» των Γάλλων στη δράση της (βλέπε βύθιση του Rainbow Warrior) έχει βάλει σε ανησυχίες και την κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας. Έτσι σήμερα η οργάνωση θεωρείται αντικαθεστωτική και παρακολουθείται. Είτε με τη τηλεφώνα κατά το σύνηθες πα, είτε με άτομα που προσπαθούν να εισχωρήσουν στην οργάνωση. Κι αυτό γιατί ο αγώνας της GreenPeace κατά της πυρηνικής ενέργειας και μάλιστα στη διάθεση των κατάλοιπων που θεωρείται η Αχιλλείος πέρα της πυρηνικής βιομηχανίας κοντέυει να φέρει σε απόγνωση αρκετές κυβερνήσεις. Ήδη ο Βρετανός σκέφτονται ότι αντί να χρησιμοποιούν πλοία να μεταφέρουν τα βαρέλια με τα πυρηνικά απόβλητα στη μπορούσαν, και έχουν αρχίσει κι έχουν αρχίσει νά φτιάχνουν τα σχέδια, να κατασκευάσουν υποθαλάσσιο αγωγό που δεν θα βρίσκεται προστά του τα «ενοχλητικά» πλοία των GreenPeace.

Κι αυτό γιατί παρόλες τις διαμαρτυρίες των οικολογικών κινήσεων, τα σχέδια της EURATOM είναι να συνεχίστει και επεκταθεί η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και να φτάσει το 1990 να παρέχει το 40% του ηλεκτρισμού της EOK έναντι 27% πως ήταν το 1983 και 7,5 το 1973.

Η συνέχεια λοιπόν προβλέπεται οκληρή και η αντίσταση του καθένα απαραίτητη.

Το Φεβρουάριο του 1983 ψηφίστηκε στο Ευρ. Κοιν. ψηφίσμα που αναγνωρίζει το δικαίωμα όρνησης εκτέλεσης μετριανής θητείας σ' όσους επικαλούνται λόγους συνείδησης. Τα επίσημα Ελληνικά μας κόμματα δια μέσου των Ευρωβουλευτών τους ή το καταψηφίζουν ή απέχουν για να μην το καταψηφίσουν. Στην Ελλάδα σιγή ιχθύος.

Στις 12 Δεκέμβρη 1984, 39 εκπρόσωποι κινημάτων ειρήνης απ' όλο τον κόσμο, που συμμετείχαν σε διεθνή συνάντηση που διοργάνωνται στη ΚΕΑΔΕΑ στην Αθήνα, συντάξαν ανοικτό γράμμα προς τον πρωθυπουργό ζητώντας να αναγνωριστεί το δικαίωμα της άρνησης στρατιωτικής θητείας. Ο επίσημος «δημοκρατικός» μας τύπος επιμελώς δεν δημοσιεύει αυτό το γράμμα, καθώς επίσης και οι κινήσεις ειρήνης που διαθέτουμε, ενώ στο μπλα-μπλα, περι ειρήνης και αφοπλισμού, τα πάνε καλά, αποφέυγουν συστηματικά να τοποθετηθούν σ' αυτό το θέμα.

Στις 15 Μαΐου που μας πέρασε έγιναν διάφορα χάρηνγκ, διαμαρτυρίες στις Ελληνικές πρεσβείες στην Ευρώπη για το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα και πάλι δεν ακούστηκε τίποτα.

Αυτά είναι ελάχιστα από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και αφορούν ένα αναγνωρισμένο ανθρώπινο δι-

καίωμα και που δεν μπορούν να βρουν το δρόμο να γίνουν γνωστά στην Ελλάδα γιατί οι Έλληνες στρατοκράτες αποφάσισαν ότι δεν μας αφορούν.

Κι ενώ στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης τα δικαιώματα των αντιρρησιών συνείδησης είναι αναγνωρισμένα, στην Ελλάδα αν αρνηθείς τη στρατιωτική θητεία σε περιμένει στρατοδοκείο και φυλακή χωρίς να μάθει κανείς τίποτα.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τη σάση, απέναντι στο δικαίωμα της άρνησης στρατιωτικής θητείας. Ο επίσημος «δημοκρατικός» μας τύπος επιμελώς δεν δημοσιεύει αυτό το γράμμα, καθώς επίσης και οι κινήσεις ειρήνης που διαθέτουμε, ενώ στο μπλα-μπλα, περι ειρήνης και αφοπλισμού, τα πάνε καλά, αποφέυγουν συστηματικά να τοποθετηθούν σ' αυτό το θέμα.

Παρακάτω δημοσιεύουμε πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε την 22 Φεβρουαρίου 1984 από την Ιταλίδα Ευρωβουλευτίνα K. Macchiori σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού, σχετικά με την ανεξιθρησκία και το θέμα των αντιρρησιών συνείδησης στην Ελλάδα.

Η πρόταση ψηφίσματος αυτή ήταν να ψηφιστεί τον Οκτώβριο του 1985 αλλά αναβλήθηκε για τους πρώτους μήνες του 1986. Δυστυχώς μπορούμε από τώρα να προβλέψουμε ότι και όταν ακόμα θα ψηφιστεί ο επίσημος «δημοκρατικός» μας τύπος θα το αγνόησε.

Φ. Αντιστρατιωτικός

τεύσεως για λόγους συνείδησεως, είναι υπερβολικά καταπιεστικοί.

Ε. Υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

ΣΤ. Υπενθυμίζοντας το ψηφίσμα τους της 7ης Φεβρουαρίου 1983 περί της αρνήσεως στρατεύσεως για λόγους συνείδησεως (1).

1. Καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων να τροποποιήσουν την ισχύουσα νομοθεσία κατά τρόπο που να γίνονται σεβαστές οι υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όσον αφορά την ανεξιθρησκία.

2. Καλεί επίσης την Ελληνική Κυβέρνηση και τη Βουλή των Ελλήνων να ρυθμίσουν κατά δικαιούτερο τρόπο, κατά τα πρότυπα των νομοθεσιών που ισχύουν στα λοιπά κράτη μέλη της Κοινότητας, το θέμα της αρνήσεως στρατεύσεως για λόγους συνείδησεως.

Αποκλειστικό Νο 1: Για όσους-ες έχουν ραδιόφωνο πολύ δυνατό, μα πάρα πολύ δυνατό τους λέμε ότι στις 16 Γενάρη, στους 95 Μεγακύκλους θα δοθεί συνέντευξη από Έλληνες αντιμεταριστές, στο Παρισινό Radio Libertaire με θέμα τους αντιρρησίες συνείδησης στην Ελλάδα.

Αποκλειστικό Νο 2: Μείωση της θητείας κατά ένα μήνα αναγγέλεται στις 6 Φλεβάρη. Η είδηση που διασταύρωθηκε από τους επιτετραμένους της Οικολογικής Εφημερίδας στο ΓΕΣ, είναι αληθινή. Εμείς πάντως επιμένουμε: 12 μήνες θητεία, ανθρώπινες συνθήκες στο στρατό και παράλληλα αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτών που αρνούνται για λόγους συνείδησης.



Για τις «Ιστορίες του Αρμενιστή»

Δεν θα υπήρχε σοβαρός λόγος να ασχοληθώ με τις «Ιστορίες για τον Αρμενιστή» - που δημοσιεύονται στο τεύχος 18 της Οικολογικής Εφημερίδας - αν αυτές οι «Ιστορίες» δεν συνέπεινε παραπομπή της ΓΡΑΠΤΗΣ εισήγησης που έκανε η Οικολογική ομάδα «Θεμελιακή Αντιπολίτευση» σχετικά με τη συμμετοχή των Οικολόγων στη Δημοτική εκλογές του 1986. Μέσα από την υπεραποστεμένη έκθεση των απόψεων της ΟΟΘΑ, ο συντάκτης των «Ιστοριών» επιχείρησε να διαμορφώσει μια καρικατούρα προτάσεων που να είναι πραγματικά επιδεικτική χλευασμού και κοροϊδίας.

Πριν απ' όλα, με την έκφραση «Μέγιστο πληθυσμιακό όριο της πόλης οι 40.000» ο ιστοριογράφος της «Ιστορικής συνάντησης» του Αρμενιστή απέδωσε μια ολοκληρωτή παράγραφο του κειμένου της ΟΟΘΑ, που ήδη με τηλεφωνικό τρόπο έκφραζε την οικολογική αρχή του «άριστου μεγέθους».

Η παράγραφος έχει ως εξής: «ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ. Να προσδιοριστούν τα πληθυσμιακά μέγιστα μιας περιοχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι μεγάλοι δήμοι να «σπάσουν» σε μικρότερα κομμάτια, έτσι ώστε ο έλεγχος της Δημοτικής Αρχής να είναι πιο προστός και οικείος για τον πολίτη. Ενδεικτικό ανώτατο μέγεθος μιας μονάδας Τ.Α. θα μπορούσε να είναι οι 40.000 κάτοικοι».

Στη συνέχεια και με την σύριστη διατύπωση της «οικονομικής αυτοδυναμίας» ο ιστοριογράφος μας «έθαψε» την πρόσταση της ΟΟΘΑ για τη θεμοβότηση του δικαιώματος της Τ.Α. να δημιουργεί οικονομικούς πόρους για τις ανάγκες της, αντί να εκλιπαρεί για το σκοπό αυτού την Κρατική εξουσία.

Τρίτο, τόλμησε να χλευάσει την τοποθέτηση υπέρ της λαϊκής πρωτοβουλίας και του δημοψηφίσματος σε τοπικό επίπεδο, που αποτελεί μια τεράστια Δημοκρατική κατάκτηση προς την κατεύθυνση της χειραφέτησης της κοινωνίας των πολιτών από τον κρατικό συγκεντρωτισμό.

Τέταρτο, κακοποίησε την άποψη της ΟΟΘΑ σχετικά με τους Νομάρχες και τη συνοχή των αποφάσεων των περιφερειακών οργάνων, που εκφράζεται και πάλι τηλεγραφικά από μια μικρή παράγραφο: «ΝΟΜΑΡΧΕΣ. Να καταργηθεί ο αντιδημοκρατικός θεσμός των Νομαρχών, που νοθεύει την Τ.Α. και υποτάσσει τα εκλεγμένα δράγμα του λαού στους μισθωτούς υπαλλήλους του εκάπεδου κυβερνώντος κομμάτου. Η συνοχή της κοινωνικής διαπεριφερειακής πολιτικής να εξασφαλίζεται με το σχηματισμό δευτεροβάθμιων μονάδων Τ.Α. που να αποτελούνται από δύο ή περισσότερες μονάδες Τ.Α. μοσαπονδικής μορφής, και να εφαρμόζονται σ' αυτή την περίπτωση (οτι μείζονα περιφέρεια) οι κανόνες του Δημοψηφίσματος 5% για την αύρωρη πιθανών ανεπιθύμητων αποφάσεων των διαπεριφερειακών οργάνων».

Η ύπομνη αυτή αποδίδονταν από τον ιστοριογράφο μόνο με την έκφραση «Συνοχή της διαπεριφερειακής πολιτικής!»

για την αλουμίνια (συνέχεια)

Το μελλοντικό λοιπόν, ενός από τους μέτρια αναπτυγμένους νομούς της χώρας, θα είναι η απόλυτη υπανάπτυξη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η μονάδα τελικά ΔΕΝ είναι συμπληρωματική με τη δομή της τοπικής οικονομίας, ενώ κάποια έργα βελτίωσης των μεταφορών, άρδευσης του ελαιώνα της Άμφισσας ή παίρνεις εκμετάλλευσης των δασών για ζυλεία, τουρισμό, ή βελτίωση των όρων τουριστικής ανάπτυξης και η προστασία χώρων, οικισμών, μνημείων, οι μικρές μεταποιητικές μονάδες κ.ά. που προβλέπονται από το πενταετές και είναι συμπληρωματικά με την υπάρχουσα πραγματικότητα, έχουν μείνει κατά μέρος.

Στον τομέα της εξοικονόμησης συναλλάγματος η κυβέρνηση υπολογίζει σε οιφέλη 130 εκατοντά, το χρόνο (απ' όπου πρέπει να αφαιρεθούν δάνεια, ζημιές από μη πλήρη διάθεση προϊόντος, κ.ά.) για να βελτιώσει την κατάσταση στο ισοζύγιο πληρωμών. Όμως ακόμη κι αν προσωρινά επιτύχει αυτό της το στόχο, ποιά η ευρύτερη και μακρόχρονη θετική συμβολή της επένδυσης; Δεν πρόκειται βέβαια να δημιουργηθούν άλλες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες στη χώρα για την επενέργεια του προϊόντος της, αφού αυτό προορίζεται κατεύθυνση για εξαγωγή. Ούτε πρόκειται να είμαστε σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση σε 30 χρόνια, αν δεν παράγουμε ούτε βωξίτη, ούτε αλουμίνια, ούτε αλουμινίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...

Μια πολιτική ήπιας εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, κάθαρος του κυκλώματος των ιδιωτικών εταιριών που λυμαίνονται τα κοιτάσματα βωξίτη σταμάτημα της εξαγωγής ακατέργαστου βωξίτη (η Ελληνο-Σοβιετική συμ-

βιοτεχνία αφενός και η αποσιώπηση αφετέρου όλων στοιχείων της ανάλυσης της ΟΟΘΑ σχετικά με τις Δημοτικές εκλογές του 1986 αποτελεί μια πράξη λυπηρή αλλά ταυτόχρονα και αφυπνιστική. Ας πάρουμε απόφαση, το μάσημα της εναλλακτικής τοιχλόφουσκας δεν είναι εγγύηση για την αποφυγή παραβίασης ακόμη και της πιο στοιχειώδους Δημοκρατικής συμπεριφοράς...

Γιάννης Σχίζας

Καζαμίας (συνέχεια)

ΤΟΞΟΤΗΣ 23/11-21/12

Για το 1986 ανοίγονται για σας πλατείς οριζόντες από το χώρο των Νέων Δεξιών Φιλοσόφων μέχρι την Επαναστατική Οργάνωση 32 Νοέμβρη. Με θαυμαστή ευθυκρισία θα προσδιορίσετε την ένταξή σας που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στους ανένταχτους. Κατά βάση είστε Καστοριαδικός και εχθρός του Ντετερμινισμού, γι' αυτό και θα ακολουθείστε ομάδες φιλοσοφώντων που κρεμούν ακουλαρίκι στο αριστερό αυτή. Όσοι Τοξότες είστε παν, η νέα βαθή μαλλιών Extremis θα εκφράζει τη βαθιά κομαντήληψη και αμφιθήτηση σας περισσότερο από κάθε τι άλλο. Οι Τοξότες που σχετίζονται με την οργάνωση Αντικρατική πάλη, θα κάνουν τη συναρπαστική ιδολογικοπολιτική ανακάλυψη της ζωής τους με την εφεύρεση μιας νέας ωρολογικής βόμβας. Οι Νεο-Δεξιοί Τοξότες θα τελέσουν τριάγιο στον τάφο του αδικίας σφαγιασθέντος υπό των Άγγλων Εαμο-Κομούνιστο-συμοριτών Adam Smith, ενώ οι Τοξότες των σωμάτων Ασφαλείας και οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών θα εκτοξεύουν δρακρύόνα και θα εκτοξεύονται στα ύψη - αντιστοιχίας...

Τυχέρος σας όνειρο: η άνοδος στην εξουσία του Φρούδικού κόμματος. Τυχέρος σας σαλάμι: Τύπου Μηλογιαννάκη. Τυχέρος σας όνειρο: η άνοδος στην εξουσία του Φρούδικού κόμματος. Τυχέρος σας σαλάμι: Τύπου Μηλογιαννάκη.

ΑΙΓΑΚΕΡΩΣ 22/12-20/1

Γαμώ το Αιγακέρατό σας το τράγιο. Είμαστε Εναλλακτικοί, όποια υπόσχεση θέλουμε την παραβίασμα, όμα γουστάρουμε στον καζαρία και αγνοούμε το ζώδιο σας...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 21/1-19/2

Θα μεταβληθείτε σε νεροκουβαλητές της αντιδραστής χτιπώντας δήθεν τον Κρατισμό. Παραγωγικό και αναπτυξιακό «Ορθολογισμό» της Αριστεράς. Όσοι πάντας μείνετε πιστοί στης παραδόσεις του προδευτικού μας Κίνηματος θα περάσετε ένα αξέχαστο χειμώνα με μπριζόλες μοσχαρίσιες και Αντάρτικα τραγούδια στην ταβέρνα «ο Μπολεσβίκο». Οι κυνηγοί Υδροχόοι έχουν πιθανότητα για ένα κυνηγετικό σαφάρι στη Βουλγαρία όπου θα ζήσουνε τη γοητεία της περιπέτειας μέσα σ' ένα πλήρως αιγακέρατο και ειδικές τιμές για μπεκάτες, ελάφια και κάπρους. Εθνοκάρτες και Εμποροκάρτες γίνονται δεκτές. Οι Υδροχόοι που ενδιαφέρονται να θέσουν υπωψιφότητα σαν Οικολόγοι σε προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ας προσέξουν τον ανταγωνισμό και το μαλλιοτράβηγμα υπωψιφίων στους οποίους η δήπερ-ιαγιά μεταβάνονται ο Πρωτοπρεβύτερος Κουταλάκης, ο ποδοσφαιριστής Χουάν-Ραμόν Καρότσα, ο τραγουδιστής Παπάριος και ο Πολιτεύτης κ. Ακούρευτος. Ακόμα θα πρέπει να προσέξουν τα οξείδια του αζώτου και του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου, τις φορμαλδεύδες και άλλες 15.000 ενώσεις της οργανικής χημείας που είναι επικινδυνές για την υγεία τους.

Τυχέρη σας λέξη: το «βασικά». Τυχέρος σας επιλογής: Η ουσία είναι ότι δεν γίνεται τίποτε.

Τυχέρος σας ρυπαντής: Κανένας.

ΙΧΘΥΕΣ 20/2-20/3

Οι Ιχθύες αλλά και όσοι τηρούν σιγή ιχθύος μπροστά στις δραστηριότητες της εξουσίας, προβλέπεται να φένει καλά το 1986. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη βγάλει μόνο με ψωμί, οι ιχθύες και οι ιχθυοειδείς θα στρέφονται την αγάπη της έστω στη δυνατότητα να ζουν το μίσος. Κλεισμένοι λοιπόν, στο συγκινησιακό απεγανό ή κενό τους, μέσα ή μετά το 1986, οι Ιχθύες είναι καταδικασμένοι να φαρεύονται και να τρώγονται εκεί 'που γομίζουν ότι τρώνε...

Σπύρος Ψύχας