

Περιοδική έκδοση της
Αναρχικής ομάδας ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΤΑΣΗ
Τεύχος 30 - Νοέμβρης '96, Θεσσαλονίκη

ΒΕΛΛΕΓΚΙΟ

Είμαστε όρθιοι και συνεχώς πληθαίνουμε. Ας τρέμουν...

Αναρχικοί συλλόγοι από την κατάληψη του Πολυτεχνείου '95
Κρατική Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Αθηνών - 19/11/95

23 χρόνια μετά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου πολλά πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει στην ελληνική κοινωνία· πολύ περισσότερα παραμένουν ίδια με πρώτο και καλύτερο τον κρατικό βραχνά, που συνεχίζει να συνθίζει και να δυναστεύει τις ζωές των ανθρώπων.

23 χρόνια, μεστά από κοινωνικούς αγώνες και συγκρούσεις ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, με ορόσημο την 17η Νοέμβρη, πρέρα μνήμης μας παρατεταμένης ανταρσίας που παρόλες τις προσπάθειες των κρατούντων, ξένων και ντόπιων, σπερινών και παρελθόντων δεν λέει να κοπάσει.

Τι κι αν το κράτος και το κεφάλι εκσυγχρονίστηκαν, εφαρμόζοντας τα δυτικοευρωπαϊκά και αμερικανικά κεφαλαιοκρατικά πρότυπα υποταγής, εκεμπάλλευσης και ελέγχου των κοινωνιών.

Τι κι αν πολλοί από τους πρωταγωνιστές των κοινωνικών αγώνων, που αισφαλώς ποτέ δεν περιορίστηκαν σε μία μέρα όπως υποστηρίζουν κατά καιρούς οι αδαείς και οι λασπολόγοι, βρίσκονται πλέον βολεμένοι και αφοσιωμένοι στα κρατικά και κομματικά γρανάζια με ελαφριά τη συνείδηση και γεράτο το πορτοφόλι.

Τι κι αν οι εξεγερμένες συνειδήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων ακρωτηριάστηκαν με κάθε είδους συναλλαγές με λογής λογής κρατικές παραφύδες και υπό το βάρος της καθημερινής ανάγκης για την επιβίωση.

Τι κι αν οι αγώνες για την ελευθερία ξεπουλήθηκαν από τους κάθε είδους πηγέτες και εξουσιαστικές οργανώσεις, τι κι αν η κρατικοκαπιταλιστική εκμετάλλευση και καταπίστηκε καλλωπίστηκε και γενικεύθηκε.

Τι κι αν οι αγώνες για μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλεύτες και εκμεταλλεύμενους, χωρίς καταπεστές και καταπεζόμενους έντεκνα μετουσιώθηκε από τους χειραγωγούς και την πολιτική σ' έναν αγώνα για καλύτερες συνθήκες υποταγής.

“Ο αγώνας δικαιώματος” κραυγάζουν σύσσωμοι οι κρατούντες και αισφαλώς αναφέρονται στην προσπάθεια που καθηρεύτηκαν καταβάλλουν για να συγκαλύψουν την κρατική βία και να καταστείλουν, να αφομοιώσουν και να αρβλύνουν με κάθε μέσο τους κοινωνικούς αγώνες και συγκρούσεις όπου και όποτε αυτές αναπτύσσονται.

Από το Μαρκάτο ως τον Κωνστανόπουλο, από την αστυνομία ως το ΕΚΑ και την ΕΦΦΕ, οι όποιες διαφορές φαίνεται να εξανεμίζονται μπροστά στο συμφέρον της διατήρησης της ε-

(Συνέχεια στην έκτη σελίδα)

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Απεργία πείνας πραγματοποιεί από τις 15/10 στις φυλακές του Μαράκ στην Αγκυρα ο οπικός αρνητής στράτευσης Οσμάν Μουράτ Ούλκε.

Ο Ούλκε σίγκρισε συλληφθεί το 1994 στην Κωνσταντινούπολη, δικάστηκε για δυσφίμως στρατεύματος και αθωάθηκε. Όταν κλήθηκε για στρατιωτική εκπαίδευση, δεν παρουσιάστηκε απλά αντίθετα έκαψε την πρόσκληση για κατάταξη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στα γραφεία του συνδέσμου αντιστεκόμενων στον πόλεμο ενάντια στην υποχρεωτική στράτευση. Ακολούθησε η δεύτερη σύλληψή του και δίωξη εναντίον του για προσβολή στρατεύματος. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ο Ούλκε κρατείται στην απομόνωση, ενώ η δίκη του έχει οριστεί στις 19 Νοέμβρη 1996. Πορεία συμπαράστασης στον Ούλκε έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη 6:00μμ στην πλατεία Βάθης.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΙΚΟ ΑΡΝΗΤΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
ΟΣΜΑΝ ΜΟΥΡΑΤ ΟΥΛΚΕ



Βαριές ποινές (που έφτασαν και τους 37 μίνες) επέβαλλε το τριμελές πλημμελειοδικείο Λάρισας στους κρατούμενους των εκεί φυλακών για την εξέγερση του περασμένου Μαρτίου. Οι κατηγορίες με τις οποίες δικάζονταν ήταν στάση, απόπειρα απόδρασης, φθορές και κλοπές.

Μέχρι τώρα, οι δικαστές - εντολοδόχοι της κρατικής εξουσίας απέφευγαν να επιβάλλουν ποινές - και μάλιστα τόσο υψηλές - στους κρατούμενους που εξεγέρονταν. Κι αυτό γιατί ακόμη και οι ίδιοι οι ανθρωποφύλακες γνωρίζουν καλά ότι από τότε που υπάρχουν οι φυλακές, υπάρχουν και οι εξεγέρσεις των φυλακισμένων· κι ακόμη γνωρίζουν ότι ο εγκλησμός αντίκειται στη φυσική και ορμέμενη τάση του ανθρώπου για ελευθερία, που κανένα κελί και καμία επαπειλούμενη ποινή δεν μπορεί να ανακόψει.

Κι έτοι, παρά τα μεγαλόπονα νομοσχέδια και τις υπουργικές υποσχέσεις περί εξυγειάνσεως του συστήματος και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές, οι καταγγελίες των στιβαγμένων στα σύγχρονα Γεντί Κουλέ (έστω και οι ελάχιστες που βγαίνουν στο φως) για τους ξυλοδαρμούς, τα βασανιστήρια και τη δράση των άνωθεν κατευθυνόμενων και ελεγχόμενων κυκλωμάτων, δεν σταματούν ποτέ. Η πρόσφατη από αυτές αφορά τις φυλακές Χανίων, όπου οι κρατούμενοι αντιδρούν με μαζική απεργία πείνας στη ρατσιστική αντιμετώπιση των αλβανών φυλακισμένων (ξυλοδαρμός του Θουαράι Σελμάρ), την έλλειψη ιατρικής περιθαλψης και τα άθλια συσσίτια.

Η απάντηση της πολιτείας σε όλα αυτά; Αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας (πονάει κεφάλι - κόβει κεφάλι): ήδη οι φυλακές Λάρισας μετατρέπονται σε υψηλής ασφαλείας για αποτροπή μελλοντικών εξεγέρσεων. Με το μέτρο αυτό, σε συνδιασμό με την επιβολή βαριών ποινών στους εξεγερθέντες, οι εγκέφαλοι του σωφρονισμού ελπίζουν ότι θα κραίσουν τους φυλακισμένους πάσικους στα κελιά τους. Όμως καλά θα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι όσο και αν εκσυγχρονίζουν τις φυλακές, όσα μέτρα ασφαλείας και αν επιβάλλουν, οι έγκλειστοι με την επικέτα του "εγκληματία" θα είναι πάντα ένας πυρπόνας εξέγερσης που μπορεί να ξεσπάσει ανεξέλεγκτα από στιγμή σε στιγμή· και δεν θα σταματήσουν ποτέ να σκάβουν κάτω από τις κελιά λαγούμια που οδηγούν στο φως της ελευθερίας...



• Αποφάσισε η κυβέρνηση της Σεούλ να ξανανοίξει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στις 15 Οκτωβρη.

Στις 16 έγινε χαμός στο ίσιωμα όταν ένα πλήθος χιλιάδων αντιπυρηνικών διαδηλωτών κατέβηκε στους δρόμους. Έλα δύως που η διαδήλωση κατέληγε στο κοινοβούλιο στο οποίο επιτέθηκαν με ξύλα, πέτρες και μολότωφ. Η πολιορκία έληξε όταν έφτασαν 4.000 άντρες των δυνάμεων καταστολής που φρόντισαν να διαλύσουν τη διαδήλωση.

• Στα τέλη Οκτώβρη είχαμε την αιφνιδιαστική επίθεση ομάδων φοιτητών ενάντια στο πρωθυπουργό της Αυστραλίας (να θυμίσουμε ότι επεισόδια είχαν σημειωθεί και πριν ένα μήνα στην Αυστραλία από εργάτες που διαμαρτύρονταν για τη λιτότητα). Φάίνεται πως οι Αυστραλοί πήραν το μήνυμα και η δεύτερη κίνησή τους ήταν το παρολίγο λυντσάρισμα του πρωθυπουργού! Και εις ανώτερα!

• Στη Σεούλ έγιναν επεισόδια για δεύτερη φορά μέσα σ' ένα μήνα. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να ανοικοδομήσει μια φτωχογειτονιά και να τη μετατρέψει σε εμπορικό κέντρο. Ξεκίνησαν οι εργάτες του δήμου για να καθαρίσουν την περιοχή και τους "καθάρισαν" οι άστεγοι, οι οποίοι έχοντας φτιάχει σκαλωσάεις, άρχισαν σφοδρή επίθεση (αφ' υψηλού) με πέτρες και μολότωφ ενάντια στα συνεργεία ανοικοδόμησης καταφέρνοντας να τους απωθήσουν. Έκτοτε ουδέν νεότερον...

• Όσο για τις ΗΠΑ, δύσκολη νύχτα πέρασαν οι μπάτσοι της περιοχής Σεντπίτερσμπεργκ στη Φλόριντα. Την αφορμή την έδωσαν δύο μπάτσοι όταν δολοφόνησαν νεαρό μαύρο ο οποίος δεν σταμάτησε σε μπλόκο. Χιλιάδες αγανακτισμένοι μαύροι και λευκοί βγήκαν στους δρόμους και αναβίωσαν οι φλογερές νύχτες του Λος Άντζελες. Σχεδόν σε όλα τα σημεία της πόλης σημειώνονταν σε δλητήρια στη διάρκεια της νύχτας οδομαχίες και λεηλασίες καταστημάτων ενώ πυρπολήθηκαν διάφορα κτίρια, αυτοκίνητα και μεγαλοκαταστήματα. Πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις ενάντια σε τηλεοπτικά συνεργεία ενώ οι μπάτσοι της πόλης έφαχναν πέτρα να κρυφτούν. Την επόμενη μέρα οι φωτιές έκαιγαν ακόμα σε δεκάδες σημεία της πόλης και οι "ειδήμανες" των ΗΠΑ αναρωτιώνταν σε τί να οφείλεται αυτή η νέα εξέγερση...

• Τη μεγάλη κρίση στον οικοδομικό τομέα, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γερμανικών προϊόντων προφασίζονται ως αιτίες οι μεγάλες βιομηχανίες της γερμανίας για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, τις περικοπές στα επιδόματα εργασίας δηλαδή και τη μείωση του μισθού έως 20% στην περίπτωση ασθένειας. "Πρωτοόρος" στον... αγώνα η Mercedes - Benz, με τις υπόλοιπες βιομηχανίες να ακολουθούν ευχαρίστως. Η απάντηση δόθηκε με απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στις 24/10, χιλιάδων μεταλλεργώτων και εργατών της βαριάς βιομηχανίας, οι οποίοι κατέβηκαν στο δρόμο και απέκλεισαν τις μεγάλες βιομηχανίες. Τα επίμαχα επιδόματα είχαν παραχωρηθεί από το γερμανικό κράτος το 1957 μετά από 16 εβδομάδες απεργιών και αγώνα που περιλάμβανε σφοδρότατες συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Οι προθέσεις εργοδοτών και βιομηχανίας προς το παρόν πάγωσαν και οι εργάτες αποχώρησαν δίνοντας υποσχέσεις για μια θερμή συνέχεια.

ΦΕΩΝΗ

Μονάδα πολυπροπυλένιου προτίθεται να φτιάξει η Ε.Κ.Ο. στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Τη νέα αυτή επένδυση ύψους 120 δισ. θα πραγματοποιήσουν η ΕΚΟ και η ΕΛΔΑ (Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου)

Το πολυπροπυλένιο είναι αδρανές χημικό υλικό που κυρίως χρησιμοποιείται για την παραγωγή πλαστικών. Η μονάδα θα παράγει επισίως 100.000 τόνους υλικού.

Οι δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης είναι οι περισσότερο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά σε όλη την πόλη. Εκατοντάδες βιομηχανίες δειπουργούν τόσα χρόνια, προσφέροντας άφθονα κέρδη στους καπιταλιστές και μόλις υπό τους κατοίκους. Αυτό όμως το ξέρουν ακόμη καλύτερα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που τα τελευταία χρόνια βλέπουν να αυξάνονται κατακόρυφα οι ρύποι, τα μολυσμένα νερά και, κατά συνέπεια, τα προβλήματα υγείας.

Από την άλλη, οι "ειδικοί" καθηγητές του ΑΠΘ τξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία βεβαιώνουν ότι "η παραγωγική διαδικασία του εν λόγω υλικού, σε τίποτα δεν θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα της τοπικής κοινωνίας των δυτικών συνοικιών". Εμ, βέβαια... Μολύνεται ο μολυσμένος; Οι κάτοικοι πάντως τους απάντησαν πως "η προηγούμενη κακή εμπειρία που έχουν αποκτήσει, δεν τους επιτρέπει να ενστερνιστούν την παραπάνω βεβαίωση".



Το Θερμαϊκό κόλπο έτσι κι αλλιώς τον έχουν καταστρέψει: τα αστικά και βιομηχανικά λύματα που καθημερινά καταλίγουν στη θάλασσα (σε ποσότητες που φτιάνουν τα 120.000 και 60.000 κυβικά αντίστοιχα κάθε μέρα) επιτρέπουν πλέον την επιβίωση μόνο σε πλάσματα που δεν ήταν ως τώρα γνωστά στη φυτογωαλογία (μεταλλαγμένα φαράκια, υδρόβια ποντίκια κ.α.). Τώρα τελευταία ο όμως, συζητείται η οικοπεδοποίηση του δάσους του Σείχ Σου: επειδή περισσεύουν, καθώς φαίνεται, οι χώροι πρασίνου της πόλης, 2000 φερόμενοι ως ιδιοκτήτες γης (η οποία συνοδικά αποτελεί τα 2/3 του δάσους) προσφέρθηκαν να οικοπεδοποιήσουν τα στρέμματα που τους "ανήκουν" - σύμφωνα με τους τίτλους ιδιοκτησίας που προσκομίζουν.

Δε χρειάζεται και πολύ σκέψη για να προβλέψει κανείς το μέγεθος της απειλούμενης καταστροφής: εκτός από θύλακα οξυγόνου σε μια πόλη πνιγμένη στις πολυκατοικίες και τα καυσαέρια, το δάσος αποτελεί και τη φυσική προστασία της πόλης από πλημμύρες: το έργο το βλέπουμε κάθε χρόνο στην Αθήνα όπου οι δημοτικές και άλλες παρεμβάσεις έχουν προκαλέσει τις γνωστές "θεομνίες" που πνίγουν στην πρώτη βροχή τις γειτονιές.

Το ΣιΕ ανέλαβε να διευθετήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω εκτάσεων - το οποίο όμως διόλου δεν μιας αφορά: το δάσος είναι κοινωνικό αγαθό και ανήκει σε όλους μας. Και φυσικά κανένας δεν έχει το δικαίωμα με ίνα χωρίς έγκυρους ίππους τίτλους ιδιοκτησίας, να θισαυρίσει μετατρέποντάς το σε προνομιούχα οικόπεδα για πολυτελείς κατοικίες. Και μια πρόβλεψη: σποίχημα όπι το καλοκαίρι θα έχουμε πύρινα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ Σείχ Σου και οικοπεδοφάγων;

"Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο οι ξεπουλημένοι καθηγητάδες των πανεπιστημίων, οι βιομήχανοι και οι ειδικοί της ανάπτυξης, δύοι ξέρουμε πως όπου ανοίγει μια χημική βιομηχανία το περιβάλλον και η υγεία των ανθρώπων που ζουν σ' αυτό ζημιώνεται πολλές φορές ανεπανόρθωτα.

Τόσα χρόνια βιομηχανική περιοχή το Λαύριο ήταν αναμενόμενο να γεμίσει τοξικά. Σύμφωνα με στοιχεία που πήραν στη δημοσιότητα τον Οκτώβρη το έδαφος είναι μολύσμένο σε βαθμό 90% από μόλυβδο και αρσενικό και μόνο 10% περιέχει τοξικά απόβλητα σε επιτρεπτά όρια. Από την άλλη μόνο στο 5% των παιδιών που ζουν στην περιοχή ο μόλυβδος στο αίμα τους βρίσκεται σε επιτρεπτά (και όχι φυσιολογικά) όρια. Όλα αυτά δε φαίνεται όμως να ενοχλούν κανένα, παρότι το τοξικό θρίλερ συνεχίζεται. Αυτή τη φορά λοιπόν η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Λαυρίου (ΔΕΑΛ) αποφάσισε να αναθέσει στα λατομεία Μερέντα τη μεταφορά 800 χιλιάδων κυβικών μέτρων τοξικών αποβλήτων. Η μεταφορά τους και μόνο σημαίνει τεράστια σύννεφα τοξικής σκόνης που θα καλύψουν την περιοχή.

Κανές όμως δεν λέει πού θα μεταφερθούν και για ποιό λόγο θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα τοξικά.

Τα εργοστάσια των Μποδοσάκηδων και των Σκαλιστήρων δηλητηρίασαν κιλιάδες ανθρώπους και συνεχίζουν ακόμα το εγκληματικό τους έργο. Ως πότε;

★ Πατέρας, βιομήχανος στην Θεσσαλονίκη, βάζει το γιο του να αποδύει εργάτες "για να μαθαίνει". Δεν μάθαμε βέβαια τις επιδόσεις του μαθητευόμενου γιόκα, απλά να που φαίνεται το πόσο απαραίτητη είναι η πρακτική εκπαίδευση. Σε πήγα θα δούμε και σχολή αποδύσεων.

★ Έντονες πιέσεις ασκεί ο ΣΕΒ για την αύξηση σε 8% από 2% του ορίου αποδύσεων για την αντιμετώπιση λέει της ανεργίας! Όχι ότι δεν ξέρουν κόλπα οι βιομήχανοι, έτσι κι αλλιώς, για να αποδύσουν όσους θέλουν: εθελουσία έξοδος, αναδιαμόρφωση της εταιρίας κλπ. Αλλά τέτοια κοροϊδία! Άκουεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας...

Ξεσάλωσαν στην κυριολεξία οι μπάτσοι του Οκτώβριο. Με το δίκιο τους βέβαια αφού είναι ο μήνας του προστάτη τους του άγιου αρτέμιου. Κι επειδή μια μέρα δεν τους έφτανε για να τον τιμήσουν, οργάνωσαν και προεόρτια. Έτσι λοιπόν:

⊗ Στις 15 του μήνα, τροχόμπατσος γρονθοκοπεί μέσα στο αυτοκίνητό της την Μπριγκίτα Παπασταύρου η οποία αρχικά τον ενόχλησε κορνάροντας πολλές φορές και στη συνέχεια του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα, αρνούμενη να κάνει στην άκρη. "Θέμα νοοτροπίας" το παρόν περιστατικό - μεμονωμένο όπως και τόσα άλλα - που "αντιμετωπίστηκε αμέσως" όπως έπειτα και ο Ρωμαίος. Βέβαια, συνέβη και η κυρία να μην είναι και η όποια τυχούσα, αλλά διευθύνουσα σύμβουλος εταιρίας... Εξ ου και ο ντόρος που προκλήθηκε.

⊗ Στις 17/10 δύο μπάτσοι του Α.Τ. Πετραλώνων σπεύδουν να συλλάβουν το Σωτήρη Πολίτη, για εξύβριση, βλασφημία, φθορά ευτελούς αξίας και ελαφρά σωματική βλάβη. Το αλάνθαστο αστυνομικό δαιμόνιο των δύο ζημανιών της ΕΛΑΣ τους προειδοποίησε, το δίχως άλλο, και έτσι όταν η 19χρονη κόρη του Πολίτη προσάθησε να τον προφυλάξει την έσυραν στο περιπολικό και με χτυπήματα και βρισιές την οδηγήσαν στα κρατητήρια. Η κοπέλα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για "αντίσταση κατά της αρχίς" και "υπόθαλψη καταδικώμενου" και η δίκη της ορίστηκε για τις 28/2/97, ενώ κατά τη γνώμη των εντεταλμένων για την προστασία των πολιτών οργάνων, θα έπρεπε απλά να... ρουφιανεύει τον πατέρα της...

⊗ Στα πλαίσια των προεορτασμών, άλλος αρχίμπατσος στο Λιγάλεω επέδειξε υπερβάλλοντα ζήλο προκειμένου να διατηρήσει τα... κεκτημένα (το γνωστό ελευθέρας των μπάτσων) και πλάκωσε στο ξύλο ξενοδοχοϋπάλληλο, αξιώνοντας να μην πληρώσει το ξενοδοχείο όπου είχε πάσι με τη φίλη του.

⊗ Και ανήμερα της γιορτής του προστάτη αγίου, ένας ζητάει στην Θεσσαλονίκη απέδειξη ότι είναι εξουσία και το καίρεται. Έδεσε νεαρό αλβανό με χειροπέδες πίσω από τη μπλάνη του και τον έσερνε, στην οδό Γιαννιτσών. Αυτά είναι γλέντια.

⊗ Μια μέρα μετά, στις 26/10, αποκαλύφθηκε στις Σέρρες ολόκληρο κύκλωμα που εγκέφαλός του ήταν αξιωματικός της Ε.Λ.Α.Σ., ο οποίος υππρετούσε στην αστυνομική διεύθυνση Σερρών. Η συμφορία διακινούσε ναρκωτικά (πρωίνη και κωδεΐνη).

ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΣΟΣ...

Απ' το παράθυρο των γραφείων του ανακριτή στον πρώτο όροφο των δικαστηρίων ευελπίδων πήδηξε ο Ευθύμιος Κοτρώτσος, κρατούμενος για κλοπές. Και απ' το προαύλιο κουτσαίνωντας και με τις χειροπέδες στα χέρια προσπάθησε να σκαρφάλωσε στα κάγκελα και να φύγει προς την ελευθερία. Τον πρόλαβαν όμως οι μπάτσοι, οι ειδικοί στη στέρηση της ελευθερίας, που τον οδήγησαν ξανά στον ανακριτή και από εκεί στον Κορυδαλλό.

Και αν η απόδραση αυτή χρειαζόταν αρκετό θάρρος η επόμενη χρειαζόταν αρκετό θράσος.

Απ' το σκαμνί του δικαστηρίου Ρεθύμνου και κατά τη διάρκεια της δίκης ο Μιχάλης Μαρής απ' τα Λιβάδια Μυλοποτάμου στηκώθηκε και την κοπάνησε πριν προλάβει να αντιδράσει κανείς! Κι έμεινε ο πρόεδρος με την ποινή στο στόμα... Ο Μαρής δικαζόταν για πρόκληση επεισοδίων σε βάρος αστυνομικών.

⊗ Ήταν να μην πάρουν φόρα όμως τα καλόπαιδα και τα μεθεόρτια συνεχίστηκαν με αμείωτη έντασην και με την εισβολή σε τσιγγάνικο καταυλισμό για τη σύλληψη νεαρού τσιγγάνου που φέρεται ότι εμπορεύοταν χασίς. Το γνωστό σκηνικό της επέμβασης των ΕΚΑΜ σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο επαναλήφθηκε, με τους μπάτσους να εφορμούν καταστρέφοντας παραπήγματα, ξυλοκοπώντας και πυροβολώντας εναντίον των τσιγγάνων (για εκφοβισμό πάντα!).

⊗ Κι άλλο... μεμονωμένο περιστατικό στις 6/11. Οι τυχεροί αυτή τη φορά ήταν οι Γιώργος Πετρόπουλος και Θεόδωρος Γεωργάκης που δέκτηκαν τις απαραίτητες αβρότητες, που συνίθωσαν συνοδεύουν τον έλεγχο από τους μπάτσους. Ο λόγος ήταν ότι κουβαλούσαν σπρέι μπογιάς για να σβίσουν ρατσιστικά συνθήματα. Άφού ξυλοκόπηθηκαν, φορτώθηκαν με κατηγορίες για αντίσταση, εξύβριση κλπ. Η ύπαρξη αυτόπτη μάρτυρα ανέσυρε το θέμα από την αφάνεια - στην οποία πέφτουν τόσα άλλα παρόμοια περιστατικά.

Ευτυχώς που όλα τα παραπάνω είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία αφορούν τις πάνω από 1.000 ΕΔΕ που εκκρεμούν για παραβιάσεις αστυνομικών οργάνων για το διάστημα 1990 - 1995. Και είχαν να κάνουν με ποινικά αδικήματα και παραβιάσεις καθίκοντος σε βάρος πολιτών. Και φυσικά μόνο ως μεμονωμένα περιστατικά μπορούν να χαρακτηριστούν οι 272 αποτάξεις μπάτσων, οι 455 αργίες και οι 148 αργίες με πρόσκαιρη παύση. Δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους τα τομάρια. Έχουν καταρρίψει όλα τα ρεκόρ και ολοένα βελτιώνονται. Είναι να απορεί κανείς πότε τα προλαβαίνουν όλα αυτά. Μάλλον είναι θέμα "νοοτροπίας" όπως έπειτα και ο Ρωμαίος.



ΜΠΑΤΣΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΠΑΤΣΟΣ



Το σκέφτηκε καλά ο Ρωμαίος, ο υπουργός δημόσιας τάξης μόλις πιάστηκε εκείνος ο μπάτσος που κουβαλούσε αλβανούς με το αζημίωτο στην Ελλάδα. Και πήρε απόφαση να στείλει ένα ελικόπτερο της αστυνομίας στα Γιάννενα για να μπορεί να επιβιβλέπει τα σύνορα.

Τριπλό το κέρδος για την Ε.Δ.Α.Σ....

1) Μαθαίνουν οι μπάτσοι να πυροβολούν από ελικόπτερο σε κινούμενους στόχους

2) Καταγράφουν κινήσεις ομάδων λαθρομεταναστών και στέλνουν έτσι "δικό τους" για να κόψει εισιτήρια.

3) Πιάνουν και κανένα μεταφορέα - ελεύθερο επαγγελματία, που καλάει την πιάτσα, μειώνοντας τον ανταγωνισμό και ανεβάζοντας το ίματζ της "φιλάνθρωπης" αστυνομίας.



Μεσ' την καινοτομία χωρένος ο Ρωμαίος. Θα φτιάξει, λέει, εσωτερική αστυνομία γιά να ελέγξει τη "διαφθορά" του σώματος κλπ. κλπ. Αυξήθηκαν τα "μεμονωμένα" περιστατικά των παρανομώντων (ώπα;) μπάτσων και τώρα θά 'ρθουν οι Supercops, οι αδιάφθοροι... Βέβαια τα λέγαρε και στο προηγούμενο τεύχος για την "αδυναμία" του Ρωμαίου: "Πάρτε μπάτσους αβέρτα". Προσοχή, Προσοχή: ΜΠΑΤΣΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΠΛΗΟΥΣΜΟΣ. Επόμενο βήμα, μετά τους μπάτσους - μπάτσων, θα είναι οι μπάτσοι - μπάτσων - μπάτσων κ.ο.κ. Γιατί είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι οι "αδιάφθοροι" υπάρχουν και εκτός τηλεοράσεως. Και γιατί όπως και νά 'ναι οι μπάτσοι (διεφθαρμένοι - ξεδιεφθαρμένοι) θα παραμένουν οι φρουροί του νόμου και της τάξης, οι σωματοφύλακες της αδικίας, οι φρουροί των συριφερόντων του κάθε δυνάστη που θα τους εκμισθώσει.

Δεν έχει καρμά σημασία το αν οι καινούριοι μπάτσοι θα είναι από τους ήδη υπάρχοντες ή αν θα είναι νέοι. Γιατί, όπως και σε κάθε περίπτωση, οι νέοι μαθαίνουν και οι παλιοί εμπεδώνουν...

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑΙ

Αναβράπηθηκε όπως ήταν φυσικό το δίκη του δολοφόνου Λαγογιάννη που εκτέλεσε εν Φυχρώ το Θεοδωρή Γιάκα το Γενάρη του '94 όταν ο μπάτσος περιποιούσε στην περιοχή του Μοσχάτου και θέλησε να κάνει εξακρίβωση στο διερχόμενο Γιάκα. Ο μπάτσος δολοφόνησε το Γιάκα αφού πρώτα τον έδεσε με χειροπέδες. Στη συνέχεια οι μπάτσοι θα υποστηρίξουν ότι ο Γιάκας τους επιτέθηκε με μαχαίρι, αλλά και ότι τις χειροπέδες τις πέρασαν μετά το θάνατο του! Ο ρόλος των ΜΜΕ στη συνέχεια θα είναι καταπυτικός. Ο γνωστός ρόλος που παίζουν στο να παραμορφώνουν την πραγματικότητα. Θα μετατρέψουν το Γιάκα σε δραπέτη Φυχιατρείου και πολύ επικίνδυνο Φυχασθενή. Ο ρόλος τους είναι γνωστός όπως και ο ρόλος του μπάτσου που σκότωσε το Γιάκα. Γι' αυτό τους το ρόλο που παίζουν απέναντι στους ανθρώπους αυτής της κοινωνίας θα πληρώσουν όπως τους αξίζει.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ

Ο λόγος για τους Ποντίους που ζουν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Μενίδι. Παράβλεψαν ότι αντίκουν ανάμεσα σ' εκείνους που χρίζουν "ειδικής" αντιμετώπισης από το κράτος και τα όργανά του και έκαναν το λάθος να κτίσουν παράνομο κτίσμα (σκάλα!!!). Το παράνομο αυτό κτίσμα ανακάλυψαν τα τσακάλια της αστυνομίας, επιτέθηκαν στους ανθρώπους και αρχίσαν να τους κτυπάνε. Στο τέλος κάποιοι από τους κατοίκους - ανάμεσά τους και ορισμένοι που έσπευσαν για βοήθεια - κατέληξαν στο τμήμα για το δεύτερο χέρι. Η είσοδος στο αστυνομικό τρίμα του προέδρου των ποντίων της περιοχής για να διαμαρτυρηθεί δεν θα περάσει απαρατίποτη. Ο πρόεδρος θα δεχτεί και αυτός τη φροντίδα των αστυνομικών οργάνων. Στο τέλος θα τους φορτώσουν και με τις γνωστές μνημύσεις για αντίσταση και εξύβριση και θα τους καταδικάσουν σε αρκετούς μίνες φυλακή. Ο πρόεδρος αρνήθηκε να ασκήσει έφεση και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Η υπόθεση θα φέρει για άλλη μια κατέδωφορά στην επιφάνεια τη ρατσιστική αντιμετώπιση ορισμένων κοινωνικών ομάδων από το κράτος και τα όργανά του αλλά και τη δημοκρατική τους δικαιοσύνη που καταδικάζει φτωχούς ανθρώπους για το κτίσμα μιας σκάλας και αφίνει τους πλούσιους να κτίζουν τις παράνομες βίλες τους συμμόρφωση. Ουδέν στα ομορφότερα κομμάτια κάθε πόλης.

Πατέρας
κατέδωφος σε την κόρη του στην αστυνομία για χρήση χασίς, προς γνώση και συμμόρφωση. Ουδέν σχόλιον...

ξουσιαστικής τάξης και αναντίρρητα δεν θα πρέπει να καταλογίσουμε σε όλους αυτούς τίποτα περισσότερο από το αναμφισβήτητο γεγονός ότι όλοι τους κάνουν όσο μπορούν καλύτερα τη δουλειά τους. Είναι άλλωστε και βασικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας: όλοι οι φορείς μαζί (κρατικοί, ουδικαλιστικοί, πανεπιστημιακοί, "κοινωνικοί") και ο καθένας από το πόστο του ώστε με κάθε τρόπο να διαφυλαχτεί η κοινωνική υποταγή.

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα γεγονότα που διαδραματίσπικαν το Νοέμβρη του 1973 και εξανάγκασαν τους τότε κρατούντες στη στρατιωτική επέμβαση στο Πολυτεχνείο και την αιματοχυσία σημάδεψαν ανεξίτηλα την κοινωνία και επηρέασαν βαθιά τους κοινωνικούς αγώνες και συγκρούσεις των επόμενων δεκαετιών.

Η πημέρα της 17ης Νοέμβρη έγινε σύμβολο της αντίστασης και της εξέγερσης της κοινωνίας ενάντια, αρχικά, στην κούντα και με το πέρασμα του χρόνου, όσο τα προσκήνια και τα τεχνάσματα της δημοκρατίας εξαντλούνταν, ενάντια και σ' αυτήν, δηλαδή την κοινοβουλευτική δικτατορία του κράτους, των κομμάτων και, πλέον, των ΜΜΕ.

Το 1980, την ίδια μέρα, δύο ακόμη νεκροί, οι Κουμής και Κανελλοπούλου έρχονται να προστεθούν στα θύματα της κρατικής κτηνωδίας. Οι κρατικές δολοφονίες μένουν αναπάντητες.

Το 1985, ωστόσο, η εν ψυχρώ δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά από το μπάτσο δολοφόνου Μελίστα προκαλεί μια σειρά αλυσιδιών εξεγέρσεων σε διάφορες σημεία της επόμενης εκδήλωσης της δημοκρατίας στην Αθήνα μέχρι το 1990 που σημαδεύτηκε από πολύτιμη κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η δολοφονία του Μ. Καλτεζά σηματοδότησε μια νέα εποχή στην εξέλιξη των κοινωνικών αγώνων, καθώς οι αναρχικές και αντεξουσιαστικές αντιλήψεις και πρακτικές διαχέονται μέσα σ' αυτούς και κάνει δυναμικά την εμφάνιση της ή λεγόμενης αγριας νεολαίας.

Ο κοινωνικός ανταγωνισμός ανεβαίνει κατακόρυφα και όλο και περισσότεροι αγωνιζόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ενάντια στο κράτος ενστερνίζονται την απελευθερωτική βία.

Ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου ασφαλώς δε μένει έξω από αυτήν την εξέλιξη. Το σύνθημα "1

Απελευθερώθηκε μετά από πολλούς μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού ο Οικονόμου. Η παρατεταμένη ομηρεία του στις φυλακές ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής του στην περσινή κατάληωση του Πολυτεχνείου και της εκδικητικής μανίας του κράτους απέναντι σε όσους αγωνίζονται για μια κοινωνία χωρίς καταπιεστές και καταπιεζόμενους.

Αναβλήθηκε για το Γενάρη η δίκη του Γιώργου Μπαλάφα που θα παραμείνει φυλακισμένος χάρη στις μεγάλες πιέσεις που ασκούν οι αμερικανικές τρομοκρατικές υπηρεσίες και τις συμφωνίες που παίζουν στην πλάτη του τα ντόπια κύθαρματα για να ικανοποιήσουν τις επιταγές των αφεντικών τους σε αμερική και ελλάδα.

Εκδηλώσεις αλληλεγγύης στη villa βαρβάρα πραγματοποιούνται στην πόλη. Παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία, αφισοκολήσεις και συνθήματα στους τοίχους από τους καταληψίες και τους συμπαραστάτες τους. Πράλληλα συνεχίζονται οι συζητήσεις και μουσικές εκδηλώσεις στη villa στο πλαίσιο στήριξης της κατάληψης.

- 2 - 3 πολλά Πολυτεχνεία" δονεί την ατμόσφαιρα στην ουρά της πορείας τούπη τη μέρα και χρόνο με το χρόνο προστίθενται και άλλες σελίδες βίαιης αντιπαράθεσης με το κράτος και τα όργανά του. Παράλληλα, χρόνο με το χρόνο τα κόμματα και οι πολιτικοί κάνουν τον έλεγχο των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου.

Ο επετειακός - εορταστικός χαρακτήρας που επέβαλλε το κράτος πλέον γίνεται σημαράλια υπό το βάρος της οξυός της κοινωνικού πολέμου. Η μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ζωντανεύει και, εμπλουτισμένη από την αντικρατική δράση, γίνεται πάλι επικίνδυνη για τους δυνάστες της κοινωνίας, απειλεί ξανά το εξουσιαστικό οικοδόμημα.

Οι κρατούντες έχουν κάθε λόγο ν' ανπουχούν. Λίγες πολλές υλικές ζημιές, κάθε φορά, μπορεί, ξεκομμένες από τις καταστάσεις που τις προκάλεσαν να φαντάζουν ασύμαντες, ωστόσο το κράτος, χωρίς να τις παραβλέπει, γνωρίζει καλά πώς η ζημιά που του προκύπτει κάθε χρόνο είναι ανεκτίμητη όσον αφορά την ανθρώπινη και κοινωνική διάστασή της.

Γιατί, οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί να υπακούουν, να μη μιλάνε παραπάνω απ' όσο πρέπει, να σκύβουν το κεφάλι...

Γνωρίζουν πως πρέπει να δουλέψουν, να πουν μάλιστα στο αφεντικό, να ελέγξουν την οργή τους, να πνίξουν την αγανάκτησή τους.

Οι συνειδήσεις εγείρονται, η συσσωρευμένη οργή εκρίγνυνται, η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα παίρνουν τη θέση της καχυποψίας και της απομόνωσης.

Η καταστροφολογία που κυριαρχεί τούτες τις μέρες από τους κρατικούς επιπλέοντες ήταν και ο λόγος που οι μπάτσοι επικείρισαν για άλλη μια φορά, στην περσινή επέτειο της εξέγερσης, να πυρπολίσουν το κτίριο του Πολυτεχνείου το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από περισσότερο από 2.000 αγωνιζόμενους.

Η προσπάθειά τους αυτή δεν απέδωσε λόγω της έγκαιρης επέμβασης των καταληψών, ωστόσο τα ΜΜΕ μαζί με το Μαρκάτο παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους και διογκώνοντας τα γεγονότα έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το Πολυτεχνείο για άλλη μια φορά παραδόθηκε από το Μαρκάτο στις δυνάμεις καταστολής οι οποίες αφού επιδόθηκαν σε ολονύχτιο χημικό πόλεμο εισέβαλλαν το πρώι με το κτίριο συλλαμβάνοντας 500 και πλέον αγωνιζόμενους ανθρώπους και εκπορνεύοντας για άλλη μια φορά το φερόμενο ως σύμβολο της δημοκρατίας πανεπιστημιακό άσυλο του Πολυτεχνείου.

Η κοινωνική απελευθερωτική διάσταση της περσινής κατάληψης του Πολυτεχνείου είναι πραγματικά ανεκτίμητη και τα αποτελέσματα της θα γίνονται ολοένα και πιο ορατά στα χρόνια που έρχονται. Μια εξέγερση δεν είναι υπόθεση αριθμών, στατιστικής και μπακαλίστικων υπολογισμών. Κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τον τρόπο που διαπερνάει τις καρδιές και τις συνειδήσεις των ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που την έζησαν αλλά και όσων θα έρθουν στο μέλλον. Κατά τον ίδιο τρόπο που κανένας δεν μπορούσε να εκτιμήσει αυτό που επακολούθησε τις δεκαετίες μετά την εξέγερση του 1973.

Οπωδόποτε, όπως και κάθε εξέγερση, έτοι και αυτή του Πολυτεχνείου '95 αντιμετώπισε τη λάσπη από τα τσιτάκια του κράτους και την προσπάθεια υποτίμησή της ως κοινωνικού γεγονότος. Μια εξέγερση όμως όταν αυτοί που συνέβαλαν στο να αναπτυχθεί την υπερασπίζονται σαν τέτοια - πράγμα που συνέβη άλλωστε - έχει την "κακή" συνήθεια να ξεπερνάει τις κρατικές προσπάθειες καταστολής, διαστρέβλωσης και αφομοίωσης της.



Αυτό που καταχώρισε στην ιστορία την περιονή κατάληψη του Πολυτεχνείου σαν μια εξέγερση και μάλιστα με αντικρατικά χαρακτηριστικά δεν πάντα ήταν η έκταση των συγκρούσεων - που άλλωστε πάντα μικρότερη από πολλές άλλες περιπώσεις - αλλά η δυναμική και η διάθεση των πεντακοσίων που επέλεξαν να παραμείνουν στο χώρο του Πολυτεχνείου και να υπερασπιστούν την εξέγερση τους διατρανώνοντας τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ τους στις κλούβες και στα κελιά της ασφάλειας. Αυτή τους η διάθεση δεν επέτρεψε στο κράτος να κειριστεί την κατάσταση με τον τρόπο που επιθυμούσε, ειδικά αν σκεφτούμε την αλληλεγγύη που αναπτύχθηκε τις επόμενες ώρες και μέρες μέσα και έξω από την ασφάλεια.

Και ασφαλώς μια εξέγερση που δημιουργούν οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι δεν καθορίζεται από τη μετέπειτα πορεία τους. Αναπόφευκτα μια εξέγερση δημιουργεί και τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εχθρούς και φίλους, όπως και ανάμεσα σ' αυτούς που θα συνεχίσουν να την υπερασπίζονται και σ' αυτούς που για χίλιους δυο λόγους στη συνέχεια θα την αποκρύζουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που παρατηρείται πάντα σε κάθε ανάλογο γεγονός. Αυτό όμως που αναπτύχθηκε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή όπου κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να αγωνιστούν και να συγκρουστούν, είναι ένα γεγονός που κατατίθεται στην κοινωνία και καταγράφεται στην ιστορία συνεχίζοντας να διεγείρει τις συνειδήσεις και να αποδεικνύει ότι κόντρα στα εξουσιαστικά κελεύσματα της παραίτησης και της απογούρευσης, η επιθυμία του τέλους της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, η επιθυμία μιας ανθρώπινης κοινωνίας, μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Βέβαια μια εξέγερση είναι άλλη μια στιγμή στον συνεχίζομενο κοινωνικό πόλεμο που προετοιμάζει και δημιουργεί καλύτερους όρους για την επόμενη εξέγερση. Ως την ολοκληρωτική καταστροφή των δυναστών της κοινωνίας: του κράτους του κεφαλαίου και των πάσης φύσεως υπηρετών και διεκπεραιωτών της εξουσίας.

Στη σημερινή κοινωνική συγκυρία: Η καραμέλα που αυτάρεσκα πηλάνε οι απανταχού εξουσιαστές είναι αυτή της "νέας εποχής". Μάλιστα, οι εδώ διαχειριστές της εξουσίας της έδωσαν το συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο ονομάζοντάς την "νέα μεταπολίτευση". Τί σημαίνει αυτή η πολυδιαφωτισμένη "νέα εποχή" για την κοινωνία; Οι εξουσιαστές δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, όσο καλά κι αν διανθίζουν τα λεγόμενά τους. Σημαίνει την προσπάθεια ολοκληρωτικής κυριαρχίας των εξουσιαστικών συμμοριών πάνω στην κοινωνία. Σημαίνει την προσπάθεια ολοκληρωτικού εναγκαλισμού από την εξουσία και αποτελεσματικότερου ελέγχου κάθε κοινωνικής δραστηριότητας. Με τί σκοπό; Την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και την περιτέρω απορύζησην κάθε κοινωνικού και φυσικού πόρου.

Γιατί, όμως, οι απανταχού κυριάρχοι διάλεξαν αυτά τα τελευταία χρόνια να μιλήσουν για "νέες εποχές"; Και με τρό-



πο μάλιστα που να βυθίζει στη λίθη το παρελθόν και τους αγώνες των ανθρώπων;

Αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση της κυριαρχίας και την επικράτηση του καπιταλισμού σχεδόν σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι αλήθεια ότι οι κυρίαρχοι αυτού του κόσμου διατυπώνουν αυτάρεσκα την παντοδυναμία τους, από την άλλη όμως διακατέχονται από έντονες ανησυχίες για το πώς θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους απέναντι σε μια παγκόσμια πραγματικότητα που παρόλο τον έλεγχό τους όλο και περισσότερο αναπτύσσει στους κόλπους της τα σπέρματα της ανταρσίας. Η "νέα εποχή" ("νέα μεταπολίτευση" εδώ) σημαίνει απλώς την θέληση συστηματοποίησης των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ανά τον κόσμο κυρίαρχοι για να διατηρήσουν την εξουσιαστική τάξη και να επεκτείνουν την εκμετάλλευση στις κοινωνίες του πλανήτη.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων οι εξουσιαστές συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια κοινή αλληλοκάλυψη και ανταλλαγή εμπειρίας - χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο καθένας δεν κινείται και για τα δικά του συμφέροντα. Η παγκοσμιοποίηση της κυριαρχίας έχει κάνει κοινή τη μοίρα των εξουσιαστών. Κοινή όμως είναι και η μοίρα όσων υφίστανται την καταπίεση και την εκμετάλλευση.

Απέναντι σ' αυτήν την εξουσιαστική πραγματικότητα που μέρα με τη μέρα γίνεται με απάνθρωπη, η αναγκαιότητα της εξέγερσης της κοινωνίας προβάλλει ακόμα πιο άμεση. Πλέον, τίποτα δεν είναι πιο αβέβαιο και πιο καταστροφικό για τον άνθρωπο και την κοινωνία από την εντατικοποίηση και την επέκταση της εκμετάλλευσης και της κυριαρχίας. Οι εξεγέρσεις που αναρριφόλα θα ξεσπάσουν σαφώς πρέπει να ξεπεράσουν τον εγκλωβισμό από τις κρατιστικές λογικές και τις λογικές του μικροσυμφέροντος και να συνολικοποίησουν τη σύγκρουση με τις δυνάμεις της κυριαρχίας σε κάθε κοινωνικό χώρο. Και σαφώς θα συνδέονται άμεσα με τις εξεγέρσεις του παρελθόντος. Η διατήρηση της μνήμης και της εμπειρίας των εξεγέρσεων του Πολυτεχνείου ασφαλώς έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης.

Οσο και αν προετοιμάζονται οι σύγχρονοι δυνάστες, όσο και αν ακονίζουν τα μαχαίρια τους αυτές τις μέρες, η επόμενη έκρηξη θα έρθει ως σπνήθως από εκεί που δεν την περιμένουν.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ...

Βρίκαν ακόμη έναν τρόπο για την καταπολέμηση(!) του υπερπληθυσμού οι κινέζικες αρχές. Ακολουθώντας σύγχρονες(!) μεθόδους διοχέτευσαν σε νοσοκομεία άφθονο ορό αίματος ο οποίος παρασκευαζόταν σε στρατιωτικό εργοστάσιο(!) και ήταν κατά παρτίδες μολυσμένος από τον ίο του AIDS. Το γεγονός αυτό κυκλοφορούσε ως φήμη για καιρό ανέμεσα στο προσωπικό των νοσοκομείων, ωστόσο μόλις πριν τέσσερις μήνες οι αρχές έδωσαν εντολή για την καταστροφή όλων των ορών αίματος που παρασκεύαζε το στρατιωτικό εργοστάσιο. Η ώθηση που χρειαζόταν στον ίο ωστόσο, δόθηκε, αφού ως γνωστό αυτός εξαπλώνεται με γεωμετρική πρόοδο ειδικά σε κοινωνικές συνθήκες που είναι πρωτόγνωρος και υπάρχει ελάχιστη ενημέρωση.

Είναι γνωστό άλλωστε πως ο ίος διόλου τυχαία κάνει θραύση στα γκέτο των μεταναστών της αμερικής και της ευρώπης καθώς και την αφρικανική ήπειρο. Εκεί δηλαδή ακριβώς που οι κοινωνιολόγοι και διάφοροι επιστήμονες της λεγόμενης δύσης διαπιστώνουν ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση πληθυσμιακών ομάδων θα οδηγήσει σε ανατροπή των πληθυσμιακών ισορροπιών σε βάρος της υφιστάμενης εξουσιαστικής τάξης πραγμάτων...

Πάνω που είχαμε αρχίσει να φημανόμαστε με τα τελευταία ευχάριστα νέα απ' το μέτωπο της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας, σύμφωνα με τα οποία είναι πολύ κοντά οι μέρες όπου ο καθένας θα έχει το ολόδικό του γουρούνι (τετράποδο όχι από τα... άλλα) για να καλύπτει τις ανάγκες του σε μεταμοσχεύσεις. Πάνω που είχαμε αρχίσει ης φαντασιώσεις για τη μελλοντική, αλλά, ωστόσο, πολύ κοντινή πλέον εικόνα μας ως cyborg με πλεκτρονικό υπολογιστή για εγκέφαλο και καρδιά... γουρουνιού, που ωστόσο θα μπορεί να μοιράζεται συναισθήματα και να ερωτεύεται μέσω δικτύων και πολυμέσων. Εκεί που άρχισαν να συμβαίνουν όλα τα παραπάνω ωραία, ήρθαν οι ανησυχητικές ειδήσεις για να χαλάσουν τη φαντασίωση της εξέλιξης. Οι ειδήσεις αυτές, προσεκτικά διεκτευμένες στα ΜΜΕ, ώστε να μην προκληθεί πανικός, μιλούν για "ξεχασμένες" ασθενείες που επανεμφανίζονται στον "πολιποσμένο" κατά τα άλλα, κόσμο, στην ανθρωπότητα του 2000 που εκτασιάζεται μπροστά στα θαύματα της μοριακής γενετικής, της γενετικής μηχανικής και άλλων τέτοιων προχωρημάτων.

Ο λόγος γίνεται για ασθένειες όπως η πολυμυελίτιδα, η διφθερίτιδα, η χολέρα, η φυματίωση, η ελονοσία καθώς και για διάφορες παρασπώσεις (μπνιγγίτιδες) αλλά και για μικρόβια νέου τύπου, ανθεκτικά στα μέχρι τώρα φάρμακα. Και αυτές οι ασθένειες εμφανίζουν ιδιαίτερη προτίμηση στις πληθυσμιακές εκείνες ομάδες (ή σύμπτωση!) οι οποίες πλήρωνται από τη φτώχεια και την εξαθλίωση που χαρακτηρίζουν την εξουσιαστικά οργανωμένη κοινωνία. Έισι το 95% των νοσούντων και των υποφίφιων θυμάτων της φυματίωσης είναι κάτοικοι της Αλβανίας και χωρών του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Χιλιάδες κρούσματα διφθερίτιδας αφορούν παιδιά και ενήλικες από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ενώ η ελονοσία εντοπίζεται σε αγράτες και εργάτες από τη Ν.Α. Ασία και την Αφρική. Έξαρση των παραπάνω ασθενειών εμφανίζεται και σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση (ο πόλεμος σκοτώνει με κάθε τρόπο, όχι βέβαια αυτούς των οποίων τα συμφέροντα εξυ-

...ENANTIA ΣΤΗΝ KOINΩΝΙΑ



πρετεί) ενώ οι αιπές εντοπίζονται στην αμελή πρόδηψη (εδώ έχουμε να ασχοληθούμε με εξελιγμένα πράγματα και θα τα παραμερίσουμε για τη χολέρα και τους τριτοκοσμικούς;). και στην Ελλειψη στοιχειώδων συνθηκών υγεινής.

Κυρίως όμως το πρόβλημα με της παραπάνω ασθενειες εντοπίζεται στους μετακινούμενος πληθυσμούς και στους μετανάστες. Έισι δοιπόν καταλήγουμε στη... ρίζα του προβλήματος. Οι ξένοι μετανάστες, αυτοί που μας κλέβουν, μας σκοτώνουν, μας παίρνουν τη δουλειά και το μεροκάματο τώρα μας γεμίζουν και αρρώστεις. Ε, όχι! Αυτό πάει πολύ. Με το δίκιο τους δοιπόν, οι πάσης φύσεως ελληναράδες, που δεν είναι ρατσιστές οι άνθρωποι, απλά τους διακρίνει μια μικρή... ξενοφοβία, απαντούν σε πράσφατο γκάλοπ και σε ποσοστό πάνω από 60% όπι "θεωρούν τους ξένους αρνητικό παράγοντα για την ελληνική κοινωνία". Και βέβαια με το δίκιο τους οι μπάτσοι και όσοι άλλοι θεωρούν τημπτικό καθίκον τους να καθαρίσουν τη χώρα από τους ξένους τους πυροβολούν (για εκφοβισμό πάντα) στην πρώτη ευκαιρία - αφού θα πεθάνουν απ' τις αρρώστεις, ας τους σκοτώσουμε να μην τυρρανιούνται κιόλας.

Οι επιστήμονες φυσικά σπεύδουν να καθυστάσουν την ελληνική κοινωνία. Δε θα κολλήσει κανείς (έλλην) τίποτα - εκτός από ρατσισμό σε γερή δόση και ανίσια μορφή. Θα υπάρξει και πρόνοια για της ομάδες κινδύνου. Εκτός και αν κάποιοι αποφασίσουν να πειραματιστούν λιγάκι πάνω στους τρόπους ελέγχου και περιορισμού του εύρους "ανεπιθύμητων" πληθυσμιακών κομματιών μέσω "βιολογικών" μεθόδων. Άλλωστε δε θα είναι και η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό ούτε αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο του βιολογικού πολέμου ούτε, βέβαια, όσο αφορά τη χρησιμοποίηση των ανθρώπων ως υλικού για κάθε είδους πειραματισμούς. Και όπως έχει αποδειχθεί σε τέτοιες περιπτώσεις η φαντασία στην εξουσία και σε αυτούς που την υπηρετούν (βλέπε επιστήμονες στη συγκεκριμένη περρίπτωση) είναι άκρως "δημιουργική".