



**ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΓΩΝΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ (ΝΕΑΠΟΛΗ)**

-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-

Η αστική φιλολογία, ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων, περιγράφει την ίταλία σαν μια χώρα με ανθίζουσα παρανομία, εγκληματικότητα, διαφθορά κλπ. σε όλη την κλίμακα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης· ταυτόχρονα όμως ορίζει επιδέξια το πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνεται θεαματικά η μάχη για την καταπολέμησή τους. Συστατικά στοιχεία αυτού του "σόου" είναι οι ενέργειες ανώτατων εισαγγελέων - για την επίτευξη της πολιτοπόλετης "κάθαρσης" -, ο ρόλος των μ.μ.ε. - ως ο "κοινωνικός έλεγχος" στη "νέα υπερεξουσία" των δικαστών - η συμβολή της "αριστεράς" - για τη νομιμοποίηση των νέων διεργασιών του συστήματος σε εκείνα τα κοινωνικά σύνολα που ως ένα βαθμό ελέγχει· και η συστηματική προώθηση των φασιστών στην κεντρική πολιτική σκηνή - αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, πατώντας είτε σε μια ενεργητική υποστήριξη είτε σε μια "δημοκρατίζουσα" ανοχή - ως μια "έντιμη κι έγκυρη" πολιτική παρουσία μέσα στη γενική σήμη.

Πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα ίσης αν όχι και μεγαλύτερης σημασίας, αφού είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό όλες τις εξελίξεις. Μια κοινωνική πραγματικότητα ρευστή και σε κίνηση, με την αναδιάρθρωση να σφράνει τα πάντα σε όλους τους τομείς, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να προλεταριοποιούνται ή να περιθωροποιούνται, την κοινωνική πρόνοια σταδιακά να καταρρεύει, την ανεργία να αυξάνεται, το ίδιο και τα μέτρα ελέγχου και καταστολής κ.ο.κ. Ειδικά στο Νότο, με τις προϋπάρχουσες οξυμένες αντιθέσεις (αλλά και την μακραίωνη ιστορία αγώνων), αυτή η πραγματικότητα παίρνει τη μορφή μάστιγας εξωθώντας την κατάσταση σε διαστάσεις συχνά εκρηκτικές· έτσι άλλωστε εξηγούνται πραγματικά διάφορα φαινόμενα όπως π.χ. η καταφανής στρατιωτικοποίηση ολόκληρων πόλεων (Μπάρι, Παλέρμο, Νέαπολη Κ.α.) και της υπαίθρου κλπ.

Με την έκδοση του υλικού που ακολουθεί, επιχειρήται να δοθεί μια γεύση αυτής της πραγματικότητας, μέσα από τις παρεμβάσεις ανταγωνιστικών (ενν. ως προς την εξουσία) συλλογικοτήτων και ομάδων της Νέαπολης, πάνω σε μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων (στεγαστικό, παιδεία, καταστολή, πολιτικοί κρατούμενοι κλπ.). Ο αναπόφευκτα περιορισμένος χαρακτήρας της κι οι δυσκολίες που συναντά πιστεύουμε ότι δε μειώνουν τη σημασία της ως προς την αντιπληροφόρηση, την κατά το δυνατόν εμβάθυνση και αξιολόγηση μερικών στιγμών ενός αγώνα που διεξάγεται σε παρεμφερείς συνθήκες και με σχετικά γνωρίμους σε εμάς τρόπους, καθώς και των θέσεων που αναδεικνύονται μέσα από αυτόν.

ΦΛΕΒΑΡΗΣ '96

ΟΡΑ
ΝΤΗΣ
Τ.Θ. 31 421
100 35
Αθήνα 47
Athens
Greece



ΣΤΙΛ Άννα

GIÙ LE GRINFIE DALLE CASE OCCUPATE



ENANTIA ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
Ν° ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ !

Η κατασταλτική επίθεση που δέχονται οι 7 σύντροφοι και συντρόφισσες του κατειλημένου κοινωνικού κέντρου OFFICINA 99 μέσω της δίκης τους στις 17/3 είναι στενά συνδεδεμένη με τις 3 εξώσεις του κατειλημένου κοινωνικού κέντρου CASBAH που έχουμε υποστεί. Σχετίζεται με τις εξώσεις που γίνονται κατά περιόδους απ' τους κρατικούς μηχανισμούς σε σπίτια και κοινωνικά κέντρα στην Ιταλία και σ' όλη την Ευρώπη, με τις επιθέσεις της αστυνομίας σε διαδηλώσεις εργατών και ανέργων και με τόσες άλλες επιθέσεις του κράτους ενάντια στους αγώνες των προλεταρίων.

Η εξουσία ενεργοποιεί μια αστυνομικο-στρατιωτική επίθεση ενάντια στα κινήματα πριν αυτά πετύχουν μια σχεδιασμένη ανάπτυξη του ταξιδιού αγώνα, έτσι όπως έγινε με τις επιθέσεις της αστυνομίας και των τελωνιακών (GDF) κατά των παλητών τσιγαρών στη Νάπολη και στο Μπάρι. Αυτή είναι μόνο η μια ώψη. Η άλλη, πιο ύπουλη, είναι η πολιτικο-ιδεολογική επίθεση. Το Κράτος πράγματι πολύ συχνά ορίζει, μεσω των μ.μ.ε., την ταυτότητα των συντρόφων/σαών που αγωνίζονται ως Εενη προς τον κοινωνικό ιστό και τις ανάγκες των προλεταρίων. Ακόμη καλύτερα, το Κράτος δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει στους προλετάριους ανάγκες πρωταρχικές όπως είναι η στέγη, η εργασία, οι κοινωνικοί χώροι κλπ., όπως την ίδια στιγμή ενεργεί προς την εγκληματοποίηση των στοιχείων της αυτοοργάνωσης που εκδηλώνονται στους αγώνες για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Όταν μιλάμε για καταστολή δεν μπορούμε ν' αγγοήσουμε την φυλακή, η οποία αντιπροσωπεύει την επιστημονική καταστροφή της ταυτότητας των προλεταρίων, καθώς των κομουνιστών. Τελευταία, προπαγανδίζεται η κατασκευή νέων φυλακών επειδή η ήδη υπάρχουσα είναι υπερπληθείς. Αντίθετα εμείς θεωρούμε ότι αυτό συνδέεται με την προσθευτική εξαθλίωση των συνθηκών ζωής του κόσμου και συνεπώς με την ανάγκη του να φροντίσει για την ζωή του ακόμα και αντιτιθέμενος στις αντιπρολεταριακές λογικές και νόμους. Βέβαια δεν καλύτερεύουν οι συνθήκες ζωής στη φυλακή φυλακίζοντας χιλιάδες άλλους αυθρώπους.

Μια κατάλληλη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στην καταστολή είναι η ανάπτυξη της ENOTHTAS μεταξύ όλων των κινημάτων. Για μας ενότητα σημαίνει να χαράξουμε μια διαδρομή μέσα στην οποία θα κριτικάρονται και θα κοινωνικοποιούνται οι υλικές συνθήκες, οι μορφές και τα περιεχόμενα αγώνα του καθε νος/ιλας από εμάς. Σ' αυτή την διαδικασία το κάθε υποκείμενο πρέπει ν' αναλαμβάνει ευθύνες σε πρώτο πρόσωπο. Η αγωνιστικότητά, μας, επανεκτιμάται κάθε μέρα για να βρουμε μαζί μια εφικτή ανάπτυξη της κοινωνικής αλλαγής.

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΑ

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ, ΕΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΑ ΜΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΠΟΛΗ 17/3/94



Οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες
της CASBAH

ENANTIA STO PANEPISIETHMIO TON AFENTIKON

Το εκπαιδευτικό σύστημα (σχολείο, πανεπιστήμιο) είναι ένα απ' τα θεμελιώδη δεσμά αυτού του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος. Μια απ' τις λειτουργίες του είναι πράγματι η αναπαραγωγή των υπαρκτών κοινωνικών ρόλων και σχέσεων. Αναπόφευκτα λοιπόν σε κάθε φάση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, όπως αυτή που διανύουμε, η οποία αγγίζει όλους τους κοινωνικούς τομείς, αναδιαμορφώνεται και ο ρόλος του. Κάτω απ' αυτή την συνολική οπτική πρέπει να εκτιμηθούν όλες οι αλλαγές που άγγιξεν και αγγίζουν το πανεπιστήμιο και το σχολείο και οι οποίες είναι εκφάνσεις ενός και μοναδικού σχεδίου εν ενεργεία εδώ και μερικά τουλάχιστον χρόνια, απ' το νόμο RUBERTI* μέχρι τις πρόσφατες αυξήσεις στα δίδακτρα.

Ποιο άμας είναι αυτό το σχέδιο;

Μετά από χρόνια που το πανεπιστήμιο σαν "μαζικό" είχε μόνο ένα μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων, περνάμε σ' έναν τύπο πανεπιστημίου, στο οποίο εντείνονται τα κριτήρια της επιλεκτικότητας και αξιοκρατίας, έπιταχύνεται η σύνδεση μεταξύ της έρευνας και διδασκαλίας απ' τη μια και του παραγωγικού συστήματος από την άλλη, κλείνουν οι ήδη πολύ περιορισμένοι χώροι φυσικής και πολιτικής δραστηριότητας, κυρίως για αυτούς που θέλουν να προωθήσουν μια ριζική κριτική στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων.

Η αύξηση στα δίδακτρα, που έρχεται να προστεθεί στα κριτήρια του εισοδήματος και της αξιοκρατίας, συμβάλλει στον προσδευτικό εκμηδενισμό του φοιτητή σαν υποκειμενο πραγματικά κριτικό και στην δημιουργία ενός φοιτητή πλήρως ενταγμένου στους υπαρκτούς οικονομικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς: οι χρόνοι και οι τρόποι προετοιμασίας που εξαναγκάζουν το φοιτητή να μπει σε όλο και πιο πιεστικούς ρυθμούς σπουδών, σε συνδυασμό με την εμπορευματικοποίηση του ελεύθερου χρόνου μέσω των προκαθορισμένων εναλλασσόμενων ειδών "διασκέδασης", στοχεύουν στον εκμηδενισμό, της ανάπτυξης της κριτικής συνείδησης των υποκειμένων (παρήγαγε, κατανάλωσε, πέθανε!). Ακόμη, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εκμετάλλευση στην οποία υποβάλλεται αναγκαστικά η πλειοψηφία των φοιτητών, δουλεύοντας κάτω απ' τις χειρότερες συνθήκες.

Το Πανεπιστήμιο σαν αναπόσπαστο κομάτι αυτού, του συστήματος πρέπει υποχρεωτικά να προσαρμοστεί στις αλλαγές που επιβάλλει η αγορά εργασίας. Η εξασφάλιση της διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου κερδών για τ' αφεντικά σημαίνει μεταξύ άλλων, σ' αυτή την φάση, μείωση του κόστους εργασίας διαμέσου απολύσεων, ελαστικότητας κι ευκινήσιας στη δύση και μετατόπιση

*το αντίστοιχο πολυνομοσχέδιο για την Παίδεια προσαρμοσμένο στα ιταλικά δεδομένα

της παραγωγής σε χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας (Ν.Α. Λσία, Α.Ευρώπη). Η αναγκαιότητα του καπιταλιστικού συστήματος, αυτή την περίοδο, να δημιουργήσει προσωρινή εργασία, οφείλεται απ' τη μία στην ανάγκη του να περιορίσει τις κοινωνικές τριβές που ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανέργων μπορεί να παράγει κι απ' την άλλη όμως να εξασφαλίσει την κατανάλωση των προϊόντων της αγοράς στις πιο βιομηχανικές περιοχές και κυρίως να εφοδιαστεί με μία εργατική δύναμη πειθήντα στις διάφορες απαλτήσεις της παραγωγής.

Το σχέδιο για την "Αυτονομία των Πανεπιστημίων" είναι επομένως άμεση συνέπεια και μαζί απαραίτητο στήριγμα για να μπουν σε λειτουργία αυτές οι διαδικασίες, όχι μόνο ενόψει ενός αμεσότερου ελέγχου των ιδιωτών πάνω στην διδασκαλία και την έρευνα, αλλά κυρίως για να επιτρέψει, διαμέσου προκαθορισμένων κατευθύνσεων σπουδών, τους σχηματισμό των ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής, στα οποία το πανεπιστήμιο στο σύνολό του θα επεξεργάζεται και θα παρέχει εκείνα τα τεχνικά και ιδεολογικά πρόσδοτα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες τού κάθε τομέα και περιοχής χωριστά. Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής (έρευνα, παραγωγή, διανομή) που βέβαια δεν θα έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των προλετάριων ή την εξάλειψη της ανεργίας ή ακόμα την εξασφάλιση των δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά πάνω απ' όλα την ανταγωνιστικότητα και την εκμετάλλευση των ανθρώπινων και των υλικών αποθεμάτων με μόνο σκοπό το κέρδος.

Αν με τούτη την ανάλυση δεν είπαμε τίποτα νέο, θίθεται τώρα το πρόβλημα του πώς θα διεξαχθεί μια, όπως λέγεται, "νικηφόρα" μάχη για την κατάργηση αυτού που αποτελεί την τελευταία ψηφίδα στο σχέδιο της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης: την αύξηση των διδάκτρων.

— Αν αληθεύει ότι η αύξηση στα δίδακτρα δεν επηρεάζει την χρηματοδοτική ικανότητα των ιδρυμάτων (τα δίδακτρα είναι το 8% του προϋπολογισμού του FEDERICO II*) και συνεπώς ούτε την ποιότητα των υπηρέσιών και των κτιρίων: αν αληθεύει ότι το "νέο" Πανεπιστήμιο δε μπορεί να υπάρξει δίχως αυτό τον τύπο εισφορών

— μόνο βάζοντας σε συζήτηση τον ρόλο του Πανεπιστημίου και ό, για παράγεται μέσα σ' αυτό

— μόνο απορρίπτοντας τις λογικές μεσολάβισης και διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς

μπορούμε να σκεφτούμε πάνω στη δημιουργία ενός πραγματικού φραγμού σ' αυτές τις πολιτικές, κατακτώντας φυσικούς και πολιτικούς χώρους που να είναι εργαλεία δημιουργίας συλλογικής συνείδησης και προσπτικών πραγματικής αλλαγής.

*Κεντρικό πανεπιστήμιο της Νάπολης

Αυτή η πράξη αγώνα που συνεχίζει, με μια διαφορετική μέθοδο, τις καταλήψεις των πανεπιστημίων ενάντια στα ακριβά δίδακτρα και την οικονομική αυτονομία των πανεπιστημίων που θεσπίστηκε με το νόμο RUBERTI, δείχνει ότι για μας ο αγώνας δεν τελείωσε, επειδή βασικά δικαιώματα δύνατον το να ξύμε σε κοινωνικούς χώρους μη εμπορευματοποιημένους, το δικαιώματα στη στέγη, στην υγεία, στην εργασία και σε μια κουλτούρα μη υποταγμένη στις ακαδημαϊκές κάστες και στην λογική του κράτους-επιχείρηση, παραμένουν ως σήμερα ανεκπλήρωτα κι εντοχύουν τις απαιτήσεις μας σαν φοιτητές, εργάτες, άνεργους, κοινωνικά υποκείμενα αποκλεισμένα σαν "μη παραγωγικά κι ανίκανα". Η πράξη μας θέλει επιπλέον να δείξει ότι τέτοια δικαιώματα μπορούν να κατακτηθούν μ'ένα και μόνο τρόπο, χωρίς να ζητά κανείς και να παρακαλά για τη μεσολάβηση κάποιου φωτισμένου αστού ή μιας ενδεχομένως προοδευτικής κυβέρνησης ή την επιστροφή σε μια συγκεντρωτική κρατική οικονομία. Η κατάληψη της φοιτητικής εστίας, δύναται και του πανεπιστημιακού εστιατορίου λίγες μέρες πριν, εντάσσεται σε μια πρακτική άμεσης δράσης για την απαλλοτρίωση εκείνων των στοιχειωδών υπηρεσιών που μας στερούν είτε μέσα στο πανεπιστήμιο διαμέσου των οικονομικών και πνευματικών διακρίσεων (οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα, αξιοκρατία), είτε σ'ολόκληρη την περιοχή! Όλοι γνωρίζουμε την κερδοσκοπία που γίνεται πάνω στα νοίκια των διαμερισμάτων σε βάρος των φοιτητών (κυρίως των μη ντόπιων) οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν 400-500 χιλιάδες λιρέτες για να ζουν σε κάτια υγρές κι ανήλιαγες τρώγλες. Στον πανεπιστημιακό θεσμό που αυξάνει τα δίδακτρα και μας αναγκάζει να πληρώνουμε 2500-5000 λιρέτες για ένα κρύο πιάτο φαγ στα εστιατόρια των σχολών και να υπομένουμε τους εκβιασμούς και τις νόμιμες κλοπές των ιδιοκτητών στέγης, εμείς απαντάμε με την άμεση δράση κι εξασφαλίζουμε τον δωρεάν κι ανοιχτό στη συνοικία χαρακτήρα όλων εκείνων των υπηρεσιών που μας ανήκουν σαν κοινωνικά υποκείμενα.

Η κοινωνική ειρήνη που τόσο εγκωμιάζεται αυτές τις μέρες απ'όλιο και περισσότερες πλευρές (δεξιά, αριστερά, κέντρο), σαν εγγύηση της δημοκρατίας και της πολιτικής ζωής, δεν είναι άλλο απ'την παθητική αποδοχή της καπιταλιστικής οικονομίας, μιας κοινωνίας, μιας πολιτικής τάξης και μιας στρατιωτικής εραρχίας που στερούν από χιλιάδες άνδρες και γυναίκες την ζήτια τους τη ζωή, τον χρόνο τους, την ανθρώπινη και φυσική τους υπόσταση και την δυνατότητα ν'απολαμβάνουν και να διαχειρίζονται αυτό που τους ανήκει: τον χώρο, την συνοικία, την πόλη, ολόκληρο τον πλανήτη. Σε μια αιώνια κλοπή οργανωμένη απ'το Έθνος-κράτος και νομιμοποιημένη από θεσμούς, πανεπιστήμιο, σχολείο, εκκλησία, μ.μ.ε., εμείς απαντάμε με την απαλλοτρίωση, την κατάληψη και την αυτοδιαχείρηση όσων μας αφαιρέθηκαν κι εξακολούθουν να μας αφαιρούνται βίαια απ'το κράτος και τον καπιταλισμό. Βεκινάμε απ'την κατάληψη ενός κτιρίου αρχοσιμοπόίητου κι εγκατελεμένου, αν και είναι σε τελείως βιωμένη κατάσταση, στο οποίο επενδύθηκαν χρήματα από εμάς τους φοιτητές, για να πραγματοποιήσουμε μια πρώτη αλλαγή των συσχετισμών δύναμης και να υπερβούμε τον κατακερματισμό και την συντεχνιακή λογική που μας έχουν επιβάλλει το κεφάλαιο κι η αστική δουμή. Σ'αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη ανοίξει ένα δέμαρος συζήτησης και συσχετισμού μεταξύ όλων όσων έχουν επιλέξει την αυτοοργάνωση και την άμεση δράση για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους και την αλλαγή των ευρύτερων προοπτικών.

για την άμεση δράση
ΚΑΤΕΙΛΗΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ

Αυτές τις ημέρες μερικές συντρόφισσες και σύντροφοι, συμμετέχοντες στους αγώνες του φοιτητικού κινήματος στη Νάπολη και του γενικώτερου κινήματος ενάντια στην Οικονομική πολιτική, διώχνονται με δικαστικές κλήσεις με βάση τις κατηγορίες: "παρακώλυση συγκοινωνιών, εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής και αλλα" αναφορικά με την φοιτητική διαδηλωση της 14^{ης} Νοέμβρη '94.

Εκείνη την ημέρα η επίθεση της αστυνομίας κατά της πορείας εξαπολύθηκε την στιγμή που οι μαθητές και οι φοιτητές επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τους άνεργους της οργάνωσης "Κίνημα Αγώνα Για Την Εργασία", οι οποιοι είχαν καταλάβει το παλάτι "Maschio Angioino" για να διαμαρτυρηθούν κατά της παύσης των "χορηγιαστοπομένων σεμιναρίων για ανέργους". Κάθε τέτοια φορά, που τμήματα του κινήματος καταφέρουν να δημιουργήσουν μέσα στον αγώνα μια στιγμή ενότητας, το Κράτος, χτυπάει μ' όλα τα μέσα και τις δυνάμεις που διαθετεί, Η συλληψεις συντρόφων και συντρόφισσών και η απόπειρα δολοφονίας ενός άλλου συντρόφου εκ μέρους της αστυνομίας, κατέστησαν αναπόφευκτη την αυτοάμυνα του κινήματος στην πλατεία "με κάθε απαραίτητο μέσο"!

Εξάλλου όλα αυτά συνέβηκαν την ώρα ακριβώς πριν σε όλη την Ιταλία ξεπούσαν μια σειρά αγώνες, εναντία στα πολιτικοοικονομικά τεχνάσματα του Κράτους που στην πράξη σημαίνουν περικοπές στις συντάξεις, στους μισθούς και στην υγεία, ιδιωτικοποιήσεις των σχολείων και των πανεπιστημίων και 500.000 λιγότερες θέσεις εργασίας. Η αντίθεση σ' όλα αυτά εκδηλώθηκε, με αυθόρμητες απεργίες στους χώρους εργασίας, πορείες εργαζομένων και συνταξιουχών, καταλήψεις σχολών και πανεπιστημίων, κλείσιμο δρόμων και μια, γενική πανταλική απεργία με πάνω από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους, φοιτητές και άνεργους στο δρόμο. Βάζοντας την ετικέττα του "έγκληματα" σ' οποιον αγωνίζεται για την αντιμετώπιση των αναγκών του, θέλουν ν' αποκρύψουν το ότι είναι αυτοί ακριβώς οι ίδιοι που επιτίθονται ενάντια στις υλικές συνθήκες ζωής εκατομμυρίων ανδρών και γυναικών σ' όλο τον κόσμο, οι μόνοι εχθροί, μας. Αυτό υπαγορεύει το ότι οι απαντήσεις μας σε καθε καταστατική επίθεση δε μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στις δικαστικές και γραφειοκρατικές σοφιστειες στις οποίες προσπαθεί να μας στριμώξει η κρατική εξουσία. Η μόνη απάντηση δε μπορεί παρά να είναι η αξιολόγηση των κινημάτων και η συνέχιση των αγώνων ενάντια στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση διαμέσου μιας πρακτικής ενότητας μεταξύ ουσών αγωνίζονται για ένα μισθό, για το δικαίωμα στην εκπαίδευση και για το δικαίωμα στη στέγη.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Νάπολη 18/1/1995

ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ



25 ΑΠΡΙΛΗΣ*: ΤΟΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΕΙΜΟ
ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ

Ο αγώνας για την απελευθέρωση απ' τους ναζί-φασίστες δεν ήταν παρά η φυσική συνέχεια των επαναστατικών αγώνων που ελάχιστη αναπτυχθεί πριν απ' την εμφάνιση των δικτατορικών καθεστώτων στην Ευρώπη (πχ. η κόκκινη διεύθυνση 1920-21 στην Ιταλία, κατά την οποία χιλιάδες εργάτες κατέλαβαν τα εργοστάσια). Αυτός ο αγώνας αντιπροσώπευε την αντίθεση σ' ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο η νέα μπουρζουάζια ενίσχυε το πρόγραμμα εκμετάλλευσης που έπληττε δύο και πιο πολύ τους προλετάριους¹ πρόγραμμα στο οποίο ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν ήταν παρά τα εργαλεία. Επίσης, μετά την απελευθέρωση, ακριβώς επειδή αυτή δεν σήμαινε και το τέλος της εκμετάλλευσης, τα συστατικά στοιχεία της τάξης και της κριτικής στο καπιταλιστικό σύστημα ενεργοποιήθηκαν στους αγώνες των αντιστασιακών ομάδων (GAP) και σ' εκείνους των δεκαετιών 60-70 μέχρι σήμερα. Από τότε ο καπιταλισμός έχει υποστεί βαθειές αναδιαρροχικές μετατροπές, προκαλώντας δυσμενέστερες συνθήκες ζωής κι έναν δύο και μεγαλύτερο αριθμό εκμετάλλευσούμενών. Αυτή η αναδιάρροωση στην Ιταλία εκδηλώθηκε με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών που πλήρωσαν έτσι το τίμημα της τεχνολογικής και δουμικής ανανέωσης των μεγάλων βιομηχανιών, δύος της ΦΙΑΤ, η οποία κατέφερε να συνεχίσει την ανάπτυξή της απ' το φασιστικό καθεστώς έως σήμερα πάντα σε βάρος των εργαζομένων. Οι στιγμές του αγώνα των προλετάριων και των εργαζομένων ενάντια σ' αυτή την τάξη πραγμάτων έγιναν τις περισσότερες φορές αντικείμενο καπολείας απ' την καθεστωτική αριστερά (Κομ. Επανίδρυση και Δ.Κ.Α.) και χρησημοποιήθηκαν για τους σκοπούς μιας αντιπολίτευσης πλήρως ενταγμένης στη λογική του κεφαλαίου. Ποτέ δύος σήμερα αυτή η αριστερά, που ηττήθηκε στις πρόσφατες εκλογές, δεν αναζητούσε δύο και πιο πολύ χώρο στο εσωτερικό των κοινωνικών αγώνων των εργαζομένων, των ανέργων, των συντρόφων που αγωνίζονται για την κατάκτηση χώρων, προβάλλοντας το ψευδές φόβητρο της επιστροφής ενός καθεστώτος φασιστικής δικτατορίας. Σήμερα, κατά την άποψή μας, είναι μη προτάσιμο και αντιιστερικό ένα δικτατορικό καθεστώς, αφού η αστική τάξη τώρα δεν έχει ανάγκη να επιτεθεί και να καταστείλει τους προλετάριους μ' αυτό το δργανό, γιατί κατέχει ήδη δύλα τα μέσα και τις δουμές παραγωγής συναίνεσης και κοινωνικού ελέγχου. Στην Ιταλία έχει επιτευχθεί η εδραίωση ενός σταθερού συστήματος διακυβέρνησης, ικανού ακόμη και να ξεπερνά τις κοινοβουλευτικές αντιθέσεις, με σκοπό να επιταχύνει την διαδικασία αναδιάρροωσης των θεσμών και της οικονομίας. Για ν' αντιταχθούμε σ' αυτό, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε στιγμές ενιαίου αγώνα με δύλους τους προλετάριους που αγωνίζονται για την ικανοποίηση των αναγκών τους στην συνοικία, στα εργοστάσια, στα πανεπιστήμια, οι οποίες να στοχεύουν πραγματικά στο να πλήξουν τις λογικές εκμετάλλευσης αυτής της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ν' αγωνιστούμε ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα που χθες είχε τη μορφή του φασισμού-ναζισμού και σήμερα έχει τη μορφή της αστικής δημοκρατίας

ΑΝΤΙΦΑΣΙΕΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ ΧΘΕΣ
ΑΝΤΙΦΑΣΙΕΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Οι συντρόφοι και οι συντρόφισσες της CASBAH

* 25/4/1943 : Η ημέρα της κατάθρευσης του φασιστικού καθεστώτος στην Ιταλία.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 7 ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ

Ο Ιούλιος κι η Νάπολη είναι ο χρόνος και ο τόπος συνάντησης των εκπροσώπων της "νέας παγκόσμιας, τάξης" που ονομάζονται ομάδα των 7. Η Νάπολη θα γίνει το παλκοσένικο των συμφωνιών ή διαφωνιών τους, των νέων, στρατηγικών διεύθυνσης της οικονομίας, και του μοιρασματος των περιοχών, το θέατρο μιας απ' τις όλο και συχνότερες προσπάθειες διαχείρησης των αντιθέσεων του καπιταλισμού σε πλανητικό επίπεδο: ανεργία, πόλεμος, καταστροφή, εκμετάλλευση, κυριαρχία και μαζί εξασφάλιση του να θεωρεί ο λαός αυτές τις αντιθέσεις σαν αναπόφευκτες.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

Η Νάπολη κι ο ύδωρ όπως και ο θοράκις παρουσιάζουν εντάσεις σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. Οι απολύσεις απ' τα εργοστάσια (ALENIA, ITALSIDER, ALFA, 10, χιλιάδες επικείμενες απολύσεις) *το επίδομα ανεργίας* οι μεταθέσεις (20.000 εγγεγραμμένοι στις λίστες) *η στέρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων (στέγη, υγεία, μόρφωση, αέρα, νερό), των κοινωνικών χώρων που δεν είναι εμπορευματοποιημένοι και δεν ελέγχονται από μπάτσους και θεσμούς της κοινωνικής τάξης (κοινότητες, εκκλησίες, κλινικές, στρατώνες, φυλακές), *η που δεν απαλλοτριώνονται απ' τις εταίρειες ακινήτων και τους μεγάλους εκμεταλλευτές όπως συμβαίνει μ' εκείνους τους χώρους που έχουν μετατραπεί σε αστραφτερές βιτρίνες, σε γραφεία και σε τράπεζες της πόλης, πνίγοντας μέσα στην αλαζονεία του πλούτου τους την περιφέρεια και τους προλετάριους* τα ποσοστά ανεργίας που στην επαρχία αγγίζουν το 27,28 έναντι του 12,4% σ' όλη την Ιταλία, ξέχωρα από μια ενδημική κατάσταση αβεβαιότητας και περιθωριοποίησης.

Προβλήματα που εχουν επιβάλλει επειβάσεις σχεδόν έκτακτης ανάγκης σε μια πραγματικότητα εκρηκτική και με μια ανυπόφορη κατάσταση "διάχυτης εγκληματικότητας" και μια πραγματική εισβολή, μια κατάσταση πολιορκίας για να ενισχύσουν τον κοινωνικό έλεγχο και να προσαρμόσουν τη Νάπολη στα δεδομένα των δυτικοευρωπαϊκών μητροπολεων των πιο αναπτυγμένων και αποτελεσματικών ως προς την καταστολή και την παραγωγή συναίνεσης. Ο συνδυασμός Μπερλουσκόνι-Φασιστών σε εθνικό επίπεδο ή η τσόντα της αυτοαποκαλούμενης αριστεράς σε τοπικό επίπεδο δήμων και οι υπάρχοντες διοικητικοί οργανισμοί είναι οι καλύτερες εγγυήσεις τέτοιων αλλαγών και του επανάπροσδιορισμού του ρόλου της Ιταλίας στην Ευρώπη.

Φτώχεια, αλλοτροιώση, περιθωριοποίηση, καθημερινές συνθήκες φαινομενικά τόσο ξένες προς το ιδεώδες της EOK, του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ομάδας των 7, που όμως δεν είναι περιστασιακές ή ασχετες με τις πολιτικές που σχεδιάζουν κι επιβάλλουν αυτοί οι οργανισμοί.

Η ΕΟΚ πχ. αποφάσισε το κλείσιμο της ITALSIDER στο Μπανιόλι* και την μετατροπή ενός τομέα σ' όπως αυτού της χαλυβουργίας ο οποίος δεν είχε πέραση στην αγορά. Η ΕΟΚ μονιμοποίησε τα κονδύλια για την ανεργία στη Νάπολη με τη δημιουργία επαγγελματικών σεμιναρίων για ένα περιορισμένο αριθμό ανέργων, διαχωρίζοντας έτσι και κατακερματίζοντας τους προλετάριους και τα υποκείμενα που ενώνωνταν κάτω από μια ανάγκη κοινή.

Η αναδιάρθρωση των παραγωγικών διαδικασιών, η μείωση του ωραρίου εργασίας, η ανεργία, ο πόλεμος, η οικονομική κρίση, αυτά είναι τα θέματα συζήτησης της ομάδας των 7 στη Νάπολη.

Απέναντι σ' αυτή την εξαπάτηση του προλεταριάτου, που διαρκεί αιώνες τώρα, εμείς ενισχύουμε την άρνησή μας να δεχτούμε ένα σύστημα θανάτου, καταστροφής και διάλυσης σ' όπως είναι το καπιταλιστικό, καθώς και την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής μόνο αντιτιθέμενοι σ' αυτό σε κάθε περιοχή, στην συνοικία, στην πόλη, στη χώρα, παρατηρώντας κι ενώνοντας τις δυνάμεις μας μ' όποιον κάνει το ίδιο σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου κινούμενος απ' τις ίδιες αντικειμενικές ανάγκες ή από μια κοινή ανάγκη απελευθέρωσης και αλλαγής.

BINTEO-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΝΑΠΟΛΗ 10-6-94

ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ ΚΙ ΟΙ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΗΣ ΚΑΣΜΠΑ
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΠΟΛΗΣ

*Περιόδος της Νάπολης



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΆΛΛΑ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Η απόφαση που πήραν οι υπουργοί της ΕΟΚ να κλείσουν τα συνορά στους "ΕΞΑΧΟΙΝΙΤΙΚΟΥΣ" αναδεικνύει γι' άλλη μια φορά, με δλη της την σαφήνεια και την ωμότητα, την φύση του "μουτέλλου ανάπτυξης" που τα λεγόμενα "πολιτισμένα" και "προσδετικά" δυτικά κράτη προσπαθούν να επιβάλλουν αιώνες τώρα σ' εκατομύρια άνδρες και γυναίκες σ' όλο τον κόσμο. Άφού πρώτα έφτιαξαν τις αυτοκρατορίες τους και τα πλούτη τους εκμεταλλεύονται δχι μόνο την εργατική δύναμη των προλεταρίων στη δύση στ' όνομα της "αγοράς" και της "δημοκρατίας" (παντοτεινή εγγύηση των πλούσιων και ισχυρών), αλλά κυρίως λεηλατώντας τον τεράστιο πλούτο των λαών της Νότου, σήμερα άλλη μια φορά προσπαθούν να διαφυλάξουν τα πλούτη τους κλείνοντας τα σύνορα. Αρχίζοντας απ' το δουλεμπόριο, με το οποίο άδειασαν ολόκληρες ηπειρούς από ανδρες, γυναικες και βρέφη, με τις σφαγές ολόκληρων πληθυσμών (πχ. των Ινδιάνων της Βορειας και κεντρικής Αμερικής, κλπ.) για την κατακτηση των εδαφών, τους απ' τους κονικισταδορες και το ευρωπαϊκό εμποριο, η αναπτύξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής έχει επιβάλλει σ' ολόκληρες χώρες, σχεδόν πάντα με τη βία, καθεστώς πείνας και οικονομικής εξαρτησης. Μετα το τέλος της αποικιοκρατίας (ή, οποια σημαίνει ριάλικριτικής εκμετάλλευσης όλων των οικονομικών πόρων κι ανθρωπίνων δυνάμεων προς όφελος των δυτικών οικονομιών) στην Αφρική και την μ. Ανατολή η συνέχιση της ληπτείας των υλών που διαδέουνται σε αφονία πραγματοποιήται με την καταδίκη τους σε πένα και με τον εκβιασμό των χρεών και της διεθνούς βοήθειας που τους παρέχεται μόνο με αντάλλαγμα την αποδοχή των οικονομικών δομών προς όφελος αποκλειστικά των δυτικών πολυεθνικών. Υποχρεωμένοι τις περισσότερες φορές με τη βία (στρατιωτικές δικτατορίες και κυβερνήσεις μαριονέτες της CIA και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων) να δεχτούν όλα αυτά εκατομύρια άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα στις δεκαετίες '60, '70, είχαν να διαλέξουν μεταξύ του να πεθάνουν απ' την πείνα ή να ψύγουν για γα βρουν μια διέξοδο ζωής στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο Βόρα. Εδώ μετατράπηκαν, σε πάμφηνη εργατική δύναμη κι έπρεπε ν' αποδεχτούν τις πλέον εξευτελιστικές συνθήκες ζωής κι εργασίας δίνως την στοιχειώδη κοινωνική πρόνοια ή βοήθεια, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη των αφεντικών. Η λεγόμενη "κρύσταλλος" που διέρχεται σήμερα το διεθνές κεφάλαιο επιτιθάλλει αναδιαρρώσεις σ' άλλα τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό) και διαιροφύνει, χάρη στις συντονισμένες στρατηγικές των υπερεθνικών οργανισμών -ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Ομίδα των 7, ΕΟΚ κλπ-, όλο και πιο ασταθείς κι αβεβαιες συνθήκες ζωής για εκατομύρια ανθρώπων: απολύσεις, ελαστικότητα, ταμείο ανεργίας κλπ, είναι τ' αποτελέσματα των μέτρων που παίρνουν τ' αφεντικά για να διατρούν τα κέρδη τους ψηλά. Ο πόλεμος μεταξύ των φτωχών στον οποίο θρίσκονται αγκιστρωμένοι απ' την ιλλιγγιώδη αύξηση της ανεργίας, έχει τα πρώτα δύνατα: σπώς πάντα οι πιο αδύναμοι πληρώνουν τη νύνη και σ' αυτή την περίπτωση είναι οι αδερφοί μετανάστες στους οποίους κλείνει η πόρτα στη μούρη. Όπως πάντα ο καπιταλισμός πρώτα χρησιμοποιεί και μετά πετάει δ' τι δεν του χρησιμεύει δλλο αφού το έχει στραγγίσει σαν λεμονόκουπα.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Νάπολη 2/7/94

Οι σύντροφοι και οι
συντρόφισσες της CASBAH

RITMI AFRICANI

DAL VIVO
CON I

NONCTABA

DOMENICA 29 OTTOBRE

STUDENTATO OCCUPATO

ore 21.30

CONTRO RANNO - SMO

Via SEDILE di PORTO N.3
dietro piazza BORG



SOLIDARIETÀ AGLI IMMIGRATI



"Απ' την αγκαλιά του θανάτου σας μειώσα ο Mumia Abu Jamal. Μάχομας ενάντια στην καταδίκη μου, μάχομας ενάντια στην ποινή του θανάτου, μάχομας για την ζωή μου και μάχομας για την δημιουργία μιας επαναστατικής Αμερικής. Είμαι ένας πολιτικός κρατουμένος...".

Στις ΗΠΑ υπογράφτηκε η θανατική καταδίκη του Mumia Abu Jamal, ο οποίος για 13 χρόνια τώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του θανάτου στις αμερικανικές φυλακές κατηγορούμενος σε μια δίκη-παρωδία για τον θάνατο ενός λευκού αστυνομικού.

Απ' το 1967, σαν μέλος του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων, έως σήμερα μέσα απ' το MOVE (κίνημα, βάσης των αφροαμερικανών), ο M.A. Jamal μάχεται ενάντια στον ρατσισμό, για την αυτοκαθορισμό των λατινοαμερικανών, των πορτορικανών, των μαύρων, των μεξικάνων-τσικάνων, που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εγκληματοποιούν και να φυλακίζουν, μαζί με όλους τους Βορειαμερικάνους που αγωγίζονται και στέκονται αλληλέγγυοι σ' αυτούς τους αγώνες.

Μπροστά στην έκρηξη των αντιιδέσεων του καπιταλιστικού συστήματος παραγγίγεται η απάντηση των αφεντικών της κοινωνίας είναι πάντα η ίδια: η αύξηση της καταστολής. Στην ανάγκη στρέγης, σχολείων κι εργασίας η απάντηση είναι περισσότερες φυλακές, περισσότεροι αστυνομικοί στο δρόμο, ένας νέος κι αναδιαρθρωμένος στρατός. Το σύστημα της λεγόμενης νομικής δικαιοσύνης φυλακίζει και καταδικάζει όποιον είναι αποκομένος από κάθε δυνατότητα εξαπάτησης της επιβίωσής του μέσα από μια "νόμιμη" δουλειά.

Στις ΗΠΑ το μέσο για την πραγματοποίηση όλων αυτών είναι ένας αδυώπητος ρατσισμός κατά των αφροαμερικανών, των λατίνων και των αυτόχθονων της αμερικής, οι οποίοι στην κοινωνική κλίμακα της αμερικάνικης καπιταλιστικής δομής είναι εκείνοι που υπόκεινται στην εκμετάλλευση, στις διαιρίσεις και στον αποκλεισμό από τον πλούτο που οι ίδιοι σαν προλετάριοι παράγουν. Στους 2400 καταδικασθέντες σε θάνατο στις αμερικανικές φυλακές το 41% και πλέον είναι αφροαμερικανοί και πάνω απ' το 68 είναι λατίνοι.

Γι' αυτό η ποινή του θανάτου είναι μια νόμιμη ρατσιστική δολοφονία, η οποία συνεχίζει το έργο της καταστολής που εκτυλίσσεται στους δρόμους, στις φυλακές, απ' την αστυνομία για να "βάζει τους μαύρους στη θέση τους" και να επιβάλλει την παντοδυναμία μιας κυριαρχης τάξης που θέλει ν' αποφασίζει "ποιος ζει και ποιος πεθαίνει".

Ν' ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ MUMIA ABU JAMAL
ΟΛΗ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ENANTIA ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ
Ο MUMIA ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΕΘΑΝΕΙ
Ο MUMIA ΔΕΝ EINAI MONOS

ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ



Το να ξανανοίξει μια πολιτική συζήτηση στην ιταλία σχετικά με την ύπαρξη των περίπου 200 φυλακισμένων επαναστατών, συνεπάγεται την ανάληψη της ευθύνης για το ξεκίνημα της χάραξης μιας διαδρομής που θα στοχεύει στην απελευθέρωση. Αυτή η πράξη δεν είναι μικρό πράγμα, ειδικά αν δούμε την παρούσα κατάσταση κατακερματισμού που αντιμετωπίζουν οι αγώνες σήμερα.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια θεμελιώδης αρχή η οποία, αφήνοντας στην άκρη τον εθελοντισμό, να μην παίρνει τίποτα πια σαν δεδομένο και να προχωρά στο ν' αντιμετωπίσει σε βάθος μια σειρά από δυσκολίες, προβληματισμούς και όρια, έτσι ώστε να κάνει να επέλθει μια βαθιά διαύγεια, η οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλη την συζήτηση και την πρακτική. Είναι αδιανότο το ότι αυτή η συλλογική διερεύνηση-ανάπτυξη μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ συντρόφων πρωταγωνιστών και συντρόφων παρόντων σ' αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ν' αποφεύγεται απόλυτα το αρκετά συχνό λάθος να μιλάμε για κάποιους άλλους και πίσω απ' την πλάτη τους! Αυτό συνεπάγεται το ότι πρέπει, αμέσως, να λάβουμε υπόψη το ζήτημα της επικοινωνίας, της απομόνωσης και της συγκεκριμένοποίησης. Συνεπώς είναι σημαντικό να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έμμεσης επικοινωνίας με τους φυλακισμένους, αφού δημιουργεί σημαντικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη της σχέσης που ο καθένας, πέραν ημών, μπορεί να έχει με φυλακισμένους.

Αυτή η δυσκολία στην επικοινωνία δημιουργήθηκε σκόπιμα απ' το Κράτος, και είναι ενδογενής στη δομή της φυλακής, για ν' απομονώσει και ν' απομακρύνει ακόμα περισσότερο, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και προς τα έξω, τους συντρόφους που αγωνίζονται. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτές οι δυσκολίες εκλείπουν όταν είναι να "επικοινωνήσουν" εκείνες οι φιγούρες που, έχοντας ξεπουλήσει την ταυτότητά τους, γίνονται φορείς της κοινωνικής ειρήνευσης "αντιθέτως σ' αυτούς δίνεται ευρύ έδαφος και οι απόψεις "τους" διαλαύνται απ' τα μ.μ.ε.

Το να δημιουργηθεί μια επικοινωνία για μας σημαίνει το να σπάσουμε την απομόνωση ανάμεσα στα κινήματα και τους φυλακισμένους, να μην επιτρέψουμε πλέον να μιλάνε άλλοι γι' αυτούς και να συζητήσουμε από κοινού για τη ζωή μας, για το πώς να πάμε μπροστά τον αγώνα.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ.

Επειδή η σχέση εξωτερικού-εσωτερικού δε μπορεί να είναι μονόπλευρη, είναι εξίσου αναγκαίο το ν' ανοίξει μια συζήτηση μ' όλο τον κόσμο που το επιθυμεί.

Το ότι οι φυλακισμένοι αποτελούν μέρος της Τάξης, αυτό είναι μια πραγματικότητα αντικειμενική, δύμας το ζήτημα που τίθεται είναι το πώς αυτοί κάνουν ουσιαστική την εδιότητά τους αυτή. Η συλλογικότητά μας ζήτησε από τους φυλακισμένους να πουν πώς σκέφτονται οι ίδιοι να συνεισφέρουν στην υπέρβαση των παρωντών υπαρκτών ορίων των αυτοοργανωμένων μαζικών κινημάτων, πώς αντιλαμβάνονται τη δική τους επέμβαση/συνεισφορά προς την εξασφάλιση μιας ποιοτικής αναβάθμισης της κριτικής (και συνεπώς την αύξηση των αγωνιστών).

Ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η μαχητικότητα που δείχνουν τα αυτοοργανωμένα μαζικά κινήματα μόνο ως προς την επίτευξη των στόχων τους. Είναι σαφές ότι τα κινήματα αυτά δεν ανάπτυξαν μια σε βάθος κριτική στις κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές σχέσεις· κριτική η οποία θα τα δυνάμωνε και που η έλλειψή της δίνει έδαφος σε αυταπάτες, όπως πχ. ότι μπορούν σ' αυτή την κοινωνία να ικανοποιηθούν οι πραγματικές μας ανάγκες.

Κατά την γνώμη μας, υπάρχει σε πολλούς η τάση ν' αναζητάται ακόμα ένα "κέντρο", μια κεντρική φιγούρα γύρω απ' την οποία θα ξεκινήσει μια πορεία ανασύνθεσης της Τάξης. Ο εργάτης, ο εργαζόμενος στις υπηρεσίες, ο φοιτητής, ο πρόσφυγας, το κοινωνικό κέντρο... εν τέλει ακόμα κι οι φυλακισμένοι εξεψώνονται από καιρό σε καιρό και καλούνται να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο κεντρικότητας· και τούτο γιατί ο πρατήρησης των μετασχηματισμών του Κράτους και της οικονομίας, των δομών του Κρατικού μηχανισμού και της παρούσας οικονομικής παραγωγικής δομής. Περιορίζεται στην απλή διαπίστωση της εξαφάνισης κάποιας απ' τις ιστορικές φυγούρες και περνάει γρήγορα στην σπασμαδική έρευνα του ποια θα την αντικαταστήσει.

Αυτή η μυωπία εμποδίζει το να γίνει αντιληπτό ότι οι μετασχηματισμοί που έγιναν είχαν ένα καταστροφικό αποτέλεσμα επάνω στο πρόλεταριάτο, καθώς επίσης κονιορτοποίησαν και συνέτριψαν την κοινωνική σύγκρουση και τούτο αν απ' τη μια ήταν ένας αρνητικός παράγοντας για ορισμένες κατευθύνσεις, επειδή άλλαξε τελείως το "πλαίσιο" της κατάστασης μέσα στην οποία διεξαγόταν, από την άλλη καθόρισε επιτυχώς μια νέα κατάσταση διάχυτης και Ταξικής κοινωνικής σύγκρουσης σε κάθε χώρο και δομή του κοινωνικού σχηματισμού. Υπήρξε λοιπόν μια αύξηση της σύγκρουσης κι όχι μια ελλάτωσή της.

Τι έλειψε λοιπόν και τι λείπει;

Η αύξηση της κοινωνικής σύγκρουσης δεν σημαίνει ότι αυτή καθεαυτή είναι ανταγωνιστική κι επαναστατική. Γενικά, αυτά τα χρόνια είδαμε πως γεννήθηκαν ογκώδη κινήματα που άσκησαν δυνατή κριτική στις επιλογές του πολιτικού-κρατικού σώματος προς το συμφέρον τους. Αυτή η κριτική είχε και την ικανότητα να τροποποιεί ή να επηρεάζει πότε πότε αυτές τις επιλογές (λειτουργικότητα-ιδιωτικοποίηση-παραγωγικότητα), δεν είχε όμως την ικανότητα να τις ξεπέρασει.

Αυτό όχι μόνο επειδή αυτά τα κινήματα είχαν ν' αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο καταστατικό-ιδεολογικό μηχανισμό που δημιουργεί συναίνεση και την αποσπά, δύσι κυρίως εξαιτίας

της έλλειψης μιας προοπτικής. Μια προοπτική που αναζητάται πολύ συχνά απ' τους συντρόφους στον αφηρημένο θεωρητικόσμο έξω απ' τις καταστάσεις αγώνα των αυτοοργανωμένων μαζικών κινημάτων, έξω απ' τις καταστάσεις αγώνα, από την υλική και καθημερινή ζωή που ζει ο κόσμος. Κι επειτα έχουν και την αλαζονεία να του τον μεταδιδουν.

'Υστερα απ' όσες διορθώσεις έχουν γίνει σε ανάλογες θεωρίες και αλληλοδιαδέχονται η μια την άλλη, τ' αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους.

Επανεκτιμάται λοιπόν η αναγκαιότητα του να δοθεί μια νέα άδηση και ποιότητα στη μαχητικότητά μας. Για παράδειγμα προσέξαμε ότι εμείς οι ίδιοι είχαμε "βολευτεί" στα επίπεδα της γνώσης-αφομοίωσης που επιτεύχθηκαν στις σχέσεις αγώνα κατά την συσχέτισή μας με τα κινήματα και με άλλες καταστάσεις. Κι αυτό αρχίζοντας ακόμα κι από μια σειρά αιτημάτων που, αν και σκόπευαν να μας εξουσιοδοτήσουν ως προς αυτά, έχουν αντικειμενικά τον χαρακτήρα της αναγνώρισης που δημιουργείται διαμέσου μιας μακρόχρονης παρουσίας στους αγώνες. Η παρουσία των συντρόφων γίνεται πάντα πιο "εμφανής" δύσο περισσότερο έκδηλες γίνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις και αναζητάται ένας ρόλος εξουσιοδότησης που όποιος επί του παρόντος τον αναλαμβάνει αντανακλά όλο και λιγότερο τις ανάγκες του αγώνα που εκφράζονται απ' τους προλετάριους. Το κυρίως αρνητικό στοιχείο βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είχαμε (όλοι οι σύντροφοι) ακόμα την ικανότητα να βιώσουμε την συνείδηση ότι η εξουσιοδότηση απαντάει αποκλειστικά και μόνο στην δημιουργία ενός πολιτικού σώματος και ότι αυτό δεν αντικαθερφετίζει ποτέ τις ανάγκες των μαζών. Ο τρόπος τού να βιωθεί αυτή η συνείδηση δε μπορεί να είναι ούτε μια προσπάθεια κατακερματισμού αυτών των κινημάτων, ούτε πολύ περισσότερο μια υποκατάσταση του διευθύνοντος πολιτικού σώματος.

Πάνω σ' αυτό το Εεχωριστό και τιδιαίτερο ζήτημα, μπορέσαμε να λάβουμε υπόψη, μεταξύ άλλων, κι ένα κείμενο μερικών φυλακισμεύνων της πρώην Ή.Α. και διαπιστώσαμε μια ομοιότητα στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Είναι αναγκαίο να ξαναβρούμε μια μέθοδο εργασίας που να βάζει σε προνομιούχα θέση τα κινήματα και τις πιο αναγνωρισμένες καταστάσεις αγώνα, αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε να ξεπηδήσει μια κριτική στην εξουσιοδότηση (και την αυτοεξουσιοδότηση) για την συνειδητή δραστηριοποίηση των προλεταριών, για να ξεπηδήσει απ' τους αγώνες όχι μόνο η αυτοοργάνωση κι η αντιπαράθεση, αλλά και μια προοπτική δίχως την οποία τίποτα δε μπορεί να γίνει.

'Οπως είπαμε ήδη αυτή η προοπτική δε μπορεί ν' αναζητηθεί έξω απ' τους αγώνες και μακριά απ' τα υποκείμενα που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και (εν δυνάμει) φορείς της. Η καθημερινή λοιπόν μαχητικότητα είναι ένα ζήτημα μεθόδου και σημασίας, ένα καθήκον που στοχεύει στο ν' ανακαλύψει πολλά απ' την πολιτική πραχτική που έλαβε χώρα στους αγώνες του '70, αλλά ξαναβάζοντας επίσης σε συζήτηση το ρόλο της "πρωτοπορείας" πραγματώνει κάτι απ' την ιστορική μνημη το οποίο δε βρωμαει ταριχευση.

Πριν από καιρό σχηματίσαμε την πρόταση του Κοινωνικού

Μισθού και της Πραγματικής Ενοτητας. Σ' αυτή την κατεύθυνση αναπτύξαμε την αγωνιστικότητά μας ακόμα περισσότερο και οι καταστάσεις στις οποίες κινούμαστε πιστοποιούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας ενοποιητικής πορείας που θα υπερβαίνει τα θρίλα των τακτικών συμμαχιών ανάμεσα στα διάφορα κινήματα ή κοινωνικούς αγώνες. Όλο και πιο πολύ ωριμάζει η συνέδηση της ανασύνθεσης της πολιτικοθεωρητικής κριτικής στο εσωτερικό μιας διαδρομής αγώνα που καθόριζε εδώ και τώρα τα σημεία (ενδιάμεσους στόχους) μια διαδρομή του μαζικού αγώνα που συγκεκριμένο ποτέ με την επιβολή των κατακτήσεων. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι πως αν είναι αλήθεια ότι σ' αυτή την καπιταλιστική κοινωνία δεν είναι δυνατόν να εκανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες του προλέταριάτου, δεν είναι επίσης δυνατόν να μεταθέσουμε τα πάντα σ' ένα φανταστικό "μετά"!

Η επαναστατική πορεία, θεωρούμενη σαν πραγματική κοινωνική χειραφέτηση της Τάξης, είναι μια πορεία που ξεκινά τώρα αμέσως και δεν λήγει σε μια "τάξη" ημερομηνία και αντιστρόφως δεν αρχίζει από μια "τάξη" ημερομηνία κι έπειτα. Για την Τάξη που σήμερα είναι δυνατό κι αναγκαίο ν' απελευθερωθεί απ' την καπιταλιστική κι ιμπεριαλιστική σκλαβιά, αυτό αναδεικνύεται σαν μια πορεία δυνατή και κατακτήσιμη μέσα απ' την επίτευξη των στόχων που τίθονται κάθε φορά, με την ασύλληπτη δύναμη της Τάξης και των επιπνεύσεών της, για να ζήσει μακριά απ' την αθλιότητα (ιδεολογική και υλική) που της έχουν επιβάλλει. Συνεπώς, κοινωνικός Μισθός και Ενότητα των Αγώνων σημαίνει αντιμετώπιση των προλεταριακών αναγκών με όρους υλικούς και μαζικούς. (εργασία, μισθός, μελοκάρισμα των απολύσεων, στέγη, κοινωνικά κέντρα κλπ.). Πραγματική Ενότητα σημαίνει ανασύσταση της Τάξης οριζόντως. Το ένα εξαρτάται απ' το άλλο και είναι αυτή η διαλεκτική πορεία που διαμορφώνει τον ορίζοντα στον οποίο κινούμαστε.

Θέλαμε σκόπιμα μια σειρά από ζητήματα και γιατί αυτά αποτελούν ήδη μέρος μιας συζήτησης-συσχέτισης που έχουμε με κάποιους φυλακισμένους, αλλά κυρίως για να ξεκαθαρίσουμε το εξής: δεν θα υπάρξει χώρος για μας ούτε και συσχέτιση με εμάς για όποιον δεν τα αναζητήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Από την άλλη η πρότασή μας σεν είναι να γίνεται η φυλακή το "κέντρο" της συζήτησης και της πρακτικής του κινήματος, αλλά να της δοθεί μια σωστή θέση σαν σημαντικό κι ιδιαιτέρω θέμα της παρέμβασής μας.

27/4/92

COLLETTIVO EL PUEBLO

ORA NIHIL 3

Ενας κανονικός περιοδικός καβάρ





ROMPERE
L'ISOLAMENTO

CHIUDERE LE CARCERI SPECIALI

PER LA LIBERAZIONE DEI PRIGIONIERI RIVOLUZIONARI



Collettivo EL PUEBLO

[Via Merocannone, 18]

NAPOLI LUGLIO 1992