



ΟΙ ΣΑΝΤΙΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

HONDURAS

NICARAGUA

Coco

Rio

Grande

Rio

Escondido

Rio

Zelaya

Rio

Juan



Β' ΕΚΔΟΣΗ

**ΟΙ
σαντινίστας
και
ΟΙ
ινδιάνικες
μειονότητες**

EDITION
LA MASSE CRITIQUE
BP 169
95 100 ARGENTEUIL
FRANCE

Μετάφραση
Α. ΚΑΣΑΠΗ
Εισαγωγή
Δ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ

*Εναλλακτικές
Έκδόσεις*



T.θ 31.421
T.K 100 35
Αθήνα 47
Athens
Greece

A' ΕΚΔΟΣΗ 1990
B' ΕΚΔΟΣΗ 1992

"ένα παρθένο δάσος, γεμάτο σκοτώμενους φίλους, το μυαλό μας..."
σε αυτούς



**ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΤΕΚΙ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ**
Μασσαλίας 20 & Σκουφά
Τηλ: 36 14 947

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Νικαράγουα κατοικούνταν από την αρχαιότητα, από διάφορες φυλές των γλωσσικών οικογενειών Chibcha και Metagalpan. Κλάδοι των Αζτέκων και των Τολτέκων, ήθαν απ' τον βορρά τον 60-100 αιώνα μ.χ. Στην Ανατολική Ακτή, εντοπίστηκε παρουσία ιθαγενών 7000 π.χ. κι απ' το 100 αιώνα μ.χ., άρχισαν ν' ανπτύσσονται οι κοινωνίες των Miskitos, Sumus και Ramas. Αυτές, ήσαν κυρίως νομαδικές (κυνήγι, ψάρεμα, συλλογή καρπών), ενώ στην πιό πυκνοκατοικημένη Δυτική Ακτή οι ιθαγενείς όπως οι Tsodoutéko, ήσαν κυρίως γεωργοί έχοντας αναπτύξει και διάφορες τεχνικές όπως η εξόρυξη και η επεξεργασία του χρυσού.

Ο X. Κολόμβος, έφθασε στην Ανατολική Ακτή στο 40 ταξείδι του το 1502-4 και το 1522 η χώρα δέχτηκε από την Δυτική Ακτή την εισβολή των κονκιστάδων του Χίλ Γκονζάλεθ ντε Αβιλα. Η χώρα αυτή των λιμνών και των λιμνών και των ποιαστείων που βρέχεται απ' τον Ειρηνικό και πήρε τ' ονομά της απ' τη φυλή Νικαράρων που έγινε Αποκίλα κι εντάχθηκε το 1570 στο Γενικό Καπιτανάτο της Γουατεμάλας. Οι αυτόχθονες υποτάχθηκαν σε καταναγκαστική εργασία στα ορυχεία και στις φεουδαρχικές γαλοκτησίες που δημιουργήσαν οι κατακτητές και οι απόγονοί τους, που ευθύνονται για την Γενοκτονία 1.000.000 Ινδιάνων.



Οι Ισπανοί, δεν μπρέσαν δύως να διεισδύσουν στην δασώδη κι ελώδη Αν. Ακτή, όπου οι Miskitos δεν δεν νικήθηκαν ποτέ. Η Ακτή δέχτηκε επίσης πολλές επισκέψεις κουραδόρων, κυρίως Αγγλων, με τους οποίους οι Miskitos συμμάχησαν εναντίον των Ισπανών. Η M. Βρεττανία εκμεταλλεύτηκε την ιδιορυθμη αυτή συμμαχία κι εγκατέστησε εκεί ένα διπλό προτεκτοράτο, τη Moskitia μ'ένα βασιλικά Miskito, κι ζήρισε τις πόλεις Bluffields (που φέρει τ' όνομα ενός πειρατή) και Γκρέυ Τάουν (σάν Χουάν ντέλ Νόρτε).

Το 1800 οι Miskitos απώθησαν οριστικά τους Ισπανούς απ' την Ακτή κι επέβαλλαν την πνευμονία τους στις άλλες φυλές, απ' τις οποίες εισέπραταν φόρο υποτέλειας, ενώ οι Βρεττανοί επωφελούνταν για να εκμεταλλεύονται τον πλούτο της χώρας χρησιμοποιώντας Μαύρους σκλάβους απ' την Τζαμάϊκα.

Το 1821, το Γεν. Καπιτανάτο της Γουατεμάλα κήρυξε την ανεξαρτοσία απ' την Ισπανία κι η Νικαράγουα από το 1823 έως το 1838 ανήκε στην Ομοσπονδία των Ηνωμένων Επαρχιών της Κ. Αμερικής. Μετά έναν εμφύλιο, η Ομοσπονδία διασπάστηκε κι η Νικαράγουα ανεξαρτοποιήθηκε

σπαρασσόμενη απ' τις διαμάχες των Συντηρητικών γαιοκτημόνων και των φιλελεύθερων επιχειρηματιών. Επιπλέον, έγινε "μήλο της έριδας" μεταξύ των ΗΠΑ και της Αγγλίας -και μόνιμος στόχος του Ιμπεριαλισμού- ιδιαίτερα λόγω των σχεδίων για την κατασκευή διώρυγας που θα ένωνε τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.

Το 1841 η Αγγλία επισημοποίησε το προτεκτοράτο της Moskitia, ενώ Μοραβοί λεραπόστολοι, από το 1847 άρχισαν τον προσυλητισμό και τη χειραγώηση των Ινδιάνικων κοινοτήτων. Εντατική υπήρξε κι η διείσδυση των Βορειοαμερικάνων, που πήραν την καλύτερη γη στη Δυτ. Ακτή κι επιπλέον μιά τυχοδιωτική ομάδα απ' αυτούς, κατέλαβε την χώρα με την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτός εκδιώχτηκαν μετά μακρόχρονο πόλεμο αλλά η Βορειοαμερικάνικη οικονομική κυριαρχία δχι μόνο δεν εθίχθη αλλά, αντίθετα διείσδυσε και στην Αν. Ακτή. Το 1860 κάτω απ' τη πίεση των ΗΠΑ, η Αγγλία με τη "Συμφωνία της Μανάγκουα" αναγνώρισε την κυριαρχία της Νικαράγουα στην Αν. Ακτή όπου δημιουργήθηκε μια "ρεζέρβα Miskito", που περιλάμβανε δύως μόλις το 1/3 των Ινδιάνικων Εδαφών (περίπου 30000t. χλμ.). ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!

Το 1894, ο Φιλελεύθερος πρόδερμος της Νικαράγουα H.S.Zelaya, στα πλαίσια της "Κρατικής κι Εθνικής Ενοποίησης της χώρας" του, εισέβαλε στα Ινδιάνικα Εδάφη και κατάργησε τη ρεζέρβα Miskito, ενώ η Αγγλία παρατήθηκε οριστικά από κάθε "δικαιωμά" της στην Ακτή. Οι Ινδιάνοι αρχηγοί, πορ' ότι επιχείρησαν στρατιωτική αντίσταση, αναγκάστηκαν να υποταχθούν στη βίαιη "Επανένταξη" σε αυτό που ποτέ δεν ανήκαν: στο Νικαραγουανό Εθνος-Κράτος. Αν και τους δόθηκαν διάφορες υποσχέσεις (π.χ. το σύμφωνο Harrison-Altamirano 1905), οι Ινδιάνοι δεν ξαναθρίκαν την εδαφική τους κυριαρχία. Αντίθετα, η Μανάγκουα παραχώρησε στις ξένες ετατρείες το δικαιώμα να λεηλατούν τον πλούτο της Ακτής.

Πέρα απ' την κατοχή της Νικαράγουα απ' τις ετατρείες τους οι ΗΠΑ με τις συνεχείς παρεμβάσεις τους, διαμόρφωσαν και την ταραχώδη πολιτική ζωή της. Το 1909 ανέτρεψαν τον Zelaya, το 1912 κατέλαβαν τη χώρα ενώ το 1914 με τη συμφωνία Μπράιαν-Τσαμόρρο, απέκτησαν το αποκλειστικό δικαιώμα για την κατασκευή της διώκεντεις διώρυγας και τους παραχωρήθηκαν για στρατιωτικές βάσεις τα νησιά Μάλις (ή Corn). Το 1926 ξανακατέλαβαν την χώρα κι ο Αουγκούστο Σαντίνο όρχισε ανταρτοπόλεμο για την Εθνική Κυριαρχία και την Αγροτική Μεταρούθμιση.

Στα χρόνια αυτά εξ αιτίας και του κράχ το 1929 πολλές ετατρείες έφυγαν απ' την Ακτή κλείνοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας μιάς οικονομίας αποικιοποιημένης και προσανατολισμένης στις διλακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς.

Οι ΗΠΑ απέσυραν το στρατό τους το 1933 κι η κυβέρνηση υπόγραψε "συνθήκη ειρήνης" με τον Σαντίνο. Οι Γιάνκηδες δύως φεύγοντας, οργάνωσαν την Εθνοφρουρά του Α. Σούδζα που δολοφόνησε τον Σαντίνο, κατέλαβε την εξουσία κατ' δημιουργήσε μια οικογενειακή δικτατορία που διάρκεσε 43 χρόνια.

Στα χρόνια αυτά η Αν. Ακτή αγνοήθηκε στο περιθώριο της πολιτικοοικονομικής και πνευματικής ζωής της χώρας και στην δεκαετία του '50 οι περισσότερες αμερικανικές ετατρείς έφυγαν, οδηγώντας τους Ινδιάνους μισθωτούς στην εξαθλίωση, ενώ μεγάλοι γαιοκτήμονες στην περιοχή έγιναν οι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς. Στα πλαίσια επιπλέον μιάς αναδιαρθρώσης του κτηματολόγου στην Δυτ. Ακτή -για να δημιουργηθούν μεγάλα αγροκτήματα-, 50.000 ladinos αγρότες διώχτηκαν απ' τη γη τους κι ηρθαν νά εγκατασταθούν στη γη των Ινδιάνων. Το 1960 τέλος, με τον οριστικό προσδιορισμό των συγδρόνων Νικαράγουας-Ονδούρας στο Rio Coco, οι Miskitos διατρέθηκαν στα δύο.



Η δεκαετία του '60 στη Νικαράγουα, χαρακτηρίστηκε απ' την ανάπτυξη του αντιεπαρχιακού-αντιυπεραλιστικού αγώνα (το '61 ιδρύθηκε το FSLN: Μέτωπο Εθνεπατικής Απελευθέρωσης των Σαντινίστας), που κορυφώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του '70 όταν όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα στράφηκαν ενάντια στο Σομόζα.

Το 1973 ιδρύθηκε η Ινδιάνικη οργάνωση ALPROMISU για να συμβάλλει στον αγώνα, αλλά η αγνοημένη σχεδόν ανύπαρκτη στην εθνική ζωή Αν. Ακτή έμεινε στο περιθώριο των γεγονότων που συντάραξαν τη χώρα. Αντίθετα οι Ινδιάνικες κοινότητες που είχαν διασωθεί απ' τη Γενοκτονία στην Δυτ. Ακτή Subtiava, Jinetoga, Sebaco Metagairia Μυ μυ και Μοντίμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πάλης και εξατίας της αντιστασής τους στο καθεστώς αποδεκτίστηκαν απ' την Εθνοφρουρά.

Μετά έναν μακροχρόνιο παλαιόκο αγώνα κι έναν έμφυλιο πόλεμο στον οποίο η Εθνοφρουρά διαλύθηκε, ο Σομόζα εφυγε απ' τη χώρα τον Ιούλιο του 1979 κι εγκαταστάθηκε η νέα εξουσία του FSLN.

Οι Σαντινίστας, αποφασισμένοι να θέσουν τέλος στην παραδοσιακή παραμέληση κι "υπανάπτυξη" της Ακτής, θέλησαν να εντάξουν τους Ινδιάνους στις διαδικασίες τους. Βέβαιοι για την πατερναλιστική τους αποστολή, εφοδιασμένοι με "προγράμματα εκλατινισμού κι επιμόρφωσης" και "πλάνα ανάπτυξης" οι Σαντινίστας εμφανίστηκαν στις κοντότερες ως σωτήρες. Οταν άωμας οι Ινδιάνοι αποδέκτηκαν σιδάφοροι για τον Σαντινίστικο "σοσιαλιστικό μετασχηματισμό" και διεκδίκησαν την αναγνωριστική τους σαν ξεχωριστού λαού, τον εδαφικό και πολιτικό αυτοκαθορισμό τους και την αυτοδιαχείριση της Ακτής σ' όλα τα επίπεδα, τότε, ο Σαντινισμός συναντήθηκε με τον παραδοσιακό ρατσισμό των Ladinos. Οι "πολιτικά καθυστερημένοι" Ινδιάνοι θεωρήθηκαν ως Αντεπαναστάτες κι αντιμετωπίστηκαν σαν τέτοιοι.

Αγνοήθηκε το γεγονός ότι η στάση των αυτόχθονων απέναντι στους Σαντινίστας ήταν η συνέχεια της μακράων σύγκρουσης ανάμεσα στους κυρίαρχους Ladinos και τους υποταγμένους Ινδιάνους-σύγκρουσης που αναζωπύρωσαν οι ζηλοί οι Σαντινίστας. Για παράδειγμα, προσπαθώντας να εμπεδώσουν στους Ινδιάνους την Επαναστατική Νικαράγουανή Εθνική Κουλτούρα, κατάφεραν την αναζωογόνηση του πάθους για τις ιθαγενείς κουλτούρες, τις γλώσσες τους, τη γη τους και την αυτοδιάθεση. Οπως είπε ο Ινδιάνος αρχηγός B. Rivera: "Η ελευθερία για έναν Ινδιάνο είναι η Γη κι όχι η Δημοκρατία", με δεδομένο ότι η διεκδίκηση της γης τους για τους Ινδιάνους ταυτίζεται με την διεκδίκηση του πολιτικού αυτοκαθορισμού.

Σ' αυτό το σημείο, είναι απαραίτητο να ειδωθεί η Σαντινίστικη θέση στο γενικότερο πλαίσιο της Λατινοαμερικάνικης Αριστεράς που για δεκάδες χρόνια θεωρούσε ότι το να τεθούν ιδιαίτερα Ινδιάνικα ζητήματα αποτελούσε διάσπαση των επαναστατικών δυνάμεων. Κάθε ιδιαίτερη θέση πάνω στο ζήτημα της παραδοσιακής κουλτούρας κι οικονομίας-κι ακόμα περισσότερο-της αυτονομίας κι αυτοδιάθεσης των Ινδιάνων, αντιμετωπίζεται σαν πρόδοσία των επαναστατικών Ιδεώδων. Οι λατινοαμερικάνοι επαναστάτες με τις αναφορές τους στον Bolívar -και στον Σαντίνο στην προκείμενη περίπτωση-, με μια ρητορική συγκεντρωτική και γιακωβίνικη για την "Εθνική ανεξαρτησία", τη "Δημοκρατία" και την "Εθνική ενότητα", ξεχνούν ότι οι πολλαπλά αποικιοποιημένοι Ινδιάνοι έχουν μιά διαφορετική ιστορική διαδρομή και βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η ανεξαρτησία των Ladinos απ' την Ισπανία τον 19ο αιώνα, δεν άλλαξε σε τίποτα την μοίρα των αυτόχθονων κι επιπλέον κατακερμάτισε τα έθνη και τις φυλές τους μ' αυθαίρετα Κρατικά- "Εθνικά" σύνορα των νέων κυρίαρχων.

Οι Σαντινίστας λοιπόν, βρήκαν μπροστά τους αντιθέσεις που δεν εκτίμησαν σωστά το μεγεθός τους, με αποτέλεσμα το "επαναστατικό μοντέλο" τους να τύχει ελάχιστου σεβασμού στην Ακτή και η πολιτική τους να βάλει σε κρίση την εμπιστοσύνη των αυτόχθονων της Αμερικής στις "περιευθερωτικές αρετές" της Αριστεράς. "Στην περίπτωση εισιθολής στη Νικαράγουα θ' αγωνιζόμουν στο πλευρό των Σαντινίστας. Θ' αγωνιζόμουν όμως εναντίον τους αν υποστηρίζουν ότι η Ακτή του Ατλαντικού είναι δική τους" Ward Churchill, Ινδιάνος Mohawk του Καναδά.

Η απαντήση του FSLN για τη δυνατοτητά του να ενσωματώσει την Ακτή, αντικ-

αταστάθηκε από κείνη ότι μπορεί να την κατακτήσει χωρίς σοβαρές συνέπειες. Ετσι τις απαγορεύεταις, το εμπάργκο αγαθών καλ τις συλλήψεις ακολούθησαν οι ένοπλες συγκρούσεις, οι πυροπόλησεις των χωριών και οι εκτοπισμοί για ν' απογνωθούν οι εξεγερμένοι. Στο πλαίσιο δύνας της υπεριαλιστικής στρατηγικής στη περιοχή, η ανάγκη των Ινδιάνων για τρόφιμα, φάρμακα κι οπλισμό, η δυσαναλογία στο συσχετισμό δύναμης Ινδιάνων / FSLN κι ο οπορτουνισμός ορισμένων Ινδιάνων ηγετών, στάθηκε μιά πρώτης τάξης ευκαιρία για τους Κόντρας και τις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό όχι μόνο δεν ανατρέι τις ευθύνες του FSLN αλλά τις προσδιορίζει επακριβώς.

Απ' την άλλη οι Κόντρας έκαναν ότι μπόρεσαν για να εγγράψουν τη δύναμη των Ινδιάνων στη δική τους ποτέ δύνας δεν θέλησαν μιά ινδιάνικη οργάνωση αυτόνομη, πολύ δε περισσότερο δεν ήθελαν ν' ακούσουν για αυτοδιάθεση. Ινδιάνοι αρχηγοί παραδέχτηκαν δύναμες επαφές με τη CIA ώστε να πάρουν όπλα δύναμα κι όχι μέσω των Κόντρας γιατί οι τελευταίοι δεν τους έδιναν σχεδόν καθόλου. Ο ίδιος ο O. North υπεύθυνος του Εθν. Συμβούλου Ασφαλείας των ΗΠΑ τους συνάντησε στο Μαϊάμι, την Καλιφόρνια και την Ονδούρα, ενώ άλλοι αρχηγοί κατηγγειλαν τις ΗΠΑ ότι επεμβαίνουν σταθερά στα εσωτερικά του κινηματος τους ώστε να επιβληθεί η ηγεμονία των Κόντρας και να διωχθούν οι μη ελέγχιμοι. Ανάμεσα στους τελευταίους του Rivera, δήλωνε: "Γνωρίζουμε τι συναίσθει στους φρεάτιους του Βιετνάμ" κάνοντας αναφορά σε φυλές που πολέμησαν στο πλευρό των Ειδικών Δυνάμεων στην Ινδοκίνα, "τους χρονιμοποίησαν και τους εγκατέλειψαν μετά. Θα κάνουμε τα πάντα για να μη συμβεί αυτό στους Miskitos".

Με δεδομένη τη στρατηγική της σημασία, η Moskitia βρισκόταν υπό κατοχή, πεδίο επιδρομών, συγκρούσεων κι εκτοπισμών κι αντικείμενο σχεδιασμών από τα αντίπαλα επιτελεία. Φιλοί Ινδιάνοι παρατηρητές έκφραζαν φόβους για σταδιακή σφαγή των ιθαγενών μέσα στις σκοπιμότητες του πολέμου.

Το FSLN δύνας είχε πάρει ήδη το μαθήμα του κι ακολούθησε μια τακτική λιγότερο άκαμπτη στις διεκδικήσεις των Ινδιάνων. Εγκλωβισμένη ανάμεσα στους αντιμαχόμενους, φθαρμένη απ' τα δεινά του πολέμου, και κάτω σ' το βάρος της απογοήτευσης απ' τη διάβρωση πούφεραν οι οπορτουνιστές κι οι πράκτορες στην προοπτική της, η εξέγερση έχασε την ορμή της και σταδιακά έληξε μέσα στις διαπραγματεύσεις με τη Μανάγκουα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ινδιάνοι μαχητές κατέθεσαν μεν τα όπλα, σε καμμία δύνας περίπτωση δεν τα παρέδωσαν.

Ο αγώνας του Ινδιάνικου Κινήματος συνεχίζεται, ιδιαίτερα μετά τον Απρίλη του '90 που το FSLN παρέδωσε την εξουσία στη Δεξιά Αντιπολίτευση. Οπως έγραψε κι ο Rivera: "Η ΔΕΞΙΑ κι η Αριστερά όντας ανταγωνιστικές μεταξύ τους αντιμετωπίζουν τους Ινδιάνους με τον ίδιο τρόπο: κι οι δύο στοχεύουν στην επιβολή ενός αντι-ινδιάνικου ελέγχου, στη κυριαρχία της Γης Μας, στην εκμεταλλεύση του φυσικού της πλούτου και στην αλλοίωση του τρόπου ζωής μας (...). Είτε χαριστά είτε από κοινού θα μας αφνούνταν τη Γη Μας με κάθε τρόπο (...)".

Η Αυτονομία που κατακτήθηκε, και στο βαθμό που θα εφαρμοστεί, δεν εξασφαλίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των Ινδιάνων, δεδομένου μάλιστα ότι οι δομές της διόλου δεν πηγάζουν από την ινδιάνικη κοινωνία. (π.χ. Εκλογή του Κυβερνήτη μεταξύ υποψήφιων που επιλέγει ο Πρόεδρος της Νικαράγουα). Αντίθετα πρόκειται για μιά προσπάθεια πολιτικής αποκλιοπόλησης της Ακτής με τις δομές του Κράτους και της αρχές της έμμεσης Δημοκρατίας.

Τέλος, ας σημειωθεί, ότι ο αγώνας των αυτόχθονων της Νικαράγουα για την αναγνώριση της ιδιαιτεροτήτας τους, τον εδαφο-πολιτικό αυτοκαθορισμό και την αυτοδιάθεση, αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των αυτόχθονων δήλης της Αμερικής πού -κοντά στην επέτειο των 500 χρόνων απ' την ανακαλυψή της- συνεχίζουν να μάχονται ενάντια στη κυριαρχία των Λευκών και των πολιτικοοικονομικών συστημάτων τους.



Ακτή του Ατλαντικού.

Η περιοχή αυτή, αν και η εκτασή της (70000 τ.χλμ.) καταλαμβάνει το 1/2 της συνολικής έκτασης της Νικαράγουα είναι εξαιρετικά αραιοκατοικημένη κι ο πληθυσμός της υπολογίζεται μόνο στο 7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Τα δέ καλλιεργήσιμα εδάφη της αποτελούν μόλις το 9% των καλλιεργήσιμων εδαφών ολόκληρης της Νικαράγουα.

Το έδαφος της Ακτής του Ατλαντικού, στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί μια προσχωματική πεδιάδα που απλώνεται μέχρι 130 χιλιόμετρα από τα παρόλα της Καραϊβικής μέχρι τα βουνά του εσωτερικού. Η έκταση αυτή καλύπτεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από δάση περιλαμβανοντας έλη και παράκτιες λύμνες με πλούσια τροπική χλωρίδα και κανάλια. Διασρέεται από πολλά μικρά και μεγάλα ποτάμια όπως ο Rio Coco (το μεγαλύτερο στην Κ. Αμερική) ο Rio Grijalva, ο Rio Escuintla και άλλα, τους καθώς εισέρχονται στα εδάφη της Ακτής του Ατλαντικού από τα δυτικά διασχίζουν τις ορεινές και ημιορεινές ζώνες του εσωτερικού σχηματίζοντας καταράκτες, βαθειά φαράγγια και κοιλάδες. Οι περιοχές αυτές στην Κορδιλιέρα Ιεραπετρία, Κορδιλλέρα ντε Νταριέν και Ουάτι χωρίζουν την Δυτική απ' την Ανατολική Νικαράγουα κι έχουν κορυφές που φθάνουν τα 2500 μέτρα. Ανατολικότερα απέναντι από τις χαμηλές ακτές της Καραϊβικής πάνω στην ορχή υφαλοκρηπίδα εκτείνεται ένα αρχαιόλαγος από τέσσερεις συστάδες νησιών: τα νησιά Μισκίτο, Κύνγκ, Λας Πέρλας και Μάις.

Εκτός απ' τους αυτόχθονες κατοίκους της, στην Ακτή του Ατλαντικού κατοίκουν επίσης (κυρίως στα παράλια) Κρεολού απόγονοι Ευρωπαίων αποίκων, Μαύροι απόγονοι σκλάβων που μετέφεραν οι Βρεττανοί απ' την Τζαμάικα και ένας μικρός αριθμός από Iadinos (ιστανδφωνοι έποικοι απ' την Δυτική Νικαράγουα). Οι Ινδιάνοι αποτελούν την μεγαλύτερη Εθνο-φυλετική ομάδα της περιοχής: ο φύλη των Miskitos είναι η πολυαριθμότερη με αρκετές δεκάδες χιλιάδες μέλη, η φύλη των Sumos με μερικές χιλιάδες μέλη και η ολιγόφριμη φύλη των Ramas που δεν ξεπερνά τα χίλια μέλη. Μοναδική ουσιωστικά πόλη στην Ακτή είναι το Bluefields (30.000 κατ.). Οι Ινδιάνοι κατοικούν κυρίως σ' ένα πλήθος από μικρά χωριά, με σκύταλα από καλαμένιες στέγες πολλές φορές πάνω σε υποστηλώματα, διεσπαρμένων στις ακτές, τις λιμνοθάλασσες και τις δύχες των κοταμών της ενδοχώρας. Τυπικά είναι χρυστιανού προτεστάντες της Μοραβικής Εκκλησίας, διατηρούν δύναμη σε μεγάλο βαθμό τις φυλετικές δοξασίες τους.

Παραδοσιακά η οικονομία τους είναι προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών τους: κυνήγι, φάρεμα και καλλιέργειες (μπανάνες, γλυκοκατάτες, ρύζι, βακτήδια κλπ) αλλά εργάζονται επίσης και σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις σκαριών, φυτεύες (συλλογή κασουτσού κλπ), βιομηχανίες (επεξεργασίας ξυλείας κλπ) και ορυχεύα.

Από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1860, το μεγαλύτερο μέρος της Ακτής του Ατλαντικού ήταν βασίλειο των Miskitos-προτεκτοράτο της Μ.Βρεττανίας. Το 1860 προσαρτήθηκε στην Νικαράγουα κι από τότε μέχρι την εισβολή του νικαραγουανού στρατού το 1894 μέρος των εδαφών της αποτελούσε την ρεζέρβα Moskitia (ειδικό έδαφος για τους Ινδιάνους). Γιατί πολλές γεννήσεις οι αυτόχθονες υψώστανται την λεπλασία και την εκμεταλλεύστηκαν καπιταλιστών, καθώς επίσης το ρατσισμό και τις διακρίσεις των ιστανδφωνων κυβερνήσεων. Μετά από ένοπλο αγώνα που άρχισε το 1981, στην Ακτή του Ατλαντικού δημιουργήθηκαν δύο αυτόνομες περιοχές: η Νότια και η Βόρεια Zelaya. Ο αγώνας για αυτοδιάθεση των αυτόχθονων κοινοτήτων, σ' όλα τα επόπειρα, συνεχίζεται... Moskitia Limbre!

Εναλλακτικές Εκδοσεις.





ΜΕΡΟΣ Α'-ΑΠ'ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ.

Οι εντάσεις και η σύγκρουση ανάμεσα στους Ινδιάνους και τους Ισπανούς δε εμφανίστηκαν στη σύγχρονη εποχή αλλά, χρονολογούνται από το 1502, χρονιά της πρώτης επιδρομής των κονκισταδόρες. Το 1667 το Λονδίνο, καταλαμβάνοντας τη Τζαμάϊκα αυξάνει την επιρροή του στην Καραϊβική και διεισδύει στην Ανατολική Ακτή της Νικαράγουα. Η τελευταία ήταν ηδη αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα στην Ισπανική και την Βρεττανική αυτοκρατορία. Το 1685, η Αγγλία, ενθρονίζοντας στην Τζαμάϊκα τον Jeremy A'Beauclerc των Miskitos, εγκαθιδρύει το προτεκτοράτο της στην περιοχή. Χρησιμοποίησε τους Miskitos ενάντια στους Ισπανούς, ενάντια στους μαύρους σκλαβούς των φυτειών-όπων αυτούς εξεγείρονταν-και για να μαζεύουν φόρους... Το 1847, Μοραβού

ιεραπόστολοι μήσαν τους πληθυσμούς στον χριστιανισμό με την υποστήριξη των ξένων εταρειών. Αφομοιώνοντας την κουλτούρα και τις ιατρικές πρακτικές των Ινδιάνων έγιναν γρήγορα οι αληθινούς αρχηγούς των κοινοτήτων και διευκόλυναν την εκμετάλλευση των ιθαγενών απ' τις Αμερικάνικες εταρείες. Το 1860 το Λονδίνο αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Νικαράγουα στην Ανατολική πλευρά της χώρας σπου δημιουργήθηκε μια ινδιάνικη ρεζίρβα. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι παρά το 1894 που ο πρόεδρος της Νικαράγουα Zelaya ενσωμάτωσε αυτή την περιοχή στη χώρα του. Προθεσή του ήταν να ενώσει το "έθνος" δημιουργώντας έναν ισχυρό στρατό, ν' αναπτύξει τις επικοινωνίες ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Νικαράγουα, να εγκαθιδρύσει ένα ενιαίο νομισματικό σύστημα... εν συντομίᾳ να εκπολετύσει τους "άγριους". Καθώς όμως αυτός ο στόχος ήταν σε συνολική αντίθεση με τα Βορειοαμερικάνικα συμφέροντα οι Γιάνκηδες δεν δύστασαν να τον ανατρέψουν.

Στην δεκαετία του 1950, η πλειοφηφέα των αμερικάνικων εταιρειών εγκατέλειψαν την Ακτή του Ατλαντικού. Τα οικονομικά αποτελέσματα ήταν καταστροφικά καθώς η περιοχή δεν είχε ποτέ αντλήσει οφέλη απ' την λεπλασία των οικονομικών της πόρων (χρυσορυχεία, αλεύρι κλπ.). Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, μετά το διαμελισμό των γαιών της ακτής του Ε.ρημικού για να δημιουργηθούν εκεί μεγάλες γαλοκτησίες και ν' αναπτυχθεί η παραγωγή ζάχαρης, καφέ και η κτηνοτροφία, περίπου 50.000 χωρικοί εγκατέλειψαν τη γη τους. Μετανάστευσαν προς την Ανατολή εγκαθιστώμενοι τις περισσότερες φορές στις περιοχές των Ινδιάνων. Το 1960, με μιά συνοριακή συμφωνία ανάμεσά τους, η Ονδούρα και η Νικαράγουα διαιρέσαν οριστικά την Moskitia στα δύο.



Παραδοσιακά, π υνδιάνικη οικονομία είναι η λεγόμενη "οικονομία της διατροφής". Οι κοινότητες έχουν ανάγκη από μεγάλες εκτάσεις για κυνήγι, φάρεμα, καλλιέργειες... Η γη είναι στην κατοχή της κοινότητας και είναι οικογενειακής χρήσης. Μετά από 3 ή 4 χρόνια χρησιμοποιησής της, οι Ινδιάνοι εγκαταλείπουν τη γη τους για να εγκατασταθούν λίγο πιο πέρα.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Το 1972 ιδρύθηκε η ALPROMISU (Συμμαχία για την Προώθηση των Δικαιωμάτων των Miskitos και των Sumos) - με την υποστήριξη της μοραβικής εκκλησίας - που άρχισε χωρίς αργοπορία, να διεξάγει έναν αγώνα ενάντια στη στέρηση γης και για την διαφύλαξη των γλωσσών τους.

Μετά την νίκη των Σαντινίστας, η ALPROMISU μετασχηματίστηκε σε MISURASATA (Σαντινίστικη Συμμαχία των Miskitos, των Sumos και των Ramas) δείχνοντας έτσι την συμμαχία με τους νέους διευθυνούντες. Ενώ υπό το καθεστώς της δικτατορίας Σομόζα οι Ινδιάνοι δεν έβλεπαν παρά λίγους αξιωματούχους, οι Σαντινίστας έρχονταν ολοένα και περισσότερο για να εφαρμόσουν σχέδια οικονομικά και πολιτικά, χωρίς καμιά γνώση της κουλτούρας και των τοπικών παραδόσεων. Πραγματικά η επικοινωνία ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική πλευρά της Νικαράγουα υπήρξε πάντοτε πολύ δύσκολη. Η πρώτη απόπειρα που είχε ξεκινήσει υπό το καθεστώς Σομόζα δεν καρποφόρησε παρά το 1982 υπό το καθεστώς των Σαντινίστας.

Η MISURASATA οργανώθηκε και άρχισε να δουλεύει σε συνεργασία με το FSLN σε ζητήματα όπως π.χ στην καμπάνια αλφαριθμητισμού κλπ. Άλλα η υνδιάνικη οργάνωση γρήγορα αποδείχτηκε αντίπαλη του FSLN δημιουργώντας τις δικές της οργανώσεις βάσης. Το 1980 η MISURASATA δημοσίευσε τις "Γενικές Γραμμές" της διεκδικώντας:

- Την αναγνώριση των Ινδιάνων σαν ξεχωριστού λαού.
- Το δικαίωμα στον πολιτικό κι εδαφικό αυτοκαθορισμό τους
- Την αυτοδιαχείριση της Av. Ακτής σ' όλα τα επίπεδα.

Η Μανάγκουα καταρχήν καθυστέρησε να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Επειτα αντιτεθήκε σε παρόμοιες απαιτήσεις, στ' όνομα της Εθνικής Ενότητας, της εδαφικής Ασφάλειας - απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση της Ονδούρας - και στ' όνομα της ανάπτυξης της Ακτής προς δύτες της χώρας στο συνολό της.

Οι προστριβές εντάθηκαν λοιπόν στην διάρκεια του χρόνου. Ανάμεσα στις 16 και στις 20 Φεβρουαρίου 1981, 30 υπέυθυνοι της MISURASATA συνελήφθησαν.

Το Μάιο έγινε η οριστική ρήξη που κατέληξε τον Αύγουστο στην διάλυση της Οργάνωσης.

Ο S.Fagoth*, παλιός Ινδιάνος πηγέτης, επωφελήθηκε από την απελευθερωσή του τον Μάϊο για νάρθει σ' επαφή με την Ουδούμρα και να δημιουργήσει τη MISURA που συμμάχησε με την ένοπλη αντεπαναστατική οργάνωση FDN*(Δημοκρατική Δύναμη της Νικαράγουα) Από την πλευρά του ο Brooklyn Rivera έγινε ο νέος πηγέτης της παράνομής πλέον MISURASATA της πιο σημαντικής ινδιάνικης ομάδας.

Η MISURA με την υποστήριξη της CIA οργάνωσε την επιχείρηση "Κόκκινα Χριστούγεννα" που είχε σα στόχο να ξεσηκώσει τους Miskitos της περιοχής του Rio Coco για να δημιουργήσει μια ελεύθερη ζώνη και να ζητήσει την βοήθεια της Ουάσιγκτον. Σαν απάντηση η κυβέρνηση του FSLN κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 14 Δεκέμβρη και εκάνει σε εσπευσμένα 39 από τις 78 κοινότητες του Rio Coco, εκτόπισε 8-10.000 ανθρώπους. Άλλοι τόσοι επέστησαν κατέφυγαν στην Ουδούμρα.

Αυτή ήταν η ευκαλύπτα για τις ΗΠΑ να ενορχηστρώσουν μια γιγάντια καμπάνια κατηγοριών για απαγωγές και σφαγές από την πλευρά των Σαντινίστας. Εν τούτοις πρέπει ν' αναγνωρίσουμε ότι ένας αρκετός αριθμός εκτελέσεων έγιναν πραγματικά. Για παράδειγμα στα ορυχεία του Leimus δολοφονήθηκαν 8 με 12 εργάτες ενώ κάποιες εφημερίδες μιλούσαν για διακόσιους.

Μετά από μια μετακύνηση κάτω από πολύ κακιές συνθήκες, σε μια πορεύα που κράτησε πάνω από 6 ημέρες, οι Ινδιάνοι έζησαν πολλούς μήνες κάτω από αντίσκηνα. Οι κοινότητες για τις οποίες η γη τους είχε μια λεπτή αξέα βρέσκονταν πλέον ξεριζωμένες. Αυτές οι μετακυνήσεις παρατάθηκαν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 1982.

Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς ο κυβερνητικός στρατός διέπραξε πολλές καταχρήσεις εξουσίας και εγκλήματα: επιτάξεις ζώνων στα χωριά, βιαιοπραγίες ενάντια στους πληθυσμούς που θεωρούνταν ύποπτοι... Η στρατιωτική παρουσία εντάθηκε στο βαθμό που αυτή η περιοχή ήταν υψηλής ατραπηγικής σημασίας.

* *

*S.Fagoth: Ινδιάνος πολιτικός πηγέτης και αστός με εκπληρήσεις στο Μαϊάμι. Πρόκτορας του Σομόζα και εκ των πηγέων της ALPROMISU, ήταν υκεμδυνός για την σύλληψη άλλων πηγέων της από τη δικτατορία. Μετά τη νίκη τους οι Σαντινίστας απέκρυψαν το ρόλο του και συνεργάστηκαν μαζί του αναγνωρίζοντάστον ως πηγέτη των Ινδιάνων έως ότου συνεργάστηκε με την FDN και την CIA.

*FDN"Δημοκρατική Δύναμη της Νικαράγουα": Η σημαντικότερη αντεπαναστατική οργάνωση της άρχουσας τάξης στην Νικαράγουα που μεταξύ άλλων συμπεριλάμβανε πρώην συνεργάτες του Σομόζα και αξιωματικούς της Εθνοφρουράς του. Τα στρατεύματά της αποτελούσαν την κύρια δύναμη των Κόντρας.



ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ.

Ενα χρόνομετα, το Δεκέμβρη του 1983, βγήκε διάταγμα που χορηγούσε αμνηστία στους Ινδιάνους κρατούμενους. Μετά απ' αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, η MISURASATA άρχισε διαπραγματεύσεις με την Μανάγκουα.

Στις αρχές του 1984 η κατάσταση έμοιαζε να ξεμπλοκάρεται. Ο T.Borges (πιγετικό στέλεχος του FSLN) δήλωσε ότι αυτή η συγκρουση ήταν το αποτέλεσμα "μάς ηλύθιας πολιτικής της κυβέρνησης", ενώ ο B.Rivera* διαβεβαίωνε ότι έπειτε "ν' αγωνιστούμε για τα δικαιώματα των Ινδιάνων και όχι ενάντια στην κυβέρνηση των Σαντινύστας". Τον Απρίλιο, η Μανάγκουα επέτρεψε στους υπέυθυνους της MISURASATA να έρθουν σ' επαφή με τον πληθυσμό της Ανατολικής Ακτής. Τον Ιούλιο ιδρύθηκε η MISATAN (Οργάνωση των Miskitos της Νικαράγουα) που υποστηριζόταν από τις Αρχές.

Από τον Σεπτέμβρη '84 οι διαπραγματεύσεις FSLN/MISURASATA οι μόνες που η Μανάγκουα δεχόταν να κάνει με μια ένοπλη ομάδα της Αντιπολύτευσης-ξανάρχισαν, για να καταλήξουν σε κατάπαυση του πυρός, στην αποστρατιωτικοποίηση των χωριών, στην αποζημίωση για τ' αγαθά και τις ιδιοκτησίες των Ινδιάνων που καταστράφηκαν από το στρατό και στην εξαφάνιση των "στρατοπέδων επαναεγκατάστασης".

Αλλά το ουσιαστικό σημεύο αφορούσε το περιεχόμενο της αυτονομίας της Moskitia. Αρχικά το επίμαχο σημεύο ήταν η απομάκρυνση του EPS (Λαϊκός Στρατός των Σαντινύστας) και η αντικατάσταση του από ένοπλα τμήματα της MISURASATA¹. Οι Σαντινύστας έπειτε λοιπόν να κάνουν πάσω. Ο Ντανιέλ Ορτέγκα (αρχηγός

*Ο Rivera μέχρι τότε συνεργαζόταν με τον πρώην Σαντινύστα και μετέπειτα αντικαθεστωτικό Εντεν Παστόρα μέλος της ARDE (Βλ. σημεύωση) Μετά την διάσταση ARDE-Παστόρα, ο Rivera δέχτηκε την αμνηστία που πρόσφερε το FSLN.

1. Εκείνη την εποχή αν και η MISURASATA ήταν η πιο δυνητική οργάνωση που είχε τη μεγαλύτερη διεθνή ακήχηση, δεν συγκέντρωνε στους κόλπους της Καραϊβικής μειοφθάλια των Ινδιάνων δυνάμεων. Κάνοντας επιχειρήσεις κυρώσης στην Νότια Zelaya, η MISURASATA δρούσε σε συνεργασία με την ARDE μέχρι τον Ιούλιο '84. Ο B.Rivera αναγνώριζε την εδαφική ακεραιότητα της Νικαράγουα ενώ ο S.Fagoth διεκδικούσε την ακόσχιση της ανατολικής περιοχής.

του FSLN καὶ της κυβέρνησης) εύχε μιλήσει για μιά "πλήρη ενσωμάτωση της Ακτής του Ατλαντικού"...

Η Μανάγκουα σχόρευε να εδραιώσει την εξουσία της σ' αυτή την περιοχή για πολλούς λόγους:

-Ακεραιότητα του Εθνους.

-Αφθονία φυσικών πηγών.

-Αναγκαιότητα υπέρασπισης των συνόρων με την Ουδούμρα, βάσης υποστήριξης των Κόντρας.

Με διάταγμα της 5ης Δεκεμβρη 1984, η Μανάγκουα δημιουργήσει μια Εθνική Επιτροπή Αυτονομίας² για να μελετήσει τις Ιστορικές αξιώσεις των 5 Εθνοτήτων της περιοχής. Καθήκον της ήταν να δημιουργήσει 2 τοπικές επιτροπές που θα πρωθυδονίσαν μια διαδικασία λαϊκών γνωμοδοτήσεων, στα δύο τμήματα της Ακτής του Ατλαντικού (Βόρεια Zelaya, Νότια Zelaya).

Στο τέλος αυτού του χρόνου ξανάρχισαν οι διαπραγματεύσεις B.Rivera&FSLN. Ο πρέπτης της MISURASATA εύχε δηλώσει λύγο καιρό πριν ότι δεν έπρεπε "να προσαρμοστουν οι Miskitos στην Επανάσταση, αλλά το αντίθετο", αποκρούοντας την επιθυμία ανεξαρτησίας του Ινδιάνικου πληθυσμού.

Στή διάρκεια όμως της ίδιας περίοδου, η διαμάχη για την εξουσία στους κόλπους της MISURASATA κατέληξε στον αποκλεισμό του B.Rivera. Οι νέοι Ινδιάνοι πρέπτης επανεβεβαίωσαν τη συμμαχία τους με την ARDE* καὶ με "τ' αδέλφια που μάχονται στο βορρά για ν' ανατρέψουν. το καθεστώς της Μανάγκουα".

Στις 5 Γενάρη του 1985 ανακοινώθηκε η συμβολική εκδίωξη του Ινδιάνου αρχηγού S.Fagoth από την Ουδούμρα. Η Τεγκουσιγκάλπα τον κατηγορούσε ότι εύχε δώσει διαταγή στα στρατεύματά του να εκτελέσουν 23 στρατιώτες του Λαϊκού Στρατού των Σαντιλνύστας που εύχαν αιχμαλωτιστεί στο Tasbaraupi. Γεγονός που δεν εμπόδισε την εκιστροφή του σ' αυτή τη χώρα μερικούς μήνες αργότερα.

Εν τω μεταξύ στην Νικαράγουα σύμφωνα με τον Luis Carrion οι Σαντιλνύστας ήταν έτοιμοι να κάνουν σοβαρές υποχωρήσεις. Κυρίως σε σχέση με τις δομές οργάνωσης του Ινδιάνικου πληθυσμού που αρνούνταν τις CDS (Επιτροπές Αμύνης των Σαντιλνύστας) "...το κολνοτικό χωριό που διαθέτει αρχηγούς δημοκρατικά εκ-

2.Η Εθνική Επιτροπή Αυτονομίας αποτελούνταν από 6 μέλη εκ των οποίων τα δύο προέρχονταν από την Ακτή του Ατλαντικού.

*ARDE! Επαναστατική Δημοκρατική Συμμαχία"Αντεπαναστατική οργάνωση μέρους της επιχειρηματικής τάξης που αντιτελθόταν αρχικά στον Σομόζα κι ύστερα στους Σαντιλνύστας. Επικεφαλής της ο εκαπούρολος A. Roquele που καθ' υπαγόρευση των ΗΠΑ συμμάχησε με την FDN. Η συμμαχία αυτή με τους πρώην συνεργάτες του Σομόζα και η καθοδήγηση από την CIA οδήγησε τον πρώην Σαντιλνύστα πρέπτη E. Pastora ν' αποχωρήσει από την ARDE με τους 2500 αντάρτες του.

λεγμένους είναι προορισμένο να εκπληρώνει τις λειτουργίες μιάς CDS(...) θα φθάσουμε στο σημείο όταν αναθεωρήσουμε σοβαρά την έδια την Μπαρξι και του τύπου σαντινύστικων δομών στην Ακτή του Ατλαντικού..."³

Τον Απρίλιο χορηγήθηκε μιά νέα αμυντικά που αφορούσε τους Miskitos πολιτικούς κρατούμενους. Τον επόμενο μήνα έγινε στο Μεξικό μιά νέα συνάντηση διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο FSLN και στην MISURASATA του B.Rivera. Στις 17 Μάη συνάφθηκε μιά μύνιμου συμφωνία: η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να προμηθεύει τις κοινότητες, που βρίσκονταν σε κατάσταση πολέμου- με τρόφιμα και φάρμακα, να τις βοηθήσει να ξαναρχίσουν τις αγροτικές τους δραστηριότητες και ν' απελευθερώσει τους κρατούμενους της MISURASATA και της MISURA.

Στη διάρκεια της τέταρτης συνάντησης συμφιλίωσης, η Μανάγκουα αρνήθηκε ν' αποσύρει το Λαϊκό Στρατό των Σαντινύστας από στατηγικά σημεία της Moskitia και αντιτέθηκε στην πρόταση των Ινδιάνων που απειλούσε την κυριαρχία του Κράτους. Εάν το FSLN ήταν έτοιμο ν' αναγυρίσει τα κοινοτικά δικαιώματα που αφορούσαν την γη των χωριών, δεν γινόταν λόγος για τα εδαφικά δικαιώματα πάνω στη γη, το νερό και τους φυσικούς πόρους της Ακτής. Το σχέδιο αυτονομίας πρόβλεπε τοπικές επιτροπές αποφάσεων, δηλ. μιά επαρχιακή κυβέρνηση επιφορτιζμένη με ορισμένα διοικητικά καθήκοντα στα δύο τμήματα της Ακτής του Ατλαντικού.

Το Μάιο, ο T.Borges αντικατέστησε τον L.Carrion, στις Ινδιάνικες υποθέσεις. Αυτή η αλλαγή ερμηνεύτηκε απ' ορισμένους σαν σκλήρυνση της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στις απαλτήσεις των Ινδιάνων. Ο Borges είχε δηλώσει ότι: "εδώ, δεν υπάρχουν ούτε λευκοί, ούτε μαύροι, ούτε Miskitos, ούτε Κρεολοί" μπάρχουν μόνο Νικαραγουανοί επαναστάτες κι αντεπαναστάτες, χωρίς διάκριση χρώματος. Το μόνο που μας διαφοροποιεί είναι η στάση που έχουμε απέναντι στο Εθνος..."

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ LUIS CARRION ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ PRENSA TENTO PROPIO.

"Η Νικαράγουα είναι μιά δημοκρατία που το έδαφος και η κυριαρχία της είναι μια και αδιαλεπτή". Δικαιώματα αυτονομίας "δεν θα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε βάρος των δικαιώματων και των υποχρεώσεων που αναλογούν σ' αυτούς (από τις ίδιατερες κοινωνικές ομάδες)" σαν Νικαραγουανούς. (...) ανάμεσα σε αυτά τα δικαιώματα αυτονομίας, θεωρούμε ότι είναι δίκαιο, αναγκαίο και θειτό να εγγυηθούμε το δικαίωμα σε μιά ποιδεία στην γλώσσα καταγγής, (...) το δικαίωμα σε μιά ίδιατερη κουλτούρα και παραδόσεις το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα που έχουν επιπτώσει στη ζωή των πληθυσμού (...), καλ είμαστε ευνούκοι σε μια αυτοδιάλειρο ποδόφραγμα επίπεδο (...). Θεωρούμε ότι ο όρος Γη των Ιθαγενών είναι ένας όρος διαποτισμένος με διαχωριστικές και ρατσιστικές εκδοχές, μέσω του οποίου η επιβεβαίωση της εθνικής ταυτότητας αναδιτείται αποκλειστικά στο διαχωρισμό, στην διαφοροποίηση, χωρίς να εντάσσει αυτή την ταυτότητα στο πεδίο μάχας ενιαίας εθνικής ανυείδησης".





ΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ.

Εν τούτοις, στις 29 Μάη η Μανάγκουα ανακούνωνε:

-Την απόφαση της Κυβέρνησης να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη MISURASATA και με κάθε άλλη Ινδιάνικη ομάδα.

-Την προοδευτική επιστροφή των Ινδιάνων "με τάξη (...) στη γη καταγωγής τους στο μέτρο που μπορούμε να διασφαλιστεί η προστασία τους από τις ένοπλες δραστηριότητες της αυτεπανάστασης".

-Την κατάργηση της ταυτότητας και των αδειών διέλευσης που ύσχιαν μέχρι τότε για τους κατοίκους της Ακτής του Ατλαντικού.

Σ' αυτό το έγγραφο, η αυτονομία προσδιορίζοταν σαν "η πραγματική άσκηση των ιστορικών δικαιωμάτων των ιθαγενών λαών και κοινοτήτων της Ακτής του Ατλαντικού μέσα στα πλαίσια της εθνικής ενότητας και αρχών της Σαντυνόστικης επανάστασης". Η Δημοκρατία της Νικαράγουα οριζόταν σαν "μόνα και αδιαίρετη" και οι "αυτόχθονες λαοί αντιπροσώπευαν "ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολυεθνικής χώρας που μάχεται ενάντια σε δλεις τις μορφές διακρίσεων: το ρατσισμό, το σεπαρατισμό*, τον εθνοκεντρισμό... και βρύσκεται στη πορεύα πρός μια αρμονική κοινωνία συνεργασίας κι αδελφότητας".

Στον οικονομικό τομέα, έγιναν τρείς προτάσεις:

-Συλλογική ή ατομική κατοχή των γαιών που οι Ινδιάνοι παραδοσιακά κατεύχαν, με σεβασμό των πατροπαράδοτων μεθόδων μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.

-Δικαιώματα στη χρήση των δασών, της επιφανείας και του υπεδάφους, των ακτών όπου κατοικούν οι πληθυσμοί και των φυσικών πηγών αυτών των περιοχών.

*Αποσχιστική τάξη

Προτάθηκε επίσης η δημιουργία δύο αυτόνομων περιοχών(βοράς-νότος) που θα διοικούνταν από μια τοπική κυβέρνηση. Αυτή θ' αποτελούνταν από μια συνέλευση κι είνα εκτελεστικό κι η λειτουργία της θα ήταν:

-Να εφαρμόσει το δικαίωμα στην αυτονομία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους του Εθνους.

-Να προσαρμόσει τους νόμους του Εθνους στις υδατερότητες της περιοχής.

-Να τηρεί την τάξη, να επαγρυπνεύ για την εφαρμογή των διαταγμάτων...

Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν "πειραματικές ζώνες αυτονομίας"

Στις 22 Ιούνη ο commandante της MISURA στην Νικαράγουα Eduardo Pantin δολοφονήθηκε, πιθανώς με διαταγή του αρχηγού της οργάνωσης S.Fagoth. Τελικά οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μανάγκουα και σ'ένα τμήμα της MISURA, με στόχο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, εύχαν καταλήξει σε μια συμφωνία στις 17 Ιούνη. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Τεγκουσιγκάλπα αρνούνταν στον Rivera τη δυνατότητα να πάει στην Ονδούρα για να συναντήσει τους πρόσφυγες Miskitos⁴.

Στην διάρκεια του καλοκαιριού άρχισαν οι λαϊκές γυνωμοδοτήσεις, αλλά με κάποιες δυσκολίες στο βορρά εξ' αιτίας του πολέμου. Το Σεπτέμβρη ο Borges ανακοίνωνε ότι "στην αρχή του 1986 θα έχουμε την πρώτη αυτόνομη τοπική κυβέρνηση της Αμερικής". Αυτό υποδήλωνε μια αισιοδοξία μάλλον υπερβολική...

Τον Ιούλη, κάτω από την πύεση της CIA δημιουργούνταν το KISAN⁵-συγκεντρώνοντας ομάδες της MISURA⁶ και της MISURASATA και προσχώρησε χωρίς καθυστέρηση στην FDN (Δημοκρατική Δύναμη της Νικαράγουα). Οι δύο Ινδιάνοι ηγέτες βρέθηκαν στο περιθώριο. Σύμφωνα με τον υδρυτή της Roger Herman, η KISAN είχε "κάθε λόγο να εκδιώξει τον Rivera και τον Fagoth που δεν εκπροσωπούν σε τίποτα τον υνδιάνικο λαό". Εχθρική προς κάθε συμβιβασμό με τη Μανάγκουα αυτή η καινούργια ένοπλη οργάνωση, αντιτεθόταν όχι μόνο στον επαναπατρισμό των προσφύγων Miskitos στην Νικαράγουα, αλλά στόχευε να εκκενώσει την υπαραγουανή Moskitia απ' τους κατοίκους της για να στρατολογήσει νέα μέλη.

Τον Οκτώβρη του '85, η Εθνική Επιτροπή Αυτονομίας συνέταξε ένα έγγραφο που έθετε ορισμένες αρχές και του οποίου απόσπασμα παραθέτουμε:

4. Οι Miskitos πρόσφυγες στην Ονδούρα εκτιμώνταν γύρω στους 20.000 ενώ στην Κόστα Ρίκα δεν ήταν παρά 2-3000.

5. "Ενωση των Ινδιάνων λαών της Νικαράγουας Ακτής του Ατλαντικού" που δέχτηκε το 1985 350000\$ απ' την CIA.

6. Διαλύθηκε τον Αύγουστο.

ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ:

Αρθρο 89

Οι κοινότητες της Ακτής του Ατλαντικού είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του λαού της Νικαράγουα και σαν τέτοιες απολαμβάνουν τα δικαιώματα κι έχουν τις δικες υποχρεώσεις. Οι κοινότητες της Ακτής έχουν το δικαίωμα να διατηρούν και ν' αναπτύσσουν την πολιτιστική τους ιαυτότητα στα πλαίσια της εθνικής ενότητας, να διατηρούν τις δικές τους μορφές οργάνωσης και να επιλαύνουν τα τοπικά προβλήματα σύμφωνα με τις παραδόσεις τους. Το Κράτος αναγνωρίζει εξίσου τη χρήση και την επικοπή των νερών και των δασών των κοινωνικών γαλών.

Αρθρο 90

Οι κοινότητες της Ακτής του Ατλαντικού έχουν δικαίωμα στην ελεύθερον έκφραση και στη διατήρηση της γλώσσας, της τέχνης και της κουλτούρας τους. Η ανάπτυξη της κουλτούρας τους και των αξέλον τους εμπλουτίζει την εθνική κουλτούρα. Το Κράτος θα πάρει κοινωνικά μέτρα για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Αρθρο 91

Το Κράτος έχει υποχρέωση να θεσπίσει νόμους που έχουν σαν προορισμό τους να πρωθήσουν εκείνες τις ενέργειες που διασφαλίζουν διά την Κανένας Νικαραγουανός δεν είναι αντικείμενο διακρίσεων με βάση τη γλώσσα, την κουλτούρα του ή την προελευσή του.



"Η αυτονομία θεωρεύται σαν η αναγνώριση και η πραγματική ασκηση των Ιστορικών δικαιωμάτων των ιθαγενών λαών και των κοινωνήτων της Ακτής του Ατλαντικού... Μεταφράζεται με μια σειρά ιδιαιτερών μέτρων που εγγράφονται στα πλαίσια της εθνικής ενότητας και είναι σύμφωνα με τις αρχές και την πολιτική της Λαϊκής Επανάστασης των Σαντινίστας. Είναι στο Εθνος της Νικαράγουα στο συνολό του που αρμόζει να εργαστεί για το προχώρημα του σχεδίου αυτονομίας, σαν συνεισφορά δημιουργική στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό, τις διακρίσεις και τόν εθνοκεντρισμό".

Το 1985 σημαδεύτηκε από μια ανεπίσημη κατάπαυση του πυρός εκτός από ορισμένες απειραρχες ομάδες. Η κατάσταση ήταν τουλάχιστον συγκεχυμένη, πλαισιωμένη απ' τον διαιμελισμό της MISURA και της MISURASATA που διασπάστηκαν σε διάφορα κομμάτια. Το Δεκέμβρη ο Λαϊκός Στρατός της Νικαράγουα αποκτά ξανά τον έλεγχο των ζωνών που εύχε εγκαταλείψει το 1982-83⁷ στους αντάρτες. Μόλις τρεύς μήνες μετά τη δημιουργία της, η Ομάδα KISAN

7.Η MISURASATA έδρευε εκείνη την εποχή στα χωριά που βρίσκονταν στις όχθες του Rio Grande και στην κοινότητα Tasba Pauni στα βόρεια του Bluefields. Το 1986, ο στρατός θα κυνηγήσει τους αντεκαναστάτες της περιοχής του San Francisco στα νότια του Bluefields και θα εξαρθρώσει έτσι ένα κομβικό δύκτυο στηριζόμενος τους στα νότια της Moskitia.

8. Ενας πρώην ηγέτης αυτής της φράξιας ο Reynaldo Reyes δήλωσε στα τέλη του 1986 όταν ρωτήθηκε γιατί δεν εύχε καταλήξει σε συμφωνία με την FDN: "Άυτούς οι άνθρωποι της FDN ήταν στην εξουσία για 46 ολόκληρα χρόνια και δεν έκαναν τίποτε για μας τους Ινδιάνους".



διασπάστηκε στα δύο" εμφανίστηκε έτσι η ομάδα "KISAN για την Ειρήνη"!⁸

Με πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής για την Αυτονομία της Ακτής, έγινε στις 13-15 Ιούλη στην Μανάγκουα το "Διεθνές Συμπόσιο για το Κράτος, την Αυτονομία και τα Δικαιώματα των Ιθαγενών". Απ'το βήμα ο T.Borges δήλωσε:

"Δεν εύχαμε στοιχειώδεις γνώσεις της προβληματικής των εθνοτήτων. Τα στελέχη και οι αξιωματούχοι μας της Ακτής του Ατλαντικού, προφανώς όχι από κακή θέληση, αλλά γι' αντικειμενικούς λόγους, ήταν αληθινού σοφού που είχαν όμως άγνοια της ανθρωπολογίας. Φθάσαμε στην Ακτή σα μηχανικούστες, χαμογελαστούς σαστισμένοι και μειλέχιοι. Γρήγορα άρχισαμε εμεύς οι ίδιοι να δημιουργούμε φαμίλιους κυκλούσ. Η καλή πύστη δεν μας έλειψε ποτέ, αλλά δεν είναι παρά πρόσφατα που εντοπίσαμε το νόημα της πραγματικότητας που έχει μιά στενή συγγένεια με την κοινή λογική (...). Κανεύς όμως δεν μπορεί να πεύ στις δράσαμε με κακή πύστη. Μπορούμε επύσπης να διαβεβαιώσουμε στις ταυτόχρονα, οι ιμπεριαλιστές υποδαμλιζαν τις συγκρούσεις όποτε τους ήταν δυνατό και δημιουργησαν συνθήκες αντιπαραθέσεων για να προκαλέσουν έναν "εθνικό πόλεμο", που να είναι σε θέση να διασπάσει την Πατρύδα μας!"

Τον Οκτώβρη έγιναν οι πρώτες εκλογές των αυτόνομων αρχών στις κοινότητες των Miskitos, των Κρεολών και των garifonnes της Νότιας Zelaya.

Το Νοέμβρη, εκπρόσωποι των Ινδιάνων προσφύγων στην Ονδούρα κατηγόρησαν, στην διάρκεια μιάς συνέντευξης τύπου, την KISAN για ότι θηριώδεις σε βάρος σών Ινδιάνων προσφύγων αρνούνταν να ενταχθούν σ' αυτήν. Ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με τον Baltimore Kuni, Ινδιάνο Miskito της Ονδούρα, - μέλος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση των Ινδιάνων της Ονδούρας -: "Η κυβέρνηση του Roberto Suazo Cordoba ωθεύει τους Ινδιάνους της Ονδούρας να κάνουν την στρατιωτική τους θητεία στους Κόντρας".

Στο τέλος του μήνα, αντιπροσωπεύα του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Ινδιάνων Πληθυσμών επισκέφθηκε την Ακτή του Ατλαντικού για να παρατηρήσει από κοντά την διαδικασία στην εξέλιξη. Για τον Bill Means αυτή "η αυτονομία θα μπορούσε να γίνει ένα μοντέλο για όλη την Αμερική, απ' την Αλάσκα μέχρι την Γη του Πυρός".

Ο Δεκέμβριος του '86 σημαδεύτηκε απ' την πτήση αμερικάνικων αεροπλάνων πάνω απ' την περιοχή του Bluefields που φωτογράφισαν τα παράλια, απαραίτητη προκαταρκτική ενέργεια για κάθε στρατιωτική επέμβαση. Ενα εσωτερικό υπόμνημα στην κυβέρνηση Ρήγκαν, που δημοσιεύτηκε το φεντινό πρότευνε στους Κόντρας να σχηματίσουν προσωρινή κυβέρνηση στο Bluefields και να ζητήσουν τη βοήθεια του Λευκού Ούκου;

Στις αρχές Νοέμβρη, το περιοδικό Newsweek ομολογούμεσε ότι οι Σαντινύστας ήταν έτοιμοι να "κερδίσουν τις καρδιές" των Miskitos. Τελικά στην διάρκεια του 1986 περίπου 10-12000 Ινδιάνοι επέστρεψαν στην Νικαράγουα, αλλά στο ύδιο διάστημα 8000 απ' αυτούς θα ξαναγυρίζαν στην Ονδούρα "ξεσηκωμένοι και πάλι από τους Κόντρας" σύμφωνα με την Μανάγκουα.⁹

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1978 ο Serge Malè εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών^{*} για το θέμα των προσφύγων στην Tegusigalpa ανακοίνωνε ότι: "διαπιστώνουμε μιά μεγαλύτερη τάση επιστροφής αλλά, δεν μολάζει να εύναι το πρελούδιο ενός μεγάλου κινήματος. Ελπίζουμε να συνεχιστούν οι εθελοντικοί επαναπατρισμοί κάτω από καλύτερες συνθήκες. Τα πολιτικά εμπόδια δημιουργήθηκαν απ' την πλευρά της Ονδούρας, αλλά απομένουν κι άλλα εμπόδια, δηλαδή οι Κόντρας της FDN και της οργάνωσης KISAN, που προφανώς δεν επιθυμούν να διευκολύνουν την επιστροφή των προσφύγων στην Νικαράγουα".

Για την Myrna Cunningham, εκπρόσωπο της κυβέρνησης των Σαντινύστας στο Puerto Cabezas "10.000 πρόσφυγες θα μπορούσαν να ξαναβρούν τα χωριά τους αυτό το χρόνο" - "ήδη 51 χωριά κατοικούνταν ξανά στο Rio Coco και ενθαρρύνουμε αυτή την επιστροφή".

9. Με την μεσολάβηση της ^{*}ACNUR, 1100 Ινδιάνοι μετήκαν στην Νικαράγουα το 1985 και 2000 το 1986.

ροφή στο μέτρο που επιτρέπουν τα μέσα μας. Διαπιστώνουμε μια μεγαλύτερη επιπτώση ανάμεσα στα δύο μέρη σήμερα, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε. Η Κυβέρνηση άνοιξε ένα δρόμο πρός δρελος των Miskitos που είναι στο εξής ο μόνος αυτόχθονος λαός της Αμερικής που έχει ιδιαίτερα δικαιώματα αναγνωρισμένα απ' το Σύνταγμα".

Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΙΝΔΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Στους πρώτους μήνες του 1987, συνεχίζοταν η παρακμή του Ινδιάνικου αντάρτικου, εξηγούμενη από ορισμένα γεγονότα:

- ανικανότητα να συγκρατηθούν οι Ινδιάνικοι πληθυσμοί στην Ονδούρα,

- πολλαπλασιασμός των παράνομων κατακρατήσεων και των στρατολογήσεων με τη βία,

- αποδιοργάνωση της ομάδας KISAN.

Αυτή η κατάσταση απεικονίζεται στις δηλώσεις του στρατηγού Melado όταν αποχώρησε από την KISAN: "καθώς εύδα τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην KISAN, αποφάσισα ν' αποσυρθώ (...) Συγκρινόμενος με τα προηγούμενα χρόνια ο ένοπλος αγώνας μας έχει φθαρεί αξιοθρήνητα". 500 Ινδιάνοι αγωνιστές θα εγκατέλειπαν την αντεπαναστατική ομάδα που δεν θα είχε πλέον πάνω από 300.

Ο υπ' αριθμόν δύο της MISURASATA Jimmy Hudgson επέστρεψε επίσης στην Νικαράγουα. Λίγους μήνες αργότερα ο ίδιος ο Fagott άναγνώριζε ότι "οι βάσεις του κινήματος των Ινδιάνων είναι έτοιμες να εξαρθρωθούν", λυπούμενος που "όλος ο κόσμος θα επέστρεψε στην Νικαράγουα".

Απ' τις 21 μέχρι τις 24 Απρίλη, έγινε μια πολυεθνική συνάντηση στο Puerto Cabezas με την παρουσία 240 εκπροσώπων για να συντάξουν τα 42 άρθρα που θα περιλαμβάνονταν στο προσχέδιο του νόμου της αυτονομίας. Στα τέλη Απρίλη, οι αρχές της Ονδούρα απελευθέρωσαν τους 12 Ινδιάνους, εκπρόσωπους της Επιτροπής Αυτονομίας, που κρατούνταν παράνομα στις φυλακές απ' τις 19 Γενάρη 1987. Ταυτόχρονα 250 ακόμη Miskitos επέστρεψαν στην Νικαράγουα χάρη σε μια τριμερή συμφωνία ανάμεσα στην Ονδούρα την Νικαράγουα και την ACNUR. Σύμφωνα με την τελευταία, 8,500 απ' τους 10,000 Ινδιάνους που στάθμευαν στην Ονδούρα, είχαν ήδη επιστρέψει στην Νικαράγουα έπειτα απ' αύτην την συμφωνία.

Το Μάιο η Εθνοσυνέλευση αναγνώρισε "τα δικαιώματα των κοινοτήτων να κάνουν λογική χρήση των φυσικών πηγών στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης..." εν όφει του σχεδίου νόμου για την αυτονομία της Ακτής του Ατλαντικού.

Στις 2 Σεπτέμβρη, υιοθέτησε το καθεστώς αυτονομίας επικυρώνοντας τη δημιουργία των δύο αυτόνομων περιοχών. Τα 43 αρ-

θρα του καταστατικού νομιμοποιούμσαν τη δυνατότητα των Ινδιάνων:

-να εκλέγουν αντιπροσώπους στις θέσεις της τοπικής διοίκησης,

-να δημιουργούν κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις,

-να χρησιμοποιούν τις φυσικές πηγές,

-η εκπαιδευσή τους να γίνεται στη μητρική τους γλώσσα.

Τα δύο τοπικά συμβούλια που δημιουργήθηκαν στο Puerto Cabezas και στο Bluefields θα εύχαν 45 μέλη εκλεγμένα για 4 χρόνια με καθολική ψηφοφορία, τα οποία μέλη θα εκπροσωπούσαν δλες τις εθνικές κοινότητες.

Στις 3 Οκτώβρη '87, ένας αρχηγός των Ινδιάνων, ο Uriel Vanegas με τους 300 άνδρες του, μπήκε στην διαδικασία ειρήνευσης συμφωνώντας σε κατάπαυση πυρός με τις αρχές Αρνούμενος δύνας να παραδώσει τα όπλα, ο Vanegas ανακούνωσε ότι, "απ' αυτή την άποψη συμμαχούμε με τους Σαντινίστας, αλλά σαν Ινδιάνοι υπερασπιζόμενοι το εθνικό συμφέροντας και τα υδατάτερα σύμφεροντά μας". Στις 23 Γενάρη 1988, ο B. Rivera ερχόταν στην Μανάγκουα διαβεβαίωντας ότι η οργάνωση YATAMA¹⁰ δεν αγωνιζόταν "για ν' ανατρέψει την κυβέρνηση και να την αντικαταστήσει με μια άλλη ή για την διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών (...) γιατί κάτι τέτοιο δεν εύχε σημασία για τους Ινδιάνους", κι εξηγούμε ότι ο αγώνας του εύχε την αιτία του στις καταχρήσεις της εξουσίας της κυβέρνησης. Στις 2 Μάη, ένα σύμφωνο κατάπαυσης πυρός που υπογράφεται απ' τα δύο μέρη έχει σαν αποτέλεσμα μια κάποια ειρήνευση στην περιοχή. Ο Ινδιάνος εκπρόσωπος άλλωστε, Maximo Pantin, είναι ο αδελφός του Eduardo που το 1985 υπέγραψε την πρώτη συμφωνία ειρήνης προτού δολοφονηθεί κάτω από σκοτεινές συνθήκες (πιθανότατα κατ' έντολήν του Fagoth).

Το Σεπτέμβρη, η Εθνοσυνέλευση υποθέτησε τον εκλογικό νόμο που αφορούσε την Ακτή του Ατλαντικού. Αυτός προσδιορίζει τις συνθήκες εκλογής των δύο αυτόνομων κυβερνήσεων, την διαδικασία εκλογής των υποψήφιών, καθορίζει τη διαίρεση των εκλογικών περιφερειών, την αντιπροσώπευση των διαφορετικών εθνοτήτων... Μένει στο εξής να προσδιοριστούν ορισμένες αρμοδιότητες των αυτόνομων κυβερνήσεων και της κεντρικής κυβέρνησης.

Την 1η Οκτώβρη '88, 10 αρχηγοί της YATAMA υπέγραψαν με την σειρά τους μια συνθήκη ειρήνης και 300 ακόμη Ινδιάνοι αντάρτες εγκατέλειψαν τη μάχη.

10. "Ένωση των Μαζών για την Μητέρα Πατρίδα" που περιλαμβάνει τη MISURASATA του Rivera, τη MISURA του Fagoth, την KISAN για τον Πόλεμο του N. Diego και τις ένοπλες ομάδες του Moreales. Αυτή η ένωση καλύπτει τη διάσταση του ινδιάνικου αντάρτικου κινήματος που διεθνείτε το 1986 όχι λιγότερες από 6 διαφορετικές και αντέπαλες μεταξύ τους οργανώσεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄-ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

"ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ..."

Απ' την αρχή της διαμάχης, η θέση των Σαντινύστας αποκάλυψε την συγκεντρωτική, γιακωβίνικη γλώσσα τους, την επιθυμία τους να εγκαθιδρύσουν την Δημοκρατία και να διαφυλάξουν την Εθνική Ενότητα, θέματα αγαπητά στον Bolivar. Οδηγούμενοι έτσι στην άρνηση της Έδιας της Ιστορίας της χώρας, της παράληλης ανάπτυξης δύο διαφορετικών πολιτισμών: του Ινδιάνικου και του Ισπανικού. Το FSLN αρνούνταν ν' αναγνωρίσει οποιοδήποτε ιδιαίτερο πολιτικό καθεστώς στην Ανατολική Ακτή και αρκούνταν στα μεγάλα θέματα όπως είναι "η εδαφική ακεραιότητα", "η υπεράσπιση της εδαφικής κυριαρχίας"... Το 1980 μισό αφίσσα του υπουργείου Παιδείας, που βγήκε στην διάρκεια της καμπάνιας για τον αλφαριθμητισμό, έγραφε: "Ακτή του Ατλαντικού της Νικαράγουα: η ενσωμάτωση γίνεται μέσω του αλφαριθμητισμού". Ενα ολόκληρο πρόγραμμα!

Μιά παρόμοια στάση επισημοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 1981 με τη "Διακήρυξη Αρχών της Σαντινύστικης Επανάστασης σχετικά με τις κοινότητες των Ιθαγενών της Ακτής του Ατλαντικού". "Το Εθνος της Νικαράγουα" προσδιορύζεται σαν "μιά εδαφική και πολιτική ενότητα" που δεν μπορούσε να "διασπαστεί", να διαιρεθεί ή να θιγείται η κυριαρχία και η ανεξαρτησία του". Το κείμενο επαναβεβαίωνε ότι "επέσημη γλώσσα του Κράτους είναι τα ισπανικά" παραλείποντας ν' αναφέρει τις άλλες ομιλούμενες γλώσσες. Γεγονός αποκαλυπτικό μιάς ορισμένης νοοτροπίας. Εν τούτοις η "Κυβέρνηση Εθνικής Ανοικοδόμησης" σκοπεύει να υποστηρίξει "τη δουλειά διάσωσης των διαφορετικών πολιτιστικών εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των γλωσσών τους". Τέτοιες δηλώσεις αναρρούν τη δυνατότητα διαχεύρισης των ιθαγενών σύμφωνα με τις παραδόσεις τους και ακόμη χειρότερα, εμποδίζουν κάθε ιδιαίτερη ανάπτυξη.



Puerto de Kukra Hill



Ενα μήνα αργότερα (Ιούλιος '81) ο L.Carrion, αρμόδιος των Σαντινίστας, δήλωνε "ότι ήταν" αδύνατο ν' αναγυριστεύει η Miskito σαν δεύτερη γλώσσα, επειδή ήταν πολύ ανεπαρκής και δεν επέτρεπε την πολιτιστική και διανοητική ανάπτυξη των ανθρώπων"...) Για τον W.Ramirez, υπεύθυνο του Ινστιτούτου της Ακτής του Ατλαντικού, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο κοινότητες θα ήταν αποτέλεσμα της "σχετικά καθυστερημένης πολιτικής συνείδησης των Ινδιάνων".¹² Στις αρχές του 1982, ο Carrion λυπήταν επειδή οι τελευταύον δεν ήταν "ενθουσιώδεις επαναστάτες".

Το 1983, η κυβερνητική θέση δεν είχε αλλάξει:

"Οι ιστορικές πιθανότητες μετατροπής αυτής της εθνότητας σ' Έθνος δεν υπάρχουν σήμερα: Οι παραγγυικές σχέσεις στην κοινωνία Miskito είναι τόσο υπανάπτυκτες που δεν επιτρέπουν ούτε καν την δημιουργία μιάς δουμής που να προχωρά πέρα απ' τις κοινότητες".¹³

"ΛΑΘΗ, ΝΑΙ ΆΛΛΑ..."

Ενα χρόνο αργότερα, ο Sergio Ramirez, μέλος της Κυβερνησης δήλωνε:

"Πληρώνουμε τα πολυάριθμα λάθη που έχουμε διαπράξει. Οι Miskitos δεν είναι πολλοί. Η απομονωσή τους, η καθυστερησή τους ήταν παραδοσιακές. Πρέπει καταρχήν ν' αλλάξουμε τις συνειδήσεις τους, να τους μάθουμε νέες τεχνικές χωρίς να τους πιέζουμε, σεβόμενοι τις διαφορές τους. Ετοι τα πράγματα θά αλλάξουν από μόνα τους. Σκεφτόμαστε όμως ότι οι Miskitos είναι Νικαραγουανοί όπως οι υπόλοιποι. και δεν μπορούμε ν' αποδεχτούμε να ζούν έξω απ' την Επανάσταση".

11. Barricada, 2 Σεπτέμβρη 1981.

12. Barricada, Δεκέμβρης 1981.

13. Εκδόσεις Envío, του Ινστιτούτου Ιστορίας της Κεντρικής Αμερικής, Ιούνιος 1983.

Τέτοια λόγια μαρτυρούμν απλώς την πλήρη απουσία ανάλυσης της Ινδιάνικης κοινωνίας, εκθελάζοντας ένα μοναδικό μοντέλο Επανάστασης. Η ενσωμάτωση ήταν πάντοτε στην ημερήσια διάταξη. Οι απόσπειρες ενσωμάτωσης θ' αποδεικνύονταν ελάχιστα αποτελεσματικές: τα προγράμματα αγροτικής μεταρρύθμισης -συνάντησαν μικρή επιτυχία, η δημιουργία κοοπερατύβων σκρόνταφτε στον παραδοσιακό τρόπο διατήρησης της γῆς, η έκκληση για συμμετοχή σε συνδικάτα παρέμενε νεκρό γράμμα.

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ T.BORGES, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΤΟ 1983, ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ.**

-Θέλετε να πείτε ότι ήταν για το καλό τους που οργανώθηκε ο εκτοπισμός των Miskitos; Ήταν έτοι, θα βρίσκατε σήμερα απεναντί σας Ινδιάνους Miskitos ανυπόμονους να ενθωδούν με τους Κόντρας και ν' αντιτεθενταν σθεναρά σ' εσάς (...);

-Οι Miskitos στην ουσία εκτοπίστηκαν επειδή υπήρχαν συνεχώς μάχες στην περιοχή. Είναι αλήθεια ότι συνεργάζονταν πολύ εύκολα με τους Κόντρας. Είχαν κακή μεταχείριση σ' την Επανάσταση μετά τον "θρίαμβο". (...) Η περιοχή (...) όπου ζούν είναι τόσο απομονωμένη ώστε ο Σομόζα την αγνόησε για πολύ καιρό (...) Για τους Miskitos, ο Σομόζα δεν αντιπροσώπευε μια δύναμη καταπίεστικη, όπως για το υπόλοιπο της χώρας, μ' αποτέλεσμα να μη νοιώθουν το ίδιο μίσος, την ίδια ανδργάκη αλλαγής με τους υπόλοιπους πολίτες. (...) στελλαμε μιά ομάδα συντρόφων στην περιοχή, αλλά δεν κατάλαβαν το πράματα διώς έπερπε (...), και δέπραδαν τρομερά κι αλλοτριωτικά λάθη σε βάρος των Miskitos. Την ίδια στιγμή ένας αρχηγός τους (αναφέρεται στον Fagot) που ήταν μέλος της μιστικής αστυνομίας του Σομόζα, δήρχεσε να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στη γλώσσα Miskito, στις οποίες ανάμεσα σ' όλα τ' άλλα, έλεγε ότι η κυβέρνηση των Σαντινίστας θήλετε να εξολοθρεύετε διάους τους Miskitos που ήταν πάνω από 30 χρονών και δίλα παρόμοια πράγματα. Δεν ένιαν λοιπόν περίεργο που, η σύμπτωση ανάμεσα στη λανθασμένη πολιτική μας για την περιοχή και αυτό το είδος της προπαγάνδας δημιούργησε μιά μεγάλη σύγχυση σε πολλούς απ' τους Miskitos. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη, πολύ οδυνηρή."



Επειτα σιγά-σιγά οι συζητήσεις των Σαντινίστας εξελύχτηκαν παράλληλα με τις πρωτοβουλίες ειρήνευσης της Μανάγκουα. Αρχισαν τελικά, να λαβαίνουν υπό όψειν τους τον εθνικό παράγοντα της Ινδιάνικης υπόθεσης. Το FSLN ομολογούμε στις δεν είχε αποδώσει στις διεκδικήσεις των Ινδιάνων τη σωστή τους αξία: "στην καλύτερη περίπτωση θεωρούνταν δευτερεύουσες (...) και από μια κατάσταση που δεν επωμιζόταν κανεύς, φθάσαμε σε μια στρατιωτική αντιπαράθεση". Το Δεκέμβρη του 1986, ο Τύκος της Νικαράγουα έγραφε: "Εμπνεόμενοι από την φλογερή επιθυμία να προωθήσουν τις επαναστατικές αλλαγές και να ξεπεράσουν γρήγορα την ακραία κοινωνικό-οικονομική καθυστέρηση της περιοχής οι Σαντινίστας εύχαν διαπρέξει μια σειρά λαθών, στις οποίες οι ιδιοκεντρική στάση και η έλλειψη κατανόησης για τον εθνικό χαρακτήρα, ανάλογο με την πανάρχαια καταπίεση που υφίσταντο οι Ινδιάνικες κοινωνίτητες. Απ' το 1981 μέχρι το 1984, αυτή η ζώνη θεωρούνταν σαν η Αχύλειος Πτέρνα της Επανάστασης. Ο λόγος ήταν η μεγάλη κοινωνική βάση που η αντεπανάσταση μπόρεσε να βρει -σ' αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα- χειραγωγώντας δίκαιες και υδυμιμες διεκδικήσεις".

Για τον πρόεδρο D.Ortega η κυβέρνηση "δεν ήξερε στην αρχή ν' αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα της κουλτούρας, της οικονομίας και της ιστορίας των αδελφών μας του Ατλαντικού". Οσο για τον T.Borges ομολόγησε ότι: "Καταλαβαίνουμε ότι αντίθετα με την FDN, οι Ινδιάνοι Miskitos που κάνουν επιχειρήσεις στα βουνά πιστεύουν ότι το κάνουν για την υπεράσπιση των πανάρχαιων συμφερόντων τους και γι' αυτό δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο ύδιο τσουβάλι με τους Σομοζόστες".



MISKITOS KAI KONTRAS.

Εάν η θέση των Σαντινίστας αντλούσε απ' τον εθνοκεντρισμό, οι οργανώσεις που διεκδικούσαν τον ινδιάνικο πληθυσμό δεν μπορούν ούτε αυτές να εξαρεθούν απ' οποιαδήποτε μομφή. Χωρίς να επιμεύνουμε στο ρόλο της Μοραβικής Εκκλησίας, είναι σύγουρο ότι η τελευταία είχε υποδαυλίσει τις συγκρούσεις για να πολεμήσει ενάντια "στον σαντινίστικο αθεϊσμό". (...) Δεκάδες πάστορες δεν συνδέφαν τον Fagoth στην Ονδούρα για να κηρύξουν τον λερδό πόλεμο στον Σαντινισμό;

Στις αρχές του 1980, η MISURASATA συνδέθηκε με εργοδοτικές οργανώσεις όπως με το Δημοκρατικό Κένυμα της Νικαράγουα.*Δέχθηκε επίσης τη βοήθεια του Γραφείου για τη Διεθνή Ανάπτυξη υπό την επιρροή των ΗΠΑ, χωρίς να το αναφέρει στη Μανάγκουα. Άλλο γεγονός: δεν είναι ο συνήγορος του Συντηρητικού κόμματος που υποστηρίζει το σχέδιο αυτονομίας της MISURASATA; Ήγέτες των Ινδιάνων όπως ο Fagoth προσχώρησαν χωρίς δισταγμό στο Σομοζότικο στρατόπεδο, αναγνωρίζοντας ότι με την αφεξή του στην Ονδούρα το 1981 η CIA πρόθε σ' επαφή μαζί του. Άλλωστε θα συνάντησε πολλές φορές τον περιβόητο συνταγματάρχη Ολιβερ Νόρθ, ανακατεμένο στο σκάνδαλο του Ιράνγκεντ.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε την οπορτουνύστικη στάση του FSLN σε σχέση με τον S.Fagoth: "Γιατί το FSLN αφού είχε στα χέρια του τις αποδείξεις της συνεργασίας του με τις μυστικές υπηρεσίες του Σομόζα και την αναμειξή του στη σύλληψη των ηγετών του ALPROMISU, δεν τον κατήγγειλε αλλά αντίθετα διευκόλυνε την ανοδό του; Σίγουρα εξ αιτίας της αναγκαιοτητάς του FSLN να δουλέψει συμμαχώντας με την ALPROMISU και να ενθαρρύνει επομένως τη φιλοσαντινότικη τάση στο εσωτερικό της οργάνωσης όποιος κι αν ήταν ο αρχηγός της. Ισως επίσης, μέσα στην έλλειψη γνώσης της πραγματικότητας και των αγώνων των Ιθαγενών λαών, σκεφτόταν ότι ήταν πιό εύκολο να ελέγχει μια οργάνωση που θα είχε έναν αρχηγό αρρεβίστα κι έτοιμο να φάει με χρυσά κουτάλα".

Ο S.Fagoth κατηγορήθηκε επίσης απ' τον αντιπαλό του B.Rivera για τη βασανιστήρια και δολοφονίες Ινδιάνων. Οσο για τον τελευταίο, είχε την τάση να ταυτίζει την αυτονομία των Ινδιάνων με την ηγεμονία της οργανωσής του, θεωρώντας την σαν την μία και μοναδική εκπρόσωπο της περιοχής. Κατάτην αποφή του, το να ζητηθεί η γνώμη του λαού δεν θα χρησιμεύει παρά στο να επικυρώσει μια συμφωνία ανάμεσα στη Μανάγκουα και τον ύδιο. Το Δεκέμβρη του '84 π.Χ., ο Rivera αρνήθηκε να πάρει μέρος στις διαπραγματεύσεις απαιτώντας να είναι ο μόνος αντιπρόσωπος δύων των εθνοτήτων.

Παρά τη χειραγώηση, τόσο απ' τους οπορτουνιστές αρχηγούς όσο και απ' τη CIA, η ινδιάνικη αντίσταση οργανώθηκε με στόχο την υπεράσπιση των Ινδιάνων και τη διατήρηση της ταυτοτητάς τους. Ενας εκπρόσωπός τους το δήλωσε ξεκάθαρα εδώ και μερικά χρόνια: "Οι αντεπαναστατικές οργανώσεις όπως η FDN και η ARDE μάχονται για μια δημοκρατία και για ελεύθερες εκλογές. Εμεις αγωνιζόμαστε για κάτι όλλο· δεν αγωνιζόμαστε για μια δημοκρατία που ποτέ δεν αποκτήσαιμε από καμμιά κυβέρνηση. Αγωνιζόμαστε για τη Γη Μας και όχι για τη δημοκρατία".

*ΔΚΝ: Ιδρύθηκε κατά την διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα (1978) και συμμετεύχαν σ' αυτό "εκπρόσωποι των εμπορικών κύκλων, της διανόσης και της μικρομεσσαίας αστικής τάξης".

†γ: Απ' το δύνερο στην εκανάσταση" δημοσίευση της Επιτροπής Αλληλεγγύης στη Νικαράγουα (Γαλλίας).



Ο ρόλος των ΗΠΑ είναι κεφαλαιώδης μέσα στη σπουδαϊστητά και την απήχηση της διαμάχης. Η Ουάσιγκτον χειραγώησε τους Ινδιάνους αγωνιστές μ'ένα και μοναδικό σκοπό: ν'ανατρέψει το FSLN και να επαναεντάξει τη Νικαράγουα στη ζώη επιρροής της Γι. Άυτό το λόγο η Ουδούρα μετατράπηκε σε πραγματικό αντιαντάρτικο στρατόπεδο δύο γύνοντα πολυάριθμες στρατιωτικές ασκήσεις: Το 1981 έγιναν σε απόσταση 40χλμ. απ'τα σύνορα της Νικαράγουα ασκήσεις απόβασης στη διάρκεια της άσκησης Ahuas Tara 1. Επειτα απ'τον Αύγουστο του 1983 μέχρι το Φεβρουάριο 1984 έγινε η άσκηση Ahuas Tara 2. Το 1985, η άσκηση Universal Trek 85 περιλάμβανε 36 πλούτα και ήταν η πιό επιβλητική άσκηση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Κεντρική Αμερική.

Ο Λευκός Ούκος χρησιμοποίησε τη δύκαλα υπόθεση των Ινδιάνων με στόχο να εκθέσει τη Μανάγουα, ενώ ο ίδιος δικαιολογούσε τις σφαγές των Ινδιάνων της Γουατεμάλα. Η εφημερίδα Wall Street της 8ης Μάρτη '87, αν και ευνοϊκά διακείμενη στην πολιτική του R.Reagan, έγραψε εν τούτοις: "(...) ο τρόπος με τον οποίο η Ουάσιγκτον χειρίστηκε τον πόλεμο των Miskitos (...) είναι μια απ'τις μεγάλες αποτυχίες της στρατηγικής στήριξης των Κόντρας απ'τις ΗΠΑ". Όυτε η FDN ούτε η CIA ανέχτηκαν ομάδες Ινδιάνων πραγματικά αυτόνομες. Η τελευταία δεν δύστασε να παραμερίσει ή να εξοντώσει δύος εύχαν την τάση να διαπραγματευτούν με την κυβέρνηση των Σαντινίστας.¹⁵ Ο Fagot και

15. Ο Robert Owen, συντηρητικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ ακολάυψε ότι η CIA είχε προσφέρει 100.000\$ στον B.Rivera το 1985 για ν'αρνηθεί κάθε διαπραγμάτευση με τη Μανάγουα.

ο Rivera επιβεβαίωσαν άλλωστε ότι η CIA είχε σαμποτάρει τον Ιουνή του 1985 μιά απόπειρα ενοποίησης του λυδιάνικου κινήματος, ευνοώντας αυτήν έτετα τη δημιουργία της KISAN που κατηγορήθηκε στην συνέχεια για βασανισμούς και δολοφονίες δύσων αυτοτέθηκαν στην στρατηγική της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ.

Ο τωρινός νομός αυτονομίας παρουσιάζει πολυάριθμες ανεπ-
άρκειες καθώς εύναι αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών και διαφο-
ρών στους οπόιους της εξουσίας κι ανάμεσα στις διαφορετικές
εθνότητες. Καθώς αρκετά προβλήματα δεν προσεγγύστηκαν, η εφ-
αρμογή του θα εύναι κάτι παραπάνω από δύσκολη.

Η μπαρεξι μιάς χώρας πολυεθνικής αναγνωρίστηκε επίσημα για πρώτη φορά παρά την επιμονή στην ιδέα της εθνικής ενότητας. Ενώ μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αυτονομίας δήλωσε:

"Το βασικότερο ζήτημα, αυτό που δύνεται να μοναδικό χαρακτήρα σ' αυτή την αυτονομία, είναι ότι έλμαστε έτοιμοι να επαναπροσδιορίσουμε την αντιληψή μας για τη δημοκρατία και τη λαϊκή εξουσία καθώς και τα στοιχεία τα πιό ευαίσθητα της εθνικότητάς μας. Δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για νικαραγουανή ταυτότητα αναφερόμενοι αποκλειστικά στον ισπανόφωνο και καθολικό ladino. Η εθνική μας ταυτότητα πρέπει εξίσου να συμπεριλαβεί τη συνεισφορά των ιθαγενών· τις βρεττανικές και αφρικανικές συνεισφορές, καθώς και τον προτεσταντισμό".

Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι εκείνο της κατανομής αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην πρωτεύουσα και τις δύο τοπικές κυβερνήσεις. Χωρίς να έχει ουσιαστικά προσδιοριστεί, είναι πιθανό το τοπικό συμβούλιο να έχει εκτεταμένες εξουσίες δύον αφορά τη διανομή και τις υπηρεσίες και αντίθετα μειωμένες εξουσίες δύον αφορά τις διεθνείς σχέσεις και το εξωτερικό εμπόριο.

CENTRAL AMERICA

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ.

Η Ακτή του Ατλαντικού ήταν το αντικείμενο συζητήσεων τη στιγμή που συντάχθηκε το Σύνταγμα.

FSNL: Υπέρσποιτη της συνταγματικής αρχής της αυτονομίας των αδελφών, της Ακτής, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ακεραιότητας του Εθνους. **K.K.** στην Νικαράγουα: Η αυτονομία της Ακτής με την έννοια της αυτόνομης κυβερνήσης της περιοχής δεν πρέπει να καθειρωθεί σαν υπέρτατος νόμος της χώρας γιατί αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα της Νικαράγουας καλ· δεν θα ωφελούσε καθόλου τους Miskitos κατ' ολίγες εθνότητες της Ακτής.

Κίνημα Λαϊκής Δράσης Μ-Δ: Δικαιώμα στη διοικητική αυτονομία των κοινωνήτων και των πλήθυσμάν της Ακτής, σεβασμός της επικαρπίας των κοινωνικών γαλών τους που είναι απαραίτητες για την τοπική ανάπτυξη.

Σύστασις του Κόδιμου Εθνικού Δικαίου: Το Εθνικό Δικαίο είναι απαραβίλωστο, αδιαίρετο, αναπαλογιστώντα και απαράγραφο (Α). Αναγνώριση εδουφικής αυτονομίας για τις εθνικές, γλωσσικές και λατορικοπολιτιστικές κοινωνίες. Αντίληψη της εδουφικής αυτονομίας: Το Εθνος και το Κράτος είναι εντατικά και νικαραγουούσαν. Άλλα το σύνταγμα αναγνωρίζει το δικαίωμα των εθνικών και γλωσσικών κοινωνιτικών στην περιοχή του Ατλαντικού να έχουν δική τους κυβέρνηση και διοίκηση.

Τό εδαφικό πρόβλημα είναι απ' τα πιο κρύστα. Σύγουρα η κοινοτική υδροκτησία προσδιορίζεται σαν "αποτελούμενη απ' τη γη, το νερό και τα δάση που παραδοσιακά ανήκαν στις κοινότητες της Αχτής...", αλλά είναι ανάμφισβήτητο ότι θα προκύψουν διαμάχες. Δυο λογικές τελικά συγκρούονται: οι Ινδιάνοι έχουν ανάγκη από μεγάλες -εκτάσεις γης για κυνήγι και για φάρεμα για να διαιτωνύσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, ενώ το Κράτος διαμέσου των βιομηχανιών του (Εξόπλου, κλπ) έχει συμφέροντα να δηλωθεί το μάξιμου των επιφανειών σαν εθνική περιουσία. Παράλληλα, τα εδάφη των Ινδιάνων απειλούνται καθημερινά απ' τα μεγάλα σχέδια της κυβέρνησης και την άφιξη των μεταναστών.

Επίσης η κατανομή ανάμεσα στα "πλάνα και προγράμματα εθνικής ανάπτυξης" και στα "σχέδια τα κατάλληλα για τις αυτόνομες περιοχές" απέχει πολύ απ' του να είναι ευδιάκριτη. Άλλοι είναι σύγουρο πώς η Μανάγκουα θα διατηρήσει την εξουσία της σε σημαντικούς τομείς (εκμεταλλεύση ορυχείων, βιομηχανία, αλιεία) μη αφήνοντας στα Τοπικά Συμβούλια παρά μόνο τη βιοτεχνία.

Μετά από αυτή την σύντομη εξέταση των πραγμάτων, είναι ξεκάθαρο ότι τύποτα δεν τελείωσε για τους Ινδιάνους και η Μανάγκουα θα επιχειρήσει χωρίς καμιμέρα αμφιβολία να επιβάλλει τις δικές της επιλογές.

ΜΙΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

Η στάση των Σαντινίστας απέναντι στις διεκδικήσεις των αυτόχθονων, είναι αναπόσπαστο μέρος της θέσης της Λατινοαμερικάνικης Αριστεράς* απέναντι στο κύνημα των Ινδιάνων. Για την τελευταία εδώ και μερικές δεκάδες χρόνια, το να θέσει κανείς τα προβλήματα των Ινδιάνων αποτελούσε μιά συντηρητική τοποθέτηση που στόχευε αποκλειστικά στη δημιουργία διακρέσεων στους κόλπους των προοδευτικών δυνάμεων. Η διακήρυξη μιάς τέτοιας ιδιαυτερότητας σήμανε προδοσία των επαναστατικών ιδεώδων.

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους Ladinos και στους Ινδιάνους είναι ένα γεγονός σταθερό σ' όλες αυτές τις κοινωνίες. Στην Νικαράγουα το FSLN καθόλου δεν επινόησε τον αντι-ινδιάνικο ρατσισμό· απλώς αποδεύχτηκε εντελώς ανήκανον ν' απαλλαγεί απ' την αύσθηση υπεροχής απέναντι σε μιά κοινωνία διαφορετική απ' το δυτικό μοντέλο. Η ιστορία της Νικαράγουα σημαδεύτηκε από βαθείες πολιτικές και πολιτιστικές διαφορές, κληρονομιά των δύο αντίπαλων αποικιοκρατιών: της ισπανικής και της αγγλικής.

*Βλ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2: Ινδιάνικη Αμερική-Η στάση της Λατινοαμερικάνικης Αριστεράς απέναντι στο κύνημα των Ινδιάνων.

Εύναι αναμφισβήτητο ότι ακόμη και σήμερα, στη Δεξιά όπως και στην Αριστερά, πολυάριθμοι μηγάδες αρνούνται το δικαίωμα στην αυτονομία της Ακτής του Ατλαντικού.

Καμιαία κυβέρνηση της λατινικής Αμερικής δεν ευχόταν πραγματική λύση για τους Ινδιάνους της Νικαράγουα. Ποιος κράτος αυτής της ηπείρου δεν αντιμετώπισε τις διεκδικήσεις των Ινδιάνων; Σ'ένα τέτοιο πλαίσιο, η αναγνώριση της αυτονομίας των Ινδιάνων στο νέο Σύνταγμα της Νικαράγουα εύναι ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο στην ιστορία αυτών των κοινοτήτων. Είτε επιβλήθηκε απ' τη δύναμη των πραγμάτων (εσωτερικός πόλεμος, διεθνές image) εύτε από μια εξέλιξη των νοοτροπιών, από μια επιλογή τακτικής ή το πιο πιθανό απ' το συνδυασμό αυτών των στοιχείων, η αναγνώριση της Ινδιάνικης ιδιαιτερότητας εύναι πάντως μια κατάκτηση. Άλλα οι Ινδιάνοι θα εύχαν άδικο ν' αρκεστούν σ' αυτήν. Δεν εύναι παρά η πρώτη νίκη ενδιαφέροντος αγώνα για τη διατήρηση της Moskitia. Πρόκειται σήμερα για τη ματαίωση όλων των προσπαθειών αφομοίωσης υπό το πρόσχημα του μοντερνισμού. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες: αυτή η περιοχή παραμένει Αποικιοκρατούμενη. Φυσικά, κάποια πλεονεκτήματα δεν εύναι αμελητέα: ο αναλφαβητισμός έπεισε, καμπάνιες εμβολιασμού οργανώθηκαν... Άλλα πύσα απ' το προσήνυλο υπάρχει η επιθυμία της Μανάγουα να ενσωματώσει την περιοχή.

Στη Νικαράγουα και αλλού, μόνο η ομοσπονδία των ladino/ινδιάνικων λαών σε μια βάση ισότητας και σεβασμού των διαφορών μπορεύ να σώσει τις φυλετικές μειονότητες της περιοχής.

* * *



ΜΕΡΟΣ Γ'-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ



Ο ΣΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΟΙ MISKITOS

Τα γραπτά σχετικά με τη θέση του Σαντίνο για τους Miskitos είναι απόλυτα. Ας του δώσουμε λοιπόν τον λόγο. Σαν αρχηγός αποστολής στην Ακτή του Ατλαντικού, ο Σαντίνο έγραψε στις 29 Φεβρουαρίου 1927: "Η αναρρίχηση μας από τον ποταμό Rio Coco κράτησε πολύ καὶ ήταν δύσκολη, αλλά είχα την ικανοποίηση να μη συναντήσω παρά γενναίους ἄνδρες που με βοηθούσαν όπως μπορούσαν". Το 1933 ο Σαντίνο δήλωσε στο δημοσιογράφο J. Roman.

"Έλανι χιλιάδες Ινδιάνοι, αναμεσά τους κυρίως Sumos, Zumbos και Miskitos. Αν και δεν υπάρχει καμιά επίσημη καταγραφή του αριθμού τους εκτίμησα, με τη βοήθεια του στρατηγού Riverá δύτις ο αριθμός τους ξεπερνά τις 100 χιλιάδες". "Στη διάσπαση του πολέμου ήρθα σ' αυτή την περιοχή καὶ αντιλήφθηκα την πραγματικοτητά μας επειδή, εδώ επίσης, είναι Νικαράγουα. Αποφύσισα δύτις μόλις τελείωσει το πολέμος της ανεξαρτησίας, (...) θα μείνω εδώ στο Rio Coco". "Έλανι το πιό όγριο, αλλά το πιό ωραίο μέρος της πατρίδας μας".

Ετοι μόλις επιτεύχθηκε η ειρήνη, ο Σαντίνο και το στρατευμά του εγκαθίστανται στην Ανατολική πλευρά της χώρας: "σε μιά εκτεταμένη ζώνη, χέρων εδαφών, στην λεκάνη του Rio Coco στη Segovia" αυτή η ζώνη πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 10 ωρών πεζούς, πόλεις που βρίσκονται υπό το καθεστώς των δημοτικών αρχών". (Αρθρο σχετικά με τις συμφωνίες ειρήνης).

Το Γενάρη του 1934 ο Σαντίνο δήλωσε σ'ένα δημοσιογράφο: "ο σκοπός μου είναι ν' απελευθερώσω τον πληθυσμό της Ακτής απ' την Βαρβαρότητα στην οποία τον έρριξε η αποικιακή εκμετάλλευση αρχικά καὶ η καπιταλιστική σήμερα. Θα κάνω τα πάντα για να εκπολιτίσω συνούς τους Ινδιάνους που είναι η ψυχή της φύλης μας. Και όπως μπορείτε να δείτε, το έργο μου αρχίζει ν' αποδειξει καρπούς. Ελπίζω τουλάχιστον σ' αφώσω αυτό το έργο έχοντας κάνει μιά καλή αρχή ώστε οι μελλοντικές γενιές και κυβερνήσεις νά συχρημάθουν μ' αυτό το πρόβλημα που είναι θεμελώδες (...). Αυτή η περιοχή καταλαμβάνει περισσότερο απ' το μισό δόλον του εθνικού εδάφους καὶ δεν είναι παρά εκπολιτίζοντάς την που θα μπορέσουμε να κάνουμε τη Νικαράγουα μιά χώρα δύτις και σεβαστή (...). Με την απομάκρυνση του Βορειο-αμερικάνικου στόλου απ' τη Νικαράγουα, την υπογραφή της ειρήνης, το εωπερικό της χώρας έχει έγα λομπρό μέλλον. Αντέθετα αυτή η περιοχή για πολλούς λόγους είχε εγκαταλειθεί απ' τις κυβερνήσεις μας. Εάν δεν αναλάβω την ευθύνη της ενσωματωής της στην εθνική ζωή, ποιός θα το αναλάβει; "

Δεν ήταν ήδη αυτές προτάσεις ενσωμάτωσης;

*Σ' αυτό το σημείο δεν μπορεί κανές να μη παρατηρήσει την εκπληκτική ομοιότητα αυτής της περί "εκπολιτισμού" συλλογιστικής μ' εκείνη της Βραζιλιανής κυβέρνησης το 1969, όταν ξεκίνησε μιά γιγαντιαία κινητοποίηση για την Ανάπτυξη της Αμαζόνιας, με αποτέλεσμα ένα "λαμπρό μέλλον" καταστροφής για το Παρθένο Δάσος και γενοκτονίας για τους Ινδιάνους...

**ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΑΤΑΜΑ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-2ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988.**

Οι συμφωνίες είναι οι ακόλουθες:

1.-ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

α)-Η Νικαραγουανή κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα των λαών της Ακτής στην αυτονομία που συντίθεται στον καθορισμό της δικής τους πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, εκπαίδευτικής και θρησκευτικής ανάπτυξης, χωρίς εξωτερική επιβολή, πάνω στα πατροπαράδεδομα της εδών τους και με βάση τις αξέσεις και τις ιστορικές κι εθνικές τους παραδόσεις, στα πλαίσια της Νικαραγουανήν Κράτους.

β)-Στο πνεύμα των συμφωνιών του Εσφιρίουλας, η νικαραγουανή κυβέρνηση και η οργάνωση YATAMA δεσμεύονται να προχωρήσουν στο δρόμο της ειρήνης για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ακτή. Γι' αυτό το σκοπό, η νικαραγουανή κυβέρνηση, μετά την οριστική συμφωνία κατάπισης του πυρός, θα ενγυθεί την είσοδο της YATAMA και των σημερινών ηγετών της στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεσμεύεται επίσης ν' αναγνωρίσει και να σεβαστεί πλήρως τις μορφές οργάνωσης που είναι κατάλληλες για τις κοινότητες μας στα πλαίσια της αυτονομίας.

γ)-Η οργάνωση YATAMA δεσμεύεται να συγκαλέσει ένα γενικό συνέδολο των ομάδων Βόστη μέσα σε 90 μέρες απ' την υπογραφή επίσημης συμφωνίας κατάπισης του πυρός για την ενόχυση της ενότητας της οργάνωσης και της διεθνούς ειρήνευσης.

2.-ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

α)-Η νικαραγουανή κυβέρνηση αναγνωρίζει το δικαίωμα των λαών της Ακτής στη γη και στα ύδατα που παραδοσιακά κατείχαν, τα οποία συνιστούν εδόφορη αναπαλλοτρίωση και είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για την επιβίωση και την αναπτυξή τους.

β)-Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα κοινοτικής ιδιοκτησίας των λαών της Ακτής πάνω στη γη, τα δάση και τα ύδατα μέσα στα εδόφορα που παραδοσιακά κατείχαν" δεσμεύεται να συνάψει συμφωνίες με την αυτόνομη κυβέρνηση της περιοχής για την ορθολογική εκμετάλλευση και την επικαρπία των πόρων του υπεδάφους και της θάλασσας που θα πρέπει, μέσω μιάς δίκαιης κατανομής να ευνοήσουν την ανάπτυξη της Ακτής καλ ή της χώρας.

γ)-Η οργάνωση YATAMA δεσμεύεται, σε συνεργασία με την κυβέρνηση και συμφωνία με την εθνική νομοθεσία, να προσελκύσει εξωτερικούς πόρους και να ζητήσει την διεθνή τεχνική σύνέργασία για την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών και γιά την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να υποστηρίξει και να ευνοήσει αυτή την διαδικασία.

3.-ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

α)-Η κυβέρνηση θα κηρύξει την Ακτή ζώνη εκτακτης ανάγκης και ανολοδύμησης. Με πρωτοβουλία της YATAMA θα δημιουργηθεί μιά επιτροπή έκτακτης ανάγκης και ανολοδύμησης. Είναι συμφωνημένο ότι η YATAMA θα συμμετέχει συναστικά σ' αυτή την επιτροπή.

β)-Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει την υπευθυνοτητά της για την παροχή των απαραίτητων οικονομικών και υλικών πόρων, στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα συνεχίσει λοιπόν να παρέχει τετούς πόρους και θα κάνει περισσότερες προσπάθειες για την ανολοδύμηση και για την αποκατάσταση των κοινωνικών αγαθών και ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν απ' τον πόλεμο.

γ)-Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ευνοεί και να οργανώνει, μαζί με άλλους οργανισμούς, την άμεση ανθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα, σπίτια, εργαλεία κλπ) και την παροχή οικονομικών πόρων απ' έξω για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και την ανολοδύμηση των κοινωνικήτων.

δ)-Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις για την διευκόλυνση της επαναεγκατάστασης και την παροχή βοήθειας στους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες οι οποίους θα επιστρέψουν άμεσα στις κοινότητες απ' τις οποίες προέρχονται, στο μέτρο του δυνατού. Η YATAMA θα υποστηρίξει επίσης τις προσπάθειες αυτών των οργανισμών, ζε συμφωνία με την YATAMA προτάθηκε η δημιουργία μιάς επιτροπής υποστήλεξης στους πρόσφυγες και στους εκτοπισμένους οι οποία θ' αποτελείται από εκπρόσωπους της κυβέρνησης, της YATAMA, της μορφής της εκκλησίας, της CEPAD (Ευαγγελική επιτροπή βοήθειας στην ανάπτυξη), της καθολικής εκκλησίας, της SUKAWALA καθώς κι άλλων εθνικών και τοπικών οργανώσεων.

ει)- Η κυβέρνηση δεσμεύεται να κάνει τ' απαραίτητα διαθήματα για την απόκτηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού, που θ' ανήκει στις κοινότητες της περιοχής διαμέσου των οργανωσεών τους και θα λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

4.-ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΥ.

α)-Η Νικαραγουανή Κυβέρνηση και η YATAMA συμφωνούν να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην διάρκεια των διαπραγματεύσεων και να συζητήσουν, το αργότερο την 1η Μόρτη μια επίσημη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ακτή, ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τα στρατεύματα της YATAMA για μάλισταν ανανεώσιμη περίοδο 45 ημερών.

β)-Τα δύο μέρη δεσμεύονται ώστε οι οντίστοιχες δυνάμεις τους ν' αποφύγουν κάθε αντιπαράθεση και κάθε πολεμική πρόκληση στην διάρκεια αυτής της περιόδου.

5.-(...)

6.-ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τα σημεία βάσης στα οποία δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, περιλαμβάνοντας πλευρές που συνδέονται με την αυτονομία και την εγγραφή των παραδοσιακών γαϊών στο κτηματολόγιο, θα είναι το αντικείμενο συζήτησης στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

ΜΑΝΑΓΚΟΥΑ, 2 Φεβρουαρίου 1988

Για την Νικαραγουανή Κυβέρνηση: T.Borges

Για την YATAMA: B.Rivera



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ H.S.WILSON ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ZELAYA. (Απόσπασμα)

Prensamento Proprio; Το FSLN αναγνώρισε ότι είχε διαπράξει λάθη. Μπορείτε ν' αναφέρετε τα γεγονότα που συνετέλεσαν στη δημιουργία τεταμένων σχέσεων μετά την νίκη της επανάστασης;

Wilson: Μερικά γεγονότα φαινομενικά ανώδυνα, επηρρέασαν πολὺ τη στάση των ινδιάνων ομάδων, για παραδείγμα, οι Σαντινίστας θέλονταν να επιβάλλουν μια οργάνωση όπως οι Σαντινίστικες Επιτροπές Άμυνας (CDS), (....) πίεζαν τους ανθρώπους να φραγνώσουν την επίβλεψη των περιοχών, απειλώντας τους ότι άν αρνούνταν, δεν θα τους πουλούσαν τρόφιμα.

Επιπλέον έγιναν μεγάλη λάθη όπως η μεταφορά των ινδιάνων Miskitos που ζύδωσαν στις όχθες του Rio Coco (...). Ήταν ένα σοβαρό σφάλμα (...). Γι' αυτούς το ποτάμι είναι λερό...

R.P.: Στην προβληματική της Ακτής του Ατλαντικού γίνεται λόγος για φυλετικές διαιμάχες.

Wilson: Στα Bluefields, οι κρεολοί που είχαν την πολιτική εξουσία την εποχή της Moskitia και την έχασαν μετά την "επανένταξη" στην Νικαράγουα, μπορέχτηκαν με ενθουσιασμό το FSLN. Σκέφτονταν ότι με την υποστήριξή του θ' ανακτούσαν οριστικά την χαμένη τους εξουσία.

Ετσι, δάρκισαν οι διαιμάχες. Έγιναν συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδες. Η κυβέρνηση έστειλε εκπροσώπους της να επιβάλλουν την τάξη και οι κρεολοί οι οποίοι είχαν στο μεταξύ πάρει την εξουσία, παραγκωνίστηκαν. Ετσι, δάρκισαν γνήσια αντιμετωπίζουν εχθρικά τους μιγάδες της Ακτής του Ειρηνικού. Άλλο από τότε που ξανάρχισε η διαδίκασία παραχώρησης αυτονομίας, η κυβέρνηση τους έθεσε επικεφαλής σε οργανισμούς-κλειδιά του Κράτους....

Bibliographie

- Le réveil indien en Amérique andine, Alain Labrousse, édition Favre
- Les Amérindiens et leur extermination délibérée, Félix Reichlen, édition Favre.
- Indianité, ethnocide, indigénisme en Amérique latine, Gral, édition du CNRS.
- Nicaragua : les contradictions du Sandinisme, Gral, édition du CNRS.
- Les Amériques indiennes-le retour à l'histoire, Cristian Rudel, édition Karthala
- Le volcan nicaraguayen, éditions la découverte.
- La pensée vivante de Sandino, lettres, textes et correspondance, édition la brèche,
- Le marxisme en Amérique latine, anthologie de Michael Lowy, édition François Maspéro.
- Nicaragua : colonialisme et révolution, Diffusion Inti.
- Nitassinan publication du CSIA BP 101 75 623 Paris cedex 13.
- Solidarité Guatemala, 67 rue du théâtre 75015 Paris.
- Ethnies publié par Survival International, 83 rue de Faubourg St Antoine 75011 Paris.
- Bulletin Amérique Indienne diffusion Inti ne paraît plus.
- Nicaragua Aujourd'hui publié par le CSN 14 rue de Nanteuil 75015 Paris.
- Envio publication de l'Institut Historique Centro-Américain publié par le CSN même adresse.
- Agencia Nueva Nicaragua case postal 236 CH 8042 Zurich Suisse.
- Recherches Amérindiennes au Québec 6742 rue St.Denis, Montréal H2S 2S2 Canada.
- Antropologie & Sociétés département d'anthropologie , Université Laval Ste foy, Québec G1K 7P4 Canada.
- Commando Quintin Lame; guerilla indienne en Colombie, Olga Sanchez Ed.Acratia.

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑ:

H INΔΙΑΝΙΚΗ Ω ΑΜΕΡΙΚΗ

Από τον Ιθαγενισμό στην Ινδιανικότητα
Η στάση της λατινοαμερικάνικης Αριστεράς
απέναντι στο κίνημα των Ινδιάνων
ΠΕΡΟΥ, ΒΟΛΙΒΙΑ, EKOYANTOP,
ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

"Η ειρήνη δεν θα μπορέσει να βασιλεύσει στην Νικαράγουα όσο οι Ινδιάνοι δεν θα' ξαναβρεί το δικαίωμα στη Γη τους.Σχεδόν όλα τα μη ινδιάνικα κόμματα και οι κυβερνήσεις που είναι αναμεμειγμένες σ' αυτόν τον πόλεμο απωθούν ή αποκρύπτουν αυτό το βασικό δεδομένο.Η Δεξιά και η Αριστερά,αν και ανταγωνιστικές μεταξύ τους,αντιμετωπίζουν τους Ινδιάνους με τον ίδιο τρόπο: κι οι ουδό συντηρούν πολιτικοστρατιωτικά προγράμματα που στοχεύουν στην επιβολή ενός αντι-ινδιάνικου ελέγχου,στην κυριαρχία της ινδιάνικης Γης μας,στην εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου και στην αλλοίωση του τρόπου ζώης μας(...)"

Πριν την άνοδο των Σαντινίστας στην εξουσία ,ο λαός μας πολέμησε την δικτατορία του Σομόδζα και τις ξένες εταιρείες που εκμεταλεύονταν την εργατική του δύναμη κι εξήγανταν τις πρώτες ύλες της περιοχής του.Επειτα, όταν οι Σαντινίστας πήραν την εξουσία,κατέλαβαν στρατιωτικά ένα μεγάλο τμήμα της Γης μας.Με διάταγμα δρίσαν ότι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της θα ελέγχονται στο εξής από το Κράτος και προς όφελος του Κράτους!Η Δεξιά πτέρυγα της αντίστασης στον Σαντινίσμό,έχει επίσης το δικό της σχέδιο ελέγχου κι εκμετάλλευσης της Γης Μας και του φυσικού της πλούτου: "Οικονομική ανάπτυξη"κι "ενσωμάτωση"! Είτε χωριστά είτε από κοινού,αυτοί οι αντίπαλοι θα μας αρνούνταν τη Γη μας με κάθε τρόπο!(...)"

Στα τέλη του 1981,δεν μας έμενε παρά η δυνατότητα προσφυγής στη βία κι έτσι αρχίσαμε να υπερασπιζόμαστε το λαό μας και τη γῆ μας με τα όπλα.Οι μικρές ομάδες αγωνιστών Ινδιάνων πέρασαν σ' αυτό το επίπεδο αγώνα απ' τη στιγμή που καταφέραμε ν' αρπάξουμε όπλα απ' τις σαντινίστικες φρουρές στα εδάφη μας.Το 1982,'83,'84 οι ινδιάνικες δυνάμεις επιτέθηκαν επανειλημένα στο στρατό των Σαντινίστας.Χωρίς να διαθέτουν σχεδόν καθόλου βαριά όπλα,κατάφεραν να προκαλέσουν μεγάλες φθορές στις σαντινίστικες δυνάμεις κατοχής(...).Πάνω από 35000 Ινδιάνοι της Νικαράγουας αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο εξωτερικό(Ονδούρα,Κόστα Ρίκα).Ολοι έφυγαν κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων σαντινίστικης εξουσίας.Αναμεσά τους, 11000 τουλάχιστον χωρικοί Miskitos που εγκατέλειψαν την περιοχή τους, τις όχθες του Rio Coco,από τις 25 Μάρτη 1986.Αυτή η μαζική έξοδος άρχισε όταν τα στρατεύματα των Σαντινίστας έπληξαν με δόλμους πολλά χωριά στα οποία εισέβαλαν νύχτα με σοβιετικά τάνκς T.55(...)Λίγους μήνες νωρίτερα,χιλιάδες Miskitos που μόλις είχαν μέταναστεύσει στην Ονδούρα πήραν άδεια από τους Σαντινίστας να επιστρέψουν στις όχθες του Rio Coco.Απ' τις αρχές του 1982 οι Σαντινίστας τους είχαν μαζέψει με τη βία σε απομάκρυσμένα κρατικά χωράφια.Τρεις έως επτά χιλιάδες Miskitos και Sumos είναι ακόμα στοιβαγμένοι σε περιοχές που μαστίζονται από τη συγκέντρωση πληθυσμού και τις επιδημικές αρρώστιες,κυρίως στην περιοχή Matagalpa-Jinotega όπου μαζεύουν καφέ για το Κράτος(...)"

Στην Κεντρική Αμερική,οι Ινδιάνοι είναι 6 εκατομμύρια δηλ.το 20% του συνολικού πληθυσμού(...).Αφού προσπάθησαν επί 500 χρόνια να μας αλλάξουν πως είναι δυνατόν οι κυβερνήσεις που κατάγονται από την Ευρώπη να πλεύσουν ότι προτιμάμε να είμαστε πολίτες της Γουατεμάλα,του Σαλβαντόρ ή της Νικαράγουα απ' το να είμαστε Maya,Pipil ή Miskito;(...)"

BROOKLYN RIVERA Απόσπασμα απ' το περιοδικό AKWESASNE NOTES Ανοιξη 1987



Εναλλακτικές Εκδόσεις 3