

# Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 20 • ΦΥΛΟ 500 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200



## ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

# Στην παράνοια του φανατισμού

"Ο Θεός είναι μεγάλος". Μ' αυτήν την κραυγή, οι τέσσερις οπλοφόροι άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των ελλήνων τουριστών. Μέσα σ' ενάμισυ λεπτό ο χώρος γύρω από το ξενοδοχείο Europa του Καΐρου γέμισε λαβωμένα κορμιά. Μέχρι τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο, οι νεκροί ήταν 18 κι οι τραυματισμένοι 13. Η αποτρόπαιη επίθεση εναντίον αθώων ανθρώπων προκαλεί πόνο και οργή. Ταυτόχρονα όμως γεννάει και τεράστια ερωτηματικά. Ερωτηματικά που άπονται της διαλογικής επίθεσης, αλλά και γενικότερα του κινήματος του ισλαμικού φονταμενταλισμού που αναπτύσσεται στον αραβικό κόσμο.

Φθαρμένες ελίτ, τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Μια ρητορεία που προτάσσει την ιδιαιτερότητα της κουλτούρας του Ισλάμ ενάντια στον ψηφιαλισμό των δυτικών προτύπων. Οι φονταμενταλιστές διακηρύζουν την αντίθεσή τους στο λαϊκό κράτος. Διεκδικούν την εγκαθίδρυση ισλαμικού θεοκρατικού καθεστώτος στα πρότυπα του Ιράν. Η αυταρχικότητα και η βαρβαρότητα του ισλαμικού οράματος διαφαίνεται τόσο από την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν (πλήρης κοινωνική ανελευθερία και κρατική καταπίεση), όσο κι απ' τα μέσα που επιλέγουν για τον αγώνα τους. Στο όνομα των σκοπιμοτήτων τους (στη συγκεκριμένη περίπτωση το χτύπημα του τουρισμού για να καταρρεύσει οικονομικά το καθεστώς Μουμπάραγκ), δε διστάζουν να δολοφονήσουν αθώους ανθρώπους.

Όμως τα μέσα ενός αγώνα δεν μπορούν παρά να χαρακτηρίζουν και χάρακτηρίζονται από το κοινωνικό

κό τους όραμα, μακριά από τη θεολογία του "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα". Πολύ περισσότερο όταν αυτός ο "αγώνας" έχει αντιταχθεί σε κάθε πολιτικό κίνημα που αγωνίζεται ενάντια σ' ένα βάρβαρο καθεστώς, για να εγκαθιδρύσει μια απλώς διαφορετική μορφή βαρβαρότητας. Ένας αγώνας που δεν αποβλέπει στην πραγματική απελευθέρωση της κοινωνίας είναι τουλάχιστον ανούσιος, όταν δεν είναι εγκληματικός.

Γ.Α.

## ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

### Δηλώσεις δύο νέων ολικών

Στις 26/3 και στις 4/4 ο Βασίλης Λιάτας και ο Νίκος Κροντηράς δήλωσαν τους λόγους για τους οποίους αρνούνται τη μιλιταριστική βαρβαρότητα.

Σελ. 3

## ΓΕΡΜΑΝΙΑ

### Τα πυρηνικά απειλούν πάλι

Το αύχημα του Τσέρνομπιλ και τα αντιπυρηνικά κινήματα περιόρισαν, ως ένα βαθμό, την εξάπλωση των πυρηνικών. Δέκα χρόνια μετά το θέμα επανέρχεται.

Σελ. 5

## ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ

### Η IWW καταγγέλει...

Δέκα χρόνια μετά τα πυρηνικά συνεχίζουν να αποτελούν κερδοφόρα επιχείρηση για τις πολυεθνικές.

Σελ. 6

# Αλληλεγγύη είναι ο συνεχής αγώνας

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ συνεχίζονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι δίκες της τρίτης και μεγαλύτερης ομάδας των συλληφθέντων του Πολυτεχνείου: Δεκάδες νέοι κυρίως σύντροφοι θα κληθούν να δικαστούν για τη συμμετοχή τους στα πρόσφατα γεγονότα, για την αλληλεγγύη που έδειξαν απέναντι σε άλλους συντρόφους. Το σκηνικό κάθε άλλο παρά θετικό διαγράφεται με φόντο ήδη τις καταδίκες 11 συντρόφων με ποινές χωρίς αναστατικό χαρακτήρα. Οι κινήσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκαν, αν και σε ύστερο χρόνο, υπήρξαν σημαντικές αλλά σίγουρα δεν κατόρθωσαν να αναδείξουν το πολιτικό βάρος των δικών του Πολυτεχνείου

και της αλληλεγγύης. Το γεγονός των τελευταίων δηλώσεων του Κόκκινου, αν και δεν αφορούν τους συλληφθέντες, διαμορφώνουν σίγουρα ένα αρνητικό κλίμα.

Εκτός από τις δίκες σημαντικό είναι και το πώς κινούνται τελευταία οι διωκτικοί μηχανισμοί του κράτους απέναντι στους συλληφθέντες. Νέοι σύντροφοι καλούνται στα αστυνομικά τμήματα να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια που έχουν σχέση με την προσωπικότητά τους, τους φίλους τους, τις συνήθειές τους, τον τρόπο ζωής τους. Πολλές φορές τα ερωτηματολόγια στέλνονται στα σπίτια συντρόφων, συνοδεία αστυνομικών οργάνων όπου λαμβάνει χώρα στην ουσία λεπτομερειακή α-

νάκριση ακόμη και για τις συνθήκες διαβίωσης των ερωτηθέντων. Στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα υπάρχουν κατάλογοι με τα ονόματα των συλληφθέντων, όπου καλούνται σε ανακρίσεις με πρόσχημα προσωπικές τους υποθέσεις, αλλά στην ουσία πρόκειται για προσπάθεια εμπλοκής τους σε υποθέσεις εμπροσών αυτοκινήτων. Αποκορύφωμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι η σύλληψη τριών νεαρών συντρόφων που κατηγορούνται για εμπρησμούς αυτοκινήτων, με ουσιαστικό ενοχοποιητικό στοιχείο τη σύλληψη τους στα πρόσφατα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Συγκέντρωση Αλληλεγγύης στους διωκόμενους του Πολυτεχνείου '95  
Δευτέρα 22/4, Πρωτόλαια 7:00μμ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σ.Γ.

★ Ο Άρειος Πάγος σε νέα κατορθώματα. Το ποικιλό τμήμα του δικαστηρίου, με πρόεδρο τον "κύριο" Κωστόπουλο, αναίρεσε την προηγούμενη βδομάδα την απόφαση του Μεικτού Εφετείου Λαρισας, με την οποία ο Καλαμπόκας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 17 ετών και τριών μηνών για το φόνο του κηθηγητή Τεμπονέρα. Αν το νέο δικαστήριο δεχεται ότι ο Καλαμπόκας έκανε το φόνο "en brasimώ ψυχής", τότε ο τραμπούκος της ΟΝΝΕΔ, θα κυκλοφορεί αναμεσά μας και αυτό θα αποτελέσει σίγουρα αιτία για οργή και "βρασμό ψυχής" για όλη την κοινωνία.

★ Την ψήφιση νέου τραμονόμου "για την διευκόλυνση των αστυνομικών και ανακριτικών αρχών στην προσπάθειά τους να πατέσουν την τρομοκρατία", ζήτα ο βουλευτής της Ν.Δ., Πηλαρινός. Μάλιστα ο Πηλαρινός συντάσσεται με την γραμμή Κόκκινου και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με "πράξεις και παραλειψεις", τους προστατεύει. Το ποιούς προστετεύει το κράτος κατά καιρούς και αναλόγως με τις περιστάσεις και τα ειδικότερα συμφέροντά του είναι γνωστό και έχει καταδειχθεί μέσα στην ιστορία. Αυτό που μας κάνει να αναρωτίμαστε είναι γιατί τόση επιμονή στους τραμονόμους από τη Ν.Δ.; Πέρα απ' τα συμφέροντα μερικών αρχηγών, μήπως νοιώθουν ότι θα απειληθεί το κράτος στο μέλλον; Και από ποιούς;

★ Οι κοινωνικές αντιστάσεις που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τις επιλογές των κυριάρχων, θα είναι ο στόχος αλλά και το πεδίο εκείνο όπου η δικαστική εξουσία θα αποδείξει ότι μπορεί να παίζει το ρόλο του θεματοφύλακα της "ένομης τάξης" και ότι μπορεί να εγγυηθεί την πραγματοποίηση των επιλογών αυτών στην κοινωνία. Μάλιστα οι δικαστές δεν είναι διατεθειμένοι να είναι πιόνια των πολιτικών. Γ' αυτό ο Κόκκινος έδωσε και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι διωκτικές αρχές αλλά και κατηγόρησε την πολιτική εξουσία ότι κάνει τα στραβά μάτια στους τρομοκράτες.

★ Διέρευσε στον Τύπο ότι υπάρχει τεχνοκρατική εισήγηση στο υπουργείο οικονομικών για περικοπή των κοινωνικών δαπανών κατά 200 δις. Η αναδιαρθρωτική διαδικασία και οι συνέπειες της κυριαρχίας του νεοφιλευθερισμού αρχίζουν ήδη και κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην ελληνική κοινωνία. Και ενώ στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν εκείνο το "κοινωνικό πρόσωπο" που θα τους εξασφαλίσει την παραμονή στην εξουσία και θα ανακουφίζει τον κοινωνικό ιστό όταν οι πιέσεις από την φορολογία και την ανεργία θα είναι αφροτές, κάποιοι άλλοι έχουν πιο απλές στη σύλληψη τους λύσεις. Τους τρομονόμους.

★ Με πρόσφατη απόφαση της τουρκικής βουλής καταργήθηκε το ποσό των 100 δολαρίων που κάθε τούρκος πολίτης πλήρωνε στο κράτος για να μπορέσει να βγει από την Τουρκία. Αμέσως έσπεισαν οι προξενικές αρχές της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη να εντείνουν τους ελέγχους και να καθιστερήσουν ακόμα περισσότερο την έκδοση βίζας που χρειάζεται να έχει κάθε τούρκος για να περάσει στην Ελλάδα. Μήπως η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να δουν ποτέ οι έλληνες τούρκο από κοντά; Δεν ζούμε σ' ένα παγκόσμιο πλανητικό χωρίο;

# ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΛΑΦΑ Αντίσταση στην κρατική καταστολή

Ο Γιώργος Μπαλάφας από το 1985 (μετά τη δολοφονία του Χρήστου Τσουτσουβή) ανακηρύσσεται από την αστυνομία στην παριθήμον 1 τρομοκράτη στη χώρα μας. Ο ίδιος από την πρώτη σπιγμή δηλώνει ότι δεν οπλοφορεί, δεν ανήκει σε κόμμα ή οργάνωση κι ότι κρύβεται γιατί κινδυνεύει η ζωή του από την



Για τους 526 καταληψίες του Πολυτεχνείου έχει ανοιχτεί από συντρόφους λογαριασμός ενίσχυσης, όχι μόνο για τα έξοδα των δικών που έρχονται (και που θα διαρκέσουν μέχρι τον Μάιο), αλλά και για εγγυήσεις σε τυχόν καταδίκες. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι στην Εθνική Τράπεζα, 068-747974-31.

## Για την "ΕΠΙΕΙΚΙΑ" ΤΟΥ Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ...

Το κείμενο αυτό έχει σκοπό να σχολιάσει τις δηλώσεις Κόκκινου, κυβέρνησης, κομμάτων, ύστερα απ' την έκρηξη στο σπίτι του εισαγγελέα Α. Σταθόπουλου.

Εκείνο που έδωσε τροφή για σχόλια σε όλο το πολιτικό και μη κόσμο ήταν οι δηλώσεις του προέδρου του Αρείου Πάγου, και Β. Κόκκινου: "Χτύπημα σε όλη τη δικαστική εξουσία, δε μας πτοεί, μας ωθεί για υπόθεσεις που έρχονται παρόλο ότι έχουμε δείξει επιείκεια".

Ερώτημα ανοικτό: Σε ποιές υπόθεσεις αναφέρεται;

Ας βγει επιτέλους ονομαστικά να τις αναφέρει και να αναλάβει τις ευθύνες του δημόσια όπως, αν αναλαμβάνει ποτέ, τις ευθύνες των αποφάσεών τους (δικαστών και εισαγγελέων), στην επιείκεια που έχουν υποδείξει με βάση αποφάσεις και ποινές όπως αυτή της αθώωσης του Μελίστα, (δολοφόνου του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά), του απαλλακτικού βουλευτικού (μείωση ποινής) του Καλαμπόκα (δολοφόνου του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα), της αθώωσης των φασιστών της ΜΑΒΗ, πολλών φασιστών που πιάστηκαν έξω από το Πολυτεχνείο, την απόφαση για να ΜΗΝ δημευτεί η βασιλική περιουσία και άλλων πολλών υποθέσεων όπου έδειξαν επιείκεια, που για

προφανή διάθεση των διωκτών του να τελειώσουν όπως μια υπόθεση με οποιαδήποτε συνέπεια για το εξιλαστήριο θύμα.

- Το 1988 στη δίκη όπου αθωώνονται ο Μ. Μπουκουβάλας και η Β. Βογιατζή το περίφημο στοιχείο εναντίον και του Μπαλάφα, αυτό της "γιάφκας Καλαμά" στα Σεπόλια, αποδεικνύεται κατασκεύασμα των διωκτικών αρχών.
- Το Νοέμβριο του 1992 συλλαμβάνεται ο Γ. Μπαλάφας.
- Τον Ιούλιο του '94 μετά από έξι μήνες δίκης, αθωώνεται πανηγυρικά για τις 20 κατηγορίες που του προσάπουτον.
- Το Σεπτέμβριο του '94 μετά από σκληρή απεργία πείνας αποφυλακίζεται.
- Το φθινόπωρο του '95 δικάζεται για την υπόθεση "γιάφκα Καλαμά". Παρ' ότι υπήρχε το προηγούμενο της δίκης Μπουκουβάλα - Βογιατζή, παρ' ότι κατά την ακροαματική διαδικασία οι κατηγορίες δε στάθηκαν πουθενά, παρά την αθωατική πρόταση του εισαγγελέα, το δικαστήριο τον καταδικάζει σε 10 χρόνια φυλακή.

Η πάρεμβαση των Αμερικάνων και οι μεθο-

δεύσεις της δικαστικής χούντας είναι πράγματα εξόφθαλμα.

Η υπόθεση του Γ. Μπαλάφα δεν αφορά μόνον τον ίδιο και τους συντρόφους του. Αφορά όλους όσους αγανακτούν όταν οι δικαστές στέλνουν χρήστες ναρκωτικού και μετανάστες για χρόνια στις φυλακές, όσους εξοργίζονται με τον ξυλοδαρμό των απεργών, τα μπλόκα και τον αστυνομικό τσαμπουκά, όσους θυμούνται τις σκευαρίες των τελευταίων χρόνων, όσους αιδιάζουν με τον πολιτισμό της τηβέννου και του πηληκίου, όσους αντιλαμβάνονται πως με πρόσχημα την τρομοκρατία αμφισβητούνται τα δικαίωματα και οι ελευθερίες όλων μας.

★ Όλοι στη συναυλία συμπαράστασης στο "ΑΝΕΣΙΣ" το Σάββατο 20 Απριλίου, ώρα 7:30 μ. μ.

★ Να μην αφήσουμε να αλωθεί η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια.

★ Να πάρουμε πίσω τον Γιώργο Μπαλάφα.

Επιπροπή Συμπαράστασης Αγρινίου

## Καταγγελία από την Καλαμάτα

Ένα ακόμα κρούσμα ρατσιστικής βίας εναντίον προσφύγων παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. Συγκεκριμένα οι πολωνοί που μένουν και εργάζονται για χρόνια στην Καλαμάτα, έγιναν στόχος της Αστυνομίας.

Για μια ακόμη φορά ασκούν βία ενάντια σε μετανάστες με τη γνωστή σε όλους μας φασιστική τακτική μαζικού εκφοβισμού, και προχώρησαν σε αθρόες συλλήψεις τις τελευταίες μέρες.

Είναι γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν μέσα σε σπίτια που μένουν πολωνοί, την προηγούμενη Κυριακή, 7/4/96, κατά την οποία γιόρταζαν το Πάσχα σαν Καθολικοί.

Οι σκατοκέφαλοι φύλακες της ρατσιστικής νομιμότητας εισέβαλαν στα σπίτια των ανυποψίαστων προσφύγων, τρομοκρατώντας γυναίκες και παιδιά και όποιον άλλον πρόφτασαν, εξεφτελίζοντας και ξεγυμνώνοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας, ξερνώντας την κτηνοδιά πάνω τους.

Ήταν μια επιχείρηση πρόκλησης: Παραλήπτες εμείς,

Εμείς για να τρομάξουμε, εμείς για να σιωπήσουμε, εμείς για να συνηθίσουμε.

Ανάλογα επεισόδια κρατικής βαρβαρότητας δεν είναι τυχαία ούτε μεμονομένα. Η πολιτική της καταρράκωσης της ανθρώπινης προσωπικότητας με τις μαζικές απελάσεις, ο ιδιαίτερος ζήλος των μπάτσων όταν κυνηγούν ξένους εργάτες, αλλά και η παντελής αδιαφορία της κοινωνίας έχει οδηγήσει, όχι μόνο στη φυσική εξόντωση τω

# Δύο νέοι ολικοί αρνητές στράτευσης

Ονομάζομαι Νίκος Κροντηράς, είμαι 30 χρονών, κάτοικος Αθηνών και σας δηλώνω υπεύθυνα και συνειδητά ότι αρνούμαι να υπηρετήσω, συνολικά ή εν μέρει τον στρατό και κάθε ένοπλο μηχανισμό κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Αρνούμαι να φέρω τα όπλα του πολέμου και διακηρύσσω ότι αυτή η πράξη μου είναι μέρος του έμπρακτου αγώνα μου για την εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τους πολέμους, την πείνα και την αδικία.

Αρνούμαι τον στρατό και το μοντέλο ανθρώπου/δούλου που προτείνει γιατί εναντιώνεται στην δικαιοσύνη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την αλήθεια, γιατί ο στρατός σαν ιδέα και πρακτική καταστρέφει την φύση και η αποδοχή την στρατιωτικής θητείας αποτελεί αναγωγή του πολέμου σε ρυθμιστή της ζωής των ανθρώπων.

Αρνούμαι να υπηρετήσω την στρατιωτική θητεία γιατί είναι υποχρεωτική και με την εξουσία που την περιβάλει γίνεται μηχανισμός επιβολής εξαρτημένων αντανακλαστικών, προετοιμάζοντας αυτούς που την υφίστανται για την αποδοχή οποιαδήποτε ταπεινωτικής εργασιακής και κοινωνικής σχέσης/αδικίας, με την απειλή της νομικής τιμωρίας, μετατρέποντας τους πολίτες σε άβουλα και κατευθυνόμενα άτομα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί ο πόλεμος είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και είμαι αποφασισμένος να μην υποστηρίξω κανένα είδος πολέμου.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί αποτελεί αποδοχή του βαρετού κόσμου, όντας υπαρξιακή υποκρισία και συμβιβασμός με τον θάνατο, κα-

θιστώντας αυτούς που τον υπηρετούν συνενόχους μάς λάθος κοινωνίας.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό.

Γιατί δεν θα συγχωρέσω ποτέ κανέναν

Αρνούμαι τον στρατό.

Γιατί μπορεί να μην υπάρχει θεός.

Αρνούμαι με βάση την συνείδηση μου να υπηρετήσω οποιαδήποτε στρατιωτική ή άλλη "εναλλακτική" θητεία σε οποιανδήποτε τομέα έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον στρατό και την εξυπηρέτηση των σκοπών του γιατί αν η εξουσία και η δύναμη είναι αυτός ο κόσμος τότε η ζωή και η αγάπη δεν έχουν θέση σ' αυτόν. Δεν θέλω να είμαι μέρος ενός τέτοιου κόσμου.

Αρνούμαι τον στρατό, σαν άντρας και ελεύθερος άνθρωπος και σας δηλώνω ότι δεν παρουσιάζομαι για κατάταξη στον χρόνο και τον τόπο που επιβάλλεται.

4/4/1996  
Νίκος Κροντηράς.

τη γνώση από όπου και να προέρχεται - και δίνεις χιλιάδες μάχες προσωπικές για να τις ανακαλύψεις. Το σύγουρο είναι ότι οι μάχες των αναζητήσεων είναι επικίνδυνες.

Όμως όταν διάφορες μυστικιστικές ομάδες θέλουν να διοχετεύσουν γνώσεις "μόνο για μυημένους" κάπως γρήγορα και περιέργα, δεν σας δημιουργεί κάποια επιφύλαξη; Θα έπαιρνε σε λίδες (και είμαι αρνητικός στο να το κάνω) για να αναφερθούν οι σχέσεις ή διασύνδεσεις των διάφορων "εσωτερικών σχημάτων". Όπως επίσης και η ιστορική αναφορά.

Ιδιαίτερα για τους αναρχικούς η σχέση τους με το μυστικισμό και τις μυστικές εταιρίες θέλει πολύ κουβέντα.

"Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός ο χώρος συνδυάζει τουτά από ειρήνη-ισότητα μέχρι βία-χάος. Συνδυάζει π.χ. αναρχοκομιμούντες, που για ορισμένους η φύση τους θυμίζει χριστιανούς ασκητές αλλά και άλλους, που η βία προέχει του λόγου. Αυτοί μάλιστα φιλερτάρουν με τον Εωσφόρο σαν πρώτο εξεγερμένο.

Άλλωστε και πολλοί αναρχικοί ήταν μέλη μυστικιστικών εταιριών. Είναι λοιπόν περίεργο να ψάχνουμε τις μεταφυσικές μας ωζές μαζικά σαν "αναρχικούς" γιατί είναι οι γούριο ότι παίζει ωρό η προσωπικότητα και η κλίση του καθένα σε αρχές που χαράκτηρίζουν το διαχωρισμό "μαύρου" ή "λευκού". Το σύγουρο είναι όμως ότι πρέπει να αποφευχθούν συγχύσεις, γιατί οι αναφορές του πασχαλινού άρθρου περί πρώτων χριστιανών, μας οδηγούν -ας πούμε- στην αίρεση των "καθαρών", που μάλιστα έχουν και κοινά με την αναρχική ιδεολογία.

Έλα όμως που οι "καθαροί" έχουν γοητεύσει και τα στελέχη των Εξ-Ες -όπως τους έχουν γοητεύσει και μυστικιστικές ομάδες π.χ. Μυστικό Τάγμα "Χρυσή Αυγή". Όμως και πόσους αναρχικούς δεν έχει γοητεύσει το μαγικό τάγμα "Χρυσή Αυγή";

Θα μπορούσε το π χαλινό άρθρο να μας οδηγήσει επίσης στους Νάιτες ιππότες και γιατί όχι στους

θιστώντας αυτούς που τον υπηρετούν συνενόχους μάς λάθος κοινωνίας.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα.

Αρνούμαι τον στρατό γιατί είναι ένας ανάξιος χώρος όπου οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους και δίνει άδεια για εκτέλεση εγκλημάτων και αμαρτιών, την ίδια στιγμή που υπάρχουν παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα

# ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ, ΡΕΥΜΑ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

**ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΑΣΕ**  
 παρακολουθήσαμε στη Θεσσαλονίκη έναν αγώνα αρκετά διαφορετικό από αυτούς που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να είμαστε αλληλέγγυοι και να συμετέχουμε. Ήταν ένας αγώνας ανθρώπων που ξεκίνησε καθαρά από την ανάγκη για την απόκτηση κάποιων αγαθών "βασικών" και αναφαίρετων παραλληλα, όπως αυτά της στέγης και της ηλεκτροδότησης. Ήταν ένας αγώνας που διεκδικούσε αυτά που άλλοι τα απολαμβάνουν από τη γέννησή τους και τα θεωρούν ως κάτι το φυσικό και αυτονότο. Και ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που πολλοί από τον έξω κόσμο να αδυνατούσαν να αντιληφθούν την άμεση ανάγκαιότητα για έναν τέτοιο αγώνα, αφού ποτέ τους δε βρέθηκαν στη θέση να στερηθούν τα αγαθά αυτά.

σε αυτόν, ήταν ένας αγώνας που αφορούσε τις ζωές των ίδιων και των οικογενειών τους και σήμαινε για αυτούς -για όσο καιρό κράτησε- την κατάκτηση της εμπειρίας, της γνωριμίας των ίδιων με τις δυνατότητές και τα όριά τους μέσα στη δοκιμασία σχέσεων ιστοιμίας και τρόπων αυτοργάνωσης. Για 25 μέρες αυτοί που φαινομενικά τα χάσανε όλα, αποκαλύφθηκε ότι μέσα από τον αγώνα που γενούσε η αγωνία τους, θα μπορούσαν να κερδίσουν την ελπίδα στη διεκδίκηση της ποιότητάς της ίδιας τους της επιβίωσης.

Το θέμα της δημιουργίας μιας συνοικίας "αυθαιρέτων" κτισμάτων σε μια περιοχή στα όρια της Θεσσαλονίκης, πριν από 20 χρόνια δεν απασχολούσε και ούτε ένοιαζε κανέναν άλλο πάρα μόνο αυτούς που απόφασισαν να χτίσουν με τα πενιχρά οικο-

και σε πολύ υποβαθμισμένη περιοχή για να προκαλέσουν την αντίδραση του νόμου ή να κινήσουν το ενδιαφέρον για κέρδος και εκμετάλλευση από τους κάθε λογής εργολάβους. Δημιουργήθηκε μ' αυτόν τον τρόπο σιγά-σιγά μια "όαση" για οικογένειες που αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στην οικονομία των ενοικίων της Θεσσαλονίκης και αναζητούσαν με αυτόν τον τρόπο να ριζώσουν σ' έναν τόπο για ελπιδοφόρο αύριο. Δεν άργησε να συσσωρευθεί στην περιοχή αυτή κόσμος, που πύκνωνε κυρίως το ρεύμα της εσωτερικής μετανάστευσης προερχόμενο από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, που νιώθανε ασφάλεια εκεί πέρα, μακριά από μπουλντόζες, πρόστιμα και ενοχλήσεις για να χτίσουν τα σπίτια τους. Φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο να είναι σήμερα από τις πιο γνωστές φτωχογειτονίες της Θεσσαλονίκης με την ονομασία τα "αυθαίρετα των Μετεώρων" αριθμώντας περίπου 700 κατοικίες και πάνω από 3000 ανθρώπους να ζουν εκεί.

Όταν μέσα στην επόμενη δεκαετία αναπτύχθηκε το σχέδιο πόλης της Θεσσαλονίκης και δημιουργήθηκε η αρτηρία του περιφερειακού η οποία ορίζει τα 2/3 της περιοχής των Μετεώρων, ο δήμος Πολίχνης που είναι ο "νόμιμος" ιδιοκτήτης της περιοχής, βρέθηκε μπροστά σε ένα αδιέξοδο: από τη μία να είναι πρακτικά αδύνατο, αλλά και πολιτικά ριψοκίνδυνο να επιχειρήσει να κατεδαφίσει 700 κατοικίες, αλλά και από την άλλη να είναι απρόθυμος -όπως άλλωστε και το ΥΠΕΧΩΔΕ-, να νομιμοποιήσει την κατειλημμένη έκταση επάνω στην οποία είχαν χτίσει τα σπίτια. Οι κάτοικοι έκεινης αγώνες και κινητοποιήσεις για να ενταχθεί στο σχέδιο πόλης η συνοικία τους, φτάνοντας σε σημείο μέχρι και να παρέμβουν μάζι με κατοίκους αυθαιρέτων από την Κρήτη μέσα στη βουλή.

Το 1996 τους βρίσκει με το ίδιο πρόβλημα να μην έχει λήξει ακόμα, αφού τα μισά και πάνω σπίτια βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και από τη μεριά της δημοτικής αρχής, παραμένει σταθερή μια πολιτική άρνησης και κενών υποσχέσεων -κι ακόμα κι αυτό μόνο προεκλογικά. Μια κατάσταση που έχει προκαλέσει στα Μετέωρα ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση, αφού όλα αυτά τα χρόνια ζουν οι κάτοικοι τους χωρίς δίκτυο ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης και νερού. Οι κάτοικοι με δική τους πρωτοβουλία και οργάνωση έχουν στήσει δίκτυο ύδρευσης και με την εγκατάσταση γεννητριών έχουν περιορισμένη ηλεκτροδότηση -που την έχουν πληρώσει ήδη ακριβά με το αίμα τριών νεκρών από στυχήματα.

Μετά από συνεχείς πέισμαίς γίνεται δυνατό πέρα το Φεβρουάριο να κατατεθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ένα νομοσχέδιο που έδινε μια λύση στο ζήτημα των αυθαιρέτων κατοικιών, με τρόπο που ικανοποιούσε τους κατοίκους και γινόταν με αυτόν τον τρόπο ικανή και η ηλεκτροδότηση -που έφτασε να προβάλλεται ως το άμεσο αίτημα από τη μεριά τους.

Το νομοσχέδιο αυτό έδινε το δικαίωμα στους ανθρώπους που είχαν χτίσει τις κατοικίες τους να αγοράσουν τα οικόπεδα με το όριο των 200τετρ. μέτρων που διαμορφώνεται από την πρώτη κατοικία και σε τιμή, βάση της αξίας της περιοχής όπου πρωτοχτίστηκαν τα σπίτια πριν από 20 χρόνια.

Η πρώθηση όμως προφανώς μιας τέτοιας πρότασης δεν εξυπο-

ρετούσε τα σχέδια για κέρδος και εκμετάλλευση από τη δημοτική αρχή και τους εργολάβους. Και έτσι το νομοσχέδιο αυτό 10 μέρες μετά την ψήφισή του ανακλήθηκε. Έκτοτε αρχίζει να σκιαγραφείται ένα μέλλον δυσίων για τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες των Μετεώρων, αφού το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να ψηφισθεί, είναι κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα του δήμου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πουλήσει τα οικόπεδα των σπιτιών των Μετεώρων στους ίδιους σε τιμές σύμφωνα με τη σημερινή τρέχουσα αξία βγάζοντας έτσι κέρδος δισεκατομμυρίων σε βάρος οικογένειών που εξαρχής δημιουργησαν μια τέτοιου είδους κατοικία γιατί ανάλογη ήταν η οικονομική τους ευχέρια. Ενώ, παράλληλα, προωθείται, μέσα απ' αυτό το νομοσχέδιο, το δικαίωμα στο δήμο για παραπάνω εκμετάλλευση της περιοχής αφού θα επιτρέπεται και η πώληση οικοπέδων άνω των 300τετρ. μ., δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγάλες αντιπαροχές και εργολαβίες.

Αν και η κατάσταση αυτή φέρνει σε οριακό σημείο τις περισσότερες οικογένειες, ευνοεί αυτούς που, ανάμεσα στους κατοίκους -ή στους υποψήφιους αγοραστές-, έχουν μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες μετατρέποντάς τους έτσι σε μεγαλοϊδιοκτήτες.

Τα διαφορετικά συμφέροντα του καθενός από τους κατοίκους των Μετεώρων, τους οδηγούν στο να υιοθετούν διαφορετικές στάσεις και επιλογές. Κάποιοι από αυτούς μπορούν να αντεπέξλθουν ή να ευνοηθούν από το νομοσχέδιο, ενώ άλλοι το αποδέχονται πιστεύοντας ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αλλάξει το μέλλον τους και παθητικούνται εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στις κομματικές υποσχέσεις. Η επιτροπή αγώνα που σχηματίστηκε, έκεινης από τους Μετεώριτες, οι καταληφίες της δημαρχίας δέχτηκαν την πρόταση του δημάρχου που φαινομενικά ικανοποιεί τα αιτήματά τους στα δύο σημεία: Ένταση στο σχέδιο πόλης και άμεση τοποθέτηση δικτύου ηλεκτροδότησης. Χωρίς όμως να υπάρχει κανένας είδους νομική δέσμευση ή εγγύηση για την υλοποίησή τους. Τελικά οι κάτοικοι των Μετεώρων δεν κατάφεραν να πετύχουν τους αρχικούς τους στόχους, αποδεχόμενοι τις κενές υποσχέσεις και προτάσεις του δημαρχίου.

Μέσα από τη γνωριμία μ' αυτό τον αγώνα, γίνανε πολλές πάραπορίσεις και κριτικές από συντρόφους, όσουν αφορά τις διεκδικήσεις και την προοπτική για μια συνολική αλλαγή, και χειραφέτηση. Άλλα σκοπός αυτού του κειμένου δεν είναι μία τέτοια είδους ανάλυση (δεν είναι της σπιγμής, άλλωστε), αλλά η καταγραφή του αγώνα ως καθημερινή εμπειρία και η προσπάθεια εντοπισμού των αντιφάσεων και προβλημάτων που επιτόδισαν την κλιμάκωση του από τη μία και τη σύνδεσή του με πιο συνολικά ζητήματα από την άλλη.

Για να μπορέσει να βρεθεί η συνισταμένη αυτή που θα συνδέει τους τοπικούς αγώνες του αύριο με τους αγώνες για τη συνολική κοινωνική απελευθέρωση.

Θ.Γ.

Έχει ανοιχτεί λογαριασμός για την οικονομική ενίσχυση του φυλακισμένου Θ. Τριανταφύλλη. Ο αριθμός είναι: 0340101267025, στην Αγροτική Τράπεζα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τριανταφύλλης καταδικάστηκε πρόσφατα σε 6 χρόνια φυλάκιση για την κατάληψη του Πολυτεχνείου '90, ενώ η οικονομική του κατάσταση είναι άσχημη.



## Αλληλεγγύη είναι ο συνεχής αγώνας

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Ασφάλεια απέναντι σε αγωνιστές, όσο και η δικαστική εξουσία, είναι η αλληλεγγύη, είναι ο συνεχής αγώνας. Οι δίκες συνεχίζονται, τρεις νέοι σύντροφοι βρίσκονται στη φυλακή, άλλοι έντεκα βρίσκονται υπό ομηρία. Η υπόθεση του Πολυτεχνείου συνεχίζεται με αρκετά απρόβλεπτο μέλλον. Την Δευτέρα 22 Απρίλη στις 7.00 υπάρχει συγκέντρωση στα Προπύλαια από την Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και κάλεσμα στα δικαστήρια την Τρίτη, στις 9.00 π. μ. Η αλληλεγγύη στους διωκόμενους του Πολυτεχνείου, το σταμάτημα των διώξεων, η οργάνωση της αγιτάστησης απέναντι στην κρατική τρομοκρατία, είναι οι συνθήκες που μας καλούν όλους σε επαγρ

# Η επιστροφή της γερμανικής πυρηνικής βιομηχανίας

Τα πυρηνικά εργοστάσια αποτελούν ένα ξεχασμένο θέμα. Το απόχρημα του Τσερνομπίλ και τα αντιπυρηνικά κινήματα της δεκαετίας του '80 αποτέλεσαν λόγους για τον περιορισμό της παραπέρα ανάπτυξής τους. Δέκα χρόνια μετά, το θέμα επανέρχεται μέσα από τα νέα σχέδια αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου και των επεκτατικών του διαθέσεων. Το κείμενο που ακολουθεί ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται σε ένα κίνημα που ανακάμπτει, υποδεικνύει μια ακόμη δυνατότητα κατανόησης του ελληνικού ιμπεριαλισμού στα Βαλκάνια (INTPAKOM, πετρελαιαγωγός, επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας) και οι επιπτώσεις ενός νέου πυρηνικού εργοστασίου λίγο διαφέρουν από εκείνες ενός νέου αεροδρομίου.

Το ριζοσπαστικό αντιπυρηνικό κίνημα βάζει πολλά θέματα, πέρα από αυτά του κειμένου που ακολουθεί. Αποστασιοποιείται από την υγειεινιστική προσέγγιση του προβλήματος που διαβλέπει μόνο κινδύνους στην επιβίωση του ανθρώπινου είδους και που καταλήγει να διακρίνει τον καπιταλισμό σε παραδοσιακό και κακό νεο-τεχνολογικό. Βάζει το θέμα της σχέσης με τη φύση και το περιβάλλον σε εξάρτηση με την κοινωνική θέση των ανθρώπων. Άλλη σχέση έχει ο υπάλληλος, άλλη ο εργάτης, άλλη ο αγρότης. Διερευνά τις επιπτώσεις της κατασκευής ενός νέου εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στις εργασιακές σχέσεις και τη ζωή των ανθρώπων.

Η αναγέννηση του γερμανικού αντιπυρηνικού κινήματος αποτέλεσε μια έκπληξη. Μετά την αναβολή των σχεδίων για το πυρηνικό εργοστάσιο του Wackersdorf, τον Μάιο του 1989, στην Βαυαρία και του Kalkar το 1991 (μεταξύ Έσσεν και Ολλανδίας), οι μέρες της πυρηνικής βιομηχανίας φαινόντουσαν μετρημένες. Η διευρυνόμενη και μαζική αντίσταση της δεκαετίας του '80 υποχρέωσε τα κόμματα και την πυρηνική βιομηχανία να μιλήσουν για έναν "εθνικό ενεργειακό συμβιβασμό", χωρίς πυρηνικά εργοστάσια και δεν δόθηκαν άδειες για καινούρια εργοστάσια τέτοιου είδους από τότε.

Η γερμανική πυρηνική βιομηχανία υποχώρησε μόνο προσωρινά και προετοίμαζε την επιστροφή της. Από το 1989 η Siemens, που κατασκευάζει και πυρηνικούς αντιδραστήρες, συνεργάζεται με την γαλλική Fransatorne. Αναπτύσσεται μια

νέα γενιά αντιδραστήρων για την εξαγωγή στην νοτιοανατολική Ασία. Η κοινή επένδυση που ονομάζεται NPI (Nucleare International) κατασκευάζει εργοστάσια στην Ινδονησία, Πακιστάν και Ταϊβάν. Η NPI έχει αναλάβει μια ιδιαίτερα αποδοτική εργασία, που είναι ο παροπλισμός των αντιδραστήρων την ανατολικής Ευρώπης. Αυτή η επιχείρηση συντονίζεται από τον ΟΟΣΑ. Τον Δεκέμβρη του 1991, 36 χώρες μαζί με την Ιαπωνία, Αυστρα-

λία και ΗΠΑ, έκλεισαν μια συμφωνία με τα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη για την "Ενεργειακή πολιτική όλης της Ευρώπης". Βασική αρχή της επιχείρησης είναι η ανταλλαγή ενέργειας με κεφάλαιο και τεχνολογία. Θα συ-

ντονιστεί η εκμετάλλευση, ιδιαίτερα των ρώσικων πετρελαίων και αερίου, από δυτικές εταιρείες και σαν αντάλλαγμα τα ανατολικοευρωπαϊκά εργοστάσια θα αποκτήσουν τις προδιαγραφές ασφαλείας των δυτικών. Η πίτα είναι τεράστια: μόνο η NPI έχει πάρει από το ταμείο τεχνικής βοήθειας της ΕΟΚ μέχρι τώρα, περίπου 8,8 δισεκατομμύρια δραχμές. Η συνέργασία Ανατολής-Δύσης έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα: επιτρέπει στη δυτική ατομική βιομηχανία να στέλνει τα κατάλοιπά της, φτηνά και χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, στην Ανατολή. Στα τέλη Φεβρουαρίου, συνοδευμένα από έντονες διαμαρτυρίες, ραδιενέργα κατάλοιπα του πυρηνικού εργοστασίου του Greifswald στην πρώην Ανατολική Γερμανία στάλθηκαν στο εργοστάσιο του Paks στην Ουγγαρία.

Καινούργιοι αντιδραστήρες θα κατασκευαστούν και στη Γερμανία. Ένα ιδιαίτερο ρόλο παίζει ο αντιδραστήρας του Greifswald στην πρώην ανατολική Γερμανία (κοντά στην παραλία την βόρεια θάλασσας). Πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να δοκιμαστούν οι νέους τύπου αντιδραστήρες της NPI.

Στο μεταξύ στο Greifswald έχει δημιουργηθεί ένας τεράστιος χώρος αποθήκευσης πυρηνικών καταλοίπων. Ένα άλλο σχέδιο αποτελεί ο έρευνητικός αντιδραστήρας για την κατασκευή ατομικών βομβών στο Garching της Βαυαρίας, κοντά στο Χόναχο. Προϋπόθεση είναι να παραμεριστούν τα εμπόδια στον σχεδιασμό και να αποφευχθούν ευρύτερες διαμαρτυρίες.

Η αντίσταση στα πυρηνικά εργοστάσια δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί. Μόνο στην Wendland όπου βρίσκεται ένα εγκατελειμένο ορυχείο αλάτιού που αποθηκεύονται πυρηνικά κατάλοιπα υπάρχει μία συνεχής αντίσταση από τα τέλη της δεκαετίας του '70. Το εύρος της επεκτείνεται από πρωτοβουλεύς πολιτών του ντόπιου πληθυσμού μέχρι μαχητικές ενέργειες σε σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτή η αντίσταση περιορίζεται σε αυτή την περιο-

χή, ενώ στο υπόλοιπο της χώρας δουλεύουν μόνο μικρές σχετικά απομονωμένες ομάδες ενάντια στην κατασκευή νέων πυρηνικών καταλοίπων. Το θέμα έχει χάσει τη σημασία του για τον "χώρο" και την αριστερά γενικότερα.

Μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εργοστασίου του Wackersdorf στην περίοδο 1984-1988 αντιμετωπίστηκαν τα σχέδια της πυρηνικής βιομηχανίας σαν τεχνολογίες - κλειδί για την αναδιάρθρωση της κοινωνίας.

Οι "καθεδρικοί ναοί στα πράσινα λιβάδια", σε περιοχές χωρίς παραδοσιακή εργατική αντίσταση, διαβάστηκαν στην κινητήρες ενός νέου πρότυπου εκβιομηχανίσης. Τα πυρηνικά εργοστάσια ίσχουν σαν κεντρική έννοια της υψηλής τεχνολογίας αναδιάρθρωσης στην οποία μπορούσε να επικεντρωθεί η δυσαρέσκεια για τον τελειοποιημένο κοινωνικό έλεγχο και την τεχνοκρατική βία. Μια άλλη συζήτηση του ριζοσπαστικού

χώρου παρέπεμπε στην στρατιωτική σημασία της "ειρηνικής" χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στην προσπάθεια της Γερμανίας να φτιάξει την δική της ατομική βόμβα. Και οι δύο συζητήσεις κατέρρευσαν μαζί με την κρίση της γερμανικής πυρηνικής βιομηχανίας και τη διακοπή των μεγάλων σχεδίων της. Ο καπιταλισμός φαινόταν να λειτουργεί καλά και χωρίς πυρηνικά εργοστάσια (ή τουλάχιστον χωρίς καινούργια). Η αριστερή ριζοσπαστική αντιπυρηνική αντίσταση έχασε την διάστασή της, εκείνη που απέρριπτε το σύστημα. Η σύγκρουση με τις νέες τεχνολογίες διακόπηκε σε μεγάλη έκταση.

Η πυρηνική τεχνολογία παράλληλα με την πληροφορική, την συγκοινωνία, την αεροναυτική, την ανακύκλωση της κοινωνίας της Γερμανίας. Το κρατικό χρέος χρησιμοποιείται σαν μοχλός για το δραστικό περιορισμό των κοινωνικών δαπανών προς όφελος μιας κρατικά επιχορηγούμενης ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς που αναφέρθηκαν. Η πυρηνική τεχνολογία έχει τελικά μία πολύ ευρύτερη κοινωνική διάσταση.

**Ο ΚΡΑΤΟΣ** δείχνει τα δόντια του. 15.000 μπάτσοι αποκλείουν σε μεγάλη έκταση τις σιδηροδρομικές γραμμές και στέκονται σε κάθε γέφυρα και σταθμό. 5.000 διαδηλωτές προσπαθούν να εμποδίσουν την μεταφορά ραδιενέργων καταλοίπων. Πριν από μερικές μέρες έμεινε ανάπτηρη η συνολική σιδηροδρομική επικοινωνία της περιοχής της Φραγκφούρτης από καταστροφές στο δίκτυο. Η αστυνομική επιχείρηση, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Γερμανίας, κόστισε 16,5 δισεκατομμύρια δραχμές.

Αυτό ήταν το σενάριο, πριν από ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 1995, καθώς γινόταν η πρώτη μεταφορά καταλοίπων από το πυρηνικό εργοστάσιο του



Philippsburg (μεταξύ Βερολίνου και Αμβούργου). Φέτος μεταξύ Απριλίου και Μαΐου θα γίνει η επόμενη μεταφορά. Για τον λόγο αυτό προετοιμάζονται τόσο το κράτος, όσο και το αντιπυρηνικό κίνημα.





## Για τα 10 χρόνια από το Τσέρνομπιλ

**H**αμερικάνικη κυβέρνηση, μετά τα κροκοδειλιά δάκρυα για τις πυρηνικές δοκιμές της Γαλλίας και της Κίνας, ανακοίνωσε ότι τον επόμενο Ιούνιο θα επαναδραστηριοποιήσει το πρόγραμμα πυρηνικών δοκιμών στη Νεβάδα. Την ίδια στιγμή, το Κογκρέσο είναι έτοιμο να εγκρίνει τη μεταφορά επικίνδυνων πυρηνικών απόβλητων μέσω των αμερικάνικων αυτοκινητόδρομων και σιδηροδρόμων. Όλα αυτά συμπίπτουν με τη δέκατη επέτειο της πυρηνικής καταστροφής στο Τσέρνομπιλ.

Ο άμεσος κίνδυνος που προέρχεται από την πυρηνική βιομηχανία αφορά όσους εργάζονται και όσους κατοικούν εκεί όπου τα ραδιενέργα υλικά εξορύσσονται, μεταφέρονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πλεκτρικής ενέργειας και όπλων. Η έκθεση σε ραδιενέργα υλικά προκαλεί καρκίνο, αλλοίωση των γενετικών πληρο-

φοριών, αποβολές και τερατογενέσεις. Μακροπρόθεσμα, απειλείται η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπινου είδους και συνολικά της ζωής στον πλανήτη.

Οστόσο τα πυρηνικά είναι μια κερδοφόρος επιχείρηση για τις πολυεθνικές. Τα αφεντικά δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν τη χρήση τους. Το μόνο που μπορεί να τους εμποδίσει είναι η δράση της εργατικής τάξης.

Στο St. Luis θα πραγματοποιηθούν δύο κεντρικές εκδηλώσεις με τίτλο "Τσέρνομπιλ + 10": κατά τη διάρκεια της ημέρας πορεία και αποκλεισμός των γραφείων της Union Electric που διαχειρίζεται τα πυρηνικά εργοστάσια του Μιζούρι, ενώ αργά το απόγευμα της 26ης Απρίλη θα πραγματοποιηθεί ανοι-

χτή συγκέντρωση-συζήτηση.

Πρίν την 26η Απρίλη θα υπάρχουν συζητήσεις και βιντεοπροβολές σε εργατικές ενώσεις, οικολογικές οργανώσεις, σχολεία κ.λ.π.

Οι τέσσερεις άξονες για τις εκδηλώσεις "Τσέρνομπιλ + 10" είναι οι ακόλουθοι:

1) Η υπενθύμιση

της 26ης Απρίλη 1986, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων και φαρμάκων για τα θύματα της ραδιενέργειας στην Ουκρανία.

2) Το σταμάτημα των πυρηνικών δοκιμών σε ολόκληρο τον κόσμο.

3) Η διακοπή της μεταφοράς ραδιενέργων κατάλοιπων μέσω αμερικανικών αυτοκινητόδρομων ή σιδηροδρόμων.

4) Η κατάργηση όλων των πυρηνικών εργοστασίων.

Τα τελευταία χρόνια η IWW και η Πράσινη Συμμαχία έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, σε εκδηλώσεις ενάντια στη NAFTA, στην οργάνωση της αλληλεγγύης στους απεργούς του Decatur στο Ιλινόις, στην προστασία κοινοτήτων από αποτέφρωση απορριμάτων. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε στα πάντα και φυσικά όχι στο ζήτημα της συμμετοχής στις τοπικές εκλογές. Υπήρξε ωστόσο μια προεκλογι-

κή εκστρατεία της Πράσινης Συμμαχίας πην οποία υποστηρίζει και εμείς. Το St. Louis είναι το σημείο ταφής των πυρηνικών κατάλοιπων που δημιουργήθηκαν κατά η διάρκεια της κατασκευής των βομβών που έπληξαν τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Κανείς δεν έρει τι να κάνει με αυτά τα απόβλητα, που προς το παρόν μολύνουν τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής. Έτσι, όταν το 1992 η Πράσινη Συμμαχία όρισε τα πυρηνικά κατάλοιπα

υποψήφιο πρόεδρο της Αμερικής, ώστε, σε περίπτωση εκλογής τους, να εγκατασταθούν στο Λευκό Οίκο, εμείς δεν μπορούσαμε παρά να υποστηρίξουμε την πρόταση!

Τα πυρηνικά είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη για το μάταιο της επιδίωξης ορισμένων για συνδιαχείρηση ενός συστήματος που είναι ολοκληρωτικά σάπιο. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αναλάβουμε την παραγωγή, να αποφασίζουμε τι χρειαζόμαστε να παράγουμε και με ποιόν τρόπο πρέπει να το παράγουμε. Οι ιδιοκομικές αποφάσεις που λαμβάνονται με γνώμονα το κέρδος, οδηγούν τον κόσμο στην καταστροφή.

φύλλο 1589 (Απρίλης 1996)



## Ιαπωνία: η ώρα του νεοφιλελευθερισμού

**T**ο λεγόμενο "Ιαπωνικό Θάυμα" αποτελεί πλέον παρελθόν. Η θρυλική οικονομική ευρωστία της Ιαπωνίας καταρρέει, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές. Από το 1992 ως το 1995, η επίτσια άνοδος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δεν ξεπέρασε το 0,6% ενώ ο αντίστοιχος επήσιος μέσος όρος τις τρεις περασμένες δεκαετίες ήταν 6,5%. Τα τελευταία χρόνια οι αξίες γης έχουν μειωθεί κατά 50%, δημιουργώντας χρέος που συνολικά φτάνουν τα 250 τρις δραχμές. Πολλά εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων έχουν κλείσει, καθώς η παραγωγή αυτοκινήτων έχει μειωθεί κατά 22%. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται συνεχώς, καθώς τα εργοστάσια κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Βέβαια η "οικονομική κρίση" δεν σημαίνει απαραίτητα και μείωση των κερδών των επιχειρήσεων. Το αντίθετο μάλιστα. Απλώς, απ' όπι φαίνεται, οι ιαπωνες κεφαλαιοκράτες προσαρμόζονται στη νέα, νεοφιλελευθερη πραγματικότητα. Οι μεγάλες εταιρίες, όπως η Sony και η Toyota, αναζητώντας φτηνότερο εργατικό δυναμικό, μεταφέρουν τα εργοστάσια τους σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Κίνα, ακόμα και στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία εισάγει δυόμιση φορές περισσότερες τηλεοράσεις από όσες εξάγει. Αυτές οι τηλεοράσεις κατασκευάζονται σε εργοστάσια ιαπωνικής ιδιοκτησίας σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη. Μέχρι το 1998, το 65% της παραγωγής της Toyota θα πραγματοποιείται σε εργο-

στάσια έξω από την Ιαπωνία.

Η ανεργία, η άλλη γνωστή έκφραση του νεοφιλελευθερισμού, έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Ιαπωνία. Βέβαια το ποσοστό 3,4% (που φτάνει το 6,5% στους νέους 16-24 χρονών) φαίνεται αμελητέο αν συγκριθεί με τα ευρωπαϊκά, για παράδειγμα, δεδομένα. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπ' όψη ότι αυτά τα ποσοστά, που συνεχώς μεγαλώνουν, πριν μερικά χρόνια ήταν σχεδόν μηδενικά, και όλα αυτά σε μια χώρα όπου η εργασία θεωρείται υπέρτατη αρετή. Θυμίζουμε το απίστευτο ιαπωνικό φαινόμενο των εργαζόμενων που κατά τη διάρκεια των "απεργιών" συνέχιζαν να δουλεύουν, φορώντας απλώς μια κόκκινη κορδέλα στο μπράτσο, που συμβολίζει την απεργία! Ήωρα, οι εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά τους θεωρούν συχνά υπεύθυνο τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα μια ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών. Η "αξιοπρέπεια της εργασίας" έχει τόσο υψηλή θέση στην ιαπωνική κλίμακα αξιών, ώστε οι εργαζόμενοι προτιμούν να παραιτηθούν και να χάσουν την αποζημίωση παρά να υποστούν την "ταπείνωση" της απόλυτης! Τα αφεντικά φυσικά, που ως καπιταλιστές γνωρίζουν καλά ότι "η δουλειά δεν είναι δικαίωμα αλλά εκβιασμός", αξιοποιούν αυτή την ήλιθια αντίληψη εξαναγκάζοντας τους εργαζόμενους σε παραίτηση.

Η κατάρευση του ιαπωνικού συστήματος που είχε σημειωθεί στην πειθαρχία και την εργασιομανία έχει πολλές όψεις. Η οικομορφία και η υπακοή που διδάσκονται με ιδιαίτερο τρόπο στα σχολεία, τώρα που η οικονομική άνθιση είναι παρελθόν, γεννά εκρηκτικές αντιθέσεις και φαινόμενα κοινωνικής αποσύνθεσης. Από το Μάη του 1994 έχουν αυτοκτονήσει είκοσι μαθητές που δεν άντεχαν τη "διαδικασία κονωνικοποίησής" τους. Η μιζέρια της καθημερινότητας, στην Ιαπωνία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, εκδηλώνεται και μέσα από το φαινόμενο του "phone-sex" ή "terekura" όπως το λένε στην Ιαπωνία. Η ιδιαιτερότητα εδώ έγκειται στις τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει η βιομηχανία του τηλεφωνικού έρωτα και στο γεγονός ότι το 27% των κοριτσιών που δουλεύουν στις "καυτές γραμμές" είναι μαθήτριες. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν το κάνουν τόσο από οικονομική ανάγκη, αλλά γιατί αποζητούν μια ανώνυμη και χυδαία, έστω, επαφή παρακινημένες από την ίδια στέρηση που ωθεί και τους άντρες "πελάτες" τους.

## Η διεύθυνση της Επιτροπής Γυναικών της SAC

Στο 480 φύλλο του ΑΛΦΑ είχαμε δημοσιεύσει το κάλεσμα της Επιτροπής Γυναικών της SAC (αναρχοσυνδικαλιστική ομοσπονδία της Σουηδίας) για συγκρότηση ενός Διεθνούς Δικτύου Γυναικών. Η διεύθυνση επικοινωνίας της Επιτροπής Γυναικών είναι η ακόλουθη: Sturegatan 6, 702 14 Orebro, Sweden.

## Ιαπωνία: μαχητική δράση για το περιβάλλον

Το Σάββατο 6 Απρίλη, στις εφτά η ώρα το πρωί, οχτώ άτομα που είχαν περάσει μυστικά τη νύχτα στο βουνό διείσδυσαν στο εργοτάξιο του μεγάλου φράγματος που κατασκευάζεται στο Itoiz της Ναβάρρα, στην Ισπανία. Ακινητοποίησαν και έδεσαν ένα φύλακα και σε λιγότερο από δύο λεπτά κατάφεραν να κάνουν ένα σαμποτάζ που θα στοιχήσει στην εταιρεία σχεδόν δύο δισεκατομμύρια δραχμές για

# Το κίνημα των εργατικών συμβουλίων του Τορίνο

**T**ο κίνημα των συμβουλίων στο Τορίνο, το Μάρτη και Απρίλη του 1920 γεννήθηκε μέσα στο εξαιρετικά συγκεντρωμένο προλεταριάτο των εργοστασίων ΦΙΑΤ σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων και συνθέσεων τόσο σε πολιτικό όσο και κοινωνικό επίπεδο. Η ρώσικη επανάσταση και η επικράτηση των Μπολσεβίκων έχουν επηρεάσει καθοριστικά όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα πρώτα κομμουνιστικά κόμματα ιδρύονται εκείνη την περίοδο, το κίνημα των εργατικών συμβουλίων στην Ευρώπη που έχει κλονίσει τα θεμέλια της αστικής κοινωνίας έχει αποδυναμωθεί (επικράτηση Μπολσεβίκων στη Ρωσία και δημιουργία "σοσιαλιστικού" κράτους) ή νίκηθει με άγρια καταστολή (συμβουλιακή δημοκρατία στη Βαυαρία το 1919 - σπαρτακιστές στο Βερολίνο το 1919) και οι Φασίστες ήδη αρχίζουν και κερδίζουν την εμπιστοσύνη της φοβισμένης αστικής τάξης.

Το απεργιακό κίνημα, προϊόν αντράσεως σε μια απόφαση της διεύθυνσης της ΦΙΑΤ, η οποία τροποποίησε το ωράριο χωρίς να ρωτήσει τους εκπροσώπους των εργατών, επεκτάθηκε σε ολόκληρο το Πεδεμόντιο και στις αγροτικές περιοχές. Η συλλογική σύμβαση του 1906 δημιούργησε κάποιες "εσωτερικές επιτροπές" στα εργοστάσια, ένα είδος

επιχειρησιακής επιτροπής ταξικής συνεργασίας με σκοπό την αφομοίωση των εργατών στην ιεραρχία του παραγωγικού μηχανισμού. Η ανανέωση των εκλεγέντων αυτών των επιτροπών έδωσε ξαφνικά την ευκαιρία, μέσα στην κοινωνική κρίση που πέρναγε τότε η Ιταλία, μιας ολοκληρωτικής αλλαγής του ρόλου αυτών των επιτροπών. Το Οκτώβρη του 1919, 30.000 εργάτες αντιπροσωπεύονταν σε μια συνέλευση των "εκτελεστικών επιτροπών των εργασιακών Συμβουλίων", που δεν έμοιαζε τόσο με μια καθεαυτό συμβουλιακή οργάνωση επειδή υπήρχαν εκπρόσωποι όχι των εργατών αλλά εργαστρίων ή τμημάτων του εργοστασίου.

Το παράδειγμα αυτό ακολούθησε πλατιά και το κίνημα ριζοσπαστικοποιήθηκε, υποστηριγμένο απ' τους αναρχικούς του Πιεμόντε και από μια φράξια του Σοσιαλιστικού κόμματος που είχε την πλειοψηφία στο Τορίνο (με τον Γκράμσι) με διαφορετικούς βέβαια στόχους απ' τον καθένα.

Το κίνημα καταπολεμήθηκε από την πλειοψηφία του σοσιαλιστικού κόμματος και από τα συνδικάτα. Στις 15 του Μάρτη 1920 τα Συμβούλια άρχισαν την απεργία με κατάληψη των εργοστασίων και ξανάβαλαν εμπρός την παραγωγή κάτω απ' τον έλεγχο τους. Στις 12 του

Απρίλη έγινε η γενική απεργία του Πιεμόντε. Τις επόμενες μέρες εξαπλώθηκε σ' ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιταλίας, κυρίως στους σιδηροδρομικούς και τους λιμενεργάτες. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία για να αποβιβάσει στην Γένοβα τα στρατεύματα που θα βάδιζαν προς το Τορίνο. Το πρόγραμμα των Συμβουλίων εγκρίθηκε αργότερα απ' το συνέδριο της Αναρχικής Ιταλικής Ένωσης που συγκεντρώθηκε στη Μπαλόνια στις 1 Ιουλίου ενώ το Σοσιαλιστικό κόμμα και συνδικάτα που ελέγχονταν απ' αυτό κατόρθωσαν να σαμποτάρουν την απεργία απομονώνοντάς την: η εφημερίδα του Κόμματος "Avanti!" (Εμπρός) αρνήθηκε να δημοσιεύσει την έκκληση του σοσιαλιστικού τμήματος του Τορίνο ενώ η πόλη είχε γεμίσει από 20.000 στρατιώτες και αστυνομικούς.

Η απεργία που θα επέτρεπε μια νικηφόρα προλεταριακή εξέγερση σ' όλη την χώρα, νικήθηκε στις 25 Απριλίου. Η συνέχεια είναι γνωστή: αποδυνάμωση του εργατικού κινήματος και άνοδος των φασιστών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν εκείνο το συγκεχυμένο αίσθημα ανικανότητας και αναποφασιστικότητας που είχε δημιουργηθεί μέσα στην δίνη της κοινωνικής κρίσης.

Το κίνημα είχε μερικά χαρακτηρι-

στικά πολύ προχωρημένα όπως ότι οι εργάτες όχι μόνο κατέλαβαν τα εργοστάσια, αλλά έβαλαν σε λειτουργία την παραγωγή κάτω απ' τον έλεγχο τους και δημιούργησαν επιπροπές άμυνας ελεγχόμενες απ' τους ίδιους. Το μανιφέστο που έβγαλαν οι συμβουλιακοί του Τορίνο, στις 27 Μαρτίου 1920 "προς τους εργάτες και αγρότες όλης της Ιταλίας" για ένα γενικό Συνέδριο των Συμβουλίων (που δεν έγινε), εκφράζει μερικά ουσιαστικά σημεία του προγράμματος των Συμβουλίων: "ο επιθετικός αγώνας πρέπει να γίνεται με όπλα κατάκτησης και όχι μόνον αποκρυσταλλούμενους σε μια γραφειοκρατική μορφή". Μια νέα οργάνωση πρέπει να αναπτυχθεί σαν άμεσος ανταγωνιστής των κυβερνητικών οργάνων των εργοδοτών και γι' αυτό πρέπει να ξεπηδήσει αυθόρμητα στον τόπο της εργασίας και να ενώσει όλους τους εργαζόμενους, εφ' όσον όλοι, σαν παραγωγοί, υπόκεινται σε μια εξουσία που τους είναι ζένη και που πρέπει να την αποτινάξουν από πάνω τους (...). Αυτή είναι για σας η αρχή της ελευθερίας: η αρχή ενός κοινωνικού σχηματισμού που επεκτείνομενος γρήγορα και δίχως περιορισμούς, θα σας καταστήσει ικανούς να διώξετε από το οικονομικό πεδίο του εκμεταλλευτή και τον ενδιάμεσο, και να γίνεται εσείς οι ίδιοι

οι κύριοι, οι κύριοι των μηχανών, της εργασίας σας, της ζωής σας..."

Απ' την άλλη πλευρά ο Γκράμσι έγραφε στο Νούμερο 4 της επιθεώρησης "Ordine Nuovo" (Νέα Τάξη 2ο έτος): "Θεωρούμε το εργασιακό Συμβούλιο σαν την ιστορική αρχή ενός προτσέσου (διαδικασίας) που πρέπει αναγκαστικά να καταλήξει στην ίδρυση του εργατικού κράτους". Προφανώς ο Γκράμσι, η ομάδα "Νέα Τάξη", δέσμοι της λενινιστικής ιδεολογίας έβλεπαν στα εργατικά συμβούλια εκείνους τους μηχανισμούς μέσα απ' τους οποίους θα οικοδομούνταν το "εργατικό" κράτος με τη βοήθεια ενός κόμματος που θα υποβάθμιζε την εξουσία των συμβουλίων κατορθώντας να τα ελέχξει. Στην καλύτερη περίπτωση έβλεπαν τα εργατικά συμβούλια σαν ομάδες πίεσης που θα περιόριζαν τις "υπερβάσεις καθήκοντος" της αναπόφευκτης κρατικής γραφειοκρατίας που θα διαχειριζόταν το "εργατικό κράτος". Ενώ η ομάδα του Γκράμσι παρέμεινε δέσμια της αντίληψης: "Συμβούλιο, Κόμμα, Κράτος", οι συμβουλιακοί ανάρχικοι αν και βοήθησαν στην δημιουργία των συμβουλίων και αποπειράθηκαν να συντρίψουν τον κρατικό μηχανισμό δεν θέλησαν να θίξουν τον συνδικαλισμό και υποστήριζαν ότι τα συμβούλια θα τους έδιναν μια νέα ώθηση.

Τα εργατικά συμβούλια ήταν εκείνη η έκφραση του εργατικού κινήματος της περιόδου 1918-1920 που το έφερε τόσο κοντά στην επανάσταση και η οποία νικήθηκε τόσο από εσωτερικούς, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. Ένα απ' τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν ήταν οι ξεχωριστές πολιτικές οργανώσεις που είτε τα απομόνωσαν, είτε προσπάθησαν να τα καθυποτάξουν και να θεμελιώσουν μέσα απ' αυτά το "Εργατικό κράτος" και την γραφειοκρατία του. Επίσης οι εργάτες δεν κατόρθωσαν να αναπτύξουν εκείνη την αυτονομία δράσης και πρακτικής που θα τους επέτρεπε να αντιμετωπίσουν την τακτική του κράτους και των συνδικαλιστικών ηγεσιών που είχαν πολλούς λόγους να θέλουν την αποτυχία των συμβουλίων. Τα εργατικά συμβούλια αποτελούν τις θεμελιώδεις εκφράσεις της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης και το πεδίο της αληθινής πραγμάτωσής της. Τα λάθη τους αλλά και η σύγχρονη πραγματικότητα κάνουν εμφανή την ανάγκη των νέων δομών κοινωνικής αυτοργάνωσης που θα επιτρέψουν να λάμψει το άστρο της ελευθερίας.

τους μιά τάξη σχολείου σε μία καλύβα. Προτείνει στο θέατρο των εκτοπισμένων να παίζεται η λαϊκή μουσική των ιθαγενών. Ξεσπά σκάνδαλο. Απογοητευμένη δηλώνει "Κατάλλα. Οι Κανάκ πρέπει να μείνουν αποκτημένοι. Απαγορεύεται να πλουτίσουμε το πνεύμα τους".

Το 1878 όταν ξεσπά η μεγάλη εξέγερση των Κανάκ την κατηγορούν ότι βοήθησε τους εξεγερμένους να κόψουν τα τηλεγραφικά σύρματα, κάτι που όμως δεν είναι αλήθεια. Παρόλα αυτά η Λουίζ Μισέλ στέκεται στο πλευρό των εξεγερμένων. Η εξέγερση καταστέλλεται. Το 1880 επιστρέφει στο Παρίσι όπου την υποδέχονται δέκα χιλιάδες άτομα. Μπροστά στην εικόνα του συγκεντρωμένου πλήθους συγκινημένη δηλώνει: "Η πεθαμένη επανάσταση είναι η ανεστημένη επανάσταση... Την ημέρα που όλοι όσοι έχουν συκοφαντήσει την Κομμούνα δε θα υπάρχουν πιά, θα έχουμε πάρει την εκδίκησή μας. Οι θρησκείες σκορπούν στο φύσημα του ανέμου, και είμαστε εμείς οι μόνοι αφέντες της μοίρας μας. Σήμερα το καράβι φάντασμα προχωρεί. Ο λαός, ακόμα δεσμώτης που σέρνει τις αλυσίδες του, θα μας απαλλάξει από τους ανθρώπους που μας χαντάκωσαν, και θα κατακτήσει και αυτός την ελευθερία του".

Το 1883 πρωτοστατεί σε μία διαδήλωση ξυλουργών. Η πορεία χτυπιέται από την αστυνομία και ακολουθούν συγκρούσεις και εκτεταμένες λεηλασίες. Στην δίκη που θα γίνει στις 22 Ιουνίου, αρνούμενη το δικηγόρο του που είχαν ορίσει, αναλαμβάνει να υπερασπίσει μόνη τον εαυτό της.

"Βρίσκεται περίεργο μία γυναίκα να τολμά να αναλαμβάνει την υπεράσπιση της μαύρης σημαίας... Η μαύρη σημαία είναι η σημαία των απεργών, δείχνει ότι ο εργάτης δεν έχει ψωμί. Είμαστε σήμερα σε τέλεια εξαθλ

# ΈΛΛΗΝΕΣ αναρχικοί και ιστοριογράφια



Η αποστολή εγγράφου της "Διεθνούς Υπηρεσίας Διώξεως των Αναρχικών", με χρονολογία 20 Μάρτιος 1894, στο οποίο ζητούσε από τις ελληνικές αρχές κατάλογο ονομάτων και φωτογραφίες ελλήνων αναρχικών, από καθαρή σύμπτωση συνέπεσε με την περίοδο κατά την οποία συστηματοποιήθηκαν τα βίαια κατασταλτικά μέτρα κατά των επαναστατικών ομάδων της εποχής που είχαν ξεκινήσει με την καταδίκη της δημοκρατικής εφημερίδας "Ραμπαγάς". Κατά μια όχι και τόσο δυσερμήνευτη αναλογία με τις μέρες μας, η εξουσία της κυβέρνησης Τρικούπη -στο νεαρό τότε ελληνικό κράτος- κατάφερε τα πρώτα πλήγματα στις αξιώσεις για μια δημοκρατική πολιτεία ξεκινώντας από τις λεγόμενες περιθωριακές ομάδες.

Λίγες μέρες πριν την αποστολή του εγγράφου από την εν λόγω "Υπηρεσία", μια συνεδρίαση της Βουλής είχε διακοπεί με πολύ επεισοδιακό τρόπο, όταν ο σοσιαλιστής Καλλέργης άρχισε να διαβάζει από τα θεωρεία το ψήφισμα της πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης και ξαφνικά διαδόθηκε σαν αστραπή η είδηση ότι οι αναρχικοί θα ρίξουν μπόμπες. "Τέτοιες κραυγές απόγνωσης ακούστηκαν μέσα στη Βουλή. Και πατείς με πατώ σε οι "πατέρες του Εθνους" σαν παλαβοί καβαλίκεψαν τα καθίσματα και τρέχαν να βγούν έξω". Στην "Ιστορία του Εργατικού Κινήματος", από όπου και τα παραπάνω απόσπασμα, το περιστατικό παρουσιάζεται διακωμαδημένο, αφού είναι πρόδηλη η τάση των ιστορικών να περιγράφονται τα εξεγερσιακά κινήματα της περιόδου με έμφαση στο επεισοδιακό και γραφικό στοιχείο. Ωστόσο η πληροφορία που μας δίνει δεν παύει να είναι πολύτιμη. Αποδεικνύει σε ποι βαθμό ο μεταφυσικός φόβος του επικίνδυνου τρομοκράτη είχε ήδη ρίζωσει στη συνείδηση της κοινωνίας. Και αυτό δύο χρόνια πριν σημειωθεί το πρώτο πραγματικό κρούσμα της λεγόμενης ατομικής τρομοκρατίας που αναστάτωσε το νεαρό νεολληνικό κράτος.

Όσο για την απάντηση των ελληνικών αρχών στο έγγραφο που αρχικά αναφέραμε, αν και για την ώρα μας είναι άγνωστη, δεν μας είναι δύσκολο να την συσχετίσουμε με τη δράση που είχαν αναπτύξει κάποιοι ελληνες στο διεθνές επαναστατικό κίνημα. Είναι γνωστό το όνομα του Πλωτίνου Ροδοκανάτη

που γεννήθηκε στην Αθήνα και συμμετείχε στην εξέργεση ενάντια στον Όθωνα πριν εγκατασταθεί μόνιμα στο Μεξικό. Κατά τον ιστορικό

Κ. Μοσκώφ μετά το 1861, μαζί με τους εξόριστους οπαδούς του Προυντόν έργαστηκε για τη διάδοση των συνεταιριστικών ιδεών και την έμπρακτη εφαρμογή τους. Η έκταση της επιφροής του που άσκησε τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, τον χαρακτήρισαν ως έναν από τους πρωτεργάτες του αναρχικού κίνηματος της Λατινικής Αμερικής. Λιγότερο γνωστός είναι ο αναρχικός κύκλος του δικηγόρου Παύλου Αργυριάδη που ήταν μέλος της Κεντρικής Επαναστατικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της Κομμούνας του Παρισιού και άρθρα του δημοσιεύονταν συχνά στο "Νέον Φως", ή του αναρχικού ομίλου που είχαν οργανώσει οι Εμμανουήλ και Μαρία Δαουδόγλου. Με τον όμιλο αυτό είχαν συνδεθεί ιταλοί πολιτικοί πρόσφυγες στην εξέγερση κατά του Όθωνα. Η Μαρία Δαουδόγλου συμμετείχε επίσης στην Κομμούνα του Παρισιού και εκτελέστηκε το 1871 από τους Βερσαλλιέρους.



Υπάρχει πιθανότητα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα στα οποία προσκρούει οποιαδήποτε απόπειρα αναδρομής στο αναρχικό κίνημα της Ελλάδας του περασμένου αιώνα να αποτελούν κάτι παραπάνω από ένα ακαδημαϊκό πρόβλημα για τους ιστορικούς; Ο ίδιος ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του κινήματος από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες ιστορικές πηγές αρκεί για να δώσει μια πρώτη απάντηση. Είτε πρόκειται για την "Ιστορία του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος" του Κορδάτου, είτε για τα "Εισαγωγικά στο Κίνημα της Εργατικής Τάξης" του Κωστή Μοσκώφ, είτε τέλος για τις λιγοστές, πλην πολύτιμες, πληροφορίες που βρίσκονται διάσπαρτες στον ΙΔ' τόμο της "Ιστορίας του Ελληνικού 'Εθνους" εύκολα διαπιστώνουμε πως, παρά την ποικιλία των οπτικών τους, χαρακτηρίζονται από μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκλιση: όλες συμφωνούν ότι το υπό διαπραγμάτευση θέμα δύσκολα προσαρμόζεται στις καθιερωμένες ιστοριογραφικές αντιλήψεις. Οι αναρχικές ομάδες του Πύργου και της Πάτρας, οι πρώτες εργατικές ενώσεις στη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά "δεν εξέφραζαν τίποτε άλλο από μια αυθόρυμη, απροσαντόλιστη και επομένων συγκυριακή λαϊκή οργή..." εφόσον δεν ήταν αρκετά συγκροτημένες για να αποτελέσουν τη βάση μιας παγιωμένης κοινοβουλευτικής παράταξης"(!), η μνήμη του πρώτου μεταφραστή και εισηγητή της σκέψης του Μπακούνιν στην Ελλάδα Μικελή Αβλιχού "ανήκει ιδίως στην ιστορία της λογοτεχνίας" και ο ισχυρισμός πως "παρά την έντονη παρουσία των αναρχικών εκδηλώσεων εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα οφείλουμε να διαπιστώσουμε πως η ανακαινιστική ροπή δε βρήκε ισχυρή ανταπόκριση στο εθνικό συλλογικό σώμα" επαναλαμβάνε-

ται σε κάθε δυνατή ευκαιρία.

Οσο για τους μαρξιστές ιστορικούς δεν δυσκολεύονται να παραδεχτούν ότι η ιδεολογία αυτών των κινημάτων εκφράστηκε "με την επικράτηση του αναρχισμού μάλλον σε βάρος του 'ορθόδοξου'" σοσιαλισμού αφού ο ελληνικός αναρχισμός έως το 1900, σαν κίνημα της βιοτεχνικής εργατικής τάξης με τον συντεχνιακό μάλλον, παρά προλεταριακό χαρακτήρα του, προσφέρεται τόσο για την κλασσική ανάλυση του ιστορικού υλισμού: αυτή που συνδέει την παρακμή ή το λήθαργο κάθε αντικρατικής ιδεολογίας με την άνοδο του μπολσεβικισμού που χρονολογικά έπειται και ταυτίζεται με τα ζωντανά επαναστατικά κινήματα.



Θα ήταν ασυγχώρητη αφέλεια να αποδώσουμε τα παραπάνω στην εσκεμμένη απόπειρα απόκρυψης ή διαστρέβλωσης στοιχείων εκ μέρους κάποιας μεταφυσικής άρχουσας τάξης. Ούτε η εμβάθυνση των αιώνων, η σύλληψη της πολυπλοκότητας των ανθρώπινων πραγμάτων και η συγκριτική μελέτη των ιστορικών φαινομένων που αποτελούν τις κατευθύνσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας επιτρέπουν κάτι τέτοιο, ούτε η άρχουσα τάξη έχει πλέον ανάγκη κάποια συνωμοτικό τύπου μέθοδο αποσύρησης του παρελθόντος για να στηρίζει τη κυριαρχία της. Μελετώντας το θέμα μας στην κατεξο-

χήν επίσημη ιστορική πηγή, που αποτελεί η "Ιστορία του Ελληνικού 'Εθνους", αναμφισβήτητα εντοπίζουμε πολλές αντιφάσεις κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές επιδράσεις και την αποτελεσματικότητα που είχαν αυτές οι ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το απόσπασμα που ακολουθεί και που αποτελεί την κατακλείδα μιας ιδιαίτερα τεκμηριωμένης αρνητικής κριτικής: "Ετσι ο αναρχισμός στάθηκε και στην Ελλάδα μια πολύ σημαντική στιγμή στην εξέλιξη του νεοελληνικού κράτους. Έθεσε με οξύτητα το πρόβλημά των μεταρρυθμίσεων, αγωνίστηκε για μεταρρυθμίσεις, πολλές φορές μάλιστα τις επίσπευσε..." (Ιστ. Ελλ. Εθν., σελ. 85).

Είναι όμως αυτή η αντίφαση, εκδήλωση της αμηχανίας του ιστορικού; Ή μήπως είναι η ίδια η φύση του αναρχισμού σαν κίνημα του εφικτού και συγχρόνως του ανέφικτου, σαν ιδεολογία ικανή να προτείνει μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης και ταυτόχρονα να αντιτάσσεται στη "ρεαλιστική" πολιτική που περικλείει μια βασική και δύσκολη στην προσέγγισή της αντίφαση; Οι λιγοστές τεκμηριωμένες πληροφορίες που μπορούμε να αποκομίσουμε από την περίοδο, επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφιβολία πως οι ομάδες, κυρίως εκείνη της Πάτρας, ανέπτυξαν μια συστηματική και πολυχρόνη δράση άμεσα συνδεδεμένη με τις αγροτικές εξεγέρσεις και διεκδικήσεις. Όμως η σύνταξη προγραμμάτων κοινωνικής μεταρρύθμισης που απαιτούσαν κρατική παρέμβαση υπέρ κάποιων θιγόμενων κοινωνικών ομάδων, συνυπήρχε πάντα με την άνηση οποιασδήποτε συμμετοχής στους μηχανισμούς του κράτους. ("Όχι. Δεν ψηφίζομεν, η Βουλή δεν είναι δι' ήμας ούτε οι νόμοι, ούτε τα συντάγματα, ούτε οι στρατοί,

ούτε αι αστυνομίαι, ούτε η χωροφυλακή, ούτε τα δικαστήρια, ούτε τίποτε εξ όσων αποτελούν το παρόν τυραννικόν καθεστώς..."). Νέον Φως, αρ. 17, 1889). Ένα σκεπτικό που, σύμφωνα με την τυπική λογική, δικαιολογεί απόλυτα το γεγονός της παρουσίασης των αναρχικών -στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού- σαν ομάδων αμετάκλητα αποκλεισμένων από την αναπαραγωγή του ιστορικού-λόγου. Άλλωστε όλες οι "εξεγέρσεις των μαζών" μέχρι τις μέρες μας, ακόμα και αυτές που δεν διέθεταν επεξεργασμένα ιδεολογικά λάβαρα, την επι γής εξουσία διεκδικούσαν και τα αγαθά που αυτή συνεπάγεται. Και αυτός είναι ο λόγος που, παρόλο που όλες είχαν στις τάξεις τους αναρχικούς ή έστω αντιδρουσιαστές επαναστάτες, καμία δεν την διεκδικεί εξ ολοκλήρου ο αναρχισμός.

