

Η Βίλα Ζωγράφου ξαναζεί,

μαζί της και όλη η γειτονιά!

Καθημερινά, όλοι βιώνουμε τη διαρκή υποτίμηση των ζωών μας, ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες με τις χιλιάδες των ανέργων, την ολοένα αυξανόμενη οικονομική και όχι μόνο εκμετάλλευση, που εκφράζεται είτε μέσω περικοπών στα εισοδήματα και τις συντάξεις είτε μέσω συνεχόμενων χαρατσιών που φέρνουν όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας στα πρόδυρα της εξαδλίωσης.

Σε αυτή την κοινωνική συνθήκη, βρεθήκαμε μέσω των κινημάτων των πλατειών και πιο συγκεκριμένα στη γειτονιά μας, μέσω της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων Ζωγράφου. Η κίνηση αυτή, που στόχο έχει την επανοικειοποίηση της Βίλας Ζωγράφου, ένα χώρο ορόσημο και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, ενώ ξεκίνησε πρωτοβουλιακά, σύντομα αγκαλιάστηκε από πολύ περισσότερο κόσμο τόσο από τη γειτονιά όσο και από ανδρώπους εκτός αυτής. Αναζητώντας τρόπους απάντησης στην επίδεση που δεχόμαστε, συλλογικοποιούμε τις ανάγκες και τις επιδημίες μας και δέλουμε να δημιουργήσουμε έναν αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο, ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους, με στόχο τη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης και στήριξης μακριά από χρηματικές σχέσεις και δομές εκμετάλλευσης, αποκλείοντας έτσι σεξιστικές και ρατσιστικές συμπεριφορές.

Στόχος μας είναι το εγχείρημα να ανοίξει όσο το δυνατόν περισσότερο στη γειτονιά και να αγκαλιαστεί από όλους, με σκοπό καδένας και καδεμία να συνεισφέρει ανάλογα με τις επιδημίες, τις ανάγκες, τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του/της. Επιχειρούμε τη δημιουργία δομών από εμάς για εμάς, που να χωράνε από αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο, βιβλιοθήκη, αίθουσα προβολών, αναγνωστήριο, παιδικό παιχνίδι και κάποι μέχρι συζητήσεις και δράσεις πάνω στα κοινά μας προβλήματα, επιτροπές γειτονιάς ανέργων και δομές αλληλοβούλμειας τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους μετανάστες.

Στην προσπάθεια αυτή δεν αρκούν απλά υποστηρικτές, αλλά άνδρωποι με μεράκι και όρεξη, που να συνεισφέρουν με πράξεις, ιδέες και το χρόνο τους.

