

ΤΟ... ΣΚΟΝΑΚΙ

ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ — ΑΡΙΘΜ. ΕΝΤΥΠΟΥ ΝΟ 1

9-94

Η βασική επιδίωξη των κάθε είδους εξουσιαστών που ευδοκιμούν στον πλανήτη μας, είναι να σε μετασχηματίσουν σε ό,τι αυτοί θέλουν. Είσαι "ελεύθερος" να είσαι όποιος θέλεις, να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να τους αρέσει. Η περιβόητη "ελευθερία" που σου προσφέρουν είναι κομμένη και ραμμένη στα γούστα τους. Από την ώρα που γεννιέσαι κατατάσσεσαι και υποτάσσεσαι, συμβιβάζεσαι και υποβιβάζεσαι, μεταμορφώνεσαι στο τέλει ρομποτάκι εξυπηρέτησης αναγκών της εξουσίας: Της οικογένειας, του αφεντικού, του κράτους, του μπάτσου, των καταστάσεων, των συνθηκών, της ανάγκης και φυσικά του καθηγητή σου, τον οποίο σου μέλει να αντικρύσεις γεμάτος ευτυχία σε λίγες μέρες, ώρες, λεπτά.

Ξεκίνησε λοιπόν το νέο σχολικό έτος. Δεν ξεχνάμε όμως ότι: Το σχολείο αποτελεί έναν από τους κυριότερους κρατικούς θεσμούς χειραγώγησης και καταστολής της ελεύθερης σκέψης. Με σαφώς ιεραρχικές δομές, το σχολείο διαιωνίζει την μικροαστικότητα και τη μιζέρια της καθημερινότητας. Η σημερινή εκπαίδευση έχει σαν στόχο την "ομαλή ένταξη" σου στο κοινωνικό σύνολο, οριοθετώντας έτσι τα πλαίσια της συμπεριφοράς και των κινήσεών σου.

Οι καθηγητές σου λοιπόν, θα συνεχίσουν το έργο των γονιών σου, που τελικά θα τελειώσουν, αποτελειώνοντας πρώτα εσένα, ο στρατός, τα κόμματα, τα Μ.Μ.Ε., ο οποιοσδήποτε μαλάκας κ.τ.λ. Το έργο αυτό βιάζει την μοναδικότητά σου, συντρίβει τα όνειρά σου, σε αναισθητοποιεί, σε απελπίζει, για να γίνεις ένα ακόμα απρόσωπο ον, που υπάρχει αλλά

ΔΕΝ ΖΕΙ, στημένο σε μια γραμμή, προσεχόμενο να μην σταματήσουν ποτέ οι "άγιοι" αυτοί άνθρωποι να ποδοπατάνε τα όνειρά του, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση να διαμορφώνει ο ίδιος καταστάσεις αντιθετικές με τα συμφέροντα των αφεντικών.

Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι η πνευματική καθοδήγηση καθώς και οι ανταγωνιστικές διαθέσεις που επιβάλλονται στην νεολαία από τους καθηγητές "μπάτσους του μυαλού μας" σκοπεύουν στην καταστολή των άγριων διαθέσεων των μαθητών για αντίσταση, με άμεσο αποτέλεσμα την αποδοχή της εξουσίας, της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης.

ΕΜΕΙΣ όμως δεν γουστάρουμε να ανεχόμαστε τα γλοιώδη εξουσιαστικά γουρούνια και τις απειλές-τιμωρίες τους, καθώς και να γινόμαστε τα γρανάδια αυτού του σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος.

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ. ΤΟ ΠΡΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ...

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΛΙΑ!!!



Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΞΕ
ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕ.
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;



