

Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΗ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 2ο • ΦΥΛΛΟ 66ο • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

Κάντε γρήγορα!

Η ιστορία βιάζεται!



Πανευρωπαϊκή πορεία ενάντια στη συνάντηση των 7 πλουσιότερων χωρών. Λυών, Ιούνιος '96

Αντίσταση, η επιλογή μας Αλληλεγγύη, το όπλο μας

Μέσα απ' τις γειτονιές, τα στέκια, τα κατεύλημμένα σπήλαια, συνιστεόμαστε στην εκμετάλλευση που μας επιβάλλει η εξουσία, δημιουργούμε τους όρους για την απελευθερωμένη κυριαρχία του σύριου.

Το δόραμα και ο λόγος μας περνάνε μέσα από την καθημερινότητα και τη δράση μας.

Είμαστε αυτό που επιλέγουμε να είμαστε και δχι αυτό που η εξουσία μας 8 φοινα είμαστε, μέσα στους δικούς μας χώρους, μέσα στους δικούς μας όρους.



Αλληλεγγύη σε κάθε αυτοεργανωμένο κοινωνικό εγχείρημα,
μετερμούμαστε την Κατάληψη Βαρβάρα,
ενάντια στην επικεμένη
καταστολή της από το δήμο Θεσσαλονίκης.

Αυτόνομο Στέκι Ρινό-Κάτιο Παπατσίου • Αυτόνομο
Στέκι Καβάλας • Αυτοδιαχειρζόμενο Στέκι Κοζάνης •
Αυτόνομο Στέκι Πιοκεμάδας • Κοννωπού Κέντρο Πάτρας •
Κοννωπού Κέντρο Ηρακλείου • Κατάληψη Villa Αμαλίας •
Κατάληψη Στάρτζης Πλατείας Καλλιθέας • Κατάληψη Βαρβάρα

Α ΚΟΜΗ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώθηκε το προηγούμενο Σάββατο. Ήταν βέβαια χωρίς εκπλήξεις, καθώς άφησε ανοιχτά, τόσο τα ζητήματα της Διακυβερνητικής του '97 (που θα επεξεργαστεί την πολιτική ενοποίηση και τη διεύρυνση της Ε.Ε.), όσο και της αναθεώρησης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Με δύο λόγια, μια διάσκεψη ανούσια και βαρετή ακόμη και για τα δελτία ειδήσεων, καταδικασμένη να αναμαστήσει τις αδιέξοδες προοπτικές της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Σε λιγότερο από μόλις επτά χρόνια, η εξουσία αναγκάστηκε να ξεχάσει ολοκληρωτικά τα όνειρα του απόλυτου θριάμβου της. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, το "τέλος της ιστορίας", η παγκόσμια επικράτηση του καπιταλισμού - όχι σαν συνθήκη οικονομίας, αλλά σαν συνθήκη ιδεολογίας και κοινωνικής συνοχής - αποδείχτηκαν κάτι περισσότερο από κενά λόγια. Τριάντα χρόνια ο δυτικός καπιταλισμός έψαχνε από τη μια γωνία του Τρίτου Κόσμου στην άλλη για τη δημιουργία καινούργιων αγορών, αντιμέτωπος με την κρίση υπερσυσσώρευσης των προϊόντων. Στα τέλη της δεκαετίας του '80 ήταν οι κοινωνίες της ανατολικής Ευρώπης που του πρόσφεραν την ιστορική ευκαιρία που απεγνωσμένα αναζητούσε για την επέκταση του. Και το αποτέλεσμα μάλλον φτωχό. Όχι ότι δεν υπήρξε οικονομική διείσδυση στην ανατολική Ευρώπη - εώς και το ελληνικό κεφάλαιο προσπάθησε να μπει δυναμικά στο

παιχνίδι των νέων παρθένων αγορών. Άλλα, τα αποτελέσματα ήταν πολύ μικρότερα της ιστορικής δυναμικής που υποτίθεται ότι διέθετε η κυριαρχία.

Ακόμη και ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία αποδείχτηκε τελικά η κορύφωση της διπλωματίας των αδιεξόδων. Εκατομμύρια πρόσφυγες, χιλιάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, ένα όργιο βιασμών και εθνικών εκκαθαρίσεων και κοινωνίες ισοπεδωμένες στο όνομα του τίτοτα. Ένας πόλεμος που πριμοδοτήθηκε ανοιχτά από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση - κυρίως τη Γερμανία - και στον οποίο διακυβεύτηκε η κυριαρχία σε ολόκληρη την ανατολική Ευρώπη, το μοίρασμά της σε σφαίρες επιρροής και η πρωτοκαθεδρία στη "νέα τάξη πραγμάτων". Μια σειρά γενοκτονιών, σχεδιασμένων για τις ανάγκες μιας οικονομικής και πολιτικής επέκτασης που το κεφάλαιο ποτέ δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει. Η Γιουγκοσλαβία ξεχάστηκε τόσο γρήγορα, όσο αστραπαία οι εξελίξεις στις αρχές της δεκαετίας την έφεραν στο προσκήνιο.

Και όχι μόνο αυτή. Τα όνειρα μιας παγκόσμιας κυριαρχίας ξεχάστηκαν όχι μόνο και με την επέμβαση του ΟΗΕ στη Σομαλία, αλλά και στον Περσικό. Ειδικά ο πόλεμος με το Ιράκ αποσκοπούσε στην μακρόχρονη πολιτική υποταγή των αραβικών χωρών στην αμερικανική ηγεμονία και στον καθολικό έλεγχο της παραγωγής και των τι-

Συνέχεια στη σελίδα 5

Η διπλανή αφίσσα συνυπογράφεται από συλλογικότητες που λειτουργούν σε στέκια και καταλήψεις. Τυπωθήκε σε 3.000 αντίτυπα και θα κολληθεί στις πόλεις που αναφέρονται. Είναι η πρώτη κίνηση αλληλεγγύης στην κατάληψη Βαρβάρα με πανελλαδικό χαρακτήρα. Μένουν σχεδόν δύο βδομάδες μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας του εξώδικου που παρέδωσε στην κατάληψη ο δήμος Θεσσαλονίκης. Ο κίνδυνος της μετατροπής του σε διώξεις ή βίαιη εκκένωση είναι άμεσος.

ΣΧΟΛΙΑ

★ Ήταν 13 χρονών. Αρκετά μεγάλος για να φοβίσει τον 62χρονο Λάμπρο Δήμου. Μια αρκετά συνηθισμένη ιστορία, τρεις αλβανοί μετανάστες βρίσακουν καταφύγιο για τη νύχτα σε μια αγροκίνη. Μόνο που γρήγορα γίνονται αντιληπτοί απ' τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος δεν διστάζει να πυροβολήσει πισώπλατα τους πανικόβλητους μετανάστες, πετυχαίνοντας τον Αντριάκ στο κεφάλι. Αφού επιτέλεσε το θεάρεστο έργο του, μπήκε στο αυτοκίνητό του κι έφυγε. Η ησυχία και η τάξη του έθνους διαφυλάχτηκε πάλι. Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι;

★ Η ελληνική αστυνομία πάντως λέει ναι! Υπάρχει αυτή για να προστατεύει τους πολίτες από κάθε κακό. Όπως πριν λίγες μέρες, που επιδόθηκαν στο σύνηθες έργο τους, της συμμόρφωσης των (κακοποιών) στοιχείων που υπονομεύουν την έννομη τάξη. Αυτή τη φορά άτυχος στάθηκε ένας ιρανός που ξέχασε τα χαρτιά του στο σπίτι και κατέληξε στο νοσοκομείο.



★ Απλά νούμερα. Σύμφωνα με έρευνα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNV), το ποσοστό των οικογενειών που θα δυσκολεύονται ακόμα και να επιβιώσουν θα φτάσει το 90% στη Λατινική Αμερική και στο 50% στην Αφρική και την Ασία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης βρίσκεται κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχειας και η κατάσταση χειροτερεύει... Όλο και μεγαλύτερα τμήματα περιθωριοποιούνται, η επαρχία ερημώνεται και οι πόλεις μετατρέπονται σε τέρατα. Όπως αναφέρει και η παραπάνω έκθεση, τα θύματα της φτώχειας στις πόλεις είναι πολύ περισσότερα από αυτά του πλέμου.



★ Απλά νούμερα. Σύμφωνα με έρευνα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (PNV), το ποσοστό των οικογενειών που θα δυσκολεύονται ακόμα και να επιβιώσουν θα φτάσει το 90% στη Λατινική Αμερική και στο 50% στην Αφρική και την Ασία. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης βρίσκεται κοντά ή κάτω από τα όρια της φτώχειας και η κατάσταση χειροτερεύει... Όλο και μεγαλύτερα τμήματα περιθωριοποιούνται, η επαρχία ερημώνεται και οι πόλεις μετατρέπονται σε τέρατα. Όπως αναφέρει και η παραπάνω έκθεση, τα θύματα της φτώχειας στις πόλεις είναι πολύ περισσότερα από αυτά του πλέμου.

ΠΑΛΙΑ ΦΥΛΛΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" (Τηλ: 38.02.040), "ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" (Τηλ: 36.08.635) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ VILLA ΒΑΡΒΑΡΑ (Κρίσπου 7, Πλ. Κουλέ Καφέ, Άνω Πόλη) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ. ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 7.00-10.00μμ. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 118/343601-22 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

οι κανόνες, η πειθαρχία, οι υποχρεώσεις-ποινές, πλαισίουν την καθημερινή μας ζωή, σ' όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές της. Η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας ολοκληρώνεται με την άσκηση της νόμιμης βίας, της καταστολής από την άρχουσα τάξη μέσω των ένοπλων τμημάτων της, του στρατού και της αστυνομίας. Τόσο ο στρατός όσο και η αστυνομία παρεμβαίνουν και διαχειρίζονται τις κοινωνικές συγκρούσεις και αντιθέσεις, επιβάλλουν την τάξη και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, όταν αυτό αμφισβητείται και μπλοκάρονται οι διαδικασίες και οι σχέσεις εκμετάλλευσης, συσσώρευσης κέρδους και αναπαραγωγής της κυριαρχίας. Τα έσπλα σώματα καταστέλλουν όχι μόνο αυτούς που αρνούνται συνειδητά το αστικό καθεστώς, αυτούς που ζητούν μια θέση στον ήλιο, αλλά ακόμα και αυτούς που ζητούν μια καλύτερη θέση στην κόλαση, καλύτερες δηλαδή συνθήκες ζωής. Καταπνίγουν λοιπόν όχι μόνο εξεγέρσεις και γεγονότα που δημιουργούν έκρυθμες καταστάσεις, αλλά ακόμα και ρεφορμιστικές κινητοποιήσεις, όταν αυτές δεν συμβιβάζονται με τα σχέδια και τους στόχους (οικονομικούς και πολιτικούς) της άρχουσας τάξης.

Πόλεμος στο εξωτερικό, από την άλλη, σημαίνει ότι για κάθε εθνικό-κρατικό καπιταλιστικό σύστημα, απαραίτητη προϋπόθεση σταθερότητας, ισχυροποίησης και ανάπτυξης, είναι η συνεχής επέκταση προς τα έξω, η διεύρυνση της οικονομικής-παραγωγικής βάσης του, της γεωπολιτικής σφαίρας επιφροής και κυριαρχίας του. Η ανταγωνιστική φύση της καπιταλιστικής οικονομίας, οδήγησε σε μια πολιτική επικράτησης και ελέγχου, σε παγκόσμιο επίπεδο, των πηγών ενέργειας και των πρώτων υλών, των οδών διακίνησης και των τιμών των εμπορευμάτων, καθώς και τους καθεστώτος των συναλλαγών και των σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των χωρών του καπιταλιστικού κέντρου και της περιφέρειας. Έτσι αναπτύχθηκε από τα βιομηχανικά κέντρα ο ψηφειαλισμός σε βάρος των φτωχών που διαθέτουν πρώτες ύλες και ενέργεια για τις οικονομίες των κυρίαρχων κρατών. Η επιβολή με τα όπλα, δηλαδή, και ο ολοκληρωτικός πολιτικός έλεγχος πάνω στην κυβέρνηση, το κράτος, τον εθνικό πλούτο, τους εργαζόμενους των εξαρτημένων χωρών. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπερδυνάμεων οδήγησε σε συνεχείς συγκρούσεις, με αποκορύφωμα τους δύο παράλογους και φρικαλέους πολέμους, οι οποίοι έδειξαν στην ανθρωπότητα την καταστροφή

Συνέχεια στη σελ. 5

Κυκλοφόρησαν...

★ Από την Ομάδα Αλληλεγγύης στον Αγώνα των Ζαπατίστας (Θεσσαλονίκης) κυκλοφόρησε στην Ελληνική "POSTSCRIPTUM", δηλαδή το Διεθνές Δελτίο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αλληλεγγύης στους Ζαπατίστας. Περιέχει 30 κείμενα (αναλύσεις, προτάσεις, ενημέρωση) ομάδων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και μια λεπτομερή καταγραφή, υπό μορφή χρονικού των οικονομικών επιπτώσεων του νεοφιλελευθερισμού στο Μεξικό και του πολέμου χαμηλής έντασης σε ολόκληρη τη χώρα. (21x30, 60 σελίδες)

Για επικοινωνία:
T.Θ. 50042, T.K. 54013,
Θεσσαλονίκη
Fax: (031) 207093
και κάθε Τρίτη στις 8.00 μμ.
συνέλευση στη Villa Βαρβάρα.



εφυλλίζοντας κανείς την Ελευθεροτυπία της 2 Οκτωβρη, θα έπεφτε πάνω σ' ένα αρθράκι για την "δράση των φασιστοειδών ανά την επικράτεια". Συγκεκριμένα το αρθράκι αναφερόταν στην "επίθεση 15 φασιστών" στο "Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο" της Θεμιστοκλέους 37.

Οι εν λόγω "15 φασίστες" λοιπόν, σύμφωνα μετά την καταγγελία, "ακινητοποίησαν υπάλληλο και πελάτη, έκλεψαν βιβλία και έγραψαν στους τοίχους φασιστικά συνθήματα".

Δυσάρεστη έκπληξη θα δοκίμαζε ένας αδαής αναγνώστης σκεπτόμενος πώς οι φασίστες έχουν φτάσει να επιτείθονται σε βιβλιοπωλεία στην καρδιά των Εξαρχείων. Στον ίδιο αναγνώστη, έκπληξη θα προκαλούσε ακόμα η φιλομάθεια των φασιστών μια και από τις προφανείς επιδώξεις τους ήταν να κλέψουν εναλλακτικά βιβλία.

Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όμως θα δοκίμαζε κάποιος όχι και τόσο αδαής αναγνώστης. Οι φασίστες να την "πέφτουν" στο βιβλιοπωλείο των νεόκοπων καραμπελιάδων εθνικιστών της πάλαι ποτέ "Ρήγης"! Στους υπερπατριώτες εκδότες του εθνικιστικού περιοδικού "ΑΡΔΗΝ"! Στους υπερπατριώτες εκδότες του εθνικιστικού περιοδικού "ΑΡΔΗΝ"! Σ' αυτούς που γέμισαν τους τοίχους του κέντρου της Αθήνας με τα συνθήματα "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ" και "ΤΟΥΡΚΟΙ-ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ" (και τι άλλο από φασιστικός εθνικισμός είναι το να χαρακτηρίζει συλλήβδην τους τούρκους ως φασίστες και δολοφόνους). Οι φασίστες να επιπεθούν σ'

Λάβαμε και δημοσιεύουμε τα παρακάτω κείμενα. Δεν τοποθετούμαστε γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε συνέχεια σε ένα (συζητήσιμο) γεγονός που αξιοποιείται από τον γνωστό εθνικιστή Καραμπελί για να αποσπάσει τη μέγιστη πολιτική υπεραξία. Στα ζητήματα που ανοίγονται από αυτή την ιστορία θα τοποθετηθούμε κάποια άλλη στιγμή.



αυτούς που πρόσφατα είχαν συμπορευθεί στην τουρκική πρεσβεία;

· Νέα ανακοίνωση-καταγγελία έρχεται όμως στην "Ελευθεροτυπία" στις 8 του Οκτωβρη. Αυτή την φορά καταγγέλονται όχι οι φασίστες αλλά απλά η "οργανωμένη συμμορία" που "πυρπόλησε το βιβλιοπωλείο -προφανώς ο εμπρησμός είναι

ένα ψυχρό κομπόδεμα και τότε ονομάστηκε φιλάνθρωπος.

Ο άνθρωπος βίασε τη ζωή, την έκανε επιβίωση. Τραυμάτισε τα παιδιά μας όνειρα κι έφτιαξε μια πανοπλία για να μας προστατεύει από το φως της αλήθειας που τυφλώνει.

Ο άνθρωπος έκλεψε τη χαρά μου, την τρέλα σου, το πάθος μας για ζωή και δημιουργία κι έφτιαξε μια μηχανή, και τότε μήλησε για πρόσδο.

Ο άνθρωπος άρπαξε το μυαλό μου, το πότισε με άγχος κι ευθύνες κι ύστερα μήλησε για εξέλιξη.

Ο άνθρωπος έχτισε τα σπίτια ψηλά, να κρύβουν το φεγγάρι, κι έβαλε μέσα σ' ένα κουτί την ψεύτικη αγάπη, το φεύγοντα πάθος, το πλαστό γέλιο και μου τα πρόσφερε μ' αντάλλαγμα τη δική μου ζωή, την επικοινωνία μας.

Ο άνθρωπος πότισε τον άνθρωπο με ανασφάλεια και μίσος για τον άνθρωπο και του είπε: "Η ζωή είναι δύσκολη, σκότωσε για να έπιβιωσεις. Έτσι κάνουν οι δυνατοί.

Μόνο που έδωσε την ίδια συμβου-

πιο εντυπωσιακός από μια απλή κλοπή- καίγοντας βιβλία αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών, άσκησε βία κατά του υπαλλήλου και έγραψε στους τοίχους εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών, άσκησε βία κατά του υπαλλήλου και έγραψε στους τοίχους υβριστικά συνθήματα" (τα "φασιστικά" συνθήματα μετατρέπονται εδώ σε απλώς "υβρι-

λή σ' όλους τους ανθρώπους ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό, κι ύστερα μήλησε για ανθρωπία κι ελπίδα.

Ο άνθρωπος πότισε τον άνθρωπο με άγνοια και φόβο για τον άνθρωπο, του' δωσε ένα όπλο και του' δείξε τον εχθρό του στα μάτια του μετανάστη, του επαναστάτη, του άστεγου. Κι ύστερα μήλησε για κατάλαβαν καλά. Και αυτό για να μην υποθέσουμε -φευ- τα χειρότερα.

Ο άνθρωπος πλήγωσε τον ήλιο μα έφτιαξε αντηλιακά, μόλις τις θάλασσες κι έφτιαξε πισίνες, έσφαξε τη ζωά και μήλησε γι' ανωτερότητα. Φοβήθηκε τον άνθρωπο κι έφτιαξε κλουβιά. Ξέχασε τη δημιουργία κι αγάπησε την εργασία.

Ο άνθρωπος πήρε τα παιδιά, τους μήλησε για το "καλό" τους που ήταν το καλό κάποιας πατρίδας, μόλις την φρεσκάδα της νιότης τους, τους έμαθε τι να σκέφτονται, σε τι να πιστεύουν, χωρίς να τα ρωτήσει. Εκφύλισε το πάθος τους, το έκανε φανατισμό. Εκφύλισε τη ζωντανία τους, την έκανε ανδρισμό. Έστειλε τα παιδιά να σκοτώσουν κάποιον "ε-

στικά"). Ανάμεσα στους υπογράφοντες αυτό το κείμενο καταγγελίας είναι και οι Γ. Μπαλάφας, Κ. Μαζοκόπος, Β. Βογιατζή, Ρ. Μπέρκνερ.

Για να ξεμπλέξουμε λιγάκι τον καημένο αδαή αναγνώστη της "Ελευθεροτυπίας", να τον διαφωτίσουμε λέγοντας πως το μόνο σύνθημα που γράφτηκε μέσα στο βιβλιοπωλείο ήταν "ΑΡΔΗΝ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΤΗ, ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ" και η ενέργεια δεν ήταν παρά μια συμβολική προειδοποίηση (θα μπορούσε κάλιστα το βιβλιοπωλείο να έχει καεί ή σπαστεί ενώ επιστρατεύτηκε μεγάλη αυτοσυγκράτηση για να μην αρπάξει κλωτσιές ο βλακωδώς προκλητικός υπαλληλάκος). Κι όσο για τα βιβλία που απαλλοτριώθηκαν (ο εμπρησμός βρίσκεται μόνο στα πυρακτωμένα από εθνικισμό μυαλά τους), ήταν κάποια βιβλία που είναι ανεπίτρεπτο να εκτείθονται στις προθήκες ενός εθνικιστικού βιβλιοπωλείου. Και φυσικά είναι μάλλον περιπτό το να προστεθεί πως οι "15 φασίστες" και η "οργανωμένη συμμορία" δεν ήταν παρά 7-8 σύντροφοι του αντιεξουσιαστικού χώρου που θεωρήσαν πως αρκετά είχαν ανεχτεί πην "εξ αριστερών" εθνικιστική προπαγάνδα του "Άρδην". Τίποτα δεν θα περνάει αναπάντητο...

...ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ, F-16 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ ΣΑΣ!!!

...κάποιοι από τους 15 φασίστες

Υ.Γ.: Κι όσο για τα άτομα που αναφέρονται παραπάνω ότι υπέγραψαν την "καταγγελία", εμείς θεωρούμε -όντας βουτηγμένοι πάντα μέσα στην καλή προσταση- πως οι άνθρωποι μάλλον δεν κατάλαβαν καλά. Και αυτό για να μην υποθέσουμε -φευ- τα χειρότερα.

χθρό" -άνθρωπος κι εκείνος- που ποτέ δεν γνώρισαν γι' αυτό και τον φοβήθηκαν, που ποτέ δεν είδαν να κλαίει και να γελάει, γι' αυτό κι εύκολα τον μίσησαν. Ο άνθρωπος έστειλε τα παιδιά να σκοτώσουν τον άνθρωπο και να σκοτώθουν κι ύστερα μήλησε για υπερφάνεια.

Ο άνθρωπος αγωνίζεται για την ειρήνη σκοτώνοντας. Αγωνίζεται για τη ζωή, ξεψυχώντας μέρα με τη μέρα.

Ο άνθρωπος που βίασε τη ζωή και φυλάκισε την ελευθερία για να πλουτίσει, δεν έμαιε εγώ. Ξέρω όμως πως τον βοήθησα στην πνιγηρή λεπτασία του, όταν σταμάτησα να αγωνίζομαι και να ποθώ.

B.K.

Kαταγγέλλουμε την επίθεση φασιστικού τύπου που έγινε ενάντια στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο από ομάδα στόμων την 1η Οκτωβρίου 1996. Αυτή η ομάδα έδρασε σαν οργανωμένη συμμορία, εξάσκησε βία στον υπεύθυνο του Βιβλιοπωλείου, έκλεψε βιβλία εκατοντάδων χιλιάδων δραχμών και προκάλεσε ζημιές με τα υβριστικά και συκοφαντικά συνθήματα που γράφτηκαν τόσο στο εσωτερικό του βιβλιοπωλείου, όσο και έξω από αυτό, με στόχο το περιοδικό Άρδην καθώς και άπομα-μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.

Τέτοιου ειδούς συμπεριφορές, που εμφανίζονται με το πρόσχημα πολιτικών διαφωνιών, ενάντια σε γνωστό βιβλιοπωλείο -ένα από τα παλιότερα κέντρα διακίνησης ιδεών και προώθησης των κοινωνικών κινημάτων στη χώρα μας- καθώς και ενάντια σε ανθρώπους για την δημοκρατική, αντιφασιστική κι κινηματική δράση τους, πρέπει να καταδικαστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα και οι φορείς τέτοιων πράξεων να στηλιτευτούν αποφασιστικά. Θα πρέπει να επιστραφούν αμέσως τα κλεμμένα βιβλία. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας προς εκείνους που υπέστησαν αυτή τη βάρβαρη επίθεση, άσχετα με οποιες απλώς λειτουργούν ως προσχήματα.

Την καταγγελία υπογράφουν εκατοντάδες άτομα και οργανώσεις.

Κάλεσμα

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Αγώνα των Ζαπατίστας (Αθήνας) διοργανώνει πορεία στην Μεξικάνικη πρεσβεία, την ερχόμενη Πέμπτη, 17/10.

Θα γίνει προσυγκέντρωση με μηχανές στο Πεδίο του Άρεως στις 5:00 μ.μ. Θα ακολουθήσει πορεία μηχανών μέχρι το Φάρο Ψυχικού, όπου θα συναντήσουν τους εκεί συγκεντρωμένους πεζούς στις 6:00 μ.μ. με τελική κατάληξη την πρεσβεία.

Πορεία για την υπόθεση Καλαμπόκα...

Πορεία περίπου 700 στόμων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη ενάντια στην ενδεχόμενη αποφυλάκιση του Καλαμπόκα του οποίου η



ΗΠΑ: Οι φυλακές ως μέσο ελέγχου του μαύρου πληθυσμού

Μια χώρα-φυλακή

Ο αριθμός των φυλακισμένων στις ΗΠΑ σήμερα είναι πέντε φορές μεγαλύτερος απ' ότι πριν από είκοσι χρόνια. Μιλάμε για πάνω από 1.500.000 άτομα, στα οποία πρέπει να προστεθούν 600.000 άτομα που βρίσκονται εκτός φυλακής με αναστολή, 3.000.000 άτομα που βρίσκονται υπό επιτήρηση και πάνω από 100.000 άτομα στις φυλακές ανηλίκων. Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς συνελήφθησαν 14.000.000 άτομα.

Η αύξηση του αριθμού των φυλακισμένων δεν έχει καμία σχέση με την αύξηση του πληθυσμού των ΗΠΑ. Από το 1925 (τη χρονιά που για πρώτη φορά καταμετρήθηκε ο αριθμός των φυλακισμένων) μέχρι το 1971, η αναλογία των φυλακισμένων προς το συνολικό πληθυσμό παρέμενε σχεδόν σταθερή, και συγκεκριμένα περίπου 100 φυλακισμένοι ανά 100.000 κατοίκους των ΗΠΑ. Από το 1972 η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και σήμερα η αναλογία είναι σχεδόν τετραπλάσια: 373 φυλακισμένοι ανά 100.000 κατοίκους (βλ. σχετικό πίνακα).

Το 1991, ένας ανεξάρτητος οργανισμός, το "Sentencing Point" με έδρα τη Ν. Υόρκη, εξέδωσε μια μελέτη που, εξετάζοντας επίσημα στοιχεία για το 1989 και το 1990, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ κατείχαν τον υψηλότερο δείκτη φυλάκισης στον κόσμο (426), με δεύτερη (και σε απόσταση) τη Νότια Αφρική (333) και τρίτη τη Σοβιετική Ένωση (268). Την επόμενη χρονιά τα μεγέθη είχαν αλλάξει: ο γενικός δείκτης φυλάκισης των ΗΠΑ είχε φτάσει στο 519 και της Ν. Αφρική στο 368. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τα στοιχεία δείχνουν πως ο δείκτης φυλάκισης της Ρωσίας του Γιέλτσιν πρέπει να συναγωνίζεται τον αντίστοιχο των ΗΠΑ, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμα διασταυρωμένες απογραφές. Ο δείκτης φυλάκισης ειδικά για τους μαύρους το 1990 έφτανε στις ΗΠΑ στο 3.109 ενώ στη Ν. Αφρική στο 851. Την επόμενη χρονιά, ο ειδικός δείκτης για τους μαύρους είχε φτάσει στις ΗΠΑ στο 3.822, ενώ στη Ν. Αφρική στο 851. Με άλλα λόγια, ο δείκτης φυλάκισης για τους μαύρους στις ΗΠΑ ήταν το 1990 4,3 φορές μεγαλύτερος απ' τον αντίστοιχο της Ν. Αφρικής και το 1991 είχε γίνει 4,5 φορές μεγαλύτερος. Η μεγάλη αύξηση του δείκτη φυλάκισης των ΗΠΑ οφείλεται κύρια στην τεράστια αύξηση του αριθμού των μαύρων φυλακισμένων.

Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία δίνουν μια πιο καθαρή εικόνα της κατάστασης:

- Για το μέσο μαύρο, η πιθανότητα να βρεθεί στη φυλακή κάποια περίοδο της ζωής του είναι 8,5 φορές μεγαλύτερη απ' ότι για το μέσο λευκό. Αντίστοιχα για τους ιστανόφωνους, η πιθανότητα είναι 3,9 φορές μεγαλύτερη απ' ότι για τους λευκούς.

- Το 1992 υπήρχαν περισσότεροι μαύροι στη φυλακή (583.000) απ' ότι στο πανεπιστήμιο (537.000).

- Ένας στους τέσσερις μαύρους κάποια στιγμή της ζωής του θα βρεθεί στη φυλακή.

- Το 1993 στο Σικάγο συνελήφθησαν το 30% των μαύρων ηλικίας 20 ως 29 χρονών.

- Το 42% των μαύρων κατοίκων της Ουάσιγκτον, ηλικίας 18 ως 35 χρονών, είχαν κάποιου είδους εμπλοκή με το



ποινικό σύστημα κατά τη διάρκεια του 1992.

- Το 56% των μαύρων κατοίκων της Βαλτιμόρης, ηλικίας 18 ως 35 χρονών, είχαν κάποιου είδους εμπλοκή με το ποινικό σύστημα επίσης κατά τη διάρκεια του 1992.

- Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ημέρας του 1994 βρισκόταν στη φυλακή, κατά μέσο όρο, το 6% του συνολικού αριθμού των μαύρων κατοίκων των ΗΠΑ ηλικίας 18 ως 44 χρονών, ενώ για τα άτομα 25 ως 29 χρονών το ίδιο ποσοστό έφτανε το 7,6%.

Ο νέος ποινικός κώδικας

Το 1995 ψηφίστηκε στο Κογκρέσο ένα νέο νομοσχέδιο, που προσθέτει νέα ποινικά αδικήματα, προβλέπει την αύξηση των μελών των αστυνομικών περιπολιών κατά 100.000 άτομα, αυξάνει τον αριθμό των αδικημάτων που τιμωρούνται υποχρεωτικά με φυλάκιση, απαιτεί την έκτιση τουλάχιστον του 85% του χρόνου κάθειρηξης και προβλέπει την ισόβια φυλάκιση όσων υποτροπιάζουν για τρίτη φορά. Οι εγκληματολόγοι John Irwin και James Austin υπολογίζουν ότι η εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου θα αυξήσει κατά 9 φορές τον αριθμό των φυλακισμένων, που σημαίνει ότι άνα πάσα στιγμή θα βρίσκεται στη φυλακή ο μισός αριθμού των μαύρων από 18 ως 39 χρονών. Άλλοι εγκληματολόγοι προβλέπουν σχετικά μικρότερο, αλλά πάντως ανάλογο αριθμό.

Το κόστος για τη συντήρηση του ποινικού συστήματος των ΗΠΑ έχει επταπλασιαστεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών: από 10.000.000.000\$ σε 74.000.000.000\$. Από αυτό το ποσό, τα 25.000.000.000\$ ξοδεύονται για τις φυλακές. Αυτά τα ποσά όμως αναμένεται να αυξηθούν δραματικά με την εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα. Μονάχα η εφαρμογή της διάταξης για τους "τρεις φορές υπότροπους" θα στοιχίζει 5.700.000.000\$ το χρόνο, ενώ θα απαιτηθούν 21.000.000.000\$ επιπλέον για την

κατασκευή καινούργιων φυλακών. Υπολογίζεται ότι η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα θα κοστίσει, για την επόμενη δεκαετία, 351.000.000.000\$.

Το τεράστιο ύψος αυτών των δαπανών, έχει οδηγήσει ανθρώπους που θεωρητικά θα έπρεπε να υποστηρίζουν το νέο ποινικό κώδικα, να καταφέρονται εναντίον του: Η άποψη της Σωφρονιστικής Εταιρίας της Ν. Υόρκης: "Η νέα κρατική πολιτική έννοια τρομακτικά δαπανήρη, θέτει σε κίνδυνο τη διαχείριση του συστήματος των φυλακών και έχει αποτύχει να μειώσει την εγκληματικότητα ή τουλάχιστον να εμποδίσει την αύξηση της. Οι πολίτες της Ν. Υόρκης διατρέχουν σήμερα πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν θύματα εγκληματικής ενέργειας απ' ότι το 1971".

Ο διευθυντής των φυλακών της Αλαμπάμα: "Δεν έχει καμία σημασία να ξοδεύονται εκατομμύρια στις φυλακές όταν αυτό δεν έχει καμία επίδραση στην εγκληματικότητα".

Ο Robert Gangi, διευθυντής των φυλακών της Ν. Υόρκης: "Ο να χτίζουμε περισσότερες φυλακές για να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα, είναι σαν να φτιάχνουμε περισσότερα νεκροταφεία για να αντιμετωπίσουμε μιαν επιδημία".

Για τον έλεγχο των μαύρων πληθυσμού

Γιατί λοιπόν οι ΗΠΑ επιμένουν να προσθέτουν νέες πτέρυγες στις υπάρχουσες φυλακές και να κατασκευάζουν καινούργιες;

Ας θυμηθούμε πια γεγονότα προηγήθηκαν της δραματικής αύξησης του δείκτη φυλάκισης, που άρχισε, όπως είδαμε, το 1972. Εκείνη την εποχή βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη το περίφημο σχέδιο COINTELPRO του FBI ενάντια στις κοινωνικές εκρήξεις του έγχρωμου πληθυσμού. Δεκάδες δολοφονίες Μαύρων Πανθήρων και άλλων μελών του μαύρου επαναστατικού κινήματος και εκατοντάδες φυλακίσεις. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1971 έχουμε

την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης στις φυλακές Attica. Και το 1972 αρχίζει το στοίβαγμα των μαύρων στις φυλακές... Αν εξετάσουμε τα γεγονότα σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον έντονο ρατσισμό στις ΗΠΑ και το γεγονός πως τα στοιχεία για την τεράστια αύξηση του αριθμού των μαύρων φυλακισμένων δεν μπορούν να συσχετισθούν (παρά τις προσπάθειες των υποστηριχτών του νέου ποινικού κώδικα) με τις στατιστικές για την εξέλιξη της λεγόμενης εγκληματικότητας, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε πόσο βάσιμος είναι ο ισχυρισμός ότι οι φυλακές μετατρέπονται σε μέσο για την επιτήρηση του μαύρου πληθυσμού.

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η ύπαρξη των φυλακών αποτρέπει την "εγκληματικότητα". Αντίθετα, δύλες οι σοβαρές αναλύσεις για το φαινόμενο των φυλακών και του σωφρονισμού καταλήγουν πως οι φυλακές και τα υπόλοιπα μέσα τιμωρίας αποσκοπούν στον κοινωνικό έλεγχο και όχι στον έλεγχο του "εγκλήματος".

Το 1939 εκδόθηκε μια πολύ σημαντική μελέτη για την ιστορία του σωφρονισμού, στην οποία ο Rushce και Kirchheimer υποστήριζαν ότι από ιστορική άποψη τα συστήματα φυλάκισ

Πες μου αν έχεις, να σου πω αν είσαι High...

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΕΖΑΣ. Η πρέζα με μια γενικευμένη έννοια του όρου. Η πρέζα με την έννοια της εξάρτησης, της εξάρτησης από το εμπόρευμα. Καθένας είναι εξαρτημένος από μια πρέζα. Πρέζες υπάρχουν πάρα πολλές και η ηρωίνη δεν είναι η μόνη που σκοτώνει.

Η εποχή της πρέζας, η εποχή όπου το εμπόρευμα είναι ο διαμεσολαβητής κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, δημιουργώντας ανάγκες που δεν καλύπτονται. Ανάγκες πλασματικές, με πλασματική ικανοποίηση. Δεν έχει σημασία ποιά εξάρτηση επιλέγει - ή τον επιλέγει - ο καθένας, σημασία έχει η εξάρτηση να υπάρχει, ώστε να ικανοποιούνται οι επίπλατες επιθυμίες. Η πρέζα, στην όποια μορφή της, υπόσχεται το ξεπέρασμα της μοναξιάς, της μη-επικοινωνίας, υπόσχεση που βέβαια ποτέ δεν πραγματοποιείται.

Ανησυχούντες δημοσιογράφοι, ευαίσθητοι πολιτικοί, ειδήμονες και ειδικοί δεν χάνουν ευκαιρία να αναφερθούν στην ηρωίνη, τα θύματά της και την εξάρτηση. Για να αποσιωπήσουν τις χιλιάδες άλλες εξαρτήσεις, τους χιλιάδες άλλους μικρούς καθημερινούς θανάτους. Από την άλλη μεριά, το χασισάκι. Έπινε κι ο Κλίντον, ακόμα κι η Ντόρα την είχε ακούσει μερικές φορές. Το μάυρο είναι της μόδας. Στις περισσότερες παρέες, στις διακοπές, στην καθη-

μερινότητα, το μάυρο παίζει συνεχώς. Ως γνωστόν, το μάυρο δεν προκαλεί εξάρτηση. Αλήθεια; Το σκηνικό γνωστό: παρεούλα, το τσιγάρο να γυρνάει, γελάκια και πλακίτσες μέσα σε μια διάθεσης υπέρμετρης ευφορίας. Και μετά ο ύπνος.

"Εμένα το μυάλο μου καθαρίζει με το μάυρο, σκέφτομαι καλύτερα, λειτουργώ καλύτερα."

Στιγμές καλοπέρασης και ξεγνοιασιάς...

Ή μήπως πειθαρχία στους νόμους του life-style; Οι ξενέρωτοι είναι εκτός μόδας. Απεγνωσμένες προσπάθειες ξεπεράσματος της μοναξιάς, αναζήτηση της επικοινωνίας με κάθε τρόπο.

Άνθρωποι που δεν μπορούν να ανακαλύψουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, συναντιούνται με μοναδικό σημείο αναφοράς το μάυρο.

Σχέσεις που ξεκινούν με το άναμα του τσιγάρου και τελειώνουν με το σβύσιμό του. Πριν το τσιγάρο, η βαρεμάρα. Λίγο μετά ο ύπνος. Και ξανά.

"Να το πιούμε ρε, τι περιμένουμε;" Βεβιασμένα γέλια, αφόρητες συζητήσεις. Πόσο καλό ήταν το stuff. Είπε. Δεν είπε. Κανείς δεν είπε τίποτα. Πώς θα γίνει να βρούμε κι άλλο τέτοιο;

Άνθρωπινες σχέσεις που εξαρτιούνται από την καλή ή την κακή έγγα στα ντήλια. Αυτοί που έχουν τις άκρες, γίνονται Ι



δημοφιλείς, αξιαγάπητοι. Οι πιο απαραίτητοι στην παρέα. Από αυτούς εξαρτάται το αν θα γίνουν οι υπόλοιποι. Από αυτούς εξαρτάται το αν θα βρεθεί η παρέα. Αν δεν έχουμε γίνει, γιατί να βρεθούμε; "Ε, τι, ξενέρωτοι θα τη βγάλουμε; Αν είναι έτσι, μένουμε και σπίτια μας". Τη μεγαλύτερη ικανοποίηση από μια μαστούρα που μας κρατάει στάσιμους κι αποκλεισμένους σε μικρόκοσμους, την έχει πάντοτε η εξουσία. Την ακούει καλύ-

τε-
ρα απ' όλους, γιατί είναι αυτή που μιλάει μέσα από τις επαναλαμβανόμενες μάταιες απόπειρες επικοινωνίας. Ποιά κοινωνικότητα μπορεί ποτέ να γεννηθεί μέσα από τον αυτισμό της εξάρτησης από το εμπόρευμα; Οι ανθρώπινες σχέσεις γεννιούνται μέσα από τους αγώνες για ζωή.

N.A.

Δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης

Συνέχεια από τη σελίδα 2

κή ουσία του εξουσιοποιητικού αστικού καθεστώτος, μ' όλα τα δεινά, τα θύματα και τις αγωνίες που ακόμα βαραίνουν το πνεύμα και την ψυχή του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών των δύο υπεριαλιστικών μπλοκ, και οι πολεμικές αναμετρήσεις για την επικράτηση τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση του γεωπολιτικού χάρτη, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, οδήγησε στην ισχυροποίησή τους και στην εδραίωση του στρατού ως θεσμού μηχανισμού ζωτικής σημασίας για την εξουσία. Από τη μια, ο συνεχώς διογκούμενος στρατιωτικούμηχανικός τομέας, παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της παραγωγικής μηχανής, στη συσσώρευση κέρδους-κεφαλαίου. Από την άλλη, το στρατιωτικό λόμπι αποκτά τεράστιες αρμοδιότητες στο σχεδιασμό και την άσκηση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής, αφού η διευθέτηση-διαχείριση των διεθνών συγκρούσεων, των ισορροπιών, των πολεμικών επιχειρήσεων και των επεμβάσεων, επηρεάζει άμεσα τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, κάθε καπιταλιστικού κράτους. Έτσι, οι στρατιωτικοί συμμετέχουν έμμεσα και άμεσα στην πολιτική, επιβάλλουν τα συμφέροντα και τους στόχους τους, καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις σε πολιτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες είναι ηγέτες κρατών.

Η πολεμική-καταστροφική δράση του καπιταλισμού θα συνεχίζεται στο παρόν και στο μέλλον, όπως αποδείχτηκε με άμεσο-τραγικό τρόπο, αφού τις υποσχέσεις και τις ελπίδες για έναν ειρηνικό κόσμο που καλλιεργούσε η υποτιθέμενη νέα τάξη των αφεντικών τις διαδέχτηκαν αμέσως σημαντικοί πόλεμοι και επεμβάσεις (βλ. Περσικός, Σομαλία, Γιουγκοσλαβία, Ρωσία, Παλαιστίνη κλπ.). Όπου οι κυβερνήτες αυτού του κόσμου κρίνουν ότι με τη βία εξυπηρετούνται πολιτικά και οικονομικά σχέδιά τους, η εδραίωση του ελέγχου τους σε ζωτικές για τα συμφέροντά τους περιοχές, στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, δεν θα διστάσουν να σύρουν τους λαούς στο αιματοκύλισμα του πολέμου, σαν συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Στη "νέα τάξη πραγμάτων" το νεοφύλελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα βγαίνει ενισχυμένο, μετά την πτώση του αντίπαλου κρατικο-φασιστικού καπιταλισμού. Στόχος του τώρα είναι η άμβλυνση των εσωτερικών αντιφάσεων και των αντιθέσεων με-

ταξύ των ισχυρών κέντρων και ο καλύτερος συντονισμός-συνεργασία, σε οικονομικό και κυρίως σε πολιτικο-στρατιωτικό επίπεδο, ώστε να επιβάλουν και να εδραιώσουν την παγκόσμια κυριαρχία τους.

Το παρόν και το μέλλον που σχεδιάζουν οι καπιταλιστές ηγέτες-παράσταται αυτής της κοινωνίας σημαίνει την καταστροφή της ποιότητας της ζωής μας και της φύσης. Οι πόλεμοι θα είναι σε ημερήσια διάταξη, για την επιβολή της πολιτικής εξάρτησης, της πείνας και του θανάτου (κυρίως παιδιών) στην πλειοψηφία των λαών αυτού του πλανήτη. Η φτώχεια, η ανεργία, η περιθωριοποίηση, η αγωνία και η μιζέρια της επιβίωσης μέσα από μισθωτούς συντήρησης και η καταναγκαστική προσκόλληση όλης της κοινωνίας στο κράτος-τρόφο, σ' αυτόν τον απρόσωπο μηχανισμό που ελέγχει και απομυζεί τον κοινωνικό πλούτο και εργασία. Η μόνη ριζική λύση-προπτική διεξόδου απ' αυτό το

φαύλο καθεστώς, είναι η πάλι για την καταστροφή του αστικού-καπιταλιστικού συστήματος και της κρατικής-ιεραρχικής οργάνωσης της κοινωνίας. Η αυτοοργάνωση των προλεταρίων-εργαζόμενων και όλων των καταπιεσμένων, για τη δημιουργία μας νέας κοινωνικής οντότητας, στη βάση της άμεσης δημοκρατίας, της αυτοδιεύθυνσης, των αντιεραρχικών-αντιεξουσιαστικών σχέσεων. Η συλλογική αυτοδιαχείριση της εργασίας, του πλούτου και των αγαθών, του χώρου και του χρόνου, μέσα από τη δημιουργία οργάνων και θεσμών που θα επιτρέπουν την ελεύθερη, συνειδητή και δημιουργική συμμετοχή όλων των πολιτών στο σχεδιασμό της κοινωνίας και της ζωής τους. Η κατάργηση όλων των ταξικών διαχωρισμών και διακρίσεων, των προνομίων και της εκμετάλλευσης, η εδραίωση πλήρους και ουσιαστικής ισότητας-δικαιοσύνης θα σημάνει την ανάπτυξη ενός νέου, ποιοτικά ανώτερου, βαθειά ριζοσπαστικού-ανθρωπιστικού πολιτισμού, όπου κάθε άνθρωπος, απολαμβάνοντας όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά, τις πολύπλευρες δυνατότητες που του προσφέρονται από την κοινωνία, γίνεται ο ίδιος υποκείμενο και δημιουργός της ιστορίας, πολίτης του κόσμου.

Ορμώμενος απ' αυτές τις αρχές, αντλήσεις και οράματα, αρνήθηκαν να καταταγώ στο στρατιωτικό μηχανισμό, όπως ήμουν υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις επιπτάσεις των στρατοκρατών. Θεωρώντις ότι η υπεράσπιση των οποιωνδήποτε κατακτήσεων και ελευθεριών του λαού είναι υποχρέωση όλων των εργαζόμενων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί η εξωτερική απειλή ή εισβολή αφορμή και αιτία για συσπείρωση των εργαζόμενων γύρω από την εξουσία και την κυβέρνηση των κεφαλαιοκρατών. Αντίθετα, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ανεξάρτητη πολιτική στρατηγική άμυνας κι εκτροπής των ενδοστατικών συγκρούσεων σε πάλι διάλυσης του συστήματος, μέχρι την τελική εγκαθίδρυση της αταξικής-ελευθεριακής κοινωνίας.

Φ.Δ., ανυπόσταχος
από το Μάρτη του 1996

Κάντε γρήγορα!

Συνέχεια α

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Η μνήμη δεν εξαγοράζεται



M.VANUNU:

Δέκα χρόνια σε απομόνωση

Η Διεθνής Αμνοτία ζητά ξανά την άμεση απελευθέρωση του Mordechai Vanunu, καθώς έφτασε η δέκατη επέτειος από τη σύλληψη και τη φυλακήση του σε απομόνωση.

"Ο Mordechai Vanunu κρατείται μόνος σε ένα κελί εδώ και δέκα χρόνια, πράξη σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική. Αντιμετωπίζει διανόστικά προβλήματα και ακόμα δεν ζέρει πότε θα αποφυλακιστεί", αναφέρει η Διεθνής Αμνοτία.

"Ο, τι στρατιωτικά μυστικά τυχόν γνωρίζει, θα είναι ίπο δέκα χρόνια παραίη. Άλλα μυστικά, που φαίνεται ότι οι ισραηλινές αρχές δεν θέλουν για αποκαλύψει, έχουν σχέση με την απαγωγή του. Έχει υποστεί αρκετά κακομεταχείριση και πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα".

Ο Mordechai Vanunu απήχθη από πράκτορες της ισραηλινής κυβέρνησης στην Ιταλία, στις 30

Σεπτέμβριο 1986, και μεταφέρθηκε μυστικά στο Ιαραΐν. Είναι αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τον Ερευνητικό Ατομικό Αντιρραστήρα στη Dimona, όπου είχε εργαστεί από το 1977 ως το 1985, στη βρετανική εφημερίδα "Sunday Times". Οι πληροφορίες δημοσιεύτηκαν στις 5 Οκτωβρίου 1986 και έδεικναν ότι το Ιαραΐν ανέπτυσσε ένα πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για στρατιωτικούς σκοπούς.

Αφού μεταφέρθηκε στο Ιαραΐν, ο Mordechai Vanunu κρατήθηκε σε απομόνωση σε μυστική τοποθεσία. Οι ισραηλινές αρχές παραδέχτηκαν ότι τον κρατούσαν στις 9 Νοέμβρη 1986. Διάσπορη και καταδικάστηκε για προδοσία καὶ διακεριμένη κατασκοπεία. Καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση. Η δίκη του, καθώς και οι εφέσεις του στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατέθηκαν από πλήρη μυστικότητα.

Ο Mordechai Vanunu βρίσκεται φυλακισμένος σε απομόνωση στις φυλακές Ashkelon εδώ και δέκα χρόνια. Έχει ακόμα οκτώ χρόνια ποινής μπροστά του. Σε συναντήσεις με απεσταλμένους της Διεθνούς Αμνοτίας το Φεβράριο του 1996, αρμόδιοι της ισραηλινής κυβέρνησης, ανέμεσα τους και ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσαν πώς ο Vanunu δεν μπορεί να αποφυλακιστεί τώρα, επειδή φοβούνται πώς μπορεί να αισκαπήσει κι άλλα μυστικά.

Aγανάκτηση έχει προκαλέσει στις εβραϊκές κοινότητες της Αργεντινής, η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να πληρώσει αποζημώσεις σε θύματα ή συγγενείς θυμάτων των διωγμάτων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, καθώς τη θεωρούν σαν προσπάθεια εξαγοράς, ώστε να θαφτεί το αμαρτωλό παρελθόν της χώρας.

"Με απδιάζει. Κανένα χρηματικό ποσό δε θα μας σταματήσει να μιλάμε για τη φρίκη του παρελθόντος", δήλωσε η πρόεδρος του σωματείου "Mothers of plaza de Mayo", που αποτελείται από μητέρες αγνοούμενων της δικτατορίας. Η ίδια δέχτηκε προσφορά 100.000 δολαρίων για καθένα από τους τρεις γιούς της που "εξαφανίστηκαν".

Την αρχή αποτέλεσε το διάταγμα του προέδρου Carlos Menem, που δεχόταν να αποζημιωθεί αργεντινο-εβραίος επιχειρηματίας που ζει πια στις ΗΠΑ, και είχε καταθέσει αγωγή κατά της Αργεντινής, ζητώντας αποζημίωση για τη σύλληψη, βασινισμό, απέλαση και κατάσχεση της περιουσίας του το 1976.

Η κίνηση αυτή έγινε για να αποφευγθεί η διεξαγωγή δίκης και για να πρωθηθεί στο εξωτερικό μια νέα "καθαρή" εικόνα της Αργεντινής.

Η Argenitnή, όπως αρκετά άλλα κράτη στην Λατινική Αμερική, έχει κάθε λόγο να ξεχωρίσει το αμαρτωλό παρελθόν της. Κατά τη διάρκεια εκκαθαρίσεων πολιτικών αντιπάλων και εβραίων, τουλάχιστον 9.000 άνθρωποι "εξαφανίστηκαν". Πέρσι μάλιστα, ένας πρώην αξιωματικός του ναυτικού, παραδέχτηκε ότι πολιτικοί κρατούμενοι ναρκώνονταν και πετάγονταν στη θάλασσα από αεροπλάνα του ναυτικού, σε εβδομαδιαία βάση.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το φαινόμενο του αντιοπτομού στην Αργεντινή. Στη χώρα βρίσκεται μιά από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στον κόσμο, περίπου 250.000 άτομα. Εκεί όμως κατέφυγαν και πολλοί ναζί εγκληματίες μετά το τέλος του 2ου Παγκόσμιου Πολέμου. Η συμμετοχή τους στους κρατικούς μηχανισμούς και η επιρροή που ασκούσαν στις συγγενούς ιδεολογίας στρατιωτικές δικτατορίες που κυβερνούσαν για δεκαετίες, οδήγησαν σε ένα "κρατικό αντιοπτομού". Αυτός εκδηλώθηκε Ι-

έμαστε μια παρέα ανθρώπων από την Χιλή που έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας σ' ένα σχέδιο αγώνα, δράσης, οργάνωσης και πληροφόρησης. Αυτό το σχέδιο ονομάζεται Αναρχικό Κοινωνικό Κέντρο και είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς απόλυτων και ενδιαφερόντων που έχουμε ως νέοι και ως αναρχικοί. Είναι το ισόγειο της Συνδικαλιστικής Στέγης της Χιλής, που είχε παλιότερα καταληφτεί από τη CNT, ενώ είχε χρησιμοποιηθεί ξανά από την ίδια οργάνωση, μεταξύ '70-'80. Εκεί έχουμε, λοιπόν, οργανώσει το κέντρο μας, που τώρα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο.

Τα τελευταία χρόνια το κτίριο έμεινε αχρησιμοποίητο, εκτός από κάποιες σποραδικές κι ελάχιστες φορές.

Προσπαθούμε να συγκροτήσουμε το Κοινωνικό αυτό Κέντρο, που θα είναι χρήσιμο ως εναλλακτικό χώρος πληροφόρησης για κάθε θέμα που μας απασχολεί, όπως στρατιωτική θητεία, κοινωνικά αγώνας, συνδικαλιστική πληροφόρηση, καταλήψεις, εκπαίδευση, κλπ.

διαίτερα βίαια κατά τη δεκαετία του '70, με μαζικούς φόνους, βασανισμούς κι εξαφανίσεις. Οι συγγενείς των θυμάτων αυτού του "βρώμικου πολέμου" πιέζουν για τη διαλεύκαση αυτών των εγκλημάτων, χωρίς όμως αποτελέσματα.

Άλλωστε η μετάβαση της Αργεντινής στη δημοκρατία δεν συνοδεύτηκε και από τον εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλείας. Η σύλληψη, τον Ιούλη τεσσάρων αξιωματικών της αστυνομίας του Μπουένος Άιρες για συμμετοχή σε βομβιστική επίθεση σε κοινωνικό κέντρο των εβραίων το 1994, υπογραμμίζει αυτό το γεγονός. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν 87 άτομα, και αποτελεί την πιο αιματηρή αντισημι-

τική επίθεση μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκπληξη προκάλεσε όχι το γεγονός της συμμετοχής αστυνομικών στην επίθεση, αλλά η παραπομπή τους στο δικαστήριο.

Η κυβέρνηση του προέδρου Carlos Menem καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι η Αργεντινή έχει γυρίσει σελίδα, προχωρώντας όμως μόνο σε ενέργειες βιτρίνας, όπως η άρνηση να δεχτεί πίσω στη χώρα τον SS εγκληματία Priebeke, μετά την απαλλαγή του από ιταλικό δικαστήριο, για τεχνικούς λόγους. Να σημειωθεί εδώ, ότι ο Priebeke ζούσε ελεύθερα, χωρίς να κρύβεται, στην Αργεντινή ως το 1995.

Υπάρχουν όμως ακόμα αντιδρά-

σεις. Σε πρόσφατη επίσκεψη του στη Γαλλία, ήρθε αντιμέτωπος με ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ζητούσαν εξηγήσεις για την εξαφάνιση δύο Γαλλίδων καλογριών στο Μπουένος Άιρες, ενώ το Σεπτέμβρη, ισπανικό δικαστήριο ζήτησε να ανακριθούν, ο πρώην δικτάτορας Jorge Videla και άλλοι 78 αξιωματικοί για την ανάμειξη τους στη σύλληψη, βασανισμό και σφαγή 300 Ισπανών κατά τη διάρκεια του "βρώμικου πολέμου".

Κάτι τέτοιο δε φαίνεται πιθανό να συμβεί, οι συγγενείς θυμάτων, πάντως, πιστεύουν πως η πίεση από το εξωτερικό είναι πολύ σημαντική στην προσπάθεια να ξεκαθαριστεί το παρελθόν.

Εμπρησμοί εκκλησιών μαύρων στις ΗΠΑ

Pληθαίνουν τα περιστατικά εμπρησμού εκκλησιών μαύρων στο Νότο των ΗΠΑ, ενώ στο στόχαστρο των ρατσιστών φαίνεται πως έχουν μπει και τα σπίτια και τα γραφεία ακτιβιστών της αφροαμερικανικής κοινότητας.

Από το Γενάρη του 1995, περισσότερες από 75 εκκλησίες έχουν δεχτεί εμπρηστικές επιθέσεις, με ρυθμό που αυξάνεται συνέχεια και κοντέψει να φτάσει τη μια επίθεση την εβδομάδα. Οι αρχές, τόσο πολιτειακές όσο κι οι ομοσπονδιακές, είναι απρόθυμες να ασχοληθούν με τα φαινόμενο, εκτιμώντας ότι δεν πρόκειται απαραίτητη για ρατσιστική συνομόσωση", και προτιμούν να θεωρούν ύποπτους τους ίδιους τους μαύρους ιερείς και τα μέλη των μαύρων κοινοτήτων τον Ιούνη του 1995, καθώς και ότι σε άλλο περιστατικό, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι ένα μαύρο. Ο αρμόδιος εισαγγελέας δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και οι δύο έχουν συμφωνήσει να καταθέσουν και για άλλες υποθέσεις εμπρησμού εκκλησιών, αν τους ζητηθεί, αρνήθηκε όμως να απαντήσει σε αυτές στρέφονται προς την κατεύθυνση της KKK, κάτι που θα ήταν αυτονότητο για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο. Τελικά, η ενορία της μιάς από τις πυρπολημένες εκκλησίες κατέθεσε μήνυση κατά της KKK, με την κατηγορία ότι υποκίνησε τους δράστες. Στη μήνυση αναφέρεται ακόμα ότι η KKK οργάνωσε συγκεντρώσεις κοντά στις εκκλησίες λίγο πριν τον εμπρησμό τους, στις οποίες μέλη της αναφέρονταν σ' αυτές με "δυσφημιστικές και εμπρηστικές δηλώσεις", ενώ, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, μοιράστηκε έντυπο υλικό που π

12 Οκτώβρη 1492: Η “ανακάλυψη της Αμερικής”



1. Η προσφορά του Χριστόφορου Κολόμβου στην Αμερική: Η μπεριαλιστική εξάπλωση μιας ανερχόμενης ευρωπαϊκής δύναμης

Στις 12 Οκτώβρη 1492, ένας ναυτικός, ονομαζόμενος Χριστόφορος Κολόμβος, έχοντας θέσει τον εαυτό του στις υπηρεσίες των βασιλιάδων της Καστίλλης και της Αραγωνίας, της Ισαβέλας και του Φερδινάνδου, γνωστούς και ως οί “Καθολικοί Βασιλείς”, έφτασε με τρία πλοία στις ακτές του Γκουανανί, ενός νησιού που σήμερα είναι γνωστό ως Σαν Σαλβαδόρ, και το κατέκτησε στο όνομα του θρόνου της Καστίλλης.

Οι κάτοικοι του νησιού υποδέχθηκαν ειρηνικά τον Κολόμβο, ο οποίος έγραψε:

“Εγώ, επειδή μας φέρθηκαν με πολύ φλικό τρόπο και επειδή ήξερα πως γι' αυτούς θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σώσουν τις ψυχές τους και να ασπαστούν την Αγία Πίστη με την αγάπη και όχι με τη βία, τους έδωσα μερικές χρωματιστές χάντρες και κομμάτια από καθρεφτάκια, που τα φόρεσαν στο λαιμό (...) και στάθηκαν τόσο κοντά μας, ώστε ήταν σαν θαύμα. Οι ίδιοι, αργότερα, ήρθαν στα πλοία και μας έφεραν παπαγάλους και ίνες βαμβακιού (...) Αυτοί ζουν ολόγυμνοι, όπως τους γέννησε η μάνα τους, ακόμα και οι γυναίκες (...) δεν κρατούν όπλα και ούτε τα γνωρίζουν, γιατί όταν τους δείξαμε σπαθιά, αυτοί τα έπιασαν από την κόψη και τραυματίστηκαν από άγνοια (...) Αυτοί μπορούν να γίνουν καλοί υπηρέτες και έχουν μεγάλη αντίληψη, γιατί πολύ εύκολα επαναλάμβαναν όσα τους έλεγα και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα γίνουν χριστιανοί, γιατί δεν μου φαίνεται να πιστεύουν σε κάποια αίρεση. Εγώ, για τη δόξα του Κυρίου, θα φέρω, όταν αναχωρήσω από εδώ, έξι από αυτούς, για να τους παρατηρήσει η Υψηλότητά σας.”

Τις επόμενες μέρες, ο Κολόμβος έφτασε και σε άλλα νησιά, που τα ονόμασε Χουάνα (σήμερα Κούβα) και Εσπανιόλα (σήμερα Άγιος Δομήνικος). Πριν ολοκληρώσει, μάλιστα, το ταξίδι του στην Εσπανιόλα, κατασκευάσει ένα φρούριο στο οποίο εγκατέστησε στρατιωτική δύναμη.

Στην επιστροφή του, αποβιβάστηκε στη Βαρκελώνη, φέρνοντας μαζί του πολλούς ιθαγενείς από τις περιοχές που είχε επισκεφθεί. Ο θρόνος του παραχώρησε όλους τους τίτλους και τα προνόμια που είχαν προσυμφωνηθεί στο “Σύμφωνο της Αγίας Πίστης” (αντιβασιλιάς, ναύαρχος και κυβερνήτης όλων των περιοχών που κατέλαβε και επιπλέον το 10% των αγαθών που παρήγαγαν αυτές οι περιοχές).

Το Σεπτέμβρη του 1493 έσκινησε το δεύτερο ταξίδι, με 17 καραβέλες και 1700 άντρες, κατά το οποίο εξερεύνησε τις σημερινές Κούβα και τη Τζαμαΐκα, καταλαμβάνοντας και άλλα νησιά της Καραϊβικής. Στο τρίτο του ταξίδι, το 1498, έφτασε στην Τρινιδάδ, στις εκβολές του Ορινόκου και σε άλλα σημεία της ηπείρου. Οι ευρωπαίοι άρχισαν τότε να αποκαλούν “Αμερική” τα “νέα εδάφη”, από το όνομα του ιταλού ναυτικού Amerigo Vespucci, που συμμετείχε στις πρώτες εκστρατείες και διατύπωσε την άποψη ότι είχε ανακαλυφθεί ένας “νέος κόσμος”.

2. Η διττή απάτη της “ανακάλυψης” της Αμερικής

Όταν ο Κολόμβος έφτασε στην Αμερική, η ήπειρος ήταν ήδη κατοικημένη από περίπου 100 εκατομμύρια ιθαγενείς, από την Αλάσκα ως τη Γη του Πυρός. Ο πληθυσμός είχε φτάσει στην Αμερική περισσότερο από 20.000 χρόνια πριν, κυρίως μέσω του Βεργίγγειου πορθμού. Αναρίθμητες κουλτούρες και πολιτισμοί είχαν αναπτυχθεί πολλούς αιώνες πριν από την άφιξη του Κολόμβου.

Όμως ούτε και το πλήρωμα των τριών πρώτων πλοίων του Κολόμβου αποτελούσε τους πρώτους ευρωπαίους που έφτασαν στην Αμερική. Σύμφωνα με ένα νορβηγικό θρύλο, στο τέλος της 1ης χιλιετίας μ.χ. ο ναυτικός Leif Ericson, έχοντας χάσει τον έλεγχο του πλοίου του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού από τη Νορβηγία στη Γροιλανδία, έφτασε σε μια χώρα που την ονόμασε Vinlandia. Πιθανότατα στη συνέχεια υπήρξαν και άλλες εκστρατείες των Βίκινγκς προς την Αμερική, χωρίς όμως ποτέ να δημιουργήσουν σταθερές αποικίες.

Ο Χριστόφορος Κολόμβος είχε ζήσει κάποια χρόνια στην Πορτογαλία, όπου διαφωνούσε με τους ναυτικούς

που πραγματοποιούσαν εξερευνήσεις στις ακτές της Αφρικής. Η βελτίωση των ναυτικών χαρτών και της πυξίδας, η υπόθεση της σφαρικόπτας της Γης και η ανασφάλεια των εμπορικών δρόμων εξασφίασε της επέκτασης της τουρκικής αυτοκρατορίας, οδηγώντας στην αναζήτηση ενός θαλάσσιου δρόμου προς την Ανατολή. Ο Κολόμβος, μέχρι το θάνατό του, πίστευε πως είχε φτάσει στην Κίνα και την Ινδία, αρνούμενος να αποδεχτεί ότι είχε φτάσει σε μια άλλη ήπειρο.

3. Η άφιξη των ισπανών στην Αμερική: Η αρχή της βίαιης εκμετάλλευσης των αυτόχθονων λαών

Αμέσως μετά την άφιξη του Κολόμβου, οι κάτοικοι των νησιών της Καραϊβικής άρχισαν να υποβάλλονται σε κάθε μορφής εκμετάλλευση και καταπίεση. Ο Κολόμβος αρνήθηκε στους αυτόχθονες κάθε δικαίωμα αυτοδιάθεσης, φτάνοντας στο σημείο να τους απαγορεύει να μιλάνε τις γλώσσες τους, λέγοντας πως έτσι τους βοηθούσε να μάθουν ισπανικά. Όπως τόσες φορές στην Ιστορία, η καταπίεση και ο σκοταδισμός βάδιζαν χέρι-χέρι. Στο δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου, πάρθηκαν ως σκλάβοι 1500 από τους Αραουάκους που κατοικούσαν στην Εσπανιόλα. Ο Κολόμβος έστειλε 500 από αυτούς στην Ισπανία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πέθαναν οι διακόπτοι.

Οι περισσότεροι από τους “κονκιστάδορες” (κατακτητές) που έφτασαν μαζί τα επόμενα χρόνια στην Αμερική, ήταν πρώην στρατιώτες και τυχοδιώκτες, που δεν διακρίνονταν για την προστήλωση τους στις θητικές αξίες. Οι ισπανοί έφαγαν πυρετώδως για να βρουν χρυσό και όταν αποτύχαν τον απαιτούσαν με απίστευτη βιαιότητα από τους ινδιάνους. Η αντίσταση των ιθαγενών συντρίφηκε με τρομακτικές σφαγές. Οι σφαγές και οι ασθενείες που μεταφέρθηκαν από τους ευρωπαίους προκάλεσαν τέτοια μείωση του ινδιάνικου πληθυσμού, ώστε οι αποικιοκράτες άρχισαν να έχουν πρόβλημα εργατικών χεριών. Το 1501, η Ισαβέλα διέταξε τη μεταφορά σκλάβων από την Αφρική. Το 1512, ο Συμβούλιο των Θεολόγων του Μπούργκος απαγόρευσε τη δου-

λεία των ινδιάνων, η οποία όμως στην πραγματικότητα συνέχισε να υπάρχει, με τη μορφή της καταναγκαστικής εργασίας, που μόνο φραστικά διέφερε από τη δουλεία.

Από το 1578, οι ινδιάνοι άρχισαν να απομακρύνονται μαζικά από τους παραδοσιακούς τους τόπους κατοικίας για να μεταφερθούν σε επιλεγμένους τόπους εργασίας, ενώ συγχρόνως τους αφαιρούνταν όσα από τα υπάρχοντα τους τούς είχαν απομείνει. Η δικαιολόγηση αυτών των βαρβαροτήτων γινόταν από πολλούς λόγιους της εποχής. Το 1547, στην “Πραγματεία Σχετικά με τα Δίκαια Αίτια του Πολέμου Ενάντια στους Ινδιάνους”, o Juan Gines Sepulveda έγραφε τα ακόλουθα:

“Με απόλυτο δίκαιο οι ισπανοί επιβάλλονται πάνω σε αυτούς τους βάρβαρους του Νέου Κόσμου και των σχετικών νησιών, αφού αυτοί, από άποψη ημικής, πνεύματος και ανθρώπινων χαρακτηριστικών, είναι τόσο κατώτεροι από τους ισπανούς όσο τα παιδιά από τους ενήλικες και οι γυναίκες από τους άντρες, μια διαφορά τόσο μεγάλη όσο των θηριών από τους πολιτισμένους ανθρώπους, των ανθρώπων από τους πιθήκους”.

Λίγοι ισπανοί ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στην καταπίεση και την εκμετάλλευση των ινδιάνων. Μια από αυτές τις εξαιρέσεις ήταν ο δομηνικός καλόγερος Bartolomé de las Casas, ένας ακούραστος αγωνιστής για τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών της Αμερικής, στα έργα του οποίου υπάρχουν καταγραφές των σφαγών και των βιαιοτήτων που έγιναν εις βάρος τους. Το 1522, στην “Σύντομη Ιστορία της Καταστροφής των (Δυτικών) Ινδιάνων”, o Bartolomé de las Casas αναφέρει την ιστορία ενός ινδιάνου αρχηγού από την Αϊτή, ο οποίος, για να αποφύγει τους ισπανούς, κατέφυγε μαζί με τη φυλή του στην Κούβα, περνώντας από το Άγιο Δομήνικο:

“Αυτός ο άρχοντας (ο αρχηγός Ατουέι από την Αϊτή), μετακινούντας συνεχώς, αποφεύγοντας τους χριστιανούς, μέχρι που έφτασε στην ησιτη της Κούβας, αμύνθηκε όταν τους συνάντησε, και τελικά συνελήφθη. Μόνο και μόνο επειδή κρυβόταν από ανθρώπους τόσο άδικους και σκληρούς και επειδή αμύνθηκε ενάπειρα σε αυτούς που ήθελαν να τον εξοντώσουν και να καταπιέσουν μέχρι θανάτου τη φυλή του, τον καταδίκασαν να καεί ζωντανός. Δεμένος στον πάσαλο της πυράς, βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν φραγκισκανό ιερέα, τον άνθρωπο του Θεού στην περιοχή, ο οποίος του έπει τόποια πράγματα για το Θεό και την πίστη μας (για την οποία δεν είχε ακούσει ποτέ), τόσα όσα μπορούσε να του πει στο λίγο χρόνο που του άφησαν οι δήμοι, και τον ρώτησε αν ήθελε να πάει στον παράδεισο, όπου υπάρχει δόξα και αιώνια ανάπαιση, ή στην κόλαση, ή

που υπάρχουν απελείωτα βασανιστήρια και πόνος. Ο Ατουέι, αφού σκέφτηκε λίγο, ρώτησε α

Στο τεύχος 57 της ΑΛΦΑ (8/6/96) δημοσιεύθηκε κείμενο κάτω από τον τίτλο: "Αδιέξοδα και προοπτικές του αναρχισμού", μεταφρασμένο προφανώς απ' το γερμανικό αναρχοσυνδικαλιστικό περιοδικό "DIRECTE ACTION" ("ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ").

Διαβάζοντας προσεκτικά το κείμενο αυτό και ειδικά το κεφάλαιο "Ελεύψεις της αναρχίας", παραπήρω μια μοιρολατρική όσο και αφοριστική "αυτοκριτική" από πλευράς του γράφοντος. Μια τάση του να αναγορευθούν οι αναρχικές δραστηριότητες ως ένας από τους υπεύθυνους παράγοντες που στα πεδία του κοινωνικού ανταγωνισμού, έχουν υπεισέλθει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, φαινόμενα όπως ο ρατσισμός και ο φασισμός, αξίες όπως ο συντηρητισμός και άλλα ανάλογα φαινόμενα, που "επιτρέφουν άνευ αντίστασης, χωρίς κανένας να μιλάει για επανάσταση".

Και ερωτώ: Ο σύντροφος αυτός για ποιο πράγμα αγωνίζεται; Για κάπι που έχει "πά μόνο ιστορική σημασία γιατί δεν σχετίζεται με προβλήματα της κοινωνικής ζωής"; Αγωνίζεται μέσα από τις

διότυπο οικολογικό ρατσισμό με αναρχικό/αντιεξουσιαστικό μανδύα. Το κακό είναι ότι ακόμα και θεωρητικοί με λαμπρή θητεία στο πεδίο της αναρχικής θεώρησης (πχ Μάρει Μπούκτσκιν) συνεργάζονται με τους εκφραστές τέτοιων τάσεων και απόφεων.

Έλεγα λοιπόν, ότι ούτε και οι ίδιοι οι αναρχοσυνδικαλιστές έχουν ξεκαθαρίσει μέχρι σήμερα την θέση τους σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα, επιμένοντας στις παλιές δοξασίες και οργανωτικές μορφές. Γιατί είναι καιροσκοπισμός να διατηρούνται στη ζωή τα οργανωτικά αυτά σχήματα, μόνο και μόνο επειδή κάποιες απόβησαν αποτελεσματικά. Οι αναρχικές ομαδοποιήσεις συγκροτούνται για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Μόλις εκλεύσει η ύπαρξη ενός σκοπού, ενός σχέδιου ή το σχέδιο ολοκληρωθεί, η ομαδοποίηση που δημιουργήθηκε γι' αυτό θα πρέπει να παραχωρήσει τη θέση του σε κάπι άλλο. Σύντροφος από την Γαλλία, που έχει γνώση και στα τεκταινόμενα στην Ισπανική CNT, μου έγραψε πώς η σημερινή CNT αποτελείται από 6 περίπου περιφερειακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, απ' τις οποίες μόνο οι 2-3 έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους στα πλαίσια της Συνο-

πασχολήσεις εδώ αν οι νέες αυτές τάσεις, οι νέες πρακτικές που σήμερα εκφράζονται κάτω από το διεθνές αναρχικό κίνημα και στα πλαίσια του, είναι μερικά κινήματα ως προς την θεώρηση και τους στόχους τους ή αποτελούν νέες εκφράσεις του αναρχικού κινήματος που έρχονται σε κάθετη ρήξη, σε συνολική αντιπαράθεση με το κράτος και τους μηχανισμούς του.

Αυτό είναι αντικείμενο μιας ξεχωριστής προσέγγισης και ανάλυσης. Αυτό που είναι σημαντικό πρώτη από όλα είναι το ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι νέες αυτές τάσεις, οι πρακτικές και οι φορείς τους είναι γέννημα και θρέμα της απάνθρωπης ανάπτυξης της κοινωνίας προς όφελος των λίγων, προς όφελος της εκμετάλλευσης και του αλγηστους κέρδους, ειδικά αυτής της νέας κοινωνικής αποτελεμάτωσης των τελευταίων χρόνων και που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω της Νέας Τάξης Πραγμάτων κλπ. Απέναντι στον εφησυχασμό, την άκρη εκμετάλλευση, στο εξαφανισμό της εργατικής τάξης όπως την έραμε μέχρι τώρα, στον καπασιμό μια ισοπεδωτικής τεχνολογίας, στην συνεχίζομενη καταστροφή του περιβάλλοντος και στον δηλητηριασμό του ανθρώπου σώματος, απέναντι στην επιστροφή "αξιών" όπως ο φιλοτομαρισμός, ο συντηρητισμός, ο απομονωτισμός, απέναντι στην επιπτοροφή του ρατσισμού και φασισμού και τον ακήρυχτο πόλεμο ενάντια σε κάθε είδους μετανάστη και ιθαγενή, οι νέοι αναρχικοί προτάσσουν και αντιτάσσουν τις δικές τους αξίες. Σε χώρες όπως η Αυστραλία, αλλά και άλλες κι από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, οι αναρχικές ιδέες τείνουν να γίνουν συνώνυμες το χαρακτηριστικό τρόπου ζωής κάποιων ανθρώπων. Αν για κάποιους άλλους μερικές δεκαετίες πριν η γενική απεργία, τα μαζικά συλλαλητήρια και άλλα ήσαν οι δυνατές στάσεις ζωής απέναντι στην κρατική βαρβαρότητα, σήμερα αυτές οι στάσεις έχουν αλλάξει ριζικά. Το να ζεις σε αυτοοργανωμένες καταλήψεις ή σε κοινόβια στην φύση, το να δρας μέσα από συνεργαστικές, κολεκτίβες, απελευθερωμένες ζώνες πρακτικής σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, το να είσαι χορτοφάγος, το να δρας ενάντια στην λογική Mc Donalds, τα πειράματα στα ζώα, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, το να δρας αντιπληροφοριακά και να προχωράς σε κομπιουτεροπειρατίες μέσα από το Internet ή δημιουργώντας τα δικά σου δίκτυα, καθώς και ένα πλατύ φάσμα άλλων δραστηριοτήτων, θεωρούνται σήμερα οι μόνες δυνατές στάσεις αντίστασης και αυτοκαθορισμού απέναντι σε μια όλο και πιο αδηφάγια κρατική λαϊλατα. Κι ακόμα, στις ΗΠΑ για παράδειγμα ολόκληρες αναρχικές συλλογικότητες, όπως η Ομοσπονδία "LOVE AND PAGE", οι ομάδες του Αναρχικού Μαύρου Σταυρού, που έχουν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια, έχουν θέσει ως προτεραιότητες τον αγώνα τους, την δράση ανάμεσα στις κοινωνικές μειονότητες, του μαύρους, την άγρια νεολαία των γκέτο, τις γυναίκες, τους μετανάστες.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι νέα αντικείμενα και χώροι παρέμβασης αναδεικνύονται καθημερινά μέσα από την διαπάλη εξουσιαστών - Εξουσιοδόμενων και τον κοινωνικό ανταγωνισμό, καθώς αυτός προχωρά.

Που είναι λοιπόν, η έλλειψη για την οποία μας μιλάει ο συγγραφέας του κειμένου; Που είναι η αγκύλωση του κινήματος; Εχτός αν ανάγει την αγκύλωση της δικής του οργάνωσης (αν ανήκει στην ομάδα που εκδίδει την "Direct Action") ως αγκύλωση όλου του κινήματος. Μήπως η πλειοψηφία των νέων αναρχικών δεν ζουν παραδειγματικά; Ή τουλάχιστον αν δεν έχουν πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτή την παραδειγματική καθημερινή μορφή ζωής σε σχέση με τις αναρχικές ιδέες, για την οποία τόσο πολύ κόπτεται ο συγγραφέας του κειμένου, δεν προσπαθούν να πετύχουν, προτρέποντας και τους άλλους να το κάνουν;

Όλα όσα απαριθμήσαμε πριν σαν στάσεις ζωής απέναντι στην διάχυτη βαρβαρότητα δεν αποτελούν ταυτόχρονα προσπάθειες και μάλιστα σοβαρές, κατορθωνότας αυτή την παραδειγματική σχέση μεταξύ καθημερινής ζωής και αναρχικών ιδεών;

Επαναλαμβάνω ότι κι εγώ ο ίδιος μπορεί να διαφωνώ με κάποιες τάσεις, απ' όσες περιέγραψα πριν, θεωρώντας τις επιμέρους και όχι ριζικά αντιστασιακές πράξεις. Όμως οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι το "νέο αίμα" ήδη έχει υπεισέλθει στις αρπαγίες και στις φλέβες του κινήματος μας.

Από εμάς τους ίδιους εξαρτάται αν θα συνεχίσουμε να κρατιόμαστε στο επίπεδο να μεταγγίζουμε διαρκώς "νέο αίμα" στο κίνημα. Παντρεύοντας, φυσικά, και στοιχεία από τις παλαιότερες οργανωτικές ή άλλες μορφές που έχουν αντέξει μέσα στον χρόνο. Αρχές όπως η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, η αναρχική θητική, η δημιουργία ομοσπονδιακών δικτύων και άλλα, είναι πάγιες αρχές που διέπουν το αναρχικό κίνημα κάθε εποχής και δεν διαφέρουν με κάποια παλαιά και ασύνταξη.

Υπάρχουν, βέβαια, κάποιες προϋποθέσεις στην επιτυχία αυτού του παντρέματος. Η αναγκαιότητα να μην μπαίνουμε σε κανάλια κολλήματος ή μιζέριας. Η καταπολέμηση του ψέματος, των άλλοι και των στείρων ιδεολογιών. Η θεώρηση και πρακτική μας να μην καταντούν σκέτα θεάματα όπου ο όροι συντήρησης και αντιπαραγωγής τους να αποκλείουν κάθε δυνατήτη και διάλεση για περαιτέρω πρακτική. Σπάσιμο διαρκές όλων των ρόλων που παρουσιάζονται. Είναι καθήκον να διαφυλάξουμε με μη τι άλλο την ίδια μας την υπόσταση και να βάλουμε συνεχώς εμπόδια στο κράτος να μας μετατρέπει κάθε φορά μέρος μιας εύπλαστης μάζας. Να ανακαλύπτουμε τους απώτερους στόχους της εξουσίας, πίσω από κάθε μορφή ή παραλλαγή της κι αυτό γιατί με την έξυπνη κι απότομη αλλαγή της (τα τελευταία χρόνια ειδικά) μας έχει εθίσει περισσότερο από πριν στο δηλητήριο του εφησυχασμού και του αποσιωπισμού.

Να ξέρουμε πάντα ότι η συνείδηση είναι αποτέλεσμα πολλαπλών κοινωνικών συνθηκών και όταν ωριμάσει ούτε μεταβάλλεται, ούτε παραμορφώνεται. Μένει ασυμβίβαστη. Και είναι αυτή η συνείδηση που αποκτιέται με την μεγάλη πείρα. Κάτω από την οποιαδήποτε πρέσα της οποιασδήποτε καταπίεσης και ψημένη με την φωτιά της αδικίας και της κρατικής βαρβαρότητας.

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ;

γραμμένες ενός κινήματος που "πνίγει κάθε πνευματική ζωή... Και προσπερνάει τυφλά τα συμβάντα της κοινωνικής ζωής"; Αγωνίζεται μέσα από τις γραμμένες ενός κινήματος το οποίο το τοποθετεί στο ίδιο τσουβάλι με αυτά τα "αριστερά" κινήματα, έστω κι αν τη λέξη αριστερά την έχει σε εισαγωγικά; Ή μήπως, τέλος αγωνίζεται μέσα από τις γραμμένες ενός κινήματος που αποτελείται από τα ταμπέλες και βρίθει δογματισμούς, όπως ισχυρίζεται;

Είναι πολύ εύκολο να προχωρούμε σε αφορισμούς και υπεραπούστευσης εν ειδεί αυτοκρητικής, πολλές φορές επιπρεπώντας από συναισθηματική φόρτηση, όπως στην περίπτωση του γράφοντος το εν λόγω κείμενο. Είναι πολύ εύκολο να συγχέουμε την κριτική με την απόδοση ευθυνών σε διάφορους παράγοντες για κάπι που έχει ή είχε την αντίθ