

# Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΗ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 20 • ΦΥΛΛΟ 680 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200



- στον εθνικισμό
- στο μιλιταρισμό
- στο ρατσισμό

## Περι έθνους, εθνικισμού και αντιεθνικισμού

### Ο εθνικισμός ως ιδεολογία και το έθνος ως πραγματικότητα

**Η** εθνική-εθνικιστική ιδεολογία είναι προϊόν της διαδικασίας κατάληψης της εξουσίας από τους αστούς κατά τον 18ο, κυρίως, αιώνα, όταν η κατάρρευση της αριστοκρατίας ως διαχειρίστριας τάξης της κοινωνίας, συνοδεύτηκε από την κατάρρευση της θρησκείας ως κυρίαρχου μέσου ιδεολογικής επιβολής. Η ανάδειξη των εμπόρων σε κυρίαρχη ομάδα εξουσίας επέβαλε τη διαμόρφωση μιας νέας ιδεολογίας, που θα δικαίωνε το σφετερισμό της εξουσίας, αφού η "ελέω θεού μοναρχία" αποτελούσε οριστικά παρελθόν.

Ωστόσο, το έθνος/εθνότητα, ως "κοινότητα ανθρώπων που κατοικεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή, με κοινή ιστορία

και μιλά την ίδια γλώσσα" προϋπήρχε της εποχής της αστικής κυριαρχίας. Προϋπήρχε βέβαια ως ένας μόνο από τους πολλούς τρόπους προσδιορισμού και συχνά μάλιστα βρισκόταν σε εντελώς δεύτερη μοίρα. Αυτό, μέχρι τη στιγμή που έντεχνα αναδείχθηκε ως η κυριαρχη ιδεολογία της αστικής κυριαρχίας.

Τα ιδεολογικά γεγονότα δεν υπήρχαν ποτέ απλές χήμαιρες, αλλά η στρεβλωμένη συνείδηση των πραγματικοτήτων. "Ο λαός είναι από τη φύση του πατριώτης. Αγαπά τη γη όπου γεννήθηκε, το κλίμα μέσα στο οποίο αναπύθηκε (...). Ο πραγματικός, ζωντανός, ισχυρός, φυσικός πατριωτισμός του λαού δεν είναι καθόλου εθνικός πατριωτισμός, ούτε καν τοπικός, αλλά στο μεγαλύτερο του μέρος αποκλειστικά κοινοτικός. Αγαπά ακόμα τη γλώσσα που μιλάει, ή μάλλον

δεν γνωρίζει άλλη και μόνο με τη δική του μπορεί να εκφράσει ό,τι σκέφτεται, ό,τι αισθάνεται και να ζήσει κοινωνικά, ανθρώπινα (...). Ο λαϊκός πατριωτισμός, ο ταυτισμένος με την ελεύθερη ανάπτυξη μιας φυσικής συλλογικότητας, είναι φυσικά πιο δυνατός, πιο έντονος, πιο πραγματικός και αρχικά πιο ενστικτώδης μέσα στην κοινότητα. Αργότερα, εξανθρωπιζόμενος όλο και περισσότερο με την εξέλιξη της συλλογικής ζωής, των αναγκών, των ενστίκτων, των αντιλήψεων, αν τίποτα δεν διακόψει αυτό το αυθόρυμητο και προοδευτικό από κάτω προς τα πάνω βήμα, ευρύνεται, ενώ εξασθενεί ταυτόχρονα σαν φυσικό και ακαλλιέργητο ένστικτο, πρώτα μέσα απ' την ελεύθερη ομοσπονδία των κοινοτήτων των περιοχών, κατόπιν απ' την ομοσπονδία των περιοχών ενός ακόμα πιο πλατιού συνόλου που ονομάζουμε έθνος, για να χα-

θεί, αργά ή γρήγορα, πάντα μ' αυτό το τρόπο, μέσα στην οργάνωση και την κοινή συνείδηση του ανθρώπινου και της ανθρωπότητας. (...) Δεν είναι καθόλου λαϊκό ένστικτο, είναι πολιτική ιδέα, είναι το κράτος που τοποθετεί τον πατριωτισμό σαν αρχή και τον κάνει αντικείμενο ιερής λατρείας. Η αγάπη του (εθνικού) κράτους δεν είναι έκφραση του λαϊκού πατριωτισμού, αλλά μια έκφραση εκφυλισμένη μέσω μιας απατηλής αφάρεσης και πάντα προς όφελος μιας εκμεταλλεύτριας μειοψηφίας". Τα παραπάνω λόγια του Μιχαήλ Μπακούνιν περιγράφουν βέβαια μια πραγματικότητα η οποία προφανώς δεν ισχύει πλέον στις χώρες της Δύσης, ενώ και στον υπόλοιπο πλανήτη, εκεί όπου οι παραπάνω συνθήκες συνεχίζουν να υπάρχουν, είναι οπωσδήποτε διαποτισμένες από ένα σωρό ιδεολογίες

Συνέχεια στη σελίδα 2



## Περι έθνους, εθνικισμού και αντιεθνικισμού

### Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Σύμφωνα με την εφημερίδα *Cronica Ro-tapana* του Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία "η κηδεία έχει γίνει είδος πολυτελείας και αποτελεί τεράστιο βάρος για την οικογένεια του νεκρού".

Μαζί με την προμήθεια για την επιτάχυνση της έκδοσης πιστοποιητικού θανάτου, τη πληρωμή του γραφείου κηδειών, την εξασφάλιση τάφου και την οργάνωση της τελετής, μια "ορθόδοξη χριστιανή" κηδεία κοστίζει γύρω στις 225.000 δραχμές.

Και αυτό τη στιγμή που ο μέσος μηνιάσιος μισθός είναι το 1/9 αυτού του ποσού, ενώ οι συνταξιούχοι λαμβάνουν με βάση το νόμο περίπου 10.000 δραχμές για την κάλυψη εξόδων κηδειών.

Πολλά πάνωμα παραμένουν στα άργητα των νεκροτομείων, επειδή οι συγγενείς των νεκρών δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα της ταφής τους.

Ζώντας και πεθαίνοντας στον παράδεισο του νεοφιλελευθερισμού...

Την περασμένη Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη, ένας ζητά, επιδόθηκε σε ένα μάλλον συνηθισμένο για τους άντρες της ομάδας του χόμπι.

Έχοντας συλλάβει ένα μετανάστη από την Αλβανία, του φόρεσε χειροπέδες, τον έδεσε στη μηχανή του και τον έσερνε στο οδόστρωμα.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, που καταγέλθηκε από περαστικούς, ισχυρίστηκε ότι "προκειμένου να συλλάβει και δεύτερο λαθρομετανάστη, μετακίνησε σε μικρή απόσταση, πεζός, τη μοτοσυκλέτα, ώστε αφενός να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, αφετέρου να μην είναι δυνατή η διαφυγή του συλληφθέντα και για να καταστεί εφικτή η αναζήτηση του δεύτερου λαθρομετανάστη".

Και καλά η αγωνία για τη μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας. Δεν μας εξηγείτε δύναμης και πώς ο ζητάς ξεκίνησε την αναζήτηση του δεύτερου μετανάστη όχι απλά πεζός, αλλά συγχρόνως κουβαλώντας και τη μηχανή του, από την οποία σερνόταν ο πρώτος που είχε συλλάβει;

Σε σχέση με το σχόλιο της προηγούμενης βδομάδας, για την εικαστική παρέμβαση του κυρίου Τσόκλη και τους άστεγους και τους μετανάστες που προσπαθούσαν να πάρουν κάποια από τα καρπούζια που ο εξαίρετος καλλιέργης προσέριζε να σπάσει για να δείξει πώς η ελπίδα μετατρέπεται σε απελπισία, αρκετοί φύλοι έκαναν μια εύστοχη παραπήρηση.

Αν ο ζωγράφος είχε προβλέψει αυτές τις ενέργειες της γης των κολασμένων, θα μπορούσε άνετα να τις εντάξει στην καλλιτεχνική του παρέμβαση...

### Η δημιουργία ταυτότητας μέσα από την υποταγή στο μύθο της μητέρας-πατρίδας, η επιβεβαίωση μέσα από το (αντι-ιστορικό) ένδοξο παρελθόν.

Ας επιστρέψουμε όμως στο παρελθόν. Η ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών, καθώς και η συνακόλουθη ανάπτυξη της επικοινωνίας και της κυκλοφορίας των ιδεών είχαν αρχίσει ήδη από τον 17ο αιώνα να αναγγέλουν τη γέννηση μιας νέας εποχής. Ταυτόχρονα με την εξασθένιση των παλαιών μορφών εξουσίας, οι έμποροι και οι αστοί είχαν αρχίσει να συγκεντρώνουν στα χέρια τους τον κοινωνικό πλούτο, γεγονός που τους οδηγούσε να ονειρεύονται και την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας.

Κάθε εξουσία, όταν πρωτοεμφανίζεται, έχει ανάγκη από μια ιερή θεώρηση, από μια μιθική τάξη πραγμάτων για να την νομιμοποίησε. Στην προηγούμενη περίοδο, ολόκληρος ο πληθυσμός ήταν υποτελής στη θρησκεία, ενώ την πολιτική εξουσία κατείχαν οι στρατιωτικά ισχυροί, οι ευγενείς και ο βασιλιάς. Τώρα, η ενοποιητική ιδεολογία ήταν το έθνος-κράτος και η πολιτική εξουσία πέρασε στα χέρια των οικονομικά ισχυρών. Η ιδέα του έθνους μεγεθύνθηκε, απέκτησε μεταφυσικές και ιερές ιδιότητες και τέθηκε στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής. Φυσικά, η κυριαρχία δεν πίστευε ποτέ σε καμμία εθνική ιδεολογία. Η πραγματικότητα που η νέα εξουσία υλοποιούσε ήταν αυτή της κυριαρχίας του εμπορεύματος. Ο χώρος που η νέα εξουσία υλοποιούσε παγκόσμια ήταν αυτός που ανταποκρινόταν στους χρόνους της παραγωγής, στο χρόνο του εμπορεύματος. Ο χρόνος δύναμης του εμπορεύματος είναι βαθύτατα αντιανθρώπινος, και έτσι, για μια ακόμα φορά, το συλλογικό φαντασιακό έπερπετα να ικανοποιείται με αντι-ιστορικό χρόνο, έξω από την καθημερινή ζωή, να χορταίνει τη δύψα του για ιστορική πραγμάτωση στα βράχια και θολά νερά του προαιώνιου εθνικού μεγαλείου. Ο χρόνος του εμπορεύματος, η υποταγή στο χρόνο της εργασίας, στηρίχτηκε σε αυτή τη νέα αντι-ιστορική ανάγνωση της ιστορίας, συντρίβοντας τον ιστορικό χρόνο που, έστω τημηματικά, μπορούσε να αναπτύσσεται στις μεσαιωνικές πόλεις, δημιουργώντας το νέο μύθο που θα εξασφάλιζε την κοσμική τάξη γύρω από την τάξη που η νέα μορφή κυριαρχίας οικοδομούσε γύρω από τον εαυτό της.

Στο πέρασμα του χρόνου, η ιδεολογία του έθνους-κράτους, από ενοποιητικό στοιχείο των κοινωνιών κάτω από την αιστική κυριαρχία, πήρε και τη μορφή της υπεράσπισης της κυριαρχίας σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω του διαχωρισμού των εκμεταλλευμάτων σε αντίπαλα έθνη και της φευδούσις ενοποίησης των εκμεταλλευμάτων με τους εκμεταλλευτές τους.

Ο προσδιορισμός των απόμων και των κοινωνιών όχι από και για τον εαυτό τους, αλλά σε τεχνητή αντίθεση με ένα άλλο "αντίπαλο" έθνος-κράτος, έχει πολλές χρήσεις για την κυριαρχία.

Έτσι ο εθνικισμός, όταν (κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου), η καπιταλιστική κοινωνία βρέθηκε να πολιορκείται από το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα, οδηγήθηκε στην ακραία μορφή του, στον φασισμό. Στη βίαση δηλαδή ανάσταση του μύθου, που απαιτεί τη συμμετοχή σε μια κοινότητα καθορισμένη από αρχαϊκές φευτο-αξεις: τη ράπσα, το αίμα, τον ηγέτη. Ο φασισμός είναι πάντοτε η ακραία κατάληξη της εθνικής-εθνικιστικής ιδεολογίας, ενώ ο μιλταρισμός και ο ρατσισμός είναι σταθερές της παράμετροι. Από τον προσδιορισμό με βάση την εθνική ιδεολογία μέχρι την εθνική καθαρότητα, τις εθνικές εκκαθαρίσεις και τα κρεματόρια, η απόσταση δεν είναι μεγάλη...

**Κυκλοφόρησαν...**

Καταύλισμός Άμεσης Αλληλεγγύης "Μάρτυρες του Σικάγο" Ζουγκλα Lacandona, Chiapas, Μεξικό Σε σελίδα αντίστροφης πλευράς της εφημερίδας.

Από την Ομάδα Αλληλεγγύης στον Αγώνα των Ζαπατίστας (Θεσσαλονίκη) κυκλοφόρησε η μπροστούρα «Καταύλισμός Άμεσης Αλληλεγγύης, "Μάρτυρες του Σικάγο"». Περιέχει κείμενα που προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό καταύλισμό αλληλεγγύης που βρίσκεται στην καρδιά της ζούγκλας Lacandona, καθώς και ένα εκτεταμένο εισαγωγικό σημείωμα της Ομάδας Αλληλεγγύης από τη Θεσσαλονίκη.

Η δημιουργία ταυτότητας μέσα από την υποταγή στο μύθο της μητέρας-πατρίδας, η επιβεβαίωση μέσα από το (αντι-ιστορικό) ένδοξο παρελθόν.

Το έθνος-κράτος ενοποίησε τον πληθυσμό κάτω από τη κυριαρχία των αιστών. Ήρθε σε σύγκρουση με το τοπικό, όχι υπερβαίνοντάς το και πρωθυπότας μια μεγαλύτερη συνθετική, αλλά ακυρώνοντας την έννοια της κοινότητας, που στο παρελθόν είχε έρθει σε αντιπαράθεση με την κυριαρχία (μεσαιωνικές εξεγέρσεις). Αντί για το ξεπέρασμα των περιορισμών της τοπικότητας μέσα από μια πλουσύνθετη ομόσπονδη κοινωνική οργάνωση, μεθοδεύθηκε η εξουδετέρωση της αυτονομίας της τοπικότητας, μέσα από τη συγκρότηση της συγκεντρωτικής κρατικής εξουσίας. Το αστικό ιδεολόγημα πως δήθεν μέσα από τη δημιουργία των εθνών-κρατών είχαμε την εξέλιξη από την έννοια του υπηκόου στην έννοια του πολίτη είναι ολοφάνερη φευδεύεσα, αφού δεν νοείται η ύπαρξη πολιτών σε μια κοινωνία χωρίς οικονομική και πολιτική ισότητα (η έννοια του πολίτη αποκτά νόμιμη μόσχο στον αγώνα για την κοινωνία της οικονομικής και πολιτικής ισότητας). Απλά, οι υπήκοοι υποδουλώθηκαν στην καινούργια θρησκεία του έθνους και το ιερατείο πέρασε στα χέρια των εμπόρων.

Έτσι η ενοποίηση της εμπορευματικής-θεαματικής κοινωνίας έχει καταφέρει να ενοποιήσει το σύνολο της ανθρωπότητας σε ένα "έθνος", αφού όλοι κατοικούμε στην έρημη του θεαματικού διαχωρισμού, όλοι μας είμαστε υλικά ένοιοι από την ιστορία (της οποίας άλλωστε το τέλος εξαγγέλθηκε θριαμβευτικά), όλοι μας παραμένουμε άφωνοι, χωρίς γλώσσα, χωρίς επικοινωνία, ενώ τα πάντα καλύπτονται από τον επαινετικό μονόλογο της εξουσίας, τον ατέρμονα λόγο με τον οποία η εξουσία εξιμενία τον ίδιο την εαυτό.

Η ανάπτυξη της εμπορευματικής-θεαματικής κοινωνίας έχει δημιουργήσει το παγκόσμιο έθνος μιας ανθρωπότητας που ζει στο περιθώριο της ύπαρξης.

Στην εποχή μας, η αναβίωση του εθνικισμού θα έπρεπε να καταγράφεται στους κλιμακούς πάνακες της σχίζοφρενείας. Η μόνη κοινή ιστορία που μπορεί να υπάρξει είναι η ιστορία των καθημερινών αγώνων για ζωή, η μόνη κοινή γλώσσα που μπορούμε να κατασκευάσουμε, είναι η γλώσ

**Α**φορμή αυτού του κειμένου αποτελεί το γράμμα που έστειλε στην εφημερίδα σας, στο φύλλο 650 ο Τ. Ο., που αναφέρεται στους Ζαπατίστας και στον EPR. Η απάντηση που δώσατε καλύπτει ως επί το πλείστον το θέμα που έθεσε ο γράφων, θα θέλαμε όμως να συμπληρώσουμε κάποια πράγματα για το θέμα του έθνους (γενικά), του ινδιάνικου έθνους που ζει στο Μεξικό και των αντάρτικων ομάδων, όπως είναι ο EPR αλλά και ο EZLN.

Πράγματα οι αναρχικοί δεν αποδέχονται την εθνική ομοιψυχία που προβάλλει η εθνική ιδεολογία και απορρίπτουν τον όρο έθνος για τους εξής λόγους:

α) γιατί αυτό (το έθνος) είναι διαταξικό, που σημαίνει ότι στους κάλπους του συνυπάρχουν εξουσιούστες και εξουσιούργουν, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι. Η εθνική ομοιψυχία που προβάλλεται από τους εξουσιούστες αμβλώνει την κοινωνική αντιπάρθεση και τον ταξικό πόλεμο, με την επίφαση του "εθνικού κινδύνου" ή των "εθνικών προβλημάτων". Η απόρριψη κατά συνέπεια του όρους "έθνος" αποτελεί την άριστη να ταυτίζονται στα μάτια της κοινωνίας εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι.

β) γιατί η συγκρότηση του έθνους γίνεται μέσα από συγκεντρωτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να εδραώνονται οι εξουσιούστες σχέσεις και γιατί "δι μόνη αντικειμενική υπόσταση του έθνους είναι το κράτος του (αυτό που υπάρχει ή αυτό που πάει να φτιαχτεί)" (περιοδικό "Αναρχος", τευχ. 4, σελ. 53).

Οι ινδάνοι, γιατί τα αιτήματα και οι αγώνες των Ζαπατίστας αυτούς κυρίως αφορούν, δεν αποτελούν ακριβώς έθνος, αλλά μια εθνότητα, τη οποία συμβιάνει να έχει ταξικό χαρακτήρα, αφού οι ινδάνοι καταπέζονται χωρίς εξαρέσεις, όπως τουλάχιστον παρουσίαζονται τα πράγματα. Ζουν σε άθλες συνθήκες, δουλεύουν σκληρά (όσοι έχουν δουλειά) και τα οικονομικά μέτρα κυρίως αυτούς πλήγουν.

Όσο για το μεξικάνικο έθνος το οποίο ανα-

φέρουν οι Ζαπατίστας αυτό ανταποκρίνεται στην έννοια της επικράτειας όπως σωστά παραπέρησαν οι σύντροφοι από το Αλφα και κατά συνέπεια σ' αυτήν την περίπτωση το μεξικάνικο έθνος είναι μια ομοιοπονδία εθνών (π.χ. Αζτέκοι, Μάγιοι, Τσελτάλοι, Χουαστέκοι, Ισπανοί, Βάσκοι κτλ.) έχω από τα πρότυπα του ομογενούς έθνους.

Υστερά "οι αναρχικοί δεν αρνούνται την αντικειμενική ύπαρξη προβλημάτων που θα μπορούσαν να ονομαστούν "εθνικά" - προβλήματα που αφορούν μια εξάρτηση, πολιτιστικός ψηφιακός πληριούμαντος κτλ." (περιοδ. Άναρχος σελ. 53). Και τέτοιους είδους προβλήματα ανημετωπίζουν όχι μόνο οι ινδάνοι και οι μεξικάνοι αλλά και όλα σχεδόν τα έθνη του κόσμου με την παγκοσμιοπόίηση του κεφαλαίου. Η λέξη "έθνος" λοιπόν στην ονομασία των Ζαπατίστας έχει διαφορετική σημασία από αυτήν που της αποδίδεται συνήθως και ανταποκρίνεται σε κάποια δίκαια αιτήματα που αφορούν τον ινδιάνικο και μεξικάνικο λαό (για πολιτισμό, οικονομία κ.λ.π.).

Όσο για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ινδιάνικες κοινότητες για τη λήψη αποφάσεων που τις αφορούν, είναι αναμφίβολα

## ZAPATISTAS - EPR

# Μία κριτική προσέγγιση



πτωση να ασκήσει αρνητική κριτική για το ζήτημα του έθνους.

Και σ' αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφερθούμε όσο πιο συνοπτικά γίνεται στις αντάρτικες ομάδες. Πρώτα όμως θα θέλαμε να πούμε στον Τ. Ο. ότι επειδή ο EPR δεν έχει μέσα στην ονομασία του τη λέξη "έθνος" αυτό δεν τον καναστάτικο ποιο "επαναστατικό" από το EZLN. Καλό είναι να ακριβολογούμε αλλά όχι και να παιζουμε με τις λέξεις. Εξ αλλού η εμπειρία μας έχει διδάξει να κρίνουμε άτομα και ομάδες όχι από τις ονομασίες αλλά από τις πράξεις τους.

Σαν αναρχικοί είμαστε βέβαια υποστηρικτές της κοινωνικής επανάστασης, της ριζικής δηλαδή αλλαγής των δομών και των σχέσεων μιας κοινωνίας, μιας αλλαγής που θα γίνει από το μεγάλο καταπιεσμένο μέρος της κοινωνίας και που θα ξεκινήσει από τις ιδέες

Αγαπητή εφημερίδα "Άλφα" αισθανθήκαμε την ανάγκη να υψώσουμε την φωνή μας για τα γεγονότα που συμβαίνουν εδώ στην Ήπειρο όπως Άρτα, Πρέβεζα, Γιάννενα, Λευκάδα, Αμφιλοχία, Αγρίνιο. Θα χαρούμε αν γραφτούν τα παρακάτω γεγονότα.

Πρώτο γεγονός αποτελεί η απόλυτη ενός παρουσιαστή ραδιοφωνικού σταθμού, που δουλεύει για 2 χρόνια στο Ράδιο Πρέβεζα και παρουσιάζει την εκπομπή "Αφομές για ανταρσία". Το όνομα του παρουσιαστή είναι Νίκος Σ. Ο Νίκος δήλωνε αναρχικός και πίστευε ότι η αλήθεια ενάντια στο κράτος πρέπει να ακούγεται για να μαθαίνουνε οι γενιές που θα γεννηθούνε την αλήθεια και τα γεγονότα που πέρασαν οι περασμένες γενιές.

Στα Γιάννενα πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες στο Πολυτεχνείο και στην οποία συμμετείχαν γύρω στα 350 άτομα.

Τα αδέλφια σας είναι εδώ και θα σας στηρίζουν με κάθε τρόπο στους αγώνες που έρχονται.

αναρχικοί από Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

και θα επεκταθεί στις κοινωνικές σχέσεις και αξίες.

Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι απορρίπτουμε ο ποιαδήποτε ένοπλη ομάδα που θεωρεί τον εαυτό της πρωτοπόρο της επανάστασης και ότι κάνει επανάσταση στο όνομα του λαού. Πόσο μάλλον όταν σκοπός της ομάδας είναι η κατάληψη της εξουσίας. Η επανάσταση δε θα γίνει από στρατιωτικές ομάδες ειδικευμένες στην άσκηση της βίας αλλά από το κοινωνικό σύνολο. Αυτή (η επανάστασή) εξαρτάται από την ποιότητα των ταξικών αγώνων και την ικανότητα των ταξικών αγώνων και την ικανότητα των κοινωνικών κομματών για αυτοοργάνωση. Και το ότι ο EPR σκότωσε 12 αστυνομικούς αυτό δεν άλλαξε τίποτα, ούτε διαφαίνεται καμιά προοπτική για την αλλαγή των ιδεών της κοινωνίας που στηρίζει το εξουσιοποιητικό οικοδόμημα. Η κυβέρνηση θα αντικαταστήσει τους αστυνομικούς με άλλους εξ απίστης της ανοχής της κοινωνίας.

Αντίθετα ο EZLN χρησιμοποιεί τα όπλα για να προστατεύει την ύπαρξή του και το δικαίωμά του να αναπτύσσει και να διαδίδει το λόγο του. Δεν κάνει ένοπλο αγώνα. Εξ αλλού όπως έγραψαν οι συντάκτες του Άλφα, ο EZLN τίθεται υπό τον έλεγχο των ινδιάνικων κοινοτήτων και όχι το αντίστροφό όπως κατά την άποψη μας συμβαίνει με τον EPR. Πώς λοιπόν ο γραφών περιμένει να δείξουμε (μεγαλύτερη) συμπαράσταση στον EPR που είναι πρωτοποριακή ομάδα προσαρμοσμένη στην μαρξιστική και λενινιστική αντιληφή για την επίτευξη της επανάστασης;

Υ.Γ. Στο κείμενο μας έγιναν αναφορές στο περιοδικό Άναρχος, όχι γιατί το θεωρούμε αυθεντία αλλά επειδή τα χωρία που παραπίθενται μας εκφράζουν απόλυτα και με τον καλύτερο τρόπο. Είναι κάτι που θέλουμε να διευκρινιστεί.

## ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Υμηττός 5/10/96



Τα ρέματα αποτελούν ένα ξεπέρασμα της τετράγωνης λογικής της αναγκαιότητας, δε βοηθούν στη γρίγορη μεταφορά των ανθρώπων στην εργασία τους και στα κουτά της διασκέδασης.

Δεν αποτελούν μια κανονικότητα όπως ο υπόλοιπος χώρος, διεγέρουν τη φαντασία παροτρύνοντας το αισθητήμα της περιέργειας προς μια αναζήτηση του ωραίου στα φυλλώματα των καλαμών, στο απότομο μονοπάτι που βγάζει στην απέναντι όχθη, στο βάτραχο που σε κοπά τρομοκρατημένος κάτω από το νερό. Δημιουργούν μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον χτισμένο χώρο και τη φύση, καθώς και κίνηση ζωντανεύοντας το νεκρό κατά τα άλλα τοπίο. Μετατρέποντας το χώρο αλλοτρίωσης σε ένα χώρο δημιουργικής σκέψης, ανπιθέμενο στη λογική της εμπορευματοποίησης όπου η αισθητική έχει πάρει μια δευτερεύουσα αξία και υπάρχει μόνο και μόνο για να δικαιολογεί την ανταλλακτική.

Όμως και αυτά δε θα ξεφύγουν από τον κανόνα ο οποίος θέλει την εμπορευματική λειτουργικούτη λογική παντοδύναμη να συντρίπτει κάθε χώρο ο οποίος εμπνέει ένα διαφορετικό σύστημα ενάντια στην αλλοτρίωση. Και πράγματα οι φυλλώσιες μετατρέπονται σε μπάζα από τις κοντινές οικοδομές, το μονοπάτι μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο και ο βάτραχος δεν φαίνεται πια από τα πράσινα λύματα των κάθε είδους εργοστασίων και βιοτεχνιών που με την ανοχή μας και συμμετοχή μας μολύνουν το βρόχινο νερό.

Τώρα το τελικό χτυπήμα έχει τεθεί σε λειτουργία, τα ρέματα μπαζώνται προς δημιουργία ενός δρόμου που θα βοηθήσει την οικονομική αναβάθμιση της περιοχής έως ότου κάθε αναζήτηση του ωραίου να πνιγεί μέσω στη βοή της κυκλοφορίας.

Αντεξουσιαστές Μπραχαμίου, 26/6/1994

## Άλφα

ΕΤΟΣ

# ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ αρνητή στράτευσης

**T**η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου συνέληφθη στη Σμύρνη ο Οσμάν Μουράτ Ούλκε, τούρκος αρνητή στράτευσης.

Ο Οσμάν κρατείται αυτή τη σπιγμή στις στρατιωτικές φυλακές υψίστης ασφαλείας Μαμάκ της Άγκυρας και αναμένεται να προσαχθεί στο στρατιωτικό ανακριτή όπου θα του απαγγελθεί η κατηγορία περί "απομάκρυνσης του λαού από το στρατό" (!) σύμφωνα με το Αρθρο 155 του Τούρκικου Ποινικού Κώδικα, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτερα εναντίον των αντιστοκέμνων στον πόλεμο.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Τουρκία δεν διώκεται η ανυποταξία και η άρνηση στράτευσης για λόγους συνέδησης (υπάρχει δηλαδή νομικό κενό) και γι' αυτό ο Οσμάν Μουράτ Ούλκε παραπέμπεται για δημόσιες δηλώσεις του που εμπίπτουν στο Αρθρο 155 με το οποίο δεν παραβίλεται απλά το "δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και έκφρασης", αλλά αποτρέπεται ουσιαστικά κάθε κριτική στο στρατό και το μιλιταρισμό -θεμέλιο λίθο του τουρκικού καθεστώτος.

Σε μία εποχή όπου κυριαρχεί ο πολιτικο-στρατιωτικός ανταγωνισμός Ελλάδας-Τουρκίας, η υπεράσπιση του Οσμάν Μουράτ. Ούλκε, δεν έχει για μας απλά το βάρος μιας ανθρωπιστικής στάσης, αλλά είναι μια έμπρακτη αποδοκιμασία των φιλοπόλεμων κραυγών εντεύθεν και εκείθεν του Αιγαίου και η έκφραση της πεποίθησης, ότι η πιο διαυγής

και αποτελεσματική απότρεπτική δύναμη στον μιλιταρισμό και τον πόλεμο βρίσκεται τόσο στα χέρια των δύο λαών, όσο και του καθενός πολίτη ξεχωριστά.

## Ιστορικό

Στις 17 Μάι '94 ο Σύνδεσμος των Αντιστοκέμνων στον Πόλεμο της Κωνσταντινούπολης έδωσε συνέντευξη τύπου κατά της υποχρεωτικής στράτευσης. Εξαιτίας της συνέντευξης το κράτος έκλεισε τα γραφεία του Συνδέσμου των Αντιστοκέμνων στον Πόλεμο στην Κωνσταντινούπολη και 4 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Οσμάν Μουράτ Ούλκε, συνελήφθησαν.

Η τελευταία δίκη τους έγινε στις 29 Αυγούστου 1995. Οι τρεις από αυτούς καταδικάστηκαν σε ποινές από 2 έως 6 μήνες ενώ ο Ούλκε μεταφέρθηκε στο γραφείο κατάταξης της Chanakayakai πριν φύλλο πορείας για να παρουσιαστεί στις 31 του ίδιου μήνα στο 9ο Σύνταγμα Εκπαίδευσης.

Αντί γι' αυτό ο Οσμάν έδωσε συνέντευξη τύπου στη Σμύρνη δηλώνοντας αντιρρησίας συνειδησης και

καίγοντας δημόσια τα ατομικά του έγγραφα της στατολογίας την 1η του Σεπτέμβρη '95 -Διεθνή Ημέρα Ειρήνης.

Ο ίδιος τονίζει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του φυγά και ότι δεν σκοπεύει να αρχίζει να κρύβεται.



## Νεότερες εξελίξεις

Ο Οσμάν Μουράτ Ούλκε προσήχθη στις 7 Οκτωβρίου '96 και την επόμενη μεταφέρθηκε στις φυλακές Μπουτζά της Σμύρνης όπου πριν από ενάμισυ χρόνο δολοφονήθηκαν τρεις πολιτικοί κρατούμενοι μετά από αστυνομική εισβολή.

Μεταφέρθηκε ξανά κάτω από απαράδεκτες συνθήκες κράτησης στις στρατιωτικές φυλακές υψίστης

ασφαλείας Μαμάκ της Άγκυρα στις 10 Οκτώβρη.

Στη φυλακή αρνήθηκε να φορέσει στρατιωτική στολή, να υπακούσει σε εντολές και να εκτελέσει άλλες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας της άρνησής του αυτής απομονώθηκε από τους άλλους φυλακισμένους και κρατείται σ' ένα κελί χωρίς κρεβάτι.

Άρχισε απεγία πεινάς στις 15/10 διαμαρτυρόμενος για τις απάνθρωπες συνθήκες.

Σαν απάντηση το πειθαρχικό συμβούλιο των φυλακών του επέβαλε περιοριστική φυλάκιση πέντε ημερών που ξεκίνησε την Πέμπτη 17 του Οκτώβρη. Στο τέλος αυτής της προθεσμίας θα τον ρωτήσουν αν απόδεχται να φορέσει στρατιωτική φόρμα. Αν αρνηθεί θα επιβληθεί περιορισμός για άλλες πέντε ημέρες.

Οι πληροφορίες από τους δικηγόρους του λένε ότι το ηθικό του είναι υψηλό και ότι είναι αποφασισμένος να αντισταθεί.

## Έκκληση για συμπαράσταση στον Οσμάν Μουράτ Ούλκε

Οι σύντροφοι του Οσμάν, φοιτού-

νται για την ασφάλεια και την ζωή του και κάνουν έκκληση σε όσους θέλουν να συμπαρασταθούν, να στείλουν επείγοντα μηνύματα διαμαρτυρίας στα παρακάτω FAX στην Τουρκία:

Γενικό Επιτελείο : 0090 - 312 - 4185341 / 0090 - 312 - 4024446

Πρωθυπουργός: 0090 - 312 - 4170476

Υπουργός Δικαιοσύνης: 0090 - 312 - 4173954

Υπουργός Εθνικής Αμυνας: 0090 - 312 - 3244627

Υπουργός Εσωτερικών: 0090 - 312 - 4181795

Η διεύθυνση των φυλακών είναι: Mamak Askeri Cezaevi, Ankara - Turkey

Επίσης, αν είναι δυνατόν, στείλτε αντίγραφο της διαμαρτυρίας σας στον Σύνδεσμο των Αντιστοκέμνων στο Πόλεμο - Σμύρνης (ISKD) στα :

τηλέφωνο : 0090-232-4642492

fax : 0090-232-4640842

E - mail : osi@info-ist.comlink.de

Για επικοινωνία με την Επιτροπή Συμπαράστασης στον Τούρκο Αρνητή Στράτευσης Οσμάν Μουράτ Ούλκε στην Αθήνα.

Τηλ.: 01/3802773 - 3841268 και fax : 3301686

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Συμπαράστασης στον Αρνητή Ο.Μ.Ο.

## Οι φιλήσυχοι πολίτες μπορούν να κοιμούνται ασφαλείς

**T**η Δευτέρα πράσινο βράδυ οι φιλήσυχοι πολίτες, οι απλοί φορολογούμενοι, οι μέσοι άνθρωποι, έβγαζαν ένα αναστεναγμό ανακούφισης. Κλείδωσαν τις εξώπορτες τους κι αφέθηκαν στις τετράγωνες κι επίθετες οιθόνες τους, με ένα επιπλέον συναίσθημα ασφάλειας. Κι αυτό γιατί από το πρωινό της ίδιας περιόδου η Ελληνική Αστυνομία είχε κατορθώσει να απαλλάξει την ευνοούμενη κοινωνία μας από ένα επικίνδυνο κι αντικοινωνικό στοιχείο. Με αίσθημα ευθύνης θαρράλει οι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας τραυμάτισαν θανάσιμα -ως γνωστόν οι παρανούντες δεν σκοτώνονται ούτε δολοφονούνται- τον αδίστακτο εγκληματία Κερεμίδη. Έτσι εξέλιπε ένας σοβαρότατος κίνδυνος για την κοινωνική ευρυθμία, την αποκοινωνία κι επικοινωνία των μελών του κοινωνικού συνόλου. Οι κατ' επάγγελμα διαψεύδουσες την αλήθεια κάμερες παίανισαν το διθύραμβο των φρουρών του Νόμου και της

τάξης. Οι αυτόπτες υπόκοιτοι ανέμισαν τον ενθουσιασμό τους για την άφογη δουλειά της αστυνομίας. Οι σοσιαλιστές -βασανισθέντες από τους ακρείους κουνικούς άπλωστε- διασειριστές της ευνομίας τόνισαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν εν αμύνη. Οι έρποντες γέγονες έχουσαν ποταμούς δακρύων για τα αργύρια της επικίνδυνης τα οποία φτερούγισαν ανεπιστρεπτί. Και τη νύχτα, οι Ευαγγελήστοι άπλωσαν τα απαπλά χαμόγεμα τους κι άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των υπάκουων θεατών με σκάια την επισταμένη διερεύνηση των ερωτικών σχέσεων του μετασάντα. Το βράδυ της Δευτέρας ο Κερεμίδης -αν κι αντιπαθώς βαθύτατα την κουπήτουρά της βίας που φαίνεται ότι τον διακατείχε- μού θάνατος εξαιρετική οικείος. Και σίγουρα πιο συμπαθής από τους εορτάζοντες ένοτοπους.

Γ.Α.

τάσταση δεν πάει άπλη. Η κατάσταση για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας έχει γίνει στην κυριολεξία αφόρητη και όλα δείχνουν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει επιπίδα βεβτίωσης, αλλά το επίπεδο της ζωής όπλο κι χειροτερεύει. Στοιχειώδεις ανάγκες δεν μπορούν πιέσοντας να ικανοποιηθούν. Οι ίδιες οι αστικές φυλαπάδες γράφουν ότι, ενώ οι αυξησίες των μισθών τα πέντε τελευταία χρόνια είναι της 10%, οι μισθωτοί έχασαν γύρω στο 30% του εισοδήματός τους από τις φορολογικές αυξησίες και την άνοδο του πληθωρισμού. Απέναντι σε όλα αυτά, οι κρατικοί υπάλληλοι που της Γ.Σ.Ε.Ε., ετοιμάζουν 24ωρη "αγωνιστική κινητοποίηση" για το τέλος Νοεμβρίου, όπως συνηθίζουν να κάνουν κάθε φορά.

Παρ' όλο που πολλοί είναι αυτοί που έχουν αγανακτήσει με την υπάρχουσα κατάσταση και έχουν συνειδητοποιήσει τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων, δεν διαφαίνεται τους ουπλάχιστον στο άμεσο μέλλον η προοπτική της μετατροπής της αγανάκτησης του καθενός σε συλλογική αντίσταση. Πάντως η κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει και αργά ή γρήγορα θα εκραγεί.

Τ.Α.

# ΟΧΙ

## ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ

## ΒΙΛΛΑ ΒΑΡΒΑ

# Διώξεις ινδιάνων στον Καναδά

Στις 21 Οκτώβρη, στη Sarnia του Καναδά, άρχισε η δίκη των 26 μελών της ινδιάνικης κοινότητας Stoney Point για τα γεγονότα της 4ης Σεπτέμβρη του 1995.

Οι κατηγορίες αφορούν την κατάληψη του πάρκου του Ipperwash και προβλέπουν ποινές φυλάκισης δύο χρόνων. Οι κατηγορίες εκδόθηκαν από την ειδική αστυνομία του Οντάριο (OPP) στις 12 Φελβάρη του 1996, έξι μήνες μετά τη δολοφονία του Dudley George από άνδρες της OPP.

Παρόλο που η ομοσπονδιακή κυνέρνηση του Καναδά δημοσιοποίησε, στις 14 Σεπτέμβρη του 1995, στοιχεία που πιστοποιούν ότι στο πάρκο του Ipperwash βρίσκεται παραδοσιακός ινδιάνικος χώρος ταφής, η αστυνομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα γεγονότα ως παράνομη κατάληψη.

Σύμφωνα με τη Marcia Simon, ταμεία του Νομικού Ταμείου του Stoney Point, οι κατηγορίες ενάντια στους 26 ινδιάνους είναι τμήμα μιας συνολικότερης στρατηγικής παρεμπόδισης και ποινικοποίησης του πολιτικού αγώνα για την επανάκτηση των παραδοσιακών εδαφών του Stoney Point.

Το 1942, το υπουργείο εθνικής άμυνας μετακίνησε ένα τμήμα των κατοίκων της ινδιάνικης ρεζέρβας #43 του Stoney Point σε βαλτόπους της κοντινής ρεζέρβας #44, στο Kettle Point, για να χρησιμοποιήσει τη γη τους για στρατιωτικούς λόγους. Οι υπόλοιποι από τους κατοίκους διασκορπίστηκαν σε διάφορες περιοχές γύρω από το Οντάριο. Η μετακίνηση υποτίθεται πως θα ήταν προσωρινή.

Στις 31 Μάη του 1946, το στρατόπεδο εκπαίδευσης γενούλεκτων που είχε εν τω μεταξύ ε-

γκατασταθεί στα εδάφη του Stoney Point έκλεισε. Στη συνέχεια, από το 1960 ως το 1992, η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως χώρος καλοκαιρινής στρατιωτικής εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσπάθησε να απαντήσει στις διεκδικήσεις για επιστροφή της γης του Stoney Point με παραχωρήσεις γης στο Kettle Point. Παράλληλα, αρνήθηκε να αναγνωρίσει τους πρώην κατοίκους του Stoney Point ως Εχωριούτη κοινότητα και μετονόμασε το Kettle Point σε "Kettle και Stoney Point".

Το Μάι ου 1993, μια ομάδα από τους αρχικούς κατοίκους του Stoney Point μαζί με τις οικογένειές τους κατέλαβαν τους χώρους του στρατοπέδου. Σύμφωνα με τη Marcia Simon, ο απώτερος στόχος ήταν η αναγνώριση της κοινότητας του Stoney Point και η επιστροφή των εδαφών της, που αφαιρέθηκαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 1942.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δήλωσε πως δεν

αναγνωρίζει πάρα μόνο την κοινότητα "Kettle και Stoney Point", ενώ τα MME παρουσίασαν το ζήτημα ως μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στο Kettle Point και το Stoney Point, χαρακτηρίζοντας τα μέλη του τελευταίου που είχαν καταλάβει το στρατόπεδο ως ομάδα παρανόμων.

Δύο χρόνια αργότερα, 100 μέλη του Stoney Point κατέλαβαν τους στρατώνες του Ipperwash, εκδιώχνοντας τους 15 με 20 στρατιωτικούς που βρίσκονταν εκεί την ώρα της κατάληψης. Οι στρατώνες βρίσκονται στο νοτιοδυτικό τμήμα της ρεζέρβας.

Στις 4 Σεπτέμβρη του 1995, τα μέλη του Stoney Point κατέλαβαν το πάρκο του

Ipperwash.

Η αστυνομία του Οντάριο, η OPP, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση καταστολής, συγκεντρώνοντας τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις, που περιλάμβαναν ελεύθερους σκοπευτές, ειδικές δυνάμεις και μονάδες οπλισμένες με πολυβόλα. Η OPP μάλιστα, ζήτησε ενισχύσεις από το στρατό. Συγκεκριμένα, ζήτησε τη προμήθεια 50 αντιασφυξιογόνων μασκών, 50 ζευγαριών γυαλιών νυχτερινής όρασης, μηχανήματα για παρακολούθηση ασυρμάτων, 100 αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ελικόπτερα τύπου Huey και δύο σχημάτα μεταφοράς προσωπικού τύπου Bison. Τελικά, με πρόσχημα κάποια μικροεπεισόδια, στις 6 Σεπτέμβρη του 1996, 250 άνδρες της OPP εισέβαλαν σε ένα σημείο του πάρκου για να συλλάβουν 35 μέλη του Stoney Point. Ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σαράντα αστυνομικοί αποκόπηκαν από τους υπόλοιπους και άρχισαν να ξυλοκοπούν άγρια τους ινδιάνους. Ο Bernard George, ένας κοινοτικός σύμβουλος του "Kettle και Stoney Point" μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση κατά αστυνομικών οργάνων. Σε μια προσπαθεία να αποκόψει τους αστυνομικούς από τους ινδιάνους, κάποιος οδήγησε ένα σχολικό λεωφορείο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τουλάχιστον εφτά αστυνομικοί άνοιξαν πυρ ενάντια στο λεωφορείο, τραυματίζοντας τον οδηγό. Οι άνδρες της OPP έριξαν πάνω από 1000 σφαίρες προς την κατεύθυνση του πάρκου. Κάποιες από αυτές πέτυχαν τον ινδιάνο Dudley George, που έπεσε νεκρός.

H Marcia Simon συνελήφθη καθώς προσπα-

θούσε να ειδοποιήσει ένα ασθενοφόρο. Ο αδερφός του Dudley μαζί με δύο ακόμα άτομα μετέφεραν τον πληγωμένο στο νοσοκομείο, όπου συνελήφθησαν και αυτοί, για απόπειρα φόνου.

Όταν υπάρχουν νεκροί μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών, μια ειδική υπηρεσία, η S.I.U., οφείλει να πραγματοποιήσει και να δημοσιοποιήσει μια σχετική έρευνα σε διάστημα το πολύ τριών μηνών. Ένα χρόνο από το θάνατο του Dudley George, το σχετικό πόρισμα δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόλο που η S.I.U. έφθασε στον τόπο του περιστατικού λίγες ώρες μετά από δύο ολόκληρες βδομάδες. Υπάρχουν μαρτυρίες που λενότι λίγο πριν το περιστατικό, άνδρες της OPP είχαν πει στον Dudley George πως θα μπαίναν στο πάρκο, ο Dudley George ήταν ο πρώτος που "θα κανονίζανε".

**Για περισσότερες πληροφορίες:**

**Marcia Simon**  
RR2, Forest ON, N0N 1J0, CANADA  
τηλ: 001519-786.4052  
Fax: 001519-786.6642

**Anti-Colonial Action Alliance**  
(Συμμορία Αντι-Αποκοκρατικής Δράσης)  
Box 25, 197 Hunter St. W.  
Peterborough, ON  
CANADA K9H 2L1  
E-mail: thassan@trentu.ca

## Έπεσαν οι κατηγορίες ενάντια στην Autonome Antifa

Τα τελευταία δύομιση χρόνια διεξάγονται έρευνες σχετικά με την Autonome Antifa για το χαρακτήρα της ως "τρομοκρατικής" αρχική οργάνωσης (σύμφωνα με το άρθρο 129a) και στη συνέχεια ως "εγκληματικής οργάνωσης" (σύμφωνα με το άρθρο 129). Πάνω από 13.929 πλευρωνικές συνδιαλέξεις υποκλάπηκαν και καταγράφηκαν, 143 άτομα που θεωρούνταν ύποπτα για συμμετοχή στην ομάδα παρακολουθούμενων με κάθε τεχνικό μέσο, όλοι οι συμμετέχοντες στις πολιτικές συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις βιντεοσκοπούνταν, ενά πραγματοποίησην πάνω από 30 έφοδοι σε σπίτια. Τελικά, 17 άτομα διώχθηκαν ως μέλη της "εγκληματικής οργάνωσης" Autonome Antifa και προγραμματίστηκαν 131 δικάσμενες ημέρες, σε τοποθεσίες πάνω από 250 χιλιόμετρα μακριά από τις κατοικίες των κατηγορούμενων, ενώ 380.000 μάρκα έστεγοποίησαν για μετατραπεί ένας σταύλος της έφιππης αστυνομίας σε δικαστική αίθουσα αρκετά μεγάλη για διεξαχθεί η δίκη.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η γενική εισαγγελία και το δικαστήριο προσπαθούσαν να αναγάσουν τους κατηγορούμενους να αποστασιοποιηθούν από την Autonome Antifa και να παραδεχθούν την τέλεση κάποιων αδικημάτων. Σε αντάλλαγμα, οι σοβαρές κατηγορίες θα αποσύρονταν.

Οι κατηγορούμενοι δεν υπέκυψαν στον εκβιασμό, που αποτελούσε ξεκάθαρα μια προπτώσεια για πολιτική νίκη του κράτους πάνω στην Autonome Antifa.

Τους τελευταίους μήνες, οι όροι για ένα διακανονισμό άλλαξαν εντελώς.



**Για περισσότερες πληροφορίες:**

**Autonome Antifa**  
c/o Buchladen, Rote Strasse 10  
37073 Göttingen, Germany  
E-mail: aam@paxo.nadir.org  
WWW: http://www.nadir.org/Gruppen/aam

Autonome Antifa

## Λευτεριά στους 9 της MOVE!

Πριν από 18 χρόνια, εννέα μέλη της μαύρης επαναστατικής οργάνωσης "MOVE" καταδικάστηκαν σε εκατό χρόνια φυλάκιση για ένα φόνο που δεν έκαναν. Την ίδια σπηλή, οι αστυνομικοί της πολιτείας Φιλαδέλφεια έχουν καταδικαστεί να πληρώνουν πρόστιμο ύψους 1 δολαρίου κάθε βδομάδα για το βομβαρδισμό γραφείων της MOVE και το θάνατο μελών της οργάνωσης, ένα έγκλημα που πραγματοποίησαν μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου. Και υπάρχουν άνθρωποι που αναρωτιούνται γιατί η MOVE εξεγείρεται ενάντια στο σύστημα!

Η απελεύθερωση των εννέα μελών της MOVE είναι η πρώτη προτεραιότητα της μεγάλης οικογένειας της MOVE. Η πίεση θα συνεχιστεί μέχρι την απελευθέρωσή τους.

Βοηθήστε στον αγώνα για την απελευθέρωση των 9 της MOVE!

**Στείλτε γράμματα, Fax και επιστολές διαμαρτυρίας στους:**

**Philadelphia District Attorney Lynn Abraham**  
(γενικός εισαγγελέας της Φιλαδέλφεια)  
1421 Arch Street, Philadelphia, PA 19102, USA  
τηλ: 001215-686.8700 Fax: 001215-686.8024

**Judge Genece Brinkley**  
(δικαστής της υπόθεσης)  
1301 Filbert Street, Suite 1219, Criminal Justice Center  
Philadelphia, PA 19102, USA  
τηλ: 001215-683.7074 Fax: 001215-683.7076



## ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

## Κοινός αγώνας στο Λίβερπουλ

**M**αζική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 και 29 Σεπτέμβρη στο Λίβερπουλ, ένα χρόνο μετά τις κινητοποιήσεις των λιμενεργατών ενάντια στη προσωρινότητα. Μετά από κάλεσμα των λιμενεργατών, που αποτελούσε και ευχαριστήριο στους κατοίκους του Λίβερπουλ για την υποστήριξη τους, το Σάββατο 28 Σεπτέμβρη συγκεντρώθηκαν εκαντοντάδες ακτιβιστές από το Advance Party, το Freedom Network, το RTS (Reclaim the Streets = Ανακτήστε τους Δρόμους) και άλλες ριζοσπαστικές ομάδες, προκειμένου να μετατρέψουν την περιοχή της Λεπτούργης σε μια θετική περιοχή για την κοινωνία.

Τη Δευτέρα 30 Σεπτέμβρη είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση στην αποβάθρα Seaforth με σκοπό τη διακοπή της λεπτούργης της και την πρόκληση οικονομικών απωλειών. Ακτιβιστές καταλαμβάνουν το κτίριο της Διοίκησης, αλωσίδες διαδηλωτών μπλοκάρουν τα φορτηγά στους δρόμους της αποβάθρας, άλλοι σκαρφαλώνουν στους γερανούς, εργάζεται γραφείου κλειδώνονται μέσα, ενώ εκαντοντάδες άλλοι

ενώνονται με την πικετοφορία στην κύρια πύλη. Για αρκετή ώρα πραγματοποιούνται μικροσυμπλοκές και συλλήψεις από την αστυνομία, ενώ το απόγευμα οι διαδηλωτές εγκατέλειψαν τις αποβάθρες και κατευθύνθηκαν μαζί με τους πικετοφόρους στην κατάληψη, όπου τους περίμεναν εκατό περίπου αστυνομικοί που προσπάθησαν να τους αποκλείσουν. Ακολούθησε πανικός και μικροσυμπλοκές, αλλά τελικά κατάφεραν να μπουν στην κατάληψη.

Αποτέλεσμα: Οι λιμενεργάτες και οι ακτιβιστές κατάφεραν μια ημιάκα και πρακτική νίκη, απέναντι στη βιαιότητα της αστυνομίας παρέμειναν ενεργοί και μη βίαιοι. Πολλοί χτυπήθηκαν, ενώ 47 συνελήφθηκαν, από τους οποίους ένας οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένα μάτη και σαγόνι.

Από την έναρξη της απεργίας ο δείκτης της εταιρίας Merseyside Docks and Harbour, έπεισε στο χρηματιστήριο κατά 140 μονάδες. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε εκατομμύρια λίρες, ενώ ενάμισι εκατομμύριο λίρες στοίχισαν στην αστυνομία οι συμπλοκές.

Για την 25η Νοέμβρη έχει προγραμματιστεί νέα διαδήλωση λιμενεργατών στο Λίβερπουλ.

Λιμενεργάτες και  
“οικο-τρομοχόρατες”

Στις 19 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στην Κατάληψη της Λίβερπουλ η πρώτη διαδήλωση των λιμενεργατών στην περιοχή της Λεπτούργης.

Θηκε κατάληψη της οδού Oxford στο Manchester από 700-1000 ακτιβιστές της Reclaim The Streets όπου ακολούθησε rave party με τη συμμετοχή 40 περίπου μεστήλικων λιμενεργατών με τις οικογένειες

FREEDOM PRES

## ΟΝΔΟΥΡΑ

## Νέα στοιχεία για “εξαφανίσεις” αντιφρονούντων.

Επισημαντέοντας την ΕΠΑ αποκαλύπτουν ότι οι “εξαφανίσεις” αντιφρονούντων από “τάγματα θανάτου” στην Ονδούρα, είναι περισσότερες απ' όσες πιστεύονται αρχικά, ενώ υπάρχουν στοιχεία για συμμετοχή Αργεντινών και Αμερικανών πρακτόρων.

Αυτό ανακοίνωσε στις 18 Οκτώβρη, ο ειδικός ερευνητής Leo Valladares, ο οποίος εξέτασε 2600 σελίδες ντοκουμέντων που του παροδόθηκαν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Εκεί αναφέρονταν περισσότεροι από τους 184 γνωστούς ως τώρα “εξαφανισμένους” αριστερούς που πιστεύεται ότι δολοφονήθηκαν από “τάγματα θανάτου” του στρατού. Ο Valladares προσπαθεί τώρα να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία των αργεντίνων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι πράκτορες της CIA συμμετείχαν στις “επιχειρήσεις”. Από την άλλη, και η Ουάσινγκτον έχει εξαρέσει τα πιο “ευαισθητά” στοιχεία από το υλικό που παρέδωσε.

Σε σχετικό κύριο άρθρο της η New York Times παρατηρεί πως “η κυβέρνηση Κλίντον έχει εξαντληθεί κάθε πιθανή δικαιολογία για την καθυστέρηση να παρέχει βοήθεια στο Valladares” και ζητά από την CIA “επιστρέψει την εσωτερική έρευνα που διεξάγεται, να τιμωρήσει αυτούς που συγκάλυψαν εγκλήματα και να παρουσιάσει στο κοινό μια όσο το δυνατό πιο πλήρη εκδοχή για τα γεγονότα”.

Ο Valladestώρα επιδιώκει συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών της Αργεντινής και τον αρχηγό των ένοπλων δυνάμεων, στρατηγό Martin Balra, που ζητεί πέρα συγγνώμη για τις παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το στρατό στο διάστημα 1976 - 86, όταν 30.000 άνθρωποι εξαφανίστηκαν.

## Ειδήσεις από την Κροατία

Τα παρακάτω δύο κείμενα αναδημοσιεύονται από το Κροατικό αντιαυστατικό φαντζί ZAP, διεύθυνση και e-mail του οποίου υπάρχουν στο προηγούμενο φύλλο της Άλφα.

## Παντού ανεπιθύμητοι

Μετά τις συμφωνίες του Ντέιτον και του Παρισιού, ασκείται τεράστια πίεση στους Βόσνιους πρόσφυγες, ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η Κροατία δεν αποτελεί εξαίρεση. Στο τέλος ενός δρόμου, κοντά στο Κυρλένκο, βρήκαν καταφύγιο περίπου δώδεκα χιλιάδες πρόσφυγες, στην προστάθεια τους να γλυτώσουν από το Βοσνιακό στρατό. Οι πρόσφυγες αυτοί ήταν κυρίως Μουσουλμάνοι, αλλά ήταν αντίθετοι με την κυβέρνηση του Σαράγεβο. Μετά από μια μαζική επιθέση, οι περισσότεροι από τους κατοίκους της βορειοδυτικής Βοσνίας διέφυγαν στην Κράινα (περιοχή της Κροατία που κατείχαν οι Σέρβοι). Δεν μπόρεσαν να παραμείνουν εκεί, ούτε τους ήθελε η Κροατία, έτσι οι μόνες επιλογές τους ήταν είτε να επιστρέψουν στη Βοσνία, είτε να εγκατασταθούν στην νεκρή ζώνη ανάμεσα στην Κράινα και στην Κροατία.

Μετά την επίθεση και κυριαρχία του κροατικού στρατού στην Κράινα, οι πρόσφυγες βρέθηκαν σε περιοχή υπό κροατικό έλεγχο. Δεν τους επιτρέπονταν να απομακρύνονται από την περιοχή του Κυρλένκο, και σύντομα ειδική δύναμη της αστυνομίας εγκατέστησε φράχτη γύρω από την κατασκήνωση.

ση. Η ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζονται για τον καταυλισμό, έπρεπε πρώτη να εγκριθεί από τις κροατικές αρχές, κι αυτές ενέκριναν μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Καθώς περνούσε ο καιρός, ο αριθμός των προσφύγων μειώνεται, αφού πολλοί προτιμούσαν να γυρίσουν στη Βοσνία παρά να συνεχίσουν να ζουν στο Κυρλένκο.

Τα πέντε χιλιόμετρα αυτοσχέδιων σκηνών, η τεράστια συγκέντρωση ανθρώπων, η έλληψη φαγητού, οι κακές συνθήκες υγείας και οι πιέσεις από την αστυνομία, τους ανάγκαζαν να επιστρέψουν στην Βοσνία, παρά το φόβο για τη ζωή τους. Πραγματικά, κάποιοι σκοτώθηκαν μετά την επιστροφή τους, ενώ πολλοί έπεσαν θύματα κακομεταχειρίστης.

Η πίεση προς τους πρόσφυγες ήταν και παραμένει τεράστια. Η αστυνομία είχε εντολές να σκοτώνει όποιον προσπαθούσε να εγκαταλείψει τον καταυλισμό παράνομα, και πραγματικά το έκανε. Επίσης, κατέφεραν να σκοτώσουν ένα κοριτσάκι, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα, μέσα στον καταυλισμό.

Πρόσφατα, μια ομάδα της ειδικής αστυνομίας μαζί με άντρες της οικονομικής αστυνομίας εισέβαλαν στην κατασκήνωση, με την δικαιολογία ότι διεξάγουν εκεί λαθρεμπόριο.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να στήσουν μικρά μαγαζιά για να ζήσουν. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν όποιον βρήκαν κοντά στα μαγαζιά, και πολλοί στάθηκαν πίσω στη Βοσνία. Η τραγωδία του Κυρλένκο συνεχίζεται, τώρα όμως στην Βοσνία, καθώς τελικά ανα-

γάστηκαν όλοι οι πρόσφυγες να επαναπατριστούν.

## Παγκόσμια Μέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μαζί με την Αντιπολεμική Εκστρατεία και σε συνεργασία με πολλές άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (NGO) που ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, οργανώσαμε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 12 Οκτώβρη στο Ζάγκρεμπ. Μετά από ένα ανοιχτό φόρουμ, όπου διάφορες οργανώσεις παρουσίασαν τη δουλειά τους και έπειτα μια συζήτηση, βγήκαμε όλοι μαζί στους δρόμους και στήσαμε μερικά κιόσκια. Αυτό το μέρος της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να έχουμε πρόσωπη επαφή με τους ανθρώπους στο δρόμο. Αν και δε μας δόθηκε άδεια (το ZAP δε θα ζητούσε άδεια, αλλά κάποιες NGO's είναι πιο τυπικές, γι' αυτό κάναμε ένα συμβιβασμό σ' αυτό το θέμα), η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και ήταν λίγο πολύ πετυχημένη. Σε κάποιους από εσάς αυτή θα φαίνεται μια μικρή προσπάθεια, αλλά για εμάς και τον τοπικό “χώρο” δεν είναι έτοι. Ήταν σημαντική καθώς εδώ δε γίνονται καθόλου δημόσιες εκδηλώσεις ή διαδηλώσεις. Είναι μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί μια τέτοια παράδοση, και να σπάσει το τείχος της παθητικότητας που αποθαρρύνει τον κόσμο. Σχεδιάζουμε, πάντως, μεγαλύτερα πράγματα.

# Εκείνος ο Οκτώβρης του 1917...

**Τ**Ο ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟΥ 1917 ο τσαρισμός, κάτω από τη στρατιωτική ήττα, καταρρέει και την εξουσία καταλαμβάνει μια φιλελύθερη αστικοδημοκρατική αλλά και πολύ αδύναμη κυβέρνηση. Ο Λένιν επιστρέφει στη Ρωσία και με τις περίφημες "Θέσεις του Απρίλη", ένα μίγμα επαναστατικού προγράμματος και λαϊκιστικής δημαγωγίας που σε πολλά σημεία έρχεται σε κάθετη αντίθεση με προηγούμενες απόψεις του, θέτει το πρόταγμα της ανατροπής της κυβέρνησης και της πραγματοποίησης της σοσιαλιστικής επανάστασης. Τον Ιούλη του 1917, μετά την αιματηρή καταστολή της εργατικής διαδήλωσης στην Πετρούπολη, εκδίδεται ένταλμα σύλληψης ενάντια στο Λένιν, ο οποίος φυγαδεύεται στη Φινλανδία. Τον Αύγουστο του 1917 ο παράνομος κομματικός μηχανισμός παίρνει την εντολή: **Προετοιμασία για ένοπλη εξέγερση και κατάληψη της εξουσίας.**

Στις αρχές Οκτώβρη ο Λένιν γυρίζει παράνομα στην Πετρούπολη. Για τις 26 Οκτώβρη είχε προγραμματούσε, στην ίδια πόλη, η πραγματοποίηση του **2ου Πανρωσικού Συμβούλου όλων των Σοβιέτ** (συμβουλίων). Την προηγούμενη ημέρα ένοπλοι μπολσεβίκοι καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία στην Πετρούπολη. Οι στρατιώτες και οι αστυνομικοί είτε ενώνονται με τους μπολσεβίκους είτε απλά, μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν υπακούν στις διαταγές των ανωτέρων τους και παραδίδουν τα όπλα. Ολόκληρα συντάγματα στασιάζουν και ενώνονται με τους εργάτες που πλημμυρίζουν τους δρόμους της πόλης πανηγυρίζοντας. Στις 26 Οκτώβρη ο Λένιν κάνει μια θριαμβευτική εμφάνιση στο πανρωσικό συμβούλιο των Σοβιέτ, όπου υποβάλλει για έγκριση διατάγματα για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την αγροτική μεταρρύθμιση, τα οποία φυσικά γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό αφού άλλωστε και τα δύο είχαν ήδη ουσιαστικά πραγματοποιηθεί από την αυθόρυμη δράση των ρώσων αγροτών και στρατιώτων. Δημιουργείται το **"Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού"**, πρόεδρος του οποίου ορίζεται ο Λένιν. Είναι πλέον κυρίαρχος της εξουσίας στη Ρωσία. Η αρχή της δικτατορίας του προλεταριάτου...

Σύντομα γίνεται αντιληπτό ότι η δικτατορία του προλεταριάτου είναι δικτατορία στο όνομα του προλεταριάτου και, τελικά, δικτατορία πάνω στο προλεταριάτο. Το σύνθημα "όλη η εξουσία στα σοβιέτ" είχε την έννοια "όλη η εξουσία στα ελεγχόμενα από τους μπολσεβίκους σοβιέτ", τα δε συμβούλια, τα "σοβιέτ", από κυρίαρχα όργανα αυτοκυβέρνησης και αυτοοργάνωσης του πληθυσμού, μετατρέπονται σε εργαλεία εφαρμογής της κομματικής γραμμής ενώ το κόμμα σταδιακά αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της κοινωνίας, "για το καλό του προλεταριάτου" πάντοτε...

Οι διαφορετικές απόψεις απαγορεύονται. Πρώτα οι μενσεβίκοι, μετά οι σοσιαλεπαναστάτες, στη συνέχεια οι αναρχικοί. Εκκαθαρίζονται και οι διαφωνούντες μέσα στους μπολσεβίκους.

Η δικαιολογία πάντοτε η ίδια: η υπεράσπιση των συμφερόντων της επανάστασης. Και βέβαια, ποιός

γνωρίζει καλύτερα τα συμφέροντα της επανάστασης από τους επαγγελματίες επαναστάτες, τους αποκλειστικούς ερμηνευτές της μαρξιστικής ορθοδοξίας που έτσι κι αλλιώς εφαρμόζουν την ιστορική νομοτέλεια; Ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός εφαρμόζεται και στην οικονομία, με τη συγκεντρωτική διεύθυνση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και συγχρόνως την καλλιέργεια της θηικής της αύξησης της παραγωγικότητας και της εργασιακής πειθαρχίας. Η συγκεντρωτική διεύθυνση πάρινει και διεθνή χαρακτήρα. Το Μάρτη του 1919 πραγματοποιείται στη Μόσχα το συνέδριο της Κομιντέρν, όπου ανακοινώνεται η ίδρυση της 3ης Διεθνούς. Στο εξής, τα διεθνή κομμουνιστικά κόμματα και οργανώσεις μετατρέπονται σε εφεδρική δύναμη της ρωσικής διπλωματίας, υποχρεωμένα να εφαρμόζουν πιστά τις εντολές της μεγάλης σοσιαλιστικής πατρίδας. Το 1921 ο Λένιν εγκαινιάζει τη Νέα Οικονομική Πολιτική (ΝΕΠ), ανατρέποντας τις προηγούμενες κατευθύνσεις, εγκαινιάζοντας συγχρόνως μια πάγια για το μέλλον τακτική του Κρεμλίνου: κάθε φορά η απόφαση που ανακοινώνεται είναι η μαρξιστικά σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη, ακόμα και αν έρχεται σε κάθετη αντίθεση με την αμέσως προηγούμενη. Η ΝΕΠ επαναφέρει πολλούς οικονομικούς τομείς σε καπιταλιστικές σχέσεις, "με σκοπό το σχηματισμό κεφαλαίων και την ανασυγκρότηση της χώρας". Ο κρατικός καπιταλισμός είναι πλέον πραγματικότητα.

Ο Λένιν πεθαίνει στις 21 Γενάρη του 1923. Τα τελευταία χρόνια η υγεία του ήταν ιδιαίτερα κλονισμένη, κυρίως εξαιτίας της απεγνωσμένης απόπειρας δολοφονίας του από τους σοσιαλεπαναστάτες, στις 30 Αυγούστου 1918, που οδήγησε στο βαρύτατο τραυματισμό του. Στις τελευταίες βδομάδες της ζωής του ο Λένιν, προαισθανόμενος το τέλος του και συνειδητοποιώντας ότι είχε δημιουργήσει έναν τρομακτικό και αδυσώπτη μηχανισμό, προσπάθησε να προειδοποιήσει για τις τραγικές μελλοντικές συνέπειες στην περίπτωση που στο μέλλον αυτό το δολοφονικό σύστημα έπεφτε στα χέρια του συντρόφου Ιωσήφ Βησαρίονοβιτς Τζουκασβίλι, του γνωστού σε όλους ως Στάλιν. Ήταν όμως πολύ αργά. Οι επιστολές του Λένιν με τις οποίες ζητούσε επανενεργοποίηση των Σοβιέτ και δημοκρατικές λειτουργίες στο κόμμα αποσιωπήθηκαν και ήρθαν στο φως μόλις το 1956, την εποχή της αποσταλινοποίησης.

Ο Λένιν ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε ψυχή τε και σώματι στην επανάσταση και γ' αυτό το σκοπό αφέρωσε ολόκληρη τη ζωή του. Πίστευε όμως επίσης ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και συγχρόνως δεν φαίνεται να πίστευε ιδιαίτερα στους ανθρώπους. Τελικά, παρά τους όποιους απότερους σκοπούς που σύγιρα καθοδηγούσαν την ύπαρξή του, ήταν ένας τύραννος -και όχι ένας απλός τύραννος, αλλά ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουργία του ολοκληρωτικού καθεστώτος στον πλανήτη, ενός καθεστώτος που όταν χάθηκε ο ιδρυτής του οδήγησε την απίστευτη ώμοτητά μέχρι τον απόλυτο παραλογισμό.

## Σχετικά με το λενινισμό και το λενινιστικό κράτος

Όπως ακριβώς οι ρίζες της σταλινικής θηριωδίας πρέπει να αναζητηθούν στη συγκρότηση του λενινιστικού κράτους, έτσι και οι ρίζες του λενινιστικού αυταρχισμού πρέπει να αναζητηθούν στην ίδια την ουσία του μαρξισμού. Η "νομοτελειακή-επιστημονική" πτυχή της σκέψης του Μαρξ ήταν που άνοιξε το ρίγμα για τον ιδεολογικό έλεγχο της εργατικής τάξης και την κληρονομιά του αυταρχισμού στο εργατικό κίνημα. Ο Μαρξ, με το να ερμηνεύει οικονομικά την κυριαρχία, διαβεβαιώνοντας για το νομοτελειακό τέλος της, απωθούσε την ενιαία κρυπτοπρακτική επαναστατική δραστηριότητα, (τη μόνη δυνατότητα συγχρηνευσης της γνώσης και της δράσης και αμοιβαίνας έτσι επαλήθευσης της αλήθειας και των δύο).

εξόριση των διαφορετικών μορφών οργάνωσης του επαναστατικού κινήματος κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου (αναρχοσυνδικαλιστές, συμβουλιακοί σε Ιταλία-Γερμανία κλπ) οδήγησαν στην παγκόσμια ανάδειξη του λενινισμού σαν τη μόνη προλεταριακή λύση. Η γραφειοκρατία που αναρχήθηκε στην εξουσία στηριζόμενη σε ένα φέμια, προκειμένου να διατηρηθεί στη εξουσία, κάπι που από ένα σημείο και πέρα έγινε ο αποκλειστικός της στόχος, δεν μπορούσε παρά να επεκτείνει αυτό το φέμια στο άπειρο, μεταμορφώνοντας με αστυνομικό τρόπο την ίδια την αντίληψη και οδηγώντας το σύνολο της κοινωνικής ζωής στην παράνοια. Όταν η ιδεολογία, που έγινε απόλυτη με την κατοχή της απόλυτης εξουσίας, μεταβλήθηκε από μια τμηματική γνώση σε ένα ολοκληρωτικό φέμια, η σκέψη της ιστορίας εκμηδενίστηκε εντελώς, ώστε η ίδια η ιστορία, στο επόπειδο της πιο εμπειρικής γνώσης, δεν μπο-

ρούσε πια να υπάρχει.

Τελικά η γραφειοκρατία δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα παραπάνω από ένα φτωχός συγγενής του καπιταλισμού, μια υπανάπτυκτη μορφή κυριαρχης τάξης, ως έκφραση μιας οικονομικής υπανάπτυξης. Συνδεδεμένη με μια ιδεολογία που από καιρό δεν την πίστευε πια κανείς, δεν μπορούσε παρά να καταρεύσει.

Το ζήτημα, σήμερα, δεν είναι να ασχολούμαστε με τις γελοίες νεοενιαντικές οργανώσεις (μερικές από τις οποίες μπορεί να λέγονται και αντιεραρχικές), οι οποίες επιμένουν να ταυτίζουν το σχέδιο της επανάστασης με μια ιεραρχική οργάνωση της ιδεολογίας -που επιμένει να επιζει στο εσωτερικό τους, παρά τις ιστορικές εμπειρίες. Το ζήτημα είναι αν η κοινωνία θα μπορέσει να ξανανειρεύεται το άραμα της επανάστασης, που παραμένει πάντα λαμπρό, παρόλο που καλύφθηκε από τα κόπρα του λενινισμού.

**20 ΟΚΤΩΒΡΗ 1977:** Σκοτώνεται σε συμπλοκή με την αστυνομία ο Χρήστος Κασίμης.

**21 ΟΚΤΩΒΡΗ 1918:** Α' πανελλαδικό εργατικό συνέδριο.

**23 ΟΚΤΩΒΡΗ 1923:** Εργατική κομμούνα στο Αμβούργο.

**23 ΟΚΤΩΒΡΗ 1956:** Διαδηλωτές γκρεμίζουν το άγαλμα του Στάλιν στη Βουδαπέστη.

# Το κράτος πρόνοιας σε κρίση

## Ας εργαστούμε όλοι για την οριστική εξόντωση του!

**Η** ενίσχυση των λειτουργιών και της δύναμης του κρατικού μηχανισμού, μέσα από την ολοένα αυξανόμενη παρέμβαση του στην αναδινομή του κοινωνικού προϊόντος (πολιτική επαλογή που για μισό περίπου αώνα υπήρξε καρίαρχη στρατηγική των κομμάτων της Κεντροδεξιάς) μοιάζει, στη χαραγή του 20ου αιώνα, να αναπτύφεται οικεία. Σ' όλη τη Δύση, αλλά και στην Ανατολή, αρχίζει μια ολομέτωπη επίθεση ενάντια στο κράτος. Ο φιλελευθερισμός με την μορφή των επιθετικών νέο-καπιταλισμού, η επιστροφή στις κλασικές συνταγές της πολιτικής οικονομίας, που σηματοδοτείται με την εδραίωση των νόμων της αγοράς σε πλανητακό επίπεδο, αλλά και οι "Έχασματα" αξίες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του καριερισμού, του κοινωνικού ανταγωνισμού, διασχίζονται με ολοένα μεγαλύτερη ένταση μέσα στον κοινωνικό υστό, ενώ παράλληλα η απο-εθνικοποίηση και το αλάροισμα των κρατικών μηχανισμών ή παροχών γίνεται το πρώτο μέλημα όλων των πιθερήσεων "συντηρητικών και μη".

Για μια φορά το ρόλο της ιστορίας μοιάζει να γρυνάει προς τα πάνω. Η μείωση των πληθωριστικών τάσεων, οι περικοπές, η ενίσχυση του ιδιωτικού κεφαλαίου μέσω φοροαπαλλαγών και επιβολής ελαστικών σχέσεων εργασίας, η επίθεση ενάντια στην εργατική εισοδήματα είναι πλέον οι κυριαρχείς πρακτικές που προσδιορίζουν τόσο την πολιτική του φιλελευθερού φόρουμ του καινοτόμαντον όσο και τις επιλογές του σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο του κ. Σημάτι.

Το ιδιωτικό κεφαλαίο λοιπόν πάρει μια άψητη εκδύσηση από το κράτος. Πώς είναι η τόσο πολυδιαφημισμένη "προσδετική" κρατικοποίηση του καπιταλισμού, η μεταβολή του σοσιαλ-καπιταλισμού που διατείνονται οι διανοούμενοι των σταλινικών και των ρεφορισμού.

Πρόκειται μήπως για αναπτυρική μεγάλης κλίμακας, ίδιας μ' αυτήν που αφήνει να ευνοηθεί η συνθήκη του Μάστρι, ή για ιδεολογήματα και συνειροφαντισμένες των αφελών "αριστεριστών". Είναι ένα αποφασιστικό ζήτημα που δεν πρέπει να μελετήσουμε. Ας αρχίσουμε όμως από την αρχή. Την καπιταλιστική δύναμηση του ρόλου του κράτους, το πέρασμα από το κράτος νικοπολίστα του 19ου αιώνα στο παντοδύναμο κράτος των σοσιαλ-καπιταλισμού.

### Α. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο 20ος αιώνας θα μείνει στην Ιστορία σαν ο αώνας του θριάμβου του κράτους. Σ' όλες τις χώρες του ανεπιγυμνένου κόσμου, ο κρατικός προϋπολογισμός μάζι μ' εκείνου των Δ.Ε.Κ.Ο. και των υπηρεσιών, ασύρματη και στις μεμονωμένες εκείνες περιπτώσεις που το κράτος αναλαμβάνει το μόνο ρόλο του σπρατηγικού επενδύση, υπερβαίνει τις 40-50% του ακαθάριστου εθνικού προύντων. Η κρατική περιουσία, στο σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας, φαίνεται συντριπτική. Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό; Η δύρκωση του κρατικού μηχανισμού είναι συνέπεια της δύναμης της πάλης των τάξεων, της συσσώρευσης κεφαλαίου, των αυξανόμενων δυνοτολάρων στην πραγματοποίηση της υπεράξειας.

Ας τα δούμε με τη σειρά. Η δύναμη του κοινωνικού ανταγωνισμού οδηγεί είτε σε αναπτροτή της παλαιάς τάξης των ιδιωτών-καπιταλιστών, στης οποίας έγινε στη Ρωσία του '17, είτε στην αυξανόμενη παρέμβαση του κράτους στην οικονομικό-κοινωνική ρύθμωση όπως στη Δύση. Ο Μάρκες, σε επίπεδο παραγωγικών σχέσεων, όπως και οι Μπακούνιν-Κροπότκιν, σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων εξουσίας (το δύτικο μέσα στο σύμπλοκο των οποίους κινούνται όλες οι τάξικές κοινωνίες που γνωρίζουμε ιστορικά), συντριπτικά πρατηρίζουν ότι το κράτος, στην σύλλογος μηχανισμούς διοικητικής οργάνωσης και πολιτικής εξουσίας, πέραν του ρόλου που κατέχει στο εποικοδόμημα ως όργανο επιβολής των επαλογής της άρχουσας τάξης, είναι παράλληλα και ένας μηχανισμός νομοκατεστημένης βίας και διαχείρισης που, ανάλογα με τις μορφές που πάρει εκάστοτε η τάξικη πάλη, επερχομένης ή αυτονομεύεται από το κοινωνικό σώμα. Έτοιμοι πάντα, στη Δύση, παρόλη την αποτυχία μιας βίας ανατροπής το κράτος υποχρεώνεται να καταγράψει την εργατική απελή στο εσωτερικό του, να μεταβληθεί σε κράτος πρόσων, κράτος δικαίου.

Αρχίζοντας με τον Ρούσεβ στην Αμερική, τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη (Γαλλία, Γερμανία) εδραιώνεται ήδη στα 1920, η δυνατή εκδοχή του κοινωνικού κράτους που εμφανίζεται βέβαια σ' όλη την έκταση των μετά το Β- παγκόσμιο πόλεμο.

Ο παλιός καπιταλισμός της πρωταρχικής συσσώρευσης, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, υποχρεεί μπροστά στην εργατική επανάσταση που εγκαταλέγει διαδοχικά ο Οκτώβρης του '17 στην Ρωσία, η γερμανική επανάσταση των σοβιέτ το '19-'21, οι μαρχηταρίτες και βίαιες εξεγέρσεις του συμβουλικού εργάτη στην Αμερική, η πρώτη ελευθεριακή επανάσταση στην Ισπανία το '36, και βαδίζει από ένα σύντομα βασισμένο στη αποκαθιστήσα σ' ένα άλλο όπως ο νόμος της ζεήσιας της εργατικής δύναμης γίνεται το κέντρο της κατανομής σε γενικευμένη κλίμακα.

Παράλληλα, ο γηγαντικός των κεφαλαίου, υπήρξε και ο δεύτερος παράγοντας δύναγκων του κράτους. Η τεράστια επιχείρηση που ήδη δεν διευθύνεται από τους ιδιοκτήτες της, που μπορεί να είναι χιλιάδες μετόχοι, αλλά και από διευθυντικά στελέχη, συμβαίνει σε μια αλλαγή της σχέσης κράτους και ιδιωτικής επιχείρησης. Μια επιχείρηση πλεκτήμονα που επιχειρεί σε πλήρη επίπεδο στην Ανατολή, θετικά με την Ελλάδα όπου η ανάπτυξη των οιδηροδόμων, της ηλεκτροδότησης της πηλεφωνικής σύνδεσης δεν θα είχε πρωθυβεί αν δεν επρόκειτο για κράτος τέλεος επενδύσεις.

Τέλος, οι αυξανόμενες δυνοτολάρων στην πραγματοποίηση του κέρδους αποτελούν ένα σκάμι λόγω της ενίσχυσης του ρόλου του κράτους. Κλασσικό και εδώ το παράδειγμα του '29. Ενώ ο καπιταλισμός περνάει ήδη από τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο στον καπιταλισμό της αλυσιδωτής παραγωγής που επιβάλλει η τειλοροποίηση της εργασίας, παραμένει όμως προσκολλημένος στην δομή της καπανάλωσης του καπιταλισμού της πλατιτερης φάσης. Η εργατική τάξη αναπτυσσείται στην περιφεριακή καπιταλιστική. Η Κεντροανατολή ρύθμωση και το Ρουσεβέλτιανο New Deal, στοχεύουν αιρμόνια στην ένταξη της εργατικής τάξης και του συνόλου της πληθυσμού στην καπανάλωση με λόγο ή πολύ σταθερή καπανάλωση

δυνατότητα και μάλιστα προσδετικά διευρυνόμενη στο νέο οικονομικό μοντέλο. Έτσι, το κράτος και οι άρχοντες τάξεις, ελπίζουν να ξεπεράσουν τις κρίσιμες (υπερουσιούρευσης, παραγωγής κ.ο.κ.). Κρατικός σχεδιασμός, κατώτερος μισθός, επιδόματα ανεργίας, ασφάλιση, έρχονται να καλύψουν την ανάγκη να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην πραγματοποίηση της υπεράξειας.

Η τελική συνέπεια είναι η δύργωση του κράτους που, διαίτερα μετά την κρίση της δεκαετίας του '70, τείνει να μεταβληθεί σε παντοδύναμο. Ανάμεσα στα 1960 και 1980, η δύναμη του πολιτικού συστήματος ανέρχεται και σαν ένα μέσο δρόμου δροσφόρησης του εθνικού εισοδήματος 30-35% περισσότερο από το 50-60%. Όμως αυτή η υπερδιόρκωση εμφανίζεται ξαφνικά σαν ένα ακανθώδες πρόβλημα. Ας δούμε το γιατί.

### B. ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

Το κράτος οδηγείται σε κρίση. Ενώ ο συνολικός έλεγχος του κράτους επιτρέπει μια εποπεία πάνω στο εισόδημα, την παραγωγή, ενώ επιτρέπει έλεγχο των κρίσεων και εγγύαται την απόδοση της επιτομής, και την εξαφάνιση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις, μέσα από την κρατικοποίηση των πάνω και την εξαφάνιση των ιδιωτικών ανταποκριστών από τους διευθυντές, χάνεται το κλασικό απομικρό κέντρο του κέρδους και την ανταγωνιστικότητα δύναμης επίσης και η παραγωγή σταδιακά πέφτει. Οι κρατικές επιχειρήσεις συστρένουν απέλευτα ελλείμματα ενώ το κόστος της εργατικής δύναμης ολοένα και αυξάνεται. Το κράτος εμφανίζεται υπερβολικό. Έτσι, από τη τέλη της δεκαετίας του '70 εμφανίζεται μια νέα αισιοδοσία μεταξύ της φιλελευθερισμός που βάζει σαν στόχο το κράτος και την υπερβολική του επέκταση. Ο Ρέγκαν, η Θάτσερ, ο Κόλ εγκανιάζουν πρακτικές που αποκοπούν στον περιορισμό του κρατικού τομέα και ιδιαίτερα αυτού της παροχής υπηρεσιών (γιατί άραγε;) με αποκρατικούς τομείς ανθρακωρυχεία, τηλεπικονιώνες κ.ο.κ. Σύνθημα της νέας τάξης πραγμάτων είναι αφεντές η ισοπέδωση των "κεκτημένων" και αφετέρου η εμπορευματοποίηση όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από τη θεαματικοποίηση των αξέων και την κατάρρευση των παραδοσιακών ιδεολογιών. Αυτή η επίθεση φτάνει σήμερα και στην Ελλάδα όπου μετά τη ΝΔ, ο κρατικός τομέας βάλλεται απαμόντα.

### Γ. ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Ο κύριος στόχος αυτής της επίθεσης ενάντια στο κράτος κρίνουμε πως δεν είναι άλλος από την εργατική τάξη και τις κατακτήσεις της. Οταν ο Κέντρος κατασκεύασε το υπόδειγμα της ένταξης της εργατικής τάξης στην κατανάλωση και σταθεροποιούνταν το υπόδειγμα της επέκταση