

ΑΛΦΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 20 • ΦΥΛΛΟ 740 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ
28 ΜΕΡΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ

Εξόντωση με μια κόλλα χαρτί...

...Συνεχίζω όπως πρέπει. Είναι αρκετά νωρίς ακόμη, η πείνα πλέον χάνεται (επιτέλους να φύγει αυτός ο διάλογος), ζόρια με το στομάχι μου ακόμη δεν έχω, το μόνο ανησυχητικό είναι η πίεση μου που παίζει από υπέρταση σε υπόταση και κάτι ακοτοδίνεις. Φυσικά έχω μπει στο πλύσιμο. Είμαι στα 4 κιλά ανά βδομάδα για τις πρώτες δύο. Υποθέτω ότι θα επιταχυνθεί. Αισθάνομαι σαν σύντροφος από τον Τρίτο Κομο...

(από γράμμα του Σπύρου, λίγο μετά τη συμπλήρωση δύο βδομάδων απεργίας πείνας)

Σ χεδόν ένας μήνας έχει κλείσει από την έναρξη απεργίας πείνας του Σπύρου Δαπέργολα. Και είναι αναγκαίο, έστω και καθυστερημένα, να γίνουν κατανοητά πια κάποια πράγματα, που σχετίζονται όχι μόνο με την απεργία πείνας του Σπύρου, αλλά συνολικότερα με τη λειτουργία του δικαστικού κυκλώματος και της φυλακής. Γιατί η έσχατη λύση της απεργίας πείνας δεν ήταν κεραυνός εν αιθρίᾳ...

1. Αρχίζοντας με το χρονικό... Ο Σπύρος, μέλος της συντακτικής συνέλευσης του ΑΛΦΑ, συνελήφθη μαζί με το φίλο του, Μάριο Χρυσοστόμου, πριν από ενάμισυ χρόνο, στις 21 Ιουνή '95, κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης ληστείας στην Τράπεζα Αττικής στη Δάφνη. Ξεπενύντας το -απαραίτητο- έγγραφο της απεργίας πείσεις ν' αποκαλύψει -ανύπαρκτους- συνεργάτες και αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τα κοράκια των καναλιών, ο Σπύρος είχε μπροστά του μια οδύσσεια που τότε ακόμη κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

Μια ληστεία -έστω και ερασιτεχνική- δεν είναι ποτέ αρκετή. Με δύο κάτι γίνεται. Η δεύτερη ληστεία έρχεται 5 μήνες μετά τη σύλληψη του, το Νοέμβρη του '95. Ένας κακόμιορος τύπος, τα απαραίτητα (και πολύ συνηθισμένα) ανταλλάγματα, κατηγορίες που φεύγουν από τη μέση και που φορτώνονται σε άλλους. Το πιον λεγόταν Αγγελίδης, το σενάριο ήταν η σύνταση συμμορίας μαζί με τον Σπύρο, τον Μάριο και τον Κώστα Καλαρέμα και η επιπλέον κατηγορία,



Τέσσερα χρόνια πριν να πέσει η αυλαία του αιώνα του υπερθετικού, η δικτατορία της οικονομίας πάνω στην κοινωνία γίνεται ολοένα πιο στυγυνή και βάρβαρη. Ο θρίαμβος της ιδεολογίας της αγοράς τείνει να γίνει καθολικός, καταφέρνει να διαρρήγνει τον κοινωνικό ιστό προσωποποιώντας μαζικά τη μιζέρια της καθημερινότητας. Καταφέρνει να διασπά την κοινωνική αμοιβαιόπτητη εκμαιεύοντας την εξατομίκευση σε συντεχνιακούς αγώνες, ολοένα και περισσότερο στερούμενους της "κοινωνικής ουσίας", αγώνες για μια επιβίωση καταναλωτική με ημερομηνία λήξης. Μετοχοποιείται έτσι, η υποταγή της παθητικότητας, η άνευ όρων παράδοση στο μηνιαίο χρηματιστήριο αξών της αστραφτερής κούρσας, των λαμέ σκυλάδικων, του τηλε-κατευθυνόμενου τζόγου.

Η αγορά μετατρέπεται στον κυ-

ριάρχο Μύθο της εποχής, σε ένα απόλυτα αδιαπραγμάτευτο δόγμα, σε ένα ιρασιοναλιστικό θέσφατο που κυριεύει τη συνείδηση και τη δραστηριότητα των ανθρώπων. Κάθε σκέψη και κάθε κίνηση υποτάσσονται στις ιερές αναγκαιότητες της οικονομικής ανάπτυξης, δηλαδή της αένας συστάρευσης και αναδιάρθρωσης του Κεφαλαίου. Η είσοδος νέων χωρών καθώς και νέων πεδίων του κοινωνικού γίγνεσθαι στο διεθνή καταμερισμό εργασίας ανατρέπει τα μέχρι τώρα παγιωμένα αυτονότα. Μέσα σ' αυτόν τον καταμερισμό η ευρωπαϊκή ένωση (δηλαδή η συμμαχία των κρατικοοικονομικών μηχανισμών της γηραιάς ηπείρου) προσπαθεί να καταλάβει τη σημαντικότερη δυνατή θέση. Πράγμα που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν τα εμπορεύματά της γίνουν πιο "ανταγωνιστικά": ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (υπαγωγή του πανε-

πιστημάτων και της έρευνας στις ανάγκες των επιχειρήσεων), μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους της εργασίας (καθήλωση μισθών, υποαπασχόληση, διάλυση της Πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης, εμπέδωση της εργασιακής ειρήνης), ιδωτικοποίηση ή κατάργηση των παραγωγικών μονάδων που κρίνονται ως μη αποδοτικές (κρατικές επιχειρήσεις, μικροϊδιοκτησία, βιοτεχνία, μεμονωμένη αγροτική παραγωγή).

Και η πτωχή πλην τίμια Ελλάς: Προσπαθεί κι αυτή να ακολουθήσει τους κανόνες του μεγάλου παιχνιδιού. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να ξεπεραστούν τόσο τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όσο και οι καταναλωτικές κατακτήσεις μεγάλων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Το δύσκολο έργο έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας η νεοεκλεγίσα κυβέρνηση του καθηγητή

Σημίτη: Μεγάλα Έργα που καταστρέφουν το περιβάλλον και τα ιστορικά μνημεία του τόπου, πλήρης ελευθερία του πολυεθνικού και ελληνικού μεγάλου κεφαλαίου που ωθεί τους λεγόμενους μικρομεσαίους στα κατώτερα οικονομικά στρώματα, απολύσεις και εξαπλωση της part time εργασίας, πάγωμα αυξήσεων στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Χρησιμοποιώντας τα ιδεολογήματα του Εκσυγχρονισμού και της Ενωμένης Ευρώπης που έχουν απήχηση χάρη στο σύμπλεγμα κατωτερότητας που οι ίδιοι οι "εκσυγχρονιστές" καλλιέργησαν, πέτυχαν την κοινωνική συναίνεση για τη μακροχρόνια λιτότητα με αντάλλαγμα ένα ασαφές όραμα.

Ο κρατικός προϋπολογισμός που οδεύει προς ψήφιση στη βουλή αποτελεί εργαλείο πραγμάτωσης των ήδη ειλημμένων αποφάσεων της ελίτ που ορίζει τις μοίρες μας: πρόσδεση με κάθε τρόπο στο άρμα της ευρωπαϊκής ένωσης και της διεθνοποιημένης οικονομίας. Φαίνεται όμως ότι αυτή η διαδικασία δεν θα κυλήσει ανεμπόδιστα. Οι πρώτοι τριγμοί ήδη ακούγονται. Δεν είναι μόνο η μεγάλη συμμετοχή στη φεστιβαλική απεργία της ΓΣΕΕ. Ούτε μόνο η τεράστια αγροτική έκρηξη. Είναι κυρίως η αίσθηση που αιωρείται ότι κάπι πάει να γίνει. Παρόλο που η κοινωνική συναίνεση, το δηλητηριώδες νέφος της μονοκρατορίας της Αγοράς και των επιταγών της, φαίνεται παντοδύναμη. Και οι όποιες ρωγμές δεν μπορούν παρά να δημιουργούν ορίζοντες, για να επιβεβαιώνονται ως τέτοιες.

Τα κονβόι των γάλλων φορτηγάδων, τα μπλόκα των τρακτέρ στην εθνική δεν θα μπορέσουν να ανακόψουν τίποτε, παρά την πρόσκαιρη κυκλοφορία, αν δεν καταφέρουν να αποκαλύψουν τους ορίζοντες μιας αντίστασης κοινωνικής από και για τις πραγματικές ανάγκες της ανθρώπινης φύσης.

Γ.Α., Κ.Τ.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Είναι απαραίτητο να τονιστεί απ' την αρχή τούτο: η τωρινή μεγάλη κινητοποίηση είναι αποτέλεσμα της ανάγκης, μιας ανάγκης που έχει οδηγήσει σε απελπισία πολλούς αγρότες. Και έγινε, πλέον, φανερό σε όλους πως όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο τα πράγματα θα χειροτερεύουν.

Προϋπολογίζουν χωρίς εμάς...

Εάν το 1995 ήταν μία ομολογουμένως σκληρή χρονιά για εργαζόμενους και συνταξιούχους, αφού για άλλη μια χρονιά ήταν αυτοί που σήκωσαν τα βάρη της κρίσης και βίωσαν στο πετσί τους την "ανάπτυξη" και τον "εκσυγχρονισμό", το 1996 εν όψει του νέου κρατικού προϋπολογισμού είναι πάλι μια από τα ίδια.

Σελ. 3

Σελ. 4



ΣΠ. ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ: 28 ΜΈΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ

★ Ερώτηση: Ένας αλβανός, ένας τσιγάρος κι ένας αναρχικός βρίσκονται σ' ένα αυτοκίνητο. Ποιος οδηγεί;

★ Απάντηση: Ο μπάτσος...

★ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ, ΌΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΚΛΑΔΟ, ΓΙΑ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΑΤΙΚΩΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ.

★ Σκάνδαλα... Στην εποχή όπου το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η ίδια η αντιανθρώπινη συγκρότηση της κοινωνίας, οι "αποκαλύψεις των σκανδάλων" χρησιμεύουν για να αποκαθίστανται το "κύρος" των θεσμών.

★ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ, ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ, έΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ...

★ Να δούμε πόσα ακόμα σκάνδαλα θα "αποκλαύσουν" για να καλύψουν το σκάνδαλο της ύπαρξης τους.

★ Όμως εκείνο το "αλήτες-ρουφιάνοι-δημοσιογράφοι" πολύ δύσκολα θα καταφέρουν να το εξαφανίσουν από τη συλλογική συνείδηση.

★ Και φυσικά, μια ακόμα χρήση της "αποκάλυψης" των σκανδάλων είναι η παροχή "συνταρακτικών" πληροφοριών στους στερημένους από ζωή καταναλωτές...

★ Στο φύλλο Νοεμβρίου της μηνιάσιας έκδοσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών "Αστυνομική Ήχω" υπάρχει φωτογραφικό αφιέρωμα των "ηρώων της αστυνομίας", με τίτλο "Δεν τους ξεχνάμε".

★ Τρίτος στη λίστα των νεκρών, ο γνωστός βασανιστής "Αστυνόμος Α' Μάλλιος Ευάγγελος".

★ Πραγματικά αξέχαστοι!

★ "Σε δυο μπλόκα αγροτών έπεισαν χθες το βράδυ έξω από τα Γιαννιτσα γυρνώντας από τη Βεργίνα οι πρέσβεις διάφορων χωρών, που φιλοξενόθηκαν το σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εκδηλώσεις της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ο υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος που τους συνόδευε μαζί με ένα πούλμαν γεμάτο δημοσιογράφους ζήτησε από τους απεργούς να κατανοήσουν την εθνική σημασία της φιλοξενίας και τους υποσχέθηκε να περάσει το μήνυμά τους στην κυβέρνηση. Γ' αυτό οι αγρότες τους επέτρεψαν να περάσουν (...) Οι πρέβεις οδηγήθηκαν στο νεόκτιστο βυζαντινό μουσείο, όπου τους περίμεναν στοιχισμένες κοπέλες με μαύρες μίνι φούστες και ψηλές γάμπες, οι οποίες μοιράζαν το τυπωμένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του πρώτου τετραμήνου του '97". Ασχολίαστο απόσπασμα από "πολιτιστική στήλη" ημερήσιας εφημερίδας...

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

μια υποτιθέμενη ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας στην πλατεία Αμερικής. Η προφυλάκιση, η απεργία πείνας -και δίψας στο τέλος- και η απελευθέρωση του αντιεξουσιαστή Κώστα Καλαρέμα είναι γεγονότα γνωστά σε όλους. Στην περίπτωση του, η σκευωρία κατέρρευσε, αν και ακόμη όχι τελεσίδικα, γιατί η δικαστική περιπέτεια τους περιμένει όλους.

Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια για αυτούς που εξακολουθούν να βρίσκονται έγκλειστοι. Τα εντάλματα για τον Σπύρο και τον Μάριο εκδίδονται στις 10 Νοέμβρη '95. Άλλος ένας χρόνος προφυλάκιστης... Τα εντάλματα αυτά ανανεώθηκαν στις αρχές του φετεινού Νοέμβρη για επιπλέον έξι μήνες. Και προκάλεσαν την απεργία πείνας.

Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Τα απαντώτα εντάλματα σύλληψης χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σαν μέθοδος νομότυπης εξόντωσης των κρατουμένων. Στην περίπτωση του Σπύρου, σημαίνουν ότι θ' ακούσει την πρώτη ποινή (για τη ληστεία στη Δάφνη) όταν πια θα έχει συμπληρώσει δύο χρόνια προφυλάκισης. Και στη σειρά περιμένει το εφετείο. Και ακολουθεί η δίκη για την υποτιθέμενη ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας. Και πιθανόν το εφετείο και αυτής της δεύτερης δίκης. Και στους λογαριασμούς τα χρόνια τρέχουν με προφυλακίσεις, δίκες και υποδικίες, προδικάζοντας μια πολυετή φυλάκιση. Μία οριστική εξόντωση...

Παρόλο που υπάρχει η εκτίμηση ότι η δεύτερη ληστεία-σκευωρία θα καταρρεύσει στο δικαστήριο, είναι πιθανόν η αθώωση να έρθει στο εφετείο και όχι πρωτόδικα. Είναι εξάλλου γνωστό ότι το κράτος είναι ο μεγαλύτερος παραβάτης των νόμων που το ίδιο θεσπίζει για να αλυσοδέσει την κοινωνία... Η κατηγορία της δεύτερης ληστείας, τα απαντώτα εντάλματα, η παρατεινόμενη προφυλάκιση, οι μεθοδεύσεις της Ασφάλειας και οι νομικές αλχημείες των δικαστηρίων δεν προϊδεάζουν για το καλύτερο. Υπάρχει πάντα και η πιθανότητα, αντί των χωριστών δικών, οι υποθέσεις να συγχωνευτούν σε μία. Οπότε, οποιαδήποτε καταδίκη επιφέρει επιπλέον ποινές με "τη σύσταση συμμορίας, έγκλημα κατά συρροή και εξακολούθηση". Στις απροπότερες εξαφανίσεις υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξοντώσεις έναν άνθρωπο, τυλίγοντας τον σε μια κόλλα χαρτί...

"...Στις 7 Νοέμβρη, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αποφάσισε, παρά την ξεκάθαρη διατύπωση του νέου νομοσχεδίου, την παράταση της προφυλάκισης μας για τις επιπλέον ληστείες έως το 18μηνο. Που σημαίνει ότι πάμε για 23 μήνες προφυλάκιση. Τι περιμένουν από μένα; Να τους παρακαλέω να σεβαστούν τη νομιμότητα; Να τους ζητήσω να μην φέρονται όπως επιβάλλει η ουσία της υπαρχής τους; Να αυτοπειριστούν; Αυτό που ξεκινάων είναι αυτό που μου επιβάλλει το τέλος των αυταπατών, η αξιοπρέπεια μου σαν αναρχικός. Από τις 9 Νοέμβρη μπαίνω σε απεργία πείνας με αίτημα την απελευθέρωσή μου..."

2. Και σ' αυτήν την κόλλα χαρτί χώρεσαν πολλά. Πρώτα απ' όλα, ο τραυματισμός μιας γυναίκας κατά την καταδίωξη του Χρυσοστόμου. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι η σφαίρα που βρέθηκε στο σώμα της γυναίκας προήλθε από όπλο μπάτσου. Έτσι, ενώ συνήθως τα αποτελέσματα των βαλλιστικών ερευνών βγαίνουν ταχύτατα, σ' αυτή την περίπτωση μάταια πιέζουν οι δικηγόροι να γίνει βαλλιστική έρευνα. Ούτε βέβαια πρόκειται να γίνει ποτέ -επίσημη τουλάχιστον.

Η βαλλιστική έρευνα δεν είναι το μόνο. Παρόλο που το δεύτερο ένταλμα βγαίνει με βάση την "ομολογία" του Αγγελίδη, στη συνέχεια ο Αγγελίδης πετιέται σαν στιμένη λεμονόκουπα, χωρίς να έρθει η αναμενόμενη για αυτόν προφυλάκιση. Λίγους μήνες αργότερα ανακαλεί. Κάπι που για τους δικαστές δεν μετράει καθόλου κατά την παράταση του δεύτερου εντάλματος. Παρόλο που ότι και με βάση τον καινούριο νόμο, έτσι και αλλιώς η μαρτυρία του δεν μπορεί να σταθεί σαν ενοχοποιητικό στοιχείο.

Οι νομικές ακροβασίες δεν σταματούν εδώ. Προσπερνώντας την έλλειψη στοιχειοθέτησης των "εξαιρετικών περιστάσεων" για την παράταση του δεύτερου εντάλματος, το γεγονός ότι για συναφείς πράξεις είχε εκδοθεί το πρώτο, ότι τα δύο εντάλματα θα έπρεπε να ενοποιηθούν, το ότι οι κατηγορίες που αποδίδονται έχουν την έννοια του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καμιά νομική βάση για την συρροή και παράταση ενταλμάτων το ένα πίσω από το άλλο (α', 288, παράγραφοι 1&2 ΚΠΔ

και νόμος 2408/96). Το κράτος μπορεί ελεύθερα να καταπάτα τους νόμους του. Όχι απλά γιατί το ίδιο τους ορίζει, ούτε μόνο γιατί αποκλειστικά τους ερμηνεύει, αλλά γιατί είναι ο νόμος, ο νόμιμος και συνεχής βιασμός πάνω στο άτομο και την κοινωνία. Η απελπίσια, η οργή, η αξιοπρέπεια. Η απεργία πείνας...

"...Όλον αυτό τον καρό, μέσα από τις όποιες σωστές ή λάθος επιλογές μου, στην πραγματικότητα και τη φρίκη της εξουσίας. Όπως και τόσοι άλλοι φίλοι και σύντροφοι έπρεπε να σταθώ όρθιος στο τελευταίο σκαλοπάτι της καταστολής, εκεί που τα κάγκελα, οι κλειδαριές, τα κουδούνια, οι μεταγωγές, τα πειθαρχεία, οι ανθρωποφύλακες προσδιορίζουν, χωρίς τα δημοκρατικά μασκαρέματα και τις σικέ ελευθερίες, το ακριβές νόμιμα του κράτους, των νόμων, της ιδιοκτησίας..."

3. Η φυλακή σηματοδοτεί το τελευταίο όριο της εξουσίας, το σημείο εκείνο στο οποίο ολόκληρη η κυριαρχία που ασκείται πάνω στην κοινωνία, εντείνεται και ολοκληρώνεται στο μέγιστο βαθμό. Στο πλαίσιο της δημιουργείται η τελευταία κοινωνική τάξη, η "εγκληματική" τάξη. Υπάρχει στο όνομα της ιδιοκτησίας του πλούτου και οργανώνεται πάνω στην ιδιοκτησία του σώματος και του πινεύματος του κρατούμενου. Αποτελεί το έσχατο σημείο για την επιβολή της καθολικής υποταγγίας και της ολοκληρωτικής υποδούλωσης. Οι φυλακές και τα βασανιστήρια ορίζουν την πιο ακραία βία της εξουσίας.

Τα όσα συμβαίνουν στην περίπτω-

ση του Σπύρου Δαπέργολα, δεν αφορούν μόνο αυτόν. Παρόμοιες μεθοδεύσεις διόγκωσης κατηγορητηρίων και πολύχρονων φυλακίσεων, η κατασκευή ρουφιάνων και πλαστών ομολο

Προϋπολογίζουν χωρίς Εμάς...

Εάν το 1995 ήταν μία ομολογουμένως σκληρή χρονιά για εργαζόμενους και συνταξιούχους, αφού για άλλη μια χρονιά ήταν αυτοί που σήκωσαν τα βάρη της κρίσης και βίωσαν στο πεστί τους την "ανάπτυξη" και τον "εκσυγχρονισμό", το 1996 εν όψει του νέου κρατικού προϋπολογισμού είναι πάλι μια από τα ίδια.

Παρόλο που, μετά από δέκα χρόνια σκληρής λιτότητας τουλάχιστον 2.000.000 Έλληνες ζουν στα όρια της φτώχειας με εισόδημα που φτάνει το 50% του μέσου όρου, παρόλο που, οι συνταξιούχοι (με έρευνα της ICAP) έχασαν 970000 δρχ. έκαστος με μείωση εισόδηματος μόνο μέσα στο 1995 231000 δρχ. το κράτος και τα αφεντικά του ντόπια και-μη σχεδίαζουν για το 1996 μια νέα επίθεση. Ενώ η ανεργία κυμαίνεται βάσει επιστημονικών στοιχείων στο 10% του ενεργού πληθυσμού, ενώ η απασχόληση μειώθηκε κατά 17%, τα κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 54%. (Κέρδος 10-9).

Όλα αυτά τα γούμερα μαζί με τις μαζικές περικοπές σε υγεία, ασφάλιση και παιδεία σκιαγραφούν το 1996. Είναι όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης των αφεντικών να ρίξουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζόμενων και της νεολαίας. Μια προσπάθεια-επίθεση που θα συνεχιστεί ακόμα πιο σκληρή μέσα στο 1997, ενός ακόμα πιο άθλιου προϋπολογισμού. Ποιός θα ενδιαφερθεί για τις χιλιάδες των νέων ανέργων που και στην περίπτωση ακόμη βρουν δουλειά αυτή θα καθορίζεται από τους πλέον σκληρούς εργασιακούς όρους; Ποιός θα ενδιαφερθεί για το αγροτικό και εργατικό εισόδημα που χρόνο με το χρόνο εξανεμίζεται οδηγώντας τεράστια κομματιά της κοινωνίας στην ανέχεια και το περιθώριο; Ποιός θα ενδιαφερθεί για τη μιζέρια που βασιλεύει στα κρατικά νοσοκομεία και σχολεία τα οποία ουσιαστικά υπολειτουργούν αναγκάζοντας χιλιάδες

ανθρώπους να καταφεύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση και την παραπαδεία; Εύλογα ερωτήματα θα αναρωτηθεί κανείς. Όμως, το ερώτημα που απασχολεί τους ταγούς της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται να είναι μονάχα αυτό: "πώς θα ξεζουμίσουμε ακόμη περισσότερο τα παράσιτα χωρίς να χάσουμε την εμπιστοσύνη που ακόμη μας έχουν". Σ' αυτό το ερώτημα και μόνο σε αυτό απαντά ο νέος προϋπολογισμός.

Τι προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του 1997 ρίχνει ακόμα πιο βαθιά στην εξαθλίωση και τη φτώχεια εργαζόμενους, συνταξιούχους και νεολαία. Μειώνει ακόμα περισσότερο το πραγματικό τους εισόδημα δίνοντας στους δημόσιους υπαλλήλους αυξήσεις 2,5% + 2,5% όταν στο πληθωρισμός προβλέπεται να κυμανθεί όχι κάτω από 6%. Στους δε συνταξιούχους η κυβέρνηση δείχνει ένα πράγματι κοινωνικό πρόσωπο μέσα στην κρίση που βρισκόμαστε τους δίνει το εξωφρενικό ποσό των... 211 δραχμών την ημέρα! Ποσό που οι επαγγελματίες ψευτές έχουν το θράσος να διαφημίζουν σαν κοινωνική ευαισθησία. Το ίδιο όμως πρόσωπο δείχνει προς τους ανέργους οι οποίοι θα πάρουν μιαν αύξηση της τάξης του 80% ενώ θα εισπράξουν αναδρομικά όλα 50 δις. Αυξήσεις όμως θα έχουμε και στις επιχορηγήσεις του δημοσίου για τα επενδυτικά σχέδια του κεφαλαίου. Μόνο το δεύτερο εξάμηνο του '96 θα "χαριστικά" έφτασαν περίπου 110 δις του συνολικού ύψους των επενδύσεων.

Μεγαλύτερη όμως προβλέπεται η αφαίμαξη από τους νέους φόρους συνολικού ύψους 850 δις. Οι άμεσοι φόροι θα αυξηθούν κατά 2,4 δις ενώ οι έμμεσοι κατά 4,5. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της φορολογίας προέρχεται από τα μισθωτά στρώματα τα οποία επίσης πληρώνουν και το μεγαλύτερο μέρος της άμεσης. Ενδεικτικό το νούμερο: τα 5,4 δις που πλήρωσαν για φόρο οι εργαζόμενοι-συνταξιούχοι το 1996 σε σχέση με τα 4 δις των εφοπλιστών. Παράλληλα αν σε κάτι που δεσμεύτηκαν πέρσι για να πραγματώσουν φέτος είναι η σταδιακή κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Και

πράγματι οι κρατικοί ιθύνοντες για πρώτη ίσως φορά αποδυκείονται συνεπείς ως προς τις υποσχέσεις τους στον ελληνικό λαό. Ετσι έχουμε... κατάργηση φοροαπαλλαγών όπως οι εκπτώσεις ενοικίων, αναπτηρίας, φόρου για παιδιά, πολυτελείας, ενώ ανέγγιχτες μένουν οι φοροαπαλλαγές βιομηχάνων και εφοπλιστών. Οι τελευταίοι ήδη από τον Αύγουστο του '94 δεν πληρώνουν ούτε δραχμή μιας και έχουν απαλλαγεί από κάθε υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου με το νόμο 2234 άρθρο 25 (Εφημερίδα της κυβερνήσεως).

Το στοργικό κυβερνητικό σφιχταγγάλισμα συνεχίζεται ακάθεκτο γκρεμίζοντας ακόμα και τις πιο στοιχειώδεις κοινωνικές παροχές. Έτσι η επιχορήγηση προς το IKA μειώνεται κατά 3,17%, για το NAT κατά 1,31%, για τα νοσήλεια κατά 1,83%, ενώ η αύξηση Αρσένη για την παιδεία είναι τουλάχιστον για γέλια μόλις 3,5% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή όμως που η κυβέρνηση αδειάζει τις τσέπες μας φροντίζει να γεμίσει τις τσέπες εκείνων που θα κληθούν να καταστείλλουν την οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων και της νεολαίας. Οι μπάτσοι και οι δικαστές θα πάρουν μιαν αύξηση της τάξης του 80% ενώ θα εισπράξουν αναδρομικά όλα 50 δις. Αυξήσεις όμως θα έχουμε και στις επιχορηγήσεις του δημοσίου για τα επενδυτικά σχέδια του κεφαλαίου. Μόνο το δεύτερο εξάμηνο του '96 θα "χαριστικά" έφτασαν περίπου 110 δις του συνολικού ύψους των επενδύσεων.

Η κυβέρνηση βέβαια είναι πολύ ευγενική στα αφεντικά γιατί κόπτεται για την επιβίωση και ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας. Τα ιδεολογήματα του "εκσυγχρονισμού", του "ανταγωνισμού", της "ανάκαμψης" κανοναρχούν καθημερινά τους νεολαίους, τους εργάτες... τους πάντες. Γιατί πράγματι η εθνική οικονομία δεν είναι ούτε οι χιλιάδες των αγροτών που κατέβηκαν στους δρόμους με μοναδικό αίτημα να ζήσουν τουλάχιστον με αξιοπρέπεια, δεν είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι "πάλι θα καταστρέψουν τα παι-

διά μας με τις απεργίες τους", ούτε βέβαια οι εργαζόμενοι στα λιμάνια, στις επιχειρήσεις, στα μικρομάζα που "βρίσκουν ευκαιρία για να λουφάρουν".

Όχι! Εθνική οικονομία είμαστε εμείς. Όλοι εμείς οι γραβατοφορέμενοι νόμιμοι κλέφτες που κυκλοφορούμε αθέατοι, είτε μέσα σε θωρακισμένες μερσεντές, είτε ελεύθερα με το χαμόγελο της εξασφαλισμένης ευτυχίας στα τοκ-σόου των ΜΜΕ, στα περιπολικά, στα αρχηγεία των ενόπλων δυνάμεων, στα αστραφτερά γραφεία, εκεί που η βρωμιά του πεζοδρομίου δεν σπιλώνει τις ευαίσθητες μύτες μας.

Όσο για το μέλλον που όλος αυτός ο εσμός των γραικύλων και δια-

για μας τους κοινούς θνητούς καθρεφτίζεται με τον πλέον αωμό και χυδαίο τρόπο στο νέο προϋπολογισμό. Μισθοί πείνας δηλαδή, εργατικά αποτελείται αποχήματα, μαζικές απολύσεις... κλείνοντας.

Η κυβέρνηση και τα αφεντικά όπως άλλωστε προλογίσαμε δειχνούν στους εργαζόμενους το δρόμο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Η κοινωνία έχει τη δύναμη να ανατρέψει αυτόν τον προϋπολογισμό, να συντρίψει το άθλιο μέλλον που της υποτρέτες τους. Η αγροτική εξέγερση αποτελεί ήδη μια ρωγμή...

Β. Λ. Βύρωνας

Πορεία για τη Βαρβάρα

Προχθές το απόγευμα έγινε πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που διοργάνωσαν η villa Βαρβάρα και η Επιτροπή Αλληλεγγύης διαμαρτυρόμενοι για τις κατασταλτικές μεθοδεύσεις του δήμου της πόλης. Στην πορεία συμμετείχαν 300 περίποιου άτομα που με τέσσερα τύμπανα μπροστά και πολλές σφυρίχτρες (!) έδωσαν ιδιαίτερο παλμό σε αυτήν την πολύ δυναμική διαδήλωση διαμαρτυρίας.

"Ο πολιτισμός μας η ελευθερία, αντίσταση στο χρήμα και την Εξουσία", "καταστολή, υποταγή και καπιταλισμός, αυτός είναι ο δικός τους ο πολιτισμός", "φέρτε τα τρακτέρ να κλείσει η Εγνατία, ελάτε να οργάνωσουμε για μια άλλη κοινωνία" ήταν μερικά από τα συνθήματα που φωνάχτηκαν.

Νεότερα σχετικά με τον Οσμάν Μ. Ούλκε

Μετά την αναβληθείσα δίκη του ο τούρκος αρνητής στράτευσης μεταφέρθηκε σε στρατιωτική μονάδα στο Μπίλετσικ (Bilecik) της Προύσας.

Υστερά από παραμονή λίγων ημερών και εξαιτίας της σταθερής του άρνησης να φορέσει στολή και να υπακούσει σε εντολές, παραπέμφθηκε στο στρατιωτικό ανακριτή του Εσκί Σεχίρ όπου του ασκήθηκε δίωξη για "ανυπακό".

Η δίκη του για ανυπακό αναμένεται να οριστεί μέσα στον Δεκέμβρη ενώ η δίκη του για παράβαση του Άρθρου 155 "περί αποξένωσης του λαού από το στρατό" ορίστηκε ήδη για τις 24 του Δεκέμβρη.

Και στις δύο περιπτώσεις η ποινή κυμαίνεται από 2 μήνες έως 2 χρόνια. Ο ίδιος εξακολουθεί να κρατείται στις στρατιωτικές φυλακές του Εσκί Σεχίρ.

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα των Φυλακισμένων για την Ειρήνη (1η Δεκέμβρη) οργανώθηκαν στην Τουρκία και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρε

Κατ' αρχάς πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε δει στην Άλφα κείμενο για τα αγροτικά από άλλες περιοχές όπου το πρόβλημα είναι οξυμένο. Θεωρούμε ότι κάπι τέτοιο είναι απαραίτητο για να συμπληρωθεί η εικόνα του αγροτικού προβλήματος σήμερα. Όπως και να το κάνουμε, η θεσσαλία δεν αποτελεί το κέντρο του κόσμου.

Είναι απαραίτητο να τονιστεί απ' την αρχή τούτο: η τωρινή μεγάλη κινητοποίηση είναι αποτέλεσμα της ανάγκης, μιας ανάγκης που έχει οδηγήσει σε απελπισία πολλούς αγρότες. Και έγινε, πλέον, φανερό σε όλους πως όσο θα περνάει ο καιρός, τόσο τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Η ανάγκη, λοιπόν, να ξεφύγουν από το αδεέδο που τους στραγγαλίζει, οδηγήσει σε μαζική κάθοδο στην εθνική οδό και μέρα με τη μέρα βγαίνουν έξω και άλλοι αγρότες. Οι τιμές σε κύρια προϊόντα μειώθηκαν κι άλλο φέτος, όπως οι καταστροφές ήταν πρωτοφανείς δίνοντας το τελικό χτύπημα. Σε κάποιες περιοχές η καταστροφή από χαλάζι και πλημμύρες έφτασε το 100%. Εκεί που έγινε τελικά συγκομιδή, για μεν το καλαμπόκι ήταν μικρό το κακό, για το βαμπάκι όμως η στρεμματική απόδοση έπεισε κατά 50% και τούτο διότι, την εποχή της συγκομιδής έβρεχε συνεχώς. Όσοι παραγωγοί δε, άκουσαν τον αλητήριο Τζουμάκα και επέλεξαν ως εναλλακτική καλλιέργεια τα καρπούζια, ύπεστησαν πανωλεθρία. Και κάποιος απ' τους τελευταίους έκανε με πικρία την εξής παραπήρηση (σειστική όμως): "πάλι καλά που μας είπε να βάλουμε καρπούζια, γιατί αν μας έλεγε αγγούρακια δε θα ξέραμε που να τα βάλουμε".

Η υπόγεια αγανάκτηση οδήγησε τους τοπικούς συνδικαλιστές στην απόφαση των κινητοποιήσεων. Ήταν η βάση αυτή που προκάλεσε τις κινητοποιήσεις και όχι η κορυφή. Απ' τον Μάρτη του '95 ως και τελευταία, οι τοπικές δευτεροβάθμιες οργανώσεις έκαναν πολλές κινήσεις στις οποίες φαίνονταν η προσπάθεια τους να ξαναβάλουν στο παχύδι τις τελείως αφερέγγυες τριτοβάθμιες οργανώσεις. Όμως, αυτές είναι τόσο ξεπουλημένες που στάθηκε αδύνατο να αποχήσουν ξανά έστω κι ένα ψήγμα κύρους και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των μελών των διοικήσεών τους θεωρούνται προδότες από τους αγρότες. Αυτή η μαζική κάθοδος των τελευταίων ήταν μη αναμενόμενη από πολλούς και μέχρι στιγμής υπάρχει και αποφασιστικότητα για συνέχιση του αγώνα. Γενικά είναι η άποψη ότι αν και τώρα υπάρχει αποτυχία, τότε δύσκολα θα μπορέσει να ορθοποδήσει στο προσεχές μέλλον ο αγροτικός αγώνας.

Τα αιτήματα (αρχικά) αυτή τη φορά είναι πιο περιορισμένα και ανταποκρίνονται στις πλέον άμεσες ανάγκες των αγροτών. Βέβαια, αυτό είναι αποτέλεσμα και της αποτυχίας των προηγούμενων κινητοποιήσεων και της ταυτόχρονης διαβρωτικής δράσης των ΜΜΕ και ορισμένων επιτήδειων που διατυπώνουν πως είναι αδύνατον ν' αλλάξει ουσιαστικά η κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτή τη φορά δεν γίνεται λόγος για "κατάργηση της ποσότωσης ή τον καθορισμό της σε 1:500.000 τόνους" που ήταν βασικό αίτημα για το βαμβάκι πριν: Η εναλλακτική λύση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους μικροκαλλιεργητές, είναι η εξής: Να ε-

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις



πιπραπεί μόνο στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να παράγουν βαμβάκι μέχρι 9 τόνους. Αυτό σημαίνει δυνατότητα καλλιέργειας μέχρι 30 στρέμματα και ελπίδα για καθαρό εισόδημα άνω των δύο εκατομμυρίων. Στα παραπάνω στρέμματα από κει και πέρα να φυτευτούν άλλα προϊόντα. Όπως και κάποια από τα κύρια αιτήματα που θα δούμε πιο κάτω, έτσι και η παραπάνω λύση ουσιαστικά αναίρετον την προσπάθεια του κεφαλαίου για μια άμεση δυναμική αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, διότι συμβάλλουν στη διατήρηση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Συν τα χρόνω, όμως, με τέτοια τακτική από πλευράς αγροτών η κυριαρχία θα πετύχει τον στρατηγικό της στόχο, έστω κι όχι αρχικά στο βαθμό που επιθυμεί.

Η κυριαρχία, πάντως, ποντάρει σε μια πραγματικότητα: Στην ηλικιακή κατάσταση του οικονομικά ενεργού αγροτικού πληθυσμού, όπου ένα μεγάλο ποσοστό του βρίσκεται κοντά ή ήδη στη σύνταξη. Η τακτική που ακολουθεί αποθαρρύνει τους νέους να παραμείνουν και να εκμεταλλεύτονταν τον κλήρο των αποσυρθέντων γονιών τους.

Θεωρούμε αναγκαίο ν' αναφέρουμε πληροφοριακά δύο πράγματα για τα αιτήματα διότι έχουν παρανοηθεί από πολλούς, βοηθούντων των ΜΜΕ.

Όταν οι αγρότες λένε "ζητάμε για το βαμβάκι συμπληρωματική ενίσχυση, που να φτάνει στις 90 χλ./στρέμμα" δεν εννοούν ότι θέλουν να τους δοθούν επιπλέον 90 χλ./στρέμμα αλλά:

Αν, για παράδειγμα, κάποιος έχει φέτος εισόδημα 50 χλ./στρέμμα να του δοθούν άλλες 40 χλ. για να φτάσει τις 90 χλ. ποσό που θεωρείται αναγκαίο για να βγάλει τα έξιδα παραγωγής και να τους μείνει και κάτι για να ζήσει. Σε όσους σηκωθεί η τρίχα με τόσα λεφτά που καλείται να πληρώσει το "καμπένο" το κράτος, τους λέμε ότι αρκεί να κοπεί ένα δάνειο (δανεικό και αγύριστο εννοείται) από κάποιον μεγαλοκαρχαρία για να καλυφθούν όλοι οι αγρότες. Άλλα χρειάζεται μια περαιτέρω εξήγηση. Πριν τρία χρόνια η τιμή του βαμβακιού ήταν άνω των 300 δρχ/κιλό (σήμερα 200 και κάτι). Απ' την άλλη, ως μέση παραγωγή/στρέμμα θεωρούνται τα 300 κιλά, εκτός ελαχίστων περιο-

χών όπως τα Φάρσαλα όπου τα χωράφια έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Συνεπώς 300 επί 300=90 χλ./στρέμμα. Όπως καταλαβαίνει κανείς, με τούτο το αίτημα οι παραγωγοί ζητούν πίσω μέρος αυτών που τους έχουν κλέψει. Εξάλλου, αυτά τα λεφτά είναι ελάχιστα σήμερα αν αναλογιστούμε την αύξηση του κόστους ζωής και του κόστους παραγωγής που εν τω μεταξύ έχει συντελεστεί.

Ο καρδιτσώτης υφυπουργός γεωργίας Σωτηρής είπε ότι το παραπάνω αίτημα δεν γίνεται να ικανοποιείται λόγω υπερπαραγωγής. Ο "αξιότιμος" κύριος υφυπουργός ψευδεται για δύο λόγους. Πρώτον, διότι η συνολική παραγωγή βαμπακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις που φτάνει στο 20% των αναγκών της. Δεύτερον διότι ενώ η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 50% η συνολική παραγωγή έχει ήδη φτάσει τους 1.000.000 τόνους. Κι αυτό διότι οι εκκοκιστές με κομπίνες παρουσιάζουν την παραγωγή να κυμαίνεται στα περισσόν σχεδόν επίπεδα.

Ένα άλλο σημείο είναι οι περιβόλτες 40 δρχ/κιλό που η κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να τις δώσει αμέσως, απ' την περασμένη Δευτέρα, όπως διατυπώνεται στη σύνταξη. Είναι τιμή που θα υπονομεύσουν όχι μόνο την εργασιακή ειρήνη, αλλά και θα πλήξουν την κοινωνική συνοχή". Η εκτεταμένη κοινωνική συμπαράσταση του κόσμου προς τους αγρότες και ο γενικότερος κοινωνικός αναβρασμός της περιόδου επιβεβιώνουν, ήδη, τους φόβους της εξουσίας.

Σε μια προσπάθεια κατευνασμού των αγροτών αλλά και παραπλάνησης του λαού, η κυβέρνηση υπερπέδησε, αρχικά, τον άθλιο Τζουμάκα και διέστειλε κλιμάκιο της στη Λάρισα τη δεύτερη μέρα του αποκλεισμού. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το μπαλάκι ρίχτηκε στην Επιτροπή Αγώνα. Κατά τη γνώμη μας, η επιτροπή φοβούμενη της δυναμική της διαμαρτυρίας είναι διατεθειμένη να ενδώσει όπως παλιότερα. Άλλα, τώρα που θα υπονομεύσουν όχι μόνο την εργασιακή ειρήνη, παρόλας και θα πλήξουν την κοινωνική συνοχή". Η εκτεταμένη κοινωνικός αναβρασμός της περιόδου επιβεβιώνουν, ήδη, τους φόβους της εξουσίας.

Σε μια προσπάθεια κατευνασμού των αγροτών αλλά και παραπλάνησης του λαού, η κυβέρνηση υπερπέδησε, αρχικά, τον άθλιο Τζουμάκα και διέστειλε κλιμάκιο της στη Λάρισα τη δεύτερη μέρα του αποκλεισμού. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το μπαλάκι ρίχτηκε στην Επιτροπή Αγώνα. Κατά τη γνώμη μας, η επιτροπή φοβούμενη της δυναμική της διαμαρτυρίας είναι διατεθειμένη να ενδώσει όπως παλιότερα. Άλλα, τώρα που θα υπονομεύσουν όχι μόνο την εργασιακή ειρήνη, παρόλας και θα πλήξουν την κοινωνική συνοχή". Η εκτεταμένη κοινωνικός αναβρασμός της περιόδου επιβεβιώνουν, ήδη, τους φόβους της εξουσίας.

Τα δύο τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει κερδηθεί ένα ποιοτικό στοιχείο στη θεσσαλία. Η επιτροπή μπορεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, σε καμιά περίπτωση όμως δεν δρα κατά βούληση. Όταν τη δεύτερη μέρα του αποκλεισμού και

στις 12 τα μεσάνυχτα τέλειωσε η σύσκεψη με τους υφυπουργούς Πασχαλίδη-Σωτηρή, η επιτροπή αποφάσισε ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης δεν είναι ικανοποιητικές και πρότεινε συνέχεια της κατάληψης. Έπειτα, μέσα στη νύχτα, πήγε σ' όλα τα μπλόκα όπου πάρθηκε επί τόπου απ' τους αγρότες η οριστική απόφαση και η οποία ανακοινώθηκε στους υφυπουργούς.

Το γεγονός ότι δεν πήγε η επιτροπή στην Αθήνα, δεν δειχνεί μόνο αποφάσιστοτητα ή πρόσκαιρη επίδειξη δύναμης εκ μέρους των

• • • ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

Σε καιρούς έντονης οικονομικής κρίσης συνθίζεται ν' ανακαλύπτεται η οκνηρία και η τεμπέληδων! θα κρώξουν αρκετοί. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι όποιος κυριαρχεί στην ποσότητα του λόγου ή έχει πελαγώσει από αυτή, το πρώτο που κάνει είναι να εκτοξεύει καπηγορίες προσπαθώντας, μάλιστα, να τις "τεκμηριώσει" με μια σειρά, δήθεν αποκαλυπτικά, παραδείγματα: "Κοίτα τις καφετέριες, είναι γεμάτες τεμπέληδες!"

Δεν είναι δύσκολο στον καθένα να ανακαλύψει, αν κοιτάει γύρω του με κριτική ματιά, ότι έρχεται η στιγμή όπου όλοι, μα διοι ανεξαρέτως, αγανακτούν απ' τη ρουτίνα και την αποένωση της δουλείας είτε είναι υποτακτικοί σε όλους, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε έχουν "δική τους δουλεία". Κι όμως, η αντίδραση δεν ξεπερνά, σχεδόν πάντα, τα μερικά βρισιδία. Αναγνωρίζουμε, βέβαια, την ανάγκη που οδηγεί τον καθένα μας στα σύγχρονα κάτεργα. Εντάξει, μας έχουν στο χέρι, προς το παρόν. Φτάνει, όμως αυτό για να δικαιολογηθεί η υποτακτική και δουλική μας στάση; Μήπως έχουμε διαποτίστει μέχρι το μεδούλι με κανόνες συμπεριφοράς ένους προς τα ταξικά μας συμφέροντα; Μήπως έχουμε υιοθετήσει την καταραμένη καπιταλιστική ημίκη περί παραγωγής; Και μήπως στο βάθος-βάθος υπάρχει ο φόβος; Μήπως επικρέμεται, συνεχώς, από πάνω μας αυτό ο νοητός μπαμπούλας; Φόβος αν θα χουμενεί να φάμε και να ντυθούμε, φόβος αν θα χουμενεί να κεραμίδι πάνω απ' το κεφάλι μας, φόβος αν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των παιδιών, φόβος για το τι μας περισσεύει στα γεράματα. Όλα αυτά, μαζί με κάμποσα αλλά, δημιουργούν όλη αυτή τη μάζα των σύγχρονων δούλων. Σκοπός του ανθρώπου και μάλιστα του νέου, δεν είναι να δουλεύει από το πρώι μέρες το βράδυ, αλλά να χαίρεται τη ζωή και να δημιουργεί. Σήμερα, κυριαρχεί ασφυκτικά στο κεφάλι των περισσότερων η άποψη της εκμεταλλευτικής κοινωνίας, μια άποψη, βέβαια, αφαιρετική: "Οσο πολύ δουλεύεις τόσο πολλά προσφέρεις στον εαυτό σου. Είναι η σύγχρονη ψύχη του ναζιστικού 'Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ' που ήταν γραμμένο στην πύλη του Άουσβιτς. Κι απ' αυτό το πανηγύρι δεν μπορούσε να λείψει το άλλο πρόσωπο της εξουσίας ο 'υπαρκτός σοσιαλισμός'. Ο ρόλος των Σταχανοβιστών! συνίσταται να κάνουν τους εργάτες να πιστέψουν πως αν δουλεύουν καλά (σ.σ.: δηλ. πολύ) μπορούν να φτάσουν σε μία ζωή άνετη και ευχάριστη 'έλεγε ο σύντροφος' Στάλιν. Η εξέλιξη της Ιστορίας από μόνη της αποκάλυψε, χωρίς να χρειάζονται θεωρητικές αποδείξεις, τι συνεπάγονται στην πράξη τα παραπάνω ιδεολογήματα: Αύξηση των κερδών για την αφεντικά με ταυτόχρονη ένταση της εξόντωσης για τους εργαζόμενους. Το ορατό τους πρόσωπο, σήμερα, είναι η κατάργηση του 8ωρου και 5ήμερου, η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, η άρση της μονιμότητας, η εντατικοποίηση των ρυθμών δουλειάς και άλλα.

Ας έρθουμε στη ζοφερή πραγματικότητα. Ας δούμε από κοντά τον "τίμιο και νομοταγή" εργαζόμενο που αποδέχτηκε την ιδεολογία των εκμεταλλευτών του. Κατάκοιτος δύοπως είναι απ' τη δουλειά, κορμί και μιασλό ναρκώνονται και καμία διάθεση για ζωή ή για σοβαρή σκέψη δεν υπάρχει. Λείπει απ' τα παιδιά του κι απ' τη γυναίκα του το ίδιο. Γαμήστη στη χάση και στη φέξη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ελεύθερος χρόνος για φαί, ύπνο, σουπερμάρκετ και ά-

κτηνώδης λεηλασία με μοναδικό σκοπό το κέρδος δηλ. μια καθ' όλα αντιανθρώπινη διαδικασία.

Λόγια τεμπέληδων! θα κρώξουν αρκετοί. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι όποιος κυριαρχεί στην ποσότητα του λόγου ή έχει πελαγώσει από αυτή, το πρώτο που κάνει είναι να εκτοξεύει καπηγορίες προσπαθώντας, μάλιστα, να τις "τεκμηριώσει" με μια σειρά, δήθεν αποκαλυπτικά, παραδείγματα: "Κοίτα τις καφετέριες, είναι γεμάτες τεμπέληδες!"

Δεν είναι δύσκολο στον καθένα να ανακαλύψει, αν κοιτάει γύρω του με κριτική ματιά, ότι έρχεται η στιγμή όπου όλοι, μα διοι ανεξαρέτως, αγανακτούν απ' τη ρουτίνα και την αποένωση της δουλείας είτε είναι υποτακτικοί σε όλους, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε έχουν "δική τους δουλεία". Κι όμως, η αντίδραση δεν ξεπερνά, σχεδόν πάντα, τα μερικά βρισιδία. Αναγνωρίζουμε, βέβαια, την ανάγκη που οδηγεί τον καθένα μας στα σύγχρονα κάτεργα. Εντάξει, μας έχουν στο χέρι, προς το παρόν. Φτάνει, όμως αυτό για να δικαιολογηθεί η υποτακτική και δουλική μας στάση; Μήπως έχουμε διαποτίστει μέχρι το μεδούλι με κανόνες συμπεριφοράς ένους προς τα ταξικά μας συμφέροντα; Μήπως έχουμε υιοθετήσει την καταραμένη καπιταλιστική ημίκη περί παραγωγής; Και μήπως στο βάθος-βάθος υπάρχει ο φόβος; Μήπως επικρέμεται, συνεχώς, από πάνω μας αυτό ο νοητός μπαμπούλας; Φόβος αν θα χουμενεί να φάμε και να ντυθούμε, φόβος αν θα χουμενεί να κεραμίδι πάνω απ' το κεφάλι μας, φόβος αν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των παιδιών, φόβος για το τι μας περισσεύει στα γεράματα. Όλα αυτά, μαζί με κάμποσα αλλά, δημιουργούν όλη αυτή τη μάζα των σύγχρονων δούλων. Σκοπός του ανθρώπου και μάλιστα του νέου, δεν είναι να δουλεύει από το πρώι μέρες το βράδυ, αλλά να χαίρεται τη ζωή και να δημιουργεί. Σήμερα, κυριαρχεί ασφυκτικά στο κεφάλι των περισσότερων η άποψη της εκμεταλλευτικής κοινωνίας, μια άποψη, βέβαια, αφαιρετική: "Οσο πολύ δουλεύεις τόσο πολλά προσφέρεις στον εαυτό σου. Είναι η σύγχρονη ψύχη του ναζιστικού 'Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ' που ήταν γραμμένο στην πύλη του Άουσβιτς. Κι απ' αυτό το πανηγύρι δεν μπορούσε να λείψει το άλλο πρόσωπο της εξουσίας ο 'υπαρκτός σοσιαλισμός'. Ο ρόλος των Σταχανοβιστών! συνίσταται να κάνουν τους εργάτες να πιστέψουν πως αν δουλεύουν καλά (σ.σ.: δηλ. πολύ) μπορούν να φτάσουν σε μία ζωή άνετη και ευχάριστη 'έλεγε ο σύντροφος' Στάλιν. Η εξέλιξη της Ιστορίας από μόνη της αποκάλυψε, χωρίς να χρειάζονται θεωρητικές αποδείξεις, τι συνεπάγονται στην πράξη τα παραπάνω ιδεολογήματα: Αύξηση των κερδών για την αφεντικά με ταυτόχρονη ένταση της εξόντωσης για τους εργαζόμενους. Το ορατό τους πρόσωπο, σήμερα, είναι η κατάργηση του 8ωρου και 5ήμερου, η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, η άρση της μονιμότητας, η εντατικοποίηση των ρυθμών δουλειάς και άλλα.

Δεν αποτελεί την πιθανότητα ν' ακολουθήσουν το δρόμο που λεηλάτησε και τους ίδιους. Κοινωνίες συγκροτημένες πάνω στην ηθική της σκληρής δουλειάς και προσπάθειας, των στερήσεων και των θυσιών δεν έχουν άλλο σκοπό παρά να αναπαράγονται, αναλώνοντας στα σαγόνια τους όλους όσους τους υπήρχαν πιστά. Αν, πάλι, κάποιοι κατορθώσουν να βγάλουν κάμποσα λεφτά ανανωπόμαστε τι το ουσιώδες θα αλλάξει στη ζωή τους. Θα εξακολουθεί να πάρχει τη κατάσταση που τους διατίζουν άλλοι, να είναι εχθροί με το διπλανό τους και να πάρει μια όλο αισθησιασμό βαθιά ανάσα. Πότε τελευταία σφύριξε η σιγοτραγούδησε ανέμελα κάποιο τραγουδάκι; Μάλλον προ αμνημονεύων ετών και βάλε. Ακριβώς τέτοια άψυχα και αλλοτριωμένα πλάσματα θέλουν τους εργαζόμενους οι εξουσιαστές, που να μην ασχολούνται ούτε με τον ίδιο τους τον εαυτό, παρά μόνο με τη δουλεία τους.

Οι μιζέροι μικροαστούληδες, εξάλλου, που κατηγορούνται την ποσότητα τους νέους ως τεμπέληδες (κι όχι μόνο), υποσυνείδητη τους μισούν. Τους βλέπουν να θέλουν να ζήσουν πιο ελεύθερα, πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα -κάτι που δεν κατόρθωσαν οι ίδιοι- και να εξαγόνται στην προσωπικότητα τους με τη δουλειά. Αντιλαμβάνονται, έστω κι ενοτικώδικα, ότι ο ερωτας, η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργική επικοινωνία απ' τη μια και τη μισθωτή σκλαβιά απ' την άλλη είναι εκδηλώσεις αλληλοαποκλειόμενες. Οι καπιταλιστές τους ζητούν να θυσάσουν την ιδιότητα και να ταυτίσουν την προσωπικότητα τους με τη δουλειά. Αντιλαμβάνονται, έστω κι ενοτικώδικα, ότι ο ερωτας, η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργική επικοινωνία απ' τη μια και τη μισθωτή σκλαβιά απ' την άλλη είναι εκδηλώσεις αλληλοαποκλειόμενες. Οι καπιταλιστές τους ζητούν να θυσάσουν την ιδιότητα και να ταυτίσουν την προσωπικότητα τους με τη δουλειά. Αντιλαμβάνονται, έστω κι ενοτικώδικα, ότι ο ερωτας, η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργική επικοινωνία απ' τη μια και τη μισθωτή σκλαβιά απ' την άλλη είναι εκδηλώσεις αλληλοαποκλειόμενες. Οι καπιταλιστές τους ζητούν να θυσάσουν την ιδιότητα και να ταυτίσουν την προσωπικότητα τους με τη δουλειά. Αντιλαμβάνονται, έστω κι ενοτικώδικα, ότι ο ερωτας, η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργική επικοινωνία απ' τη μια και τη μισθωτή σκλαβιά απ' την άλλη είναι εκδηλώσεις αλληλοαποκλειόμενες. Οι καπιταλιστές τους ζητούν να θυσάσουν την ιδιότητα και να ταυτίσουν την προσωπικότητα τους με τη δουλειά. Αντιλαμβάνονται, έστω κι ενοτικώδικα, ότι ο ερωτας, η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργική επικοινωνία απ' τη μια και τη μισθωτή σκλαβιά απ' την άλλη είναι εκδηλώσεις αλληλοαποκλειόμενες. Οι καπιταλιστές τους ζητούν να θυσάσουν την ιδιότητα και να ταυτίσουν την προσωπικότητα τους με τη δουλειά. Αντιλαμβάνονται, έστω κι ενοτικώδικα, ότι ο ερωτας, η χαρά, το παιχνίδι, η δημιουργική επικοινωνία απ' τη μια και τη μισθωτή σκλαβιά απ' την άλλη είναι εκδηλώσεις αλληλοαποκλειόμενες. Οι καπιταλιστές τους ζητούν να θυσάσουν την ιδιότητα και να ταυτίσουν την προσωπ

Μαζική μήνυση κατά TEXACO

Στις 13 Νοέμβρη το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νότιου Τομέα της Ν. Υόρκης απέρριψε την αίτηση αποζημίωσης ύψους 1,5 δις δολαρίων που είχε υποβληθεί εκ μέρους τριάντα χιλιάδων ινδιάνων και αγροτών από το Εκουαδόρ, κατά της Texaco. Η μήνυση είχε υποβληθεί το 1993, εξαιτίας της εκτεταμένης περιβαλλοντικής καταστροφής από τη δραστηριότητα εικοσιπέντε χρόνων στην περιοχή του Αμαζονίου.

Η απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου βασίστηκε κυρίως στις θέσεις της κυβέρνησης του Εκουαδόρ. Ο ίδιος είπε πως, χωρίς την υποστήριξη από την κυβέρνηση, η απόφασή του δε θα είχε ισχύ. Όμως, το Εκουαδόρ έχει τώρα νέα κυβέρνηση που στις 22 Νοέμβρη παρενέβη επίσημα για να υποστηρίξει τους μηνυτές. Αυτή η νέα εξέλιξη είναι ικανή να ανατρέψει τη δικαστική απόφαση.

Η Texaco παραχώρησε τις τοπικές επιχειρήσεις της στην κυβέρνηση του Εκουαδόρ το 1992, αψηφώντας μια κληρονομιά οικολογικής καταστροφής όπως η διαρροή 17 εκατομμυρίων γαλονών αργού πετρελαίου, το χύσιμο στη θάλασσα 20 εκατομμυρίων γαλονών τοξικού νερού από τη βιομηχανία, η δημιουργία τουλάχιστον 600 ακάλυπτων χώρων αποκομιδής τοξικών αποβλήτων. Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι παράνομες σύμφωνα με τους νόμους των ΕΠΑ. Πολλοί ινδιάνοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρική γη τους, εξαιτίας της εγκατάστασης εκεί των δραστηριοτήτων της Texaco, ενώ πολλοί άνθρωποι έχουν εκτεθεί στη μόλυνση που αυτές προκάλεσαν.

Αυτή η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μπορεί να χρησιμεύσει ως δεδικασμένο σε άλλες περιπτώσεις όπου πολυεθνικές, με έδρα τις ΕΠΑ, παραβιάζουν τους νόμους του στο εξωτερικό. Αυτή τη σπιγμή εκκρεμούν τέτοιες μηνύσεις κατά της Royal Dutch Shell και της Freeport Mac Moran.

Στις ΕΠΑ, η Rainbow Coalition του J. Jackson, καθώς και περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις διεξάγουν μπούκοτάζ ενάντια στην Texaco, για τη δράση της στο Εκουαδόρ και τη Μπούρμα.

πηγή: Project Underground

Αντιπυρηνική κινητοποίηση στη Ρωσία

Την Κυριακή 8 Δεκέμβρη, θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για τη συνέχιση ή όχι της κατασκευής εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην περιφέρεια Kastroma της βορειοανατολικής Ρωσίας. Η διενέργεια του δημοψηφίσματος είναι αποτέλεσμα πολύχρονης δραστηριότητας της τοπικής αντιπυρηνικής πρωτοβουλίας "Στο όνομα της ζωής". Αυτό θα είναι το πρώτο δημοψήφισμα τέτοιου είδους στη Ρωσία. Σύμφωνα με το σύνταγμα του 1993, για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να γίνει μια αίτηση με δέκα χιλιάδες υπογραφές.

Η κατασκευή του εργοστασίου ξεκίνησε το 1981, προχώρησε όμως με πολύ αργούς ρυθμούς ως το 1990, όταν η τοπική κυβέρνηση αποφάσισε τη διακοπή των εργασιών. Μετά, όμως, από πέσεις των ενδιαφερόμενων βιομηχανιών, άλλαξε γνώμη, ξανά, το 1992.

Η περιοχή της Kastroma δεν είναι βιομηχανοποιημένη, και η λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου θα απειλήσει σοβαρά τη φυσική ομορφιά της. Επίσης, τονίζεται η επικινδυνότητα της περιοχής εγκατάστασής του, αφού υπάρχει σεισμική δραστηριότητα και το έδαφος είναι ασταθές και επιρρεπές σε κατοικισθέσιες, ενώ θα απειλούν με μόλυνση τα υπόγεια κοιτάσματα νερού που τροφοδοτούν τον τοπικό πληθυσμό.

Το 1993, ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, και μέσα σε τρεις μήνες υπήρχαν ήδη 16.000. Οι αρχές προστάθησαν να καθυστερήσουν τη διαδικασία, ενώ σύντομα ένα τοπικό δικαστήριο θεώρησε άκυρες τις 6.000 υπογραφές.

Βράβευση φυλακισμένου τούρκου δημοσιογράφου

Η νεοϋορκέζικη Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων βράβευσε, την περασμένη Τρίτη τον τούρκο εκδότη Ocal Isik Yuztucu, για τη θαρραρέα άσκηση της δημοσιογραφίας από την εφημερίδα Ozgur Gundem.

Η ανακοίνωση έγινε στα Ενωμένα Έθνη, όπου και διαβάστηκε επιστολή που έστειλε από τη φυλακή της Sakarya, όπου βρίσκεται από το 1994.

"Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, όπου οι ισχυροί έχουν αυξήσει την τρομοκρατική πίεση τους σ' όποι τη χώρα, ειδικά εκεί όπου ζουν οι κούρδοι, όπου δημοσιογράφοι δολοφονούνται, εξαφανίζονται, φυλακίζονται, δέρνονται, όπου γραφεία εφημερίδων καίγονται και γίνονται στόχοι βομβιστικών επιθέσεων, όπου έντυπα με ανορθόδοξες απόψεις ή ειδήσεις λογοκρίνονται ή κατάσχονται", αναφέρει στην επιστολή του.

Ο Yuztucu ήταν εκδότης της εφημερίδας Ozgur Gundem, που αναφέροταν στο κουρδικό ζήτημα. Εκεί, δημοσιεύτηκαν άρθρα για τους συστηματικούς βασανισμούς πολιτικών κρατουμένων και αναφορές για τις αυγκρύσεις στην νοτιοανατολική Τουρκία. Η εφημερίδα εξαναγκάστηκε σε κλεψίτο, ενώ ο Yuztucu καταδικάστηκε σε δεκαπενταετή φυλάκιση, με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο.

Εκτελέσεις στην Ουκρανία

Την περασμένη Παρασκευή 29 Νοέμβρη αποκαλύφθηκε ότι τουλάχιστον εκατό άνθρωποι έχουν εκτελεστεί στην Ουκρανία, φέτος. Η ανακοίνωση αυτή, έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το τέλος διεθνούς σεμιναρίου σχετικά με τη θανατική ποινή, που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο, φέτος, μετά την Κίνα. Ο Zsolt Nemeth, παραπρητής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πτήση των διεθνών δεσμώσεων και υποχρεώσεων της Ουκρανίας, απαίτησε την άμεση αναστολή όλων των εκτελέσεων, την παρουσίαση χρονοδιαγράμματος για την κατάργηση της θανατικής ποινής, καθώς και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εκτελεσθέντων, οι οποίοι θάφτηκαν σε ανώνυμους τάφους, ενώ οι οικογένειές τους δεν ειδοποιήθηκαν για την τύχη τους. Σύμφωνα με νόμο του 1993, οι πληροφορίες σχετικά με τις θανατικές καταδίκες αποτελούν κρατικό μυστικό.

Ο υπουργός δικαιοσύνης της Ουκρανίας επιβεβαίωσε 89 εκτελέσεις μόνο για το πρώτο μισό του 1996, και δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ουκρανία πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της για την κατάργηση τους.

Αντιπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας δήλωσε στη συνέντευξη τύπου πως η ουκρανική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε πέντε μέτρα. Πρώτα, να

υπάρξει πολιτική απόφαση για μη υπογραφή άλλων καταδικών σε θάνατο. Επειτα, να δοθεί διαταγή στους διευθυντές φυλακών για αναστολή των εκτελέσεων. Τρίτο, να προετοιμάσει η κυβέρνηση την κοινή γνώμη για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Τέταρτο, να υπογράψει το Πρωτόκολλο αρ.6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που προβλέπει την κατάργηση της θανατικής ποινής σε καιρό ειρήνης. Τέλος, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της από τον ποινικό κώδικα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι συγγενείς ενός εκτελεσθέντος τον Οκτώβρη, ισχυρίζονται πως ήταν αθώος και καταδικάστηκε με βάση ομολογία που του απέσπασαν με τη βία. Τον Οκτώβρη του 1994, κλήθηκαν έξι φορές οι Πρώτες Βοήθειες για να τον περιθάλψουν, μετά από ξυλοδαρμούς, ενώ ήταν κρατούμενος. Οι αρχές της φυλακής αρνήθηκαν να του δώσουν φάρμακα που είχαν φέρει οι συγγενείς του.

Η Ουκρανία είχε δεσμευτεί να υπογράψει το Πρωτόκολλο αρ.6 μέσα σε ένα χρόνο από την ένταξή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοέμβρη 1995. Αξιωματούχος του Συμβουλίου δήλωσε πως δεν μπορεί να καταλάβει γιατί έγιναν τόσες εκτελέσεις, και πως μ' αυτό τον τρόπο η Ουκρανία κάνει κακό στην εικόνα της απέναντι στην Ευρώπη.

πηγή: Διεθνής Αμνηστία

Οι καταλήψεις του Βερολίνου απειλούνται

Παρά το κρύο και την έντονη παρουσία των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας περισσότεροι από 3000 άνθρωποι διαδήλωσαν τη συμπαράστασή τους στις καταλήψεις σπιτών του Βερολίνου, στις 30 Νοέμβρη. Τέσσερα άτομα συνελήφθηκαν, αν και δε συνέβησαν σοβαρά επεισόδια.

Το κίνημα των καταλήψεων στο Βερολίνο έχει δεχτεί σοβαρά χτυπήματα, εδώ και ένα χρόνο. Η συντριπτική τοπική κυβέρνηση, αποτελούμενη από χριστιανοδημοκράτες έχει θέσει ως στόχο την εξαφάνιση των καταλήψεων μέχρι το 1998, όταν η πόλη θα ξαναγίνει πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Η κατάληψη της Marchstrasse, τελευταία του δυτικού Βερολίνου, εκκενώθηκε το καλοκαίρι, όπως και περίπου 10 ακόμα στο ανατολικό. Με εξαίρεση κάποιες επιθέσεις αντιποίνων, η αντίδραση στην καταστολή δεν υπήρξε ικανή να τη σταματήσει. Το αριστερό κόμμα PDS προωθεί μια φόρμουλα νομιμοποίησης των τελευταίων καταλήψεων στον ανατολικό τ

Η προβοκάτσια της πλατείας Φοντάνα και η στρατηγική της έντασης

Στις 12 Δεκέμβρη 1989 ανατίναζεται μια βόμβα στην Αγροτική Τράπεζα της πλατείας Φοντάνα στο Μιλάνο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περαστικοί και πελάτες της τράπεζας. Όπως αποδείχτηκε αργότερα, η βόμβα είχε τοποθετηθεί από νεοφασίστες, καθοδηγούμενους από μυστικές υπηρεσίες. Αμέσως μετά την έκρηξη συλλαμβάνονται οι αναρχικοί Valpreda και Pinelli ως υπαίτιοι της πολύνεκρης σφαγής. Στις 15 Δεκέμβρη του 1989, ο Pinelli, σιδηροδρομικός και γραμματέας του τοπικού Αναρχικού Μαύρου Σταυρού, βρίσκεται νεκρός στο πεζοδρόμιο μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα του Μιλάνου. Τέσσερις ορόφους πάνω απ' το κεφάλι του στέκει ορθάνοιχτο το παράθυρο της αίθουσας ανακρίσεων. Η εκδοχή των μπάτων: κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, κάποιος αστυνομικός παρά το βαρύ κρύο, άνοιξε το παράθυρο "γιατί το δωμάτιο ήταν γεμάτο καπνό" και ο Πινέλλι βρήκε την ευκαιρία να ριχτεί στο κενό "από τύψεις". Ο γελοίος αυτός ισχυρισμός κατέρρευσε από την πρώτη στιγμή (εξάλλου, οι μπάτοι είπεσαν σε τεράστιες αντιφάσεις) και η μόνη αμφιβολία που υπήρχε ήταν αν η αναμφισβήτητη δολοφονία του Πινέλλι από τους μπάτους έγινε προσδιδιασμένα με εκπαραθύρωση, ενώ ο Πινέλλι ήταν ακόμη καλά στην υγεία του, ή αν τον πέταξαν από το παράθυρο για να συγκαλύψουν το θάνατο ή το βαρύ του τραυματισμό κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Η δολοφονία του Πινέλλι ήταν για την Ιταλία η αρχή της εποχής της "στρατηγικής της έντασης".

Η Ιταλία, εκείνη την εποχή (όπως εξάλλου και σήμερα, αλλά με διαφορετικό τρόπο) χαρακτηρίζονταν από όλες τις αντιφάσεις και αντιθέσεις του ευρωπαϊκού καπιταλισμού (δυναμική αστική τάξη, άκαμπτη κρατική γραφειοκρατία, δυνατό συντρητικό κόμμα - Χριστιανοδημοκρατία-, ένα ακμαίο σταλινικό κόμμα που ήθελε να καυχάται για τον "ευρωκομουνισμό" του, φασίστες σε υψηλά πόστα του κράτους και μια μεσαία κεφαλαιοκρατία που είχε σχέσεις με παράλληλες εξουσίες όπως η P2 και η Μαφία), του ευρωπαϊκού καπιταλισμού που ακριβώς εκείνη την περίοδο δεχόταν ισχυρά χτυπήματα από το εργατικό και νεολαίστικο κίνημα του '68, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούσε την ολοκληρωτική επανασυγκρότηση και αναδιάρθρωσή του.

Το εργατικό κίνημα είχε αρχίσει να αποδειμνεύται απ' τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες και αμφισβήτησε άμεσα τους εξουσιαστικούς θεσμούς και το κράτος, μεταφέροντας την ταξική πάλη απ' το εργοστάσιο σε κοινωνικούς χώρους όπου κυριαρχούσε η τριτογενής παραγωγή (υπηρεσίες) ή ο "ελεύθερος χρόνος". Την ίδια περίοδο, αναπτυσσόταν το "φοιτητικό" κίνημα στους χώρους "παρκαρίσματος" της ανεργίας (όπως αποκαλούσαν οι εξεγερμένοι τα πανεπιστήμια), που είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα από την απευθείας σύγκρουση με το κράτος, τους σταλινικούς και την ασφυκτική καθημερινή πραγματικότητα της ανεργίας και της συνεχούς απόρριψης και περιθωριοποίησης που είχε ενταθεί λόγω της αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Το κεφάλαιο είχε εγκαταστήσει τη "διάχυτη κρίση", μέσα από την οποία προσπαθούσε να διαχωρίσει το τμήμα της εργατικής τάξης με το οποίο οι μηχανισμοί της εξουσίας σκόπευαν να διαπραγματευτούν μια εγγυημένη αναπαραγωγή της εκμετάλλευσης από την απέραντη πλειονότητα των αποκλεισμένων, των "μη-εξασφαλισμένων", την πρώτη ύλη της κοινωνίας-σύνθεσης περιθωρίων. Η ανώτερη αστική τάξη προσπαθούσε, με τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, τη διάχυση της κρίσης και τη διόγκωση των κατασταλτικών μηχανισμών, να διαμορφώσει μια "κατάσταση έκτακτης ανάγκης", που θα νομιμοποιούσε μια επέμβαση της για να "διασωθεί" η αστική δημοκρατία που "απειλούνταν από τους φανατικούς εξτρεμιστές του '68", νομιμοποιώντας παράλληλα την επέκταση του κράτους σε κοινωνικούς χώρους στους οποίους δεν είχε ως τότε καταφέρει να διεισδύσει.

Σ' αυτήν ακριβώς τη φάση, το ιταλικό κρά-

τος και οι μυστικές υπηρεσίες έθεσαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο καθορισμού και διοχετεύσης των νέων μορφών επαναστατικού αγώνα σε πεδία όπου θα μπορούσαν να τις εξουδετερώσουν αποτελεσματικά, σημασιοδοτώντας τες με τέτοιους όρους ώστε να τις αποκόπτουν από την κοινωνία, που γνώριζε ισχυρούς κλυδωνισμούς από τη "συνεχή κρίση". Νεοφασίστες, υποστηριζόμενοι από μυστικές υπηρεσίες, πραγματοποιούν τυφλά βομβιστικά χτυπήματα, πυροβολούν διαδηλωτές και πετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε εργατικές συγκεντρώσεις, ενώ, συγχρόνως, εξαπλύεται ένα κύμα καταστολής, με εξαφρενικές δίκες, σκευωρίες, δολοφονίες αγωνιστών.

Η έντονη χρήση πολιτικής βίας από τη χριστιανοδημοκρατική δεξιά και τους νεοφασίστες οδηγούσε σε ένα σημείο όπου η ένοπλη απάντηση από το επαναστατικό κίνημα άρχιζε να φάνεται όχι απλά λογική, αλλά και αναπόφευκτη. Έτσι, την ίδια στιγμή που το κίνημα έβρισκε νέους δρόμους αγώνα και διαμόρφωνε νέες δομές και αντιλήψεις, ταυτόχρονα επανέκαμπταν πολιές λενινιστικές αντιλήψεις για την κατάληψη της εξουσίας και την καταστροφή του κράτους με χτυπήματα στην "καρδιά του" (την "κυβέρνηση των πολιευθικών"). Παράλληλα, το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και όλη η επίσημη αριστερά χαριεδολογούσε και συμμετείχε στην ένταση, λασάροντας θεωρίες όπως αυτή των "δύο κοινωνιών", μια προσπάθεια εκβιασμού του επαναστατικού κινήματος ώστε να υποταχθεί στη γραμμή του "εξασφαλισμένου προλεταριάτου", αφού δεν μπορούσε να ενσωματωθεί στην "κανονική" κοινωνία. Ήδη απ' τις αρχές του '60, στα πλαίσια της "αποσταλινοποίησης", το ΙΚΚ είχε εφεύρει τον "ευρωκομουνισμό", δηλαδή τη θεωρία ότι για κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαίτεροι εθνικοί δρόμοι για τον σοσιαλισμό και ο ιταλικός δρόμος είναι ο "συνταγματικός" και όχι η σύγκρουση. Όταν αυτή η θεωρία διατυπώθηκε από τον γραμματέα του ΙΚΚ Παλμίρο Τολιάτι, είχε προκαλέσει τις επικρίσεις του Μάρι Τσε Τουνγκ, και έτσι οι ακραίες τάσεις μέσα στο ΙΚΚ θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να εκφρασθούν μέσα από την επιχειρηματολογία του ΚΚΚίνας. Ένα μεγάλο μέρος του ένοπλου κινήματος που θα αναπτυσσόταν σε λίγο, θα είχε έντονες αναφορές στον "μαοϊσμό".

Σταδιακά, έκεινης ένα είδος "εμφύλιου πολέμου" ανάμεσα στο κράτος- "εγγυητή" της αστικής "δημοκρατίας" από τη μια και της "περιθωριακής κοινωνίας" από την άλλη, που από τα κινήματα του '68 περνούσε στον ένοπλο αγώνα. Ένας "εμφύλιος πόλεμος" ευνοϊκός για την κυριαρχία, αφού ήταν μια αναμέτρηση της αστυνομίας, των παρακρατικών και των μυστικών υπηρεσιών όχι με την κοινωνία, αλλά με μηχανισμούς "αντιπροσώπευσης" του προλεταριάτου, όχι μια γενικευμένη σύγκρουση αλλά μια αντιπροσώπευση μηχανισμών, αν και το διάχυτο "μικρο-τρομοκρατίας" που συνόδευε τις "μεγάλες" ένοπλες οργανώσεις δημιουργούσε μία αίσθηση γενικευσης της αναμέτρησης.

Η εξέγερση που γεννιόταν από τον αποκλεισμό που είχε ενταθεί λόγω της αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Το κεφάλαιο είχε εγκαταστήσει τη "διάχυτη κρίση", μέσα από την οποία προσπαθούσε να διαχωρίσει το τμήμα της εργατικής τάξης με το οποίο οι μηχανισμοί της εξουσίας σκόπευαν να διαπραγματευτούν μια εγγυημένη αναπαραγωγή της εκμετάλλευσης από την απέραντη πλειονότητα των αποκλεισμένων, των "μη-εξασφαλισμένων", την πρώτη ύλη της κοινωνίας-σύνθεσης περιθωρίων. Η ανώτερη αστική τάξη προσπαθούσε, με τη διάλυση του κοινωνικού ιστού, τη διάχυση της κρίσης και τη διόγκωση των κατασταλτικών μηχανισμών, να διαμορφώσει μια "κατάσταση έκτακτης ανάγκης", που θα νομιμοποιούσε μια επέμβαση της για να "διασωθεί" η αστική δημοκρατία που "απειλούνταν από τους φανατικούς εξτρεμιστές του '68", νομιμοποιώντας παράλληλα την επέκταση του κράτους σε κοινωνικούς χώρους στους οποίους δεν είχε ως τότε καταφέρει να διεισδύσει.

Σ' αυτήν ακριβώς τη φάση, το ιταλικό κρά-

τος και οι μυστικές υπηρεσίες έθεσαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο καθορισμού και διοχετεύσης των νέων μορφών επαναστατικού αγώνα σε πεδία όπου θα μπορούσαν να τις εξουδετερώσουν αποτελεσματικά, σημασιοδοτώντας τες με τέτοιους όρους ώστε να τις αποκόπτουν από την κοινωνία, που γνώριζε ισχυρούς κλυδωνισμούς από τη "συνεχή κρίση". Νεοφασίστες, υποστηριζόμενοι από μυστικές υπηρεσίες, πραγματοποιούν τυφλά βομβιστικά χτυπήματα, πυροβολούν διαδηλωτές και πετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε εργατικές συγκεντρώσεις, ενώ, συγχρόνως, εξαπλύεται ένα κύμα καταστολής, με εξαφρενικές δίκες, σκευωρίες, δολοφονίες αγωνιστών.

Ενώ τα κινήματα που είχαν γεννηθεί μέσα από τα εκρηκτικά για την Ιταλία χρόνια του '68 και '69 έθεταν το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης, οι λενινιστικές οργανώσεις και η επιλογή τους του χτυπήματος "κεντρικών στόχων" βάθαιναν τον κατακερματισμό μέσα στο κίνημα και βοηθούσαν το κράτος να απομονώσει, να απονομάσει, να εξουδετερώσει τις πραγματικές συγκρούσεις, αποκόπτοντας Γ.Ε.Σ. από τα πραγματικά πεδία τους (το σύν

Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

Hπερίοδος '95-'96 είναι πολύ πιθανό να χαρακτηριστεί από τους μελλοντικούς ιστορικούς σαν μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για το ελληνικό κεφάλαιο και τους τοπικούς εξουσιαστές. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τελευταίο διάστημα (αποχώρηση Παπανδρέου από την ενεργό πολιτική σκηνή, Πολυτεχνείο, Κύπρος, εκλογές Σεπτεμβρίου) έκλεισαν την περιβόητη "μεταπολιτευτική περίοδο" και εγκαινίασαν μια καινούρια που οι έξουσιας έσπευσαν να ονομάσουν "νέα μεταπολίτευση" ή "νέα εποχή". Αυτή η μετάβαση ήταν αναγκαία για την τοπική άρχουσα τάξη καθώς προσπαθεί με κάθε μέσο να προλάβει τις διορίες που θέτει η Ε.Ε., ώστε να μπορέσει και αυτή να θεωρηθεί ιστότιμο μέλος των ήδη οικονομικά ισχυρότερων αρχουσών τάξεων της Δυτικής Ευρώπης. Άλλωστε είναι πάγια ταχτή του ελληνικού κεφαλαίου κάθε φορά που βρίσκεται μπροστά σε αναταραχές να εγκαίνιάζει μια "νέα περίοδο". Έτσι οι αναταραχές του '63-'65 οδήγησαν στη χούντα, οι αναταραχές του '73 στη μεταπολίτευση και οι αναταραχές της περιόδου '91-'93 και του '94-'95 στην πτώση της δεξιάς και τη "νέα μεταπολίτευση" (Η περίοδος '91-'95 αναφέρθηκε χωριστά λόγω διαφορετικών κυβερνήσεων).

Το κεφάλαιο και οι ντόπιοι διαχειριστές του διανύουν αυτή τη στιγμή μια περίοδο αναδιάρθρωσης. Αυτή η περίοδος θα διαρκέσει πολύ λίγο καιρό, ίσως κάποιους μήνες. Και θα έχει λήξει όταν η κοινωνία αρχίσει να νιώθει την πίεση των οικονομικών μέτρων και τη διάλυση του "κοινωνικού" κράτους. Η εκλογή του Σημίτη τόσο στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ όσο και στην πρωθυπουργική θέση της χώρας, με "λαϊκή επυμηγορία", ήταν αυτή που βόλευε το κεφάλαιο. Ο Σημίτης τυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των μεγάλων εκδοτικών κέντρων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, με το συγκρότημα Λαμπράκη να έχει αυτόν τον ρόλο εδώ, ενώ ο ΣΕΒ και οι τραπεζικοί και χρηματιστηριακοί κύκλοι (σε ΗΠΑ και Ευρώπη) χαιρέτισαν την εκλογή του και στις δύο θέσεις. Ας μην παρασυρόμαστε από τις κλάψεις των Ελλήνων έξουσιας στα ΜΜΕ, ότι δήθεν η Ελλάδα είναι παραγκωνισμένη κτλ. Διότι και αυτή αποτελεί ξεκάθαρα μέλος της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας. Μπορεί δηλαδή αυτή τη στιγμή να υστερούν οι οικονομικοί δείκτες, αλλά οι καπιταλιστές συνεχώς επεκτείνουν τη δράση τους και επισυνάπτουν συμφωνίες που το οικονομικό τους μέγεθος είναι από τα μεγαλύτερα στην ιστορία του καπιταλισμού (βλ. Βαρδινογιάννης - ΑΡΑΜÇΟ). Συνεπώς ο ρόλος του Σημίτη, ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ κεφαλαίου και λαού, διαμορφώνεται ως εξής: πρέπει πάστη θυσία να εφαρμοστούν τα μέτρα εκείνα που θα ισχυροποιήσουν την ελληνική οικονομία στο σύνολο της, άλλα με τις μικρότερες δυνατές κοινωνικές αναταραχές. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το κεφάλαιο βρίσκεται σε κρίση διεθνώς και προσπαθεί να βρει γερά στηρίγματα ώστε να εξέλθει της κρίσης και να πάρει έτσι άλλη μια παράταση ζωής.

Η αγωνιώδης προσπάθεια σύγκλισης των απόψεων της "κεντρο-πολιτικής" με της δεξιάς, αλ-

λά και της αριστεράς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μέρος της γενικότερης προσπάθειας να πεισθεί ο κόσμος για την αναγκαιότητα της ελεύθερης κίνησης του κεφαλαίου εις βάρος του.

Το πόσο τρομοκρατημένοι είναι οι διαχειριστές της έξουσίας φαίνεται καθαρά και στις δηλώσεις τους, αλλά και στις πράξεις τους. Καταρχήν η ίδια η εμφάνιση των πολιτικών που στις τελευταίες εκλογές είχε σκοπό να πείσει τους ψηφοφόρους ότι όντως κάτι καινούριο συμβαίνει στη χώρα, τονώνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους που είχε αρχίσει να χάνεται μετά από παρουσία 30 χρόνων των διδινών προσώπων. Έπειτα οι δηλώσεις για "έχοντες και κατέχοντες" τη στιγμή που από τις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και τις σκόρπιες δηλώσεις των υπουργών, είναι φανερό αυτό που πάει να γίνει, έχουν σκοπό να κατευνάζουν συνεχώς τις δημοσιεύσεις αντιδράσεις των διάφορων κοινωνικών φορέων. Στο συνέδριο του καλοκαιριού ο Σημίτης είχε δηλώσει ότι "αριστερή πολιτική είναι να μάχεσαι για να διευκολύνει την οικονομία στη παγκόσμια αγορά... αριστερή πολιτική δεν είναι να δίνεις μάχη σε πισθιφυλακών για να υπερασπιστείς "κεκτημένα" μιας εποχής που οριστικά παρήλθε". Οι δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι μια τέτοια κατάσταση δεν είναι καθόλου επιθυμητή. Φοβούνται ότι μια δυναμική αντίσταση που μπορεί να προβληθεί σε ένα κοινωνικό κομμάτι θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε άλλα κοινωνικά κομμάτια. Διότι τότε και μόνο τότε υπάρχει δυνατότητα οι όποιες κινητοποιήσεις να ξεφύγουν από τον έλεγχο των ηγεσιών των συνδικάτων και της γραφειοκρατίας.

Με δεδομένη την απογοήτευση που επικρατεί στα λαϊκά στρώματα, τη χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης των εργαζόμενων και τις περικοπές που θα γίνουν σε μισθούς και κοινωνικές δαπάνες, αλλά και την αύξηση σε έμμεσους και άμεσους φόρους, δημιουργείται (και ας μην το αγνοούμε αυτό) διάθεση για πάλη ενάντια στις επιλογές του κράτους. Μπορεί προς το παρόν τα σημάδια αυτού του ζυμώματος να μην είναι τόσο έκδηλα, όμως το ανθρωπιστικό πρωτότυπο του ΠΑΣΟΚ σύντομα θα καταρρεύει και η λαϊκή οργή θα αρχίσει να εκδηλώνεται, κορυφώνοντας τη μάχη απέναντι στο ανδιοργανωμένο έξουσιαστικό πλέγμα. Εδώ θα φανεί πόσο επιδέξια τελικά είναι η σημερινή κυβέρνηση. Πώς θα καταφέρει να κατευνάζει διαρκώς τα πνεύματα χωρίς να συγκρούεται στους δρόμους και χωρίς τη χρήση ακραίων λύσεων; Το πρόβλημα που τους τίθεται είναι τεράστιο: αν ο αγώνας γενικεύεται και αναγκαστεί να οξύνει

Η αρχή της μεταπολίτευσης και κοινωνικοί αγώνες

Την κατάσταση με την χρήση της αστυνομίας, ο "εκσυγχρονισμός", η "ομαλότητα" και η "κοινωνική ειρήνη"

δεχθεί και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και κατηγορεί το Σαμαρά. Με βάση αυτό το σκεπτικό εκτιμούμε ότι θα υπάρχει συνεχώς ένας εθνικισμός πιο "χαμηλών" τόνων, αλλά διαρκής, με σκοπό να εγκλωβίζει συνεχώς κόσμο που θα αρχίζει να προβάλλει συγκρουσιακή διάθεση.

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει βέβαια ένα ισχυρό όπλο: τις ηγεσίες των συνδικάτων. Και έχουμε άπειρα παραδείγματα από το παρελθόν, για το ρόλο που διαδραματίζουν όλοι αυτοί οι λακέδες. Πάντως έχουμε και παραδείγματα που έχασαν τον έλεγχο κινητοποίησεων. Δεν είμαστε, ούτε θέλουμε να το πάιξουμε προφήτες. Το πως θα εξελιχθούν τα πράγματα από την πλευρά των καταπιεζόμενων είναι και θέμα συγκυριών. Αν τη συγκεκριμένη στιγμή βρεθούν οι κατάλληλες εκείνες δυνάμεις στους εργασιακούς χώρους τότε τα πράγματα θα πάρουν σαφώς άλλη τροπή. Η κατάσταση θα αρχίσει να οξύνεται περισσότερο όταν πολλά κοινωνικά κομμάτια θα αντιμετωπίζουν πλέον πρόσωπο με πρόσωπο - την καθημερινή εξαθλίωση και υποβάθμιση.

Σαν αναρχικοί έχουμε υποχρέωση να στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε μορφής αγώνα, ειδικά των κατώτερων κοινωνικών κομματιών, με δύσες αντιφάσεις και αν εμπειρίζουν αυτές. Ακόμα και αν βρεθούμε τελικά στην έναρξη ενός γενικευμένου αγώνα (στηλ Γαλλίας), να ξέρουμε από τώρα ότι τα αιτήματα δεν θα περιλαμβάνουν την ανατροπή του καπιταλισμού, αλλά οικονομικά κυρίως ζητήματα. Ας σταματήσουμε πλέον να περιμένουμε την ημέρα που άλλοι είχε έλεγχο ούτε στα κατώτερα κοινωνικά κομμάτια ούτε μπορεί εύκολα να πάρει τα μέτρα που απαιτούνται για την σύγκλιση, αλλά δεν έχει έλεγχο ούτε στα κατώτερα κοινωνικά κομμάτια ούτε μπορεί μέσω των συνδικάτων να ελέγχει πιθανές κινητοποίησεις. Οι χειρισμοί που εφαρμόζει (εθνικισμός σε μέγιστο βαθμό, αδίσταχτη χρήση των πραιτωριανών των ΜΑΤ, μέτρα υπέρ βιομηχανιών που έχουν πρόσβαση στο κόμμα κτλ.) έρχονται σε αντίθεση με τους χειρισμούς που απαιτούνται από μέρους των έξουσιας των συνδικάτων για την υλοποίηση των σχεδίων τους. Η αριστερή αντιπολίτευση ΚΚΕ-ΣΥΝΔΗΚΗΣ προήλθε από τη δυσαρέσκεια ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν ότι έτσι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει πιο σωστό απέναντι στον λαό. Είναι όμως αρκετά και αυτά που προσπαθούν να βρουν κάτι καινούριο, αφού στα μάτια τους έχει αποκαλυφθεί πλέον η κοροϊδία τους. Ο ρόλος που καλούνται να παίξουν αυτά τα κόμματα θα είναι να απορροφούν τους κραδασμούς που προκαλούνται από τους αγωνιστές της ΕΠΕΝ.

Η θέση του στρατού στο αναδιαρθρωμένο έξουσιαστικό πλέγμα

Στα νέα πλαίσια που διαμορφώνονται φαίνεται αχνά η πρόθεση για ισχυροποίηση του στρατού στην ελληνική κοινωνία. Οι νέοι εξοπλισμοί, που κάνουν την αγορά του αιώνα να ωχριά μπροστά τους, πονοκεφαλιάζουν την κυβέρνηση γιατί θα μεγαλώσει το

χρέος, από την άλλη ισχυροποιεί τη θέση της ελληνικής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τις νότιες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, μιας και η Νέα Τάξη Πραγμάτων τις τοποθετεί στην ίδια ζώνη επιρροής. Οι στρατιωτικοί από την πλευρά τους το επιθυμούν κάτι τέτοιο, μιας και αρχίζουν να αποκτούν πάλι ισχυρή παρουσία στις εξελίξεις. Αξίζει να σταθούμε στα γεγονότα των Ίμια όπου, όπως είναι γνωστό πλέον δι