

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Αλφα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΑΝΑΡΧΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998
ΕΤΟΣ 4ο
ΦΥΛΛΟ 130
ΔΡΑΧΜΕΣ 200

Θέμα



ΟΛΑ ΣΥΝΕΞΙΖΟΝΤΑΙ



Την Πέμπτη 23 Απρίλη, στις 7.00 το πρωί, άνδρες των ΕΚΑΜ, πάνοπλοι και φορώντας κουκούλες, καθώς και διμοιρίες των ΜΑΤ, εισβάλουν στην κατάληψη Βαρβάρα και απομακρύνουν από το κτίριο τα 13 άτομα που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή εκεί. Οδηγούνται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ στην πλατεία εμπρός από το κτίριο εγκαταθίστανται πολλές διμοιρίες που αποκλείουν την πρόσβαση οποιουδήποτε. Έντονη αστυνομική παρουσία υπάρχει σε όλη τη γύρω περιοχή, καθώς και σε άλλα σημεία της Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά την εκκένωση του κτιρίου, φορτηγά του δήμου αρχίζουν να αδειάζουν το κτίριο από ό,τι υπήρχε εκεί καταστρέφοντας έπιπλα και εξοπλισμό, ενώ παράλληλα συνεργεία του δήμου ξηλώνουν όλα τα παράθυρα και τις πόρτες. Τέσσερις ώρες αργότερα όλα τα άτομα που είχαν απομακρυνθεί από την κατάληψη Βαρβάρα, αφήνονται ελεύθερα, καθώς οι αστυνομικοί τους ανακοινώνουν πως είχαν μεταφερθεί στό τμήμα για "εξακρίβωση στοιχείων".

"Villa Βαρβάρα". Μια "στιγμή" τεσσάρων χρόνων ελευθερίας, στον ορίζοντα της γκρίζας μητρόπολης. Ένας χώρος, ένα σπίτι, το σπίτι, οι άνθρωποι, οι εκδηλώσεις... Όλα κομμάτια ενός εκ των μακροβιότερων και των δυσκολότερων πειραμάτων αυτοοργάνωσης στη καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Ένας διαρκής αγώνας ζωής αλλά και δημιουργίας. Πεδίο πειραματισμών και χρωματισμού της καθημερινότητας με το διαφορετικό. Χώρος επικοινωνίας και άμεσης επαφής. Χώρος δημιουργίας και διασκέδασης. Χώρος χωρίς εμπόρευμα και καταναλωτές.

Μία διαρκής και επίπονη παρουσία μακριά από μεγάλα λόγια, βαρύγδουπες και βαθυστόχαστες θεωρίες και ερμηνείες της καθημερινότητας. Μονάχα ο "λόγος της πράξης" που δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει γιατί είναι απλά η επιβεβαίωση μιας πραγματικότητας που χτίζεται με κόπο.

Αυτή η άλλη εικόνα που ξεκίνησε σε μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε ότι σπιλώνει τη συνολική εικόνα της γενικότερης μιζέριας. Όπως η μύγα στο γάλα... Και σαν τη μύγα θέλησαν να την εξαφανίσουν. Θά πρεπει να ξέρουν καλύτερα. Γιατί όσο μικρή και αν είναι η χαραμάδα για μια άλλη καθημερινότητα, είναι αρκετή για να μας κάνει να θέλουμε και να διεκδικούμε αυτήν την καθημερινότητα.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, 120 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ που κρατούν χωσμένο όχι μόνο το κτίριο της κατάληψης, αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Το έργο τους, πρώτα απ' όλα, να τρομοκρατήσουν τη γειτονιά που θέλησε να βρεθεί στο πλευρό των διαδηλωτών. "Villa Βαρβάρα είναι ζωντανή, κράνη και ασπίδες δεν θα φοβηθεί". Στο βαθμό που δεν θα μείνει σύνθημα ΟΛΑ ΣΥΝΕΞΙΖΟΝΤΑΙ.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης, Τρίτη 28 Απρίλη, 6.00μμ, Καμάρα (Θεσ/κη) ★ Κείμενο της κατάληψης Βαρβάρα στην 5η σελίδα

Σύγκρουση, αγώνας, τοπική αυτοδιεύθυνση

"Οι τοπικές λοιπόν συγκρουόσεις που φαίνεται πως αφορούν μόνο αυτούς οι οποίοι τις πραγματοποιούν δεν είναι παρά το όριο της δικής μας εναπόθεσης ευθυνών για ζητήματα που αφορούν όλους. Δίχως θεσμούς ισότιμης συμμετοχής, χωρίς τη διεκδίκησή τους για όλα τα δημόσια ζητήματα καθίσταται το πλέον εύκολο ο καθείς να μετατρέπεται σες υπήκοο-θεατή αποφάσεων και η κοινωνική σύγκρουση να αποκλιμακώνεται σε έναν επαγγελματικό συντεχνιακό πόλεμο".

σελ. 12

Διεθνή

- Πόλεμος στην αποβάθρα. Οι λιμενεργάτες στην Αυστραλία
- Οι κινητοποίησεις του MST στη Βραζιλία
- Ομάδες θανάτου στην Ονδούρα

σελ. 10

Στην τυπολογία των μέσων

Αν υπάρχει ένας κυριαρχος εφιάλτης, είναι αυτός μιας κοινωνίας που αντιμετωπίζει με απάθεια κάθε τι που συμβαίνει γύρω της. Ή που, ακόμη χειρότερα, διακατέχεται από πάθος μόνο όταν είναι ν' αναζητήσει εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.

Ο αντιεξουσιαστικός χώρος έδωσε στον εφιάλτη αυτό ένα όνομα.

Ο αντιΜΜΕ λόγος έγινε τόσο ισχυρός, που έτεινε να αντικαταστή-

σει την αναρχία ως ιδεολογία, απέκτησε δηλαδή διαστάσεις ερμηνευτικού σχήματος του κόσμου. Απλουστευτικά βέβαια, γιατί πριν δαιμονοποιήσεις τους εχθρούς σου, είναι απαραίτητο ν' αντιλαμβάνεσαι και την ιστορική στιγμή και την αξία της δράσης (και όχι της αδράνειας που προβάλλεται ως δράση).

Έτσι, αυτή η σελίδα ασχολείται με είδωλα και καθρέφτες.

★ Παρόπι, δημοσίως, προύν «σιγή ίχθυος», ικανοποιημένοι από την εξέλιξη της διαδικασίας φέρονται να είναι οι εργαζόμενοι.

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 14 Απρίλη, άρθρο για την -μόλις ιδιωτικοποιημένη τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης.

★ ...οι εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους για δραματικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς...

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 14 Απρίλη, πρωτοσέλιδο για τη μελλοντική ιδιοτικοποίηση της ΔΕΘ.

★ ...πρωθείται η διχοτόμηση - αμερικανοποίηση του Αγαίου...

Ριζοσπάστης, Τετάρτη 22 Απρίλη, από ανακοίνωση του ΚΚΕ.

★ ...το κόμμα είναι έτοιμο να παράσχει την αμέριστη πολιτική στήριξή του σε κάθε κυβερνητικό μέτρο που θα αποσκοπούσε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας...

Ελευθεροτυπία, Τρίτη 21 Απρίλη, από άρθρο για το νέο χτύπημα των «Εμπρηστών Συνείδησης». Δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της ΝΔ.

★ Η ελληνική στρατιωτική δύναμη, (...) συνεισέφερε (...) για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου...

Εξουσία, Τρίτη 21 Απρίλη, άρθρο για την ελληνική βοήθεια στην Αλβανία.

★ Οι αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου δεν προσήλθαν για ενδέκατη φορά χθες στις συνομιλίες που τους έχουν καλέσει οι σερβικές αρχές.

Μακεδονία, Παρασκευή 17 Απρίλη, άρθρο για την σερβική πρόταση δημιουργίας αλβανικού κοινοβουλίου.

★ ...η αστυνομία του Όλστερ αποτελεί «προμαχώνα κατά της αναρχίας και της αναταραχής»

Ριζοσπάστης, Πέμπτη 23 Απρίλη, δηλώσεις του αρχηγού του αστυνομικού σώματος από άρθρο για τη Βόρεια Ιρλανδία.

★ Κιτρίνισε ο τόπος στο Ελευθερίο-Κορδελί (...) από αμέλεια κατά τη μεταφορά θειαφού από το λιμάνι, για λογαριασμό των χημικών Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 14 Απρίλη, τοπικά νέα.

★ Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς των μελών της θεραπευτικής κοινότητας «Ιθάκη» άκουσε χθες ο δήμαρχος Καλαμαριάς και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Θρασύβουλος Λαζαρίδης (...) Για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου ο κ. λαζαρίδης αγόρασε 100 λαμπάδες...

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 14 Απρίλη, από άρθρο για τον Λαζαρίδη και την «Ιθάκη».



Έξι χρόνια πριν. Κατάληψη Φυλής και Φερρών. Στους καιρούς του εθνικιστικού παραληρήματος και των «εθνικών» συλλαλητηρίων, από τις συλλογικότερες που φιλοξενούνται στην κατάληψη οργανώνται ένα μεγάλο μέρος της αντιεθνικιστικής και αντιφασιστικής δράσης στην Αθήνα. Τα περισσότερα μέλη της θα συλληφθούν στη γνωστή υπόθεση των 33 αφισοκολλητών, ενώ λίγο αργότερα θ' ακολουθήσει έφοδος των ΕΚΑΜ. Τελικά η κατάληψη δεν θα αντέξει, ενώ το ΑΠΘ, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πίεξε και απειλεί με κάθε μέσο. Απρίλης '98. Στις εφημερίδες δημοσιεύεται η είδηση ότι το Αριστοτέλειο πούλησε το σπίτι για οίκο ανοχής, με αντίτιμο 32 εκατομμύρια δρχ. Δυο μέρες αργότερα θα κατασταλεί και η Villa Βαρβάρα στη Θεσσαλονίκη.

Ημερολόγιο καταστρόματος

Πέμπτη 16 Απρίλη

ΠΕΘΑΝΕ ο Πολ-Ποτ, υπεύθυνος των μαζικών σφαγών 2.000.000 καμποτζιανών. Κατά κεφαλή εισόδημα στην Καμπότζη: 270\$.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 6.300 μπάτσων. Οι 1.300 προορίζονται για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων. Την ίδια στιγμή συλλαμβάνονται εκατοντάδες μετανάστες στο Κυλκίς.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ έκθεση που αποκαλύπτει βασανιστήρια στις φυλακές Διαβατών, ιδιαίτερα προς τους φυλακισμένους μετανάστες.

ΝΕΚΡΟΙ 2 μαροκινοί μετανάστες από έκρηξη σε ναρκοπέδιο στον Έβρο. Συνολικά 23 μετανάστες έχουν σκοτωθεί και 29 άλλοι τραυματιστεί από τα ελληνικά ναρκοπέδια τα τελευταία 10 χρόνια.

Η ΑΛΒΑΝΙΑ, η Βουλγαρία, η ελλάδα, η FYROM, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Σλοβακία αποφάσισαν τη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης ταχείας επέμβασης για τα Βαλκάνια.

Δευτέρα 20 Απρίλη

ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ πόλης στη μορφή αυτή είναι πλέον ιστορία". RAF, Γερμανία.

Τρίτη 21 Απρίλη

ΕΞΕΓΕΡΣΗ στις φυλακές Κορυδαλλού. Καταστέλλεται από την επέμβαση ΜΑΤ και ΕΚΑΜ.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ότι το γαλλικό κράτος είχε ενεργή ανάμιξη στα γεγονότα που οδήγη-

σαν στη σφάγη μισού εκατομμύριου Τούτου στη Ρουάντα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ και από το Σιν Φένι η ειρηνευτική συμφωνία για τη Βόρεια Ιρλανδία.

ΤΡΙΤΗ δολοφονία μέσα σε δύο μήνες ακτιβιστή, υπέρμαχο των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κολομβία.

ΤΟ ΣΤΕ απόρριψε προσφυγή ενάντια στην εγκατάσταση ραντάρ στην Περαία των κοινοτήτων της περιοχής. Δεύτερη προσφυγή θα εκδικαστεί τον Μάλ. τα έργα συνεχίζονται.

ΕΚΡΗΞΗ ανόδου των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο. Κλείνουν 31 χρόνια από τη χούντα του '67.

Τετάρτη 22 Απρίλη

ΔΕΥΤΕΡΗ μέρα ενόπλων συγκρούσεων στο κοσσυφοπέδιο. Η αλβανική πλευρά υποστρέψει ότι επίκειται μαζική σφαγή από τον σερβικό στρατό.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ μυστική συμφωνία της βρετανικής κυβερνητικής για επεξεργασία επικίνδυνου ραδιενεργού φορτίου από τη Γεωργία.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ Αμνηστία καταγγέλει βασανιστήρια χλιδών παιδών στη κεντρική και νότια Ασία. Στο Πακιστάν η μεγάλη πορεία ενάντια στην παιδική εργασία, που από τις Φιλιππίνες θα καταλήξει στη Γενεύη.

Πέμπτη 23 Απρίλη

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ της Villa Βαρβάρα. Πορεία αλληλεγγύης 120 ατόμων.

Κάτοπτρα και αντικατοπτρισμοί

«Δεν μπορέσαμε ν' ανακαταλάβουμε το εργοστάσιο, αλλά θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στο αυτού: το δικαίωμα μας να επιλέγουμε και να ξέρουμε τι τρώμε...»

Θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι από μια διαφορετική προκρήψη και δράση. Είναι όμως οι δηλώσεις του υπεύθυνου της πρόσφατης επιχείρησης της Greenpeace της κατάληψης των «Μύλων Σόγιας», στον Ισθμό της Κορίνθου.

Καθώς η αγορά γεμίζει από γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα - και η σόγια κατέχει μια περίοπτη θέση ανάμεσά τους - η οικολογική οργάνωση επέλεξε ως στόχο έναν από τους κύριους διακινητές τους στην Ελλάδα. Η επιτυχία της ενέργειας ήταν απόλυτα ωστε οι «Μύλοι Σόγιας», και η πολυεθνική «Monsanto» (που παράγει τη γεννητικά μεταλλαγμένη σόγια) αναγκάστηκαν ν' απολογηθούν δημοσίως. Και το σύνολο των άρθρων στον έντυπο τύπου τέλειων με το ίδιο μοτίβο: τη Greenpeace νικήτρια, τις εταιρίες σε θέση άμυνας. Και ζήσαν αυτοί καλά και μειώτερα.

Πίσω από την επανάληψη του αιώνιου μύθου της επιβολής του καλού πάνω στο κακό, κρύβονται πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν θα μπορούσε

AGENDA



Εκδηλώσεις...

• Τρίτη 28 Απριλίου, στις 6 μ.μ. συγκέντρωση αλληλεγγύης ενάντια στην καταστολή της Villa Βαρβάρα στην Καμάρα (Θεσσαλονίκη).



Εκδόσεις...

• «Δρόμοι - περιοδικό πολιτικής και κοινωνικής κριτικής», Απρίλιος '98, νο 5.

• «Έναρθρες Κραυγές (Αντικείμενα), Απόπειρα πρώτη». 20σέλιδο φυλλάδιο.

• «Η Βία - Δοκίμιο για τον «homo violens» του Roger Dadoun. Βιβλίο 95 σελίδων από τις εκδόσεις SCRIPTA.

• «ΜΟΡΙΑΚΟΤΗΤΕΣ - Gilles Deleuze / Γράμμα για μια δριμεία κριτική, Giorgio Agamben / Ντελέζ, Franco Berardi «Βίφο» / Χαρτογραφώντας δρόμους που ανοίγονται».

Μπροσούριτσα από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα.

• «Από την επανάσταση των μεταφορών στην επανάσταση των μεταδόσεων» του Paul Virilio. Μπροσούρια από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα.

Αλφα

ΕΤΟΣ 40 ΑΡ. ΦΥΛΜΟΥ 130

ΕΚΔΟΤΗΣ: "ΑΛΦΑ" Α.Μ.Κ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΖΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΟΛΩΜΟΥ 17-19

Τα γραφεία είναι ανοικτά κάθε Πέμπτη 8.00-10.00 μ.μ.

ΤΗΛ. - FAX: (01) 38.43.950

e-mail: alfanarc@compulink.gr
http://www.geocities.com/
CapitolHill/Lobby/4002

ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Τ.Θ. 31809
T.K. 100 35
ΑΘΗΝΑ



Ενάντια στο στρατό

Το Σάββατο 11 Απριλίη οι Αναρχικοί Αντιεξουσιαστές Κερατσινίου διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Ο ρόλος και η δομή του στρατού και μορφές άρνησης στράτευσης», στην οποία συμμετείχαν γύρω στα 70 άτομα.

Μετά από ένα ενδιαφέρον θεατρικό και προβολή σλάπτς, ξεκίνησε η συζήτηση με τις εισηγήσεις των διοργανωτών. Έγινε ιστορική αναφορά στη δημιουργία των σύγχρονων στρατών, παράλληλα με τη γέννηση και την εξέλιξη των εθνικών κρατών. Δόθηκε έμφαση στο ρόλο που πάζουν οι στρατοί αυτοί

• στην ένοπλη αντεπανάσταση: όταν η «πειθώ» και οι «κατώτερες» μορφές κρατικής βίας αποτυγχάνουν να εκβιάσουν τη συναίνεση και οι στρατοί έρχονται με την ισχύ των όπλων να εγγυηθούν την επιστροφή στην κοινωνική ομαλότητα.

• στην ένοπλη επίλυση διακρατικών διενέξεων: σε περιπτώσεις διαμάχης κεφαλαιοκρατικών συμμοριών, όταν η διπλωματική οδός αποτυγχάνει και η στρατιωτική σύγκρουση γίνεται μονόδρομος, και σε περιπτώσεις αστυνομικού τύπου επεμβάσεων πολυεθνικών στρατευμάτων των χωρών του αναπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου, όταν περιοχές υψηλού γεωπολιτικού, οικονομικού ή ενεργειακού ενδιαφέροντος οδηγούνται σε καθεστώς αστάθειας ή κοινωνικής εξέγερσης

• και στην περιχαράκωση της νεολαίας, με την τυφλή υπακοή στους ανώτερους, την πίστη στην αναγκαιότητα ηγετών, τον άκριτο και επιβεβλημένο σεβασμό, την εξατομίκευση, τη ρουφιανιά, το σεξισμό, το ρατσισμό, τον εθνικισμό που εμπνέουν οι στρατοί.

Στη συνέχεια των εισηγήσεων, έγινε αναφορά στις διάφορες στάσεις άρνησης του στρατού. Πέρα από την αντίρρηση συνειδησης για θρησκευτικούς λόγους, πέρα από την εναλλακτική θησεία ή την προσωπική λύση του 15, η Ομάδα του Κερατσινίου τοποθετήθηκε σαφώς υπέρ της οικικής άρνησης στράτευσης, γιατί «αποτελεί τη συνειδητή στάση κάθετης ρήξης με τον θεσμό του στρατού. Έχει τα χαρακτηριστικά ενός συλλογικού έπιθετικού αντιθεσμού προτάγματος και είναι αναφοριώτων ως πράξη, αφού έρχεται να αντιπαρατεθεί με το θεσμό και όχι να διεκδικήσει».

Στην κουβέντα που ακολούθησε έγιναν δύο σημαντικές τομές. Η πρώτη αφορά το ζήτημα της «παλλαϊκής άμυνας» και την ανάγκη απάντησης στα σχέδια για την εφαρμογή της. Η δεύτερη αφορά το ζήτημα της σύνδεσης των αρνητών στράτευσης, μεταξύ τους και με την κοινωνία. Έγινε φανερό ότι και τα δύο ζητήματα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, γιατί από την απάντηση σ' αυτά εξαρτάται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του λόγου που αρθρώνεται ενάντια στο στρατό. Θίχτηκε λοιπόν η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα της έμμεσης ή άμεσης συσχέτισης όλων μας με την άρνηση του στρατού, είτε είμαστε άνδρες είτε γυναίκες, είτε κατοικούμε

στις «μητροπόλεις» είτε στις ακριτικές περιοχές, είτε είμαστε, προσωρινά, 15 είτε αρνητές, είτε ταλαντεύμαστε και βρισκόμαστε στο μεταίχμιο των αναβολών είτε είμαστε λίγο πριν τη δήλωση άρνησης.

Το ελάχιστο συμπέρασμα που βγάλαμε από τη συζήτηση αυτή είναι ότι μία πρώτη βάση και μία άμεση και επιτακτική ανάγκη για τη συλλογική προώθηση της οικικής άρνησης του στρατού είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας όλων των αρνητών.

B.E.

Σημείωση: Ορισμένα μέρη του κειμένου βασίστηκαν στο φυλλάδιο των Αναρχικών Αντιεξουσιαστών Κερατσινίου, που εκδόθηκε το Μάη του 1997 και ξαναμοιράστηκε στην εκδήλωση της 11ης Απριλίου. Επίσης, στην εκδήλωση μοιράστηκε και μία μικρή μπροσούρια με αποστάσματα δηλώσεων αρνητών στράτευσης και με απόσπασμα-προδημοσίευση από το βιβλίο για την άρνηση στράτευσης που πρόκειται να κυκλοφορήσει η «Πρωτοβουλία για την πρώθηση της άρνησης στράτευσης» (κείμενο που πρόκειται να δημοσιευτεί στο Άλφα την επόμενη εβδομάδα).

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο

Στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Απριλίου με πρωτοβουλία του Δικτύου Κινήσεων για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα και τη συμμετοχή πολλών αριστερών οργανώσεων καθώς και οργανώσεων μεταναστών η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε τα 2000 άτομα. Το γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα της μαζικής προσέλευσης των μεταναστών, οι οποίοι δεν διαθέτουν την πολυτέλεια των διακοπών, λόγος βάσει του οποίου δικαιολογήθηκε για παράδειγμα η πενιχρή παρουσία φοιτητών. Αυτή η μεγαλή συμμετοχή των μεταναστών υπήρξε το σημαντικότερο στοιχείο της πορείας και κάτι πρωτόγυνωρ για τα ελληνικά δεδομένα, αφού οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και οι θιγόμενοι από την εκμετάλλευση και το ρατσισμό βγήκαν στο δρόμο διαδηλώνοντας κατά της ξενοφοβικής υπερίδιας και των συνεχών απελάσεων και διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Έτσι και η επιτυχία της κινητοποίησης οφείλεται στο μεγαλύτερο βαθμό στη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν στην κυριολεξία χρώμα στην πορεία, ενώ στο πίσω μέρος της, στο μπλοκ των οργανώσεων ελλήνων αριστερών κλπ. το κλίμα ήταν μάλλον υποτονικό. Η πορεία διαλύθηκε ήρεμα στα Προπύλαια απ' όπου και είχε ξεκινήσει.

Γ.Δ. - ΑΘΗΝΑ

Η Σελίδα της Επικοινωνίας στοχεύει στην παρουσίαση όλων των εκδόσεων κι εκδηλώσεων που γίνονται από άτομα και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο φάσμα του αντιεξουσιαστικού - ελευθεριακού χώρου καθώς και του χώρου της μη κομματικής ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά και οποιασδήποτε σχετικής δραστηριότητας κρίνεται κατά περίπτωση ενδιαφέρουσα και δεν έχει σχέση με τους προαναφερθέντες πολιτικούς χώρους. Ειδικότερα, στόχος της στήλης "Agenda" είναι η ενημέρωση για την πρόσφατη κίνηση του έντυπου λόγου καθώς και για προγραμματίζομενες εκδηλώσεις, χωρίς οποιοδήποτε κριτήριο επιλογής από την πλευρά μας, μια και πιστεύουμε ότι ο καθένας/μια έχει τα προσωπικά του/της κριτήρια αξιολόγησης για να σταθεί κριτικά απέναντι στις δραστηριότητες που θα παρατίθενται. Από τη δική μας πλευρά σκοπεύουμε στην υπόλοιπη σελίδα να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα εκδόσεις κι εκδηλώσεις που με βάση τα υποκειμενικά μας κριτήρια, παρουσιάζουμε ενδιαφέρον. Αυτή η αξιολογική παρουσίαση είναι αυτονόητο ότι συχνά δεν θα συμβαδίζει χρονικά με την ανακοίνωση της εν λόγω έκδοσης, αλλά μπορεί να την ακολουθεί κατά μερικές εβδομάδες. Τέλος η Σελίδα της Επικοινωνίας θα συνεχίσει να φιλοξενεί την αλληλογραφία της εφημερίδας.

Σε αυτήν την προσπάθεια χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας, ιδιαίτερα για τη στήλη "Agenda", ώστε, στο βαθμό του δυνατού, κάθε βδομάδα να είναι πλήρης γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι παραλήψεις δεν θα αποφευχθούν, παραλείψεις για τις οποίες επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε καλοπροσαίρετα. Παράλληλα περιμένουμε παρουσιάσεις από εκδηλώσεις που ήδη έγιναν, καθώς και κριτικά κείμενα σχετικά με εκδόσεις, δεδομένου ότι βασιζόμενοι μόνο στις δυνάμεις των μελών του ΑΛΦΑ σήμερα δεν θα καταφέρουμε με επαρκή τρόπο να καλύψουμε την ανάγκη αντιπληροφόρησης στο επίπεδο των ε

«Πείτε στο παιδί σας νάρθει στη συνέλευση. Το Σάββατο 25 Απρίλη, στο Πολυτεχνείο, στην αίθουσα Γκίνη. Για να συζητήσουμε για το μπλοκάρισμα του διαγωνισμού».

«Τι λες ρε φίλε; ΕΓΩ είμαι για το διαγωνισμό».

Στη νομαρχία Αθήνας, στην Κηφισίας. Μια αναπληρώτρια μαθηματικός αποκαλύπτει με μια της φράση όλη την κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί. Σαράντα χρονών κι έρχεται σήμερα να υποβάλλει τα χαρτιά για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό του υπουργείου. Για 500 θέσεις στην εκπαίδευση. Για μια θέση στον ήλιο του Δημοσίου.

Πιάνουμε κουβέντα. Μιλάμε για τη νοοτροπία όλων εκείνων που προσπαθούν να περιμένουν την αυτοπεποίθησή τους και, όταν μοιράζουμε τις προκηρύξεις, μας προσπερνούν για να υποβάλουν την αίτηση για το διαγωνισμό. Για την αξιοπρέπεια που θυσιάζουν, όταν πάνε να βολέψουν τον εαυτό τους, ελπίζοντας να πετύχουν στις εξετάσεις. Για τις φρούδες ελπίδες που η ίδια στήριξε στην κατάθεση αίτησης ακυρότητας του νόμου Αρσένη στο Συμβούλιο Επικρατείας, εκ μέρους του διασπαστικού συλλόγου των αναπληρωτών. Για τους επιθεωρητές που θα μπουν στα σχολεία, αν οι μόνιμοι καθηγητές μείνουν άπραγοι και δεν στηρίζουν τους αδιόριστους στο μπλοκάρισμα του διαγωνισμού. Για τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ τον οποίο δεν εμπιστεύεται καθόλου.

Λέμε πως είναι ανάγκη να βρισκόμαστε μέχρι τις 4 Μάη σε όλες τις νομαρχίες για να καλέσουμε όλους τους αδιόριστους να σαμποτάρουμε μαζί το διαγωνισμό. Για να μην πατήσει ο ένας τον άλλο. Πως πρέπει να μάλιστας γία όλους. Για τους άνεργους και για τον κοινωνικό μισθό. Για τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους και για την κατάργηση της προσωρινότητάς τους. Για τις συνελεύσεις από τα κάτω, στις Ε.Λ.Μ.Ε. και τους διδασκαλικούς συλλόγους, τις συγκεντρώσεις, την κατάργηση του νόμου Αρσένη.

Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα. Δεν είπαμε τίποτα για την πραγματικότητα που βιώνουν οι μαθητές, οι φοιτητές, οι υπόλοιποι άνεργοι και οι προσωρινοί ή μόνιμοι εργαζόμενοι.

Φεύγοντας, μου είπε:

«Ρήμαξα τη ζωή μου».

Όμως, τις ζωές μας τις ρημάζουν καθημερινά τα αφεντικά αυτής της κοινωνίας και ο φόβος ο δικός μας.

Ένας αδιόριστος

Επίσκεψη στον Κορυδαλλό

Δευτέρα 20 Απρίλη. Φυλακές Κορυδαλλού. Τρίτη Πτέρυγα. Λίγο μετά το βραδυνό φαγητό, αλβανοί και ρουμάνοι κρατούμενοι δεν ακολουθούν τη συνηθισμένη τους διαδρομή προς το κελί. Μερικές δεκάδες φτάνουν στην καγκελόπορτα που οδηγεί στο προαύλιο και μ'έναν αυτοσχέδιο κόππη σπάνε την κλειδαριά και βγαίνουν έξω. Στο αρχιφυλακείο οι δεσμοφύλακες κλειδωμένοι, για ν'αποφύγουν την ομηρία. Οι κρατούμενοι προσπαθούν να πηδήξουν το συρματόπλεγμα, που οδηγεί στην νεκρή ζώνη, αλλά τους σταματούν οι πυροβολισμοί από την αστυνομική φρουρά. Συγχρόνως, επικρατεί αναστάτωση στην πρώτη και τη δεύτερη πτέρυγα των φυλακών, καθώς και στην πτέρυγα των αντλίκων. Διμοιρίες των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ μπαίνουν στη φυλακή και συγκρούονται με τους κρατούμενους. Εξαπολύουν δακρυγόνα και χημικά. Σιγά-σιγά, μέσα σε τρεις ώρες, οι κρατούμενοι βρίσκονται πίσω, κλειδωμένοι στα κελιά τους.

Αυτά μάθαμε από τα μ.μ.ε. Ο υπουργός δικαιοσύνης δήλωσε: «Επεβλήθη το κράτος του νόμου, αφού οι δυνάμεις της αστυνομίας ενήργησαν άμεσα με δυναμισμό και σωφροσύνη. Οι κρατούμενοι που υποχρεώθηκαν να μπουν στα κελιά τους, ήταν οργανωμένοι».

Τις επόμενες μέρες η Ελευθεροτυπία έγραφε για «απόπειρα απόδρασης» και για «μίνι εξέγερση». Αυτά όμως ήταν στο φόντο. Σε πρώτο πλάνο βρισκόταν η εισαγγελική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις φυλακές του Κορυδαλλού, των Ιωαννίνων και της Κρήτης. Σύμφωνα με το ειδικό αφιέρωμα της εφημερίδας, πίσω από τις εξεγέρσεις και τις αποδράσεις βρίσκεται το «μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών» (των οποίων ο τζίρος στις φυλακές μπολογίζεται σε ένα δις το χρόνο). Σκοτεινά συμφέροντα, κυκλώματα δικηγόρων, ιατροδικαστών, αστυνομικών και πταισματοδικών. Ο Αραβαντινός δίνει συνεντεύξεις μαζί με τον εισαγγελέα που έκανε

την έρευνα στον Κορυδαλλό. Δεκάδες αυτοσχέδια μαχαιριά στις φυλακές. Κρατούμενοι που παίρνουν ψευδή πιστοποιητικά τοξικομανίας, αδειούχοι και μεταγόμενοι κρατούμενοι-ντηλερ, επιχειρηματίες που διακινούν αλβανούς και ναρκωτικά με νταλίκες και που, όταν εντοπίζονται, οδηγούν στα δικαστήρια τον οδηγό τους και οι ίδιοι τη γλιτώνουν. Κάλυψη αστυνομικών οργάνων στην εγκληματική δραστηριότητα σε ακριπής περίοχές. Και -ως γνωστόν- «οι αλβανοί είναι δι, τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει από απόψεως υλικού κρατουμένων».

Δύο μέρες μετά, ως «υποκινητές της απόπειρας εξέγερσης» κατονομάζονται δύο υπόδικοι για ναρκωτικά.

Το συμπέρασμα που επιδιώκεται να εξαχθεί «αβίαστα» από αυτό το συνονθύλευμα πληροφοριών είναι το εξής: «η έλλειψη εργασίας των κρατουμένων οδηγεί στα ναρκωτικά». Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι ελάχιστοι κρατούμενοι δουλεύουν και παραμένει αναξιοπόιητο το υλικό των κρατουμένων και ο εξοπλισμός των φυλακών. Τα προγράμματα κατάρτισης της ευρωπαϊκής ένωσης λειτουργούν μόνο πυλοτικά, και όχι μόνιμα, και για μια ακόμη φορά το όλο ζήτημα ανάγεται στην «αδυναμία απορόφησης κονδυλίων»...

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν.

Αν τα ναρκωτικά είναι μέσο κοινωνικού αποκλεισμού, πώς είναι δυνατό να εξαλειφθούν από τη φυλακή, από τον κατεξοχήν τόπο αποκλεισμού; Αν η εργασία των κρατουμένων στις αγροτικές φυλακές είναι το πρότυπο για το μέλλον, τι ρόλο παίζουν σήμερα αυτές, με την επιλεκτική και, ως εκ τούτου, πειθαρχική τους λειτουργία; Κι αν πράγματι η εργασία στις φυλακές επεκταθεί, μήπως άραγε θα πάψουν να υπάρχουν φυλακές πιο σκληρές (επειδή ακριβώς δεν θά 'ναι αποδοτικές, επειδή σε καμία βαθμίδα του αποκλεισμού δεν πρέπει να πάψει να υπάρ-

«Εθνάρχης απεβίωσε, στοπ...»

Δεν προλάβαμε να ξενερώσουμε από την ατέρμωνη τηλεοδιολογία για τον εκλιπόντα αρχιεπίσκοπο, την στέλειωτη παρέλαση σε άρθρα, εκπομπές και φωτογραφικά αφιερώματα και τα κανάλια ξαναστήνουν άλλη μια πένθιμη φίέστα. Αυτή τη φορά με αφορμή το θάνατο του πρώτου πολιτικού της μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας. Κι είμαστε σχεδόν σύγουροι ότι οι μάγιοι του τηλεοπτικού μάρκετινγκ θα πούνε πάρα πολλά για τα επιτεύγματα του άξιου αυτού «πολιτικού ανδρός». Πολλά όμως θα παραλείψουν, πολλά περισσότερα και πιο σημαντικά από τα Ιλουστρασίον δάκρυα των πρώην αυλοκόλακων και νων μελών του κόμματος που ίδρυσε ο εθνάρχης. Γιατί είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα λείψουν οι αναφορές στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη από παρακρατικούς και χωροφύλακες της Θεσσαλονίκης βάσει σχεδίου που είχε την ανοχή, αν όχι την κάλυψη της επίσημης κυβερνησης. Όπως επίσης θα λείψουν οι αναφορές στις εκλογές του '61, με την τεράστιας κλίμακας νοθεία που εφαρμόστηκε έναντι των αντιπολιτευόμενων, η αποκιακού τύπου σύμβαση της Πεισινέ, η «μεγαλοφύής» χωροταξική δόμηση της Αθήνας, η αποχώρηση του από την Ελλάδα με πλαστό διαβατήριο, η επανεκλογή του το 1980 με τις ψήφους πρωτοκλασάτων στελεχών της Εθνικής Παράταξης κοκ.

Τι να πρωτοαναφέρει κανείς αλήθεια ως απαύγασμα της πολιτικής καριέρας του εθνάρχη; Το αυταρχικό σύνταγμα του 1975, τη συνεχή επίδειξη αστυνομικής βίας, τις πρώτες πολιτικές λιτότητας, τους αντιεπαίδευτικούς και αντεγγατικούς νόμους (330, 309, 815), τη διατήρηση ενός μεγάλου μέρους των χουντικών ως πολιτικοστρατιωτικό προσωπικό στο επίσημο κράτος -

χει το φόβητρο μιας ακόμη δυσμενέστερης θέσης και επειδή εκεί θα αποθηκεύονται οι μετανάστες; Μήπως θα εκλείψουν τα βασανιστήρια από ένα εκσυγχρονισμένο σωφρονιστικό κατάστημα, όπως αυτά που καταγγέλονται πως γίνονται στα Διαβατά;

Επίσης. Γιατί το μικρεμπόριο ναρκωτικών δεν αντιμετωπίζεται σαν αυτό που είναι, δηλαδή σαν εργασία που διεξάγουν εξαθλιωμένοι κρατούμενοι και, άρα, σαν μέσο αποσυμπίεσης των άθλιων συνθηκών της φυλακής; Σε τι διαφέρουν οι κρατούμενοι-χρήστες, που γίνονται όλοι τους ντηλερ, από τους μετανάστες των γκέτου του Παρισιού, πέρα από τη θεσμοποίηση του χωροταξικού τους εγκλεισμού;

Ακόμη. Πώς συνέβη άραγε, λέξεις όπως «απόδραση», «εξέγερση» και «οργάνωση των κρατουμένων» να χάνουν το ιδιαίτερο νόμημά τους και να χρησιμοποιούνται ως περίπου ταυτόσημες από τους εκπροσώπους της εξουσίας; Μήπως το αντίδοτο στην εξαθλίωση είναι η πολιτική οργάνωση των κρατουμένων και όχι η εργα

Όλα συνεχίζονται...

Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψουμε ή ακόμα και να καταφέρουμε να συντάξουμε ένα κείμενο που να εκφράζει τον κόσμο που έμενε μέχρι εχτές στην κατάληψη Βαρβάρα. Είναι Πέμπτη απόγευμα και καθώς κλείνει η ύλη της εφημερίδας σήμερα θα πρέπει μέσα σε λιγότερο από μια ώρα να γραφτούν κάποια ενημερωτικά για την εκκένωση της κατάληψης σήμερα το πρωί. Στο μαλό μας μέσα κυριαρχεί μόνο η αίσθηση ότι δεν πρέπει να χάσουμε τη συνέλευση που έχουμε καλέσει. Είμαστε ακόμα πολύ σοκαρισμένοι από το ταχύτατο τρόπο που έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα τις τελευταίες δωδεκα ώρες. Στο μαλό μας κυριαρχεί η έγνοια να μην αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι. Στις καρδιές μας η αδικία, που όσο περνάνε οι ώρες μετατρέπεται σε οργή. Στις 7.15 σήμερα το πρωί, επίτα διμοιρίες των ΜΑΤ, κομάντο της αντιπρομοκρατικής και ΕΚΑΜ, κλούβες και περιπολικά, κατέκλυσαν κυριολεκτικά την πλατεία του κουλέ καφέ, κάνοντας εισβολή στην κατάληψη. Με ένα σχέδιο που οπώς φάνηκε ήταν πλήρως οργανωμένο και πειθαρχημένο, και που κύριος σκοπός του ήταν η όσο πιο γρήγορη και σιωπηλή εκκένωση της κατάληψης, πάνω από 300 αστυνομικοί μας πάσσανε δυστυχώς κυριολεκτικά στον ύπνο και κατάφεραν να συλλάβουν 13 από τα άτομα που βρισκόντουσαν την στιγμή εκείνη μέσα στο σπίτι. Ο τρόπος της σύλληψης, ο κλασσικός πια σε περίπτωση εκκένωσης κα-

τάληψης: κουκουλοφόροι σε στυλ κομμάντο ορμούν στα δωμάτια και με τα όπλα και απειλές αρπάζουν τους κατοίκους του σπιτιού. Η ίδια συμπεριφορά ακόμα και απέναντι στον 85χρονο που έμενε μαζί μας στην κατάληψη τον τελευταίο μήνα. Στη συνέχεια, προσαγωγή στο τμήμα, κράτηση για τέσσερις ώρες και μετά, χωρίς να απαγγελθεί καμία κατηγορία, αφηνόμαστε ελεύθεροι. Το όλο σκηνικό και ο τρόπος που έγινε η εκκένωση, δίνει ένα και μοναδικό μήνυμα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την κοινωνία: η κατάληψη Βαρβάρα είναι πια παρελθόν και αυτό γίνεται όταν το αποφασίζουμε εμείς, χωρίς προσήματα και μέσα από μια επίδειξη δυναμής που σκοπό έχει να αποτραπεί οποιαδήποτε αντίδραση. Το σπίτι αυτή την στιγμή είναι στην κυριολεξία θερινό. Αμέσως μετά την εκκένωση, συνεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης πετάχαν όλα τα προσωπικά μας πράγματα, κατάστρεψαν όλες τις κατασκευές μας, ξηλώσανε ακόμα και τις πόρτες και τα παράθυρα. Με αυτήν την κίνηση-αστραπή, θέλουν να αποτρέψουν κινήσεις διαμαρτυρίας. Δεν θα τους περάσει, θα δείξουμε την οργή μας, θα επανέλθουμε, το όραμα για την κοινωνία που αντιστέκεται και απαντά στις επιθέσεις της εξουσίας θα δείξει ότι η Βίλλα Βαρβάρα δεν ήταν απλά μια κατάληψη, αλλά κομμάτι της ιστορίας της κοινωνίας που αναζητάει την κοινωνική απελευθέρωση.

Κατάληψη Βαρβάρα



Ψευδεπίγραφα Διλήμματα μιας Μέρας

Την επόμενη Παρασκευή είναι Πρωτομαγιά. Στο μαλό έρχονται εικόνες από πορείες, σημαίες κόκκινες- μαύρες, συνθήματα, πρόσωπα με χαμόγελα, οργισμένα πρόσωπα, πρόσωπα ζωγραφισμένα με αγωνία, με ελπίδα. Εικόνες ανθρώπων με χέρια σφιγμένα γροθιά, χέρια ροζιασμένα, χέρια παιδικά. Ένα σύνθημα δονεί τη σκέψη. "Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη".

Και δεν μπορείς παρά να μην αναρωτέσαι, για ποιόν εργάτη μλάει το σύνθημα. Μήπως είναι αυτός που δουλεύει πακέτας και δεν μπορεί να ενταχθεί στους λεγόμενους βιομηχανικούς εργάτες, αφού αλλάζει τις δουλειές σαν τα πουκάμισα; Μήπως αυτός που απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα από το εργοστάσιο γιατί αυτό μεταφέρθηκε σε χώρα όπου το κόστος παραγωγής είναι μικρότερο; Ή μήπως οι εργάτες του συνθήματος είναι αυτοί που θα κατέβουν στη συγκέντρωση στον Πειραιά ή ίσως αυτοί που θα βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος; Άραγε γιατί τόσες αφίσες που καλούν σε τόσες συγκεντρώσεις, και τόσες προκηρύξεις να λένε ποιοι "γιορτάζουν" (;) ταξικά και ποιοι όχι την πρωτομαγιά;

Τότε παίρνεις την εφημερίδα προσπαθώντας να βγάλεις άκρη. Εκεί διαβάζεις ότι η ΓΣΣΕ καλεί σε συγκέντρωση στον Πειραιά. Σκέφτεσαι ότι ίσως το κάνει για να δείξει έμπρακτη αλληλεγγύη στους αγώνες των αυστραλών και γάλλων λιμενεργατών. Ίσως και για να συνδέσει τον αγωνιστικό χαρακτήρα αυτών των κινητοποιήσεων με τον αγώνα που πρέπει να διεξάγουν οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ και ΟΛΘ, για να αποκρύσουν τα κυβερνητικά σχέδια για ιδιωτικοποίηση των λιμανιών που

συνεπάγεται την απόλυτη των εργαζομένων σ' αυτά. Διαβάζεις όμως, ότι υπάρχει και φέτος, δεύτερη συγκέντρωση και πάλι από το Κόμμα, στην πλατεία Συντάγματος. Δίκαια αναρωτίστες πώς είναι δυνατό, τη δεύτερη συγκέντρωση να καλεί "η επιτροπή σωματείων και συνδικαλιστών για τον αγωνιστικό ταξικό γιορτασμό της πρωτομαγιάς", τα μέλη της οποίας είναι μέλη της ΓΣΣΕ, αλλά δρουν και έχω απ' αυτήν, μέσα από την οποία παλεύουν ταξικά λέγοντας ότι ο ταξικός πόλεμος βρίσκεται έχω απ' αυτήν... Και βλέπεις την αφίσα η οποία επαναλαμβάνει το σύνθημα που υπάρχει στο κεφάλι σου "νόμος είναι το δίκιο του εργάτη" και "η εργατική τάξη έχει ένα δρόμο, τον αγώνα". Νοιώθεις πώς είναι και δικός σου αυτός ο αγώνας, αλλά εσύ δεν είσαι ο εργάτης αυτού του Κόμματος, ούτε και κανενός άλλου κόμματος και αποκόμματος. Και πόσο θέλεις να είσαι και στον Πειραιά και στο Σύνταγμα, για να βρεθείς με τους λιμενεργάτες αλλά και να πας και έχω από το υπουργείο εργασίας, να δείξεις όπως εσύ ξέρεις πως καταλαβαίνεις το πνεύμα του Σικάγο... Σε ρωτάνε στη δουλειάν που θα απεργήσεις και προσπαθείς να καταλάβεις αν στο ρωτάεις ο ρουφιάνος ή ο "συνδικαλιστής" συνάδελφός σου. Και εσύ θα ήθελες να στο είχεις κάποιος που δεν θα φύγει για ακόμη ένα τριήμερο στις εξοχές, κάποιος που δεν θα σε φωνάξει στη δικιά του συγκέντρωση.

Είναι ώρα να πάρεις θέση. Αποφασίζεις ότι θα πας στη συγκέντρωση γιατί γ' αυτά που επιθυμείς έχεις δίκιο να παλέψεις, κι ας μην είσαι "εργάτης". Μισείς προκα-

ταβολικά τους συνδικαλιστές της ΓΣΣΕ γιατί το νοιώθεις ότι αύριο θα τους βρίζεις ως υπουργούς εργασίας, και έτσι λες ότι δεν θα πας στον Πειραιά.

Μένει η πλατεία Συντάγματος, αλλά εσύ δεν είσαι στο σωματείο, δεν ψηφίζεις ΕΣΑΚ δεν ψηφίζεις το Κόμμα. Θα πάνε όμως μόνο από το Κόμμα ή και άνθρωποι με τους οποίους θα ήθελες να βρεθείς; Εσύ το μόνο που θέλεις είναι να φωνάξεις αυτό που νοιώθεις. Αλληλεγγύη - αντίσταση, αυτός είναι ο νόμος, να μην υπάρχει νόμος. Νόμος που λέει ότι σήμερα είναι αργία και ίσως απεργία αλλά σύγουρα τριημέρου είναι ευκαιρία. Είσαι όμως μόνος με το νόμο. Γιατί αυτοί που σκέφτονται όπως εσύ και θέλουν και αυτοί να φωνάξουν όπως και εσύ, δεν κατεβαίνουν πια σε συγκεντρώσεις. Όχι, δεν είναι ότι δεν έχουν πράγματα να πουν. Άλλωστε για τα περισσότερα είχαν μιλήσει πολύ πιο πριν και επιβεβαώθηκαν. Τώρα όμως φοβούνται ότι δεν ξέρουν πως μπορούν, αν μπορούν και να βρεθούν μαζί σου.

Και του χρόνου, πάλι το ίδιο. Και κάθε χρονιά μόνος σου. Και το σύνθημα κάθε χρονιά το ίδιο. "νόμος είναι το δίκιο του εργάτη".

Πάντως όπου και αν σε βρεις η επόμενη Παρασκευή, στο σπίτι, στον Πειραιά, στο Σύνταγμα, στο δρόμο, εσύ ξέρεις ότι θα είναι εντελώς τυχαίο, γιατί αυτά που ήθελες να πεις και αυτά που ήθελες να βρεις θα λείπουν από 'κει. Έτσι και αλλιώς εσύ ξέρεις ότι η πρώτη του Μαΐου, είναι μια μέρα όπως η άλλες. Άλλωστε αυτή η μέρα δεν σε χωρά, εσύ θέλεις να βιώνεις μια καθημερινή πρωτομαγιά.

Σ.Κ., Ε.Κ.Ψ.

Νέες σχέσεις εκμετάλλευσης

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το υπουργικό Εσωτερικό το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, που στις 3 Μαΐου, δύο μόλις ημέρες μετά τις εκδηλώσεις για την πρωτομαγιά, θα κατατεθεί προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής και το οποίο επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Τα κυριότερα σημεία του νομοσχέδιου είναι η επέκταση της μερικής απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η θέσπιση αντικινήτρων για την απασχόληση των συνταξιούχων (απομάκρυνση τους από την παραγωγική διαδικασία), τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα στους εργαδότες να απασχολούν ανέργους, σε περιοχές που πλήττονται από μεγάλη ανεργία, με εξευτελιστικούς μισθούς (το μισό του βασικού ενός ανειδίκευτου) και τέλος η διευθέτηση -με ό,τι αυτή συνεπάγεται- του εργάσιμου χρόνου. Για το θέμα του 35ωρου, στο οποίο σπασμαδικά επιμένουν τα συνδικάτα, ο υπουργός εργασίας δήλωσε ότι "παρακολουθείται το σχετικό πείραμα της Ιταλίας και της Γαλλίας, αλλά μια τέτοια εξέλιξη δεν θεωρείται ωριμή για την Ελλάδα". Ο κύριος Παπαϊωάννου πρόσθεσε ότι "το νομοσχέδιο έχει στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίω



Γενικές απεργίες ενάντια σε περιοπές του προϋπολογισμού σαρώνουν τις μεγάλες στο Οντάριο. Εργάτες από το Ταμπάσκο ξεκινούν απεργίες πείνας στην Πόλη του Μεξικού. Σε πόλεις και πολιτείες των Η.Π.Α. εκστρατείες ζητούν έναν "αξιοπρεπή μισθό". Μια γενική απεργία ενάντια στα μέτρα λιτότητας που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ρίχνει την σιωπή στους δρόμους κάθε μεγάλης πόλεις στην Αϊτή. Με αυξανόμενο ρυθμό οι συμμετέχοντες αυτών των αγώνων βλέπουν τους εαυτούς μπροστά στον ίδιο εχθρό. Κάθε μέρα φέρνει περισσότερα ειδήσεις για ξεσπάσματα αντίστασης στην οικονομική νέα παγκόσμια τάξη που λέγεται νεοφιλελευθερισμός. Αυτά τα ξεσπάσματα περιέχουν την πρώτη ύλη κάθε μελλοντικού επαναστατικού κινήματος. Άλλα, για να τα κατανοήσουμε και να μάθουμε τι σημαίνουν για εμάς, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε τον νεοφιλελευθερισμό.

Τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός;

Εν γένει, ο νεοφιλελευθερισμός αναφέρεται στην οικονομική πολιτική μείωσης των περιορισμών για τις διεθνείς επενδύσεις και το διεθνές εμπόριο, δραματικές περιοπές των δημόσιων δαπανών και επίθεση στους μισθούς, στην εργασιακή ασφάλεια και στις συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους παντού στον κόσμο. Ο όρος "νεοφιλελευθερισμός" μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, αφού ο "φιλελευθερισμός" συνδέεται με την αριστερά. Οι νεοφιλελευθερες πολιτικές συνδέονται περισσότερο με τα Ρεπουμπλικανικά Κόμματα (αν και, στην πραγματικότητα, απολαμβάνουν δικομματική υποστήριξη, όπως έγινε με την NAFTA). Ο όρος αναφέρεται στις οικονομικές πολιτικές του κλασικού φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα – ελεύθερο εμπόριο κι ελάχιστη κυβερνητική παρέμβαση στην οικονομία. Στην πράξη, βέβαια, οι πολυεθνικές εταιρίες που υποστηρίζουν τον νεοφιλελευθερισμό είναι οι μεγαλύτεροι αποδέκτες της κρατικής γενναιοδωρίας. Ο νεοφιλελευθερισμός στις Η.Π.Α. έχει πολλά πρόσωπα. Οι αποδέκτες της κοινωνικής πρόνοιας στην Νέα Υόρκη εξαναγκάζονται να δουλεύουν με μισθούς κάτω του ελάχιστου στα Προγράμματα Εργασιακής Εμπειρίας. Θέσεις εργασίας στην κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων που πληρώνονταν καλά, συρρικνώθηκαν. Νέες εκστρατείες, "εναντίον του εγκλήματος", που τρομοκρατούν τις γειτονιές των φτωχών με αστυνομικά μπλόκα κι ελικόπτερα, με προβολείς "πιο φωτεινούς κι απ' τον ήλιο". Αύξηση των διδάκτρων, περιοπές στην οικονομική ενίσχυση και αυξανόμενη εξάρτηση από χαμηλόμισθους αναπληρωτές καθηγητές στα δημόσια πανεπιστήμια. Κάθε ένα απ' αυτά τα μέτρα είναι μια άδικη επίθεση ενάντια στους φτωχούς και τους εργαζόμενους. Στο σύνολό τους, δεν είναι παρά ένας ολομέτωπος πόλεμος ενάντια στην κοινωνία. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι απλώς κάποια μικρή προσαρμογή στις λειτουργίες του καπιταλισμού. Είναι ολόκληρος μια νέα περίοδος στην οποία ο καπιταλισμός μορφοποιείται με τρόπο δραματικό, ανταποκρινόμενος σε μια σειρά επιτευγμάτων που συνέβησαν στην διάρκεια των δεκαετιών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να κατανοήσουμε τον νεοφιλελευθερισμό, πρέπει να κατανοήσουμε αυτές τις εξελίξεις.

Από-αποικιοποίηση και λιτότητα

Οι μεγαλύτερες κοινωνικές αναταραχές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα επεξεργάστηκαν από τα εθνικά απελευθερωτικά κινήματα που ανέτρεψαν την αποικιοκρατία σε πολλές χώρες του Τρίτου Κόσμου. Ενώ τα κινήματα αυτά ηγήθηκαν σταθερά από διανοούμενους της μεσαίας τάξης, εξαρτιόνταν εν πολλοίς στην κινητοποίηση των καταπιεσμένων τάξεων, των αγροτών κι εργατών των αντίστοιχων χωρών. Κι ενώ τα καθεστώτα που αναδείχτηκαν στην εξουσία απ' αυτούς τους αγώνες συνέχιζαν να εκμεταλλεύονται τις τάξεις, έκαναν συγκεκριμένες παραχωρήσεις προς αυτούς στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της εγγύησης των μισθών και της υποστήριξης των τιμών των αγροτικών

Νεοφιλελευθερισμός

τας

υποβάλλονται από

την ραγδαία εκβιομηχάνιση χωρών σαν το Μεξικό, την Βραζιλία, την Νότια Κορέα και, πιο θεαματικά, την Κίνα. Η ανάπτυξη της γεωργίας και η αύξηση του πληθυσμού έχουν οδηγήσει εκαντοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από την επαρχία στην αθλότητα των τριτοκοσμικών μεγαλουπόλεων. Πολυάριθμοι κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί φτηνής εργασίας με την σειρά τους προσελκύουν τις επενδύσεις. Το αποτέλεσμα είναι, τα δικαιώματα των εργατών και η προστασία του περιβάλλοντος να προσβάλλονται απ' τις απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ. Σύντομα και για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία η πλειοψηφία της ανθρωπότητας θα κατοικήσει στις πόλεις. Τη στιγμή που εκαπούμερια ανθρώπων θα ζουν στο περιθώριο σαν ζητιάνοι, εγκληματίες ή μικροπωλητές, οι περισσότεροι απ' αυτούς θα είναι μισθωτοί εργάτες. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, προσεγγίζουμε γρήγορα την στιγμή κατά την οποία το προλεταριάτο θα αποτελεί την μοναδική κοινωνική τάξη, αν όχι την πλειοψηφία. Δεύτερον, το κέντρο της διεθνούς εργαστικής τάξης μεταποίεται από τις παλιές ιμπεριαλιστικές χώρες του Πρώτου Κόσμου στις πρόσφατα βιομηχανοποιημένες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Η εκβιομηχάνιση αυτού που κάποτε θεωρούνταν η περιφέρεια της παγκόσμιας οικονομίας έχει δώσει, επίσης, μορφή στην εθνική και γενετική μυθολογία της διεθνούς παγκόσμιας τάξης. Ακριβώς όπως η πρώιμη εκβιομηχάνιση της Ευρώπης ξεκατήθηκε από την πάμφθηνη εργασία των γυναικών, η μετατόπιση επίσης της βιομηχανικής παραγωγής στο Μεξικό ή την Μαλαισία σημαίνει την επιστροφή στην εργασία των γυναικών.

Νέα εδάφη στον Πρώτο Κόσμο

Ο νεοφιλελευθερισμός προκαλεί επιπτώσεις και στις παλιές ιμπεριαλιστικές χώρες. Αν ο επιβεβλημένος ανταγωνισμός μεταξύ των εργατών στο Μεξικό και την Μαλαισία σημαίνει μικρότερους μισθούς, το ίδιο κάνει και ο επιβεβλημένος ανταγωνισμός των εργατών του Μίσιγκαν με τους υπόλοιπους εργάτες του κόσμου. Στα τέλη της δεκαετίας του '70 άρχισαν να κλείνουν βαριές βιομηχανίες στις Η.Π.Α., καθώς νέες άνοιγαν στον Τρίτο Κόσμο (ή στον Νότο των Η.Π.Α.). Οι Η.Π.Α. εξακολουθούν να παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους επενδυτές (άριστες επικοινωνίες και τεράστια εσωτερική αγορά, για να αναφέρουμε μόνο δύο) και, γι' αυτό, οι μισθοί δεν φαίνεται πιθανό να μειωθούν στα επίπεδα των χωρών του Τρίτου Κόσμου, αλλά η παγκοσμιοποίηση έχει παίξει μεγάλο ρόλο στην σταθερή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργατών στις Η.Π.Α. Η μείωση των μισθών στην βιομηχανία έχει συνοδευτεί από κατάρρευση της διαθεσιμότητας των παραδοσιακών θέσεων εργασίας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της νέας παγκόσμιας τάξης έχει γίνει η απίστευτη κινητικότητα της εργασίας. Αυτό το έκανε φανερό ο Πόλεμος του Κόλπου, καθώς αποκάλυψε το παράξενο γεγονός πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στο Κουβέιτ ήταν ξένοι εργάτες (με ακόμη λιγότερα δικαιώματα από τους Κουβειτιανούς). Παλαιστίνιοι οικοδόμοι, Φιλιππινέζες οικιακοί βιοθήμοι κι εργάτες πετρελαίου αναριθμητών άλλων εθνικοτήτων συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Κουβέιτ. Γινόμαστε μάρτυρες μιας περιόδου διεθνούς μετανάστευσης χωρίς προηγούμενο. Ενώ το μεγαλύτερο ρεύμα μετανάστευσης εμφανίζεται μεταξύ χωρών του Τρίτου Κόσμου, η μετανάστευση προς τον Πρώτο Κόσμο έχει και αυτή αυξηθεί. Το προλεταριάτο του Τρίτου Κόσμου, αυξανόμενα κεντρικό για την παγκόσμια οικονομία, έχει επίσης αυξηθεί και στον Πρώτο. Μιας από τις συνέπειες αυτής της τάσης αποκαλύφθηκε όταν η πλειοψηφία των συλληφθέντων μετά την εξέγερση του Λος Αντζελες δεν ήταν μαύροι, αλλά λατίνοι.

Τεχνολογικά επιτεύγματα

Η μεταπολεμική περίοδος επίσης είδεν αριθμό τεχνολογικών επιτευγμάτων που επαναστατικοποιούν τον καπιταλισμό. Οι επικοινωνίες και οι μεταφορές έχουν διευκολύνει την ροή αγαθών και χρήματος. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα είδος "παγκόσμιων εργοστασίων", στα οποία διαφορετικά στάδια της διαδικασίας παραγωγής πολλών αγαθών μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές χώρες. Αυτό σημαίνει ότι, οι πολυεθνικές μπορούν να βάλουν τους εργάτες διαφορετικών χωρών να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για χαμηλής ζήτησης δουλειές, υποβιβάζοντας τους μισθούς. Η λεγόμενη "Πράσινη Επανάσταση" της γεωργίας (η χρήση μηχανημάτων, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) για αύξηση της αγροτικής παραγωγής πάει χέρι-χέρι με την αυξανόμενη κυριαρχία των πολυεθνικών του αγροτικού τομέα στον κόσμο, καθώς οι αγρότες μεταμορφώνονται σε αγροτοεργάτες ή οδηγούνται στις πόλεις.

Επίσης, η αυτοματοποίηση μακρού χρόνου έχει επιταχυνθεί με τους υπολογιστές και την ρομποτική τεχνολογία. Αυτό σημαίνει σχετική μείωση του αριθμού των εργάτων με μεγάλη εξειδίκευση που απαιτούνται για την παραγωγή. Σε συνδυασμό με την γενική αποκέ

και Παγκόσμια Επανάσταση

Η ήττα της Αριστεράς

Είναι αδύνατον να μιλήσουμε για το πώς θα πάμε μπροστά κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, αν δεν αναγνωρίσουμε την σχέδον ολοκληρωτική ήττα και καταστροφή της Αριστεράς ως σοβαρής πολιτικής δύναμης. Η κατάρρευση της Σοβιετικής αυτοκρατορίας καθώς και άλλα γεγονότα στα τέλη της δεκαετίας του '80 (η σφαγή στην Πλατεία Τιενανμέν και η εκλογική ήττα των Σαντινίστας, για να αναφέρουμε δύο), έδωσαν την χαριστική βολή στην Αριστερά. Για τους αναρχικούς και άλλους, που ήσαν κριτικοί απέναντι σ' αυτά τα καθεστώτα, ήταν ίσως βολικό να βλέπουμε αυτά τα γεγονότα απλά σαν δικαίωση της κριτικής μας. Άλλα η αδυναμία της Αριστεράς προηγήθηκε πολύ πριν από αυτά τα γεγονότα και επεκτάθηκε πέρα από τον ενθουσιασμό των χειροκροτητών για τα διάφορα, υποτίθεται σοσιαλιστικά, μονοκομματικά αστυνομικά κράτη.

Τα νέα κοινωνικά κινήματα (φυλετικά κι εθνοτικά κινήματα, η απελευθέρωση της γυναίκας, η απελευθέρωση της ομοφυλόφιλης στάσης, οι οικολογικοί αγώνες) που εμφανίστηκαν κατά τις ταραχές της δεκαετίας του '60 ήσαν πρόκληση για τον οικονομοκεντρισμό της παλιάς Αριστεράς. Πράγμα θετικό για το κύρος του, ο αναρχισμός απάντησε σοβαρότερα σ' αυτές τις προκλήσεις, αν και σπασμαδικά. Αυτά τα κινήματα, όμως, απέτυχαν έκδηλα να αναπτύξουν ένα συνεπές όραμα της νέας και καλύτερης κοινωνίας ή οποιοδήποτε είδος συνεπούς βάσης για μια αποτελεσματική πολιτική ενότητα μεταξύ των καταπιεσμένων. Τα ποικίλα ρεύματα εθνικής πολιτικής προοδευτικά στένεψαν κι έγιναν αντιδραστικότερα κατά τα τέλη της δεκαετίας του '60, όταν θεωρήθηκαν ως συστατικά μέρη ενός πολύ-εθνικού μετώπου ενάντια στον υπεριαλισμό.

Οι επαναστατικές πολιτικές του 21ου αιώνα

Διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο πιστοποιούν την μεγάλη αντίσταση στην πολιτική του νεοφιλελευθερισμού και το μεγάλο δυναμικό για την δημιουργία ενός νέου επαναστατικού κινήματος. Ένα τέτοιο κίνημα, όμως, δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς μια συνεπή ανάλυση των νέων συνθηκών, χωρίς την κατανόηση της γενικής αποτυχίας των πολιτικών του παρελθόντος, χωρίς ένα όραμα για την νέα κοινωνία κι ένα εύσχημο σχέδιο δράσης προς αυτό τον σκοπό – δηλαδή, μια νέα επαναστατική πολιτική για τον επόμενο αιώνα. Υπάρχουν κάποια σημάδια φροντίδας προς τούτο (οι διεθνείς πρωτοβουλίες για τους Ζαπατίστας είναι, προς στιγμή, τα πιο σημαντικά). Υπάρχουν μερικές αρχές που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ανάπτυξη αυτής της νέας πολιτικής, που πιστεύωνταν απόρρεουν από την νέα κατάσταση. Τις παραθέτων σαν ξεκίνημα για την δημιουργία ενός πλαισίου αναζήτησης.

Αντιεξουσία

Οι νομιμοποιήσεις για τις εξουσιαστικές πρακτικές των υποτιθέμενων επαναστατικών καθεστώτων του παρελθόντος πρέπει, τώρα, να απορριφθούν κατηγορηματικά. Ο 20ος αιώνας έχει επιδείξει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα αστυνομικά καθεστώτα μπορούν να μετασχηματίσουν προς τα πίσω, τις αγροτικές οικονομίες σε γραφειοκρατικοποιημένες εκβιομηχανισμένες κοινωνίες, στο όνομα του σοσιαλισμού. Σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, η εξάρτηση από το κράτος ως το κύριο όργανο μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων είχε σαν αποτέλεσμα τον εκφυλισμό των δημοκρατικών υποσχέσεων των επαναστατικών κινημάτων και την επιβολή νέων μορφών ταξικής κυριαρχίας κι εκμετάλλευσης.

Η δημιουργία μιας αληθινά ελεύθερης κοινωνίας από ανθρώπους που εξεγείρονται μέσα σε μια ανελεύθερη κοινωνία, περιλαμβάνει διλλή-

ματα, αντιθέσεις και συμβιβασμούς που μας απειλούν σταθερά με την αναπαρωγή των καπιτεστικών κοινωνικών σχέσεων που θέλουμε να ανατρέψουμε. Αυτή η αναπόφευκτη δυναμική δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογία για την διατήρηση της καταπίεσης. Ποτέ ξανά δεν θα πρέπει οι επαναστάτες να γίνουν οι απολογητές εγκλημάτων ενάντια στην ανθρωπότητα, που διεπράχθησαν από υποτιθέμενα επαναστατικά καθεστώτα.

Η σύνδεση των αγώνων

Είναι κοινωνία που πούμε ότι, όλες οι μορφές καταπίεσης συνδέονται και γι' αυτό συνδέονται και οι αγώνες εναντίον τους. Είναι αναγκαίο να αναλύσουμε τον τρόπο που τα διάφορα συστήματα καταπίεσης συνδέονται κι ενισχύονται μεταξύ τους και, κατά περίπτωση, υπονομεύουν το ένα το άλλο. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εξαντλητική εμπειρική διερεύνηση των πραγματικών κοινωνικών συνθηκών. Είναι πολύ απλουστευτικό να πούμε ότι, δεν θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε μια μορφή καταπίεσης έναντι μιας άλλης. Επαναστάτω σημαίνει έχω στρατηγικές και πολιτικές προτεραιότητες. Μερικοί άνθρωποι είναι περισσότερο καταπιεσμένοι από άλλους και μερικοί αγώνες πολεμούν την εξουσιαστική κοινωνία με περισσότερη ετοιμότητα από άλλους. Είναι ακριβώς εκείνοι οι αγώνες που διεξάγονται στο σημείο τομής μεταξύ των διαφόρων συστημάτων καταπίεσης που απειλούν περισσότερο την ολότητα της καταπίεσης. Τέτοιοι αγώνες αφηφούν τις απλουστευτικές αναλύσεις και εγείρουν το ζήτημα της δημιουργίας συμμαχιών μεταξύ των διαφόρων καταπιεζόμενων ομάδων. Έτσι, πρωθυπότικός είναι οι πορείες που μπορούν να διεξάγουν συντονισμένους αγώνες σε παγκόσμια κλίμακα. Πρέπει να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα εμπόδια είναι αναρίθμητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια πλήρη ανάλυση του διεθνούς συστήματος και των διαφόρων μορφών αντίστασης ενάντια του στις διάφορες χώρες. Σημαίνει, επίσης, ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εντατική διαδικασία της οικοδόμησης της διεθνούς αλληλεγγύης μεταξύ των υπαρχόντων ομάδων, ώστε να εξασφαλίσουμε τα θεμέλια ενός στέρεων διεθνών οργανώσεων.

Ο νεοφιλελευθερισμός θέτει νέες απαιτήσεις για το επαναστατικό κίνημα, αλλά και δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Η δυνατότητα σύνδεσης ανθρώπων με αγώνες που προηγούμενα δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους είναι μια εμφανής απειλή για την τάξη του διεθνούς κεφαλαίου. Κάθε τοπικός αγώνας μπορεί να αδράξει την φάντασία των αντιστεκόμενων σε κάθε σημείο του πλανήτη. Μια διαδήλωση στην Νέα Υόρκη, μια απεργία στην Αρμενία, μια πορεία στην Αλγερία μπορούν να πυροδοτήσουν αλληλέγγυες δράσεις σε κάθε γωνία του κόσμου. Αυτή η απειλή ενισχύεται κατά πολύ απ' τη δημιουργία οργανώσεων που έχουν ως αρχή τους την εξαπλωση των αγώνων διεθνώς. Μπαίνουμε σε νέα περίοδο. Ο κόσμος είναι ριζικά διαφορετικός απ' ότι πριν δέκα χρόνια. Η παλιά αριστερά είναι σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης. Είναι ευθύνη των νέων επαναστατών (κι εκείνων των επαναστατών που δεν έχουν απαθαρυνθεί από τις ήττες του παρελθόντος) να πειραματίσουν με νέες μορφές αγώνων και να μορφοποιήσουν νέες επαναστατικές και αντιεξουσιαστικές πολιτικές, σαν απάντηση στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Ένας προλεταριακός προσανατολισμός θα σήμαινε ότι ρίζα των κινημάτων και των οργανώσεων του είναι η εργατική τάξη. Εκεί όπου τα ριζοσπαστικά κινημάτα και οι οργανώσεις έχουν, γενικά, μεσο-αστικό προσανατολισμό (αν όχι και σύνθετη) κάτι τέτοιο σημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης μιας συνεπούς ανάπτυξης για

την ταξική δομή του τόπου και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εργατικής του τάξης.

Διεθνής οργάνωση

Τελικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της δημιουργίας μιας διεθνούς επαναστατικής οργάνωσης. Η οικονομική και πολιτική ισχύς ασκείται όλο και περισσότερο από διεθνείς θεσμούς όπως ο Οργανισμός Παγκόσμιου Εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολυεθνικές εταιρίες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Πολυμερές Σύμφωνο για τις Επενδύσεις. Σημαντικό εργαλείο της Ζαπατιστικής αντίστασης είναι η κατανόηση ότι, δεν μπορούν να κερδίσουν αυτό για το οποίο αγωνίζονται αν ο αγώνας τους περιοριστεί στο Μεξικό και γι' αυτό το λόγο η οικοδόμηση ενός παγκόσμιου κινήματος είναι περισσότερο σημαντικό από την προσπάθεια κατάληψης της κρατικής εξουσίας. Η ανάπτυξη που συνιστούν την έγερση του νεοφιλελευθερισμού υπογραμμίζουν το βασικό γεγονός ότι, ο καπιταλισμός δεν θα ανατραπεί σε οποιαδήποτε χώρα αν δεν ανατραπεί παντού. Όσο δύσκολο κι αν είναι να το φανταστούμε, με δεδομένη την σημερινή αδυναμία των οργανωμένων επαναστατικών δυνάμεων, η ανθρωπότητα δεν έχει άλλη ελπίδα από την παγκόσμια επανάσταση. Κάτι τέτοιο απαιτεί παγκόσμιες επαναστατικές οργανώσεις. Η πρωτοβουλίες των Ζαπατιστών σ' αυτή την κατεύθυνση (όπως παρουσιάστηκαν κατά την Διηπειρωτική Συνάντηση Ενάντια στον Νεοφιλελευθερισμό και για την Ανθρωπότητα) είναι οι πιο σημαντικές κινήσεις προς την δημιουργία οργανώσεων που μπορούν να διεξάγουν συντονισμένους αγώνες σε παγκόσμια κλίμακα. Πρέπει να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα εμπόδια



Η μεταξύ μας "επεργογένεια" αλλά και εγγενείς αδυναμίες μας, μας έκαναν να μην καταφέρουμε να αγγίξουμε τις συλλογικές εκείνες διαδικασίες που θα μας επέτρεπαν να επιλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε γρήγορα και εύτοχα τα θέματα που κρίναμε (...). Επόμενο ήταν αυτό το κλίμα να αντικατοπτρίζεται και στην εφημερίδα: στην καλύτερη των περιπτώσεων, ως δυναμική σύνθεση του διαφορετικού (απόψεων, ύφους γραφής, επιλογής θεμάτων κλπ.), στη χειρότερη -σπανιότερα, θέλουμε να πιστεύουμε- ως σχίζειδής κατάσταση του αντιφατικού, και, συνήθως, στο ενδιάμεσο των δύο καταστάσεων (...).

Δεν καταφέραμε ακόμα την κατάκτηση της συλλογικότητας: περισσότερο ως ένα άθροισμα προσώπων μας αντιλαμβανόμαστε.

Ένα σύνολο προσώπων, που μάλλον αθροιστικά παρά συνθετικά, ολιστικά λειτουργούμε.

Συντακτική
Συνέλευση Αθήνας
ΑΛΦΑ νο 47,
23/3/1996

Εκεί που απέτυχε το ΑΛΦΑ (μια αποτυχία προδιαγραμμένη που επιταχύνθηκε από προσωπικούς χειρισμούς ή επιλογές, ήταν πάντως αναπόφευκτη), είναι στο ότι ουσιαστικά θέλησε να υπάρξει ως αντανάκλαση ολόκληρου του "χώρου" (...). Η σύγχυση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν είναι σαφής αντανάκλαση του "χώρου" (βεβαίως όσοι ξεκίνησαν την εφημερίδα αλλά έχαν στο μυαλό τους). Και επειδή μπορεί να έχουν δημιουργηθεί παρανόησεις, διευκρινίζουμε πως σταν λέμε ότι δεν θέλουμε η εφημερίδα να αποτελεί αντανάκλαση του "χώρου", δεν σημαίνει πως θέλουμε το ΑΛΦΑ να γίνει η ομάδα, το καθοδηγητικό όργανο, η έντυπη πρωτοπορία του "χώρου".

Συντακτική
Συνέλευση Θεσσαλονίκης
ΑΛΦΑ νο 62,
14/9/1996

Θέσεις για το "Αλφα"

Το "ΑΛΦΑ" είναι ένα έντυπο αντι-πληροφόρησης, με πανελλαδική εμβέλεια και τακτικότητα έκδοσης τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα αμεσότερης πρόσβασης στα καθημερινά γεγονότα και κάλυψης της τρέχουσας επικαρόπτητας.

Γενιούνται όμως ερωτηματικά αναφορικά με το πώς καλύπτονται τα εκάστοτε γεγονότα, ποια θεωρούνται σημαντικά και ποια όχι, και, κυρίως, πώς αυτά χρωματίζονται, δηλαδή εκτιμούνται, εκτίθενται, σχολιάζονται. Πολλοί κατηγορούν το "ΑΛΦΑ" για μερικότητα των τοποθετήσεων, για έλλειψη σύνθεσης και για αδυναμία να τοποθετεί τα γεγονότα πάνω σε μια αυστηρά καθορισμένη πολιτική πλατφόρμα, ουσιαστικά, για ανικανότητα διαμόρφωσης μιας συνεκτικής πολιτικής πρότασης. Ο προβληματισμός αυτός φαίνεται εύλογος: "Τελικά, τι προτάσσει το "ΑΛΦΑ"; Σε ποιο συγκεκριμένο ρεύμα της αντιεξουσιαστικής παράδοσης κινείται;"

Καταρχήν, αυτή η "αδυναμία" δεν συνιστά αντίφαση, αλλά αντίθετα προήλθε από μια διακρηγμένη πρόθεση και πολιτική επιλογή. Συντασσόμαστε ανοιχτά υπέρ των από καιρό διατυπωμένων προτάσεων της συντακτικής συνέλευσης της Θεσσαλονίκης αναφορικά με τη διατήρηση του ανοιχτού χαρακτήρα του εντύπου. Γιατί ο διακηρυγμένος στόχος του "ΑΛΦΑ" ήταν ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας, η επανεξέταση των ταμπού και των φετίχ του χώρου και η ταυτόχρονη κριτική προς όλα τα αζημούθια.

Η επιλογή για τη μή συγκρότηση πολιτικής ομάδας (στην οποία παραπέμπει η παραπάνω κριτική) δεν έχει να κάνει με την με κάθε τρόπο επιδίωξη της απουσίας συνοχής. Ωστόσο, κρίνουμε ότι η συνοχή κατακτέται, δεν εκβιάζεται, οικοδομείται στην καθημερινότητα και στον αγώνα και έχει άμεση σχέση με τις αυτοδεσμεύσεις που προϋποθέτει η συμμετοχή σε αυτοοργανωμένες συλλογικές διαδικασίες (όπως αυτές της συντακτικής συνέλευσης). Μάλιστα, αυτό που απουσιάζει στις μέρες μας είναι περισσότερο η επικοινωνία και λιγότερο μια αφηρημένη και ψευδεπίγραφη συνοχή.

Σήμερα, τα ανταγωνιστικά σχήματα κράτος-κοινωνία, κεφάλαιο-έργασία διατηρούν την ορμή τους, δεν αρκούν όμως για να αποδώσουν την πολλαπλότητα των συγκρούσεων και των αντιθέσεων που χαρακτηρίζει το σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουσες αντιθέσεις αποκτούν νέα διάσταση: άνθρωπος-φύση, άνδρας-γυναίκα, έλεγχος μέσω των ΜΜΕ-ανθρώπην επικοινωνία κ.ο.κ και νέες υποκειμενικότητες κινούνται παράλληλα προς τις παλιότερες. Ομως τα αγωνιστικά κομμάτια δεν ενοποιούνται, διαχωρίζονται. Τα αιτήματά τους είναι συχνά αυστηρά συντεχνιακά και διεκδικητικά, και δεν αρθρώνεται χειραφετητικός λόγος. Η "ολότελα νέα ριζοσπαστικοίση" που διέβλεπε το "ΑΛΦΑ" στο πρώτο του φύλλο ήταν μία λάθος εκτίμηση τόσο ως προς την ποιότητα, όσο και ως προς το μέγεθος του υπό εκτίμηση "δεδομένου". Παραμένει απλώς το ζητούμενο των κοινωνικών αγώνων.

Για παράδειγμα, αν οι εργατικές επαναστάσεις του αιώνα μας δεν κατάφεραν μια συνολική ανατροπή, αλλά τη μετεξέλιξη του κράτους σε κράτος πρόνοιας, τότε ποιοι είναι εκείνοι που θα τολμήσουν το πέρασμα στην κατάργησή του και τη στερέωση της γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης; Αν οι εργατικές διεκδικήσεις σταματούν μόνο στα επιμέρους και δεν αποζητούν τη συνολική κοινωνική ανατροπή, τότε ποιοι είναι εκείνοι που θα ζητήσουν την ανατροπή του κυρίαρχου πολιτικού και οικονομικού μοντέλου; Γιατί, αν είναι η αφηρημένα αγωνιζόμενη κοινωνία, τότε θα πρέπει να διερωτηθούμε:

α) υφίσταται σήμερα εκείνο το στοιχείο που συνέχει κάθε κοινωνική οργάνωση, δηλαδή η αλληλεγγύη, ή εκλείπει;

β) Εφόσον η κοινωνία δεν είναι κάτι ενιαίο, αλλά ταξικά διάτρητη, υπάρχει όντως μία κοινή βάση σύζευξης των καταπιεσμένων και, αν ναι, τότε πόσο πείθει;

Το παρόν κείμενο θέλει να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στο διάλογο που διαρκώς ανοίγει και κλείνει για την ποιοτική αναβάθμιση και παραπέρα εξέλιξη του "ΑΛΦΑ". Οι παρακάτω θέσεις έχουν ένα περιγραφικό, ανιχνευτικό χαρακτήρα και σε καμιά περίπτωση δεν εγείρουν αξιώσεις αδιαμφισβήτητης εγκυρότητας.

να αναδυθούν, πουθενά αλλού παρά μόνο στα κοινωνικά κινήματα του παρόντος. Κανείς δεν μπορεί να υποδείξει με σιγουριά και από τα πριν τους φορείς μιας τέτοιας διαδικασίας, καθώς το "αποτέλεσμα" (κοινωνική επανάσταση) είναι πάντοτε υπέρτερο της "απίσιας" (υπαρκτά προβλήματα και αγώνες) και μας ξεπερνά. Η δική μας προσπάθεια μπορεί να είναι μόνο κριτική μη δογματική, αντι-ολοκληρωτική: να ερμηνεύει, αντί να συνομπάρει τους υπαρκτούς αγώνες, να εμπνέει το διάλογο και την αλληλεγγύη μεταξύ τους, αντί να τους υπαγάγει σε μια παγωμένη θεωρία. Είναι αναμφίβολο ότι η στήριξη από μέρους μας των αγώνων αυτών δεν πρέπει να είναι άκριτη και να σημαίνει υποταγή στην ιδεολογία τους. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν "αγώνες" καθαρά εχθρικοί προς κάθε χειραφετητικό πρόταγμα, αφομοιωμένοι από την επονομεύουν κάθε έννοια αλληλεγγύης, είτε είναι καταφανώς ενταγμένοι στα σχέδια της αναδιάρθρωσης της κυριαρχίας.

Μέσα στις συνθήκες και τις απαιτήσεις αυτές το "ΑΛΦΑ" πρέπει να είναι έντυπο κριτικού διαλόγου, που να θέτει, χωρίς ηγεμονικό λόγο, τα ζητήματα της σύνδεσης με τους κοινωνικούς χώρους. Αυτός ακριβώς είναι ο πυρήνας που συνέχει το ελευθεριακό και ριζοσπαστικό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Ούτε φιλοδοξούμε να έχουμε λόγο επί παντός επιστητού, ούτε μιλάμε καταναγκαστικά από τη σκοπιά μιας μυθολογικής και αφηρημένης ολότητας. Η μοριακότητα του λόγου -προϊόν μιας πολυδιάστατης κοινωνικής πραγματικότητας με πολλαπλές αντιφάσεις- υποδηλώνει την υποκειμενικότητά του.

Πιστεύουμε ότι το "ΑΛΦΑ" μπορεί να γίνει ένα μέσο διάχυσης της ελευθεριακής κουλτούρας. Μολατάυτα, η πρακτική όλων μας, μέσα και έξω από την εφημερίδα, ταλαιπωρείται χρόνια τώρα από την ιδεολογική και φενακιστική χρήση των προταγμάτων -ακόμα και αν αυτά έχουν ιστορικά αναδειχθεί μέσα από γόνιμες αναζητήσεις συλλογικοτήτων.

Στον πόλεμο ενάντια στον πολιτισμό της κυριαρχίας οι συλλογικότητες αυτές αντέταξαν και αντιτάσσουν μία δράση η οποία εμπνέεται, από τη μια μεριά, από γενικές και αδιαμφισβήτητες αρχές (χωρίς απαραίτητα να μπορεί να τις πραγματώσει): την αυτοοργάνωση, την αντιεραρχική δομή και λειτουργία, την εναρμόνιση μέσων και σκοπών, την εξαφάνιση της πρωτοπορίας και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά όμως, στρέφουν τα πυρά τους σε εξειδικευμένα ζητήματα και αναζητούν συγκεκριμένες μορφές πραγμάτωσης των παραπάνω γενικών αρχών: αυτό το νόημα έχουν τα προτάγματα για "συλλογική ικανοποίηση των αναγκών", για άρνηση στράτευσης, για κοινωνικά κέντρα και στέκια, για καταλήψεις στέγης, για μη εμπορευματική λογική, για πόλεμο στα ΜΜΕ μέσα από εναλλακτικά δίκτυα επικοινωνίας, για πόλεμο στα καθεστώς της μισθωτής εργασίας μέσα από πρωτοβουλίες εργαζόμενων.

Κανείς όμως σήμερα, ή σχεδόν κανείς, δεν αναγνωρίζει πως όλες αυτές οι επιλογές είναι όψεις μόνο ή στοιχήματα που διαρκ

Εκδοτικό οημείωμα

Τρία χρόνια έκλεισαν από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο του ΑΛΦΑ. Τρία χρόνια πέρασαν από τότε που η διεργατική 15άδα ξεκίνησε την εκδοτική αυτή προσπάθεια, χωρίς, είναι αλήθεια, να ξεκαθαρίσει τη φυσιογνωμία, αλλά εν πολλοίς και τους στόχους της εφημερίδας.

Το στραβό αυτό ξεκίνημα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπαρξιακή της δύναμη ήταν η "ιστορική αναγκαιότητα" της έκδοσης μιας πανελλαδικής εβδομαδιαίας εφημερίδας και όχι το "παίδεμα" με τον έντυπο λόγο και την προσπάθεια για διάχυση της ελευθεριακής κουλτούρας, προέγραψε την εξέλιξη για τα δύο πρώτα χρόνια. Έτσι απομικές συμπεριφορές χαρακτήρισαν συνολικά την εφημερίδα ενώ η συντακτική συνέλευση παρουσιάστηκε από άτολμη έως ανίκανη να πάρει θέση, ακόμη και σε κρίσιμες περιστάσεις. Προσωπικά ξεκαθαρίσματα "πολιτικών λογαριασμών", απαξίωση της συλλογικότητας με καταστροφικές και επιπλαίες επιλογές, "παραγοντισμοί" και πολιτικά παιχνίδια, στιγμάτισαν καθοριστικά την εφημερίδα προκαλώντας δικαιολογημένη σύγχυση αναφορικά με την πολιτική φυσιογνωμία του εντύπου και των ανθρώπων που το απάρτιζαν. Κι ας μην ξεχνούμε ότι σ' αυτό το διάστημα 60 περίπου άνθρωποι συμμετέχαν στις συντακτικές της συνέλευσεις (χωρίς να προσμετρήσουμε τις δεκάδες των έκτακτων συνεργατών της) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τρία χρόνια μετά, κοιτάζουμε το παρελθόν της εφημερίδας αναπόφευκτα με μια αυτοκριτική ματιά επισημαίνοντας καθοριστικά αρνητικά σημεία, στην προσπάθειά μας να τα ξεπέρασουμε. Ματιά που ούτε συνολική κριτική αποτίμηση της μοναδικής αυτής εμπειρίας αποτελεί, ούτε βέβαια "καθαρτήριο αυτομαστίγωμα", άλλωστε το ξεπέρασμα μπορεί να φανεί μόνο στην πράξη.

Μέσα από τη φυσική εξέλιξη του εγχειρήματος, τις αποχωρήσεις και προσχωρήσεις μελών της συνέλευσης, την καταλυτική

συμμετοχή των συντρόφων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη συνεργατών της εφημερίδας, το ΑΛΦΑ άρχισε να διαμορφώνει τον τελευταίο χρόνο τη φυσιογνωμία του ως έντυπο. Μια φυσιογνωμία που περισσότερο χαρακτηρίζεται από την προσωπική δουλειά των ανθρώπων που το "τραβούν", παρά από οποιαδήποτε συλλογική επεξεργασία θέσεων ή κριτηρίων. Τρία χρόνια έκλεισαν από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας και το ΑΛΦΑ πιστεύουμε ότι κλείνει έναν πρώτο μεγάλο κύκλο της έκδοσής του. Για τον επόμενο που φιλοδοξούμε να ανοίξουμε, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι -πρώτα απ' όλα στους ίδιους μας τους εαυτούς- να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

1. Θέλουμε μια εφημερίδα με κεντρικό άξονα την αντιπληροφόρηση. Αντιπληροφόρηση για την προβολή της θετικής / δημιουργικής δράσης που πηγάζει, εκφράζεται και πειραματίζεται απομικά -ή ακόμα καλύτερα συλλογικά μέσα από ελευθεριακά αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα σε όλη τη χώρα. Αντιπληροφόρηση για τα γεγονότα με τα οποία μας βομβαρδίζουν τα μ.μ.ε. όλου του πλανήτη, αλλά και για την "όλη πραγματικότητα", αυτή των απελευθερωτικών αγώνων και κινημάτων, πραγματικότητα που έντεχνα αποκρύπτεται και σκόπιμα διαστρεβλώνεται. Αντιπληροφόρηση για τα κοινωνικά δρώμενα μέσα από την καταγραφή της πραγματικότητας παρουσιάζοντάς τα αποφορτισμένα από ιδεοληψίες και "ευσεβείς πόθους" που στο όνομα της υποκειμενικότητας καλλιεργούν τη σύγχυση.

2. Θέλουμε μια εφημερίδα με ουσιαστικό άξονα την ανάπτυξη του προβληματισμού και της επικοινωνίας. Την κριτική ματιά που θα επιχειρεί να ξεπέρασε παγιωμένες αντιλήψεις και συμπεριφορές μακριά από συνήθη επαναστατικά ευχολόγια, στέρηση συνθηματολογία, ιδεολογικό πουριτανισμό. Προσπαθώντας να ανατρέψουμε έμπρακτα την ψευδή διάσταση μεταξύ "ακτι-

βιστή" και "επαγγελματία του γραπτού λόγου". Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να έχουμε θέση επί παντός επιστητού.

3. Επιδιώκουμε τη διάχυση της ελευθεροσέγγιση του απελευθερωτικού οράματος, υπόθεση που μας ταλανίζει στην καθημερινότητα απαιτώντας υψηλές δόσεις αξιοπρέπειας, ειλικρίνιας, ηθικής και αποφασιστικότητας.

4. Τέλος, πιστεύουμε ότι κινητήρια δύναμη μη της εφημερίδας είναι η επιθυμία όλων μας για τη συμμετοχή στο λόγο: στο λόγο της μνήμης, στο λόγο της αντίστασης, στο λόγο της ελπίδας. Μακριά από τη θεολογία της ιστορικής αναγκαιότητας επιδιώκουμε την αποφυγή της "εργαλειακής χρήσης" του μέσου ανιχνεύοντας τη δυναμικότητα του ελευθεριακού εγχειρήματος και τη γοητεία του έντυπου λόγου. Μαθητεύοντας παράλληλα στην αμοιβαιότητα, στη συνεργασία, στη δημιουργικότητα μιας αντεξουσιαστικής αυτοδιαχειριζόμενης συλλογικότητας.

Από αυτό το νέο σημείο επανεκκίνησης απευθύνουμε κάλεσμα συμμετοχής για όποιους και όποιες πιστεύουν ότι οι επιθυμίες μας συμπλέουν και οι ρότες μας γειτονεύουν. Αυτά τα λίγα. Το στοίχημα, στο βαθμό που επιθυμεί κι εκτιμά ο καθένας/μιά, μένει ανοιχτό, όπως και η συντακτική συνέλευση.

Τα μέλη της Συντακτικής Συνέλευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης:

Ανδρέας Μάνος
Βασιλης Ευαγγελίδης
Βασιλης Λεμονίδης
Διονύσης Μπασιάς
Ελισάβετ Κωστάκη Ψωμά
Κώστας Τενεκετζής
Μιχάλης Καραπάνος
Νίκος Γατσής
Νίκος Νικολαΐδης
Σάκης Κηπουρός



Η ποιότητα, κατά τη γνώμη μας, των κειμένων που αποτέλλονται είναι σαφώς βελτιωμένη, δεν υπάρχουν βαρύγδουπες αναλύσεις ή δογματικές βεβαιότητες, αλλά η έκφραση της ανάγκης για επικοινωνία, για διάλογο, για θετική δράση, μακριά από τους εύκολους αφορισμούς και τις ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Είναι σαφής η απέχθεια απέναντι σε λογικές καθοδήγησης, συγκεντρωτισμού, σεχταρισμού και ιδεολογικής περιχαράκωσης. Είναι αισθητή η αγωνία για τη γέννηση των καινούριουν... (...)

Κι ας μην ξεχνάμε πως το ΑΛΦΑ είναι κάτι, αλλά δεν είναι σχεδόν τίποτα...

**Συντακτική Συνέλευση Θεσσαλονίκης
ΑΛΦΑ νο 87,
22/3/1997**

είναι πολύ θετικός: θα μπορούσε πράγματι να ζωντανέψει το διάλογο ανάμεσα σε κείνους που επιλέγουν διαφορετικά προτάγματα και να καταδείξει την αξία του πειραματισμού (Και αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει από αυτές τις συζητήσεις και από τα ίδια τα άρθρα της εφημερίδας). Τι άλλο είναι η κοινωνική απελευθέρωση, αν όχι απελευθέρωση εκείνων των δημιουργικών δυνάμεων που πάντα δοκιμάζουν, ανιχνεύουν, ξαναξεκινούν και δεν εγκαταλείπουν ποτέ την αναζήτηση για χάρη μιας παγιωμένης δομής;

Μολατάυτα, τέτοιες φιλοδοξίες περιορίζονται αναπόφευκτα από το καταφανές φτώχευμα της ελευθεριακής κουλτούρας στην χώρα. Είναι γεγονός πως τα πρακτικά παραδείγματα είναι λίγα και πως ο ελευθεριακός λόγος -που από τη φύση του τροφοδοτείται από την πρακτική και συνδιαλέγεται με αυτήν- παραμένει λίγο πολύ άγονος, αλλά και συγχυσμένος, στις παρούσες συνθήκες.

Η μόνη αξίωση εγκυρότητας του λόγου μας είναι ο επιτυχής φωτισμός των χασμάτων και των διαύλων που υπάρχουν ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Την καταφανή σύγχυση του παρόντος την παράγουν η ανυπαρξία προταγμάτων, η έλλειψη ενός παραδειγματικού, δηλαδή μεστού από επιχειρήματα και περιεχόμενο λόγου. Ο "χώρος" ποτέ δεν μπόρεσε να ξεπέρασε τον αναγωγισμό του, την προσκόλλησή του σ' ένα είδος λόγου που μάταια προσπαθεί να ερμηνεύεται στο σήμερα με τα μεθοδολογικά εργαλεία του παρελθόντος, ενός λόγου αγκιστρωμένου στη μονομέρεια και το δογματισμό. Ποτέ δεν καταπολεμήθηκε η αδιαφορία για τις πρακτικές συνέπειες του λόγου μας και για τον αυτοδελεγχό του, για την εξήγηση των συνθηκών γέννησής του και των αποτελεσμάτων του.

Είναι καιρός για μια ανοιχτή εφημερίδα που θέλει να εκφράζει την πολυμορφία και διαφορετικότητα των απόψεων, να πάρει ρητά αποστάσεις. Γιατί αν στη δεκαετία του '80 το σύνθημα ήταν η άρνηση, σήμερα η νέα πρόκληση είναι η κατάφαση μέσα από την άρνηση. Η δική μας επιλογή είναι η προώθηση της συνεύρεσης, της επικοινωνίας και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των προσπαθειών αυτοδιεύθυνσης κοινωνικών ομάδων και χώρων, όλων των διαρκών αποκλειόμενων: από τη μαύρη εργασία και την ανεργία, από το ρατσισμό και το σεξισμό, από την καταστροφή της φύσης, από την κυριαρχία του εμπορεύματος, της εξειδίκευσης, της τεχνολογίας.

Εγκαταλείπουμε την χρήση όρων όπως "προπαγάνδα" και "μαζική απεύθυνση", εφόσον τα ΜΜΕ επιτελούν τον ίδιο ακριβώς ρόλο με μέσα ασύγκριτα πιο ισχυρά και εφόσον τα ερωτήματα για την κοινωνική απελευθέρωση είναι περισσότερα από τις πρακτικές απαντήσεις. Παραμένουμε "μη πολιτική ομάδα", έχοντας επίγνωση της ελλιπούς, αλλά, ως ένα βαθμό, κατακτημένης μας συνοχής -χωρίς, φυσικά, να επιδώκουμ



Ομάδες θανάτου στην Ονδούρα

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταγγέλλουν πως τουλάχιστον 70 φόροι από την αρχή του χρόνου, που επίσημα αποδίδονται σε κοινούς εγκληματίες, είναι στην πραγματικότητα έργο των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Επιτροπή Συγγενών Κρατουμένων και Αγνοούμενων (Cofadeh), που αποτελείται κυρίως από συγγενείς θυμάτων της πολιτικής βίας της δεκαετίας του '80, έχει καταγράψει συνολικά 211 περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Ονδούρα, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες του 1998.

Η Cofadeh φοβάται πως πρόκειται για μια συστηματική εκστρατεία ενάντια σε νεαρούς κυρίως μικροκακοποιούς και μέλη συμμοριών, όπου χρησιμοποιούνται παρόμοιες μέθοδοι με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν παλιότερα ενάντια σε πολιτικούς αντιπάλους του καθεστώτος.

Ομάδες θανάτου, αποτελούμενες κυρίως από μέλη των σωμάτων ασφαλείας, έδρασαν κατά τη δεκαετία του '80 στην Ονδούρα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μια έκθεση κυβερνητικής επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δημοσιεύτηκε πριν τρία χρόνια παραδεχόταν ότι 184 άτομα είχαν «ξαφανιστεί» για πολιτικούς λόγους από την αστυνομία και το στρατό, εκείνη την εποχή.

Πριν από μερικά χρόνια, άρχισαν να εμφανίζονται «πολιτικές επιτροπές στριμόνης του έργου της αστυνομίας», που εκτιμήθηκε ότι στην πραγματικότητα είναι προσπάθεια επανενεργοποίησης των ομάδων θανάτου.

Πέρσι, δεκάδες νεαρά άτομα με ποινικό μητρώο εξαφανίστηκαν και τα πτώματά τους βρέθηκαν μέρες αργότερα με χέρια και πόδια δεμένα και πυροβολημένα στον κρόταφο. Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν και επιθέσεις ενάντια σε δημόσια πρόσωπα και άλλους πολίτες. Πρόσφατα, άγνωστοι άνοιξαν πυρ ενάντια στο αυτοκίνητο του Carlos Sosa, αντιπρόεδρου της Κεντροαμερικανικής Επιτροπής Ενάντια στη Διακίνηση Ναρκωτικών, και της γενικού Ελεκτρικής Vera Rubí, που διεξάγει έρευνα για διαφθορά πολιτικών και στελεχών του δημοσίου. Υπεύθυνος της αστυνομίας δήλωσε πως οι επιθέσεις είχαν στόχο τον εκφοβισμό των θυμάτων και ήταν οργανωμένες πάνω σε ένα κοινό πρότυπο που έχει χρησιμοποιηθεί ξανά σε παρόμοιες επιθέσεις. Υπάρχουν ακόμη καταγγελίες για απειλές κατά της ζωής δημοσιογράφων που διεξάγουν «ενοχλητικές» έρευνες. Η ζητούν επίμονα πληροφορίες από τις αρχές.

Στις 7 Απριλίου, η εταιρία φορτοεκφόρτωσης πλοίων, Patrick, μια από τις δύο μεγαλύτερες της Αυστραλίας, απέλυσε όλους τους λιμενεργάτες της, συνολικά 1.400 άτομα, και τους αντικατέστησε με άλλους, που δεν ανήκουν στο συνδικάτο ναυτεργατών MUA (Ναυτιλιακή Ένωση Αυστραλίας). Η ενέργεια αυτή, που υποστηρίχτηκε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού John Howard, έχει σαφή στόχο την αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος, αφού το κόστος παραγωγής αυξάνεται με αυτή την επιλογή. Οι λιμενεργάτες αντέδρασαν δυναμικά με αποκλεισμό των προβλητών σε όλα τα λιμάνια όπου δραστηριοποιείται η Patrick.

Αργά το απόγευμα της 7 Απριλίου, η Patrick έθεσε τις θυγατρικές της κάτω από καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει τις μαζικές απολύσεις. Την ίδια μέρα, είχε πραγματοποιηθεί κυβερνητική σύνεση για το ίδιο θέμα. Στις 11 το βράδυ, εκατοντάδες σεκιουριτάδες με σκυλιά εισέβαλαν ταυτόχρονα σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρίας και έδιωξαν όλους τους εργαζόμενους που είχαν βάρδια. Την επόμενη μέρα, ο υπουργός Εργασίας, Peter Reith, ανακοίνωσε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 165 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Patrick, ώστε να απολύσει όλους τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία. Ο πρωθυπουργός John Howard δήλωσε πως η απόλυτη όλων των συνδικαλισμένων εργαζόμενων αποτελεί «καθοριστική στιγμή στην ιστορία των βιομηχανικών σχέσεων στην Αυστραλία».

Η προσεκτικά σχεδιασμένη αιφνιδιαστική επιχείρηση αποτέλεσε την κατάληξη πολύτινης δυσφημιστικής εκστρατείας της κυβέρνησης και της εργοδοσίας ενάντια στους εργαζόμενους στα λιμάνια, που κατηγορούνταν πως αμειβούνταν υπέρογκα και εργάζονταν λίγο, κάπι που υποστηρίζονταν με χαλκευμένα στατιστικά στοιχεία. Ακόμη, κατηγορούνταν το «μονοπώλιο» της MUA στα λιμάνια όπι παρεμπόδιζε αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως όταν ο πρωθυπουργός ωρτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή γιατί απολύθηκαν οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της Αδελαΐδας, που είχαν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα, απάντησε πως «έίναι όλοι μέλη της ίδιας ένωσης».

Στη Μελβούρνη, 27 εργαζόμενοι κλειδώθηκαν στις εγκαταστάσεις και παρέμειναν εκεί για 20 ώρες, μέχρι να τους βγάλει η αστυνομία, ενώ ήδη από την επόμενη μέρα, οι απολύμενοι ξεκίνησαν αποκλεισμούς των εγκαταστάσεων, ώστε να μην μπορούν να μπουν και να βγουν εμπορεύματα. Σε μια πρώτη διαδήλωση στο Σίδνεϊ, 5.000 άτομα διαμαρτυρήθηκαν για τις απολύσεις. Συνδικαλιστές και άλλος κόσμος συμπαραστάθηκε από την αρχή στους λιμενεργάτες, αφού πιθανή επιτυχία των σχεδίων της εργοδοσίας και της κυβέρνησης θα σημάνει απειλή και για άλλους τομείς, όπου υπάρχει έντονη συνδικαλιστική δραστηριότητα. Ο γενικός γραμματέας της MUA, Tony Papakonstantinou, δήλωσε πως αν και θα διεξαχθεί μάχη μέσα από το νομικό σύστημα, ο αγώνας μπορεί να κερδηθεί μόνο μέσα από την ενότητα των εργαζόμενων. Η κυριότερη συνομοσπονδία εργαζόμενων της Αυστραλίας, ACTU, κάλεσε τα μέλη της να ενισχύσουν οικονομικά τους απολύμενους, ενώ έχει οριστεί και πανεθνική γενική απεργία για τις 6 Μαΐου.

Αγνοώντας δικαστική απόφαση που πάγω-

νε τις απολύσεις για μια εβδομάδα, η Patrick ξεκίνησε αμέσως την αντικατάσταση του προσωπικού με απεργοσπάστες. Σε μια περίπτωση στο Σίδνεϊ, χρειάστηκαν ειλικόπερα για να φτάσουν στο χώρο εργασίας, καθώς ο αποκλεισμός ήταν απόλυτος από στεριά και θάλασσα. Το πρώτο πλοίο με πλήρωμα μέλη της MUA που έφτασε στο Σίδνεϊ έκανε οκτώ ώρες να αγκυροβολήσει. Οι λιμενεργάτες είπαν πως το εμπόδισαν για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της παρουσίας σεκιουριτάδων και σκύλων στην αποβάθρα. Προηγουμένως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών είχε απειλήσει να μηνύσει τους ίδιους και την MUA για «παρακώλυση διεθνούς εμπορίου», που τιμωρείται με πρόστιμο 10 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων για το συνδικάτο και 500.000 για κάθε εργαζόμενο. Το πλήρωμα του πλοίου αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες ανταρσίας. Στην πραγματικότητα, η δραστηριότητα της εταιρίας απέχει πολύ από τα κανονικά επίπεδα, καθώς κάθε φορτίο πρέπει να περάσει μέσα από τον κλοιό διαδηλωτών, ενώ και το κόστος λειτουργίας είναι απαγορευτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι διαδηλωτές κατέφεραν αρκετές φορές τις τελευταίες μέρες να εμποδίσουν προσπάθειες εισόδου και εξόδου φορτηγών στα εργοτάξια, παρά τη χρήση βίας από την αστυνομία ενάντια σε καθιστικές διαμαρτυρίες και τις επιθέσεις σεκιουριτάδων με δακρυγόνα σπρέι. Εκκρεμούν ακόμη δικαστικές αποφάσεις, τόσο σχετικά με

τη νομιμότητα των απολύσεων, όσο και σχετικά με την απαγόρευση παρεμπόδισης της διακίνησης εμπορευμάτων από και προς τις αποβάθρες.

Διεθνείς εκδηλώσεις αλληλεγγύης

Στις 8 Απριλίου, 200 συνδικαλιστές διαδήλωσαν μπροστά στην αυστραλιανή πρεσβεία στη Μανλία. Ο διεθνής γραμματέας της κορεατικής KCTU, που είχε οργανώσει πέρσι πολυήμερη γενική απεργία, επισκέφτηκε διαδήλωση στο Port Botany και δήλωσε: «Χρειαζόμαστε μια νέα παγκόσμια αλληλεγγύη». Ιηνεπόμενη μέρα, επτά άτομα συνελήφθησαν στο Σαν Φρανσίσκο, μετά από αποκλεισμό της εισόδου του αυστραλιανού προξενείου.

Τα συνδικάτα λιμενεργάτων της Ιαπωνίας και της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν πως δεν θα επιτρέψουν την φορτοεκφόρτωση αυστραλιανών πλοίων. Τα συνδικάτα των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας ξεκίνησαν επίσης μπούκοτά των αυστραλιανών προϊόντων. Την αλληλεγγύη τους προς τους απολυμένους συναδέλφους τους διαδήλωσαν και οι λιμενεργάτες της Νέας Ζηλανδίας, Νέας Γουινέας και Σουηδίας, που σχεδιάζουν ανάλογες ενέργειες. Η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζόμενων στις Μεταφορές (ITF) κάλεσε σε μπούκοτά των εγκαταστάσεων όπου χρησιμοποιούνται απεργοσπάστες. Η Patrick αντέδρασε με προσφυγή σε δικαστήριο που της απαγόρευσε να προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Βρετανικό δικαστήριο άμως πάγωσε προσωρινά την απαγόρευση.

Βραζιλία: Διαδηλώσεις για τη σφαγή ακτημόνων

Στις 17 Απριλίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε πολλές πόλεις της Βραζιλίας, στην επέτειο της δολοφονίας 19 ακτημόνων αγροτών και του τραυματισμού τουλάχιστον 70 ακόμη από την αστυνομία, πριν από δύο χρόνια, για να διαμαρτυρηθούν για τη βία ενάντια

Gustav Landauer: επανάσταση της καθημερινότητας

Στις 2 Μάη του 1919, κατά τη διάρκεια της καταστολής της συμβουλιακής εξέγερσης της Βαυαρίας, δολοφονήθηκε βάνανσα ο Γκούσταφ Λαντάουερ, μια κορυφαία μορφή του αναρχικού κινήματος στη Γερμανία, ένας άνθρωπος οι ιδέες και οι πράξεις του οποίου δεν έχουν συναντήσει την αναγνώριση πον τους αξιές.

O Λαντάουερ γεννήθηκε στις 7 Απρίλη του 1870 στην Καρλσρούη, μια πόλη με έντονη παράδοση κοινωνικών αγώνων, στην οποία γεννήθηκαν επίσης ο Ρούντολφ Ρόκερ και ο Γιόχαν Μοστ. Το 1892, ο Λαντάουερ, αφού σπούδασε στα πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, του Βερολίνου και του Στρασβούργου, εντάχθηκε σε μια μηδογματική μαρξιστική ομάδα του Βερολίνου, τη "Die Gungens", που είχε διαγραφεί την προηγούμενη χρονία από το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και στην οποία συμμετέχει επίσης ο Ρόκερ. Ο Λαντάουερ ανέλαβε τη σύνταξη της εβδομαδιαίας εφημερίδας της ομάδας, της "Der Sozialist" και ανέπτυξε μια αντιεξουσιαστική κριτική του μαρξισμού, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Μπακούνιν και του Κροπότκιν, προτάσσοντας την αντικατάσταση του κράτους από μια ομοσπονδία αυτόνομων κομμούνων, οργανωμένων από τη βάση.

Το 1893 ο Λαντάουερ ήταν ένας από τους "απείθαρχους" που αποκλείστηκαν από το Συνέδριο της Ζυρίχης της 2ας Διεθνούς (από το οποίο αποκλείστηκε και η Ρόζα Λούξεμπουργκ). Στην ανακοίνωση αυτών των αποκλεισμών, ο βετεράνος ιταλός αγωνιστής Amilcare Cipriani αποχώρησε επίσης φωνάζοντας "Φεύγω μαζί μ' αυτούς που αποκλείσατε, με τα θύματα της βαναυσότητας και του αυταρχισμού σας". Ο Λαντάουερ αποκλείστηκε επίσης, μαζί με το Μαλατέστα, τον ολλανδό Domela Nieuwenhuis και άλλους αναρχικούς απεσταλμένους, από το Συνέδριο του Λονδίνου το 1896, την τελευταία φορά που οι αναρχικοί έστειλαν απεσταλμένους σε συνέδριο της 2ης Διεθνούς. Στο βιβλίο του "Auhuf zum Sozialismus", που εκδόθηκε το 1911, ο Λαντάουερ χαρακτήρισε το Μαρξισμό ως "την πανούκλα των καιρών μας και την κατάρα του σοσιαλιστικού κινήματος". Στις αρχές του αιώνα, ο Λαντάουερ, ενώ διαπρούσε την εκτίμησή του για το έργο του Μπακούνιν και του Κροπότκιν, άρχισε να στρέφεται περισσότερο προς τις θέσεις του Προυντόν, αλλά και να επισημαίνει τη σπουδαιότητα της ελευθεριακής εκπαίδευσης, όπως αυτή θεμελιώθηκε από το Φρανσίσκο Φερρέρ και το "Σύγχρονο Σχολείο".

Ο Λαντάουερ ήταν επίσης επιρεασμένος από ένα μεγάλο φάσμα διανοητών, το έργο των οποίων είχε μελετήσει σε βάθος: από τον Σπινόζα ως τον Σοπενχάουερ, από το Νίτσε ως τον Ίψεν, αλλά και τον Τολστόι. Ήταν επίσης συνδεδεμένος με το κίνημα "Arts and Crafts" των Ράσκιν και Μόρις.

Ο Λαντάουερ αποκαλούσε τον εαυτό του "αναρχικό-σοσιαλιστή". Όπως έγραψε, "η αναρχία είναι η έκφραση της απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα είδωλα του

κράτους, της εκκλησίας και του κεφάλαιου. Ο σοσιαλισμός είναι η έκφραση της γνήσιας και πραγματικής κοινότητας ανάμεσα στους ανθρώπους, γνήσια γιατί γεννιέται από το πνεύμα του απόμου".

Συνδυάζοντας τις φεντεραλιστικές απόψεις του Κροπότκιν με τις θέσεις του Προυντόν, ο Λαντάουερ υποστήριζε τη δημιουργία μιας "κοινωνίας ιστότιμης ανταλλαγής, βασισμένη στις περιφερειακές κοινότητες που θα συνδυάζουν τη γεωργία με τη βιομηχανία". Σταδικά, έδινε όλο και λιγότερη έμφαση στην πάλη των τάξεων, ενώ έδινε στο πρόταγμα της άμεσης δράσης το χαρακτήρα της δημιουργίας κοοπερατίβων και της οργανωμένης αντίστασης. Για το Λαντάουερ, η γενική απεργία σήμαινε όχι το σαμάτημα της εργασίας, αλλά τη συνέχιση της λειτουργίας των εργοστασίων σε καθεστώς αυτοδιεύθυνσης.

Ο σοσιαλισμός για το Λαντάουερ δεν αποτελούσε την προσμονή μιας αιφνίδιας, εξ αποκαλύψεως εμφάνισης του καινούργιου, αλλά την ανακάλυψη και την ανάπτυξη στοιχείων ήδη υπαρκτών, κάπια που "πάντα μόλις ξεκινά" και "πάντοτε κινέται". Οι αντιλήψεις του κινούνταν κοντά στο γνωστό σύνθημα της IWW: "Να χτίσουμε το νέο κόσμο μέσα στο καβούκι του παλιού". Στα γνωστότερα συγγραφικά του έργα, στο "Die Revolution" και στο "Aufruf zum Sozialismus", πρότεινε τη δημιουργία μιας ελεύθερης κοινωνίας "έξω" και "παράλληλα" με την υπάρχουσα, ζητώντας από τους ανθρώπους να απαλλαγούν από την ιδέα του καπιταλισμού και "να αρχίσουν να είναι ανθρώπινες υπάρξεις", να δημιουργήσουν ελευθεριακούς θύλακες που θα χρησιμεύουν ως έμπνευση και παράδειγμα. Έθεσε δηλαδή το ζήτημα της επανάστασης ως βαθμιαία δημιουργία μιας αντικουλτούρας.

Για τη διαμόρφωση αυτών των απόψεων, ο Λαντάουερ επιρεάστηκε ιδιαίτερα από τις απόψεις για την εθελουσία δουλεία του La Boétie, ο οποίος υποστήριζε πως αν κανείς δεν θα υπάκουε τους τυράννους, η εξουσία θα έπαινε να υπάρχει. Το 1908, ο Λαντάουερ ίδρυσε το "Σοσιαλιστικό Σύνδεσμο", ο οποίος μέσα σε τρία χρόνια αναπτύχθηκε τόσο ως η αφετηρία μιας τέτοιας εναλλακτικής κοινωνίας, όσο και ως μια ελευθεριακή αντιπρόταση στο εξουσιαστικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αποτελούμενος από είκοσι τοπικές ομάδες στη Γερμανία και την Ελβετία, ενώ τμήμα του Συνδέσμου υπήρχε και στο Παρίσι. Η οργανωτική βάση του Σοσιαλιστικού Συνδέσμου ήταν αυτό που στην Ισπανία πήρε την ονομασία "ομάδα συγγένειας". Η κεντρική ιδέα του Συνδέσμου ήταν η ιδέα που έμεινε στην ιστο-

ρία ως η γνωστότερη φράση του Λαντάουερ: "Το κράτος είναι μια συνθήκη, μια δεδομένη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, ένας τρόπος ανθρώπινης συμπεριφοράς. Καταστρέφουμε το κράτος δημιουργώντας διαφορετικές σχέσεις, συμπεριφερόμενοι διαφορετικά".

Ο Λαντάουερ, εκτός από πολιτικός διανοητής και ακτοβοστής, ήταν κι ένας πολύ γνωστός άνθρωπος των γραμμάτων. Το πιο γνωστό του μυθιστόρημα είναι "Ο Κήρυκας του Θανάτου", που έγραψε το 1893. Ο Λαντάουερ έγραψε πολλά δοκίμια, π.χ. για τον Σαΐζηρ, τον Γκαίτε, τον Χαϊλύτερλιν, τον Στρίντμπεργκ, τον Γουόλτ Γουίτμαν... Επίσης, μετέφρασε στα γερμανικά σημαντικά έργα, όπως την "Μελέτη για τη Εθελουσία Δουλεία" του Etienne de la Boétie, το "Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέη" και την "Ψυχή του Ανθρώπου στο Σοσιαλισμό" του Όσκαρ Ουάλντ, δοκίμια του Μπέρναρ Σω και ποιήματα του Γουίτμαν. Από τα κλασσικά αναρχικά συγγράμματα μετέφρασε τον "Πόλεμο και Ειρήνη" και τη "Γενική Ιδέα της Επανάστασης" του Προυντόν, την "Αλληλοβοήθεια" και τη "Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση", καθώς και άλλα έργα του Κροπότκιν. Επίσης απέδωσε σε σύγχρονη μορφή τα έργα του μεσαιωνικού γερμανού φιλοσόφου Meister Eckhart.

Ο Λαντάουερ συμμετείχε στις δραστηριότητες του γερμανικού εξπρεσιονιστικού κινήματος και ήταν στενός φίλος του Ερνστ Τόλλερ και του Γκέοργκ Κάιζερ. Επίσης, ήταν μέλος της θεταρκής ομάδας "Neue Freie Volksbüche". Το 1909 ο Λαντάουερ ανέλαβε ξανά τη σύνταξη της "Der Sozialist", η οποία είχε πλέον ξεκάθαρο αντιεξουσιαστικό προσανατολισμό.

Το 1912, έγινε κόκκινο πανί για μεγάλο μέρος της γερμανικής κοινωνίας, όταν άρχισε να μιλάει ενάντια στη γερμανική επιθετικότητα και τον πόλεμο. "Ο πόλεμος", έγραψε ο Λαντάουερ, "είναι η πιο σαφής και ξεκάθαρη έκφραση του κράτους".

Στις 7 Νοέμβρη του 1918, όταν έσπασε η συμβουλιακή επανάσταση στη Βαυαρία, ο Λαντάουερ, μαζί τους επίσης γνωστούς αναρχικούς συγγραφείς Έριχ Μύζαμ και Ερνστ Τόλλερ προσπάθησε να πρωθήσουν το κίνημα των συμβουλίων, με στόχο τη δημιουργία της δική του κυβέρνησης. Δυο βδομάδες αργότερα, την πρωτομαγιά του 1919, ο σοσιαλδημοκράτης υπουργός άμυνας της κυβέρνησης του Βερολίνου, ο Νόσκε, απέστειλε τάγματα θανάτου για να καταστείλουν την επανάσταση στη Βαυαρία. Την επόμενη ημέρα ο Λαντάουερ συνελήφθη. Το 1911, ο Λαντάουερ είχε γράψει πως "έχει έρθει η εποχή για την εμφάνιση ενός νέου είδους μάρτυρα. Όχι ενός ήρωα, αλλά ενός ήρεμου, ανεπιτήδευτου μάρτυρα, που θα παρέχει το παραδειγματικό πρότυπο της ανθρώπινης επανάστασης".

Ο Λαντάουερ ήταν επίσης επιρεασμένος από ένα μεγάλο φάσμα διανοητών, το έργο των οποίων είχε μελετήσει σε βάθος: από τον Σπινόζα ως τον Σοπενχάουερ, από το Νίτσε ως τον Ίψεν, αλλά και τον Τολστόι. Ήταν επίσης συνδεδεμένος με το κίνημα "Arts and Crafts" των Ράσκιν και Μόρις.

Ουερ έκανε παράλληλα σκληρή κριτική στο καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1918 έγραψε πως οι μπολσεβίκοι "δουλεύουν για μια στρατιωτική δικτατορία που θα είναι φρικτότερη από στις δημόσιες έχει υπάρξει". Εκτός αυτού, στη θέση της χλιαστικής αναμονής μιας ακρατικής κοινωνίας που θα οικοδομούνταν σε μια νύχτα, ο Λαντάουερ έγραψε πως "ούτε καν διανοούμαι να επιθυμήσω ένα τελικό αποτέλεσμα. Θα προσβλέπω πάντοτε σε κάτι πέρα από το τέλος. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η διαδικασία, και τουλάχιστον βρισκόμαστε στη διαδικασία".



"...ούτε καν διανοούμαι να επιθυμήσω ένα τελικό αποτέ



Αυτό το κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση από το "τοπικό δελτίο Γεν και Ελευθερία" από το Γαλατά Τροιζηνίας.

Όπως αναφέρεται στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης:

«...στο έντυπο δελτίο αυτό, οι πράσεις, οι θέσεις για τους κοινωνικούς θεσμούς βρίσκονται πέρα από την ιεραρχική, συγκεντρωτική οργάνωση αλλά και πέρα από την εξαιτίας την ιεραρχική σκέψη στα πλαίσια μιας ολιτικής -εν δυνάμει- προσέγγισης και ερμηνείας θα έχουν τη θέση τους στο δελτίο. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος ως ο υπεργραφειοκρατικός μηχανισμός εναπόθεσης των ευθυνών της κοινωνίας, η τοπική κοινωνία, η φύση μακριά από την ανθρωποκεντρική αλλά και βιοκεντρική σκέψη στα πλαίσια μιας ολιτικής -εν δυνάμει- προσέγγισης και ερμηνείας θα έχουν τη θέση τους στο δελτίο. Πιο συγκεκριμένα, το κράτος ως ο υπεργραφειοκρατικός μηχανισμός εναπόθεσης των ευθυνών της κοινωνίας, η τοπική "αυτό"-διοικηση ως διαμεσολαβητικός, εξουσιαστικός θεσμός, η εργασία μέσα από τη δαιδαλώδη οικονομία της αγοράς, η "παιδεία" ως μηχανισμός κατασκευής υποκόων, η καταστροφή της φύσης ως απόρροια μιας συγκεκριμένης δομής, της εξουσίας και του κέρδους αντίστοιχα. Η ελάχιστη λοιπόν αυτή βούληση στοχεύει άμεσα στη συμβολή για τη δημιουργία μιας τοπικής κίνησης πολιτών ως άμεσο βήμα ελεύθερου διαλόγου-για την αποδόμηση των ίδιων των θεσμών και για την αναδημουργία τους στη βάση αντιεραχικών δομών. Ορθολογικοποιώντας τις παραδοσιακές μορφές αλληλεγγύης σε θεματικό και οικονομικό επίπεδο και συνομόσπονδα δικτυώντας τις πρωτοβουλίες ενάντια στην εξουσία και το κεφάλαιο είναι το βήμα όχι για τον παράδεισο αλλά για έναν κόσμο όπου ο καθένας κάπι θα έχει να ποιεί».

Για επικοινωνία
Γιώργος Κυριακού
Γαλατάς Τροιζηνίας

Η σύγκρουση και ο αγώνας μπροστά στο φάσμα της τοπικής αυτοδιεύθυνσης

Σαστισμένοι έως και αμήχανοι γινόμαστε μάρτυρες φραστικών μέχρι και ρεαλιστικών συγκρούσεων, τόσο σε καθημερινό επίπεδο όσο και σε περιόδους κρίσης, ανάμεσα σε ρόλους, ομάδες συμφερόντων, επαγγέλματα, στα όρια του τοπικού περίγυρου. Η έντασή τους -πολλές φορές- αλλά και ο περιορισμένος

-στα όρια του μηδενός- κοινωνικά χαρακτήρας τους μας βρίσκει ολοένα και πιο αδύναμους να παρέμβουμε με θετικές για το σύνολο της κοινωνίας εξελίξεις. Τα αποτελέσματα παραμένουν δέσμια της καταστρατήγησης του δημοσίου προς χάριν της κρατικής διευθήτησης, της λεηλασίας του κοινοτικού προς χάριν του ιδιωτικού, της ανάδειξης/ανάδυσης πολιτικών και οικονομικών χειραγωγών και μιας νεκρικής σιωπής απέναντι σε πραγματικά απελπισμένους στη δύνη της νεόφυλευτηρερης συναίνεσης. Κυριαρχεί δηλαδή ένα επίπεδο διακανονισμού κυρίων οι οποίοι λυμαίνονται τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την ίδια μας τη ζωή επιπλέον άμεσα για το σύμερα. Με τον αέρα που αναπνέουμε, με το νερό που πίνουμε, με τις τροφές, με το δημόσιο χώρο, με την εργασία, με τον χρόνο.

"Ανάπτυξη ή θάνατος" είναι το σύνθημα επί του οποίου η εξουσία στερεοποιεί τις δομές και τις αποφάσεις της. Για αξιοποίηση μιλούν οι σφουγκοκωλλάριοι των υπουργείων, για ανάπλαση οι αναξιοπρεπείς υπηρέτες των εργολάβων, για εκσυγχρονισμό οι δουλοπρεπείς υπάλληλοι της παγκόσμιας τράπεζας, αποθρασυμένοι από την πολιτική μας ένδεια, ενδυναμωμένοι από την αδυναμία να αναπτύσσουμε ως ιστόμιο πολίτες λόγο και έργο για την αυτοδιεύθυνση της ζωής μας. Γι αυτό και οι επιλογές των επιτελαρχών της διοικησης/οικονομίας βρίσκουν τον κατάλληλο ίσως χώρο και χρόνο να πραγματώσουν τις αποφάσεις τους καταστρέφοντας ότι έχει μείνει άγριο στη φύση και ότι έχει απομείνει κοινοτικό στην κοινότητα.

Οι αντιστάσεις

Ενίστε οι κάτοικοι των τόπων δημιουργούν κίνησης ή κινήματα, άλλες φορές απέναντι, κι άλλες φορές ενάντια στις αποφάσεις που παίρνονται έξω από αυτούς για αυτούς. Αιτήματα, διεκδικήσεις, παρεμβατικές ενέργειες, συλλαλητήρια, καταλήψεις, συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής του κράτους απηχούσαν στην παράδοση του κοινοτισμού με την όποια μορφή του, αλλά των κοινωνικών αγώνων παρομοίως. Δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο "κοινό καλό" των προηγούμενων κοινωνιών όπως αυτό ορίζονταν, με πρωτεύουσα για το σύνολο της κοινωνίας σημασία, και το οποίο έμοιαζε μάλλον με πιο χειροπιαστό ιδανικό. Η περίπτωση της Καρύστου το 1978 (κινητοποίησης ενάντια στην εγκατάσταση πυρηνικού αντιδραστήρα), του Καλαμά Θεσπρωτίας (για την εγκατάσταση "βιολογικού" καθαρισμού των λυμμάτων από τα Ιωάννινα), το 1988, στο Κουρουπήτη Χανίων το '86-'87... (για την μετατροπή του χωριού σε σκουπιδότοπο του νομού), στην Αραβησσό έξω από τη Θεσσαλονίκη (κινητοποίησης -ιδιαίτερα δυναμικές- ενάντια στην α-

πόφαση του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης για την υδροδότηση της πόλης από το ποτάμι του χωριού το '91 όπως και του Αστακού στην Αιτωλοακαρνανία χωριό το οποίο προόριζαν για χώρο εναπόθεσης τοξικών αποβλήτων από χημικά εργοστάσια της Ευρώπης, το '92-'93, στο Πουρί του Βόλου (ενάντια

στην τσιμεντοποίηση του ρεύματος Κραυσίδωνα).....και πρόσφατα στα χωριά του Στρυμώνα και Ιδιαίτερα τα χωριά Βαρβάρα και Ολυμπιάδα τα οποία και αντιστέκονται με πολλά μέσα στις αποφάσεις του κράτους

αξιοποίηση

(πολυευθυνική ΤΥΧ-εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού, καταστροφή της φύσης τοξικά απόβλητα). Οι περιπτώσεις αυτές, ανάμεσα σε πολλές άλλες που δεν αναφέρθηκαν, πρόβαλλαν το ξεπέρασμα μιας απλής διαφωνίας με την κεντρική εξουσία ξεδιπλώνοντας κινητοποίησης, λαϊκές συνελεύσεις πλησιάζοντας πάντα

εκσυγχρονισμός

σ' ένα απωθημένο όνειρο: την ανάληψη της ζωής από τα χέρια των κατοίκων. Το ίδιο και οι κινητοποίησης ενάντια στην εγκατάσταση του εργοταξίου της ΑΓΕΤ στην χερσόνησο των Μεθάνων μαρτυρούν πως τίποτε δεν έχει σβήσει από το χάρτη των διεκδικήσεων.

Αιτήματα, διεκδικήσεις μακριά και πέρα από τη στενή αντίληψη του οικονομισμού, ξεπετάγονταν (-ονται) δυναμικά αγγίζοντας θέματα όπως φύση, εργασία, υγεία, αυτοδιοίκηση μέσα από την δυναμική του ίδιου του κόσμου. Τα κόμματα και οι παράγοντες σχεδόν θεατές αυτής της συγκρουσης μονίμως στη θέση του πυροσβέστη και διαιωνίζοντας το ρόλο του επιδόξου διαχειριστή του κεντρικού σχεδιασμού παραγκωνίζοντας στην προσπάθειά τους να εντάξουν τους αγώνες μέσα στα πλαίσια τους. Σ' όλες αυτές τις περιπτώσεις ελλάσονος ή μείζονος σημασίας δεν δύθηκε ποτέ ή προτεραιότητα στη δημιουργία άλλων πολιτικών δομών για τη λήψη των αποφάσεων με ιστόητη συμμετοχή των κατοίκων. Τα κόμματα και οι

κώνου συνεργατικών σχέσεων ανάμεσα στις κατά τόπους κοινωνίες. Από την μια ο τοπικισμός ως α) αγώνας εντός διοικητικών ορίων και μόνο αυτών β) ρητή -πολλές φορές- έκφραση αδιαφορίας από την μεριά των κινητοποιησέντων κατοίκων για το εάν το πρόβλημα -αιτία κινητοποίησης- θα μετατεθεί σε άλλο τόπο. Από την άλλη η έλλειψη αμφισβήτησης των ιεραρχικών/ιεραρχημένων δομών, δηλαδή η συναίνεση έως και επιμονή των αντιστεκόμενων να αγωνίζονται μέσα από δομές εξουσιαστικές παρόμοιες μ' αυτές που παίρνουν αποφάσεις για την ζωή τους. Συνέπεια και των δύο παραμέτρων είναι η εξώθηση στην επιφάνεια εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις προσωρινές πρωτοβουλίες τους σε κινητοποιησίες αποφάσεις για την ζωή τους.

Έτσι, οι επεμβάσεις του κράτους με την αποφασιστική βοήθεια της Αστυνομίας και των Δικαστηρίων που νομιμοποιεί τα ιδιωτικά συμφέροντα συναντούσε στο όριο αυτών των αγώνων ένα κλίμα φόβου, απογοήτευσης, διεκδικησης του ελάχιστου, αλλά κυρίως έναν ατομικό κατακερματισμό. Η εξέλιξη περίπου είναι γνωστή: τα ανταποδοτικά ωφέλη¹ π.χ. για την Πτολεμαΐδα από τη ΔΕΗ, για τη Δραπετσώνα από από την ΑΕΧΕΠ λιπασμάτων, για τις κοινότητες γύρω από τα Σπάτα από την εταιρεία της εγκατάστασης του αεροδρομίου κτλ...κτλ... μέτρα για τη ρύπανση, τη δημιουργία "κοινωφελών" έργων, χρήματα στους Ο.Τ.Α. κτλ..κτλ...

Δηλαδή κατάληξη σε μια χυδαία οικονομιστική αποτίμηση της ζωής δίχως να λογαριαστεί το γεγονός της πολιτικής ομηρίας όλων των κατοίκων. Επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στα πτώματα αυτών των αγώνων μελετήθηκαν και εκπονήθηκαν "διατριβές" όσον αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού από την άποψη α) της αστυνομικής καταστολής-ετοιμότητας (σχέδιο αστυνομίας στα χωριά του Στρυμωνικού, Νοέμβρης '97), β) της προπαγάνδας (Μ.Μ.Ε., συστηματικό "θάψιμο" και "λάσπη" από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης) γ) των οικονομικών μέτρ