

# ΑΛΦΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 20 • ΦΥΛΛΟ 600 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

ABEL PAZ

## Μια διαρκής ιστορία έρωτα και αναρχίας

Ο Abel Paz, μετά από τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, επισκέφθηκε την χώρα μας, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Τα κείμενα που ακολουθούν προσέρχονται από την απομαγνητοφώνηση της εκδήλωσης που διοργάνωσε το ΑΛΦΑ, το προηγούμενο Σάββατο, στο αίθριο της Αρχιτεχνονομικής στην Αθήνα. Και βέβαια είναι αποσπάσματα, μιας και ο Abel Paz μίλησε για τρεις και πλέον ώρες, στους 500 και πλέον ανθρώπους που μαζεύτηκαν.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζει ένα βιβλίο με 250 φωτογραφίες για την ζωή του Ντουρρούπη, έκδοση που θα γίνει σε συνεργασία 4 εκδοτικών οίκων από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Πριν μερικές βδομάδες επανεκδόθηκε στην Ισπανία το βιβλίο του για τον Ντουρρούπη. Τώρα ετοιμάζεται να αρχίσει την συγγραφή της βιογραφία μιας αγωνίστριας, της Ada Marti.

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και να σας δώσω αγωνιστικούς χαριτησμούς από τους συντρόφους της Γαλλίας και της Ιταλίας, που επισκέφτηκα προηγουμένως.

Πιστεύω ότι αυτή η υποδοχή δεν είναι μια πρωταρχική ένδειξη συμπλοκειών σ' εμένα τον ίδιο, αλλά είναι μια υποδοχή των χιλιάδων εκείνων ανώνυμων συντρόφων που πέθαναν στον αγώνα. Εκ μέρους όλων αυτών που είναι απόντες αλλά ταυτόχρονα είναι τόσο παρόντες, εδώ σήμερα, σας ευχαριστώ.

### Για την παιδεία.

Μετά την παρουσίαση των έργων που γράφω σήμερα, θα θέλα να σας τονίσω ότι δεν είμαι κανένας διανοούμενος που ήρθε να δώσει διάλεξη. Στον αγώνα μας στην Ισπανία, δώσαμε μεγάλη μάχη για την παιδεία, που όμως καμιά σχέση δεν είχε με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ήταν αυτό που λέγαμε κοινωνική κουλτούρα (...). Με αυτά που λέω δε θα θέλα να προσβάλω κάποιον φοιτητή, ή κάποιον πανεπιστημιακό που μπορεί να είναι παρών, άλλωστε για μένα είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινες υπάρχεις εις ις. Όμως πιστεύω, ότι αφού το πανεπιστήμιο είναι

τμήμα του κρατικού μηχανισμού και συμμετέχει στην λειτουργία του Κράτους, είναι επόμενο να σκοτώνεται το κριτικό πνεύμα, να αυτοματοποιείται την διαδικασία της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα όσοι βγαίνουν από κει μέσα, να έχουν μεταμορφωθεί σε πολύχρωμους παπαγάλους (...). Δεν λέω ο κόσμος να μη διαβάζει, να μην μελετά, το αντίθετο. Άλλα να διαβάζει χρησιμοποιώντας το πνεύμα του και την κριτική του ικανότητα για να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του, να αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα, όχι για να εξασκήσει κάποιο επάγγελμα. Αυτό, άλλωστε, είναι και η βάση της ανθρώπινης ύ-

παρηξής: να μπορείς να υπάρχεις με κριτικό πνεύμα.

### Προετοιμασία της επανάστασης

Το δημοκρατικό κράτος της Ισπανίας, αντιδραστικό από τη φύση του, δεν μπορούσε να δώσει απάντηση

από μια δημοκρατική διαχείριση του Κράτους, άρχισε μόνος του ο κόσμος να τα επιλύει, δίνοντας λύσεις κι απαντήσεις.

Στην πρώτη γραμμή αυτού του κινήματος βρέθηκαν οι αναρχικοί γιατί είχαν αντικοινοβουλευτική λογική και δράση, σε αντίθεση με τα πολιτικά κόμματα που είχαν μια αντίληψη και

μια δομή που αντιστοιχούσε στο Κράτος (...). Χαρακτηριστική ήταν η κατάσταση στη Βαρκελώνη: από τους 1.000.000 κατοίκους, το 10%, δηλαδή 100.000 άνθρωποι, ήταν οργανωμένα μέλη στη CNT. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 35-40% του συνολικού πληθυσμού που ε-

χρησιμοποιούσε πολύ επισφαλή μέσα, με αποτέλεσμα πάρα πολλές απ' αυτές να πεθαίνουν. Έτσι, λοιπόν, οι αναρχοσυνδικαλιστές άρχισαν να οργανώνουν μέσα σ' αυτά τα κέντρα και χειρουργεία για να γίνονται εκτρώσεις (...).

Εκεί, οι γιατροί δεν έκαναν απλώς τις εκτρώσεις στις γυναίκες που το επιθυμούσαν, αλλά μόλις η γυναίκα αισθανόταν καλύτερα, της ζητούσαν να ξαναπισκεφτεί το συμβουλευτικό κέντρο μαζί με το σύντροφό της, με σκοπό να γίνει μια συζήτηση γύρω από το θέμα της αντισύλληψης, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η ερωτική πράξη δεν ήταν αυτό που η εκκλησία έλεγε, δηλαδή μέσο αναπαραγωγής, αλλά ότι ο σκοπός είναι η απόλαυση και ότι τα παιδιά πρέπει να τα αποκτούμε με συνειδητό τρόπο, όταν αποφασίζουμε ότι θέλουμε κάτι τέτοιο. Κι αυτό γιατί είναι έκεκάθαρο ότι η έκτρωση κάνει κακό στην υγεία της γυναίκας και δεν μπορεί να 'ναι κάπι που γίνεται συνέχεια (...)

Ήταν επόμενο η εκκλησία να στέλνει συνέχεια την αστυνομία, θέλο-

συνέχεια στη σελίδα 3



πρηρεαζόταν από τους αναρχικούς.

### Ένα παράδειγμα

Το συνδικάτο των γιατρών της CNT είχε οργανώσει συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Βαρκελώνη που άνοιγαν στις δημ. όταν σχολούσαν οι εργάτες, και έμεναν ανοιχτά μέχρι τις 9-10 το βράδυ (...). Τα κέντρα αυτά δεν περιορίζονταν στο να κάνουν εξετάσεις και να γράφουν συνταγές φαρμάκων, αλλά έπαιζαν σημαντικό ρόλο και στο ζήτημα των εκτρώσεων (...). Την εποχή εκείνη, μια εργάτρια ήταν αναγκασμένη να καταφύγει σε κάποιον άθλιο γιατρό που

### Ένα τέλος, μία αρχή

Με το φύλλο που κρατάτε στα χέρια σας κλείνει η δεύτερη περίοδος της εφημερίδας. Η ΑΛΦΑ δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Θα τα ξαναπούμε το πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη. Οι λόγοι που μας οδήγησαν σ' αυτή την απόφαση είναι τόσο τεχνικοί-οικονομικοί όσο και πολιτικοί. Η τεράστια προσπάθεια που απαιτεί η έκδοση της εφημερίδας, σε συνδυασμό με το ολιγάριθμο των συντακτικών ομάδων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάνει κάπι παραπάνω από αναγκαίο ένα διάλειμμα, μια περίοδο σχετικής ανάπausης. Ο κυριότερος όμως λόγος είναι η επιθυμία, που λίγο πολύ νιώσαμε όλοι, να σταθούμε με κριτικό μάτι στη μέχρι τώρα πορεία της εφημερίδας (σε συνάρτηση πάντα με τη γενικότερη δράση του αναρχικού χώρου) και να χαράξουμε τους μελλοντικούς στόχους, να ανιχνεύσουμε τις προοπτικές της.

Οσοι ζήσαμε μέσα στα πράγματα τους τελευταίους δέκα μήνες έχουμε την αίσθηση ότι "πέρασαν χρόνια πολλά μέσα σε λίγη ώρα". Ένας καταιγισμός γεγονότων ήρθε να ταράξει παγιωμένες αντιλήψεις και τρόπους

συνέχεια στη σελίδα 4

## Ο βασιλιάς πέθανε. Ζήτω ο βασιλιάς!

Παραμονές συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ πέθανε ο δημιουργός του Ανδρέας Παπανδρέου, ο πολιτικός που η πορεία του ταυτίστηκε όσο κανενός άλλου πολιτικού με την πορεία της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια της μεταπολίτευσης μέχρι και σήμερα. Αποτελεί ίσως την τελευταία περίπτωση ηγέτη με φυσικά πολιτικά χαρίσματα, τέτοια ώστε να εμπνέει και να συσπειρώνει τις λαϊκές μάζες. Όντας διορατικός, κατανόησε τις αναγκαιότητες της εποχής του και την θέληση ενός σημαντικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας για κοινωνική αλλαγή. Δημιούργησε έτσι το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά την πτώση της χούντας με την επιστροφή του στην Ελλάδα. Η ιδρυτική δικήρυξη της "Ζητείται έναν αναρχικό πρόγραμμα στην εποχή της και περιέχει πολλά στοιχεία πιο ριζοσπαστικά και προχωρημένα από αυτά της αριστεράς, που είχε μό-

λις νομιμοποιηθεί. Το ΠΑΣΟΚ "ευαγγελίστηκε" την ισότητα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την κοινωνική απελευθέρωση και ο λαός πίστεψε σ' αυτό.

Ο Παπανδρέου μπόρεσε να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του όλα αυτά για τα οποία χρόνια τώρα αγωνίζοταν ο κόσμος, ιδιαίτερα της αριστεράς και που ζητούσε επιτέλους να δικαιωθεί.

Το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε τα συνθήματα αυτού του κόσμου και τον έκανε να πιστέψει ότι όταν ερχόταν στην έξουσία θα τα έκανε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα ο κόσμος που είχε ζήσει τα χρόνια του εμφυλίου και όλα όσα ακολούθησαν, που είχε βιώσει στο πετσί του, τη βία και την τρομοκρατία των μετέπειτα δεξιών κυβερνήσεων και της Τζανογιάνης δικτατορίας, διψώσει για κοινωνική αλλαγή του καθεστώτος. Ο Παπανδρέου, γνήσιος συνεχιστής στο έργο του πατέρα του, έπαιξε στη

μαντικό ρόλο στην περιθωριοποίηση και στη συρρίκνωση της παραδοσιακής αριστεράς. Ο πατέρας του ήταν από τους κύριους υπεύθυνους με τα Δεκεμβριανά για τη συντριβή της αριστεράς και στα επόμενα χρόνια υπήρξε πιστός υπηρέτης των Αγγλών και της ελληνικής αστικής τάξης.

# Εκδήλωση στο Ηράκλειο

Την Τρίτη 25/6 έγινε στο Ηράκλειο εκδήλωση-συζήτηση για τα 60 χρόνια από την ιστονική επανάσταση, με ομιλητή του Abel Paz.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κοινωνικό Κέντρο Ηρακλείου, τους αναρχικούς Ηρακλείου και την αναρχική ομάδα Χανίων.

Θεωρούμε ότι η εκδήλωση ήταν ενδιαφέρουσα, τόσο γιατί ο ομιλητής ήταν σαφής ως προς την παρουσίαση των γεγονότων και ανθρώπινων ως προς την επαφή, όσο και γιατί η αρκετά μεγάλη συμμετοχή του κόσμου για τα τοπικά μας δεδομένα, αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος χώρος, το κοινωνικό κέντρο Ηρακλείου, είναι ένας δημιουργικός χώρος ζύμωσης και δράσης.

Ακολουθεί η εισήγηση από το Κοινωνικό Κέντρο Ηρακλείου που διαβάστηκε στην εκδήλωση.

**Π**ριν από 60 χρόνια, σε μια γωνιά της ευρωπαϊκής ηπείρου, άνθρωποι απλοί: αγρότες, εργάτες, μισθωτοί, πήραν στα χέρια τους την ιστορία. Έδειξαν με τον τρόπο τους ότι η επανάσταση δεν είναι μια αφηρημένη υπόσχεση ενός επίγειου παραδείσου, αλλά η κορυφαία στιγμή δικαιούσης, στην οποία όλες οι προοπτικές και οι στόχοι ξεδιπλώνονται στο πραγματικό τους εύρος, ανακηρύσσονται εξίσου πιθανοί και, ακόμα περισσότερο, εφικτοί.

Ο ελεύθερος πειραματισμός και η άμεση δοκιμή της θεωρίας κυριάρχησαν. Όμως, η πράξη έδειξε ότι ακόμα και η πιο εμβριθής ανάλυση των πραγμάτων είναι μια απλή περιγραφή που δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα επιτεύγματα της ελεύθερης βούλησης και της αυτοοργάνωσης σε πρωτοτυπία, ποικιλία και ρεαλισμό.

Τα πιο τρελά όνειρα πραγματώ-

θηκαν, οι πιο μεγάλοι μύθοι έπεσαν. Ο μύθος του κράτους και των συμβατικών εξουσιαστικών αρχών δεν άντεξε μπροστά στην ορμή της αυθόρυμητης συλλογικής οργάνωσης, από τη βάση προς τα πάνω. Ο μύθος της παραγωγικότητας γκρεμίστηκε και τα συνήθη εμπόδια της γραφειοκρατίας ξεπεράστηκαν από τον ενθουσιασμό ενός πλήθους που δεν μέτραγε τα παραμύθια της αστικής οργάνωσης για αλήθειες, παρά έστρεψε τα μάτια του μπροστά στο συλλογικό του μέλλον. Ο μύθος της φωτισμένης πρωτοπορίας γελοιοποιήθηκε από αναρχικούς προπαγανδιστές οι οποίοι, πριν απ' όλα ήταν μέρος του λαού και όχι σφετεριστές εξουσίας.

Η νέα κοινωνία που προέκυπτε σιγά σιγά, ακολουθούσε τα πράγματα του αναρχισμού, βαθιά ριζωμένα στην κουλτούρα του ισπανικού λαού από τα μέσα του 19ου αιώνα. Ταυτόχρονα όμως, ο εξεγερμένος λαός αντιλήφθηκε ότι, έχοντας ως εφόδιο την αντεξουσιαστική κοινωνεύση, μπορούσε να τη δοκιμάσει, να την κρίνει και να τη βελτιώσει μέσω της δικής του αυθόρυμητης και αυτοσχέδιας δράσης. Οι λεπτομέρειες, τα κενά, τα "αιώνια" ερωτήματα και οι δισταγμοί των ριζοσπαστών θεωρητικών, ήταν ζήτημα της στιγμής για την πρακτική πείρα του κάθε εξεγερμένου. Τότε ήταν που ο καθένας ξεχωρίστα δρούσε για το συμφέρον όλων.

Τα επιτεύγματα του ριζικού αυτού κοινώνικού μετασχηματισμού, δεν περιορίστηκαν μόνο στον αγροτικό τομέα στον οποίο οι ισπανοί χωρικοί προχώρησαν τη σκέψη και την πράξη του αντεξουσιαστικού κομμουνισμού και πέρα από την απλή οργάνωση της οικονομίας, προς την ανοικοδόμηση της καθημερινής τους ζωής. Δημιουργώντας ελευθεριακές κολλεκτίβες, ρυθμίζοντας μόνοι τους ό,τι αφορούσε την καθημερινή τους διαβίωση, καταργώντας το χρήμα, τη μισθωτή εργασία, την κεντρική διοίκηση, την ε-

ξανδραποδιστική εκπαίδευση, κατέστρεψαν τα θεμέλια της εξουσιαστικής κουλτούρας. Άλλωστε, οι ισπανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν, ήδη από το μεσαίωνα, αποδείξει την εγγενή τάση τους προς το μετασχηματισμό κολλεκτίβων και την εγγύηση της σκέψης τους προς τα προτάγματα του ελευθεριακού κομμουνισμού.

Η κορυφαία στιγμή του '36 όμως, ήταν η προσπάθεια οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και των δημόσιων υπηρεσιών. Σε μια εποχή στην οποία το βιομηχανικό προλεταριάτο πάλευε να αυτοκαθοριστεί και να ορίσει με σαφήνεια τους τελικούς στόχους του, έχοντας ήδη στην πλάτη του την εμπειρία μιας μεγάλης επανάστασης, αυτής του '17, και όσα ανεξιχνίαστα προβλήματα αυτή ανέδειξε, καθώς και αναμνήσεις ατελών και καταδικασμένων, εν τη γεννέσει τους, πειραμάτων όπως π.χ. η κομιούνα του Παρισιού, η πορεία που ακολούθησε η επανάσταση στην Ισπανία ήταν υπόδειγμα ρεαλισμού και ουσίας. Με μια οργάνωση που ξεκίνησε από τη βάση, το σώμα των εργατών, χωρίς να πέσει στην παγίδα της κεντρικής διοίκησης, του κόμματος, της οποιασδήποτε αιθεντίας, ανέδειξε την ισχύ και την αποτελεσματικότητα των εργατικών συμβουλίων αιχάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα μιας φτωχής, στο σύνολο της, χώρας και μάλιστα σε καιρό πολέμου. Η ιδιοποίηση και ανοικοδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών, επίσης από τους εργατές και τους υπαλλήλους αυτών, έδειξε ότι και στον τομέα αυτό, των συγκοινωνιών, της επικοινωνίας, της δημόσιας υγείας, η κοινωνική επανάσταση ήταν η μόνη δύναμη που ενδιαφερόταν πραγματικά για το ξεπέρασμα των τεχνητών προβλημάτων που έθετε η γραφειοκρατική εκμεταλλευτική οργάνωση και ταυτόχρονα η μοναδική που διέθετε τη φαντασία και τη ισχύ να τα υπερβεί.

Η αντίδραση όμως δεν πε-

ριορίστηκε στην άμινα, αλλά πέρασε στην ανοχή επίθεση. Το ίδιο το κομμουνιστικό κόμμα, απηχώντας τις κρατιστικές αντιλήψεις του σταλινισμού και το φόβο απέναντι στη γενίκευση της επανάστασης, συνεργάστηκε με σοσιαλιστές και δημοκρατικούς για να διαλύσει το ουσιαστικό έργο της αυτοοργάνωσης. Το Δεκέμβρη του '36, η κυβέρνηση Καμπαγέρ έστερα από συμφωνία με το Κ.Κ. Ισπανίας, εξέδωσε διάταγμα για τη διάλυση των αιτόνομων επαναστατικών επιτροπών, ενώ το Μάρτη του '37 άρχισε η απρόκλιτη εξόντωση των κολλεκτίβων με οργανωμένο στρατιωτικά σώματα.

Χτυπημένο από την προδοτική στάση των κρατιστών, προσκρούοντας στο φόβο και την αδιαφορία μέρους του πληθυσμού, το αντεξουσιαστικό κίνημα τελικά υπέκυψε μετά από τρία χρόνια ελεύθερου πειραματισμού και άφοβης πρακτικής.

Η ιστορία από το '36 και πέρα, δεν είναι παρά η τραγική γιορτή της συκοφαντίας και των φεμάτων. Τα επιτεύγματα της κοινωνικής επανάστασης κρύψτηκαν πίσω από ένα κάποιο παραμύθι για κάποιο ισπανικό εμφύλιο. Η ανθρωπότητα μουδισασμένη από τον παραλίγο βράβιμο του φασισμού και θέλοντας να ξεχάσει ότι ήταν ένα νομοτελειακό γέννημα της λεγόμενης "ελευθεριακής κοινωνίας των ανθρώπων" αρπάχτηκε από κενές αλλά συγκαντικά φορ-

πιομένες παράτες για το μεγαλείο του αντιφασιστικού αγώνα των ισπανών. Όσο για τις πρωτόγνωρες μεθόδους της ισπανικής επανάστασης, αυτές χρειάστηκε να αποδυναμωθούν με το να γίνουν θεωρητικά φληγαφήματα και λόγια του αέρα. Πόσα και πόσα κράτη δεν διαιάρυξαν ότι πέτυχαν να επιβάλλουν τον εργατικό έλεγχο, την άμεση δημοκρατία; Πόσοι και πόσοι καπιταλιστές δεν "ρίζοπαστικοποίησαν" τις επιχειρήσεις τους διευρύνοντας τάχα τις πρωτοβουλίες των εργατών τους; Και πάλι η ιστορία έδειξε ότι ο λόγος των κρατούντων είναι ο κενός λόγος, οι προθέσεις τους είναι η εμπλοκή των υποτακτικών τους σε μία φάρσα δίχως τέλος, και πάλι ο χρόνος απέδειξε ότι το μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πορεία για την κοινωνική απελευθέρωση είναι ένα τύπο αν δημιουργήσεται από την ελεύθερη βούληση, την απειθαρχητική κρατική μαζί τον πόθο για την αλλαγή του καθενός: εμένα, εσένα, άλλων μας.

Το μήνυμα που φτάνει μετά από 60 χρόνια σε μας είναι ότι φτάνει να ανηγενέσυμε τις βαθύτερες ανάγκες μας, να διαβάσουμε μεθοδικά αυτό που μας υπαγορεύει καθημερινά ο εαυτός μας και να καταρρίψουμε ένα πρός ένα τα φεύδη που η ολιγαρχική κρατική βία κατασκεύασε για να μας κοιμίσει, ώστε να επιτευχθεί ο άμεσα εφικτός στόχος της αυτοοργάνωσης, για να αρχίσει επιπλέους η ανθρώπινη ιστορία.



...από τα βουνά του μεξικάνικου νότου

## Κυκλοφόρησαν...

★ Κυκλοφόρησε το 2ο μέρος της έκδοσης "...από τα βουνά του μεξικάνικου νότου" (Ιούνιος 1996) που αποτελεί προσπάθεια αντιπληροφόρησης των Πρωτοβουλιών Αλληλεγγύης στον αγώνα των ζαπατίστων Θεσσαλονίκης-Αθήνας. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει κείμενα-τουκουμέντα των ίδιων των ζαπατίστων, τα οποία έχουν δημοσιευθεί από σερά των πέντε δελτίων αντιπληροφόρησης της Λευτέας και στην εφημερίδα Αλφα, και ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό. Των κείμενων προηγείται ένα σύντομο χρονικό του αγώνα των ζαπατίστων και ακολουθεί ένα κείμενο της Πρωτοβουλίας Θεσσαλονίκης για την αλληλεγγύη. Σκοπός της έκδοσης είναι η διεύρυνση της αντιπληροφόρησης

# Διαρκής ιστορία έρωτα και αναρχίας

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

ντας να κλείσει αυτά τα συμβουλευτικά κέντρα. Αλλά ολόκληρες συνοικίες τριών-τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων αντέδρασαν σ' αυτό, όπότε σταδιακά τα κέντρα αυτά επέβαλλαν την ύπαρξή τους (...).

Τα πρωινά, τα κέντρα αυτά, γίνονταν σταθμοί όπου τα μικρά παιδιά μάθαιναν τα πρώτα βασικά πράγματα από συντρόφους δασκάλους. Η εκκλησία αντέδρασε και σ' αυτό, λέγοντας ότι εκεί οι αναρχικοί μαθαίνουν στα παιδιά να φτιάχνουν μπόμπες, έστελνε την αστυνομία το πρωι, και ήταν οι γυναίκες αυτές που έδωσαν τη μάχη για να μην κλείσουν τα σχολεία αυτά. Έται ο κόσμος με την αυτοοργάνωση έλυνε τα προβλήματα του, γεγονός που σταδιακά δημιούργησε μια απέχθεια για το Κράτος: ο κόσμος άρχισε να μην πληρώνει φόρους και να αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να οργανωθεί μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη τον κρατικό μηχανισμό (...).

Με όλα αυτά θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα της αλληλοβοήθειας, της υπευθυνότητας και της προετοιμασίας. Να γίνουν γυναίκες οι κοινωνικές δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι αναρχικοί και τους έδωσαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την επανάσταση.

Η επανάσταση δεν είναι κάπι που γίνεται με ένα μαγικό ραβδάκι, αλλά μόνο μέσα από πολύ δουλειά στην κοινωνία, με την προώθηση της συλλογικής αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων.

Δεν έγινε το 1936 στην Ισπανία η επανάσταση: έγινε πολλά χρόνια πριν μέσα από την κοινωνική δράση των αναρχικών για την αυτοοργάνωση των αναγκών του πληθυσμού.

## Όπλο μας, η αλληλεγγύη

Η βάση της επανάστασης είναι η αλληλεγγύη. Δεν είναι κάπι που συμβαίνει απλά από κάποιους που τυχαίνει να έχουν κάποια δύναμη (...).

Η επανάσταση είναι μια διαδικασία ακατάπαυστη, διαρκής, συμβαίνει κάθε μέρα στη ζωή που ζούμε. Η επανάσταση είναι κάπι που συμβαίνει στις σχέσεις σου με τους δικούς σου, στο πώς συμπεριφέρεσαι στο σύντροφο ή στη συντρόφισά σου, στους φίλους σου και στην δουλειά σου. Στο πώς συμπεριφέρεσαι σ' όλη σου τη ζωή με μια συνέχεια που σου επιτρέπει να φτιάχνεις τους δικούς σου χώρους και να τους ανοί-

γεις, να τους διευρύνεις επανακτώντας το έδαφος που σου έχει κλέψει η εξουσία. Να κατακτάς τους δικούς σου χώρους και να τους ανοίγεις, να τους διευρύνεις επανακτώντας το έδαφος που σου έχει κλέψει η εξουσία. Να κατακτάς το δικό σου τρόπο ζωής, τη δικιά σου αντιληφθη για την κοινωνική οργάνωση ενάντια σ' αυτήν που θέλουν να σου επιβάλουν.

Το να σπας απλώς μια βιτρίνα, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αλλάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό και τις σχέσεις σου με τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι που κάνει τότε. Όσο περισσότερο αυτοπροσδιορίζεσαι και αλλάζεις τη ζωή σου και τις σχέσεις σου, και κατακτάς χώρους τόσο το καλύτερο. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να στέλνουν κόσμο στη φυλακή. Άλλα δεν κάνουν την επανάσταση.

## Για την ήττα

Είναι ξεκάθαρο ότι οφείλεται στην έλλειψη διεθνοτικής αλληλεγγύης. Άλλα, ας μη μιλάμε γενικά και θεωρητικά. Έχουμε αυτή τη σπηλιά μπροστά μας μια επανάσταση ζωτική, αυτή των ζαπατίστων στο Μεξικό. Μια επανάσταση που έχει καταφέρει να κάνει το λόγο σημαντικότερο από τα όπλα, χωρίς όμως να τα παραδίδει. Μια επανάσταση που βάζει το ζήτημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως κεντρικό, που λέει όχι στα αφεντικά, όχι στο Κράτος, όχι στους μηχανισμούς της εκμετάλλευσης. Και έχουμε μπροστά μας το τεράστιο έγκλημα όλων μας όπου δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτήν. Αυτή την σπηλιά εμείς, καθόμαστε και κουβεντιάζουμε εδώ, έχοντας εγκαταλείψει την επανάσταση στην Τοιάπας (...).

Δεν εκφράστηκε η αλληλεγγύη στην επαναστατημένη Ισπανία. Ούτε τώρα εκφράζεται στους ζαπατίστας. Και οι πρωτοβουλίες που έχουν συγκροτήσει εδώ κι εκεί σύντροφοι, σίγουρα δεν είναι αρκετές (...).

Το 1936 οι υπόλοιπες χώρες δεν έκαναν αυτό που θα 'πρεπε. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε το κεφάλι μας ψηλά και τη συνείδηση μας ήσυχη. Όμως αυτό είναι σαν να παραδεχόμαστε το θάνατο. Κι όταν εμείς μιλάμε για την επανάσταση, μιλάμε για τη ζωή κι όχι για το θάνατο.

## Για τον έρωτα

Ο έρωτας όπως κι η επανάσταση βασίζεται στο πάθος. Αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις πνευματικές συνθήκες που θα τροφοδοτούν το πάθος, τότε έρχεται ο θάνατος της ρουτίνας (...).

Θυμάμαται όλες τις ερωτικές ιστορίες που έζησα, με χαρά. Άλλα με μεγαλύτερη ικανοποίηση και τριφερότητα θυμάμαι αυτές, όταν ήμουν

12 - 13 χρονών και ήταν το ίδιο και η συντρόφισά μου, ή αυτή που ονειρεύομουν. Σχέσεις που περιορίζονται σ' ένα κοιταγμα, σ' ένα αγγήγμα, σε μια κουβέντα όταν περνούσα κλεψτά το βράδυ κάτω απ' το σπίτι της και την έβλεπα. Αυτό το είδος του πλατωνικού έρωτα είναι το πιο όμορφο γιατί δε βασίζεται στην σεξουαλική επαφή, αλλά στην ποίηση της ζωής και στην πνευματική διάσταση του έρωτα. Και από αυτήν την άποψη ο αναρχικός μοιάζει μ' αυτόν τον τύπο του ερωτεύμενου, γιατί αυτό που τον αγγίζει είναι το ποιητικό και η φαντασία σε αντίθεση με τους μαρξιστές που πάντα αναφέρονται στο υλικό, στην οικονομία. Αυτό που πρέπει να μας χαρακτηρίζει είναι το αλληλεγγύη, η αδελφικότητα, η πνευματική πρεμία, η αγάπη για τον άνθρωπο. Αν κάποιος αναρχικός δεν έχει φαντασία, δεν αγαπά τη ζωή, δε θεωρεί την αναρχία σαν ένα ποίημα, τότε για μένα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αναρχικός.

## Μετά τη νίκη του Φράγκο

Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, μετά την επικράτηση του Φράγκο. Οι φυλακές ήταν γεμάτες από συντρόφους μας. Έγιναν πάνω από 200.000 εκτελέσεις. Μισό εκατομμύριο έφυγε στη Γαλλία. Πολλοί σύντροφοι βγήκαν στο βουνό. Σε εκείνο το αντάρτικο είμασταν μόνοι μας. Οι σύμμαχοι μπορεί να βοήθησαν τα αντάρτικα στην Γιουγκοσλαβία ή στην Ελλάδα ενάντια στον άξονα. Εμάς οι αστικές κυβερνήσεις μας αντιμετώπισαν σαν μια λέπτα που έπρεπε να εξαφανιστεί από προώπου γης.

Ήταν 40 χρόνια πολύ δύσκολα. Γεράτα φόβο. Ο κόσμος έπαψε να μιλά. Έπαψε να ακούει. Ήταν γεράτας φόβο. Τα πρώτα χρόνια μετά το '39, το μόνο θέαμα που έβλεπες στους δρόμους της Βαρκελώνης ήταν φυλακισμένοι που τους πήγαιναν από τη μια φυλακή στην άλλη, ή για εκτέλεση. Πάντα δημόσια για να το βλέπει ο κόσμος και να τρομοκρατείται. Ψηφίστηκε ένας νόμος που έλεγε ότι αν ήσουν παρών σε πυρπόληση κάποιας εκστρατείας και δεν έκανες τίποτε για να την εμποδίσεις, μπορούσες να καταδικαστείς σε 30 χρόνια φυλακή. Με αυτόν τον τρόπο, ο ποιοσδήποτε μπορούσε να μπει φυλακή με την κατάθεση ενός γείτονα, μιας και είχαν και τόσες εγκλησίες και οι πάντες το είχαν δει.

Οι γυναίκες που οι άντρες τους ήταν στη φυλακή, δεν μπορούσαν να βρουν καμιά δουλειά. Το μόνο που τους έμενε ήταν να γίνουν πόρνες. Στη Βαρκελώνη, αμέσως μετά το '39, 130.000 γυναίκες έγιναν πόρνες. Και οι περισσότερες από αυτές ήταν γυναίκες αναρχικών. Ήταν ο μόνος τρόπος που είχαν για να ταίσουν τα παιδιά τους.

Παντού υπήρχε ο φόβος, η κακοποίηση. Κι αυτό προκαλούσε στιγά στιγά, μια διαστρέβλωση της μνήμης. Ο φόβος σκοτώνει τη μνήμη. Δεν έρωτα μετά από τόσα χρόνια τι έχει απομείνει στη μνήμη αυτού του κόσμου.

Υπήρχε μια ελπίδα με το θάνατο του Φράγκο να γεννηθεί κάπι καινούριο. Άλλα το σοσιαλιστικό, μαζί με το κομμουνιστικό και το λεγόμενο προδευτικό κόμμα των φρανκιστών έκαναν μια συμμαχία λήθης για να μην υπάρξει καμιά ανάμνηση του εμφύλιου. Να μην αναζητηθεί ευθύνη σε κανέναν και για τίποτε: δεν υπήρξε επανάσταση, μόνο μια δικτατορία,

## Εισήγηση ΑΛΦΑ

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι απ' την πλευρά μας καμάρε πεπειταϊκού χαρακτήρα διάθεση δεν μας οδήγησε στο να διοργανώσουμε αυτό το δύτιμο εκδηλώσεων σχετικά με την κοινωνική επανάσταση στην Ισπανία του '36. Ναι, μιλάμε για μια κοινωνική επανάσταση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, και που, εντέλει, ήττηθηκε στρατιωτικά.

Δεν μιλάμε απλά για έναν εμφύλιο πόλεμο, όπως ο αυτοποκαλούμενος δημοκρατικός κόσμος συνηθίζει να αποκαλεί τη στρατιωτική αντιποράθεση με τους φασίστες του Φράγκο, μένοντας μόνο σ' αυτήν. Εξάλλου, η επετειακή θεαματολάγνεια των "προδευτικών" media έχει κάθε λόγο να παραβλέπει συνειδητά το γεγονός ότι στο μέτωπο μάχονταν, σε μεγάλο βαθμό, αυτοφραγωμένες πολιτοφυλακές ενώ στο μετόπισθεν, μια ολόκληρη κοινωνία τότε, ανέπτυσσε τη γενικευμένη αυ

Η ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ. ΘΡΑΚΗΣ

— β' μέρος —

# Τόσο κοντά... αλλά και τόσο μακριά

## ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μπορούμε να τα εντοπίσουμε στην καχυποψία του μειονοτικού πληθυσμού προς την Ελληνική Πολιτεία, σε συνδυασμό με τον υποβαθμισμένο χαρακτήρα των μειονοτικών σχολείων. Η σχετική ένοντη προπαγάνδα δρα πρός αυτήν την κατεύθυνση, εφόσον το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του μουσουλμανικού πληθυσμού τον καθιστά ευκολότερα χειραγωγήσιμο από ξένα κέντρα. Από την άλλη πλευρά, η αδιαφορία της ελληνικής πολιτείας για το πρόβλημα επιδεινώνει την κατάσταση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξάρτητα από τη βούληση της ελληνικής πολιτείας, σε τοπικούς πάραγοντες συναντάται η άποψη ότι το μορφωτικό επίπεδο της μειονότητας για "εθνικούς" λόγους ενδέκινται να παραμείνει χαμηλό, πολιτική μάρκας που συμπίπτει με τις επιδιώξεις της Ένοντης προπαγάνδας. Ακόμη, πέρα από την καχυποψία, το πρόβλημα διογκώνει η βάσιμη αίσθηση του μειονοτικού πληθυσμού ότι στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καταστεί αδύνατη η παρακολούθηση ενός ελληνόφωνου προγράμματος, στέλεσφορος ο ανταγωνισμός με τα χριστιανόπουλα, δύσκολη στη συνέχεια η ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Ετοι, η περαιτέρω μόρφωση θεωρείται ουσιαστικά άχρηστη, ενώ ο χαμηλός βαθμός αστικοποίησης, οικονομικοί λόγοι, μακρινές αποστάσεις και κακή κατάσταση της συγκοινωνίας στα ορεινά κυρίως των νομού, συνηγορούν στη διακοπή των συνδύσεων τους.

Υστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν μπορεί να γίνει λόγος για πρόσβαση στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρητικά βέβαια ισχύει πως όλοι οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης είναι ελεύθεροι να φοιτούν σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Για την πραγματική όμως ισχύ αυτής της "ελευθερίας" αρκεί να αναφέρουμε ότι η κίνηση προς την ανώτατη εκπαίδευση είναι της τάξης του 0.0%. Η μοναδική προσποτική που ανοίγεται στους καλύτερους μουσουλμάνους μαθητές είναι η εισαγωγή τους - ύστερα από εξετάσεις όπου η επίδοση δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο επιτυχίας - στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, εύλογα υποβαθμισμένη και αυτή, απ' όπου προέρχονται οι δάσκαλοι με τους οποίους το ελληνικό κράτος φιλοδοξεί(!) να στελέχωσει την πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση. Πρόκειται για φαύλο κύκλο.

## ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Πολύπλευρες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατάσταση που μόλις περιγράψαμε. Οι νεαροί μουσουλμάνοι, συνήθως απόφοιτοι δημοτικού, χωρίς γνώση της ελληνικής γλώσσας και κάποιο "χαρτί" στα χέρια τους, αναγκάζονται από πολύ μικρή ηλικία να βγουν στη βιοπλάτη, είτε ασχολούμενοι στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες της οικογένειας της, είτε σαν ανειδίκευτοι εργάτες σε εργασίες που δεν αναλαμβάνουν οι χριστιανοί (φορτοεκφορτωτές, οικιακοί βοηθοί, γκαρσόνια, οικοδόμοι, ναυτεργάτες κ.α.) και οι οποίες τους επιφύλασσουν ένα χαμηλό επίπεδο διάθλωσης, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που αναγκάζονται να ξενιτεύονται. Πολλές φορές ο αναφλεβτισμός τους και η ενασχόληση τους με "παρακαπανές" εργασίες, που ερμηνεύονται σαν ανικανότητα τους να μάθουν και να εργαστούν, τους καθιστούν αντικείμενο ρατσιστικής αντιμετώπισης. Γκετοποίηση, περιθωριοποίηση, αδυναμία ομαλής ένταξης στην ελληνική κοινωνία, απόλυτη εξάρτηση της γυναικας από τον άντρα, ανασφάλεια, εκμετάλλευση από τρίτους, πολιτιστική υποβάθμιση είναι τα παρεπόμενα του αναλφαβητισμού τους. Η αμορφωσιαί διευκολύνει τη χειραγωγή τους από διάφορα κέντρα εξουσίας: τη θρησκευτική τους ηγεσία (με αποτέλεσμα το θρησκευτικό φανατισμό), τα πολιτικά κόμματα (με αποτέλεσμα τον πολιτικό συντηρητισμό), την τουρκική προπαγάνδα.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι καταστραγείται ουσιαστικά το δικαίωμα των ανθρώπων αυτών για πρόσβαση στη γνώση και τη μόρφωση.

Οι πόντοι που εγκαταστάθηκαν στη Θράκη δεν μπορούμε να πούμε πως τα βρήκαν ρόδινα. Ακόμα και σήμερα έχουν αρκετά προβλήματα και καθημερινά αντιμετωπίζουν τον κοι-

νωνικό ρατσισμό. Έπεισαν θύματα της πολιτικής του ελληνικού κράτους, το οποίο βέβαια στην ουσία ούτε που ενδιαφερόταν για αυτούς τους ανθρώπους, απλώς κάπι έπεισε να γίνει σε σχέση με την αύξηση του αριθμού του μουσουλμανικού στοιχείου, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το παραπάνω κείμενο (βλ. προηγούμενο τεύχος του ΑΛΦΑ) των πολιτικών αρχηγών που το ενέκριναν όλοι ανεξαρτήτως.

Η μειονότητα μέχρι το '89 υποψήφια της μειονότητας στα επίσημα κόμματα. Το '89 για πρώτη φορά στην ιστορία της μειονότητας της Δ. Θράκης έχουμε την υποψηφιότητα δύο ανεξαρτητών συνδυασμών που στην κυριολεξία απορρόφησαν όλες τις ψήφους της μειονότητας. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας τη μέχρι τώρα αναπτερισμάτη των υπόλοιπων υποψηφίων από τα κόμματα που δεν άλλαξαν καθόλου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η μειονότητα και η καινούργια επιλίδα που έδινε ο Α. Σαδίκ, ο οποίος ήδη είχε γίνει ήρωας στον περισσότερο πληθυσμό της μειονότητας σε σχέση με αυτά που είχε κάνει στο παρελθόν και ήδη του είχαν γίνει μηνύσεις από τις αρχές και εκκρεμούσαν οι δίκες του. Ο Α. Σαδίκ εκλέγεται ανεξάρτητος βουλευτής και γίνεται πλέον ο επικεφαλής της διαφορετικής κινητοποίησης της μειονότητας ήδη γνωστός από παλιότερα σαν πρόεδρος της Ανώτατης Μειονοτικής Επιτροπής. Ο Αχμέτ Σαδίκ, σε συνεργασία με το Προενέτο της Κομοτηνής, αποκλείει όλους όσους έχουν διαφορετική άποψη απ' αυτόν και συμβάλλει ενεργά στην δημιουργία μαύρης λίστας του προέντειου, που με τη βοήθεια του φουσκώνει περισσότερο ο φάκελος. Σαν επαγγελματίας πολιτικός ήταν αυτός που εκμεταλλεύτηκε την μειονότητα με την κάλυψη και υποστήριξη του τουρκικού κράτους. Μαζί με αυτόν και ο μουφτής Ξάνθης (ανεπίσημος) Μεχμέτ Αγά που εμπλέκεται και σε απάτες με τα Βακούφια και με διάφορες κληρονομικές υποθέσεις με περιουσίες μειονοτικών. Και οι δύο πάντως ήταν (ο Αγά εξακολούθει ακόμα) τα καλά παιδιά του τουρκικού κράτους, που τους αντέμειψε με βίλες στον Βόσπορο, εξοχικά σε διάφορες τοποθεσίες της Τουρκίας και αρκετά άλλα υλικά ανταλλάγματα για την πίστη τους, παίρνοντας και τον τίτλο του υπέρμαχου των γνωστών δικαιωμάτων στην Τουρκία.

## Τα επεισόδια της 29ης Γενάρη 1990

Η δίκη του Σαδίκ και του Ι. Σερίφ γίνεται στα δικαστήρια της Κομοτηνής. Υπάρχει κοσμοσύρροες της μειονότητας απ' όλητη Θράκη, παρόλες τις συντονισμένες προσπάθειες της αυτονομίας να εμποδίσει τον κόσμο που θέλει να παραβρεθεί σαν ένδειξη συμπαράστασης στους δύο κατηγορούμενους. Τελικά και οι δύο μετά από έντονη ακροαματική διαδικασία και καταδικάζονται και οδηγούνται στις φυλακές Διαβατών.

Να υπενθυμίσουμε ότι η 29η Γενάρη είναι επέτειος της μεγάλης πορείας 30.000 απόμνων το 1989 στην Κομοτηνή που είχε γίνει απ' την μειονότητα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τελική απόρριψη της ονομασίας "τουρκική" των δύο σύλλογων της μειονότητας, κάπι που αυτόματα άτιμανε και τη μη αναγνώριση της μειονότητας με τον όρο τουρκική. Οι αρχές πάση θυσία προσπαθούν να εμποδίσουν τη συγκέντρωση. Τελικά δεν το καταφέρουν παρόλη την τρομοκρατία που ασκούν στην μειονότητα.

Η πρώτη επέτειος αποφασίζεται να γιορτάστε στο τζαμί "Εσκ Τζαμί" με θρησκευτική λειτουργία. Η προέλευση του κόσμου είναι κατά πολύ μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και τις προγεύμενες ημέρες. Τα πνεύματα είναι τεταμένα. Υπάρχει ο θανάσιμος τραυματισμός ενός χριστιανού από μουσουλμάνο στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, μετά από διαξιφισμό μεταξύ τους. Τα τοπικά ΜΜΕ ήδη τον παρουσιάζουν νεκρό, ενώ είναι ακόμα ζωντανός σε άσχημη κατάσταση. Ο μητροπολίτης Μαρωνείας Δαμασκηνός ενθαρρύνει τον χριστιανικό πληθυσμό να διώξει τους "τούρκους που σήκωσαν κεφάλι". Τελικά μετά το τέλος του εορτασμού της επετείου ο κόσμος που βγαίνει από το τζαμί δέχεται επίθεση τριακοσίων τραμπούκων. Εικοσιεπτά ώποια τρώνε άσχημο ξύλο, οι υπόλοιποι μειονοτικοί τρέπονται σε φυγή. Στη συνέχεια σπάζονται όλα τα καταστήματα της μειονότητας με

την πλήρη κάλυψη της αυτονομίας. Προξενούνται ζημιές πενήντα εκατομμυρίων δραχμών που ακόμα μένουν απλήρωτες. Είναι ένα μικρό '55 που έζησε η Ελληνική μειονότητα της Κων/πολης, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και σε διαφορετική τοποθεσία.

Στην Ξάνθη, τον Αύγουστο του '91 με αφορμή καθιστική διαμαρτυρία μουσουλμάνων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόβλημα με την εκλογή μουφτή έχουμε τα αντίστοιχα επεισόδια σε πολύ πιο μικρότερη έκταση.

Η με

**100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΤΛΑΝΤΑ 1996**

# Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ

**Η** Ατλάντα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς του 1996, στην 100η επέτειο της καθιέρωσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ξεδεύονται από την Ολυμπιακή Επιτροπή της Ατλάντα (ACOG), από πολυεθνικές εταιρίες, ειδικά του τομέα της επιχειρηματικότητας και απ' όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, για τη χρηματοδότηση αυτού του κολοσσαίου θεάματος. Καθώς η μάχη για την προεδρία των ΗΠΑ φτάνει το καλοκαίρι σε κρίσιμο σημείο, οι Ολυμπιακοί θα είναι σήγουρα μια παράσταση με τίτλο "Η Αμερική αναπτύσσεται: δυνατή και δραστήρια!".

197 κράτη θα συμμετάσχουν και 100 αρχιγοί κρατών θα παραστούν, με πρώτο τον οικοδεσπότη Μπιλ Κλίντον. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ατλάντα θα είναι ένα από τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση όλων των εποχών. Αντιγράφοντας άλλη μια σελίδα από το βιβλίο του Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Κλίντον σίγουρα θα στραγγίσει και την τελευταία σταγόνα πολιτικού πλεονεκτήματος από του Αγώνες της Ατλάντα, όπως έκανε κι ο Ρέιγκαν με τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 1984. Ο Μπιλ, η Χλαρι κι η κόρη τους, καθώς κι ο αντιπρόεδρος Άλ Γκορ με την οικογένεια του, σκοπεύουν να παραστούν σε αρκετές εκδηλώσεις των Ολυμπιακών. 63 εκατομμύρια δολάρια από το ομοσπονδιακό ταμείο δόθηκαν για την "αντιπρομοκρατική" ασφάλεια, κι ακόμα 100 εκατομμύρια για άλλες λειτουργίες των Ολυμπιακών όπως οι συγκοινωνίες. Στην πραγματικότητα, ο Λευκός Όίκος ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με το σχεδιασμό των Ολυμπιακών πριν ακόμα αναλάβει ο Κλίντον. Το επιταλείο του Μπους άρχισε να συμμετέχει στο σχεδιασμό των Αγώνων το Σεπτέμβρη του 1990, λίγο μετά την επιλογή της Ατλάντα για τη διεξαγωγή τους.

Όμως οι Ολυμπιακοί έχουν τόσο τοπική, όσο και διεθνή πολιτική σημασία, πολύ πέρα από τις ρηχές δημόσιες σχέσεις της προεδρικής εκλογής. Αντιμετωπίζοντας μια μαζική μείωση υποστήριξης και εμπιστοσύνης προς το κράτος και το σύστημα και μια ανεπαρκώς συγκαλυμμένη οικονομική σύμβαση που απαιτεί αύξηση της οικονομικής εκμετάλλευσης για τη διατήρηση των κερδών των εταιριών, η ελίτ που κυβερνά τις ΗΠΑ βλέπει στους Ολυμπιακούς μια μεγάλη ευκαιρία να συγκινήσει τους Αμερικανούς με "την ομάδα μας, την καλύτερη χώρα του κόσμου". Πίσω δύναμης από το πατριωτικό φολκλόρ, το σήμα των Ολυμπιακών και τις πολιευθνικές επισήμους υποστηριχτές, διαφαίνεται μια ακόμα πιο δυσοίωνη εξέλιξη. Πίσω από τη δικαιολογία της παροχής "ασφάλειας από πιθανή τρομοκρατική απειλή", η κυβέρνηση ισχυροποιεί κι άλλο τον εξοπλισμό της αριθμητικής δύναμης, που δε διχάζεται πια από το ψυχρό πόλεμο. Στις ΗΠΑ υπάρχει μια οικείη αιμηρή προοδευτικής δραστηριότητας, απέναντι στην αντιδραστική επίθεση της κατεστημένης πολιτικής και τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο αποικιοκοινημένος κόσμος. Η διεθνής εκστρατεία για την απελευθέρωση του Mumia Abu Jamal, η αντίδραση στην οργανωμένη σκλαβία, η αντιστασή στις απελασεις των μεταναστών, αποτελούν όλα σημάδια αυτής της εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, η απότομη ανάπτυξη της ένοπλης απειλής από τη δεξιά, με τη μορφή πολιτοφυλακών, αποσχισματικών κινημάτων και των δυνάμεων μιας "ακεφαλής Άρειας αντίστασης", έχει δώσει στο κράτος μια βολική δικαιολογία για την εντακτικοποίηση καταπιεστικών μετρών στο όνομα του "αντι-τρομοκρατικού αγώνα".

στυνομίας στην καρδιά του Μαύρου Νότου, τη Τζόρτζια που αποτελεί κέντρο ανερχόμενης Μαύρης μεσαίας τάξης και καταπιεσμένων μαύρων μαζών.

Ο Τζόρτζ Όργουελ, του οποίου το βιβλίο "1984" έγινε στη λαϊκή συνείδηση συνώνυμο του αιστυνομικού κράτους, έγραψε κάποτε ότι "ο διεθνής αθλητισμός είναι ένας πόλεμος χωρίς όπλα". Τον Αύγουστο στην Ατλάντα όμως, τα όπλα δε θα λείπουν. 10000 μέλη ολυμπιακών αποστολών θα συμμετάσχουν στους αγώνες, αναλογία κάτω από ένας προς τρεις απέναντι στο ιδιωτικό ή δημόσιο προσωπικό α-



της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ατλάντα, των τοπικών αρχών, της CIA, του FBI, των Μυστικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και μυστικών υπηρεσιών αμέτρητων έξινων χωρών. Αυτή η αναλογία είναι μεγαλύτερη κι απ' αυτή των Ολυμπιακών του Λος Άντζελες, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στον τομέα της υψηλής ασφάλειας. Ο προϋπολογισμός ασφαλείας για όλα αυτά υπολογίζεται σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα πάντως, με το 1984 στο Λος Άντζελες, όταν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια γνώρισαν μεγάλη δημοσιότητα και διαφήμιση, οι εξελίξεις αυτό το χρόνο θα είναι πιο καλυμμένες.

Καθώς απολαμβάνουν τεράστιας εκτίμησης και σεβασμού, με εκατοντάδες εκατομμύρια να τους παρακολουθούν τηλεοπτικά σ. όλο το κόσμο, οι Ολυμπιακοί αποτελούν τέλεια δικαιολογία γι' αυτή την κινητοποίηση κατασταλτικής δύναμης. Οι προετοιμασίες για την ασφάλεια των Ολυμπιακών δε γεννήθηκαν κατώ από το βάρος μιας σπουδαιάς κρίσης, για να εγκαταλειφθούν μερις περαισσεις ο κίνδυνος. Αποτελούν μέρος μιας μακροπρόσθετης τάσης, τόσο στην ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη, για πιο καταπεστικούς μηχανισμάς κρατικού ελέγχου. Η ανάπτυξη της ντόπιας καταπίεσης αποτελεί μοντέλο για όλες τις ιμπεριαλιστικές χώρες και τα κράτη πελάτες τους.

Παρά τις συζητήσεις περί οικονομικής ανάκαμψης, η παγκόσμια οικονομία από την αποίσθια εξαρτάται η αυτοκρατορία βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση μη και διογκώμενη κρίση. Οι αποικίες και οι νέες αποικίες αναζητούν την αειθεριά τους και οι ωγμές σχηματίζονται μέσα κι ανάμεσα στις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Στην Ευρώπη, λαϊκά κινήματα αντιστακούνται στην καταπίεση και η φασιστική απειλή που γονιζάεται με προ πολλού νεκρή, επέστρεψε ισχυρότερο τόσο στην ανατολική, όσο και στη δυτική Ευρώπη, που δε διχάζεται πια από το ψυχρό πόλεμο. Στις ΗΠΑ υπάρχει μια δειλή αδέηση προς την οδευτικής δραστηριότητα, απέναντι στην αντιδραστική επίθεση της κατεστημένης πολιτικής και τις συνθήκες οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο αποικιοποιημένος κοσμός. Η διεθνής εκστρατεία για την απελευθέρωση του Mumia Abu Jamal, η αντίδραση στην οργανωμένη σκλαβιά, η αντιταστηση στις απελασεις των μεταναστών, αποτελούν όλα σημάδια αυτής της εξέλιξης. Την ίδια στιγμή, η απάτη μη ανάπτυξη της ένονπλης απειλής από τη δεξιά, με τη μορφή πολιτοφυλακών, αποσχισματικών κινημάτων και των δυνάμεων μιας "ακέφαλης Άρειας αντίστασης", έχει δώσει στο κράτος μια βολική δικαιολογία για την εντοποίηση καταπιεστικών μέσων στο ονόμα του "αντι-τρομοκρατικού αγώνα".

Απέναντι σε τέτοιες προσλήσεις, όλες οι δικιές "δημοκρατίες" στιγά στιγά στρατιωτικοποιούνται υιοθετώντας νέους γόμφους για να πνίξουν τις διαφωνίες κακών αποφύγουν τη γεννητησι αντιπαραθέσεων που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την αντι-ψυπεριαλιστική πάλη μέσα στους πληθυσμούς τους. Τον περασμένο μήνα για παράδειγμα, για πρώτη φορά στα 13 χρόνια Συντηρητικής διακυβέρνησης, η Βρετανική αξιωματική αντιπολίτευση, το Εργατικό Κόμμα, αποφάσισε να μην καταψηφίσει την επίσια ανανέωση του λεγόμενου "Νόμου για την Αποτροπή της Τρομοκρατίας". Αρκετά χαμηλά στελέχη κόμματος, καθώς κι ο αναπληρωτής αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρατικών, εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για τη μη ύπαρξη ουσιαστικής συζήτησης για τα νέα μέτρα. Το πακέτο πέντε μέτρων είχε στόχο να εναρμονίσει τους αντιτρομοκρατικούς νόμους στην Αγγλία με αυτούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Το πιο αμφισβήτητούμενο μέτρο ήταν η εξουσιοδότηση να σταματούν και να κάνουν σωματική έρευνα σε πεζούς σε ορισμένες περιοχές όταν υπάρχει πιθανότητα τρομοκρατικής επίθεσης.

Οι Ολυμπιακοί αποτελούν μόνο μια δικαιολογία για τέτοια μέτρα στις ΗΠΑ. Εκατοντάδες έκτακτοι ομοσπονδιακοί και πράκτορες του στρατού έχουν αναπτυχθεί στο Σαν Ντιέγκο και το Σικάγο, όπου θα διεξαχθούν τα Συνέδρια του Ρεπουμπλικανικού και του Δημοκρατικού Κόμματος αντίστοιχα, τον Αύγουστο. Καθώς δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ξεδύεο-

νται για την ασφάλεια του Ρεπουμπλικανικού Συνεδρίου, μια πετριά απόσταση από τα όλα και πιο στρατιωτικοποιημένα σύνορα με το Μεξικό και του Δημοκρατικού Συνεδρίου, που φοβάται την επανάληψη του 1968, η αστυνομία ήδη άρχισε να εξασκείται στον έλεγχο ταραχών μεγάλης κλίμακας και τις επιχειρήσεις περιορισμού διαδηλωτών. Η αστυνομία έκανε αρκετές μαζικές συλλήψεις στο Σαν Φρανσίσκο, τη Μινεάπολη και αλλού, διαδηλωτών που απαιτούσαν των απελευθέρωση του Mumia Abu Jamal.

Οι Ολυμπιακοί, που χρηματοδοτούνται από μονοπωλιακές επιχειρήσεις, θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν τον πατριωτικό ενθουσιασμό και το μιλιταριστικό εθνικισμό σε σημεία έξαρσης. Αφού οι ΗΠΑ μπορούν να πουλάνε Twinkies, Mc Donalds και Buick στο τεράστιο κοίνο που παρακολουθεί τους αγώνες, γιατί νημη μπορεί να πουλήσει την εξάλειψη των απομικνών δικαιωμάτων ή την αυστηρότητα προτίτλου συμμορίες;

η ομάδα αντιτελόπισης ταραχών του FBI και η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας του Λος Άντζελες που δημιουργήθηκαν για τους προηγούμενους Ολυμπιακούς που έγιναν στις ΗΠΑ, στο Λος Άντζελες το 1984, βρίσκεται ακόμα μαζί της σήμερα. Είναι προφανές ότι ο αστυνομικός μηχανισμός που στήνεται για τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα και τα Συνέδρια θα παραμείνει πολύ μετά την αναχώρηση της τουτελευταίου αθλητή και αντιπροσώπου.

## ΑΠΟ ΤΟ ΗΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η αύρα που τωλύγει τους Ολυμπιακούς σαμαριανά υποτιθέμενη απολιτική γιορτή της ανθρώπινης αθλητικής προσπάθειας, διαφεύγει στην ήδη από την αναβίωση τους, στο τέλος του παρασμένου αιώνα, σαν ένα μέσον ν' αποκτήσει ευρωπαϊκή και αμερικανική νεολαία ένα πολεμικό πνεύμα. Οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί δρύθηκαν από ένα Γάλλο, το βαρόνο Nte Kodjou μπρέτέν, που ανησυχούσε γιατί η γαλλική νεολαία δεν ήταν επαρκώς γυμνασμένη ούτε προθυμητή να πολεμήσει για την αυτοκρατορία. Από τότε, κάθε Ολυμπιάδα αποτελείει το χώρο της Ευαίσας αντιπαράθεσης, ή αναβλήθηκε λόγω Παγκοσμίων Πολέμων. Η Σοβιετική Ενωση αποκλείστηκε από την εποχή της Ρωσικής Επαναστασίας ως το 1952, καθώς και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για δεκαετίες. Το 1936, ο Αγγλο-ελληνικός χρησιμοποίησε τους Ολυμπιακούς της Μονάχου για να προωθήσει τις ναζιστικές φασιστικές διακρίσεις στη δύνη την Ευρώπη.

Στην Αμερική, η ιστορία των Ολυμπιακών είναι λιγότερο πολιτικοποιημένη, νότια το Λας Άντζελες, οι Ολυμπιακοί του Μεξικού το 1968 αποτέλεσαν το χώρο μαζικής σφαγής καταπίεσης. Ο επαναστατικός αναβρασμός που σάρωνε τη Λατινική Αμερική στη δεκαετία του '60 έφτασε και στο Μεξικό, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία όχι μόνο στη Μεξικανική στική τάξη, αλλά και αυτή των ΗΠΑ. Πάνω από 500 Μεξικάνοι φοιτητές και μέλη της ανεξάρτητης αριστεράς -πιθανά 2000- σκοτώθηκαν από τα πολυβόλα στην Plaza de las Tres Culturas του Tlatelolco, ενώ διαδήλωναν πριν την έναρξη των Ολυμπιακών.

Την ίδια χρονία, οι μαύροι αθλητές των ΗΠΑ πεπιλήσαν να μπούκοτάρουν τους αγώνες σ' ένδειξη διαμαρτυρίας για την κτηνώδη καταπίεση του Μαύρου απελευθερωτικού σγάνου στη χώρα. Οι μαύροι ολυμπιονίκες Tommie Lee Smith και John Carlos εκφράσαν την οργή πολλών, όταν ύψωσαν τις γροθιές κάνοντας το χαιρετισμό των Μαύρων Πανθήρων ένων έπαιζε ο αμερικανικός εθνικός ύμνος. Για αυτή την ενέργεια διώχτηκαν αμέσως από τη Μεξικό.

Το 1972, η Παλαιστινιακή επανάσταση βγαίνει στο διεθνές προσκήνιο όταν έπιασαν ομήρους αρκετούς Ισραηλινούς αθλητές που ήταν επίσης μέλη των Σιωνιστικών ενόπλων δυνάμεων. Ισραηλινές, Γερμανικές και Αμερικανικές κατασταλτικές μονάδες τους επιτέθηκαν, προκαλώντας σφαγή. Τα αφρικανικά κράτη μπορούσαν να παρατηρούν την αντίδραση της ιδιοτέλειας της ισραηλινής κοινωνίας στην επίθεση.

πλαίσια της παγκόσμιας προσπάθειας ν' απομονωθεί η ρατσιστική Νότια Αφρική και τα κράτη που την υποστήριζαν. Ο Τζέμι Κάρτερ έριξε την πρώτη ομιθροντία ενός νέου ψυχρού πολέμου το 1980, αρνούμενος να στεμεί την ομάδα των ΗΠΑ στους Αγώνες της Μόσχας. Η Σοβιετική Ένωση ανταπέδωσε τη χάρη, μπούκοτάροντας τους επόμενους αγώνες το 1984.

Σε πείσμα όλων των παραπάνω, οι Ολυμπιακοί συνεχίζουν ν' απολαμβάνουν μεγάλου σεβασμού κι έτσι δίνουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ μια μοναδική ευκαιρία να πείσει τον κόσμο να καταπιεί κι άλλη καταπίεση στο όνομα της προστασίας της "ακεραιότητας" των Αγώνων.

**ΑΤΛΑΝΤΑ: "ΝΕΟΣ ΝΟΤΟΣ"  
Ή ΠΑΛΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ;**

Γιατί ενδιαφέρεται τόσο πολύ το αμερικάνικο κράτος για την προστασία των Ολυμπιακών της Ατλάντα; Η πόλη, έδρα των πολυεθνικών του λεγόμενου "Νέου Νότου" είναι σπίτι της Coca Cola, της πιο γνωστής φίρμας στον κόσμο και των πολλών επιχειρήσεων του Τέντερνερ, όπως το CNN κι αρκετές ακόμα στους τομείς των οπορ και της ψυχαγωγίας. Άλλη η πόλη είναι ένας μικρόκοσμος με όλες τις αντιφάσεις της αυτοκρατορίας, με φτώχεια ανάμεσα στα πλούτη και είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των Μαύρων/ Νεοαφρικάνων στην Αμερική.

Σύμφωνα με το περιοδικό "Conscious Rasta Perspective", ο μεγάλος άρχοντας των MME από την Ατλάντα, ο Τέρνερ, εκτός από τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του, έχει και το φόβο ενός Μαύρου πλανήτη. Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό Audubon το 1991, ο Τέρνερ εξομολογήθηκε ότι περνά πολύ από το χρόνο του προβληματιζόμενος - προβληματιζόμενος σχετικά με την πληθυσμιακή έκρηξη, για τη φτώχεια και τον Τρίτο Κόσμο, για την αποφίλωση των δασών, για τους ωκεανούς...". κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, ο Τέρνερ δήλωσε ότι "υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη" και είπε ότι ονειρεύεται έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα έχουν "μόνο ένα παιδί" και όπου ο πληθυσμός θα μειωθεί σταδιακά από τα σημερινά 5 δισεκατομμύρια σε μόνο 250 με 350 εκατομμύρια! Ακόμα πιο σημαντικά είπε στο περιοδικό ότι σκοπεύει να κάνει το δράμα του πραγματικότητα "μέσα από τις μαζικές επικοινωνίες".

Από τέτοια σχέδια μείωσης του πληθυσμού προφανώς αφορούν μόνο τους φτωχούς κι έγχρωμους στη σκέψη του Τέρνερ. Για να τιμήσει τη Συνδιάσκεψη Κορυφής για το περιβάλλον στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992, ο Τέρνερ υπέγραψε περήφανα έναν όρκο που υποσχόταν "να βοηθήσει να σωθεί ότι έχει μείνει από το φυσικό κόσμο μας στην παρθένα μορφή του" και "να μην προσθέσει πάνω από δύο παιδιά στον πληθυσμό της γης" -με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ομολογήσει δημόσια ότι ο ίδιος είχε ήδη πέντε εγγύλικα παιδιά.

## **ΣΤΟΧΟΣ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ**

Παρά τους κοσμητικούς ισχυρισμούς που θα προσπαθήσει να υποστηρίξει με τους Ολυμπιακούς, η Γεωργία ακόμα αντανακλά τη θέση της στο κέντρο του Νότου της λευκής υπεροχής. Τα σήματα της Συνομοσπονδίας περιλαμβάνονται ακόμα στη σημαία της Πολιτείας. Άλλα η Ατλάντα είναι επίσης μια μαύρη πρωτεύουσα. Είναι πατρίδα της παράδοσης του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η μέρκα για χιλιάδες μαύρους σπουδαστές για το ανοιξάτικο "freak-nik", τα κεντρικά γραφεία του Κέντρου για τη Δημοκρατική Ανανέωση, μιας αντραστικής οργάνωσης που έχει τις ρίζες της στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα του '50 και του '60 και το δίκτυο ενάντια στην Kou Klouē Klan του '70 και του '80 και η οποία ηγείται τώρα της πανεθνικής εκστρατείας για την αποκάλυψη των υποκινητών και τον τερματισμό

**συνέχεια στην επόμενη σελίδα**



συνέχεια από την 5η σελίδα

του κύματος εμπρησμών εκκλησιών, πολλοί από τους οποίους αποδίδονται στην KKK και που τρομοκρατούν τους Μαύρους χριστιανούς του νότου.

Στην πραγματικότητα αν και ο έλεγχος των λευκών ρατσιστικών πολιτοφυλακών αποτελεί μια βολική και πολιτική εύγεστη δικαιολογία για αύξηση των μέτρων ασφαλείας, όπως στην περίπτωση δύο μελών πολιτοφυλακής στη Γεωργία που συνελήφθησαν για κατοχή βομβών, ο πραγματικός στόχος είναι οι δυνάμεις του Μαύρου απελευθερωτικού αγώνα και οι μάζες της Μαύρης κοινότητας. Άλλα ο στόχος έχει τη δυνατότητα να αντεπιθεθεί, χρησιμοποιώντας τους Ολυμπιακούς σαν ευκαιρία για μια διάκριση στην πολιτική ενάντια στο κράτος και τους υποστηριχτές της λευκής υπεροχής.

Στις 27 Ιούλη, στη μέση του Ολυμπιακού φολκλόρ, η Ατλάντα θ' αποτελέσει το κέντρο μιας πανεθνικής κινητοποίησης των δυνάμεων του Νεοαφρικανικού/ Μαύρου απελευθερωτικού αγώνα. Ένα συλλαλητήριο για το διάκινμα αυτοκαθορισμού των Νεοαφρικάνων, με τη συμμετοχή ηγετών -ντόπιων και διεθνών- του απελευθερωτικού αγώνα, θα διεξαχθεί τότε στις 5 το απόγευμα στο Southwest Community Center.

Κι άλλες φωνές αντίθεσης θ' ακουστούν στην Ατλάντα, σε μια προσπάθεια ν' αντιμετωπιστεί η υποκρισία των MME και να διαπεραστεί το πέπλο με το οποίο περβάλλουν τους Ολυμπιακούς. Η επιπρόπτη διαμαρτυρία για τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, απειλήνει κάλεσμα σε προσευτικά εναλλακτικά μουσικά σχήματα, πολιτικοποιημένους ράπερς, ριζοσπάστες ποιητές και μουσικούς κάθε είδους απ' όλο το κόσμο να επισκεφτούν την Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών, για να συμμετάσχουν σε μια συναυλία/ πολιτική διαμαρτυρία ενάντια στους Αγώνες, στις 19-20 Ιούλη. Ο τίτλος θα είναι "Rock ενάντια στο Ρατσισμό - Rap ενάντια στο Κράτος" αν και η ρέγγε, η φολκ και όλα ειδή μουσικής θα είναι ευπρόσδεκτα. Αυτή η συναυλία θα είναι ένα πολιτικό φόρουμ, σύμφωνα με τους διοργανωτές, "με σκοπό να αποκαλύψει τον εμπορικό χαρακτήρα των Ολυμπιακών και την πολεμικού τύπου κρατική βάση του" συνα-

## 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΤΛΑΝΤΑ 1996

γωνισμού", την αστυνομικού κράτους προετοιμασία της κυβέρνησης της Ατλάντα και των ΗΠΑ για τους αγώνες, τη φάσα των Προεδρικών εκλογών του 1996 και τη φθίνουσα οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας και του κόσμου γενικότερα και την οποία οι Ολυμπιακοί είναι φτιαγμένοι για να συγκαλύπτουν".

### "ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΉΠΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΡΤΙΝΑ"

### ΤΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΑ ΜΜΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς, η αστυνομική τάξη της Ατλάντα, ίδρυσε ένα νέο ιδιωτικό οργανισμό ασφαλείας για το κέντρο της πόλης, τη λεγόμενη "A-Force", για να υποστηρίξει την αστυνομία. Με σκοπούς την ασφαλεία αλλά και τις δημόσιες σχέσεις η ένσταλη 55μελής A-Force είναι ακόμα μια προσπάθεια της οικονομικής ελίτ της Ατλάντα να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε αξιοθέατο για τους τουρίστες και τους κατοίκους των προαστίων. Όπως συμβαίνει και σε άλλες πόλεις με έλλειψη χρημάτων εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης του κράτους, με τη συρρικνωμένη υποστήριξη από τους φόρους, η επιχειρηματική κοινότητα της Ατλάντα αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που κάποτε θεωρούνταν κρατική ευθύνη. Οι κάτοχοι γης του κέντρου έχουν θεσπίσει ειδικό φόρο γι' αυτή την ασφαλεία. Παράλληλη, έπεισαν τις τοπικές αρχές να συντάξουν νόμους για να διωχτούν από τους δρόμους οι φτωχοί και οι άστεγοι, ανάμεσα τους μια διάταξη που απαγορεύει την είσοδο σε χώρο πάρκινγκ αν δεν έχεις μέσα αυτοκίνητο! Χρηματοποιώντας τον ενθουσιασμό που γεννούν οι Ολυμπιακοί για την πρόσθιτη της, η μεταμόρφωση του κέντρου έχει κερδίσει ευρεία υποστήριξη, ακόμα και για τη πιο καταπεστικά μέτρα της.

Ζωτικής σημασίας για την επιπτώση του σχεδίου είναι να ξεπεραστεί η προκατάληψη που έχει καλλιεργηθεί από τα MME εδώ και χρόνια, ότι το κέντρο της πόλης και άλλες φτωχές και μαύρες συνοικίες είναι επικίνδυνα και τρομοκτικά μέρη. Οι επιχειρηματίες της πόλης βλέπουν τώρα αυτή την προκατάληψη, που είναι γέννημα δικής τους προπαγάνδας, σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα της. Όταν μια πημέρια εφημερίδα της Ατλάντα ανέφερε πως η πόλη είχε το χειρότερο δείκτη εγκληματικότητας σύμφωνα με προσφατες στατιστικές του FBI, οι ιθύνοντες της πόλης την εξανάγκασαν αμέσως σε επανεκτίμηση των στοιχείων και αναίρεση του συμπερά-

σματος. "Αυτό δεν είναι ενδεικτικό έλλειψης προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς" δήλωσε ο A.D. Frasier, επικεφαλής επιχειρήσεων της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ατλάντα (ACOG). "Αν οι εποικόπετες ακολουθούν τις οδηγίες, πιστεύω πως θα είναι το πιο ασφαλές σημείο του πλανήτη".

H ACOG έχει εξαπολύσει μια μαζική επιχειρηση ασφάλειας για να προστατέψει τους 100ους Ολυμπιακούς, με 20.000 φύλακες, 10.000 στρατιώτες και χιλιάδες πράκτορες του FBI, της CIA, των μισικών υπηρεσιών και προσωπικό της πολιτείας της Γεωργίας. Η επιπρόπτη αρνείται να αποκαλύψει τον προϋπολογισμό της επιχειρήσης. Στο τέλος του περισσέμενού μήνα σήμανε για λόγο συναγερμός καθώς συνελήφθησαν δύο άτομα στην κεντρική Γεωργία, με την κατηγορία της κατασκευής βομβών. Αρχικά επώθηκε ότι σκόπευαν να χτυπήσουν τους Ολυμπιακούς, αλλά αργότερα η αστυνομία και οι υπεύθυνοι ασφαλείας αρνήθηκαν κάθε σχέση.

Όπως έγινε και στους Ολυμπιακούς του Λ.Α., οι επικεφαλής ασφαλείας της ACOG ταξίδεψαν στο Ισραήλ για συμβουλές σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Ξανά όπως στο Λ.Α., όπου η αστυνομία απέκλειε τις Μαύρες συνοικίες γύρω από τους χώρους διεξαγωγής Ολυμπιακών αγωνισμάτων με την επιχειρηση "Cul de Sac" (αδιέξοδο), πολλά στάδια της Ατλάντα βρίσκονται κοντά σε περιοχές με υψηλή εγκληματικότητα και συγκροτήματα εργατικών κατοικιών με σημαντική δραστηριότητα συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών και άλλα επακόλουθα της γκετοποίησης. Μ' αυτό το δεδομένο, πρέπει να αιχθεί η κάπαστολή ώστε να εξαφαλιστεί πως ούτε οι τεράστιες οικονομικές ανισότητες, που θα φανούν πό έντονα εξαιπτίσιας των Αγώνων, ούτε η παρουσία πολιτικών ακτιβιστών και εναλλακτικών απόφεων θα πυροδοτήσουν πιθανή κοινωνική έκρηξη.

Σε συνέντευξη που έδωσε στις 4 Μάη στην Elaine Long, διευθύντρια του περιοδικού "Maxine's Pages", ο επιθεωρητής Butch Beach της αστυνομικής του Columbus της Γεωργίας, υπεύθυνος για την ασφαλεία των Ολυμπιακών εκδηλώσεων στο Columbus, δήλωσε σχετικά με τους διαδηλωτές στους Ολυμπιακούς: "Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός στο που θα επιπρέπει στο πλήθος να συγκεντρωθεί. Αυτό που προσπαθήσει να κάνουμε είναι να τους δώσουμε ένα μέρος όπου θα μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν και να έχουν δημοσιότητα. Δε γίνεται να τους δώξεις σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος. Πρέπει να τους δώσεις την ευκαιρία ν' ακουστεί το μήνυμά τους. Είναι συνταγματικό δικαίωμα. Πρόκειται για άλλο ένα κομμάτι του παζλ που θα πρέπει να ταιριάξει".

Ο έλεγχος των διαδηλώσεων, της πληροφόρησης και της συνείδησης των μαζών φαίνεται ότι είναι το κλειδί στο σχεδιασμό των Αγώνων. O Ram Martz της Ένωσης Τύπου της Ατλάντα, δήλωσε στην Long: "Ενα από τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε, είναι να δείξουμε υπευθυνότητα στο γράφουμε σε σχέση με θέματα ασφαλείας. Στο γραφείο μου φτάνουν ένα σωρό διαδόσεις όπως αυτή ή εκείνη η ομάδα θα προσπαθήσει να σαμποτάρει τους Ολυμπιακούς ή να πινάξει στον αέρα το Ολυμπιακό χωριό ή διάφορα άλλα. Νομίζω πως χαρα-

κτηριοτικό παράδειγμα ήταν το ρεπορτάζ του CBS για τους δύο τύπους που συνελήφθησαν για τις βόμβες που έλεγε ότι είχαν στόχο τους Ολυμπιακούς. Δεν υπήρχαν στοιχεία για κάπι τέτοιο".

Πάντως αν και ο Martz παρουσιάζει σαν εσωτερικό θέμα την ανησυχία της ελίτ σχετικά με τη διαρροή ανησυχητικών πληροφοριών που ίσως διαταράξουν τον εφημερισμό της κοινής γνώμης, δίνει μια μαρτυρία για τα όλα και πιο στενά πλαίσια περιορισμού της πληροφόρησης. "Με αυτή την αφορμή" είπε στη Long, "η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει κυριολεκτικά φιμώσει τις τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας που ασχολούνται με τους Ολυμπιακούς. Όταν λέω τοπικές, εννοώ τους ομοσπονδιακούς και τα στελέχη της πολιτείας και της αστυνομίας που σχεδιάζουν την ασφάλεια των Ολυμπιακών εδώ και δύο χρόνια και που γνωρίζουν το αντικείμενο. Η Ουάσινγκτον τους είπε να λένε όσα λιγότερο γίνεται για την ασφάλεια των Ολυμπιακών, για να καθησυχάζουν τον κόσμο. Η γενική αίσθηση τώρα είναι ότι αν δεν μιλάς για την ασφάλεια των Ολυμπιακών, ο κόσμος δε θα ανησυχεί γι' αυτή. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη σπηλή είναι ότι ο Λευκός Οίκος έχει ξεκαθαρίσει στη Υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και το Πεντάγω

## ΠΟΛΩΝΙΑ

# Η εργατική εξέγερση στο Πόζναν

**Σ**τις 28 του Ιούνη του 1956 στο Πόζναν, μια βιομηχανική πόλη της Πολωνίας, οι εργάτες του εργοστασίου "Στάλιν" έκαναν στάση εργασίας, πραγματοποίησαν μια γιγάντια συγκέντρωση, κάλεσαν σε βοήθεια τους εργαζόμενους των άλλων επιχειρήσεων και αφού διέσχισαν την πόλη φωνάζοντας "Πρόκειται για την δική μας επανάσταση", "Ψωμί, Δημοκρατία, Ελευθερία", "Κάτω οι εργατοπατέρες" έκαναν επίθεση στις φυλακές και τα γραφεία των υπηρεσιών ασφαλείας του καθεστώτος. Ήταν η αρχή μιας εξέγερσης που θα διαρκέσει τρεις μήνες, θα αλλάξει πάρα πολλά στις συνειδήσεις των πολωνών εργατών και οι συνέπειες της θα προσδιορίσουν ολόκληρη την πορεία του πολωνικού εργατικού κινήματος αλλά και τις εξεγέρσεις των εργατών στις υπόλοιπες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ.

Η εργατική εξέγερση της Αν. Γερμανίας έγινε τη στιγμή που η ρώσικη ιντελιγέντιστα συμειδητοποιούσε όπι έπρεπε να αναδιοργανώσει την παραγωγή και τις πολιτικές δομές του ανατολικού μπλοκ για να αποφύγει μία επερχόμενη κατάρρευση του συστήματος το οποίο ακόμη και τότε δεν μπορούσε να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τις θεμελιώδεις αντιφάσεις που το χαρακτήριζαν. Η εργατική εξέγερση του πολωνικού προλεταριάτου, που ξεκίνησε απ' το Πόζναν το 1956, θα πραγματοποιηθεί μέσα στη δίνη αυτού που ονομάστηκε "αποσταλινοποίηση" και δεν ήταν παρά η προσπάθεια των γραφειοκρατιών του αν. μπλοκ να εκσυγχρονίσουν, ανανεώσουν τις οικονομικο-πολιτικές δομές ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού τους με το καπιταλιστικό μοντέλο της ελεύθερης αγοράς που εκείνη την περίοδο δημιουργούσε αυτό που ονομάστηκε "Κοινωνία της Αθβονίας".

Η "Κοινωνία της Αθβονίας" ήταν η απάντηση του κεφαλαίου στο εργατικό κίνημα και στις διεκδικήσεις του και ταυτόχρονα το ξεπέρασμα απ' την μεριά του κεφαλαίου παλαιών κρίσεων και αντιφάσεων για την αποτελεσματικότερη αναπαραγωγή του ως τρόπος διαχείρισης και συγκρότησης των κοινωνικών δυνάμεων. Η μαζική παραγωγή, ο αυξανόμενος ρόλος του κράτους στην διαδικασία εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου, η γραφειοκρατική οργάνωση, το κράτος-πρόνοιας, οι δημόσιες επενδύσεις, η μαζική κατανάλωση ήταν εκείνες οι συνιστώσεις που καθιστούσαν τον καπιταλισμό δυτικού τύπου παραγωγικό, αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και εξασφάλισαν την απαραίτητη γι' αυτόν συνάντηση της κοινωνίας. Το κράτος δεσμεύόταν να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα απασχόλησης ώστε να τραφιδοτείται η κατανάλωση η οποία ήταν κινητήριος μοχλός της παραγωγής, των επενδύσεων και της αύξησης των κερδών τα οποία με τη σειρά τους θα εγγυούνταν ένα μακρο-οικονομικό έλεγχο της αγοράς απ' το κράτος για την επίτευξη των στόχων της πλήρους απασχόλησης, της μέγιστης οικονομικής μεγένθυσης και σ' ένα βαθμό της αναδιανομής του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων εισοδηματικών ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο είχε δημιουργήσει εκείνους τους μηχανισμούς αφομοίωσης και

ενσωμάτωσης των κοινωνικών αντιστάσεων, σε συνδυασμό με την πολιτική δομή της αστικής δημοκρατίας και κατάφερνε να καθορίσει τον παγκόσμιο κατακερματισμό εξουσίας, δύναμης και ισχύος.

Σ' αυτά τα πλαίσια και με δεδομένες τις προθέσεις της ρώσικης γραφειοκρατίκης ελύτη να αναδιαρθρώσει το ανατολικό Μπλοκ θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία που ονομάστηκε "αποσταλινοποίηση" με σημείο αναφοράς το 20ο συνέδριο του Κ.Κ.Σ.Ε. (ΚΚ Σοβιετ. Ένωσης).

Η αναδόμηση της σοβιετικής οικονομίας θα αρχίσει απ' το 1956 και θα ολοκληρωθεί το 1961 με το 22ο συνέδριο του κόμματος. Ήταν μια προσπάθεια να αποκεντρωθεί η παραγωγή, να επαναπροσδιορισθεί ο συγκεντρωτισμός, να εισαχθούν περισσότερα στοιχεία ελεύθερης αγοράς με την παραχώρηση μεγαλύτερης αυτονομίας στις επιχειρήσεις, ενώ το κράτος διαθέτοντας τη μάζα των κεφαλαίων θα εξακολουθεί να προσανατολίζει την παραγωγή, μέσα όμως από πιο εύκαμπτους μηχανισμούς. Σε πολιτικό επίπεδο ο ρόλος του κόμματος και της γραφειοκρατίκης ελύτη παραμένει κυρίαρχος, γεγονός το οποίο θα τροφοδοτήσει νέο κύκλο αντιφάσεων με τη σωστή θεώρηση μεταξύ συγκεντρωτισμού-αποκέντρωσης και κρατικοποιημένης οικονομίας-καθεστώτος κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτός ήταν ο πυρήνας της χρουστοφήκης μεταρρύθμισης η οποία θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό απ' τα εργατικά κινήματα που θα αναπτυχθούν στην ανατολική Ευρώπη.

Στην Ανατολική Ευρώπη η "αποσταλινοποίηση" πήρε τη μορφή μιας προσπάθειας προσαρμογής των δικτατορίων του ανατολικού συνασπισμού στις συνθήκες της σύγχρονης παραγωγής και αποστολής στη δημιουργία μιας νέας αποδοχής των καθεστώτων αυτών απ' τις λαϊκές μάζες και στην επικάλυψη του χάσματος που υπήρχε ανάμεσα στο σύνολο του πληθυσμού και την κυρίαρχη γραφειοκρατία, εκθέτοντας ταυτόχρονα στην κριτική των μαζών όλα τα ολοκληρωτικά μέτρα που τις υποδούλων στο εκμεταλλευτικό "σοσιαλιστικό" σύστημα. Οι γραφειοκράτες στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν την συνεργασία της κοινωνίας έδιναν τη δυνατότητα σε δυναμικά τμήματα της εργατικής τάξης να επωφεληθούν και να διατηρήσουν πιο ριζικές διεκδικήσεις. Για αυτά τα τμήματα "αποσταλινοποίησης" σήμαινε το τέλος του σταχανοφισμού, εξίσωση μισθών και πλήρη δημοκρατία στο κόμμα και τα συνδικάτα και σε κάθε χώρα οι ιθύνοντες χρειάστηκε να απελύσουν τα "ανεύθυνα" αυτά στοιχεία που επωφελούνταν απ' την κατάσταση για να θέσουν υπό αμφισβήτηση την επίσημη πειθαρχία. Η χρουστοφήκη μεταρρύθμιση είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να εκτραπεί σε εξέγερσεις στην Αν. Ευρώπη παρά στην ίδια την ΕΣΣΔ. Ο χρουστοφήκης είχε πράγματι τη δυνατότητα να κάνει ορισμένες υλικές παραχωρήσεις γιατί το επίπεδο της ρώσικης παραγωγής του επέτρεπε να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των εργαζόμενων και να απαλύνει το καθεστώς εργασίας, διαπρώντας και διευρύνοντας ταυτόχρονα τα προνόμια της άρχουσας τάξης. Στην Πολωνία αντίθετα όπως και στις άλλες "λαϊκές" δημοκρα-

τίες, οι απαιτήσεις της εκβιομηχάνισης δεν επέτρεπαν στην γραφειοκρατία παρά μόνο ιδεολογικές παραχωρήσεις και η "νέα" πορεία δεν μεταφράζεται σε κανένα πραγματικό μέτρο μεταρρύθμισης για την εργατική τάξη.

Η εξέγερση στο Πόζναν πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του χάσματος που υπήρχε ανάμεσα στα πολιτικά μέτρα "αποσταλινοποίησης" και την έξωση των οικονομικών μέτρων για την άνοδο της παραγωγής που απαιτούσε η προσαρμογή στις νέες συνθήκες παραγωγής. Το πολωνικό ΚΚ αφού απαρνήθηκε τη φρασεολογία της σταλινικής περιόδου, πρέβει σε εκκαθάριση των ακραίων σταλινικών οποίες προβλήματαν ευρέως απ' τον τύπο ως δείγματα εκδημοκρατισμού. Δημόσιες συζητήσεις ξεκίνησαν μέσα στο κόμμα ενώ δόθηκε αμηντησία σε 30.000 περίου πολιτικούς κρατούμενους και μειώθηκε η ποινή 70.000 άλλων. Πολλά μέλη του κόμματος δεν δισταζαν να συγκρίνουν τον Στάλιν με το Χίτλερ, έκαναν κριτική στο σταχανοφίσμα και πρότειναν διαχείριση της παραγωγής απ' τα συνδικάτα. Όμως ενώ απλωνόταν στο φως της ημέρας η κριτική των πολιών μεθόδων διοίκησης, η απουσία κάθε μέτρου για την βελτίωση της υλικής διαβίωσης των εργαζόμενων γινόταν όλο και πιο αισθητή. Το χαμηλότατο επίπεδο των μισθών και οι υψηλές τιμές των βασικών ειδών διατροφής έκαναν τους πολωνούς εργάτες να αμφισβητούν έντονα το χαρακτήρα των νέων πολιτικών μεταρρυθμίσεων και παράλληλα μεγάλων η αγανάκτηση τους για αυτά που είχαν συμβεί στην σταλινική περίοδο.

Η εξέγερση στο Πόζναν είχε αμοιβήτες στον τρόπο που ξεκάνε με την εξέγερση στο Αν. Βερολίνο το 1953. Και στις δύο περιπτώσεις η κυβέρνηση προσπάθησε να βελτιώσει το ψυχολογικό κλίμα ενώ οξυνόταν η κατάσταση των εργατών απ' την αύξηση των νορμών (προτύπων) εργασίας, την πτώση των μισθών και την αποκάλυψη των σταλινικών μεθόδων λόγω των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Και στις δύο περιπτώσεις οι εργάτες ξεκίνησαν με άμεσες διεκδικήσεις οι οποίες μετατράπηκαν σε εξέγερση κατά του καθεστώτος. Αυτό που πρέπει να απιεινθεί είναι ότι αν και οι διαδηλώσεις και η απεργία ξεκίνησε από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο εν ταύτοις επεκτάθηκαν και σε άλλους κλάδους, αφού βρήκαν την αλληλεγγύη και άλλων καπηγοριών εργαζομένων. Οι συγκρούσεις που επακολούθηραν ήταν ανάμεσα στους εργάτες και στις υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος, οι αποίες όλα τα προγιγνένα χρόνια ήταν ο κύριος μηχανισμός καταστολής για την επικράτηση και εδραίωση των σταλινικών ντερεκτίβων. Επίσης οι εργάτες αμφισβήτησαν τον ρόλο των συνδικαλιστικών ηγεσιών και επιπέδηκαν στους εργατοπατέρες ζητώντας δημοκρατία στα συνδικάτα και έλεγχο της παραγωγής από αυτά.

Απέναντι στην εξέγερση η κυβέρνηση της Πολωνίας κατά τα άλλα κράτησε μια σταλινικότατη στάση. Η επίσημη εκδοχή για

## ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ-NATO

**αΗ ΑΝΑΔΙΑΡΩΣΗ  
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ NATO**

Η διαπίστευση του NATO στο Βερόλινο στις 3 Ιουνίου έλαβε κάποιες σοβαρές αποφάσεις που αναβαθμίζουν στο έπακρο την κυριαρχία του μοναδικού πλέον διακρατικού στρατιωτικού μηχανισμού. Στη διάρκεια πολύχρονων διαβουλεύσεων και διεργασιών οι εκλογές στο NATO επικεντρώθηκαν στην προσαρμογή του στο νέο διεθνές περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές μπορούν σχηματικά να συνοψιστούν στα παρόντα σημεία:

Καταρχήν ο νέος ρόλος και οι αποστολές που αναλαμβάνει το NATO για τη διαχείριση των κρίσεων. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του NATO επεκτείνονται πέραν αυτών που προέβλεπε το άρθρο 5 (οι στρατιωτικές αντιδράσεις μπορούσαν να λάβουν χώρα μόνο μετά από απειλή έξωθεν εναντίον κράτους μέλους). Τώρα τα στρατεύματα της συμμαχίας μπορούν να βρεθούν παντού αν και όταν τα κράτη μέλη εκπιμήσουν ότι υπάρχει απειλή εις βάρος της ασφάλειάς τους έστω και εμμέσως. Η απειλή αυτή μπορεί να προέρχεται από τη σύγκρουση δύο άλλων χωρών (μη μελών του NATO) η οποία δύναται να μπορεί να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Τα επίσημα κείμενα είναι αρκετά ασαφής προς την περιγραφή των απειλών ώστε να παρέχουν περιθώρια για την κατά περίσταση ερμηνεία τους. Επομένως, αν η σύγκρουση μεταξύ δύο "τρίτων χωρών" συντάσσει απειλή μέσα σ' αυτό το ασαφές πλαίσιο, γιατί να μην αποτελεί κίνδυνο εξίσου και άρα αφορμή για επέμβαση μιας "εσωτερικής αναταραχής" (π.χ. κοινωνική - ταξική εξέγερση, εμφύλιος πόλεμος κ.λ.π.); Έτσι λοιπόν με πρότυπο την επέμβαση στη Βοσνία, το NATO φιλοδοξεί να μετατραπεί σε έναν ευελικό, αποτελεσματικό και πανίσχυρο μηχανισμό που ανά πάσα σπιγμή θα μπορεί να διατρέξει άπαντα τα μήκη και πλάτη της γης, προκειμένου να προαπούσει τα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συμφέροντα των Βορειοαμερικάνων και Ευρωπαίων κυρίαρχων, συνιστώντας έτσι τον "καθοριστικό παράγοντα σταθερότητας" όπως αρέσκεται να αυτοαποκαλέται και μια επίφαση διεθνούς νομιμότητας: οι αποστολές θα αναλαμβάνονται μόνο κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του οποίου τα τρία (Η.Π.Α., Αγγλία, Γαλλία) από τα πέντε μέλη είναι και μέλη του NATO, ενώ το τέταρτο (η Ρωσία) συμφώνησε να πάρει μέρος στις επιχειρήσεις της Συμμαχίας.

Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο της νέας φύλοσοφίας του εξουσιάζειν, αποτελεί τη προώθηση της Συνεργασίας για την Ειρήνη που περιλαμβάνει τη Ρωσία, τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες και τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η από καιρό εκδηλωθείσα βούληση για επέκταση του NATO προς ανατολάς με ενσωμάτωση των θραυσμάτων του πρώην ανατολικού στρατιωτικού συνασπισμού κάνει τα πρώτα βήματα ποίησης της.

Η Ρωσία που αντιδρούσε σε αυτό το ενδεχόμενο, τον τε-

λευταίο καιρό έχει μειώσει την ένταση. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αποκλείσει μια μελλοντική αύξηση της έντασης μεταξύ NATO και Ρωσίας, αλλά και η θέληση των Νατοϊκών παραγόντων για επέκταση προς ανατολάς πρέπει να θεωρείται δεδομένη και άρα δύσκολο να εγκαταληφθεί.

Στα πλαίσια μετατροπής του NATO σε πιο ευέλικτο μαχητικό σύστημα εισάγονται οι Comprised Joint Task Forces (CJTF: Συνδιασμένες Μεικτές Δυνάμεις Αποστολής) δηλαδή ευέλικτοι πυρήνες στρατιωτικών δυνάμεων, που θα μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα γρήγορης στρατιωτικής επέμβασης στην Υπερκαυκασία, Βόρειο Αμερική και άλλες περιοχές που υφίσταται ένταση, μακριά απ' την Ευρώπη που μέχρι στιγμής αποτελούσε μοναδικό πεδίο δράσης του NATO τουλάχιστον "στα χαρτιά".

Επίσης οι CJTF θα προσφέρουν την υλικοτεχνική υποδομή σε μεταφορικά μέσα, συστήματα συλλογής πληροφοριών κλπ. για την εκτέλεση αποστολών από ευρωπαϊκές χώρες χωρίς τη συμμετοχή των Αμερικανών, αρκεί να υπάρχει έγκριση από το Βορειοασταντικό Συμβούλιο, άρα συγκατάθεση και των Αμερικάνων, αφού οι αποφάσεις πάρονται με ομοφωνία, ενώ οι ίδιοι εξακολουθούν να ελέγχουν το σύνολο των ήλεκτρονικών δικτύων πληροφοριών. Έτσι ο κυριαρχικός ρόλος των Αμερικάνων στο NATO επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά, παρά τους πανηγυρισμούς των Γάλλων που μίλησαν για δημιουργία ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας με βάση την απόφαση για καθαρά ευρωπαϊκές αποστολές. Στα διά πλαίσια της διοικητικής ανεξιόργανωσης, τα 66 στρατηγικά που είναι διεσπαρμένα στις διάφορες χώρες μέλη θα αντικατασταθούν είτε από ένα μικρό αριθμό επιοικήσεων περιοχής, είτε από ένα δίκτυο διοικητικών εγκαταστάσεων που θα φτάνουν σε εθνικό επίπεδο. Τέλος ευφυντείται η γενική στάση επάνδρωσης των στρατιωτικών δυνάμεων εξ ολοκλήρου από επαγγελματίες στρατιωτικούς κατά τη πρότυπη της IFOR στη Βοσνία.

**ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ  
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ  
ΣΧΕΣΕΙΣ**

Η αναδιάρθρωση της δομής και λειτουργίας του NATO, αδιαμφισβίτητη επισφραγίζει την πολιτικοστρατιωτική κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρα όμως από αυτή τη γενική διαπίστωση, αξίζει να δούμε ποιες επιπτώσεις επιφέρουν αυτές οι εξελίξεις στο ειδικό βάρος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Όπως έχει τονιστεί και σε παλαιότερο κείμενο, οι εύθραυστες ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αποτελούν απλώς αντιπαράθεση δύο "περιφερειακών δυνάμεων" (Ελλάδας-Τουρκίας) αλλά το κατάλληλο πεδίο χειρισμών και επεμβάσεων των Αμερικανο-Νατοϊκών παραγόντων για επέκταση της κυριαρχίας τους στα Βαλκάνια και μεταβολή των πολιτικοστρατιωτικών ισορροπιών στο Αιγαίο, αλλά ευρύτερα στη Ν.Α. πέραν του NATO, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Οι Αμερικάνοι που έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή από την κρίση των Ιμία, προτίθενται να αιχνήσουν τις πιέσεις για να τεθούν σε εφαρμογή Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (M.O.E) στο Αιγαίο. Η διαρκής φιλοδογία των Αμερικάνων περί ανησυχίας για θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας -κάτιο που δεν μπορεί να αποκλειστεί- αλλά και οι άμεσες πιέσεις προς τις κυριαρχες τάξεις

Ελλάδας και Τουρκίας που θα μεγιστοποιήσουν τον κατάλληλο χρόνο (μετά το ξεκαθάρισμα του πολιτικού σκηνικού στις δύο χώρες), στόχο έχουν την "επίλυση των διαφορών" μέσω εφαρμογής των M.O.E για την απρόσκοπη αλλαγή της επιχειρησιακής δομής της νοτιοανατολικής πτέρυγας, μέσα στο γενικότερο σχέδιο αναδάταξης ολόκληρης της δομής του NATO. Σ' αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η ανασυγκρότηση της Ατλαντικής Συμμαχίας καθιστά άνευ αντικειμένου το ζήτημα των στρατηγικών στη Λάρισα, μας και οι διοικητικές δομές των στρατηγικών πρόκειται να εγκαταληφθούν, όπως προαναφέρθηκε τα M.O.E περιλαμβάνονταν την επιπτήρηση του εναέριου χώρου και των πολεμικών πλοίων στο Αιγαίο μέσω των ιππάμενων ραντάρ AWACS. Σε περίπτωση κρίσης θα μπορώσουν να αποσταλούν οι ευέλικτες μονάδες CJTF ανάμεσα στις ελληνικές και τουρκικές δυνάμεις ώστε να αποσύρθησουν μια σύρραξη στο Αιγαίο. Επίσης οι δυνάμεις CJTF θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Κύπρο σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ των δύο κοινοπόλεμων, για επιπτήρηση της συμφωνίας αυτής. Αντιλαμβάνεται κανείς πώς η εγκατάσταση Νατοϊκού στρατού επιπτήρησης (τύπου Φρανσίας) στην Κύπρο ή ακόμα και καπού στο Αιγαίο με όλες τις ανησυχίες των κοινωνιοτεχνών που την ανατιθέμενο ενδιέδωση στη συνέπεια του πολύ κόσου προκαλείται στη συμμορία των αφεντικών που τείνει να αναβαθμίσει μέσα από την εντάξη της Ελλάδας στην E.O.K με την πολιτικοστρατιωτική υποδομή της ελληνικής άρχουμας τάξης στο Δυτικό στρατιωτικό συνασπισμό, το NATO. Στα τέλη της δεκαετίας του '70 κυριαρχούνταν συνθήματα "ΕΟΚ και NATO το ίδιο συνδικάτο", ενώ το αντιαμερικανικό λαϊκό μίσος οξύνεται.

Η ένοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η πρωθητης μιας κοινωνικά συνενετικής πολιτικής, η ύφεση του κοινωνικού κινήματος, ο εναγγαλισμός μεγάλου μέρους της αριστεράς με τα κοινοβούλευτικά τερτίπια που ήθελε το κίνημα, υποταγμένο στη βλακώδη κομματική λογική των πορειών περιπάτων για επίδειξη πολιτικής δύναμης, αλλά και οι γενικότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ και επέλαση του νεοφιλελευθερισμού στα τέλη του '80), φέρνουν σε μαρασμό την αντιμπεριαλιστική προοπτική στερώντας της κάθε κοινωνική δυναμική.

Έτσι φτάνουμε σήμερα όπου σημείο των καιρών θα έλεγε κανείς ότι Παπαθεμέλης με την παρέα του Φώτη Βαζαρά στην Ελλάδα, αλλά η συγκρότηση κοινωνικών όρων και κινημάτων ενάντια στη γιγαντιαία επιχείρηση των Δυτικών και Βορειοευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικοστρατιωτικών συνασπισμών για πλήρη καθυπόταξη των νέων τριτοκοσμικών ζωνών στην Ευρώπη και στην περιφέρεια (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία κ.λ.π.). Οι αναρχικοί, σαν κομμάτι του κοινωνικού κινήματος, με σημαντική παρουσία στα νεολαίστικα, αντιφασιστικά κινήματα και στα κινήματα αλληλεγγύης, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν αρκετά στην αντιμπεριαλιστική πρακτική από την παρατεταμούμεν