

# ΑΛΦΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 2ο • ΦΥΛΛΟ 63ο • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

#### ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

#### Για το ΑΛΦΑ και το κίνημα της αυτοοργάνωσης

“Δεν έχουμε καμμία διάθεση να επιλέξουμε μεταξύ μιας άρνησης χωρίς θέση, (που επιτρέπει την πρωτοποριακή δράση, καταργεί τη συλλογικότητα και οδηγεί στην απελπισία, τη χειραγώηση και την παραίτηση) και ενός ενσωματωμένου εναλλακτισμού που δικαιώνει το υπάρχον και χρησιμοποιείται ως εφαλτήριο παραγοντίσκων της πολιτικής και αρχιερέων των στυλ της αμφισβήτησης.”

Σελ. 2

#### ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

#### Αντίσταση και προοπτικές στην Ευρώπη

“Ο νεοφίλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση έχουν υπερφαλαγγίσει τις παλιές μορφές αγώνα και αντίστασης, ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, και έχουν δημιουργήσει νέους αντιπάλους. Άλλα, συγχρόνως, νέες δυνατότητες έχουν δημιουργηθεί από τη νέα κατάσταση, που πρέπει να ανιχνεύσουμε και να εκμεταλλευτούμε. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος που πρέπει να δούμε.”

Σελ. 4

#### ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

#### Αυτόνομο Στέκι Πατησίων

“Η δημιουργία στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας ενός ακόμα χώρου απελευθερωμένου από την καπιταλιστική κυριαρχία και εκμετάλλευση, όπου πραγματώνεται η έμπρακτη άρνηση των σχέσεων και δομών που επιβάλλουν η εξουσία και το εμπόρευμα, δίνει νέες ελπίδες και προοπτικές στο όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης.”

Σελ. 3

**Μην ρυπαίνετε το περιβάλλον!  
Τοποθετήστε τη φήφο σας  
στον ειδικό  
κάδο.**



**Τα πολιτικά κόμματα είναι  
ανακυκλώσιμα απορρίμματα.**





# ΣΥΣΤΙΚΑ

# με το *Αλφα*

Συνέχεια από τη σελ.2

ματος. Η εξουσία άλλωστε έχει αναπτύξει και την στρατηγική της έντασης, της διατήρησης της ισορροπίας του υπάρχοντος μέσα από την δύναση. Η ενίσχυση του απελευθερωτικού προτάγματος, σε ότι τουλάχιστον αφορά εμάς, μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την ενίσχυση της ελευθεριακής πρακτικής και αυτό είναι μια υπόθεση καθημερινού αγώνα.

Είπαμε και παραπάνω πως ένα κίνημα το οποίο θέλει να είναι θέση μαζί και άρνηση, δεν αρκεί να το διακηρύξουε, πρέπει και να το αποδεικνύει με τις οργανωτικές του μορφές, τις διαδικασίες του και τα χαρακτήρια της ανάλυσης και των έμπορακτων προτάσεών του.

**Χρήστηππα της ανάλυσης και των εμφακών προτάσεων του.**  
Μιλάμε δηλαδή για ένα κίνημα που πρέπει να απαντά με πραγματικό τρόπο σε πραγματικά προβλήματα. Να αντιλογίζει στην πράξη αυτή την εποχή "όπου τίποτα δεν είναι αλήθεια και όλα επιτρέπονται". Την εποχή της έλλειψης επικοινωνίας, του "τίποτα δεν έχει νόημα", της εικονικής πραγματικότητας, της έλλειψης ελπίδας και οράματος, του ατομικισμού, των ιδεολογιών της παραίτησης, της διάλυσης του κοινωνικού ιστού, της οικονομίας της εικονικής πραγματικότητας, των ρευστών εργασιακών σχέσεων, των μεταναστευτικών ρευμάτων, των "κινητικών εργατών", την εποχή που απαντά στην αυξανόμενη δυσαρέσκεια με το "πόλεμος και διάρεση παντού".

Ένα κίνημα που θα στηρίζεται και θα προωθεί την αυτοοργάνωση γύρω από ζητήματα καθημερινής ζωής, με αυτοοργανωμένους αγώνες γύρω από "μερικά" και "τοπικά" ζητήματα, με άλληλεγγύη σε αγώνες που, πρόσκαιρα έστω, ξεφεύγουν από αλλοτριωτικές μορφές οργάνωσης, με κριτική αλληλεγγύη σε αγώνες (τοπικούς, κοινωνικούς, εργατικούς) που θέτουν, έστω και με συγκεχυμένο τρόπο, απελευθερωτικά ζητήματα. Ένα κίνημα που θα στηρίζεται και θα προωθεί την οργάνωση της καθημερινότητας ενάντια στη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου, με τη δημιουργία χώρων άμεσης επικοινωνίας και δημιουργικότητας (στέκια, ομάδες γειτονιάς, κοινωνικά κέντρα). Που θα στηρίζεται και θα προωθεί την οργάνωση της αντιπληροφόρησης μέσα από έντυπα, ραδιοφωνικούς σταθμούς, χρήση των νέων τεχνολογιών (βίντεο, Internet), εκδηλώσεις. Που θα στηρίζεται και θα προωθεί την επικοινωνία, με δίκτια επαφών, δημιουργία χώρων αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, εκδόσεις, εκδηλώσεις. Που θα στηρίζεται και θα προωθεί την αλληλεγγύη μέσα από διαφορετικές καθημερινές σχέσεις, αποκαθιστώντας τη σημασία της αλληλεγγύης (η οποία κατέληξε να αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στις κινήσεις απελευθέρωσης φυλακισμένων). Που θα στηρίζεται και θα προωθεί την αλληλοβοήθεια μέσα από μικρές συνεργατικές, ταμεία αλληλοβοήθειας, κοινές ενώσεις άνεργων, παραδοσιακών εργαζόμενων και μεταναστών. Που μέσα από ζυμώσεις και συλλογικές διαδικασίες θα μπορέσει να επεξεργαστεί θεωρητικές θέσεις και να διεξάγει τον πόλεμο ενάντια στις ιδεολογίες της κυριαρχίας (καταναλωτισμός, ανταγωνιστικότητα, παραίτηση, κυνισμός, απομικισμός, ρατσισμός, εθνικισμός, θρησκείες). Που θα επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση και θα αντιμετωπίζει με συνέπεια τα αποτελέσματά της.

Μιλάμε για ένα κίνημα, μια διάχυτη κίνηση μέσα στην κοινωνία, με σύμφωνίες σε κεντρικά σημεία, με δράση σε διαφορετικές όψεις της καθημερινής ζωής, όπου οι μερικοί και σύμφωνοι με τα ενδιαφέροντα του καθενός αγώνες θα συνθέτονται με τους αγώνες των υπόλοιπων και θα εμπλουτίζονται αμοιβαία. Όχι μια οργάνωση που θα βυθιστεί στη γραφειοκρατία και τους ρόλους. Όχι κέντρα λήψης αποφάσεων και ιεραρχίες. Όχι πολιτικές ομάδες και φωτισμένους θεωρητικούς που τα ξέρουν όλα και "κατεβάζουν τη γραμμή". Η συνείδηση ενός κινήματος είναι η μέση συνείδηση των μελών του και αυτή κατακτιέται και βαθαίνει μέσα από τη δράση. Όχι ιδεολογική χειραγώηση αλλά συλλογική ανάπτυξη θεωρίας-δράσης μέσα από την αντιπρωτοποριακή πρακτική. Όχι οργάνωση της απελπίσιας σε μικρούς πυρήνες κρούσης, αλλά οργάνωση της ελπίδας σε πολλαπλούς και αλληλέγγυους σχηματισμούς σύγκρουσης και δημιουργίας στην καθημερινότητα. Όχι μια πολιτική οργάνωση που αναλαμβάνει να "κάνει την πολιτική" για όλους μας, αλλά μια νέα κοινωνική οργάνωση στα σπάργανα που μέσα από την καθημερινότητα, τα προτάγματα, τους αγώνες, τις νέες σχέσεις, ασκεί πολιτική πραγματώνοντας μια νέα πολιτική πούτσα. Την αυτορροήνωση.

Μίλαμε για ένα κίνημα στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι όσοι αποδέχονται την αναγκαιότητα της θετικής δράσης, ένα κίνημα που θα αποτελείται από διαφορετικές ομαδοποιήσεις με διαφορετική δράση και σημώνες στην καθημερινότητα, με ένα κοινά διαμορφωμένο πλαίσιο εκτιμήσεων για την εποχή μας και για τα μέτωπα που ανοίγονται, με ένα οργανωτικό σχήμα που θα απελευθερώνει τη δημιουργικότητα αυξάνοντας την αλληλεπίδραση.

Ένα κίνημα χωρίς κέντρα λήψης αποφάσεων, χωρίς καθοδήγηση και ιεραρχίες, με αυτονομία των ομαδοποιήσεων που θα το αποτε-

# Επτά πιθανές προοπτικές

Ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση έχουν υπερφαλαγγίσει τις παλιές μορφές αγώνα καντίστασης, ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, και έχουν δημιουργήσει νέους αντιπάλους. Άλλα, συγχρόνως νέες δυνατότητες έχουν δημιουργηθεί από τη νέα κατάσταση, που πρέπει να ανιχνεύσουμε και να εκμεταλλευτούμε. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος πού πρέπει να δούμε. Έχουμε καθορίσει μερικές πιθανές προοπτικές: επτά υποθέσεις πρός συζήτηση και εξέταση.

### **1) TO ANATREPPTIKO ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: ο αποκλεισμός (απόμων, περιοχών ακόμη και χωρών) θα μεγαλώνει καθώς ο νεοφιλελευθερισμός δεν μπορεί να προσφέρει πλήρη απασχόληση σε όλους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την ανταγωνιστικότητα του αποκλεισμού με τον νεοφιλελευθερισμό να κάνουμε φανερό ότι αυτή είναι η αρχή του τέλους της κοινωνίας της εργασίας, ότι η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να οδηγήσει στη λιγότερη απασχόληση για όλους. Το μπορούμε να κάνουμε ώστε να μετατρέψουμε τον αποκλεισμό σε μια ευκαιρία για την αναπτυξη άλλου τύπου σχέσεων, κι επιπλέον της ιδέας μιας άλλης κοινωνίας; Οι ζαπατίστας είναι επίσης αποκλεισμένοι, ο αγώνας τους απλά αμύνεται με μια οικονομία συντήρησης στο περιθώριο του νεοφιλελευθερισμού. Όμως δεν υπάρχει κάτι αόσχημο σε αυτό, αφού έχουμε την ίδια στιγμή κάνει τον αγώνα τους μια από τις πιο αιχμηρές επιθέσεις στο νεοφιλελευθερισμό, διακηρύσσοντας απλά την αδυναμία του να ικανοποιήσει και τις πιο στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες.

Στο Βορρά, πολλοί άνθρωποι ζουν με τα επιδόματα ανεργίας ή άλλα ισχνά έσοδα, κάνοντας καταλήψεις στέγησης σε άδεια σπίτια, πρόσπαθώντας να οργανώσουν διαφορετικές μορφές ζωής και ανταλλαγής. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μεταβάλλουν τους αγώνες τους από αμυντικούς σε μια απειλή για το καπιταλιστικό μοντέλο; Αυτό το έγγυημένο ισχνό έσοδο για παράδειγμα, είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιβίωση του εφεδρικού βιομηχανικού στρατού των ανέργων, στα βαθιά που είναι το κεντρικό

ανεργών, το ραδιό που είναι το κεφάλαιο αυτό που τον οργανώνει. Άλλα αν κερδηθεί και αναπτυχθεί με τους αγώνες θα μπορεί να είναι η απαρχή για κάτι άλλο: η επιβεβαίωση ότι έχουμε το δικαίωμα να ζούμε χωρίς να χρειάζεται να πουλάμε τη δουλειά μας στα αφεντικά. (Το κεφάλαιο έχει διαγνώσει ήδη αυτό τον κίνδυνο και αρχίζει να κάνει τέτοιες πληρωμές μόνο με αντάλλαγμα κάποιου είδους

εργασίας. Αυτοί που πάρουν επιδόματα ανεργίας πολλές φορές αναγκάζονται να δουλέψουν σαν υπηρέτες για τους πλουσιούς, για παράδειγμα.). Ένα κείμενο που έχει υποβληθεί από τη Βαρκελώνη συζητώντας την ατομικιστική φύση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού (σχετικά λιγότερο σημαντικός ρόλος των μεγάλων εργοστασίων, ο πολλαπλασιασμός των προσωρινών μορφών απασχόλησης, κ.λ.π.) προτείνει ένα άνευ όρων εγγυημένο ελάχιστα εισόδημα σαν έναν ενοποιητικό αγώνα τόσο για τους μεροκαμπαίρηδες όσο και για τους αποκλεισμένους.

## ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

# Αντίσταση και προοπτικές στην Ευρώπη

$\beta'$  μέρος

Στο Βερολίνο βρήκαμε ένα εκπληκτικό παράδειγμα της νέας μορφής ενοποιητικού αγώνα ενάντια στον αποκλεισμό: Συνειδητοποιώντας ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη από ποτέ αναλογία του πληθυσμού που δεν χωράει στα παραδοσιακά συνδικάτα (ανέργοι, οι προσωρινοί, οι ελεύθεροι απασχολούμενοι, οι γυναίκες που ασχολούνται με την 'αναπαραγωγική δουλειά' και 'πλήρωνται' από τη πρόνοια, οι φοιτητές, οι ανάπτυροι πολιτιστικές ομάδες, κοινωνικοί εργάτες κ.λ.π.) μια ομάδα πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει μια "Κοινωνική Συμμαχία" που τώρα έχει ενσωματώσει περισσότερες από εκατονταριάς που αντιπροσωπεύουν όλα τα είδη των ανθρώπων που πλήρωνται από τις νέες περικοπές "λιτότητας" στον προϋπολογισμό. Μέσα σε λίγους μήνες, αυτή η καινούργια μορφή κοινωνικής "επανασυγκρότησης" ήταν ικανή να οργανώσει μια διαδήλωση 35.000 ανθρώπων και να επιβάλλει την παρουσία της στην τοπική πολιτική αρένα. Είναι πραγματικά σημαντικό να ανταλλάξουμε εμπειρίες τέτοιου τύπου αγώνων από όλη την Ευρώπη (για παραδειγμα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για την "Action Contre le Chômage" στη Γαλλία).

Ένα ενδιαφέρον κείμενο από τη Μαδρίτη επιμένει κι αυτό στον αποκλεισμό, καταδεικνύοντας ότι ο χώρος εργασίας δεν είναι πλέον ο κεντρικός κοινωνικός δεσμός. Η εκμετάλλευση έχει πολλές μορφές και έχει διαχθεί σε όλο τον κόσμο. Μία ακόμα πιο δυσοίωνη σημείωση: το κεφάλαιο δεν ενδιαφέρεται πια άμεσα για την υγεία ή ακόμα και την επιβίωση των εργατών του που είναι όλοι, λιγότεροι ή περισσότερο, προσωρικοί και αναλώσιμοι.

Ανάμεσα στούς άνεργους υπάρχουμε όλο και πιο πολλοί άνθρωποι καλειδοποιοί εκπαιδευμένοι. Αυτοί θα προσφέρουν εκπληκτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την καλύτερη κατανόηση στην κατάστασης των νέων μορφών αντίστασης κ.λ.π. Από το 1968 ποτέ ίσως δεν υπήρξαν τόσοι νέοι ανθρωποί με προσόντα εν εφεδρεία. Τα θέματα φέρει στο προσκήνιο;

## 2) Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ανταγωνισμός μάς στρέφει όλους εναντίων όλων, σημαίνει όμως και μια αντικειμενική σύγκλιση συμφερόντων και αγώνων που πρέπει να κάνουμε εμφανή. Στο παρελθόν, οι εργάτες του Βορρά μπορούσαν να επωφεληθούν από την αποικιακή εκμετάλλευση του Νότου που μείωνε τις τιμές στις πρώτες ύλες για το Βορρά. Όταν όμως σήμερα βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με τις αποκεντρωμένες βιομηχανίες, έχουν πραγματι-

κό συμφέρον να υποστηρίξουν τους εργάτες του Νότου. Ο ίδιος τύπος αναγκαίας αλληλεγγύης πρέπει να αναπτυχθεί ανάμεσα στούς εργαζόμενους και τους άνεργους κάθε χώρας. (Για παράδειγμα στον αγώνα για ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).

### 3) ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Η αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας μπορεί ακόμη να αποτελέσει την ευκαιρία ενδυνάμωσης της αυτονομίας και της αυτοοργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών έχω από τα παραδοσιακά κόμματα, τη γραφειοκρατία και τους οργανισμούς, που έχουν όλο και λιγότερα να προσφέρουν.

## 4) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Η σκληρή επιβεβαίωση του χρήματος και του ατομικού συμφέροντος σαν τη μόνη πηγή των κοινωνικών κανόνων είναι τρομακτική, αφήνει όμως το πεδίο των αξιών σε μας. Ένα κείμενο του Holloway δείχνει πως οι ζαπατίστας πρότειναν μια επαναστατική προσέγγιση στην εξουσία και την πολιτική, με την επαναβεβαίωση των ανθρώπινων αξιών και της αξιοπρέπειας σαν την αρχική πηγή της λαϊκής δύναμης. Έτσι υποβιβάζουν την οικονομία και τις "αναγκαιότητες" στην πραγματική και υποδεέστερη τους θέση: θεωρώντας την αληθεία πιο δυνατή από την κρατική δύναμη ή τα όπλα, στοιχηματίζοντας πάνω στο γεγονός ότι σε μια κοινωνία που βασίζεται στην αποξένωση και την αδικία, ο καθένας έχει ένα "ya basta" που σιγοβράζει.

Το νόημα που δίνουμε στον αγώνα μας είναι ίσως πιο σημαντικό από αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε.

Ένας μερικός αντικειμενικός στόχος μπορεί να είναι σημαντικός, αν εμπεριέχει μια ριζοσπαστική κριτική. Οι ζαπατίστας μας υπενθύμισαν ότι η πολιτική πάνω από όλα έχει να κάνει με τις αξίες και τους μύθους που αφορούν το πώς η κοινωνία θα έπρεπε να οργανωθεί. Αν οι δικές μας αξίες και μύ-

θοι θριαμβεύσουν έναντι των δικών τους, θα γίνουν τόσο πραγματικοί, π.χ όσο οι αξίες τιμών σήμερα. (Αν το χρήμα φέρνει κέρδος, είναι γιατί απλά οι άνθρωποι έχουν αποδεχθεί -ή τους έχουν κάνει να αποδεχθούν- τη φετιχιστική αντίληψη ότι το χρήμα μπορεί να “δουλέψει” από μόνο του). Ο νεοφιλελευθερισμός ονειρεύεται την απελευθέρωσή του από όλες τις μορφές πολιτικού ελέγχου (κείμενο Παρισιού), ακόμη και οι δρόμοι, οι φυλακές και οι ωκεανοί θα μπορούσαν να ιδιωτικοποιηθούν. Αυτή η ακρόπτητα θέτει τις βάσεις της ανανέωσης και της ριζοσπαστικοποίησης





# Είναι ένα κράτος αυτό που χρειάζεται ο Κουρδικός λαός;

**A**ρχικά αυτό το κείμενο γράφτηκε για μια εκδήλωση με τίτλο "Γιορτή για την Ειρήνη στο Κουρδιστάν" που έγινε την 1η Σεπτέμβρη 1996. Σκοπός μας είναι να περιγράψουμε σύντομα την κατάσταση στο Κουρδιστάν και να ξεσκεπάσουμε τα κροκοδειλια δάκρυα των καπιταλιστών και των MME τους για το Κουρδιστάν.

Το Κουρδιστάν είναι μια χώρα όπου ο κουρδικός λαός ζει κάτω από ένα φεουδαρχικό και καπιταλιστικό καθεστώς, όπου οι εργαζόμενοι, και κυρίως οι γυναίκες και τα παιδιά, υποφέρουν από την φτώχεια, την κακομεταχείρηση και την καταπίεση από τις αρχές, που εκπροσωπούν τα Κουρδικά κόμματα (Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα, Πατριωτική Ένωση Κουρδιστάν), καθώς και το ΡΚΚ του Βορείου Κουρδιστάν, που ενδιαφέρονται για την ελευθερία (I) του Κουρδιστάν όσο ο Γιάσερ Αραφάτ (ο ήρωας! του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα εδώ και δύο δεκαετίες) για την ελευθερία του φτωχού Πόλεστινιακού λαού.

Όταν οι ιρανικές αρχές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Νότιο Κουρδιστάν το Μάρτη του 1991 από την καθαρή δύναμη της εξέγερσης των στρατιωτών και των απλών ανθρώπων του Νοτίου Ιράκ και του Ιρακινού Κουρδιστάν, γι' αυτό το σύντομο διάστημα, οι φτωχοί άνθρωποι, ενωμένοι ενάντια στην εξουσία, ένιωσαν τη δύναμη τους κι έδειξαν στον εαυτό τους και τον κόσμο τι καταγιδα σηκώνει η βάση της κοινωνίας όταν εξεγείρεται.

Για να χτυπήσουν και να πνίξουν την εξέγερση όσο το δυνατό γρηγορότερα, οι φονιάδες της ιρακινής κυβέρνησης και οι συμμαχικές

δυνάμεις της περιοχής ενώθηκαν σε μια "ιερή συμμαχία" ενάντια στην εξέγερση, ώστε να ξαναφέρουν το νόμο και την τάξη στο Νότιο Ιράκ και να αιματοκυλίσουν αόπλους ανθρώπους, όπως έγινε με τους συντρόφους μας στην Παρισινή Κομμούνα από τη Γαλλική κυβέρνηση και το στρατό του Βίσμαρκ πριν 125 χρόνια.

Επειτα, στο Κουρδιστάν, τα κουρδικά κόμματα (ΚΔΚ και ΠΕΚ) αυτοδιορίστηκαν νέα αφεντικά στο όνομα της ελευθερίας του Κουρδιστάν, υποστηρίζομενα από γεοκτήμονες, εμπόρους και πολλούς καταστηματάρχες που έλεγχαν την αγορά, συντρίβοντας με σημηρότητα κάθε δυσαρέσκεια και αφισβήτηση της εξουσίας και της περιουσίας τους, όπως κάθε εξουσία στον κόσμο.

Φυσικά, αυτό δεν μας προκάλεσε έκπληξη, αφού είμαστε Αναρχικοί: για μας είναι ξεκάθαρο ότι κοινωνικές τάξεις σημαίνει κοινωνικές συγκρύσεις, ότι κυβέρνηση σημαίνει βία, φόνους και καταλήστευση των φτωχών εργαζόμενων αυτού του σάπιου κόσμου.

Αυτά συνήθως προκαλούν έκπληξη στην Αριστερά, στο Κουρδιστάν και σ' άλλες χώρες (παράδειγμα τα κομμουνιστικά κόμματα, όπως το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (SWR) της Βρετανίας, που επιζητούν την εξουσία στο όνομα της εργατικής τάξης, όπως την πήραν οι Μπολσεβίκοι στο όνομα των εργατών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που σκότωσαν το πνεύμα της Ρώσικης Επανάστασης μόλις έγιναν τα νέα αφεντικά της Ρωσίας. Η σφαγή των χιλιάδων ναυτών της Κροστάνδης από τον κόκκινο στρατό κάτω από τις διαπαγές του Λένιν και του Τρότσκι τον Μάρτη του 1921 είναι για μας ζωντανή υπενθύμιση του τι σημαίνει στην πράξη η λενινιστική και σταλινική ιδεολογία).

Το μιαύλι των Αριστερών (άλλοι απ' τους οποίους είναι ανότοι κι άλλοι εξαπατημένοι από τους ηγέτες τους) είναι τόσο διαβρωμένο

από τη άχρηστη λενινιστική ιδεολογία, που συνήθως ασκούν κριτική και κατηγορούν μόνο τους συγκεκριμένους μηχανισμούς του κράτους που βλάπτουν τους εργάτες!

Λόγικα, όπως ο σκύλος δε μπορεί να μιλήσει και να τραγουδήσει, παρά μόνο να γαργίσει σα σκύλος που είναι, έτσι και κάθε κράτος στην ιστορία του κόσμου λειτουργεί καταπιεστικά.

Γ' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλο και ασυγχώριτο φέμα να λένε στον κόσμο μέσα από τα MME ότι η πλειοψηφία του Κουρδικού λαού υποφέρει γιατί αυτό που τους λείπει είναι ένα ισχυρό Κουρδικό κράτος! Η αλήθεια είναι ότι ο φτωχός πληθυσμός του Κουρδιστάν υποφέρει με πολλούς τρόπους όπως η εργατική τάξη του υπόλοιπου κόσμου εξαιτίας της εξουσίας και του καπιταλιστικού συστήματος.

Σκοπός μας σαν Αναρχικοί, είναι

να πούμε στους εργάτες, τους δασκάλους, τους σπουδαστές στο Κουρδιστάν, στους αγρούς, στα σχολεία και τους χώρους εργασίας, ότι δεν πρέπει να εξαπατηθούν και να αγωνίζονται για ν' αλλάξουν τα αφεντικά τους, από Τούρκους σε Κούρδους, από Ιρανούς σε Κούρδους, ή από Άραβες σε Κούρδους!

Πρέπει να καταλάβουν και να διδαχθούν από τη δικιά τους ιστορία κι από την ιστορία της εργατικής τάξης, ότι η λύση είναι μια Αναρχική - Κομμουνιστική επανάσταση, ένας πολύ δύσκολος στόχος που απαιτεί αίμα, και η προετοιμασία του οποίου πρέπει να οργανωθεί και να συνδεθεί σε παγκόσμια κλίμακα, αλλιώς χάνουμε τον καιρό μας.

Ας φωτιστούμε τη φλόγα της εξέγερσης οι καρδιές κι οι συνειδήσεις των Τούρκων, Περσών και Αράβων εργαζόμενων, φοιτητών και στρατιωτών για να δοθεί τέλος

στην εξουσία των πολεμοκάπηλων, στην εξουσία της φτώχειας και του χρήματος.

Σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε την εξουσία για πάντα, όχι να ιδρύσουμε ακόμα μια μικρή εξουσία στο όνομα του Κουρδιστάν. Το Κουρδιστάν κι ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να γίνουν ένας κίριος όπου θ' ανθίζει η ζωή χωρίς κράτη.

Ζήτω τη Κουρδική γλώσσα και μουσική.

Ζήτω το πνέυμα της Αναρχικής - Κομμουνιστικής επανάστασης στη Μέση Ανατολή και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε τη θρησκεία, το κράτος, το ρατσισμό και το χρήμα.

**Κούρδοι Αναρχικοί**

(Το κείμενο μας ταχυδρομήθηκε από την Αγγλία)

## Αυστραλία: Αντίσταση στη λιτότητα

Στις 19 Αυγούστου 1996 δυνάμεις της αστυνομίας συγκρύστηκαν με χιλιάδες διαδηλωτές που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που φρουρούσε το κτίριο της αυστραλιανής ομοσπονδιακής βουλής στην Καμπέρρα. Η μαζική διαμαρτυρία οργανώθηκε από το ACTU (Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων Αυστραλίας) με στόχο να εκφραστεί η αντίθεση στο νέο νομοσχέδιο εργασιακών σχέσεων που προωθεί η συντηρητική κυβέρνηση του Τζον Χάουαρντ.

Στο προαύλιο της βουλής συγκεντρώθηκαν 15.000 περίπου διαδηλωτές απ' όλη την χώρα. Ανάμεσα τους φοιτητές και ιθαγενείς. 1.000 άτομα (φοιτητές, ιθαγενείς, ριζοσπάστες εργάτες κ.α.) επιπλέθηκαν στο κτίριο. 40-50 απ' αυτούς κατόρθωσαν, μετά από μάχη με την αστυνομία, να μπουν μέσα, όπου συγκρύστηκαν με την ασφάλεια του κτιρίου.

Στο μεταξύ, η αστυνομία ενσχύθηκε με 300 άντρες των ειδικών δυνάμεων και οι συγκρότησεις

μπροστά στο κτίριο καθώς και στο προαύλιο της βουλής κράτησαν 12 ώρες.

Τελικά οι μπάτσοι κατόρθωσαν να απωθήσουν το μανύμενο πλήθος. Οι ζημιές ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες δολάρια. Εκτός από τις τεράστιες τζαμαρίες του κτιρίου που σπάστηκαν, οι διαδηλωτές κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς το βιβλιοπωλείο της βουλής απ' όπου κλάπηκαν ακριβά ρολόγια, πολύτιμες πέτρες κλπ. Οι συλλήψεις ανέρχονται σε 49, ενώ οι τραυματισμοί μπάτσοι στους 70 περίπου.

Η τριετία του ACTU έδειξε φανερά ενοχλημένη. Η γενική γραμματείας της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της Αυστραλίας, Τζένι Τζώρτζ, δήλωσε ότι αυτοί που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά και τις καταστροφές δεν έχουν καμιά σχέση με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, ενώ ο γραμματείας του ACT Μπιλ Κέλτι, δεν έκανε λόγο για τα γεγονότα, παρά μόνο είπε ότι η διαμαρτυρία αυτή ήταν η πιο πετυχημένη που έχει γίνει ποτέ στην Αυστραλία. Επί-

σης ο πρωθυπουργός Τζον Χάουαρντ, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί καταδίκασαν τα γεγονότα.

**Ο προϋπολογισμός**  
Οι άνεργοι είναι τα μεγαλύτερα θύματα των ιδιαίτερων σκληρών περικοπών που περιλαμβάνει ο επίτοιμος προϋπολογισμός που κατέθεσε στις 20 Αυγούστου, ο θησαυροφύλακας (υπουργός Οικονομικών) κ. Πάτερ Κοστέλο, με στόχο την εξάλειψη των τεράστιων ελλειμμάτων. Ο προϋπολογισμός προβλέπει την μείωση των δημόσιων δαπανών κατά 7.2 δις. Δολάρια στην προσεχή διετία.

Μειώνεται κατά 1.8 δις δολάρια τα κονδύλια για προγράμματα επανένταξης των ανέργων στο εργατικό δυναμικό και το εθνικό ποσοστό ανεργίας παραμένει στο 8.5%.

Εισάγονται προγράμματα ειδικευόσης ανέργων χρηματοδοτούμενα από τους

**Ε**ίχαν περάσει μόλις δύο μήνες από εκείνη τη λαμπερή 19η Ιουλίου και όμως όλα φαίνονταν μακριά, σαν ένα όνειρο. Έλεγαν ότι έπρεπε να στρατιωτικοποιηθούν οι εργατικές πολιτοφυλακές που μάχονταν στο μέτωπο, ότι έπρεπε να επανασυγκροτηθούν μέσα από "νόμιμες" μορφές οι κολλεκτιβοποιημένες βιομηχανίες, ότι τα ένοπλα σώματα έπρεπε να ξαναργανωθούν σύμφωνα με τους παλιούς κανόνες. Κανείς δεν έθετε το πρόβλημα ανοιχτά, αλλά η δυσαρέσκεια υπόβοσκε στις συγκεντρώσεις των αγωνιστών και τις εργατικές συνελεύσεις. Στις συναντήσεις των αναρχικών ομάδων και της Τοπικής Ομοσπονδίας Συνδικάτων της CNT της Βαρκελώνης που πραγματοποιούνταν στο Κτήριο CNT-FAI υπήρχαν αντιπαραθέσεις μεταξύ των συντρόφων που υποστήριζαν το δρόμο της επανάστασης και αυτών που μλούσαν για μια "ανάπauλa" που ανταποκρινόταν καλύτερα στις ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιμετωπίζαμε. Η μία τάση ανταποκρινόταν στο αίσθημα της βάσης, η άλλη στηριζόταν στην "αγωνιστική υπευθύνοτητa" των επιτροπών.

Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά που λέω, χρειάζεται μια εμβάθυνση στα στοιχεία που διαμόρφωναν τη συγκεχυμένη εικόνα της Βαρκελώνης εκείνη την εποχή.

Οι επιτροπές άμυνας, που μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα είχαν μετατραπεί σε επαναστατικές επιτροπές, είχαν αγνοήσει την ίδρυση της Κεντρικής Επιτροπής των Πολιτοφυλακών της Καταλωνίας προχωρώντας σε μια οργάνωση από τη βάση. Πραγματοποιούσαν και αυτές συνελεύσεις μέσα στο Κτήριο CNT-FAI συγκροτώντας μια ξεχωριστή δύναμη στο εσωτερικό των ανώτερων επιτροπών της CNT-FAI, με τη διαφορά ότι οι επιτροπές άμυνας αποτελούσαν μια πραγματική δύναμη, ανώτερη από τις ανώτερες επιτροπές. Οι ομάδες άμυνας κάθε γειτονιάς ελέγχονταν από μια επιτροπή γειτονιάς. Αποτελούνταν από έναν ακαθόριστο αριθμό συντρόφων, συνήθως από έξι μέχρι δέκα. Το κάθε μέλος των ομάδων άμυνας είχε και από ένα τουφέκι και συχνά κι ένα περίστροφο. Στη γειτονιά μου, στο Clot, υπήρχαν δεκαπέντε ομάδες, σε μια από τις οποίες συμμετείχα και εγώ, επομένως μόνο στο Clot πρέπει να είχαμε πάνω από εκατό τουφέκια. Υπήρχαν επίσης τα εργοστάσια του Clot, που είχαν σχηματίσει δικές τους ομάδες, με ξεχωριστό οπλισμό που συμπεριλάμβανε και μυδραλιοβόλα. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε τις ομάδες της Ελευθεριακής Νεολαίας και τις αναρχικές ομάδες. Όλος αυτός ο επερογενής κόσμος αποτελούσε τη βάση της επιτροπής άμυνας της γειτονιάς μας.

Αυτό το οργανωτικό σχήμα εκτείνοταν σε ολόκληρη τη Βαρκελώνη. Η δύναμή του πρέπει να ήταν ανάμεσα στις σχήματα με δέκα χιλιάδες άτομα που έφευγαν από τον έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής των Πολιτοφυλακών και, συχνά, ακόμα και από τις αποφάσεις των ανώτερων επιτροπών της CNT-FAI. Οι τελευταίες, διαχωρισμένες από τη βάση, λειτουργούσαν σαν ηγεσία, πραγματοποιώντας πολιτικές συμφωνίες με τα κόμματα που συγκροτούσαν το Λαϊκό Μέτωπο. Η σύγκρουση ανάμεσα στη βάση και στην κορυφή ήταν συνεχής, αλλά πώς μπορούσε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση; Η ρήξη στη θεωρία ήταν εύκολη, όμως στην πράξη την εμπόδιζε η πραγματικότητα του πολέμου και η έλλειψη αλληλεγγύης από το διεθνές προλεταριάτο. Το "φτάνει πια" θα σήμαινε μια απελπισμένη σύγκρουση μέχρις εσχάτων, ενάντια στους πάντες και τα πάντα. Άλλα ποιός μπορούσε να ξεκινήσει κάτι τέτοιο ξέροντας από πριν την αρνητική κατάληξη; Η κατάσταση μας έδενε τα χέρια.

Αυτά όμως που περιγράφω τώρα, δεν τα αισθανόμασταν έτοι τότε. Εγώ, όπως και αμέτρητοι άλλοι, πίστευα ότι το πιο σημαντικό ήταν να κρατήσουμε καθαρές τις ιδέες μας ακόμα κι αν αυτό θα σήμαινε την ολοκληρωτική καταστροφή, γιατί αυτό θα ήταν το σήγουρο τέλος μιας τέτοιας απελπισμένης σύγκρουσης. Πιστεύαμε ότι ένας αξιοπρεπής θάνατος θα ήταν καλύτερος από την εγκατάλειψη των ιδεών μας. Αποτέλεσμα του τρόπου σκέψης μας ήταν και η στάση μας απέναντι στις ανώτερες επιτροπές και στην πειθαρχία που επέβαλλαν στη βάση της CNT και της FAI.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση σύγχυσης στη βάση, η Περιφερειακή Επιτροπή της CNT συγκάλεσε μια ολομέλεια των τοπικών και επαρχιακών ομοσπονδιών της Καταλωνίας, στα τέλη του Σεπτέμβρη του 1936.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν πάρα πολλά, έπρεπε να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη συμμετοχή της CNT στη δημόσια διαχείριση, την οικονομία, τον πόλεμο και την πολιτική.

Ο Mariano R. Vázquez, γενικός γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής της Καταλωνίας, προκάλεσε τεράστια έκπληξη διαβάζοντας μια ανακοίνωση που ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στο δρόμο που βρισκόμαστε, διατηρώντας δηλαδή την Κεντρική Επιτροπή των Πολιτοφυλακών της Καταλωνίας. Πρέπει να τη διαλύσουμε και να ενταχθούμε στην αυτόνομη κυβέρνηση. Αν δεν το κάνουμε αυτό, η κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης δεν πρόκειται να δώσει "άλας και ύδωρ" στο μέτωπο της Αραγωνίας και τις καταλανικές κολλεγίες». Με το "άλας και ύδωρ" εννοούσε τα όπλα και τα πυ-

## Ένα Ψυχρό Φθινόπωρο

ρομαχικά που χρειάζονταν οι πολιτοφυλακές για το μέτωπο της Αραγωνίας και τις πρώτες ύλες που χρειάζονταν οι βιομηχανίες μας.

Πρόσθεσε ότι, σε διεθνές επίπεδο, οι "δημοκρατικές" χώρες (η Επιτροπή Μη-Επέμβασης) ήταν διατεθειμένες να βοηθήσουν την ισπανική δημοκρατία, όχι όμως την κατάσταση πραγμάτων που είχε διαμορφωθεί από την επανάσταση, κατά συνέπεια -πρόσθεση- έπρεπε να "καμουφλάρουμε" την επανάσταση βαφτίζοντας τα πράγματα με άλλο όνομα. Ο Λουίς Κομπάνιας είχε ήδη δεχτεί να μετονομάσει την αυτόνομη κυβέρνηση σε "Γενικό Συμβούλιο" κλπ, κλπ.

Είχαμε φτάσει στο σημείο να μπορούνται ακούγονται τέτοια επιχειρήματα γιατί η πραγματικότητα ήταν πως η ισπανική επανάσταση και η εργατική και αγροτική τάξη που τη γέννησαν είχαν εγκαταλείψει στη μοίρα τους από το διεθνές προλεταριάτο και ιδιαίτερα από το γαλλικό που ελέγχονταν ολοκληρωτικά από το σοσιαλιστικό και το κομμουνιστικό κόμμα.



Αφίσα "αντιφασιστικής λαϊκής ενότητας", φθινόπωρο 1936. Διακρίνεται η μαυροχόκη σημαία των αναρχικών μαζί με τις σημαίες των σοσιαλιστών και των αρνητικών καταλανιστών.

Η ελευθεριακή επανάσταση μας ασφυκτιούσε. Αυτό ήταν γεγονός και ήταν επίσης το επιχείρημα που αναμάσσων στο συνέδριο η Περιφερειακή Επιτροπή της CNT της Καταλωνίας για να αποδείξει ότι ήταν αναγκαία η διάλυση της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτοφυλακών και η συμμετοχή μας στο "Γενικό Συμβούλιο". Και αυτή ήταν και η απόφαση που πάρθηκε.

Η Solidaridad Obrera δημοσίευσε τις αποφάσεις της ολομέλειας, δικαιολογώντας τες με χλιουμούς τρόπους, σε μια προσπάθεια να χρουσώσει το χάπι, ωστόσο η είδηση έσκασε σαν βόμβα στους ελευθεριακούς κύκλους, που κατέκριναν εκείνες τις αποφάσεις, τις ριζικά αντίθετες με την ομοσπονδιακή πρακτική της CNT. Οι εξηγήσεις που έδιναν οι ανώτερες επιτροπές τόσο της CNT όσο και της FAI ήταν διφορούμενες. Δεν μπορούσαν να πείσουν κανένα. Ουσιαστικά, η κορυφή και η βάση είχαν "πάρει διαζύγιο", ένα γεγονός για το οποίο κανείς δεν ήθελε να μιλήσει, ωστόσο ο ίδιος ο Ντιέγκο Αμπάδ ντε Σαντιγιάν το αναγνώρισε δημόσιας ένα φυλλάδιο που εξέδωσε μισοπαράνομα το 1940 με τον τίτλο "Γιατί χάσαμε τον πόλεμο". Παραθέτω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

"Η Κεντρική Επιτροπή των Πολιτοφυλακών αποτελούσε μια εγγύηση για την κυριαρχία του ένοπλου λαού, για την αυτονομία της Καταλωνίας, για τους καθαρούς στόχους του πόλεμου (...) όμως μας επαναλάμβαναν χωρίς σταματήμο ότι εάν επιμέναμε να την διατηρήσουμε, αν δηλαδή επιμέναμε στην υποστήριξη της λαϊκής εξουσίας, στην Καταλωνία δεν θα έφταναν ούτε όπλα, ούτε πρώτες ύλες για τη βιομηχανία,

ούτε θα είχαμε δυνατότητα να τα προμηθευτούμε από το εξωτερικό. Το να χάσουμε τον πόλεμο θα ισοδυναμούσε με το να τα χάσουμε όλα, θα οδηγούμεσταν σε μια κατάσταση σαν αυτή που βρισκόταν η Ισπανία υπό τον Φερδινάνδο τον 7ο. Πιστεύοντας ότι η άθηση που είχαμε δώσει εμείς και ολόκληρος ο λαός δεν μπορούσε να εξαφανιστεί από τη στρατιωτικόποιη και τις νέες οικονομικές συνήθειες, αποδεχτήκαμε τη διάλυση της Επιτροπής των Πολιτοφυλακών και συμμετέχαμε στην αυτόνομη κυβέρνηση, στο Συμβούλιο Αμυνας και σε όλους ζωτικούς τομείς".

Το γενικό συμβούλιο της αυτόνομης κυβέρνησης συγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:

--

# Καταυλισμός Άμεσης Αλληλεγγύης “Μάρτυρες του Σικάγο”

**Χαρακτηριστικά της κοινότητας**

**Στην καρδιά της ζούγκλας Lacandonia, 35 οικογένειες της φυλής Tojolabal ζουν με τρόπο αυτάρκη, όσον αφορά τη διατροφή και την κατοικία, σε τυπικές ινδιάνικες κατασκευές, με πάτωμα από φύλλα φοινικόδενδρων και ξύλινους τοίχους.** Δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων, η επικοινωνία γίνεται με τα πόδια ή με άλογο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη τη μεταφορά ογκώδους υλικού και εξοπλισμού. Δεν υπάρχει κανενός είδους κατάστημα και το κοντινότερο σημείο για προμήθεια προϊόντων δύπως Ζάχαρη, λάδι, αλάτι κτλ απέ-

χει πάνω από μια ώρα. Υπάρχει άφθονο νερό, από μια κοντινή πηγή. Οι βροχές κρατάν, κατά μέσο όρο, οχτώ μήνες το χρόνο. Το έδαφος και η βλάστηση είναι χαρακτηριστικά του κλίματος της ζούγκλας. Τα μοναδικά έσσοδα της κοινότητας προέρχονται από την επήσια πώληση του καφέ, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, και από την πώληση ζώων. Η πώληση του καφέ πραγματοποιείται στις αρχές ή τα τέλη κάθε χρόνου, και είναι μόνο τότε που μπορούν να αγοράσουν ρουχισμό, εργαλεία, φάρμακα κτλ. Κάθε οικογένεια αποτελείται από 6 ή 7 παιδιά και τους γονείς. Ο χώρος στις κατοικίες είναι πολύ μικρός. Γενικά, οι γυναίκες ασχολούνται

με την προετοιμασία του φαγητού, πλέονταν τα ρούχα, προσέχουν τα μικρά και μαζεύουν τα καυσόξυλα.

Η παροχή υπηρεσιών υγείας και ενήλικης είναι πολύ περιορισμένη. Οι μοναδικές ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται από τρία μέλη της κοινότητας με στοιχειώδεις γνώσεις και έλλειψη φαρμάκων και εξοπλισμού. Τα παιδιά γεννιούνται κάτω από πολύ πρόχειρες συνθήκες, με τη βοήθεια άλλων γυναικών.

Όσον αφορά τις καλλιέργειες, τα μοναδικά εργαλεία είναι ματσέτες και τσεκούρια. Παράγονται καλαμπόκι, φασόλια, μπανάνες, καφές και διάφορα φρούτα και λαχανικά. Η επιτροπή της κοινότητας μοιράζει σε κάθε οι-

κογένεια ένα κομμάτι γης για να καλύπτει τις ανάγκες της, ενώ υπάρχουν επίσης κοινοτικές καλλιέργειες και ζώα για την κάλυψη γενικών αναγκών του χωριού.

## Το πρόγραμμα και οι τρεις πρώτοι του μήνες

Την πρωτομαγιά του 1996 συγκροτήθηκε ο “Καταυλισμός Άμεσης Αλληλεγγύης Μάρτυρες του Σικάγο” με πρωτοβουλία της αναρχικής ομοσπονδίας του Μεξικό “Amor y Rabia”

και μεμονωμένων ατόμων. Έξι άτομα ανέλαβαν τη λειτουργία του σχολείου που παρέμενε κλειστό από το 1994. Η εκπαιδευτική διαδικασία αντιμετωπίζεται με μια αντιεξουσιαστική και ελευθεριακή οπτική, με βασικό στόχο την εξάλειψη των άκαμπτων και εξουσιαστικών εκπαιδευτικών πρακτικών του μεξικανικού κράτους. Αυτός ο οικισμός, στο βαθύ μου που είναι μια εξεγερμένη κοινότητα, δεν έχει καμμία συμμετοχή στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και είναι ανοιχτός σε νέους εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς.

Μέχρι στιγμής, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσεται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπ' όψη τις αντίθετες συνθήκες, όπως η προσαρμογή του ωραρίου στους χρόνους των εργασιών της κοινότητας, η έλλειψη υλικών και οι παραδόσεις και οι συνήθειες της άκαμπτης εξουσιαστικής παιδείας. Το σχολείο λειτουργεί από τις οχτώ ως τις δέκα το πρωί, από τη μία ως τις τρεις το με-

σημέρι και από τις πέντε ως τις εφτά το απόγευμα. Συμμετέχουν, με σχεπτικά σταθερό τρόπο, παιδιά, νέοι και ενήλικες. Πρέπει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε μέθοδος αντιεξουσιαστικής εκπαίδευσης εφαρμόζεται σε αυτές τις συνθήκες, πρέπει να προσαρμόζεται στις λειτουργίες και τις αναγκαιότητες του πληθυσμού. Έχει επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν εμπειρίες όπως της ελευθεριακής μεθόδου από την Ισπανία PAIDEA, του σχολείου PROSPE (της γειτονιάς De la Prosperidad στη Μαδρίτη), της μεθόδου CIASO που χρησιμοποιήθηκε στο Σαλβαδόρ κ.α., με στόχο τη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θα βοηθά μέσα τον πληθυσμό.

Το σχολείο έναι τημία μόνο του εκπαιδευτικού προγράμματος, που προσπαθεί να καλύψει πολύ πιο ευρείς τομείς για την επίτευξη των στόχων του, όπως η δημιουργία κοινωνικών και κοινοτικών χώρων που θα χρησιμεύουν ως τόποι συνάντησης, αναψυχής και κουλτούρας. Τα βασικά στοιχεία αυτών των κέντρων είναι μια βιβλιοθήκη, ένα αθήναιο, ένα σπίτι γυναικών, ένας χώρος υγείας αλλά και χρήσιμα για την κοινότητα εργαστήρια, όπως ξυλουργεία, ραφεία κτλ. Μέχρι στιγμής, έχουν αποκτηθεί ξυλουργικά εργαλεία και έχει αρχίσει η μετατροπή σε παιδικό σταθμό του χώρου που παλιά προορίζονταν για τη διεύθυνση του σχολείου, όπως επίσης και η μετατροπή του παλιού κτίσματος του κοινοτικού συμβουλίου σε δεύτερη σχολική αίθουσα. Έχουν ήδη επισκευαστεί όλα τα τραπέζια, τα θρανία και οι καρέκλες.

Έγκαταστάθηκε ένας αγωγός 200 μέτρων που φέρνει το νερό από την πηγή μέχρι το κέντρο του οικισμού και ετοιμάζεται η εγκατάσταση δύο διακλαδώσεων που θα εξυπηρετούν με νερό τα απομακρυσμένα σπίτια του οικισμού.

Υπήρξε η δωρεά ενός ηλεκτρικού πριονιού για κοινοτικές εργασίες, που όμως προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο σε μικρές εργασίες, εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων ανταλλακτικών.

Έγινε μια μελέτη για τις ιατρικές αναγκαιότητες του πληθυσμού και πάνω απ' όλα για τις γυναικολογικές προβλήματα, όπου διαπιστώθηκε μια ολοκληρωτική έλλειψη ιατρικής φροντίδας προς τις συντρόφισσες.

## Βασικές ανάγκες

**Α) Ηλεκτροδότηση.** Με βάση τα χαρακτηριστικά της κοινότητας (ένας μέσος όρος 15 με 16 ωρών ηλιοφάνειας τη μέρα, σε συνδυασμό με τα προβλήματα μεταφοράς και τις ανάγκες συντήρησης) θεωρήθηκε ως ο καλύτερος τρόπος επίλυσης του προβλήματος η εγκατάσταση ηλιακών πλακών. Θα χρειαστούν επίσης συσσωρευτές και τα απαραίτητα για την εγκατάσταση καλώδια, σε πρώτη φάση τουλάχιστον για τα κοινοτικά κέντρα (σχολεία, βιβλιοθήκη, σπίτι γυναικών και υγείας). Αρχικά θα υπάρξουν 7 ή 8 σημεία ηλεκτροδότησης, λαμβάνοντας υπ' όψη τις πρώτες αναγκαιότητες του οικισμού αλλά και την ενέργεια που θα χρειαστεί για τη λειτουργία ενός μεγάλου πριονιού για το άνοιγμα του χώρου όπου θα εκτασταθούν αυτά τα κέντρα ηλεκτροδότησης.

**Β) Κατασκευή του Σπιτιού Γυναικών.** Το θεωρούμε ζήτημα προτεραιότητας, γιατί οι γυναίκες της κοινότητας δεν διαθέτουν χώρο συνάντησης

(μόνο νεαρές συμμετέχουν στο σχολείο). Αυτό το κέντρο θα χρησιμεύσει για την ικανοποίηση πολλών αναγκαιότητών, με αναγνωστήριο, εργαστήρια υγειεινής, ραφείο κτλ.

Το σπίτι θα αποτελείται από τρία τμήματα: Το πρώτο θα είναι ένας μεγάλος χώρος με δύο πάγκους εργασίας για διάφορες δουλειές. Το δεύτερο, ένας χώρος για γυναικολογικές εξετάσεις. Το τρίτο, ένας χώρος για συγκεντρώσεις και πολλαπλές χρήσεις. Το κέντρο χρειάζεται δύο ραπτομηχανές (η μία έχει ήση αγοραστεί), τραπέζια, ράφια, μεγάλους καθρέφτες, κρεββάτι γυναικολογικής εξετασης κ.α.

**Γ) Κατασκευή Κέντρου Υγείας.** Σχεδιάζεται η κατασκευή αυτού του χώρου για την πρόληψη ασθενειών, την παροχή συμβουλών και την αποθήκευση φαρμακευτικού υλικού. Η κοινότητα δεν διαθέτει κανένα παρόμοιο χώρο, γι' αυτό η πρόληψη και η θεραπεία είναι πολύ πιο δύσκολες.

## Οι ποινητισμένες ασθένειες είναι:

Διάφορες δερματικές μολύνσεις, με χειρότερη τη Λεσμανίαση.

Προβλήματα στη στοματική κοιλότητα (μολύνσεις, ουλίτιδα, εξαγωγές κα).

Εντερικές παθήσεις (αμοιβάδες, παράσπιτα, διάρροια, αφυδάτωση κτλ).

Τοιμήματα από έντομα, φίδια, αράχνες.

**Δ) Βοηθήματα διαφόρων ειδών.** Τα παραπάνω θεωρούνται άμεσες ανάγκες, ορισμένες από τις οποίες δύσκολα καλύπτονται, υπάρχουν ωστόσο πολλά ακόμα πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ την κοινότητα, όπως για παράδειγμα: Σχολικό υλικό (τετράδια, μολύβια, στυλό, μπογιές, παιδικά βιβλία).

Διδακτικό υλικό (διάφορα παιχνίδια εξάσκησης).

Αγροτικά εργαλεία (φτυάρια, αξίνες, σφυριά, τσεκούρια, ματσέτες).

Παιχνίδια και αθλητικά είδη (μπάλες, γάντια μποξ, σχοινιάτια).

Υπάρχουν απαραίτητα είδη που είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν στο Μεξικό, όπως οι ηλιακές πλάκες ή ορισμένα φάρμακα, τα περισσότερα όμως από τα παραπάνω είδη μπορούν να βρεθούν στην Πόλη του Μεξικού και σε πόλεις της Chiapas, όπως το Comitán, το San Cristóbal και η Tuxtla.

Γ' αυτό το λόγο, αν υπάρ