

Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1997 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 3ο • ΦΥΛΛΟ 105ο • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

«Ισχυρή Ελλάδα»



Το κεντρικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές ήταν το επικό: "Ισχυρή Ελλάδα". Πραγματικά, ένα χρόνο μετά την ανάληψη της πολιτικής διαχείρισης από τους εκουνχρονιστές, η Ελλάδα γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή.

Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα εντείνουν τη ληστρική τους επίθεση εναντίον των ασθενέστερων οικονομικά στρομάτων. Η κυβέρνηση έρχεται να θεσμοθετήσει την αναδιανομή σε βάρος των φτωχότερων του κοινωνικού εισοδήματος και να καταπραύνει τις αντιδράσεις (Σελ. 2).

Η κρατική καταστολή οδύνεται ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Στο σπόχαστρό της δεν βρίσκονται μόνο τα παραδοσιακά υποκείμενα της παραβατικότητας αλλά και όσοι αντιδρούν στην κοινωνική πολιτική έστω και με τρόπους που θεωρούνται νομότυποι μέσα στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας (Σελ. 2, 3).

Ο σοβιτινός καλά κρατεί σε πείσμα όλων αυτών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα "εθνικά δίκαια" ξεπουλιούνται και ότι ιδεολογήματα τέτοιου τύπου ανήκουν στο παρελθόν. Και δεν είναι μόνο η επίθεση των

φασιστοειδών στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Κέντρο Πατησίων ούτε οι υπερικές κραυγές των γνωστών εργολάβων του πατριωτισμού. Είναι κυρίως ο τρόπος που χειρίζεται τις εξωτερικές της σχέσεις η κυβέρνηση και ο βαλκανικός ρόλος που θέλει να παίξει. Σ' αυτή τη συγκυρία δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιοι στην Ελλάδα που σέρνονται στα δικαστήρια επειδή σήκωσαν πινακίδα στη γλώσσα τους (Σελ. 3).

Οι τοίχοι λοιπόν στα σύνορα γίνονται ψηλότεροι. Ψηλότεροι όμως γίνονται και οι εσωτερικοί τοίχοι, αυτοί που μας χωρίζουν από τα "κοινωνικά απόβλητα" (Σελ. 4, 5, 6).

Το ζοφερό οικηνικό του εκσυγχρονισμού απειλεί να μας πνίξει. Μόνη διεξόδος η αντίσταση, κύριο όπλο η αλλυλεγγύη. Ο πολιτικός προβληματισμός έρχεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση της έννοιας της αντίστασης (Σελ. 8).

Και στο Μεξικό επιμένουν να αφονυγκράζονται την ελπίδα με την προσθετική συγκρότησης μιας νέας πολιτικής οργάνωσης (FZLN) (Σελ. 7).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΙΜΥΛΗΣ:

15 Μήνες μετά

Στις 13 Οκτωβρίου δικάζεται ο Παναγιώτης Δριμυλής. Ο Δριμυλής μετά από ένα εξωφρενικό γεγονός έπεσε θύμα του δικαστικού τραμπουκισμού στην πιο ανάλγητη μορφή του. Η παρουσία του -σα μάρτυρας- στην επίθεση ενάντια στο φρουρό των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ. έδωσε την ευκαιρία στις Αρχές να στήσουν ένα ακόμη τρομοσενάριο.

Η πρωτοφανής "επίθεση της Χ. Τρικούπη" σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίστει ενέργεια πολιτικής βίας ή "τρομοκρατική πράξη"-πράγμα που προκύπτει άλλωστε κι από τα ίδια τα στοιχεία της δικογραφίας. Γιατί

τι είδους "τρομοκρατική ενέργεια" είναι αυτή στην οποία οι "τρομοκράτες" κατευθύνονται στον "τόπο του εγκλήματος" με τη μηχανή του ενός από αυτούς στην οποία μάλιστα δεν έχει καν καμουφλαριστεί η πινακίδα της, συνομιλούν για ένα πεντάλεπτο με τα υποψήφια θύματα προτού πυροβολήσουν, αν και πασίγνωστοι στην περιοχή -ο ένας και ανά το πανελλήνιο- πάνε στο "στόχο" με ακάλυπτα πρόσωπα, δεν φοράνε καν γάντια, διαφεύγουν χωριστά, ο ένας με τη μηχανή του κι ο άλλος με τα πόδια(!);

Οι δικαστικές αρχές δεν έκριναν σκόπιμο να εξετάσουν τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης -δεν θα μπορούσαν άλλωστε αφού κάτι τέτοιο θα τις εμπόδιζε να φέρουν σε πέρας τη διατεταγμένη υπηρεσία τους. Προτίμησαν να εξυφάνουν το σενάριο της δήθεν "τρομοκρα-

τικής ε-πίθεσης" από μια δήθεν "τρομοκρατική ομάδα". Ο Παναγιώτης Δριμυλής πληρώνει με νόμισμα την προσωπική του ελευθερία τις αναρχικές του πεποιθήσεις και τη συμμετοχή του σε ανοιχτές συλλογικές διαδικασίες του αναρχικού χώρου, πάντα με ευρύ κοινωνικό προσανατολισμό, την προσπάθεια των κατασταλτικών αρχών να δικαιολογήσουν -με το να τον παρουσιάζουν σαν "τρομοκράτη"- το δεκάχρονο κυνηγό του Χρ. Μαρίνου και να βρουν άλλοθι για το θάνατο του, τον περιρρέοντα αυταρχισμό και την δένυση της κρατικής καταστολής που απορρέει από το υπό δημιουργία κράτος των δικαστών

Γι' αυτό πρέπει να σταθούμε στο πλάι του συνέχεια στη σελίδα 3

Θα υπάρξει αντίλογος;

...μετά τα πρώτα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου;

Ενας μήνας απομένει για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του πιό κακογράμμένου στριαλ των τελευταίων έξι μηνών: αυτό του περίφημου (αντικοινωνικού) διαλόγου ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από την μια μεριά να πρωταγωνιστούν και πάλι οι κυβερνώντες, ο ΣΕΒ, οι καναλάρχες και από την άλλη να παρακολουθούν οι άβουλοι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, η κοινωνία του περιθώριου. Με τους τελευταίους όμως - κι αυτό είναι το ποιο σημαντικό - να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις ηγεσίες των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Και αυτές που έχουν πείρα στα μαγειρέματα με την κυβέρνηση φρόντισαν να φέρουν και τα πρώτα καταστροφικά αποτελέσματα. Από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, φαίνεται ότι είναι ζήτημα χρόνου η κατάργηση του 8ώρου, το οποίο σύμφωνα και με την δήλωση του προέδρου του ΣΕΒ, I. Στράτου, έχει πάψει να είναι κάτι το ιερό, καθώς επίσης των συλογικών συμβάσεων εργασίας και του θεσμοθετιμένου χρόνου απασχόλησης. Έρχεται λοιπόν η στιγμή όπου τα συνθήματα σχετικά με τον εργασιακό μεσαίωνα, βρίσκουν την πραγματική τους υπόσταση μετά την γνωστοποίηση των πρώτων συμπερασμάτων του κοινωνικού διαλόγου.

Οι θέσεις της κυβέρνησης ευθυγραμμίζονται πλήρως μ' αυτές των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, ενώ η κατάργηση του 8ώρου φαίνεται να είναι κι ένα από τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την σύνοδο κωρυφής της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο τον επόμενο μήνα. Ο υφυπουργός Εργασίας, X. Πρωτόπαπας καθώς και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη, με δηλώσεις του έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της αλλαγής του χρόνου εργασίας (κατάργηση δηλαδή του 8ώρου, μέσω 10ώρου και δώρου) ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε εργοδότη, ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, X. Πολυζογόπουλος, παρά τις αντιδράσεις της εσωτερικής αντιπολίτευσης (κυρίως της ΕΣΑΚ) φαίνεται πρόθυμος να συζητήσει τις αλλαγές του εργασιακού χρόνου μέσα στα πλαίσια του 35ώρου. Αυτό σημαίνει πραχτικά ότι η ΓΣΕΕ δεν πάρινε θέση για το 7ώρο και το 5θήμερο τα οποία είναι αναπόσπαστα στοιχεία του 35ώρου και αποτελούν αιτήματα του μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων.

Η ΕΣΑΚ από την μεριά της (η παράταξη του ΚΚΕ) ζητά από την ΓΣΕΕ να αποχωρήσει από τον διάλογο μια και αυτός "δεν πληρεί στοιχεία φερεγγυότητας" δίνοντας μάλιστα και περιθώριο 10 ημερών χωρίς όμως να μας διευκρίνιζε τι θα κάνει μετά το τέλος της διωρίας. Προφανώς θα φωνάζει πάλι για τα δημοψιφήσματα που έχει προτίνει στο παρελθόν σχετικά με τις συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ. Πέρα από το χτύπημά του 8ώρου η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην αύξηση της μερικής απασχόλησης κατά 25% καθώς και στην μείωση

των αποδοχών των εργαζομένων ανάλογα με τις ατομικές ή και τις επιχειριστικές συμβάσεις εργασίας που θα υπογράψουν. Συγκεκριμένα ο στόχος των οικονομικών στελεχών τις κυβέρνησης εδώ και καιρό είναι η διεύρυνση του θεσμού της πάρτ-τάιμ εργασίας, με ταυτόχρονη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, των εργοδοτών που προσφέρουν δουλειά. Καταλαβαίνουμε ότι το μόνο σίγουρο από ένα τέτοιο μέτρο είναι η μείωση του πραγματικού εισοδήματος. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι πολλοί εργαζόμενοι θα δεχτούν αυτό τον τύπο εργασίας ως δεύτερη απασχόληση οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι το μεροκάματο θα πέσει για όσους άνεργοις αναζητήσουν στον ίδιο χώρο εργασιακή διέξοδο.

Ταυτόχρονα μέσα στα τρέχοντα ζητήματα του διαλόγου, είναι και αυτό της θέσπισης απομικών ή τοπικών συμφώνων απασχόλησης που θα προβλέπουν και την μείωση αμοιβών για όσους δουλεύουν σε επιχειρήσεις που απειλούνται με "λουκέτο".

Κάτι ανάλογο επιχείρησης να κάνει και η εργοδοσία στην περίπτωση του Μινιάν όπου ζήτησε από τους εργαζόμενους να δεχθούν μείωση του μισθού τους, ώστε να μην χάσουν τις θέσεις τους αλλά να βοήθησουν και την εταιρεία να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα.

Πάντως από την επίθεση των εκσυγχρονιστών φαίνεται να μην γιλτώνουν ούτε οι συντάξεις. Η κυβέρνηση σ' αυτό το θέμα έχει σαν στόχο το πάγμα των επικουρικών επιδομάτων στο ύψος που θα φτάσουν μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ προσανατολίζεται και στην περικοπή των επιδομάτων αρκετών κλάδων (όπως των οικοδόμων, των ξενοδοχοϋπαλλήλων, κ.α.).

Θέμα μείζωνος σημασίας στην παρούσα φάση φαίνεται να είναι για τους κυβερνώντες αυτό της εργασιακής ειρήνης. Ο λόγος είναι πολύ απλός: η συνεχιζόμενες αντιδράσεις από πλευράς μισθωτών και η γενικότερη κοινωνική αναταραχή γίνονται τροχοπέδη

στους οικονομικούς - ληστρικούς στόχους τους. Έτσι όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση εξέυρεσης ικανοποιητικής λύσης και όλα δείχνουν πως με την ΓΣΕΕ στην άλλη μεριά του τραπεζιού η κυβέρνηση κερδίζει το παιχνίδι επιβάλλοντας τους δικούς της όρους και έχοντας το μικρότερο πολιτικό κόστος.

Αυτό που επιζητούν πρώτα από όλα οι επικεφαλής των οικονομικών επιτελείων είναι η συνένεση των εργαζομένων τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια και φαίνεται να το πετυχαίνουν δημιουργόντας ταυτόχρονα ένα νέο τύπο ανθρώπου.

Αυτόν του ειδικευμένου εργαζόμενου που θα αλλάζει συνεχώς

δουλειά και θα διαπραγματεύεται ο ίδιος με το αφεντικό του τους όρους και τις σχέσεις εργασίας. Η δουλειά ή μάλλον η ζωή του θα είναι μια συνεχής αναζήτηση εργασίας. Η χούντα των εκσυχρονιστών μήποτε. Η κοινωνική απάντηση πότε θα δοθεί;

T.X.

Ελεγχόμενη στάθμευση, ελεγχόμενο χαράτσι

Ηεπιχείρηση της ελεγχόμενης στάθμευσης από ιδιωτικές παρκοεταιρείες έκεινης στις αρχές του χρόνου και κορυφώθηκε την άνοιξη σε επίπεδο δημοσιότητας, λόγω της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ παρκοδημάρχων, δημοτικών αρχών και διάφορων συντονιστικών επιτροπών που είναι κατά του προγράμματος. Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης έχει ανατεθεί από ορισμένους δήμους της χώρας σε ιδιωτικές παρκοεταιρείες για να λύσει, υποτίθεται (σύμφωνα πάντα με όσα λένε οι δημοτικές αρχές), τα οξύτατα κυκλοφοριακά προβλήματα και το πρόβλημα της στάθμευσης. Στην πραγματικότητα όμως, κανένα από τα παραπάνω δεν λύνεται για απλούς και συγκεκριμένους λόγους: αν οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν εκεί που μέχρι καθες τάραραν δωρεάν, αυτό δεν σημαίνει ότι οι θέσεις στάθμευσης αυξάνονται. Το δεύτερο επιχείρηση των δημοτικών αρχών είναι επίσης σαθρό. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα αντί να λύνονται, επιδεινώνονται, και αυτό γιατί οι διαγραμμίσεις των παρκοεταιρειών παραβιάζουν σε πολλούς δρόμους τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. βλέπουμε παρκόμετρα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορείας, έχω από γκαράζ, σε γωνίες και τα λοιπά), κάτι που έχει δηλωθεί ακόμα και από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αν οι δημοτικές αρχές ήθελαν πραγματικά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των δρόμων και πιο συγκεκριμένα της στάθμευσης, θα φρόντιζαν να δημιουργήσουν δωρεάν δημοτικούς χώρους στάθμευσης και όχι να εκμεταλλεύονται αυθαίρετα και παράνομα αυτή την επιχείρηση καταλήστευσης προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Είναι επίσης γνωστό στους περισσότερους δημότες της Αθήνας ότι οι παρκοεταιρείες έχουν καταλάβει δρόμους μέσα στο κέντρο (Αριστοτέλους -3ης Σεπτεμβρίου) και επίσης, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης όπως η Αχαρνών, έχουν πιάσει τις δύο από τις τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι το κυκλοφοριακό χάος να επιδεινώνεται περισσότερο. Ένα άλλο παραμύθι των δημοτικών συμβουλίων, πέρα από την "λύση" των προβλημάτων, είναι και η δήθεν κατάληξη των εσόδων της ελεγχόμενης στάθμευσης. Ισχυρίζονται ότι θα χρησιμοποιηθούν για κατασκευή δημοτικών γκαράζ και γενικότερα δημοτικών έργων, ενώ είναι επίσης γνωστό ότι σύμφωνα με τις μερικές

πολιτική σημασία και κάνει φανερές τις προθέσεις της εξουσίας όχι μόνο απέναντι στους αγρότες αλλά στον οποιονδήποτε τολμήσει να σταθεί εμπόδιο στον δοσοστροτήρα του εκσυγχρονισμού. Το τρακτέρ για τον αγρότη δεν είναι απλά ένα μηχανισμό για να κάνει την δουλειά του αλλά είναι η ίδια του η ζωή, και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το κατεξοχήν εργαλείο και όπλο του αγρόντων.

Με την δήμευση των μηχανημάτων το κράτος πάρει την ρεβάνη, εκδικείται τους αγρότες όπως τους εκδικήθηκε και κατά την διάρκεια των τελευταίων κινητοποιήσεων έφεσοντας λάστιχα και προξενώντας καταστροφές στα γεωργικά μηχανήματα. Και φυσικά γ' αυτή την τραμπούκη ενέργεια κανένας εισαγγελέας δεν άσκησε ποτέ καμμία δίωξη στους εμπνευστές και διεκπεραιωτές της.

Η καταδίκη αυτή δεν είναι μια μεμονωμένη απόφαση των δικαστών που δείξαν υπερβάλλοντας ζήλο. Αντιθέτως στηρίζεται και καλύ-

συμβάσεις των παρκοεταιρειών το 70% των εσόδων πάει σε

2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ... ΣΗΜΕΡΑ...

...Οι κοινωνικοί αγώνες συνεχίζονται

Ενώ γ δίκη των δύο κοινωνικών ραδιοφώνων αναβλήθηκε για τις 17 Μάρτη του '98, η δίκη των τεσσάρων συντρόφων, που συνέληψαν στην Καμάρα το Νοέμβρη του '95, έχει προσδιοριστεί για την επόμενη Τρίτη. Το κείμενο που ακολουθεί μοιράζεται αυτές τις μέρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Στις 14 Οκτωβρη του '97 δικάζονται στο εφετείο οι τέσσερεις συλληφθέντες της συγκέντρωσης της 14ης Νοέμβρη του '95 στην Καμάρα. Πάρης Σοφός, Γιάννης Αναγνώστου, Ηλίας Χατζηλιάδης, Σοφία Κυρίτση. Ήταν τότε που, μαζί με άλλους, συγκεντρώθηκαν για να διαδηλώσουν την αλληλεγγύη τους στον τότε απεργό πείνας Κώστα Καλαρέμα. Εισαγγελέας και ΜΑΤ καταπατούν το δικαίωμα της διαδήλωσης και με πρόφαση προληπτικό έλεγχο διαλύουν βίαια τη συγκέντρωση και συλλαμβάνουν τους τέσσερεις, βαριά κακοποιημένους. Ο Γιάννης Αναγνώστου οδηγήθηκε το ίδιο βράδυ από την ασφάλεια στο Ιπποκράτειο με ανοιγμένο κεφάλι. Η Σοφία Κυρίτση, αδυνατώντας να παρακολουθήσει τη δίκη, τέσσερεις μέρες αργότερα οδηγήθηκε από το δικαστήριο στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Στη δίκη-παρωδία που ακολούθησε για τους τρεις -πλήν της Σοφίας- αναβίωσε, για πρώτη φορά μετά τη χούντα, η κατηγορία της στάσης και καταδίκαστηκαν σε 3,5 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή. Οι τρεις, την ίδια μέρα της καταδίκης τόυς, έκινησαν απεργία πείνας στις φυλακές, με αίτημα την άμεση αποφυλάκισή τους.

Ήταν τις ίδιες μέρες που, ενορχηστρωμένα, ΜΑΤ, εισαγγελέας, ΜΜΕ και συγκλητικοί (παρα)βίασαν το πανεπιστημιακό άσυλο, με τη σύλληψη των 500 αγωνιστών στο Πολυτεχνείο της Αθήνας.

Το κύμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε, έσπασε στην πράξη την αυτονομοκρατία και διαδήλωσε κόντρα στην κρατική βαρβαρότητα και στα ψέματα των ΜΜΕ. Τα οποία, κάνοντας ευσυνείδητα τη δουλειά τους, παρουσίασαν τους τέσσερεις να συλλαμβάνονται, όχι στην Καμάρα, αλλά στην Θεολογίκη, σαν «ταραχοποιοί συμμέτοχοι επεισοδίων».

Το κίνημα αλληλεγγύης οδήγησε από καλύτερες θέσεις στο δι-



Διώξεις σε βάρος της μακεδονικής μειονότητας

Στις 13 Οκτωβρίου δικάζονται στη Φλώρινα τέσσερις μακεδόνες μειονοτικοί, με την κατηγορία της "διέγερσης των πολιτών σε διχόνοια". Κατηγορούμενοι είναι οι Βοσκόπουλος, Ρώμας, Τασόπουλος και Βασιλειάδης. Η μήνυση αναφέρεται στα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 1995. Συγκεκριμένα την 6/9/95 οι κατηγορούμενοι -γνωστοί εθνικιστές ακτιβιστές- ανάρτησαν στα γραφεία του κόμματος τους "Ουράνιο Τόξο" ταμπέλα στα σλαβομακεδόνικα. Αμέσως ο δήμαρχος κι άλλοι "τοπικοί φορείς" κάλεσαν συγκέντρωση εναντίον του Ουράνιου Τόξου. Η συγκέντρωση κατέληξε σε πορεία η οποία κατέβασε την αντεθνική πινακίδα. Οι κατηγορούμενοι την ξανασήκωσαν και τελικά μερικές δεκάδες τραμπούκοι εισέβαλαν στα γραφεία, προκάλεσαν μεγάλες φθορές και τα πυρπόλησαν. Στο σημείο αυτό θα περίμενε κανείς -μάλλον αφελώς- ότι η εισαγγελεία θα ασκούσε διώξη εναντίον των τραμπούκων εμπρηστών. Όμως, η εισαγγελεία προτίμησε να μηνύσει τους τέσσερις με το εωφενικό σκεπτικό ότι "...ανήρτησαν πινακίδα στην οποία μεταξύ των άλλων αναγραφόμενων λέξεων, σε σλαβικό ίδιωμα, αναγράφονται κι οι λέξεις "Περίνοι Κόμιτε". Οι λέξεις αυτές σε συνδυασμό με το ξενόγλωσσο της αναγραφής τους στο συγκεκριμένο σλαβικό ίδιωμα προκάλεσαν και διέγειραν τους σε διχόνοια τους πολίτες της περιοχής οι οποίοι, δικαιολογημένα, ταυτίζουν αυτές τις λέξεις με πολαίρια τρομοκρατική οργάνωση σλαβοφώνων που έδρασε στην περιοχή κι η οποία με εγκλήματα γενοκτονίας, λεηλασίας και αρπαγές κατά του γηγενούς πληθυσμού επεχείρησε τον εξαφανισμό του ελληνικού στοιχείου και την προσάρτηση της μεζονούς περιοχής, της από αιώνων ελληνικής Μακεδονίας σε γειτονική και εχθρική τότε προς την Ελλάδα χώρα".

Οι ιθύνοντες του Ουράνιου Τόξου έχουν κάνει κι αυτοί μήνυση σε βάρος των εμπρηστών η οποία -όπως είναι φυσικό- δεν έχει φτάσει ακόμα στο ακροατήριο. Στη δίκη της δεκάτης τρίτης Οκτωβρίου θα παραστούν σα μάρτυρες κατηγορίας εκπρόσωποι και των πέντε κοινοβουλευτικών κομμάτων. Επίσης εναντίον των μακεδόνων έχουν εκδώσει ψηφίσματα διάφοροι "τοπικοί φορείς".

Η δίκη του Ουράνιου Τόξου είναι ένα ακόμα σημείο της εθνικιστικής πολιτικής σε βάρος των μειονοτήτων. Το γεγονός ότι οι διωκόμενοι ακολουθούν κι αυτοί τον κατήφορο του εθνικισμού, δεν πρέπει να μάς κάνει να παραβλέψουμε την πολιτική βαρύπτητα της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα ακόμη τεκμήριο του ελληνικού σωβινισμού.

Η δικαστική διώξη σε βάρος τους είναι ένας ακόμη κρίκος στη μακρά αλυσίδα διωγμών και διακρίσεων σε βάρος της μακεδονικής μειονότητας.

A.G.

15 μήνες μετά

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Παναγιώτη Δριμιώλη. Πρέπει ν' αντισταθούμε στην προσπάθεια των κατασταλτικών μηχανισμών να εξαγάγουν τη μέγιστη πολιτική κι υπηρεσιακή υπεραξία από την υπόθεση της Χ. Τρικούπη, πατώντας κυριολεκτικά επι πτωμάτων. Επιπλέον πρέπει να αρνηθούμε σθεναρά την ποινικοποίηση της πολιτικής ένταξης και των διαπροσωπικών σχέσεων και να φράξουμε το δρόμο στο υπό δημιουργία κράτος των δικαστών: Δηλαδή να πούμε όχι σε ένα ακόμη πιο βίαιο κι αυταρχικό ποινικό σύστημα το οποίο παραβιάζει ακόμα κι αυτούς τους βασικούς κανόνες της αστικής νομιμότητας.

Στις 13 Οκτωβρίου ο Π. Δριμιώλης πρέπει να αθωωθεί. Οι δεκαπέντε μήνες της προφυλάκισης του αποτελούν ένα ακόμη τεκμήριο της βαρβαρότητας της κρατικής καταστολής. Κι είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας θα αποδειχτεί η αθωόπτητα του -άσχετα με την απόφαση.

D.A.

Εκδηλώσεις...

★ Το Σάββατο το βράδυ, 11 Οκτώβρη, ο Σύλλογος Υπαλήλων Βιβλίου, Χάρτου και Γραφικών Τεχνών διοργανώνει πάρτυ στο στέκι των μεταναστών (Βαλτετσίου 35, 1^{ος} όροφος). Ένα πάρτυ με συνολικότερες προεκτάσεις, καθώς λιγότερο από δυο βδρυμάδες αργότερα, ο σύλλογος καλεί κι σε απεργιακή κινητοποίηση (αναλυτικά θα παρουσιαστεί στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας).

★ Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη παράμβαση με θέατρο δρόμου ενόψη της δίκης των τεσσάρων συλληφθέντων στην Καμάρα. η παρέμβαση θα γίνει στο χώρο του Ναυαρίνου στις 10 μ.μ.

★ Επίσης, στο bar "Χάρτες" (Βαλτετσίου 35) διοργανώνεται μουσική εκδήλωση για την οικονομική ενίσχυση του αγώνα του Γ. Μπαλάφα.

★ Την Τρίτη 14 Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει συγκέντρωση αλληλεγγύης για την δίκη των τεσσάρων συλληφθέντων στην Καμάρα. Η συγκέντρωση αλληλεγγύης θα γίνει στις 9.30 το πρωί, μπροστά από τα δικαστήρια.

★ Εκδήλωση αλληλεγγύης στο Γιώργο Μπαλάφα διοργανώνεται στην Άρτα από την "Ομάδα Κοινωνικής Παρέμβασης Άρτας". Η εκδήλωση έχει θέμα "Ποίνικοποίηση των κοινωνικών αγώνων. Η περίπτωση Μπαλάφα".

Αλφα
ΠΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΙΓΑΛΕΟΝΤΟΣ

ΕΤΟΣ 3ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 105

ΕΚΔΟΤΗΣ: "ΑΛΦΑ" Α.Μ.Κ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΓΑΤΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45
Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη 7.00-10.00 μ.μ.

ΤΗΛ. - FAX: (01) 64.58.112
E-mail: alfanarc@compulink.gr

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: T.Θ. 31809
T.Κ. 100 35
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στο τεύχος της Άλφα της 27 Σεπτεμβρίου υπήρχαν δύο πολύ σοβαρά λάθη στη συνέντευξη με τους μετανάστες: α) Ο Τζορτζ κι ο Καχτάν δεν συμμετέχουν στο συντονιστικό αντιραπτοιστικών οργανώσεων και κοινοτήτων μεταναστών όπως λανθασμένα αναφέρεται β) Ο Καχτάν δεν είπε ότι "έφτιαξα πλαστά χαρτιά και διαβατήριο και με βοήθεια από φίλους ήρθα στην Ελλάδα". Είπε ότι "με βοήθεια από φίλους πήρα από την κυβέρνηση της Συρίας τα απαρ

Όπως είναι γνωστό από την πρόσφατη ιστορία των διωγμών των κομμουνιστών και σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις διηγήσεις τους (πχ. Χρόνης Μίστος), το ΚΚΕ αντιμετώπιζε αρνητικά τους ποινικούς κρατούμενους και σχεδόν είχε απαγορεύσει τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους. Άλλωστε τότε υπήρχε διαχωρισμός μέσα στις φυλακές μεταξύ πολιτικών και ποινικών κρατούμενων.

Σήμερα δεν αναγνωρίζεται -επίσημα τουλάχιστον- ο όρος "πολιτικός κρατούμενος" και έτσι έχετε το "προνόμιο" να βρισκόσαστε στον ίδιο χώρο με τους ποινικούς. Ένας χώρος αρκετά διαφορετικός απ' όπι ίσως νομίζατε πριν το καθεστώς φυλάκισής σας. Ποιά είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε από αυτή την επιβαλλόμενη συγκατοίκηση για τον χώρο αυτόν;



ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις, αφού και οι συνθήκες και οι αντιλήψεις μεταξύ των δύο εποχών της ιστορίας έχουν ριζικά αλλάξει. Τότε οι πολιτικοί κρατούμενοι ήταν από εκαποντάδες μέχρι χλιάδες, ενώ σήμερα είμαστε κάποιες μονάδες. Τότε το ΚΚΕ διεξήγαγε αγώνα εξουσίας, ένοπλο για μια περίοδο και για πολλούς λόγους (συνομωτικούς, επαγρύπνησης και ελέγχου, αυτοάμμυνας και αλληλούποστρίξης, κλπ.) τα μέλη και οι οπαδοί του είχαν επιλέξει την περιχαράκωση των συμπαγών ομάδων τους μέσα στις φυλακές. Η μη συγκατοίκηση, δηλαδή, δεν είχε επιβληθεί τόσο από το κράτος, αλλά από τους ίδιους τους πολιτικούς κρατούμενους και την καθοδήγησή τους. Μετά το '74, εκτός των παραπάνω λόγων, οι πολιτικοί κρατούμενοι, ούτε στενούς οργανωτικούς δεσμούς δεν έχουν συνήθως μεταξύ τους.

- Όμως και τα χαρακτηριστικά του ποινικού πληθυσμού έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Με την αύξηση των κατασταλτικών μέτρων και της ποινικοποίησης δραστηριοτήτων και συμπεριφορών που μέχρι τώρα δεν ρυθμίζονταν από τον ποινικό κώδικα, έχει "νοθευτεί" το παραδοσιακό υλικό της φυλακής. Πάνω από τους μισούς κρατούμενους σήμερα δεν θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε "φυλακόβιους", "της φάρας". Δεν έχουν την παραδοσιακή νοοτροπία των "ποινικών". Είναι άνθρωποι που πρωτόπεσαν στη φυλακή και πολύ πιθανό δεν θα ξαναπέσουν. Είναι ο μικροέμπορος ή μικροεπιχειρηματίας που δεν πλήρωσε το ΙΚΑ ή δεν κάλυψε τις επιταγές, ο οικονομικός μετανάστης ή ο πολιτικός πρόσφυγας, ως και ο παραβάτης τροχαίας διάταξης, τελευταία.

Μια άλλη κατηγορία που έχει διαφοροποιήσει τον παραδοσιακό ποινικό πληθυσμό είναι οι παραβάτες του νόμου περί ναρκωτικών, κυρίως λόγω της κατακόρυφης αύξησης του αριθμού τους, αλλά και της κοινωνικής τους προέλευσης.

Για τους "πολιτικούς" σήμερα λοιπόν, εναπόκειται στον καθένα μας προσωπικά να διαμορφώσει τη στάση του στη φυλακή και τις σχέσεις του με τους ποινικούς κρατούμενους. Μπορούμε πάντως να παρατήρησουμε πως οι μεταπολιτευτικοί πολιτικοί δεν οριθετούνται τόσο κάθετα απέναντι στους ποινικούς. Συμβιώνουμε με τον πληθυσμό των φυλακών, βλέποντάς τον σαν ιδιαίτερο κοινωνικό χώρο, έχουμε άποψη για τα προβλήματα και τα προβλάλουμε στις διεργασίες και τις όποιες κινητοποιήσεις συμβαίνουν.

ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ: Αν και οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε και τώρα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι κομμουνιστές ήταν λογικό και αναμενόμενο να αντιμετωπίσουν τους "ποινικούς" κρατούμενους αρνητικά. Οι αντιλήψεις τους, τα οράματά τους, αλλά και η πολιτική τους τακτική στο θέμα της νομιμότητας, επέβαλλαν οι σχέσεις με τους ποινικούς να περιο-

ρίζονται σε μια σκληρά επιλεκτική τακτική στρατολόγησης και από κει και πέρα σαφή διαχωρισμό.

- Οι κρατούμενοι που τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται "πολιτικοί" (άσχετα με το αν έχει το παραμικρό νόμημα αυτός ο διαχωρισμός) κινούνται στο χώρο της αντιεξουσίας και αυτό αποτελεί μια ακόμη ουσιαστική διαφορά με τους κομμουνιστές και την εποχή τους.

Ο κόσμος της παρανομίας σήμερα στην Ελλάδα, είναι πολυποίκιλος και πολύμορφος. Το γεγονός και μόνο της παραβίασης ενός νόμου (της συνειδητής παραβίασης), όσο σημαντικό κι αν είναι, δεν αρκεί για να ενοποιήσει τις διαφορετικές κατηγορίες ποινικών, ούτε φυσικά την υποκειμενική στάση του καθενός. Ένα κάποιο ενοποιητικό ρόλο (κάθε άλλα πάρα ολοκληρωμένο) παίζει το γεγονός της παρανομίας.

Ακόμα κι έτσι, όλα τα λουλούδια ανθίζουν στις φυλακές.

Αν πάντως μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα απ' αυτή τη "συγκατοίκηση", αυτό θα είναι θετικό.

Πριν όμως από κάθε προσπάθεια εξαγωγής συμπεράσματος, αυτό που χρειάζεται είναι η αποκατάσταση μιας νηφάλιας και αντικειμενικής ματιάς. Είναι σύνηθες στους αναρχικούς να ιδεολογικοί ποινικοί στην πραγματικότητα. Φτιάχνεται ένα είδωλο του ποινικού, ένα είδωλο που περιέχει μια σειρά από θεαματικές αναφορές (πχ. Μεσσίνη), αλλά και αντανακλά ελλείψεις και προσδοκίες. Το πως είναι ή πρέπει να είναι ο ποινικός γίνεται συχνά αιτία μεγάλων δεινών όταν τα αποτελέσματα της σχέσης μαζί του αποδειχτούν διαφορετικά.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, η πραγματικότητα ξαναδειλογικοί ποινικοί στην πραγματικότητα αντίστροφα και ο ποινικός φορτώνεται όλες τις πιθανές και απίθανες αμαρτίες. Μακριά απ' όλα αυτά, για έναν αναρχικό η σχέση με τους ανθρώπους της παρανομίας μπορεί να αποδειχτεί σημαντική. Μία σειρά εμπειριών που αφορούν το νόμο και την καταστολή, εμπειριών που ήταν αδύνατο ν' αποκτηθούν στο στενό χώρο της ποινικής δράσης, μια σειρά γνώσεων και μεθόδων, αλλά πάνω απ' όλα ένα πνεύμα αμεσότητας και αλήθειας στη δράση, το πνεύμα αυτό που συνήθως πνίγεται στο αγγάλισμα της ιδεολογίας.

Με δεδομένο και κατανοητό πως ένας που παρανοεί, ανεξάρτητα από τις όποιες κοινωνικές ή ταξικές καταβολές, είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που κουβαλάει όλες τις πιθανές αναστολές και αντιφάσεις του νόμιμου περίγυρου και που με τη σύλληψη και τη φυλάκιση, όλες αυτές τις αναστολές και αντιφάσεις τις βγάζει στην επιφάνεια, το κριτικό πνεύμα και η ικανότητα επιλογής γίνονται απαραίτητα για τον φυλακισμένο αναρχικό.

Οι ειδικές συνθήκες του πεδίου σύλληψη-φυλακή, όπου η δύναμη του νόμου γίνεται ξεκάθαρη, όπου το κράτος αδυνατεί να κρύψει την ουσία του, όπου ο καθένας φανερώνει ποιές πραγματικά είναι οι αντιλήψεις, οι δυνατότητες και οι αντοχές του, μπορούν να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκό

έδαφος για τη διάδοση επαναστατικών ιδεών. Αν και δεδομένα όπως η σεξουαλική στέρηση (και άρα η όξυνση πατριαρχικών στάσεων), ένα πνεύμα ατομικισμού και καχυποψίας βάζουν εμπόδια, η ζυγαριά γέρνει στα θετικά. Η διάδοση των ναρκωτικών και η παρουσία των αλλοδαπών τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλοιώσει την "παραδοσιακή" σύσταση του κόσμου στις φυλακές, νέα ζητήματα έχουν ανοίξει δεν θεωρώ όμως πως επηρεάζουν καθοριστικά τα δεδομένα στο θέμα που εξετάζουμε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΙΜΥΛΗΣ: Είναι μεγάλο λάθος να προσπαθήσεις να δεις τους ποινικούς σαν ένα ομοιογενές κομμάτι και ακόμη μεγαλύτερο λάθος να προσπαθήσεις να τους δώσεις διαστάσεις "επαναστατικού υποκειμένου".

Ο ποινικός κρατούμενος έχει μια αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα από αυτή του παρελθόντος και σαφώς πιο διαφορετική απ' αυτήν που θέλει να φαντάζεται ο χώρος της αμφιθήτησης. Αν και δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για ποινικούς κρατούμενους σήμερα -είναι αρκετά μεγαλόσχημο και υπερβολικό στο βαθμό που δεν αντανακλά μια γενικευμένη κατάσταση- εντούτοις μπορούμε και συγκρίσεις να κάνουμε και αποτελέσματα να εξάγουμε.

Αναμφισβήτητα, υπάρχουν μεγάλες και χαώδεις διαφορές ανάμεσα σε ποινικούς και πολιτικούς. Δεν υπάρχουν κοινά σημεία ή αναφορές σ' αυτά τα δύο κομμάτια. Ακόμα και η παραβατικότητα, που ενδεχωμένως παρουσιάζεται ως ένα κοινό σημείο, έχει τελείωσε διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλα σημεία αναφοράς. Ο μοναδικός κοινός παρονομαστής σήμερα βρίσκεται σε αυτή την ίδια τη συγκατοίκηση, στα κοινά βιώματα κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, στον τρόπο που και οι δύο κατηγορίες έχουν υποστεί την καταστολή. Οποιαδήποτε προσπάθεια οργανικής σύνδεσης μεταξύ των δύο κομματών θα αποτελούσε μια τερατογέννηση, κάτι αρκετά ασαφές και ακαθόριστο.

- Η εικόνα του κρατουμένου σήμερα δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη του εξαθλιωμένου-εργατικής καταγωγής- που κατέληγε στη φυλακή επειδή παρανόμησε για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του. Οι παρόνομοι αυτή τη στιγμή δεν είναι οι κολασμένοι (ως κρατούμενοι) του παρελθόντος. Έχουν τάσεις και σχέσης ανταγωνιστικότητας και προστασίας με την εξουσία. Αείζει να επισημάνουμε ότι ο κύριος τομέας ανάπτυξης της παρανομίας είναι τα ναρκωτικά και η προστασία. Και φυσικά η φυλακή δεν αποτελεί τόπο κάθαρσης. Κανείς δεν



**Παρατηρούμε με ολοένα
μεγαλύτερη ανησυχία την
τελευταία δεκαετία, μια
αναβάθμιση του ρόλου του
δικαστικού σώματος μέσα στο
πλέγμα κυριαρχίας του
εκσυγχρονιστικού**

καθεστώτος.
Ειδικότερα, μετά τη λεγόμενη
κάθαρση και το σκάνδαλο
Κοσκωτά, διακρίνουμε ένα
διευρυμένο πολιτικό ρόλο των
δικαστών, που φτάνει σε
σημείο αυτονόμησης της
δικαστικής εξουσίας από τον
έλεγχο της πολιτικής
εξουσίας. Η σκλήρυνση της
στάσης τους, οι ειδικές
ερμηνείες των νόμων που
παρουσιάζουν, η διάθεση
παρέμβασης στο δημόσιο και
ιδιωτικό βίο, τους
καταχωρούν ως ένα ιδιαίτερο¹
και ξεχωριστό πόλο της
κυριαρχίας.

- Ποιά είναι η γνώμη σας για τη θέση και στάση της δικαστικής εξουσίας;
- Σε ποιό βαθμό η σημερινή κατάσταση στις φυλακές είναι και απόρροια της δικαστικής σκλήρυνσης και αυθαιρεσίας;



Ο κόσμος πίσω από τον τοίχο (μέρος 2ο)

Εμείς που ζούμε από την εξωτερική μεριά του τοίχου, λίγα ξέρουμε για τα τεκταινόμενα στην αντιπέρα όχθη. Μέχρι πρόσφατα, η σιωπή κάλυπτε το σωφρονιστικό σύστημα. Με εξαιρεση τον αναρχικό χώρο, σχεδόν κανείς δεν μιλούσε για την κατάσταση στις φυλακές, για τη Φυλακή. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα φαίνεται ν' αλλάζουν. Μια ατέρμονη παραφιλογία σχετικά με τα "σωφρονιστικά καταστήματα" κατακλύζει τα Μέσα: κυκλώματα, δωροδοκίες, ναρκωτικά, επίορκοι κρατικοί λειτουργοί. Οι προβολείς της δημοσιότητας λοιπόν, πέφτουν πάνω στις φυλακές. Μόνο που το φώς τους γεννά περισσότερα ερωτηματικά από τις απαντήσεις που δίνει. Αυτά τα ερωτηματικά θέσαμε σε κάποιους που νομίζουμε ότι ίσως μπορούν να ιχνηλατίσουν μερικές απαντήσεις. Γιώργος Μπαλάφας, Σπύρος Δαπέργολας, Παναγιώτης Δριμυλής. Τρεις βιωματικές αφηγήσεις, μέσα πάντα από το πρίσμα της αντιεξουσιαστικής πολιτικής ένταξης. Επιπλέον, κουβεντιάσαμε και με δύο ανθρώπους, των οποίων ο επαγγελματικός ρόλος σχετίζεται με τις φυλακές, αλλά οι αντιλήψεις τους αρνούνται την Φυλακή: τον ψυχίατρο Θοδωρή Διονυσόπουλο και τη δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Το "Δικαστικό Σώμα" δομείται ιεραρχικά και διοικείται από τους προϊσταμένους του στον Άρειο Πάγο. Αυτούς κυρίως διορίζει και μέσω αυτών η πολιτική εξουσία δίνει τις κατευθύνσεις στην Κρατική Υπηρεσία της Δικαιοσύνης.

Παραπτηρούμε τα τελευταία χρόνια -και όχι μόνο στην Ελλάδα- μια τάση ενδυνάμωσης του ρόλου και αυτονόμησης από την πολιτική εξουσία, αυτής της κατασταλτικής κρατικής υπηρεσίας. Προβάλλεται δε η παραπάνω τάση σαν ένδειξη της "ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης" ή περιβάλλεται το πέπλο του "εκδημοκρατισμού".

- Παράλληλα παραπτούμε -πάλι παγκόσμια- μια τάση υποβάθμισης και αποδυνάμωσης της πολιτικής εξουσίας. Οι κρατικές κυβερνήσεις περιορίζονται σε ρόλο διαχειριστών της εξουσίας. Οι κεντρικές πολιτικές αποφάσεις παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες από τα υπερεθνικά κέντρα εξουσίας και δίνονται στους τοπικούς διαχειριστές προς εφαρμογή. Αυτά τα υπερεθνικά κέντρα εξουσίας, έχοντας την ανάγκη καλύτερης εποπτείας και ελέγχου των κατά τόπους σημαντικών κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή των υπηρεσιών Ασφαλείας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, κλπ., έχουν αρχισει να χρησιμοποιούν κανάλια για κατ' ευθείαν διασυνδέσεις με τους προϊστάμενους διευθυντές ή τα ηγετικά μπλοκ των υπηρεσιών αυτών, παρακάμπτοντας πολλές φορές τις τοπικές κυβερνήσεις.

- Μέσα απ' αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και τις τάσεις αυτονόμησης της Δικαιοσύνης ή τις ενδεξεις "ανυπακοής" στην πολιτική εξουσία.

Όμως θα ήταν λάθος ν' αποδώσουμε την καθημερινά αυθαίρετη σκληρή και άδικη λειτουργία των δικαστών, είτε σαν άτομα, είτε σαν υπηρεσία, μόνο στην παραπάνω τάση. Στο ελάχιστο δεν απονοχοποιεί αυτή η μεταβολή, την πολιτική προϊστάμενη αρχή, ούτε καθόλου σημαίνει ότι οι πολιτικές επιλογές των διαχειριστών δεν βρίσκονται σε πλήρη ταύτιση με τα υπερεθνικά κέντρα εξουσίας. Η δικαιοσύνη είναι ένας μηχανισμός καταστολής και ελέγχου της κοινωνίας, που υπηρετεί τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Υπακούει μόνο σε αυτά τα συμφέροντα, λειτουργεί αυθαίρετα και κολυμπάει στην απέραντη θολούρα νόμων και διατάξεων που δίνουν την δυνατότητα στον κάθε της υπάλληλο να αποφασίζει κατά το κέφι του ή κατά το κατευθύνεται ή αντελέγει που έγινε πάροι.

τις κατευθυνσίες ή εντολές που έχει παρεί.
Κατά συνέπεια, η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση στις φυλακές με την υπερπληθώρα κρατουμένων, εξαιτίας της υπερποινικοποίησης και των εξοντωτικών ποινών, είναι πολιτική επιλογή που διεκπεραιώνεται κύρια από τις δικαστικές υπηρεσίες κατ' εντολή βεβαίως των πολιτικών προϊσταμένων τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΙΜΥΛΗΣ: Οι δικαστές στο παρελθόν δεν υπήρξαν τίποτε άλλο από υποχείρια της εκάστοτε κυβέρνησης, δημόσιοι υπάλληλοι που πραγματοποιούσαν τη θέληση των αφεντικών τους. Στην ουσία δεν χάριζουν κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας.

Η αλλαγή του ρόλου τους οφείλεται και εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του νεοφιλελεύθερου εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας και των θεσμών της. Από την στιγμή που το "εθνικό κράτος" αποσυντίθεται στην ουσία του, δίνοντας τη θέση του σταδιακά στο πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο

κράτος των πολυεθνικών, περνώντας από την ταυτόχρονη συνύπαρξη και των δύο, είναι δεδομένο ότι θα πραγματωθούν και έχουν πραγματοποιηθεί δομικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της κυριαρχίας.

μιαρχίας.
Ο διευρυμένος πολιτικός ρόλος του δικαστή και η
έντονη παρέμβασή του στη δημόσια ζωή, έρχεται
να καλύψει τα κενά που εκ των πραγμάτων αφή-
νουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Μιλάμε πια για μια Ι-
δεολογική αναβάθμιση της θέσης τους, όπου πα-
ρουσιάζονται πλέον ως στυλοβάτες της έννομης
τάξης, ερμηνεύοντας ή αγνοώντας νόμους, περιο-
ρίζοντας ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Η
σκλήρυνση της στάσης τους χαρακτηρίζεται από
την συντρητική και αντιδραστική κριτική του πο-
λιτικού συστήματος, έχοντας πρακτική εφαρμογή
μέσα στις αιθουσές των δικαστηρίων, με τραγι-
κούς αποδέκτες τους κατηγορούμενους.

- Η κόντρα που φαινομενικά είχε ξεσπάσει και διατηρείται μεταξύ υπουργείου δικαιοσύνης και δικαστών, επί υπουργείας Γιαννόπουλου, φαίνεται ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες ώστε να ξεπεραστεί, με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Η πολιτική ηγεσία έχει ανάγκη αυτό τον ρόλο των δικαστών, ώστε να αποποιείται ευθύνες και οι δικαστικοί έχουν ανάγκη την αρμονική συνύπαρξη, ώστε να δινουν δημοκρατική έμφαση στις ενέργειες τους.

Οι δικαστές σαφώς και ευθύνοντα για την κατάσταση στις φυλακές. Ο νόμος Βενιζέλου φιλοδοξεί ότι να γίνει ένας ρυθμιστικός παράγοντας ανάμεσα στη δικαστική αδιαλλαξία και την ωμή πραγματικότητα. Δηλαδή, οι δικαστές δικάζουν ανεξάντλητα, με βαρειές καταδίκες και το κράτος νομιμοθετεί βοηθήματα, ώστε να μην φτάσουμε στην απροχώρητη και αδιαχώρητη μέσα στις φυλακές. Ο νόμος αυτός θεωρήθηκε από τους δικαστικούς ως εμπαιγμός και δημιουργησε αμέσως αντιδράσεις με άμεσο αποτέλεσμα τη σε μεγάλο μέρος μη εφαρμογή του. Εξαντλώντας τη δικαστική σκληρότητα, περιφρονούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την προφυλάκιση, ρίχνουν βαρειές καταδίκες, επιδεικνύουν ρατσιστική συμπεριφορά στις υποθέσεις αλλοδαπών, τους φτάνουν μόνο υποψίες για να καταδικάζουν, συμβούλια που αγνοούν το δικαίωμα της άδειας ή της αναστολής σε κρατούμενους.

Οι δικαστές είναι ένα καλό παράδειγμα ώστε να κατανοθούν οι δομικές αλλαγές των θεσμών της κυριαρχίας και τα νέα πολυεπίπεδα κέντρα εξουσίας που διαμορφώνονται, και να γίνει πλέον σαφές στον επαναστατικό, ανατρεπτικό χώρο όπι απαραίτητη προϋπόθεση για ν' αντισταθείς απέναντι στον γίγαντα του νεοφιλελευθερισμού είναι η οργανωμένη πάλι και διαφορετικοί τρόποι ανάλυσης και δράσης απ' αυτούς που μέχρι τώρα έχουν χρησιμοποιήσει.

ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ: Οι αλλαγές που συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο την τελευταία δεκαετία, έχουν προκαλέσει σοβαρές διαφοροποίησεις μόνιμες ή προσωρινές στις δομές των κρατικών μηχανισμών. Μετά την "αυτονόμηση" των media της λεγόμενης 4ης εξουσίας, βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία "αυτονόμησης" της δικαστικής εξουσίας. Αν και πολύ θα το ήθελαν μερικοί αξιοθήρηντοι φύρερ της εισαγγελείας και του Αρείου Πάγου, αυτή η αυτονόμηση, σε αντίθεση με το τύπο, δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ου

σιαστική. Μιλάμε περισσότερο για μια μικρή απώλεια ελέγχου τους από μεριάς κυβερνήσεων και μια γενική αναδιαπραγμάτευση του πεδίου κοινωνικού ελέγχου που αντιστοιχεί στους δικαστικούς. Συγκεκριμένα, η απώλεια από το κράτος των ιδεολογικών προσχημάτων της παλιάς καλής κομματικής πάλης και η εμφάνισή τους σαν στυγοί διαχειριστές οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών, χωρίς αναμεταξύ τους διαφοροποιήσεις, μαζί με την παράλληλη απώλεια του κυβερνητικού ελέγχου στην "πληροφορία", αφαίρεσε από τους κυβερνώντες την κοινωνική αίγλη που τους επέτρεπε την κυριαρχία σε όλους τους επιμέρους κρατικούς μηχανισμούς. Το κύμα "σκανδάλων" που σάρωσε πριν λίγα χρόνια τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ήταν ένα ισχυρό πλήγμα στο κύρος της κομματικής εξουσίας και ότι αφαίρεσε από το δικό της κύρος, το έδωσε στους δικαστικούς που (πρόσκαιρα βέβαια) πήραν τη σκυτάλη της διαπήρησης της αξιοπρέπειας της πολιτικής εξουσίας καθαυτής. Στην Ελλάδα ειδικότερα, τα "σκάνδαλα" ήταν η εκκίνηση της δικαστικής "αυτονόμησης", ο τελικός συμβιβασμός που επιτεύχθει στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού σηματοδότησε το τέλος αυτής της αυτονόμησης (ο Κόκκινος δεν εξελίχθηκε στον έλληνα Ντι Πιέτρο), αλλά και την αρχή μιας σταθερής "επί ίσοις όροις" διαπραγμάτευσης κυβερνητικο-δικαστικών

- Σήμερα αντιμετωπίζουμε την προοπτική μιας "δικαστικής χούντας". Όχι όμως μιας χούντας που θα καταλάβει το κράτος, αλλά μιας χούντας που θα ελέγχει κάθε σημείο του κοινωνικού ιστού. Η κυβέρνηση, μέσω του Γιαννόπουλου έξασφαλίζει το απυρόβλητο των εκσυγχρονιστικών δολοπλοκιών και σε αντάλαγμα χαρίζει (ή και ξεφορτώνεται) ένα μέρος της κατασταλτικής επίθεσης, αυτό που έπειται κάποιων κεντρικών βασικών επιλογών. Ο απλός πολίτης, ο φυλακισμένος, ο νεολαίος, ο οδηγός, ο απεργός, ο **οποιοδήποτε**, θα βρίσκεται όλο και περισσότερο όμηρος στα χέρια του κάθε ψυχοπαθή εισαγγελέα, σύντομα θα δούμε και νέες παρανοϊκές κατασταλτικές ανακαλύψεις. Το πόσο θα διευρυνθεί η αρμοδιότητα των δικαστικών είναι κάτι που παίζεται. Η κυβέρνηση έχει φυσικά θέσει σαφή όρια, τα media το ίδιο. Η σαδιστική χαρά του δικαστή που εξοντώνει επιτρέπεται μέχρι του σημείου που περνάει στα χωράφια άλλων. Το σημείο όμως αυτό είναι αρκετό ώστε να μιλάμε για ένα μεσοκύριο εκφαστικό τας κοινωνίας.

ενα μερικο εκφασιο της κοινωνιας.
Επειδή το όριο του κράτους δεν τοποθετείται από την καλή του διάθεση, αλλά από το μέγεθος της κοινωνικής παθητικότητας, η αντεπίθεση ενάντια συνολικά στις κρατικές επιλογές είναι αναγκαία.
Όσο για τις φυλάκες, εδώ είναι ο τόπος που η "δικαστική χούντα" βρίσκει την απόλυτη περιγραφή της. Ότι και να ειπωθεί είναι λίγο. Μιλάμε για την παιδική χαρά των δικαστών που μοιράζουν δεκαετίες και ισόβιες κατά βούληση. Τίποτα, ούτε καν κρατικοί νόμοι, δεν αγγίζει την αυθαιρεσία τους. Και το αστείο είναι πως διεκδικούν ακόμα περισσότερη δύναμη και αν κάτι τους έχει κάπως μπλοκάρει είναι ο κίνδυνος μιας ανάφλεξης στις φυλακές, που το κόστος της, θα το πληρώσει η κυβέρνηση.
Είναι τελικά στο χέρι των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας να κόψουν το δρόμο της δικαστικής επέλασης, όχι μόνο μέσα στις φυλακές αλλά και έξω από αυτές.

Έρχονται κατά καιρούς στην επιφάνεια δραματικές περιπτώσεις ανθρώπων που, αφού πέρασαν ένα σοβαρό διάστημα φυλακισμένοι, επανέρχονται στην κοινωνία αντιμετωπίζοντας αδέξιδα. Πολύ συχνά μάλιστα, τέτοιες περιπτώσεις αποκαλύπτονται όταν ο πρώην φυλακισμένος περνά πάλι στην παρανομία και ξαναφυλακίζεται. Από τα "talk show" εώς τις στατιστικές αναφορές για την υποτροπή, το γενικό πνεύμα "κατανόησης και συμπάθειας" για τον φυλακισμένο, δεν αρκεί για ν' απαλύνει το σοκ της επιστροφής. Ποιά η θέση ενός τέτοιου ανθρώπου στην κοινωνία; Υπάρχει, με τις σημερινές συνθήκες, δυνατότητα για την λεγόμενη "κοινωνική επανένταξη"; Γιατί, κατά τη γνώμη σας, το κράτος και η δικαιοσύνη δείχνουν ν' αδιαφορούν για αυτή την ίδια την επανένταξη, που, όπως ισχυρίζονται, αποτελεί το στόχο του σωφρονισμού;

Με αφορμή την τελευταία εμφάνιση του υπουργού δικαιοσύνης, αλλά και όσα κατά καιρούς παρουσιάζονται στον τύπο, αφήνεται η εντύπωση ότι οι ψυχίατροι ασκούν και άλλες δραστηριότητες(;) στη φυλακή. Παλιότερα υπήρχε το χαρτί του ακαταλόγιστου, σήμερα ο χαρακτηρισμός του χρήστη -και όποια ευνοϊκή μεταχείριση συνεπάγεται στο δικαστήριο ο χαρακτηρισμός- σε ανθρώπους που δεν είναι χρήστες. Πώς κρίνεται αυτές τις καταγγελίες; Υπάρχει όντως πρόβλημα, στο τρόπο χαρακτηρισμού του τοξικομανή και σε ποιό βαθμό το όλο θέμα εντάσσεται στο κλίμα ναρκωφοβίας και σκληρυνσης της κατασταλτικής πολιτικής στο θέμα των ναρκωτικών;

Οι θεσμοί ("κοινωνικό" κράτος, κλπ.) δεν βοηθάνε την επανένταξη· ακόμα και την "επανένταξη", όπως νοείται από την ίδια την εξουσία. Μιλώντας για κοινωνική επανένταξη, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι μιλάμε για δύσκολα πράγματα, στην κυριολεξία. Παρόλα αυτά, δυνάτοτες για επανένταξη (χωρίς εισαγωγικά) υπάρχουν, εφόσον το άτομο, αφ' ενός, έχει μια ορισμένη βούληση και συγκρότηση και εαν, αφ' ετέρου, υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον κατάλληλο· το τελευταίο αυτό είναι πολύ σημαντικό και σαν τέτοιο νοείται το δίκτυο διαπροσωπικών σχέσεων, δηλαδή οι φίλες (με την ευρεία έννοια), η οικογένεια (μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που αν δεν υπάρχουν μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά), εναλλακτικοί -στην εξουσία- θεσμοί.

Το κράτος (για την κρατική "δικαιοσύνη" ας μη μιλάμε) δείχνει ν' αδιαφορεί (ή και, ορθότερα, παρεμποδίζει την επανένταξη) για δύο λόγους, που αναφέρονται πιο κάτω χωρίς σειρά σπουδαιότητας:

a) αν ο αποφυλακισμένος δεν δώσει "γη και ύδωρ" στην εξουσία, είναι κοινή διαπίστωση ότι αυτή θα στέκεται εχθρικά απέναντι του και μετά την αποφυλάκιση (ίσως μάλιστα τώρα, ακόμη πε-

ρισότερο, σε ορισμένες πλευρές, απ' ότι κατά τη διάρκεια έκπισης της ποινής). Δείγμα περίτρανο ότι μια επανένταξη πράγματι κοινωνική δεν το ενδιαφέρει· αντίθετα, ο "ανυπότακτος" θα σπρωχτεί συστηματικά στην υποτροπή και τον, εκ νέου, εγκλεισμό.

β) Μιλώντας ειδικότερα για το ελληνικό κράτος, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι -από 20ετίας περίπου- βρίσκεται σε μια ιδιότυπη κατάσταση σύψης, της οποίας μιας από τις συνέπειες είναι και η παράλυση του σε πολλούς τομείς (όχι πάντως στον κατασταλτικό τομέα!).



Δεν είχα την τιμή να παρακολουθήσω την τελευταία εμφάνιση του υπουργού επί της "δικαιοσύνης" (πολλαπλά εισαγωγικά). Ως προς τις καταγγελμένες άλλες δραστηριότητες των ψυχίατρων (παράνομος χρηματισμός;) στη φυλακή, αν και δεν έχω υπόψη μου κάτι συγκεκριμένο, θεωρώ ότι η ανθρώπινη και επιστημονική ποιότητα ορισμένων τουλάχιστον ψυχίατρων (και για να είμαστε ακριβείς, των περισσότερων ίσως, απ' αυτούς που σχετίζονται επαγγελματικά με τις φυλακές) επιπρέπει κάθε ειδούς τέτοιες, και άλλες, δραστηριότητες "υψηλού ήθους", όπως ο ψευδής χαρακτηρισμός ως "χρηστών", ατόμων, που, η μόνη τους σχέση με τα ναρκωτικά, είναι ότι τα εμπορεύονται (συνήθως σε χοντρικές ποσότητες). Για τον χαρακτηρισμό του τοξικομανών, είναι γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες· όμως η επιστημονικά ορθή εφαρμογή της ψυχιατρικής διαγνωστικής μεθοδολογίας, συνήθως δεν αφήνει και πολλά περι-

θώρια αμφιβολιών για το εάν ένα άτομο είναι εξαρτημένο από μία -ή περισσότερες ουσίες (και άρα κατά νόμον "χρήστης") ή όχι. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας όμως, στο πλαίσιο του λεγόμενου "σωφρονιστικού" συστήματος, παρουσιάζει "αντικειμενικές" δυσκολίες, όπως, για παράδειγμα, η έλλειψη χρόνου (συνήθως απαιτείται, μετά από μια μόνο συνέντευξη, που μάλιστα σπανίως έχει την απαιτούμενη διάρκεια, να αποφανθεί ο γιατρός περί του εάν ο εξεταζόμενος είναι "χρήστης". Δηλαδή εξαρτημένος, ενώ είναι απαραίτητη μια πολύπλευρη εκτίμηση κοινωνικών, βιολογικών και ψυχολογικών παραμέτρων για ικανό διάστημα με τη βοήθεια και ψυχοτεχνικών κλιμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων το όλον απαιτεί συνεργασία περισσότερων του ενός ειδικών -αν και παραμένει ευθύνη κυρίως του ψυχίατρου- και χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αρκετές βδομάδες και, συνήθως, περισσότερο από τρεις μήνες). Άλλα, όπως

είναι γνωστό, οι "παράγοντες της δίκης" το "βλέπουν αλλιώς" το πράγμα.

Η σκλήρυνση της κατασταλτικής πολιτικής στο θέμα των ναρκωτικών και η συνακόλουθη ναρκοφοβία, εντάσσεται στην στρατηγική της κυριαρχίας για μεγαλύτερο έλεγχο των ατόμων και των συλλογικοτήτων που δεν υποτάσσονται στο πλέγμα της εξουσίας· το κλίμα που συστηματικά καλλιεργείται, κυροφερεί και διευκολύνει την καταστολή σε πολλά επίπεδα (άμεση κρατική βία, νομικό πλέγμα, αποτελεσματικότερη πλύση εγκεφάλων από τα "Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης(!)", κλπ.). Το "έργο" το έχουμε ξαναδεί και το βλέπουμε επί μια εικοσαετία, σε άλλη παραλλαγή, όπου στη θέση της ναρκωφοβίας υπήρχε η τρομολαγνεία, με παρόμοιες όμως παρενέργειες (π.χ. στη Γερμανία, νόμος για τον περιορισμό του δικαιώματος στην εργασία των "υπόπτων" για τρομοκρατική δράση και των "συνοδοιπόρων", στην Ελλάδα, ο γνωστός "τρομονόμος", κτλ.).

Συνέντευξη

με τη δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ

Η υπεράσπιση του πολίτη απέναντι στο νόμο είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Τί γίνεται όμως όταν το δικαίωμα αυτό παραβιάζεται από το δικηγόρο του; Έχουν υπάρχει καταγγελίες για δικηγόρους που εμπλέκονται σε κυκλώματα στο χώρο της δικαιοσύνης, για άλλους που συνεργάζονται με τις διωκτικές αρχές. Είναι επίσης κοινά αποδεκτή μια ληστρική συμπεριφορά που εκδηλώνουν απέναντι στα προβλήματα των κρατουμένων, ειδικά οι λεγόμενοι μεγαλοδικηγόροι. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό το ουσιώδες πρόβλημα που έχει πια να κάνει με το μοναδικό δικαίωμα που έχει ο κρατούμενος, αυτό της υπεράσπισης;

Το εδώλιο του κατηγορούμενου το δημιουργεί το "σύστημα δικαίου" (καταστολής). Το ίδιο σύστημα ορίζει και το δικαίωμα υπεράσπισης. Το ίδιο σύστημα δημιουργεί και τους δικηγόρους. Είμαστε -όσο και αν μεθύνει που το λέω-'μέρος του ίδιου μηχανισμού, που ελέγχει, καταστέλλει, περιορίζει, δικάζει και τιμωρεί. Θα έλεγα, επομένως, ότι είναι ανακόλουθο να ζητάμε από τους δικηγόρους να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ορίζει ο ρόλος τους μέσα στους θεσμούς, αυτούς τους θεσμούς ακριβώς που νομιμοποιούν την ύπαρξή τους. Η συνείδηση καθορίζεται από το είναι και έται και αλλιώς, οι εξαιρέσεις φτιάχνουν παντού την ιστορία.

Παραπορύμε μια συστηματική καταπάτηση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των αλλοδαπών κρατουμένων, τόσο κατά τη σύλληψη και τη δίκη τους, όσο και κατά τη διάρκεια παραμονής τους στις φυλακές. Στα δικαστήρια συχνά παρουσιάζονται μπροστά στην έδρα μην έχοντας γνώση της δικογραφίας, λόγω διαφορετικής γλώσσας, μη μπορώντας να υπερασπίσουν τον εαυτό τους χωρίς διερμηνέα, αντιμετωπίζοντας δικαστικές προκαταλήψεις από μέρους των δικαστών. Για τον αλλοδαπό κρατούμενο, η υποψία είναι αρκετή για την καταδίκη του. Έχει

ασχοληθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος με αυτό το θέμα και ποιά είναι η γνώμη τους; Πώς αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι τους αλλοδαπούς;

Οι λεγόμενες "εγγυήσεις" του συστήματος δικαίου -μια σημαντική αστική κατάκτηση- δεν ισχύουν, πράγματι, για τους αλλοδαπούς κρατούμενους. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί το 1/3 των εγκλείστων στις φυλακές μας είναι αλλοδαποί, όταν είναι μόνο το 5% του πληθυσμού, γιατί αλλοδαποί είναι οι περισσότεροι προφυλακισμένοι, γιατί συνωτίζονται στις χειρότερες φυλακές, γιατί υπάρχουν γι' αυτούς ειδικά κρατητήρια (όπως του Ελληνικού και της Δραπετσώνας, όπου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξελίσσεται και μια απεργία πείνας), γιατί οι φυλακές αντηλίκων και τα αναμορφωτήρια είναι γεμάτα από ξένους. Είναι γνωστό ότι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι με

EZLN: Συνεχίζουμε με το πρόσωπο καλυμμένο και το χέρι οπλισμένο

FZLN: Δεν είμαστε το πολιτικό σκέλος του EZLN

(...) Δεν πρόκειται να μετασχηματιστούμε σε πολιτική ειρηνική δύναμη. Ο πόλεμος συνεχίζεται στο μεξικάνικο νότο και οι ζαπατίστας συνεχίζουμε οπλισμένοι και έτοιμοι να αγωνιστούμε. Ο EZLN συνεχίζει να προκαλεί την κυβέρνηση με τα όπλα, το δίκαιο και την ιστορία.

Αυτή είναι αλήθεια, αδέλφια φρεντίτας. Στα βουνά μας συνεχίζει να κυματίζει το μαύρο του πόνου και το κόκκινο του αύριο που χρωματίζει τη σημαία μας.

Και θα συνεχίσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαίτησεις μας, μέχρι ο ένοπλος αγώνας μας να μετατραπεί σε εμπόδιο για τον επαναστατικό μετασχηματισμό της χώρας.

Έτσι ο EZLN συνεχίζει ένοπλος, συνεχίζει παράνομος, συνεχίζει εξεγερμένος, συνεχίζει να ζει.

Αλλά ζαπατίστας δεν υπάρχουν μόνο στον EZLN. Δεν υπάρχουν μόνο ζαπατίστας ένοπλοι και παράνομοι. Υπάρχουν επίσης ζαπατίστας πολίτες και ειρηνικοί.

Υπάρχουν ζαπατίστας στον FZLN και σε άλλους χώρους.

Όταν καλούσαμε στη σχηματισμό του FZLN νομίζαμε πως η ειρήνη ήταν κοντά και πως η εξέγερση μας έπρεπε να αναζητήσει νέους δρόμους και νέες μορφές αγώνα για να συνεχίσει το ξεροκέφαλο βρηματισμό της. Αλλά κάναμε λάθος.

Η ειρήνη δεν ήταν κοντά. Η ειρήνη παραμένει μακριά. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί το φεύδος, θεωρεί πως η ειρήνη είναι παράδοση και τιμωρία.

Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να σας ζητούμε να μας περιμένετε, να μην προχωράτε, να μην αναπτύσσετε, να μην οργανώνετε μέχρι να υπάρξει ειρήνη δίκαιη και αξιοπρεπής και μέχρι να μπορέσει ο EZLN να μοιράστει μαζί σας το παρόν και το μέλλον (...).

Δεν μπορεί μια στρατιωτική δύναμη να οδηγεί τα πολιτικά σας βήματα και να σας θέτει σε κίνδυνο. Αυτό δεν πρέπει ούτε μπορεί να γίνει (...).

(Απόσπασμα από το χαιρετίσμα της Γενικής Διοίκησης του EZLN στην εναρκτήρια εκδήλωση του ιδρυτικού συνεδρίου του FZLN)

Μετά από είκοσι μήνες πειραματισμών, αντιπαραθέσεων και αναζητήσεων, γεννήθηκε στις 13 Σεπτέμβρη το Frente Zapatista de Liberacion Nacional (FZLN) - χωρίς τη συμμετοχή του EZLN ένα μέτωπο πολιτών στο περιθώριο του ένοπλου ζαπατισμού, μια "νέα πολιτική οργάνωση" που προσπαθεί να ασκήσει πολιτική χωρίς να ενδιαφέρεται για την εξουσία και που συγκροτείται από ένα κοινωνικό συνονθύλευμα τουλάχιστον ιδιόμορφο. Συγκεχυμένο και απροσδιόριστο οργανωτικά και πολιτικά, αγχωμένο, νευρικό και αισιόδοξο στα πρώτα του βήματα, το "νέου τύπου" αυτό πολιτικό σχήμα των "χωρίς κόμμα", αποτελεί σίγουρα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόκληση για την πολιτική ζωή του Μεξικού. Είναι κάτι που δεν υπήρξε ποτέ πριν. Το FZLN, "τελευταίο στοίχημα για την ειρήνη", θεωρείται η τρίτη προσπάθεια - έκκληση για την οργάνωση της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών στη βάση της αρχής του "να διοικείς υπακούοντας", και ενάντια στο σύστημα του κόμματος-κράτος. Οι δύο προηγούμενες -η προσπάθεια για τη συγκρότηση της Convencion Nacional Democratica (CND) τον Ιούνη του 1994 με τη Δεύτερη Διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνα, καθώς και αυτή για το σχηματισμό του Movimiento para la Liberacion Nacional (MLN), τον Γενάρη του 1995 με την Τρίτη Διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνα, απέτυχαν κυρίως λόγω της απουσίας οργάνωσης "από τα κάτω", της αδιαφορίας για τις ανάγκες των ανθρώπων της κοινοτικής γης, του εργοστασίου, του σχολείου, της συνοικίας, αλλά και της δογματικής μυωπίας σεχταριστικών ομάδων της "ριζοσπαστικής αριστεράς". Πρόκειται γι' αυτούς που αφού επιχείρησαν να χειραγωγήσουν τη CND στη συνέχεια συγκρότησαν το Ευρύ Μέτωπο για το Κίνημα Εθνικής Απελευθέρωσης (FAC-MLN), κάτηγορώντας τους ζαπατίστας ως ρεφορμιστές, ξεπερασμένους και ενδοτικούς. Είναι οι ίδιοι που τώρα έχουν γίνει ως και βουλευτές. Είναι οι ίδιοι που ενόψει της μεγάλης πορείας των ζαπατίστας ανακοίνωσαν πως θα συναντηθούν με μέλη του FZLN και του EZLN για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων, για να δεχτούν την κατηγορηματική διάψευση και των δύο και να αποδείξουν για άλλη μια φορά τον οπορτουνισμό τους.

Ένα μέτωπο πολιτών που εμπνέεται από ένα στρατό

Η εναρκτήρια τελετή του ιδρυτικού συνεδρίου του Frente Esekíñense με πολύωρη καθυστέρηση το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη στην ιστορική αίθουσα χορού Los Angeles, με την παρουσία του νέου κυβερνήτη της Πόλης του Μεξικού και αρχηγού του κόμματος της αριστερής αντιπολίτευσης, C. Cardenas, -ως απλού προσκεκλημένου μεταξύ των 168 υπολοίπων και την αποθεωτική υποδοχή των χιλίων εκατόν εντεκα που, όπως είπε κάποιος "φθάνουν πάντοτε καθυστερημένοι, αλλά πάντοτε έγκαιρα".

Το κείμενο - ντοκουμέντο που επεξεργάστηκε και παρουσίασε η Οργανωτική Επιτροπή - στην οποία συμμετείχαν και πέντε μέλη της Γε-

νικής Διοίκησης του EZLN- στους συμμετέχοντες (ως άπομα, ως μέλη ή ως απεσταλμένοι των περίπου 800 Επιτροπών Πολιτών για το Διάλογο) και στους παραπρομένους του συνεδρίου (από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αυστραλία) περιελάμβανε διαφορετικές προτάσεις που είχαν α-

λυάριθμες και πολλές φορές αλληλουσγκρούμενες απόψεις από τους 3000 και πλέον συμμετέχοντες "πολίτες ζαπατίστας", από 13 διαφορετικές πολιτείες που συμμετείχαν στα 14 τραπέζια εργασίας τα οποία βρίσκονταν διασκορπισμένα σε ολόκληρη την πόλη. Το ζήτημα που προκάλεσε την

αγωνίζεται για τον κοινωνικό μετασχηματισμό των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής (...), χρειάζεται να κατανοήσει πως ο ρόλος του είναι πιο ταπεινός: να αγωνίζεται για να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε η πλειοψηφία να μπορεί να αποφασίσει αν θα αλλάξει ή όχι τις σχέσεις παραγωγής". Πάντως το FZLN θα εξακολουθήσει να πειραματίζεται και να συζητά, αφού δεν πρόκειται πλειοψηφίες που να επιτρέπουν τον αυτορικότητα της δομής του. Για την ώρα η μίνιμου δομή του είναι οι Επιτροπές Πολιτών για το Διάλογο, ενώ η πρώτη του εκστρατεία θα είναι για την απαίτηση μιας ειρήνης δίκαιας και αξιοπρεπής, για την εκπλήρωση των συμφωνιών του Σαν Αντρέας και την αποστρατικοποίηση της Τσάπας.

Η τελική καταμέτρηση των προτιμήσεων στις 55 προτάσεις - αρκετές από τις οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο κείμενο- πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής - και για τις οποίες ψήφισαν οι 1383 από τους 2591 συμμετέχοντες, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 66,6%, ούτε σ' ότι αφορά τη δομή, ούτε σ' ότι αφορά τη μορφή συμμετοχής στο FZLN.

Προσωρινά συγκροτήθηκε μιαν Εθνική Επιτροπή Διασυνδέσεων, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους από καθε πολιτεία, η οποία σε ενάμισυ μήνα περίπου θα κάνει γνωστά τα τελικά αποτελέσματα για τις αρχές, τη δομή και το πρόγραμμα δράσης του Μετώπου. Εν τω μεταξύ κάποιες από τις απαντήσεις στα 55 ερωτήματα και εντελώς ενδεικτικά, έχουν ως εξής:

1. Να εκπροσωπείς και να μην αντικαθιστάς: υπέρ 1260 (93,75%) ενάντια 34 (2,53%) αποχή 50 (3,72%)
2. Αγώνας για έναν μετασχηματισμό που βασίζεται στην πάλη των τάξεων: υπέρ 900 (71,15%) ενάντια 160 (12,65%) αποχή 205 (16,21%)
3. Να διοικείς υπακούοντας: υπέρ 948 (74,82%), ενάντια 175 (13,81%), αποχή 144 (11,37%)

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

1. "Διπλή στράτευση" που αφορά κόμματα και πολιτικές οργανώσεις: α) δεν μπορεί κάποιος να είναι μέλος του FZLN και ταυτόχρονα μέλος ενός κόμματος ή μιας πολιτικής οργάνωσης 884 (67,17%) β) μπορεί... 371 (28,19%) και γ) αποχή 61 (4,64%).

2. "Διπλή στράτευση" που αφορά τις κοινωνικές οργανώσεις α) υπέρ 1184 (88,69%) β) κατά 107 (8,01%) και γ) αποχή 44 (3,30%)

3. Βασική δομή του FZLN α)η βασική δομή είναι η επιτροπή πολιτών για το διάλογο 878 (71,04%) β) η βασική δομή είναι η τοπική συνέλευση στην οποία τα μέλη του FZLN εκπροσωπούν τους εαυτούς τους 306 (24,56%) γ) αποχή 52 (4,21%)

4. Ανώτατο όργανο α) ανώτατο όργανο αποφάσεων του FZLN έναι το Εθνικό Συνέδριο 737 (61,16%) β) οι συνελεύσεις θα είναι το ανώτατο όργανο σε κάθε μία από τις δομές 406 (33,69%) και γ) αποχή 62 (5,15%)

5. Για τις τάσεις α) να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τάσεων 398 (33,64%) β) να μην υπάρχει δυνατότητα 548 (46,32%) και γ) αποχή 237 (20,03%)

6. Επαγγελματικά στελέχη α) πλήρους απασχόλησης 196 (15,54%) β) μερικής απασχόλησης 111 (8,80%) γ) οικονομική στήριξη σε όσους πραγματοποιούν ορισμένες δραστηριότητες 540 (42,8%) δ) χωρίς επαγγελματικά στελέχη 285 (22,6%) ε) αποχή 129 (10,23%)

Ε.Π. Αθήνα



(συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)

.... ΑΤΑΚΤΩΣ ΕΡΡΙΨΜΕΝΟΙ

Κοινωνικοποίηση του πολιτικού

Αποτελεί ισχυρή πεποίθηση του γράφοντος, ότι οι απίστευτες αλλαγές που παρατηρούνται στις μέρες μας, δεν οδηγούν στον περιορισμό, αλλά αντίθετα στη διάχυση του πολιτικού στο κοινωνικό. Η ανάπτυξη των κοινωνικών κινημάτων ιδιαίτερα, κινήματα που συντάραξαν τις βάσεις της καπιταλιστικής οργάνωσης και συνέβαλαν τα μέγιστα στο Welfare-boom (έκρηξη του κράτους πρόνοιας) των δυτικών κοινωνιών από το 60 και μετά, βοήθησε ακόμη περισσότερο στη μετατόπιση του πολιτικού από ένα μακροεπίπεδο σ' ενα μικροεπίπεδο, από μια "υψηλεπή" κεντρική πολιτική σε μια "ήπια" και πιο περιφερειακή. Αυτό, κατά κανένα τρόπο, δε σημαίνει το "τέλος των ιδεολογιών" ή "της ιστορίας", όπως διατείνονται οι ριζοσπάστες φιλελεύθεροι, ή "προδόσια του επαναστατικού κινήματος", όπως καταχρηστικά ισχυρίζονται διάφορες αριστερότικες γκρούπες. Απλώς σημαίνει ότι αξιωματικός φορέας του κοινωνικού μετασχηματισμού δεν θεωρείται, ή δεν αναμένεται πια να είναι, η θεσμισμένη συλλογική πολιτικότητα με τη μορφή της ριζοσπαστικής διανόσης, της πολιτικής γραφειοκρατίας, ή της κορπορατίστικης οργάνωσης. Ούτε όμως και η πολιτική ιδεολογία, που συγκροτείται στη βάση ενός σκληρού "ιδεοληπτικού" πυρήνα, μπορεί πια να θεωρείται ασφαλής καθοδηγητική αρχή. Κινητήρια πρωθητική δύναμη, όπως πολύ εύστοχα διατυπώνει ο Μάρραιη Μπούκτσιν, είναι η "αυθόρμητη και αποφασιστική υποκειμενικότητα με τη μορφή τής (πολιτικά) ανένταχτης, αλλά (ιδιοτυπικά) δρώσας συνειδητής παρέμβασης". Πράγματι, σε κάθε φάση τού επαναστατικού κινήματος τα αιτήματα, αλλά και οι τρόποι δράσης της συνειδητοποιημένης "πρωτοπορίας" του, μεταβάλλονται, μετατίθενται. Με τον ίδιο τρόπο που η Γαλλική επανάσταση και η κομμούνα έβαζε σαν κέντρο την κοινότητα, με τον ίδιο τρόπο που ο συμβουλιακός εργάτης τής Ρωσικής και της Γερμανικής επανάστασης έβαζε σαν κέντρο το σοβιέτ, και ο εργάτης — μάζα το κοινωνικό κράτος, ο σημερινός κοινωνικός προλετάριος βάζει σαν κέντρο το λιγότερο κράτος, τον περιορισμό της κοινωνικής αναγκαίας εργασίας, την ανατροπή του πολιτιστικού και αναπτυξιακού μοντέλου.

Μ' αυτή την έννοια η πολιτική που διαμορφώνεται είναι αντι—λενινιστική, γιατί αμφισβήτει την πρωτοκαθεδρία της κομματικής, στρατιωτικά ιεραρχημένης οργάνωσης. Αντιπαρατίθεται στη συνακόλουθη κομματική χειραφέτηση και γραφειοκρατική διαπαιδαγγύηση. Αυτές οι δύο συνθήκες γεννούν τη δογματική απολυτότητα, που ενώ ευαγγελίζεται την κοινωνική απελευθέρωση μέσα από μία - φευφ! — χειρεγειανή πανουργία του λόγου οδηγεί κατευθείαν στο πουργκατόριο του πιο στυγού κρατισμού. Αντικείμενο, και συγχρόνως υποκείμενο, της επαναστατικής διαδικασίας ανακηρύσσεται το ανεξάρτητο πρόσωπο, με τη μορφή τής διαλεκτικά μεσολαβημένης συνειδητότητας. Μόνο ένα πρόσωπο με αυτή τη σύνθεση και πληρότητα μπορεί να θέτει ελεύθερα σκοπούς και να τους κατατά με τρόπο αυτοδύναμο, να θεσπίζει, αν θέλετε την κοινωνία του έω από την καθοδήγηση κάποιας ανώτερης υπερβατικής και

συχνά εξωλογικής αρχής που ενεργεί για λογαριασμό του.

Αυτή η προσωποποίηση του πολιτικού, που επεκτείνει τη δημόσια σφαίρα, μεταφέροντας το βάρος τής πολιτικής δράσης από το κράτος στην κοινότητα, κατεδαφίζει αργά, αλλά σημαντικά, όλα τα παραδεδούμενα σχήματα του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν, αν το ρεύμα τού νεοφυλετισθερισμού, που έχει αγκαλιάσει θανάσιμα τις δυτικές κοινωνίες, ιδιωτικοποιεί τη δημόσια σφαίρα, με την επιπλέον αλληλοδιαπλοκή κράτους και επιχείρησης, η νέα πολιτική προτείνει την κοινωνικοή του πολιτικού μέσα από την αυτονομία των φορέων του, την ανάπτυξη της κοινωνικής εξουσίας μέσα από τον περιορισμό της εξουσίας τού αυταρχικού αστικού κράτους. Η πολιτική με αυτό τιν τρόπο μπορεί και ανοσιοποιεί τον πολίτη — ψηφοφόρο και τον απομακρύνει από εστίες απόλυτης ή μοναδικής αλήθειας — είτε πρόκειται για το κράτος ή για το κόμμα.

Προς επίρρωση των παραπάνω, αναφέρουμε την ιδιαίτερη σημαντική που εγείρουν προσπάθειες, όπως πρωτοβουλίες πολιτών, οργανώσεις, κινήσεις που αναπτυσσόμενες συχνά σε γειτονιές αντιστέκονται στις κρατικές αυθεραισίες, προσαπτίζουν πολιτικά δικαιώματα και ακυρώνουν στην πράξη την παθητικοποίηση του πολίτη από το σύστημα, που τον θέλει τυπικό ψηφοφόρο να εκφράζει τη "λαϊκή θέληση" κάθε 4 χρόνια. Αυτή η διαδικασία κινητοποίησης από τα κάτω παίρνει συχνά μορφές έντονης αντιπαράθεσης με το κράτος και τους μηχανισμούς του (Αρραβησός, Καλαμάς), οι οποίες κρύβουν κάτι δυνάμει απεναστατικό. Πρόκειται για την ουσιαστική υπο-

ρά τών κριτηρίων και τη σύγχυση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, το αστικοποιημένο προλεταριάτο και τον προλεταριοποιημένο μισθωτό, την παραδοσιακή εργασία στην κοινωνία τών πολιτών, η εξάρτηση ευρέων στρωμάτων εργαζομένων από την κρατική επιχείρηση και το δημόσιο, η ύπαρξη μιας κρατικοδιάιτης συνδικαλιστικής αριστοκρατίας, έχουν επιφέρει σοβαρές αλλαγές στον σύγχρονο ταξικό διαφορισμό, επαναφέροντας έτσι στο φως μια νέα διάσταση της επαναστατικής διαδικασίας, που χρόνια τώρα λενινισμό είχε εξοβελίσει από το προσκήνιο. Αυτό της κοινωνικής επαναστασης.

"Το κίνημα δεν είναι τίποτα. Το παν είναι ο στόχος." Λένιν

Η έννοια της κοινωνικής επανάστασης, σαν μετάβαση από το βασίλειο της αναγκαιότητας στο βασίλειο της ελευθερίας, αφορά μια ολόκληρη ιστορική περίοδο πολιτικών, κοινωνικών, οικο-

κοινωνική. Στην αναμονή μόνο της μεγάλης νύχτας, απότοκος της πιο μιθολογικής χριστιανικής εσχατολογίας, οι "επαναστάτες" αρνούνται να δουν ότι, καθ' όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, "ο γέρο τυφλοπόντικας" προχωρούσε και ανέτρεψε αλλεπάλληλους δρόμους και θεμέλια του καπιταλισμού. Γιατί η περιβόητη αφομοίωση της εργατικής τάξης, για την οποία μιλούν, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά κατακτήσεις τής ίδιας της εργατικής τάξης. Είναι ο επαναστατικός αγώνας τού προλεταρίου, που υποχρέωσε σε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις το κεφάλαιο, και όχι η θεσμική, ρεφορμιστική, παρέμβαση της σοσιαλδημοκρατίας, που, για να καταλάβει την εξουσία, θέσμισε αυτές τις παραχωρήσεις. Οι κατακτήσεις τού κατώτερου μισθού, η ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης και των παροχών και οι ταυτοχρονες κατακτήσεις στο επίπεδο των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων δεν αντιμετωπίζεται σαν αυτό που είναι, σαν κομμάτι της πορείας για την απελευθέρωση της εργασίας, αλλά σαν εκμαυλισμός της εργατικής τάξης, το επαναστατικό καθήκον τής οποίας είναι μόνο η πολιτική αντροπή.

Το ζήτημα λοιπόν που μπαίνει δεν είναι η αναμονή μεγάλης νύχτας και η "ωρίμανση" των αντικειμένων συνθηκών, αλλά αντίθετα η ενεργός συμμετοχή στην επαναστατική διαδικασία μέσα από

τους κοινωνικούς, πολιτικούς βίαιους και ειρηνικούς αγώνες. Από αυτή τη σκοπιά η επανάσταση δε συνιστά ένα αντικειμενικό τι, αλλά ένα δυναμικά ενεργούμενο πώς. Είναι μία άμεση και ζωντανή διαδικασία, συχνά γεμάτη απογοητεύσεις, αδιέξοδα, οπισθοδρομήσεις αλλά και λαμπρές νίκες, μία πορεία που διεξάγεται εντός της κοιλάδας των δακρύων, χωρίς μία μονοσήμαντη αρχή και χωρίς ένα τελεολογικό τέλος. Ένα έργο ζωής και καθημερινότητας, ταυτόχρονα πολιτική δράσης και τακτικής.

Η κατανόηση πως η εποχή μας διαπερνάται συθέμελα από το εδώ και το τώρα συνεπάγεται μία ριζική νέα αντίληψη της πολιτικής διαδικασίας. Η πολιτική σήμερα δε νοείται σαν μία καθοδήγηση των λαϊκών μαζών, αλλά σαν μία πολιτική διαμεσολάβηση των κινημάτων που διαπερνούν την κοινωνία. Αυτή η νέα πολιτική σύνθεση, εξέγερση, αντίσταση ενάντια στο κράτος και την κλαθημερινότητά του δε θυμίζει άραγε την παλιά αριστοτελική συμβουλή τής ταύτης του πολιτικού με το κοινωνικό;

**Παραφιλολογία
έναντι επιλόγου**

Η νέα πολιτική είναι κυρίως με-

θόδευση διαρκούς και καθημερινής αντιπαράθεσης σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η πάλη των σημερινών κινημάτων διεξάγεται μέσα και κόντρα στους θεσμούς, με παρέμβαση που στοχεύει στην ανατροπή του κοινωνικού πολιτιστικού και αναπτυξιακού μοντέλου. Καλλίτερη ζωή με λιγότερα πράγματα, πραγματοποίηση της ουτοπία σε μικρή κλίμακα. Το σύγχρονο επαναστατικό κίνημα κατανούντας ότι ο αιώνας τής κατανάλωσης σημάδεψε την επέκταση του κεφαλαίου σε όλους τομείς, επέκτεινε την κριτική του και στην προσωπική ζωή. Η οικογένεια, το σεξ, η επαφή με τη φύση, η διασκέδαση επομεματούντας, παρέμβαση της σοσιαλδημοκρατίας, που, για να καταλάβει την εξουσία, θέσμισε αυτές τις παραχωρήσεις. Οι κατακτήσεις τού κατώτερου μισθού, η ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης και των παροχών και οι ταυτοχρονες κατακτήσεις στο επίπεδο των πολιτ