

# Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 10 • ΦΥΛΟ 20 • ΔΡΑΧΜΕΣ 150



**ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ** για πέμπτη μέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών με άγνωστη συνέχεια. Η Ελλάδα παραμένει αποκομμένη στα δύο. Εμείς θα θέλαμε να αποκοπεί στα τρία, στα τέσσερα... Παρόλο που από μέρους των αγροτών έχω από τις καθοδηγούμενες συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν εκφραστεί διαφοροποιήσεις στη μορφή του αγώνα (αποκλεισμός δρόμων). Σ' αυτές τις κινητοποιήσεις με αφορμή τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, που αποτελούν υποκειμενικά κριτήρια α-

ντίστασης, συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Νταλικέρηδες πλακώνται με τους αγρότες και το αντίθετο, προς δόξα του συντεχνιακού αγώνα. Ενώ όλες οι τάξεις που πλήρωνται από τη φορολόγηση - και όχι μόνο - θα πρεπε να δίνουν από κοινού τον αγώνα ενάντια σε όλες τις συνθήκες υποταγής και εκμετάλλευσής τους. Αντίθετα τραβούν το δρόμο της συντεχνιακής τους δικαίωσης. Τώρα το ότι αυτό αύριο θα γίνει μπούμεραγκ αγνοείται ή αποσιωπάται. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά

παρακάτω στους αγρότες, γιατί εκεί το πρόβλημα είναι βαθύτερο και εντονότερο σήμερα, πέρα από τα κριτήρια φορολόγησης.

Οι σημερινές δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών καθώς και οι κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων αναδεικνύουν τόσο την τραγική θέση των αγροτών, όσο το χαρακτήρα και το ρόλο της αγροτικής παραγωγής στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα. Το αγροτικό ζήτημα (συνθήκες, θέση, ρόλος και προοπτικές των αγροτών τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνική και απελευθερωτική διαδικασία) στην Ελλάδα είναι παλιό.

Εντείνεται όμως σήμερα και από τάξης όχι μόνο οι αγρότες κάτω από τις επιλογές των κυρίαρχων, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή στις συμφωνίες της GATT. Αδιαφορώντας για τις ιδιαιτερότητες και τις αντιφάσεις της αγροτικής οικονομίας, προχωρούν στην καταστροφή της.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι απαραίτητη η αποκατάσταση δύο μύθων για τους αγρότες<sup>1</sup>

**α)** Οι αγρότες τα κονομάνε. Ο αγροτικός τρόπος παραγωγής λόγω της θέσης του (οικογενειακή εκμετάλλευση και οικονομία) δεν μπορεί να ενταχθεί στα τυπικά καπιταλιστικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης ή στη συναμμοτική θέση που κατέχει ένα κεφάλαιο μέσα την ελεύθερη καπιταλιστική αγορά.

Πολύ απλά δεν είναι πολύ κερδοφόρες οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής και η συνεχής αστάθεια με πτωτικές τάσεις των τιμών δεν αφήνουν περιθώρια κέρδους. ΤΟ κέρδος που βγάζουν σε ένα χρόνο, ύστερα από σκληρή και κοπιαστική δουλειά, ισοδυναμεί και πολλές φορές δεν φτάνει για την εργασία τους, τα έξοδα αναπαραγωγής και την εξόφληση των δανείων καλλιέργειας.

**β)** Οι αγρότες είναι βολεμένοι και αδιάφοροι λόγω της ιδιοκτησίας γης που κατέχουν. Τα λόγια του Κ.Βεργόπουλου στο βιβλίο του: "Το αγροτικό ζήτημα" είναι χαρακτηριστικά: "Οι αγρότες είναι απέκτησαν ιδιοκτησία, πλην όμως αυτή η τελευταία δεν ήταν πάρα ένας θεμελιώδης μηχανισμός αυξημένης "απορρόφησης" της εργασίας τους από το σύστημα".<sup>2</sup>

Και πρώτοι από όλους η ΑΤΕ, οι βιομήχανοι στην τυποποίηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και οι έμποροι είναι αυτοί που πραγματικά κερδίζουν από την εργασία των αγροτών. Ειδικά η ΑΤΕ είναι μια πραγματική βδέλλα στο σώμα τους. Ή μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και το σύνολο σχεδόν των συνεταιρισμών είναι υπερχρωμένοι στην ΑΤΕ. Ειδικά στους συνεταιρισμούς υπάρχουν χρέη πολλών δις που δεν οφείλονται στην κακοδιαχείρηση όπως μας λένε, αλλά στην ίδια τη δομή του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού για τους αγρότες. Επίσης ενδεικτικά εί-

ναι τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Κ.Βεργόπουλου: "Ο κύριος στόχος των πιστωτικών επιχειρήσεων δεν είναι η μεταβολή των παραγωγικών δομών, αλλά απλώς η διά ανταλλαγών σύλληψη του μέγιστου της υπερεργασίας των αγροτών" και παρακάτω ένας διευθυντής της ΑΤΕ επισημαίνει: "Οι συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν στην Τράπεζα τον καλύτερο, το φθηνότερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ανάπτυξης της αγροτικής πίστεως... δύο διά μέσου της αλληλέγγυου ευθύνης των συνεταιρισμών επιτυγχάνεται μια ανώτερη εγγύησης διά τον πιστωτή, σε σχέση με τις ατομικές εγγυήσεις και δύο διά της απόρετης των συνεταιρισμών επιτρέπει μια σημαντική μείωση των εξόδων λειτουργίας της Τραπέζης. Συνεπώς εάν η Τράπεζα εξασφαλίζει στους συνεταιρισμούς τη ΖΩΗ, αυτοί με τη σειρά τους της εξασφαλίζουν το ΕΥ ΖΗΝ".

Η αλογιστή και τερατώδης εντατική εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής (υπηραγήματα, λιπάσματα, φωτοφάρμακα, νέοι τρόποι παραγωγής) τα τελευταία χρόνια, έχει αυξήσει τεράστια το κόστος παραγωγής, ενώ οι περιορισμοί και οι συμφωνίες στα πλαίσια της Ε.Ε. έχουν κρατήσει τις τιμές γύρω ή κάτω από το κόστος παραγωγής.

Οι αγρότες είναι οι πρώτοι που πληρώνουν το τίμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αναδιάρθρωσης της καπιταλιστικής οικονομίας. Το ρόμα του ευρωπαϊκού κράτους στις

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

## ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΘΑ ΘΕΡΙΣΟΥΝ ΘΥΕΛΛΕΣ

**Το βάθος του ουρανού είναι ΜΑΒΗ**

**Η ΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΑ** από τις λίγες φορές που σηκώθηκε το καπάκι του υπονόμου και έπεισε λίγο φως στη δράση των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Και όπως κάθε προηγούμενη φορά ο αστικός τύπος και η πολιτική ηγεσία βιάζονται να κουκουλώνουν το ζήτημα. Πίσω απ' όλα αυτά που με το σταγονόμετρο αποκαλύπτουν, υπάρχουν πολύ περισσότερα που αποκρύπτουν.

Την πρόθεση τους αυτή δεν την κρύβουν. Ούτε ο υπουργός Τύπου, ούτε ο συνάδελφος του Δημόσιας Τάξης μίλησαν για δολοφονικές, τρομοκράτες, επικίνδυνους κακοποιούς, αποσταθεροποίηση του πολιτεύματος. Κι όμως είναι ακριβώς αυτό το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν έτσι κι έχουν την παραμικρή υπόνοια ότι πιάσαν κάποιον 17χρονο με γκαζάκι. Ούτε βγήκε οργισμένη η κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά να ζητήσει την ενεργοποίηση του αντιτρομοκρατικού νόμου. Οχι, αυτόν που προορίζουν μόνο για διαδηλώσεις και άλλες επικίνδυνες ενέργειες, όχι για τα δικά τους παιδιά.

Το όνομα των πρωγμάτων : ΕΥΠ

Γιατί αυτή τη φορά, τα δικά τους παιδιά πιάσανε. Αυτό τουλάχιστον δεν το κρύβουν.

Μόνο που μιλάνε για "αυτονομημένους" πράκτορες της ΕΥΠ. Μήπως θα είχε την καλούσην να εξηγήσει κάποιος και σε μας τους αγαθούς, τι διάλογο σημαίνει "αυτονομημένος" πράκτορας; "Αυτονομημένο" είναι δηλαδή το κλιμάκιο 4501 της Περιφερειακής Μονάδας Υποστήριξης Ιωαννίνων της ΕΥΠ; Τον Π. Μουλιέρη πάντως, τον υπάλληλο της ελληνικής πρεσβείας στη Τίρανα, που κατείχε και μοιράζε προκηρύξεις της ΜΑΒΗ, τον άρπαξαν κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της αλβανικής αστυνομίας και τον στελναν στα Γιάννενα.

Οχι δεν το κρύβουν ότι οι τύποι της ΜΑΒΗ είναι δικά τους παιδιά. Γι αυτό και τους παραπέμπουν μόνο και μόνο με την κατηγορία της οπλοκατοχής. Ούτε ακολούθησαν άλλες συλλήψεις, πέρα απ' αυτές των επιτά ενόπλων της ΜΑΒΗ. Και ας βρήκαν προκηρύξεις και υλικό της οργάνωσης και σε άλλα μέλη της στην Αθήνα και στα Γιάννενα.

Η ΕΥΠ κάνει λόγο για σύγκρουση αντιλήψεων στους κόλπους της. Κατά τη γνώμη μας είναι ανίκανοι. Αρχικά παρουσιάζουν τη σύλληψη των επιτά τρομοκρατών ως τυχαίο γεγονός και έπειτα από δύο μέρες παραδέχονται ανοιχτά ότι γνώριζαν την ύπαρξη και τη δράση της ΜΑΒΗ από το 1991. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φωτογραφίζουν και τον υπεύθυνο, τον

τότε υποδιοικητή της ΕΥΠ, Β. Μπόζιο, οι ενέργειες του οποίου γίνονταν με παρότρυνση πολιτικού εκπροσώπου της τότε κυβερνητικής παράταξης (εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", Τετάρτη 22 Μαρτίου '95)

Εγκέφαλος όλης αυτή της ιστορίας; Σύμφωνα με το ίδιο φύλλο της εφημερίδας ο γνωστός ελληνοαμερικανός φασίστας, επιχειρηματίας και συγγραφέας της "Ελένης" Νίκολας Γκέιτζ, ο άνθρωπος που κάθε κυβέρνηση της τελευταίας δεκαετίας υποδεχόταν με τιμές στο αεροδρόμιο και πρόσεδρος της "Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας", οργάνωση που επίσημα χρηματοδοτείται και από το ελληνικό κράτος. Ο ίδιος εξάλλου παραδέχεται ανοιχτά τις σχέσεις του με την CIA, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

### Μια σύγκρουση με καπαλιστικές συνέπειες

Τελικά μι



★ Έμμεση πλην σαφής συγκατάθεση ΗΠΑ - Ρωσίας, στη γενοκτονία των Κούρδων. Εμ βέβαια. Αυτή η μειοψηφική φυλή των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν είναι Κουβέιτ με κάτι χιλιάδες πετρελαίου καθημερινά, για να μιλήσει κανείς για ελευθερία, ανεξαρτησία, ανθρώπινα δικαιώματα και τόσες άλλες "αηδίες". Από κοντά και η υπό δυτικού τύπου αναπτυσσόμενη Ρωσία, μη χαλάσουμε και τις σχέσεις μας, πάνω που τις φτιάχαμε. Ο tembora... o mores.

★ Ευτυχώς που η ΔΑΚΕ είναι τρίτη δύναμη στη ΓΣΕΕ και στις δύο πρώτες είναι οι επαναστατικές δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και της ΕΣΑΚ. Προλετάριοι κοιμηθείτε ήσυχοι.

★ Βιονικό μάτι διαβάζουμε τη μια μέρα. Τεχνητό πάγκρεας σε τρία χρόνια, την άλλη. Έρχεται η ώρα της τεχνητής καρδιάς, την παράλληλη. Τρέμε Ρομποκό.

★ Επίθεση ναζιστικού τύπου στο μετρό του Τόκιο. Θα βρεθεί άραγε κανείς να αθωώσει αυτούς τους δολοφόνους, ή οι ναζιστές των θαλάμων αερίων θα μείνουν οι μόνοι προνομιούχοι;

★ Μετά τον Σφακιανάκη, δήλωσε αναρχική και η Γκερέκου... Κατακτάμε τη διανόηση!

★ "Δεν ήταν τρομοκράτης, ήταν απλά ΑΕΚ", δήλωσε για τον Ε. Σκυφτούλη ο δημοσιογράφος Κομίνης σε τοκ-σόου με τον Παπαθεμελή.

★ Φυλάνε τη βουλή από την 17Ν και ερευνούν σχολαστικά μέχρι και τους μαθητές που εισέρχονται στο κτίριο. Τι να υποψιάζονται άραγε;

★ Έκλεισε η συμφωνία Ρωσίας - Ελλάδας για το φυσικό αέριο. Υπανάπτυκτο ελληνικό κεφάλαιο...

★ Έδιωξε από το σχολείο τρία πιτσιρίκια γιατί ήταν τσιγγάνοι. Ναι, αυτός είναι αληθινός δάσκαλος της πατριωτικής παιδείας...

★ Ελευθερία, ε; Πλουραλισμός, ε; Ενημέρωση, ε; Γιατί εσάς, ε; Κάνετε πως δεν έρετε τίποτα, ε;...

★ Ακριβά - νουν τα φάρμακα. Τώρα που η ομάδα πάει φάιναλ φορέχει έξοδα στον Βράνκοβίτσι!

# Ολική άρνηση στράτευσης

## ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

**H**TAN TO 1987, όταν στην Ελλάδα γινόταν για πρώτη φορά δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης και το 1991 η πρώτη σύλληψη αναρχικού ολικού αρνητή στράτευσης. Αρχικά "φάνηκε" στους πολλούς απλά σαν προσωπική επιλογή κάποιων συντρόφων. Ωστόσο μπήκε ταυτόχρονα σαν ζήτημα στο αντικεντρωτικό κίνημα όπου οι αντανακλάσεις του ακόμα και στην κοινωνία ήταν ξεκάθαρα επαναστατικές και ένας νέος τρόπος αντίστασης που κατά βάση είχε κινηματικές και ανατρεπτικές προοπτικές. Από την αρχή της και έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία της σαν "κάτι καινούριο" στον αναρχικό - αντιεξουσιαστικό χώρο, έμπαινε σαν επιτακτική ανάγκη με προοπτικές στον συνολικότερο αγώνα ενάντια στην κυριαρχία. Προοπτικές που έπειδούσαν από τις ίδιες τις μέχρι τώρα δηλώσεις ολικής άρνησης, προοπτικές που αποκαλύπτονται από τη φύση της σαν στάση ζωής, σαν μέρος του κοινωνικού - ταξικού πολέμου. Γιατί, σαν γήνια επαναστατική πράξη, στην ουσία κτυπά ένα δολοφονικό κρατικό μηχανισμό, έναν από τους κυριτερους, αν όχι τον κυριότερο. Θεσμό - εκφραστή της κυριαρχης λογικής που πάνω της είναι, σαν σε καλούπι, δομημένες οι κοινωνίες.

Μέσα στην τωρινή πραγματικότητα, με την αναδιάρθρωση της κυριαρχίας σε όλους τους τομείς και τη δημιουργία της Ευρώπης - φρούριο, όπου ο στρατός είναι σημαντικότατος παράγοντας για την ύπαρξη της, η άρνηση στράτευσης ήρθε να αποδείξει ότι η κυριαρχία δεν είναι άρτια.

Σηκώνοντας ψηλά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπερασπίζοντάς την από τα κτυπήματα της κυριαρχίας, αντεπιτέθηκε κτυπώντας όλα τα φαινομενικά άθραιστα "στηρίγματα" της ύπαρξης του στρατού. Αποκαλύπτοντας την απάτη και την ψευτιά αλλά και την επικινδυνότητα που κρύβουν πίσω τους έννοιες όπως έθνος και πατρίδα. Τους πλαστούς αυτούς διαχωρισμούς που σε σχέση και με τους υπόλοιπους, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι πάντα σύμ-

φωνα με τις προσταγές των κυριάρχων να οδηγήσουν τους λαούς που κρατούν χωρισμένους να αλληλοσφαχθούν στους κάθε λογής εθνικούς πολέμους, δημιουργώντας σύγχυση και κρύβοντας ταυτόχρονα τον έναν και πραγματικό διαχωρισμό: Αυτόν ανάμεσα σε εξουσιαστές και εξουσιασόμενους.

Η ολική άρνηση λοιπόν, καταφέρνει κτύπημα κάτω από τη μέση, όταν αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική στάση διαφόρων σύντροφων αλλά στάση με κινηματικές και ανατρεπτικές προοπτικές που κατά βάση δύνανται να έχει.

Τα καταφέρνει γιατί απλούστατα είναι πράξη που δεν αφομούνται γιατί είναι γήνιο μέρος του κοινωνικού και ταξικού πολέμου. Γιατί βγαίνει σαν κραυγή ελευθερίας και έρχεται συνολικά να αποδείξει πόσο επιβλαβής και παράλογη είναι για τον ανθρώπο η έξαρτηση του από την εξουσία αντιπροτάσσοντας ταυτόχρονα ότι μοναδικό μέσο για την απελευθέρωση του ανθρώπου είναι να πάρουν οι ίδιοι τη ζωή τους στα χέρια τους.

Ερχεται να συγκρουστεί με τον κρατικό μηχανισμό και τους θεσμούς του και να δώσει τις πραγματικές διαστάσεις στην αντίθετη εξουσιαστών - εξουσιασόμενων.

Ερχεται να μιλήσει στην κοινωνία και να δείξει ότι αποτελεί στάση ζωής και άρνησης της κυριαρχίας όπως και αν αυτή εκφράζεται. Ερχε-



## Οι παρελάσεις είναι ανθυγιεινές

**P**EΙΘΑΡΧΗΜΕΝΟΙ, κάτω από τις διαταγές του γυμναστή ή του επιλογία... στη σειρά, στη γραμμή, ανθρωπόμορφα ρομπότ που κάνουν με τον καλύτερο δύνατο συνχρονισμό τις ίδιες μηχανικές κινήσεις... εν δυο... με το μασάλ να αντηχεί τη μονοτονία των προσταγμάτων, με την καρδιά γεμάτη με την ψευτική ικανοποίηση της ακριβείας των κινήσεων, με το βλέμμα άδειο... με το σώμα άκαμπτο, αναίσθητο, κάτω απ' τη στολή... εν δυο... μπροστά από τις αρχές, μπροστά στους "επίσημους", και τώρα μπροστά στους ανεπίσημους που χειροκροτούν την ανθρώπινη μηχανή... εν δυο εν δυο... ταραταντζούμ παραταντζούμ...

Η παρέλαση είναι μια από τις πιο καθαρές και γι' αυτό τις πιο πρόστιχες εκφράσεις της εξουσίας. Εχει σαν ιδιαίτερη την πιο απάνθρωπη εφεύρεση, τον στρατό. Και καθώς η παρέλαση είναι εφαρμογή της στρατωτικής πειθαρχίας και της μιλταριστικής αθλιότητας πολύ πιο έχω από τους στρατώνες, είναι το αγαπημένο θέα-

ΜΗ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

(Από τρυκάκι στους δρόμους της Αθήνας στις περαιτέρω παρελάσεις.)

ται, σε καιρούς που τους χαρακτηρίζει η ύφεση των κοινωνικών και ταξικών αγώνων να δώσει ένα όπλο στα χέρια των αγωνιζομένων.

Ενα όπλο πιο φανερό, πιο ουσιαστικό. Ερχεται να πετάξει αποφασιστικά το "φιλελεύθερο" προσωπείο της εξουσίας σε καιρούς που θέλει να γίνει πιο διακριτική. Ερχεται τέλος να συμβάλλει σημαντικά στον αντι-

καθεστωτικό αγώνα με ένα δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί, σαν δρόμος για την όχυνση κριτηρίων, σαν δρόμος και σταθμός του αγώνα για ελευθερία, σαν σταθμός για το ραντεβού με την ιστορία της ελευθερίας που μας περιμένει να μας ανταμείψει σαν φίλους και αγωνιστές της.

K.Φ.

## Δήλωση

Με αφορμή το επερχόμενο κάλεσμά μου για κατάταξη στο ελληνικό στράτευμα ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ:

-Αρνούμαι να υπηρετήσω με οποιαδήποτε μορφή θητείας στο στρατό.  
-Αρνούμαι να γίνω υποχείριο ενός μέρους του κρατικού μηχανισμού (όπως και ολοκληρωτικά σ' αυτόν), ο οποίος κινείται από αιμοδιψείς, πολεμοχαρείς και θρασύδευλους καραβανάδες ΔΙΟΤΙ:

Ο στρατός πρωθεί τη ρουφιανιά, το μίσος και την επιβολή εξουσίας ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό τη μεταβολή τους σε ομοιόμορφες πολεμικές μηχανές - στρατώτες ή σε γηγετικά στελέχη - καλοβολεμένους στρατοκράτες, έτοιμους να οδηγήσουν ανά πάσα στιγμή ανθρώπους στη σφαγή, κάτω από τα συμφέροντα αυτών που επιδιώκουν τον πλούτισμά και την κατάκτηση της εξουσίας.

Επ' ουδεν λόγο και σαν κάθε ανθρώπος με αξιοπρέπεια, δε θέλω να δώσω το δικαίωμα να θεωρούμαι αναλώσιμο κομμάτι κρέατος - υποτακτικός - πιόνι - πράγμα για τον κάθε καραβανά και τα τυφλά από εξουσία τσιράκια του. Ξέροντας πως σε επικείμενη περίπτωση πολέμου για λόγους, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σημασία για μένα, όπως οι έννοιες "πατρίδα", "έθνος", "σύνορα" ή άλλες γεωγραφικές διεκδικήσεις - συμφέροντα του καθέ κράτους, οι μόνοι που θα "θυσιαστούν" θα είναι οι άμαχος πληθυσμός και οι φαντάροι, ενώ οι υψηλά ιστάμενοι θα είναι εξασφαλισμένοι διπλωματικά και καλά κρυμένοι σε κάποιο πολυτελές κατα

## Μικροπώληση Καταστολής

**Ο**Ι ΓΕΝΝΑΙΟΙ άντρες των MAT έπραξαν για άλλη μια φορά το καθηκόν τους. Με το ύφος του αλύπτητου τιμωρού επιπέδηκαν σε τραπεζάκια, εμπορεύματα, σε απλό κόσμο που τύχαινε να βρίσκεται εκεί και οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν στους φακούς την επιχείρηση της εμπορικής αρετής...

Αλλιώς, με ποιό δικαίωμα κάποιοι στήνουν πάγκους με την πραμάτεια τους, ενώ υπάρχουν δίπλα τα καθωπρέπει μαγαζά, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα; Πώς τολμούν να μετατρέψουν το κέντρο αυτής της υπέροχης πόλης σε ένα τεράστιο ανατολίτικο παζάρι, να το θέσουν στις διαθέσεις του πολύχρωμου και άτακτου όχλου;

Η κρατική μηχανή θα καταφέρει για να τους θυμίσει πως η ελεύθερη αγορά δεν συνεπάγεται και ελεύθερη πώληση, πώς τα μαγαζά που πληρώνουν τους φόρους τους και κινούν τον χοντρεμπορικό τζίρο έχουν το πάνω χέρι, πώς κανείς δεν πρέπει να έχει την αυταπάτη πως είναι πολύ μικρός για να τον πάσει η τσιμπίδα του νόμου κι όχι μόνο αυτά: αποτελούν και αισθητική ρύπανση, αποτελούν μια ζωντανή άρνηση του Ευρωπαϊκού προτύπου πόλης, με την ομοιομορφία του, με την ησυχία του, με το "γκλάμορος" της θεαματικής βιτρίνας...

Οι μικροπωλητές του κέντρου είναι από τα τελευταία υπολείμματα ενός προηγούμενου τύπου πόλης, μια πόλης αν όχι ανθρώπινης τουλάχιστον πιο προσπίτης και οικείας στους κατοίκους της. Χωρίς καμιά διάθεση να εκθειάσουμε το μικρεμπόριο, αφού σαν αναρχικοί η θέση μας είναι αντίθετη σε κάθε λογική εμπορίου, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την εξέλιξη του σχεδίου του Ελληνικού Κράτους για την ανάπλαση της πρωτεύουσας σε μια νέα, ακόμα πιο απάνθρωπη και εφιαλτική πόλη. Από το Μετρό και τις πεζοδρομήσεις μέχρι την εξάλειψη των μικροπωλητών, οι αποφάσεις τους πραγματοποιούνται με αργά και σταθερά βήματα. Τώρα καθάρισαν την περιοχή μπροστά από το δημαρχείο, σύντομα τα MAT θα φτάσουν μέχρι το Μοναστηράκι και τότε θα τελειώσουν και με το γιουσουρούμ. Φαίνονται αποφασισμένοι να ξεμπερδέουν και οι αντιδράσεις των μικροπωλητών είναι πολύ ισχνές για να τους εμποδίσουν.

Η αντίσταση στα κρατικά σχέδια για την ανάπλαση της Αθήνας είναι χρέος όλων μας, αφού τις επιπτώσεις της, είμαστε όλοι που τις ζόμευμε και θα τις ζήσουμε ακόμα πιο έντονα, γιατί η εξευρωπαϊσμένη πρωτεύουσα μπορεί να μην έχει αέρα να αναπνεύσει, αλλά να είστε σίγουροι πως θα έχει μπόλικα κράνη και ασπίδες.

Το να μην ηπιθύουν οι μικροπωλητές θα ήταν μια καλή αρχή...

## Editorial

**Τ**Ο ΝΑ ΒΓΑΛΕΙΣ στην ελλαδική πραγματικότητα μια αναρχική εφημερίδα δεν είναι δύσκολο. Η αρχή (το πρώτο φύλλο) είναι πάντα εύκολη. Το δύσκολο είναι να είσαι συνεπής απέναντι στον στόχο που αρχικά έχεις βάλει, στην διαδικασία της τακτικής εβδομαδιαίας έκδοσης ανεξάρτητη από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια τέτοια προσπάθεια. Ετσι κι αλλιώς όμως προετοιμαστήκαμε τόσο καρό, ακριβώς για να μη μας πτοήσουν οι πρώτες δυσκολίες.

Ξέραμε ότι από τα 15.000 φύλλα που κυκλοφορούν πανελλαδικά, ίσως τα πιο πολλά να μην έφταναν καν στον προορισμό τους.

Οπως και έγινε. Μια εφημερίδα που δεν έχει πίσω της μεγάλα (ή μικρά) συμφέροντα, μια εφημερίδα που στηρίζεται σε πενιχρά οικονομικά μέσα και στις περιορισμένες δυνατότητες κάποιων μη επαγγελματιών, μια εφημερίδα που έχει σαν στόχο όχι το κέρδος ή την καριέρα αλλά την κοινωνική απελευθέρωση, μια εφημερίδα που επιδιώκει να

σπάσει τον παθητικό ρόλο του αναγνώστη και να αποτελέσει τη φωνή και το μέσο όσων αγωνίζονται να αλλάξουν την πραγματικότητα είναι φυσικό να μη βρει το δρόμο της αγοράς στρωμένο με ροδοπέταλα. Ετσι το πρώτο φύλλο αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες διακίνησης και δεν έχει φτάσει σε πολλές περιοχές τόσο της Αθήνας όσο και της επαρχίας. Οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες για αυτό ζητάμε από τον κόσμο που νιώθει την αναγκαιότητα της εφημερίδας αυτής και πιστεύει ότι μπορεί να δώσει σ' αυτήν ένα κομμάτι από τον εαυτό του, να ζητάει από τους περιπτεράδες, αν δεν την έχουν να τη φέρνουν και αν την έχουν να την αναρτήσουν.

Θέλουμε την εφημερίδα να στηρίζεται, και βέβαια να στηρίζει, όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες του αναρχικού χώρου, όσο το δυνατόν περισσότερους σύντροφους και συνεργασίες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο αντιπληροφόρησης, ένα ευρύ επικοινωνιακό δίκτυο. Θέ-



λουμε την εφημερίδα να γράφεται όχι από μας αλλά από αυτούς που δημιουργούν τα γεγονότα. Θέλουμε η εφημερίδα αυτή να αποτελέσει αυτό που όλοι μέχρι τώρα θέλαμε:

μια έντυπη εξεγερμένη καθαρή φωνή στο βασιλείο της θεαματικής πληροφόρησης, μια έντυπη καταγραφή και προτροπή των επανάστατικών και κινηματικών πρακτικών.

Περιμένουμε λοιπόν την αποστολή κειμένων, πληροφοριών για κοινωνικά γεγονότα και δράσεις, μα

πάνω απ' όλα κριτικής, μιας κριτικής που θα την ακούσουμε φτάνει να είναι καλοπροαίρετη και όχι ανταγωνιστική.

Όπως και να' χει εμείς θα συνεχίσουμε. Ξέροντας πως απλά κάναμε την αρχή. Αναμένοντας τα αποτέλεσμα που δε θα φανούν αμέσως. Γνωρίζοντας πως το σχέδιο όταν στηρίζεται σε μια βαθιά συνείδηση και πίστη θα προχωρήσει, εκεί που η ιστορία της ελευθερίας το περιμένει...

## Πορεία αλληλεγγύης στη μεξικανική εξέγερση

Την Τρίτη 21/3 γύρω στους 500 σύντροφους έκαναν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εκφράζοντας τη συμπαράσταση τους στον αγώνα των Ζαπατίστας στην Τσιάπας του Νοτίου Μεξικού. Η πορεία πραγματοποιήθηκε με κάλεσμα της πρωτοβουλίας αλληλεγγύης και έκανησε από την Καμάρα, κατευθύνθηκε στο αμερικανικό προξενείο καταδεικνύοντας με συνθήματα το ρόλο του αμερι-

κανικού κράτους στην καταστολή και τρομοκράτηση του πληθυσμού και των αγωνιζομένων στην Τσιάπας.

Μετά τη λήξη της πορείας πετάχτηκαν μολότωφ στην πρόσωφη της ΔΕΘ. Οι μπάτσοι συνέλαβαν το Γιώργο Κρητικόπουλο ο οποίος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε.

Σ.Γ.

## Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι στο Περιστέρι

**Μ**Ε ΑΦΟΡΜΗ τα πέντε χρόνια λειτουργίας και δράσης του στεκιού πραγματοποιήθηκε διήμερο εκδηλώσεων στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Περιστέρη στις 17 και 18 Μαρτίου. Στις 17 αφού προβλήθηκε μια σειρά από σλάιντ με θέμα το Περιστέρι (τους δρόμους, τα εργοστάσια, συνθήματα στους τοίχους, συγκεντρώσεις και πορείες που έχουν γίνει, αφίσες που έχουν κολληθεί). Υστέρα ακολούθησε συζήτηση, με θέμα τα στέκια και η παρέμβαση στην κοινωνία". Το συμπέρασμα της συζήτησης ήταν η αναγκαιότητα της παρέμβασης στην κοινωνία. Η ανάγκη να δημιουργήσουν τις μοριακές έστω αυτές καταστάσεις απ' όπου θα ζεπηδήσουν οι

νέες μορφές αντίστασης και οι προπτικές ανατροπής. Επίσης ξεκαθαρίστηκε ότι τα στέκια δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο. Μέσος έκφρασης, επικοινωνίας, προϊόν της συγκεκριμένης χρονικής και κοινωνικής αναγκαιότητας. Η προοπτική των χώρων αυτών είναι να ματαλλάχθουν σε ένα ανώτερο ποιοτικά επίπεδο. Τονίστηκε επίσης η σημασία της τοπικής δράσης. Η τοπική δράση έρχεται να συνδέσει την ψυχή καθημερινότητα με το δράμα της καλύτερης κοινωνίας. Ενοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο την σκληρή πραγματικότητα με την ουτοπία και προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να γίνει η

θεωρία πράξη. Μετά τη συζήτηση ακολούθησε προβολή ταινίας. Το διήμερο των συζητήσεων ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και μεταφορά εμπειρίας ανάμεσα σε σύντροφους που σκοπεύουν να φτιάξουν στέκια στις γειτονιές τους.

Γ.Κ.

## Εφετείο του Ερντάλ Καρασού

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ που μας πέρασε, Το οδώ και 9 χρόνια τούρκος κρατούμενος για απόπειρα ληστείας σε ταξίδι, Ερντάλ Καρασού, οδηγήθηκε στο εφετείο Πειραιά για να διεκδικήσει την απελευθέρωση του όπως δικαιούται έχοντας εκτίσει τα 3/5 της ποινής του. Η παρούσια του ήταν αξιοπρεπέστατη αφού σαν άνθρωπος που γνώρισε από τα "μέσα" το αίσχος των φυλακών, σαν άνθρωπος που πουπέστη πολλά βασανιστήρια δεν θα μπορούσε πάρα πολλά διεκδικεί την ελευθερία του υμνώντας τους αγώνες που και ο ίδιος έκανε ενάντια στα κολαστήρια των φυλακών. Τελικά έφυγε αισιόδοξης για την απελευθέρωση του. Αφού ή στάση του δικαστηρίου απέναντι του ήταν θετική αναμένουμε το αποτέλεσμα που θα ανακοινωθεί σε 15 περίπου μέρες. Ε

# Φάρμακα - Φαρμάκι

(ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ ή ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ)

**ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ** ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα "ασφαλιστικά" ταμεία. Τυπικά στοχεύει στην αναδιάρθρωση των ταμείων και νόσοκομείων, αλλά η ουσία του, (η αιχμή για αντιπαράθεση) είναι τα φάρμακα και η χορήγηση τους.

Για άλλη μια φορά, παίζεται "χοντρό" οικονομικό παιχνίδι στις πλάτες μιας παθητικής κοινωνίας, αποτελούμενης από πολίτες θεατές της ίδιας της ζωής τους. Δεν είναι υπερβολή η φράση ότι και αυτή τη φορά το "παιχνίδι" παίζεται σε ένα τομέα που έχει να κάνει με την υγεία και τη

κούς οργανισμούς ενιαίου καταλόγου (λίστες) συνταγογραφούμενων φαρμάκων για τα οποία καλύπτεται η δαπάνη (με η χωρίς τη συμμετοχή των ασφαλισμένων) που θα περιέχει φάρμακα για την πλήρη κάλυψη φαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Επανακαθορισμός όλων των τιμών των φαρμάκων με νέο τρόπο τιμολόγησης. Οι τιμές αναφοράς για τους καταλόγους κοινωνικής ασφαλιστικής και των νοσοκομείων.

Στο πρώτο, έχουμε το χαρακτηριστικό της λίστας, από την οποία απουσιάζουν όλα τα ακριβά φάρμακα,



ζωή, ακόμη, πολλών ανθρώπων.

Μέσα λοιπόν, στα άρθρα του νέου σχεδίου νόμου, διακρίνουμε τα δύο που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του.

1. Δημιουργία στους ασφαλιστι-

για βαριές ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, νευροπάθειες, καρκίνος κλπ.

Στο δεύτερο φαίνεται ξεκάθαρα πως αποσκοπεί στις αυξήσεις τιμών των φαρμάκων και στην αύξηση του

ποσοστού της συμβολής των ασφαλισμένων, (από 10% το ελάχιστο, ανέρχεται στο 25%). Επίσης αν κοιτάξουμε τον κατάλογο ποσοστών συμμετοχής των ασφαλισμένων στην Ευρώπη, εύκολα θα δούμε ότι πρόκειται για την εξαργύρωση των επιταγών της ΕΟΚ.

Το Βέλγιο έχει κλίμακες συμμετοχής από 25% έως 80%, η Ισπανία 10% και 40%, η Γαλλία 35% και 65%, η Ιταλία 50% ή 5.000 Ι, το Λουξεμβούργο 40%, η Πορτογαλία 30% έως 60%, η Αγγλία 3,75 λίρες ανά είδος.

Σχετικά με το πρώτο άρθρο τώρα, από πηγές μέσω κάποιων γιατρών και φαρμακοποιών που παραδέχονται παρακάλεσαν να μη γράψουμε το όνομα τους. μπορέσαμε κάπως να καταλάβουμε πώς και που αποσκοπεί. Στο κέρδος με το μέσο της "μίζας" των κρατουμάνων, θέσεις στην εραρχία της εξουσίας.

Είναι πολλά χρονιά τώρα, που μέσω των ταμείων γίνεται μεγάλος ανταγωνισμός, πολυεθνικών φαρμάκων και εγχώριων μικρών βιομηχανιών με ενδιάμεσους μιζαδόρους, που έχουν κατακτήσει και αυτοί μεγάλο μερίδιο από την πίττα.

Τα ταμεία έχουν απαιτήσει και έχουν κερδίσει μια έκπτωση 12% από τις εταιρίες φαρμάκων.

Οι πολυεθνικές τώρα που νιώθουν ισχυρές και στην Ελλάδα (γνωστός

όλλωστε ο ρόλος που επιδιώκουν να παίξουν στην παγκόσμια σκακιέρα) αρνούνται να παραχωρήσουν αυτή την έκπτωση, σε αντίθεση με τις ελληνικές (βιοτεχνίες πολλές φορές) εταιρίες, που προσφέρουν μιζες ακόμη και σε συνοικιακούς γιατρούς για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, αμφιβοληγές περιεκτικότητας και ποιοτήτας, αφού το μόνο σχέδιον κριτήριο είναι οι γνωριμίες με "κατάλληλους" ανθρώπους σε "κατάλληλες" θέσεις. Το φαινόμενο των φαρμακοποιών που δεν έρουν, πια χημική ουσία χρησιμοποιείται για την προστασία της επιταγών της ΕΟΚ.

Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο, να εκλείψει αυτός ο ανταγωνισμός και βρίσκεται τη "σολωμόντεια" λύση σε βάρος αρκετών ανθρώπων και γερόντων. Ανθρώπων που έχουν πληρώσει με χριστιανικές εργαστώρες αυτά τα φάρμακα που τους είναι απαραίτητα για την καλύτερη ζωή τους.

Θα πάρουν τα ταμεία τα ελληνικά φάρμακα, να πρωθυνόνται όσο μπορούν για να καλύψουν την εγχώρια παραγωγή και τους μιζαδόρους, στους αδύναμους από οικονομικούς πόρους ασφαλισμένους. Και οι πολυεθνικές δε θα χάσουν και τίποτα, μιας και είναι πολύ δύσκολο οι ασθενείς που χρησιμοποιούν καθημερινά τα ακριβά τους φάρμακα, για τις βα-

ριές αρρώστιες που έχουμε προαναφέρει, να τα αλλάξουν.

Εξάλλου το δεύτερο επίμαχο άρθρο, δείχνει καθαρά ότι οι διαφορές στις τιμές, θα αμβλυνθούν με την αύξηση των φαρμάκων που θα χορηγούν τα ταμεία και την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Οσο για τους συνταξιούχους, που αυτούς κατά κύριο λόγο πλήττει το νέο σχέδιο νόμου, αφού αυτοί συνήθως είναι οι βασικοί "πελάτες" του ειδους, τι έχει να μας πει ο ελεεινός Βαλυράκης που τόλμησε να πει ότι τα δακρυγόνα και το ξύλο ήταν ο ηπιότερος τρόπος που μπορούσε ν' αντιτάξει την εξουσία απέναντι τους; Είναι και το να δίνει ένας συνταξιούχος με 50 ή 60 χιλιάδες το μήνα σύνταξη τις 30 ή τις 40, για απαραίτητα για τη ζωή του φάρμακα ήπιο τρόπος; Αν ναι, έχει δίκιο. Είναι ήπιος τρόπος εξόντωσης.

Μόνο που τώρα πλέον νομιμοποιούνται μετά τις εγκληματικές επιθέσεις εναντίον τους, (καθώς και σε πολλά άλλα μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας) στην συνείδηση των πολιτών, όχι μόνο να διασπάσουν τον κλοιό των ΜΑΤ στο μέγαρο Μαξίμου, αλλά με την ενεργή συμπαράσταση όλων μας, να κλιμακώσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, για τα δίκαια ούτως ή άλλως αιτήματα του και για τη δωρεάν περιθαλψη και παροχή φαρμάκων για όλο τον πληθυσμό της χώρας, ελληνικό ή αλλοδαπό, γιατί η υγεία δεν πρέπει να είναι πηγή κέρδους για κοστουμαρισμένα καθάρματα, αλλά δικαίωμα για όλους μας.

A.G.

**M**Ε ΔΙΑΦΟΡΑ πρόσωπα η εξουσία στη μεταβιοτική κοινωνία εξασφαλίζει την υποταγή των υπηκόων της. Υποταγή που στηρίζεται στην "αμοιβαία εμπιστοσύνη Κράτους - υπηκόων". Η εξουσία, ενίστε μη προσωποκεντρική, εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή με τη χορήγηση των κοινωνικών παροχών. Ετσι οι υπήκοοι καλούνται να πληρώνουν φόρο για να τέρπονται τα "αγαθά της ευνομούμενης δημοκρατίας". Διαδικασία που φύσιολογικά και αυτονόμητα δεν μπορεί παρά να έχει τα εικαστικά παροχών... Είναι αυτοί που μάς λένε ότι έρουν καλά τις ανάγκες μας. Είναι αυτοί που μάς λένε ότι φροντίζουν και νοιάζονται για μας, για τη ζωή μας, για την ευτυχία μας. Με μόνο αντίτιμο να πληρώνουμε γι' αυτό έχοντας πάντα το δικαίωμα να επιλέγουμε μεταξύ τους τον κυβερνήτη μας.

Τα πράγματα στην καταναλωτική κοινωνία που ζούμε είναι απλά: πληρώνουμε για να έχουμε κοινωνικές παροχές. Πληρώνουμε για να μας φροντίζουν. Πληρώνουμε για την ασφάλεια μας. Μια σχέση που στηρίζε-

ται στην "αμοιβαία εμπιστοσύνη Κράτους - υπηκόων". Ειδύλλιο στο οποίο το Κράτος ήξερε να κρατά τα προσχήματα. Εμπιστεύοντας τις φορολογικές δηλώσεις των υπηκόων του αρκούμενο σε αυτά που η γενναιοδωρία της υποταγής τους του παραχωρούσε. Άλλα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε υπάρχουν και πιέσεις: Πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάγκη για αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, αγώνας για το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας.

Να, κάπως έτσι οι μάσκες πέφτουν: "Κύριοι φορολογούμενοι θα πληρώνετε, βάσει των εσδόδων που εμείς εκτιμούμε ότι εσείς έχετε. Κύριοι φορολογούμενοι, συγγνώμη, αλλά απλά δε σας πιστεύουμε τι μας δηλώνετε". Εμφανίζονται, λοιπόν, τα μέτρα οικοδόμησης της καχυποψίας. Ή με άλλα λόγια τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης τους, δεν είναι παρά τα υποκειμενικά κριτήρια τους μισανθρωπισμού τους. Του μισανθρωπισμού τους στο ανθρώπινο γένος.

K.T.

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

αρχές του 80, γίνεται εφιάλτης σήμερα. Μας θυμίζει το σλόγκαν για την πρώτη: "Οι φύλοι μου (κεφάλαιο, κομματικές ηγεσίες, τύπος, συνδικαλιστές) μου είπαν πάσο ψηλά θα με ανέβαζε (η συμμετοχή στην ΕΟΚ) αλλά δε μου είπαν που θα με' ρίχνε και στην περίπτωση των αγροτών αυτό σημαίνει χαμηλές τιμές, απούλητα προϊόντα και υπερχρέωση.

Στα πλαίσια της Ε.Ε. (ΕΟΚ) πολλές καλλιέργειες και προϊόντα - κυρίως του μεσογειακού νότου - κρίθηκαν ως πλεονάζοντα (κηπευτικά, εσπεριδοειδή, λάδι) ή ως μη ανταγωνιστικά (καπνό, βαμβάκι) ή ως οικονομικά ασύμφορα (σταφίδα, αμπέλια).

Η μικρή έτσι και αλλιώς κτηνοτροφία της

Ελλάδας, δε θα είχε καμία τύχη απέναντι στην ανεπτυγμένη βιομηχανική κτηνοτροφία της Ευρώπης.

Ετσι η

κοινή αγροτική πολι-

τ

# Μισθωτή εργασία και κίνημα αντίστασης

Στη διαμόρφωση της συνείδησης μιας ξεχωριστής προσωπικότητας, σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος ένταξης και η θέση που κατέχει αυτή η ξεχωριστή προσωπικότητα στη λεγόμενη παραγωγική διαδικασία. Τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο ισχύει και για ολόκληρες κοινωνικές κατηγορίες (Τάξεις). Το γεγονός ότι ένας εργάτης, χειρωνάκτης ή σύγχρονος, αναγκάζεται να πουλάει τα χέρια του ή το μυαλό του προκειμένου να υπάρξει σ' αυτό τον κοινωνικό οικονομικό σχηματισμό, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνείδησης του.

**Α**ΥΤΟ ΚΑΘ' ΑΥΤΟ το γεγονός στιγματίζει τη συνείδηση μιας ολόκληρης τάξης με δύο βασικά αντιθέματα μεταξύ τους χαρακτηριστικά: της εξέγερσης γιατί υπάρχει η άμεση, η καυτή συναίσθηση της αδικίας της εκμετάλλευσης και της υποταγής, γιατί η επιβίωση στηρίζεται ακριβώς στην πώληση του κορμού, του μυαλού, της ίδιας της ελευθερίας.

Κατά κανόνα κυριαρχεί το δεύτερο μα η ιστορική πείρα δείχνει ότι μπορεί κάποτε να βγαίνει στην επιφάνεια το πρώτο χαρακτηριστικό. Άλλωστε αυτή ακριβώς η προσδοκία μας κινεί να συμμετέχουμε στους κοινωνικούς αγώνες. Γιατί τα λέμε αυτά;

Παρότι πιστεύουμε ότι σήμερα έχουν πολύ περισσότερο βάρος στη διαμόρφωση της συνείδησης τα Μήνια, η βιομηχανία του θεάματος και της κατανάλωσης, το εκπαιδευτικό σύστημα, κλπ και υπάρχει ένα ευρύ πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης, παραμένει η ανάγκη διεξαγωγής του κοινωνικού πολέμου μέσα στην παραγωγή. Άλλωστε μέσα από την πρωταρχική και στη συνέχεια την υπερσυσώρευση κεφαλαίου μπροστεί στην εκπαταλισμός που στηρίζει και να ενισχύει την κυριαρχία του. Απότοκος αυτής της κυριαρχίας είναι ο απομακρισμός και ο εγωισμός, ο ρατσισμός και ο εθνικισμός, η καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Είναι αυτές οι σχέσεις παραγωγής και διανομής πού ενισχύουν όσο ποτέ την αποξένωση, οι ανάγκες της παραγωγής που δημιούργησαν αυτές τις πόλεις τέρατα, τα τεράστια πλούτη πως συσσωρεύουν κάποιοι και που η προστασία τους επιβάλλει τη δημιουργία ενός πρωτοφανούς σε μισανθρωπισμό μηχανισμού καταστολής και χειραγώησης.

Πιστεύουμε δηλαδή ότι αναγκαίος όρος για την κοινωνική απελευθέρωση είναι μια αμφισβήτηση και σύγκρουση με το ίδιο το σύστημα της μισθωτής εργασίας και όχι μόνο με ορισμένες πλευρές του εποικοδομήματος (καταστολή, εκπαίδευση, ΜΜΕ, κλπ). Παρότι αυτά είναι αναγκαία, και ίσως αυτά να είναι τα όρια όλων μας αυτήν την περίοδο, πρέπει να υπάρχει μια πιο μακρόχρονη στόχευση.

Ο χώρος της παραγωγής αποτελεί προνομιακό χώρο ζύμωσης και συγκέντρωσης δυνάμεων, δίπλα σε αυτόν της νεολαίας, των γυναικών -αλλά αυτά απαιτούν ξεχωριστή προσέγγιση.

Το σύστημα της μισθωτής εργασίας - ο καπιταλισμός - είναι, και γίνεται, ολόνα και πιο ισχυρό. Βιώνουμε πράγματα την επιστροφή σε ένα νέο μεσαίωνα. Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ο νεοσυντηρητισμός κυριαρχεί. Το τέλος της Ιστορίας έφτασε με την αιώνια κυριαρχία του καπιταλισμού - δισταίνονται οι φιλόσοφοι και οι πληρωμένοι κοντυλοφόροι του συστήματος. Η κατάσταση στην ίδια την εργατική τάξη είναι πραγματικά άσχημη. Κατακρεματισμός, διάσπαση, και αδυνάτισμα κάθε συλλογικής πάλης (ακόμα και ρεφορμιστικής), διάσπαση ανάμεσα σε ντόπιους και ξένους εργάτες - πράγμα άκρως επικίνδυνο - ένταση του ατομισμού και της αποξένωσης, κυριαρχία καταναλωτικών προτύπων, μια γενικότερη αίσθηση αδυνάτισμας αντίστασης, και ίσως μια βαθιά θλίψη και μελαγχολία απόρροια αυτής της κατάστασης για τους πιο "ψωμένους".

Μπορεί να έχουν έτσι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς - πιστεύουμε, ελπίζουμε - σε ένα νέο απελευθερωτικό κύμα που θα σαρώσει το σύστημα της μισθωτής εργασίας. Ελπίζουμε, πιστεύουμε στη θετική

συγκροτείται και στα αιτήματα που προβάλει, πρέπει να βάζει τα σπέρματα της κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει και να χαρακτηρίζεται απ' αυτά. Από τώρα πρέπει να διαμορφώνεται στο εσωτερικό του μια ανάλογη κουλτούρα, γιατί διαφορετικά, και να γίνει η κοινωνική σύγκρουση νικηφόρα, θα προκύψει, -ξανά- αδιάφορο κάτω από ποια επωνυμία, κάποιος νέος πατέρωντός μας.

Αυτό το κίνημα της κοινωνικής απελευθέρωσης πρέπει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, αναφορικά με ζητήματα που υπάρχουν πριν από την εμφάνιση του συστήματος της μισθωτής εργασίας - καπιταλισμού, όπως η εξουσία, θρησκεία, οικογένεια, σχέση των φύλων, κλπ. Είναι εξίσου σημαντικό τέτοια ζητήματα να απαντηθούν και να βρουν τη θέση που τους αξίζει στη δράση του κινήματος της κοινωνικής απελευθέρωσης.

**ΣΤΗ ΒΑΣΗ** της πιο πάνω λογικής συμμετέχουμε στη προσπάθεια για τη δημιουργία των αυτόνομων εργατικών συσπειρώσεων. Εάν επρόκειτο για ορισμένους οικονομικούς αγώνες, έστω και μαξιμαλιστικούς, πράγματι δεν υπήρχε λόγος διαχωρισμού ή καλύτερα προσπάθειας διαχωρισμού από το υπάρχον συνδικαλιστικό κίνημα. Γ' αυτό και στις προσπάθειες που έγιναν στο Μετρό ρίξαμε το βάρος όχι κυρίως στο ύψος των αυξήσεων αλλά στο πώς ο αγώνας θα περάσει στα χέρια των εργατών και με ποιες μορφές πάλης θα διεξαχθεί. Και γι' αυτό ακριβώς - και όχι για το 20% αυξήσεις - ήταν οι αντιδράσεις εργοδοσίας και συνδικάτου αρκετά σκληρές.

Δεν υποτιμάμε καθόλου, αντίθετα το θεωρούμε αναγκαίο, ένα άμεσο

πρόγραμμα πάλης και διεκδικήσεων που θα έχει σχέση με μισθούς, ωράριο, συνθήκες δουλειάς, ασφαλιστικά.

Ένα άλλο ζήτημα είναι οι μορφές πάλης που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Επειδή ακριβώς είμαστε αντίθετοι στη λογική της πρωτοπορίας που "καθαρίζει" για λογαριασμό της Τάξης, είμαστε και αντίθετοι στη λογική



Πρωτομαγιά.

Μπορούμε να οργανώσουμε μια μαχητική διαδήλωση; Θα κάνουμε μια καμπάνια για τους μετανάστες εν όψει της;

Ναι, αλλά ποιος θα το αποφασίσει; Με ποιο περιεχόμενο; Τι σημαίνει αυτόνομο εργατικό κίνημα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του;

Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι δυνατόν να γίνει, και να βγει κάτι καλό.

ε.τ.

## 5+2+5 να είναι οι μέρες σας κουφάλες

**Δημοσιεύουμε απόσπασμα από την τρίτη προκήρυξη των Αυτόνομων Εργατικών Συσπειρώσεων στο ΜΕΤΡΟ που αφορά την κριτική στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας και στη στάση που κράτησε στην τελευταία απεργία.**

...Αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες της συμπατηγίας Εργοδοσίας, Συνδικάτου Οικοδόμων και Επιχειρηματικού Σωματείου. Αποδεικύνεται το σικέ παιχνίδι των τάχα μαχητικών κινητοποιήσεων και διαπραγματεύσεων. Και είμαστε σίγουροι ότι η Διοίκηση του Συνδικάτου Οικοδόμων θα δικαιολογήσει τον εξευτελικό συμβιασμό, ή καλύτερα την άνευ όρων αποδοχή και υποταγή στις προτάσεις της κοινοπραξίας και στην ελεγμοσύνη των υπεργολάβων, με την πρόφαση ότι δεν υπήρξε πλατά ανταπόκριση των εργαζόμενων στην απέργια(70 οικοδόμοι στην συγκέντρωση στην Πλ. Αττικής στην 4ωρη στάση στις 14/2).

Αλλά ποσοί είναι σήμερα οι σοβαροί εργαζόμενοι οι οποίοι θα θεωρούσαν τον Κερασούνλη και τους τραμπούκους του αξιόπιστους και μαχητικούς αντιπροσώπους τους; Γνήσιους εκφραστές της εργατικής τάξης και των συμφερόντων της όπως τους αρέσει να αποκαλούνται;

Τί έχει να μας επιδειξει το Συνδικάτο Οικοδόμων;

Την κατάκτηση του 7ωρου και του 5ήμερου ή τις κατατάξεις για την ασφάλεια; Όσο για το 7ωρο,ποτέ δεν νομοθετήθηκε και άλλωστε όταν η πλειοψηφία των οικοδόμων δουλεύει υπερωρίες και Σαββατοκύριακα, ουσιαστικά δεν ισχύει, όπως και το 5ήμερο.

Να πούμε για την κοινωνική ασφάλιση που σταν την πετσόκβε το Η Κυβέρνηση, το Συνδικάτο πήγαινε να συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική, για ομαδική ιδιωτική ασφάλιση; Ή να πούμε ότι το όριο των ενστήμων ανέβηκε από 4050 σε 4500 και το Συνδικάτο απάντησε στην καταστασή τουφεκιές-απεργίες μαϊμού.

Όσοι αγώνες έχουν γίνει και ότι κατακτήσεις συντελέσκων, είτε άπτα για το 7ωρο,είτε για αυξήσεις, έχουν γίνει από την αυθόρυμη κυρίως δράση των ίδιων των εργαζόμενων που έσερνούσες και ανέτρεψε την καθηδηγητική γραμμή των συνδικαλιστικών και κομματικών γραφειοκρατών.

Και όσες φορές οι αγώνες αυτοί έπαιρναν επικίνδυνο και εξτρεμιστικό χαρακτήρα για την εργοδοσί



**H**GAL (Αντιτρομοκρατική Ομάδα Ελευθερίας) ήταν μια παρακρατική ομάδα που δρούσε στο νότο της Γαλλίας στις αρχές της δεκαετίας του '80 πραγματο-

ποιώντας απαγωγές και δολοφονίες, κυρίως ατόμων που το ισπανικό κράτος υποψίαζονταν για συμμετοχή στην ETA, αλλά και άλλων "ύποπτων" για αντικαθεστωτική δράση. Η GAL ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία 27 ατόμων και η δράση της ήταν, υποτίθεται, η αιτία της αλλαγής της στάσης της γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με την έκδοση

στην Ισπανία των "ύποπτων για τρομοκρατικές ενέργειες". Πολλοί υποστήριζαν τότε ότι πίσω από τη GAL κρυβόταν η πρόσφατα εκλεγμένη "σοσιαλιστική" κυβέρνηση και οι μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας. Τώρα, 11 χρόνια μετά τη σύλληψή τους σαν βασικοί οργανωτές της GAL, οι αστυνομικοί Amedo και Dominguez εμπλέκουν στην υπόθεση τον τότε υπουργό εσωτερικών Barrionuevo, τον

πρόεδρο του σοσιαλιστικού κόμματος στη χώρα των Βάσκων Damborenea και τον γραμματέα ασφαλείας Rafael Vera, που προφυλακίστηκε στις 17 Φλεβάρη. Έχουν αναφερθεί επίσης τα ονόματα του τότε γενικού διευθυντή της ασφαλείας Julian San Cristobal, του τ. διοικητή της αντιτρομοκρατικής Francisco Alvarez, του τ. διοικητή της αστυνομίας του Μπιλμπάο Miguel Planchuelo, και των α-

νώτερων αστυνομικών του Μπιλμπάο Julio Hierro Moset και Francisco Sainz Oceja. Μέσα στη γενικευμένη απάθεια του μεταμοντερνισμού, μια ακόμη αποκάλυψη κόκκινης προβιάς αφήνει αδιάφορους τους υπηκόους της νέας τάξης, που απ' ότι φαίνεται έχουν πια αποδεχτεί ότι όλα μπορεί κανείς να τα περιμένει από τους εξουσιαστές κι ότι τίποτα δεν μπορεί ν' αλλάξει. Ή μήπως όχι;

## ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ, 1

### Η σφαγή των Tarahumaraς

Στις 21/2/1995 μέλη του Διεθνούς Δικτύου Ιθαγενών πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τις μεξικανικές πρεσβείες και προενέβα της Νέας Υόρκης, της Ατλάντας, του Σαν Φρανσίσκο, της Βικτώρια (Καναδά), της Βικτώρια (Αυστραλ.), και του Λονδίνου. Οι διαμαρτυρίες είχαν οργανωθεί μερικούς μήνες πριν και δεν αφορούσαν την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση στους Ζαπατίστας αλλά γεγονότα που συνέβησαν το 1994 σε μια άλλη πολιτεία του Μεξικού, την Τσιουάουα. Στην πολιτεία, στην οροσειρά Sierra Madre, ζούν 50.000 ινδιάνοι Tarahumara και Tereruan που δεν έχουν ακολουθήσει το δρόμο της εξέγερσης όπως τα αδέλφια τους της Τσιάπας, αλλά αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόσωπο του θανάτου και της κτηνωδίας. Στην περιοχή Colorados de la Virgen δρα το στιφλικάς και έμπορος ναρκωτικών Artemio Fontes. Αρπάζει με τη βία την κοινοτική γη των ινδιάνων και τη μετατρέπει σε καλλιέργειες οπίου και μαριχουάνας. Αυτός και οι μπράβοι του έχουν δολοφονήσει τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 60 ινδιάνους που αντιστάθηκαν. Το Μάρτη του 1994 ινδιάνικες οργανώσεις κατήγγειλαν στην εισαγγελία της Τσιουάουα στοιχεία για τη δολεφονική δράση του Fontes, ο οποίος εξαφανίστηκε. Τον Σεπτέμβρη του 1994, εμφανίστηκε ξανά στην Τσιουάουα, εφοδιασμένος με ένα έγγραφο του αιώνα που αποδεικνύει ότι δολοφόνησε 15 ινδιάνοι Tarahumara στην κοινότητα Urique. Όταν οι κοινοτικοί εκπρόσωποι διαμαρτυρήθηκαν στις αρχές, δολοφονήθηκε ο αδερφός του και ξυλοκοπήθηκε η 70χρονη μητέρα του. Τον ίδιο επιχείρησαν να κρεμάσουν αλλά κάποιοι χωρικοί κατέφεραν να του βγάλουν τη θηλιά πριν πεθάνει. Το Μάρτη του 1994 δολοφονήθηκαν 5 ινδιάνοι στην κοινότητα Tuaripa. Τον Ιούνη του 1994 έθαψαν ζωντανό τον κοινοτικό εκπρόσωπο του χωριού Bahuerachi. Τον Ιούλη, ο αγωνιστής για τα δικαιώματα των ινδιάνων Moises Bustillos απήχθει από 5 άντρες που τον ξυλοκοπούσαν επί μια ώρα και του κάρφωναν επανειλημένα ένα κατσαβίδι στα χέρια και στα πόδια. Στην συνέχεια τον έθαψαν ζωντανό και έφυγαν. Ο Bustillos κατέφερε να ξέθαψε το κεφάλι του. Τέσσερις μέ-

ρες μετά, χωρικοί το βρήκαν μισοπεπαγμένο. Βγήκε από το νοσοκομείο ένα μήνα μετά παράλυτος στα κάτω άκρα. (Τα βουνά των Tarahumara είναι πάντως τόπος διακοπών των φρικών απ' όλο τον πλανήτη, περίφημα για τα εκλεκτής ποιότητας ναρκωτικά τους...).

## ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ, 2

### Η σχολή της Αμερικανικής ηπείρου

Αν κατά τις πρώτες μέρες της εισβολής του μεξικανικού στρατού στην ζαπατιστική περιοχή δεν είχε σκοτωθεί σε μάχη με τους Ζαπατίστας ο αξιωματικός Hugo Manterola, ίσως να μη μαθαίναμε ποτέ το όνομα του διοικητή του, του στρατηγού Manuel Ruiz. Ισως να μη μαθαίναμε ποτέ ότι αυτός ο στρατηγός είχε εκπαιδεύει στη σχολή "Σχολή της αμερικανικής Ηπείρου". Ισως να μη μαθαίναμε πηγή της "Σχολής". Η "Σχολή της Αμερικανικής Ηπείρου" ιδρύθηκε αρχικά με σκοπό να εκπαιδεύονται οι στρατιώτες των ΗΠΑ για μάχες σε συνθήκες ζούγκλας. Σταδιακά μετατράπηκε σε ένα κέντρο, όπου στρατιωτικοί από όλη τη Λατινική Αμερική εκπαιδεύονται στη μέθοδο του "πολέμου χαμηλής έντασης", στη συνωμοτική δράση, στον ψυχολογικό πόλεμο, σε ενέργειες κομμάτων. Η "Σχολή" ήταν αρχικά εγκατεστημένη στον Παναμά από όπου, το 1984, μεταφέρθηκε στο Fort Benning της πολιτείας Georgia των ΗΠΑ. Από αυτή τη σχολή "αποφοίτησαν": Οι έξι περουβιανοί αξιωματικοί που συνέδονται με το τάγμα θανάτου που δολοφόνησε 10 άτομα το 1992. Οι τέσσερις από τους πέντε αξιωματικούς της Ονδούρας που θεωρούνται ιδρυτές του τάγματος θανάτου "Ταξιαρχία 316". Οι 105 από τους 246 αξιωματικούς της Κολομβίας που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 42 από τους 69 αξιωματικούς του Ελ Σαλβαδόρ που ενέχονται, ανάμεσα στα άλλα με τη δολοφονία του αρχιεπίσκοπου Romero το 1980, τη σφαγή 300 πολιτών, στο Rio Sampal το 1980, το βιασμό και τη δολοφονία τεσσάρων αμερικανίδων μοναχών το 1980, τη δολοφονία των συνδικαλιστών στο Ξενοδοχείο Sheraton το 1981, τη σφαγή εκατοντάδων πολιτών στο El Morote το 1981, τη δολοφονία 16 πολιτών στο Las Hojas το 1983, τη δολοφονία τεσσάρων ολλανδών δημοσιογράφων στο San Sebastian το 1988, τη δολοφονία μοναχών το 1989, τη δολοφονία της καθηγήτριας Arandigoyen το 1990. Από την ίδια σχολή "αποφοίτησαν" ο δικτάτορας της Αργεντινής από το 1981 ως το

1982 στρατηγός Galtieri, ο δικτάτορας της Βολιβίας από το 1971 ως το 1978 στρατηγός Suarez, ο συνταγματάρχης του Σαλβαδόρ Jose Godinez που κατηγορείται για 1051 εκτελέσεις, 129 περιπτώσεις βασανιστηρίων και 8 βιασμούς, ο συνταγματάρχης Machuca επίσης του Σαλβαδόρ, υπεύθυνος για 318 περιπτώσεις βασανιστηρίων, τρεις αξιωματικοί της Γουατεμάλας που συνέδονται με πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Αϊτής και πρωτεργάτης του πραξικοπήματος ενάντια στον Aristide, ο Joseph Francois, ο στρατηγός Hernandez από την Ονδούρα που τώρα ασχολείται με το εμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία και ο στρατηγός και πρωτεργάτης του πραξικοπήματος του Παναμά Manuel Noriega.

## ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ, 3

"Η μόνη αξία που παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της οικονομική κρίσης, είναι η επικήρυξη των κεφαλιών των Ζαπατίστας" EZLN, Φλεβάρης 1995.

Οι εντολές για να διαπραχθούν εγκλήματα, δίνονται από αξιοσέβαστους και ευπρεπείς κυρίους με κουστούμια και καλοχεινισμένα μαλλιά, σε αξιοπρεπή και ευπόληπτα συνέδρια και συναντήσεις διαχειριστών της παγκόσμιας οικονομίας. Ετσι οργανώθηκε και η πραγματοποιούμενη αυτή τη στιγμή σφαγή των εξεγερμένων του μεξικανού νότου. Εκτός από την εγκύλιο της τράπεζας Chase Manhattan που αναφέραμε στο προηγούμενο τεύχος του "Άλφα", για την ίδια υπόθεση πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον, στις 11 Ιανουάριο 1995, "σεμινάριο" που οργανώθηκε από το κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών

πουσούδων. Οι εντολές δόθηκαν με χαρακτηριστική λεπτότητα. Ο εισηγητής, Dalal Baer, τόνισε ότι "οι αγορές δεν αντιδρούν θετικά στην πολλή δημοκρατία γιατί αυτή δημιουργεί πολλή αστάθεια". Ο David Malpass, διευθυντής της εταιρείας Bear Sterns & CO επισήμανε ότι απαιτείται "μια γιγαντιαία απανεγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης". Ο ειδικός αναλυτής Riordan Roett επανέλαβε ότι "από την οπτική γνωστής των επενδυτών, είναι απόλυτα ζωτική η επιλυστή, το ταχύτερο δυνατόν, του ζητήματος της Τσιάπας". Οι καταγγελίες για τρομοκρατία που διεξάγουν ενάντια στον πληθυσμό οι 50.000 στρατιώτες που η μεξικανική κυβέρνηση έστειλε στην Τσιάπα είναι ανάλογες με τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στο χωριό Salto de Agua ανακαλύφτηκε τάφος με πτώματα 39 χωρικών, με ολοφάνερα τα σημάδια των βασανιστηρίων πάνω στα κορμά τους. Οι τσιφλικάδες οργανώνουν τάφη στην θανάτου, τα αποκαλούν "ένοπλες περιπόλους πολιτών" και υπολογίζουν ότι θα συγκεντρώσουν πάνω από 25.000 μισθοφόρους. Η κυβέρνηση έχει εκδώσει 2.700 εντάλματα σύλληψης ενάντια σε ανθρώπους που στο παρελθόν εκφράστηκαν θετικά υπέρ των Ζαπατίστας. "Η οικονομία δείχνει σημεία ανάκαμψης".

## ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ, 4

### Το αυγό του φιδιού

# Η Κομμούνα του Παρισιού ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

**ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ** τεχνού είχαμε παρουσιάσει τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την Κομμούνα του Παρισιού χωρίς ωστόσο να αναφερθούμε στο νόημα της ίδιας της Κομμούνας.

Η σημασία της Κομμούνας δεν έγκειται τόσο στην ένοπλη εξέγερση του παριζανικού λαού, γεγονός που βέβαια δεν μπορεί να υποβαθμιστεί, όσο στην αντιληφτή της νέας κοινωνίας που κατατέθηκε και υλοποιήθηκε ως ένα βαθμό στο σύντομο χρόνο της επανάστασης.

Η Κομμούνα τοπάσιε στην κυριολεξία το κράτος, δημιουργώντας μια κοινότητα των κατοίκων της πόλης. Οι εξέγερμένοι κατέλαβαν την εξουσία με σκοπό να αποδεσμευτούν από αυτήν, καθώς η διεύθυνση των κοινωνικών και πολιτικών υποθέσεων πέρασε στο σύνολο του επαναστατημένου λαού. Τη νέα κοινωνία του Παρισιού συγχροτήθηκε από τον αυτοδιευθυνόμενο λαό, διαμέσου των άμεσα ανακλητών και υπόλογων εντολοδόχων του, με απευθείας και καθολική εκλογή. Οι νόμοι και τα οργανωτικά μέτρα εγκρίνονταν ή όχι από τις συνέλευσις του ίδιου του πληθυσμού και φυσικά όχι με τα από πρωτοβουλία των εκπροσώπων του.

Η Κομμούνα ήταν το ανώτατο όριο αποδοχών, και απαγόρεψε την εναποθήκευση προϊόντων, τα πάντα ανήκαν σε όλους και κανένας δεν μπορούσε να παραβεί αυτή την αρχή. Τα χρέη των ενοικιαστών χαρίστηκαν και επιστράφηκαν τα αντικείμενα που είχαν δοθεί σαν ενέχυρο. Η περιουσία της εκκλησίας κατασχέθηκε και αποδόθηκε στους κομμουνάριους. Η σφραγική θητεία καταργήθηκε. Ο λαός οπλισμένος στο σύνολο του μπορούσε ν' αμυνθεί και να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του καλύτερα από κάθε άλλη φράση.

Μέσα στην δίνη της επανάστασης κατοχυρώνεται η ατομική ελευθερία και το δικαίωμα της υπεράσπισης της, ενώ αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των φυλακισμένων και των τροφίμων φρεγοκομείων.

Η Κομμούνα οργάνωσε πρώτη αυτή, την υποχρεωτική δωρεάν παιδεία υπό τον έλεγχο της δημαρχίας, δηλαδή του λαού, αντικαταστάντας την αναρχική εκπαίδευση των καλόγερων. Η εκπαίδευση προσανατολίστηκε στην πειραματική και επιστημονική μέθοδο. Τη μέθοδο εκείνη που βασίζεται στην παρατήρηση των γεγονότων οποιασδήποτε φύσεως και αν ήταν, πνευματικά, φυσικά, θητικά. Ο λαός και η νεολαία εκπαιδεύονταν χωρίς να πάνουν να είναι παραγωγοί. Στα



πανεπιστήμια ενισχύθηκε ο συνδικαλισμός, στόχος ήταν η εξόφυλλη της γενικής στάθμης της παιδείας και η αλληλοβοήθεια στις υλικές δυσκολίες της ζωής.

Η Κομμούνα οργάνωσε ελεύθερα και συλλογικά την Υπηρεσία Κοινωνικής Βοήθειας που εξασφάλιζε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών και της εθνοφρουράς. Ο λαός κατέλαβε τα εργοστάσια που είχαν διακόψει τη λειτουργία τους και επαναλειτουργώντας τα, τα έθεσε στην κυριότητα όλων και προς άφελος όλων.

Οργανώθηκε η εργασία με βάση τις εργατικές οργανώσεις, με συλλογικά κεφάλαια, με τη συνεργασία των συμμετεχόντων σε αυτή. Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτικής και κοινωνικής επανάστασης, η πρωτοβουλία της εξάλειψης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο άνηκε στο κράτος.

Αυτό έπερπετε να προμηθεύει στις συνεργατικές οργανώσεις όλα τα μέσα εργασίας, παρέχοντας παράλληλα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων, ελεύθερη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Η κρατική παρέμβαση με όλα τα μέσα που είχε στην διάθεσή της αποσκοπούσε στο να προσφέρει στον καθέναν

σύμφωνα με τις ανάγκες του. Γίνεται βέβαια κατανοητό ότι σαν κράτος εννοείται η ελεύθερη συνεργασία και συγχρότηση των αυτοδιευθυνόμενων πολιτών, και όχι αυτό που υπήρχε και υπάρχει και τώρα.

Το κίνημα της Κομμούνας δεν έχει πολλά στοιχεία με τις μέχρι τότε επαναστάσεις. Στο σύνολο των ιδεών που θέλησε και ως ένα μέρος το κατάφερε να θεμελιώσει αποτελεί ιστορικό γεγονός μέγιστης σημασίας. Η εργατική τάξη κατέλαβε την εξουσία, αρνούμενη όμως αυτήν.

Η συντριβή της Κομμούνας από τα στρατεύματα του Θρίσσου δεν μπορεί να μειώσει το μέγεθος των επιτευγμάτων της. Δεν μπορεί να αποκριθεί τη συνολική άρνηση του κράτους από τον εξέγερμένο λαό.

Το επαναστατημένο Παρίσιο κατέφερε ένα ισχυρό χτύπημα στην λογική της αναγκαιότητας και υποταγής στην εξουσία. Ενα ισχυρό χτύπημα στις παραδόσεις του αστικού κράτους.

Η Κομμούνα αυτοανακηρύχτηκε αθεϊστική και ανθρωπιστική και μέσα από την άρνηση του παλιού κόσμου, έβαλε τις βάσεις επαναστατικού σοσιαλιστικού κόσμου που ακόμα και σήμερα αναζητά ακόμα την πραγμάτωση του.

## Μαδρίτη: 28 Μαρτίου 1939

**ΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1939** ο φασισμός εισβάλει και καταλαμβάνει τη Μαδρίτη. Οι σφραγίδες του Φράνκο είναι πλέον κυρίαρχες της κατάστασης και η επανάσταση του Ισπανικού προλεταριάτου πάρονται τέλος, νικημένη και προδομένη. Νικημένη από τις συντονισμένες ενέργειες του διεθνούς φασισμού που στην Ισπανία έκανε την πρόβα τζενεράλε αυτού που λίγους μήνες αργότερα έσπασε σαρώνοντας όλη την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Προδομένη από το σύνολο των "δημοκρατικών" και "κοινωνιονιστών" είλιτ που σε αυτήν εβλεπαν το τέλος της κυριαρχίας και της εξουσίας τους πάνω στους λαούς όλου του κόσμου.

Η Ισπανική επανάσταση - μοναδική στην σύγχρονη ιστορία άρνηση του κράτους και της εξουσίας - έθεσε και πειραματίστηκε πάνω στις βάσεις του ελευθεριακού κομουνισμού, πραγμάτωσε στην πράξη την Αναρχία. Έκανε αυτό που μέχρι τότε ήταν απαγορευτικό ακόμα και για την σκέψη των φτωχών ανθρώπων. Θεμελίωσε σε υλικές βάσεις το όραμα της κατάργησης της εξουσίας και της εκμετάλλευσης. Έκατομμύρια εργάτες με πρωτοστατούντες τους αναρχο-συνδικαλιστές της CNT - FAI που απαριθμούσε 1.500.000 μέλη, κατέλαβαν και έθεσαν τα εργόδυτά τους σε λειτουργία

αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη διοίκηση τους. Εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες κατέλαβαν τα χωράφια των μεγαλοτοιφλικάδων και οργάνωσαν κολλεκτίβες ικανές όχι μόνο να θρέψουν τους εαυτούς τους αλλά και τους πληθυσμούς των πόλεων και τους μαχητές του μετώπου. Ελεύθερα χωρίς κανένα εξαναγκασμό με το αίσθημα της αλληλεγγύης ανεπτυγμένο στο μέγιστο βαθμό έβαλαν, στις δύσκολες ώρες του πολέμου τις πραγματικές αξίες της ζωής σε κίνηση. Αξίες που έκαναν την Κομμούνα του Παρισιού και διατρέχοντας όλες τις στιγμές της Ισπανίας μέχρι το σήμερα εξακολουθούν να μας συντροφεύνουν και να μας οδηγούν στον ίδιο αριθμό τους στο χαρόπειρα.

Αυτή τη ζωηγόνα κίνηση προς το μέλλον πολέμησαν οι φασίστες, οι "φιλελεύθεροι", οι θιασώτες της κρατικοκαπατιλιστικής θηριωδίας.

Η Μαδρίτη στις 28 Μαρτίου 1939 συναντούσε το παγωμένο χέρι του θανάτου. Η ελπίδα αποσύρθηκε στα πιο σκοτεινά τρισιθαμά της καρδιάς των απόκλητων αυτού του κόσμου. Κρυμμένη, μα πάγια ζωντανή. Μέχρι σήμερα και για πάντα.

Ο ΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

## ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

**ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990** κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στον Ρού Ταχ (κεφαλικό φόρο) οι αστυνομικές δυνάμεις επιτίθουνται ενάντια στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Ο κόσμος αντεπιτίθεται, καταστήματα λεηλατούνται, ακριβά αμάξια καταστρέφονται. Τα γεγονότα μεταδίδονται σε όλο στο κόσμο. Το βρετανικό κράτος εξαπολύει χιλιάδες συλλήψεις χρησιμοποιώντας τις βιντεοσκοπήμενές σκηνές των διαδηλώσεων συγκρούσεων.

Το 50% των βρετανών αρνούνται να δεχτούν την πληρωμή του φόρου. Τα ποσοστά ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο στις φτωχογειτονίες και φτάνουν το 70% και 80% του πληθυσμού.

Ο κεφαλικός φόρος ήταν μια προσπάθεια της Θάτσερ για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας.

Ενώ μέχρι τότε ο λαός φορολογούνταν με βάση την ιδιοκτησία γης και κατοικίας και υπήρχε ακόμα κάποια "απικεμενικότητα" αφού οι φτωχότεροι καλούνται να πληρώσουν μικρότερα ποσά από αυτά των πλουσίων. Τώρα όλοι ανεξαρέτωσαν, από το 18 χρόνων και πάνω, έπρεπε να πληρώσουν το ίδιο ποσό ανεξάρτητη της οικονομικής τους κατάστασης.

Οι δήμοι και οι κοινότητες κάλυπταν με αυτό το φόρο ένα μέρος των υποχρεώσεων τους. Ετοις σε δήμους και κοινότητες με μεγάλες υποχρεώσεις, όπως π.χ. δίνονταν επιδόματα κοινωνικής βοήθειας σε ανέργου

# Ράσο και γαλανόλευκοι μύθοι

“... πάντα δέ ταύτα τα εισοδήματα καί του πατριάρχου καί των επισκόπων εισπράττοντο υπό των δυστροπούντων διά της βίας, δεν ελλείπουσι δέ ούτε τα παραδείγματα, ότι σκεύη οικιακά καί ἀροτρα ἐτι εφηρέθησαν παρά πτωχών οικογενειών είς εξίσωσιν τών ούτωσι οφειλομένων” (Δ. Κατσούλη: Οικονομική Ιστορία της Ελληνικής επανάστασης Εκδ. Δίφρος)

**H**ΙΣΤΟΡΙΑ μπορεί να διαμορφώνεται μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνά πως η συγγραφή της γίνεται συνήθως πολύ αργότερα. Το θέμα που εδώ μας απασχολεί είναι η σχέση μεταξύ της ορθόδοξης εκκλησίας και των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και της επανάστασης του '21. Το άρθρο αυτό δεν επιδιώκει δάφνες ολοκληρωμένης ιστορικής ανάλυσης, όσο το να αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια κατάδειξης μιας πραγματικότητας που απέχει πολύ από τα πομπώδικα προπαγανδιστικά υμνολόγια του Ελληνικού κράτους για το ράσο και τη δραστηριότητα του... Η βιβλιογραφία γύρω από το θέμα, αυτή βέβαια που ξεφεύγει από την επίσημη γραμμή, είναι περιορισμένη, και συνηθίζεται να βρίσκει κανείς στοιχεία σε “άσχετα” βιβλία, εκτός φυσικά από τον Κορδάτο που παρά τις όποιες αντιρρήσεις παραμένει ίσως η πιο ολοκληρωμένη “αιρετική” απόψη

**1** ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ, το σώμα της εκκλησίας, η ορθοδοξία, έχουν τουλάχιστον από το 1204 (φραγκική άλωση), στολιστεί με τα φωτοστέφανα των “πατέρων του Θεού”, “θεματοφυλάκων της παράστης”, “ελπίδας των ραγιάδων”, “ορκισμένων εχθρών του Τούρκου δυνάστη” μέχρι και “σωτήρων της Ελληνικής φυλετικής καθαρότητας”. Το ράσο γίνεται συνώνυμο της γαλανόλευκης, και οι παράτες για την όποια “Αγ. Λαύρα” σπίνονται στις σχολικές αίθουσες και στις παρελάσεις.

Το Ελληνικό κράτος ψάχνοντας απεγνωσμένα να δημιουργήσει το νήμα εκείνο που θα συνδέσει την αρχαιότητα με τον 20ο αιώνα βρήκε σαν μοναδική διέξοδο το Χριστιανισμό και την ορθόδοξη εκκλησία. Έτσι λοιπόν το παπαδαρίο θα γίνει η αφύσικη συγκολλητική ουσία ανάμεσα σε κλασικούς χρόνους, ελληνιστικούς, Βυζαντινούς, Φανάρι, σύγχρονο κράτος και τελικά “αν δεν υπάρχει ελληνικό έθνος εμείς θα το κατασκευάσουμε”. Ξέχασαν βέβαια πολύ εύκολα το συστηματικό ρήμαγμα του αρχαίου κόσμου από τους φανατισμένους του σταυρού. Ξέχασαν τον Ιουλιανό, τις σφαγές του Θεοδοσίου, το μίσος για κάθε τι “Ελληνικό” ή “εθνικό”, έφθασαν να θεωρούν την Αγ. Σοφία σαν την ιστορική συνέχεια του Παρθενώνα. Εκτός από τη ροπή προς τις γενοκτονίες που είναι αλήθεια κοινή στην Αθηναϊκή ηγεμονία, στο Μ. Αλέξανδρο, και στους βυζαντινούς αυτοκράτορες, οι εφευρέσεις της πατριωτικής φιλολογίας δεν παρέλειψαν καμιά πιθανή αναφορά ώστε να ολοκληρώσουν τον εθνικό “πρόλογο” που μετά από την άλωση οδήγησε στο κύριο μέρος του “ορθόδοξου έπους”...

**2** Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ αυτοκρατορία από την πρώτη κιόλας στιγμή της κυριαρχίας της παραχώρησε μια σειρά ουσιαστικών θρησκευτικών δικαιωμάτων στους αλλόθρησκους πληθυσμούς. Οι χριστιανοί αναγνωρίστηκαν ως “Μιλλέτ”, ως κοινό τη α δηλαδή ιεραρχικά συγκροτημένη που στην κορυφή της βρίσκονταν ο πατριαρχικός θρόνος στην Κωνσταντινούπολη. Η τακτική

Πύλης κάθε άλλο υπαγορεύτηκε από πίστη στον όποιο θρησκευτικό πλουραλισμό. Ήταν μάλλον μια τακτική που στόχευε στον αποτελεσματικό έλεγχο των χριστιανικών πληθυσμών αλλά και με πολιτική οξυδέρκεια, να καταφέρει να εμποδίσει τη στροφή αυτών των πληθυσμών προς τον καθολικισμό δηλαδή προς την εχθρική Δύση. Το ορθόδοξο ιερατείο βρέθηκε με αξιοσημείωτη δύναμη στα χέρια του. Γρήγορα ένα σώμα αριστοκρατών, αστών και λόγιων το περιτριγύρισε και σε μικρό χρονικό διάστημα αποτέλεσε το λεγόμενο “Φανάρι”

**3** ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ και η εκκλησιαστική ιεραρχία πολύ γρήγορα απέκτησαν συνειδηση της δύναμής τους. Με 13 εκατομμύρια υποτελείς στα μέσα του 18ου αιώνα κάτω από τον άμεσο σχεδόν έλεγχό του, με δεκάδες λόγιους στην αυλή του Σουλτάνου, με φαναριώτες να κατέχουν ηγεμονίες στην περιοχή της Μολδοβλαχίας, με τη δύναμη του να εκτείνεται σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής των Χριστιανών, από το Δουναβή έως την Κρήτη και την Τραπεζούντα το Πατριαρχείο αποτέλεσε έναν ισχυρότατο πόλεμο εξουσίας, σε τέτοιο βαθμό που ίσως να ξεπερνά και αυτόν της προ της άλωσης περιόδου. Σιγά σιγά κατάφερε να αποκτήσει πλήρη έλεγχο και αυτονομία στη δικαστική εξουσία που αφορούσε τους Χριστιανούς και το “Κανονικό δίκαιο” απέκτησε τεράστια νομοθετική ισχύ. Χριστιανοί ανέλαβαν την οθωμανική διπλωματία με τη Δύση και εισχώρησαν και μέσα στον στρατό και ιδιάτερα στο ναυτικό.

Ροκάνιζαν μήπως τα θεμέλια του Οθωμανικού κράτους; Άκομα και αν το έκαναν σίγουρα δεν απέβλεπαν στην απελευθέρωση των υπόδουλων Η τακτική του πατριαρχείου ήταν άμεσα αντιθετική σε οποιαδήποτε απόπειρα απελευθέρωσης. Κατήγγειλαν το Ρήγα, αντιτέθηκαν ενεργά στην Σερβική επανάσταση του Καραγιώργη, αφόρισαν την εξέγερση των Σουλιωτών, και τελικά την ελληνική επανάσταση του 1821. Οτιδήποτε διατάρασσε την ομαλή λειτουργία του κράτους ήταν καταδικαστό από την εκκλησία που με την “πατρική διάσκαλία” του 1798 ζήτα “... απαρασάλευτον υποταγή εις την πολιτική διοίκηση” (Β. θεωδορόπουλος “Εμείς και οι Τούρκοι”)

Άυτό που η εκκλησία κατάλαβε καλά ήταν πως η Οθωμανική κυριαρχία της άνοιξε τις πόρτες για μια ουσιαστική πολιτική διαχείριση των Χριστιανών αλλά και μια καλή πιθανότητα να διαδεχτεί την Οθωμανική αυτοκρατορία. Βεζύρης στη θέση του Βεζύρη ο πατριάρχης - ο κατά τους Τούρκους “κύριος και δεσπότης των χριστιανών” - και αυτό εκ των πραγμάτων του απαγόρευε να συνταχτεί με οποιαδήποτε επανάσταση: “...ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολης πίστευε ίσως ότι τα αυτόνομα καθεστώτα δεν ήταν αναγκαία, και γ' αυτό ήταν αντίθετος στις αξιώσεις για αυτονομία...” όπως γράφει ο ακραίφνης φυλέλληνας D. Dakin - “Η ενοποίηση της Ελλάδας”. Αραγε τι μπορούσαν να κερδίσουν από τα μικρά και φτωχά κράτη της Βαλκανικής; Ο Πατριάρχης Μεθόδιος έλεγε πως ήταν χριστιανός και όχι Έλληνας και αυτή την αλήθεια την κατανόησε και ο Φιλικός Φαρμάκης όταν συναντήθηκε με τον πατριάρχη Γρηγόριο τις παραμονές του '21...

**4** Πέρα όμως από τη “θρησκευτική” η εκκλησία ασκούσε και δυσβάσταχτη οικονομική εξουσία στους χριστιανούς. Το Οθωμανικό την κοινή τη α δηλαδή ιεραρχικά συγκροτημένη που στην κορυφή της βρίσκονταν ο πατριαρχικός θρόνος στην Κωνσταντινούπολη. Η τακτική



κό κράτος είχε ορίσει ένα αξιοσεβαστό ποσοστό φορολόγησης αφιερωμένο στον πατριαρχικό και επισκοπικό τορβά. Οι χωρικοί πλήρωναν σε χρήμα ή σε είδος και η συλλογή αυτών των φόρων δε γίνονταν ασφαλώς στην Κυριακάτικη λειτουργία. Συχνά έπρεπε να επιστρατευτεί ο Τουρκικός στρατός για να αρπάξει αυτό που οι χωρικοί δεν μπορούσαν να δώσουν... Εκτός όμως από τους “νόμιμους” υπήρχαν και οι “τυχέροι” φόροι. Αυτοί ήταν στην δικαιοδοσία των επισκόπων και των πιο χαμηλόβαθμων κληρικών που για παράδειγμα μόνο “επί χρήμασι” δέχονταν να τελέσουν ένα γάμο, ενώ πολύ συχνά έβαζαν χέρι και στις κληρονομιές... Ακριβώς αυτή η οικονομική καταπίεση οδήγησε πολλούς χριστιανούς στην εξέγερση... Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρά την Τουρκική

αντίθεση επιτυχία της Βουλγαρικής εξαρχίας τα χρόνια του Μακεδονικού ζητήματος: “πολλοί σλαβόφωνοι αγροτικοί πληθυσμοί, με ρευστή ή ακαθόριστη εθνική συνειδηση προτιμούσαν να εγκαταλείπουν το πατριαρχείο και να ασπάζονται τη Βουλγαρική εξαρχία για να γλυτώσουν το μητροπολιτικό χαράτσι...” (Κ. Βακαλόπουλος “Το μακεδονικό ζήτημα”). Αυτός λοιπόν ήταν ο περίφημος απελευθερωτικός ρόλος της ορθοδοξίας...

**5** Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ προχωρούσε αργά αλλά σταθερά στο έργο της δικής της ισχυροποίησης και στην προοπτική της διαδοχής της πολιτικής εξουσίας των Τούρκων. Από το 18ο αιώνα οριστικής περίφημης πολιτικούς οριοθέτης της ειραρχίας της αφού κατάργησε πραξικό

πηματικά και τους τελευταίους ανέξαρτης χριστιανικούς πόλους στη Μολδοβλαχία, στη Σερβία (Ιπέκ) και στη Βουλγαρία (Οχρίδα) κάνοντας έτσι το πατριάρχη και τη μονίμως ραδιουργότατη αυλή των χριστιανών.

Τα σχέδια τους όμως τελικά απέτυχαν. Οι λαοί της Βαλκανικής οδηγήθηκαν στην συγκρότηση κρατών. Μόνο μετά τη συντριβή της Ελληνικής υπεριαλιστικής εκστρατείας στη Μικρασία το πατριαρχείο αναγκάστηκε να συνδέσει την τύχη του με το Ελληνικό κράτος. Το ότι αφεκτοί χαμηλόβαθμοι κληρικοί πολέμησαν τελικά στο πλευρά των ειρεγμένων λαών της Βαλκανικής, κάθε άλλο παρά δικαιώνει την εκκλησία, πόσο μάλλον που η στάση τους ήρθε σε συνειδητή αντίθεση με την ιεραρχία τους...

<