

Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 10 • ΦΥΛΛΟ 230 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200



ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ

γενούς αστυνομικού, σχετικά με τον αριθμό του αυτοκινήτου με το οποίο διέφυγαν οι δράστες, "μαρτυρία" που υποδεικνύει άμεσα το αυτοκίνητο του Οδυσσέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την καταγγελία την έκανε ο αστυνομικός κι όχι η υποτιθέμενη μάρτυρας.

Και μ' αυτό εννοούμε ότι ο Οδυσσέας συνελήφθη από ένα απλό τηλεφώνημα, χωρίς να έχει γίνει κάποια υπεύθυνη κατάθεση που να τον υποδεικνύει ως δράστη. Επιβεβαιώνεται και σ' αυτό το σημείο ότι η όλη υπόθεση ήταν προκατασκευασμένη.

Παρά το ισχυρό του άλλοι την ημέρα της επίθεσης και την παντελή έλλειψη ουσιαστικών στοιχείων ενοχής, χωρίς καν να τον αναγνωρίσει κι ο ίδιος ο φρουρός που δέχτηκε την επίθεση, ο Οδυσσέας οδηγήθηκε στις φυλακές χωρίς χρονοτριβές, ενώ αρκετοί άλλοι σύντροφοι δέχτηκαν εισιθολές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στα σπίτια τους και κλήσεις για ανάκριση. Ακολούθησαν φυσικά συστηματικές παρακολούθησεις, παγιδεύσεις τηλεφώνων και προσωπικές απειλές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ιδιάιτερα φανερή έγινε εξ' αρχής η πολιτική διάστασης της υπόθεσης που θέλησε να δώσει η ασφάλεια. Ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης Παπαθεμελής, όχι μόνο αρνήθηκε να εξετάσει την εκδοχή δράσης ακροδεξιών στην υπόθεση αυτή καθώς ήταν πρόσφατο το γε-

γιούς της επίθεσης ακροδεξιών στοιχείων κατά βουλευτών του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και με δηλώσεις του έσπεισε να προαναγγείλει συλλήψεις αποκλειστικά από το χώρο των Αναρχικών.

Χαρακτηρίζοντας τον Οδυσσέα μετά τη σύλληψή του πλέον "προσεσμασμένο", δηλαδή άτομο με ενεργή δράση στους κοινωνικούς αγώνες, επιβεβαίωσε τις προθέσεις αυτές των διωκτικών αρχών. Έτσι ο Παπαθεμελής θέλησε να προκαταβάλει την απόφαση του δικαστηρίου.

Η απόλυτη άρνηση του συντρόφου Οδυσσέα να συνεργαστεί με τους μηχανισμούς δίωξης, η επιμονή του να αρνείται κάθε κατηγορία κάνοντας ταυτόχρονα φανερές τις σκοπιμότητες της ασφάλειας καθώς και οι απρόσmena δυναμικές κινητοποιήσεις των συντρόφων που ακολούθησαν. τη σύλληψή του, εξόργισαν και έκαναν ιδιαίτερα εκδικητικούς τους καταστατικούς μηχανισμούς.

Παρά το γεγονός ότι όλες οι αιτήσεις αποφυλάκισής του, πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτές και παρά το γεγονός ότι το ΚΚΕ μέσω βουλευτών του αρνούνταν κατηγορηματικά να δεχθεί την ανάμειξη ενός απόμου σαν τον Οδυσσέα, οι διωκτικές αρχές συνέχισαν απόπτες το έργο τους. Ακόμα και η εξοντωτική απεργία πείνας του, δε στάθηκε ικανή να ανατρέψει την καταδικαστική μανία τους. Μια μανία που επεκτάθηκε ευρύτερα στον αναρχικό χώρο,

γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι στις 16 Νοέμβρη του ίδιου χρόνου, με πρόσχημα το φόβο επεισοδίων κατά τη διάρκεια της πορείας του πολυτεχνείου, έγιναν βίαιες και θεαματικές έφοδοι των ΕΚΑΜ σε όλους τους χώρους των καταλήψεων στέγης και ακολούθησαν δεκάδες σύλληψης και κατηγορίες κατά συντρόφων.

Ο Οδυσσέας στις 6 Οκτώβρη πρόκειται να δικαστεί στο Εφετείο μέσα σε ένα ιδιαίτερα επικινδυνό κλίμα. Με δεδομένο, τις συλλήψεις των συντρόφων Σπύρου Δαπέργολα και Χριστόφορου Μαρίου που συγκαταλέγονται στις προσπάθειες των διωκτικών αρχών να εντάξουν συλλήβδην τους αναρχικούς σε κοινές ποινικές υποθέσεις, αν όχι στο οργανωμένο έγκλημα, δημιουργείται μια κατάσταση έτοιμη να προεξιφλήσει την καταδίκη του.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες που

Συνέχεια στη σελίδα 3

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ή...

...Αποκάλυψη
τώρα!

Αγώνας λοιπόν ενάντια σε
κράτος και εκμετάλλευση δεν
μπορεί να νοηθεί αεχώριστα
από αγώνα ενάντια στη θρη-
σκεία.

Σελ. 4

ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

Το ανώτερο
στάδιο...

Στην επικαιρότητα μια ξεχωρι-
στή σελίδα των αγώνων για την
ελευθερία, μια σελίδα γεμάτη
αίμα και ένταση,,,

Σελ. 5

MEDIA & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Στην υπηρεσία
της Νέας Τάξης

Η συγγνώνευση των δύο μεγά-
λων δημοσιογραφικών κολοσ-
σών CNN και Times αρωγός
της Αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής.

Σελ. 7

ΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
μιας νέας τρομοκρατικής επίθεσης του κράτους με στόχο το χώρο των αναρχικών και με επιδίωξη τη μέγιστη δυνατή συκοφάντηση, εγκληματοποίηση και καταστολή του" ο σύντροφος Οδυσσέας Καμπούρης βρίσκεται εδώ και 16 περίπου μήνες έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού. Με βαριές κατηγορίες όπως σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές και βαριές σωματικές βλάβες, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας πολύχρονης φυλάκισης.

Ο Οδυσσέας συνελήφθη στο σπίτι του τρεις μέρες μετά την επί-

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Ο Μαραγκάκης (Μάρτης '87), Μακρής (Απρίλις '88), Μαζιώτης (Μάρτη '91, Σεπτέμβρης '92), Ναθαναήλ (Σεπτέμβρης '91), Καρανίκας (Αύγουστος '95). Ο κύκλος των διώξεων και των φυλακίσεων δεν λέει να κλείσει. Για τους περισσότερους από τους εβδομήντα περίπου αντιρρησίες συνείδησης εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης, ανενεργά κατ' ουσίαν. Η κατηγορία; Ανυποτάξια, κι ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τηρεί ακόμα "υπό καθεστώς γενικής επιστράτευσης" από την εισβολή των τούρκικων στρατευτών στην Κύπρο!

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ προσπάθησαν να "διευθετήσουν" την άρνηση στρατευτής για λόγους συνείδησης, με νομοθετικές ρυθμίσεις που κάθε άλλο παρά την αναγνώριζαν ως αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και οι αντιρρ-

σίες που δέχονται να υπηρετήσουν εναλλακτική θητεία στην πράξη δεν αποδέχτηκαν τις κοινωνικές αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο, όλως στο ότι ο ίδιος ο θεσμός της εναλλακτικής θητείας στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες δέχεται σκληρή κριτική ακόμα και από αντιμιλιταριστικές κινήσεις που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν για την κατοχύρωσή του. Ανάλογη "στροφή πολιτικής" έκανε στη χώρα μας και ο σύνδεσμος Αντιρρησών Συνείδησης κατανούτας ότι θεσμοποίηση της εναλλακτικής θητείας περισσότερο θα συγκάλυπε το ζήτημα, παρά θα κατοχύρων το δικαίωμα άρνησης στρατευτής. Εξάλλου, είναι ξεκάθαρο ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προετοιμάζουν με ταχείς ρυθμούς τη μετέξλιξη των εθελοντικών (στο χέρι του καθένα μας είναι να στρατευθεί, ή όχι) στρατευμάτων τους, σε επαγγελματικούς μισθοφορικούς στρατούς. Στην προοπτική αυτή η νομοθετική κατοχύ-

ρωση της εναλλακτικής θητείας, όχι απλώς δεν ενοχλεί, αλλά εξασφαλίζει στις κυβερνήσεις το προσωπίο του φύλακα των κοινωνικών δικαιωμάτων, στα πλαίσια της δημοκρατικής επίφασης. Όσο για την οιλική άρνηση στρατευτής, αυτή σίγουρα δεν χωρά σε φόρμες νομοθετικών ρυθμίσεων. Στάση σαφώς ανυποχώρητη απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή θητείας, σε οποιαδήποτε μορφή υπηρέτησης του κρατικού μηχανισμού.

Το ζήτημα, όμως, δεν είναι οι όποιοι διαχωρισμοί των αντιρρησών συνείδησης, αλλά ότι - ούτε μαζί, ούτε χώρια - έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ουσιαστικό αντιμιλιταριστικό κίνημα που θα μπορούσε να απελήσει, όχι μόνο την εύρυθμη λειτουργία του στρατού κατοχής, αλλά και θα έθετε σε έμπρακτη αμφισβήτηση τις - έτσι κι αλλιώς - μιλιταριστικής δομές κυριαρχίας.

Την ώρα που το "ενιαίο αμυντικό δόγμα" -ως

Συνέχεια στη σελίδα 2



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ.Κ.

★ Χίλια εννιάκοσια χρόνια από την αποκάλυψη του Ιωάννη. Τι λες βρε παιδί μου!

★ Φιλελεύθερη ουτοπία. Μια πόλη για τους επιχειρηματίες ετοιμάζεται, χωρίς την ύπαρξη του κράτους που δυσχεραίνει την οικονομία της αγοράς (γραφειοκρατίας). Μπράβο!! Αντικρατιστές γιάπηδες. Θα την πάρουμε την πόλη αλά τιρλανταντά...

★ Διαδηλώσεις και πορείες από τους ρουφιάνους και χαφιέδες της γειτονιάς, για τη μη ενσωμάτωση των τοπικών αστυνομικών τμημάτων στα πολυδύναμα. Άντε και αγώνες για τα εργασιακά σας δικαιώματα καθίκια.

★ Στην δίκη των βιαστών την υπεράσπιση ανέλαβε γυναίκα δικηγόρος. Έτσι είναι. Πρώτα η καριέρα και μετά η γυναίκα.

★ Οι αλλαγές στην υγεία και την ασφάλεια φαίνεται πως θα προκαλέσουν κάποια "ελεγχόμενη" (μόνο) αναταραχή. Τα δύο μεγάλα κόμματα και οι συνδικαλιστές τους τα έχουν ψιλοβρεί και συμφωνήσει. Αυτοί. Εμείς όμως; (τα ένσημα στο χέρι μάστορα!).

★ Τα μπλόκα αρχίζουν να αποδίδουν. Ένας νεκρός (ο νεαρός Παπαδάκης στο Ηράκλειο), άγριο κυνήγιτο με πυροβολισμούς στην Καλλιθέα (επειδή δεν σταμάτησε στο σήμα), ένας άγριος ξυλοδαρμός στη Θεσσαλονίκη και πόσα τέτοια ακόμα επεισόδια που δεν έγιναν γνωστά. Για συλλήψεις τρομοκρατών πάντως δεν ακούσαμε τίποτα.



ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΙΛΤΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

γηγήσιο τέκνο του γηγενούς εθνικισμού- παρελαύνει στην Κύπρο, οι ιθύνοντες του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας σε εμπιστευτική τους έκθεση (Αύγουστος '95) αργούνται να δεχτούν νομοθέτηση της εναλλακτικής θητείας τονίζοντας:

"Η θέση της κοινωνίας στο θέμα αυτό είναι ως επί το πλείστον αρνητική. Μικρός αριθμός εκφράζοντας το λεγόμενο προοδευτικό πνεύμα, τάσσεται υπέρ της θέσπισης της εναλλακτικής θητείας, ενώ το μέγιστο ποσοστό της κοινωνίας μας και ίδιως αυτοί που υπηρέτησαν και μάλιστα παλαιότερα αντιδρούν, όπως επίσης και αυτοί που συναντήσαν-

νται τους εθνικούς λόγους".

Ο Νίκος Καρανίκας είναι από αυτούς "που δεν συναντήσανται τους εθνικούς λόγους". Από τις 25 Αυγούστου βρίσκεται στη φυλακή αρνούμενος να καταταχτεί. Πέρα από τις όποιες ιδεολογικές διαφωνίες μπορούν να υπάρχουν στο ότι αποδέχεται την εναλλακτική θητεία, το γεγονός είναι ότι αποτελεί σίγουρα έναν ακόμα πολιτικό κρατούμενο. Έναν άνθρωπο που διώκεται για την έμπρακτη αντίστασή του στην ύπαρξη του πιο "απόλυτου" θεσμού κυριαρχίας, του στρατού. Η αλληλεγγύη μας δεν είναι μόνο επιβεβλημένη, είναι δεδομένη.

K.T.

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Στη μίζερη νεκρόπολη που συνεχίζει ατάραχα τον ύπνο του δικαίου αφήνοντας την τρομοκρατική εξουσία να ασελγεί ελεύθερα πάνω της, κάποιοι έγινησαν με άγριες διαθέσεις! Αιτία: οι φωνές των συντρόφων από κάθε άκρη της Ελλάδας, από κάθε άκρη της γης. Σκοπός: να ξυπήγουμε κι άλλους και να εκδικηθούμε αυτούς που μας υπνώτισαν.

Νά 'στε σίγουροι το στοίχημα κερδίθκε!!!

Σέρρες, Ηράκλειο και τώρα Κοζάνη, αυρίο ίσως κάπου αλλού να εμφανιστούν κι άλλοι σύντροφοι. Εμείς τους προκαλούμε και τους παρακαλούμε θέλοντας να ξέρουν ότι θα έχουν τη βούθεια και τη συμπαράσταση μας.

Ετσι κι εμείς πριν σας χαιρετίσουμε θα θέλαμε την επικοινωνία με κάθε οργάνωση και συλλογικότητα με σκοπό την συνεργασία και την αλληλεγγύη.

X. K. Κοζάνη, 19 Σεπτέμβρη '95

Υ. Σ.: Επειδή δεν έχουμε ανοίξει ακόμη Τ.Θ. δεν δημοσιεύουμε τη διεύθυνση μας, για ευνόητους λόγους, την οποία μπορείται να μάθετε από την «ΑΛΦΑ».

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ



Κυκλοφόρησαν...

★ Την Πέμπτη 5 Οκτώβρη γίνεται συγκέντρωση και πορεία αλκυλοφόρησε το "Αγκάθι" No 2, από την Καλαμάτα, με τίτλο, "Πατρίδα μας όλη η γη, σημαία μας η κοινωνική επανάσταση". Για επικοινωνία, Τ. Θ. 25, ΤΚ 24101 Καλαμάτα.



Να σταματήσει η ομηρία του Γ. Μπαλάφα

Την προηγούμενη Τετάρτη 27 Σεπτέμβρη έκεινης η δίκη του Γιώργου Μπαλάφα για την υπόθεση της οδού Καλαμά. Συγκεκριμένα ο Γ. Μπαλάφας κατηγορείται ότι νοίκιασε με φεύγοντο όνομα το υπόγειο της οδού Καλαμά στο οποίο είχε "ανακαλυφθεί" μικρή ποσότητα οπλισμού. Για την ίδια υπόθεση είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν οι Βαγγελίω Βογιάτη, Μάκης Μπουκούβαλας, Κλέαρχος Σμυρναίος και Χριστόφορος Μαρίνος, οι οποίοι στη συνέχεια αθωώθηκαν πανηγυρικά. Σπήν ίδια είχε αποδειχτεί ότι η διαβότη "γάφα" δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ασφαλίπικο κατασκεύασμα.

Ο στόχος της σκευωρίας ήταν να δημιουργηθεί ένα "στοιχείο" το οποίο θα αποδίδει το όλο μύθευμα περί τρομοκρατικής ομάδας. Όμως το μαχητικό κίνημα αλληλεγγύης κατέφερε να γκρεμίσει το κρατικό ψεύδος και να ανοίξει το δρόμο της απελευθέρωσης για τους διωκόμενους. Βλέπουμε λοιπόν, ότι ο Γ. Μπαλάφας σύρεται στα δικαστήρια

με καταφανώς (και ...δικαστικώς) στημένες κατηγορίες. Πού αποσκοπεί λοιπόν αυτή η μεθόδουση δεδομένου μάλιστα ότι ο Μπαλάφας έχει αθωωθεί για το μέγιστο μέρος των κατηγοριών που του είχε αποδώσει η αστυνομία;

Είναι σαφές ότι η κυριαρχία έχει δύο βασικές επιδιώξεις:

α) Την πολιτική, ηθική και ψυχική εξόντωση του Μπαλάφα, μέσα από ένα εξαντλητικό μακροχρόνιο και φθοροποιό δικαστικό αλισβερίσι. Η παρούσια του Μπαλάφα στους κοινωνικούς αγώνες είναι ενοχλητική για τους φορείς της εξουσίας.

β) Την ποινικοποίηση των αντιστάσεων της κοινωνίας απέναντι στα κρατικά σχέδια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος αντιστέκεται εξοντώνεται.

Απέναντι στις επιδιώξεις του κράτους, οι αναρχικοί αλλά και όλοι οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι καλούνται να οργανώσουν της απάντησή τους.

ΓΙΑΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ



Εκδηλώσεις...

★ Αυτό το Σάββατο 30 Σεπτέμβρη, στις 7.00μμ στα γραφεία της εφημερίδας, γίνεται ανοιχτή συνάντηση για την διοργάνωση εκδήλωσης αλληλεγγύης στον φυλακισμένο αναρχικό Σπύρο Δαπέργολα.

★ Την Κυριακή 1 Οκτώβρη, στις 7.00μμ, υπάρχει το ανοιχτό κάλεσμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του πανελλαδικού Δικτύου. Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Κυριακή την ίδια πάντα ώρα στα γραφεία του «ΑΛΦΑ».

★ Την Τρίτη 3 Οκτώβρη γίνεται συγκέντρωση και πορεία για τον φυλακισμένο αντιρρησία συνείδησης Νίκο Καρανίκα. Η πορεία θα ξεκινήσει από την πλατεία Κάνιγκος στις 7.00μμ. και την καλούν ο Σύνδεσμος Αντιρρησίων Συνείδησης και άλλες αριστερές οργανώσεις.

★ Η Επιτροπή Συμπαράστασης στον Νίκο Καρανίκα, διοργανώνει πορεία την Τρίτη 3 Οκτώβρη (6:30μμ., στην Καμάρα), ενώ την Πέμπτη 5 Οκτώβρη καλεί συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το στρατοδικείο της πόλης, την ώρα της δίκης του Ν.Καρανίκα (9 το πρωί).

★ Την Πέμπτη 5 Οκτώβρη γίνεται συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στον φυλακισμένο σύντροφο Οδυσσέα Καμπούρη, η δίκη του οποίου αρχίζει από την Παρασκευή. Η πορεία θα ξεκινήσει από τα Προπύλαια στις 6.00μμ και καλείται από αναρχικούς συντρόφους.

★ Η συνέλευση για το Δίκτυο του «ΑΛΦΑ» στη Θεσσαλονίκη καλείται στο Στέκι της Φιλοσοφικής, την Παρασκευή 6 Οκτώβρη, στις 8.00μμ.



Λάβαμε και δημοσιεύουμε το παράκτιο κείμενο του φιλακισμένου Μήχαλη Μακρυγιάννη:

EINAI XILIADES τα πράγματα που θέλω να πω αλλά έχω καταλάβει ότι σε περιπτώσεις σα τη δική μου τα λόγια έχουν πολύ μικρό ειδικό βάρος.

Δε συμβαίνει το ίδιο και με τα λόγια που λέγονται για το πρόσωπο μου. Έχω πάψει να αναρωτιέμαι μήπως δεν αναφέρονται σε μένα όταν μιλούν για τον "αρχιδολοφόνο Μακρυγιάννη", "αρχιληστή Μακρυγιάννη", "αρχηγό σπείρας Μακρυγιάννη"... Σε μένα αναφέρονται, για την ακρίβεια σε μένα επενδύουν: επιτυχίες της αστυνομίας, δείκτες ακραματικότητας, δύναμη του νόμου, ο τρόμος της κοινής γνώμης. Έχω πάψει να εκπλήσσομαι όταν μαθαίνω πως πίσω από κάθε παρανομία κρύβομαι ΕΓΩ ο στατικός, υπεράνθρωπος εγκληματίας που βέβαια δε μπορεί να τα βάλει με τη θεόστατη δύναμη του καλού: την Ε.Α.Σ. και τη δικαιοσύνη της... Καλό το αστυνομικό θέμα αλλά έχω αρχίσει να φτάνω στα όρια των αντοχών μου. Θα δώσω ένα παράστιγμα: Στις 3-10-1994 ακούω και διαβάζω στα Μ.Μ.Ε. πως

ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ...

λήστεψα την τράπεζα ΕΓΝΑΤΙΑ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Θαυμάσια. Στον ανακριτή ξεκαθαρίζω πως δεν έχω ιδέα και ξεχνώ την υπόθεση ως "μια από τα ίδια". Μέχρι που ενώ βρίσκομαι στον Κορυδαλλό λαμβάνω ξαφνικά και χωρίς να έχει προηγηθεί βούλευμα, κλήση για δικαστήριο. Ανεξάρτητα με το τι ουρλιάζουν οι αστυνομικοί ρεπόρτερ στο γυαλί, καλως ή κακώς έχω σοβαρότερες υπόθεσεις που με απασχολούν και γι' αυτό στέλνω ένα απολογητικό υπόμνημα στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων που τούς δηλώνω πως δεν έχω σχέση και δε με αφορά το θέμα και τέλοσταντων απόδεχομαι ότι ποινή δεσμοθούν να μού επιβάλουν. Το υπόμνημα αυτό δεν έφτασε ποτέ, δε γνωρίζω με τίνος ευθύνη.

Έτσι λοιπόν στις 4-9-1995 με φωνάζουν για το δικαστήριο. Αρνούμαι και ζητώ να εισαγγελέα. Μού δηλώνουν ότι έχω ένταλμα βίαιης προσαγωγής κι ότι έρχονται οι ειδικές δυνάμεις. Αστυνομικοί με χώνουν διατης βίας στην κλούβα. Ο ουσιαστικός λόγος αυτής της άρνησης μου να παραστώ στη δίκη για μια από τις πολλές στημένες κατηγορίες για εγκλήματα που μού ρίχνει η αστυνομία είναι, όπως με τα διάφορα κατά καιρούς υπομνήματα που είχα στείλει προειδοποίησα, οι απειλές της αστυνομίας κατά της ζωής μου. Και όντως πήρα μια πρώτη γεύση. Κατά την επιβίβαση, και μόλις μπήκα στο κελί της κλούβας, αστυνομικοί με στολή παραλλαγής ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ άρχισαν να μέχτυπον και να μού λένε διάφορες απειλές. Υπάρχουν μάρτυρες για όλα αυτά. Φτάνω λοιπόν κακήν-κακώς στη Θεσσαλονίκη. 6-9 ήταν το δικαστήριο. Στο μεταξύ ενημερώθηκα πως όχι μόνο το υπόμνημα δεν έφτασε

αλλά ούτε και ένταλμα βίαιης προσαγωγής εκδόθηκε. Στις 11/9 βγήκε απόφαση. Και ω συμφορά! ΑΘΩΟΘΗΚΑ. Άκουσε κανείς τίποτα στα κανάλια; Σιωπή. Την ίδια στιγμή με κατηγορούν για μια υπόθεση απόδρασης. Συγκεκριμένα η ασφάλεια μετά από συλλήψεις ανακοινώνει ότι πρόλαβε θεαματικό σχέδιο απόδρασης στον Κορυδαλλό. Εγκέφαλος ο "αρχιδολοφόνος Μακρυγιάννης". Έδωσαν μάλιστα και τις "σημαντικές", έχασαν όμως να πουν ότι έχω φύγει από τον Κορυδαλλό και είμαι στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης... Ενώ ήμουν στην άλλη άκρη της Ελλάδας, ενώ εγώ δε γνώριζα τίποτα, κατάφερα ΕΓΩ να οργανώσω τα πάντα. Επισχώς οι Αη Γιώργηδες της ασφάλειας με κάρφωσαν ξανά. Γελοιότητες, όπως και τόσες άλλες υπόθεσεις.

Καταλαβαίνω πλέον και πώς δημιουργήθηκε ο μύθος γύρω απ' το πρόσωπο μου και το γιατί. Ένας δραπέτης δεν είναι σε θέση να πει το παραμικρό. Όλα αυτά μπορούν να τού χωρίς κόστος. Τα παιδιά χρειάζονται κάποιον μπαμπούλα για να είναι υπάκουα, η "κοινή γνώμη" χρειά-

ζεται αίμα και έγκλημα στο κρεββάτι της μιζέριας της και των άλλων των πάντα ατιμωρητων εγκλημάτων... Πού είναι η δικαιοσύνη τους, πού είναι έσω η λογική;

Έρω πως μετά από μένα θα υπάρξει άλλος. Θα ψάξουν για άλλη λεμονόκουπα να στήψουν και να τής φορτώσουν τα πάντα. Κι εγώ ίσως καταλήξω με μια σφαίρα στην πλάτη "ενώ επιχειρούσε να αποδράσει κατά τη μεταγωγή" από κάποιον "οικογενειάρχη αστυνομικό" που τού "εκπυροσκρόπησε το όπλο κι εξοστρακίστηκε η σφαίρα". Ή μπορεί και να "αυτοκτόνησε στο κελί του". Δεν θα πουλήσω την ψυχή μου στο διάλογο: ούτε χαριές θα γίνω, ούτε θα σκύψω το κεφάλι. Το κυνηγότο δε μπορεί να συλλάβει ποτέ την ψυχή μου. Αυτή θα μείνει ελεύθερη. Διαμαρτύρομαι όσο μπορώ και όσο αυτό έχει σημασία αν κι έχω αποφασίσει πλέον κάτι, είναι πως όσο κι αν με θέλουν "αποδιοπομπαίο τράγο" δεν πρόκειται να αρχίσω να βελάω ευχαριστημένος και υπάκουος.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Σήμερα στις 16-9-1995 έλαβα χαρτί του Συμβουλίου

Πλημελειοδικών -που συνεδρίασε τη μέρα της μεταγωγής μου στη Θεσσαλονίκη- το οποίο αποφασίζει την παράταση της κράτησης μου στον Κορυδαλλό και ισχυρίζεται ότι δεν εμφανίστηκα να εκθέσω τις απώφεις μου. Στις 25-8-95 έστειλαν την κλήση να παρουσιαστώ, μια κλήση που ουδέποτε έλαβα και μέχρι σήμερα δε γνώριζα την ύπαρξη της. Η υπόθεση αυτή -που εκρεμεί στον 26ο τακτικό ανακριτή- ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού είχα σοβαρά στοιχεία να εκθέσω για την κατασκευασμένη κατηγορία. Φρόντισαν να αποκρύψουν τα πάντα κι έτσι να έχουν τα νύτα τους καλυμμένα. Ενώ γνώριζαν πως έπρεπε να παρουσιαστώ στο συμβούλιο αυτό, τα χαράματα και χωρίς -όπως λέει ο κανονισμός- να με ειδοποιήσουν από το προηγούμενο βράδυ -κάτι που γίνεται με όλους τους κρατούμενους-, με τράβαγνα στη συμπρωτεύουσα. Έτσι κι αλλιώς μπορεί ένας κρατούμενος "να μην εμφανίστε"; Μήπως δεν έβρισκα ταξιδιά; Οπως και να χει, αυτά που πρέπει θα ΕΙΠΩΘΟΥΝ δι, κι και να κάνουν οι ανακριτές, οι αστυνομίες και οι φύλακες. Θα υπάρξει συνέχεια.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

σημαδεύονται και από την αδυναμία συσπείρωσης του αναρχικού χώρου για μια οργανωμένη αλληλεγγύη στο πρόσωπο του, το μέλλον του Οδυσσέα φαίνεται να έχει ήδη προδιαγραφεί.

Ομως η αλληλεγγύη απέναντι στον Οδυσσέα είναι ο μόνος δρόμος πρόσφορος όχι απλά για να καθορίσει την έκβαση της δίκης του. Εκείνο που διακυβεύεται μέσα από αυτήν την υπόθεση είναι η ύπαρξη ολόκληρου του αναρχικού χώρου

καθώς μια ενδεχόμενη καταδίκη του Οδυσσέα θα δώσει το ισχυρό έναυσμα στις διωκτικές αρχές για

**ΑΝ ΜΟΥ ΒΟΥΤΗΞΕΣ
ΤΟ ΤΑΒΟΡ, ΘΑ ΣΕ
ΓΑΜΗΣΟ ΜΗΤΣΟ!**

Προσοχή! Ο Homo Korydallius δαγκώνει!

Τί να ισχει ρο μητσο! Δεν είναι και το τοσο μαγινη η φυλακη...

ΕΝΤΑΞΕΙ Ρο ΜΗΤΣΟ!
ΦΑΓ, ΣΑΠΛΑ, ΕΧΕΙ
ΒΕΛΤΙΩΘΕΙΣ ΣΙΟΛΥ
Η ΦΥΛΑΚΗ!

ΟΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ
ΔΕΣΣ Ρο ΜΗΤΣΟ, ΚΑΙ
ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΓΕΝΙΚΟΙ...

...ΚΑΙ ΤΗΛΟΡΑΗ
ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΜΑΣ
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΝΕΣΗΜΕΡΑ,
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΓΧΕΙ ΚΡΕΑΣ...

ΦΡΙΚΤΟ ΠΡΑΓΜΑ Η
ΦΥΛΑΚΗ! ΑΓΑΣΙΟ!
ΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΝΑ ΒΡΑΣΕΣΙ
ΤΗΝ ΠΡΕΖΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙΚΙ

Ε, ΟΧΙ Κ' ΔΕΝ
ΑΛΛΑΣΣΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΡΓΟ!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΣΤΗ
ΚΙΟΛΑΣ ΜΟΡΑ
ΑΣΣΩΔΑΝΟΜΑΙ
ΑΣΣΙΟΔΔΕΟΣ!

Έγκλημα και Τιμωρία

ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ με αυτό το θέμα δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει με μία κατηγορηματική και απόλυτη πρόταση: "Έγκλημα δεν υπάρχει". Έγκλημα δεν υπάρχει με τον τρόπο που ορίζεται από τον αστικό ποινικό κώδικα. Είναι έννοια που έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένους λόγους. Είναι αποκύμα αρωστημένων μυαλών που νομοθετούν και καταδικάζουν ότι με τους νόμους δημιουργούν. Είναι ότι ποιο κατάπυρο έχει να παρουσιάσει η παγκόσμια ιστορία της αδικίας. Είναι το όπλο για την ατελείωτη σφραγή που έχουν εξαπολύσει εναντίον της ανθρωπότητας οι εξουσιαστές εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι μία τεχνητά οριοθετημένη έννοια που κάθε ζωντανός και ελεύθερος άνθρωπος οφείλει να αρνείται και να πολεμά.

Το "έγκλημα" χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες που μας απασχολούν:

- α) έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας,
- β) έγκλημα κατά των φυσικών προσώπων και
- γ) έγκλημα κατά του κράτους (συντάγματος).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες (θρησκευτικού χαρακτήρα π.χ. εξύβριστων θείων), είναι τόσο γελοίες που δεν αξίζει να αναπτυχθεί καμία πολεμική για αυτές αφού αυτοαναιρούνται.

Η διαδικασία της δημιουργίας των νομικών κωδίκων είναι γνωστή. Οι κοινότητες των ανθρώπων θεσπίζουν με το πέρασμα του χρόνου ένα εθιμικό άγραφο δίκαιο για να διευκολύνουν τις σχέσεις τους. Η ανθρωπότητα ζει κατά αυτό τον τρόπο για πολλούς αιώνες. Ούτε χάσι, ούτε σταξία επικρατεί για έναν βασικό λόγο. Οι ανθρώποι έχουν επιλέξει να ζουν μαζί γιατί είναι κοινωνικά όντα. Και η ομαδική ζωή των κοινωνιών όντων διέπεται από κανόνες που βοηθούν στη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης και λογικής που μετατρέπει και καταργεί τους όρους συμβίωσης ανάλογα με τις περιστάσεις.

Όμως το ιερατείο που οργανώνεται μαζί με τις ομάδες των κρατούντων της "κοσμικής" εξουσίας, οργανώνουν τους γραπτούς νόμους που με το πέρασμα του χρόνου αποκτούν δύο και καλλύτερη οργάνωση

με ένα και μοναδικό σκοπό. Την καταπίεση της μεγάλης μάζας, και την αδρανοποίηση αυτής.

Αν δούμε αναλυτικά τις δύο εκφράσεις των νόμων, καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Την υπεράσπιση των εξουσιαστών και της ιδιοκτησίας τους.

Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η υπεράσπιση της ιδιοκτησίας. Το υπέρτατο σαγόθι του ανθρώπου ονομάζεται ιδιοκτησία και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό. Το νομικό σύμπλεγμα προστατεύει τους μεγαλοιδιοκτήτες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κλέβουν αύστοιλα και τίποτα να μην μπορεί να απειλήσει την συσσώρευση του κεφαλαίου τους. Μια απλή ματιά στο αστικό δίκαιο μπορεί μα πεισεί όποιον στοιχειώδης καταλαβαίνει τι διαβάζει.

Το δεύτερο μέρος είναι η προστασία του κράτους, σήμερα, του γηγένια παλαιότερα. Το κράτος υπερασπίζεται νομικά σαν υπόσταση, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ο προστάτης του κεφαλαίου. Μοναδικός του σκοπός, η διαιώνιση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος και τη προστασία του.

Τώρα δύον αφορά την προστασία του φυσικού προσώπου υπάρχουν δύο διαφορετικοί λόγοι. Πρώτον η δημιουργία της εντύπωσης ότι τι κράτος νοιάζεται για τον πολίτη και δεύτερον η εμφύτευση στην μάζα, της ιδέας, ότι οι ανθρώποι είναι κτήνη που χωρίς την πατρική προστασία του νόμου θα έσφαζαν ο ένας τον άλλον. Το φαιδρό της υποθέσεως είναι εμφανές.

Αξίζει να μιλήσουμε για το μέρος των νόμων που ασχολούνται με την προστασία του φυσικού προσώπου. Ο ανθρωπός δεν χρειάζεται διαιτητή διορισμένο από τις αρχές εξουσίας για να λύνει τα προβλήματα των σχέσεων του. Και βέβαια δεν έχει την τάση να αλληλοκαταστρέψεται. Ο ανθρωπός έχει επιλέξει να ζει με τους διοικούς του. Υπάρχουν πλάσματα στην φύση που δεν δημιουργούν ομάδες. Αυτά τα πλάσματα αν τα αναγκάσεις να βρεθούν σε μεγάλο αριθμό σε ένα χώρο, πρέπει να τα αποτρέπεις και να τα ελέγχεις για να μην συγκρούνται.

Οι νομοθέτες προσπαθούν αν μας πείσουν ότι ανήκουμε σε αυτή την κατηφορία. Ο Νόμος υποτιμά τη φυσική

με ένα και μοναδικό σκοπό. Την καταπίεση της μεγάλης μάζας, και την αδρανοποίηση αυτής.

Αν δούμε αναλυτικά τις δύο εκφράσεις των νόμων, καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Την υπεράσπιση της ιδιοκτησίας τους. Ο νόμος είναι ο θεός, ο "πατέρας", ο "αγαθή" δύναμη που συγκρατεί τα κτήνη. Ο νόμος αρνείται την αγάπη, την αλληλοκατανόηση, την αλληλεγγύη, την ανθρώπινη φύση την ίδια. Ο νόμος είναι άχρονος.

Τι προκαλεί όμως τα "έγκληματα"; Τι είναι αυτό που σπρώχνει τον άνθρωπο να αυτοαναιρείται στα βασικά σημεία της ουσίας του;

ΠΡΩΤΑ ΑΠ' ΟΛΑ έχουμε την εξαθλίωση της ιδιοκτησίας. Το σύστημα σπρώχνει όλο και περισσότερους στα όρια της επιβίωσης. Στρατιές ανέργων στο δυτικό κόσμο, αστεγοί, δυστυχισμένοι στακάτηδες, ένα μπουλούκι "θεατρίνων" της απόγνωσης για την κοινωνία του θεάματος. Γραφικοί κλόσαρ στο Παρίσι, "επαγγελματίες" ζητιάνοι στους υπόγειους σταθμούς των τρένων, εξαθλιωμένοι διασκεδαστές στους ευρωπαϊκούς πεζόδρομους. Πόνος και δυστυχία που αντί να μας εξοργίζει, αντί να μας κάνει να ζητάμε τους υπαίτους για να πηγαδώσουν, αντί ότι μεγαλώνει και να μας πληγώνει και να μας πληγώνει.

Αξίζει να μιλήσουμε για το μέρος των νόμων που ασχολούνται με την προστασία του φυσικού προσώπου. Ο ανθρωπός δεν χρειάζεται διαιτητή διορισμένο από τις αρχές εξουσίας για να λύνει τα προβλήματα των σχέσεων του. Και βέβαια δεν έχει την τάση να αλληλοκαταστρέψεται. Ο ανθρωπός έχει επιλέξει να ζει με τους διοικούς του. Υπάρχουν πλάσματα στην φύση που δεν δημιουργούν ομάδες. Αυτά τα πλάσματα αν τα αναγκάσεις να βρεθούν σε μεγάλο αριθμό σε ένα χώρο, πρέπει να τα αποτρέπεις και να τα ελέγχεις για να μην συγκρούνται.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ η πρόληψη. **Δ**ιατί η διεστραμμένη ιδέα που διαδίδουν οι θρησκείες. Αιώνες συνεχόντων προπαγάνδας και καλλιέργειας του μεταφυσικού ενστίκου. ενώς ένστικο που κατατρέφει την λειτουργία της λογικής. Και ένας μηλογικός ανθρωπός είναι έρμαιο των περιστάσεων. Η συνεχής καταπίεση των φυσικών ορμών του ανθρώπου δημιουργεί συναισθηματική ανώριμη και ακρωτηριασμένη άτομα. Ο διαχωρισμός των φύλων, ο πατέρας



αφέντης, η γυναίκα συνώνυμο της αμαρτίας, οι "βάρβαροι" αλλόθροις, η σεξουαλική καταπίεση. Αν κάποιος άνθρωπος έχει μεγαλώσει με τέτοιες διδαχές μάλλον δεν θα είναι ιδιαίτερα ανθρωπιστής. Η Εκκλησία οπλίζει τις χαμηλότερες εκφάνσεις του ανθρώπινου είδους.. Γεννά "έγκλημα".

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ η τιμή. Μία ψυχοπαθολογική κατάσταση αντίτιλης. Ένας λόγος αντικοινωνικής συμπεριφοράς που ευθύνεται τουλάχιστον στην επαρχία για το μεγαλύτερο μέρος των ανθρωποκτονών. η τιμή της οικογένειας, του τόπου καταγωγής, της πατρίδας. Ένοντες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ουσιαστικά κάποτε σήμαινε αυτή η λέξη, δηλαδή της εξιστρέπεια. Ένοντες που δεν έχουν σχέση στο κάτω - κάτω με την ίδια την ανθρώπινη φύση γιατί ένας ανθρωπός μπορεί να είναι περήφανος μόνο για τα προσωπικά του επιτεύγματα. Και η τιμή άλλωστε καθαρό γλωσσολογικά έχει σχέση με την ιδιοκτησία. "Εβρισες τη γυναίκα μου!", "Τη μάνα μου". Αν κάποιος προσβάλλεται από τέτοιες φαιδρότητες, πόσο μάλλον αν σκοτώνει γι' αυτές, έχει πά-

ψει να σκέφτεται. Και κάποιοι ευθύνονται για αυτό.

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ είναι η ψυχασθένεια, και δεν χρειάζεται καμία ανάλυση γιατί ακόμα και από το διεστραμμένο ποινικό κώδικα των αστών, ο ψυχασθενής δεν θεωρείται υπεύθυνος των πράξεών του.

Στην κοινωνία που γι' αυτή παλεύουμε, στην κοινωνία της Αναρχίας αυτοί οι λόγοι θα εκλείψουν. Δεν λέει κανείς ότι με μιας θα εξαφανιστεί το έγκλημα. Θέλει χρόνο για να αλλάξει η κοινωνική συνείδηση, αλλά ο μόνος τρόπος για την καταπολέμηση των πράξεων που στρέφονται κατά των συναθρώπων μας είναι η αλληλεγγύη. Αυτός που θεωρείται στο έγκλημα πάσχει γιατί φέρεται κατά τόπο μη-ανθρώπινο. Σε μία κοινωνία χωρίς νόμους, που η ανθρωπιά συνιστά την ουσία του είδους μας θα αντιμετωπίζεται ο "έγκληματας" όπως πρέπει. Χωρίς απομάκρυνση από το κοινωνικό σώμα. Χωρίς εγκλεισμό. Με αισθήματα αλληλεγγύης και κατανόησης. Το "έγκλημα" θα τελεώσει όταν τελειώσουν και οι φύλακες.

A.K.
ΔΟΝΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ!

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ γεγονότα των τελευταίων ημερών (στο πλαίσ



ΑΝΑΡΧΟ - ΠΑΝΘΕΡΙΣΜΟΣ

Το ανώτερο στάδιο των Μαύρων Πανθήρων!

Μέσα από τους αγώνες ενάντια στην εκτέλεση της θανατικής ποντίνης του Jamal, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μια ξεχωριστή σελίδα των αγώνων για την ελευθερία, μια σελίδα γεμάτη αίμα και ένταση, η ιστορία των Μαύρων Πανθήρων.

Τι απογίναν αι παλιοί μαύροι πάνθηρες; Υπάρχουν σήμερα πάνθηρες στις ΗΠΑ και σαν ναι, ποιές είναι οι απόψεις και η δράση τους; Στο κείμενο που ακολουθεί, γραμμένο με το ύφος των ghetto που προφανώς η μετάφραση αδυνατεί να μεταφέρει, ένα μέλος της παλιάς φρουράς των πάνθηρων, καταγράφει τις απόψεις και τις εμπειρίες του για τον αγώνα χτες, σήμερα και για πάντα.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ των Μαύρων Πανθήρων, όταν κάποιος έλεγε "η εξουσία στο λαό", αμέσως ερχόταν η απάντηση "ΟΛΗ η εξουσία στο λαό". Εχοντας υπάρχει για πολλά χρόνια πολιτικός κρατούμενος άρχισα να νιώθω αυτό το διάλογο με ένα νόημα αναρχικό. Όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια αφορούν τη σημερινή μου εμπειρία σαν αναρχικού μέσα σε ένα γενικά ιεραρχικό σχήμα πανθήρων.

Τη δεκαετία του '60, εκείνα τα υπέροχα χρόνια, ήμουν ένας πολιτικά δραστήριος έφηβος. Έτσι εγώ κι ο κολλητός μου ο Jihad Abdul Mumit, που τώρα είναι πολιτικός κρατούμενος στο Lewisburg, είμασταν έτοιμοι για δράση από την πρώτη στιγμή που είδαμε τις φωτογραφίες του Χίουν (Νιούτον) και του Μάρπουτι (Στάλζ). Μαύρα μπερέ, μαύρα δερμάτινα, μαύρα από την κορφή ως τα νύχια! Αυτό ήταν! Πάνθηρες! Επερεπε να χωθούμε στη φάση.

Οι απόψεις μας για μαύρο εθνικισμό και εξέγερση άρχισαν να μετατρέπονται σε κάτι πιο επαναστατικό και συγκεκριμένο. Μάθαμε ιδεολογικά και οργανωτικά ζητήματα, μάθαμε τι σημαίνει συντριφτικότητα και τόλμη. Έγώ είχα πειστεί από την πρώτη κιόλας θολή εικόνα που είχα σχηματίσει: επανάσταση των πάνθηρων, λούμπεν προλεταριάτο, αντάρτικο πόλης, προγάμματα στηρίξεις του πληθυσμού, "της γης οι κολασμένοι", το μικρό κόκκινο βιβλιαράκι, οι συντρόφισες σε υπεύθυνες θέσεις, φύγαμε, η νίκη μας περιμένει...

Μέσα από τους πάνθηρες απόκτησα την εικόνα για τα καθήκοντα ενός επαναστάτη: αφοσιωμένος στην ελευθερία και πάνω από όλα στην ελευθερία, χωρίς ποτέ να σταματά να μαθαίνεις, να αναπτύσσεται και να είσαι πάντα πρόθυμος να δουλέψεις για τους ανθρώπους.

Τα 12 χρόνια δράσης μου σύμφωνα με τη γραμμή του Malcolm - X και του Cleaver Eldridge, με οδήγησαν στη φυλακή όπου είχα την ευκαιρία να μάθω και να καταλάβω πολλά πράγματα: Βιλχεμ Ράιχ και σχολή της Φραγκφούρτης, ριζοσπαστικές - φεμινιστικές αναλύσεις και κριτικές, τη μεθοδολογία του Paulo Freire για μια συλλογική εκπαίδευση διαδικασία. Δεν είναι απλά ότι διάβαζα βαρύ πράγμα, το δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να ξεφορτώθω παλιούς τρόπους σκέψης, πεποιθήσεις και κολλήματα που ήταν αντιδραστικά και αντεπαναστατικά.

Κάποια στιγμή, όταν ήμουν στη φυλακή Marion, με πλησίασαν έναν άλλο πάνθηρας και ένας παγερός Σικελός και μου πλασσάρανε αναρχικά φυλλάδια. Να σας πω την αλθεια, εξ αιτίας των μαρξολενιστών και μασίκων μου αντιλήψεων ήμουν αντίθετος από την αρχή. Δεν ήθελα να τα πάρω, αλλά αγαπούσα πολύ εκείνους τους συντρόφους και τα πήρα. Που λέτε, όταν είσαι κλεισμένος για μήνες στην απομόνωση, συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Έχεις διαβάσει ότι μαλακία έχεις και βαριέσαι του θανατά. Μετά από λίγο, διαβάζεις μέχρι και το κω-

Ομάδα Σύνταξης αποφάσισε να τους δεχτεί και να βάλει μπροστά τις διαδικασίες. Είμαι πολύ περήφανος γιατί σήμερα, ένα χρόνο μετά, σχεδόν όλοι όσοι έκινησαν, συνεχίζουν ακόμα. Είναι πολύ πρώτοι και είναι επαναστάτες από την καρδιά τους και μια απόδειξη γι' αυτό είναι ότι μαλώνουμε όλη την ώρα γιατί έχουν μιαλό κι απόψεις μέσα στα κεφάλια τους. Από εμάς είχαν ζητήσει δύο πράγματα:

1) να συμμετέχουμε στις δραστηριότητες και κύρια στη δράση για τους πολιτικούς κρατούμενους και

2) να βοηθήσουμε στην πολιτική επιμόρφωση, μιλώντας για την ιστορία των μαύρων πανθήρων, πολιτικά ζητήματα και τρόπους δράσης. Είμασταν παραπάνω από πρόθυμοι να κάνουμε και τα δύο. Αυτό όμως, ούτε ήταν ούτε είναι μια εύκολη διαδικασία γιατί τελικά ζητούσαν γησεσία! Ο αναρχισμός με δίδαξε να είμαι πολύ προσεκτικός σ' αυτό το ζητήμα και στους κινδύνους που κρύβει για την ατομικότητα, τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα και την υγεία συνολικά της επαναστατικής διαδικασίας για μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία.

Επαναστάτης σημαίνει να μαθαίνεις να συνεννωνείς με αρμονία ένα μεγάλο αριθμό από διαφορετικές προσωπικότητες. Αυτή η αρμονία πρέπει να στηρίζεται σε κάποιες γενικές γραμμές και μετά να προχωράει η δουλειά. Δεν είναι εύκολο.

Ο αναρχισμός είχε τους ίδιους στόχους με το κίνημα, όσον αφορά τη δημιουργία μιας κομμουνιστικής κοινωνίας. Η διαφορά ήταν στο πως. Ο αναρχισμός έλεγε να δυναμώσουμε εδώ και τώρα τις δυνατότητες του πληθυσμού για αυτοργάνωση και αυτοδιεύθυνση. Δεν χρειαζόμαστε τον πατερναλισμό των εξουσιαστικών πολιτικών κομμάτων. Οι μαρξιστές λένε "εμπιστοσύνη στους ανθρώπους". Εμπιστοσύνη στο κόμμα". Οχι! Να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους και την ικανότητα τους να δράσουν. Αν κάποια άτομα ή ομάδες έχουν κάπι να προσφέρουν από τις εμπειρίες, τις αναλύσεις ή τις γνώσεις τους, αυτό πρέπει να το κάνουν σαν βοηθοί και όχι σαν υπεροπτική γηγενία.

Η πλύση εγκεφάλου είναι μεγάλο μανίκι. Υπάρχουν στιγμές που συνειδητοποιώντας μερικά μικρά πράγματα αισθάνεσαι μια ταραχή να κυριεύει όλη σου την ύπαρξη. Πώς θα μπορέσω να μεταδώσω όλα αυτά και σε άλλους ώστε να βοηθηθούν και ατομικά και οργανωτικά; Ο στόχος μου παραμένει η νίκη. Ομως μόνο η συμμετοχή του πληθυσμού μπορεί να φέρει μια αληθινή νίκη. Ο πληθυσμός αποτελείται από έχειριστές ανθρώπινες υπάρξεις, με επιθυμίες, φόβους, θυμούς, ονειρα, μυαλό κλπ. Πριν βγω από τη φυλακή το 1985, πήρα ένα προσωπικό όρκο, να μην το ξεχάσω ποτέ αυτό. Βγήκα από τη φυλακή έχοντας μαζί μου τις νέες μου γνώσεις για τη ψυχολογία, το φεμινιστικό και τον αναρχισμό.

Παιζόντας όμως το γνωστό παιχνίδι που κάθε ποινικό σύστημα φτιάχνει για κάθε αγωνιστή, τώρα ξαναποφάσισε να μην επαναληφθεί η δίκη, αφήνοντας τα περιθώρια να οριστεί πλέον η νέα ημερομηνία της δολοφονίας του.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί η στάση της Δεξιάς Ένωσης Γουρουνιών (FOP) της Πενσυλβανίας που πραγματοποιεί πορεία διαμαρτυρίας για την πρωτονομία - όπως φάνηκε - αναψηλάφηση της δίκης του.

Είναι βέβαιο λοιπόν ότι αν ο JAMAL δεν ήταν τόσο ενεργός κατά τις δεκαετίες '60 και '70, ίσως να μην

χρειάζεται αγώνας. Χρειάζεται επιδεξιότητα. Η Κολλεκτίβα των Μαύρων Πανθήρων πρέπει να το καταλάβει αυτό. Εμείς απλά βοηθήσαμε να οργανωθούν. Η παλιά φρουρά, η Ομάδα Σύνταξης της εφημερίδας ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΝΘΗΡΑΣ έχουμε έτσι κι αλλιώς πολύ δουλειά. Πρέπει να βγάζουμε την εφημερίδα, πρέπει να κάνουμε προπαγάνδα για τους συντρόφους μας που AKOMA EINAI ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ. Γύρω από αυτή τη δουλειά δημιουργήθηκε ένα σχήμα, χωρίς συγκεκριμένη οργανωτική μορφή αλλά ουσιαστικά χωρίς ηγεσία και η Ομάδα Σύνταξης ενθάρρυνε την προσθαύματα. Και ήταν!

Ολοι όσοι ήταν ήταν και γαμώ τα παιδιά! Πουλούσαν την εφημερίδα στους δρόμους με πάθος! Δεν φοβόταν να μιλήσουν με τους περαστικούς και μάλιστα με προκλητικό ύφος: "Γιατί δεν αγοράζεις την εφημερίδα κοπελά; Αυτό που γράφει είναι για σένα. Μη φοβάσαι αδερφέ! Τι περιμένεις, να κάνουντο στο σπίτι σου οι μπάτσοι;" Το παλιό καλό πνεύμα των πανθήρων!

Υπάρχει πάντα τόσο πολλή δουλειά. Υπάρχει μια συνάντηση για τους πολιτικούς κρατουμένους στο τάδε μέρος στις 7.00 μμ. Οσοι ενδιαφέρονται να είστε εκεί..." Αυτό φτάνει. Είναι όλοι εκεί. Επρεπε να δείξει τη δουλειά που έγινε για την υπόθεση του MUMIA! Τρέχαμε όλη την ώρα και τελικά δεν μας έμενε χρόνος να συζητήσουμε οργα-

νωτικά ζητήματα ή για τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι προβληματικό, αλλά η δουλειά έπρεπε να γίνει.

Μετά από τόσα χρόνια και ήττες, η επανάσταση, εκτός από καθαρά πολιτικό ζήτημα είναι και ψυχολογική υπόθεση. Οι παλιοί πάνθηρες οι οποίοι αυτονότητα και αυτόματα γίνονταν μέλη της Ομάδας Σύνταξης, συναντιόταν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, μια μεγάλη χρονική απόσταση υπό τον εντατικό, πειθαρχημένο αγώνα στον οποίο κάποτε είμασταν μαθημένοι. Από τότε άλλαν πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, ακόμα προσπαθούμε να ενώσουμε τις διαφορετικότητες μας, αλλά τώρα έχει έρθει και η ώρα για τα οργανωτικά ζητήματα. Κάποιοι στην Κολλεκτίβα ζήταν ηγεσία. Είναι ώρ

Είναι ο UNABOMBER, αναρχικός;

Την περασμένη βδομάδα δύο από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εφημερίδες, η "New York Times" και η "Washington Post", σε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση, δημοσίευσαν το "μανιφέστο" του UNABOMBER. Τα τελευταία 17 χρόνια, ο Unabomber έχει στείλει δεκάδες επιστολές - βόμβες. Με επιστολή του προς τους Times δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον απόμνυμά της εφημερίδας δημοσίευσεις τη μανιφέστο του. Σ' αυτή την περίπτωση θα περιοριστεί σε επιθέσεις ενάντια σε κτήρια. Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο τεύχος Αυγούστου Σεπτεμβρίου της αμερικανικής εφημερίδας "Love & Rage". Έχει γραφτεί πριν τη δημοσίευση του μανιφέστου και αναπτύσσει ενδιαφέρουσες απόψεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ένα χρήσιμο προβληματισμό.

Ο "UNABOMBER" υποστηρίζει ότι είναι αναρχικός. Εδώ και 17 χρόνια το άτομο που αυτοπολείται Unabomber επιπέδωσε με γράμματα - βόμβες χωρίς να έχει δώσει κάποια απτολόγηση. Οι στόχοι των επιθέσεων συχνά ήταν πλουσιοί και ισχυροί επιχειρηματίες, όπως στην περίπτωση του Απρίλιο, όταν σκοτώθηκε ένας βιομηχανός έλειας. Συνήθως όμως, οι στόχοι ήταν καθηγητές κολλεγίων (κυρίως γεννετικής και υπολογιστών) και ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης κομπιούτερ. (...) Μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει τρεις θανάτους και 22 τραυματισμούς.

Πρόσφατα έστειλε μια επιστολή όπου υποστηρίζει ότι είναι αναρχικός και ριζοσπάστης οικολόγος. (...) Ο Unabomber έχει αναπτύξει βομβιστική δραστηριότητα πολλά χρόνια πριν υψώσει την σημαία της αναρχίας. Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως από την πρώτη στιγμή στρεφόταν ενάντια στην τεχνολογία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αφιοβητήσουμε πως υιοθετεί αναρχικές οικολογικές απόψεις, χωρίς να έχει σημασία αν είχε αυτές τις επιρροές από την αρχή. Τα επιχειρήματα του είναι πολύ κοντά σε ορισμένες απόψεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια του αντεξουσιαστικού κινήματος και γι' αυτό μια ανάλυση τους θεωρείται απαραίτητη.

Η αναρχική οπτική του

Σε επιστολή του προς τους "News York Times", ο Unabomber δηλώνει: "Αποκαλούμε τους εαυτούς μας αναρχικούς γιατί σκοπός μας είναι να τεμαχίσουμε το σύνολο της κοινωνίας σε πολύ μικρές, ολοκληρωτικές αυτόνομες μονάδες". Είναι γεγονός ότι οι αναρχικοί, γενικά, είναι ενάντια στο συγκεντρωτισμό, γιατί η άμεση δημοκρατία είναι εφικτή μόνο σε κοινότητες ανθρώπων που οι ίδιοι μπορούν να έχουν καθημερινή επαφή. Αυτή περιλαμβάνει χωριά, εργατικά συμβούλια, οργανώσεις γειτονιάς, κοινωνικά κέντρα κλπ. Ωστόσο πολλοί αναρχικοί υποστηρίζουν μια ομοσπονδία από την βάση, όπου οι τοπικές ομάδες θα συμμετέχουν σε ένα δίκτυο εθελοντικών συνεργασιών που θα καλύπτει χώρες, πρεσβύτερους, ολόκληρο τον κόσμο.

Το οραία του Unabomber περιλαμβάνει την ολοκληρωτική καταστροφή του "βιομηχανικού τεχνολογικού συστήματος". Πράγματι, οι περισσότεροι αναρχικοί, σε αντίθεση με τους μαρξιστές, κατηγορεί την τεχνολογία κι όχι την κοινωνία που την παράγει.

Φιλελεύθερους, δεν θεωρούμε τη σύγχρονη τεχνολογική ανάπτυξη ούτε προοδευτική, ούτε ουδέτερη. Το κράτος και το κεφαλαίο έχουν αναπτύξει την τεχνολογία ώστε να απαντά στα δικά τους συμφέροντα, της εκμετάλλευσης, του κέρδους, του πολέμου. Μια νέα κοινωνία δεν θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία στην σημερινή μορφή.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αντιμαχία στο αντεξουσιαστικό Ιοκολογικό κίνημα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μια νέα κοινωνία πρέπει να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές γνώσεις ώστε να αναπτύξει ένα νέο είδος βιομηχανίας, που θα είναι αποδοτική αλλά συγχρόνως οικολογική και μη απολοτριωτική. Άλλοι πάλι επιχειρηματολογούν υπέρ της επιστροφής στα μια προβιομηχανική κοινωνία, με τεχνολογία μεσαιωνικού επιπέδου ή ακόμα και σε συνθήκες κυνηγών και καρπούλλετων. Οπως και ο Unabomber, οι τελευταίοι φαίνεται να έχουν άντικα στην προβιομηχανική κοινωνία την διάταξη καταπεστική.

Η στατηγική του

Ο Unabomber παραδέχεται ότι δεν διαθέτει κάποια στρατηγική για τον αναρχισμό: "Δεν υπάρχει ορατός δρόμος για αυτό τον σκοπό, επομένων είναι κάτι που πρέπει να το αφήσουμε στο μέλλον". Αντιθέτως: "ο άμεσος στόχος, ο οποίος είναι εφικτός, είναι η καταστροφή κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, του παγκόσμιου βιομηχανικού συστήματος".

Υπάρχουν πάρα πολλοί αναρχικοί που δεν τους έχει απασχολήσει ποτέ πως θα έρθει η αναρχία. Φυσικά κανένας δεν διαθέτει μια κρυσταλλινή σφαίρα ή μια ανάλυση για τα πάντα, ωστόσο μπορούμε να επιχειρούμε την επεξεργασία μιας σύγχρονης ανάλυσης και μιας στρατηγικής για την αναρχική επανάσταση. Αυτό απαιτεί ανάπτυξη και θεωρίας. Είναι απαραίτητη μια καταπιεστές, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. (...) Σαν γενική αρχή, πιστεύουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε τέτοιους ανθρώπους σε περίπτωση σύλληψης τους, σχέση με τις διαφωνίες μας. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Unabomber είναι ένας δολοφόντος, που βουτάει στη λάσπη ευγενή ιδανικά.

ένα τμήμα των προβλημάτων της κοινωνίας και όχι σαν μέρος της επιλυσης τους. Τελικά οδηγούν τους ανθρώπους να υποστηρίζουν το κατεστημένο ενάντια στο αυτού που δημιουργούν την εντύπωση ότι επιθυμούν την άσκηση καταστροφής. Ο Unabomber επιχειρεί επίσης να διαδόσει τις ιδέες του μέσα από ένα κείμενο. Αν αυτό δημοσιευτεί από τα μέντια, υπόσχεται να σταματήσει τις επιθέσεις ενάντια σε ανθρώπους και να περιορίσει τη δράση του στην κτήρια. Θεωρεί δηλαδή ότι οι κυριάρχοι θα πιεστούν από τους θανάτους καθηγητών και ιδιοκτητών καταστημάτων κομπιούτερ.

Η βία

Όπως πολλοί άλλοι, δεν είμαι πασιφιστής. Η αστυνομική βία και οι φασιστικές ομάδες κρούστησαν την δράση του σε κτήρια. Θεωρεί δηλαδή ότι οι κυριάρχοι θα πιεστούν από τους θανάτους καθηγητών και ιδιοκτητών καταστημάτων κομπιούτερ.

Η χρήση της βίας, ωστόσο, έχει ένα αντίτιμο. Εχει επιπτώσεις στην ηθική και την ευαισθησία των επαναστατών, τους απομακρύνει από το είδος των ανθρώπων μιας νέας κοινωνίας. Η βία δικαιολογείται μόνο σε επαναστατικές συνθήκες ή σαν αυτοάμνια ενάντια κοινωνικού αγώνα, όπως στην περίπτωση των μαύρων πανθήρων. Οταν οι επαναστάτες απομονώνονται από την κοινωνία και βάζουν σα στόχο την επίθεση ενάντια και στους πιο μισητούς ακόμα καταπιεστές, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. (...) Σαν γενική αρχή, πιστεύουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε τέτοιους ανθρώπους σε περίπτωση σύλληψης τους, σχέση με τις διαφωνίες μας. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Unabomber είναι ένας δολοφόντος, που βουτάει στη λάσπη ευγενή ιδανικά.

Ο εξουσιαστικός του χαρακτήρας

Ο αναρχισμός έχει μια δημόσια εικόνα βομβιστών που στηρίζεται

σε μια πραγματική τάση της ιστορίας του. Υπήρχαν ωστόσο στον ιστορικό αναρχισμό και άλλες τάσεις, όπως η οργάνωση μαζικών εργατικών απελευθερωτικών αγώνων (αναρχοσυνδικαλισμός, Αναρχοσυνδικαλιστική Διεθνής), η συγκρότηση απελευθερωτικών στρατών (Μάχον, Ντουρούπι), ακόμα και μια πασιφιστική τάση (Τολστού, Γκόντμαν). Δεν υπάρχει καμμιά αυτονόητη διασύνδεση του αναρχισμού με την "τρομοκρατία".

Στην εποχή μας, η "τρομοκρατία" επιλέχθηκε σαν τρόπος δράσης από Μαρξιστές - Λενινιστές, εθνικιστές και άλλους ειδών κρατιστές. Σε κάθε περίπτωση αυτή η βία ήταν αμελητέα μπροστά στη μαζική τρομοκρατία του στρατιωτικού και καταστατικού μηχανισμού του κράτους.

Η "τρομοκρατική" δράση των διαφόρων μικροομάδων είναι αναπόφευκτη εξουσιαστική.

Ο Unabomber, ο οποίος παραδέχεται ότι δεν διαθέτει κάποια στρατηγική για το κοινωνικό κίνημα, επιχειρεί να ανατρέψει τη βιομηχανική κοινωνία κυριολεκτικά μόνος του. (...) Οι αναρχικοί είναι ενάπτιοι στην λενινιστική αντίληψη της "πρωτοπορίας", ωστόσο συχνά δεν έχουν μια σαφή αντίληψη για το ζήτημα. Πολλοί πιστεύουν ότι αποφέυγει μια βιομηχανική τεχνολογία. Δεν τον ενδιαφέρει η οργάνωση. Δεν συμμετέχει στα κοινωνικά κινήματα, αντίθετα συμπεριφέρεται σαν ελίτ, πάνω από την κοινωνία. Λατρεύει μια βία αποσυνδεμένη από κοινωνικούς αγώνες. Είναι πρόθυμος να επιβάλλει τις απόψεις του στην πλειοψηφία. Εχουμε κάθε δικαίωμα να αυτοοργανώμαστε, στην προσπάθεια μας να πείσουμε την πλειοψηφία για τις απόψεις μας, χωρίς ποτέ να ξεχάσμαται στην πλειοψηφία της πρωτοπορίας".

Η "πρωτοποριακή" αντίληψη συνιστάται στην πεποιθήση ότι η μειοψηφία που έχει τη σωστή απόψη έχει και κάθε δικαίωμα να επιβάλλει τις απόψεις της στην πλειοψηφία.

Οταν η μειοψηφία επιδιώκει να κυριαρχήσει, να ασκήσει πολιτική στο ονόμα του πληθ

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τα media και ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε και επίσημα η συγχώνευση του CNN με τους Times, έναντι του ποσού των 7,1 δις δολαρίων! Δημιουργείται έτσι, το μεγαλύτερο συγκρότημα mass media στον κόσμο, ένας κολοσσός με ετήσιο τζίρο της τάξης των 18 δις δολαρίων εξαργυρώνοντας της ποσές τους υπηρεσίες στην εξωτερική -κυρίως- πολιτική των ΗΠΑ. Μπορούμε πια να μιλούμε και για τον επίσημο δημοσιογραφικό φορέα της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΕΛΗ της δεκαετίας του '80, για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία, τα διεθνή media γιόρταζαν με πανηγυρικούς την πλανητική σταθερότητα. Σαν να είχε πραγματοποιηθεί κάποιο χιλιαστικό όνειρο, είχε κανείς την αίσθηση ότι η δήθεν ασφαλής ακινησία της Νέας Τάξης Πραγμάτων ήταν μια επάνοδος σε μια προηγούμενη φυσική κατάσταση. Με την κατάρρευση του αντίπαλου δέους, η Αλήθεια της εξουσίας είχε πια μία μόνο εκδοχή κι έτσι, με την έναρξη του πολέμου στον Περσικό, η έννοια του "γεγονότος" έφτασε να σημαίνει αυτό που προσβάλλει προσωρινά την Αλήθεια της εξουσίας, την "πραγματικότητα" που αυτή δημιουργεί και μεταδίδει.

"Η επιχείρηση των media", έγραψε η μπροσούρα "Ο Πόλεμος και το Θέαμα", ήταν το ίδιο σημαντική με τη στρατιωτική επιχείρηση. Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς προβληματισμούς ήταν το πώς θα χρησιμοποιούνταν η μία ή η άλλη τακτική στα μ.μ.ε. (...) Αν τα θύματα δεν εμφανίζονταν στα media, ήταν σαν να μην είχαν υπάρξει ποτέ. Το "φαινόμενο Nintendo" δύολεψε τόσο αποτελεσματικά που οι ευφορικοί στρατηγοί αναγκάστηκαν να προειδοποιήσουν τον κόσμο να συγκρατήσει τον ενθουσια-

σμό του, από φόβο μήπως στραφεί τελικά εναντίον τους. Διάφορες συνεντεύξεις στρατιωτών στην έρημο αποκάλυψαν ότι και οι ίδιοι εξαρτώνταν απόλυτα από τα MME για να μάθουν τις υποτίθεται πώς συνέβαινε (...) Ένα μεγάλο μέρος της κάλυψης αφορούσε στην κάλυψη της κάλυψης. Το ίδιο το θέαμα παρουσίαζε επιφανειακές συζητήσεις για το νέο επίπεδο της στιγμαίας παγκόσμιας θεαματοποίησης και τις επιδράσεις της πάνω στο θεατή".

Οι αντιπολεμικές ενέργειες στις ΗΠΑ, όταν δεν γίνονταν αντικείμενο εκμετάλλευσης των μεγάλων "ανθρωπιστικών οργανώσεων", είτε δεν προβάλλονταν καθόλου από τα media κατόπιν πολιτικής εντολής, είτε παρουσιάζονταν πολύ ισχνότερες απ' ό, τι ήταν. Μα οι αναλύσεις στις εφημερίδες, όπου ο στόχος είναι υποτίθεται ένα πολιτικά υποψιασμένο κοινό, για τις αιτίες της αμερικανικής εισβολής και του πολέμου, εκτέλεσαν την πιο συγκαλυμμένη και ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Ο Tyler των New York Times έγραψε στην αρχή του πολέμου ότι "υπάρχουν ακόμη κενά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να σταθεροποιήσει τον ανταγωνισμό της αγοράς όπλων στη Μ. Ανατολή", σαν να ήταν φυσική και αφ' εαυτής αληθινή η ίδια η εκμετάλλευση της δυνατότητας για εμπόριο όπλων από

την Ουάσινγκτον. Παρακάτω, υποστήριζε ότι "ο Bush έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανεχτεί να υποφέρουν άσκοπα οι γυναίκες και τα παιδιά του Ιράκ, κι όμως έχουν σημειωθεί επιδημίες και υποσιτισμός που ακόμη δεν αντιμετωπίστηκαν". Η διατύπωση αυτή υπονοεί ότι ο Αρχηγός δεν θα ανεχτεί να υποφέρει και να κρατείται όμηρος ο άμαχος πληθυσμός άσκοπα από το εμπάργκο, αλλά μόνο για κάποιο σκοπό: την επίτευξη των σχεδίων κυριαρχίας μιας υπερδύναμης. Κι επιπλέον, η φράση "δεν αντιμετωπίστηκαν" ξεμπερδεύει με το γεγονός ότι Βρετανία και Η.Π.Α. μπλόκαραν τις αποστολές βοήθειας.

Η Wall Street Journal μιλούσε κατά τη διάρκεια του πολέμου για τη "σιδερένια γριθιά του Σαντάμ Χουσέν", που μέχρι την εισβολή του στο Κουβέιτ, ήταν μια κολώνα σταθερότητας στον Κόλπο και γι' αυτό και το καθεστώς του προτιμούνταν από την Ουάσινγκτον". Η προώθηση της δικτατορίας ήταν αναγκαστική για τους συμμάχους (Αγγλία-ΗΠΑ) "λόγω της σκληρής πραγματικότητας στην περιοχή", συνέχιζαν οι New York Times. "Λόγω αυτής της σταθερότητας, η Ουάσινγκτον δεν υποστήριξε τις εξεγέρσεις των Σιτών και των Κούρδων, ούτε και το δημοκρατικό κίνημα του Ιράκ". Βλέπουμε, δηλαδή ότι η "σκληρή πραγματικότητα" στις χώρες του Τρίτου Κόσμου στοιχειοθετείται τελικά από την ύπαρξη αντιφρονούντων, ενώ η εξολόθρευσή τους, καθώς και ο θάνατος 55.000 παιδιών λόγω του πολέμου μέχρι το Μάιο του 1991, είναι για "πολιτικούς λόγους" θεωρητές πρωτοβουλίες. Ο Noam Chomsky κατήγγειλε ότι οι μεγάλες εφημερίδες και τα media γενικά α-

πέφυγαν κατά σύστημα και με τρόπο εντυπωσιακά ύπουλο, οποιαδήποτε επαφή με δημοκρατικές και αντικαθεστωτικές δυνάμεις στο Ιράκ. Τα media, σε κρίσιμες περιστάσεις για την εξουσία, όπως είναι η ανάγκη διατήρησης της παντοδυναμίας των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή, χάνουν κάθε επίφαση χαλαρότητας και πολυφωνίας και ο πολιτικός έλεγχός τους γίνεται απόλυτος.

Αν, για λόγους ανταγωνισμού με την Τουρκία, οι δυτικές μαρτυρίες για τις σφαγές των Κούρδων δεν μπόρεσαν να εξοριστούν εντελώς από τα πολύσημη, η εξολόθρευση των Σιτών από τους άντρες (αλλά και τις πολυδιαφημισμένες σ' αυτόν τον πόλεμο- γυναίκες) του δο-

λοφόνου τρομοκράτη Schwartzkopf, πέρασε στα ψηλά ως δίκαιη εκκαθάριση φανατικών Αράβων. Αυτό που τα διεθνή media ήταν υποχρεωμένα να τονίσουν, ήταν ότι, πέρα από τα παρατράγουδα, οι ΗΠΑ εξήλθαν λαμπροί νικητές. Έτσι, οι Times, χαρεπιζόντας την ανακωχή της 28ης Φεβρουαρίου 1991, έγραψαν ότι "ο πρόεδρος (...) πέτυχε δύο νίκες: την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ συμμάχων και την αναπτέρωση της αυτοπεποίθησης των Αμερικανών". Που τελικά είναι και η μόνη Αλήθεια, η Αλήθεια της εξουσίας, που αποκαταστάθηκε.

Λ.Γ.
ΟΕΣΣΑΔΑΝΟΝΙΚΗ



ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εξέγερση στα κολαστήρια του Καράκας

ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο Καράκας έξεπασε εξέγερση των κρατουμένων που ζουν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Άμεση ήταν η αντίδραση των δυνάμεων καταστολής σκοτώνοντας 4 φυλακισμένους και τραυματίζοντας πολλούς περισσότερους. Φρόντισαν επίσης κατά τη διάρκεια της εξέγερσης και της καταστολής της να δίνουν "πλήρη ενημέρωση" στην κοινή γνώμη, μέσα από τις εκπομπές ασφαλιτοδημοσιογράφων, οι οποίοι δεν παρέλυψαν να φορτώσουν στους εξεγερμένους ότι κακούργημα υπήρχε στον πονικό κώδικα. Αφογός συντονισμός των κυβερνητικών δυνάμεων.

Νέος νόμος για τους μετανάστες στην Ιταλία

Ο ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ντίνι εισήγησε τη διαμόρφωση νέου νόμου για την άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου στην είσοδο έξων στην Ιταλία. Η πρόταση νόμου, που έχει ήδη εγκριθεί από τη συνταγματική επιτροπή της ιταλικής βουλής, προβλέπει την άμεση απέλαση των μεταναστών των οποίων η άδεια έχει λήξει, την έκδοση ειδικής ταυτότητας και βιβλιαρίων πονικού μητρώου - υγείας έτσι ώστε να φωτογραφίζονται καλύτερα για το κράτος η αύνθηση και η πρόελευση του μεταναστικού κύματος. Παράλληλα βέβαια οι τεχνοκράτες αφή-

νουν το πεδίο ελεύθερο στην μαφία (με την οποία άλλωστε συνεργάζονται περίφημα) να εκμεταλλευτεί τους μετανάστες όπως και τους πρόσφυγες.

Ήδη λειτουργούν κερδοφόρα δίκτυα που συνδέουν την Ιταλία με την Ελλάδα και την Αλβανία μεταφέροντας μετανάστες από την κεντροδυτική Ασία στην καρδιά του "πρώτου" κόσμου.

Αναρχία στην Βουλγαρία

ΣΤΙΣ 23 ΚΑΙ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στη Σόφια, έγινε το 7ο συνέδριο της βουλγαρικής Αναρχικής Ομοσπονδίας. Αναλύθηκε η εσωτερική και διεθνής κατάσταση, ο τρόπος δράσης και παρουσίας των αναρχικών και η επιτάχυνση των ρυθμών των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας. Η ομοσπονδία έχει τμήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις ενώ εκδίδει σε σταθερή βάση μηνιαία εφημερίδα.

Αλλα κόλπα στη Βουλγαρία

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της ασφαλείας της Βουλγαρίας, στρατηγός Φράνκεν Ρανβαντόφσκη, υπήρξε από τα χαιδεμένα παιδιά του κράτους ως το 1989 ο πότε άρχισαν οι διαδικασίες που οδήγησαν στην πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Τότε ο στρατηγός εξαφανίστηκε. Αναμένεται σε οικονομικές δραστηριότητες, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Μογγολία, το Καμπούν και το Σουδάν.

Τώρα επανήλθε ως ηγετικό στέλεχος στην Βουλγαρία, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες που ανέπτυξε στις προαναφερόμενες χώρες.

Ο στρατηγός είχε επισκεφθεί της χώρες με στόχο την οικονομική διείσδυση της Βουλγαρίας αλλά και της ελληνικής εταιρίας Ιντρα-

Έξω οι ιμπεριαλιστές από τα Βαλκάνια

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ το βράδυ στις 21-9-95, διακόσιοι Κερκυραίοι, στην πλειονότητα τους μέλη του Κ.Κ.Ε., διαδήλωσαν κατά των νατοϊκών βομβαρδισμών στη Βοσνία και κατά της αμερικανικής παρουσίας στο νησί δύο πλοίων του στόλου των Η.Π.Α., που πήραν μέρος στους βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβων, είχαν αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Κέρκυρας. Μόλις οι διαδηλωτές έφτασαν στο Παλαιό Λιμάνι του νησιού συνέντησαν 30 άνδρες ασφαλείας των δύο πλοίων, οι οποίοι είχαν σχηματίσει αιλυστία έξω από το αμερικανικό αντίστοιχο. Τότε οι αμερικάνικοι ναύτες, έντονοι και μερικοί με πολιτικά, επιτέθηκαν εναντίον των διαδηλωτών, σχίζοντας τα πανό και ρίχνοντας τον κόσμο στο έδαφος. Ο αμερικανικός στρατός αντέδρασε άλλη μια φορά σαν ένας

κών αξόνων που χαρακτηρίζουν αυτή την κατάσταση.

Το πλέγμα κυριαρχίας που προσπαθεί να επιβάλλει τη νέα τάξη στα Βαλκάνια και περιλαμβάνει ιμπεριαλιστικές δυνάμεις αλλά και τοπικούς παράγοντες εξουσίας χαρακτηρίζεται από πολύπλοκες πολιτικο-στρατιωτικές-οικονομικές αλληλεξαρτώμενες αλλά και συχνά αλληλοσυγκρούμενες σχέσεις. Είναι γνωστός ο ρόλος της Γερμανίας στη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας αλλά και η οικονομική και πολιτική διείσδυση της στην Σλοβενία και Κροατία όπως επίσης και η ενίσχυση του Κροατικού στρατιωτικού μηχανισμού από τη Γερμανία.

Γνωστός είναι και ο ρόλος της Γαλλίας στη δημιουργία αλλά και στελέχωση της δύναμης ταχείας επέμβασης που δρούσε παράλλη-

νης στη Βοσνία. Μια ειρήνη που φιλοδοξεί να αποτελέσει το αιματηρό σφράγισμα της Αμερικανικής κυριαρχίας Pax Americana. Μια ειρήνη ντροπής για τους λαούς των Βαλκανίων. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας του έντονου διπλωματικού πυρετού που ακολουθεί τις στρατιωτικές αναμετρήσεις και αποσκοπεί στο κλείσιμο μετώπου, εντάσσεται και η Αμερικανική διαμεσολάβηση για την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας του "μικρού πακέτου" μεταξύ Ελλάδας και FYROM. Και μετά την ειρήνη - αν τελικά επιβληθεί η ειρήνη με αυτούς τους όρους τι; Μα φυσικά επενδύσεις οριοθέτηση των ήδη διαφανόμενων σφαιρών πολιτικής και οικονομικής επιρροής και εξάρτησης, διάλυση και των τελευταίων απομειναριών κολλεκτιβιστικών παραγωγικών δομών, άθλιες

εν τέλη την καθυπόταξη όλων των βαλκανικών λαών δε μας μένει άλλη επιλογή από την εναντίωση και την αντίσταση.

2) Χωρίς να επιχειρείται η υποβάθμιση της υπόθεσης της ολικής άρνησης στράτευσης, η οποία στην Ελλάδα μάλιστα για μία περίοδο είχε κινηματικά χαρακτηριστικά διαρθρώνοντας έναν πολιτικό - ταξικό λόγο ανυπακόής και αντίστασης, θεωρείται σκόπιμο να ειπωθεί για τους 300.000 ανυπότακτους της Γιουγκοσλαβίας πως δε συνιστούν κάποια κινηματική πρακτική, δεν αρθρώνουν κάποιο διεισδυτικό πολιτικό λόγο και εν τέλη εγκλωβισμένοι στη ρατσιστική πολιτική και έκδοσης πολιτικού ασύλου από Γερμανία, Δανία και Αυστρία περιφέρονται από χώρα σε χώρα. Φυσικά για απολίτικες και ατομιστικές δόσεις σαν αυτές της "πνευματικής δημοκρατίας του TZINTZEP" όπου 300 άντρες της κωμόπολης Τρεζενεβατς κλείστηκαν στην πιτσαρία "TZINTZEP" για να μη πάνε φαντάροι (συνάντηση ECOM, Ικαρία 1995, "Άλφα" 210 φύλλο) τα σχόλια περιπτεύουν. Σε κάθε περίπτωση η ανυποταξία στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας αυτή τη στιγμή στο μόνο που δεν εναντίωνεται είναι στην επιβολή της Νέας Τάξης στα Βαλκάνια από το NATO, ΟΗΕ και ΕΕ και δεν προσφέρει κάποια προοπτική κοινωνικής απελευθέρωσης.

3) Όπως δε μπορούμε να είμαστε υπέρ μιας ειρήνης που επιχειρεί να τεθεί με τις ευλογίες των αμερικανών, έτοις δε μπορούμε και να είμαστε "ουδέτεροι" ανάμεσα στους εμπόλεμους στη στιγμή που οι δύο τελευταίοι αποτελούν στρατιωτικούς δυνάμεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και αιχμή του δόρατος της διεθνούς προπαγάνδας και της στρατηγικής επίθεσης τους. (Είναι γνωστό σε Ευρώπη και Αμερική που βλέπει όλα τα "εγκλήματα πολέμου" να διεξάγονται μόνο απ' τους Σέρβους - και η έκκληση για τη δημιουργία Κροστομουσουλμανικής ομοσπονδίας που απείλησαν την άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στους μουσουλμάνους και εν τέλη οδήγησαν στους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς). Αυτή τη στιγμή οι Κροατικές και Μουσουλμανικές πολιτικοστρατιωτικές ηγεσίες αποτελούν τοπικούς παράγοντες εξουσίας, μοχλούς προώθησης της Νέας Τάξης των κυριαρχών στα Βαλκάνια. (βλέπε τελευταίες επιθέσεις Κροατικού και Μουσουλμανικού στρατού για κατάληψη εδαφών και διαμελισμό της Βοσνίας σύμφωνα με τα ειρηνευτικά σχέδια). Η κατάδειξη του ρόλου και της θέσης των Κροστομουσουλμανικών ηγεσιών στο πλέγμα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων δεν σημαίνει βέβαια και την ταύτιση μας με την πολιτικοστρατηγική ηγεσία του Πάλε ή του Βελιγραδίου.

Δεν μπορούμε όμως και να μην εναντιώνομαστε απέναντι στους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς αν μη τί αλλο.

Πρόταγμα

αναγκαιότητα δημιουργίας
αντιμπεριαλιστικού
κοινωνικού μετώπου

Θεωρείται επόμενως μεγάλο λάθος η απουσία λόγου αλλά και δράσης από πλευράς αναρχικών, και όχι μόνο, ενάντια στους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς.

Όπως επίσης είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε πως βομβαρδισμοί αυτοί πλήττουν μόνο τους



πραγματικός στρατός κατοχής.

Σκοπός του κειμένου που ακολουθεί - που γράφτηκε με αφορμή τα επεισόδια στην Κέρκυρα- είναι να σχολιάσει την έλλειψη αντιμπεριαλιστικών προταγμάτων από τους Αναρχικούς και όχι μόνο. Στις περισσότερες αναλύσεις και θέσεις που έχουν κατατεθεί για τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ενώ σχολιάζεται ο ρόλος των Η.Π.Α., Ε.Ε., ΝΑΤΟ, Ο.Η.Ε. κλπ, απουσίαζουν τα προτάγματα για ανάσταση ενάντια στην επιβαλλόμενη Νέα Τάξη πραγμάτων στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια αναπτύσσονται κάποιες κατευθύνσεις για προβληματισμό και συζήτηση που θα μπορούσαν να φωτίσουν κάποιες ιδιαίτερες πτυχές του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία οι οποίες δεν έχουν επεξεργαστεί αρκετά.

Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Για την επιβαλλόμενη νεοταξική βαρβαρότητα στα Βαλκάνια έχουν

γραφτεί και επωθεί αρκετά πράγματα για αυτό δεν θα δοθεί ιδιαίτερη ανάπτυξη σε αυτό το σημείο. Θα γίνει μια απλή παράθεση των βασι-

λα με τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των σερβοβοσνίων. Από την πρώτη στιγμή της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας είναι εμφανής η κόντρα μεταξύ Η.Π.Α. και Ε.Ε. (ακόμα και μέσα στην Ε.Ε. υπάρχουν κόντρες μεταξύ Ελλάσης-Γερμανίας και Μ.Βρετανίας αλλά και διαφορετικές στάσεις αναμεταξύ των υπολοίπων κρατών μελών απαγορεύοντας την ανάδειξη μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής πολιτικής) αλλά και κόντρα μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Αυτές οι εσωτερικές αντιπαλότητες αλλά και κάποιες αντιστάσεις (ομηρία κυανοκράνων από τους Σερβοβοσνίους) προκάλεσαν μια δυστοκία και βραδύτητα στην εφαρμογή των νεοταξικών σχεδιασμών, τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού του 1995.

Με έναρξη τη δημιουργία της δύναμης ταχείας επέμβασης και την επίθεση και κατάληψη της Κράινα από τον Κροατικό στρατό αυτή τη στιγμή οι νεοταξικοί σχεδιασμοί επιβάλλονται με ιλιγγώδεις ρυθμούς και εφιαλτικούς όρους χρησιμοποιώντας αρχικά σαν θεσμικό οπλοστάσιο τον Ο.Η.Ε. και κατόπιν σαν υλικό οπλοστάσιο την ΝΑΤΟϊκη στρατιωτική μηχανή. Η άμεση στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ με τους ανελέπτους και πρωτοφανείς σε αγριόπτετα βομβαρδισμούς ακόμα και αμάχων σερβοβοσνίων σηματοδοτεί εντέλει την υπερίσχυση των Αμερικανών στο διεθνές πλέγμα κυριαρχίας που αυτή τη στιγμή φαντάζουν ως οι μόνοι διαπραγματευτές και εγγυητές της ειρήνης

εργασιακές και κοινωνικές σχέσεις για τους ηπτημένους προλετάριους, υποταγή, τριτοκοσμικές ζώνες μέσα στην Ευρώπη. **Με τον πόλεμο ή με την ειρήνη;**

"Σε κατάσταση πολιορκίας και πιεζόμενος από διάφορες πλευρές που μας απειλούσαν με εξόντωση αν δεν υπογράφαμε τη συμφωνία, επαναβεβαίωσουμε την απόφαση μας για την επίτευξη μιας δίκαιας και αξιοπρεπούς ειρήνης, για την οποία προσφέρουμε τη ζωή και το θάνατο μας... Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια ειρήνη στηματική". Παράνομη Επαναστατική Επιτροπή Ινδιάνων Γενική Διοίκηση του EZLN, Μεξικό, Ιούνις 1994.

Μιας και αρκετός λόγος και εκκλήσεις για ειρήνη στην πρώην Γιουγκοσλαβία έχουν γίνει από αριστερά κυρίων κόμματα και οργανώσεις ειρήνης θεωρείται σκόπιμο να γίνουν οι εξής επισημάνσεις:

1) Καταρχήν δε μπορούμε γενικόλογα να απ