

Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1996 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΈΤΟΣ 20 • ΦΥΛΟ 760 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

Κλείσαν οι δρόμοι, δέσαν κι οι κάβοι...

Δυόμισυ μήνες μετά τις εκλογές του καναπέ, βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματικότητα που οι περισσότεροι από μας είχαμε διαβλέψει, αγνοώντας το μευλήχιο ύφος και τον αποστεμένο λογιστικό λόγο των κομμάτων.

Ο αγώνας των αγροτών που ξεκίνησε πριν 20 περίπου μέρες με τους αποκλεισμούς των εθνικών δρόμων, κάνει φανερές τις κοινωνικές επιπτώσεις της έντασης στη σύνδεση με τον ευρωπαϊκό παράδεισο, σύνδεση που αποφάσισε αυτή η κυβέρνηση να διεκπεραιώσει. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας που ξεκίνησε πριν από μια δεκαπενταετία περίπου, δεν συνάντησε σοβαρές κοινωνικές αντιστάσεις όλη αυτή την περίοδο. Έτσι σήμερα οι αντιστάσεις που δημιουργούνται δεν είναι απότελεσμα κοινωνικών και πολιτικών επιλογών, με τις διαφορετικές προσποτικές που αυτές θέτουν, αλλά απότελεσμα εσχάτων αναγκών επιβιώσης και της διατήρησης των εργατικών και κοινωνικών κατεκτημένων. Είναι δύσκολο σήμερα αυτοί οι λόγοι να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις κυρίαρχες επιλογές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τα αιτήματα των αγροτών σ' αυτές

τις κινητοποιήσεις είναι κυρίως οικονομικού χαρακτήρα. Και αυτό γιατί δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ή μάλλον σοβαρά, τόσο τα δομικά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, όσο και οι επιπτώσεις της πλήρους ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν οι κυρίαρχοι γνώριζαν και παζάρευαν τα αντισταθμιστικά οφέλη, π.χ. της ναυτιλίας (τους εφοπλιστές, δηλαδή) σε βάρος της αγροτικής οικονομίας, το επίσημο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα φρόντιζε να αμβλύνει τις επιπτώσεις και να χειραγωγεί τις διαθέσεις των αγροτών, όταν αυτές έπαιρναν δυναμικές διαστάσεις.

Είναι βέβαια θετικό το ξεπέρασμα των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών, που από την αρχή δεν πάιζουν κανένα ρόλο σ' αυτές τις κινητοποιήσεις. Είναι ένας ακόμα λόγος πέρα απ' αυτόν των αναγκών επιβιώσης των μικροεσαίων αγροτών, που ο αγώνας τους έχει τόση διάρκεια και απόφασιστικότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως οι συντονιστικές επιτροπές είναι ριζοσπαστικές και κλιμακώνουν ανάλογα με τις διαθέσεις και τους στόχους της πλειοψηφίας των αγροτών τον αγώνα.

Ως ενα σημείο υποκαθιστούν τις τριτοβάθμιες οργανώσεις χωρίς να μπορούν να ελέγχουν -παρόλο που πολύ θα θέλανε- απόλυτα αυτόν τον αγώνα. Είναι, επίσης, γεγονός πως έχουν καθηλώσει τους αγρότες στα μπλόκα αγνοώντας τη διάθεσή τους για κλιμάκωση μπροστά στην αδιαλλαγία και τη συκοφάντησή τους από την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που χρησιμοποίησε όσους μηχανισμούς ελέγχει για να σπάσει από μέσα και απ' έξω αυτόν τον αγώνα. Να τους συκοφαντήσει και να διαστρεβλώσει το δίκιο τους φτάνοντας στο αποκορύφωμα -δια στόματος του υπουργού Γεωργίας- αποκαλώντας τους απατεώνες και βαρυποινίτες. Ο εξουσιαστικός αμοραλισμός και η βαρβαρότητα σήμερα πλασσάρεται σαν εκουγχρονισμός...

Όσο όμως και να μην φαίνεται ότι υπάρχει μια πολιτική διάσταση σ' αυτόν τον αγώνα στη βάση των αιτημάτων, η ικανοποίησή τους όμως θα είναι μια ουσιαστική πολιτική νίκη, που μπορεί να μην ανατρέψει τις κατευθύνσεις και τις επιλογές της εξουσίας, θα δημιουργήσει όμως ένα ευνοϊκό πεδίο για ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις και συ-

γκρούσεις. Εξαρτάται από τους αγρότες κατά πρώτο λόγο αυτή η νίκη, νά μην εξαπλωθούν, να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, όπως νομίζουν αυτοί καλύτερα, να ξεπέρασουν τη στασιμότητά τους, χρησιμοποιώντας κι άλλες δυναμικές μορφές πάλης.

Η κοινωνία είναι μαζί τους. Έχουν την αλληλεγγύη και άλλων κοινωνικών χώρων. Η ουσιαστική σύνδεση με αυτούς, είναι σε δεύτερο λόγο ένας ακόμα όρος για τη νίκη τους. Παρά τα φέμματα των ΜΜΕ περί κοινωνικής δυσαρέσκειας, η πορεία των αγροτών στην Αθήνα την Πέμπτη 19/12, έτυχε της συμπάθειας και της αλληλεγγύης των κατοίκων της.

Η για μια ακόμη φορά αρνητική στάση της κυβέρνησης στη συνάντηση μαζί τους, πρέπει να τους έχει πείσει για μια ακόμη σκληρότερη και μαχητικότερη στάση. Και σε καμμία περίπτωση η πορεία της Πέμπτης δεν θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή της εκτόνωσης. Η έξουσία αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο σοβαρές πιέσεις από τους αγρότες και άλλων κοινωνικών χώρων, όπως οι ναυτεργάτες, οι εκπαιδευτικοί και οι συνταξιούχοι, με πιο σοβαρό κίνδυνο εκτρο-

πής αυτό των ναυτεργατών -όπως αποδεικνύουν οι δυναμικοί αποκλεισμοί των λιμανιών τις τελευταίες μέρες. Και με την αδιάλλακτη στάση της προσπαθεί να ελέγχει την κατάσταση. Μια αδιάλλακτη στάση όμως, που δεν μπορεί παρά να δημιουργεί εσωτερικά προβλήματα και κλυδωνισμούς στην πορεία προς τη σύγκλιση με ένα αβέβαιο μέλλον.

Γ.Κ.

Άρθρο 1: Η Παλαιάκη Άμυνα έχει "ως κύρια αποστολή της σε περίοδο πολέμου την Τοπική Άμυνα με ένοπλα τμήματα και ως δευτερεύουσα τη συνδρομή στην Πολιτική Άμυνα δια της διαθέσεως τμημάτων σε κρατικές υπηρεσίες κλπ."

Άρθρο 2: Μονάδες της Παλαιάκης Άμυνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τη νομαρχιακή ή τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση θεομηνιών ή καταστροφών κατά την ειρήνη και τον πόλεμο.

Άρθρο 3: Ένα ολόκληρο πλέγμα υπουργείων (έξι συνολικά) θα είναι υπεύθυνο για τις μονάδες Παλαιάκης Άμυνας υπό την γησεία του ΓΕΕΘΑ. Οι ένοπλες μονάδες θα συγκροτηθούν απ' το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ οι άπολες απ' το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Όμως όλες οι μονάδες θα υπάγονται "διοικητικά και επιχειρησιακά" στους διοικητές των στρατοπέδων της περιοχής.

Άρθρο 9: Η εκπαίδευση θα είναι "μόνο μία φορά το χρόνο ως και 12 μέρες και τα 2/3 του χρόνου αυτού θα διατίθενται για εκπαίδευση Τοπικής (ένοπλης) Άμυνας και το 1/3 για την Πολιτική (άπολη) Άμυνα".

Άρθρο 6: "Η θητεία είναι υποχρεωτική για τους άρρενες Πλικίας 19-65 ετών και για τις γυναίκες 19-50 ετών. Εξαιρούνται έγγυαι, μητέρες τέκνων ως 12 ετών, όσοι εξυπηρετούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή υπερήλικες (...), όσοι τυγχάνουν αναστολής κατατάξεως, όσοι αδυνατούν για λόγους υγείας. Σε περίπτωση άρνησης προβλέπεται ποινή φυλάκισης από δύο ως και έξι μήνες και διοικητικές κυρώσεις".

Παράλληλα διευρύνεται ο θεσμός των οπλιών και οι ειδικοί πενταετούς υποχρεώσεως, ενώ "δεν αποκλείεται η μείωση της θητείας κατά δύο μήνες" (sic).

(τα στοιχεία αναφέρονται σε άρθρο στο BHMA της 1ης Δεκεμβρίου)

Όλη η κοινωνία ένας στρατώνας

Μετά από το νέο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική θητεία δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε την προώθηση της επαγγελματοποίησης του στρατεύματος, των μισθοφορικών ενόπλων δυνάμεων, όπως εύστοχα επιστηματίας που θα τελευταία δέκα χρόνια.

Το παράλληλο νομοσχέδιο για την "παλαιάκη άμυνα" που με τυμπανοκρουσίες είχε αναγγελθεί προεκλογικά από το ΠΑΣΟΚ δεν στοχεύει φυσικά στην κάμψη μερίδας της αντιπολίτευσης. Θέλει να αποτελεί τη νέα φιλοσοφία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τη βάση του νέου αμυντικού δόγματος: **μια κοινωνία στο χακί**. Μια κοινωνία ταγμένη όσο ποτέ στα Εθνικά Ιδεώδη, πειθαρχημένη στους στρατηγούς -πολιτικούς και στρατιωτικούς-, υποταγμένη στην παρεχόμενη Ασφάλεια. Μια κοινωνία που θα συμμετέχει σε παρελάσεις, "εκπαιδεύσεις, ασκήσεις (όχι πια επί χάρτου), που θα υπομένει αγόγυστα μια ζωή-θητεία πληρώνοντας το φόρο της κοινωνικής συναίνεσης. Όχι, δεν θα αργήσουν τα τηλεοπτικά σποτάκια και οι χάρτινες καταχωρήσεις των καραβανών, με τη χαμογελαστή αγρότισσα στα χακί, με τους νέους χέρι-χέρι να τρέχουν στο ηλιοβασίλεμα με φόντο τους στρατονόμους μιας πύλης.

Το νομοσχέδιο Παλαιάκης Άμυνας, όπως πληροφορεί το καλά ενημερωμένο -από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας- BHMA, αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο Γενάρη και θα εφαρμοστεί άμεσα στις "παραμεθόριες περιοχές Αν. Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου". Σταδιακά δε, χωρίς να προσδιορίζεται περισσότερο, θα εφαρμοσθεί

και για την υπόλοιπη χώρα.

Καθόλου τυχαία βέβαια, η εφαρμογή του αρχίζει από την παραμεθόρια επαρχία. Θα ήταν δύσκολο, άλλωστε, να εφαρμοστεί καταρχήν σε αστικές περιοχές μια και εκεί θα συναντούσε -θέλουμε να ελπίζουμε- σημαντικές αντιδράσεις. Ως "θεσμός" όμως που εφαρμόζεται ήδη στην επαρχία, θα περάσει πιο εύκολα και στις πόλεις, υπό την επίφαση της ισονομίας της ευνοϊκής δημοκρατίας μας.

Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο: αν δηλαδή το ευρύτερο ριζοσπαστικά αντιστεκόμενο τμήμα της νεολαίας κυρί

Merry Christmas and a Happy New Year

Aγαπητοί αναγνώστες, πλησιάζουν οι άγιες μέρες των εορτών. Δηλαδή τι πλησιάζουν, έφτασαν κιόλας. Αν είστε χριστιανοί θα σπεύσετε να γίνετε κοινωνοί της ευλογίας που προσφέρει η γέννετος του Θεού Βρεφούς. Αν πάλι έχετε εκσυγχρονίστε ξεπερνώντας κάθε λογής ανορθολογισμού, θα εκβιάσετε τον αποχωρισμό των φελλών από τις μποτίλιες ώστε να ρεύσουν οι καλύτερες προσδοκίες για τον νέο κύκλο της ζωής που αρχίζει. Αν τέλος, είστε ένα τραβεστί αμάλγαμα των δύο παραπάνω (κάτι που συνθίζεται στην καθ' θημάς ανατολή) θα προσπαθήσετε να συμβιβάσετε τα ασυμβιβαστα γεννώντας εκτρώματα.

Όπως και να 'χει μην λησμονήσετε ν' ακολουθήσετε κατά γράμμα τα ειωθότα:

α) Κατατάξτε τους οικείους σας σε κατηγορίες σύμφωνα με το ποσό που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε για το δώρο τους. Προτεινόμενες κατηγορίες: 1. ακριβό για τον ερωτικό/η σύντροφο/ισσα, 2. λιγότερο ακριβό γι' αυτούς που έχετε ανάγκη, 3. φτηνό για τους φίλους, 4. φτηνιάρικο για τους συγγενείς, 5. εντελώς φτηνιάρικο για το σπιτονοικούρη.

β) Στεύτε σ' όλους τους εμπορικούς συνεργάτες σας ευχετήριες κάρτες Unicef (που είναι και φτηνές και βοηθάνε και τα παιδιά) του τύπου: "Ευχόμεθα η γέννηση του θεανθρώπου να φωτίσει εσάς και την οικο-

γένεια σας, να φωτίζει με το φως της αγάπης, της ειρήνης, της ομόνοιας, της γαλήνης, της συναδέλφωσης, της αρετής". Μην ξεχνάτε ότι οι καλές δημόσιες σχέσεις είναι η αρχή κάθε Deal.

γ) Ντου στο Continent. Σκεφτείτε τα παιδάκια της Αφρικής που πεινάνε και χαρέτε την τύχη σας.

δ) Τραβάτε αγοράστε έλατο και γεμίστε το λαμπτίνια. Εν συνεχείᾳ βάλτε το στο μπαλκόνι. Φροντίστε να είναι το πιο φωτεινό της περιοχής για να τη σπάσετε στους μαλάκες τους γείτονες.

ε) Προετοιμαστείτε να φάτε και να πιείτε μέχρι σκασμού.

στ) Φάτε και πιείτε μέχρι σκασμού.

ζ) Αφού φάτε και πιείτε μέχρι σκασμού, βγείτε για κλάμπινγκ.

η) Πλακωθείτε στα ξύδια (αν είστε και μουράτοι καπνίστε και καμμιά τριανταριά τσιγάρα περιέργα).

θ) Ξεράστε.

ι) Πάθετε τροχαίο.

Αν τώρα είστε σε κανένα μπλόκο, αν είστε σε κανένα λιμάνι, αν δεν έχετε δουλειά, αν αισθάνεστε διανοούμενος αυτό το άρθρο δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει. Είπαμε να γράψουμε τίποτα και για τη σωπηρή πλειοψηφία.

G . A .

Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκε μια απόλυτα αποτυχημένη συγκέντρωση της Γ.Σ.Ε.Ε. Οι γραφειοκράτες κομματοσυνδικαλιστές δεν εξήγγειλαν ούτε καν τη γνωστή 24ωρη τουφεκιά και αρκέστηκαν σε μία απλή τρίωρη στάση εργασίας.

Στην συγκέντρωση αυτή, έδωσε ξεχωριστό τόνο η δυναμική παρέμβαση απόμων απ' τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο, που ανεβαίνοντας στην εξέδρα των ομήλων, έδιωξαν τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, διακόπτοντας για λίγο τη στημένη φίλεστα.

Στην ενέργεια συμμετείχαν και σύντροφοι του αναρχικού χώρου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης μοίρασαν την παρακάτω προκήρυξη:

1. Χθές στην Γαλλία και την Ιταλία, σήμερα στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ισπανία, αύριο στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Αμερική.

Εργάτες, αγρότες, καταπιεσμένες μειονότητες, νέοι και απόμαχοι της δουλειάς, ξεσκηνώνται καθημερινά σε κάθε γωνία της γης για να καταγγέλουν και να διεκδικήσουν αγωνιστικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ολόκληρο το σύστημα εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης.

2. Η επιχείρηση καπιταλιστική ανασυγκρότησης του κεφαλαίου και του κράτους και αναδιάρθρωσης των όρων εκμετάλλευσης και κυριαρχίας, που από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας εξαπέλυσαν οι κυριάρχες τάξεις σ' ολόκληρο τον κόσμο, είχε και για τη χώρα μας τις τραγικές της συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους.

Αποτέλεσε μια συνδυασμένη επιχείρηση υλικής βίας και ψυχολογικού καταναγκασμού που απλώθηκε σε όλους τους τομείς της ατομικής και κοινωνικής ζωής, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που η κατοχή του πλούτου, ο έλεγχος του κρατικού μηχανισμού και ο ενισχυμένος ρόλος των ΜΜΕ πρόσφεραν στο κεφάλαιο και τους εξουσιαστές της ζωής μας.

Σημαντικό εδώ ο ρόλος των χειραγωγικών μηχανισμών της εξουσίας (κόμματα, συνδικαλιστική γραφειοκρατίς, ΜΜΕ, κλπ) στην προσπάθεια για μια στρατηγική δημαρκίας νίκη πάνω στο κοινωνικό διεκδικητικό κίνημα.

Στήριξαν με όλα τα διαθέσιμα μέσα στην προσπάθεια για τον παραπέρα κερματισμό της εκμεταλλεύμενης τάξης και την καλλιέργεια ενός κλίματος ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το σήμερα. Έκαναν ό, τι τους ήταν δυνατό για να ενισχύσουν μια τάση απομονωτισμού και αναζήτησης ατομικών διεξόδων, ενσπείροντας την ηπτοπάθεια και τον συμβιβασμό.

Μέσα σ' ένα τέτοιο περιβάλλον που όλοι οι μηχανισμοί κυριαρχίας συνεγάστηκαν για να δημιουργήσουν, οι εκμεταλλεύμενοι αποδενωμένοι από την παραγωγή διαδικασία, κατακερματισμένοι και στριμωγμένοι, επιδιώχτηκε να παραμείνουν αδρανείς ή υποταγμένοι στους χειραγωγικούς μηχανισμούς, με μειωμένες δυνατότητες αυτοοργάνωσης κοινωνικών αγώνων που θα μπορούσαν να πάρουν συνολικά αντιθεσμικό - ανατρεπτικό χαρακτήρα.

3. Διανύοντας ήδη τη δεύτερη δεκαετία η επιχείρηση, παρά την αγριότητα της, δεν φαίνεται να πετυχαίνει τους στόχους της.

Η επιχείρηση νομιμοποίησης της εξουσίας και της εκμετάλλευσης μέσω της ιδεολογικής συναίνεσης των εξουσιαζόμενων δεν πέρασε.

Η επιλογή δεν θάφτηκε και η ανθρώπινη ουσία εξακολουθεί να ανθίσταται.

Ο εξοπλισμός των αγροτών, οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων, οι αγώνες των νέων, το αποδεικνύοντας καθημερινά.

Βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας εξελισσόμενης σφαιρικής κρίσης της κυριαρχίας που έκινησε από την οικονομία αγκαλιάζει όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας παρατεταμένης περιόδου κοινωνικής αποσύνθεσης που οδηγεί στην δημιουργία εξεγερτικών καταστάσεων. Καταστάσεων, που μέσα από την αυτονομία των αγώνων σε ρήξη με την χειραγωγικούς μηχανισμούς, ανοίγουν το δρόμο που οδηγεί στην πραγματική κοινωνική Απελευθέρωση.

Οι καθημερινοί αγώνες, απεγκλωβισμένοι από τα γρανάζια της θεσμικής δράσης, γίνονται στοιχεία μιας γενικευμένης πάλης για την εξάλειψη της κυριαρχίας και εκμετάλλευσης σε όλες τους τις εκφράσεις.

Η αυτονομία των αγώνων, η πολυμορφία, η γενικευμένη και σύνδεση τους μέσα από μια διαδικασία αυτοοργάνωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης, πρέπει να αποτελούν τη σταθερά επιδίωξη όλων των αγωνιζόμενων ανθρώπων, στην πάλη τους για μια συνολική Κοινωνική και Ατομική Απελευθέρωση.

Αυτοοργάνωση - αυτονομία - διαρκής ρήξη - γενίκευση των αγώνων - αλληλεγγύη

Εργατική Αυτοοργάνωση

Δημοσιεύουμε την παρακάτω προκήρυξη που μοιράστηκε σε παρέμβαση της Πρωτοβουλίας στα μπλόκα των αγροτών την προηγούμενη Κυριακή, καθώς και σχετική απάντηση από δύο μέλη της.

Αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των αγροτών

Η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Αγώνα των Ζαπατίστας χαιρετίζει το δίκαιο αγώνα των αγροτών, που, μέσα στο νεοφιλελεύθερο χειμώνα, ορθώνουν το ανάστημα τους, αυτο-οργανώνονται και αντιστέκονται στη σκληρή επίθεση κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεκδικώντας το δικαίωμα στο εισόδημα, τη ζωή, την αξιοπρέπεια.

Ζούμε όλοι, καθημερινά την εφαρμογή μιας πολιτικής άγριου νεοφιλελεύθερισμού, που εκφράζεται στη χώρα μας αλλά και διεθνώς με αναδιάρθρωση της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα, ιδιωτικούς σειρές, συρρίκνωση της μικρής και μεσαίας παραγωγής, μείωση του εισοδήματος, απολύτες, ανεργία, περιθωριοποίηση και εξαθλίωση όλων τημημάτων της κοινωνίας. Μια πολιτική σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τη συσσώρευση κερδών στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, στο τραπεζικό και χρηματιστριακό κεφάλαιο. Μια πολιτική που για τους εργαζόμενους, τους μικρούς παραγωγούς, τη νεολαία, τους μετανάστες σημαίνει φτώχεια, περιορισμό των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μετατροπή σε πολύτες β' κατηγορίας.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο αγώνας σας σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη στιγμή στο κίνημα των αντιστάσεων στην Ελλάδα και σ

HENRY DAVID THOREAU (1812-1862)

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (Civil Disobedience)
- ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ (Life Without Principle)
- ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ (Walking)



Ο Henry David Thoreau υπήρξε ένας από τους σημαντικούς οραματιστές της Αμερικής του 19ου αιώνα και εισηγητής του Αναρχικού Ιντιβιντουαλισμού στην Αμερικανική εκδοχή του.

Γεννήθηκε στο Κόνκορντ της Μασαχουσέτης, σπουδάσει στο Harvard κλασσική φιλολογία, φυσική ιστορία και μαθηματικά. Διδαξε σε διάφορα σχολεία, σύντομα δόμως έρχεται σε σύγχρονη με το ανταρχικό παιδαγωγικό σύστημα και τα εγκαταλείπει. Ελεύθερο πνεύμα και βαθύς γνώστης της φιλοσοφίας της ζωής, έζησε για δύο χρόνια (1845-1847) στις όχθες της λίμνης Ουάλντεν, σε μία ενταγμένη αρμονική διαδικασία ταυτότητας μέσα στην αδιάσπαστη ενότητα της φύσης, με εκείνη την μοναδική αίσθηση που αγκαλιάζει το σύμπαν, εκφράζοντας την αδιαχώριστη διασύνδεση του εγώ με τον εξωτερικό κόσμο. (Περισσότερα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Henry David Thoreau παρατίθενται στην εισαγωγή του Oscar Gargill).

Επανεκδίδοντας πριν από ένα χρόνο το ΟΥΖΑΝΤΕΝ γράφαμε:

"Η Διεθνής Βιβλιοθήκη αρχίζει την δεύτερη εκδοτική της περίοδο με το ΟΥΖΑΝΤΕΝ. Το βιβλίο είχε εκδοθεί σε λίγα αντίτυπα το 1981 και ανταποκρινόταν στα αισθήματα δύον μετά το τέλος του κινήματος που διαφαινόταν πως άδειε προς το κλείσιμο του κύκλου του, επόπειρετο να αργηθούν την απόγνωση και τα σκοτάδια της

"Νέας Τάξης" που εκυροφερείτο. Όλων δύον προσπάθησαν και προσπαθούν να αντιπαραβάλλουν την αντογνωσία και την συμφιλίωση στην ένταξη και τον απανθρωπισμό".

Σήμερα, που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή το ανθρώπινο έίδος βιώνει την μακρά νύχτα της απώλειας του προσώπου του και τα εφιαλτικά όνειρα της ύπνωσής του, σήμερα που εμείς οι άνθρωποι σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας αποκομμένοι από τον φυσικό μας περίγυρο, αντιμετωπίζοντας τον παρά ανήκοντας σε αυτόν αυτές τις ημέρες της πιώσης και του ανέρευν, της αποκολλήσης δολιοφθοράς ενάντια στα παιδιά μας, τους πατέρες μας, και τις μάνες που μας γέννησαν, σ' αυτούς που αποκαλούμε φύλους και στους συνανθρώπους μας, στις τρελές αγελάδες, τους αρρώστους, και τους οικονομικά ανίσχυρους, σήμερα που όλα εν πλήρῃ συγχύσει είναι εναντίον όλων και κυρίως εναντίον του εαυτού μας, εκδίδοντας για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα τα αξιόλογα έργα του H.D. Thoreau "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ", "ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ" και "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ", που το καθένα από αυτά αποτελεί έκφραση μας βαθιάς γνώστης της φιλοσοφίας της ζωής και φωτεινό οδηγό, καθώς και απάντηση σε κύρια ζητήματα των ημερών μας. Ενέπνευσαν και εμπνέουν φωτισμένους ανθρώπους και κινήματα σε όλον τον κόσμο, όπως τον Μαχάτμα Γκάντι, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον commandante Μάρκος στο επαναστημένο Τσιάπας στο Μεξικό.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ (CIVIL DISOBEDIENCE) εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1849. Ο Oscar Gargill στην εξαίρετη εισαγωγή του σημειώνει: "...Αν κάποιος, επιχειρούσε να αξιολογήσει αυτό το τελευταίο κείμενο, σε σχέση με τον αριθμό των αναγνωστών στους οποίους άσκησε επίδραση, ίσως κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το πλέον σημαντικό κείμενο που έχει ποτέ συνταχθεί από Αμερικανό. Καθώς εμπεριέχεται η αντίληψη του Θορώ ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος αντίστασης, απέναντι σε μια τυραννική κυβέρνηση είναι η τακτική της άρνησης καταβολής φόρων. Κάπι που έχαλλον ο ίδιος έπραξε, αρνούμενος να πληρώσει φόρους και φυλακίστηκε για τον λόγο αυτό. ...Έαν ο φοροεισπράκτορας ή ο οιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός, με ωραίσει, όπως έχει ηδη συμβεί, "Μα τι να κάνω εγώ;" η απάντηση μου είναι, "Εάν πράγματι θέλεις να κάνεις κάτι, παρατίθους από τη θέση σου. "Όταν ο υπήκοος αρνεί-

ται τη σύμπραξη και ο λειτουργός παρατείται από το λειτουργημά του, τότε η επανάσταση έχει ήδη επιτελεσθεί. Άλλα ας υποθέσουμε έστω ότι θα χνθεί αίμα. Δεν υπάρχει ήδη αιματοχυσία όταν τραυματίζεται η σύνειδηση; Και από αυτό το τραύμα δεν χάνονται η αληθινή ανθρωπιά και η αθανασία του ανθρώπου, και δεν αιμορραγείται νεπανόρθωτα καταδικάσοντας τον εαυτό του σε αιώνιο θάνατο;" Και συνεχίζει ο Gargill: "...Το κείμενο προκάλεσε την προσοχή του Μαχάτμα Γκάντι την περίοδο της φοίτησης του στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Δεν άργησε να το μεταφράσει και να το κυκλοφορήσει σαν προκήρυξη, την εποχή που αγωνίζοταν υπέρ των δικαιωμάτων των Ασιατικής καταγωγής κατοίκων της Νοτίου Αφρικής. Επιστρέφοντας στις Ινδίες το 1914 νιούθησε την πρακτική που εισήγεται ο Θορώ, πέντε χρόνια αργότερα στην αντίσταση κατά των Διαταγμάτων του Rowlett, κινητοποιώντας παράλληλα εκατοντάδες χιλιάδες Ινδών και παροτρύνοντάς τους να εφαρμόσουν τα διδάγματά του στον αγώνα των εναντίον της Αγγλικής επικυριαρχίας..." Έξαλλον, στο κείμενο εμπεριέχεται η θεώρηση του Θορώ ότι δύλει οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να αντικατασταθούν από ένα είδος εξελικτικού ιντιβιντουαλισμού: "...Δεν θα υπάρχει ποτέ πραγματικά ελεύθερη και φωτισμένη Πολιτεία, έως ότου, η Πολιτεία δεν αναγνωρίσει το άτομο, ως μια υψηλότερη και ανεξάρτητη δύναμη, (από την οποία αντλεί όλη τη δύναμη και όλο το κύρος της,) και δεν του συμπεριφέρεται ανάλογα. Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση να οραματίζομαι μια Πολιτεία ικανή που επιτέλους αποδίδει το δίκαιο προς όλους τους ανθρώπους και που συμπεριφέρεται στο άτομο με σεβασμό όπως σε έναν γείτονα πάνε να ξήσουν μακριά της, ούτε παρεμβαίνει επιζήμια στις υποθέσεις τους και δεν περισφέρει ασφυκτικά, όσους εκπληρώνουν όλα τους τα καθήκοντα ως γείτονες και ως συνάθρωποι. Μία πολιτεία που θα κυνοφορήσει έναν καρόπι αυτού του είδους, για να τον αποδώσει με ωδίνες όταν ωριμάσει και που θα προετοιμάσει τον δρόμο για μια άλλη, ακόμα πιο τέλεια, ακόμη πιο λαμπρή Πολιτεία, την οποία έχω επίσης οραματίσει, αλλά δεν την βλέπω ακόμη πονθενά."

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΕΣ "LIFE WITHOUT PRINCIPLE" (1850)

Πρόκειται αναντίρρητα για το πλέον αγαπημένο κείμενο του ίδιου του Θορώ και των Θορωικών, για έναν ύμνο στον ελεύθερο χρόνο και ταυτόχρονα μία προκήρυξη ενάντια στην εργασία και το χρήμα, τις δύο όψεις όψεις του αυτού νομίσματος, "Έχυπνο Χρήμα" επί των ένδοξων ημερών μας, τις δύο υπέρτατες θεώρητες στις οποίες στηρίζεται η οργάνωση της βάρεβαρης κοινωνίας μας στην οποία καλούμαστε να επιβιώσουμε και όχι να ξήσουμε. Ο Θορώ γράφει: "...Αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος εργασίας. Ένα ατέλειωτο πηγανέλα!... Δεν υπάρχει ημέρα που θα πάνεσες... Δεν είναι τίποτα άλλο παρά δουλειά, δουλειά, δουλειά... Δεν νομίζω ότι υπάρχει οπιδήποτε, ούτε καν έ-

γκλημα, που να αντιτίθεται περισσότερο στην ποίηση και στην φιλοσοφία, πολύ δε περισσότερο στην ίδια την ζωή, από την ακατάπαυση εργασία...", και συνεχίζει ο Θορώ: "...Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κερδίσετε χρήματα οδηγούν κατά κανόνα και χωρίς εξαιρέσει σε ημική κατάπτωση... Το κοινωνικό σύνολο πληρώνει εύκολα για πράγματα δυσάρεστα και ανώφελα. Πληρώνεται για να είσαι κάτι λιγότερο από άνθρωπος... Εάν κερδίζετε χρήματα ως σημαράφεας ή ομιλητής θα πρέπει να είστε δημοφιλής, κάτι που οδηγεί επακριβώς στην κατάπτωση... Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σοφός, εάν δεν γνωρίζει πώς να ζει καλύτερα από τους άλλους, εάν είναι μόνον διανοητικά περισσότερο ευφυής και οξύνους...". Άλλα, δυποτεί και ο ίδιος ο Θορώ, πρόκειται για "μια παράξενη εποχή του κόσμου... Οι αυτοκρατορίες, τα βασίλεια και οι δημοκρατίες ζητιανεύουν την θύρα του ιδιωτεύοντας ανθρώπουν και του εκφράζουν τα παράπονά τους...". Η "οφειλούμε να συμπεριφέρουμε στην διάνοια μας όλα σχεδόν τα ανθρώπινα επιτελύματα, δυποτεί αποσπάσματα, και πιο να πρωτευεύουμε προσεκτικά καθώς θεωρούμε αποτελεσματικά κατά της ανθρωπότητας την θάνατον".

WALKING "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ" (1862)

"Περιπλανιόμαστε προς τους Αγίους Τόπους, μέχρις ότου μία ημέρα, ο Ήλιος θα φωτίσει λαμπρότερος από ποτέ, και ίσως λάμψει μέσα στις διάνοιες μας και τις καρδιές μας και φωτίσει όλη τη ζωή μας, με το μεγάλο φως της αφύπνισης, το ίδιο θερμός και γα-

λήνιος και ολόχρυσος, όπως στις ακροποταμίες, το Φθινόπωρο." Ετοιμαστεί για την επιτηδεύση της ζωής ο Henry David Thoreau στο "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ". Το βιβλίο είναι ένας υμνος προς το Αγριό, προς την Αγρια Φύση, μία επιθυμία, μία ευχή για ένα διαφορετικό είδος ζωής από αυτό που διαδραματίζοταν γύρω του, αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στον ελεύθερο χρόνο, στην Αρχαία Ελληνική μυθολογία ως πηγή γνώσης και ιδών στον περίπατο και τον περιπατητή. Η Αγρια σκέψη και η πηγαία αίσθηση του Henry David Thoreau ταξιδεύουν απρόβλεπτα στο εύρος της ανθρώπινης σκέψης και γνώσης καταδύοντας στη βιώματος. Ένα οικολογικό δοκίμιο προτού η ανθρώπινη μάστιγα καταστήσει αναγκαία την έννοια της οικολογίας. Άλλα θα θεωρούσαμε εαυτούς εξαιρετικά βέβηλους εάν δεν παραθέταμε ορισμένα αποσπάσματα, και πιο να πρωτευεύουμε προσεκτικά κατά την θεωρία του Θορώ, το 1862 στο Atlantic Monthly. "...Επι των ημερών μας όλα σχεδ

Επιχείρηση: "Πολιτισμός"

"Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας αναδεικνύει τον πλούτο των ισότιμων διαφορετικών παραδόσεων και ανανεώνει τη σχέση της Ευρώπης με την προϊστορία των ιδεών και ιδεών που εκπιστούν οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο του πλανήτη.

Ξαναδημιουργεί τη σχέση μας με το υπαρξιακό βάθος των κοινωνιών της: την ειρήνη, την ισοθετική, την αλληλεγγύη. Η ευρωπαϊκή συνιστώσα του πολιτισμού δεν είναι για τη Θεσσαλονίκη ένα ζητούμενο, είναι ένα δεδομένο..."

Αυτό που προβάλλεται σαν το μεγαλύτερο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι η ανάδειξη της ως η πόλη που ανέλαβε τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 1997. Πλήθος προπαγανδιστικών φυλλαδίων, αφίσων και διαφημίσεων διατυπωνίζουν το γεγονός, ενώ έχει ήδη γίνει μόνιμη η εικόνα του συμβόλου της σε κάθε εκδήλωση που πραγματοποιείται στην πόλη από επίσημους φορείς και επιχειρηματίες. Ένα σύμβολο που κυριαρχεί σε κάθε τοπική εφημερίδα και περιοδικό, σε κάθε γνωιά της πόλης, που μπορεί να το διακρίνει σε επωτζήδικες μεταλλικές κατασκευές που χειρουργούν ως διαφημιστικές ταμπλές και "ενημερώνουν" για έργα-κατασκευές-αναπλάσεις-διαμορφώσεις-αξιοποίησεις. Εξαιτίας του γεγονότος της Πολιτιστικής και της αμφιβολής επίτευξης των υποτιθέμενων στόχων της, έχει αναπτυχθεί στη Θεσσαλονίκη ένα κλίμα διαρκούς παραφύλαξης για το αν "θα αποτύχει η Θεσσαλονίκη" ή αν "θα ολοκληρωθούν τα έργα". Σκάνδαλα, μίζες, παραπτήσεις καλλιτεχνών διευθυντών κι ένας χρόνος 60 με 80 δις, που και που και καρμία συναυλία, κάπιο φεστιβάλ, ολοκληρώνουν το σκηνικό που εξασφαλίζει το απαραίτητο "άρτος και θεάματα" που "προσφέρει" στη Θεσσαλονίκη αυτός ο θεσμός. Δυο βδομάδες απομένουν για να αρχίσει η χρονιά του 1997 και κάθε κάτοικος αυτής της πόλης έχει με τον τρόπο του μπει μέσα στους ρυθμούς που δημιουργεί στην πόλη ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Τα αφεντικά έχουν ήδη αρχίσει να γιορτάζουν, οι υπόλοιποι, μην έχοντας πρόσληση για τη γιορτή, χαζεύουμε απ' έως. Για όποιον έχει αποκτήσει μια επιφανειακή ενημέρωση για το πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη μέσα στη χρονιά του '97, πιθανώς να φαίνεται ότι, στην καλύτερη περίπτωση, θα είναι μια χρονιά γεμάτη από εκδηλώσεις, κουλτούρα, τέχνη, κάτι σαν ένα συνέχεια φεστιβάλ δωδεκάμηνης διάρκειας, τύπου "Δημήτρια" ή Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στην πιο ευνοϊκή περίπτωση, οι "φύλοι του πολιτισμού" και δύο έχουν την οικονομική άνεση για να πληρώνουν το αντίτυπο των εισιτηρίων θα χορτάσουν κουλτούρα και δημόσιες σχέσεις, ενώ η κοινωνία θα αδιαφορεί, συνεχίζοντας κανονικά στους ρυθμούς της επιβίωσης.

Στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης όμως τα πάντα πρέπει να αλλάξουν ρυθμούς και να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί μια πόλη που γίνεται πρωτεύουσα του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Η ώψη της πόλης, η διασκέδαση, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι συνήθειές τους, ο τρόπος σκέψης τους, θα πρέπει να αναπλαστούν ανάλογα. Μια πλαστική εγχείριση στην φυσιογνωμία και την ώψη της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει, αφήνοντας βαθιές τις χαρακτικές από τις ουλές της επέβασης στα μιαλά μας, στις γειτονίες μας, στο βιοτικό μας επίπεδο, επάνω στις ίδιες μας τις ζωές.

Όλα αυτά, αποτέλεσμα των εξαναγκασμάτων που μας επιβάλλει ο πολιτισμός της κυριαρχίας, η ολοκληρωτική κυριαρχία που κατασκευάζει τη συναίνεση διαβρώνοντας τη συνείδηση, διδάσκοντας την υποταγή με τρόπους ήπιους και υπουργός. Συγχρόνως, τα σχέδια των ντόπιων και ευρωπαϊκών αφεντικών για τη Θεσσαλονίκη προβλέπουν την αναβάθμιση της στα Βαλκάνια. Αυτή τη στιγμή στην πόλη, διεξάγεται από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ένα πογκρόμ, μια επιχείρηση αφομοίωσης, ισοπέδωσης και αποστέρωσης κάθε του διαφορετικού, αντίθετου ή εναλλακτικού. Το ψέμα, η απάτη, η αποχαύνωση, είναι τα μεγαλύτερα όπλα σ' αυτό το έργο.

"...την αλήθεια αυτής της πρότασης δεν την αποδεικνύει μόνο η μακρά και δημιουργική συγκατοίκηση στη Θεσσαλονίκη διαφορετικών φυλών, εθνών, θρησκευτικών ομάδων και δογμάτων, η μακρά σγωγή της πόλης στην κουλτούρα της ανοχής και του αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους ρωμιούς, τους αθωομανούς, τους εβραίους σεφαραντίν, τους βαλκανιούς και τους κεντροευρωπαίους εμπόρους που διασκορπίστηκαν μέχρι και τις αρχές του αιώνα στο κοσμοπολίτικο τοπίο της πόλης..."

Οι διευθύνοντες και προπαγανδιστές αυτού του θεσμού αισθάνονται (και το ίδιο θέλουν να αισθανόμαστε κι εμείς) εθνικά υπέρηφανοι που και αυτό το κατόρθωμα αποτελεί ελληνική πατέντα (όπως άλλωστε οι τέχνες, τα γέραματα που και το τυρί φέτα). Η ίδια του θεσμού ανήκει στη Μελίνα Μερκούρη και το γεγονός αυτού χρησιμοποιείται στο έπακρο διαφημιστικά, αφού το όνομά της πουλάει αρκετό πολιτισμό και μετά το θάνατό της. Η πρωτη πόλη που είχε αναλάβει τον τίτλο, ήταν η Αθήνα, το 1985. Ο χαρακτήρας του θεσμού τότε ήταν ακόμα βρεφικός και δεν είχε διαμορφωθεί και αξιοποιηθεί με τον τρόπο που γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το τότε "κοινωνικό" ΠΑΣΟΚ, αναζητούσε μέσω προσωπικότητών που διέθετε ανάμεσα στα στελέχη του (Μερκούρη, Λαζαρίτης) να προσεγγίσει κοινωνικές ομάδες, να εκσυγχρονίσει καταναλωτικά την κοινωνία και τη νεολαία, να δημιουργήσει νέες θεαματικές εξαρτήσεις και στερήσεις. Οι νέοι και οι "κουλτούριαρδες" είχαν τότε την ευκαιρία να γευτούν το θέα-



μα και τα στυλ που ήδη επικρατούσαν στη Δυτική Ευρώπη. Ο "εξευρωπαϊσμός" της Ελλάδας είχε ξεκινήσει από την Αθήνα (για να ολοκληρωθεί, στο πεδίο της κουλτούρας, από τα περιοδικά life-style και την "άνοιξη" των "ελεύθερων" media).



Έκτοτε, ο θεσμός κάνει τον γύρο της Ευρώπης, βελτιώνεται και αξιοποιείται ποικιλοτρόπως από τους υποστηρικτές της κοινής ευρωπαϊκής αστικής τάξης, διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να εκφράζει σήμερα την ιδεολογία του ευρωπαϊκού Κεφαλαίου, αυτή της κοινής "κουλτούρας", των κοινών συνόρων, της κοινής οικονομίας, της κοινής αστυνομίας.

"Ελληνες επιχειρηματίες, παλινοστούντες απόδημοι της διαποράς, ευρωπαίοι managers, βαλκανίοι τεχνίτες, ανατολικοί καλλιτέχνες και μικρέμποροι από τις παραευξείνεις δημοκρατίες πλημμυρίζουσαν σήμερα τους ίδιους δρόμους και τις ίδιες πλατείες της Θεσσαλονίκης (...) Αυτοί οι άνθρωποι και αυτή η δυναμική είναι ο πολιτισμός της πόλης: μια σπηλή του πολιτισμού..."

Κάθε ευρωπαϊκή πόλη που χρίζεται με αυτό τον τίτλο, αναλαμβάνει, εκτός από τη διοργάνωση χρόνων υποδομής, ασφάλειας και αξιοποίησης της ίδιας της πόλης, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ετήσια διαδοχή αυτού του θεσμού και η σπουδαιότητα που του έχει δοθεί, δημιουργούσε μια τέτοιου είδους σχέση, ώστε οι κάτοικοι των πόλεων που αναλαμβάνουν το θεσμό να ακούν ως κάτι φυσιολογικό το ότι η πόλη "τους" πρέπει να ανταγωνιστεί τις προηγούμενες, ώστε να δείξει "καλύτερο" πρόγραμμα και να υποτοποιησεις καλύτερα το θεσμό.

Ανταγωνισμός! Η μαγική λέξη, που κάνει το Κεφαλαίο να χαμογελάει, δείχνοντάς μας τα κοφτερά του δύντια. Οταν μάλιστα προβάλλεται το ιδεώδες της ενωμένης Ευρώπης και της κατάργησης των συνόρων που θα επιτύχει, ως συνδετικός κρίκος, ο πολιτισμός (η ιδεολογική βάση της συναίνεσης), τότε βρίσκουμε μπροστά μας τα αφεντικά της Ευρώπης πολύ χαρούμενα, για την υπέροχη ευκαίρια της χρησιμοποίησης του θεσμού για τον εκσυγχρονισμό και την πρώθηση των οικονομικών και κατασταλτικών τους σχεδίων σε πόλεις-οικονομικά κέντρα της Ευρώπης. Η "εκπολιτιστική" αυτή εκστρατεία δημιουργεί ένα ιδανικό πρόπτερα καπνού, ώστε να διεξάγεται με γοργούς ρυθμούς ο "εκσυγχρονισμός" των αστικών κέντρων και να δημιουργείται κλίμα κοινωνικής ηρεμίας, αφού, πρώτον, πρόκειται για μια γιορτή και όχι για πολιτική ή σχέδια του Κεφαλαίου και, δεύτερον, ο πολιτισμός που λανσάρεται-προπαγανδίζεται δημιουργεί συνειδήσεις εύπλαστων πολιτών στα πρότυπα θεατής-καταναλωτής-παραγωγικός-αμέτοχος-απαθής.

Στο όνομα λοιπόν του πολιτισμού, όπως παλαιότερα "εκπολιτίζονταν" οι "βάρβαροι" λαοί, υποτασσόμενοι στον πολιτισμό τους χρήματος και της χριστιανικής θρησκείας από τους κονκισταδόρες, έτοις και σήμερα, οι πληθυσμοί που ποκύπιται στον πολιτισμό της εκμετάλλευσης και την ιδεολογία της κυριαρχίας. Πριν τη Θεσσαλονίκη, η ίδια επιχείρηση διεξήχθη σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Δουβλίνο, το Παρίσι, η Μαδρίτη. Σύμφωνα με την εμπειρία από τα ούσα έχουν γίνει στις προηγούμενες πολιτιστικές πρωτεύουσες, αλλά και αντιλαμβανόμενοι τα συνειδήσεις που προστέπονται στην ανθρώπινη καταστολή από την θρησκευτική πρωτεύουσα δεν χωράει το "ακαλίσθητο", το διαφορετικό, οι ανυπάκουοι πολίτες, οι επεκτείνονται έχουν ως στόχο την ευκολότερη διακίνηση τω

Καλά Μιθρούγεννα...



"Γιός θεού, γιός πόρνης, γιός παρθένας, δημιουργός άρτων και θεαμάτων, ομοφυλόφιλος και πουρίτανός, "πολιτικός αγωνιστής" και μέλος των διωκτικών μηχανισμών, κατήγορος και κατηγορούμενος, δουλευτής και αστροναύτης, δεν υπάρχει κανένας ρόλος που να μη μπορεί να παίξει αυτή η εκπληκτική μαριονέττα. Τον είδαμε σαν έμπορο της στέρησης, σα διανομέα χαρίτων, σαν "αβράκωτο", σαν σοσιαλιστή, φασίστα, αντιφασίστα, σταλινικό. Υπήρξε σ' όλα τα εμβλήματα, σ' όλες τις σημαίες, σε κάθε αυτοπειφρόνηση, στις δύο μεριές του ροπάλου, στις περισσότερες θανατικές καταδίκες, όπου στέκει εξίσου καλά στο χέρι του δημίου όσο και στον καταδικασμένου. Έχει τη θέση του μέσα στ' αστυνομικά τμήματα, τις φυλακές, τα σχολεία, τα μπουρδέλα, τους στρατώνες, τα μεγάλα καταστήματα, τις ζώνες του αντροπόλεμου. Χρησιμεψε σαν υποστήριγμα, σα δείκτης πορείας, σα σκιάχτρο για να εξακολουθήσουν ν' αναπαύονται οι νεκροί εν ειρήνη και οι ζωντανοί γονατιστοί, σα βασανιστήριο και σα δίαιτα αδυνατίσματος. Θα χρησιμεψε σαν πλαστικός φαλλός όταν οι έμποροι αγώνων θ' αποκαταστήσουν εμπορικά το αμάρτημα. Ταλαίπωρες Μωάμεθ, ταλαίπωρες Βούδα, ταλαίπωρες Κομφούκιες, θλιβεροί αντιπρόσωποι ανταγωνιστικών εταιρειών χωρίς φαντασία ούτε δυναμισμό, ο Χριστός κερδίζει σ' όλα τα μέτωπα. Ο Ιησούς Χριστός, σούπερ-αφιόνι και σούπερ-σταρ: διλες οι εικόνες του πουλημένου στο θεό μέσα σε μια ρεκλάμα πωλήσεων του θεού".



"Ο τύραννος της Ευρώπης, ο τύραννος της Αμερικής...". Πίνακας του Manuel Ocampo

AΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ πρώτους αιώνες της σύμφωνης με τη σύγχρονη χριστιανική μέθοδο καταμέτρησης των χρόνων (δηλαδή κατά τους τρεις πρώτους "μ.Χ" αιώνες) κάποιος από τους λεγόμενους χριστιανούς πληροφορούνταν ότι στις 25 Δεκέμβρη γιορτάζονταν τα "χριστούγεννα", θα αισθανόταν μεγάλη έκπληξη. Διότι αρχικά δεν υπήρχε κανένας εορτασμός της γέννησης του Χριστού και η ημερομηνία της ήταν απροσδιόριστη, ενώ στη συνέχεια η γέννηση του Χριστού γιορτάζοταν στις 6 Γενάρη! Την εποχή που ο χριστιανισμός ήταν εξαπλωμένος κυρίως στη Ιουδαία, η 6η Γενάρη είχε επιλεγεί επειδή, σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση ο Αδάμ είχε πλαστεί από τον Γιαχβέ την 6η μέρα του πρώτου μήνα της δημιουργίας, ενώ συγχρόνως, στο κλίμα συγκρητισμού των θρησκειών που χαρακτήριζε την εποχή, στις 6 Γενάρη υπήρχε ο ανταγωνιστικός εορτασμός των "επιφανείων" ή "θεοφανείων" του επιτυχημένου τότε στην αγορά των θρησκειών αιγυπτιακού θεού Όστρι.

Το σύνολο σχεδόν της επίσημης καταγραφής των υποτιθέμενων περιστατικών της ζωής του Χριστού και

των αποστόλων καθώς και της υποτιθέμενης χριστιανικής διδασκαλίας πραγματοποίηθηκε από τους ηγετικούς κύκλους της εκκλησίας τον Γαιώνα, όταν ο χριστιανισμός είχε σχεδόν καταφέρει να καλύψει το σύνολο της ζήτησης στην αγορά εξαπάτησης και διαστροφής της συνείδησης. Την ίδια εποχή, οι ηγετικές ομάδες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αναζητούσαν μια μέθοδο αναστήλωσης της κυριαρχίας στην αυτοκρατορία που κατέρρεε. Και τί καλύτερο για την αποκατάσταση της οικουμενικότητας της κυριαρχίας από μια θρησκεία που προπαγάνδιζε την "επί της Γης" νίκη του καλού. Έτσι, ο χριστιανισμός που είχε το επιπλέον πλεονέκτημα της εξασφάλισης της αιώνιας υποταγής μέσω της μετάθεσης της ευτυχίας στη μετά θάνατο ζωή, κέρδισε και επιλέχτηκε από την κυριαρχη κάστα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως η θρησκεία του κράτους. Ο Μίθρας είχε χάσει... Ο αυτοκράτωρας Κωνσταντίνος έβαλε το σήμα του χριστού στις ασπίδες και τα λάβαρα των στρατιωτών του, στα νομίσματα και τις αψίδες του θριάμβου του, σκότωσε όλους τους αντιπάλους του, εκτέλεσε τη γυναίκα του τη Φαύστα, το γυιό του τον Κρίστο και τον δωδεκάχρονο ανηψιό του, ώστε να μην διεκδικήσουν το θρόνο του, επέβελε τον χριστιανισμό ως υποχρεωτική θρησκεία και ανακρύχτηκε άγιος.

Για την επιβολή του χριστιανισμού όμως ήταν απαραίτητες μερικές μετατροπές, που στο μέλλον θα εξαφάνιζαν εντελώς το ανταγωνιστικό προϊόν "Μίθρας". Σύμφωνα με την αρχαία περσική παράδοση, ο Μίθρας είχε γεννηθεί στις 25 Δεκέμβρη, σε ένα σπήλαιο, ανάμεσα σε βοσκούς. Τη θέση του σπηλαιού έδειξε στους ιερείς του Μίθραϊσμού που ονομάζονταν "Μάγοι" (η λέξη δεν έχει σχέση με αυτό που σήμερα αποκαλούμε μαγεία, ήταν απλά η επίσημη ονομασία των ιερών του Μίθραϊσμού), ένα αστέρι το οποίο έπεσε στο σπήλαιο... Σας θυμίζουν τίποτε όλ' αυτά;

Εκτός όμως από το τσάκισμα του ανταγωνιστή Μίθρα, η επιλογή της 25ης Δεκέμβρη για τη γενέθλια του Χριστούλη είχε και άλλα πλεονεκτή-

ματα: Στις 24 και 25 Δεκέμβρη υπήρχε μια από τις φιγούρες που αποτελούσαν το πάνθεον των αρχαίων περσικών θεών, εκείνη την εποχή είχε αποκτήσει την ιδιότητα του αποκλειστικού εκπροσώπου του "καλού". Ο Μίθραϊσμος είχε σημαντική διάδοση στους ρωμαϊκούς στρατιώτες, στους οποίους εμφυσούσε έντονα πολεμικό πνεύμα και μαχητικότητα, ήταν όμως μια θρησκεία που προπαγάνδιζε την "επί της Γης" νίκη του καλού. Έτσι, ο χριστιανισμός που είχε το επιπλέον πλεονέκτημα της εξασφάλισης της αιώνιας υποταγής μέσω της μετάθεσης της ευτυχίας στη μετά θάνατο ζωή, κέρδισε και επιλέχτηκε από την κυριαρχη κάστα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως η θρησκεία του κράτους. Ο Μίθρας είχε χάσει... Ο αυτοκράτωρας Κωνσταντίνος έβαλε το σήμα του χριστού στις ασπίδες και τα λάβαρα των στρατιωτών του, στα νομίσματα και τις αψίδες του θριάμβου του, σκότωσε όλους τους αντιπάλους του, εκτέλεσε τη γυναίκα του τη Φαύστα, το γυιό του τον Κρίστο και τον δωδεκάχρονο ανηψιό του, ώστε να μην διεκδικήσουν το θρόνο του, επέβελε τον χριστιανισμό ως υποχρεωτική θρησκεία και ανακρύχτηκε άγιος.

Για την επιβολή του χριστιανισμού όμως ήταν απαραίτητες μερικές μετατροπές, που στο μέλλον θα εξαφάνιζαν εντελώς το ανταγωνιστικό προϊόν "Μίθρας". Σύμφωνα με την αρχαία περσική παράδοση, ο Μίθρας είχε γεννηθεί στις 25 Δεκέμβρη, σε ένα σπήλαιο, ανάμεσα σε βοσκούς. Τη θέση του σπηλαιού έδειξε στους ιερείς του Μίθραϊσμού που ονομάζονταν "Μάγοι" (η λέξη δεν έχει σχέση με αυτό που σήμερα αποκαλούμε μαγεία, ήταν απλά η επίσημη ονομασία των ιερών του Μίθραϊσμού), ένα αστέρι το οποίο έπεσε στο σπήλαιο... Σας θυμίζουν τίποτε όλ' αυτά;

Εκτός όμως από το τσάκισμα του ανταγωνιστή Μίθρα, η επιλογή της 25ης Δεκέμβρη για τη γενέθλια του Χριστούλη είχε και άλλα πλεονεκτή-

"Πραγματική κυριαρχία υπάρχει μόνο εκεί όπου υπάρχει πραγματική υποταγή"

Χίτλερ

Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, αν και είναι χαρακτηριστικά του σωρού ψευμάτων με τα οποία κατασκευάστηκε η λατρεία των χριστιανών, ωστόσο δεν καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο τμήμα του ζητήματος και φυσικά δεν παρουσιάζουν τους μηχανισμούς (ιδεολογικούς ή άμεσα βίαιους) που χρησιμοποιήθηκαν για την εδραίωση της "θρησκείας της αγάπης". Και βέβαια, αν θα θέλαμε να παραθέσουμε τις σφαγές, τις αθλιότητες, την αμφορφωσία, την κτηνωδία και τα εγκλήματα τα οποία προκάλεσε και στα οποία στηρίχτηκε ο Χριστιανισμός, θα χρειαζόμασταν ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες. Υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν τον "πραγματικό" χριστιανισμό, κάποιοι ακόμα φτάγουν να μιλάν και για "αναρχοχριστιανισμό". Όσο για το τι ήταν ο στην πραγματικότητα ο Χριστός, οι μετέπειτα "αναπροσαρμογές" των γραπτών και προφορικών παραδόσεων και τυπολογιών της εκκλησίας, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ώστε να δοθεί ποτέ μια, έστω και στοιχειωδώς, τεκμηριωμένη απάντηση. Από την άλλη μεριά, στους ισχυρίσμούς ότι οι σωροί των εγκλημάτων δεν αποδίδουν την "πραγματική ουσία" του χριστιανισμού, μια πρώτη απάντηση είναι πως παραγνωρίζονται τα ιστορικά γεγονότα, θα μπορούσε να φανούν ως άγιοι άνθρωποι ακόμα και ο Χίτλερ, ο Στάλιν ή οι διευθυντές της Shell. Τα εγκληματικά και απάνθρωπα αποτελέσματα του χριστιανισμού είναι αναπόδραστες συνέπειες της εγκληματικής και αντιανθρώπινης φύσης του, της ίδιας του ουσίας. Αποτελέσματα μιας πνευματικής πανούκλας, που διδάξε το δύολο να αγαπά το αφεντικό του, το θύμα ν' αγαπά το θύτη και τους ανθρώπους να μισούν και να φοβούνται το ανθρώπινο...

ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΣ ΜΕΖΙΚΑΝΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ

★

ΚΕΙΜΕΝΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ο συναλογικός Δεκέμβρης 1996

Κυκλοφόρησε...

Για την ενίσχυση του "Προγράμματος @ του Νότου", κυκλοφόρησε από την ομάδα "Μαύρο Αστέρει" η συλλογή κειμένων και φωτογραφών "Εξεγέρμενος Μεζικάνικος Νότος".

Για επικοινωνία και πληροφορίες:

T.Θ. 50042, T.Κ. 54013,
Θεσσαλονίκη

N.N.



Πορτορικάνοι πολιτικοί κρατούμενοι

Διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Δεκέμβρη στο Σαν Φρανσίσκο για την απελευθέρωση των πορτορικανών πολιτικών κρατουμένων και κρατουμένων πολέμου.

Η ιστορία έχει ως εξής: 15 ακτιβιστές πορτορικανοί καταδικάστηκαν στις αρχές του 1980 με την κατηγορία της στασιαστικής συνωμοσίας, ενεργώντας δηλαδή για την ανατροπή της εξουσίας της βορειοαμερικανικής κυβέρνησης στο Πουέρτο Ρίκο. Πρόκειται για εργάτες και επαγγελματίες, φοιτητές και δασκάλους, οργανωτές κοινοτήτων και καλλιτέχνες που θεωρούσαν απαράδεκτη την αποικιακή πραγματικότητα του Πουέρτο Ρίκο και δραστηριοποιήθηκαν στο Κίνημα Ανεξαρτησίας του Πουέρτο Ρίκο. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 εργάστηκαν για την ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, ενάντια στο ρατσισμό, και δημιούργησαν κοινοτικούς θεσμούς, όπως εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, και πολιτικούς οργανισμούς. Συμμετείχαν σε επιτροπές ενάντια στην καταπίστηση και τη βία εναντίον νέων και κατέκριναν τη βορειοαμερικανικό πολιτικό σύστημα για συνεχή αποκλεισμό.

Μετά από αλλεπάλληλη κύματα συλλήψεων μεταξύ 1980 και 1985 καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές για δράση και συνωμοσία που ενεργούσε προς όφελος της ανεξαρτησίας του Πουέρτο Ρίκο. Δεκατρείς από αυτούς διεκδίκησαν την ιδιότητα του αιχμαλώτου πολέμου, δηλώνοντας πως είναι μαχητές του παράνομου κινήματος για την απελευθέρωση του Που-

έρτο Ρίκο και ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, η βορειοαμερικανική κυβέρνηση δεν είχε τη δικαιοδοσία να τους προσάγει σε δίκη. Οι περισσότεροι από αυτούς καταδικάστηκαν με ποινές που ίσοδυναμούν με ισοβία κάθειρξη.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους υποβάλλονται σε σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, με σκοπό την φυσική, ψυχολογική και πολιτική εξόντωσή τους.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν διακηρύξει πως η δεκαετία του 1990

πρέπει να είναι η δεκαετία κατά την οποία θα λήξει η αποικιοκρατία.

Η 100χρονη κατοχή του Πουέρτο Ρίκο από τις ΗΠΑ ξεπέρασε το 1998. Πρέπει σύντομα να λυθεί το ζήτημα του status του Πουέρτο Ρίκο και να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Η επιτροπή για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των κρατουμένων πολέμου που διοργανώνει τη διαδήλωση αυτή, έχει επίσης καταβάλλει προσπάθειες για:

- τη συγκέντρωση 75.000 γραμμάτων που στάλθηκαν στον Κλίντον και απαιτούν την άμεση απελευθέρωση.

- ενεργητική στήριξη του Ντέσμοντ Τούτου, της Ριγκομπέρτα Μεντσού και πολλών άλλων.

- διαδηλώσεις στο Πουέρτο Ρίκο με τη συμμετοχή πάνω από 125.000 ατόμων.

- Ειδική εκδήλωση στο OSPAAAL (Οργανισμός αλληλεγγύης στους λαούς της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής).

Η κατάσταση στο Πουέρτο Ρίκο.

Το Πουέρτο Ρίκο υπήρξε για 500 χρόνια αποικία, καταρχήν των Ισπανών, και στη συνέχεια των βορειοαμερικανών. Το 1898, με τη λήξη του ονομαζόμενου Ισπανο-Αμερικανικού πολέμου, η Ισπανία

αναγκάστηκε να παραχωρήσει στις ΗΠΑ πολιτείες το νησί, υπακούοντας στη συνθήκη που υπογράφηκε μεταξύ Ισπανίας, Γαλλίας και ΗΠΑ. Πολιτειών. Κανείς δε ωρίτησε το λαό του Πουέρτο Ρίκο, παραβιάζοντας τη Χάρτα Αυτονομίας που είχε υπογραφεί μεταξύ Ισπανίας και Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με την οποία το status του νησιού δε μπορούσε να αλλάξει χωρίς την συμφωνία του Πουέρτο Ρίκοντος λαού. Οι ΗΠΑ πολιτείες κήρυξαν στρατιωτικό νόμο, εγκατέστησαν αμερικανικό κυβερνήτη και βάσει προγράμματος, κάτεστρεψαν την αγροτική οικονομία, υποτίμησαν το νόμισμα και επέβαλλαν την υπηκοότητα στους κατοίκους του. Οι άντρες κατατάχτηκαν υποχρεωτικά στον Β. Αμερικανικό στρατό, στα σχολεία επέβαλαν τη διδασκαλία των αγγλικών και της αμερικανικής ιστορίας, οι γυναίκες υπέστησαν στείρωση και στο νησί εγκαταστάθηκαν 21 στρατιωτικές βάσεις.

Οι διεθνείς συνθήκες καταδικάζουν την αποικιοκρατία ως έγκλημα και αναγνωρίζουν στους αποικιοκρατούμενους λαούς το δικαίωμα να θέσουν τέλος στην αποικιοκρατία με οποιοδήποτε μέσο διαθέτουν. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν πως αυτοί οι νόμοι ισχύουν και για τη περίπτωση του Πουέρτο Ρίκο. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ πολιτείες συνεχίζουν να κρατούν πορτορικανούς πολιτικούς κρατούμενους και κρατούμενους πολέμου, παραβιάζοντας τους διεθνείς νόμους.

(πηγή Arm the Spirit)



Απεργία ανθρακωρύχων στη Ρωσία

Η πλειοψηφία των ρώσων ανθρακωρύχων βρίσκεται εδώ και μέρες σε απεργία διαρκείας, που κάλεσε η Ένωση Εργατών στη Βιομηχανία Ανθρακα. Σύμφωνα με την Ένωση, 161 από τα 189 ορυχεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους. Οι ανθρακωρύχοι διαμαρτύρονται, μ' αυτόν τον τρόπο, για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή τους και τις κακές συνθήκες εργασίας. Ο πρόεδρος της Ένωσης τους υπολογίζει τα χρέη προς τους εργάτες, μόνο από καθυστερούμενους μισθούς, σε 468 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ρώσος υπουργός οικονομικών Alexander Livshits υποστηρίζει πως η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη μόνο για το 10% των καθυστερούμενων οφειλών, και ότι έχει επενδύσει μεγάλα ποσά στη βιομηχανία άνθρακα, περιλαμβάνοντας ενός δανείου ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Επίσης, σε μια προσπάθεια της τελευταίας σπιγμής ν' αποσοβήσει την ανεργία, διέθεσε έκτακτα κονδύλια για "κοινωνική υποστήριξη" των επιχειρήσεων άνθρακα. Εκπρόσωπος, όμως, των συνδικαλιστών χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ημίμετρο, που δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα.

Η βιομηχανία άνθρακα έχει πληγεί από σοβαρές περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση, από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, ακόμα και τα ποσά που έχουν εγκριθεί, καθυστερούν να καταβληθούν.

Η οξυμένη κατάσταση έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των εργατών σε υποστήριξη της απεργίας διαρκείας στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε κάποιες απ' αυτές, όπως το Rostov, οι δάσκαλοι, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και οι συνταξιούχοι, που παραμένουν απλήρωτοι για μήνες, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Οι ανθρακωρύχοι της ανατολικής Σιβηρίας έκαναν μόνο 24ωρη απεργία διαμαρτυρίας, γιατί η αναστολή των εργασιών κάτω από τις ακραίες καιρικές συνθήκες της περιοχής είναι αδύνατη, ενώ σε μερικά ορυχεία δεν συμμετείχαν στην απεργία, αν και συμφωνούν με τα αιτήματα, ένα από τα οποία είναι η παραίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Σε γενικές γραμμές, η υπομονή των ανθρακωρύχων έχει εξαντληθεί, μετά από χρόνια καθυστερήσεων δεδουλευμένων. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Vitaly Budko, προειδοποιεί: "Οι ανθρακωρύχοι θα σταματήσουν να ζεσταίνουν τη Ρωσία δωρεάν".

Μήνυση κατά Shell για το ρόλο της στη Νιγηρία

Οι οικογένειες του Ken Saro-Wiwa και του John Kruinien κατέθεσαν μήνυση σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά της Royal Dutch/Shell για την ανάμεική της στη σύλληψη, δίκη και εκτέλεση των δύο ακτιβιστών.

Ο Ken Saro-Wiwa ήταν ηγέτης του Κινήματος για την Επιβίωση του Λαού του Ογκόνι (MOSOP), ενώ ο John Kruinien ήταν αντιπρόεδρος της νεολαίας του MOSOP. Μαζί με 7 άλλους, καταδικάστηκαν και εκτέλεστηκαν το Νοέμβρη του 1995, γεγονός που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, τόσο για την εκτέλεση, όσο και για τη νομική διαδικασία που ακολούθησε η νιγηριανή χούντα.

Η μήνυση καταδεικνύει τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στη Shell και τη νιγηριανή κυβέρνηση. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κέντρου για τα Συνταγματικά Δικαιώματα, δικηγόροι του οποίου συμμετέχουν στην υπόθεση, "από την κλήση του στρατού για να καταπιέσει ειρηνικές διαδηλώσεις σε περιοχές όπου η επιφύλαξη είχε δραστηριοποιηθεί, μέχρι τη δωροδοκία μαρτύρων στη δίκη των Saro-Wiwa και Kruinien, η Shell είχε άμεση συμμετοχή στις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων του λαού του Ογκόνι. Εταιρίες που βγάζουν κέρδη από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, δεν θα πρέπει να λειτουργούν ανενόχλητες στις ΕΠΑ."

Οι μηνύτες τονίζουν πως οι νόμοι δεν πρέπει να ισχύουν μόνο για στόμα, και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να δίνουν λόγο για τις συνέπειες των ενεργειών τους. Η Shell κατηγορείται για φόνους καθώς και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η ιδρυση της AIT και ο αναρχοσυνδικαλισμός

"Η παραγωγική στρατιά θα πρέπει να οργανωθεί όχι μόνο για την καθημερινή πάλη με τους καπιταλιστές, αλλά επίσης να προχωρήσει όταν θα έχει άνατραπεί ο καπιταλισμός. Με το να οργανωνόμαστε στο βιομηχανικό χώρο, σχηματίζουμε τη δομή της νέας κοινωνίας μέσα στο καβούκι της παλιάς".

Ιδρυτικό συνέδριο της IWW, Σικάγο, 1905

TΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1920, μια διεθνής συνδικαλιστική συνάντηση, αποτελούμενη από οργανώσεις του επαναστατικού συνδικαλισμού, πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο για να αποφασίσει σχετικά με τη στάση που θα τηρούσε απέναντι στο επικείμενο ιδρυτικό συνέδριο της "Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς", που προστομάζοταν να πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο στη Μόσχα. Η Γ' Διεθνής είχε ήδη συγκροτηθεί και με το δικτατορικό-γραφειοκρατικό μηχανισμό της προσπαθούσε να μετατρέψει ολόκληρο το ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα σε όργανο για την εξυπηρέτηση της πολιτικής των μπολσεβίκων για την "οικοδόμηση του σοσιαλισμού". Είχε ήδη προηγηθεί μια προσπάθεια συγκρότησης μιας διεθνούς συμμαχίας των επαναστατικών εργατικών συνδικάτων, αλλά είχε αποτύχει επειδή πολλοί συνδικαλιστές διαφώνησαν με την πρόταση των μπολσεβίκων να υπαχθεί η συμμαχία στη Γ' Διεθνή. Η συνδιάσκεψη του Βερολίνου συμφώνησε σε επτά σημεία, από την αποδοχή των οποίων θα εξαρτιόταν η συμμετοχή στο σώμα του συνεδρίου. Η ουσία των σημείων αυτών ήταν η θέση για πλήρη ανεξαρτησία του συνδικαλιστικού κινήματος απ' όλα τα πολιτικά κόμματα και η αντίληψη πως η σοσιαλιστική ανοικοδόμηση της κοινωνίας μπορούσε να πραγματοποιηθεί απ' τις οικονομικές οργανώσεις των ίδιων των παραγωγικών τάξεων. Τον επόμενο χρόνο, στο συνέδριο της "Κόκκινης Συνδικαλιστικής Διεθνούς" στη Μόσχα, οι τάσεις, που υποστήριζαν το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μέσα από την αυτόνομη-άμεση δράση των επαναστατικών συνδικάτων, μειοψήφισαν και οι μπολσεβίκικες αντιλήψεις για την οργάνωση του συνδικαλιστικού κινήματος κυριάρχησαν.

Στα πλαίσια αυτά έγινε μια δεύτερη διεθνής συνάντηση στο Βερολίνο στην οποία πήραν μέρος όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υποστήριζαν τον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας από τους ίδιους τους παραγωγούς και διαφωνούσαν με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική πολιτική της Γ' Διεθνούς. Η συνάντηση αυτή κράτησε από τις 25 Δεκέμβρη του 1922 ως τις 2 Γενάρη του 1923. Συμμετείχαν η FORA από την Αργεντινή με 200.000 μέλη, ο "Βιομηχανικός Εργάτες του Κόσμου" από τη Χιλή με 20.000 μέλη, η FAU από τη Γερμανία με 120.000 μέλη, η NAS από την Ολλανδία με 22.500 μέλη, η USI από την Ιταλία με 500.000 μέλη, η NSF από τη Νορβηγία με 20.000 μέλη, η CGPT απ' την Πορτογαλία με 150.000 μέλη και άλλες οργανώσεις του ανεξάρτητου επαναστατικού συνδικαλισμού από τη Γαλλία και τη Λατινική Αμερική. Η CNT εκείνη την εποχή αγωνίζοταν ενάντια στη δικτατορία του Πρίμο ντε Ριβέρα και δεν είχε στείλει αντιπροσωπεία, υιοθέτησε όμως τις αποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου στο παρόντο συνέδριο που πραγματοποίήστηκε τον Οκτώβρη του 1923 στη Σα-

ραγόσα. Στη λήξη του συνεδρίου του Βερολίνου ανακοινώθηκε η ίδρυση της Διεθνούς Ένωσης Εργατών (Α.Ι.Τ.). Υιοθετήθηκε μια διακήρυξη αρχών που αποτελούσε μια πλήρη σύνοψη των αντιλήψεων του αναρχοσυνδικαλισμού: "Ο επαναστατικός συνδικαλισμός είναι δηλωμένος εχθρός κάθε μορφής οικονομικών και κοινωνικών προνομίων και επιδιώκει τη συγκρότηση ελεύθερων κοινοτήτων και διοικητικών οργάνων των αγροτικών και και βιομηχανικών εργατών, στη βάση ενός ελεύθερου συστήματος εργατικών συμβουλίων εντελώς απελευθερωμένων από οποιοδήποτε κόμμα ή κυβέρνηση. Στη θέση της κρατικής πολιτικής και των πολιτικών κομμάτων, αντιπαρέθεται την οικονομική οργάνωση των εργατών, στη θέση της διακυβέρνησης των ανθρώπων αντιπαράθεται τη διαχείριση των πραγμάτων. Κατά συνέπεια, έχει ως στόχο όχι την κατάκτηση της εξουσίας, αλλά την κατάργηση κάθε κρατικής λειτουργίας μέσα στην κοινωνική ζωή. Πιστεύει ότι μαζί με το προνόμιο της ιδιοκτησίας θα πρέπει επίσης να εξαφανισθεί η κυριαρχία κι ότι κάθε μορφή κράτους, συμπεριλαμβανόμενης και της δικτατορίας του προλεταριάτου θα αποτελεί πάντοτε πηγή νέων προνομίων και ποτέ ένα όργανο απελευθέρωσης".

Η Α.Ι.Τ. ήταν η διεθνής ένωση όλων εκείνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν εμπνευσθεί από τον επαναστατικό συνδικαλισμό και πολλές από αυτές υιοθέτησαν ανοιχτά τον αναρχοσυνδικαλισμό, με κύριο εκφραστή την Ισπανική CNT, και έθεταν ως στόχο τους την εγκαθίδρυση του ελεύθεριακού κομμουνισμού. Ο αναρχοσυνδικαλισμός είναι η κοινωνική-ιστορική δημιουργία μιας σειράς επαναστατικών εγχειρήμάτων που έχουν την αφετηρία τους στην Α' Διεθνή. Η τάση της Α' Διεθνούς που είχε επιρρεαστεί από τις ιδέες του Μπακούνιν θεωρούσε ότι οι οικονομικές οργανώσεις των εργατών θα έπρεπε να αποτελέσουν τον κοινωνικό πυρήνα μιας επερχόμενης σοσιαλιστικής οικονομίας και σε συνδυασμό με την πολιτική διοίκηση των εργατικών συμβουλίων θα συγκροτούσαν τα σπέρματα της νέας κοινωνίας.

Στην δεκαετία που προηγήθηκε του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρχε μια διάχυτη απογοήτευση εξαιτίας της συμβιβαστικής πολιτικής των σοσιαλιστικών κομμάτων που όλο και πιο πολύ προσδένονταν στην πολιτική και ιδεολογική σφαίρα των εθνικών κρατών και ο σοσιαλισμός άρχισε να χάνει τον επαναστατικό του χαρακτήρα, εγκαταλείποντας την ιδέα για μια επαναστατική κατάργηση του καπιταλισμού και την αντικάταση του από μια κοινωνία πολιτικής και οικονομικής ισότητας. Πολλοί εργάτες που είχαν αγωνιστεί σκληρά, βλέποντας τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις να μετατρέπονται σε όργανα εξυπηρέτησης των στενών πολιτικών συμφερόντων της σοσιαλδημοκρατίας ή σε πεδίο ανταγωνισμού αντίπαλων πολιτικών σχηματισμών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των συνδικαλιστι-

Der Syndikalist

Organ der Freien Arbeiter-Union Deutschlands (Anarcho-Syndikalisten)

Angeschlossen der Internationalen Arbeiter Assoziation

Almanach für Arbeit und Kultur. Herausgegeben von der Internationalen Arbeiter Assoziation. Redaktion: Gustav Landauer. Herausgeber: Fritz Kater, Berlin G 30, Wiesengasse 8. 8. Jahrgang - Nummer 26

Berlin, den 26. Juni 1921



Πρώτη σελίδα της εφημερίδας "Ο Συνδικαλιστής" του γερμανικού τμήματος της AIT, της FAU, (Ιούνιος 1926).

θειά της για την επίτευξη των κατά καιρούς στόχων της. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να ήταν μόνον ή κυρίως οικονομικοί, όπως στη γενική απεργία του 1902 στη Βαρκελώνη και του 1903 στο Μπιλαμπάο, ή και πολιτικοί, όπως η γενική απεργία που πραγματοποιήθηκε στην Καταλωνία τον Ιούλιο του 1909 για να εξαναγκαστεί η κυβέρνηση να σταματήσει τον πόλεμο στο Μαρόκο.

Ο αναρχοσυνδικαλισμός ήταν η πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια για την κοινωνική επανάσταση και τη δημιουργία μιας κοινωνίας βασισμένης στην αλληλεγγύη και την επιθυμία των ανθρώπων ανάπτυξης με τους άλλους, με την άμεση δράση, δηλαδή την ανθρωπότητας. Στον αναρχοσυνδικαλισμό βρήκαν έκφραση όλες εκείνες οι απελευθερωτικές ιδέες που έπειρησαν από τη Γαλλική Επανάσταση, τους αγώνες του εργατικού κινήματος του 1900 αιώνα και τις προσπάθειες ενός τμήματος του αναρχικού κινήματος για τη δημιουργία των όρων και των συνθηκών που θα έκαναν εφικτή την κοινωνική επανάσταση. Ο αναρχοσυνδικαλισμός ήταν η προσπάθεια καθολικής χειραφέτησης της εργατικής τάξης που προσέκρουε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο καπιταλισμό, στην αδυναμία του εργατικού κινήματος να απαγκιστρωθεί από τις ιεραρχικές και γραφειοκρατικές οργανώσεις, στις φασιστικές και ναζιστικές οργανώσεις, στο σταλινισμό. Μερικές φορές ο αναρχοσυνδικαλισμός δεν κατάφερε να αντισταθεί σε λογικές που υποστήριζαν μια επανάσταση που θα πραγματοποιούνταν χάρη στον βολονταρισμό των πιο μαχητικών τμημάτων της εργατικής τάξης, τα οποία στη συνέχεια θα ακολουθούσαν οι "μάζες". Άλλοτε πάλι υποβιαζόταν απλά σε ένα ριζοσπαστικό διεκδικητικό συνδικαλισμό. Ωστόσο, παρά τα διάφορα κατά καιρούς λάθη του αναρχοσυνδικαλισμού, αυτό το οποίο αποτελούσε την ουσία του και το μεγαλύτερό του δίδαγμα, είναι ότι η άμεση και καθημερινή δράση για τη συλλογική ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, η αλληλεγγύη και ο πόθος για ελευθερία είναι αυτά που μπορούν να διευρύνονται και να απελευθερώσουν την κοινωνική συνείδηση, απελευθερώνοντας "χώρους" και "χρόνους" μέσα στην κοινωνία, διευρύνοντας τις δυνατότητες δράσης ενός αγώνα για μια ανθρωπότητα που θα ζει σε συνθήκες ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας.

20 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1919: Ίδρυση της γερμανικής αναρχοσυνδικαλιστικής ομοσπονδίας (FAU).

21 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 19

Πρόθεσή μου με αυτό το κείμενο είναι, με αφορμή την απεργία πείνας στην οποία βρίσκομαι, να αναφερθώ πάνω σε κάποια ζητήματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αναγνωρίζω πως τα όσα γράφω είναι μάλλον σκόρπιες και ασύνδετες παρατηρήσεις, παρά κάποια, υποτυπώδης έστω, ανάλυση. Ούτε ο χώρος, αλλά ούτε και οι υποκειμενικές μου δυνατότητες αυτή τη στιγμή, επιτρέπουν κάτι περισσότερο. Θεωρώ όμως πως η θέση μου από την άλλη πλευρά του μαντρότοιχου, ακόμα κι έτσι, μπορεί να συνεισφέρει σε μια πιο σφαιρική κατανόηση του οικοδομήματος της αστικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Όπως και να το κάνεις, η φυλακή είναι το τέλος του δρόμου, το σημείο που προσφέρεται καλύτερα από όλα για συμπεράσματα.

ζω επίσης "πορτοφόλι" με απειλή μαχαιριού (δράστης ανήλικος) με ποινή 16 χρόνια. Και άπειρα άλλα παρόμοια που θα γέμιζαν τόμους...

3 ΚΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ακριβώς μέσα από την αντιφατικότητά της, είναι που διαμορφώνει το χαρακτήρα, αλλά και την καθημερινότητα του κρατούμενου. Όπως λέμε, τον "βάζει στο λούκι". Αν δεν το αποδεχτεί, μπαίνει σε μια

και απόλυτη, δεν σ' αφήνει όμως να ξεχάσεις πως, αν το θέλουν, ΘΑ ΣΕ ΠΑΤΗΣΟΥΝ, εσένα, με το συγκεκριμένο όνομα και ιστορία. Δεν αισθάνεσαι σαν κρατούμενος-νούμερο (όσο κι αν κάποιες φορές σου φέρονται έτσι) αλλά σαν προεπιλεγμένος στόχος. Πέρα από την τυποποιημένη χαρτούρα, πάντα και παντού θα βρεθεί μια φωνή που να σου ψιθυρίσει τι ακριβώς σκοπεύουν να σου κάνουν και το γιατί, άσχετα αν εσύ συχνά αρνείσαι να την ακούσεις. Είναι δύσκολό, το κατανόω, να εξηγηθεί αυτό, κι ακόμα πιο δύ-

βρείτε τα στο εφετείο", αμέσως μετά την παράλογη καμπάνα; Μήπως θα πρέπει ν' αναφερθούμε στην αδιανότητη απόσταση που χωρίζει το μέγεθος των ποινών ανάμεσα σε δικαστήρια σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας; Ή, τέλος, για τον απόλυτο κυνισμό των εφετών που, όταν σε αθωώνουν μετά από 4-5 χρόνια φυλακή, δεν παραλείπουν να σου υπενθυμίσουν πως ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ...

6 ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ και σε μερικά οικονομικά μεγάλη. Με τελευταίο κρίκο τους 5.500 κρατούμενους, το συνολικό σύστημα καταστολής-διάωνης-απονομής δικαιοσύνης-ποινής αφορά 400 περίπου δις² κι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους: μπάτσους, δικαστές, δεσμοφύλακες, ιατρικό προσωπικό, δικηγόρους κλπ. Στο ποσό, θα είχε ενδιαφέρον να προσθέσουμε και την παραικονομία που ξεκινάει από δικηγορικές αμοιβές πολλαπλασιες των δηλωμένων, προχωράει στη μάστιγα των πληρωτών ποινών και φτάνει στα υπαρκτά ή ψεύτικα λαδώματα ύψους πολλών εκατομμυρίων το καθένα. Και πως μπορούμε να ξεχάσουμε τα οικονομικά μεγάλη της παρανομίας (π.χ. ηρώιν, "μεγάλες δουλειές") που ανθεί και ξεκινά από τις φυλακές. Μήπως μιλάμε για ένα τεράστιο οικονομικό οργανισμό; Δεν αντέχω να μην αναφέρω πως τα κέρδη μόνο από τις καντίνες (δηλαδή τα λεφτά των κρατουμένων και των οικογενειών τους) έφτασαν πέρι τα 400 εκ. και είναι άγνωστο που κατέληξαν³. Τέλος, σε κοινωνικό επίπεδο, πέρα από τους εργαζόμενους, πρέπει να προσθέσουμε κι όσους εμπλέκονται έμμεσα, όπως τις οικογένειες των κρατουμένων, όσους βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής ή εγγύησης, τους "φιλάνθρωπους" και το παπαδαριό, τα MEDIA και πάλι λέγοντας. Ε, τελικά έχουν πολλούς καλούς λόγους για να συντηρούν τη "δικαιοσύνη" ως έχει...



1 ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ και συνηθισμένα λάθη, τόσο για ένα κρατούμενο, όσο και για κάποιον που εξετάζει το θέμα, είναι η ανάγνωση του όλου συστήματος μέσα από μια Καφκική λογική. Πράγματι, θυμίζει έντονα τη "Δίκη", η θέση ενός κατηγορούμενου από την ώρα που πατάει το πόδι του στην αστυνομία. Καταρχήν, μόλις περάσει το σοκ της ανάκρισης, των απειλών και των "σωματικών πιέσεων", έχει ν' αντιμετωπίσει μια δυσάρεστη αλήθεια: ποτέ, ούτε καν μετά τη δίκη, δεν πρόκειται να μάθει για τι ακριβώς κατηγορείται. Δεν είναι μόνο το παζάρι για τις κατηγορίες που θα συνεχιστεί μέχρι τον ανακριτή ("αν δώσεις τούτα, θα σου κόψουμε εκείνες τις δύο", κλπ), ούτε καν τα off the record διαβιβαστικά που οι ίδιοι οι μπάτσοι σου δηλώνουν ότι θα σε ακολουθούν σ' όλη την πορεία σου. Είναι η ξεκάθαρη απειλή πως ανεξάρτητα του πόσος χρόνος θα περάσει, θα υπάρχει πάντα η πιθανότητα τελείως απροειδοποίητα και ανατίατα, ο κύκλος της διώξεως να ξαναρχίσει κι εσύ όλον αυτό τον καιρό να έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό.

2 ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ, η αίσθηση αυτή εντείνεται. Σε πρώτη φάση είναι η εσωτερική δομή των "καταστημάτων", τόσο από την πλευρά της διοίκησης, όσο και της καθημερινότητας του κρατούμενου. Αντιμετωπίζεις ένα απόλυτο χάος χωρίς καμία συνοχή, που, πέρα από τις τυπικότητες, επιβεβαιώνει τη φήμη πως "εδώ μέσα γίνονται τα πάντα". Κι όμως, αργότερα συνειδητοποιείς πως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, πως αυτή η μηχανή παραείναι καλολαδωμένη... Μέσα σ' αυτό το κλίμα, μέσα απ' όσους συναναστρέφεσαι κι από όσα ακούς, χάνεις και την τελευταία αυταπάτη πως ο "νόμος" είναι κάτι κατανοήσιμο και συγκεκριμένο. Οι δικηγόροι θα βοηθήσουν κι αυτοί. Ακούγοντας τις ατομικές ιστορίες των άλλων, βλέποντας τις πορείες των διαφόρων δικών, μελετώντας φακέλους, καταλήγεις στη βασική αλήθεια πως ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΑ. Για παράδειγμα: μια ένοπλη ληστεία μπορεί να έχει ποινή από 2,5 έως 25 χρόνια¹, που, ας πούμε, σημαίνει ότι θα κάτσεις φυλακή από καθόλου έως τουλάχιστον 12 χρόνια (αν κάνεις λίγα μεροκάματα κι αν στην τριετία δεν σε μπλέξουν πουθενά). Ο δύσπιστος, θα σχολιάσει πως από ληστεία σε ληστεία υπάρχει διαφορά. Φυσικά, μόνο που είναι απολύτως στα χέρια των διωκτικών αρχών το πού θα καταλήξεις: αν το δικαστήριο κάνει κέφι, θα αποδεχτεί κάποια από τα ελαφρυντικά, αν οι μπάτσοι κάνουν κέφι, θα σου βάλουν καλό διαβιβαστικό, αν οι διοικήσεις των φυλακών κάνουν κέφι, θα σου δώσουν καλό χαρτί ή μεροκάματα ή μεταγωγή, αν οι εισαγγελείς κάνουν κέφι, θα σου δώσουν αναστολή στα 3/5 (με μεροκάματα), 5ήμερη άδεια, διακοπή ποινής ως το εφετείο, ή αντίθετα, καμμία δεκαριά προφυλακίσεις κλπ, κλπ. Κι όταν λέω "κάνουν κέφι", μιλάω με απολύτους όρους. Γνωρίζω "κατά συρροή" ένοπλων ληστειών (2 τράπεζες, ένα σουπερμάρκετ με πυροβολισμούς) που είχε ποινή 3 χρόνων και γνωρί-

Autό το κείμενο γράφτηκε από το Σπύρο Δαπέργολα για μια κεντρική εκδήλωση αντιπληροφόρησης που θα πραγματοποιούσε η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση τελικά -για λόγους ανεξάρτητους της Πρωτοβουλίας- θα πραγματοποιηθεί αρχές Γενάρη.

μικρή μειοψηφία και περνά σ' ένα ιδιότυπο αντάρτικο ανυπακοής, έως ότου, είτε, (όπως σπάνια συμβαίνει) "να την κάνει", είτε, (συνήθως) να "σπάσει" μέσα από τα ναρκωτικά, τον μικρόκοσμο της "καταξιώσης", ή κάποιας άλλη από τις πολλές ανάλογες παγίδες. Αν το αποδεχτεί, θα γίνει κρέας που κομματίζεται στα γρανάζια της βιομηχανίας της ελπίδας. Το μέσο, ο δικηγόρος, η αίτηση, "σε δύο μήνες είμαι έξω"... Κι ως τότε, συνεχίζεται το κυνήγι της μαστούρας, οι 200άρες πέφτουν στους δικηγόρους και τα εκατομμύρια για τα λαδώματα... Εξεγέρσεις και κόντρα εξεγέρσεις (μ' όλη τη μοναξιά που γεννάει η παγερή αδιαφορία εκείνων απ' τους απέξω που κάθε άλλο από τα αδιαφορούν θα έπρεπε), νέοι νόμοι με απολύτως καμμία εφαρμογή, παρά τα επινίκια και τις μεγαλοστομίες μέσα κι έως από τα σίδερα και τελικά μονάχα η πικρή γεύση πως τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.

4 ΑΝ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είναι έτσι, τί είναι αυτό που διαφοροποιεί την εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης από τη "Δίκη" του Κάφκα; Είναι ακριβώς η αίσθηση πως το σύστημα δεν είναι καθόλου απρόσωπο. Μπορεί η γραφειοκρατία να πνίγει, μπορεί η εξουσία να είναι αυθαίρετη

σκολο να διαχωριστεί από τη μανία καταδίωξης που αναπτύσσει ο κάθε κρατούμενος σαν άμυνα. Αρκούν όμως η ανάγνωση των πρακτικών σε δίκες, οι εισαγγελικές αγορεύσεις, αλλά και διτομικές εμπειρίες για να επιβεβαιωθεί αυτή η θέση.

5 Η κατάσταση αυτή θα ήταν παράλογο να μη σχετίζεται με τις δομές και τη λειτουργία των ανάλογων αρχών. Η σχεδόν τυφλή αποδοχή από το δικαστικό σώμα ακόμα και του πιο απίθανου σεναρίου που πλασάρει η αστυνομία, η απόλυτη υπεροχή που έχει η οποιαδήποτε επιβαρυτική κατάθεση (ειδικά αν πρόκειται για κατάθεση αστυνομικού) και ο χλευασμός που συχνά αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστικές καταθέσεις (και στην εισαγγελεία και στις δικαστικές αίθουσες)... Η ύπαρξη συγκεκριμένων ανακριτών και δικαστών που ο ρόλος τους είναι το τσεκούρωμα δείχνει πολλά, όπως και η πολιτική τοποθέτησης της πλειοψηφίας του δικαστικού σώματος (όχι πάντως ότι έχει και καμμία τρομερή σημασία) και η μέχρι πρόσφατα "ξεφωνημένη" τοποθέτηση της ηγεσίας του Άρειου Πάγου. Μήπως θα πρέπει να ν' αναφερθούμε σ' αυτό το ανέκδοτο για το πρωτοδικείο και το εφετείο και την κλασσική ρήση του αδέκαστου δικαστή "τελωσάντων,

7 Οι παραπάνω παρατηρήσεις πρέπει να γί