

# Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 2ο • ΤΕΥΧΟΣ 115(β) • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

Σφαγή στο Chenalho της Chiapas

## Ενάντια στην Ανθρωπότητα και για το Νεοφιλελευθερισμό



• Χρονικό των γεγονότων

Σελ. 3

• Η κατάσταση πολιορκίας στην Chiapas και η στρατηγική της εξόντωσης

Σελ. 4

• Ανακοίνωση του EZLN στις 26/12

Σελ. 5



**Το Αλφα διοργανώνει**

**Εκδήλωση Αντιπληροφόρων με προβολή βίντεο ντοκουμέντων**

- μαρτυρίες των εκτοπισμένων του Chenalho στα τέλη του Νοέμβρου
- η κινητοποίηση των ζαπατίστας ενάντια στην εγκατάσταση νέου στρατοπέδου στο San Cayetano στα τέλη του Αυγούστου 1997
- οι δολοφονίες, ο εκτοπισμός και η επιστροφή των εξεγερμένων της κοινότητας San Pedro την άνοιξη του 1997

**Θεσσαλονίκη:** Παρασκευή 9 Γενάρη, στις 8 μ.μ., στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Κέντρο «Ναυπίλος», Πατριάρχου Ιωακείμ 13.

**Αθήνα:** Δευτέρα 12 Γενάρη, στις 6 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Το υλικό που θα προβληθεί είναι υποτιτλισμένο και διαρκεί περίπου 2 ώρες.

**Παγκόσμια  
Η μέρα  
Διαμαρτυρίας**

**Αθήνα**

Κάλεσμα διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης.

Στο Μεξικό το κράτος, ο στρατός, οι παραστρατιωτικοί σφάζουν εξεγερμένους ιθαγενείς. Να καταγγείλουμε ενεργητικά τη σφαγή του Chenalho. Να συμπαρασταθούμε στους εξεγερμένους ιθαγενείς του Μεξικού, στους Ζαπατίστας. Να πάρουμε μέρος στη συγκέντρωση-πορεία της 13ης Γενάρη, Παγκόσμια Μέρα Διαμαρτυρίας, στις 6 μ.μ. στην Πλατεία Κάνιγγος.

• Αλληλεγγύη στους Ζαπατίστας

**Θεσσαλονίκη**

Την δύση μέρα η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Αγώνα των Ζαπατίστας καλεί σε συγκέντρωση-πορεία στις 6 μ.μ., στην Καμάρα.

Τετάρτη, 23.20,  
Fontainebleau, Dammarie-  
les-Lys. Δολοφονία πρώτη

«Έπρεπε να πάμε στο Nemours, σε ένα φίλο. Με τον Khader, προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιον που έχει άδεια οδήγησης. Δεν τον βρήκαμε. Ο Khader είπε: «Δεν πειράζει, πάμε πρώτα να βρούμε βενζίνη». Φύγαμε με το Golf», λέει ο Djamel Bouchareb, 19 ετών, συνοδηγός του αυτοκινήτου, από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Στο Dammarie, βλέπουν το πρώτο αυτοκίνητο της αστυνομίας. Η καταδίωξη αρχίζει. Αλλάζουν κατεύθυνση πιστεύοντας ότι θα σταματήσουν να τους κυνηγάνε. «Ο Khader άρχισε να τρέχει όλο και πιο γρήγορα», αλλά το αμάξι είναι ακόμα πίσω τους. Παρακάτω, δεύτερο αυτοκίνητο της αστυνομίας. Ο αστυνομικός τους σημαδεύει, αλλά δεν πυροβολεί. Τώρα τους ακολουθούν δύο αυτοκίνητα. «Δεν ξέραμε πια τι να κάνουμε, είχαμε πανικοβληθεί». Το Golf τρέχει με 140-150, μέχρι που φτάνει στο Fontenebleau. «Το φανάρι ήταν κόκκινο, αυτοκίνητα και φορτηγά ήταν σταματημένα. Αριστερά, ένα αυτοκίνητο με σειρήνα και ένα ασθενοφόρο που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε να περάσουμε πάνω από το διάσωμα στα δεξιά. Ο Khader φρέναρε, το αυτοκίνητο έκανε μια επιτόπια στροφή και σταματήσαμε. Η πόρτα μου άνοιξε και δύο άντρες με τράβηξαν έξω. Αναγνώρισα τον έναν που ήταν επιθεωρητής στο Dammarie, ένας ψηλός με γυαλιά. Ήταν τέσσερις ή πέντε. Μού 'δωσαν γροθίες και κλοτσιές, κοπάνησαν το κεφάλι μου στο πεζοδρόμιο. Κάποιος είπε: «Bouchareb, πάλι εσύ!». Τότε, νομίζω, ότι άκουσα έναν πυροβολισμό. Μετά με πήγαν στη ZX, με χειροπέδες. Ένας γιατρός ήρθε και ανάγκασε τους αστυνομικούς να με πάνε στο νοσοκομείο».

Η σφαίρα βρήκε το 16χρονο Khader στο κεφάλι. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας, οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν βρίσκονταν «σε νόμιμη άμυνα», γιατί το αυτοκίνητο πήγαινε καταπάνω τους. Ο εισαγγελέας είπε ότι η μαρτυρία του Djamel δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτή των αστυνομικών και άσκησε δίωξη κατ' αγνώστων για «χτυπήματα και τραύματα με όπλο που επέφεραν το θάνατο χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόθεση».

Ο θάνατος του Khader ανακοινώθηκε την Πέμπτη το βράδυ από τα M.M.E.

Ακολούθησαν συγκρούσεις στο Dammarie-les-Lys, όπου ζούσε, που συνεχίστηκαν τις επόμενες μέρες και εντάθηκαν μετά την ανακοίνωση της απόφασης του εισαγγελέα, την Κυριακή. Μόνο την πρώτη μέρα κάηκαν τρία αυτοκίνητα, ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ η φωτιά που μπήκε στο Κοινωνικό Κέντρο Κοινωνικής Δράσης έσβησε μετά από παρέμβαση πυροσβεστών.

«JUSQU' ICI TOUT VA BIEN...»

## ή δύο (ακόμα) δολοφονίες στα γαλλικά πρόστια



Πέμπτη, 21.40, Duchere,  
9ο διαιμέρισμα της Λυόν.  
Δολοφονία δεύτερη

Τρία άτομα κλέβουν το σκύλο ενός περαστικού. Οι αστυνομικοί που έχουν υπηρεσία στην περιοχή φτάνουν και ανακρίνουν τον Alain και τον Daniel Pappalardo, που είναι μεθυσμένοι, γι' αυτό το περιστατικό. Ο Fabrice Fernandez, επεροθαλής αδερφός τους, που βρίσκεται στο διαιμέρισμα της θείας του και παίζει χαρτιά, κατεβαίνει να τους βοηθήσει. «Τα τρία άτομα, που ήταν εμφανώς μεθυσμένα, επιτέθηκαν λεκτικά στους αστυνομικούς. Ο ένας απ' αυτούς μάλιστα είχε στρέψει το πιστόλι του προς αυτούς (το όπλο ανήκε στον Daniel). Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ρίφθηκαν πέτρες πάνω στα αυτοκίνητα της αστυνομίας», δήλωσε ο εισαγγελέας Christian Hassenfratz, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει ότι οι τρεις είχαν «απασχολήσει» την αστυνομία στο παρελθόν. «Οταν κατέβηκε, οι αστυνομικοί ήταν ήδη εκεί και είχαν κατασχέσει το πιστόλι», λέει η Francine Pognat, μητέρα του F. Fernandez, δεν ήταν οπλισμένος, «ωστόσο συνελήφθη, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κάνει τίποτα». Τα τρία αδέρφια οδηγούνταν χωριστά στο τμήμα. Ο Jean Carvalho και ένας άλλος αστυνομικός βάζουν το F. Fernandez, που του έχουν ήδη φορέσει χειροπέδες, στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Christian Hassenfratz, λέει ότι εκεί «η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη». Πέντε με έξι αστυνομικοί είναι άρθροι κι ο F. Fernandez, που είχε πιει μερικές μπύρες πριν τη σύλληψή του, καθισμένος μπροστά σ' ένα γραφείο. Μετά από ένα σύντομο έντονο διάλογο ανάμεσά τους, ο J. Carvalho, γυρίζει προς το τραπέζι πάνω στο οποίο ήταν το πιστόλι του Daniel, το παίρνει, σημαδεύει το F. Fernandez (σε απόσταση 60 εκατοστών από το κεφάλι του, σύμφωνα με ένα μάρτυρα) και πυροβολεί. Η σφαίρα βρίσκει τον 24χρονο F. Fernandez στο σαγόνι. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος.

Ο εισαγγελέας, υιοθετώντας την εκδοχή του αστυνομικού, δήλωσε ότι «ο αστυνομικός επιδείκνυε το όπλο (πιστόλι με ασφάλεια) στην κατεύθυνση του θύματος, χωρίς πρόθεση να τον δολοφονήσει, αφού πίστευε ότι είχε προηγουμένως ασφαλιστεί από κάποιο συνάδελφό του». Ο ίδιος λογορίζεται ότι η σφαίρα έφυγε μόνη της από το πιστόλι. Δύο ειδικοί που έχουν αναλάβει τις βαλλιστικές έρευνες λένε πως αυτός ο τύπος όπλου, επειδή έχει ασφάλεια, δεν είναι δυνατό να εκπιρσοκροτήσει έτσι. Πρέπει ή να χτυπηθεί δυνατά, ή να πιεστεί η σκανδάλη. Ο J. Carvalho πίεσε τη σκανδάλη.

Όπως αποκαλύφθηκε, ο 40χρονος αστυνομικός, είχε κι αυτός στο παρελθόν «απασχολήσει» την αστυνομία. Οι άλλοι αστυνομικοί του διαιμέρισμας -ας σημειώθει ότι κανένα από τα αστυνομικά συνδικάτα δεν έσπεισε να τον υποστηρίξει- τον χαρακτηρίζουν «προβληματικό». Από μετάθεση σε μετάθεση, από παράπομπα σε παράπομπα, του είχαν ήδη επιβληθεί ποινές παλιότερα. Την πρώτη φορά, για παραποίηση υπηρεσιακών εγγράφων, δηλαδή, για πώληση πλαστών αστυνομικών εγγράφων που η τιμή τους έφτασε συνολικά τα 5.000-8.000 φράγκα, τη δεύτερη, για σωματικές βλάβες και ανυπακοή προς ανώτερους του αστυνομικούς, είχε παυθεί από τα καθηκοντά του για 18 μήνες συνολικά. Επέστρεψε στην υπηρεσία του ενώ, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές -που μιλάνε για σκάνδαλο-, έπασχε από βαριά ψυχολογικά προβλήματα που οφείλονταν σε μια χρόνια νευρωστική κατάθλιψη. Το τρίτο «λάθος» του ήταν η δολοφονία του F. Fernandez. Αμέσως τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον υπουργό Εσωτερικών για «έκδηλο λάθος υπηρεσίας». Άλλωστε, θεωρείται ήδη μεγάλο λάθος η παραβίαση, από τον ίδιο ή από άλλους, της διαδικασίας ασφάλισης του όπλου που κατασχέθηκε. «Αμέλησαν» να ξαναβάλουν την ασφάλεια στο πιστόλι, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αν και οι ίδιες

προβλήματα, βία, παραβατικότητα. Η καθημερινή πραγματικότητα δεν ευνοεί την ένταξη των νέων (κυρίως μεταναστών δεύτερης γενιάς) η οποία φαίνεται να είναι και το πρόβλημα. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε: «Το μέλλον αυτών των νέων είναι να είναι Γάλλοι όπως οι υπόλοιποι». Ένας νεαρός αφρικανικής καταγωγής είπε για το F. Fernandez ότι ήταν πολύ ευγενικός, «λίγο ιδιαίτερος. Ζούσε πέρα από τις νόρμες, δεν ήταν κοινωνικά ενταγμένος. Είχε ωστόσο, προσπαθήσει να ενταχθεί, θα μπορούσε να είχε βρει δουλειά, αν υπήρχαν δουλειές, αλλά δεν υπάρχουν».

Παράγοντες και συνδικαλιστές της αστυνομίας, μίλησαν για σοβαρότατο επαγγελματικό λάθος («τα όπλα δεν είναι παιχνίδια», «πρέπει να ασφαλίζονται μόλις κατάσχονται»), για λυπηρά γεγονότα, για τον κοινωνικό αποκλεισμό στα πρόστια, για προβλήματα στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Τοποθετούνται, λένε, πολύ γρήγορα σε ευαίσθητες περιοχές των οποίων τους κώδικες δε γνωρίζουν, δεν κάνουν εκπαίδευση αρκετά συχνά στη χρήση των όπλων, εκπαιδεύονται μόνο σε σταθρούς στόχους, κ.λπ.. Ωστόσο, το πρόβλημα δε φαίνεται να είναι η αστοχία... Απ' ότι φαίνεται οι σφαίρες βρίσκουν το στόχο τους... Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι πυροβολούν. Και μάλιστα κατευθείαν στο κεφάλι. Άλλωστε, άντρες των BAC (Brigades Anti-criminalité, πρόκειται για τμήμα των Ειδικών Δυνάμεων), που εκπαιδεύονται περισσότερο από τους υπόλοιπους αστυνομικούς, ήταν που καταδίωξαν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Khader στο Dammarie και που τελικά τον δολοφόνησαν στο Fontenebleau. Το πρόβλημα με αυτούς είναι η συμπεριφορά τους, όπως επισημαίνει ο Olivier Bertrand, δημοσιογράφος της Liberation, αφού δύο μέρες μετά το γεγονός, ενώ οι γονείς είχαν καταφέρει να ηρεμήσουν τα πράγματα, η οικογένεια του Kahder προσπαθούσε να αποτρέψει τους πιο ανήσυχους νέους -γύρω στα είκοσι άτομα- και ένα μέρος της δύναμης των CRS βρίσκοταν πενήντα μέτρα πια κάτω, ένας αστυνομικός με πολιτικά αποφάσισε να προκαλέσει. Πληρίασε τους νέους και τους είπε: «Ελάτε, είμαι μόνος μου». Μια αλγερινή μητέρα του απάντησε: «Σταματήστε να έρχεστε και να μας προκαλείτε μέσα στο σπίτι μας». Ο αστυνομικός απάντησε: «Εγώ είμαι στο σπίτι μου. Όχι εσείς».

(Τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω είναι από τη «L'Humanité», 20/12/97, τη «Le Figaro», 22/12/97 και τη «Liberation», 22/12/97).

Μαρλέν Λογοθέτη

# Ένα ακόμη επεισόδιο της διεθνούς του θανάτου...

**K**οινότητα Acteal, δήμος Chenalho, πολιτεία Chiapas, Μεξικό, Δευτέρα 22 Δεκέμβρη 1997, ώρα 10.30 το πρωί: Στο μεγάλο κυκλικό άνοιγμα του πρόχειρου καταυλισμού βρίσκονται συγκεντρωμένοι αρκετοί από τους 350 περίπου ινδιάνους tzotziles που έχουν καταφύγει εδώ, κυνηγημένοι από τις κοινότητές τους. Οι περισσότεροι είναι μέλη της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών Las Abejas και συμπαθούντες του EZLN. Με μια αιφνιδιαστική «κυκλωτική» κίνηση 70 περίπου παραστρατιωτικοί -μερικοί με καλωμένα τα πρόσωπα και άλλοι όχι- και με όπλα μεγάλης ισχύος τούς εγκλωβίζουν και αρχίζουν να τους πυροβολούν πισώπλατα. Οι πρώτοι νεκροί πέφτουν επί τόπου. Οι υπόλοιποι τρέχουν προς την απότομη όχθη του ποταμού και σχεδόν τσακίζονται. Οι παραστρατιωτικοί εξακολουθούν να πυροβολούν από το ύψωμα, αλλά δεν τους ακολουθούν. Τους αρκεί να αποτελείσουν με όπλα και ματσέτες όσους έχουν βρει προστασία σε μια μικρή σπηλιά και να σπείρουν με ακρωτηριασμένα πτώματα την κοίτη του ποταμού. Σε μια έγκυο γυναίκα, αφού την έχουν σκοτώσει, ανοίγουν την κοιλιά της με ένα μαχαίρι και βγάζουν το μωρό της. Το σχέδιο της σφαγής έχει ολοκληρωθεί: 9 άντρες, 21 γυναίκες και 15 παιδιά (το ένα μόλις λίγων μηνών). Αυτή τη φορά ο θάνατος στην Chiapas «έκλεισε» στο νούμερο 45.

«Το ξέραμε από χθες πως θα μας επιτεθούν αλλά δεν το πιστεύαμε. Τους γνωρίζουμε. Είναι PRίστας. Άλλα εμείς δεν είχαμε με τι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», λέει ο Manuel, επιζών της δολοφονίας, ενώ ο Juan συμπληρώνει: «Στις 21 Δεκέμβρη στις δέκα το βράδυ, έντεκα PRίστας της κοινότητας Los Chorros έφτασαν στο Quextic για να πάρουν μέρος σε μια συνάντηση με PRίστας των κοινοτήτων La Esperanza και Άνω Acteal. Εκεί σχεδίασαν την επίθεση». Λίγες μέρες μετά έγινε γνωστό πως οι παραστρατιωτικοί χρησιμοποίησαν φορτηγά του δήμου του Chenalho,

με τη βοήθεια του PRίστα δήμαρχου Jacinto Arias Cruz. Όλα ήταν καλά οργανωμένα. Μερικές ώρες πριν τη σφαγή είχε κλαπεί ο ραδιομεταδότης του μεξικανικού Ερυθρού Σταυρού με αποτέλεσμα η παροχή πρώτων βοηθειών να είναι αδύνατη, ενώ ακόμη και μετά την άφιξη της δύναμης της Δημόσιας Ασφάλειας, οι παραστρατιωτικοί συνέχιζαν να πυροβολούν και επιτέθηκαν σε ασθενοφόρο που κατευθυνόταν προς το χώρο της σφαγής.

Διακόσια μόλις μέτρα απείχαν από την κοινότητα Acteal τα ειδικά στρατιωτικοποιημένα σώματα της Δημόσιας Ασφάλειας που έβλεπαν τα φορτηγά με τους παραστρατιωτικούς να περνούν από μπροστά



τους και άκουγαν επί ώρες τους πυροβολισμούς. Επενέβησαν εππά ώρες μετά το τέλος της μαζικής σφαγής μαζί με αξιωματούχους της πολιτειακής κυβέρνησης προκειμένου να «εκκαθαρίσουν» το χώρο και να υποβαθμίσουν το μέγεθος της φρίκης. Μια μέρα μετά οι επιζώντες βρήκαν τα σπίτια τους κατεστραμένα και λεηλατημένα. Αυτό δεν ήταν έργο των παραστρατιωτικών. Αυτοί συνθήθησαν να τα καίνε. Ήταν έργο των αστυνομικών.

Μετά τη διεθνή κατακραυγή από τον ΟΗΕ, τη Διεθνή Αμνηστία, κυβερνήσεις, ανεξάρτητες οργανώσεις και κινήσεις αλληλεγγύης από ολόκληρο τον κόσμο η μεξικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει συλλήψεις. Ο PRίστας πρόεδρος και ο επίτροπος του δήμου του Chenalho και άλλοι 40 περίπου ινδιάνοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατηγορούμενοι στη φυλακή του Cerro Huaco. Οι περισσότεροι αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους επιζώντες της σφαγής.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης Ernesto Zedillo ανέβαλε το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του για να «καταγγείλει» το «βίαιο και απαράδεκτο έγκλημα» και να υποσχεθεί την τιμωρία των υπευθύνων. Η Γενική Διοίκηση του EZLN σε ανακοίνωση της 23ης Δεκέμβρη αναφέρει πως «ο Zedillo έχει ήδη περάσει στην ιστορία ως δολοφόνος ινδιάνων. Η ατιμωρησία είναι εγγυημένη γιατί αυτοί που ερευνούν το έγκλημα είναι οι ίδιοι που το σχεδίασαν».

Την ίδια στιγμή πάνω από 3.500 εκτοπισμένοι στην κοινότητα X'Cumulum αργοπεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες, περικυκλωμένοι από τους παραστρατιωτικούς και τη Δημόσια Ασφάλεια.

## CHENALHO

### Σύντομο Χρονικό της βίας των τελευταίων μηνών

#### Σεπτέμβρης 1997

17: 60 οικογένειες της κοινότητας Los Chorros τρέπονται σε φυγή προς την κοινότητα Naranjatic όταν ο τοπικός εκπρόσωπος του PRI αναγγέλει πως θα επιτεθεί για να ξεριζώσει το αυτόνομο συμβούλιο του Polho και απαιτεί βοήθεια για την αγορά όπλων. Οι PRίστας συλλαμβάνουν εππά όπλα και καίνε 17 σπίτια.

25: Κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης του αυτόνομου συμβουλίου για την επιστροφή αυτών των εκτοπισμένων, οι ζαπατίστας κρατούν για δύο ώρες έναν άντρα που είχε κρύψει ένα μαύρο, ενδεχομένως για να πυροβολήσει ενάντια στη διαδήλωση.

#### Οκτώβρης

1: Ο πρόεδρος Zedillo επισκέπτεται το San Cristobal de las Casas και συναντιέται με τις αρχές των Los Altos. Οι PRίστας του Chenalho απαιτούν ένα διάταγμα που θα νομιμοποιεί τους πολίτες να έχουν όπλα στα σπίτια τους.

2: Στην κοινότητα Las Limas Chitamucum δολοφονούνται έξι μέλη μιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι, από κουκουλοφόρους.

4: Πρώτη επίθεση των παραστρατιωτικών στις κοινότητες Los Chorros και La Esperanza. Τρέπονται σε φυγή 52 οικογένειες, των οποίων έχουν καεί τα σπίτια.

15: Δολοφονούνται δύο αγρότες στην κοινότητα Tzanebolem και τραυματίζονται τρεις. Τρέπονται σε φυγή 475 άνθρωποι. Τα σπίτια, τα ζώα και οι σοδειές λεηλατούνται.

23: Ομάδα κουκουλοφόρων που επιβαίνουν σε φορτηγό που φθάνει στην κοινότητα Las Laminas από το δήμο του San Pedro Chenalho πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραπούν σε φυγή 130 όπλα.

25: Συγκρούσεις στην κοινότητα Majomut με 12 PRίστας τραυματίες.

27: Νέα επίθεση κουκουλοφόρων με βαρύ οπλισμό στην κοινότητα Chimix. Καταστρέφουν σπίτια των ζαπατίστας και πυροβολούν στον αέρα. Την επομένη επιστρέφουν και απωθούνται με αποτέλεσμα ένα νεκρό και δύο τραυματίες. Την ίδια μέρα στην κοινότητα Kanolal καίνε σπίτια των ζαπατίστας που τρέπονται σε φυγή.

#### Νοέμβρης

10: Επίθεση των PRίστας στην κοινότητα Vibeljo. 18 οικογένειες τρέπονται σε φυγή ενώ λεηλατούνται τα υπάρχοντά τους.

14: Δολοφονείται ο δάσκαλος Mariano Arias Perez, μέλος του PRI, κοντά στο δήμο του San Andres, ο οποίος είχε εκφράσει δημόσια τη διαφωνία του με τις ενέργειες του κόμματός του στο Chenalho. Δύο μέρες μετά, κατά τη διάρκεια της ταφής του, οι PRίστας πυροβολούν στον αέρα και κατηγορούν τους ζαπατίστας για το έγκλημα. Οι ζαπατίστας καταφεύγουν στην κοινότητα Xoyeb.

17: Επιθέσεις και κλοπές από οπλισμένους PRίστας στην κοινότητα Acteal.

Μετά τις 17 του μηνός γενικεύεται η επίθεση: οικογένειες συμπαθούντες του PRD και του EZLN από δέκα κοινότητες τρέπονται σε φυγή.

18: Δολοφονούνται στην κοινότητα Aurora Chica αρκετοί κάτοικοι της, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Στο Polho η δύναμη της Δημόσιας Ασφάλειας συλλαμβάνει τρία όπλα.

19: Τρεις αγνοούμενοι στο Polho, μεταξύ των οποίων ένα παιδί εννέα χρονών. Πολλά καμένα σπίτια στην κοινότητα Tzalalucum. 29: Σε συντονισμό με το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Fray Bartolome πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις επισκέπτονται τη Βόρεια Chiapas και το Chenalho. Μόνο κοντά στο Polho ανακαλύπτουν την παρουσία 700 εκτοπισμένων που ζουν μέσα στη βροχή με την προστασία μερικών πλαστικών.

#### Δεκέμβρης

1: Επίσκεψη Επιπροπής παραπηρητών στην κοινότητα Pechiquil, όπου όπως αποκαλύπτεται στη συνέχεια, βρίσκονται υπό καθεστώς τρόμου πάνω από 70 όπλα. Παραστρατιωτικοί τους απαγορεύουν να βγουν από την κοινότητα, τους απειλούν, τους υποχρεώνουν να μαγειρεύουν γι' αυτούς και να φυλούν σκοπιές για να προλάβουν «επίθεση των ζαπατίστας».

2: Το αυτόνομο συμβούλιο του Polho αποκαλύπτει πως υπάρχει μια τεράστια ομάδα εκτοπισμένων στο βουνό, όχι μακριά από το Shkumunal, μαζί με πολυάριθμους εκτοπισμένους από τις κοινότητες Chimix, Joveltik, Kanonal και Tzanebolem. Οι εκτοπισμένοι αυτοί δεν έχουν καμία βοήθεια και δε μπορούν να μετακινηθούν για να αναζητήσουν τροφή. Συμφωνία με μαρτυρίες, πρόκειται για περίπου 2.000 όπλα που ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες.

11: Καίγεται το σπίτι του συμπαθούντος ζαπατίστα P.P. Cuchilo στην κοινότητα Chimix από PRίστας.

13: Καίγονται από PRίστας άλλα δύο σπίτια συμπαθούντων ζαπατίστας, ενώ δέχεται πυροβολισμούς ένα τρίτο στην κοινότητα Polho.

14: Φορτηγό με μέλη παραστρατιωτικών που μεταφέρει ό

# «Δεν φεύγουμε για να γλυτώσουμε, αλλά για να αντισταθούμε»

Το Γενάρη του 1994 ο δήμος San Pedro Chenalho ήταν 100% PRIστα. Μετά την εξέγερση του EZLN όμως, οι άντρες και οι γυναίκες tzotziles, χωρίς φωνή μέχρι τότε, άρχισαν να μαθαίνουν τον σγώνα των ζαπατίστας για δικαιοσύνη, υγεία, εκπαίδευση, δημοκρατία, γη, ελευθερία... Σηγά-σηγά έγιναν συμπαθούντες ζαπατίστας και δημιούργησαν βάσεις στήριξης του EZLN. Φαίνεται πως τώρα έχει έρθει η ώρα της πυρωρίας. Έχει έρθει η ώρα να ανταλλάξουν τις ψήφους τους με νεκρούς.

Η περιόχη του Chenalho, όπως άλλωστε και όλη η Chiapas βρίσκεται κάτω από τον ολοκληρωτικό έλεγχο του ομοσπονδιακού στρατού και της αστυνομίας. Η κατάσταση μέγιστης επιφυλακής που έχει κηρυχθεί μεταφράζεται στην άφιξη πέντε χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών που έρχονται να προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες 60000. Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 140% οι σταθμοί ελέγχου της πολιτείας με 136 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 40 της Δημόσιας Ασφάλειας, 20 της υπηρεσίας Μετανάστευσης, 10 της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυνομίας και 3 των ειδικών σωμάτων. Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει το πρακτορείο Nuevo Amanecer Press, πάνω από 3.500 μεξικάνοι στρατιώτες θα εκπαιδευτούν σε ειδικές μονάδες των Ηνωμένων Πο-

στην πλειοψηφία τους μέλη του PRD και συμπαθούντες ζαπατίστας, ενώ πάνω από 500 είναι οι βίαιοι θάνατοι που οφείλονται σε πολιτικούς λόγους. Μόνο στο δήμο του Chenalho, στην κοινότητα Polho Bríσκονται συγκεντρώμενοι πάνω από 8000 ινδιάνοι tzotziles, βάσεις στήριξης του EZLN και μέλη της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, Las Abejas. Περικυκλωμένοι από τον ομοσπονδιακό στρατό, τις αστυνομικές δυνάμεις, τους παραστρατιωτικούς, τη βροχή, το κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες, αλλά οργισμένοι και μαχητικοί.

«Δε φεύγουμε για να σωθούμε, αλλά για να αντισταθούμε», λέει ο Sextino. Καθημερινά πραγματοποιούν συγκεντρώσεις στο σχολείο, ενώ δεν επέτρεψαν την είσοδο του στρατού και της αστυνομίας στην κοινότητα που μετέφερε «ανθρωπιστική βοήθεια». Την ίδια στάση κράτησαν εκαποντάδες συμπαθούντες του EZLN στο διπλανό δήμο της Tenejapa που αντιστάθηκαν στην εγκατάσταση νέων στρατιωτικών στρατοπέδων. «Έμαστε μέλη ενάς ελεύθερου δήμου και δεν θέλουμε να διωκούν άλλοι τη γη μας», έλεγαν στην ανακοίνωσή τους. Άλλα και στον εξεγερμένο δήμο του San Andres αποτράπηκε η παραμονή νέου στρατοπέδου, τέταρτου στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, δεκάδες οικογένειες εκτοπισμένες από την ίδια τους τη γη, αποφάσισαν να επιστρέψουν την Τετάρτη στον τόπο που συνάντησαν το θάνατο, στην κοινότητα Acteal.

## Η στρατηγική της εξόντωσης

Η σφαγή στο Acteal είναι ένα καλά υπολογισμένο χτύπημα της κυβέρνησης στον EZLN. Είναι η αντίδραση και η προειδοποίηση των ομάδων της τοπικής και της κεντρικής εξουσίας προς τους εξεγερμένους ινδιάνους. Αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι η εξάπλωση του αυτόνομου ελεύθερου μοντέλου, όχι μόνο στην Chiapas, αλλά και σε άλλους τομείς της μεξικανικής κοινωνίας. Γι' αυτό προσπαθούν να εξοντώσουν από τα μέσα το σπόρο της αυτονομίας και της εξέγερσης.

Η λογική του πολέμου χαμηλής έντασης, η στρατηγική της εξόντωσης των εξεγερμένων που εφαρμόστηκε το 1995 και το 1996 στη Βόρεια Chiapas, αναπαράγεται εδώ και μερικούς μήνες και στα Oaxaca. (Βλέπε σχετικά το κείμενο, Chiapas: Μέρες πολέμου και αντίστασης του φύλλου 112 του Άλφα) Παραστρατιωτικά τάγματα θανάτου δολοφονούν, κλέβουν, καταστρέφουν σπίτια και λεηλατούν τη σοδειά. Η διαρκής αύξηση των ομοσπονδιακών στρατευμάτων στα Oaxaca της Chiapas δεν οφείλεται βέβαια σε κινήσεις του Ζαπατιστικού στρατού -όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση- ο οποίος είναι ανύπαρκτος σ' αυτήν την περιοχή. Οφείλεται στην προσπάθειά της να εγκαταστήσει ένα νέο στρατιωτικό κλοιό γύρω από το ζαπατισμό, να ανακόψει τον πολλαπλασιασμό των ελεύθερων αυτόνομων κοινωνιών που αποτελούν τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν των απελευθερωμένων ζαπατιστικών περιοχών που προκάλεσαν την στρατιωτική επίθεση το Φλεβάρη του 1995.

Η κοινωνική και πολιτική εξάπλωση του EZLN, σε συνδυασμό με το σημαντικό πολιτικό αντίτυπο της μεγάλης πορείας των 1111 ζαπατίστας προς την πόλη του Μεξικού τον Σεπτέμβρη, προκάλεσε την όμονη της δεύτερης φάσης του πολέμου: της παραστρατιωτικού ησης. Εξάλλου, οι παραστρατιωτι-

**Άδερφια,**  
ο EZLN ενημερώνει την εθνική και διεθνή κοινή γνώμη για την εξέλιξη των ερευνών μας σχετικά με τη σφαγή στο Ακτεάλ, στο δήμο Σαν Πέδρο του Τσεναλχό της Τσιάπας:

**Πρώτον:** Στο Ακτεάλ ζούσαν κάποιες από τις χιλιάδες εκτοπισμένων από άλλες ινδιάνικες κοινότητες του Τσεναλχό. Είχαν καταφύγει εκεί για να προστατευθούν από τις επιθέσεις των παραστρατιωτικών ομάδων που «καταλαμβάνουν εξ εφόδου» τις κοινότητες που δεν είναι με την κυβέρνηση. Όλοι οι πρόσφυγες ήταν ινδιάνοι tzotzil, πολίτες και καθολικοί στο θρήσκευμα. Υπήρχαν ζαπατίστας και άλλοι, μέλη της ανεξάρτητης οργάνωσης «Las Abejas» του Τσεναλχό. Κανείς από τους πρόσφυγες δεν είχε όπλα.

**Δεύτερον:** Η πλειοψηφία αυτών που επιτέθηκαν ήταν ινδιάνοι tzotzil από διάφορες κοινότητες του Τσεναλχό, καθολικοί στο θρήσκευμα και πρίστες (μέλη του PRI ή του Καρδενιστικού Κόμματος, που είναι το ίδιο). Όλοι οι επιτέθημενοι είχαν πυροβόλα όπλα. Τα περισσότερα από τα πιο βαριά όπλα ήταν AK-47, διαμετρήματος 7.62x39 ενώ τα μικρότερα ήταν μακρύκανα, 22άρια.

**Τρίτον:** Λίγο πριν αρχίσει η σφαγή, ινδιάνοι από τις βάσεις στήριξης του EZLN είδαν τα αυτοκίνητα των παραστρατιωτικών, είπαν στους πρόσφυγες στο Ακτεάλ να φύγουν και ειδοποίησαν την CONAI (Εθνική Επιτροπή Μεσολάβησης). Μια ομάδα 15 περίπου ατόμων κατέφεραν να φύγουν, αλλά οι υπόλοιποι είπαν πως δεν μπορούσαν να τους κάνουν κάτι αφού δεν είχαν κάνει τίποτα και προτίμησαν να πάνε να προσευχηθούν. Δέχθηκαν την επίθεση ενώ προσεύχονταν.

**Τέταρτον:** Το μεσημέρι της 22 Δεκέμβρη, όταν μόλις είχε αρχίσει η σφαγή, ζαπατιστικές βάσεις στήριξης άκουσαν τους πρώτους πυροβολισμούς και επικοινώνησαν με την CONAI για να την ενημερώσουν γι' αυτά που συνέβαιναν. Η CONAI απάντησε πως θα ενημέρωνε την κυβέρνηση της πολιτείας, όπως κι έγινε. Στις 12 το μεσημέρι της CONAI κατήγειλε τα γεγονότα στην κυβέρνηση. Στις 7 το απόγευμα ακολούθησε νέα καταγγελία. Η κυβέρνηση απάντησε πως θα όλα βρίσκονταν υπό έλεγχο.

**Πέμπτον:** Η παραστρατιωτική συμμορία που πραγματοποίησε τη σφαγή χρησιμοποίησε οχήματα της δημαρχίας του Τσεναλχό που ανήκει στο PRI, καθώς και οχήματα ιδιωτών.

**Έκτον:** Όλοι οι παραστρατιωτικοί φορούσαν σκουρόχρωμες στολές.

**Έβδομον:** Τα οχήματα, ο οπλισμός, οι στολές και ο εξοπλισμός των παραστρατιωτι-



νησης της εξουσίας στην απειλητική διόγκωση της κοινωνικής βάσης του EZLN. Ήταν ένα γέγκλημα που είχε προαναγγελθεί και που εντάσσεται στο σχέδιο της φυσικής, οικονομικής και πολιτικής εξόντωσης των ζαπατιστικών κοινωνιών. Είναι μάλλον βέβαιο πως η κυβέρνηση ελπίζει είτε στην ένοπλη αντίδραση του EZLN -πράγμα που θα της επιτρέψει να τον συντρίψει στρατιωτικά- είτε στην de facto υποταγή του σε έναν άνευ όρων διάλογο. Ωστόσο η τετράχρονη πολιτική πορεία του EZLN καθώς και τα ισχυρά στηρίγματά του στη μεξικανική και την παγκόσμια κοινωνία δείχνουν πως θα την δυσκολέψουν σημαντικά.

E.P. Αθήνα

Οι τελευταίοι, ινδιάνοι και αγρότες στην πλειοψηφία τους, χρηματοδοτούνται και καθοδηγούνται από τους ταπικούς ηγέτες του PRI, ενώ εκπαιδεύονται από μέλη του ομοσπονδιακού στρατού και της αστυνομίας. Η δολοφονική τους δράση έχει τώρα εξαπλωθεί, εκτός από τη Βόρεια Chiapas, και στα Oaxaca. Μετά τη σφαγή στο Acteal κυκλοφορούν διαρκώς φήμες και υπάρχει ο φόβος για νέες επιθέσεις στους δήμους της Tenejapa, της Tila και της Sabanilla, ενώ στις 30 Δεκέμβρη επιτέθηκαν σε λεωφορεία γάλλων κοντά στο Ocosingo, τους οποίους θεώρησαν διεθνείς παραπτηρέτες.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της Conai (Εθνική Επιτροπή Διαμεσολάβησης) ο αριθμός των εκποισμένων στη Βόρεια και την Ορεινή Chiapas έχει φθάσει τους 11443,

## Ανακοίνωση του EZLN, Μεξικό, 26 Δεκέμβρη του 1997

κών είχαν αγοραστεί με χρήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που συγκεκριμένα προέρχονταν από τη Γραμματεία Κοινωνικής Ανάπτυξης.

**Όγδοο:** Οι παραστρατιωτικοί εκτέλεσαν τους τραυματίες και άνοιξαν με ματσέτες τις κοιλιές από τις έγκυες γυναίκες.

**Ένατο:** Όταν τελείωσε η σφαγή, αστυνομικοί της δημόσιας ασφάλειας της Τσιάπας συγκέντρωσαν τα πώματα και τα «ξαφάνισαν» σε μια σπηλιά και μια χαράδρα.

Μερικά συμπεράσματα από τα προηγούμενα είναι ότι:

1. Δεν ήταν μια θρησκευτική σύγκρουση. Οι δολοφόνοι και τα θύματα ανήκαν στην ίδια θρησκεία.

2. Δεν ήταν μια εθνική σύγκρουση. Οι νεκροί και αυτοί που τους σκότωσαν ήταν ινδιάνοι τζοτζόλ.

3. Δεν ήταν σύγκρουση (όπως ισχυρίστηκαν οι ομοσπονδιακή και η πολιτειακή κυβέρνηση). Οι νεκροί ήταν άσπολοι, οι επιτιθέμενοι είχαν όπλα μεγάλου διαμετρήματος. Δεν υπήρξε ένοπλη αντιπαράθεση. Ήταν, απλά και καθαρά, μια εκτέλεση.

4. Ο στόχος ήταν να τους σκότωσουν όλους, να μην μείνουν μάρτυρες, να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Τα σχέδια της κυβέρνησης προέβλεπαν το έγκλημα να μην βγει στη δημοσιότητα. Αρχικά αρνήθηκαν πως υπήρξε σφαγή, μετά προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν, τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση σχετικά με τα αίτια.

5. Όταν η κυβέρνηση της Τσιάπας απάντησε στην CONAI πως όλα βρίσκονταν υπό έλεγχο, δεν εννοούσε πως θα κατάφερνε να αποτρέψει τη σφαγή αλλά πως ήταν η ίδια που την είχε οργανώσει.

6. Σχετικά με τη χρησιμοποίηση ομοσπονδιακών πόρων για χρηματοδότηση παραστρατιωτικών σχημάτων. Στη σέλβα Λακαντόνα, στο βορρά και στα ορεινά της Τσιάπας είναι κάτι γνώριμο στους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς παράγοντες. Από το 1994, η διανομή ομοσπονδιακών οικονομικών πόρων στην Τσιάπας πραγματοποιείται με ένα πολιτικό-στρατιωτικό κριτήριο: όσοι είναι διατεθειμένοι να επιτεθούν στις ζαπατίστικες κοινότητες και στους ουδέτερους μπορούν να αποκτήσουν τα χρήματα, με έναν όρο, να πραγματοποιήσουν αυτό που αποκαλούν «βασική προετοιμασία» και να βρίσκονται διαθέσιμοι για την εκπλήρωση των προγραμμάτων της Sedesol (γραμματεία κοινωνικής ανάπτυξης). Δεν πρόκειται απλά για εξαγορά συνειδήσεων, είναι μια πραγματική επιστράτευση για τον πόλεμο της κυβέρνησης ενάντια στους ινδιάνους... με ινδιάνους.

7. Η επίθεση περιελάμβανε τις στρατιωτικές φάσεις της «προ-

σέγγισης», της «απόκτησης επαφής», της «επίθεσης» και της «αξιοποίησης της επιτυχίας» και επιπλέον την «ολοκληρωτική εξόντωση του αντιπάλου». Είναι προφανές πως η ομάδα των επιτιθεμένων είχε δεχθεί στρατιωτική εκπαίδευση ειδικών μονάδων. Τα όπλα τους, ο εξοπλισμός και οι στολές τους είναι χαρακτηριστικά μιας στρατιωτικοποιημένης οργάνωσης και αποδεικνύουν πως ήταν μια ενέργεια συντονισμένη, προετοιμασμένη και διευθυνόμενη από άτομα ή οργανώσεις που δεν συμμετείχαν άμεσα στα γεγονότα.

8. Οι παραστρατιωτικοί αποκτούν τον οπλισμό και τον εξοπλισμό τους με απευθείας εφοδιασμό από αξιωματικούς του ομοσπονδιακού στρατού, δικαστικούς αστυνομικούς και, κύρια, από την αποκαλούμενη «γενική ασφάλεια». Η κυβέρνηση της Τσιάπας, υπεύθυνη για τη «βρώμικη δουλειά» σε αυτή τη στρατηγική του Σεντίγιο, αποκτά τα όπλα από τη μαύρη αγορά που υπάρχει στα διάφορα αστυνομικά σώματα της χώρας. Οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί υπεξαιρούν τα όπλα που αποκτούν μέσα από κατασχέσεις και τα πουλούν παράνομα σε τσιφλικάδες, μπράβους, κυβερνήτες, δημάρχους και «σημαντικούς ανθρώπους». Είναι για ένα πραγματικό «ξέπλυμα όπλων». Πρόκειται για όπλα «βρώμικα», χρησιμοποιημένα για τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος, που «ξεπλένονται» καθώς πουλιούνται στις περιφερειακές και τοπικές εξουσίες.

9. Το αιματηρό τελετουργικό του έκοιλιάσματος των νεκρών εγκύων γυναικών και η επίδειξη υπό μορφή τροπαίου του περιεχομένου των σπλάχνων τους αποτελεί τμήμα των «μαθημάτων» που παρέδωσαν στρατιωτικοί από τη Γουατεμάλα (οι λεγόμενοι «kaibil») στους μεξικάνους ομοίους τους μετά τη ζαπατίστικη εξέγερση. Μετά την 1η Γενάρη του 1994 ο στρατός της Γουατεμάλας προσέφερε στο μεξικανικό «συμβουλές και προετοιμασία» για τον πόλεμο ενάντια στους εξεγερμένους. Μια ομάδα επιλεκτων αξιωματικών παρακολούθησε μαθήματα «kaibil» και από τότε νέες αντιστοιχεις ομάδες προετοιμάζονται στη γειτονική χώρα.

10. Τα θύματα δεν επιλέχτηκαν στην τύχη. Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα του εγκλήματος ήταν προσεχτικά επιλεγμένα ώστε οι παραλήπτες του ματωβαμένου μηνύματος να είναι βέβαιο πως θα λάβουν το μήνυμα και θα το καταλάβουν καλά. Οι παραλήπτες είναι οι εξεγερμένες ινδιάνικες κοινότητες και το μήνυμα είναι πως «τίποτε ανεξάρτητο απ' την κυβέρνηση δεν θα ζήσει».

11. Η μεξικανική κυβέρνηση παριστάνει την έκπληκτη από τη σφαγή στο Ακτεάλ. Η τεταμένη κατάσταση που επικρατούσε στο

βορρά και τα ορεινά της Τσιάπας τις βδομάδες πριν από τη σφαγή στο Ακτεάλ ήταν δημόσια γνωστή μέσα από ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες. Η δολοφονία των 45 ινδιάνων είχε προαναγγελθεί.

12. Από την αρχή της επιδεινώσης της κατάστασης στη Τσιάπας (αποτέλεσμα της κυβερνητικής στρατηγικής ενάντια στους εξεγερμένους), η CCRI-CG του EZLN ζήτησε από τις βάσεις στήριξης να αποφεύγουν σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με κίνδυνο να χάσουν τα λιγοστά τους υπάρχοντα, τη σύγκρουση με άλλους ινδιάνους. Ήταν για μας ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση στόχευε στο να μας μετατρέψει σε εχθρούς και να μας στρέψει ενάντια σε άλλους ινδιάνους. Γι' αυτό δεν απαντούσαμε στις προκλήσεις βίαια, αλλά καταφεύγαμε στην CONAI (την ύπαρξη της οποίας πολεμά με κάθε μέσο η κυβέρνηση της Τσιάπας) και στον εθνικό και διεθνή τύπο (που η επαγγελματική δημοσιογραφική του δουλειά ενοχλεί ιδιαίτερα την κυβέρνηση).

Καί από τις δύο αυτές οδούς, η κυβέρνηση, τόσο η πολιτειακή όσο και η ομοσπονδιακή, ήτεραν καλά τις συνέβασιν στα ορεινά της Τσιάπας. Επανειλημμένα ο τύπος δημοσίευσε στοιχεία ενδεικτικά για γεγονότα και καταστάσεις που τώρα αποκαλύφθηκαν ξεκάθαρα στη σφαγή του Ακτεάλ. Σε αυτά τα δημοσιεύματα η τοπική κυβέρνηση απαντούσε με πληρωμένες καταχωρήσεις, επίσημες διαψεύσεις και εξαγορές δημοσιογράφων. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έκανε ούτε καν αυτό. Ακολουθούσε την πολιτική «αν δεν μιλάω για ένα πρόβλημα τότε αυτό δεν υπάρχει».

Η CONAI, ενώ δεχόταν επιθέσεις κάθε τύπου, συνεχώς ενημερώνει την κυβέρνηση της Τσιάπας και τη γραμματεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για όλα τα περιστατικά τα οποία, τώρα το γωνιώζουμε, κατέληξαν στη σφαγή στο Ακτεάλ.

13. Είναι αναμφισβήτητο πως η γραμματεία της κυβέρνησης γνώριζε τις απειλές ενάντια στους ινδιάνους πληθυσμούς των ορεινών της Τσιάπας. Ορισμένες εφημερίδες πανεθνικής κυκλοφορίας δημοσίευαν επί μήνες πληροφορίες που τώρα αποτελούν ιστορικό τμήμα των όσων προηγήθηκαν του χειρότερου εγκλήματος των τελευταίων 29 χρόνων στο Μεξικό.

Ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι είχε παρουσιάσει σε ένα πρόγραμμα του ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο για τις συνθήκες ζωής, τους διωγμούς και τις απειλές ενάντια στους ινδιάνους του Τσιάπας. Όλοι όσοι μιλούσαν στην επικοινωνία, κατήγοροι ήταν της κυβέρνησης. Εκτιμώντας πως αν αυτό το επιχειρίσμα θα ευθέως ομοσπονδιακός στρατός θα υπήρχε μεγάλο κόστος, κατέφυγαν στις δομές του PRI ώστε κρατώντας τις αποστάσεις να κάνουν αυτό που καλύτερα γνωρίζουν, δηλαδή να κλέψουν και να σκοτώσουν.

14. Ο σημερινός πόλεμος στο Τσιάπας δεν έκινησε τη δεκαετία του '30 όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1995, όταν η ομοσπονδιακή και η πολιτειακή κυβέρνηση αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή

τη σημερινή αντιζαπατιστική στρατηγική τους. Προηγουμένως, ενάμιση και πλέον χρόνο από το Γενάρη του 1994, υπήρχε ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Ακόμα και πριν από μερικούς μήνες, οι επίσημες αρχές του Τσιάπας διέθεταν συμφωνίες με τους αυτόνομους δήμους αμοιβαίο σεβασμό και ανοχή. Όμως, από «ψηλά» έφτασε η εντολή να τελειώνουν με τους εξεγερμένους...

15. Είναι εντελώς ψευδής ο ελιγμός που πραγματοποιούν οι αρχές λέγοντας πως ερευνούν το έγκλημα. Δεν πρόκειται για μια θρησκευτική σύγκρουση, ούτε για μια ιδεολογική διαμάχη, πολύ λιγότερο ήταν μια σύγκρουση μεταξύ κοινοποίησης. Αυτές οι ιστορίες για τις συμπλοκές στο Τσιάπας δεν μπορούν να παρατίθησαν από τη δεκαετία του '30 είναι μια απ

# Ο Κορνήλιος Καστορι

## «Άυτό που μέχρι τώρα ονομάζαμε σοσιαλισμό,

**Η**ρήη του Καστοριάδη με τον μαρξισμό είναι σταδιακή. Ξεκινά από την αναγνώριση της διάρεσης της ρωσικής κοινωνίας σε τάξεις και της ύπαρξης μια καινούριας κυρίαρχης ομάδας της γραφειοκρατίας. Η γένεση της γραφειοκρατίας δεν αποδίδεται στο γεγονός της ανόδου του Στάλιν στην εξουσία, αλλά στην ίδια την πρακτική του μπολσεβίκου κόμματος, το οποίο ιδιοποιήθηκε την πολιτική εξουσία ευνουχίζοντας, χειραγωγώντας και υποδουλώντας τα αυτόνομα δρյανα των εργαζομένων. Αποκαλύπτεται έτσι ο απατηλός χαρακτήρας του «ιστορικού υλισμού» και της ανάδειξης των παραγωγών σχέσεων σε καθοριστικό άξονα ανάλυσης. Αποκαλύπτεται επίσης πως το «σοβιετικό» φιάσκο δεν οφείλεται σε κενά του Μαρξ, που οι μαρξιστές οφείλουν να συμπληρώσουν, αλλά στα ίδια τα «θετικά στοιχεία της θεωρίας του. Ο Καστοριάδης μέμφεται το μαρξισμό: «Για τη λατρεία της καπιταλιστικής ορθολογικότητας, της τεχνικής και της οργάνωσης. Για την πίστη σε νόμους της ιστορίας (που συνεπάγονται το «αναπόφευκτο του σοσιαλισμού»). Για την ομόρηχη αντιστοιχία: κατάσταση παραγωγικών δυνάμεων - τάξεις - κόμματα - θεωρία - καθοδήγηση. Για το θέσφατο της ομοιογένειας του «προλεταριάτου» και τη φρούριος αιμογενοποίησης της καπιταλιστικής κοινωνίας. Για τον παραμερισμό του αυθεντικού και βαθύτατου πολιτικού προβλήματος, ως προβλήματος της θέσμησης της κοινωνίας, ως προβλήματος της δικαιοσύνης» (2)

### Ρήη με τον τροτσισμό

«Η ομάδα δεν στάθηκε ικανή όρθα να εκτιμήσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τη λήξη του πολέμου και ορθά να προσανατολιστεί. Συγκαλέσαμε μια συνδιάσκεψη. Άλλα και στις συζητήσεις μέσα σ' αυτήν και στις αποφάσεις που πήραμε δεν βλέπαμε την κατάσταση που υπήρχε, αλλά εκείνην που εμείς θέλαμε να υπάρχει. Εξακολουθούσαμε να έχουμε ελπίδες, πιστεύαμε ότι μέσα από το χάος, τα ερείπια και την πείνα θα έκανε την εμφάνισή της η σωτάρια επανάσταση και θα ακουγόταν πάλι η φοβερή για τους εκμεταλλευτές φωνή της. Ο μόνος που δεν ήταν σύμφωνος, που δεν είχε δηλαδή αυταπάτες, ήταν ο Καστοριάδης. Άλλη γενεά και όχι αυτή, μας έλεγε, θα είναι αυτή που θα ξανασηκώσει τη σημαία της Επανάστασης» (3)

Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1946. Σε μία συνδιάσκεψη της τροτσιστικής ομάδας των Στίνα, Ταμπάκου, Βουρσούκη, Αραβαντινού, Ρήγα, Καλλέργη, Καστοριάδη και άλλων, η οποία θαρραλέα αντιπαλεύει την σοβινιστική πολιτική των σταλινικών. Έχουν προηγηθεί, πριν και μετά την κατοχή, τα πογκρόμ του Ε.Α.Μ. και της ΟΠΛΑ εναντίον

διεθνιστών κομμουνιστών, αναρχικών και όσων άλλων αντιτάχθηκαν στις επιλογές του Κ.Κ.Ε. Ο Καστοριάδης έχει ήδη αρχίσει να δημοσιεύει γραπτά του: την άνοιξη του 1944 ανέλαβε τη διεύθυνση του περιοδικού «Αρχείο Κοινωνιολογίας και Ηθικής», η οποία του αφαιρέθηκε στο αμέσως επόμενο τεύχος.

«Στις αρχές του 1945 ο σύντροφος Καστοριάδης και το '46 ο σύντροφος Στάμης είχαν υποστηρίξει ότι η πολιτική δράσης της ομάδας δεν συμβιβάζεται με την τροτσιστική θεωρία του εκφυλισμένου εργατικού κράτους και ότι πρέπει η ομάδα να έγκαταλείψει αυτή τη θεωρία. Η ομάδα όμως στο σύνολό της κατέληξε σ' αυτή την απόφαση μόνο τον Σεπτέμβρη του 1947 (...) Και το αίσθημα που όλοι τότε δοκιμάσαμε ήταν η αγανάκτηση και η οργή εναντίον του εαυτού μας για την τυφλή εμπιστοσύνη μας στον Τρότσκι» (4)

νισμό, ο Καστοριάδης δημοσίευσε, το 1949, στην επιθεώρηση «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», ένα άρθρο για τις «παραγωγικές σχέσεις» στην Ε.Σ.Σ.Δ. Χωρίς να ξεφεύγει από τα μαρξιστικά όρια ανάλυσης (δεχόμενος δηλαδή ότι η εκμετάλλευση ορίζεται πρωταρχικά από το γεγονός ότι μία κοινωνική τάξη έχει στην κατοχή της τα μέσα παραγωγής και οικειοποιείται την υπεραρχία της εργασίας των προλετάριων) απέδειξε την υπαρξη ενός νέου τρόπου εκμετάλλευσης στη Ρωσία, παρά την απουσία του ανταγωνιστικού στοιχείου που προσδίδει στον καπιταλισμό η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Παρατηρώντας μάλιστα ότι το 1936 η σχέση ανάμεσα στον ανώτατο και τον κατώτατο μισθό στη Ρωσία ήταν 1 προς 250, πράγμα που είναι ένδειξη και σύμπτωμα ταξικής διάρθρωσής, «ο Καστοριάδης κατέληγε στο συ-

την ταξική πάλη και προετοιμάζει την κατάρρευσή του. Στην πραγματικότητα η αύξηση των μισθών και η ταξική πάλη αλληλοκαθορίζονται. Η παραδοσιακή άποψη «μηχανιστική και αντικειμενιστική, αφαιρεί από την ιστορία τη δράση των ανθρώπων και των τάξεων για να τα αντικαταστήσει με μια «αντικειμενική δυναμική» και με «φυσικούς νόμους» και δημιουργεί από την προλεταριακή επανάσταση ένα ανακλαστικό εξέγερσης κατά της πείνας απ' όπου δε βλέπουμε πώς θα μπορούσε ποτέ μια σοσιαλιστική κοινωνία να είναι το αποτέλεσμα». (6) Η άποψη αυτή συνδέεται με τη θεμελίωση μιας γραφειοκρατικής πολιτικής και είναι ένη προς το επαναστατικό πρόταγμα, επειδή αρνείται να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της ταξικής πάλης. Η θεμελιακή αντίφαση του καπιταλισμού είναι εντελώς διαφορετικού τύπου. «Η αντίφαση που περιέχεται μέσα στην αλλοτρίωση του εργάτη: η ανάγκη για τον καπιταλισμό να καταντήσει τους εργάτες απλούς εκτελεστές και η ανικανότητά του να λειτουργήσει αν το πετύχει». (7) Τα συμπεράσματα τα σχετικά με τη γραφειοκρατική χαρακτήρα του ρωσικού καθεστώτος γενικεύτηκαν και θεωρήθηκε πιως υπάρχει μία γενική παγκόσμια τάση προς τη γραφειοκρατικοποίηση. Το αποφασιστικό όριο δεν εντοπίζεται πλέον μεταξύ αυτών που κατέχουν τα μέσα παραγωγής και αυτών που δεν τα κατέχουν, αλλά μεταξύ αυτών που διευθύνουν και αυτών που εκτελούν. Και πράγματι, στις δυτικές χώρες γίνεται ολοένα και πιο ορατή η μεταβολή: αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η διαχείριση της οικονομίας (πράγμα εντελώς διαφορετικό από την ιδιοκτησία).

Τα μπολσεβίκα κόμματα είναι εμπνευσμένα καθαρά από το καπιταλιστικό μοντέλο οργάνωσης. Διέπονται από τη διαίρεση ανάμεσα στους διευθύνοντες και τους εκτελεστές. Η ίδια σχέση αναπαράγεται ανάμεσα στο κόμμα και την εργατική τάξη. Το κόμμα αποφασίζει πάτος οι μάζες θα κινητοποιηθούν και οι μάζες οφείλουν να το κάνουν. Και παίρνοντας στα χέρια του τη διεύθυνση της παραγωγής και της οικονομίας, μετατρέπομένο σε κράτος - κολλεκτιβιστικό ιδιοκτήτη, θα ξαναγεννήσει μοιραία από την εκμετάλλευση και την καπιτείση. Η διαφορά σε σχέση με το σήμερα είναι η εξής: οι κομμουνιστικές οργανώσεις της Δυτικής Ευρώπης, που κατά την ψυχροπολεμική περίοδο δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πυρήνες μιας μελλοντικής άρχουσας τάξης, συμβιβάστηκαν αργότερα (με αποκρύφωμα τον Μάη του '68) και περιόρισαν τις γραφειοκρατικές τους βλέψεις στο χειρισμό των διεκδικήσεων των μισθώτων, της βάσης εξ ονόματος της οποίας μιλούν.

Ωστόσο, ενώ μέσα στις επιχειρήσεις η ταξική πάλη διεξάγεται, έχει από αυτές επικρατεί η «μαζική ανευθυνότητα», η απουσία πολιτικής

δραστηριότητας, η ιδιωτικοποίηση και η «φιλοσοφία της κατανάλωσης», ή το πολύ-πολύ μια ακρωτηριασμένη και παραμορφωμένη από τις γραφειοκρατικές οργανώσεις αντιπαράθεση. Γι αυτό, το επαναστατικό πρόταγμα αφορά σε μία θεσμική κοινωνικοποίηση σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Τα στενά «πολιτικά» και «οικονομικά» ζητήματα και οι μαρξιστικές αφαιρέσεις, δεν πρέπει να συνεχίσουν να μάς εμποδίσουν να αντικρίσουμε και να παλέψουμε όλα τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής. «Το ουσιαστικό περιεχόμενο του σοσιαλισμού είναι: επανεγκατάσταση των ανθρώπων στην κυριαρχία της ίδιας τους της ζωής, μεταμόρφωση της εργασίας από παράλογη ψωμοζήτηση σε ελεύθερη εκτύλιξη των δημιουργικών δυνάμεων των ατόμων και των ομάδων, σύσταση ακέραιων ανθρώπινων κοινοτήτων, ένωση της παιδείας και της ζωής των ανθρώπων» (8)

Από το 1949 ώς και το 1965 η ομάδα της επιθεώρησης «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα» συνεχίζει να ασκεί κριτική στον μαρξισμό και να εκφράζει θέσεις οι οποίες πρόκειται να επηρεάσουν πολλούς, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το Μάιο του '68. Οι βασικότερες από αυτές είναι οι εξής: (α) η έμφαση στον κυρίαρχο καπιταλιστικό διαχωρισμό ανάμεσα σε διευθύνοντες και εκτελεστές, (β) το πρόταγμα των εργατικών συμβουλίων και η λεπτομερής περιγραφή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής διοίκησης την οποία αυτά ως κυρίαρχο όργανο θα ασκούν σε μία σοσιαλιστική κοινωνία, (γ) η ίδια της δημιουργίας μιας επαναστατικής οργάνωσης που θα είναι αντιγραφειοκρατικά δομημένη και δεν θα αναπαράγει στο εσωτερικό της την κυριαρχη καπιταλιστική διάρεση. Ο Καστοριάδης επικρίθηκε ιδιαίτερα, μέσα και έως από την ομάδα του «Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα», για τις θέσεις του για τα συμβούλια και την επαναστατική οργάνωση. Ειδικά για το ζήτημα της οργάνωσης, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τον Λεφόρ, μέλος της ομάδας, ο οποίος αρνήθηκε ότι η συνείδηση «μπορεί να ξεκινήσει ή να μεταδοθεί απ' έξω» και είχε την άποψη ότι «είναι αποτέλεσμα της πείρας που έχει αποκτ

## άδης και ο μαρξισμός:

# θα το λέμε από δω και μπρος αυτόνομη κοινωνία»<sup>(1)</sup>

στηκαν το πρόταγμα των εργατικών συμβουλίων, ευθύς μόλις έκαναν τη στροφή τους σε πιο πολιτικές κατευθύνσεις.

### Αυτόνομη κοινωνία

«Στα χρόνια που θα 'ρθουν, όλα τα προβλήματα που έχουν βαρύνουσα σημασία συνοψίζονται σε τούτο: Είστε υπέρ ή κατά της δράσης και του προγράμματος των ούγγρων εργατών;»<sup>(10)</sup>

Η επανάσταση είναι κάτι σαν υπερθέρμανση και τήξη της κοινωνίας που απελευθερώνει και πολλαπλασιάζει το δημιουργικό δυναμικό της, σπάει τους επαναλαμβανόμενους κύκλους της κοινωνικής ζωής και ανοίγει ξαφνικά την ιστορία. Νέες μορφές οργάνωσης της συλλογικής ζωής, στη βάση νέων αρχών, ξεπηδούν. Γίνεται μία συνολική ρήξη με τις με τις κατεστημένες κοινωνικές δομές και η «θεωρία» και η κατεστημένη πολιτική «φιλοσοφία» χάνουν κάθε νόημα. «Το επαναστατικό πρόταγμα δεν είναι η συνέχεια μιας σωστής θεωρίας». (11) Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει: οι διαδοχικές θεωρίες προσπαθούν να διατυπώσουν αυτό που πραγματικά κάνουν οι εργάτες, οι γυναίκες, οι σπουδαστές, στις επαναστάσεις, στο εργοστάσιο ή στην καθημερινή ζωή. Ο ύστερος Καστοριάδης δεν εξυμενί το αυθόρμητο, αλλά ούτε αντιπάσσει σε αυτό τη «συνείδηση», την «απόλυτη γνώση» ή την «οργάνωση». Αν κάτι εξαίρει αυτό είναι η αυτοοργάνωση, η αυτοθεσμηση. Τη δράση μιας κοινωνίας της οποίας τα «αποτελέσματα», δηλαδή η κίνηση της προς την αυτονομία, υπερβάλλουν σε σχέση με τις «αιτίες», την εκμετάλλευση ή την καταπίεση: αυτό το αποκαλούν «αυθόρμητο», αλλά αυτό είναι η επανάσταση. Τα συμβούλια του 1956 ήταν σημαντικά γιατί εγκαθίδρυσαν την άμεση δημοκρατία, την αληθινή πολιτική ισότητα, γιατί ρίζωσαν σε συγκεκριμένες συλλογικότητες (όχι μόνο στα εργοστάσια), γιατί απαίτησαν αυτοδιαχείριση και κατάργηση στις νόρμες εργασίας. Η εξουσία των γενικών συνελεύσεων καταργεί τη θεσμοθετημένη διαίρεση σε διευθύνοντες και εκτελεστές και αποδίδει ξανά στη δημοκρατία το νόμιμά της (που δεν είναι η διαρκής αντιπροσώπευση). Από την άλλη μεριά δεν είναι από μόνη της πανάκεια, αλλά προϋποθέτει την αυτοκινητοποίηση και την αυτοδραστηριότητα όλων. Δεν εγγυάται, αλλά απλώς κάνει δυνατή την ανάπτυξη της αυτόνομης δραστηριότητας, τη στιγμή που οι κατεστημένες πολιτικές μορφές ακυρώνουν κάθε τέτοια δυνατότητα.

Η διάκριση και ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ένα γενικό κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, από τη μια μεριά, και στο ίδιατερο περιβάλλον ομάδων που αναπτύσσουν ειδικές δραστηριότητες, από την άλλη, αποκαλύπτουν σε όλο το μέγεθός της την αλλοτρίωση της ση-

μερινής κοινωνίας. Η υπέρβαση αυτής της αλλοτρίωσης είναι δυνατή μόνο με τη μορφή των συμβουλίων. Άρνηση κάθε νομιμότητας οποιασδήποτε εξουσίας πηγάζει έξω από τα συμβούλια και απόκρουση της διαίρεσης ανάμεσα σε διευθύνοντες και εκτελεστές: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά όσων θα μπορούσαν να αποκληθούν «αυτόνομα μαζικά όργανα», αυτά είναι τα συμβούλια.



«Το καίριο πρόβλημα μιας μετεπαναστατικής κοινωνίας δεν είναι το πρόβλημα της «διαχείρισης της παραγωγής», ούτε της οργάνωσης της οικονομίας. Είναι το κυρίως πολιτικό πρόβλημα - αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το αρνητικό του προβλήματος του Κράτους: ήτοι η ικανότητα της κοινωνίας να εγκαθιδρύσει και να διατηρήσει την ρητή και συγκεκριμένη ενότητά της χωρίς ένα χωριστό και σχετικά αυτόνομο όργανο - ο μηχανισμός του Κράτους- να έχει αναλάβει αυτό το «καθήκον». Αυτό το πρόβλημα (...) ο κλασικός μαρξισμός και ο ίδιος ο Μαρξ πράγματι το αγνόσταν»<sup>(12)</sup>

Η αλήθεια είναι ότι μάλλον το εξαφάνισαν θεωρώντας ότι μια 100% προλεταριακή κοινωνία δεν θα το αντιμετωπίσει. Ο Μαρξ αφομίωσε ότι καλύτερο από την ιστορική δημιουργία του εργατικού κινήματος της εποχής του και από το έργο των ουτοπικών σοσιαλιστών. Ωστόσο, στη σκέψη του επικράτησε το ορθολογικό, επιστημονικό και θεωρητικό στοιχείο (η πολιτική οικονομία) σε βάρος του επαναστατικού. Γι αυτό έψαχνε μια οικουμενική και τελειωμένη εξήγηση της ιστορίας και της κοινωνίας. Ο μαρξισμός ήταν καταστροφικός γιατί ήταν οικονομιστικός και, ως εκ τούτου, αγνόησε το πρόβλημα του κράτους και των κομμάτων, το πολιτικό πρόβλημα. Όμως αυτοί που στα γραπτά τους ταύτισαν την εξουσία του προλεταριάτου με την εξουσία του κόμματος ήταν ο Λένιν (όχι στο «Κράτος και Επανάσταση, αλλά στην άλλη, αποκαλύπτουν σε όλο το μέγεθός της την αλλοτρίωση της ση-

μερινής κοινωνίας. Η υπέρβαση αυτής της αλλοτρίωσης είναι δυνατή μόνο με τη μορφή των συμβουλίων. Άρνηση κάθε νομιμότητας οποιασδήποτε εξουσίας πηγάζει έξω από τα συμβούλια και απόκρουση της διαίρεσης ανάμεσα σε διευθύνοντες και εκτελεστές: αυτά είναι τα χαρακτηριστικά όσων θα μπορούσαν να αποκληθούν «αυτόνομα μαζικά όργανα», αυτά είναι τα συμβούλια.

Ένας ηγέτης, μία γραμμή, ένα κόμμα, μία τάξη: αυτή η γεροντιστική αρρώστια των μαρξιστών μπορεί να στηριχτεί είτε (α) στην πίστη ότι υπάρχει, ή θα υπάρξει, ένα ομογενοποιημένο από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων προλεταριάτο, με ενοποιημένη και συνολική συνείδηση, είτε (β) στην υποταγή του ανομοιογενούς προλεταριάτου στο κόμμα-κάτοχο της αλήθειας, οπότε «η θεωρία (...) μπορεί να περάσει πάνω από τα κεφάλια των εμπειρικών εργατών για να συναντήσει την ουσία ενός μεταφυσικού προλεταριάτου». (13)

Για τον ύστερο Καστοριάδη ο ίδιος ο όρος «προλεταριάτο» είναι μία ανεπαρκής σύλληψη. Χειρώνακτες εργάτες, μη χειρώνακτες εργάτες, μισθωτοί, παραγωγοί υπεραξίας; Πώς γίνεται να παίζουν αυτοί οι καθορισμοί τόσο σημαντικό ρόλο, ώστε να αποδώσουμε στους φορείς τους τον τίτλο του «επαναστατικού υποκειμένου»; «Οι πόρνες οι σπιτωμένες από έναν προστάτη ανήκουν στο προλεταριάτο (σύμφωνα με τα κριτήρια του Μαρξ στα GRUNDRIFFE: παράγουν υπεραξία), αυτές που δουλεύουν για λογαριασμό τους όχι;» (14) Η σκέψη αυτή τα υποτάσσει όλα στις «παραγωγικές σχέσεις» και στις κοινωνικές τάξεις που καθορίζονται από αυτές. Η σκέψη αυτή είναι οικονομιστική.

Ο μαρξισμός ανήκει κι αυτός στη ταυτοποίηση και συνολιστική λογική, η οποία «ενσαρκώνεται στην ποσοτικοποίηση και οδηγεί στον εκφετιχισμό της αύξησης δι' εαυτήν» (15). Ενάντια στην «ορθολογική κυριαρχία» που αποτελεί την πυρηνική φαντασιακή σημασία του καπιταλισμού και την οποία επικαλείται και ο μαρξισμός, ο Καστοριάδης προβάλλει το πρόταγμα της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας.

Ο Καστοριάδης αποκαλεί θεσμόν ριζικό φαντασιακό τη δύναμη της ανώνυμης κοινωνικής συλλογικότητας που βρίσκεται στη ρίζα της θεσμούσας κοινωνικής δημιουργίας. Το πρόγραμμα της ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας φιλοδοξεί να διαρρήξει το κλείσιμο, την κυριαρχία του θεσμού στη δικαιοσύνη και στους νόμους είναι ανυπέρβλητος. Ο Μαρξ όμως πίστευε πως στη σοσιαλιστική κοινωνία το άτομο θα απορροφούσε ολοκληρωτική θέσμιση και τους κανόνες. Άλλα μία θέσμιση ολοκληρωτική εσωτερικούμενή θα ήταν απόλυτη τυραννία, σταμάτημα της ιστορίας (της δημιουργίας).

Το αυτόνομο άτομο και η αυτόνομη κοινωνία δεν έχουν νόημα ξεχωρισμένα. «Οι κοινωνίες που δημιουργούν άτομα-σκλάβους (...) δεν τα υποτάσσουν στην «συλλογικότητα-κοινότητα» (...). Τα υποτάσσουν στη δεδομένη θέσμιση της κοινωνίας, κάτι ολωσδιόλου διαφορετικά» (16). Η κοινωνία είναι

πάντοτε σοσιαλιστική-κοινωνική γιατί πάντα τείνει να διατηρηθεί σαν κοινωνία θεσμούσαν, να υποτάξει τα πάντα σε ότι, τι ήδη έχει κατασκευάσει με σκοπό την προστασία, τη συντήρηση, την αποδοχή και την αναπαραγωγή της. Πράγματι τα άτομα είναι κοινωνικά κατασκευασμένα. Μη κατασκευασμένη στο ανθρώπινο όν. είναι μόνο η ψυχική μονάδα, η οποία ως άλογη, ανόητη και α-λειτουργική, δεν ανήκει στην κοινωνική ζωή, αλλά στη ζωή, με τη φυσική της έννοια. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η λέξη σοσιαλισμός είναι επικίνδυνα ασαφής: τι θα πει είμαι υπέρ της κοινωνίας, είμαι κοινωνική (= σοσιαλιστής), αν, ούτως ή άλλως, είμαι κοινωνικά κατασκευασμένος;

Επίσης ο «σοσιαλισμός» είναι μια λέξη που την έχουν ξεφτίλισει. Γι αυτό μιλάμε πλέον για αυτόνομη κοινωνία, όχι για σοσιαλισμό. Ελεύθερη ή αυτόνομη κοινωνία που να δίνει στα άτομα το ευρύτερο δυνατό πεδίο δράσης. Στην οποία κοινωνία η εξουσία ασκείται ενεργά από την κοινότητα. Στην οποία κοινότητα συμμετέχουν ενεργά όλοι στη βάση της ισότητας. Η ισότητα είναι αεχώριστη από την ελευθερία.

Υπάρχουν δύο όψεις της ελευθερίας. Η ελευθερία αφορά τόσο στο πράττειν μόνος όσο και στο πράττειν με άλλους. Υπάρχει η «παθητική» ή «αρνητική», που σημαίνει προστασία της σφαίρας υπαρξής του ατόμου, αναγνώριση και κατοχύρωση της εξουσίας του αυτόνο

# Reclaim The Streets

(Να ξαναπάρουμε τους δρόμους)

Μέρος 2ο

«Από τη στιγμή της γέννησής μας είμαστε βυθισμένοι και απορροφημένοι από τη δράση μας και μπορούμε μόνο άστατα να πηγαδηγήσουμε με τη σκέψη»

A. N. Whitehead

**O**i taktikés prépei na proχωρούν. Διαφορετικά αυτοί που τις ασκούν, χάνουν το ενδιαφέρον τους ή κουράζονται. Ένας τρόπος να «προχωρήσεις» είναι να δυναμώνεις. Να κάνεις τα πάντα σε μεγαλύτερη εμβέλεια και καλύτερα. Στηριζόμενος σε πιο σφικτή οργάνωση και πιο εξειδικευμένους ακτιβιστές. Αυτό μπορεί να έχει άμεσα οφέλη, που συνιστούν «επιτυχία» για την ομάδα: πιο ευρεία κάλυψη από τα μήντια, περισσότερους «συνδρομητές» στα έντυπα, μεγαλύτερη αλληλογραφία, μια σχετική «κακή φήμη». Ένας άλλος τρόπος διαλεκτικής, αντίθετος με τον προηγούμενο, είναι να διαχέεσαι και να εξαπλώνεσαι. Πετυχαίνοντας όσο

κάποια θεμελιακά στοιχεία για το χτίσιμο της συμμετοχικής πολιτικής μιας ελεύθερης και οικολογικής κοινωνίας.

Ο δρόμος μπορεί να περιορίζεται λειτουργικά σε μια μηχανική, γραμμική μετακίνηση του αυτοκινήτου ή να αποτελεί ένα ζωντανό χώρο ανθρώπην μετακίνησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ελεύθερίας και αυθορμητισμού (1). Το σύστημα του αυτοκίνητου κλέβει τον δρόμο κάτω από τα πόδια μας και μας τον πουλάει πίσω στην τιμή της βενζίνης. Ενδιαφέρεται για το χρόνο αντί για το χώρο, ενώ μειώνει και τα δύο σε μια εμμονή για την ταχύτητα ή στην οικονομική γλώσσα, για το τζίρο. Δεν έχει σημασία ποιος οδηγεί αυτό το σύστημα, γιατί οι κινήσεις του είναι ήδη προκαθορισμένες.

Ο Theodore Adorno σημειώνει στη Minima Moralia: «Ποίος οδηγός δεν έχει μπει στον πειρασμό, κύρια από τη δύναμη της μηχανής, να εξαφανίσει τα παράστα του

πλατεία μιμείται το χώρο που το τιμέντο και ο καπιταλισμός καταστρέφουν. Ο πραγματικός δρόμος σε αυτό το σενάριο είναι αποστειρωμένος. Ένας χώρος για να μετακινείσαι, όχι για να βρίσκεσαι. Υπάρχει μόνο ως μέσο για κάπου αλλού, μέσω μιας βιτρίνας μαγαζιού, ενώ πίνακα λογαριασμού ενός πετρελαιοφόρου φορτηγού.

Κεντρική θέση στο όραμα των RTS κατέχει η διάθεση να περισωθεί διάτη έχει απομείνει από την δημόσια ζωή, να ενισχυθεί και να μεταμορφωθεί από εμπορεύσιμος χώρος που αγοράζεται και πουλιέται σε κοινό, ελεύθερο χώρο, από ελεγχόμενη περιοχή σε αυτοδιευθύνομην. Η λογική αυτού του οράματος σημαίνει όχι μόνο το τέλος της κυριαρχίας του αυτοκίνητου και τη δημιουργία κοινότητας, αλλά επίσης την χειραφέτηση των δρόμων από τον ευρύτερο έλεγχο της ιεραρχίας και της εξουσίας, από οικονομικές, εθνικές και σεξουαλικές καταπιέσεις. Από τον καταναλωτισμό, την επιτήρηση, τη διαφήμιση και τον κερδοσκοπισμό, που υποβιβάζει τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη σε εμπορεύσιμα αγαθά.

Το πάρτι δρόμου ως χώρος συνάντησης.

Ότι ο χώρος της πόλης, προσωρινά δοσμένος στην κυκλοφορία του αυτοκίνητου και τις συναλλαγές μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα χώρο φεστιβάλ, σε μια «παραλία» ή ένα «δάσος» είναι φανερό. Άλλα εξίσου σημαντικό είναι το δυναμικό αυτού του χώρου να χρησιμοποιηθεί για αυθεντική «πολιτική». Η αναγέννηση του δημόσιου χώρου, όπου τα άτομα ενδυναμώνενα μπορούν να έρθουν κοντά και να αυτοοργανώσουν συλλογικά τα κοινά τους. Χωρίς την δημόσια που προσδιορίζεται ως «δρόμος», δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή κοινότητα. Χωρίς αυτό το περιβάλλον, η κοινότητα μπόρει εύκολα να αναγνωριστεί ως το έθνος-κράτος, και η πολιτική από αυτοοργάνωση της κοινότητας να περιοριστεί στην εξάσκηση πολιτικαπονίσματος.

Το πάρτι δρόμου θεωρητικά προτείνει τη διάλυση των συγκεντρωτικών δομών εξουσίας και την αντικατάστασή τους από ένα δίκτυο αυτοδιευθυνόμενων περιοχών. Το πάρτι του δρόμου μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μία συνέλευση της κοινότητας που κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από το κράτος, που αναλαμβάνει άμεσο έλεγχο της περιοχής και δίνει σε όλους μια ίση φωνή στις αποφάσεις. Με την ενασχόληση με άλλους αγώνες, την εργασία με άλλες τοπικές συλλογικότητες, κατοίκους, ομάδες, σε εργασιακούς χώρους και γειτονιές, με τη βοήθεια για την οργάνωση μικρότερων πάρτι δρόμου που παρακάμπτουν τις επίσημες οδούς, επεκτείνουμε την πρακτική της άμεσης δράσης και καθιστούμε δυνατή αυτού του είδους την πολιτική ενασχόληση. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που κάνουμε. Άλλα χωρίς καμμιά συνειδητοποίηση των στόχων και των επιδιώξεων του πάρτι δρόμου, είναι πολύ εύκολο για όποια «ξουσία» να διεισδύσει και να ανατρέψει τη μορφή α-

ντικειμενικός σκοπός για το μέλλον. Για ένα γεγονός που φτάνει μακρύτερα από έναν προσωρινό εορτασμό της αυτονομίας και προετοιμάζει το έδαφος για μια μόνιμη κοινωνική ελεύθερία. Περιοχές συζητήσεων, σώματα αποφάσεων, αντιπρόσωποι που αναλαμβάνουν να παρακολουθήσουν άλλα πάρτυ, με λίγα λόγια η δημιουργία ενός σώματος πολιτικού, μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν μέσα στο ευρύτερο πεδίο ενός πάρτι δρόμου. Τέτοιες συμμετοχικές κοινότητες στην παραδοσιακή αναρχική θεωρία ονομάζονταν κομμούνες. Βασισμένες στην αυτοοργάνωση μέσω λαϊκών συνελεύσεων του δρόμου είχαν την τελική δικαιοδοσία για την κοινωνική πολιτική. Συνδεδεμένες σε ομοσπονδιακή συνεργασία δημιουργούσαν την Κομμούνα των κομμούνων που μεταφρασμένη στην πομπή ορολογία σημαίνει το Δίκτυο των δικτύων ή καλύτερα το Πάρτι δρόμου των Πάρτυ δρόμου. Ένα τέτοιο πάρτι δρόμου φυσικά υπονομεύει τις συγκεντρωτικές κρατικές κυβερνητικές δομές αποτελώντας μια αντίθετη δύναμη σ' αυτές.

«Οι επαναστατικές στιγμές είναι πανηγύρια στα οποία η προσωπική ζωή γιορτάζει την ένωση με μια αναγεννημένη κοινωνία» έγραψε ο Ραούλ Βανεγκέμ. (3) Το πάρτι δρόμου μπορεί να αποτελέσει την αντιστροφή αυτού του ισχυρισμού - μια απόπειρα να γίνει το πανηγύρι μια επαναστατική στιγμή. Βάζοντας στη θέση του «τι μπορεί να γίνει» το «τι είναι» και γιορτάζοντας «εδώ και τώρα» στη θέση του «εκεί και ύστερα» ελπίζει να επανενεργοποιήσει την πιθανότητα για ριζοσπαστική αλλαγή. Η συνεχίζομενη στη βρετανία και αυξανόμενη σε άλλες χώρες, πραγματοποίηση πάρτι δρόμου δείχνει ότι η επιθυμία για αλλαγή δεν περιορίζεται στην διεκδίκηση οικονομικής δικαιοσύνης, στον τερματισμό της αδικίας και στην απλή επιβίωση. Είναι μία συνεχώς διογκούμενη επιθυμία για ελεύθερία, δημιουργία, για να ζεις πραγματικά. Αυτή η επιθυμία για τη σημερινό κοινωνικό κατεστημένο είναι επαναστατική.

Ενώ τέσσερις στους πέντε που ζουν στις δυτικές κοινωνίες διαμένουν στα αστικά κέντρα: «στους δρόμους η εξουσία πρέπει να διαλυθεί: στους δρόμους, όπου η καθημερινή ζωή υποφέρει και διαβρώνεται και όπου η εξουσία αντιμετωπίζεται και πολεμίζεται, πρέπει να δημιουργηθεί το πεδίο όπου η καθημερινή ζωή γίνεται απολαυστική, δημιουργική και ποιοτική.» (4)

Το «πάρτι δρόμου» πρέπει να αρχίσει να επαναδιαγράφει τη γεωγραφία της καθημερινής ζωής, να οικειοποιηθεί τον κοινωνικό περίγυρο, να δανανακαλύψει τους δρόμους και να προσπαθήσει να τους απελευθερώσει. Το πάρτι δρόμου πρέπει να περισώσει την

κοινωνική ζωή από την καταστροφική μανία του καπιταλισμού, να αντιμετωπίσει την ελεύθερη αγορά με το όραμα μιας ελεύθερης κοινωνίας. Αυτό το όραμα που το πάρτι δρόμου εμπειρεύει είναι το συλλογικό φαντασιακό στην πράξη. Διαλύει δραστικά πολιτικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς διαχωρισμούς σε μια ουτοπική έκφραση. Η ουτοπία προσδιορίζεται όχι ως «μη χώρος» αλλά ως σε αυτό το χώρο, εδώ και τώρα.

Το Πάρτι των πάρτι δρόμου είναι μία συνάντηση, στην οποία κάθε άτομο, σε κάθε δρόμο, σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη μετέχει μαζί με τους άλλους απορρίπτοντας τον καπιταλισμό, την εκμετάλλευση και τους διαχωρισμούς. Πράγματι, απορρίπτει την ιεραρχία, την κυριαρχία και φέρει ένα οικολογικό όραμα αμοιβαίας βοήθειας, ελεύθερίας, αλληλοσυμπλήρωσης και αλληλοεξάρτησης. Όταν οι δρόμοι είναι αυθεντικός κοινωνικός περίγυρος για συμμετοχική πολιτική, η οποία σπρίζεται στην πομπή πρωτοβουλία και την άμεση δράση, όταν η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι να θέρισε την κύρια πρακτική της κοινωνίας, όταν το πάρτι δρόμου καθιστά δυνατά τα παραπάνω και καταλήγει σε ένα τέτοιο μέλλον τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε...

«Αρχικά οι άνθρωποι σταματούν και αναποδογυρίζουν τα οχήματα που βρίσκουν στο δρόμο τους... Εδώ εκδικούνται τους εαυτούς τους για την κυκλοφορία αποσυνθέτοντάς την στα αδρανή αρχικά συστατικά της. Στη συνέχεια ενσωματώνουν το ερείπιο πού έχουν δημιουργήσει σε ανεγειρόμενα οδοφράγματα: συνδυάζουν τα απομωνέμανά ώψυχα στοιχεία σε ζωντανές νέες καλλιτεχνικές και πολιτικές φόρμες. Για μια φωτισμένη στιγμή, οι μάζες της ερημιάς που αποτελούν την πόλη έρχονται μαζί σε ένα νέο είδος συνάντησης για να αποτελέσου