

# Αλφα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 45 • ΕΤΟΣ 10 • ΦΥΛΛΟ 290 • ΔΡΑΧΜΕΣ 200

17 ΝΟΕΜΒΡΗ '73: ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

17 ΝΟΕΜΒΡΗ '95: ΜΕΡΕΣ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ  
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΗΛ. ΚΑΡΑΣΚΟΡΔΑΣ, 89 ΕΤΩΝ

Κάθειρξη  
7,5 χρόνων

Άλλη μια νικηφόρα μάχη του «ιερού πολέμου» της εξουσίας κατά των ναρκωτικών. Στις 15 Νοέμβρη κρίνεται και πάλι η τύχη του.

Σελ. 2

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΡΕΜΑΣ

32 μέρες  
απεργία πείνας

Ανυποχώρητος και αποφασιμένος να συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι το τέλος -όποιο και αν είναι αυτό- ο Κώστας. Γράμμα από τη φυλακή.

Σελ. 3

ΦΥΛΑΚΕΣ

Η άλλη πλευρά  
του τοίχου...

Η φυλακή σαν θεαμός της κοινωνίας δεν αντικατοπτρίζει πάρα μια κοινωνία-φυλακή. Οποιαδήποτε ομοιότητα με θεσμούς και συμπεριφορές δεν είναι καθόλου τυχαία.

Σελ. 4-5

## ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΤΑ ΓΑΓΟΝΟΤΑ των τελευταίων ημερών καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή όξυνση της κρατικής καταστολής. Η δεκαετής καταδίκη του Γιώργου Μπαλάφα και η εισαγωγή στο νοσοκομείο του Κώστα Καλαρέμα αποτελούν σημεία της σκλήρυνσης της στάσης των μηχανισμών της καταστολής. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κατασταλτικό σχέδιο εξόντωσης των πολιτικών κρατούμενων.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΡΕΜΑΣ: Η ζωή του συντρόφου Κώστα Καλαρέμα αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο συνιστά αδιάψευστη απόδειξη της κρίσιμης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η υγεία του. Ο Καλαρέμας προφυλακίστηκε στις

11/10 κατηγορούμενος για δύο ληστείες τραπεζών. Μόνο «στοιχείο» σε βάρος του η υπαγορευμένη από την Ασφάλεια κατάθεση ενός ρουφιάνου. Από την πρώτη στιγμή ο σύντροφος μας αρνείται να αφεθεί άβουλο θύμα στα νύχια της καταστολής. Αντιστέκεται έμπρακτα με το μόνο όπλο που του απέμεινε. Αρνείται να δεχτεί τροφή ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή του.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Ο Χριστόφορος Μαρίνος μπαίνει στην τρίτη βδομάδα απεργίας πείνας. Προφυλακισμένος για την υπόθεση της ληστείας του γενικού κρατικού της Νίκαιας, καταγγέλει την πλεκτάνη που έπλεξε η Ασφάλεια σε βάρος του. Ήδη οι καταθέσεις που τον ενέπλεκαν στην υπόθεση έχουν ανακληθεί. Οι συγκατηγορούμενοί του

δηλώνουν ενόρκως ότι ανέφεραν το όνομά του ύστερα από πιέσεις και υποσχέσεις των αστυνομικών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ: Ο Γιώργος Μπαλάφας καταδίκαζεται από ένα εμφανέστατα στημένο δικαστήριο σε δεκαετή κάθειρξη. Η αποκάλυψη ότι τα δήθεν ενοχοποιητικά στοιχεία ήταν σαθρά και κατασκευασμένα δεν εμπόδισε τους δικαστές να προχωρήσουν στη διατεταγμένη υπηρεσία τους.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ: Ο αρνητής στρατευσης εκτείνει ηδη ποινή φυλακισής τεσσάρων ετών. Η βαρύτατη καταδίκη του

Συνέχεια στη σελίδα 3



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε.Ε.

★ Από τις 7.11.95 και μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, υπάρχει παραπεμπικό για εισαγωγή του στην απεργού πεινάς Κώστα Καλαρέμα σε νοσοκομείο εκτός της δικαιοπικής φυλακής του Κορυδαλλού. Ο Κώστας όμως βρίσκεται ακόμα στο κελί του, ενώ διανύει σήμερα την 32η ημέρα απεργίας πεινάς. Η όλη υπόθεση "προσκρούει σε γραφειοκρατικούς υφάλους": δε βρίσκουν το παραπεμπικό χαρτί, δε βρίσκεται ο υπεύθυνος γιατρός και πάει λέγοντας...

★ Μετά την εξοντωτική ποινή των 10 χρόνων που του επιβλήθηκε για οπλοκατοχή, επιχειρείται και η απομόνωσή του από φίλους και συντρόφους του. Ο λόγος για την επιχειρούμενη μεταφορά του στις φυλακές της Αλικαρνασσού στην Κρήτη.

★ Δυστυχώς οι "υπερεξουσίες" των διωκτικών αρχών δεν τελειώνουν στους "συνήθεις ύποπτους" και όσους γενικά δεν εμπίπτουν στα μέτρα του κοινωνικά αποδεκτού που έχουν. Την προηγούμενη βδομάδα κυριολεκτικά "απήχθηκαν" δύο πιτσιρίκια που κοιτουσαν βιτρίνες αργά το βράδυ στην οδό Πατησίων, από άντρες με πολιτικά και στοιβάχτηκαν σε αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ο λόγος: "έμοιαζαν με αλανάκια". Και "ουδείς έχει το δικαίωμα να τριγυρνά παρανόμως στη χώρα μας"...

★ Δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με την ευαισθησία της εταιρείας κοινωνικής υποστήριξης νέων, "άρση" και το σύλλογο μερίμνης αντλίκων, οι οποίοι φάνηκαν εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι πάνω στο πρόβλημα των άστεγων που σύμφωνα με τις επισήμες μετρήσεις, φτάνουν στις 10.000. Βγήκαν βράδυ στην πλατεία Κουμουνδούρου μαγειρέψαν φασολάδα και τη μοίρασαν στους άστεγους που περιφέρονταν... Δε λέμε συγκινητική η προσπάθεια. Θυμίζει "φιλέυστηλαχνες κύριες". Είναι τουλάχιστον αστείο ότι τον ίδιο μήνα και συγκεκριμένα στις 27/11/95 αρχίζουν οι δίκες των καταληψιών στέγης. Πέρυσι στις 17/11 συνελήφθηκαν "προληπτικά" 26 άτομα τα οποία, εκτός από την κατηγορία για την "διατάραξη οικιακής ειρήνης" φορτώθηκαν και ένα σωρό άλλες, ενώ με διάφορους τρόπους εδώ και ένα χρόνο επιχειρείται η εκκένωση των σπιτιών από τους καταληψίες.

★ "Αντιστασιακός δημοσιογράφος" αυτοαποκαλείται ο τρομοκρατημένος τρομοκράτης από την Αιθιοπία της πρόσφατης αεροπειρατείας. Θέλησε να καταγγείλει την άδικη φυλάκιση 200 δημοσιογράφων στην χώρα του. Επίσης να κάνει γνωστό το γεγονός ότι η χώρα του στερείται δημοκρατίας. Αναρωτήθηκε άραγε εστια και κάποια στιγμή ότι χρεάστηκε να καταφύγει σε μια τέτοια μεθόδο για να γνωστοποιήσει αυτά τα γεγονότα σε μια "δημοκρατική" χώρα; Αντιλήφθηκε άραγε ότι αυτή η δημοκρατική χώρα δεκάρα δε δίνει; Οι οιδιοί οι "συνάδελφοί του" βοήθησαν στη σύλληψή του; "Αστραπιάσια" κρίθηκε η επέμβαση των πολικαριών των ΕΚΑΜ, οι οποίοι μέσα στην αγωνία τους να συλλάβουν τον "επικίνδυνο" τρομοκράτη με το μαχαίρι του φαγητού, έχασαν της χειροπέδες...

★ 17 Νοέμβρη 1995. Οι φωτιές της εξέγερσης ας φωτίζουν τις καρδιές μας τους καιρούς αυτούς τους χαλεπούς...

# "Αχ, να φουμάρω τη νταμίρα κι ας μη δω στον κόσμο μοίρα"

(παλιό ρεμπέτικο)

Από τα ψιλά των εφημερίδων της 19ης Οκτωβρίου: Ο Ηλίας Καρασκόρδας, ετών 89, συνταξιούχος του ΟΓΑ από την Εξοχή Πιερίας, χρήστης χασίς από το 1931, καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε κάθειρη επιτάμιση επών, για καλλιέργεια και κατοχή 210 γραμμαρίων ινδικής κάνναβης.

"Καπνίζω χασίς μια ολόκληρη ζωή. Τώρα το πίνω για να γιατρέψω τους πόνους από τις αρρώστιες μου. Είμαι όχρηστος από το εγκεφαλικό. Είμαι εντελώς όχρηστος. Πιστεύω ότι είναι λίγη η ζωή μου", είπε στην απολογία του ο ηλικιωμένος δίνοντας μια ακόμα ευκαρία στους "ανθρώπους με τα γκρίζα κουστούμια" να επιδείξουν το εξισορροπητικό εκείνο ψήγμα ανθρωπίας και αξιοπρεπίας, απαραίτητο για την κοινωνική κατέξωση της κάστας τους. Φαίνεται όμως πως η επαγγελματική διαστροφή βάρυνε περισσότερο. Και εκφράστηκε απερίφραστα: ΕΞΟΝΤΩΣΗ.

Ο μπαρμπα - Ηλίας από την Κατερίνη που φουμάρει εξήντα και βάλε χρόνια το ναργίλη του, που πέρασε από τα σκοτεινά μπουντρούμια όλων σχεδόν των φυλακών της χώρας, που συνάντησε μάγκες παλιοκαριούνς ασίκηδες και μερακλήδες, που μαστούρισε σε τεκέδες ξακουστούς και "επώνυμους", που σπύδασε την πιάστα του χασισιού, που έζησε μιαν ολόκληρη ζωή με συλλήψεις και καταδίκες κυνηγημένος από τη σύρνα της εξουσίας, βρίσκεται τώρα, στη δύση του ταξιδίου του, καθηλωμένος σ' ένα κρεβάτι του νοσοκομείου κρατουμένων των



φυλακών Κορυδαλλού και αναμένει το σωφρονισμό του.

Αιώνιοι ματάκηδες της πραγματικής ζωής, "σιχαμερός ανθρώπινος πόλος που ζει όπως οι αμοιβάδες", άνθρωποι - τίποτα που δεν υπάρχουν παρά μόνο ενδεδυμένοι το

μανδύα του αξιώματός τους, μέλη της εξουσιοφρένειας (νομοθετικής, δικαστικής, εκτελεστικής) που αλληλομισούνται και αλληλοσυμπληρώνονται, αυτοί είναι που επέλεξαν το θύμα με το τυχαίο όνομα Καρασκόρ-

αυτός, με αφορμή την καταδίκη του, τα πέντε λεπτά δημοσιότητας που αναλογούν σε όλους μας -θίασώτες της μητιοκρατούμενης πασαρέλας-, απόμενε μόνος, άρρωστος και πάμφωχος να ελπίζει στα ψιχά επιεικίας που ζητά από τους εκπροσώπους της λεγόμενης δικαιοσύνης στις 15 Νοέμβρη, στην εικόνα της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ηλίας Καρασκόρδας δεν είναι πάρα ένας ακόμη ποινικός κρατούμενος που αθόρυβα και απαραήτητα περιδιαβαίνει από το 1928 τις φυλακές της χώρας και που ίσως, ποιός έξερε, μπορεί σε μιαν αναπάντεχη στροφή της Ιστορίας, να συμμετείχε και αυτός προ τριακονταετίας στη μοναδική στην πρωνοϊκή αυτοδιοίκηση καταδίκων. Άποικια των Πρεζαράδων (που δεν ήταν παρά σκέτοι χασικήδες) στο μετόχη της Αγριοτικής Φυλακής Κασσάνδρας.

Καμιά συλλογική φωνή διαμαρτυρίας δε θα υψωθεί γι' αυτόν, καμιά προκήρυξη, καμιά πορεία, κανένα πρωτοσέλιδο δε θα ασχοληθεί μαζί του. Η περίπτωσή του δεν εμπίπτει στις συνήθεις κατηγορίες κρατουμένων που χρήζουν υπεράσπισης.

Στις 15 Νοέμβρη δεν εκδικεύεται η αίτηση αναστολής της ποινής του, εκδικάζεται η αίτηση αναστολής του θανάτου του. Ποιός θα ενδιαφερθεί για ένα βετεράνο της ψειρούς, για ένα γερο-χασική;

Ε.Π.  
ΔΟΝΝΑ

## Μικρό χρονικό ενός αγώνα που -ακόμη- δεν άρχισε...

**ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ** για τα αγροτικά, αναφερόντουσαν και οι λόγοι που η κινητοποίηση της 22 Σεπτεμβρίου ήταν μικρή. Για την υποτιθέμενη κινητοποίηση της περασμένης Δευτέρας 6 Νοέμβρη ισχύουν τα ίδια, με την προσθήκη του γεγονότος ότι πολλοί αγρότες ήταν στις δουλειές. Βέβαια, σε πολλές περιοχές είχε βρέξει, αλλά ο παραπάνω λόγος ισχύει. Παρακάτω, παρατίθεται σε συντομία ένα μικρό χρονικό για το τι μεσολάβησε από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Νοέμβρη.

**22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ '95:** Ανοιχτή σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας με πρωτοβουλία της ΓΕΣΑΣΕ. Πολλοί παρευρισκόμενοι αγρότες κατηγόρησαν τους αγροτοπατέρες για την στάση τους τον Μάρτι. Η σύσκεψη αυτή ήταν μια προσπάθεια των τριτοβάθμιων οργανώσεων να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Η πανθεσσαλική συντονιστική επιτροπή αγώνα (ΠΣΕΑ) απουσίαζε.

**1 ΟΚΤΩΒΡΗ '95:** Σύσκεψη στη Λάρισα στελέχων δευτεροβάθμιων τοπικών οργανώσεων. Αποφάσιζουν να πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τις 6 και 7 Νοέμβρη που συμπίπτουν με αυτό της ΠΣΕΑ.

Από το παραπάνω αλλαλούμην φάνεται έκεκαθαρα ποια είναι η στάση όλων και σε τι αποσκοπεί. Δεν θα επεκταθεί στον ρόλο των συνδικαλιστών. Εκείνο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση ενέσπειρε σύγχιση και φυσικά, ούτε στον απαραίτητη συντονισμό βοήθησε. Η άκαρη πραγματοποίηση των συλλαλητηρίων είναι μόνη της ένα μικρό αποτέλεσμα.

Θα αναφέρω μερικά λόγια ακόμα, εντελώς πληροφοριακά. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της βοήθειας και της κάλυψης που προσφέρει το κράτος στους καπιταλιστές για νόμιμη ληστεία, η κατάσταση που επικρατεί στα εκκοκιστήρια. Χωρίς να ωρτήσει κανέναν και πάρα την απεργία διαρκείας των υπαλλήλων στον Οργανισμό Βάμβακος (Ο.Β.) και τις διαμαρτυρίες των αγροτών, ο πρόεδρος του Ο.Β. με μια διαταγή κατάργησε τις τριμελείς επιτροπές ελέγχου στα εκκοκιστήρια και στη θέση τους τοποθέτησε μόνο ένα ατόμο και μια επιτροπή που θα περιοδεύει από όλων και πιο κει. Το πρόβλημα είναι ότ

# ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

**Συνέχεια από την πρώτη σελίδα**

δείχνει τη θέληση του κράτους να τελειώνει με το αντιμεταριστικό κίνημα. Η έφεση του εκδικάζεται στις 19 Δεκεμβρίου.

**ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ:** Η δίκη του Οδυσσέα Καμπούρη βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο. Η βασική μάρτυρας κατηγορίας (στενό συγγενικό πρόσωπο α-

σφαλίτη) έπεισε σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ:** Συνέχιζεται η ομηρία τους. Ο Γιώργος Κρητικόπουλος καταδικάστηκε στην πρωτοφανή ποινή των δωδεκα χρόνων για τα μικρεπισδία στην πορεία για τους ζαπατίστας. Οι δικαστές του φόρτωσαν το μισό ποινικό κώδικα. Ο μαθητής Νίκος Καρατζάς, προφυλακι-

σμένος απ' το Γενάρη συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επιθεσης των ΜΑΤ στη μαθητική πορεία. Μια τσάντα με μολότωφ που βρέθηκε σχετικά κοντά του ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει στον Κορυδαλλό.

**ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ:** Οι κρατούμενοι Δαπέργολας, Χρυσοστόμου και Στρατηγόπουλος κατηγορούνται για νέες

## ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΡΕΜΑΣ: 32 ΜΕΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΕΙΝΑΣ

**Ο ΤΑΝ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** ξεκίναγα μια επιπολή μου από τα κελιά της Ασφάλειας γράφοντας πως: «ΟΛΑ ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ», ούτε κι εγώ περιμένω πώς τόσο τα ψεύδη, όσο και οι συνθηκολογήσεις θα ξεσκεπάζονταν τόσο σύντομα και τόσο απόλυτα.

Τα γεγονότα εν συντομία έχουν ως εξής: στις 5-10 η αστυνομία κάνει έρευνα στο σπίτι ενός κακούριου ονόματι Αγγελίδη όπου βρίσκεται δύο όπλα και ποσότητα ναρκωτικών. Ο Αγγελίδης (με αλληλοδιαδεχόμενες και συχνά αντιφατικές καταθέσεις) ομολογεί πώς μαζί με τον (ήδη προφυλακισμένο για ληστεία) Χρυσόστομου είχε ληστέψει την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της οδού Λευκωσίας καθώς και πώς έναλλοτε ψήφισε την ίδια τράπεζα μαζί μου. Στις 6-10 η ασφάλεια πραγματοποιεί έφοδο στο σπίτι μου όπου βέβαια δεν βρίσκεται απολύτως τίποτα. Στις 11-10 προφυλακίζομαι με μοναδικό «στοιχείο» την ομολογία Αγγελίδη και απολύτως τίποτα άλλο: ούτε αποτυπώματα, ούτε αναγνωρίσεις των υπαλλήλων της τράπεζας, άλλα ή χρήματα. Είκοσι μόλις μέρες αργότερα μεθοδεύεται η αποφυλάκιση του Αγγελίδη: μεταφέρεται στο ψυχιατρείο λόγω «ψυχολογικών προβλημάτων» και «διαταραγμένης προσωπικότητας». Η συνδιαλλαγή ολοκληρώνεται... η ασφάλεια πάντα φροντίζει τους ανθρώπους της.

Παράλληλα -και επειδή μου «επέφερε πολύ λίγη» μια μόνο ληστεία- είχε προηγηθεί στην Ασφάλεια το γνωστό πανηγυράκι των «αναγνωρίσεων». Απ' όλη την πλειάδα των αυτοπτών μαρτύρων διαφόρων ληστεών, βρίσκεται μια υπαλλήλος να με «αναγνωρίσει» ως το δράστης της ληστείας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ της οδού Δροσοπούλου. Και φυσικά αρκούσε η μια και μοναδική αυτή «αναγνώριση», το ένα και μοναδικό αυτό «στοιχείο» για να μου αποκεφάλισε διωξη και για αυτή τη ληστεία. Παράδειξε (;) όμως η δικογραφία αυτής της ληστείας ήταν εξαφανισμένη και δε διύνταν στους δικηγόρους μου. Ενα σχεδόν μήνα αργότερα που η δικογραφία περιήλθε τελικά στα χέρια μας, ερμηνεύθηκε η «αδικιαλόγητη» αυτή καθυστέρηση.

Η μοναδική από τους μάρτυρες της οδού Δροσοπούλου που με «αναγνώρισε», μου καταλογίζει πώς ήμουν το άτομο που κατόπιν έπειτα τον χώρο της τράπεζας. Για τους τέσσερις άλλους μάρτυρες όμως, το εν λόγω άτομο είναι 1.70 (τυγχάνω 1.80), αδύνατος (δύο μάλιστα μάρτυρες των χαρακτηρίζουν «πολύ αδύνατο» και «χλωμό») τη στιγμή που το βάρος μου την εποχή της σύλληψής μου ανερχόταν στο ευτραφές μέγεθος των 82 κιλών. Προφανώς η περιγραφή προφητικά ανταποκρίνεται.

Η μοναδική από τους μάρτυρες

τα σπίτια στην κατάσταση στην οποία έχω περιέλθει μετά από 28 ημέρες απέργια πείνας. Τα μαλλιά μου τέλος, περιγράφονται μακριά και πιασμένα σε ουρά. Ισως τελικά να πρέπει να «προσοκομίσω» τον κουρέα μου για να αποδείξω πώς τα μαλλιά μου ήταν πάντα κοντοκομμένα. Ολα τα παραπάνω, σε μια αστυνομική τανία θα συνιστούσαν παρωδία. Οταν όμως τα βιώνεις σε γραφεία της ασφάλειας και σε κελιά του Κορυδαλλού, τότε συνθέτουν τραγωδία.

Απέναντι σ' όλες αυτές τις άθιλες μεθοδεύσεις, δική μου επιλογή δεν θα μπορούσε παρά να είναι η ίδια που σηματοδότησε ολόκληρη την ζωή μου: της αδιαπραγμάτευτης ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ και της ανυποχώρητης ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Τα ξιπασμένα αφεντικά της σημερινής άθιλας κοινωνικής πραγματικότητας, τα τιποτένια μαντρόσκυλά τους και τους ακόμα

πιο τιποτένιους Αγγελήδες, τους, τους παραδίωσαν στη χλευαστική ματά των μελλοντικών μελετητών της πρωτόγονης εξουσιαστικής εποχής μας και στο άσβεστο μισό αυτών που ακόμα και στους χαλεπούς καιρούς μας, επιμένουν να αντιστούνται. Βρισκόμενος στην 28η ημέρα της απεργίας πείνας, θα εισαχθώ σήμερα στο νοσοκομείο των φυλακών για μικροβιολογικές και άλλες εξετάσεις και κατόπιν ναναμένεται να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Η απεργία συνεχίζεται και χωρίς δισταγμό θα συνεχισθεί μέχρι την απελευθέρωση της βιολογικού τέλους μου. Και νομίζω πώς τώρα πια έχουν καταλάβει πώς αυτό το εννού.

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

7 Νοέμβρη '95  
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΡΕΜΑΣ  
Φυλακές Κορυδαλλού

υποθέσεις ληστειών. Περιφέρομενα και διαρκώς μεταβαλλόμενα κατηγορητήρια τους χαρακτηρίζουν σαν δράστες κάθε ανεξιχνίαστης ληστείας των τελευταίων μηνών.

### ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ!

Τις μέρες που συμπληρώνονται δέκα χρονία από τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά, η εξουσία μεθοδεύει την εξόντωση των φυλακισμένων αγωνιστών. Έχουμε πια καταλάβει ότι με τα παρακάλια, τις επικλήσεις στην αστική νομιμότητα και με την παθητικότητα οι σύντροφοι δεν πρόκειται να απελευθερωθούν. Η μαχητικότητα των διαδηλωσεων, εκδηλώσεων, προπαγανδιστικών εξορμήσεων και συναυλιών που έχουν πραγματοποιηθεί μας πείθουν ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον αγώνα της αλληλεγγύης. Η διαδήλωση της Τρίτης θα πρεπει να δώσει μια πρώτη μαχητική απάντηση στις μεθοδεύσεις της Ασφάλειας. Αποκορύφωμα ομως πρέπει να είναι το τριήμερο του Πολυτεχνείου. Το φετεινό Πολυτεχνείο δεν πρέπει και δεν μπορεί να εκφυλιστεί σε μια επετειακή γιορτούλα των κομματικών μικρομάγαζων. Το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων πρέπει να κυριαρχήσει. Το σύνθημα για την απελευθέρωσή τους πρέπει να αγκαλιάσει, όχι μόνο τους αναρχικούς, αλλά και όλους τους εργαζομένους και τους νεολαίους που αρνούνται την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Άρκετά ανεχτήκαμε την κρατική επιθεση. Ήρθε η ώρα της αντιπαράθεσης!

Γ.Α.

## ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ



### ΑΣ ΤΡΕΜΟΥΝ...

**Π**ΟΤΕ, ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ δεν είχε την ψευδαίσθηση της απόδοσης «δικαιοισύνης» από τα αστικά δικαστήρια, αντίθετα είχαμε πάντοτε την βεβαιότητα ότι η «δικαιοισύνη» είναι θεότυφλο και ακριβοπληρώμενη. Η απρόκλητη και προκλητική -θύμιζε εντόνα διαδικασία έκτακτου στρατοδικείου της αλήστου μνήμης εποχής των συνταγματαρχών- μεθόδευσε την καταδίκη του Γιώργου Μπαλάφα σε δέκα χρόνια κάθειρξη για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνει ότι, το κράτος και οι επίσημοι εκφραστές του εκτελούν διατεγμένη υπηρεσία κατ' εντολή των αφεντικών ήταν σαφής, ο Μπαλάφας δεν μπορεί να είναι ελεύθερος και υλοποίηθηκε κατά γράμμα. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν έποιμη πριν καν αρχίσει η δίκη δεν είναι τυχαίο ότι η σύνθετη «έγραψε» ακόμα και την τυπική πρόταση του εισαγγελέα λέκκου για αθώω-

πριν καν εξεταστεί. Εξουμενές ότι καλά έκανε -όπως και οι συνεργάτες του- και αποχώρησε την περασμένη Τρίτη από τη Σωκράτους, αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του, με τη συνοδεία μιας διμοιρίας των ΜΑΤ. Η αναφορά μας στο συγκεκριμένο εκτελεστή εντολών και τους συνεργάτες του, μελέ του Εφετείου Κακουργημάτων, Ανέστη και Μπαρμπάτη, δεν είναι τυχαία. Αυτή τη φορά, οι εξωνημένοι «δικαιοστικοί λειτουργού» δεν κράτησαν ούτε τη προσήμανση της οδού Καλαμά -δηλαδή δεν ήταν χαριτές, εκτός των άλλων, δεν κατανόμασε αυτούς που έμπαιναν στο διαμέρισμα της οδού Καλαμά -δηλαδή δεν ήταν χαριτές, εκτός των άλλων, δεν κατανόμασε αυτούς που έμπαιναν στο διαμέρισμα της οδού Καλαμά -δηλαδή δεν ήταν χαριτές, εκτός των άλλων, δεν κατανόμασε αυτούς που έμπαιναν στο διαμέρισμα



μισμά είναι τα πακέτα τοιγάρα. Όλα τα "καλούδια" έχουν την τιμή τους: ναρκωτικά, κρασί (φτιαγμένο παράνομα από χυμούς φρουτών), μπύρες (κάθε εθνική γιορτή δίνουν από ένα κουτάκι μπύρα) κλπ. Οι "ταξικές" ανιστρέπτες βέβαια είναι μεγάλες. Το κατώτερο στρώμα είναι οι ξένοι. Στη θεωρία υπάρχει η "πρόνοια" για τους άπορους που ελέγχεται από τον παπά (πρέπει να τον γνωρίσει κανείς για να καταλάβει). Στην πράξη τα βολεύουν με το εμπόριο χαπιών και κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει: ποιός αντέχει να βγάλει χρόνια φυλακής χωρίς τοιγάρο, καφέ και κωλύχαρτο;

Ένα άλλο στοιχείο της οικονομίας, αλλά και της καθημερινότητας είναι η καντίνα. Ό,τι χρειάζεται εκτός από το τρισάθλιο φάι τους, θα το ψωνίσεις υποχρεωτικά από κεί: τοιγάρα, χαρτί, οδοντόπαστα, μέχρι και γλυκά. Είναι κάτι ιδιαίτερα ενοχλητικό.

Τα λεφτά στα καταθέτουν σε ατομικό λογαριασμό. Μια φορά την εβδομάδα "ρίχνεις παραγγελία" στο κουτί. Σου φέρνουν τα πράγματα και κρατάνε τα λεφτά από το λογαριασμό. Δεν είναι όμως τόσο απλό, όσο δείχνει. Πρώτα απ' όλα αν ξεχάσεις κάτι (και με το μαλάρι του πρώτου καιρού είναι βέβαιο), ή αν δεν υπολογίσεις σωστά περιμένεις την επόμενη βδομάδα... Υστέρα τα είδη (καθότι μονοπώλιο) είναι υπερτιμημένα, ενώ γενικά οι λογαριασμοί δεν είναι πάντα αυτοί που περιμένεις (φυσικά είναι παραπάνω). Στο μεταξύ η γραφειοκρατία είναι απαίσια. Πόλλες φορές τα λεφτά που σφράζεται σε ατομικό λογαριασμό δεν είναι πάντα στον εγγύτερο πατέρα της οικογένειας.

Το να μιλήσει κανείς για "σεξισμό" είναι σαν να κυνηγάει ανεμόμυλους.

Το αδιέξοδο είναι εκεί και σε περιμένει. Μπορεί να προσπαθήσεις να "ξεχάσεις το θέμα", μπορείς ακόμα να υποκριθείς ότι τα κατάφερες. Αν όμως στη φυλακή κοριδίευεις τον εαυτό σου για τέτοια ζητήματα, μόνο στον εαυτό σου μπορείς να κανείς κακό, ειδικά αν θέλεις να περισώσεις τις όποιες απελευθερωτικές σου απόψεις και πρακτικές. Το μόνο που έχει νόημα είναι το υπόλιθο σαν συνειδητοποίησης ωριμά την κατάσταση και να προσαρμοστείς όσο μπορείς καλύτερα σε μια κατάσταση έλλειψης.

Η ομοφυλοφιλία πετρεί μόνον υποτεθεί. Πέρα από ελαχιστές κραυγαλέες περιπτώσεις υπάρχει ένα απόλυτο πέπλο σωπής. Λογικό αν σκεφτείς κανείς τις πατριαρχικές αντιλήψεις. Μένει μόνο το κουτσούπαλι των διαδρόμων και το γέλιο πώς από τις πλάτες. Τα περί "βιασμών" είναι μάλλον φήμες. Οι πληροφορίες λένε ότι ευδοκιμούν στο Αντιλίκων. Αυτό που δεν είναι φήμη είναι η αντιμετώπιση των βιαστών και ειδικότερα των παιδεραστών. Οι περισσότεροι απ' αυτούς το κρύβουν όταν όμως αποκαλυφθούν η ζωή τους γίνεται μαυρη. Τρώνε απίστευτο έμπολα, πολλές φορές από την πρώτη μερά και συχνά τους ξεβράκωνται και τους πετάνε εξω από την πτερυγα. Οι υπάλληλοι σφυρίζουν ασιάφαρα, κατί μέρια τους γίνεται και σε κάθε καυγά ή μαχαίρωμα. Υπάρχει ο νόμος της σωτήρης ή αλλιώς: "μονι μας λυνούμε τις διαφορές μας".



#### ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Πολλοί μυθοί πλέκονται γύρω από τη ρουφιανιά. Υπάρχουν άτομα που τα σγούφωθριζεις έχει ήδη πιάσει τη φυλακή. Κανείς βέβαια δεν τους πειράζει. Από την άλλη, ο διάχυτος φόβος είναι η περιστασιακή ρουφιανιά. Μια "καλή" κουβέντα για να σβήσει το πειθαρχικό, για να βοηθήσει η αναστολή, για να βγει καλό το συνοδευτικό χαρτί κλπ. Η υπόθεση είναι μιστήριο. Το βέβαιο είναι πως η διάκριση "μαθαινεί" πολλές φορές με εκπληκτική ακρίβεια τι θα συμβεί, ενώ άλλες δεν έχει ίδεα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η "εις απόνον απαγωγή", αλλά αυτή βολεύει στο να δεις "ποιοι δεν είναι" και όχι "ποιοι είναι". Οι πάντες σχίζουν τα ιωάτια τους και η διοίκηση κρατά κλεισμένα τα χαρτιά της.

Χαρακτηριστικά πάντως, λίγο πριν τις δύο τελευταίες αποδράσεις έγινε αιφνιδιαστικός ελεγχός στα καγκελά των κελιών, παρόλα αυτά αποδείχτηκε ότι οι πληροφορίες τους δεν ήταν ακριβείς αφού η ματαράσση πέτυχε και η άλλη απέτυχε εξαιτίας ατυχίας κρατουμένων που συμμετείχαν. Και το μωστήριο για τη ρουφιανιά είναι ένας ακόμα παράγοντας που τροφοδοτεί τη συνωμοσιολογία γύρω από τις φυλακές. Μια συνωμοσιολογία τους μαλακισμένη που αρκεί για να συγκαλυψει και τις περιπτώσεις που οντώς "κατί περιεργό τρέχει". Τα πάντα εμφανίζονται ως "στημένα". δεν πρέπει να μιλάς σε κανένα "γιατί όλοι είναι ρουφιάνοι", κυκλώματα επί κυκλώματων κυριαρχούν. Τελικά τα λόγια είναι τόσα πολλά που κάνουν την άληθεια αχρηστή. Χαρακτηριστικά, μετά τις τελευταίες αποδράσεις όλοι μιλούν για κάτι πειρεργό, για αιφλάκτες φυλακές για μέτρα που δεν πάρθηκαν κλπ. Κι όμως τα μέτρα ασφαλείας είναι πλέον τρομερά και τα παραμύθια περί "σπηλιών" υπάρχουν μόνο στα μαλά καραγκιόζων δημοσιογράφων που δεν μπορούν να ΠΑΡΑΔΕΧΤΟΥΝ την βασική αληθειά πως οσο κι αν αιηδούν οι σκοπίες και μια φυλακή δεν μπορεί να σταματήσει τον δραπέτη που για την ελευθερία του πέφεται πάνω στο G3 χωρίς να υπολογίζει τίποτα.

Μέχρι και ο Αραβαντίνος που από το νασοκομείο βαζει στην μπρίζα κομματια να αποδράσει, βγήκε και μίλησε για "μέτρα ασφαλείας" και για χαμηλούς τοίχους (λες κι κοστίζει ενα παραπάνω σεντόνι πριν το γάντζο)... Αντε σε λιγό θα καταγγέλει την κρατήση καταστολή.

Η διοίκηση της φυλακής γενικά δεν παρεμβαίνει. Είναι παραδοξό, αλλά η καθημερινότητα δεν περιλαμβάνει τους δεσμοφύλακες. Αυτοί κάνουν ότι επιβάλλει η βαρδιά

τους (ανοίγματα, κλεισμάτα, καταμετρήσεις) και μόνιμα αράζουν πίσω από τα κάγκελα. Πέρα από κάτι αξιοθρήνητους τσαμουκάδες η νοοτροπία είναι καθαρά δημοσιούπαλληλική. Γενικά ευγενικοί, φοβισμένοι, κρατάνε τα προσχήματα ("τι να σου κάνω ρε φίλε και εγώ εντολές παιρνών")... Με τους ξένους βέβαια είναι διαφορετικά. Εκεί τα παληκάρια "αναπτύνουν" ελεύθερα: ούτε εφημερίδες, ούτε "δικοί τους" επικίνδυνοι κολλητοί πριν' έχει, ούτε κίνδυνος να "τους θυμιούνται"... Συγκεκριμένα να αναφέρω πως στις αποδράσεις οι φύλακες σακατεύουν τους ξένους στη πειθαρχία, ενώ για τους έλληνες προτιμούν να ρίξουν την ευθύνη του έξαλου στα MAT.

Η διεύθυνση έχει ένα ρόλο απόμακρο. Οι βουλεύτες της ανακοινώνουν από τη μεγάφωνα. Σε καλούν για επισκεπτήριο, δικηγόρους ή ανθρώπους καταπίστησης. Φυσικά και τα βασανιστήρια και η αμεσητή βία δεν έχουν εκλείψει, και ούτε πρόκειται αφού είναι το σχοτάριο εργαλείο απατελεσματικότητας της όποιας εξουσίας.

Η ελεύθηση αυτή "δραματικότητας" πρέπει να εμπεδώσει, γιατί αν οχι, ο κίνδυνος να δημιουργηθεί στη φαντασία σου αυτό που δεν υπαρχει, είναι μεγάλος και είναι βέβαιο πως θα σου κάνει τη ζωή πιο δυσκολή. Πιστή στη μερινό πρόσωπο της φυλακής είναι, συνολικά πλέον, που πιο επικίνδυνο για τον κρατουμένο απ' το προηγούμενο.

Η περιόδος της καθήλωσης, οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια, η απομόνωση από το έξω περιβάλλον πάντα δυνάμεις που σκόπευαν να σπάσουν άμεσα την αντίσταση του κρατουμένου, είχαν σκοπό να τον τοσκάνουν δια της βίας. Την εποχή της Φωτάκη και του Μαράτο η αντοχή μπορούσε να αναχθεί σε ποσότητες υπεροφάνειας, πείσματος ή δύναμης. Μου δίνει την εντυπωσία ενός πολύ δύσκολου στοιχήματος. Ο Φωτάκης ήταν πολύ πιο επικίνδυνος από τη σύρεια κι ο Μαράτος προσέκρουσε σε εκείνη την κακομορφή τη σφαίρα και τώρα έχουμε δημοκρατία.

Η τωρινή φυλακή είναι απλά μια δημόσια υπηρεσία διακήρησης ενάς τεράστιου σκοπούδευτενεκές. Ολα κυλάνε μόνα τους. Υπάρχει ένα εσωτερικό laissez faire και τελικά οι κρατουμένοι βγάζουν το φίδι από την τρύπα της Ιδας.

Οι αναγκή εχεις τη φυλακή καλύπτεται από τα μεροκάματα των κρατουμένων. Οι αρχηγικές παρέες ελέγχουν το "εσωτερικό". Σπαταλάς τη μισή σου μέρα στις κάθε είδους "ουρές". Ουρά διαφορετικές σε βάση στη στοιχεία ανύπαρκτες. Το επόμενο πολύ για διακοπή ποινής. Ελπίζεις για καλά μεροκάματα. Οι περί των ναρκωτικών ελπίζουν να τη βολέψουν με τις κοινότητες. Άλλοι ελπίζουν στα τάδε μέσο κατηγορία. Μετα τη φυλακή βαγανάζεται. Μετα ελπίζεις να βγει η κάθε απόηση, εγγύησης που κανείς. Ελπίζεις στα συμβουλιακά διηγή και χρόνου. Ελπίζεις να περάσει το 18μύνο πριν τη δικη. Ελπίζεις στο δικαστήριο. Ελπίζεις για διακοπή ποινής. Ελπίζεις για καλά μεροκάματα. Οι περί των ναρκωτικών ελπίζουν να τη βολέψουν με τις κοινότητες. Άλλοι ελπίζουν στο τάδε μέσο κατηγορία. Μετα δημοκρατία. Άλλοι ελπίζουν στο εφετείο. Αν τελικά οι ελπίδες διαμεύστουν ανακαλύπτεις στις οποίες δεν έχει η βγάλει κάποια χρόνια μέσα που μαζί με τα μεροκάματα και την επόμενη των 3/5 σχεδόν εξαντλούν την ποινή. Κάποια χρόνια που σε έχουν κάνει ράκος.

Θα ήταν παράλογο να ζητησεις κανείς από τον κρατουμένο να μην ελπίζει. Το θέμα είναι ο ρεαλισμός. Μετα στο σικε παχινίδι των υποτιθέμενων "διεξόδων" αποφυλακίσης, καταφέρνεις να ανοίξεις την βγά



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΝΔΙΑΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ EZLN ΜΕΞΙΚΟ, 12 ΟΚΤΩΒΡΗ 1995**

Αδέρφια,

Σήμερα φέρνουμε στη μνήμη μας τους μεγάλους προγόνους μας, αυτούς που άρχισαν το μακρύ αγώνα της αντίστασης ενάντια στην αλλαζούσια της Εξουσίας και τη βία του χρήματος. Οι πρόγονοι μας μάς δίδαξαν ότι ένας λαός που έχει αξιοπρέπεια δεν παραδίνεται, αντιστέκεται. Μας δίδαξαν να είμαστε περήφανοι για το χώραμα του δέρματός μας, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας. Περισσότερα από 500 χρόνια εκμετάλλευσης και διωγμών δεν στάθηκαν αρκετά για να μας αφανίσουν. Η αντίσταση μας δε σταμάτησε, η ιστορία γράφεται με το αίμα μας. Το μεξικάνικο έθνος στηρίζεται στα κόκκαλα μας. Αν μας καταστρέψουν, ολόκληρη η χώρα θα καταρεύεται, θα περιπλανιέται χωρίς κατεύθυνση, χωρίς ρίζες. Φυλακισμένο στην ίδια του τη σκιά, το Μεξικό θα αρνηθεί το μέλλον του αν αρνηθεί το παρελθόν του.

Σήμερα είμαστε βασικοί κομμάτι μιας χώρας που οι κυβερνήτες της έχουν το βλέμμα προσκολλημένο στο εξωτερικό και κοιτάζουν το παρελθόν γεμάτοι περιφρόνηση και αποστροφή. Για αυτούς είμαστε ένα εμπόδιο, μια ενόχληση που πρέπει να καταστραφεί σωπτηλά. Η θηριωδία τους σήμερα εκδηλώνεται με την ελεημοσύνη, ο θάνατος αναζητά πιο ήσυχους δρόμους, αναζητά τη συνενοχή του σκοταδίου και την απόκρυψη της σωτήρης. Παλύότερα προσπαθούσαν να μας αφανίσουν με δόγματα, χρησιμοποιούσαν διάφορα ιδεολογήματα για να ξεριζώσουν τις εθνότητές μας. Το αδέξιο πρόσχημα που σήμερα χρησιμοποιούν για να συγκαλύψουν το έγκλημά τους ονομάζεται νεοφιλευθερισμός και σημαίνει το θάνατο και την εξαθλίωση των πρώτων κατοίκων αυτής της γης, όλων όσων έχουμε διαφορετικό χρώμα αλλά μια καρ-

### ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ KEITH MANN

**T**Ο ΔΕΚΕΜΒΡΗ του 1994 ο Keith Mann, μέλος του Animal Liberation Front, καταδικήστηκε σε 14 χρόνια κάθειρξη. Θεωρήθηκε ενοχός κατοχής εκρηκτικών υλών (ζάχαρη και οινόπνευμα), απόπειρας εμπρησμού, φθορών σε τρία ψυγεία μεταφοράς κρέατος και απόπειρας δραπετευσης. Η καταδίκη του κείθη του ήταν μια ενέργεια "παραδειγματισμού". Το πραγματικό του "έγκλημα" ήταν η δράση του στο ALF. Με τη δράση του έβαλε στο στόχαστρο την ιδιοκτησία, τραβώντας την προσοχή στα μαρτύρια που υφίστανται τα ζώα, χωρίς να απειλήθει ούτε στο ελάχιστο η σωματική ακεραίτητα οπουσούδη ποτε. Ήχουμε συγκρήτιση την επιτροπή "Δικαιοσύνη για τον Keith Mann" (J.F.K.M.) με σκοπό την ανατροπή της εξωφρενικής καταδίκης και την απελευθέρωση του Keith.

Διεύθυνση επικοινωνίας: J.F.K.M., c/o ICA, PO Box 1135, Downs View Rd, Hassocks, W. Sussex BN6 8AA

Από το Black Flag #206

### ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΩΡΑ

**H**Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ των οικονομιών των χωρών της ανατολικής ευρώπης στις επιταγές της Παγκόσμιας Τράπεζας προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Το "ασταθές περιβάλλον" και η "κρίση" επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, λύνοντας τα χέρια των έργων επενδυτών. Τελευταίο θύμα τους, το ασφαλιστικό σύστημα.

Μετά την κατάρευση της κρατικού παπαλιστικής διαχείρισης στις χώρες της ανατολής, ο ασφαλιστικός τομέας μετατράπηκε σε προνομιακό πεδίο επενδύσεων. Στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ήδη προετοιμάζεται η πλήρης απελευθερωση της αγοράς. Η όλη διακασία επιβλέπεται από τους διεθνείς χρηματοποιωτικούς οργανισμούς που πριμοδοτούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, χρηματοδοτώντας προγράμματα

της επιλογής τους.

Η επικράτηση του νεοφιλευθερισμού και της οικονομίας πάνω στην κοινωνία έχει οδηγήσει στην αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών συστημάτων. Η κινητικότητα της εργασίας χρειάζεται την αποψίλωση των κρατικών προγραμμάτων "κοινωνικής μέριμνας", η επέκταση της κερδοσκοπικής ασφαλιστικής δραστηρότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πέντε των νέων, άμεσα ανταποδοτικών επενδύσεων και την επικράτηση των τραπεζών, η σταδιακή κατάργηση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των εργαζομένων κινείται στα πλαίσια της επανασύστασης μιας αστικής μεσαίας τάξης.

Βέβαια, για να μην διαταραχθεί το συναινετικό κλίμα, κάποια ασφαλιστικά ταμεία προς το παρόν παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο, ό-

διά

ινδιάνικη και λεγόμενες επιπλέοντες μεξικάνιοι.

Σήμερα επαναλαμβάνονται οι διωγμοί των ινδιάνων από τους κονκισταδόρες. Οι σύγχρονοι εισβολείς βρίσκονται στη μέρη στην κυβερνηση. Καταδίκουν τους ινδιάνους που συστειρώθηκαν γύρω από τη σημαία με το κόκκινο αστέρι, τη σημαία του EZLN. Όχι μόνο οι ζαπατίστας, αλλά όλοι οι ινδιάνοι του Μεξικού, ακόμα και αυτοί που είναι λευκοί, σήμερα καταδικώμαστε από το θάνατο που υπακούει στις εντολές των ισχυρών. Τα αδέρφια μας στο Guerrero υποφέρουν από την αυθαιρεσία του ποτηρού της γερμενίας που η κεντρική Εξουσία επιβάλλει με τα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών. Στη Veracruz, στην Οαχασία, στο Hidalgo και στο San Luis Potosí οι σύγχρονοι "caciques", με το μανύδι του κυβερνήτη, καταδίκουν το σκούρο αιμά. Στο Βορρά οι ινδιάνοι αδέρφια και αδερφές μας πληρώνουν με θάνατο και φτωχεία την αυτοκρατορία των

ναρκωτικών που οικοδομήθηκε από την τυραννία. Στο κέντρο και στο νότο της χώρας η κτηνωδία και η περιφρόνηση προελαύνουν στο όνομα της προόδου.

Οι υπηρέτες της Εξουσίας, με το πρόσωπο παραμορφωμένο από το σαρκασμό, εμπορεύονται στο εξωτερικό της της χώρας. Γεμάτοι αλλαζούσια, νομίζουν πως έχουν πιάσει κερδίσεις και πως δεν υπάρχουν πλέον αξιοπρεπείς μεξικάνιοι. Μας προσφέρουν ένα δουλοπρεπές και ταπεινωμένο έθνος των σκιών. Αναζητούμε τη μιμή για κάπι που δεν είναι προ πώληση: την τημή των μεξικάνων.

Οι μεξικάνικοι αίματα τρέφεται από το ινδιάνικο αίμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο ουρανός πάνω από τους ώμους μας, σήμερα ένα βάρος που πονά, αύριο ομάς μια χαρά για το βλέμμα μας. Αυτό που έχει σημασία είναι οι μεξικάνιοι και όχι όσοι μας έπουλαν, χτυπώντας ένες πόρτες.

Οι αρχαιοί μας πρόγονοι διηγουνται πως δέχτηκαν άσωρα το λόγο και τη σιωπή για να φανερώνονται και να αγγίζουν την καρδιά των άλλων. Μιλώντας και ακούγοντας μαθαίνουν οι πραγματικοί άνθρωποι να πορεύονται. Ο λόγος είναι ο τρόπος για να ταξιδεύεις μέσα στην ίδια σου την ψυχή. Ο λόγος είναι ο τρόπος για να φτάνεις στον άλλον. Οι ισχυροί προσφέρουν στον πόνο μας τη σιγή για να μας κάνουν ασπαμένους. Σήμερα, στη καρδιά μας δεν κατοικεί η ντροπή για το χρώμα του δέρματός μας ή για τη γλώσσα μας. Σήμερα λέμε ότι είμαστε ινδιάνοι όπως θα λέγαμε ότι είμαστε γίγαντες. Σήμερα, 503 χρόνια από τότε που έπρεψε το πρώτο έκανες με το λόγο μας δικαίατες ο ένοιος θάνατος και η σιωπή του, αντιστεκόμαστε και μιλάμε.

Σήμερα, 503 χρόνια μετά, ζούμε.

**ΖΗΤΩ ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! ΑΠΟ ΤΑ BOYNA ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS, ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1995**

ντροπή στο σημείο της ειρήνης των ανθρώπων μας. Ας σκοτώσουμε τη σιγή. Ας ζήσουμε το λόγο μας. Ας αφήσουμε τους ισχυρούς μόνους τους μ' αυτά που λέει και μ' αυτά που αποσπώπα το ψέμα. Ας ενωθούμε στο λόγο και τη σιωπή που απελευθερώνουν.

Σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη, πριν 503 χρόνια, αρχισε να πεθαίνει ο λόγος και η σιωπή των ισχυρών. Σαν σήμερα, 12 Οκτώβρη, πριν 503 χρόνια, άρχισαν οι λόγος και η σιωπή μας να αντιστέκονται, να αγνίζονται, να ζουν. Σήμερα, 503 χρόνια από τότε που έκανες με το λόγο μας δικαίατες ο ένοιος θάνατος και η σιωπή του, αντιστεκόμαστε και μιλάμε.

Σήμερα, 503 χρόνια μετά, ζούμε.

**ΖΗΤΩ ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟ! ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! ΑΠΟ ΤΑ BOYNA ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΟΥ ΝΟΤΟΥ**

**SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS, ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1995**

τροχοπέδη στο επισφράγισμα της νεοαπεικής βαρβαρότητας στη Μέση Ανατολή. Αυτές οι συγκρούσεις θα πυκνώνουν ενάντια στη νεοανερχόμενη παλαιστινική εξουσιοδοτική τάξη και ενάντια στους ισραηλινούς αστυνομο-στρατοκρατούμενους μηχανισμούς.

Όσο για τον Γιτζάκ Ράμπιν, τον πατέρα της νίκης του πολέμου των εφτά ημέρων το '67, τον αιμοσταγή στρατοκράτη και εξουσιοδοτή, τον πραγματικό τρομοκράτη που έμελλε να σκοτωθεί από ένα από τα παιδιά του (εθνικιστή ισραηλινό έποικο) έχων παραπομπή στα εξής:

**α) Τέσσεις φάρσες μόνο η πραγματικότητα έχει να στήνει, τ**

# Αυτοί οι αγώνες δεν ξεχάστηκαν, δεν δικαιώθηκαν

**ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟΥ**

**Σ** 1967 θα επιβληθεί η αμερικανοκίνητη στρατιωτική δικτατορία. Το απροετοίμαστο λαϊκό κίνημα [για πάρα πολλούς λόγους] δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει αμεσα. Ξεκινάει όμως ένας αγώνας με κύρια αντιδικτατορικό περιεχόμενο που θα συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της επιστροφής των συνταγματαρχών. Στον αγώνα αυτόν θα πάρουν μέρος στην ουσία σχέδον όλες οι πολιτικές δυνάμεις που σκιαγραφούν τον πολιτικό χάρτη εκείνης της περιόδου. Κάποιοι θα αγωνιστούν ενάντια στη χούντα με ταυτόχρονες βλέψεις εξουσίας, κάποιοι άλλοι θα αρχίσουν να βάζουν το ζήτημα της κοινωνικής ανατροπής. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πρώτοι γιατί ακριβώς η αντίστασή τους περιορίστηκε στις διαμαρτυρίες των κειμένων και ο "αγώνας" τους συνχρά έγινε εκ του ασφαλούς.

Από το ξεκίνημα της δικτατορίας των συνταγματαρχών θα υπάρξουν εκείνες οι δυνάμεις που θα αντιδράσουν άμεσα. Κύριο χαρακτηριστικό της αντιδικτατορικής δράσης θα

είναι η παράνομη δραστηριότητα. Η διάσπαση του '68 του ΚΚΕ θα βοηθήσει την ανάπτυξη μικρότερων ομάδων από τις οποίες κάποιες θα ακολουθήσουν ένοπλες επιλογές. Στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας αυτή θα είναι η κύρια αντίσταση, μια και μαζικές κινητοποιήσεις είναι αδύνατα να πραγματοποιηθούν. Το κίνημα θα αρχίσει να μαζικοποιείται από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1972 και θα κορυφωθεί με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973.

Τα κόμματα την περίοδο εκείνη είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Χλιδάδες αγωνιστές της βάσης του ΚΚΕ έχουν πιαστεί. Ταυτόχρονα τα κόμματα αντιμετωπίζουν εσωτερικά προβλήματα που θα οδηγήσουν στη διάσπαση του 1968 και στη δημιουργία του ΚΚΕ εσωτερικού. Και τα δύο ΚΚΕ είναι ανίκανα και απρόθυμα να αντισταθούν στη χούντα δυναμική. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είναι γνωστός ο ρόλος του ΚΚΕ που καταδίκασε με την περιβόλητη Πανσπουδαστική νούμερο 8 τους εξεγερμένους σαν προβοκάτορες

των Ρουφογάλη - Κοραγιανόπουλου. Αντίστοιχη στάση θα έχει και το ΚΚΕ εσωτερικού που μαζί με το ΚΚΕ τις πρώτες μέρες της κατάληψης θα προσπαθήσουν μέσα από προβοκάτσιες και συκοφαντίες να εκκενώσουν τις σχολές. Πολλοί όμως θα είναι και οι αγωνιστές της βάσης των δύο κομμάτων που θα παρακούσουν τις εντολές τους και θα πάρουν μέρος στην εξέγερση.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου θα έρθει τη στιγμή που έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια πορεία προς "φιλελευθεροποίηση" της χούντας. Τα κόμματα και οι πολιτικοί θα ρίξουν τους τόνους προσδοκώντας οφέλη από την "ομαλοποίηση". Ο λαός όμως έχει μνήμη και δεν ξεχνά. Από το 1972 τα πανεπιστήμια και οι σχολές είναι οι χώροι που πραγματώνεται η μαζική αντίσταση. Την Τετάρτη στις 14 Νοεμβρίου 1973 μετά από κάποια επεισόδια θα πραγματοποιηθεί η κατάληψη του Πολυτεχνείου και αμέσως θα πάρει μαζικά χαρακτηριστικά. Μέσα στους χώρους των συνελεύσεων οι συζητήσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με το χαρα-

κτήρια της επανάστασης που οι έγκλειστοι νομίζουν ότι γίνεται. Θα δημιουργηθούν οι πρώτες εργατικές συνελεύσεις. Ο κόσμος αρπάζει την ευκαιρία και αρχίζει να κατεβαίνει στους χώρους γύρω από το πολυτεχνείο, αρχίζει να συμμετέχει ενεργά στην εξέγερση. Οι συγκρούσεις με την αυτονομία σταδιακά θα αρχίσουν να γενικεύονται. Το σύνθημα "κάτω το κεφάλαιο" θα το ακολουθήσουν επιθεσίες σε τράπεζες, δημόσια κτίρια, το υπουργείο δημόσιας τάξης.

"Αυτός ο αυθόρυμπος αγώνας εμπεριέχει και όλα τα στοιχεία του αυτόνομου. Ήταν αυτονομημένος γιατί δεν έκραψε καμιά πολιτική παράταξη ή κάποιο συγκεκριμένο κόμμα. Αγκάλιαζε και ξεπερνούσε όλες τις πολιτικές αντιλήψεις. Δρούσε χωρίς καθοδήγηση, αλλά παρά όλα αυτά οι πράξεις του έδειχναν τουλάχιστον επιφανειακά τον κοινό στόχο που εκφράζονταν με το ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ."

Η εξέγερση του πολυτεχνείου θα αντιμετωπιστεί με στυγνή τρομο-

κρατία. Η ενέργεια αυτή των στρατιωτικών δεν έκανε τίποτε άλλο από το να συντελέσει στην πτώση τους και να φανεί για άλλη μια φορά ότι η πορεία προς την ομαλοποίηση είναι αναγκαία. Κερδισμένα, ίσως τα μόνα κόμματα που θα χρησιμοποιήσουν την εξέγερση του πολυτεχνείου εξαργυρώνονται μέσα από την καπτλέυση των γεγονότων, την αντίσταση του λαού σε ψήφους και κοινοβουλευτική δύναμη. Οι οργανώσεις της άκρας αριστεράς συμμετέχουν ενεργά στην εξέγερση, αλλά παρόλο αυτά ήταν απροετοίμαστες και οι ίδιες για ένα τόσο μεγάλο γεγονός και δεν μπόρεσαν να δώσουν καμιά προοπτική. Οι νεκροί του πολυτεχνείου τελικά δεν δικαιώθηκαν. Η μεταπολίτευση έδειξε ότι η αστική τάξη έρει πολλούς τρόπους να κρατά την εξουσία. Μοναδικός προδομένος ήταν για άλλη μια φορά ο λαός και οι αγωνες του. Μπορεί η εξέγερση του πολυτεχνείου να είναι παρελθόν να έχει περάσει στην ιστορία, αλλά τα οράματα μένουν, είναι διαχρονικά και πάντα επίκαιρα. Η αντίσταση συνεχίζεται.

## ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ '73: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

**00.05:** Από τους στρατώνες στο Γουδί και το Διόνυσο ξεκινούν οι πρώτες φάλαγγες αρμάτων με κατεύθυνση τον χώρο των συγκρούσεων.

**00.20** Τα πρώτα τανκς κάνουν την εμφάνιση τους στον κόμβο των Αμπελοκήπων.

Την ίδια στιγμή περιοχή ακτίνας 3 χιλιομέτρων, με κέντρο το Πολυτεχνείο, βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των διαδηλωτών, που δίνουν σκληρές μάχες με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που προσπαθούν να ελέγχουν την περιοχή. Τα τανκς κινούνται άλλα προς τη λεωφόρο Βασιλίστης και την Πανεπιστημίου.

**00.55:** Τα τανκ περνούν την οδό Πανεπιστημίου, στρίβουν στα Χαυτεία και μπαίνουν στην Πατησίων. Προηγούμενα στα Χαυτεία διαδηλωτές πυροβολούν με κυνηγητικό όπλο υπαστυνομικό που μεταφέρεται σε κοντινό κατάστημα. Συγκρούσεις γίνονται στην Πειραιώς και στην πλατεία Βάθης όπου οι διαδηλωτές καίνε αυτοκίνητα.

**1.17:** Από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξανδρας και της Πατησίων, τανκ με αναμένους τους προβολείς κινούνται προς το πολυτεχνείο. Από τα μεγάφωνα μεταδίδεται: όσοι θέλουν να αποχωρήσουν μπορούν να φύγουν γιατί οι πόρτες θα κλείσουν οριστικά. Κανείς δεν αποχωρεί. Τα τανκς εμποδίζονται από τα οδοφράγματα της Πατησίων.

**1.29:** Τέσσερα άρματα μάχης και δύο περιπολικά της αστυνομίας έρχονται στη διασταύρωση Πατησίων, τανκ με αναμένους τους προβολείς ξεκινούν για το Πολυτεχνείο, αλλά αμέσως μετά σταματούν. Οι κλεισμένοι



στο χτίριο ενισχύουν την άμυνα της κεντρικής πύλης με μια Μερσεντές. Παράλληλα χτυπούν τα κάγκελα ρυθμικά με διάφορα ένταση. Στους γύρω δρόμους οι συγκρούσεις συνεχίζονται με ένταση. Τέσσερα άρματα μάχης και ένα μεταγωγικό με στρατιώτες βρίσκονται στη γωνία Πατησίων και Αθέρωφ. Τανκ και θωρακισμένα περνούν μπροστά από το Πολυτεχνείο.

**2.45:** Οι κλεισμένοι στο Πολυτεχνείο εξακολουθούν σκαρφαλωμένοι στα κάγκελα να φωνάζουν διάφορα συνθήματα. Στο ύψος του χτίριου του Ο.Τ.Ε. εξακολουθεί να καίει μια τεράστια φωτιά. Τέσσερα άρματα κινούνται από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξανδρας προς το Πολυτεχνείο. Κοντά στη Μάρνη, στα οδοφράγματα έχουν συνταχθεί δύο διάδοχοι και δεκάδες αστυνομικοί.

**2.47:** Όλες οι δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας έχουν συνταχθεί σε θέση μάχης εξώ από το Πολυτεχνείο. Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις μέσα στο χτίριο. Προτογύμενα στρατιώτης που είχε χαρέτησε τους κλεισμένους μέσα στο χτίριο προσπολείται από τον επικεφαλής.

**2.59:** Τρία τανκς εφορμούν προς το Πολυτεχνείο. Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται είναι ένα ΑΜΧ 30 που βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου στην οποία χωρίζεται η πύλη στην οποία απέναντι από την κεντρική πύλη και μετά πέφτει με ορμή πάνω της. Η πύλη γκρεμίζεται και πολλά κορμά πλακώνονται. Το άρμα προχωρεί συντρίβοντας το οδοφράγμα που βρίσκεται από την πύλη και αποτελείται κυρίως από αυτοκίνητα. Μετά την είσοδο του τανκ αστυνομικοί και άνδρες των ΛΟΚ μπαίνουν στο Πολυτεχνείο, ενώ οσοι βρίσκονται στην πύλη και δεν χτυπήθηκαν υποχωρούν στο εσωτερικό.

**3.03:** Ακούγονται ριπές πυροβόλων όπλων. Ηχούν οι σειρήνες των αρμάτων. Μέσα στο προαύλιο γίνονται συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και αυτούς που βρίσκονται μέσα. Πυροβολισμοί

**Ο Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ** φυλακίσεις και προφυλακίσεις αρνητών στράτευσης, ύστερα από τρία περίπου χρόνια, ξαναθέτουν το ζήτημα της άρνησης στράτευσης, το ρόλο του στρατού, του εθνικισμού και με νέα ένταση το ζήτημα του πολέμου, κάτω απ' τις τελευταίες εξελίξεις στα βαλκάνια.

Αυτά τα ζητήματα όμως δεν μπαίνουν γενικά και αόριστα στην ελληνική κοινωνία, ούτε γενικά και αόριστα στο κίνημα. Μπαίνουν σαν στοιχεία αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση και βέβαια δεν είναι καινούρια.

Στην υπόθεση του Νίκου Καρανίκα οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης που εκφράστηκαν έδειχαν πόσο άπολμα και επιφανειακά αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά το σύνολο σχεδόν της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Μέσα από τις

ρόλο αυτό και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η νέα τάξη κυριαρχίας εκφράζεται με πολιτικοστρατιωτικούς όρους και επιβάλλεται κύρια από το NATO.

Ο ελληνικός στρατός ενταγμένος στο NATO, έστω και σε δευτερεύον ρόλο, συνδιαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις. Η συμμετοχή του στον πόλεμο του κόλπου, η επιχείρηση Σομαλία, η συμμετοχή του στο εμπάργκο κατά της νέας Γιουγκοσλαβίας, καθώς και η επικείμενη αποστολή στρατιωτών στη Βοσνία είναι μέρος του ρόλου που καλείται να παίξει.

Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε σήμερα για το στρατό δεν μπορούμε να έχουμε στη σκέψη μας μόνο τα καφόνια, το ρουσφέτι, την υποταγή και τόσα άλλα που πράγματι σημαίνει και επιβάλλει ο στρατιωτικός μηχανισμός. Το σημαντικότερο είναι πως πρό-

λοι ανακάλυψαν τελευταία, δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το αμερικανικό πεντάγωνο. Άλλα κυρίως η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στρατού καταδεικνύει την αναγκαιότητα για την ουσιαστικότερη σύνδεσή του με τους αναπτυγμένους στρατιωτικούς μηχανισμούς (NATO, Διυποτελεσματική Ένωση) με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των εκάστοτε επιλογών των διεθνών κέντρων κυριαρχίας.

Ένας διακρατικός πόλεμος στη σημερινή εποχή της διεθνοποίησης του κεφαλαίου και της εξουσίας δεν θα ξεκινήσει, ούτε θα κριθεί από την ετοιμότητα του εθνικού στρατού, αλλά θα είναι αποτέλεσμα συμμαχιών και διεθνών επιλογών και συμφωνιών. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο πόλεμος στην τέως Γιουγκοσλαβία και οι

ροντα του κεφαλαίου με τα συμφέροντα της κοινωνίας. Στο πολιτικό, στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο το έθνος παρουσιάζεται σαν ενότητα συμφερόντων ολόκληρης της κοινωνίας. Μέσα από την εθνική διαπαιδαγώηση ο ακτήμονας αποκτά κοινά συμφέροντα με τον γαιοκτήμονα, ο εργάτης με το βιομήχανο, ο άνεργος με τον εισοδηματία κάτοχο μετοχών και ακινήτων. Ο στρατός εδώ δείχνει την ταξική του φύση. Προβάλλει ως ο ένοπλος υπερασπιστής αυτών των "κοινών" συμφερόντων.

Έτσι αν το κράτος ανέδειξε τον εθνικισμό σαν κυρίαρχη ιδεολογία, ο στρατός θα του δώσει όραμα και περιεχόμενο. Έχουμε άπειρα ιστορικά παραδείγματα για τον ταξικό του ρόλο. Στην Ελλάδα ήταν θεμελιώδης ο ρόλος του για την απρόσκοπτη κυριαρχία της κεφαλαιοκρατικής τάξης και του πολιτειακού καθεστώτος, που κινδύνευε είτε από τους ενδοαστικούς ανταγωνισμούς, είτε από την ανά-

ται μιλιταριστικού πνεύματος η εκπαίδευση και η παραγωγική διαδικασία.

Η αντίθεσή μας στον πόλεμο δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είναι κακός και καταστροφικός για την κοινωνία, αλλά στο ότι τα σύγχρονα συστήματα κυριαρχίας είναι θεμελιωμένα πάνω στην αρχή του πολέμου. Ο πόλεμος ως θεμελιώδης λειτουργία αυτών των συστημάτων ξεπερνά κατά πολύ τους εθνικούς, οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους που τον προκαλούν. Είναι ο βασικός μηχανισμός ελέγχου και κυριαρχίας των ανθρώπων και των κοινωνιών από τα τεράστια συμφέροντα των εξουσιαστών. Συμφέροντα απομικά με τεράστια δύναμη και συμφέροντα μηχανισμών με τεράστια επιρροή.

Έτσι ο στρατός αποκτά πιο ουσιαστικό και επικίνδυνο ρόλο που είναι συνυφασμένος με την προοπτική της κυριαρχίας. Έτσι και ο αγώνας ενάντια στο στρατό είναι συνυφασμένος με την προοπτική επανάστασης.

Η άρνηση στράτευσης είναι ένα ακόμα σημείο ρήξης με την κυριαρχία που συνδέεται άμεσα με τον ευρύτερο κοινωνικό - ταξικό αγώνα. Είναι μια πολιτική πράξη αντίστασης που δεν αντιμετωπίζεται με νομοθετικές ρυθμίσεις για την καθιέρωση της εναλλακτικής θητείας - όσοι το λένε εθελοτυφλούν αρνούμενοι ή μη θέλοντας να δουν τον αφομοιωτικό ρόλο της εναλλακτικής θητείας και ανακόπτουν τον αγώνα ενάντια στο στρατό, το μιλιταρισμό, τον εθνικισμό και τον πόλεμο.

Η άρνηση στράτευσης καθώς και τρίτη ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης πρωθυΐνται με κοινωνικές πράξεις αντίστασης, εξέγερσης, αλληλεγγύης, πράξεις που βρίσκονται στο δρόμο της επαναστατικής προοπτικής.

**ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ**

**ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ**

**Γ.Κ.**

## ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

διαδικασίες διαμεσολάβησης και δημοσιοποίησης που ακολουθήθηκαν κατέδειξαν το αδιέξοδό τους.

Οι φυλακισμένοι αγωνιστές δεν είναι η εύκολη και αδύναμη λεία για σπεκουλάρισμα και άντληση πολιτικής υπερέξιας του κόμματός μας, της οργάνωσής μας ή της πολιτικής μας άποψης.

Δεν μπορούμε να μιλάμε ή να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους αρνητές στράτευσης χωρίς να τους συνδέουμε ουσιαστικά και δυναμικά με την άρνηση του στρατού, του εθνικισμού, να μην την βλέπουμε σαν στάση έμπρακτης αντίθεσης στην νέα τάξη της κυριαρχίας και χωρίς να τίθενται οι όροι ανάπτυξης ανατρεπτικού αντιμιλιταριστικού και αντιπολεμικού κινήματος.

### Στρατός και διεθνή κυριαρχία

Στις νέες συνθήκες που επιβάλλονται σταδιακά τόσο διεθνώς, όσο και στο εσωτερικό της χώρας αποφασιστικό και κυρίαρχο ρόλο παίζει η στρατιωτική διπλωματία και έρευνα και συνακόλουθα ο στρατιωτικός μηχανισμός. Στα πλαίσια της νέας τάξης κυριαρχίας ο στρατός και οι στρατιωτικοί συνασπισμοί καλούνται να πάξουν πρωτεύοντα

ρόλο. Η μετεξέλιξη του NATO σε πολιτικοστρατιωτική κάτια συμμαχία κατεικνύει τον

κείται για το ένοπλο τμήμα αυτού του καθεστώτος, το σημαντικότερο κέντρο εξουσίας και το δυνατότερο χειραγωγικό μέσο της.

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού του τα τελευταία χρόνια σε θεσμικό, αλλά και υλικό επίπεδο, δεν αποσκοπούν βεβαίως στην υποβάθμιση αυτού του ρόλου, ούτε στην καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των στρατευμένων, ούτε την αποτελεσματικότερη άμυνα της πατρίδας, όπως λένε. Είναι αποτέλεσμα τόσο των διε-

ευρύτερες εξελίξεις στα βαλκάνια.

### Ο χειραγωγικός ρόλος του στρατού

Ο στρατός σήμερα δεν θα μπορούσε απροκάλυπτα να



πρόβαλλει σαν ο στρατός της άρχουσας διευθυντικής τάξης του κεφαλαίου. Ο καπιταλισμός έχει ανάγκη την κοινωνική συναίνεση και ομαλότητα γι' αυτό και δημιουργεί και τους αντίστοιχους θεσμούς χειραγώγησης της κοινωνίας. Στοιχείο - κλειδί στην ύπαρξη του αποτέλεσε η δημιουργία του εθνικού κράτους. Μέσα από την ιδεολογία του εθνικισμού νομιμοποιούνται τα σύγχρονα αστικά κράτη. Μέσα από την αντίληψη του ενιαίου κράτους - έθνους ταυτίζονται τα συμφέ-

πτυχή των κοινωνικών αγώνων.

Ο στρατός πέρα από τον εθνικισμό, προωθεί το μιλιταρισμό και τον πόλεμο σαν ισότιμα χειραγωγικά μέσα. Το μιλιταρισμό, όχι όπως εκφράζεται στα κλειστά όρια του στρατοπέδου, αλλά σαν αντίληψη οργάνωσης ολόκληρης της κοινωνίας. Η ιεραρχία, η υπακοή - υποταγή, η ομοιομορφία και το πλέγμα ποινών και ανταμοιβών εκφράζεται θεσμοθετημένα ή μη σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Αυτές οι σχέσεις που αναγνωρίζονται και ως ηθικές αξίες είναι εντυπωτικές στην κοινωνική συνείδηση και κάνουν αποδεκτή για το άτομο τη συνολική επιβολή της εξουσίας. Ο μιλιταρισμός, βέβαια, βρίσκει την ολοκλήρωσή του μέσα στο στρατό, χωρίς να υπολείπε-



ται μιλιταριστικού πνεύματος η εκπαίδευση και η παραγωγική διαδικασία. Η αντίθεσή μας στον πόλεμο δεν οφείλεται μόνο στο γεγονό